

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | Nummer 8 | oktober 2016



DEEL JE VERDRIET EN VREUGDE

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Victor - Batenburg,
H. Anna - Bergharen, H. Judocus - Hernen/Leur, H. Georgius - Heumen,
H. Antonius Abt - Nederasselt, H. Damianus - Niftrik,
H. Antonius Abt - Overasselt, H. Antonius Abt - Wijchen-Centrum,
Emmanuel - Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon - Woezik

MET HART EN ZIEL

Mensenkind van God de Vader,
ontvang de vrede van Hem
die zelf de vrede is.
Moge Zijn Zoon jou Zijn zegen schenken
op de wegen die je gaat.
Wees niet bevreesd,
het is Gods Geest die jou zal leiden
naar vruchtbaar land en groene weiden,
waar de boom des Levens staat.

Joke Plamont-Mees

GERARDUSKALENDER 2017

Deze scheurkalender bevat voor elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender kost € 6,75 en is verkrijgbaar bij:

- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,
- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je zorgen" en is bedoeld voor de periode van 5 november t/m 18 december. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 13 oktober per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
april	8.140	149.144	9.332	147.685	-1.459
mei	4.340	153.484	2.648	150.333	-3.151
juni	4.945	158.429	5.525	155.858	-2.570
juli	7.008	165.437	5.952	161.810	-3.627
augustus	2.291	167.728	2.275	164.085	-3.643

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



- 1 OKTOBER VANAF 10.00 UUR H. ANNAKERK BERGHAREN**
De Wandeling
- 2 OKTOBER NIFTRIK**
Gildefeest
- 3 OKTOBER 18.30 UUR PASTORIE BERGHAREN**
Eten met Luther
- 3 OKTOBER 14.30 – 16.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Bijeenkomst (1) pauselijke encycliek "Laudato Si"
- 4 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 5 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 5 OKTOBER 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**
Schakellezing
- 6 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro
- 13 OKTOBER KOPIJ INLEVERDATUM**
Apostelbode: Nr. 9 "Deel je zorgen"
- 13 OKTOBER 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**
Informatiebijeenkomst jeugd- en jongerenwerk
- 13 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro
- 16 OKTOBER NA DE VIERING DORPSHUIS 'T BALLEGOYE**
Tweejaarlijks vrijwilligersfeest voor en met vrijwilligers H. Johannes de Doper Balgoij
- 17 OKTOBER 14.30 – 16.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Bijeenkomst (2) pauselijke encycliek "Laudato Si"
- 18 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 19 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 26 OKTOBER 19.30 UUR WIJKCENTRUM OASE ALVERNA**
Informatie-avond groepsreis Zuid-Spanje
- 31 OKTOBER 18.30 UUR PASTORIE BERGHAREN**
Eten met Luther

- 1 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 2 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen



Op dinsdagmorgen 4 en 18 oktober en 1 november staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouders uit onze parochie.

Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Feesten en herdenkingen zijn geregeld terugkerende gebeurtenissen, sommige zelfs jaarlijks. Ondanks het feit dat de uiterlijke gestalte van onze vieringen en gebruiken veelal dezelfde blijft, veranderen wijzelf langzaam in de tijd. Het vieren van de band die we met onze overleden familieleden en dierbaren over de grens van leven en dood heen blijven hebben met Allerzielen, vindt de laatste jaren in bredere kring weerklank.

Het is daarom een verrijkende ontwikkeling dat we in de gelegenheid worden gesteld om samen met de Protestantse Streekgemeente te zoeken naar mogelijkheden om de viering van Allerzielen voor een bredere kring van belangstellenden toegankelijk te maken.

Naast de traditionele viering in de Antonius Abtkerk en de navolgende zegening van de graven op de begraafplaats, zullen enkele scholieren tijdens de viering en op de begraafplaats gedichten voordragen rondom het project 'Tegen het vergeten'. Naast de vertoning van een film en een tentoonstelling omvat dit project (Kunstkring Wijchen i.s.m. kerken Wijchen) een lesprogramma waarin scholieren zelf gedichten leren schrijven rondom thema's als afscheid en herinnering. Een jury zal de beste en passende gedichten selecteren. Bezoekers van de Allerzielenviering worden in de gelegenheid gesteld hun eigen gedachten, wensen en gebeden op briefjes te schrijven. Deze zullen worden verbrand in het vuur van een vuurkorf.

We zien uit naar een mooie en waardige viering van Allerzielen en verheugen ons op de mogelijkheid om samen met scholieren bij te dragen aan dit project 'Tegen het vergeten'.

Martin Claes

WERELDMISSIEMAAND 2016

GETUIGEN VAN BARMHARTIGHEID

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuur-rampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

LAND VAN TYFOONS

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat, op het water of naar



het buitenland. De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in Tacloban, maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds richt ze in het zijspan een bed in voor haar en haar zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid hebben de twee niet.

In Navotas, een van de grootste slums, wonen veel mensen te midden van het vuilnis in drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen de mensen op de koop toe, zolang ze maar een betaalde baan vinden.

Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct van het land. Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij.

GETUIGEN VAN BARMHARTIGHEID

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zuster Celine Sapla-la: "De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen."

In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 'Tuluyan'. Het gezinscentrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen. "Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak", zegt zuster Cecille. "Het helpt de gezinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien."

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.

Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de deurcollecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Wees barmhartig en stimuleer je kinderen barmhartige mensen te zijn. Als er iets nodig is in onze wereld van haat, oorlog en vernietiging, dan is het wel de barmhartigheid van mensen naar elkaar, waartoe paus Franciscus ons heeft opgeroepen. Kijk naar onze eigen samenleving. Een verharde maatschappij, waarbij het erop lijkt dat de grootste schreeuwer het grootste gelijk krijgt, geweld alom, tegenstellingen worden opgefokt, iedereen moet maar voor zichzelf opkomen, niet de overheid van en voor ons allen, maar het individu moet zorgen voor de onderlinge solidariteit. Wat is er toch mis met het leven? Ik weet wel, dat er onderling veel liefde en zorg is, maar dat is niet het beeld dat we van de samenleving krijgen.

EEN NIEUWE MENSHEID

Toen paus Franciscus met een mis in Krakau voor honderdduizenden mensen de Wereldjongerendagen heeft afgesloten, riep hij de jongeren op hun geloof te vestigen op een nieuwe mensheid. Een nieuwe mensheid, die grenzen niet als barrières ziet en haat afwijst.

In de afgelopen dagen bond hij de jongeren op het hart de moed niet te verliezen en zich niet over te geven aan somberheid.

Een nieuwe mensheid, die kan alleen maar beginnen bij jou en mij. Er zijn er velen die daarnaar verlangen. Een mensheid die tegenstellingen niet als grenzen ziet, maar oplost of accepteert in respect voor de ander, die geen kwaad met kwaad vergeldt maar vergeeft, die onmiddellijk de handen uitsteekt naar de ander in nood, een mensheid die overal vrienden zoekt, leeft uit eerbied, de ander in zijn anders zijn van kleur, geaardheid, geloof, accepteert en kans op goed leven geeft, een mensheid die leeft uit vriendschap en zorg voor elkaar.

Het begint bij jou en bij zovelen met jou. Begin aan die nieuwe mensheid, wees zelf barmhartig en stimuleer je kinderen barmhartig te zijn. Jouw kinderen in het gezin, in de buurt, op straat, op de sportclub, leer ze te leven uit medelijden, uit barmhartigheid. Overal op plaatsen waar kinderen samenkomen, zoals in verenigingen en op school, hebben ouders, leerkrachten de verantwoordelijkheid om er alle aandacht aan te schenken. En weet wel: Zalig de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid krijgen.

Dit was het laatste artikel in de serie over de barmhartigheid.



Jos van Minderhout

CHRISTELIJK GETUIGENIS IN TEGENSPRAAK?

De christelijke getuigenis in de publieke ruimte klinkt zwak de laatste jaren. Sommigen willen die getuigenis liefst helemaal naar de privésfeer verbannen. Maar dan opeens toont die zich, ondanks alles, op soms ontroerende wijze.

Pater Frans van der Lugt wilde bij zijn gemeenschap in Syrië blijven en is vermoord. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn mensen. Angela Merkel voelde zich verplicht tot een grootmoedige vluchtelingenpolitiek vanwege het christendemocratische karakter van haar partij. Paus Franciscus maakt indruk met zijn optie voor de armen. Moeder Teresa, het publieke icoon van christelijke barmhartigheid, is onlangs heilig verklaard.

Toch worden bij al deze getuigenissen kanttekeningen gemaakt. Moeder Teresa roept veel weerstand op bij moderne gelovige mensen. Met welk recht spreekt de paus over politiek en economie? Angela Merkel wordt bedolven onder kritiek. De politieke keuzes van pater Frans van der Lugt zijn voor discussie vatbaar. De spanning tussen christelijk ideaal en werkelijkheid, tussen principe en inschatting van de mogelijkheden van de gegeven situatie bepaalde hun keuzes die daarom ook afwijzing kunnen oproepen. Blijft hun christelijke getuigenis ondanks alles toch overeind? Aan die getuigenis van deze uitzonderlijke mensen is deze serie lezingen gewijd.

Datum: 29 september 2016: 'Angela Merkel' door dr. Hanco Jurgens, medewerker aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam

Datum: 6 oktober 2016: 'Pater Frans van der Lugt s.j.' door prof. dr. Jan Peters s.j., emeritus hoogleraar islamologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Datum: 13 oktober 2016: 'Moeder Teresa' prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus)
en 024-3228285 (Ans Metz).
www.albertinumgenootschap.nl

"UPS" EN "DOWNS"

Vreugde en verdriet wisselen elkaar af. Ze horen bij het leven en geen mens ontkomt eraan. De ene dag is het leven een paradijs en de volgende dag een tranendal. Natuurlijk zijn dit extremen en verloopt het dagelijks leven meestal daar tussenin, al kennen we ook wel langere periodes van verdriet en ook van vreugde.

Het verlies van een dierbare - je partner, je kind, een familielid of een goede vriend(in) - brengt ons in een stemming van droefheid of rouw. Daar ben je niet gauw overheen. De geboorte van een (klein)kind, een gouden huwelijk of een jubileum geven vreugde en je geniet er van, soms een langere periode. De gegeven voorbeelden zie je aankomen, maar de situatie wordt anders, als je plotseling geconfronteerd wordt met een ernstig ongeluk of je krijgt na medisch onderzoek bericht, dat een ernstige, zelfs levensbedreigende ziekte is geconstateerd. Blij verrast kun je zijn als je dochter na veel getob onverwacht zwanger blijkt te zijn. Zo kan de toekenning van een onderscheiding voor jarenlang vrijwilligerswerk of het weerzien van een naaste familielid na langdurig verblijf in het buitenland tot grote vreugde leiden.

Niets menselijks is ons vreemd. Vreugde en verdriet zijn typisch menselijke emoties, die ons diep kunnen raken. De vraag is dan: hoe gaan we er mee om? De ene mens is open en spontaan, laat zich niet gauw uit het veld slaan, kan tegen een stootje en deelt gemakkelijk zijn gevoelens met anderen. Een meer gesloten type, de binnenvetter, kropt zijn verdriet op en kan ook zijn vreugde moeilijk delen. Hij verwerkt zijn emoties in stilte. Wat de één van de daken schreeuwt, houdt de ander het liefst voor zichzelf. Natuurlijk moeten we elkaar respecteren, hoe verschillend we ook zijn, maar een schouderklopje kan het verdriet verzachten en een wenskaart of een bezoek kan de feestvreugde verhogen.

Delen in andermans vreugde en verdriet hoort tot de christelijke deugd van naastenliefde. Uiteraard moet ieder mens leren omgaan met vreugde, maar zeker ook met verdriet. Gelukkig zijn er ook hulpinstanties.

Omgaan met verdriet, zeker als het uitzichtloos lijkt, is niet gemakkelijk. Sommige mensen worden zwaar op de proef gesteld, terwijl anderen veel leed bespaard blijft. Sommige gezinnen worden zwaar getroffen door ziekte en dood, terwijl andere blij en zonder ernstige problemen kunnen verder leven. Dat is niet zo maar te verklaren. Woorden als straf, pech, het lot, zijn hier

niet op zijn plaats. Belangrijk is het om het verdriet een plaats te geven in je leven, het te leren aanvaarden en de hoop te houden dat er betere tijden komen. Hulp van mensen die dichtbij je staan is onmisbaar. Hun steun en troostende woorden zijn onmisbaar. Elkaar nabij zijn is een morele plicht. In zekere zin geldt dit ook voor het leed in de wereld als gevolg van honger, armoede of oorlogsgeweld. Maar hier moeten we wel beseffen dat wij als eenling de wereld niet kunnen veranderen.



WAT KUNNEN WE ZEGGEN OVER VREUGDE EN VERDRIET VANUIT GELOVIG PERSPECTIEF?

Als schepsel Gods zijn we onvolmaakt, beperkt, afhankelijk. Er is geen reden om trots of hoogmoedig te zijn, maar eerder nederig en bescheiden. Vreugde is gemakkelijker te aanvaarden dan verdriet. Verdriet kan leiden tot kwaadheid, opstandigheid. Het geloof kan mensen houvast, steun en troost bieden. Moeder Maria als Troosteres van de bedroefden. Ook wordt wel gezegd dat een mens nooit boven zijn krachten beproefd wordt. Hier is vertrouwen op Gods bijstand van groot belang.

Vreugde kan je zomaar overkomen, maar moet soms ook door veel inspanning verworven worden. Een diploma is niet zomaar gehaald; een voor jou geschikte baan is niet zomaar verworven. Soms vraag je je af waar je dat intense geluk aan verdiend hebt. Misschien kun je deze diepe vreugde beschouwen als genade, een Godsgeschenk, waarop als antwoord alleen maar dankbaarheid past.

Het leven verloopt met ups en downs. We mogen genieten van alle mooie dingen, de prachtige natuur en goede mensen om ons heen. Uiteindelijk is alles een gave van God. Gaat het ons niet goed, hebben we pijn en verdriet, dan mogen we hopen op liefde en steun van onze naasten. Zo is het zelfs mogelijk dat verdriet omslaat in vreugde.

Koos Leemker

CARITAS WIJCHEN HELPT

Binnen een aantal Wijchense geloofsgemeenschappen is al vele jaren een caritasinstelling actief. Met deze bijdrage in de Apostelbode brengen wij graag het bestaan en het werk van Caritas Wijchen nog eens onder uw aandacht. Onze instelling heeft een lange historie die zijn oorsprong vindt in het midden van de 19e eeuw, vanuit de armenzorg die toen nog gebruikelijk was. Caritas Wijchen is werkzaam ten behoeve van de geloofsgemeenschappen H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Antonius Abt - Wijchen, Emmanuel - Wijchen-Achterlo en H. Paschalis-Baylon - Woezik. Deze maakten voorheen deel uit van parochie De Hoeksteen. Caritas staat voor 'dienstbaarheid aan de samenleving'. Onze caritasinstelling heeft tot doel daar binnen de geloofsgemeenschappen invulling aan te geven. Dat doet zij door beheer en instandhouding van haar vermogen. Met de opbrengsten van dat vermogen kunnen concrete noden en behoeften worden gefinancierd. Hiervoor wordt jaarlijks een begroting opgesteld.

BESTUUR

Onze caritasinstelling bestaat uit een bestuur van zes personen. Een bestuurslid wordt voor vier jaar benoemd en kan daarna voor nog eens vier jaar worden herbenoemd. Benoemingen vinden op voordracht van het bestuur plaats door de bisschop. De taken binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een behandelaar aanvragen en twee bestuursleden, waarvan één lid namens de parochie. De caritasinstelling is een publiek kerkelijke rechtspersoon en een zelfstandig onderdeel van het R.-K. Kerkgenootschap. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het bisdom met een financieel verslag dat door het bisdom moet worden goedgekeurd. Het bestuur vergadert zesmaal per jaar. De hoofdonderwerpen op elke vergadering zijn behandeling, beoordeling en toekenning/afwijzing van aanvragen en het beheer van het belegde vermogen.

WERKWIJZE

Caritas werkt wat de aanvragen voor financiële hulp betreft nauw samen met een groot aantal maatschappelijke partners. Dat zijn instellingen die werkzaam zijn in het sociaal-maatschappelijke veld: onderwijs, zorg, vluchtelingenwerk, diaconie, gemeente, Vincentiusvereniging, voedselbank, sociale wijkteams, etc. Caritas brengt haar bestaan en doelstellingen actief onder de aandacht van deze partijen. Caritas heeft de vaste werkwijze dat aanvragen in principe door

maatschappelijke partners worden gedaan. Zij hebben het directe contact met de cliënt en kunnen als professional de behoefte en noodzaak over het algemeen goed inschatten. Dit is de reden dat we als Caritas wat meer op de achtergrond opereren. Voor een aanvraag werken we met een uitgebreid vragenformulier. Om een goede afweging te kunnen maken is het van belang dat het formulier door de maatschappelijke partners zorgvuldig is ingevuld en dat de aanvraag goed wordt toegelicht. Het bestuur houdt aanvragen kritisch tegen het licht en beoordeelt nauwlettend of de aanvraag aan de vastgestelde criteria voldoet. Belangrijke criteria daarbij zijn, dat de hulpvrager woonachtig is in de gemeente Wijchen, dat er geen andere (wettelijke) regeling of uitkeringsinstelling is die hulp kan bieden en dat de financiële hulp ook echt bijdraagt aan de oplossing van het probleem. De hulp is meestal een gift, maar een (renteloze) lening is onder voorwaarden ook mogelijk, evenals een (jaarlijkse) structurele bijdrage voor een langere periode.

Tot slot

We hopen dat we u met deze bijdrage voldoende hebben geïnformeerd over doel en werkwijze van Caritas Wijchen. Mocht u meer willen weten over Caritas of onze werkwijze dan kunt u een email sturen naar: aanvraag@caritaswijchen.nl. Mocht u iemand kennen voor wie onze caritasinstelling iets zou kunnen betekenen, wijs betrokkene hier dan op of neem contact op met een sociaal-maatschappelijke instelling, zoals bijvoorbeeld het sociale wijkteam.

Het bestuur van Caritas Wijchen (2016)

INFORMATIE GROEPSREIS ZUID-SPANJE



Als vervolg op de groepsreizen die ik de afgelopen (bijna) 20 jaar heb georganiseerd, o.a. naar Rome en Israël, heb ik voor mei 2017 een groepsreis naar Zuid-Spanje gepland staan, in samenwerking met reisbureau Drietour uit Zeist. Het thema van deze reis luidt: 'ontmoeting tussen Christendom, Jodendom en Islam'. Te bezoeken steden zijn o.a. Malaga, Sevilla, Cordoba en Granada en Gibraltar. Wie belangstelling heeft voor deze reis of meer wil weten, kan op woensdagavond 26 oktober terecht bij de informatie-avond die gehouden wordt in wijkcentrum Oase, Graafseweg 570 te Alverna. Aanvang: 19.30 uur.

Van harte welkom!

Bert Oosterveer, voor zingeving, zorg en pastoraat
(www.bertoosterveerzpp.nl)

APOSTELVIERING

Op zondag 18 september hebben we in de Antonius Abtkerk van Wijchen de jaarlijkse Apostelviering gehouden. Het Thema van deze viering was "Barmhartigheid in uitvoering". Het was weer een prachtige viering bezocht door veel mensen uit onze parochie De Twaalf Apostelen. Martin Claes, Bas van Dijk, Aloys van Velthoven, Annemarie Gooiker-Loeffen, Marieke Drent en Hennie Witsiers gingen samen voor.



Nu paus Franciscus dit jaar heeft uitgeroepen tot het "Jaar van Barmhartigheid", heeft het pastoresteam dit als thema gekozen voor de Apostelviering, maar met de aanvulling om daar ook iets mee te doen. Het is goed om te geloven en dat de mens een geloof heeft, maar het zal meer tot de verbeelding spreken als hij ook daadwerkelijk daden kan laten zien. Pastor Aloys van Velthoven verwoordde dit ook goed in zijn preek. In deze viering was er ook aandacht voor de kinderen die dit jaar en vorig jaar hun eerste communie hebben gedaan. Voor hen was een kindernevendienst georganiseerd. De voorbeden werden door jongeren gelezen. Na de viering was er, zoals gebruikelijk, koffie/thee met een krentenbol en dit jaar



speciaal voor de kinderen enkele spellen in de tuin.

De viering eindigt normaliter met het uitreiken van de Apostelspeld. Het doel van de Apostelspeld is om jaarlijks een vrijwilliger, die zich bijzonder heeft ingezet, te kunnen belonen. Deze ene vrijwilliger staat dan symbool voor alle andere betrokken vrijwilligers bij De Twaalf Apostelen. Wie die eer te beurt zou vallen was tot het laatst toe geheim gebleven, helaas was de gelukkige, Bertus van Haren, niet in de viering aanwezig. Pastoor Martin Claes en Annemarie Gooiker zullen op een later tijdstip hem alsnog de Apostelspeld opspelden. Het doel van de Apostelspeld is om jaarlijks een vrijwilliger, die zich bijzonder heeft ingezet, te kunnen belonen. Deze ene vrijwilliger staat dan symbool voor alle andere betrokken vrijwilligers bij De Twaalf Apostelen.



Dit jaar krijgt Bertus van Haren uit Alverna de Apostelspeld. Bertus werkt al sinds 1980 als vrijwilliger voor de H. Jozef te Alverna. Hij was voor alle taken en functies inzetbaar, zoals:

- Hij is 20 jaar koster geweest, waarvan de meeste tijd de eerst-aanspreekbare koster;
- Hij was jarenlang collectant, nu nog regelmatig als invaller;
- Hij opent en sluit de Mariakapel;
- Tot het via de post ging, ging hij lopend rond voor de actie;
- Hij is medebouwer van de Mariakapel;
- Hij heeft lang meegewerkt met de kerkhofgroep op de maandagmorgen.

Hoewel Bertus het gezien zijn leeftijd rustiger aan moet doen, kunnen wij nog altijd een beroep op hem doen voor allerlei werkzaamheden.



WOORDZOEKER

D	E	A	P	O	S	T	E	L	B	O	D	E	V	N	A	M	R	E	H	U	I	L
E	E	P	O	H	E	I	L	I	G	I	S	H	A	N	D	R	D	E	O	E	N	E
T	H	E	T	G	O	E	S	S	E	W	N	U	N	N	L	E	G	J	V	L	D	N
W	T	T	L	E	E	N	E	H	A	U	E	I	V	E	B	A	U	E	E	A	E	I
A	T	R	O	J	D	H	S	A	N	E	I	L	E	H	N	B	L	N	S	H	N	S
A	N	O	O	A	E	O	M	F	T	E	C	E	E	C	N	O	B	T	M	S	V	V
L	U	T	D	A	D	V	A	F	O	M	N	N	N	A	I	C	A	S	A	I	R	O
F	M	S	L	G	O	E	R	Y	N	S	A	O	D	L	U	E	K	O	R	T	E	O
A	O	L	J	D	E	N	O	E	I	U	N	K	T	S	Q	L	K	O	T	R	E	R
P	T	R	N	C	L	I	E	F	U	I	T	E	N	Y	L	I	R	H	A	M	J	
O	A	A	E	J	S	J	R	P	S	G	F	R	E	D	D	I	E	T	T	M	D	O
S	S	A	N	T	J	E	S	A	A	P	D	G	E	D	E	E	L	D	E	S	E	U
T	R	O	B	O	C	R	A	M	O	N	D	E	R	W	J	S	T	A	A	L	E	T
E	L	E	N	D	A	R	N	E	M	U	I	D	E	N	V	E	R	D	R	I	E	T
S	C	H	E	P	V	R	E	U	G	D	E	I	N	H	E	T	L	E	V	E	N	©
B	L	J	D	S	C	H	A	P	H	E	N	K	E	L	S	I	N	K	W	U	O	R

Omdat goed omgaan met vreugde en verdriet voor velen best moeilijk blijkt te zijn, hebben we deze keer maar eens voor een wat moeilijker puzzel gekozen. Want behalve horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren gaan de woordjes ook nog (gedeeltelijk) een hoekje om (zie als voorbeeld het woord TRAANTJES). Heel veel liedjes gaan over vreugde en verdriet. Daarom heb ik me bij veel omschrijvingen daardoor laten inspireren.

Maar we beginnen simpel met het doorstrepen van de volgende woorden en zinnen:

DE APOSTELBODE - DE TWAALF APOSTELN - PRIJSJE - UITEN - TRAANTJES - POTLOODLIJNEN - TIENHOVEN - ONDERWIJSTAAL - APETROTS - BLIJ - LIEF - MUNTTHEE - GEJAAGD - GEDEELDE SMART IS HALVE SMART - ROUW - BLIJDSCHAP - HUILEN - TEST.

En verder zijn we op zoek naar: 1. Het thema van deze periode. 2. Jantje kan ..., Jantje kan ... 3. Traan (Eng.). 4. Grootste hit van Corrie en de Rekels. 5. Schrijver/zanger van "Ik ben vandaag zo vrolijk" en "Een vriend zien huilen". 6. Met wie zong Sarah Brighton het lied "Time to say goodbye"? 7. Tot wie bidt Rowwen Hèze, als ze iets verloren hebben? 8. Volgens welke band is vriendschap een illusie? 9. In welke plaats hoor je de klok luiden in een bekend zeemansliedje? 10. Zanger van "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder". 11. Hulpvraag van Claudia de Brey. 12. Welke zanger heeft "tranen gelachen"? 13. Volgens deze zanger bestaat afscheid nemen niet. 14. "Junge, komm' bald wieder" is een smeekbede van ... 15. "Kom nu terug, kleine Johanna", wordt gezongen door de cabaretier ... 16. Robert Long zong het al: "Ja, het leven is ...". 17. Zo wordt koffie ook wel genoemd ... om je op te beuren. 18. Een goede raad van Lou Bandy. 19. Grootste hit van de Migra's. 20. Ellende (Dts), 21. Geldzaken (geven soms vreugde, soms verdriet).

Leo Bijmans

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

In de maand oktober is er net als in de meimaand een bijzondere aandacht voor Maria. Op 7 oktober wordt Maria Koningin van de Rozenkrans gevierd. Paus Leo XIII propageerde het bidden van de rozenkrans door gebed en feest aan elkaar te koppelen in de maand oktober. Door het bidden van de rozenkrans en het overdenken van de geloofsgeheimen verdiep je je innerlijk geloofsleven en de evangelische boodschap komt al biddend voorbij. En omdat elk gebed als een roos is voor Maria, en van vele rozen kan zij een kroon maken, is wel duidelijk waarom dit gebedsnoer een rozenkrans heet.



In onze parochie wordt de rozenkrans nog altijd met elkaar gebeden, namelijk:

- Elke donderdagochtend 8.45 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
- In mei en oktober op maandagavond 18.45 uur bij de H. Antonius Abtkerk Wijchen, in de pastorie tuin bij de Lourdesgrot.
- Op 13 oktober om 14.00 uur Marialof en Rozenkransgebed in de H. Antonius Abtkerk van Nederasselt.

DE LOURDESGROT IN WIJCHEN-CENTRUM



De groep van vrijwilligers, die wettelijk de pastorie tuin verzorgen, kan wel wat aanwas gebruiken. Het is van grote waarde dat de tuin rond de Lourdesgrot er verzorgd uit blijft zien. Hierdoor komen er naar deze plek steeds meer bezoekers die bij Maria een kaarsje opsteken. Er worden ook spontaan door bezoekers bloemen gebracht.

Vooral in de meimaand, 15 augustus, dag van Maria Hemelvaart en in de oktobermaand. Ook op de dag van Wijchen tijdens de Vierdaagse had Maria veel bezoekers.

Dankzij een gift van een parochiaan is Maria sinds kort extra verlicht. In de oktobermaand zal bij de grot het rozenhoedje worden gebeden. Dit gebeurt 's maandags 's avonds om 19.00 uur, iedereen is welkom!

Bea Cronenberg





DE WERELDJONGERENDAGEN!

Het waren inspirerende en betekenisvolle dagen. Onze groep voegde zich tussen de jongeren van bisdom den Bosch en al in de busreis ontstonden er bijzondere vriendschappen. De jongeren hebben genoten van de gastvrijheid van onze gastgezinnen en verbazen zich nog steeds over de manier waarop ze ontvangen werden. "Je kreeg gewoon een sleutel en eten in overvloed, van deze gastvrijheid kan de gemiddelde Nederlander wat leren" zegt Tobi van Tilburg op de reünie van zondag 11 september in Abdij Koningshoeven.

Het voorprogramma in het gastbisdom vonden de jongeren het meest geslaagd. We hebben veel van de Poolse cultuur kunnen zien en er waren begrijpelijke, op de leefwereld aansluitende, korte catecheses. In Krakau mengden de jongeren zich met de rest van de Nederlandse jongeren uit de verschillende bisdommen. Er was veel vrije tijd om mee te doen met het programma dat de Polen voor hen hadden bedacht en om de stad te verkennen. En daarbij mocht de ontmoeting met de paus op het veld met drie miljoen andere jongeren natuurlijk niet ontbreken. Bij de Wereldjongerendagen hoort: zoeken naar eten, voedseltekort op het veld, frustraties van



wege af en toe slecht geregelde momenten, soms behoorlijk afzien. Maar de jongeren hebben geen krimp gegeven. Het was een ervaring waar ze van genoten en ook al moesten ze verlopen, hadden ze niet altijd wat ze nodig hadden, het was voldoende. Ze hadden elkaar en de sfeer maakte alles goed. Iedereen voelde zich welkom en gedragen en van iedere situatie werd het beste gemaakt. We hebben genoten van de muziek die is verzorgd door het koor onder leiding van Steven Wintjies. Als klap op de vuurpijl werd het koor spontaan uitgenodigd te zingen bij een internationale mis bij het voorprogramma in Polen.

De jongeren hebben laten zien dat ze nadenken over wat geloven voor hen betekent, zijn kritisch en hebben een inspirerende visie op de kerk van vandaag, op het evangelie en op geloof in het dagelijks leven. De jongeren staan open en zijn leergierig, hebben zelfs niet altijd voldoende aan de antwoorden die er voor hen klaarliggen. Het is soms lastig om aansluiting te vinden in je eigen kerk en we hopen dan ook binnenkort samen te komen om een plan te maken hoe we daar verandering in kunnen brengen.

Marieke Drent

CONGRES OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK LUISTEREN NAAR DE INSPIRATIE VAN JONGEREN EN EEN OPEN MIND OVER NIEUWE VORMEN VAN KERK ZIJN!

Als mede-organisator van het congres, waarvan je de informatie op de flyer hiernaast vindt, nodig ik je van harte uit om mee te gaan naar Gouda. Het wordt een inspirerend, leerzaam en leuk congres met goede sprekers, zoals Nikolaas Sintobin en Wilfred Kemp, bekend van tv.

We gaan met elkaar ontdekken wat we als jonge katholieken willen als het gaat om de toekomst van de Kerk. Paus Franciscus zei: 'De toekomst ligt in je hart, in je hoofd, en in je handen.' Je mag laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen een nieuwe start maken. Daar wil jij toch ook onderdeel van zijn? Het congres is eenmalig, dus laat deze kans niet voorbij gaan.

Meld je dus snel aan via www.bewustkatholiek.nl.

Marieke Drent

Ben jij ook zo aangestoken door het enthousiasme van de WJD!?

- Sta je te popelen om iets met je geloof te doen? En weet je niet zo goed waar je moet beginnen?
- Of ben je al actief en vind je het soms lastig om in de kerk iets voor elkaar te krijgen, maar wil je dat wel heel graag?
- Maak je je wel eens zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland?

Dan is het congres zeker iets voor jou!

- Op het congres
- Laat je je **inspireren** door boeiende sprekers;
 - Leer je hoe je vanuit **jouw kracht** missionair kunt zijn;
 - Denk je samen met anderen na over de **toekomst** van de Kerk;
 - Leer je hoe je met een groep kunt **bruisen** van nieuwe ideeën;
 - En ontvang je de **zegen!**

Geef je, zodra je thuis bent, op via www.bewustkatholiek.nl. **Graag tot 30 oktober in Gouda!**

Toekomst van de Kerk



Voor wie? Katholieken tussen 18-38 jaar die iets willen maken van de Kerk

Waar? Aalberseplein 2, Gouda

Wanneer? 30 oktober 2016

Hoe laat? 9:30 tot 16:30 uur

Kosten? v.a. €12,- (incl. lunch & materiaal)

Info & opgeven geef je uiterlijk 16 oktober op via: www.bewustkatholiek.nl, vul het survey in en krijg flinke korting.

Bewust Katholiek

KLEDING VOOR KLEDINGBANK NIJMEGEN

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de Kledingbank in Nijmegen.

Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Vraagwijzer van de Gemeente Wijchen, de Wijchense Voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

De Kledingbank in Nijmegen heeft aangegeven dit najaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

In overleg met de Kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober a.s. kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de Kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Vrijdag 7 oktober van 10.00 – 13.30 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen

Zaterdag 8 oktober van 10.00 -13.30 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen

De kleding gaat in de week erop naar de Kledingbank in Nijmegen.

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: annivanbergen@gmail.com

DE WANDELING ZATERDAG 1 OKTOBER 2016

WEET U HET NOG?

Vorig jaar zijn we verwend in Nederasselt met een diapresentatie vanwege het toenmalige jubileum van de kerk. Van daaruit zijn we naar zorghotel Velp gelopen.

EVALUATIE

De cijfers liegen niet. Afgelopen seizoen is top geweest. Verbeterpunten hebben we vastgelegd en komen te zijner tijd ook bij de deelnemers langs.

GAAT HET TOCH DOOR?

Dat krijg ik te horen van Henk van der Wielen uit Bergharen wanneer ik hem - sorry, veel te laat - benader over onze wandeling van 1 oktober. Ik hoor teleurstelling in zijn stem omdat in de vorige Apostelbode niets vermeld staat.

FOUTJE

Foutje van mij. Daar had ik op voorhand in de agenda van de Apostelbode melding van moeten maken. Henk heeft gelukkig een positieve geest en geeft aan dat de wandeling van 1 ok-

tober in de steigers staat. Sterker nog, we gaan op zoek naar DE VERGETEN KAPEL: 'Onze Lieve Vrouw van Lienden: Moeder van het Vertrouwen.' Een goed idee in deze Mariamaand.

± 15 KM

Henk heeft zich voor ons uitgesloofd. Wat zou het mooi zijn als zich ook uit Bergharen e.o. medewandelaars melden. Samen een uurtje of wat in de benen met anderen kan zeker aantrekkelijk zijn. De pauze staat rond 10 km gepland.

Het kost je geen cent, behalve dan de kop koffie tijdens de pauze in DE VIERSPRONG in Batenburg.

ONTVANGST

De gastvrije ontvangst is op 1 oktober vanaf 10.00 uur achter in de grote H. Annakerk in Bergharen. We vertrekken dan rond de klok van half 11.



Opgeven kan tot en met vrijdag 30 september bij: Petervangils1944@gmail.com of 024-6414946

Peter van Gils

ETENMET LUTHER- BERGHAREN/LEUR

MA. 3 OKT., 31 OKT., 28 NOV. | 18.30 UUR

In het jaar dat het 500 jaar geleden is dat Luther zijn stellingen aan de kerkdeur spijkerde, treden wij in het voetspoor van Luther. Als katholieken en protestanten gezamenlijk! Luther staat bekend om zijn Tischreden (tafelpraat). Onder het genot van maaltijden waarvan het recept stamt uit de tijd van Luther, gaan we met elkaar in gesprek over gedachten van Luther die nog steeds actueel zijn. Bijvoorbeeld over opvoeding en geloven en de rol van gelovigen in de samenleving. U kunt zich aanmelden voor één of meer avonden. Zij die nog niet eerder deelnamen krijgen voorrang. Per avond gaan we met tien personen aan tafel.

De pastorie, Dorpsstraat 46, Bergharen

Info: pastor Annemarie Gooiker tel: 024-6412627, annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl, of Ds. Annika van Esschoten, Tel: 06-11920900 ds.a.vanesschoten@gmail.com



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Met onze bouwkundig adviseur hebben we de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan onze kerk in 2016 en 2017 doorgenomen. Voor de kerkgangers is het belangrijk te weten dat in november gestart wordt met het schilderen van de binnenkant van de kerk (waar nodig wordt het stucwerk meteen gerepareerd). Dat zal ongetwijfeld veel stof en overlast veroorzaken, maar met het bedrijf is afgesproken dat de vieringen gewoon door kunnen gaan en dat alles klaar zal zijn vóór Kerstmis.
- De contactraad en het parochiebestuur hebben aan het Groesbeeks Gemengd Koor toestemming gegeven om 's avonds in onze kerk een jubileumconcert te geven.
- Wie wil meehelpen met het werkgroepje dat zorgt voor het openen en sluiten van de Mariakapel en het kerkhof? Door het overlijden van



**VANUIT DE CONTACTRAAD
(INCLUSIEF DE STUURGROEP PASTORAAT)**

- In de viering van 9 oktober staan de ouderen centraal en dus krijgen zij extra aandacht.
- Allerzielen vieren we dit jaar op zondag 30 oktober. Dan is er extra aandacht voor degenen die sinds Allerzielen van vorig jaar zijn overleden, maar ook voor de naaste familie van deze overledenen.
- De komende Ontmoetingsvieringen zijn op de zaterdagen 1 oktober en 5 november steeds om 19:00 uur. In december volgt de laatste, omdat de werkgroep zich genooddaakt ziet te stoppen. Hierover een volgende keer meer.
- De eerstvolgende vergadering van de contactraad is op 8 november.

Namens contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. Tussen 10:00 en 11:30 uur staat de deur open en is iedereen van harte welkom; iemand meebrengen verhoogt de sfeer nog meer. De eerstvolgende data zijn 5 en 19 oktober en 2 november.



Tini Poos

Ton Hagemans zijn er nu te weinig vrijwilligers over.

- Om onze ideeën over het verbeteren van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap verder uit te werken hebben we een extra vergadering op 11 oktober belegd.
- In de eerstvolgende vergadering van 4 oktober gaan we de aanvragen vanuit onze geloofsgemeenschap voor de begroting 2017 afronden.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

4 september 2016

Fedde Lindsen

11 september 2016

Sophie Klerks



ZIEKENDAG

Op zaterdag 10 september was de jaarlijkse ontmoetingsdag voor zieken en ouderen in het dorpshuis van Nederasselt. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep van Nabijheid voor de ouderen van Overasselt en Nederasselt. Om half drie 's middags begon de eucharistieviering. Aloys van Velthoven ging voor in deze viering en het koor Mazing Joy verzorgde de liederen. Het thema van deze bijeenkomst was "Een veilige haven zijn voor een medemens". De werkgroep had het thema ook zichtbaar uitgewerkt met een bootje en ankers op het altaar.



Ook de kinderen van de basisschool hadden hieraan een bijdrage geleverd. De kinderen hadden allemaal ankers uitgeknipt, gekleurd en op een vel papier geplakt. Na de viering kwam een groepje kinderen van de basisschool de ankers uitdelen aan de ouderen om mee naar huis te nemen. Daarna was er voor iedereen koffie of thee en werd er nog gezellig nagepraat.

Corné Schaap

Vieringschema

08 oktober / 09 oktober
• 28e zondag door het jaar

15 oktober / 16 oktober
• 29e zondag door het jaar

22 oktober / 23 oktober
• 30e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ②</p> <p>✦ Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17 ✦ Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13 ✦ Evangelie: Luc. 17, 11-19</p>	<p>lezingen ③</p> <p>✦ Eerste lezing: Ex. 17,8-13 ✦ Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 ✦ Evangelie: Luc. 18,1-8</p>	<p>lezingen ④</p> <p>✦ Eerste lezing: Sirach 35,12-14,16-18 ✦ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 ✦ Evangelie: Luc. 18,9-14</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Jan van Mil Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Ouderenviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Wijsh.11,23-12,2 ✦ Tweede lezing: 2 Tess.1,11-2,2 ✦ Evangelie: Luc. 19,1-10 	<p>lezingen Allerzielen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 25,6a.7-9 ✦ Tweede lezing: Apok. 21,1-5a.6b-7 ✦ Evangelie: Luc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 2 Makk. 7,1-2.9-14 ✦ Tweede lezing: 2 Tess. 2,16-3,5 ✦ Evangelie: Luc. 20,27-38
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>dinsdag / woensdag 19.00 Allerheiligenviering SDG (Heren) / Martin Claes 19.00 Allerzielenviering SDG (Gemengd) / Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor / 2Gether Bas van Dijk</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Mazing Joy Hennie Witsiers/ Werkgroep Avondwake</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Mazing Joy Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven/ Werkgroep Avondwake</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Neo Nata Hennie Witsiers/ Werkgroep Avondwake</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 18.30 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 01 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 14 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 05 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 21 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 28 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Nederasselt

donderdag 13 oktober	14.00 uur	Themaviering KBO in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 10 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 24 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 07 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 11 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 november	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 25 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 07 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 04 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 04 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout
dinsdag 01 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 30 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 14 juni en 23 augustus zijn tijdens de vergadering de volgende punten besproken:

- Rond het ronde stenen plateau achter de Mariakapel zal nog een haagje worden geplaatst. De opbrengst van de offerkaarsjes is kostendekkend voor aanschaf van kaarsen en bloemen.
- De vieringen van de eerste heilige communie en het heilig vormsel zijn mooie vieringen geweest. Er heeft inmiddels een evaluatie plaats gevonden.
- Marianne van den Boogaard doet een stapje terug bij de voorbereidingen van de eerste heilige communie. Marieke Drent neemt dit over. Indien nodig kan er altijd een beroep tot ondersteuning op Marianne gedaan worden. Marianne heeft deze taak ruim 25 jaar op zich genomen. Heel veel dank voor jouw inzet!

Het vormsel blijft zij nog wel begeleiden.

- De vloer van de koffiekamer is vernieuwd. Het ziet er nu weer keurig uit.
- Het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk is uitgevoerd. Alles ziet er nu weer goed uit. Ook zijn de slechte delen van de boeiboorden en kruizen op de kerk vervangen.
- De afvalcontainer van Burgers bij de kerk wordt vervangen door een gemeentelijke grijze kliko. Dit is voordeliger.
- Op zaterdag 17 september is er een H. Mis in de Johannes de Doperkerk te Balgoij om 19.00 uur.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag contactraadsvergadering van woensdag 7 september.

- Opening door Henk van der Wielen; uit 'Eenzaamheid', geschreven door Hans Uil met als titel Casino. De conclusie in dit stukje luidt 'geluk is niet te koop'.
- Pastor Bas beveelt aan om naar de Open Avond van Marieke Drent te gaan.
- We bespreken het vieringschema. Met name de planning gezinsvieringen.
- Melchior geeft aan dat hij nog op zoek is naar een looper voor de Apostelbode.
- De voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn gestart.
- Pierre geeft een toelichting op de bordjes bij een grafruiming op het kerkhof.
- De voorbereidingen van het jaarlijks uitje van de contactraad zijn in volle gang.
- Punten voor op de begroting voor 2017 graag

- Het vrijwilligersfeest voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap vieren wij 1x per twee jaar. Dit jaar is dat op zondag 16 oktober. Wij beginnen om 11.00 uur met een H. Mis opgeluisterd door Mazing Joy en het Dames- en Herenkoor. Daarna volgt er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De uitnodiging volgt nog.

- Er is bericht ontvangen van het parochiebestuur dat er bordjes geplaatst zijn bij een aantal graven omdat nabestaanden aangegeven hebben dat de graven geruimd kunnen worden, dan wel dat er geen nabestaanden gevonden zijn en de grafrechten al langere tijd verlopen zijn. Ruiming zal plaatsvinden ongeveer drie maanden na plaatsing van de bordjes.

Rose Stevens

ALLERZIELEN

Op zondag 30 oktober wordt in onze H. Johannes de Doperkerk Allerzielen gevierd. Het zal opnieuw een confrontatie zijn met de harde werkelijkheid van de dood. Tegelijkertijd kan het samenzijn met anderen - met name het samenzijn van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt - ook een troost zijn. Op deze manier willen wij ook in onze geloofsgemeenschap de namen van onze dierbare overledenen levend houden. De avondwakegroep zal samen met pastor Henrie Witsiers voorgaan in de viering en na afloop zullen de graven gezegend worden.

voor 1 oktober indienen.

- Aandacht wordt gevraagd voor het actualiseren van onze ledenlijsten.
- Enkele mededelingen vanuit onze stuurgroep, vanuit de pastores en het bestuur.
- We bespreken de uitgesplitste cijfers over 2014 en 2015 voor onze gemeenschap.
- Ook vanuit deze cijfers zien wij dat werken aan vitaliteit zeker vruchtbaar kan zijn.
- Vanuit de tuingroep hebben wij vernomen dat onze Franciscusboom het begeeft.
- Wij zoeken nog vrijwilligers die onze vrijwilligersochtend mee willen organiseren.
- Wij volgen het ingebrachte voorstel om het nog resterende bedrag uit een nalatenschap te gebruiken als bijdrage in de kosten voor onze verwarmingsketel.
- De volgende bijeenkomst van de contactraad staat gepland voor 19 oktober.

Henk van der Wielen

KENNISGEVING GRAFRUIMINGEN

Sinds kort is er een begin gemaakt met het plaatsen van bordjes waarop het ruimen van een graf wordt aangekondigd. Dit gebeurt nadat via de contactpersonen toestemming is verleend om het betreffende graf te ruimen. Het is bedoeld om te voorkomen dat er graven worden geruimd waar personen buiten de officiële contactpersonen om voor zouden willen zorgdragen. De gangbare periode alvorens inderdaad over te gaan tot ruimen is drie maanden. In die tijd kan dus een bezoeker van de begraafplaats kennisnemen van dit voornemen en alsnog daartegen bezwaar maken.

Contactraad Paschalis



H. ANNA - BERGHAREN

HEILIGE ANNA

Op onze zomervakantie in Canada (rondreis gemaakt en familie bezocht) hebben we de bedevaartplaats 'Saint Anne de Beaupré' bezocht. De basiliek gewijd aan de H. Anna, patroonheilige van de schippers, ligt ten noordoosten van Québec City. Ter ere van de H. Anna stichtte de bemanning van een schip dat ternauwernood een storm had overleefd, in 1658 de eerste katholieke kerk van Canada. Als een lopend vuurtje verspreidde zich het nieuws over de wonderbare daden van Saint Anne en steeds meer pelgrims begaven zich op weg naar het bedevaartsoord. De eucharistievieringen, het rozenkransgebed en de lichtprocessies trekken dagelijks vele pelgrims en toeristen. Zo ging ook ik met man en kinderen naar deze bidplek. Voor ons (we zijn tenslotte geen schippers) is de Heilige Anna als moeder van Maria en oma van Jezus een voorspreekster voor de gezinnen/families. Graag vertel ik nog wat meer over haar:

Anna was de vrouw van Joachim, een oudere priester. Haar huwelijk met Joachim bleef kinderloos omdat de laatste onvruchtbaar was; Joachim schaamde zich daarover. Zij hadden vaak tot God gebeden om kinderen te krijgen. Onvruchtbare koppels werden destijds afgekeurd en bespot. Men dacht dat het een straf was. Hun gebed werd echter wel gehoord.

Toen Joachim op zekere dag alleen op het veld was, verscheen hem een engel, omgeven door verblindend licht. Hij was bang bij dit visioen, maar de engel vroeg hem geen angst te hebben en zei: "Ik, de engel des Heren, ben gezonden om u te verkondigen dat uw gebeden worden verhoord. Aldus zal uw vrouw Anna u een dochter baren en u zult haar Maria noemen. Maria zal later de

PASCHALIS ZIT ER DEZE WINTER WEER WARMPIJES BIJ

In de afgelopen periode is in onze kerk een nieuw verwarmingssysteem gerealiseerd. Door middel van verschillende systemen wordt de warmte dichterbij de mensen gebracht en zitten we er in de ongetwijfeld komende koude perioden warmpjes bij. Dit in tegenstelling tot de minder comfortabele perioden die we eerder meemaakten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de besturing en het programmeren zodat we zo zuinig mogelijk omgaan met de kostbare energie. Ook streven we er nog naar om het aanlichten van het priesterkoor af te ronden.

Zoon van de Allerhoogste voortbrengen, wiens naam Jezus zal zijn, de Verlosser van alle volken. Dit zal u een teken zijn: Als u bij de gouden poort van Jeruzalem komt, zal daar uw vrouw Anna u tegemoet komen". Met deze woorden verliet de engel Joachim. Anna en Joachim deelden hun vreugde over het zojuist door hen aanschouwde visioen en over de zekerheid dat zij een nakomeling zouden krijgen. Zij baden tot God en bedankten hem. En Anna werd zwanger en baarde een meisje en zij noemde haar Maria.

Sinds de zesde eeuw wordt de Heilige Anna in het oosten vereerd, haar feestdag is daar op 25 juli. Bij ons in het westen wordt zij sinds de zevende eeuw vereerd. Omdat er op 25 juli Jacobus wordt gevierd, is haar feestdag hier vastgesteld op 26 juli (in 1584). In het noordoostelijke deel van Jeruzalem staat de St.-Annakerk. Volgens de overlevering is op de plek van de St.-Annakerk Maria geboren. De kerk werd gebouwd door de kruisvaarders in 1142. Toen de kruisvaarders werden verdreven veranderde men de kerk in een moskee. De Heilige Anna is de patroonheilige van onvruchtbare- en zwangere vrouwen, mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers. Wij vonden het heel bijzonder om als parochianen van de geloofsgemeenschap H. Anna in Bergharen een kerk in Canada te bezoeken die toegewijd is aan dezelfde heilige.

Annemarie Gooiker



GEDOOPT

4 september 2016
Bram van Gent
18 september 2016
Bram Basten





*We zijn al weer toe aan de tiende maand van het jaar,
daarna nog één maandenpaar
korte dagen, donkere avonden, lange nachten,
de Mariamaand moet de duisternis verzachten
en dan staat Kerstmis al weer bijna klaar.*

*Maar eerst wacht ons nog Alle Heilige Zielen,
dankbaar en in liefde gaan we bij hun graven knielen.
Het kerkhof zal weer in het kaarslicht staan,
en wij, wij moeten verder gaan.
Einde van het jaar zit ons op de hielen.*

Toon van Duifhuizen

OKTOBER HERFST.... VOORBIJ GAAT ONS LEVEN

Oktober, de herfst begint, de bomen verschieten van kleur, het licht kruipt langzaam weg. 's Morgens buiten hangt er een dauw over het leven, een spinnenrag draagt de druppels, vallende, rottende bladeren op de paden, dagen kunnen heilig, mistig, nat, stormachtig zijn.

Met kracht en pracht, met jagende winden en bladeren herinnert zij ons er aan, dat niet alleen de zomer, maar ook het leven voorbij gaat.

De herfst kan ook verstillend mooi zijn, als de lage zon door de gekleurde bladeren schijnt, alle tinten bruin, rood, geel. De laatste bessen worden gegeten. Het ene na het andere blad dwarrelt neer. De boom als een kaler wordend hoofd. Zo is de herfst een symbool van de herfst van het leven. Ouder worden kan lastig en ook mooi zijn. De herfst heeft, voor wie openstaat, een religieuze diepte. Het leven gaat voorbij.

Maar de herfst met haar talrijke wisselingen, roept je toe, daagt je uit. Laat het leven niet aan je voorbijgaan, geniet van elk moment. Er zijn vreugdevolle en verdrietige dagen, soms is het leven een dansend feest, dan weer als een natte, koude regenbui. Ons leven kent de kleur en de warmte van de zon, dan is het alsof er een storm raast door ons hoofd, zorgen en problemen maken ons leven mistig. Laat je niet meesleuren in de triestheid van de dagen, geef je leven de kleur en de kracht van oktober.

Geniet met verbazing en bewondering van de dagen. Geniet van de rijkdom van het leven, want elke dag is een dag van je kostbare leven. Je leven met de schepping. Je leven met kinderen, geliefden, partners, vrienden en vriendinnen. Geniet van je werk, van je burens, van de vereniging. Zij maken je gelukkig. Geniet van het leven, want het gaat voorbij.

Voor iedereen een goede oktobermaand toegewenst!

Jos van Minderhout

MISINTENTIES:

1 okt: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Wim en Gon Hebing, overleden familie van der Aa-van Casteren.

9 okt: Wim en Gon Hebing, Riek van Duifhuizen-Hoeks.

15 okt: Jo Derks, overleden familie Perquin-Steeg, Gerda van Heumen-Lukassen, Rinie Nicolassen.

23 okt: Marie Guelen- van Riet, Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Piet en Lien Hendriks-Huberts.

29 okt: Riet van Duifhuizen-Rutten, overleden familie van der Aa- Broekman.

2 november Allerzielen: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof Gradussen, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Loeffen, overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Ben Weeren, overleden familie van der Aa-van Casteren, overleden ouders Remmers-Grim, Jan van Heumen en familie van Heumen-van der Wielen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Rinie Nicolassen.

6 nov: Wim en Gon Hebing, Hent Janssen.

Opgave van misintenties voor november voor:

9 oktober bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail:

misintentiesjudocus@gmail.com

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN

Met Allerheiligen en Allerzielen vieren we dat het leven in ons het zal winnen van alles wat dood is en dood maakt! Allerzielen, de dag van gedeeld verdriet, van dankbare herinnering. Een dag die ons door het gedenken van onze dierbare geliefden kracht kan geven om donkere en ellendige gevoelens de baas te blijven. In Allerzielen vieren we dat onze dierbaren leven, ook al zijn ze gestorven. We geloven dat zij net als de heiligen voorgoed deel hebben aan het leven van God. Al is het moeilijk voor ons om je daar iets bij voor te stellen. Leven en dood, de twee kanten van ons bestaan komen in deze dagen aan bod. Leven en dood liggen in ons leven dichtbij elkaar.

De Allerheiligen- en Allerzielenviering houden we woensdag 2 november 's avonds om 19.00 uur. In dankbaarheid en liefde gedenken we onze geliefde overledenen. Na de viering rondgang over het kerkhof om door de zegening van de graven onze overledenen de vrede van God toe te wensen.

ONZE JAARLIJKE

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST: TEAM.NL

Op de Olympische spelen zagen we op de shirts van de Nederlandse deelnemers staan: TEAM.NL. Aan zo'n sterk team moest ik denken op zondag 28 augustus, toen we onze ontmoetings- en dankbijeenkomst in Cafeesterij De Toekomst hielden, samen met onze vrijwilligsters en vrijwilligers. Zo'n team is van groot belang voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschap. Op allerlei terrein zijn zij actief en dragen verantwoordelijkheid om de kerkgemeenschap Hernen-Leur in beweging te houden. We zijn blij met onze pastores en voor ons Annemarie Gooiker als eerste/aanspreekbare in het bijzonder. Maar vooral zijn we blij met al onze vrijwilligsters en vrijwilligers. Met de feestelijke ontmoetingsbijeenkomst danken we hen allen.

ETEN MET LUTHER

Lees op pagina 10 over de oecumenische activiteit "eten met Luther", georganiseerd door dominee Annika van Esschoten en pastor Annemarie Gooiker.



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

125 JAAR KERK OVERASSELT

In het weekend van 10/11 september vierden wij twee dagen lang dat de kerk van de heilige Antonius Abt in Overasselt 125 jaar geleden in gebruik werd genomen.

Het goedbezochte concert op zaterdagavond in de kerk werd geopend met Gregoriaanse gezangen, op nostalgische wijze vertolkt door ons eigen herenkoor. Daarna was het de beurt aan de warme klanken van "Mooi van Hout", met onder meer het welbekende Yesterday van The Beatles.

De zangers en zangeressen van gemengd koor Sint-Cecilia vervolgden het programma met een aantal religieuze liederen, waarbij ze eindigden met een nieuw lied op hun repertoire: het prachtige "Verleih uns Frieden" van Felix Mendelssohn.

Zonder pauze ging het programma over op modernere klanken: eerst met Big Band 6611, daarna met Joy4all. De liederen van dit koor - zoals You raise me up en Somewhere between - zullen ook de minder-kerkelijke bezoekers bekend in de oren hebben geklonken.



OUDERENVIERING 4 OKTOBER

Onze maandelijkse bijeenkomst is op 4 oktober. Het is een bijzondere dag, namelijk de sterfdag van Sint-Franciscus. Dat is tevens Dierendag. Om tien uur is er een moment van bezinning. Maar let op de verandering! Cafeesterij De Toekomst is vanaf 1 oktober gesloten, daarom wijken we uit naar De Mijlpaal. Gewoon een uurtje uitwisselen en bijpraten. Jos van Minderhout is de voorganger. Van harte welkom. We blijven uitnodigen: We schenken lekkere koffie, het is een gezellig uurtje. Dus als je nog nooit geweest bent, kom dan toch een keer op proef.

GEDOOPT

4 september 2016

Cliff en Mees Arts

25 september 2016

Meijs Jansen

2 oktober 2016

Floris en Bram Driessen



Organist Henk van Elferen bespeelde daarna het grote orgel op de koorzolder. Hij bracht onder meer een lied van vóór (Aan U o Koning der eeuwen), en een van ná het concilie (De steppe zal bloeien) ten gehore.

Toen was het tijd voor een verrassing: twee dames uit de oude doos kwamen de kerk binnen en zongen op de wijze van "Het Dorp" over de kerk in lang vervlogen jaren.

Het programma werd afgesloten met twee gezamenlijk gezongen liederen, waarvan een het Antoniuslied van pastoor Van Riel met een deels fonkelnieuwe tekst.

Gedurende het gehele concert werd er een diaprojectie, door Jacky Lindsen in samenwerking met de contactraad samengesteld,

op een scherm geprojecteerd. Deze presentatie bevatte foto's uit het verleden en heden van onze kerk. Menigeen heeft hierbij zichzelf in een jongere versie voorbij zien komen! Na afloop was er voor alle aanwezigen koffie of thee achter in de kerk en kon er gezellig worden nagepraat, waarbij de Bigband voor stemmige achtergrondmuziek zorgde.



De volgende dag, zondag 11 september, begon het programma om 10.00 uur op de begraafplaats met een eerbetoon aan alle overledenen. Er werd een lied gezongen en een prachtig bloemstuk op het altaar van de kapel gelegd. Ook werd voor elk van de vier overleden pastoors van onze kerk een kaars ontstoken. Daarna liepen we in processie naar het mooi versierde kerkgebouw, waar de viering werd voortgezet. Voorgangers waren pastoor Martin Claes en pastor Aloys van Velthoven. Onze beide koren Sint-Cecilia en Joy4all verzorgden de gezangen.

In haar welkomstwoord refereerde de voorzitter van de contactraad, Jolanda Massaar, onder meer aan gebeurtenissen die rond dezelfde tijd als de inwijding van onze kerk plaatsvonden, zoals de plaatsing van korenmolen Zeldenrust aan de Hoogstraat in 1890 en de publicatie van de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII. De feestpreek werd door pastor Aloys op ouderwetse manier op de preekstoel begonnen en zoals we van hem gewend zijn, betrok hij op ludieke wijze de aanwezige kinderen bij zijn overweging.

Bij het aanbrengen van de gaven was er een speciale rol weggelegd voor verschillende verenigingen, zoals de voetbalclub, de KBO en Dichterbij. Aan het eind van de viering feliciteerde pastoor Martin Claes de geloofsgemeenschap



namens het bestuur en het pastoraal team. Daarna gingen we naar het Verenigingsgebouw voor een feestelijke receptie. Er was een enorme taart met een foto van de kerk erop. Pastor Aloys had de eer om deze aan te snijden en alle aanwezigen kregen een stuk ervan. Het restant heeft een goede bestemming gekregen in woonzorgcentrum de Buurderij. Ook werd de diaprojectie van de foto's uit het verleden en heden weer getoond. Wethouder Ellen de Swart feliciteerde de kerk namens de gemeente Heumen, pastor Aloys verwelkomde de aanwezigen, waaronder oud-pastoor Cees van den Muijsenberg, bestuursleden en vertegenwoordigers van de contactraden van de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie en hij las felicitaties voor van onder andere pater Wim Snik en vicaris-generaal Van den Hout.



Na de receptie konden de vrijwilligers die zich hadden aangemeld, samen met enkele genodigden, meteen door naar Zaal de Zon voor een heerlijke jubileumlunch. Wij vonden dat onze koorleden hierbij niet mochten ontbreken; zij waren als genodigden aanwezig. Het werd een erg gezellig samenzijn en ook hier verschenen weer die beide dames uit de oude doos. Maar rond 15 uur waren alle feestelijkheden toch echt voorbij en konden we terugzien op een geslaagd jubileum.

Wij danken iedereen die heeft meegeholpen om van deze dagen een onvergetelijk jubileumweekend te maken.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt





**PATROONSFEEST VAN DE KERK
TE BATENBURG: H. VICTOR**

Zoals meerdere kerken in het land van Maas en Waal, die afhankelijk waren van de kapittelkerk van St.-Victor te Xanten, werd in de 15^e eeuw de parochiekerk te Batenburg onder het patronaat van de H. Victor gesteld. De bijzondere verering van de H. Victor is pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstaan dankzij een initiatief van pastoor Van den Heuvel.

In 1953 werd vanuit Batenburg een eenmalige bedevaart naar Xanten georganiseerd als teken van dank voor het behoud van het stadje tijdens de oorlog.

In Batenburg wordt de H. Victor herdacht op de zondag die het meest nabij is aan 10 oktober. Dit jaar vieren wij het feest van de H. Victor op zondag 9 oktober 2016 tijdens de zondagse viering. Wij wensen alle Batenburgers ook fijne kermisdagen toe met veel plezier en genot.

De contactraad

ALLERHEILIGEN- / ALLERZIELENVIERING

Op zondag 6 november 2016 vieren wij in onze geloofsgemeenschap het feest van Allerheiligen en herdenken wij onze dierbare overledenen. Na deze viering zullen de graven op ons kerkhof worden gezegend. Voor deze viering zullen de nabestaanden van de overledenen van het voorbije jaar in het bijzonder worden uitgenodigd. Uiteraard is elke parochiaan van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers

IN MEMORIAM

Op 17 augustus 2016 is Riet Arts in de leeftijd van 90 jaar overleden. Zij is altijd ongehuwd geweest. Riet, geboren als dochter van Bertus Arts (veldwachter) en Maria Arts-Derks, groeide op met zes broers en twee zussen. Als kind werkte zij al mee in het huishouden van haar ouders. Riet was een gastvrije vrouw voor alle mensen uit Batenburg en voor de mensen van elders. Er

kwamen vele mensen bij haar in de keuken op bezoek, meestal moesten ze eerst dan bij haar broer Piet zijn voor een of andere reparatie van apparatuur. En was altijd wel koffie, thee of dubbel drank en tijd voor een praatje. Riet was graag op de hoogte van het wel en wee in Batenburg en leefde met iedereen mee.

Ruim veertig jaren werkte ze bij de gemeente Batenburg als interieurverzorgster. Tot 1974 woonde zij naast het gemeentehuis. Zij verzorgde een aantal malen per dag de koffie en/of thee voor de ambtenaren en maakte dan meestal een uitgebreid praatje met hen. Bij vergaderingen en besprekingen deed ze dat ook, soms werden er zelfs uitsmijters gemaakt. In 1974 verhuisde het gemeentekantoor naar de pastorie aan de Molendijk. De werkzaamheden waren voornamelijk het schoonhouden van de diverse ruimten. Daarbij hoorde ook de kamer van de inwonende pastoor. Voor haar inzet en ijver kreeg Riet een koninklijke onderscheiding. Zij voelde zich vereerd dat de toenmalige koningin haar deze onderscheiding had toegekend.

Naarmate Riet ouder werd, verminderde haar gezondheid. De laatste periode was zwaarder voor haar, mede door de ziekenhuisopnames en ziekenhuisbezoeken en afhankelijkheid van anderen, waar ze in het verleden alles zelfstandig deed. Gelukkig kon zij in haar eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, mede dankzij de goede verzorging door haar familie.

Hard werken en samen genieten van bijzondere dagen, dat tekende het leven van Riet Arts.

Haar heengaan betekent een groot gemis voor haar familie. Dankbare herinneringen aan haar blijven wij behouden.

Riet, bedankt voor alles wat je voor de gemeenschap betekend hebt.

De contactraad



GEDOOPT

28 augustus 2016

Juna Coenders



VIERING ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Op zaterdag 29 oktober 2016 vieren wij in deze geloofsgemeenschap het feest van Allerheiligen en herdenken wij onze dierbare overledenen. De nabestaanden van de overledenen van de laatste twee jaar worden in het bijzonder uitgenodigd. Wij beginnen om 18.30 uur met de zegening van de graven op het naastgelegen kerkhof. Daarna

zetten we de viering in de kerk om 19.00 uur voort. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers

GEDOOPT

17 september 2016

Jelle Derks





Op 15 juni overleed **Riet Rutten-Lamers**, echtgenote van Frans Rutten. Zij werd 82 jaar en groeide op op de Teersdijk, als jongste in een gezin met dertien kinderen. Riet was vanaf de opening een actieve en bewogen vrijwilligster van de Weegbree. In 2006 werd zij zelfs tot 'Wijchens vrijwilligster van het jaar' uitgeroepen. Toen ook haar eigen geestelijke krachten afnamen, heeft zij vanaf 2013 tot aan haar dood in de Weegbree gewoond. Het afscheid vond plaats in het crematorium van Beuningen. Op haar gedachtenisprentje staat bovenaan de veelzeggende zin: "Zorgen moet je doen, niet maken".

Marie van Dreumel-van Schaijk overleed op 96-jarige leeftijd. Haar uitvaart was op 1 augustus. Na de uitvaart is Marie begraven op het kerkhof in het centrum van Wijchen. Dat haar ziel moge rusten in vrede.

Op 8 augustus overleed **Regis van Bergen** in de leeftijd van 95 jaar. Regis woonde op La Verna. Na de uitvaart op 17 augustus is hij begraven op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 10 augustus overleed **Gerard Tijnagel**. Hij werd 88 jaar oud. Gerard woonde een groot deel van zijn leven samen met zijn echtgenote Mieke op de Heilige Stoel. In zijn werkzame leven werkte Gerard als technicus in Nijmegen. Reizen was een favoriete bezigheid van Gerard. Er waren vakanties met het gezin naar Frankrijk, maar ook de reizen tot op hoge leeftijd naar Australië en Nieuw-Zeeland. Na het overlijden van Mieke brak een periode aan waarin Gerard meer zorg nodig had. Hij overleed te Groesbeek. De uitvaart voor Gerard was op 16 augustus in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Slechts één week voor haar 90^e verjaardag overleed op 13 augustus 2016 **Nellie Tjisse-Klasen-Bloo**. Haar leven werd in alle eenvoud gevuld door het wel en wee van de kinderen, handwerk in ruime zin, woord en advies voor iedereen. De laatste jaren is zij tot volle tevredenheid verzorgd door haar inwonende dochter. Wij hebben haar herdacht in de uitvaartdienst, welke gehouden is op 18 augustus 2016 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.



In de leeftijd van 90 jaar is op 17 augustus 2016 **Riet Arts** overleden. Haar leven heeft altijd in het teken gestaan van de zorg voor anderen. Zij heeft haar moeder tot aan het einde van haar leven kunnen verzorgen en daarna heeft ze de zorg van drie vrijgezelle broers op zich genomen. Als je binnenkwam was de vraag "Wa lust je..?" en ging je weg kwam altijd de vraag: "Motte echt niks mèr hebbe...?" Dit leven hebben we herdacht in de uitvaartdienst op 22 augustus 2016 in de H. Victorkerk te Batenburg. Daarna heeft de crematie in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Op 18 augustus 2016 is **Lies Bruijsten-Spierings** op 96-jarige leeftijd in het verzorgingshuis Catharinahof te Grave overleden. Zij is geboren in Oss, in 1952 trouwde zij met Jan Bruijsten en kwam ze in Nederasselt wonen. Zij kregen vier dochters en een zoon. Op de boerderij moest hard gewerkt worden, maar ze hield ook van gezelligheid. Dit kwam vooral tot uiting door de uitgebreide feestmaaltijden. In 1985 werd de boerderij verkocht en kwam er meer tijd voor fietstochten of een dagje uit met een van de kinderen. Op 23 augustus hebben we in de kerk van Nederasselt afscheid van haar genomen en haar bij haar man te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Martin van der Heijden o.f.m. werd 97 jaar en woonde in Rivo Torto te Alverna. Op 21 augustus ging hij terug naar zijn Schepper. Na zijn uitvaart op 26 augustus werd hij begraven op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 30 augustus is **Marian Cobussen** op 61-jarige leeftijd overleden. Zij groeide op in het Achterlo bij het Leurse bos in een gezin met vijf broers. Ze trouwde al jong met Tiny en ze gingen wonen in Wijchen, daarna in Hernen. Marian deed de administratie van hun eigen bedrijf. Fijne herinneringen zijn er aan de feestjes, carnaval en Vierdaagslopen. Marian kampte al vanaf de puberteit met depressies en dat werd in haar leven steeds heviger. Vijftien jaar geleden is ze opgenomen en niet meer thuisgekomen. Een longembolie maakte onverwacht een einde aan haar leven en ook aan haar lijden. We hebben afscheid genomen van Marian in de Paschaliskerk op 6 september, waarna zij begeleid is naar het crematorium te Beuningen.

Vic Derks is op 18 oktober 1941 te Batenburg geboren en op 6 september 2016 te Batenburg overleden. Hij groeide op in een gezin dat uit 17

kinderen bestond. Vic was een man van weinig woorden, maar met veel hobby's. Graag was hij buiten in de groentetuin, hij hield van kippen, varkens en schapen. Hij was een fanatieke en eerlijke sporter, maar o wee als hij verloor...Hij heeft veel met zijn gezondheid gesukkeld en durfde niet meer te genieten van het leven. Op 10 september 2016 hebben wij in het crematorium te Beuningen afscheid van Vic genomen.

In Heumen is op 2 september 2016 **Joke Jetten-Kessler** op 84-jarige leeftijd overleden. Zij is in Heumen geboren en heeft haar hele leven daar gewoond. Joke was een sterke vrouw en ondanks de vele tegenslagen in haar leven wist ze anderen tot steun te zijn. Ze hield van sociale contacten en bloemen speelden een grote rol in haar leven. Veel kerststukjes heeft ze gemaakt voor andere mensen om hen daarmee te verblijden. Ze was ook een trotse moeder en een superschoonmoeder en -oma. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.



Op 2 september overleed **Dymphina Preijde** Zij werd 82 jaar en woonde in Portiuncula te Alverna. 8 september was haar uitvaart waarna Dymphina, begraven werd op het kloosterkerkhof in Alverna.

OPLOSSINGEN PUZZEL (Pagina 8)

1. Deel je vreugde en verdriet. 2. Lachen/huilen. 3. Tear. 4. Huilen is voor jou te laat. 5. Herman van Veen. 6. Andrea Bocelli. 7. Heilige Antonius. 8. Het goede doel. 9. Arnemuiden. 10. Ramses Shaffy. 11. Mag ik dan bij jou? 12. Guus Meeuwis. 13. Marco Borsato. 14. Freddy Quinn. 15. Henk Elsink. 16. Lijden. 17. Bakkie troost. 18. Schep vreugde in het leven. 19. In den vreemde. 20. Elend. 21. Financiën

Over blijft:

DEELGENOOTSCHAP

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:

apostelbode@detwaalfapostelen.nl

LEZINGEN IN DE SCHAKEL

Op de woensdagmorgen van 5 oktober is er weer een bekende Schakellezing van ds. Marco Luijk. Onderwerp: De wonderlijke verhalen van Jakob. Zoals altijd worden er fragmenten uit spannende bijbelverhalen gelezen en besproken, waarbij we proberen de strekking van deze verhalen te vertellen naar onze eigen tijd en omstandigheden. Dikwijls gaat dit gepaard met de nodige humor, zodat niemand bang hoeft te zijn een saaie monoloog te moeten aanhoren.

5 oktober: Genesis 32 - Jakob strijdt in de nacht met een engel.

Aanvangstijd: 10.00 uur

De Schakel, Pius XII str. 85, Wijchen

Info | ds. Marco Luijk,

t 06-24568399, mjluijk@upcmail.nl

PAUSELIJKE ENCYCLIEK

'Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) is een encycliek van paus Franciscus over de schepping. In de geest van Franciscus gaat deze encycliek over de kwetsbaarheid van de aarde en het milieu. Het is de eerste officiële encycliek over dit thema. De encycliek is niet alleen gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld. In drie middagen wordt ingegaan op de belangrijkste thema's van deze encycliek.

Inleiders zijn:

- Koos Leemker (19 september),

- Martin Claes (3 oktober),

- Henk Janssen o.f.m. (17 oktober).

ma 19 sep, 3 en 17 okt | 14.30 - 16.30 uur

Parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

Info: Koos Leemker, 024-6415707 of

ds. Marco Luijk, 06-24568399, mjluijk@upcmail.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

ODE AAN DE NAZOMER

We werden gezandstraald in de harde wind. Golven droegen witte krullen en legden zich uitgeput neer op het strand. Wilde wolken leken op schilderijen van oude meesters, en boven onze hoofden scheen een felle zon. De afgelopen zomer had heel veel moois te bieden.

Wij hadden twee overnachtingen geboekt in Scheveningen. Het was niet warm en daardoor niet druk op het strand. We ploeterden tegen de wind in door het zand, ik moest de ogen afschermen om vooruit te kunnen kijken. Ik had geen tijd om te piekeren, alle zorgen en overbodige gedachten vlogen mijn oren uit en verdwenen over de horizon. In de verte zag ik een schip, en dichterbij vlogen meeuwen, heel veel meeuwen boven de branding.

Wij hebben gewacht totdat de zon in niet te beschrijven kleuren helemaal was ondergegaan. Het is me gelukt één magisch moment te vangen met mijn camera, het hangt ingelijst aan de muur. We hebben over de oude pier gewandeld en alleen maar geluisterd naar het geluid van de zee, een diepe grondtoon met daarboven het ruisen van de brekende golven.

En nu is de zomer bijna verleden tijd. In de ochtend zit al een vleugje najaar verborgen. De



heggen dekken zich toe met kleine spinnenwebjes, de bladeren klampen zich krampachtig vast aan de takken. Ik wil nog niet denken aan storm, mist en regen, en aan het daglicht dat zich steeds vroeger terugtrekt.

Maar de weergoden zijn ons nog even gunstig gezind, de maand september is uitstekend begonnen met veel zonneschijn. Ik had een hele poos geleden, eigenlijk te laat, enkele zonnebloempitten in de grond gestopt, voor ons huis en naast de boom van de gemeente. Het was een experiment, maar tot mijn verbazing kwamen er na een paar dagen al wat blaadjes tevoorschijn, en nu, in september, staan er goudgele reuzen van meer dan twee meter in de straat. Ik zal ze koesteren en straks de prachtig gerangschikte zaden bewaren tot de volgende zomer.

Ik kijk uit het raam naar het nazomerlicht dat met onze boom speelt. Dat licht zat ook in de indrukwekkende schilderijen die ik in het Mauritshuis in Den Haag zag. Schilderijen van eeuwen geleden. Ook toen trokken mensen naar de zee, dezelfde zee waarlangs ik in de zomer mocht wandelen. Ook zij hebben genoten van precies dezelfde zon die over ons scheen in augustus. In mijn fantasie zie ik een vrouw van mijn leeftijd een klein geribbeld schelpje oprapen, het past op haar vingertopje. Hoe is het allemaal ontstaan, vraagt zij zich af. Zullen wij het ooit weten? Dat vraag ik mij in 2016 af.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team		
Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE VERDRIET EN VREUGDE

Merkwaardige en contrasterende ontwikkelingen zijn het. Enerzijds is er het individu dat met al zijn plannen, mogelijkheden, verlangens en verwachtingen steeds meer centraal is komen te staan in onze samenleving. Anderzijds is er de mens te midden van zijn gemeenschap waar de vreugden en de pijnen van het leven worden gedeeld en waar we de kracht vinden om weer verder te gaan als het even tegenzit.

De combinatie van deze twee levert een bijzondere mix op van bewegingen, berichten, informatiestromen en gemoedsbewegingen. De bewegingen die mensen maken zijn er soms op gericht deel uit te maken van een gemeenschap, soms ook ontwijken ze de blik en het oordeel van de medemens. De berichten die mensen uitwisselen zijn vaak een uiting van betrokkenheid en medeleven of geven de gelegenheid om vreugde en verdriet te delen. Soms ook verworpen berichten door vertekening, vervorming of vervlakking tot aanleidingen om eerder over mensen te spreken dan met mensen. De informatiestromen zijn soms conform onze communicatiehandboeken snel, efficiënt en ter zake. Maar geregeld moeten we ook constateren dat hoeveelheid, frequentie en inhoud van informatiestromen omgekeerd evenredig lijken te zijn met het belang van de zaken waarover we informatie uitwisselen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat communicatie en alles wat daarmee verband houdt geregeld de gemoederen bezighoudt.

Vreugde en verdriet zijn allereerst bewegingen van het gemoed. Ze kunnen kortdurend en vluchtig zijn, maar ons soms ook voor langere tijd in hun greep houden. Van nature zijn we geneigd deze emoties aan personen en individuen toe te schrijven. Maar daarmee zien we voorbij aan het feit dat we elkaar op een onoverzienbare wijze beïnvloeden en dat de emotie in een groep waar

we deel van uitmaken de stemming van ons individuele gemoed kan kleuren. Het delen van vreugde en verdriet blijft daarom nooit zonder gevolgen.

Mensen kunnen er voor kiezen zichzelf voor te houden als individuen door het leven te gaan: uniek, eenmalig, zelfstandig en autonoom in keuze van levensstijl, levensweg en reisgenoten op het levenspad. Maar de grote vragen van het leven laten minder variatie toe. Ze wijzen ons met nadruk op wat we als mensen gemeenschappelijk hebben: leven en dood, en daarmee samenhangend vreugde en verdriet.



Precies dat is wat we vieren in onze geloofsgemeenschappen. Niet om het individu in zijn eigen kleur te laten verbleken tot grauweheid van de massa, maar wel om elkaars lasten te dragen en de gezamenlijke vreugde te delen. Uitdrukkingen als 'gedeelde smart is halve smart', en: 'gedeelde vreugde is dubbele vreugde'

weerspiegelen in onze taal de basis van dit menselijk aanvoelen.

Wat onze geloofstraditie bijzonder maakt is de nauwe verbinding tussen de concreetheid van onze levens en God die er immers zowel voor eenlingen als voor groepsmensen is. Het verdriet van eenlingen blijft zo niet langer één en ongedeeld. De vreugde van de gemeenschap kan door delen niet verminderen en geeft nieuwe energie aan wie er ontvankelijk voor is.

Martin Claes



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **november 2016** met het thema "Deel je zorgen". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 oktober 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.