

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | Nummer 9 | november 2016



DEEL JE ZORGEN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Victor - Batenburg,
H. Anna - Bergharen, H. Judocus - Hernen/Leur, H. Georgius - Heumen,
H. Antonius Abt - Nederasselt, H. Damianus - Niftrik,
H. Antonius Abt - Overasselt, H. Antonius Abt - Wijchen-Centrum,
Emmanuel - Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon - Woezik

ZOEKTOCHT

De tijd dwaalde eenzaam rond.

Een mistige herfstochtend wachtte dromerig op wat komen ging, zoekend naar vergeten zonnestralen en verloren momenten. Ze verschool zich in de straat van mijn jeugd, achter het kleine raam van het oude huisje, dat als een stille getuige haar levensverhaal vertelde.

Vermoeid van de oneindige speurtocht naar het leven rustte hier de tijd. Een bejaarde dame opende de gordijnen. Het najaar openbaarde zich in een gerimpeld gelaat. Het lachte mij vriendelijk toe. Twee ogen zochten naar de reden van dit breekbare bestaan.

De tijd schreed voort. Was het een vlucht, een thuiskomst? Geen enkel mens weet het antwoord. Alles is aan verandering onderhevig. Niets is blijvend. In een oogopslag was ik mij bewust van de schoonheid van de vallende boombladeren, die de grond zochten om de aarde te bedekken met een fleurig tapijt.

Het was een verscheidenheid van talrijke tinten die mijn waardering voor Gods schepping opnieuw tot bloei deed komen. Met verwondering speurde de dolende tijd langs hoogten en diepten, langs kracht en zwakte, naar geel, bruin en donkerrood blad, toegerust in de zekerheid van Gods goede trouw, die zich te allen tijde laat vinden in elk menshart.

Joke Plamont - Mees

OM TE NOTEREN



26 OKTOBER 19.30 UUR WIJKCENTRUM OASE ALVERNA

Informatie-avond groepsreis Zuid-Spanje

31 OKTOBER 18.30 UUR PASTORIE BERGHAREN

Eten met Luther

3 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

“Doolhof-labyrint: cultuurhistorisch”, drs. Philip Verdult. Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

10 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

“Doolhof-labyrint in de filmkunst”, prof. dr. Sylvain De Bleeckere. Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

13 NOVEMBER 20.00 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Reisverslag WJD in Krakau afgelopen zomer

14 t/m 19 NOVEMBER ROME

Bedevaart in het Jaar van Barmhartigheid

17 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

“Doolhof-labyrint in het werk van Hella Haase”, prof. dr. Jaap Goedegebuure. Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

20 NOVEMBER 15.00 – 16.00 UUR AULA CANISIUS-COLLEGE

Nijmegen. CD presentatie Schola Cantorum Carolus Magnus

24 NOVEMBER KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE

Nr. 10 “Deel je liefde/licht”

24 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

“Doolhof-labyrint muzikaal getoonzet”, dr. Ad de Keyzer. Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

28 NOVEMBER 18.30 UUR PASTORIE BERGHAREN

Eten met Luther

6 DECEMBER 10.00 UUR DE MIJLPAAL HERNEN

Ouderenbijeenkomst

7 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

13 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

21 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

ONDERSCHIEDING

Op 29 oktober kreeg Piet van Erp door de burgemeester van Wijchen de gemeentelijke zilveren



draagspeld opgespeld voor zijn grote en vrijwillige inzet op vele terreinen, zoals de harmonie, de heemkundige vereniging en de parochie.

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema “Deel je liefde/licht” en is bedoeld voor de periode van 17 december t/m 29 januari 2017. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 24 november per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
juni	4.945	158.429	5.525	155.858	-2.570
juli	7.008	165.437	5.952	161.810	-3.627
augustus	2.291	167.728	2.275	164.085	-3.643
september	6.329	174.057	2.445	166.530	-7.527

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

STARTVIERING ADVENT

Binnenkort beginnen we weer aan de voorbereidingen voor Kerstmis. Feest van licht, van hoop en verwachting. Een feest waarop je je moet voorbereiden, want, om een feest te laten slagen doen we altijd ons uiterste best.

In onze parochie begint de voorbereiding van het kerstfeest met een startviering aan het begin van de advent. Deze vindt dit jaar plaats in de Emmanuelkerk en wel op vrijdag 25 november. Dat vieren in een herbergkerk, wat wij proberen te zijn, is wel heel toepasselijk als we denken aan het verhaal van ongeveer 2000 jaar geleden. Het grote verschil is echter dat wij geen mensen wegsturen zoals toen gebeurde met Maria en Jozef. Wij zetten onze deuren wijd open voor ieder die maar komen wil en op deze avond speciaal voor medegelovigen uit alle kerken van onze parochie.

Samen ons bezinnen op de betekenis van dit feest waarin wij de geboorte vieren van Jezus. Dat betekent niet alleen bidden tot Hem maar ook doen zoals Hij. Daarom zal deze viering niet alleen in het teken staan van afwachten maar ook van doen. God heeft immers geen andere handen en voeten dan de onze die we voor hem moeten gebruiken. Dat houdt in dat we in die viering ook iets willen betekenen voor anderen. Voor mensen die het niet breed hebben in onze samenleving, ziek of eenzaam zijn en dus wel een helpend handje kunnen gebruiken.

Wij vragen daarom aan u om die avond een of meerdere houdbare voedingsmiddelen mee te brengen die verzameld worden tijdens de viering. De opbrengst van de collecte zal besteed worden aan sinterklaascadeaus. Tevens zal aan alle geloofsgemeenschappen een aardigheidje meegegeven worden om naar eigen inzicht te bezorgen bij iemand die dat kan gebruiken.

De vormelingen worden voor deze viering uitgenodigd en participeren hierin. Deze viering is opgenomen in het programma van het vormsel. De ouders van de vormelingen zullen hierover meer horen tijdens de ouderavond.

We hopen dat we op 25 november om 19.00 uur veel medegelovigen vanuit alle geloofsgemeenschappen in onze herberg mogen begroeten om samen met gebed, gezang en daadkracht aan de advent te beginnen.

Marion Eling-Huls

APOSTELSPELD UITGEREIKT



Zaterdagavond 24 september is de Apostelspel alsnog uitgereikt aan Bertus van Haren. Dat gebeurde tijdens de eucharistieviering in Alverna door pastoor Martin Claes en pastor Annemarie Gooiker. Bertus was blij verrast dat hem dit te beurt viel. Hij kreeg te horen dat hij de speld echt verdiende voor alles wat hij voor de parochie heeft gedaan en nu ondanks zijn 85 jaar nog steeds doet.



Bertus, namens de H. Jozef, heel hartelijk dank, we hopen nog lang van je diensten gebruik te mogen maken.

Contactraad
H. Jozef, Alverna

GASTVROUWEN GINGEN UIT

Vrijdag 7 oktober, dag van de ouderen, was er een gezellig samenzijn. Met een groep dames en één heer, elke werkdag van 9 tot 12 en van 7 tot 8 aanwezig zijn om met een luisterend oor gasten te ontvangen, koffie te zetten, telefoon aan te nemen, enzovoorts.

Na het genieten van de koffie of thee en wat lekkers, kwam Wil Gordon met een verrassing n.l. met papierknipkunst. Wil leerde ons de techniek van vlinders knippen.



Kunstknippen. Het resultaat was geweldig. Na het knipwerk gezamenlijk naar het centrum, om een lekker hapje te eten. Een mooie afsluiting.

Annie v Zwam

DEEL JE ZORGEN



Horizontaal :

1. De zorg voor senioren. 9. Gekkekoeienziekte 10. Ingenieur (afk.). 11. Rivier in Friesland. 12. Iemand, die een site bekijkt. 15. Uitgeput 18. Stad in Duitsland. 19. Senioren. 24. Frans lidwoord. 25. Middel ter gebitsverzorging. 26. Uitwendig gebruik (Latijn, afk.). 27. Zuid Afrikaanse munt (afk.). 28. Behaard. 29. Curatele 31. Université Libre (afk.). 32. Schoolonderzoek. 33. Regiment Veldrijders (afk.). 34. Groente. 35. Belgische Transport Unie (afk.). 36. Europese Economische Gemeenschap (afk.). 38. Strijdros (Eng.). 40. Wilde plant. 44. Geestesziek (Dts). 45. Niet beroepsmatige hulpverlener. 47. Inhoudsmaat. 48. Pers. voornaamwoord. 49. Voorzetsel. 50. Vervoersbedrijf. 51. Medemensen.

Verticaal:

1. Rivier in Rusland. 2. Computeraansluitbus. 3. Thema van deze Apostelbode. 4. Stad van de O.S. 2016. 5. Lof. 6. Hospitaal. 7. Muzieknoot. 8. Voorvoegsel, de aarde betreffend. 13. Wal 14. Autoverhuurbedrijf. 16. Verzorgers van het kind van een ander. 17. Veiligheidssysteem in auto's. 20. Buitenaards wezentje. 21. W.A. verzekeraar. 22. Wereld. 23. Eerwaarde Heer (Latijn). 24. Oplettend toehoren. 29. Onbekend iemand. 30. Alom. 35. Alp. 37. Extra hulp bij een schoolvak. 39. Dwingeland. 41. Symbool voor platinum. 42. Meisjesnaam 43. Sociale Zaken (afk.). 46. Engels telwoord.

Leo Bijmans

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 1, 15 en 29 november en 13 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

PASTORES GINGEN UIT

Verborgen schoonheid, eens vanuit een ander perspectief naar kerk en wereld kijken. Tijdens het jaarlijkse uitstapje van het pastoresteam op 6 oktober hebben we dat letterlijk ervaren door de luchtboogbeelden van de St.-Janskathedraal via de aangebrachte trappen en steigers te bezichtigen. Fraaie en intrigerende staaltjes van beeldhouwkunst die normaliter voor het oog grotendeels verborgen blijft. Naast een ander gezicht op de kerk, gaf het ons ook een weidse blik op de omgeving van 's-Hertogenbosch.

Omdat de St.-Janskathedraal niet alleen kunstschatten heeft aan de buitenkant, hebben we onder leiding van een gids ook de binnenkant van de kerk verkend. Natuurlijk is de kathedraal voor de meesten van ons een bekende kerk. Maar bij iedere gelegen-



heid toont zich weer een ander detail, een nieuw perspectief of een andere gezichtshoek. Opvallend waren de beelden van recente heiligen en zaligen, de met grafinscripties overdekte vloer, het imposante, maar weinig uitgelichte orgelfront, maar ook de zee van lichtjes bij de Zoete Moeder en de eerste voorbereidingen in het transept voor de bouw van de kerststal.

Tussen de bezichtigingen door was er gelegenheid om bij te praten, te lunchen en om naar beeldjes te zoeken in een winkel voor religieuze artikelen. Een goede dag, met ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Intrigerend is de vraag wat de functie en betekenis is van de verborgen schoonheid van kerk en wereld.

Martin Claes



DRAAGT ELKANDERS LASTEN

Deze titel sluit goed aan bij het maandthema 'deel je zorgen', maar past ook uitstekend bij het jaar van barmhartigheid, waarin we ons bevinden. (Zie Lucas 6,36) Nadenkend over het begrip zorg kom je op vele betekenissen en aspecten van zorg. We kennen gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, thuiszorg, mantelzorg, maar ook armenzorg, financiële zorg, zorgverzekering. We kunnen het hebben over zorg voor de schepping, waarbij het gaat om het behoud van de aarde, zowel van de mensen als van de dieren en de planten, heel de natuur.

We gebruiken ook de uitdrukkingen: ergens zorg voor dragen, je zorgen maken om iemand, in de zorgen zitten, voor jezelf zorgen of voor je naasten. Sommige mensen leven zorgeloos, anderen zijn bezorgd of zorgzaam; sommige situaties zijn zorgwekkend, zorgenbarend. Hoe het ook zij, ieders leven is voortdurend belast met één of andere vorm van zorg.

De vraag is, welke zorgen wil je graag met anderen delen, of moet je noodgedwongen wel met anderen delen?

Het evangelie zet ons op het juiste spoor. Bij Lucas 10, 25-38 lezen we, dat een wetgeleerde Jezus op de proef wil stellen. "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." "U hebt juist geantwoord," zei Jezus tegen hem. "Doe dat en u zult leven." Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Wie is mijn naaste?" Daarop vertelt Jezus de indrukwekkende parabel van de barmhartige Samaritaan, waarmee ook aan ons, volgelingen van Jezus, een levensopdracht wordt gegeven.

Als we deze opdracht serieus nemen, dan heeft dat consequenties voor ons dagelijks leven, op welke plaats wij in de samenleving ook staan.



Op mondiaal niveau hebben we vaak het gevoel dat we weinig kunnen doen, terwijl de wereld in brand lijkt te staan. Oorlogsgeweld, vluchtelingenstromen, honger, watertekort, armoede, kinderarbeid, kindersterfte, besmettelijke ziektes, natuurrampen. Wij kunnen bidden voor een betere wereld en goede doelen financieel steunen, maar de televisiebeelden blijven voorlopig keihard en zeer indringend.

Politici, zowel landelijk als lokaal, hebben een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burgers. Vaak hangen hun beslissingen samen met de verdeling van de beschikbare financiële middelen. Op dit moment staat in ons land de discussie over de zorg centraal: de hoogte van de ziektekostenpremies en het eigen risico, het spanningsveld tussen thuiszorg/mantelzorg en opname in een verpleeghuis, om maar enkele voorbeelden te noemen. Steeds gaat het om een eerlijke verdeling van de lasten; betaling naar draagkracht. Soms krijg je het gevoel, dat de tegenstelling tussen arm en rijk niet kleiner, maar eerder groter wordt.

Dichter bij huis gaat het om de zorg voor onze naasten. In het gezin om de opvoeding van de kinderen, gezonde kinderen, maar ook gehandicapte kinderen en kinderen met gedragsproblemen. In de huidige maatschappij is dit geen geringe opgave. Hierbij is zowel voor de moeder als voor de vader een rol weggelegd, waarvoor geen algemene regels zijn te geven. Draagt elkanders lasten, geldt ook hier.



De situatie wordt klemmender, wanneer het gaat over zieken, gehandicapten, hoogbejaarden met allerlei gebreken, zeker in familieverband. Zolang de zorg (nog) niet kan worden overgenomen door professionele instellingen, is de zorg voor de naaste vaak een zware opgave, die veel tijd, inzet, geduld en uithoudingsvermogen vergt. Ook bij opname blijft de zorg voor de naaste bestaan, maar kan gedeeld worden met professionele krachten en dat verzacht de pijn en brengt enige rust in de leefsituatie.

Laten we als christenen, ondanks al onze zorgen, hoop houden, elkanders lasten dragen en ons zo blijven inzetten voor een betere wereld.

Koos Leemker

KERSTPAKKETTENACTIE 2016



Barmhartigheid is iets wat wij mensen delen met God. Hij geeft ons de mogelijkheid om net als Hij barmhartig te zijn.

Vele jaren verzorgen en bezorgen wij kerstpakketten voor mensen die onder de grens van armoede komen. Helaas moeten wij nog steeds constateren dat dit bij veel gezinnen binnen de grenzen van de parochie "De Twaalf Apostelen" het geval is. Ieder jaar opnieuw doen wij een beroep op uw barmhartigheid, op uw gulle bijdrage in de kosten van deze pakketten. De parochie kan dit niet alleen doen. Wij vragen u dan ook de actie financieel te ondersteunen. Hiervoor is een aantal mogelijkheden:

- In het laatste weekend van het kerkelijk jaar en tevens het feest van Christus Koning (19/20 november 2016) wordt in alle kerken van onze parochie een collecte gehouden. Deze collecte is volledig bestemd voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Steun deze actie met een financiële bijdrage en laat het voor de minderbedeelden ook een mooi feest zijn.
- Een gift in het offerblok "Antoniusbrood" achter in de kerken van de H. Antonius Abt te Wijchen en de H. Paschalis Baylon te Woezik. Alle giften zijn voor de kerstpakkettenactie.
- Een enveloppe afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken, met vermelding "Kerstpakketten".
- Storting op de bankrekening IBAN NL70 RABO 0135 4640 48 ten name van de parochie "De Twaalf Apostelen" te Wijchen onder vermelding van "Kerstpakketten".

Bedrijven die ons de afgelopen jaren gesteund hebben: uw bijdrage blijft eveneens van harte welkom.

Verder mogen wij ons ieder jaar verheugen op een groot aantal vrijwilligers, van inpakkers tot bezorgers, die ons helpen om deze actie te doen slagen. Wij proberen onze actie zo te organiseren dat mensen op tijd het pakket thuis hebben, zodat de ontvangers tijdig weten wat ze in die dagen niet meer hoeven te kopen. Daarnaast kunnen ze zich toch op een 'feestelijke' maaltijd voorbereiden.

Wij danken u allen voor uw barmhartigheid en uw bijdrage, in welke vorm dan ook.

Diaconaal Beraad

ADVENTSACTIE 2016

Het thema van de jaarlijkse Adventsactie is nog steeds: "Groot denken, klein doen".

De Adventsactie heeft voor de komende advent een keuze gemaakt om speciale aandacht te schenken aan vijf projecten. Deze projecten zijn:

BETHLEHEM.

De Ridderorde van het Heilig Graf knapt de huisjes van 45 arme gezinnen op in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Die gezinnen kunnen het onderhoud van hun huisjes niet betalen. Gezinnen met jonge kinderen en zonder vader krijgen voorrang. Zo krijgen ook zij een veilig thuis.

BURKINA FASO.

De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder besteden hun aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. De zusters willen een huis inrichten voor vijftien meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld, een kleuterschool stichten en opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar.

RWANDA.

De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Kigali. Maar het doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. De kinderen worden in drie fasen geholpen om de overgang niet te abrupt te maken. De kinderen krijgen in het centrum kleding en medische zorg; ze gaan naar school en hebben contact met een psycholoog. In de laatste fase kunnen de kinderen naar huis en worden de gezinnen begeleid.

CONGO.

In de democratische republiek Congo lijden jonge alleenstaande moeders erg onder het gebrek aan sociale zekerheid. Omdat onderwijs ontwikkelingskansen biedt, organiseren de paters redemptoristen cursussen 'snit en naad', gecombineerd met alfabetisering, beginselen van bedrijfsbeheer, opleiding in landbouwtechnieken en levensbeschouwing. De vrouwen kunnen daardoor een eigen zaak opstarten en hun gezinnen onderhouden.

MALAWI.

Malawi wordt geteisterd door aids. De gemeenschap van 'Sant Egidio' zet zich in om de problemen, veroorzaakt door deze ziekte, te bestrijden. De belangrijkste doelstelling van het project is de verbetering van de gezondheidsstructuren. Een tweede doelgroep van het project zijn tieners die slachtoffer zijn van kindhuwelijken: de helft van de vrouwen is al getrouwd voor haar 18^e verjaardag.

Voor deze projecten zet de Adventsactie zich dit jaar in. Uw steun is hierbij dringend nodig. Daarom wordt op de derde zondag van de ad-

vent (10/11 december) de jaarlijkse collecte in de kerken gehouden. De opbrengst van de gehele collecte in onze kerken is voor dit doel bestemd. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. U kunt ook uw bijdrage storten op IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

De werkgroep MOV

EINDE ONTMOETINGSVIERINGEN



Op 7 oktober in het jaar 1995 zijn wij hier in Wijchen begonnen met Ontmoetingsvieringen, en wel in de Emmanuelkerk. Een kerk die zich bij uitstek leent voor dit soort vieringen. Vieringen, waarbij de aanwezigen - zittend in een halve cirkel rondom de altaartafel - zingen, muziek beluisteren, stiltes houden, naar stukken tekst luisteren en samen mediteren rondom een bepaald thema, passend in de tijd van het jaar.

Vieringen waarbij je jezelf ontmoette, de ander die ook gekomen is en de Ander met een hoofdletter: God.

Maar...na bijna tweeëntwintig jaar bestaan te hebben, komt hier in december een einde aan. Acht keer per jaar, op de eerste zaterdag van de maand waren er vieringen.

De vieringen werden door een vijftal mensen gemaakt: teksten gezocht of zelf geschreven, liederen gekozen of bewerkten meditaties gemaakt. Elke viering vroeg twee, soms zelfs drie morgens vergaderen en vele uren thuiswerk, maar...



heel veel plezier. Altijd waren we na het maken van het geheel zeer vol-daan.

Toch moet er nu - met pijn in het hart - een punt gezet worden achter dit mooie werk.

De werkgroep verloor mensen als Harry Vogels en Henk van Zwam, maar wij die overbleven, hebben het werk doorgezet totdat we vorig jaar alle vier min of meer in de lappenmand geraakten. Dit had een behoorlijke impact op ons persoonlijk leven, maar ook op ons werk binnen de werkgroep Ontmoetingsvieringen. Dit werk vroeg steeds méér van ons aan inzet en energie.

Daarom ontstond bij ons de vraag: "Hoe lang houden we dit nog vol?"

We hebben bijna tweeëntwintig jaar vieringen gemaakt en steeds met héél veel plezier, passie en bevolegenheid.

In de viering van juni hebben wij aangekondigd dat we op 10 december definitief gaan stoppen. In het reactieboek dat na de viering altijd bij de uitgang open lag en waarin men kon reageren op de viering, zijn vaak rake zinnen geschreven die ons steeds moed gaven om door te gaan. Vooral die van de laatste maanden, toen men nog niets had gehoord van ons stoppen. Wij noemen er een paar: "Die rust in de viering....fijn....bedankt", "Een mooi voetspoor om te proberen na te volgen", "Een bijzondere emotionele viering...ga vooral nog lang zo door", "Het was weer mooi en intiem. Volgende keer weer. Ik verheug me er nu al op", "Een fantastische viering, deze geeft ieder weer goede moed".

Dank voor alle reacties in de loop van al die jaren! Wij zullen alle trouwe bezoekers en het mooie werk aan de vieringen erg gaan missen.

Werkgroepleden: Liesbeth Bary (tevens dwarsfluit)-

Will van Bemmell-Marijke Vogels en

Ton van Rossum-Gitariste: Hanneke Visschers-

Koffieverzorgers: Ricy en Cor Loeffen-Petra en

Jo Jansen



REISVERSLAG WJD

Op zondag 13 november om 20.00 uur nodigen wij u van harte uit om te komen luisteren naar onze avonturen op de Wereldjongerendagen in Krakau deze zomer. Wij willen u bedanken voor uw gulle giften die het mogelijk hebben gemaakt om deze reis te maken.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in onze enthousiaste verhalen: u bent 13 november vanaf 20.00 uur welkom in de Emmanuelkerk Homberg 25-37 te Wijchen

Tot dan!

Jan Nillesen, Fenne Wintjes, Gerwen Wintjes, Steven Wintjes, Tobi van Tilburg, Nikita Boers en

Marieke Drent

PRESENTATIE CD

De presentatie van de cd en het begeleidende boek "Lebuinus herontdekt, een bezongen heilige" van Schola Cantorum Karolus Magnus vindt plaats op zondagmiddag 20 november a.s. van 15 tot 16 uur voor de leden van de Stichting Vrienden van de Schola en andere belangstellenden, in de aula van het Canisiuscollege, Berg en Dalseweg 207 te Nijmegen. De schola zingt een aantal gezangen van de cd. Na afloop is er een informeel samenzijn, waarbij ook gelegenheid is om boek met cd of uitsluitend de cd aan te schaffen.

Een cd, waarin gezangen zijn opgenomen uit de Metten van Lebuinus, afkomstig uit een 12^e eeuwse Utrechtse handschrift. De Schola brengt die oude, bijna verdwenen gregoriaanse gezangen opnieuw tot leven. Met de cd wordt een booklet uitgebracht van de hand van dirigent Stan Hollaardt en scholalid en historicus Gerard Pieters. Het bestaat uit drie delen: Lebuinus gekarakteriseerd in een bredere historische context, de musicologische aspecten van de gregoriaanse Lebuinus-overlevering en de Latijnse gezangen en vertaling ervan, die op de cd zijn vastgelegd. Op het Gregoriaans Festival in 's-Hertogenbosch oogstte de schola veel bijval voor de fraaie vertolking van de Lebuinusgezangen.

U bent van harte welkom bij de presentatie.

Koos Leemker

INFORMATIEAVONDEN VORMSEL

Voor alle kinderen in groep 8 van de basisschool die gevormd willen worden of hier meer informatie over willen, zijn er in de parochie verschillende informatieavonden:

Voor de gemeenschappen van Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoy, Hernen/Leur, Niftrik, Batenburg en Bergharen op dinsdagavond 8 november. Voor de gemeenschappen van Wijchen, Woezik en Alverna op dinsdagavond 15 november. Ouders zijn ook van harte welkom! Uitnodiging en precieze locatie en tijd ontvangt men persoonlijk per brief.

Om ook alvast te noteren:

Vrijdag 25 november te Wijchen: Adventsactie voor het goede doel start met Adventsviering met alle vormelingen uit onze parochie De Twaalf Apostelen. Vormelingen ontvangen dan ook de klapper met het vormselproject. Jongerenpastor Marieke Drent nodigt jullie van harte uit! Verdere informatie volgt nog!

HOSTIES

Sinds begin oktober bestellen we de hosties bij de hostiebakkerij in Megen. Al sinds 1766 is er in het klooster Sint-Josephsberg te Megen een hostiebakkerij gevestigd. De zusters clarissen, doen dit werk biddend, met toewijding en met plezier. Als een dienst aan vele parochies en geloofsgemeenschappen, en als een manier om in het levensonderhoud te voorzien. In het voorjaar heeft een aantal mensen uit de parochie een bezoek gebracht aan het klooster en een rondleiding gekregen door de hostiebakkerij. Het voorstel kwam om voortaan de hosties bij de zusters te bestellen in plaats van de hostiebakkerij te Sint-Michielsgestel. Het is een klein bedrijf waar alles handmatig wordt gedaan en elke financiële steun is welkom. De verbondenheid die wij als christenen door de communie met elkaar beleven krijgt extra betekenis nu wij weten dat bij het maken van iedere hostie er biddend aan ons wordt gedacht.

Dus proeft u misschien iets anders...dan weet u waar dat vandaan komt.

Pastoresteam

TOERUSTINGSCURSUS ROUWVERWERKING

Het Catechetisch Beraad heeft op verzoek van de geloofsgemeenschap Overasselt een toerustingscursus rouwverwerking georganiseerd en die parochiebreed aangeboden. Deze cursus was bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het pastoraat van nabijheid, het ziekenpastoraat, werkgroep avondwake en werkgroep nabestaanden. Zeventien dames hebben zich aangemeld en de drie middagen werden trouw bezocht. Als begeleidster was mevrouw Margaret de Groot (pastoraal werkster in verpleeghuis Joachim en Anna) gevraagd deze cursus te leiden en dat was een gouden greep. Zij werd geassisteerd door haar collega Hennita. Hieronder mijn bevindingen. Goede uitgangspunten om de discussie op gang te brengen en levendig te houden. Iedereen de kans geven om haar zegje te doen, ook als men niet zo goed van de tongriem was gesneden. Een sfeer scheppen waarin mensen vertrouwelijk konden zeggen wat men zeggen wilde. Ervaringen laten uitwisselen waar de ander wat mee kon. Al met al een hele geslaagde onderneming die zeker voor herhaling vatbaar is. Het parochiecentrum was een goede ontmoetingsplek, de middaguren waren een goed gekozen tijdstip en de voldoening bij alle aanwezigen over het gebodene maakte, dat wij als vrijwilligsters ons gesteund en gewaardeerd voelen. Dank aan het Catechetisch Beraad, dat met zorg en aandacht deze cursus mogelijk maakte.

Annie Kloosterman



Maria kan er met niemand over praten. Ze heeft iets meegemaakt... zo onverklaarbaar grandioos! 't Is een wereldgeheim. Wie zou haar geloven? Haar vader en moeder niet, haar zusjes en broertjes niet, haar verloofde Jozef helemaal niet. Ze zouden zeggen: 'Maria, foei! Je fantaseert maar wat. Je denkt toch niet dat wij dat geloven?' Want het nieuws is zo bijzonder. Ze kan er ook niet over zwijgen. Ineens springt ze op! Natuurlijk, dat ze daar niet eerder aan dacht. Er zijn twee mensen die haar wel zullen geloven. Pft! Ze blaast een plukje haar naar achteren... Maar die wonen nogal ver weg... 'Slifslof, slifslof...' Snelle voetstappen op het droge erf melden dat Anna, haar moeder eraan komt.

'Maria, waar zit je?' roept ze vrolijk. 'Ah, hier... Kijk eens wat ik zojuist voor je hebt gekocht: een mooie doek. Ja, nu je sinds een paar dagen verloofd bent met Jozef, de timmerman, moet je buiten deze hoofddoek dragen...' Anna houdt de fijne, geweven doek omhoog terwijl ze naar haar dochter toeloopt om hem om te doen. Maria glimlacht vriendelijk. Ze vertelt haar moeder niets van haar grote geheim. Nog niet! Later misschien.

'Bedankt mam,' zegt ze, terwijl ze met duim en wijsvinger de stof betast, 'Wat mooi! Ik zal er erg zuinig op zijn. Maar voordat ik trouw, zou ik nog graag een bezoek brengen aan tante Elisabeth en oom Zacharias!' Moeders ogen blijven vol verbazing op Maria rusten.

'Kind hoe kom je daar nou weer ineens bij? Waarom wil je dat?' 'Nou ja, je huwelijk vindt pas na de oogst plaats... Ik zal er met vader over praten...'

Onderweg naar het dorpje in Juda heeft Maria alle tijd om de gebeurtenissen die met haar geheim te maken hebben nog eens te overdenken.

Het was op die dag dat de Romeinse soldaten een man uit hun stadje kwamen arresteren, een opstandeling. Maria had de bange kreten van de man gehoord en was naar huis gevlucht met tranen in de ogen. 'O God,' bad ze in 't halfduister van de kamer, 'zendt toch snel de Messias om ons te verlossen van de vijand!'

'Hallo, meisje dat uitgekozen is door God. De Heer is met je!' klonk plotseling een stem achter haar. Bliksemsnel draaide ze zich om. Wie had daar gesproken? Een lichtende persoon stond zomaar in hun kamer... een engel van God... Bevend zonk ze op haar knieën.

'Je hoeft niet bang te zijn, Maria,' stelde de engel haar gerust. 'want je hebt genade gevonden bij God. Je zult een kindje krijgen en hem Jezus noemen. Hij zal Gods zoon zijn en op de troon van David zitten voor eeuwig. Aan zijn regering zal geen eind komen.' Maria's mond was kurkdroog van de zenuwen. Als in een droom hoorde ze zichzelf vragen: 'Hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog niet eens getrouwd?' 'Maak je geen zorgen, de Heilige Geest zal het in je laten groeien.' antwoordde de engel. 'Trouwens, óók je tante Elisabeth die nooit kinderen kon krijgen, verwacht over drie maanden een baby! Want Gods woord heeft kracht!' Maria werd er verlegen van. Wat een boodschap! Een mens heeft tijd nodig om zoiets groots te begrijpen.



Als het bonzen van haar hart wat bedaart zegt ze hees: 'Als dit Gods wil is dan is dat wat mij betreft oké.' Daarna verdween de engel...

Nu snap je natuurlijk wel waarom Maria naar tante Elisabeth wou. Zij en haar man verwachten zelf immers ook een wonder van God! O, ze zou haar voeten wel vleugels willen geven om sneller te gaan...

Elisabeth zit in huis. Ook zij weet niet goed hoe ze haar geheim aan haar omgeving moet vertellen. Een ding is zeker: zijn haar man krijgen inderdaad een kind. Precies zoals de engel een half jaar geleden aan Zacharias had beloofd, toen hij in de Tempel als priester dienst deed. En dat kind, Johannes moet hij heten, zal de voorloper van de Messias worden. Plotseling wordt de deur opengegooid. Een zee van licht stroomt naar binnen. 'Tante Elisabeth!' klinkt het blij. Het is Maria. 'O, tante, ik heb het goede nieuws gehoord! Gefeliciteerd!' Ontroerd staat Elisabeth op en loopt haar nicht met uitgestoken handen tegemoet.

'Maria, meisje, ben jij daar?' Maar halverwege staat ze eensklaps stil en strijkt met haar handen over haar dikke buik. Het kindje beweégt zo! Het is net of het ópspringt van blijdschap! Ineens weet Elisabeth het! De Heilige Geest fluistert het in haar hart. Opgewonden roept ze: 'jij, Maria! Jij zult de moeder worden van de Heer! Wat een eer dat je hier naar toe bent gekomen. Jij hebt ook de engel gezien! En wat goed van je om zijn boodschap

meteen te geloven. Het gaat zéker gebeuren!'

Nu kunnen ze allebei hun vreugde kwijt. Ze vallen elkaar in de armen. De Messias zal geboren worden! Er komt een eind aan het lijden van hun volk. Ook Zacharias, door Elisabeth op de hoogte gebracht, omhelst ontroerd zijn nicht.

En niemand vindt het gek als Maria spontaan een lied gaat zingen. De twee oude mensen neuriën zachtjes mee.

'Diep van binnen zingt een lied voor God. De Messias komt en ik ben uitgekozen om zijn moeder te worden!.. Lalalalala!'

Bron: www.mijnbijbelverhalen.nl

VOICE

Een koor met een eigen geluid! Een koor waar het enthousiasme van afspat! Een koor waar je bij wilt horen! Wat heb je nodig: Inzet, lef en liefde voor de muziek.

Het repertoire bestaat uit gospels, popsongs en liederen met een kerkelijke invloed, die we meerstemmig zingen. Tijdens de repetitie, die op maandagavond in Hernen plaatsvindt, wordt er ook aandacht besteed aan de stemvorming. Koor Voice zingt naast de viering in de kerk ook bij andere gelegenheden. Is je interesse gewekt? Bel dan naar H. Bressers, 024-6421021 of stuur een e-mail naar, koorvoice@gmail.com. Wij nemen dan contact met je op.

DE RESTITUTIEWET VAN 1798 VOOR WIJCHEN

De restitutiewet van 1798 heeft landelijk voor veel beroering gezorgd, vooral op kerkelijk gebied.*1 Wat was er aan de hand? In de tweede helft van de 16e eeuw kwam het protestantisme in de Nederlanden sterk opzetten. De gereformeerden namen de macht, de roomse leer werd verboden en alle kerken en kerkelijke bezittingen werden afgenomen. De gereformeerde kerk kreeg wettelijk een bevoorrechte status en alle kerkgebouwen werden aan hen toegewezen.

Eind 1794 werden de Nederlanden bezet door het Franse leger. Dit bracht de drie idealen van de Franse Revolutie mee: Vrijheid – Gelijkheid – Broederschap. Vooral de eerste twee beginselen werden vastgelegd in een nieuwe grondwet van 1796 en waren toen ook van toepassing op alle kerkgenootschappen.

Genoemde restitutiewet regelde hoe de kerkgebouwen van vóór de Reformatie in een plaats verdeeld moesten worden over de plaatselijke kerkgenootschappen. Behoorde een ruime meerderheid van de bevolking tot één bepaald geloof en was er maar één kerkgebouw, dan kreeg dat geloof de kerk toegewezen. In Wijchen was 96% katholiek en dus ging de voorloper van de huidige St. Antonius Abtkerk op 7 december 1799 terug naar de katholieken.

De wet bepaalde ook dat de andere kerkgenootschappen een financiële bijdrage kregen zodat ook zij een kerkgebouw(tje) konden bouwen. Omdat de waarde van de toenmalige Wijchense kerk en pastorie werd vastgesteld op fl. 3620,-, moest de parochie voor de 4% protestanten in Wijchen het bedrag van fl. 144,81 en ¼ cent overmaken. Ook voor die tijd waarschijnlijk een laag bedrag. Kerk en pastorie verkeerden in een slechte bouwkundige staat. Van de pastorie kon de achterkant niet meer bewoond worden door een lek dak en gevaar op instorten. En de reparatie van de oude kerk duurde tot 1801. Toen kon de eerste doopviering pas in deze kerk worden gehouden. Lang accepteerden de protestanten de 'naasting' van 'hun' kerk niet. Men accepteerde daarom ook het bedrag van fl. 144,81 niet meteen, omdat ze daarmee de overdracht zouden steunen. Na enige jaren was hun pijn grotendeels geleden en legde men zich neer bij het afstaan van dit kerkgebouw.



Reconstructie middeleeuwse kerk van Wijchen.



De toren bleef staan, de kerk werd 90° gedraaid.

In 1799 werd ook het kerkhof overgedragen aan de katholieken. De gemeente bepaalde daarbij dat ook niet-katholieken op het kerkhof begraven moesten kunnen worden. Op het meest zuidelijke gedeelte werd een stuk grond gereserveerd voor niet-katholieken.

De rooms-katholieke gemeenschap was in die jaren zeer armlastig. Ondanks dat de kerk te klein en bouwvallig was, kon men decennialang niet denken aan nieuwbouw. Maar zelfs de (protestantse) burgemeester drong bij de pastoor aan op bouwkundige actie! Begin jaren vijftig was de bouwkundige nood zo groot, dat er iets ondernomen moest worden; de kerk stond zo ongeveer op instorten. In februari 1853 viel het besluit een nieuwe kerk te gaan bouwen. Om kosten te sparen, werd de oude toren niet afgebroken; men bouwde de nieuwe kerk aan de westzijde tegen de toren aan. De nieuwe kerk werd op 2 oktober 1854 ingewijd door hulpbisschop Mgr. Deppen. De bouw van de pastorie is gestart in 1855. Dit is te lezen op een tekststeen in de westmuur: 4 juni 1855.

De protestanten bezaten het Leurse kerkje. Volgens de restitutiewet had deze aan de katholieke meerderheid moeten worden overgedragen, maar door veel gelobby is daar niets van terechtgekomen*2. Pas eind jaren twintig maakten de Wijchense protestanten plannen voor een nieuwe kerk voor ca. 75 kerkgangers, pastorie, koetshuis, stal/schuur en een tuin met boomgaard aan de Heerenstraat; het gebouw dat we nu kennen als de Huttenkamp. Het werd in 1830 in gebruik genomen en bleef kerk tot 1980. De naam Huttenkamp sloeg lang geleden op een terrein aan weerszijden van de Spoorstraat en de Heerenweg. Op deze kamp woonden glasblazers in hutten. In 1980 werd het kerkgebouw eigendom van de gemeente en kreeg dit de naam de Huttenkamp.

Een woord van dank aan: mw. R. Bank (Gelders Archief), Hugo van der Capellenveen, Fred Coolen (Gemeente), Sjef Daverveld, mw. Cea van Dillen, Frans van Tuil (Archief St. Antonius Abt) en Bureau OBC.

Henk Folmer

*1:Van Dale: 'Restitutie'= het goedmaken van aangedaan onrecht door vergoeding van schade, teruggave van goederen e.d.'.

*2:P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Franschen tijd, 1937

INZAMELING KLEDING IN WIJCHEN

Dozen met kleding zijn op 7 oktober 2016 naar het parochiecentrum gebracht voor de kledingbank te Nijmegen. Hiermede hebben we samen een grote bijdrage geleverd aan de voorraad van de kledingbank.

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen.

Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Vraagwijzer van de gemeente Wijchen, de Wijchense voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

Wij danken allen die de kleding naar het parochiecentrum gebracht hebben.

Diaconaal Beraad



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 9 oktober stonden de ouderen centraal en dat is een mooie dag geworden met eerst de viering in de kerk en daarna de voortzetting in 't Achterom.
- Op 25 november om 19.00 uur vindt in onze kerk de openingsviering van de advent plaats. Hierover vindt u elders in deze uitgave meer informatie.
- Op zaterdag 10 december om 19.00 uur wordt de laatste Ontmoetingsviering gehouden. De werkgroep ziet zich genoodzaakt te stoppen. Elders leest u hierover meer.
- De werkgroep ziekenpastoraat vraagt uw medewerking. Deze werkgroep brengt bezoeken aan mensen die langdurig ziek of eenzaam zijn. Als u mensen kent die een dergelijk bezoek op prijs stellen, zou u dat dan aan ons willen doorgeven. Dat kan telefonisch bij Hermien van Eldonk (024-6414829) en bij Annie Krispijn (024-6415341). U kunt ook een briefje met naam en adres in de brievenbus van onze kerk deponeren.
- Het instellen van de verwarming van onze kerk gebeurt voortaan door Henk en Joke van den Dobbelen en zij doen dit vanuit thuis. Dit heeft twee gevolgen. Ten eerste moet iedereen afblijven van de instelling van de verwarming in de kerk. Daarnaast kun je een activiteit in de kerk melden bij Henk of Joke of bij Marion Eling of Tini Poos. We zorgen dan voor een aangename temperatuur. Maar nogmaals, niet zelf aan de klok gaan draaien.
- In het voorjaar van 2017 komt er weer een feest voor de vrijwilligers. Wie mee wil denken, is van harte welkom; geef een seintje en bij voorbaat dank.
- De eerste vergadering van de contactraad in 2017 is op 10 januari.

Tini Poos



H. JOZEFKERK - ALVERNA

DOOP

17 september

Thierry de Klein

25 september

Norah v.d. Hoogen



GEHUWD

17 september

Dirk de Kleijn & Nathasja Verbrugen



LUCIE KOKSHOORN

Op 7 augustus is Lucie Kokshoorn overleden. Op de eerste plaats zijn haar man, kinderen en kleinkinderen getroffen door dit overlijden. Binnen onze kerkgemeenschap is dit voor de werkgroep ziekenpastoraat een groot verlies. Lucie was een bescheiden persoonlijkheid, maar voor de mensen die zij bezocht was zij veel meer. Een luisterend oor en een bemoedigend woord waren haar handelsmerk en uit ervaringen van nabij weet ik dat velen dat goed heeft gedaan. Daarvoor kunnen we alleen maar dankbaar zijn en dat zijn we zeer zeker. Graag hadden wij haar langer is ons midden willen hebben, maar haar ziekte maakte dit uiteindelijk niet mogelijk. Op 13 augustus hebben we afscheid van haar genomen, maar ze blijft een voorbeeld, zowel voor haar naasten als voor ons als kerkgemeenschap. Lucie, dank je wel!

Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand staan de deuren van Emmanuel wijd open: we drinken dan tussen 10.00 uur en 11.30 uur samen thee en koffie in onze herberg, meestal is er ook wel een koekje bij. Dit is gewoon een gezellig gebeuren.

Wilt u ook een keer komen, loop binnen; van harte welkom! Brengt u nog iemand mee, nog mooier!!

De eerstvolgende data zijn 16 november en 7 en 21 december.

Tini Poos



Vieringschema

12 november / 13 november

- 33e zondag door het jaar
- Radboudzondag

19 november / 20 november

- Christus Koning v/h heelal

26 november / 27 november

- 1e zondag van de advent

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Mal. 3,19-20a ✦ Tweede lezing: 2 Tess. 3,7-12 ✦ Evangelie: Luc. 21,5-19 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 2 Sam.5,1-3 ✦ Tweede lezing: Kol. 1,12-20 ✦ Evangelie: Luc. 23,35-43 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 2,1-5 ✦ Tweede lezing: Rom. 13,11-14 ✦ Evangelie: Mt. 24,37-44
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Glorie (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie <i>Ceciliafeest</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Jubileumviering Carnaval Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie <i>Ceciliafeest</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Voice Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 11,1-10 ✦ Tweede lezing: Rom. 15,4-9 ✦ Evangelie: Mt. 3,1-12</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 ✦ Tweede lezing: Jak. 5,7-10 ✦ Evangelie: Mt. 11,2-11</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 7,10-14 ✦ Tweede lezing: Rom. 1,1-7 ✦ Evangelie: Mt. 1,18-24</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Alle koren Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Gezinsviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Gezinsviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 05 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 11 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 25 november	19.00 uur	Startviering Advent in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers met Werkgroep. Met medewerking van het Emmanuelkoor.
vrijdag 09 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 10 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 04 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 02 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 18 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 25 november	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 07 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 21 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 05 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 08 november	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 29 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 04 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 02 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

vrijdag 11 november	18.30 uur	Sint Maartenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker. Met medewerking van het Kinderkoor Paschalis Baylon. Om 17.45 uur start er een optocht vanaf de basisschool naar de kerk.
---------------------	-----------	---

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 01 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 06 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 27 november	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
--------------------	-----------	---



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





'SCHOOOREISJE' VRIJWILLIGERS

Eindelijk is het 2 oktober. We mogen op pad! 'We' zijn de vrijwilligers van wat heet 'de algemene cluster.' Dit uiteenlopende gezelschap bestaat uit apostelbodelopers, mensen van het ziekenpastoraat, de Wandeling, het Stiltecentrum, de Mariakapel enz. Kortom uit vrijwilligers die elkaar niet of nauwelijks kennen.

UITDAGING

Bijzonder om op pad te gaan naar 'Erve Brooks,' een pannenkoekrestaurant in de buurt van het 'ganzendorpje' Gelselaar.

Om met 'vreemden' op stap te gaan is een hele uitdaging. Na afloop van de zondagse dienst staat de bus en een lunchpakket op ons te wachten.



Heel goed trouwens van de werkgroep om ons toch de kans te geven naar de H. Mis te gaan en voor de inwendige mens zorg te dragen!

KOFFIE MET GEBAK

Bij aankomst spinnen wij al gauw als muizende katjes bij de overheerlijke 'koffie met gebak'. Tijden van vroeger herleven in de oude Saksische boerderij van 1475 met o.a. een onwaarschijnlijk kleine bedstee, een ouderwets fornuis enz.

Enthousiast 'stuiven' we na een introductie uit elkaar om zelf een uurtje rond te kijken!



ONVOORSTELBAAR

Waar vind je nog een pastoor die op eigen gelegenheid zo'n 200 km aflegt om bij zijn vrijwilligers te mogen zijn?

Bij ons dus, want Martin

Claes heeft dat toch maar gedaan! Een teken van solidariteit met en waardering voor ons. Onvoorstelbaar, grote klasse!

JAMMER

In de bus was nog ruimte voor meer deelnemers. Jammer dat een aantal van de vrijwilligers niet in staat was om mee te gaan. Ook zij hadden dit uitje verdiend. Een uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen, was voor hen helaas niet weggelegd.

PANNENKOEKEN

De tijd was feitelijk te kort om een volledig beeld te krijgen van 'Erve Brooks.' Ogen en oren kom je op zo'n dag tekort.



Na een heerlijke maaltijd in uitgelaten sfeer is het helaas onmogelijk een bezoek aan bijv. het Avonturenpad en Blotevoetenland te brengen.

Samen op blote pootjes de blub in, dat had ik graag gedaan. Dan maar een volgende keer.

FEESTELIJK

Als op het laatst in de bus een trommeltje met dropjes langskomt, beseffen we dat ons 'schoolreisje' zeer geslaagd is. Hoe dan ook, om 19.00 uur komt een eind aan een bijzondere, feestelijke dag. Wij hebben ons in de watten laten leggen! Heerlijk en voor herhaling vatbaar, in 2018!

Peter van Gils

GEDOOPT

9 oktober
Vayèn Rutten



VANUIT DE CONTACTRAAD

• Op 4 oktober hebben we met vertegenwoordigers van onze koren de algemene gang van zaken besproken. Meerdere koren kwamen met het verzoek om voor bijzondere vieringen zoals de Apostelviering, waar meerdere koren gezamenlijk moeten zingen, de liederen eerder bekend te maken, zodat elk koor die liederen ook echt kan instuderen. De contactraad heeft met genoegen vernomen dat de sfeer binnen de koren goed is. Het Elckerlyckoor zingt ook bij vieringen in andere kerken van onze parochie. Het Parnassuskoor is wat het roosteren betreft vooral afhankelijk van de agenda van de dirigent. Het Familiekoor signaleert een opeenstapeling van vieringen in april. Soli Deo Gloria zoekt een pianist die op donderdagavond kan repeteren: graag geschikte kandidaten doorgeven aan Wilma van Horen, wimela53@gmail.com.

- Zodra de wensen van de werkgroepen voor de begroting van 2017 bekend zijn, zal de contactraad die naar het parochiebestuur gebundeld doorgeven.
- Op zondag 25 september was er geen viering in onze kerk. Om er zeker van te zijn dat niemand

tevergeefs naar onze kerk komt wijst de contactraad op het bestaan van de website www.detwaalfapostelen.nl. Daar staat onder de kop "Vieringen" steeds de bijgewerkte informatie!

Theo van der Weegen

KERKHOF EN MARIAKAPEL



Elke dag zijn het kerkhof en de Mariakapel toegankelijk voor bezoekers en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Maar dan moeten er wel vrijwilligers zijn die de poort van het kerkhof en de kerkdeur naar de Mariakapel 's ochtends openen en 's avonds

sluiten!

Hoe meer mensen zich aanmelden des te eenvoudiger wordt het om het rooster te maken en om onderling diensten te kunnen ruilen.

Voor meer informatie en aanmelden:

Annie Kloosterman, tel. 6414894,
jgm.kloosterman@hetnet.nl



PARNASSUSKOOR

Dit koorjaar hebben we weer een aantal jubilarissen in ons midden. Riet Buters, Ruud Duppen en Monique Leseman vieren het 25-jarig lidmaatschap van ons koor. In onze algemene leden vergadering van 3 oktober worden zij in het zonnetje gezet. Velen zullen nog volgen, inmiddels zijn er weer drie nieuwe leden aangemeld bij ons koor. Kwaliteit, maar ook gezelligheid staan nog steeds voorop en dat blijven we uitstralen.

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 in de Antonius-Abtkerk. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren op een repetitie.

Voor meer informatie zie onze website www.parnassuskoor.nl of via ons mailadres: info@parnassuskoor.nl



H. ANNA - BERGHAREN



STOPPEN KOOR

Op de repetitie eind mei werden wij overvallen met de mededeling dat de contactraad tot

het besluit was gekomen om het priesterkoor te verbouwen en te verkleinen. Dit betekende voor ons koor Neo Nata dat wij niet meer op de voor ons vertrouwde plek konden blijven zingen en dat voortaan aan de zijkant van de kerk zouden moeten doen. Deze beslissing is zonder overleg met ons tot stand gekomen. Bij navraag aan de contactraad bleek dat er geen inspraak meer mogelijk was en de verbouwing werd volgens plan doorgezet.

Wij vinden dat voorganger, lector, misdienaars en koor een prominente plaats nodig hebben om de goede boodschap goed hoorbaar en zichtbaar over te laten komen en willen daarom niet aan de zijkant zingen.

We hebben nog een paar keer gezongen in de overgebleven ruimte op het priesterkoor, maar die is inderdaad te klein geworden en bovendien kan Neo Nata daar niet meer beschikken over het orgel, dat permanent aan de zijkant staat.

Wij begrijpen niet dat dit alles op deze rigoureuze manier moest gebeuren en zijn hierom enorm teleurgesteld over.

Er blijft ons niets anders over dan, hoe spijtig wij dat ook vinden, er na ruim achtentwintig jaar mee te stoppen.

Wij zingen voor het laatst tijdens de viering op 31 december dit jaar.

Koor Neo Nata

REACTIE VANUIT DE CONTACTRAAD

Wij betreuren het zeer dat Neo Nata besloten heeft te stoppen met zingen in onze geloofsgemeenschap na vele jaren trouwe dienst. Vooral omdat wijzelf onbedoeld aan de basis van dit besluit hebben bijgedragen. Onze excuses hebben we overgedragen aan de koorleden en bij deze ook aan u als parochiaan. Wij zijn heel dankbaar voor de muzikale ondersteuning van de liturgie, die Neo Nata vele jaren o.l.v. Jan Tel verzorgd heeft. Wij gaan nog een paar keer genieten van de unieke klanken van Neo Nata en op oudjaarsavond nemen we afscheid. We hopen dat u als parochiaan er dan ook bij bent.

Hoe nu verder? "Als er een deur dicht gaat, opent God meestal wel weer ergens een raam". Meerdere kerkkoren hebben aangegeven te willen komen zingen in Bergharen. Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen en daar hebben we alle vertrouwen in.

Namens de contactraad (The Pikel, Henk Hendriks en Tiny Bruisten), pastor Annemarie



*Er bestaan nog wonderen!
Zo'n kreet moeten we natuurlijk verbijzonderen
Jos gaat daarvoor de zintuigen gebruiken
Als eerste schrijft hij over voelen en ruiken,
Immers dat doet ons dagelijks verwonderen.*

*Het gevoel is niet alleen maar tasten
Hoe kunnen we onze naasten van zorgen ontlasten?
We omringen ons met welriekende geuren
Daarmee openen we onverwacht deuren
En genieten hoe we anderen verrasten.*

Toon Duifhuizen

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 1 november, de maandelijkse ouderenbijeenkomst. Zoals bekend komen we samen in De Mijlpaal om tien uur. Welkom!
Omdat het volgende nummer van de Apostelbode pas 17 december verschijnt vermelden we hier alvast de ouderenbijeenkomst van 6 december om 10 uur in De Mijlpaal.

MISINTENTIES:

6 nov : Wim en Gon Hebing, Hent Janssen, overleden fam. van der Burgt, overleden fam. de Kleijn, fam. Caceres Lopez, Johan en Nellie de Wildt-Peters, leden en overleden leden van het zangkoor

13 nov: Ben Weeren, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp-van het Westeinde, de overleden prinsen: Tonny Moors, Toon de Vree, Wim Vergeest, Bert Schraven, Jan de Vaal, Jan van der Zande, Theo Postma, raadslid: Henk Spanjaard, page: Maaïke Loermans en overige overleden leden van CV De Wurmensoppers, overleden leden en vrienden van muziekvereniging Sint-Anna

20 november: Wim Nass, Jan de Kleijn en overleden familie

26 november: Wim en Gon Hebing

4 dec: Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen

18 dec: Gerda van Heumen-Loeffen, overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts

Opgave van misintenties voor december en januari voor 20 november bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

JUBILEUMVIERING CV DE WURMENSOPPERS

Op zondag 13 november vieren we 44 jaar carnavalsvereniging de Wurmensoppers. Om 11 uur begint de kerkdienst met medewerking van pastor Annemarie, het Parochieel Zangkoor en MuzAn-

na. De viering is onderdeel van het feestweekend, waar er voor iedereen (jong en oud) wat te doen is. Dat geldt ook voor de viering in de kerk, dus we hopen velen te zien uit Hernen en Bergharen!

ZINTUIGEN SPREKEN

In zes korte stukjes wil ik iets dat ontzettend gewoon en vanzelfsprekend is, waar je misschien nooit bij stilstaat, laten zien als iets wonderlijks, iets heel bijzonder in het leven. Het verrijkt je leven als je er jezelf van bewust bent, bewust gebruik van maakt.

Heb jij dat ook, dat je voelen en ruiken kunt. Al lijkt het zo gewoon, maar als je er bij stilstaat, ontdek je dat het een kostbare gave is.

Voelen, zoals je met je hand iemands gezicht kunt voelen, iemands haar kunt voelen of iets zacht, ruw of nat is. Daarnaast is er ook, en dat is meer innerlijk, gevoel hebben. Gevoel hebben voor iemand, voor iemands pijn, iemands geluk, iemands wanhoop. Sommigen hebben een heel sterk gevoel voor wat een ander meemaakt.



Een blinde voelt met zijn hand wie de ander is, hoe deze er uit ziet. Je kunt een dier voelen, een hond aaien, een poes strelen, je geliefde knuffelen, een kind kriebelen.

Stel toch voor dat je niet kunt voelen. Dat een moeder bij het aanraken van haar pasgeborene niets voelt. Dan voel je het vuur niet en je verbrandt, je voelt de dorens niet en je beschadigt je huid, je voelt de kou niet en je bevriest. Je voelt de pijn in je buik niet en je gaat dood.

Gevoel hebben voor de ander maakt het leven een stuk kostbaarder en het leven gelukkiger. Gevoel hebben voor de gehandicapte, voor de altijd pessimistische buurman, buurvrouw. Als we toch geen gevoel hadden voor de ander in zijn/haar omstandigheden zou het leven veel moeilijker zijn.

Ruiken is net zo iets. Reuk geeft smaak aan het eten, aan het leven. De geur van de buitenlucht, van de machines, van de bloemen, de reuk van gevaar, van bedorven voedsel, van brandlucht. Voel en ruik je geliefden, je dochter, je zoon, je kleinkind.

Voel de wind, de zon en de regen, voel en ruik de aarde, de tuinen en de sloten. Heb gevoel voor de Schepper en ruik de Schepping. Dank God dat je voelen en ruiken kunt, dat is toch een wonder.

Jos van Minderhout

SINT-MAARTEN 11 NOVEMBER MET KINDERKOOR!

Op vrijdag 11 november vieren we Sint-Maarten. Je kent vast wel dat verhaal van die ridder, die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. In een les op de basisschool hebben we het in de week ervoor met de kinderen over delen met elkaar en een lichtje zijn voor anderen. De lampionnenoptocht start om 17.45 uur bij de basisschool. We lopen een route door het dorp en hopelijk zetten de mensen een kaarsje voor het raam! Om 18.30 uur begint in de kerk een viering met het verhaal van Sint-Maarten, gebed en zang. Het kinderkoor uit de Woezik komt zingen en dat is natuurlijk geweldig leuk! Pastor Annemarie is er ook bij. We hopen u en jullie ook!
De gezinsvieringwerkgroep, Marieke en Meriam.



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

GEDOOPT

11 september
uur Jaimy Gerrits

18 september
Kyra Cuppes

9 oktober
Maud Koop



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

DE WEERHAAN



Begin maart van dit jaar stelde de Monumentenwacht bij haar jaarlijkse inspectie vast dat de weerhaan vastgeroest zat op het torenkruis. Dat betekende dat de haan bij harde storm zou kunnen afbreken en wegvallen. De Monumentenwacht adviseerde om de haan zo spoedig mogelijk af te nemen en weer draaibaar te maken. De contactraad heeft het bestuur verzocht om dit zo snel mogelijk uit te mogen voeren.

Op woensdag 14 september was het dan zover: de firma Van Dinther kwam met een hoogwerker om de haan van de toren te halen. Hij bleek te zijn vastgeroest op de metalen pen die vastgelast is op een strip, die op zijn beurt weer vastgebout zit aan het kruis. De strip is losgehaald en met haan en al naar beneden gehaald. Beneden is de metalen pen, in de werkplaats van Jan van Lan-

gen, ontroest en opnieuw ingevet. Daarna is de strip weer herplaatst op het kruis en is de haan met een nieuwe RVS-kogel op de pen geplaatst. De haan heeft de hele operatie prima doorstaan en draait nu weer met alle winden mee.

Helaas kreeg een medewerker van Van Dinther gedurende de werkzaamheden het hijsblok op zijn voet en hij brak daardoor een middenvoetsbeentje. We vertrouwen erop dat ook dit weer is gerepareerd.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



GEDOOPT

23 oktober 2016
Simon de Kleijn

6 november 2016
Joyce Hammen





EEN TABLET IN DE KERK: SPEELGOED OF NUTTIG HULPMIDDEL?

Al een tijdje liep ik met het idee rond een onderzoekje te doen naar de mogelijkheden om alle bladmuziek die ik als organist bij het Dames- en Herenkoor in Nederasselt gebruik, te digitaliseren en beschikbaar te maken op een iPad.

Als organist heb je te maken met een grote hoeveelheid aan kerkboekjes, misboekjes, klappers met orgelmuziek, speciale klappers voor de kerstmuziek, boekjes voor begrafenissen etc. Al met al een behoorlijk gewicht aan ringbanden, boeken en losse muziek.



Nu heb ik de afgelopen jaren toch behoorlijk wat programma's en apps gebruikt en getest op PC, smartphones en tablet, maar ik ben nog nooit zo enthousiast geweest dan nu over programma forScore. Ik dacht gelijk: dit had ik al tien jaar

eerder moeten hebben! Het gemak waarmee je muziek importeert, voorziet van trefwoorden, opzoekt, en voorziet van aantekeningen, is enorm. Alle muziek onder handbereik met één druk op de knop!

Tijdens het testen met mijn eigen iPad bleek wel, dat deze te klein was qua scherm; reden voor mij om het kerkbestuur te vragen mee te willen werken aan de aanschaf van een iPad Pro met een 12,9 inch scherm (ongeveer aan A4-formaat). Deze medewerking kwam er, en al snel had ik de iPad Pro in huis om nu eindelijk 'echt' te kunnen gaan werken.

Inmiddels heb ik zo'n tien vieringen (waaronder drie uitvaarten) met de iPad en forScore gewerkt, en ik zou tegen alle organisten en dirigenten willen zeggen: kijk er eens naar! Download gewoon de app, en speel er mee om te ontdekken hoe het gebruik van een tablet het dirigeren of musiceren een nieuwe dimensie kan geven! Ik ben bijna 40 jaar organist, maar kan er nu weer 40 jaar tegen! Mocht je meer willen weten, dan ben ik altijd bereid om informatie te verstrekken.

Theo Derks,
Organist Dames- en Herenkoor Nederasselt

ST. CECILIAFEEST

Op zondag 20 november is er om 9.30 uur een viering i.s.m. het dames- en heren koor van Nederasselt waarbij tevens het St. Ceciliafeest wordt gevierd.

Na de viering is er voor iedereen een gratis kopje koffie / thee met iets lekkers. U bent allen van harte uitgenodigd.

Contactraad Nederasselt.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 11 oktober zijn tijdens de vergadering de volgende punten besproken:

- De afvalcontainer van Ganzewinkel bij de kerk wordt nog een keer leeggemaakt op 7 november want op 30 november wordt de container opgehaald. De gemeentelijke grijze kliko wordt vanaf november in gebruik genomen en aan de straat gezet wanneer dat nodig is. Het plastic wordt apart ingezameld en kan elke twee weken aangeboden worden.
- Beleidsplan "Samen bouwen in vertrouwen" van bisschop Gerard de Korte is besproken en wordt in boekvorm besteld. De komende tijd zal er door de pastores in de preek aandacht geschonken worden aan de beleidsnota van de bisschop.
- Voorbereiding van eerste communie en het vormsel worden in Antonius Abt volgens een nieuwe methode in een pilotproject door Marieke Drent.

- In Nederasselt en Balgoij wordt de eerste communie hoogstwaarschijnlijk toegediend op 7 mei 2017. De informatieavond in Nederasselt is op 1 november en in Balgoij op 17 november. Het vormsel wordt samen met Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij gedaan en is voor leerlingen van groep 8.
- Op 25 november begint de advent met een adventsdienst in de Emmanuelkerk te Wijchen.
- Het onderhoud van de kerk is afgerond. Op de agenda van 2017 staat nu het opknappen van de sacristie en het vervangen van spotjes op het altaar.
- De volgende vergadering van de contactraad is op 29 november.

HET VRIJWILLIGERSFEEST

Dit jaar was dat op zondag 16 oktober. Met een H. Mis opgeluisterd door Mazing Joy en het Dames- en Herenkoor is de dag begonnen. Het thema

was: De kracht van gemeenschap zijn! Daarna was er een vervolg bij Marianne en Nic van den Boogaard met koffie en gebak. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Pastor Aloys sprak een dankwoordje tot alle vrijwilligers maar in het bijzonder tot Marianne die na 27 jaar een stapje terug doet bij de voorbereidingen van de eerste communie. Als blijk van waardering kreeg zij een fotoboek met foto's van al die jaren en een bos bloemen en een groot applaus van de genodigden.

Na de koffie was er een drankje en later soep met een pasteitje. De middag werd voortgezet met gezellig buurten.

Iedereen hartelijk dank voor de vrijwillige inzet voor onze geloofsgemeenschap.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag van de vergadering van 1 september 2016.

- Er wordt gekeken naar het onderhoud vanwege houtworm.
- De klok is nagekeken, maar nog niet in orde. Er wordt verder naar gekeken om dit te herstellen. Door de bisschop wordt een nieuw beleidsplan ontwikkeld, dat in oktober openbaar zal worden.
- De Gildemis wordt voorgegaan door de pastores Jac Leo en Hennie Witsiers. Martin Claes zal als pastoor op maandag bij het dagkoningschieten aanwezig zijn.
- Het 125-jarig jubileum van de H. Antonius Abt kerk te Overasselt op zondag 11 september 2016 wordt namens Niftrik bijgewoond door Truus van Heumen en Annie van As.
- De vraag wordt gesteld of het bij iemand bekend is dat de parochie Niftrik vroeger de naam heeft gehad van Cosmas en Damianus. Dit is bij niemand bekend. Hennie Witsiers zegt dit te laten uitzoeken.
- In 2017 bestaat Niftrik 1000 jaar. De parochie wil aan de viering ook een steentje bijdragen.
- Mien Loeffen zorgt voor de bloemversiering in de Mariakapel. Er zijn kunstbloemboeketten aanwezig, die gebruikt kunnen worden op momenten als er buiten geen bloemen zijn. Uiteraard kunnen

bij feestdagen verse bloemen gebruikt worden.

- Ilse de Kleijn doet mee aan de communie- en vormselvoorbereiding.
- Willemien Lamers neemt de taak met betrekking tot het inschrijven van misintenties over van Truus van Heumen.
- De begroting 2017 wordt besproken en moet voor 1 november 2016 bij het bestuur ingediend worden.
- Een aantal belangrijke data: 10/11 september Open Monumentendagen in het Gildehuis. De monstrans van onze kerk wordt tentoongesteld. 17 tot 24 september 2016: Vredesweek. 17 september 2016: De bedevaart naar Kevelaer. 18 september 2016: 10.00 uur Apostelviering H. Antonius Abt kerk te Wijchen. 2 oktober 2016: 11.30 uur Gildemis. 7 oktober 2016: Kledinginzameling voor de kledingbank Nijmegen. 26 oktober 2016: Apostelvergadering in de Emmanuelkerk in Wijchen. 29 oktober 2016: 18.30 uur Zegening van de graven en daarna de viering in de kerk. 1 april 2017: Vormselviering. Het vormsel wordt toegediend door vicaris-generaal Ron van den Hout.

De contactraad



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag van de vergadering van 15 september 2016.

- Vaststelling van het verslag van de bijeenkomst van 13 juli 2016.

- Bespreking van een aantal verslagen van het parochiebestuur.
- Het Nieuwsblad Parochiespiritualiteit.
- Evaluatie van de Batenburgse Dag.
- Het bijwonen van de viering van het 125-jarig

bestaan van de kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt. Bert van Boxtel gaat naar de receptie.

- De financiële overzichten over de jaren 2014 en 2015 worden besproken en voor kennisgeving aangenomen.

- De begroting voor het jaar 2017. Daar de herbestemming van de kerk nog geen duidelijkheid biedt, wordt besloten geen nieuwe investeringen bij het bestuur voor te dragen. In de begroting dienen alleen de dagelijkse onderhoudskosten opgenomen te worden.

- Besproken wordt om dit jaar de "dankjewel-bijeenkomst voor de vrijwilligers" te houden. De invulling van deze bijeenkomst wordt verder uitgewerkt.

- Voor de Apostelvergadering zijn er geen onderwerpen aan te dragen.

Een aantal belangrijke data:

17 september 2016: Bedevaart naar Kevelaar.

18 september 2016: Apostelviering in de H. Antonius-Abtkerk te Wijchen. Aanvang 10.00 uur.

9 oktober 2016: Viering van de patroonheilige van de parochie de heilige Victor.

6 november 2016: Viering Allerheiligen/Allerzielen en zegening van de graven.

25 november 2016: Opening van de advent in de Emmanuelkerk om 19.00 uur.

24 december 2016: Kerstavondviering om 19.00 uur.

25 december 2016: Eerste kerstdag geen viering.

26 december 2016: Tweede kerstdag viering om 09.30 uur.

1 april 2017: vormselviering. Het vormsel wordt toegediend door vicaris-generaal Ron van den Hout.

De contactraad



WIJ GEDENKEN

Herman van Melick werd verzorgd op de Buurderij in Overasselt. Als er een kerkdienst plaatsvond was Herman erbij want Herman hield van de kerk. Liefst had hij de paus aan zijn bed gehad. Maar de ziekenzalving werd gedaan door de dorpspastor. Op 15 augustus kregen wij het bericht binnen van zijn sterven. Bij de uitvaart van Herman was de mijter aanwezig van Sint-Nicolaas waar Herman een bijzondere band mee had. Samen met medebewoners, personeel en de grote familie van Herman uit Limburg hebben wij in dankbaarheid afscheid genomen in de kerk van Overasselt. Dat hij rusten mag bij God.

Op 15 september 2016 is **Toon Tilleman** overleden. Hij mocht 87 jaar worden. Hij was weduwnaar van Willy Tilleman – Rompelaar. Hij was vader van drie kinderen en de trotse opa van vijf kleinkinderen. Hij is vrijwilliger geweest in de wijk Achterlo, waar hij het parochieblad bezorgd heeft. De crematieplechtigheid werd gehouden op dinsdag 20 september 2016 in het crematorium Waalstede.

Op haar 62^e trouwdag, 25 september jl. is plotseling overleden **Martha van Kempen-Hendriks**. Zij mocht 88 jaar worden. Zij groeide op met twee zusjes. Zij was getrouwd met Bernhard van Kempen. Zij was de fantastische moeder van haar drie kinderen. Zij leerde haar kinderen er altijd voor elkaar zijn, ook als het moeilijk wordt. Haar liefdevolle zorgzaamheid en warmte dragen zij voor altijd met zich mee. In de kerk van de H. Paschalis Baylon hebben wij op 30 september afscheid van haar genomen, waarna zij begeleid is naar het crematorium.



Op 27 september 2016 is **Jo Derks-Boumans** uit Overasselt op 79-jarige leeftijd overleden. Jo is geboren in Boxmeer. Begin jaren '60 leerde ze haar man Michael Derks kennen en in 1962 zijn ze getrouwd en op de boerderij in Overasselt gaan wonen. Ze heeft daar met veel plezier gewerkt en geleefd. Ze hebben vier kinderen gekregen en twaalf kleinkinderen, dat maakte haar een trotse oma. Door haar ziekte had ze het soms moeilijk, maar klagen deed ze nooit. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 30 september is **Mia Peters-Peters** op 65-jarige leeftijd thuis op de Saltshof overleden. Zij groeide op in Nijmegen en trouwde met Gerard. Mia was huisvrouw en moeder van een zoon en dochter. Toen de kinderen groter werden ging ze meer in hun bedrijf, Lindenholt Tuincentrum, werken. De inkoop voor de kerst- en feestdagen en de vuurwerkverkoop was haar passie. Thuis was Mia een heel liefdevolle, behulpzame moeder en familiemens. Samen eten, samen vakanties vieren, samen werken. Mia werd oma van twee kleinkinderen. De jongste is aan haar ziekbed nog gedoopt. We hebben op 5 oktober afscheid genomen van haar in de uitvaartdienst in de Paschaliskerk waarna zij begraven is op het kerkhof.

Ine Adriaans – de Kleijn was, samen met haar man Jozèf gedurende vele jaren een bekend gezicht in de Antonius-Abtkerk te Wijchen. Ze overleed op 5 oktober nadat ziekte en ongemakken haar de laatste tijd in haar bewegingsvrijheid beperkten. In haar werkzame leven was Ine actief als

maatschappelijk werkster. Samen met Jozèf zette zij zich in voor mensen en samenleving. Een luisterend oor of een bemoedigend advies waren vanzelfsprekend, in de familie- en vriendenkring, maar evenzeer daarbuiten. De uitvaart voor Ine vond plaats op 8 oktober in de Antonius Abtkerk te Wijchen waarna begrafenis op het kerkhof.

Exact een jaar na de slechte diagnose, waarin **Henk de Vaan** alles gedaan heeft om zo lang mogelijk bij zijn gezin te kunnen blijven, is Henk op 61-jarige leeftijd overleden. Hij was geboren en getogen Bergharenaar, 35 jaar getrouwd met Gerda en vader van vier zoons. Henk was een man van de techniek en de duurzaamheid, werkte bij European en de latere wasserij. Zijn grootste hobby was voetbal. Meer dan 50 jaar was hij lid van allereerst UNI, later UHC. Op 9 oktober hebben we 's avonds een herdenkingsdienst gehouden in de kantine van v.v. UHC. Op 10 oktober zijn we met Henk nog eenmaal naar zijn geliefde Kapelberg gegaan om kaarsjes aan te steken, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium te Beuningen voor de afscheidsdienst.



Gerrit Janssen is op 89-jarige leeftijd, in zijn vertrouwde omgeving in alle rust overleden. Geboren op 't Swemsel te Hernen groeide hij op in een gezin met veertien kinderen. Bijna 60 jaar geleden trouwde hij met Lies en ze gingen wonen aan de Wijk in Bergharen. De boerderij groeide uit tot een mooi boerenbedrijf. Een zoon nam het bedrijf over en Gerrit kon gaan fietsen en in zijn moestuin werken. Twee keer kreeg hij een herseninfarct en werd Gerrit geheel afhankelijk. Gelukkig dat hij desondanks thuis kon zijn. Gerrit was een boer, die in zijn leven gezaaid, gezorgd en geduldig gewacht heeft op de oogst. We hebben afscheid genomen van Gerrit op 15 oktober in de Annakerk te Bergharen waarna we hem te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aldaar.

Jan Kersten was samen met zijn gezin gedurende vele jaren een bekend gezicht in Wijchen en

omgeving. Van (internationaal) vrachtwagenchauffeur naar buschauffeur, naar glazenwasser tot algemeen directeur van een groot regionaal facilitair bedrijf. Hij was gehuwd met Trudie, vader van drie kinderen en trotse opa van vijf kleinkinderen. Op 11 oktober 2016 is hij overleden. De afscheidsdienst voor Jan vond plaats op 17 oktober 2016 in de H. Paschalis Baylon. Daarna is hij begeleid met diverse Rolls-Royces en scooters naar het crematorium te Beuningen.

Op 11 oktober 2016 overleed **Henk Festen**. Hij werd 68 jaar oud. Hij was de jongste in een groot gezin. Een aantal jaren heeft hij in de metaalindustrie gewerkt. Daarna begon hij zijn eigen installatiebedrijf. Door zijn slechte lichamelijke gezondheid moest hij zijn bedrijf opgeven. De laatste jaren werd de gezondheid van Henk steeds minder. Hij genoot van de kinderen en de kleinkinderen. Wij hebben hem herdacht in de afscheidsviering, welke gehouden is op 17 oktober 2016 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 11 oktober 2016 overleed **Piet Moors** in de leeftijd van 71 jaar. Meer dan 52 jaar was Piet gehuwd met Carla Moors-van Dijk. Samen deelden zij lief en leed. Piet was een zorgzame vader en opa. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de mensen om hem heen. Ook lag zijn hart bij de techniek: wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. Piet was sterk verbonden met voetbalclub AWC. Hij speelde met zijn zoons in één elftal. De laatste tijd namen zijn krachten sterker af en is hij uit ons midden heengegaan. Op zaterdag 15 oktober was zijn uitvaartdienst in de Paschalis Baylonkerk in de Woezik. Moge hij rusten in vrede!

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

VERGETEN

Eergisteren werd ik negenenzestig jaar. Een dag later zat ik te genieten tijdens een concert van een uitvaartensemble, prachtige liederen vol woorden van troost. Ik was helemaal niet somber gestemd na afloop, integendeel. De muziek deed mij goed, ik hoop dat ik later ook zo vredig weg zal gaan uit deze wereld.

Ik vraag me soms af wanneer mijn naam vergeten zal zijn. Ik heb nooit grootouders gekend, ik weet niet hoe zij geleefd hebben en wat hun dromen en teleurstellingen waren. De herinneringen aan mijn vader en moeder zijn mij dierbaar, maar aan mijn andere voorouders denk ik zelden. Zou het dan erg zijn als niemand nog weet dat ik er ooit was? Wat blijft er over van ons?

Ik heb een hele poos lopen nadenken over dit stukje voor de novembermaand, de tijd van de herdenkingsvieringen. Ik mis nog steeds de goede vrienden die gestorven zijn. Ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen over onze gezamenlijke belevenissen in goede en slechte tijden, maar ik wil nu graag stilstaan bij de mensen die ik niet gekend heb en die soms met maar een enkele regel in dit blad vermeld worden. Geboren en gestorven met de jaartallen erbij en verder niets. Soms wordt de plaats genoemd waar de begrafenis plaatsvond. Het kan zijn dat zij dit zelf zo gewild hebben, maar misschien was er



helemaal geen familielid meer in leven als de persoon zelf hoogbejaard is overleden. Ik wil aandacht geven aan hun levensverhaal. Ook zij hebben in de armen van hun moeder gelegen, zij zijn gekoesterd en grootgebracht. Zij hebben op school gezeten en met vriendjes en vriendinnetjes gespeeld. Zij hebben gelachen en gehuild en de wereld verkend. Ze zijn volwassen geworden en hebben liefgehad en gewerkt om hun brood te verdienen. We zijn elkaar niet tegengekomen, maar hoe zou het geweest zijn als we elkaar gekend hadden?

Op school werden geschiedenislessen gegeven, heel veel feiten en jaartallen zitten nu nog in mijn brein opgeslagen. Maar wat er omging in de hoofden en harten van de mensen die toen geleefd hebben, daar stond ik niet bij stil. En toch zijn zij ook voor mij van belang geweest, anders zou ik nu niet over hen schrijven, al weet ik hun namen niet.

Ik vind elk levensverhaal belangrijk, hoe kort of lang het ook is. Ik mocht vanmiddag bij een familiefeest aanwezig zijn, allemaal mensen die met elkaar een band hadden. Ook zij zijn een stukje van mijn geschiedenis.

Wie weet, misschien is er ergens een verzamelplaats van alle mensen die ooit geleefd hebben, en gaan onze verhalen nooit verloren, ik mag er graag over filosoferen. Ik gedenk hier tot slot de gestorvenen die nooit meer genoemd worden en ik sluit af met mijn eigen naam die nog wel bestaat en af en toe mag klinken.

Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team
Martin Claes pastoor 024-6412627
Aloys van Velthoven priester 024-6221276
Bas van Dijk priester 024-6412627
Hennie Witsiers diaken 06-20541732
Annemarie Gooiker pastoraal werker 024-6412627
Marieke Drent pastoraal werker 024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE ZORGEN

In het H. jaar van Barmhartigheid hebben we elke maand een aspect van de werken van barmhartigheid uitgelicht. Dit aan de hand van een eigentijdse vertaling: "Open je hart om te delen". Wat leeft er in ons hart? O zo veel! Deze laatste Apostelbode in het Heilig Jaar staat in het licht van: 'Deel je zorgen'. Nu het ook nog herfst is, de blaadjes van de bomen vallen, klinkt dat wellicht wat zwaar en somber. Maar feit is wel, dat een zorgeloos leven vrij zeldzaam is.

We hebben allemaal zorgen. En deze zorgen staan vaak ons geluk in de weg. Wat te doen? Deel je zorgen met andere mensen: je ouders, je kinderen, je vrienden, je pastor. Gedeelde zorgen worden gehalveerd. Je voelt je lichter ook al zijn de zorgen wellicht niet direct opgelost.

Maar je draagt het tenminste niet meer alleen. Dat doet me denken aan een uitspraak van Jezus in het evangelie volgens Matteus:

'Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Een juk is een instrument om emmers of manden mee te dragen. Vroeger in de landbouw werd een juk gebruikt om twee dieren met elkaar te verbinden om een last te trekken of om hulp te bieden bij het ploegen. Jezus nodigt allen uit, die gebukt gaan onder zorgen, om tot hem te komen en samen het juk te dragen en de last te trekken. Om samen als het ware het land om te ploegen ter voorbereiding op het nieuwe zaaizeizoen. Want soms is het nodig je leven overhoop te gooien om van daaruit weer opnieuw te beginnen. Om niet in je zorgen en angsten te blijven hangen.

Hoe dan om te gaan met de zorgen die we hebben als gelovigen, wanneer het gaat om onze kerk en parochie? Bisschop De Korte zegt in zijn onlangs gepubliceerde beleidsplan 'Samen bouwen in vertrouwen':

"Wij mogen mensen uitdagen om het evangelie te leven en tegelijkertijd mensen troosten en bemoedigen. In het voetspoor van paus Franciscus wil ik het bisdom niet opsluiten in zichzelf. Laat de kerk maar liever vuil zijn doordat zij op straat is geweest, dan ziek omdat zij teveel binnen is gebleven. Wij hebben allemaal zorgen over de kerk, maar die mogen gelovige mensen nooit verlammen. Wij moeten de schouders er onder zetten".

Ook de bisschop ziet de oplossing in het delen van je zorgen en er vooral niet in te blijven hangen. Door de schouders eronder te zetten (en het juk samen te dragen) wordt de last lichter. De kerk, ook onze parochie, is toe aan een goede ploegbeurt. Om opnieuw te gaan zaaien, zullen we soms vertrouwde manieren van werken moeten loslaten. Niet alles wat altijd geweest is, zal voor altijd zo blijven. Met de komst van jongerenpastor Marieke

Drent, die met een verfrissende kijk op kerk-zijn aan de slag is gegaan, wordt een en ander reeds in beweging gezet. Die beweging zal invloed hebben op heel de parochie en elke generatie. Ik hoop, dat zoveel mogelijk parochianen met haar mee kunnen gaan bewegen.

De vraag blijft altijd: "Wat zullen we oogsten?" Dat weet niemand. Maar laten we vooral vertrouwen hebben. En daarover zei Jezus ooit eens: *"Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf."*



Pastor Annemarie Gooiker

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **december 2016** met het thema "Deel je liefde/licht". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 24 november 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.