

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 1
februari 2017



EEN OOG VOOR TALENTEN

De Twaalf
Apostelen

The logo for 'De Twaalf Apostelen' features a large cross symbol positioned above the text. To the right of the text, there are several small, shaded spheres of varying sizes, some overlapping each other.

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

BRON VAN ZEGEN

Het brood op de schaal en de wijn in de kelk van het verbond wachten om het te delen in vreugde en droefenis. Nu is het werk voltooid, volbracht. Het brood is gezegend en in liefde gebroken als voedsel voor het nieuwe jaar.

De wijn vloeit rijkelijk, bevrijdend van een oude last. De toekomst wacht.

Lieve God, laat ons met U de maaltijd houden.

Uw nabijheid verdrijft de angst, stilt een knagende honger en lest een bittere dorst.

De hoop wint het van de wanhoop.

Het vertrouwen overwint de twijfel, ook als mijn krachten afnemen, en ik in het duister tast in de diepte van de oude nacht, zoekend naar een nieuwe morgen.

Altoos zal Uw wil geschieden.

Geef ons, Uw volgelingen, in saamhorigheid om te zien naar de ander, naar elkaar, opdat wij U in vrede mogen begroeten.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 7 en 21 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

| | 2015 | opgeteld | 2016 | opgeteld | verschil |
|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| juli | 7.008 | 165.437 | 5.952 | 161.810 | -3.627 |
| augustus | 2.291 | 167.728 | 2.275 | 164.085 | -3.643 |
| september | 6.329 | 174.057 | 2.445 | 166.530 | -7.527 |
| oktober | 7.533 | 181.590 | 8.617 | 175.147 | -6.443 |
| november | 3.143 | 184.733 | 5.174 | 180.321 | -4.412 |
| december | 5.870 | 190.603 | 5.850 | 186.171 | -4.432 |

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op boven vermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



1 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

6 FEBRUARI 20.00 - 22.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Avond over mystieke stromingen:

Peter Nissen over de mystiek van Hadewijch

7 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

7 FEBRUARI 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst in de Mijlpaal te Hernen

9 FEBRUARI

Inleverdatum kopij Apostelbode Nr. 2:

"Een oor voor wensen"

11 FEBRUARI 10.30 - 13.30 UUR

TUINZAAL KLOOSTER BRAKKENSTEIN, NIJMEGEN

Spiritualiteitsdag met Leo Fijen:

"Loslaten en thuiskomen"

15 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

20 FEBRUARI 20.00 - 22.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Avond over mystieke stromingen:

Herwig Arts over Dag Hammarskjöld als mysticus

21 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

2 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

"Het mediatijdperk - facetten van een alledaags fenomeen", prof. dr. Joan Hemels

Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-

6 MAART 20.00 - 22.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Avond over mystieke stromingen: Marieke Rijkema over de mystiek bij Titus Brandsma

7 MAART 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

9 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

"Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden", prof. dr. Ciano Aydin

Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-

9 MAART

Inleverdatum kopij Apostelbode Nr. 3:

"Een mond om woorden te geven"

15 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

16 MAART 14.00 - 16.30 UUR

KLOOSTER BRAKKENSTEIN, NIJMEGEN

Bezinningsbijeenkomst over de kracht van kwetsbare mensen

16 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

"Media onafhankelijk?", dr. Huub Evers

Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-

21 MAART 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

23 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

"Media als vierde macht", dr. Remco van Broekhoven
Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-

Het is het afgelopen jaar weer gelukt om, met financiële hulp van vele parochianen, samen parochie te zijn. Door die hulp hebben de pastoren en vrijwilligers ontzettend veel en belangrijk werk voor onze geloofsgemeenschappen kunnen verrichten. Mede door uw bijdrage aan Kerkbalans hebben zij dit kunnen doen.

De totale bijdrage van de actie in 2016 blijft iets achter vergeleken met 2015 zoals de barometer op pagina 2 laat zien. In het afgelopen jaar hebben we, mede door het mooie totaalbedrag van de acties in 2014 en 2015, een extra pastoraal medewerker aangesteld: Marieke Drent. Haar takenpakket is gericht op gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd en jongeren tot 30 jaar. Haar initiatieven beginnen nu gestalte te krijgen. Zo is de kinderkaravaan opgezet voor alle kinderen uit de parochie van 8-12 jaar. Deze heeft op zondag 15 januari als eerste kerk de H. Judocus te Hernen aangedaan. De andere elf kerken volgen.



Het pastoresteam blijft zich optimaal inzetten om in alle geloofsgemeenschappen te blijven vieren en goede voorbereidingen te verzorgen voor de vormelingen en communicanten in onze parochie. Ook is er veel aandacht voor de nabestaanden van dierbare overledenen. Het parochiebestuur is er verantwoordelijk voor om de gebouwen in een redelijk goede staat te

houden en de financiën op een efficiënte manier te gebruiken.

In 2015 is er een tekort, zoals het financiële overzicht laat zien. Voor 2017 doen we weer een beroep op u om ruimhartig deel te nemen, als vrijwilliger maar ook aan de Actie Kerkbalans, zodat we met elkaar onze parochie in balans houden.

De bijdragen van alle parochianen, ook die van u, zijn en blijven hard nodig.

Ongeveer half januari hebt u een brief ontvangen met acceptgirokaart om mee te doen aan Kerkbalans. U kunt de acceptgirokaart gebruiken om een bedrag over te maken, maar als het voor u mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar internetbankieren. Ook kunt u gebruikmaken van een doorlopende machtiging.

Het nummer waarop u een bijdrage kunt overmaken is NL65RABO0135463459 van de parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2017.

Het parochiebestuur

FINANCIËN 2017

| | Resultaat 2015 | Verwacht resultaat 2016 |
|---|----------------|-------------------------|
| LASTEN | | |
| Kosten personeel, eredienst, pastoraat | 371.524 | 462.425 |
| Kosten gebouwen en beheerskosten | 442.325 | 383.182 |
| Incidentele lasten, verplichte en vrijwillige bijdragen | 104.044 | 87.993 |
| Totaal | 917.893 | 933.600 |

| | Resultaat 2015 | Verwacht resultaat 2016 |
|--|----------------|-------------------------|
| BATEN | | |
| Bijdragen parochianen | 428.185 | 365.389 |
| Opbrengst uit beleggingen en bezittingen | 410.355 | 445.018 |
| Overige inkomsten, incidentele baten | 3.500 | 30.000 |
| Nadelig saldo | 75.853 | 93.193 |
| Totaal | 917.893 | 933.600 |



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Een oor voor wensen" en is bedoeld voor de periode van 4 maart t/m 2 april. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 9 februari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

THEMA'S 2017

Vorig jaar stonden de Apostelbodes in het teken van barmhartigheid, dit jaar is het overkoepelend thema: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand".

Hieronder staat voor elk nummer vermeld voor welke periode de inhoud bedoeld is, welk pastoraal thema aan de orde zal komen en wanneer de kopij aangeleverd moet zijn.

NUMMER 1 (28/1 - 5/3):

Een oog voor talenten.

NUMMER 2 (4/3 - 2/4):

Een oor voor wensen, inleverdatum kopij: 9 februari.

NUMMER 3 (1/4 - 30/4):

Een mond om woorden te geven, inleverdatum kopij: 9 maart.

NUMMER 4 (29/4 - 5/6):

Een neus voor de tekenen van de tijd, inleverdatum kopij: 6 april.

NUMMER 5 (3/6 - 2/7):

Handen om te geven en te ontvangen, inleverdatum kopij: 11 mei.



NUMMER 6 (1/7 - 3/9):

Voeten om erop uit te gaan, inleverdatum kopij: 8 juni.

NUMMER 7 (2/9 - 1/10):

Hart voor je gemeenschap, inleverdatum kopij: 10 augustus.

NUMMER 8 (30/9 - 5/11):

Schouder aan schouder, inleverdatum kopij: 7 september.

NUMMER 9 (4/11 - 17/12):

Verstand om te begrijpen, inleverdatum kopij: 12 oktober.

NUMMER 10 (16/12 - 28/1):

Bezielde geloven, inleverdatum kopij: 23 november.

AFSCHEID

In deze -voorbije- maand januari, heb ik afscheid genomen van onze parochie. Ik heb dit gedaan met weemoed in het hart. Vier jaar is betrekkelijk kort, maar lang genoeg om toch gehecht te raken aan deze plek waar ik gewoond en gewerkt heb. Die gehechtheid is geleidelijk gegroeid. Het is eerst even wennen geweest. Dat geldt, denk ik, wederzijds. Mensen in de parochie, ook in de geloofsgemeenschap van en rond de Paschalis Baylonkerk in de Woezik en in de geloofsgemeenschap van en rond de H. Jozefkerk op Alverna, hebben aan mij moeten wennen. Voor deze twee gemeenschappen heb ik de eerst-aanspreekbare pastor mogen zijn. Ik heb dat met plezier gedaan. Wel heb ik in die rol van eerst-aanspreekbare pastor moeten groeien. Wat mij daar bijzonder getroffen heeft, is hoe mensen zich met hart en ziel inzetten voor hun geloofsgemeenschap. Overigens ben ik dit ook in de andere geloofsgemeenschappen tegengekomen.



Die liefde van mensen voor hun geloofsgemeenschap heb ik geprobeerd als pastor mij eigen te maken. Of dat altijd goed gelukt is, weet ik niet. Mensen zijn, denk ik, soms net als rozen: er is de mooie bloem met de aangename geur, maar er is ook de steel met doornen. Wellicht zal ik zo'n roos zijn geweest. Mocht ik iemand tekort gedaan of gekwetst hebben, dan zou ik daar graag vergeving voor willen vragen.

Een spreekwoord luidt: wie goed doet, goed ontmoet. Welaan, goed heb ik mogen ontmoeten in onze parochie. Dan zal ik wel niet zo verkeerd gedaan hebben, denk ik.

Daarom: bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!

Vrede en alle goeds,
Bas van Dijk



Onze parochie heeft afscheid genomen van Bas van Dijk na de drukbezochte vieringen op zaterdag 14 januari in de H. Jozefkerk en op 15 januari in de H. Paschalis Baylonkerk.

Dit jaar wordt herdacht dat Luther 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, op de deur van de slotkerk in Wittenberg 95 stellingen heeft gespiegeld. Deze stellingen waren gericht tegen een aantal leerstellingen en praktijken van de rooms-katholieke kerk, zoals het primaatschap van de paus en de aflatenpraktijk.

Maarten Luther is geboren in Eisleben (ten westen van de Duitse stad Leipzig) op 10 november 1483 of 1484. Na de middelbare school heeft hij een korte tijd rechten gestudeerd. Dat beviel hem niet. Onderweg naar Erfurt werd hij overvallen door een hevig onweer. Hij was bang te sterven en bad tot de heilige Anna, moeder van Maria, dat hij gered mocht worden. Hij bleef gespaard voor de bliksem en beloofde haar monnik te worden. Hij trad in bij de augustijnen in Erfurt, waar vijftig monniken woonden en waar men zich intensief met Bijbelstudie bezighield. Op 3 april 1507 ontving hij de priesterwijding in de dom van Erfurt.

Daarna ging hij verder theologie studeren, eerst in Erfurt en later in Wittenberg. Hij was een knappe student en werd doctor in de theologie. Vanaf 1512 was hij professor in de Bijbelwetenschap (exegese) en bleef dat zijn verdere leven. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en in de regio waar hij woonde ontelbare preken gehouden in vele kerken. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven.

Bekend is zijn Bijbelvertaling in het Duits. De Wartburg, de burcht op de heuvel vlak buiten Eisenach, was voor Luther vanaf 1521 een toevluchtsoord, waar hij in alle rust het Nieuwe Testament vertaalde. Deze plek trekt dagelijks nog vele bezoekers.

Luther was het op vele punten niet eens met de katholieke kerk. Daarvoor is hij in januari 1521 geëxcommuniceerd (uit de kerk gezet). Hij beweert dat nergens in de Bijbel te vinden is, dat monniken en nonnen niet mogen trouwen. Daarmee haalde hij de basis onder het kloosterleven vandaan. Vele monniken en nonnen onderhielden hun celibaatsverplichting niet meer en traden uit. Ook Luther heeft op een gegeven moment zijn monnikspij verruild voor een ridderpak.

Hij leerde Katharina van Bora kennen, een uitgetreden non, met wie hij in juni 1525 trouwde. Zij was 16 jaar jonger dan Luther, die op dat moment 43 jaar was. Hij woonde in het klooster te Wittenberg en Käthe trok bij hem in. Het klooster kreeg hij als schenking en het groeide uit tot een soort familiehotel: het Lutherhuis met een wijnkelder en een biermakerij. Ze verzorgden een groentetuin voor eigen gebruik. Binnen acht jaar kregen zij zes kinderen. Hun dochtertje Elisabeth stierf

na acht maanden. Hun dochter Magdalena mocht slechts dertien jaar oud worden. In 1540 werd het zevende kind dood geboren. Veel leed en verdriet hebben ze moeten ondergaan.

Toen Luthers beide zussen stierven, die resp. vijf en zes kinderen hadden, nam hij hun kinderen op in zijn grote huis. Katharina had in totaal zeventien kinderen te verzorgen. Luther was veel op reis voor spreekbeurten, vergaderingen en preken naast zijn werk als hoogleraar: tractaten schrijven en colleges geven. Hij was toen al een beroemde man.

Wat Luther over de joden heeft gezegd en geschreven is nogal antisemitisch. Synagoges moeten verbrand worden, joden moeten in aparte wijken wonen. De diaspora waarin zij leven, is de straf voor de verwerping van Jezus als de Messias. In zijn bewoordingen was Luther vaak heel fel, soms grof taalgebruik. Hij vond de joden een ziekte, een gezwel. Met de ervaringen uit WO-II zijn deze uitspraken voor ons moeilijk te verteren.

Ook had hij kritiek op de islam. De Koran staat vol met leugens, fabeltjes en gruwelijkheden, vond hij. De islam is een gevaar voor het christelijk geloof en de christenen moeten daarom het evangelie gaan verkondigen in Turkije.

Vanaf 1518 tot aan zijn dood in 1546 leed Luther aan vele kwalen: maag- en darmklachten, hartproblemen, nierstenen, ziekte van Menière, aambeien, hoofdpijn, stress, slapeloosheid. Ondanks alles werkte hij keihard, was een veelspreker, fel en grof. Hij dronk met mate, maar was wel een lastige patiënt. Hij meende dat de duivel achter zijn kwalen zat. Hij geloofde in heksen en tovenarij, was een bewonderaar van de natuur, maar vond de opvatting van Copernicus, dat de aarde om de zon draait, niet acceptabel.

Luther is in de nacht van 17 op 18 februari 1546 te Eisleben, zijn geboorteplaats, overleden en op 22 februari in Wittenberg begraven. Katharina liet hij in armoede achter. Vanwege de pest moest zij Wittenberg verlaten. Zij stierf op 20 december 1552 en ligt in de Mariakerk te Torgau begraven, de plaats waar ze 30 jaar eerder als ontvoerde non was aangekomen. Op haar grafsteen staat: "Zalig in God ontslapen".

Koos Leemker

P.S. Gegevens voor deze bijdrage zijn deels ontleend aan het boeiende boek van Dr. Herman J. Selderhuis: "Luther: Een mens zoekt God" (Apeldoorn 2016).

De volgende keer ga ik nader in op het conflict tussen Luther en Rome, waarover Martie Dieperink een interessant boek schreef (Jongboek.nl 2016).

De "Kerstboodschap 2016" van onze bisschop is te groot om geheel in dit blad op te nemen. Maar omdat de boodschap duidelijk meer is dan een uitgebreide kerstwens, wil de redactie wel een uittreksel van die tekst opnemen. Degenen die de originele tekst willen lezen kunnen terecht op onze website www.detwaalfapostelen.nl onder het kopje 'Nieuws & activiteiten'.

ELKAAR VASTHOUDEN IN EEN TIJD VAN VERWARRING.

Het is een verwarrende tijd. Aan de ene kant zien we dat er door de digitale revolutie enorm veel gegevens beschikbaar komen, waardoor alle organisaties met grotere precisie besluiten kunnen nemen. Aan de andere kant geeft menig politicus er de voorkeur aan om niet op basis van feiten maar primair op basis van gevoelens en emoties te spreken.

In zijn boek *Vooruitgang bewijst* de Zweedse onderzoeker Johan Norberg dat het goed gaat in de wereld als het gaat om armoedebestrijding, levensverwachting en onderwijs. In ons eigen land hebben we een hoge levensverwachting, een goed zorgstelsel, goed onderwijs, een hoge welvaart en de grondwet garandeert een vrije pers en onafhankelijke rechtspraak. Dus veel waar we dankbaar voor kunnen zijn. Toch is de beleving van de toestand in ons land anders! Een groot deel van de bevolking heeft een gevoel van onbehagen, angst en onzekerheid.



Voor een deel is dat het gevolg van de nieuwsvoorziening. Goed nieuws is saai nieuws. In onze media worden de problemen uitvergroot en alles wat goed gaat blijft op de achtergrond. Maar er zijn ook echte problemen waar mensen terecht bezorgd over zijn.

- De globalisering maakt velen onzeker. Mensen horen over de uitwassen van het wereldwijde kapitalisme met hoge bonussen en belastingontwijking, maar moeten tegelijkertijd vrezen voor hun eigen baan en bestaanszekerheid of die van hun kinderen en kleinkinderen.
- Ons politieke landschap versplintert. Terwijl de uitdagingen groot zijn, dreigt de slagkracht van de regering na de verkiezing in maart beperkt te zullen zijn.
- Klimaatverandering en de zorg voor het milieu. Paus Franciscus roept ons in zijn encycliciek *Laudato Si* op om Moeder Aarde te beschermen.

- Moslimterroristen pogen met zinloos geweld tegen burgers onze samenleving te destabiliseren.

- Niet in de laatste plaats wordt de angst en het onbehagen van mensen gevoed door een levensbeschouwelijke crisis. Door ontkerkelijking en ontkerstening hebben veel tijdgenoten geen vast fundament meer, zij kunnen niet meer terugvallen op een stabiel Godsvertrouwen.

Alle zorgen en problemen zorgen in onze samenleving voor een verharding van verhoudingen en helaas ook voor de opkomst van een giftig populisme. Giftig omdat het mensen uit elkaar speelt, het ondermijnt het vertrouwen in de rechtsstaat en roeptoetert zonder concrete oplossingen te bieden.

Hoe daarop te reageren? Als bisschop wil ik graag vanuit het katholieke denken over de goede en

rechtvaardige samenleving enkele dingen noemen.

- Laat bestuurders de vragen van populistten serieus nemen want het zijn vragen van veel burgers van ons land. De gevoelde bedreiging van de bestaanszekerheid vraagt om een antwoord.

- Laten wij ons, als burgers van dit goede land, niet uit elkaar drijven maar de verbinding blijven zoeken. Geen wij-zij-denken, maar ons richten op gemeenschapszin en saamhorigheid. Laten we het maatschappelijk debat scherp maar ook met onderling respect en wellevendheid voeren.

De recente beleidsnota voor ons bisdom heeft als titel *Samen bouwen in vertrouwen*. Het is belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid voor het geheel erkennen. Een rechtvaardige samenleving heeft oog voor de kwetsbaren en voor de vele mensen die achter dreigen te blijven.

Met Kerstmis zegt God tot u en mij: mens, ik houd van je. Onze God verdrijft onze duisternis met het Licht dat Christus is. Geborgen in Gods liefde zijn wij geroepen om elkaar in deze verwarrende tijd vast te houden en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van onze geloofsgemeenschappen en samenleving. Vanuit die overtuiging wens ik u een zalig, gezegend kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte,
bisschop van 's-Hertogenbosch

STARTVIERING ADVENT

De parochie begon de advent met een viering op 25 november in de Emmanuelkerk. Het aansprekende thema was: "Verwachting: uitspreken en waarmaken". Pastor Martin Claes sprak als eerste zijn verwachting voor de parochie voor het komende jaar uit. Daarna namen twee vormelingen het woord en deelden mede wat zij voor deze middag besproken hadden met de overige vormelingen. Mevrouw Marion Eling maakte duidelijk dat je deze verwachtingen met meerdere personen moet waarmaken en sommige verwachtingen zelfs met de gehele parochie. Verder was er voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar verwachting op papier te zetten. Deze papiertjes werden na afloop in de kerstboom gehangen.

In deze viering was er ook aandacht voor de Voedselbank. De meegebrachte producten werden in manden verzameld en er werd een collecte gehouden. De vormelingen hadden ook een cadeautje gemaakt voor de kinderen. Elke geloofsgemeenschap kreeg een bloemetje mee om aan een bijzonder persoon binnen de geloofsgemeenschap te geven.

Hennie Witsiers

ACTIE KERSTPAKKETTEN

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of de uitvoering van onze jaarlijkse kerstpakkettenactie hartelijk dankzeggen:

organisaties/mensen die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd en niet te vergeten de leveranciers en de bloemisten.

Dit jaar waren het aanzienlijk meer pakketten en bloemstukjes dan voorgaande jaren. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om deze actie te doen slagen. Zonder hun inzet is het niet mogelijk deze actie te kunnen organiseren. Wij danken hen dan ook heel hartelijk voor de tijd en de inzet die zij hieraan besteed hebben.

Daarnaast past een woord van dank aan allen (privépersonen, bedrijven en instellingen) die deze actie financieel ondersteund hebben. Dit hebben zij gedaan middels de jaarlijkse collecte op het feest van Christus Koning, het zogenoemd Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en de bankrekening. Het was niet mogelijk geweest deze kerstpakketten en bloemstukjes te kunnen geven zonder uw bijdragen.

Aan u allen heel hartelijk dank, ook namens de mensen die iets mochten ontvangen.

Het Diaconaal Beraad

EERSTE ERVARING KERSTBRUNCH

Ik loop op tweede kerstdag het parochiecentrum naast de Antonius Abt in Wijchen in. In mijn gedachten leven nog de herinneringen aan de eerste kerstdag met mijn familie. Een tafel vol met eten en familie. Niet alleen de open haard gaf warmte, maar de familie evenzo. Dat is wat een mens nodig heeft. Niet iedereen heeft deze luxe, je wordt ouder, je kunt niet meer gemakkelijk naar familie toe of veel van je familie is er niet meer.

Met kerst moet je niet alleen zijn, zeggen ze dan. Ik denk dat mensen dan vooral bedoelen dat je met kerst niet eenzaam mag zijn. Juist met kerst mogen we extra stilstaan bij de warmte die wij als mens aan elkaar mogen geven. Overigens geldt dit niet alleen met kerst naar mijn mening.



In de keuken zijn de vrijwilligers druk bezig om het nu al gezellig keuvelende gezelschap in de grote zaal naar de zin te maken. Advocaatje, wijntje, sapje, de sfeer zit er al goed in.

Als dan ook nog een vrijwilliger op de piano de bekende kerstliederen speelt, zingt iedereen uit volle borst mee. Een heus kamerkoor is geboren en de warmte groeit.

Na het zingen vormt zich een rij om de borden en uiteindelijk de magen te kunnen vullen. Een heerlijke traktatie met een favoriet dessert. Er is een delegatie pastores aanwezig en gezellig keuvelend komt het gezelschap dicht bij elkaar. Bloed maakt niet altijd een familie, ben ik achter gekomen. Gastvrijheid, warmte en liefde wel!



De vrijwilligers die dit hebben georganiseerd of hebben bijgedragen aan het lekkere eten worden bij deze met veel warmte bedankt.

Pastor Marieke Drent



UITNODIGING 4 FEBRUARI 19.00 UUR H. ANTONIUS-ABTKERK WIJCHEN

Wat is samen geloven? Hoe ontmoet je elkaar in het geloof? In samenwerking organiseren de evangelische gemeente Parousia, protestantse gemeente de Schakel en parochie De Twaalf Apostelen een ontmoetingsdienst voor jeugd en jongeren. Ben je tussen de 12 en 40 jaar, dan val jij binnen de doelgroep! Ben je geïnteresseerd en val je buiten de doelgroep, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Jongeren BAND

Stilte

Spreekers

Ontmoeting

In de eerste ontmoetingsdienst nemen onze sprekers je mee op reis met de Emmaüsgangers. De speciale jongerenband en de aangepaste dienst zorgen ervoor dat je meegenomen wordt in een bruisende ontmoeting maar ook in een moment van stilte.



We zien je graag op 4 februari om 19.00 uur in de H. Antonius-Abtkerk in Wijchen, Oosterweg 2.

Dominee Marco Luijk, Renate Neuteboom
en pastor Marieke Drent

www.facebook.com/deontmoetingwijchen

EERSTE KINDERKARAVAN IN DE H. JUDOCUSKERK HERNEN

Veertig kinderen liepen in een lange stoet door de kerk. "Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee, zet je voetstappen in die van mij" zongen de kinderen. Joseph liep voorop. Met zijn grote gekleurde jas. Uit de bolderkar stak een bosje heliumballonnen in alle kleuren van de regenboog. Twee kinderen hadden een t-shirt aan met daarop het thema van deze viering: **DROMEN**.



De kinderkaravaan heeft een bruisende start gemaakt. De kinderen leerden door actief mee te doen in de viering wat de rituelen van de kerk betekenen. Ze werden meegenomen in het begin van het verhaal over Joseph de dromer, een verhaal uit het Oude Testament. Joseph was een beetje anders dan de rest. De kinderen leerden hoe je je eigen dromen waar kunt maken, ook al begrijpt niet iedereen jouw droom. Het is belangrijk om vertrouwen te krijgen in je droom, maar daarbij mag je ervoor waken dat je geen trots in je hart krijgt, niet zegt "kijk mij nou!". Dat heeft

Joseph ook moeten leren. Als het een droom is waarmee je goed kan doen en het past bij jou, dan mag je droom bestaan! De kinderen hebben hun dromen in de dromenvanger gestopt en met de voorbede hebben de kinderen geleerd dat God vooral in de stilte is. In stilte zijn er kaarsjes ontstoken. Bij de communie stonden de kinderen in een grote kring op het priesterkoor en ontvingen daar de zegen of de H. Communie. Na de viering trok de stoet verder. Om de kinderkaravaan officieel in te luiden, werden de dromen meegestuurd met een heliumballon naar de hemel. Het was een geslaagde eerste kinderkaravaan. De kinderen zijn van harte uitgenodigd voor de volgende kinderkaravaan op Alverna. Deze vindt plaats op 19 februari om **11.00** uur.

Pastor Marieke Drent



Voor evenementen en foto's van onze jeugd- en jongerenactiviteiten:

www.facebook.com/parochiedetwaalfapostelen

SPIRITUALITEITSDAG OP ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017 MET LEO FIJEN

Thema: Loslaten en thuiskomen.

Inleider op deze dag is Leo Fijen, journalist en schrijver van spirituele boeken. Hij komt een lezing geven over het thema van zijn laatste boek: Loslaten en thuiskomen. Dat is een briefwisseling met de bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, over het belangrijkste thema in een mensenleven. Iedereen moet in zijn of haar bestaan dingen en mensen loslaten. En iedereen wordt daardoor gedwongen ook op zoek te gaan naar een nieuw thuis. Leo Fijen neemt in zijn lezing de stappen door bij loslaten en vertelt concrete verhalen over het houvast op die onzekere weg. Hij schetst tenslotte de belangrijkste voorwaarden om thuis te komen. Daarmee is deze lezing een pelgrimage door ieders leven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De dag duurt van 10.30 tot 13.30 uur (vanaf 10 uur inloop met koffie en thee, en om 9.30 uur de mogelijkheid om deel te nemen aan de eucharistieviering in de naastgelegen Sacramentskerk). De dag wordt afgesloten met het middaggebed en de lunch.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! De organisatie van de dag is in handen van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Locatie van de dag is de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen. Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochoespiritualiteit.org

BEZINNINGSBIJENKOMST OP 16 MAART OVER DE KRACHT VAN KWETSBARE MENSEN

Lezing door Manon Vanderkaa.

Op donderdagmiddag 16 maart 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een lezing over de kracht van kwetsbare mensen. Zijn kwetsbare mensen, waaronder ouderen, waardevol voor kerk en samenleving? Het is en blijft een actueel thema, met name in de discussie over wat men noemt "voltooid leven." De lezing wordt gegeven door Manon Vanderkaa. Zij is directeur van de grootste seniorenorganisatie van Nederland, de Unie KBO en voormalig directeur van Mensen met een Missie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochoespiritualiteit.org

VASTENACTIE

Op 1 maart 2017 begint de veertigdagentijd en wordt er wederom aandacht besteed aan de Vastenactie. Voor dit jaar heeft de parochie een project ingediend bij de Landelijke Vastenactie. Dit project is goedgekeurd en daarvoor gaan wij ons als parochie gezamenlijk inzetten.

In 2016 is de weg van Kumba naar Ikiliwindi geasfalteerd. Bij deze werkzaamheden is de waterleiding kapotgegaan. Het hele dorp heeft drie maanden alleen water uit een riviertje kunnen gebruiken, hetgeen veel maagdarmproblemen heeft veroorzaakt. Momenteel is het vrijwel onmogelijk om water uit de kraan te krijgen. Bij het Casey's Home is in het najaar van 2014 een watertank als reservoir geplaatst, zodat er altijd wel water zou zijn. Deze watertank loopt nu niet meer vol. In de volgende Apostelbode zullen we dit project nader toelichten.

Werkgroep Vastenactie

ACHTSTE KEER VASTENMAALTIJDEN

Voor de achtste keer op rij organiseert de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt op de pastorie van Overasselt de vastenmaaltijden. Deze worden gehouden op vrijdagavond, te beginnen op 3 maart 2017 om 18.00 uur. Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen.



Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het Vastenproject van dit jaar: een nieuwe waterpomp op zonne-energie voor de Casey Troy Foundation in Kameroen.

Maar wij hopen dat u minstens € 5,- doneert voor dit goede doel.

In 2015 heeft parochie De Twaalf Apostelen voor deze stichting, tijdens de Vastenactie een studiecentrum ingericht. Dit is in de zomer van 2016 feestelijk geopend.

We willen proberen zes avonden te vullen en daar zoeken we nog een of twee personen voor die het prachtig vinden om voor zo'n goed doel de maaltijd te willen verzorgen.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mw. Loes Bloo, tel: 024-6222884. Inlichtingen bij Leo van Oss, tel: 024-3582811.

WOORDZOEKER "EEN OOG VOOR TALENTEN"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | M | T | A | L | E | N | T | E | N | J | A | C | H | T | B | E | G | A | A | K | |
| E | G | E | C | N | G | T | A | L | E | N | T | I | M | P | R | O | V | I | F | U | |
| N | E | I | T | A | L | E | N | T | V | O | L | G | R | A | V | E | N | S | D | N | |
| O | W | A | E | Z | A | N | G | K | T | A | L | E | N | N | S | T | E | A | H | D | |
| O | I | A | E | T | I | J | I | T | S | A | L | E | B | T | E | C | N | D | T | E | I |
| G | C | N | R | S | E | N | T | L | E | R | E | N | Z | R | O | E | R | I | I | G | |
| V | H | L | T | A | L | N | T | R | G | A | V | E | S | E | U | L | E | E | D | H | |
| O | T | E | K | Z | I | J | N | T | A | L | E | N | T | I | K | T | A | E | T | T | E |
| O | R | G | A | N | I | S | A | T | I | E | T | A | L | E | N | T | T | A | N | I | |
| R | T | A | L | E | N | T | E | N | K | L | E | N | W | O | O | K | N | L | E | D | |
| K | O | R | E | N | S | C | H | O | O | F | K | G | E | T | A | L | E | E | N | © | |

WELK WOORD LEEST U IN DE OVERGEBLEVEN HOKJES?

In deze woordzoeker staan de woordjes niet alleen horizontaal, verticaal, diagonaal of achterstevoren, maar ze gaan soms ook "het hoekje om" (zie als voorbeeld het dikgedrukte Een oog voor talenten en Met zijn talenten woekeren). U kunt de volgende woordjes wegstrepen:

Een oog voor talenten • met zijn talenten woekeren • zijn talenten begraven • aanleg • acteertalent • begaafdheid • gave • getalenteerd • gewicht • gieten • improvisatietalent • korenschoof • kundigheid • leren • Liszt • organisatietalent • ster • talentbelasting • talentenjacht • talentscout • talentvol • zang • zangtalent.

DE MIJLPAALVIERING

Iedere tweede dinsdag in de maand om 10.15 uur wordt al zo'n veertien jaar een mis in de Mijlpaal in Overasselt gevierd. Deze viering is allereerst bedoeld voor de inwoners van Heumen, Nederasselt en Overasselt, maar uiteraard zijn ook anderen van harte welkom. De viering is opgebouwd rond een thema dat naar voren komt in liederen, een gedicht, gebeden, evangelielezing en overdenking. Vaste voorganger is pastor Aloys van Velthoven, die tevens celebreert en de communie uitreikt. De liederen worden door allen gezongen vanaf van te voren uitgedeelde blaadjes. Er is dus echt sprake van een gezamenlijke viering. De ruimte van de Mijlpaal is hiervoor buitengewoon geschikt, goede stoelen, ruimte voor scootmobielen en rollators, en vooral lekker warm.

Na afloop van de viering is er een samenzijn met, tegen een kleine vergoeding, koffie. De sfeer tijdens en na de viering is intiem en gezellig. Weliswaar is er enig verloop in bezetting vanwege ziekte of overlijden van bezoekers, maar tot nu toe blijven bezoekers komen.

Wij hopen u eens te ontvangen op onze viering die gehouden wordt in de Mijlpaal, Julianastraat 8 in Overasselt.

Werkgroep Mijlpaalvieringen

MACHT EN ONMACHT VAN DE MEDIA

De invloed en macht van de media op het sociaal-maatschappelijke, politieke en individuele leven zijn groot. Maar wat verstaan wij onder 'de media' en hoe beïnvloeden zij ons? Hoe zijn de media zelf onderhevig aan allerlei invloeden van sociale, economische en tegenwoordig vooral technologische aard?

Aanvankelijk was er sprake van onafhankelijke en kritische journalistiek via de traditionele media. Nu is er steeds meer sprake van informatiestromen afkomstig van al dan niet kritisch publiek via internet en sociale media (facebook, twitter e.d.). Hoe we deze ontwikkeling moeten duiden komt in vier avonden aan de orde, elke avond een apart thema. De eerste avond vindt plaats op:

2 MAART 2017: Het mediatijdperk - facetten van een alledaags fenomeen.

Spreker: prof. dr. Joan Hemels, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam.

Plaats: Zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, Prof. Molkenboerstraat 5.

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.

Entree: € 7,-

Informatie: www.albertinumgenootschap.nl



*In de serie zintuigen zijn prachtige wonderen,
gaan we het "kijken" verbijzonderen.
We zagen de jaarwisseling in prachtig vuurwerk exploderen;
sommigen moeten daarna, helaas het kijken ontberen.
Zij zagen hun toekomst verdonkeren.*

*Het kijken maakt je wereld zo groot;
hemel en aarde geven zich bloot.
Wij mogen weer een jaar proberen
het goede te doen en het kwade te weren;
maar soms lijkt ons leven anders begroot.*

Toon van Duifhuizen

HEB JIJ DAT OOK, DAT JE KIJKEN EN ZIEN KUNT? DAT IS TOCH EEN WONDER

Twee ogen die constant beelden opvangen. Maar dat is nog niet echt kijken. Nee, ik bedoel niet van die in de ruimte starende ogen. Twee kijkers die zien, die zien wat er gebeurt, zodat jij weet wat er aan de hand is.

Twee ogen die het leven zien, die iemand zien lachen, gelukkig zien; twee ogen, die iemand verdrietig, wanhopig zien, die in de ziel van een ander kunnen kijken. Een moeder die eindeloos naar haar kind kan kijken en meer ziet dan zij zeggen kan. Een kind dat met liefdevolle ogen naar zijn moeder kijkt. Een jongen, een man, een meisje, een vrouw die met opzuigende, verbazende, verliefde ogen het bijzondere van de ander ziet, zo dat het hart er van trilt en de adem stukt.

Twee ogen die de beelden opvangen van ellende, oorlog, honger, het is pas zien als je ook de afschuw gaat zien waarin mensen verkeren. Ogen die de dood zien, de vernietiging, maar de dood ook als een geaccepteerde mooie afsluiting van het leven.

Twee ogen die de beelden zien van maan, zon en sterren, van boom, bloem en plant, van hond, kip en koe, van vergezichten, van zee en stranden, van waterval en regenbui. Maar als je echt kijkt, dan kun je ook de schepping zien. Kun je de Schepper zien. De Schepper, die jou de aarde, de hemel en de mensen heeft gegeven om er samen voor te zorgen en er gelukkig mee te kunnen worden. Het is toch een wonder, dat je kunt zien!

Jos van Minderhout

HET JAAR 2017

Alweer februari, de dagen worden langer, meer licht. Het licht, dat de duisternis verdrijft. Dat is denk ik wel het beste wat ons kan gebeuren in dit jaar. Er waren, er zijn, vele donkere, duistere dagen in de wereld. Stikdonkere dagen voor

mensen in Syrie en op zoveel plaatsen meer. Machthebbers die van alles uit de kast halen en door hun wellust het leven van mensen kapot maken, het levenslicht weghalen. Maar het gebeurt ook in het klein. Er zijn in de eigen gemeenschap, in familieverbanden, in vereniging, sport, zeker ook donkere tijden. Zulke duistere momenten nemen levensvreugde weg en dat is jammer want het leven is te kostbaar om er zo mee om te gaan.

Met licht het donker verdrijven is misschien wel de grootste opdracht voor dit jaar 2017. Met man en macht aan de slag om elkaars leven in het licht te zetten. Ieder van ons, ieder op zijn eigen plek, het leven voor de ander lichter maken. Breng in de donkere momenten van het leven licht voor je familie, voor je relatie, je gezin, de buurt, de vereniging waar je lid van bent. Tegenover alle duisternis, waarmee wij momenteel moeten leven, zal dit ons eigen leven en elkaars leven gelukkiger maken. Schrijf het op iedere dag van je agenda.

Jos van Minderhout

JOS VAN MINDERHOUT O.F.M.

Op zondag 15 januari kreeg ik het bericht, dat pastor Jos van Minderhout die nacht overleden was. Ik was in Hernen alwaar de eerste Kinderkaravaan beginnen zou. In een kerk met veel kinderen, gezinnen, opa's en oma's (Jos genoot altijd van zulke vieringen) hebben we een kaars ontstoken voor Jos. Onder parochianen werd die ochtend gesteld, dat Jos in het harnas gestorven is. Zijn gezondheid liet het steeds meer afweten, zijn geest was nog zo sterk.



2017 is nog maar net begonnen en Jos had al kopij voor de Apostelbode liggen waar we heel het jaar nog mee vooruit kunnen. Zomaar wat woorden die in me opkomen als ik aan Jos denk: Barmhartigheid, liefde voor Gods schepping, goed leven met elkaar, strijd lustig, zout der aarde, menswording. Jos bleef tot het einde toe verkondigen en zoeken naar woorden en manieren om de boodschap dichtbij de mensen te brengen. Hij deelde graag met mij en collega's zijn ideeën rondom de opbouw van De Twaalf Apostelen naar de toekomst toe. Jos laat ons veel na. We nemen de komende dagen in grote dankbaarheid afscheid van een herder en mentor.

Pastor Annemarie Gooiker

MISINTENTIES

29 januari: Jo Derks, Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp van het Westeinde.

4 februari: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Rinie Nicolassen, Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda van Heumen-Loeffen.

12 februari: Wim en Gon Hebing, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen.

18 februari: Voor de overleden weldoeners, Wim en Gon Hebing.

25 februari:

4 maart: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen.

OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 7 FEBRUARI

Wie weet begint het dan al lente te worden, het voorjaar breekt aan. Dan komen we met extra plezier naar onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Nog een keer in de Mijlpaal voor een korte viering en daarna met lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Het wordt met jouw aanwezigheid een fijne bijeenkomst.



KERSTSPEL

De Wijchense Omroep heeft op kerstavond niet voor niets live uitzending gedaan van onze kerstavondviering! Het was een heel mooie sfeervolle viering met medewerking van jong en oud. Prachtig om op terug te kunnen kijken! Dank aan allen die geholpen hebben!



H. JOZEFKERK - ALVERNA



Kerst hebben we prachtig gevierd met een gezinsviering met zang door Between, waarin best wat kinderen aanwezig waren. Pastor Cees Janssen betrok de kinderen bij de dienst. Zij mochten het kerstkindje in de kribbe leggen.

Dat viel natuurlijk erg in de smaak.

De kerstavondviering was goed bezet. Deze viering werd voorgedaan door pastor Bas van Dijk en opgeluisterd door het dames- en herenchoor. Ook op eerste kerstdag waren er behoorlijk wat gelovigen tijdens een mooie viering met als voorganger pastor Bas van Dijk en zang van ons jongerenchoor. Van vele gelovigen hoorden we alleen maar lovende woorden. Op oudejaarsavond hebben we het jaar afgesloten met een mooie viering met samenzang.

De contactraad



GEDOOPT

11 november:
Sandro Manvelfragoso, Nijmegen.
18 december:
Storm van Haren, Wijchen.



‘EEN OOG VOOR TALENTEN’

Je hoeft niet altijd oog in oog te staan met mensen waar je waardering voor hebt. Tijdens onze diverse Zonnebloembijeenkomsten laten onze vrijwilligers meermaals merken dat ze ervoor gaan!

Op donderdag 15 december jl. hebben we allereerst met aanwezige gasten diverse leuke kerststukjes gemaakt; waar nodig hielpen onze knutselende vrijwilligers mee. De creatiefste stukjes kwamen te voorschijn, die de gasten ook mee naar huis mochten nemen.



Zonnebloemvrijwilligers helpen de gasten met het maken van een leuk kerststukje.

Zo ook tijdens ons gezamenlijk kerstdiner op dinsdag 20 december met twintig geselecteerde gasten. We hadden de ingrediënten gewonnen namens Jumbo en dan staan er zomaar vier of vijf vrijwilligers op om in hun vrije tijd van de

gewonnen artikelen een smakelijk kerstdiner bij iemand thuis te gaan bereiden. Waarna weer andere vrijwilligers klaarstaan om de ruimte sfeervol in te richten en de tafels te dekken en daarna al het lekkers te serveren voor onze gasten.

Ja, zonder deze vrijwillige bereidheid kunnen we dergelijke activiteiten niet plannen en tot uitvoering brengen.



Onze koks: Elly Kersten, Riet Albers, Henk en Els Kersten.

Dit is voor ons, Zonnebloem afdeling Alverna duidelijk: ‘oog hebben voor talenten’! en dan wel binnen onze eigen afdelingskring. Geweldig allemaal. Hartelijk bedankt voor jullie hulp. Voor 2017 een ‘Zonnig Jaar’ met inzet van al jullie waardevolle talenten.

Bestuur Zonnebloem afdeling Alverna



H. GEORGIUS - HEUMEN

CARNAVALSVIERING EN ASWOENSDAG

Zondag, 26 februari om 10.00 uur is weer de jaarlijks terugkerende carnavalsviering.

Carnavalsvereniging ‘de Roare Schutters’ met prins Peter d’n III en jeugdprins Jesper en carnavalsvereniging ‘de Dwarsliggers’ uit Malden met prins Luc d’n I en hun jeugdprins zullen met hun gevolg in deze viering aanwezig zijn.

Zoals gewoonlijk gaat pastor Aloys van Velthoven voor in deze eucharistieviering. Hij doet dat altijd op een ludieke wijze.

Het Parochieel Zangkoor Heumen en koor New Challenge, ondersteund door een blaaskapel, zullen deze viering opluisteren. Iedereen, oud en jong, is hierbij van harte uitgenodigd, zodat we er een mooie gemeenschapsviering van kunnen maken.

Op Aswoensdag, 1 maart is iedereen dan om 14.00 uur weer welkom voor de viering met het uitreiken van het as-kruisje.



SFEERVOL KERSTCONCERT

Op 18 december heeft er in de H. Georgiuskerk in Heumen een kerstconcert plaatsgevonden.

Muziekvereniging V&V uit Heumen bracht, tezamen met het Tiels Vocaal Ensemble, een sfeervol en harmonieus programma als aanloop naar het kerstfeest, het feest van het licht.

Engelen zingen, de Wijzen reizen af om de Messias te begroeten. Zij vinden Maria en het kind: de nieuwe Koning... De herders zijn de hovelingen, de armen zijn volk, zijn scepter is de vrede en zijn kroon is de liefde!

Het was een mooi samenzijn met traditionele en uitzonderlijke muziekstukken afgewisseld met zuivere koorklanken en samenzang. Vrede, onzelfzuchtigheid, tolerantie en dankbaarheid. Niet zomaar woorden maar de kerstgedachte die na het concert met elkaar uitgewisseld kon worden. Muziek verbindt. Met een lekkere warme chocolademelk of glühwein is na afloop nog gezellig nagepraat.

Muziekvereniging V&V dankt het kerkbestuur - en vooral Bart en Fien Tax - voor de goede samenwerking. Muziekvereniging V&V

Vieringschema

28 januari / 29 januari
 • 4e zondag door het jaar
 ☪ Kerkbalans

04 februari / 05 februari
 • 5e zondag door het jaar
 ☪ Kerkbalans

11 februari / 12 februari
 • 6e zondag door het jaar
 ☪ Kerkbalans

|  Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ^② ✨ Eerste lezing: Sef. 2,3; 3,12-13 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 1,26-31 ✨ Evangelie: Mt. 5,1-12a | lezingen ^③ ✨ Eerste lezing: Jes. 58,7-10 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5 ✨ Evangelie: Mt. 5,13-16 | lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Sir. 15,15-20 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10 ✨ Evangelie: Mt. 5,17-37 |
|--|--|---|---|
|  H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Familie-/Doopdankviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers | zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers |
|  H. Paschalis Baylon Woezik | zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen | zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor Ton van Balveren | zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen <i>Na afloop koffie ☕</i> |
|  H. Jozef Alverna | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ton van Balveren | zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven |
|  H. Johannes de Doper Balgoij | <i>Geén viering</i> | zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> |
|  H. Antonius Abt Nederasselt | zondag 09.30 Gezinsviering Kinderkoor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Gezinsviering Joy4all Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers | zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven |
|  H. Georgius Heumen | zaterdag 19.00 Gezinsviering New Challenge Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes |
|  H. Victor Batenburg | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo |
|  H. Anna Bergharen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Jack Leo | zondag 11.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo |
|  H. Judocus Hernen/Leur | zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo | zaterdag 19.00 Woord en Communie Voice Annemarie Gooiker | zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo |
|  H. Damianus Niftrik | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo | <i>Geén viering</i> |
|  Het Kompas | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes | zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes |
| St. Jozef | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes/Cees Janssen | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |

Vieringschema

18 februari / 19 februari
• 7e zondag door het jaar

25 februari / 26 februari
• 8e zondag door het jaar

04 maart / 05 maart
• 1e zondag veertigdagentijd
Vastenactie

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Lev. 19,1-2.17-18 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23 ✦ Evangelie: Mt. 5,38-48</p> | <p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 49,14-15 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 4,1-5 ✦ Evangelie: Mt. 6,24-34</p> | <p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7 ✦ Tweede lezing: Rom. 5,12-19 ✦ Evangelie: Mt. 4,1-11</p> |
|---|---|---|--|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samen zang Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Ton van Balveren</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Jongerenkoor Marieke Drent</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ton van Balveren</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> | <p>zaterdag 19.30 Carnavalsviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering</p> | <p>zondag 11.00 Carnavalsviering Joy4all Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 10.00 Carnavalsviering Parochieel Zangkoor/ New Challenge Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Carnavalsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p> | <p>zaterdag 19.00 Carnavalsviering Parochieel Zangkoor/MuzAnna Annemarie Gooiker</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> |

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| iedere maandag | 19.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere dinsdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere woensdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| zaterdag 25 februari | 18.00 uur | Carnavalsviering. Mazing Joy. Cees Janssen. |
| woensdag 01 maart | 19.00 uur | Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes. |



Emmanuel | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 10 februari | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 10 maart | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Paschalis Baylon | Woezik

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 03 februari | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Cees Janssen. |
| woensdag 01 maart | 19.00 uur | Aswoensdagviering. Samenzang. Cees Janssen. |
| vrijdag 03 maart | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Jozef | Alverna

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 17 februari | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven. |
|---------------------|-----------|--|

De Muts | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 27 januari | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Cees Janssen. |
| vrijdag 24 februari | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Antonius Abt | Nederasselt

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| woensdag 01 maart | 19.00 uur | Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Aloys van Velthoven. |
|-------------------|-----------|--|

H. Antonius Abt | Overasselt

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| iedere donderdag | 19.00 uur | Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . |
| maandag 30 januari | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 13 februari | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 27 februari | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| woensdag 01 maart | 16.00 uur | Aswoensdagviering. Samenzang. Aloys van Velthoven. |
| maandag 13 maart | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |



De Mijlpaal | Overasselt

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| dinsdag 14 februari | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |
|---------------------|-----------|--|

H. Georgius | Heumen

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| woensdag 01 maart | 14.00 uur | Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Aloys van Velthoven. |
|-------------------|-----------|---|

H. Victor | Batenburg

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| dinsdag 27 januari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 24 februari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| woensdag 01 maart | 19.00 uur | Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Hennie Witsiers. |

H. Anna | Bergharen

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 03 februari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| woensdag 01 maart | 10.00 uur | Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Annemarie Gooiker. |
| vrijdag 03 maart | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |



H. Judocus | Hernen

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| woensdag 01 maart | 19.00 uur | Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Annemarie Gooiker. |
|-------------------|-----------|---|

De Mijlpaal | Hernen

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| dinsdag 07 februari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 07 maart | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |

Kerkje | Leur

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zondag 26 februari | 19.00 uur | Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. |
|--------------------|-----------|---|



VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de periode rond Kerstmis was het in en rondom onze kerk echt druk; dankzij de inzet van onze pastores en héél veel vrijwilligers is het weer goed gegaan. De contactraad bedankt iedereen voor zijn of haar inzet. Met veel genoeg denken we terug aan zaterdag 17 december toen meer dan 1500 personen naar de levende kerststal kwamen kijken. De kerstvieringen waren goed voorbereid en verzorgd. Natuurlijk ging er wel wat mis, verbeterpunten hebben we genoteerd.
- Aangezien er een sigarettenpeuk is aangetroffen in onze sacristie, is het blijkbaar nodig duidelijk te maken dat roken in onze gebouwen strikt verboden is.
- Er is dringend uitbreiding gewenst bij het openen en sluiten van Mariakapel en kerkhof!
- We hebben met vertegenwoordigers van de werkgroep evenementen gesproken. Afgelopen jaar zijn enkele evenementen (een concert en de open monumentendagen) uiteindelijk niet doorgegaan. In een volgend gesprek zal worden gebrainstormd wat voor activiteiten er in onze kerk zouden kunnen worden georganiseerd.
- De cd-speler in onze kerk is dringend aan vervanging toe. Omdat het parochiebestuur daar nu zijn fiat aan heeft gegeven, kan dat snel gebeuren.
- Over ons vitaliseringsplan bespraken we de eerste aanzetten voor de thema's naastenliefde en veranderingen in de samenleving.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken met veel tevredenheid terug op de periode van advent-Kerstmis-jaarwisseling. Er is hard gewerkt om de kerk schoon en mooi versierd te krijgen; een kleine groep krijgt dit toch maar mooi voor elkaar en dat mag wel even gemeld worden. Hulde aan deze mensen. Ook de vieringen waren mooi verzorgd door voorgangers, lectoren en koren. Jo Verbruggen zou zeggen: 'dat geeft me een goed gevoel'.
- Door het vertrek van pastor Bas van Dijk valt er voor onze kerk voor wat betreft de voorgangers een gat op de 4e zondag van de cyclus. Op 15 januari gingen enkele mensen uit onze gemeenschap voor en dit zal voorlopig vaker gaan gebeuren.
- Omdat er op Aswoensdag geen viering is in onze kerk, zal het askruisje op de zondag erna

KERKHOF EN MARIAKAPEL

Helaas heeft de oproep in de Apostelbode van november geen enkele reactie opgeleverd. Er zijn nu echt te weinig mensen om elke dag het kerkhof en de Mariakapel te openen en te sluiten! Het is toch onvoorstelbaar dat we het kerkhof of de kapel onder de toren minder vaak open kunnen stellen! Daar zouden veel mensen door gedupeerd worden.

Wie wil komen helpen? Informatie en aanmelding bij Annie Kloosterman, tel: 6414894, annie.kloosterman@detwaalfapostelen.nl



worden uitgereikt.

- We zijn nog steeds op zoek naar hulp bij de organisatie van ons vrijwilligersfeest op 23 april. Schroom niet en geef ons een seintje en bij voorbaat dank.
- De contactraad vergadert weer op 7 maart.
Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we in onze Emmanuel thee en koffie. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staan de deuren van onze herberg wijd open. Iedereen is welkom en breng gerust nog iemand mee!! De eerstvolgende data zijn 1 en 15 februari en 1 en 15 maart.



Tini Poos



WIE KENT DEZE BRUIDJES?

Bij het verzamelen van foto's voor het 125-jarig jubileum van de kerk van Overasselt kwamen wij bijgaande foto tegen. De foto moet rond begin dertiger jaren van de vorige eeuw zijn gemaakt.



De locatie is ons niet bekend en ook de meisjes die erop staan kunnen wij niet thuisbrengen. We weten niet eens of ze wel uit Overasselt komen. Wie weet waar en ter gelegenheid waarvan de foto is gemaakt en/of wie erop staan? Wij horen het heel graag. Reacties graag naar de redactie van de Apostelbode of per e-mail aan: parochiemaaskant@xs4all.nl.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 29 november kwamen de volgende punten aan de orde:

- Er is een haagje geplaatst om het plateau achter de Mariakapel.
- In 2017 is de eerste H. Communie op 21 mei in Balgoij. Er doen zes kinderen uit Balgoij aan mee en twee kinderen uit Nederasselt.
- Er zijn in 2017 geen vormelingen in Balgoij. Heumen, Overasselt en Nederasselt werken sa-

GEDOOPT

zondag 8 januari: Guus Scheepers
Jonneke Scheepers



ONZE 'BUITENKERSTSTAL'

Dit jaar stond er in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt niet alleen binnen een kerststal, maar ook buiten, tegen de noordzijde van de kerk, aan de zijde van de Hoogstraat. Zoals u in de vorige Apostelbode heeft kunnen lezen is deze kerststal aangeschaft met de opbrengst van de tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' die in december 2015 is gehouden. Begin december heeft een aantal vrijwilligers de kerststal opgebouwd en de beelden in de stal gezet. Natuurlijk kwam het kindje Jezus pas op kerstavond in de stal. Vanaf het moment dat de 'buitenkerststal' er stond, is er veel aanloop geweest. De kerststal was prachtige verlicht, zodat hij ook in de avonduren kon worden bekeken. Er waren zelfs automobilisten die speciaal stopten om de kerststal te bewonderen. Volgend jaar hopen we deze stal weer neer te zetten.

De contactraad

men bij het toedienen van het vormsel. Er zijn dertien kinderen die meedoen.

- Op 1 januari neemt pastor Bas van Dijk afscheid van parochie De Twaalf Apostelen.

- Volgende vergadering is op 10 januari 2017.

We kijken tevreden terug op de vieringen rondom kerst. De kindvriendelijke viering op de zaterdagavond, voorgedaan door Bas van Dijk en gezongen door het dames- en herenkoor, werd goed bezocht en de kinderen speelden een mooi

kerstverhaal na. Heel veel complimenten voor de mensen van de gezinsviering die hier weer veel aandacht en tijd aan hebben besteed. Eerste kerstdag was er een sfeervolle gezongen H. Mis voorgedaan door Aloys en gezongen door Mazing Joy. Ook deze dienst werd goed bezocht. Verder gaat er dank naar de bouwers van de kerststal, die er weer prachtig bijstond.

KINDVRIENDELIJKE KERSTVIERING

Op zaterdag 24 december was er in onze kerk om 18.00 uur een kindvriendelijke kerstviering. Pastor van Dijk ging voor in de H. Mis en het dames- en herenkoor zorgde voor de muzikale ondersteuning, maar de kindvriendelijke viering werd dit jaar in Balgoij geleid door de herders.

Alle "schaapjes" hadden zich rond het altaar en bij het vuur van de herders verzameld. Herder Silke opende op haar dwarsfluit het spel. Herder Joni voelde dat dit een speciale nacht was. Ze lazen uit een oud boek met verhalen. Maar herder Silke vertelde dat je tegenwoordig alles kon vinden op YouTube. Ze zochten op YouTube naar allemaal "filmpjes" over de nacht. Herder Sam blies op zijn trompet en kondigde de boodschap aan van keizer Augustus dat iedereen zich moest inschrijven. Toen ook nog de prachtige engel Gabriël verscheen, wisten de herders dat dit de nacht was dat de Mes-



Op 31 december hebben wij met een viering met als thema: "Menslief, ik hou van jou" afscheid genomen van 2016. Met lekkere oliebolletjes, koek, koffie en glühwein hebben de bezoekers elkaar een prettige jaarwisseling kunnen wensen en de beste wensen voor 2017.

De contactraad wenst u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe.

sias zou worden geboren. Na het zien van alle "filmpjes" vroegen de herders aan alle schaapjes of ze mee op zoek wilden gaan naar de stal om wol te brengen naar kindje Jezus, want die was in doeken gewikkeld en had het waarschijnlijk koud. Ze wilden lekkere dikke wol brengen zodat Jezus het niet koud meer had. Ze wilden een warme deken zijn voor het kindje.

Aan alle plukjes wol hingen lieve wensjes, bijvoorbeeld "ik wens een leuke kerst voor iedereen", "Ik vind papa en mama lief", "Vrede. Geen ruzie meer op die verre plaatsen" of "Ik wens een hondje". Het kindje Jezus lag nu heerlijk warm in zijn kribbe met heerlijke wonderwol van alle "schaapjes".

Wij wensen voor iedereen dat er iemand in hun leven is die een warme deken voor hen wil zijn.

Patricia en Yvon,
Gezinsvieringen Balgoij



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HET OPGEVEN VAN DE MISINTENTIES

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen de misintenties opgegeven worden bij mevrouw Wilhelmiën Lamers.

De contactraad

VIERINGEN TIJDENS DE KERSTDAGEN

In de week voor de kerstdagen hebben we in Niftrik een huis-aan-huisbrief gestuurd aan alle inwoners.

In deze brief is aandacht gevraagd voor de kersttijd en daarin werden ook de tijden van de vieringen vermeld. Bij ons bestaat de indruk dat dit positief heeft gewerkt.

De viering op kerstavond was drukker bezocht dan voorgaande jaren. Deze viering werd op-

geluisterd door ons Parochieel Zangkoor onder leiding van de heer Jan Derks uit Batenburg. Pastor Jack Leo was de voorganger.

Op eerste kerstdag was de gebruikelijke gezinsviering met het kerstverhaal. De uitbeelding van het kerstverhaal werd door de kinderen gedaan. Er was een kindje aanwezig. Dat maakte het verhaal zo mooi af.

Ook hier bleek dat er meer kinderen waren dan voorgaande jaren. Het Parochieel Zangkoor heeft de kerstliederen verzorgd.

Al met al hebben wij twee mooie en sfeervolle vieringen gehad. Wij hopen dat dit de toekomst van onze geloofsgemeenschap mag worden.

De contactraad



KINDERKERSTVIERING

Op zaterdag 24 december is er in Nederasselt een mooie kinderkerstviering gehouden met medewerking van het kinderkoor van Nederasselt en pastor Aloys van Velthoven.

De drukbezochte viering werd verrast door een engel die nergens welkom was. Niet bij enkele dames die aan het winkelen waren, niet bij de koning die druk was met regeren.

De engel viel flauw en kwam bij een dokter terecht. Door enkele herders werd de engel toen naar een stal gebracht. In die stal bij Bethlehem was ze wel welkom en werd ze ontvangen door Jozef, Maria en enkele herders.

Dat was het thema van deze viering. "Welkom" aan iedereen.

Het "echte" kindje Jezus lag in een kribbe midden in de kerk en liet goed van zich horen.

Diverse kinderen uit Nederasselt speelden een rol in dit kerstspel.

De contactraad



VRIJWILLIGERSAVOND

"Gezellig, gezellig!!" hoorde ik na afloop van onze jaarlijkse vrijwilligersavond op 15 december. De avond begon met koffie en cake. Na de koffie werden we door Annemarie welkom geheten. Annemarie vertelde ons wat er zoal in de parochie De Twaalf Apostelen speelt, welke projecten zijn begonnen en welke projecten nog gaan lopen. Ook benadrukte Annemarie dat het fijn is dat wij een actieve vrijwilligersgroep hebben en dat alles loopt zoals het loopt. Daar kunnen we allemaal trots op zijn!!

Toen werd Dora van Summeren naar voren geroepen. Na heel veel jaren actief te zijn geweest in onze geloofsgemeenschap als vrijwilligster nam zij afscheid. Nadat Dora hartelijk was bedankt voor haar inzet, werd haar de bedankkaars overhandigd. Daarna nam Dora zelf de microfoon ter hand. Zij is dankbaar voor alle steun en reacties die ze heeft mogen ontvangen.



We gingen over naar wat anders te drinken (al dan niet alcoholisch) met bijbehorende hapjes. Toen werd het tijd om onze grijze cellen te laten werken. The Pekel gaf iedereen een lijst met omschrijvingen waaruit een plaatsnaam diende te komen. Dat was nog niet zo eenvoudig! Leuk was het wel.

Iedere vrijwilligersavond wordt de paaskaars verloot. Dit keer viel de eer aan Rien van Summeren te beurt. Voor alle andere vrijwilligers volgend jaar weer een nieuwe kans.

De avond werd afgesloten met een broodje kroket en koffie. Dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet!! Het was fijn en gezellig. Hopelijk allemaal weer tot volgend jaar!!

Groetjes, Tiny Bruisten



GEDOOPT

11 december: Bas Mulders



DOOPDANKVIERING 8 JANUARI



Pastor Annemarie vertelt het verhaal van Driekoningen aan de kleintjes in de kerk. De doopschelpen van afgelopen jaar zijn door de gezinnen opgehaald.



Impressie kerstspel kinderviering kerstavond



Neo Nata nam afscheid als koor tijdens de Oudejaarsviering.

**NEO NATA,
BEDANKT!**



VANUIT DE CONTACTRAAD

Bas en Gerard openden de vergadering. Bas had het nieuwe Onze Vader voor eenieder gekopieerd en juist dit was onderwerp van een vraagstelling die Gerard neerlegde. Soms is het blijkbaar zo dat veranderingen worden doorgevoerd zonder dat voor ieder meteen te begrijpen of te doorgronden is wat de bedoeling kan zijn. In de reclame ook wel eens verwoord met: niet omdat het moet, maar omdat het kan! Ook het vertrek van onze pastor Bas van Dijk is niet meteen voor ieder begrijpelijk.

Het vieringschema met de feestdagen werd nog eens besproken en ook de verdere voorbereidingen zijn doorgenomen en we konden constateren dat alles op schema liep. Ook de extra technische ondersteuning van de kinderviering op kerstavond is weer geregeld zodat de activiteiten voorin de kerk voor ieder te volgen zouden zijn.

Onder de aandacht werd ook nog eens gebracht dat Marieke Drent een hopelijk inspirerende activiteit voor de jeugdigen in de parochie heeft georganiseerd. Hierin zullen de kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar van kerk naar kerk trekken in een karavaan. Deze Kinderkaravaan zal geregeld dus op een bepaalde volgorde alle kerken aandoen om de jeugd en hopelijk hun ouders en familie te enthousiasmeren om vaker de kerk te bezoeken. Start hiervan is op 15 januari in Hernen. Dezelfde jeugd zal in een viertal groepen ook onze kerststal in de kerk komen bezoeken. Voor de gezinsvieringen heeft de gezinsliturgiegroep in samenwerking met Ton van Balveren, die deze vieringen zal voorgaan, al vergaande voorbereidingen getroffen en men is klaar om 2017 te beginnen met het daarbij passende enthousiasme.

Blijft over eenieder een bevlogen, inspirerend 2017 te wensen!

De contactraad

BEZOEK AAN DE KERSTAL VOOR DE JONGSTE JEUGD

Peuters van Hummelhonk en kleuters van de Paschalisschool hebben genoten van een uitstapje naar de Paschaliskerk. Zij mochten daar de kerststal bewonderen tijdens schooltijd. Op 19 en 20 december liepen de peuters in optocht, met extra begeleiding van ouders, van de Veenhof naar de Woeziksestraat. Aangekomen bij de kerk bewonderden we eerst de buitenkant, het hoge gebouw met een kruis erop en daarnaast een helder verlichte ster. We werden hartelijk

ontvangen door pastor Bas, Marijke en Maria. In de zijkapel onder een prachtige sterrenhemel vonden we de herders met hun schapen, de drie koningen en in de stal Jozef en Maria en kindje Jezus in de kribbe. Het knikengeltje gaf iedere peuter een overtuigend "ja" nadat de peuters op hun tenen staand het muntje zelf erin mochten doen. Het lekkers na afloop werd door de peuters met open monden ontvangen.

Op vrijdag 23 december zijn de kleuters naar de mooie kerststal gaan kijken in de Paschaliskerk. De kinderen hebben de mooie beelden in de grot, de knikengel en de grotere beelden die vlakbij het altaar stonden, bewonderd. Vol aandacht hebben ze heel rustig rondgelopen. Tenslotte hebben ze een kerstlied gezongen voor de mensen in de kerk die nog druk bezig waren om alles voor Kerstmis in orde te maken. Fijn dat we mochten komen kijken en Maud heeft er nog een mooie tekening van gemaakt.



Wij bedanken zeker voor de hartelijke ontvangst maar bovenal alle vrijwilligers die het kersttafeel zo prachtig opgebouwd hebben, een hele klus. Ook alle vrijwilligers die de rest van de kerk zo prachtig versierd hebben, complimenten. Hopelijk tot volgend jaar, op naar een mooie traditie.

GEZINSVIERING PASCHALISKERK

Ook dit jaar hebben wij met onze gezinsliturgiegroep twee vieringen mogen verzorgen op kerstavond in de Paschaliskerk.



Allereerst om 17.00 uur het kerstspel! Er was een grote opkomst van gezinnen met jonge kinderen. Ook nu was het mooi om te zien hoe de kinderen het verhaal van Kerstmis, de geboorte van kindje Jezus, uitbeeldden. Zij vertolkten goed hun rol van o.a. Jozef, Maria, de herders met schapen, de koningen en de engeltjes. Ook mooi om te zien hoe na afloop al die kinderen zich naar de "levende kerststal" begaven. Hoe ontroerend en vredig al die kinderen rond-

om kindje Jezus! Was het altijd maar Kerstmis. De dienst van 19.00 uur, met als voorganger Cees Janssen, werd ook zeer druk bezocht. Het was een sfeervolle viering. Deze viering straalde vooral rust uit. Mooie vertellingen rondom het Kerstkind. Een feest van licht: Na afloop werd een kaarsje uitgedeeld met als kerstwens: Eén lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld.

Werkgroep gezinsliturgie

KINDERKOOR DO RE MI FA SOL

Op dinsdag repeteren we altijd van 18.45 uur tot 19.30 uur in de Paschaliskerk Woezik.

We hebben een hele leuke dirigent Els, een drummer Maarten en een pianist Gabriël. Een keer in de maand hebben we op zaterdag een gezinsviering en dan zingen we liedjes die we geoefend hebben. Met Kerstmis zingen we twee keer op een dag: om 17.00 uur en om 19.00 uur. Tussendoor hebben we pauze met drinken en broodjes. Om 17.00 uur is het kerstspel, om 19.00 uur is de gezinsviering, we zingen dan gezellig kerstliedjes. We zingen ook een keer in het jaar mee met de communie van de basisschoolleerlingen groep 4 van twee scholen: De Paulusschool en de Paschalisschool. Heel af en toe zingen we voor een speciale gelegenheid: een doop.



Ook gaan we met Palmzondag na de gezinsviering naar de Weegbree om daar de palmzondagstokken te brengen en om een liedje te zingen.

Een keer in het jaar hebben we een leuk kooruitje met alle kinderen van het koor. Dan gaan we iets leuks doen. Op 11 december 2016 zijn we naar de bioscoop geweest naar de film Mees-Kees langs de lijn. Het was een superleuke film. Daarna zijn we naar de kerk gegaan en hebben we frietjes gehaald en in de kerk opgegeten. Het was heel gezellig en de friet was lekker.

Mvg Anna en de rest van het koor

VRIJWILLIGERSFEEST

Op 20 november jl. waren de vrijwilligers van de Paschaligeloofsgemeenschap in de Woezik bijeen voor hun jaarlijkse medewerkersfeest. Na de viering van 09.30 uur, voorgedaan door Bas en

muzikaal verzorgd door het gemengd koor, ging het hele gezelschap naar Zaal Verploegen. Tijdens een gezellige bijeenkomst werden hier drie mensen gehuldigd voor hun jarenlange inzet.

Bas van Dijk had een mooi dankwoord voor Theo van Kaauwen. Theo is al zestig jaar koorzanger (na acht jaar Alverna, nu al tweënvijftig jaren in de Paschalisparochie). Een heel trouw koorlid die met zijn stem een luisterrijke bijdrage levert aan het gemengd koor. Nadat hem een bloemetje en cadeaubon was overhandigd, kreeg hij door koorvoorzitter Bert Arnts bovendien de Gregoriusspeld opgespeld. Dankjewel Theo, voor al die jaren en we hopen nog heel lang van je aanwezigheid bij het koor te mogen genieten.



Ondanks het feit dat Pierre en Gerda Duijkers in verband met gezondheidsproblemen niet aanwezig konden zijn, sprak Bas ook voor hen een mooi dankwoord uit. Want allebei zetten ze zich al ruim veertig jaar in voor onze geloofsgemeenschap. Gerda levert met haar mooie en geschoolde stem een heel waardevolle bijdrage aan het koor, is altijd aanwezig en stimuleert anderen met haar positieve inzet. En natuurlijk is Pierre op heel veel fronten actief. Hij is al vele jaren lid van de contactraad, is bij alle technische zaken betrokken en helpt op heel veel andere manieren mee aan het functioneren van onze parochie. En behalve al deze zaken is Pierre al vele jaren bestuurslid van De Twaalf Apostelen en toont ook daar een grote inzet en betrokkenheid.

De parochie is Gerda en Pierre dan ook veel dank verschuldigd! De bloemetjes en bijpassende bonnen, alsmede een Gregoriusspeld voor Gerda, werden later op de dag overhandigd. Gelukkig ziet het er weer goed uit met de gezondheid van Pierre. We hopen dat beiden zich nog jaren kunnen en willen inzetten voor onze Paschaliskerk.



De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De vrijwilligersbijeenkomst is geëvalueerd. Vastgesteld wordt dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest, waarbij veel vrijwilligers aanwezig waren. Zij hebben ook genoten van deze bijeenkomst. Er is weer veel bijgepraat.
- Het patroonsfeest van de H. Victor is op bescheiden wijze gevierd.
- De viering van Allerheiligen/Allerzielen heeft plaatsgehad op zondag 6 november 2016. In deze viering werden de overledenen herdacht en er werd voor hen een kaars ontstoken. Na de viering werden de graven op het kerkhof gezegend.
- De openingsviering van de advent in de Emmanuelkerk is bijgewoond. Elke geloofsgemeenschap kreeg een bloemetje mee om aan een bijzonder persoon binnen de geloofsgemeenschap te geven. Onze geloofsgemeenschap heeft het bloemetje gegeven aan Corrie van de Viersprong, omdat zij zich op verschillende manieren inzet voor de gemeenschap van Batenburg. Zij staat altijd voor iedereen klaar. Op dit moment maakte zij een moeilijke periode in haar leven mee. Op deze wijze wilden wij haar ook steunen en ons medeleven betuigen.
- Er werden praktische afspraken gemaakt over de schoonmaak van de kerk, het bouwen van de kerststal, het aanbrengen van de kerstversiering, de openstelling van de kerk op tweede kerstdag voor het bezichtigen van de kerststal en de oudjaarsviering.
- De opbouw van de kerststal vond plaats op donderdag 22 december en in het Groentje werd een oproep geplaatst voor mensen die een handje wilden helpen.
- Tijdens de Apostelvergadering op 26 oktober 2016 werd door de jongerenpastor een drietal vragen voorgelegd. Vanwege de tijd is toen besloten deze vragen in de contactraden te bespreken en de antwoorden aan haar door te geven. De bedoelde vragen hebben wij zo goed mogelijk besproken en de antwoorden zijn doorgezonden.
- Door het bisdom en de Monumentencommissie wordt bekeken op welke wijze de Calvarieberg op het kerkhof een restauratie kan krijgen. Hiervoor wordt thans gewerkt aan het maken van een plan en aan het opstellen van een begroting.
- De eerste vergadering van de contactraad in 2017 is op 2 februari 2017.

De contactraad

KERSTFAIR 'SCHITTEREND BATENBURG'

Op 23 december 2016 was het zover: de eerste kerstfair met lichtjesoptocht was een feit. Om half zeven begon de lichtjesoptocht bij Uitbaeterij de Viersprong. De eerste halteplaats was de R.K. kerk. Daar werd aan de kinderen en de volwassenen door diaken Hennie Witsiers het eerste gedeelte van het kerstverhaal verteld en kon meteen een bezoek gebracht worden aan de kerststal. Daarna ging iedereen naar de kasteelruïne en zij ontmoetten daar de herbergier en een herder. De herbergier had geen plaats voor Maria en Jozef. Maria, die hoogzwanger was, moest verder gaan om een plek te vinden. Uiteindelijk werd iedereen die meeliep met de lichtjesoptocht door de engel naar de protestantse kerk gebracht. Hier vonden zij Maria en Jozef en het pasgeboren Kind. Het was een echte baby. Ook de Driekoningen vertoefden hier en zij brachten geschenken mee voor het kindje. Daarna kon men op het stadspleintje nabij de pomp genieten van allerlei lekkere dingen en er kon van alles gekocht worden voor de viering van Kerstmis thuis.

Al met al was het een mooie avond.

De organisatoren kijken met een blij hart terug op deze mooie activiteit. Zij kunnen nu al na gaan denken hoe deze kerstfair een vervolg kan krijgen.

Hennie Witsiers

STILTECENTRUM



ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend op iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

OPLOSSING WOORDZOEKER:

Kerkklokken.



21 oktober overleed **Jan Poort**, 89 jaar. Jan is geboren en gestorven in Wijchen. Levenskunstenaar, bezige handen, bracht ongevraagd de zon. Tot op hoge leeftijd actief bezig voor anderen. Hij maakte wat zijn ogen zagen. Gouden handen en dankbaar voor zijn vele talenten. Vrolijk, optimistisch met oog voor een ander, zo stond hij in het leven. Lucy was zijn grote liefde, 58 jaar getrouwd waren ze, een echte twee-eenheid. Ze stierf in 2015. Jan heeft de draad opgepakt en heeft daarna ook nog kunnen genieten van vele dingen in het leven maar vooral van hun drie kinderen en negen kleinkinderen. Zijn sterke geloof waarin hij diep contact ervaarde met de Heer, heeft hem ook geholpen om zijn laatste dagen in het hospice geheel op eigen kracht aan te gaan. Hij was een voorbeeld voor velen. Jan is weer bij Lucy, begraven bij de Abtkerk in Wijchen.

Mien Coenen-Smits overleed op 27 november en werd 81 jaar. Mien werd geboren in de Beuningsesteeg en woonde een groot deel van haar leven met haar echtgenoot Piet in Winssen. Daar werden hun vijf kinderen geboren en vormden ze samen een gezin. Mien had graag mensen om zich heen en kon ook na het overlijden van Piet de draad van het leven weer oppakken door bridge en vriendschappelijke contacten met mensen in haar omgeving. Mien woonde het laatste deel van haar leven weer in Wijchen in de Merlijnstraat. We hebben afscheid genomen van Mien vanuit de Paschalis-kerk op 3 december, waarna crematie.

Op 1 december is overleden in de leeftijd van bijna 89 jaar **Jan van Eldijk**. Jan was een mensenmens en een buitenmens met daaroverheen een sausje van humor en nooit verlegen om een woordje. Hij was 56 jaar getrouwd met zijn liefde Riek en trots op hun vijf kinderen en later zeker ook op de veertien kleinkinderen en een achterklein-kind. Een gastvrije man en iedereen was welkom, ook toen zij in St. Jozef woonden omdat er meer zorg en hulp nodig was. Zijn vechtlust heeft hem lange tijd op de been gehouden, tot 1 december toen hij toch nog plotseling van ons is heengegaan. Op 6 december hebben wij afscheid van Jan genomen in de H. Jozef in Alverna.

Jan Meijer overleed onverwachts op 1 december 2016. Hij werd 70 jaar oud. Jan werd geboren in Sneek en verhuisde samen met zijn vrouw Marijke naar Wijchen. Hij werkte met veel plezier

meer dan 30 jaar in Nijmegen bij de papierfabriek. Samen kregen ze drie kinderen. Jan ontmoette door zijn werk veel mensen. Na zijn pensionering genoot hij samen met Marijke van de gewone dingen van het leven, maar ook van reizen en zijn auto's. De uitvaart voor Jan vond plaats op 8 december in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie.

Jan Selten was de laatste betaalde koster van de Everarduskerk in Wijchen. Hij was een zorgzame man en trad nooit op de voorgrond. Hij was steeds als eerste en als laatste in de kerk, hij regelde van alles, wist waar de spullen lagen en was overal tegelijk. Destijds moesten kosters ook nog stencilen, in de pastorietuin werken en bijv. sneeuwruimen! In de loop van 1991 droeg hij zijn werk over aan vrijwilligers. In 1994 sloot de Everarduskerk en korte tijd later werd het gebouw gesloopt. Jan was in 1922 in Heumen geboren en getrouwd met Tonnie Rijkers.

Op 94-jarige leeftijd is hij op 14 december overleden en vijf dagen later is in het crematorium afscheid van hem genomen.

Op 16 december 2016 is **Pieta Peters-van Haren** op 90-jarige leeftijd overleden. Pieta is in Nederasselt geboren en was de oudste in een gezin van twaalf kinderen. In 1954 trouwde zij met Lam Peters en zij kregen vijf kinderen. Haar hele leven heeft zij in Nederasselt gewoond en zij voelde zich erg betrokken bij het dorp. Heel veel sokken heeft ze in de loop der jaren gebreid voor de fancy-fair en ze was daar ook vele jaren actief in de organisatie. Ook is ze een aantal jaren lid geweest van het toenmalige kerkbestuur van Nederasselt. Op 21 december 2016 was de uitvaartviering in de kerk van Nederasselt en hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

André Gerrits is in Wijchen op 12 augustus 1940 geboren. André is op 18 december 2016 overleden en zo kwam er een einde aan 56 jaar samenzijn met Tinie Jansen. Hij was een mensenmens en zeer actief in het verenigingsleven. Hij had een brede belangstelling en hield van gezelligheid. Hij genoot van alle contacten die hij had bij het kaarten, het biljarten en bij sportclub Woezik. Wij hebben van André afscheid genomen op 24 december 2016 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna hij begeleid is naar het crematorium Waalstede.



Op 26 december 2016 is overleden **Jo van Haren-van den Bosch**. Zij is geboren op 22 mei 1930 te Boxmeer. Zij leerde Tiny, haar man, kennen op de kermis in Sambeek. Vijf jaar later trouwden zij en gingen wonen in het ouderlijk huis van Tiny in Balgoij. Jo en Tiny kregen drie kinderen, en toen deze weer een relatie kregen, kwamen de kleinkinderen. Jo was altijd een zorgzame moeder en oma. Gastvrij met humor en een nuchtere kijk op de wereld. De laatste tien jaar ging haar gezondheid achteruit. Met Kerstmis ging zij het nieuwe leven binnen. In de kerk van Balgoij vierden wij haar afscheid. Dat zij mag rusten in vrede.

Cobie Lambrou-Rutten overleed op 27 december. In Alverna werd ze op 31 december na een plechtige uitvaart begraven.

Op 28 december is **Corry Stevens-Hermsen** op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was bijna veertig jaar getrouwd met Wienus, toen hij eind jaren '90 overleed, en woonde aan de Kamillestraat te Wijchen. Samen hadden ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Corry hielp in het werkzame leven in het verzekeringskantoor van Wienus en zorgde voor het gezin. Ze beleefde plezier aan vakanties met haar gezin en ook met de vier zussen. Oppassen op de kleinzoon, spelletjes doen deed ze graag. We hebben in de Antonius Abt-kerk te Wijchen afscheid genomen van Corry en haar te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 28 december overleed **Tonnie Polman-Willems** op 85-jarige leeftijd. Met haar man Albert en haar kinderen heeft ze jarenlang hard gewerkt op het bedrijf aan de Weideweg in Alverna. Ze heeft veel mogen genieten van de klein- en achterkleinkinderen, maar ook veel gegeven. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. De kerstviering in La Verna heeft ze nog gevierd, maar daarna ging het kaarsje langzaam uit. Temidden van al haar kinderen is ze, na een eenvoudig en vroom leven, rustig ingeslapen. In Alverna werd ze op 3 januari na een plechtige uitvaart begraven.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

In het ziekenhuis te Nijmegen is op 30 december 2016 **Cor van de Groes** overleden. Cor is in Overasselt geboren als oudste van een groot gezin en is 89 jaar geworden. In 1947 ging hij in dienst als marinier en diende twee jaar in Nederlands-Indië. In augustus 1955 trouwde hij met Lies van Stippen en zij kregen vier kinderen. Zij gingen op de Hoogstraat wonen en hadden een druk bestaan met de champignonhandel. Na het overlijden van zijn vrouw, wat voor hem een groot gemis was, pakte hij het leven weer op en schonk weer aandacht aan zijn hobby's. Ook genoot hij van zijn klein- en achterkleinkinderen. Op de avond voor zijn overlijden is hij op eigen verzoek bediend. Op 5 januari 2017 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem begraven op het kerkhof aldaar.

SENSOOR

**BENIEUWD OF JIJ EEN POSITIEVE, GOEDE OF GEVORDERDE
LUISTERAAR BENT?**

Meld je dan nu aan en ontwikkel jouw luisterkunst bij SenSoor.

Bij jou kunnen mensen op verhaal komen. Je hebt oprecht interesse in een ander, je probeert niet te snel te oordelen en je hebt een open houding. Je staat momenteel stabiel in het leven en je wilt je graag verder ontwikkelen op het gebied van luisterkunst en gespreksvoering.

Want er wordt jou veel toevertrouwd als medewerker van deze organisatie. Soms onderwerpen waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Geen makkelijk maar zeker ook geen saai werk. Ieder gesprek is anders.

Start basistraining:
vrijdag 10 maart 2017.

Meld je snel aan!
Zie ook: sensore.nl en luistereniseenbelevenis.nl

KRIJGT U HET PAROCHIEBLAD NOG NIET THUIS?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar:

administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

MIST

Een dag of wat geleden. Ik zocht het fraaie Wijchense meer, maar het was verdwenen in de mist. Koud op de fiets, handschoenen vergeten en een hoofd vol rommelige gedachten. Ik probeer ieder jaar netjes en rustig af te sluiten, maar er gebeurt altijd te veel, niet alleen in mijn eigen leefomgeving maar overal ter wereld. Inmiddels is het 2 januari 2017, ik moet even wennen aan de zeven en de zes vergeten, en bovendien niet al te lang stilstaan bij dat wat voorbij is en wat ik niet kan veranderen.

Net als iedereen heb ik de afgelopen maanden gelachen, getreurd, geklaagd, gemopperd, kortom alles gedaan wat menselijk is. Nu er een heel nieuw jaar voor mijn voeten ligt wil ik nog even terugdenken aan een paar voor mij bijzondere momenten.

Mijn oudste zus werd in september zeventig jaar. Haar man is al enkele jaren ernstig ziek, maar wij hebben haar verjaardag kunnen vieren met haar man en mijn andere zus in een druk en gezellig familierestaurant midden in de bossen. Ik wens haar veel lichtpuntjes in het nieuwe jaar, en dat zij en haar man nog een poos samen mogen zijn. Ik spring van de hak op de tak. Ik heb genoten van de knipsessies, dit zal ik moeten uitleggen. Al meer dan vijfentwintig jaar komt regelmatig



onze kapster aan huis. Niet alleen wij, maar ook onze burens worden onder handen genomen. Koffie erbij, even bijpraten, en na afloop alle haren verzamelen. Ik wil dit uurtje nog niet missen, ik mag al die mensen veel te graag. Mijn schoonmoeder had gelijk, de meeste mensen vallen best mee. Dit vond zij ook nog toen zij op hoge leeftijd was.

En dan kom ik terecht bij een andere zeer oude mevrouw die de afgelopen maand is overleden. Zij had met hulp van een familielid tot in de kleinste details haar afscheid geregeld. Jaren geleden had zij mij gevraagd of ik bij haar crematie wilde fluitspelen. Dit heb ik kunnen doen voor haar, ik zal het niet vergeten. Zij had een bewonderingswaardig doorzettingsvermogen.

Fluiten speelt een belangrijke rol in mijn leven. In de kersttijd mocht ik driemaal meedoen met een concert van muziekgroep Carmina Ludens in drie verschillende kerken. Er is een zangeres die mij steeds kippenviel bezorgt, en dat heb ik haar ook verteld. De hele groep zingt met hart en ziel, en ik was een van de vier instrumentalisten, ik vond het prachtig.

Er ligt een jaar achter me dat veel meer mooie momenten had dan ik hier beschreven heb. Wat 2017 zal brengen ligt nog verscholen in de tijd, het zal langzaamaan helder worden, net zoals het opklaarde toen ik terugfietste. Ineens kwam het water tevoorschijn uit de mist en brak de zon door. Ook in mijn hoofd en in mijn hart.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en
ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135464048 (IBAN)

Pastoraal team

| | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes | pastoor | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester | 024-6221276 |
| Hennie Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker | pastoraal werker | 024-6412627 |
| Marieke Drent | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EEN OOG VOOR TALENTEN

Talenten zijn natuurlijke begaafdheden die iemand heeft. Sommige mensen, zo zeggen wij dat, hebben vele talenten. En daarmee zeggen wij indirect, dat er ook mensen zijn die minder talenten hebben. Toch blijft het een kunst, en misschien ook een begaafdheid, om iemands talenten te ontdekken.

Er is een tijd geweest waarin, vooral vrouwen, door omstandigheden, niet hun talenten konden ontwikkelen. Als een vrouw ging trouwen, werd zij door de werkgever ontslagen, omdat zij moest gaan zorgen voor haar gezin. Soms werd er van te voren al gedacht: "Meisjes hoeven niet te leren, want zij gaan straks trouwen". En iemand uit een gezin met weinig geld moest met zijn twaalfde of veertiende al gaan werken. Een bekende mop uit die tijd hoorde ik van een medebroeder van mij. Hij kwam bij de pastoor om studie-ondersteuning, want hij voelde dat hij priester moest worden. Het antwoord van de pastoor was: "Waar geen geld is, is geen roeping." Met andere woorden: jij kan geen priester worden. Hij is een van die mensen die, ondanks armoede, toch priester is geworden. Omdat er andere mensen waren die oog hadden voor talenten. Niet alleen armoede en gewoonte zijn een blokkade om oog te hebben voor talenten, ook een bepaalde levenshouding of ervaringen kunnen mensen blokkeren.

Zo ben ik al verschillende mensen tegengekomen die soms te bescheiden zijn om voor zichzelf op te komen. In eerste instantie konden zij geen leiding geven, zeiden ze, maar eenmaal voorzitter ging het prima!! Ik herinner mij een andere oudere medebroeder van mij. Hij had altijd een vrije dag in de week. Meestal ging hij dan in de tuin werken of naar zijn familie, tot op een dag dat

het regende. Ik kwam hem tegen op de gang. Hij klaagde dat hij niets te doen had. Ik zei dat een goede vriend van mij in het ziekenhuis lag, of hij hem zo nu en dan wilde bezoeken. Hij vond dat een mooi idee. De broeder bezocht de man en die man vroeg hem iemand anders te bezoeken. En zo kwam het, dat de broeder op zijn zeventigste, tot de ontdekking kwam, dat hij talent had om zieken te bezoeken. Zieken waardeerden zijn bezoek en het gaf een andere invulling aan zijn leven. Ik zag ook een andere man voor mij staan. Immers een talent ontwikkelen draagt meestal bij tot levensgeluk.



Daartegenover staat iemand die meent een bepaald talent te hebben. Als iemand vaker examen heeft gedaan in een bepaald vak en dat keer op keer niet haalt, kan dat een teken zijn dat er een bepaald talent niet is. Ik kan heel veel dingen opnoemen, waar ik geen talent voor heb en misschien doe ik soms ook dingen die ik eigenlijk gewoon niet moet doen, omdat ik er geen talent voor heb. Het is belangrijk om ook bij jezelf te rade te gaan. Maar ik weet uit eigen ervaring dat dat heel moeilijk is. De bekende blinde vlek voor jezelf speelt altijd een rol. Soms denk je dat je iets moet doen, omdat het bij je status hoort. Je wil het graag of je laat graag zien wat je allemaal kunt. Belangrijk is dat je puur en open bent. Twee mooie woorden die gemakkelijk klinken, maar in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn.

Een oog hebben voor talenten, is oog hebben voor geluk. En ieder mens heeft meerdere talenten, en je moet zeker niet blind worden door alleen maar te kijken wat je niet kunt, want iedere mens is geboren om gelukkig te worden.

Met broederlijke groeten, Aloys

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2017** met het thema "Een oor voor wensen". Schrijft u mee?

Kopij voor dit nummer inleveren voor 09 februari 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.

Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.