

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 2 | maart 2017



EEN OOR VOOR WENSEN

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Victor - Batenburg,
H. Anna - Bergharen, H. Judocus - Hernen/Leur, H. Georgius - Heumen,
H. Antonius Abt - Nederasselt, H. Damianus - Niftrik,
H. Antonius Abt - Overasselt, H. Antonius Abt - Wijchen-centrum,
Emmanuel - Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon - Woezik

TOEVLUCHT

Heb maar een stil vertrouwen,
en sluit je ogen niet.
Er is een Vader in de hemel
die jou kent en ziet.

Hij draagt jou in Zijn armen
door de schaduw naar het licht,
waar je vredig wonen mag
en rusten voor Zijn aangezicht.

Joke Plamont - Mees

OM TE NOTEREN



- 1 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 2 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
"Het mediatijdperk - facetten van een alledaags
fenomeen", prof. dr. Joan Hemels
Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-
- 6 MAART 20.00 - 22.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN**
Avond over mystieke stromingen: Marieke Rijp-
kema over de mystiek bij Titus Brandsma
- 7 MAART 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen
- 8 MAART 10.00 - 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Bezinningsavond Onze Vader
- 9 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
"Hoe nieuwe technieken de media beïnvloe-
den", prof. dr. Ciano Aydin
Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-
- 9 MAART**
Inleverdatum kopij Apostelbode Nr. 3:
"Een mond om woorden te geven"
- 14 MAART 20.30 - 22.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**
Thema-avond: Wat bezielt jou? Voor alle ouders
van communicanten en vormelingen
- 15 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 16 MAART 14.00 - 16.30 UUR**
KLOOSTER BRAKKENSTEIN, NIJMEGEN
Bezinningsbijeenkomst over de kracht van kwets-
bare mensen
- 16 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
"Media onafhankelijk?", dr. Huub Evers
Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-
- 19 MAART 11.00 UUR H. ANTONIUS ABT OVERASSELT**
Kinderkaravaan
- 21 MAART 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen
- 23 MAART 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Informatie-avond Vastenactie
- 23 MAART 20.00 - 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
"Media als vierde macht", dr. Remco van Broekhoven
Lezing Albertinumgenootschap, entree € 7,-
- 1 APRIL 7.00 UUR RUÏNE ST. WALRICK OVERASSELT**
Gregoriaanse gezangen door Schola Cantorum
Karolus Magnus
- 1 APRIL 17.00 UUR H. ANTONIUS ABT WIJCHEN**
Vormselviering
- 1 APRIL 19.00 UUR H. ANTONIUS ABT OVERASSELT**
Vormselviering
- 4 APRIL 10.00 - 11.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen
- 5 APRIL 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 6 APRIL**
Inleverdatum kopij Apostelbode Nr. 4:
"Een neus voor de tekenen van de tijd"

VANUIT DE REDACTIE



Het eerstvolgende nummer
heeft als thema "Een mond
om woorden te geven" en is
bedoeld voor de periode van
1 t/m 30 april. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 9 maart per
e-mail worden gezonden naar [apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT HET BESTUUR

Openbare kennisgeving van het bestuur van de
parochie De Twaalf Apostelen Wijchen.

Hierbij deelt het bestuur mede dat per 1 septem-
ber 2017 de penningmeester, Hans Helmonds, na
een periode van vier jaar aftredend is en con-
form het Algemeen reglement bestuur van een
R.-K. parochie terstond herbenoembaar is.
Hans Helmonds stelt zich herbenoembaar voor
de volgende periode. Het bestuur is voornemens
hem voor de volgende periode voor te dragen.

Het bestuur

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 7 en 21 maart staat het pa-
rochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur
open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan
is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten
in een gezellige sfeer met een kopje
koffie of thee. Tot ziens in het pa-
rochiecentrum aan de Oosterweg in
Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

KERKBALANS 2017

ONZE KERKEN

Wat maakt een dorp tot de woonplaats waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Bekend is dat voor veel inwoners de kerk er één is. Je hoeft er niet eens binnen te komen om te waarderen dat hij er is. Mensen beleven er met elkaar de hoogte- en dieptepunten van het leven. Iedereen is er welkom. Samen vieren waar je blij en dankbaar voor bent. Samen verdriet dragen en delen. Samen in gesprek raken over wat ons bezighoudt in het leven. Zo met elkaar optrekken en zichtbaar zijn als geloofsgemeenschap is heel wat waard.

HET VOORTBESTAAN

In de tabel hiernaast is te zien dat de kerkbijdrage in 2016 met een paar procent is gedaald. Helemaal vanzelfsprekend is het voortbestaan van onze kerkgebouwen niet, ondanks het werk van onze talrijke enthousiaste vrijwilligers. De kerk krijgt geen subsidie en de vaste bezoekers alléén kunnen de kerkgebouwen niet in stand houden. Eens te meer, omdat de kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw elk jaar stijgen.

ONZE OPROEP

Wij willen u vragen: *blijft u vooral meedoen met uw gift aan Kerkbalans!* Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen, bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw; voor feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk Kerstmis. Elk bedrag is uiteraard welkom.

Ook als u weinig te besteden heeft, maakt u met uw bijdrage duidelijk dat de voortgang van het werk u wat waard is en onze parochie daarom ook op u mag rekenen.

Wilt u bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL65RABO0135463459 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2017. Het bestuur

	2015	2016	verschil
01. H. Antonius Abt Wijchen	73.062,01	71.792,16	-1.269,85
02. H. Paschalis Baylon Woezik	12.251,86	11.536,03	-715,83
03. H. Jozef Alverna	19.250,44	17.099,04	-2.151,40
04. H. Joh. de Doper Balgoij	3.045,19	2.696,48	-348,71
05. Emmanuel Wijchen	28.234,75	27.436,08	-798,67
06. H. Victor Batenburg	4.485,16	4.071,00	-414,16
07. H. Anna Bergharen	9.206,00	8.950,50	-255,50
08. H. Judocus Hernen	8.090,00	8.278,00	188,00
09. H. Damianus Niftrik	2.909,89	2.775,50	-134,39
10. H. Antonius Abt Nederasselt	4.527,24	4.539,79	12,55
11. H. Antonius Abt Overasselt	20.238,00	21.510,55	1.272,55
12. H. Georgius Heumen	5.145,92	4.673,27	-472,65
13. Overige Kerkbalans bedragen	156,21	813,00	656,79
Eindtotaal	190.602,67	186.171,40	-4.431,27



Jongerenpastor
Marieke Drent

KERK  BALANS.nl
2017

De Twaalf 
Apostelen

BEZINNINGSAVOND ONZE VADER

Het zal zeker de geregelde kerkgangers niet zijn ontgaan: sinds de eerste zondag van de advent 2016 bidden we de nieuwe vertaling van het Onze Vader tijdens de vieringen. Hoewel er maar enkele woorden en zinnen zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie van het Onze Vader, is het te merken hoezeer de oude tekst is ingeworteld in ons gebedsleven. Geregeld zijn er nog kleine spraakverwarringen hoorbaar tijdens de vieringen. Naast deze kleine ongemakken heeft een nieuwe vertaling ook de bijwerking dat je meer bewust denkt over de tekst van het Onze Vader.

Voor het liturgisch beraad was dat aanleiding om in de komende veertigdagtijd een bezinningsavond te organiseren rondom de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit uit Nijmegen zal op 8 maart de inleider zijn van deze avond.

Plaats: Parochiecentrum.
Datum: woensdag 8 maart 2017.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Martin Claes

Het conflict tussen Luther en de Kerk van Rome heeft geleid tot de Reformatie en het ontstaan van de Lutherse Kerk. Maarten Luther wordt wel de vader van het protestantisme genoemd. In het kader van dit artikel kan ik slechts op hoofdlijnen op dit conflict ingaan.

Er waren ten tijde van Luther (rond 1500) zeker misstanden in de Kerk, maar dat hij niet voor de Kerk behouden kon blijven lag voor een deel aan zijn karakter, maar ook aan zijn scherpe pen. Hij kon liefdevol zijn en pastoraal bewogen, maar hoon, spot en verachting waren hem niet vreemd. Zijn neiging tot conflictdenken hing samen met zijn zielestrijd. Hij bleef overtuigd van zijn eigen gelijk.

Luther beweerde dat hij Christus alleen kende als een strenge straffende rechter, niet in ogen-schouw nemend dat Jezus in de eerste plaats een geliefde Verlosser is. Zijn probleem werd opgelost door studie van de Romeinenbrief (1:17), waarin de gerechtigheid Gods niet de gerechtigheid van de straffende God is, maar de rechtvaardigheid die God ons in zijn genade schenkt. De barmhartigheid van God gaf hem troost en uiteindelijk bevrijding. Hierop is zijn sola-fide-leer gebaseerd, dat wil zeggen: het komt alleen aan op het geloof zonder de goede werken van de kant van de mens.

Verder was Luther overtuigd van de enige en hoogste waarde van de H. Schrift, bekend als de sola-scriptura-leer. Wat niet in de H. Schrift staat, kan niet tot de leer van de Kerk behoren.

Luther was tegen de traditie en het kerkelijk gezag. Christus was voor hem het enige hoofd van de Kerk. Hij was tegen het pauselijk gezag. De paus beschouwde hij als een domme ezel en de antichrist. De mondelinge apostolische traditie, waarin onder andere de liturgie van de zondagsviering en de sacramenten aan ons zijn doorgegeven, keurde hij af. Ook de schriftelijke traditie, zoals die via de brieven van de apostelen tot ons is gekomen, werd door hem afgewezen. Luther vond dat iedere gelovige priester is en dat er geen aparte geestelijke stand nodig is. Geloof is een individuele zaak en iedere gelovige is geestelijk vrij. Er is geen plaats voor een hiërarchie, zoals in de Kerk van Rome.

Ook met de menselijke vrije wil had Luther problemen. Gods genade sluit deze uit, was zijn overtuiging; terwijl Augustinus de vrije wil juist ziet als een genadegeschenk van God. Luther huldigde het standpunt: sola gratia: alleen ge-

nade. Verlossing door onze goede werken is niet mogelijk.

Bekend is in dit verband de predestinatieleer, die zegt dat onze eindbestemming is voorbeschikt. God beslist wie er gered of veroemd wordt. Ook dit was voor Luther een reden om de vrije wil te loochenen. Er is maar één lijn en dat is de lijn van God naar de mensen.

Ook het monnikendom moest het ontgelden. Het klooster beschouwde hij als een eeuwige gevangenis. De celibaatsverplichting kan niet bijbels gefundeerd worden en kan dus worden afgeschaft. Monniken zijn in Luthers ogen huichelaars en wolven in schaapskleren. Hij verkondigde dat

de wereld ons klooster is, dat we allen als monnik of non moeten leven in gehoorzaamheid aan God en dat we in het huwelijk kuis moeten leven.

De drie geloften gelden in feite dus voor iedere christen. Op zijn aandringen verlieten vele monniken en nonnen het klooster. De augustijner monnik Luther legde eveneens het kloostergewaad af en trouwde in 1525 met de uitgetreden non Katharina van Bora.



Bekend is Luther vooral geworden door zijn hevige protesten tegen de aflatenhandel in de Roomse Kerk. In zijn tijd ontstond een groeiende handel in aflaten. Het werd een lucratief systeem waar de Kerk veel geld aan verdiende. De bouw van de Sint-Pieter werd er onder meer mee gefinancierd. Aflaten werden verkocht tegen woekerwinsten. Mensen werden soms uitgebuit. Hier had Luther zeker een punt. "Het is puur menselijk gedoe, als men beweert dat de ziel uit het vagevuur omhoogschiet, zodra de klank van het geld in de kist rinkelt", zei hij sarcastisch.

Van de zeven sacramenten heeft Luther er twee behouden: doop en avondmaal. Ook de ziekenzalving was volgens hem geen sacrament. Wat niet in de Bijbel staat behoort niet tot de geloofsleer. Over het avondmaal was hij lange tijd onzeker. Het is geen offer. Hij geloofde niet in de transsubstantiatie: de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. De mis beschouwde hij als sacrament, als testament en dankzegging. Het avondmaal moet een teken van eenheid zijn. De gewijde priester is daar niet voor nodig.

Luther was een God-zoeker. Helaas namen zijn conflicten met de kerk toe. Dat heeft ook paus Adrianus VI (1459-1523) ervaren. Deze enige Nederlandse paus, afkomstig uit Utrecht, is slechts

zeshonderd dagen paus geweest. Ook hij heeft Luther niet tot andere gedachten kunnen brengen. In 1521 werd Luther uiteindelijk in de ban gedaan en kwam daarmee buiten de Kerk te staan, maar ook voor een deel buiten de samenleving.

Luther wilde geen oproer en zeker geen oorlog, maar door zijn strijd voor geloofsvrijheid en tegen Rome heeft hij wel een klimaat van vijandigheid geschapen.

De Reformatie kreeg invloed in een aantal landen in West-Europa, met name in Duitsland, maar ook in Nederland. Luther heeft de leiding van de Lutherse kerk toevertrouwd aan de vorsten. Daardoor kwamen de protestantse en de katholieke vorsten tegenover elkaar te staan. Godsdienstoorlogen waren het gevolg, zoals de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in Duitsland. De verdeeldheid onder de christenen is eeuwenlang groot geweest.

In onze oecumenische tijd wordt er gelukkig weer toenadering gezocht. Er is veel dat protestanten en katholieken verbindt: de Bijbel als Gods Woord, het geloof in Jezus Christus met Zijn Verlossingswerk.

Moge het Lutherjaar 2017 ons op weg brengen naar meer eenheid. In de internationale bidweek voor de eenheid van de kerken (elk jaar in januari) bidden we hiervoor met de woorden van Jezus: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." (Joh. 17:21) Het diepste verlangen van Luther was uiteindelijk toch om Christus de eer te geven die Hem toekomt. Koos Leemker

LEZINGENCYCLUS: MYSTIEKE STROMINGEN

Parochie De Twaalf Apostelen en de protestantse streekgemeente Maas en Waal organiseren gezamenlijk de lezingencyclus Mystieke Stromingen.

De cyclus wordt op 6 maart a.s. besloten met een lezing door zr. Marieke Rijpkema, karmelietes uit Nijmegen. Zij spreekt over Titus Brandsma, mysticus en sterk maatschappelijk betrokken priester. Brandsma verzette zich tegen het nazisme, werd in WOII door de Duitse bezetter gearresteerd en vond de dood in het concentratiekamp Dachau.

Plaats: De Schakel, PiusXII-straat 85, Wijchen
Datum: maandag 6 maart 2017
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Info bij Koos Leemker, jfleemker@kpnmail.nl of:
ds. Marco Luijk, 06-24568399, mjluijk@upcmail.nl
Koos Leemker

BIJEENKOMST KOSTERS

Aloys van Velthoven organiseerde, samen met het Liturgisch Beraad, de 'jaarlijkse' ontmoeting van de koster van De Twaalf Apostelen op 14 februari in de H. Jozefkerk te Alverna.

Er waren tien geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd.



Drieëntwintig koster wandelden, na eerst met elkaar kennis gemaakt te hebben, door het kerkgebouw en de belendende ruimten. Daarna maakten zij een wandeling over het kerkhof.

Eenmaal binnen, in de ruimte van de doopkapel, werd koffie en thee geschonken.

Na het welkom en uitleg over de organiserende groep, werd de middag voortgezet met een ABC-gedicht over de H. Jozef.

Daarna hield pastor Aloys een inleidend gesprek over de Goede Week met uitleg over de symboliek en praktische aandachtspunten zoals:

Oude en nieuwe palmtakjes, de H. Oliën (die door de bisschop gewijd worden), het (wel/niet) luiden van de klokken, wát als er een uitvaart is, de paaskaars en wijwater/doopwater enz.

Dat gaf gespreksstof voor de aanwezigen en met een glas fris in de hand, de nootjes op tafel werd gezellig de middag gevuld.



Met de afspraak dat we volgend jaar in de Emmanuelkerk welkom zijn, werd deze middag afgesloten.

Het Liturgisch Beraad

WAT IS ER MIS MET ONZE MIS?????

DOE IK HET WEL OF DOE IK HET NIET. AFWEGINGEN ALVORENS IK ONDERSTAANDE VOOR DE APOSTELBODE GING SCHRIJVEN. DE WEEGSCHAAL IS DOORGESLAGEN NAAR "JA, IK DOE HET MAAR EN DAN KIJK IK WEL HOE U REAGEERT".

Boven dit stukje had ik ook kunnen zetten:

WAARMEE KUNNEN WE U BETER VAN DIENST ZIJN IN ONZE WEEKENDDIENSTEN?

OF: WAARVOOR ZOU U IN HET WEEKEND NOG WEL NAAR DE KERK KOMEN?

De aanleiding is natuurlijk het teruglopen van het aantal deelnemers aan onze vieringen.

Dit lijkt op ziertjes winnen en eigenlijk is het dat ook wel een beetje, maar het is ook veel meer dan dat. Om dat toe te lichten begin ik maar bij mezelf. Waarom ga ik nog heel regelmatig naar de zondagse viering? Is het omdat ik zo gelovig ben? Nou nee. Ik weet heel vaak niet wat nog echt te geloven. Wie die God is tot wie we steeds bidden. Maar ik weet wel dat het begrip God onlosmakelijk hoort bij de mensheid. De meest primitieve mens had al een beeld van, een behoefte aan, een God. Wij hebben er, rondom de prachtige figuur van Jezus, een wereldgodsdienst van gemaakt met ontelbare geloofsgemeenschappen verspreid over de hele aarde. Daaromheen is een organisatie ontstaan die haar eigen regels heeft bedacht in de loop der geschiedenis. Van oudsher is hierbinnen de gewoonte ontstaan om in het weekend samen te komen om tot God te bidden, Hem te danken, samen te komen in Zijn naam en zo ook in anderen Hem ontmoeten.

Deze weekendvieringen komen voort uit een eeuwenoude traditie, maar lijken hier veel mensen niet meer aan te spreken.

HOE KOMT DAT?

Is het het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk? Is het de vorm van de vieringen?

Ikzelf ben ook heel kritisch op het instituut kerk met al zijn (ver)oude(rde) dogma's, ouderwetse regelgeving en seksuele misdragingen van een aantal van haar priesters. Maar ik heb ook geleerd dat je, als je kritiek hebt, niet weg moet lopen, maar er zelf iets aan moet doen. Van binnenuit.

WAAROM WIL IK DAT DAN?

Wel, omdat onze kerk en vooral ook onze geloofsgemeenschap me erg aan het hart gaat. En ook, omdat hier mensen terecht kunnen bij vreugdevolle en verdrietige momenten in hun leven die dan wel behoefte hebben om dat te delen met anderen en met God. Omdat ik zelf

erg gesteld ben op dat zondagse uurtje waarin je even niets hoeft. Waarin je kunt reflecteren, op zoek kunt gaan naar jezelf, waar sta ik, wat doe ik goed en wat niet. Waar je kunt luisteren naar eeuwenoude teksten uit de Bijbel. Verhalen van vroeger die een inspiratie kunnen zijn voor mijn dagelijks leven. En als de lezing of preek me niet aanspreekt dan lees ik de bezinning achter op het kerkboekje of schakel even helemaal af. Ook dat zijn kostbare stille momenten waarin je diep in jezelf, je eigen ziel kunt kijken en misschien is dat ook wel God tegen komen?? In mijn drukke bestaan komt dat er op andere momenten bijna niet van.

Daarom vind ik het jammer dat er, blijkens het aantal aanwezigen, minder behoefte lijkt te bestaan om deel te nemen aan de weekendvieringen.



WAT DOET MEDEGELOVIGEN AFHAKEN?

Is er iets anders wat ze wel graag zouden willen zien of horen daar? Ook zien wij (in de Emmanuelkerk, maar ik vermoed ook elders) dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap, maar alleen in de kerk komen als zij zelf actief zijn. Waarom niet bij de vieringen? Wat weerhoudt hen, wat missen zij en, belangrijker nog, wat zouden ze willen dat er gebeurt? Wat willen zij graag veranderd zien? Wat kunnen wij als kerkgemeenschap daar aan doen? Kunnen wij er wel iets aan doen?? En als we dat al kunnen moeten we wel weten waar dan de behoeftes liggen.

Ik hoop dat bovenstaande u uitnodigt om te reageren, bijvoorbeeld via de redactie: apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Ik ben benieuwd. Elke reactie zal ik serieus bekijken en binnen onze kerkgemeenschap daar neer leggen waar er mogelijk iets mee kan worden gedaan. Alleen samen kunnen wij bouwen aan onze kerk.

Marion Eling-Huls,
voorzitter contactraad Emmanuel

IN MEMORIAM: JOS VAN MINDERHOUT

Jos van Minderhout is circa dertig jaar verbonden geweest aan deze regio. Jos groeide mee met de ontwikkelingen die de parochie heeft doorgemaakt.

Begonnen als opbouwwerker, hielp Jos bij de vorming van een pastoraal team in Wijchen. Hij speelde een belangrijke rol bij de sluiting van de Everarduskerk en de totstandkoming van de nieuwe parochie De Hoeksteen. Behalve voor het pastoraat, had Jos aandacht voor vormings- en toerustingswerk. Hij heeft veel vrijwilligers van bagage voorzien om hun beste krachten ten bate van de parochie te kunnen inzetten. Jos was pastoor van onze parochie van 1994 tot 2003 en daarnaast ook deken van Druten-Wijchen. Na het beëindigen van zijn werk in Wijchen, werd hij pastoor van de toenmalige Kruispuntparochie en hij zette zich o.a. in voor de restauratie van de H. Judocuskerk te Hernen. Na zijn pastoraat is Jos blijven voorgaan in allerlei vieringen.

In mijn herinneringen komt Jos vooral naar voren als een bezielend en bevlogen pastor, die het hart op de goede plaats had en graag onder de mensen was. Jos was soms uitgesproken in zijn standpunten en stak zijn waardering of afkeuring voor bepaald beleid niet onder stoelen of banken. Dat bezorgde hem de reputatie soms eigenzinnig, of in de ogen van sommigen een enkele keer eigenwijs. Desondanks slaagde Jos er in om mensen te binden en zich door lief en leed aan mensen te binden.

Een bijzondere band had Jos met de geloofsgemeenschap Hernen. Ook toen hij permanent zuurstof nodig had en zijn bewegingsvrijheid beperkt werd. Met hulp van Ria en een groep vrienden is Jos zo lang mogelijk blijven voorgaan in vieringen en genoot hij van de ontmoetingen met mensen. Die blijvende betrokkenheid bleek ook uit de wijze waarop Jos zijn wensen en zorgen rondom het parochiemuseum de Kijkzolder deelde met het parochiebestuur. Verder heeft Jos de Apostelbode voor een ruime periode vooruit van zijn bijdragen voorzien. We zullen in die geest van hem blijven horen.

Loslaten was niet gemakkelijk voor Jos: tot zeer recent bleef hij vanuit Rivo Torto betrokken door bezoek van mensen. Met het overlijden van Jos gaat een tijdperk ten einde en begraven we een deel van de historie van onze parochie. Gelukkig

blijft de gemeenschap en vieren we geregeld dat onze overledenen bij ons horen. Jos blijft met ons verbonden als hoeksteen, grondlegger en bezieler. En wij blijven met hem verbonden, als gemeenschap die zijn doden met liefde en dankbaarheid gedenkt. Zo zal de herinnering blijven voortleven: in de verhalen die zullen worden verteld bij de koffietafel, maar ook door de sporen van zijn leven in de levens van talloze mensen. Hij ruste in vrede!

Martin Claes, pastoor

*Als je naam zon was, gaf je ons licht
Als je naam water was, gaf je ons groeikracht
Als je naam vuur was, gaf je ons warmte
Als je naam aarde was, gaf je ons voedsel
Als je naam lucht was, gaf je ons energie.*

*Maar je naam was Jos van Minderhout,
franciscaan, pastor, collega,
leraar, inspirator, naastemens en vriend.
En voor ons allemaal was je
zon, water, vuur, aarde en lucht.*

Annemarie Gooiker, pastor



Vanaf het begin van zijn priesterleven was Jos van Minderhout actief in het basispastoraat. Hij was een zeer toegewijde pastor die zich met hart en ziel een knecht voelde in dienst van de Heer, zoals hij zichzelf vaak noemde. In meerdere parochies was Jos pastor, onder meer in Bommelerwaard en Wijchen.

Zijn beste tijd was in de parochie Wijchen. In 1988, bij de oprichting van de vergrote parochie De Hoeksteen, werd hij benoemd als opbouwwerker. Hij wist mensen enthousiast te maken en te inspireren tot samen kerk zijn. Hij verstond de kunst mensen bijeen te brengen en te zorgen voor een goede onderlinge band. De oude pastorie wist hij om te bouwen tot een levendig parochiecentrum.

Na 15 jaar sloot hij een periode af in Wijchen, maar bleef betrokken bij het parochiecentrum en met name bij het museum de Kijkzolder. In dankbaarheid blijven we deze dierbare mens en toegewijde pastor gedenken. Hij die heel vaak mensen in het licht stelde, moge nu zelf ten volle delen in het eeuwig licht bij God.

Ben Bolmer, gardiaan



DE ONTMOETING!

Op 4 februari was het dan zover, de allereerste jeugd- en jongerenontmoetingsdienst. In samenwerking met protestantse gemeente de Schakel en evangelische gemeente Parousia. De band was samengesteld uit de verschillende kerken. Van onze parochie mochten wij genieten van het combo van het jongerenkoor uit Alverna en één van onze zangeressen. Dat de dienst zo bijzonder was hebben we grotendeels aan de band te danken. De band was door omstandigheden redelijk last-minute samengesteld, maar wat hebben ze het goed opgepakt. De sfeer tijdens de repetities zat er goed in, ze waren heel snel op elkaar ingespeeld en het repertoire sprak een breed publiek aan. Persoonlijk werd ik hier niet alleen vrolijk van, maar het gaf mij ook een gevoel van verbondenheid. Toen dominee Marco, Renate en ik de dienst begonnen, de kerk ruim zeventig mensen telde en de band begon te spelen, maakte mijn hart een sprongetje. Het thema was "De ontmoeting". We gingen samen op reis met de Emmaüsgangers, vormelingen met hun ouders, jongeren en geïnteresseerden ontmoeten elkaar door samen te zingen, te luisteren naar het verhaal van de Emmaüsgangers maar bovenal door het voeren van Emmaüsgesprekken. In de overweging gaf ik een voorbeeld van hoe je een bijzondere ontmoeting kunt hebben

met iemand waar je het niet van verwacht. De link naar de Emmaüsgangers was snel gelegd en daarin werd ook duidelijk hoe God zichtbaar kan worden tijdens zo'n bijzondere ontmoeting. Het belangrijkste is dat we met elkaar meelopen, welke kant we ook opgaan. Dat we naar elkaar luisteren. Om dan te weten waar God zichtbaar wordt, mogen we leren uit de lessen van Jezus. Als we dat voorbeeld volgen, mogen we onszelf en God in de ander herkennen. Een ontmoeting kan soms een hele bijzondere ontmoeting zijn. Dominee Marco vroeg daarom aan de mensen in de kerk of ze wel eens een bijzonder ontmoeting hadden gehad. Een ontmoeting die 'van betekenis' was. Twee aan twee gingen de mensen in de kerk, maar ook de pastors en de dominee, verdeeld over de kerkbanken het gesprek aan. Ieder kreeg vijf minuten om te vertellen. Er kwamen bijzondere verhalen los over speciale ontmoetingen. Daarna was het tijd voor een ritueel in stilte, het opsteken van een kaarsje met je eigen intentie. De band speelde zachtjes; "neem mij aan zoals ik ben". Het was een bijzondere dienst waar bij de ontmoeting achter in de kerk al ideeën ontstonden. Een aantal dagen na de viering kreeg ik bijzondere reacties, en ik zeg niets teveel als ik zeg dat men bijna met weemoed terugkeek dat het alweer voorbij was. Ook zijn de deuren opengezet naar de oecumene als het gaat om jeugd- en jongerenwerk. Elkaar ontmoeten gaat over de muren heen.

Pastor Marieke Drent

 www.facebook.com/deontmoetingwijchen

40 DAGEN CHALLENGE

In samenwerking met de leerlingen van 4VWO van het Maaswaal College zet het jeugd- en jongerenwerk in de vastentijd een 40-dagen-Challenge op. We willen hiermee geld ophalen voor de Casey Troy Foundation.

Modern vasten kan op verschillende manieren. Kies iets dat voor jou een luxe is en laat dat 40 dagen staan (niet Netflixen, gamen of chips eten). Laat je sponsoren per tien dagen. Daag je vrienden uit dit ook te doen. Voor het goede doel, maar ook om zelf bewuster te leven!

Houd de actie via alle sociale media in de gaten. We beginnen op 1 maart!

Sponsors kunnen het geld overmaken per tien dagen of of in één keer naar (NL70RABO0135464048 o.v.v. 40-dagen-Challenge).

Pastor Marieke Drent



TWEEDE KINDERKARAVAN IN DE H. JOZEFKERK ALVERNA

Op zondag 19 februari kwam de Kinderkaravaan de H. Jozefkerk op Alverna binnen. De stoet van kinderen achter Joseph, met zijn gekleurde jas, en de bolderkar was langer dan de eerste karavaan. Het thema van deze viering was: **IN DE PUT**. Tijdens de overweging zaten de kinderen aandachtig te luisteren op de zitkussens voor het altaar. Aan het einde kregen alle kinderen een stempelkaart, waarop ze bij iedere karavaan een stempel ontvangen.

De volgende Kinderkaravaan is op:
zondag 19 maart om 11.00 uur in Overasselt.

Pastor Marieke Drent

Voor evenementen en foto's van onze jeugd- en jongerenactiviteiten:

 www.facebook.com/parochiedetwaalfapostelen

THEMA-AVOND: WAT BEZIELT JOU?

Uitnodiging voor alle ouders van communicanten en vormelingen in onze parochie.

Uw kind gaat de eerste communie of het vormsel doen en ieder kind neemt bij deze stap zichzelf mee. Zijn of haar eigen talenten maar ook vragen. Kinderen van vandaag worden ook wel kinderen van de keuzestress genoemd. Er wordt zoveel van ze verwacht. "Hoe moeten ze nu de juiste keuzes maken, er zijn er zoveel?"

Al snel wordt dus van kinderen verwacht dat ze kunnen nadenken over wat hen beweegt (bezielt), waar hun talenten liggen, zodat ze die kunnen ontwikkelen.

Als voorbeeld: aan de vormelingen is gevraagd waar ze bang voor zijn. Een van de vormelingen antwoordde dat ze later niet zou kunnen doen wat ze leuk vindt.

WAAR KOMEN KEUZES DIE JE MAAKT VANDAAN?

HOE DEEL JE WAT JE IN JE HEBT?

HOE BLIJF JE DICHT BIJ JEZELF?

Om deze vragen voor je kind te kunnen beantwoorden is het misschien goed om deze vragen eerst zelf te beantwoorden.

Tijdens deze avond staan we hier bij stil. Met een franciscaanse inslag probeer ik u mee te nemen naar uw eigen bezieling.

Ik zie u graag op deze thema-avond op 14 maart a.s. van 20.30 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw te Overasselt, Willem Alexanderstraat 1. De avond zal bestaan uit een inleiding, waarna we in gesprek gaan over het onderwerp.

Graag tot dan!

Pastor Marieke Drent



MACHT EN ONMACHT VAN DE MEDIA

De invloed en macht van de media op het sociaal-maatschappelijke, politieke en individuele leven zijn groot. Maar wat verstaan wij onder 'de media' en hoe beïnvloeden zij ons? Hoe zijn de media zelf onderhevig aan allerlei invloeden van sociale, economische en tegenwoordig vooral technologische aard? Aanvankelijk was er sprake van onafhankelijke en kritische journalistiek via de traditionele media. Nu is er steeds meer sprake van informatiestromen, afkomstig van al dan niet kritisch publiek via internet en sociale media (facebook, twitter e.d.). Hoe we deze ontwikkeling moeten duiden komt in vier avonden met de volgende vier thema's aan de orde:

2 MAART 2017:

Het mediatijdperk - facetten van een alledaags fenomeen.

Spreker: prof. dr. Joan Hemels, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam.

9 MAART 2017:

Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden.

Spreker: prof. dr. Ciano Aydin, hoogleraar ethiek van de technologie, Universiteit van Twente.

16 MAART 2017:

Media onafhankelijk?

Spreker: dr. Huub Evers, publicist media-ethiek en interculturele journalistiek.

23 MAART 2017:

Media als vierde macht.

Spreker: dr. Remko van Broekhoven, politiek filosoof en docent aan de School voor Journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Plaats: Zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, Prof. Molkenboerstraat 5.

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.

Entree: € 7,-

Informatie: www.albertinumgenootschap.nl

WOORDZOEKER "JOS VAN MINDERHOUT"

L	I	C	H	T	E	N	V	O	O	R	D	E	D	G			
W	I	J	D	E	N	E	R	A	H	T	S	R	E	K	E		
L	I	J	A	N	E	D	I	J	E	H	R	E	T	D	I	J	D
E	S	C	H	E	N	K	I	N	G	E	N	E	K	R			
B	A	T	E	N	B	U	R	G	K	R	A	O	Z	E			
A	M	I	A	A	M	S	T	E	R	H	E	R	O	V			
J	O	S	V	A	N	M	I	N	D	E	R	B	L	E			
F	E	I	T	C	A	Z	N	K	A	R	H	K	D	N			
K	R	U	I	S	P	U	N	T	M	N	O	T	E	R			
T	E	Z	N	I	F	T	R	I	K	E	U	S	R	K			
F	R	A	N	C	T	H	C	E	N	N	T	A	P	©			

Als alle onderstaande woorden in deze woordzoeker op de juiste plaats zijn weggestreept (horizontaal, verticaal, diagonaal, achterstevoren, door elkaar of soms met een "bochtje"), blijft er maar één woordje over, dat zeker op Jos van Minderhout van toepassing is.

Probeer u ook eens uit te zoeken, wat de gegeven woordjes met Jos van Minderhout te maken hebben:

Actie	Kijkzolder
Actief	Knecht
Aimabel	Kruispunt
Amsterdam	Lichtenvoorde
Batenburg	Minderbroeders
Bergharen	Niftrik
Franciscaan	Pastor
Gedreven	R.K.
Haren	Schenkingen
Hernen	Terheijden
Inzet	Wijchen
Jos van Minderhout	Wijden
Kerk	Zieke
Kerst	

Leo Bijmans

SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUM

Op zaterdag 1 april, bij het ochtendgloren om zeven uur 's morgens, treedt de Schola Cantorum Karolus Magnus voor de tiende keer op met gregoriaanse gezangen van St. Walrick en de Paastijd, bij de kapel en de ruïne van St. Walrick (in het bos tegenover het restaurant).

Een indrukwekkend en spiritueel gebeuren midden in de natuur. Welkom! Koos Leemker

DE WEEGBREE ZOEKT VRIJWILLIGERS

BENT U DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?

Iedere maandagmorgen vindt er een oecumenische viering plaats in de ontmoetingsruimte het Rozenblad in verpleeghuis de Weegbree. Een gezamenlijk moment in de week van bezinning en ontmoeting voor alle bewoners in huis die daar prijs op stellen. In de Weegbree wonen mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen omdat zij getroffen zijn door een vorm van dementie en onder andere ondersteuning nodig hebben bij het structureren van hun dagelijkse bezigheden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op maandagmorgen van 9.45 tot 12.00 uur beschikbaar zijn en de bestaande groep van vrijwilligers kunnen versterken. Ondersteuning is nodig bij het ophalen van de bewoners van de huiskamer waar zij wonen, het zo nodig hulp bieden tijdens de viering, bij het koffiedrinken en het vervolgens weer terugbrengen naar ieders eigen (huis)kamer. Na het opruimen van het Rozenblad drinken we samen nog een kopje koffie en kijken we terug op hoe een en ander verlopen is. Heeft u interesse en bent u in de gelegenheid om ons te helpen dan kunt u voor vragen of een kennismakingsgesprek terecht bij één van de volgende personen:

Wendy Lodder, activiteitenbegeleider
Marieke Meek, geestelijk verzorger
Tel. 024 - 6492700

CENTRUM VOOR PAROCHIESPIRITUALITEIT

BEZINNINGSBIJENKOMST OP 16 MAART OVER DE KRACHT VAN KWETSBARE MENSEN

Lezing door Manon Vanderkaa.

Op donderdagmiddag 16 maart 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een lezing over de kracht van kwetsbare mensen. Zijn kwetsbare mensen, waaronder ouderen, waardevol voor kerk en samenleving?

Het is en blijft een actueel thema, met name in de discussie over wat men noemt "voltooid leven." De lezing wordt gegeven door Manon Vanderkaa. Zij is directeur van de grootste seniorenorganisatie van Nederland, de Unie KBO en voormalig directeur van Mensen met een Missie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag:
www.parochiespiritualiteit.org

VASTENACTIE

DIT IS EEN PROJECT VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN IN WIJCHEN.

Het Casey's Home ligt in Ikiliwindi, in de South West Region van Kameroen. Hier krijgen lichamelijk gehandicapte kinderen zorg, revalidatie en onderwijs. Het is een project van de Casey Troy Foundation in Nederland en de Casey Association in Kameroen. Samen willen we ook gehandicapte kinderen kansen geven in Kameroen. Het Casey's Home ligt in het hoger gelegen deel van Ikiliwindi. Sinds januari 2016 komt er geen water meer uit de waterleiding! Dat betekent dat het water gehaald moet worden uit een riviertje. Water om te drinken, groenten te wassen en voor de toiletten. De kinderen in het Casey's Home kunnen niet zelf naar de rivier om te badden en water te halen. De douches en toiletten in het Casey's Home kunnen niet gebruikt worden, want de watertank die we hebben, en die normaliter aangesloten was op de waterleiding, is leeg. Dat betekent niet alleen heel veel werk voor de medewerkers en vrijwilligers, maar ook diarree en andere ziektes. Een 'borehole' zorgt voor schoon water. Het schone water wordt naar boven gepompt door een, op energie van zonnepanelen aangedreven, pomp. Het water gaat met een leiding naar de watertank bij het Casey's Home, maar ook naar een plaats in het dorp waar een aftappunt komt voor schoon water voor alle inwoners van Ikiliwindi. Het water halen uit het riviertje, wat in het hete seizoen zelfs vrijwel leeg is, is dan niet meer nodig. De kinderen kunnen weer douchen en toiletten kunnen weer gebruikt worden. Maar het belangrijkste is dat er schoon water is om te drinken en te gebruiken bij het koken! Voor de kinderen in het Casey's Home, maar alle inwoners van dit deel van Ikiliwindi kunnen gebruik maken van dit prachtige project!

De kosten van dit project worden begroot op:

Aanleg 'borehole', installatie pomp en aanleg leidingen	14.140,00
Zonnepanelen	7.455,00
Aanleg watertank en aftappunt met diverse kranen	2.615,00
Scholing en voorlichting	685,00
Administratiekosten (Cameroon)	505,00
Totaal	25.400,00

Helpt u ons mee om de mensen in Ikiliwindi schoon drinkwater te geven?! In de periode van 2 tot en met 15 april 2017 wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk om bij u aan huis te komen. Maar het lukt niet om in alle wijken, straten collectanten te vinden die bereid zijn om te helpen. Mocht dit in uw wijk/straat het geval zijn, wilt u dan het zakje mee naar de kerk nemen en deponeren in de daarvoor bestemde bus, in de brievenbus van het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen, of in de brievenbus van uw eigen kerk.

Op donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur wordt voor collectanten en overige belangstellenden een informatieavond gehouden. Deze informatieavond vindt plaats in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen. Eenieder is van harte welkom.

Wij hopen dat wij met uw hulp het benodigde bedrag bij elkaar kunnen krijgen om de mensen in Ikiliwindi schoon drinkwater te geven en water om te koken. Zonder water kan er niemand en niets groeien.

Parochiële Werkgroep Vastenactie

VASTENMAALTIJDEN

Voor de achtste keer op rij organiseert de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt op de pastorie van Overasselt de vastenmaaltijden. Deze worden gehouden op vrijdagavond, te beginnen op 3 maart 2017 om 18.00 uur. Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen.

Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het Vastenproject van dit jaar: een nieuwe waterpomp op zonne-energie voor de Casey Troy Foundation in Kameroen.

Maar wij hopen dat u minstens € 5,- doneert voor dit goede doel.

In 2015 heeft parochie De Twaalf Apostelen voor deze stichting, tijdens de Vastenactie een studiecentrum ingericht. Dit is in de zomer van 2016 feestelijk geopend.

We willen proberen zes avonden te vullen en daar zoeken we nog een of twee personen voor die het prachtig vinden om voor zo'n goed doel de maaltijd te willen verzorgen.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mw. Loes Bloo, tel: 024-6222884. Inlichtingen bij Leo van Oss, tel: 024-3582811.



*Wat is er toch veel te horen.
Soms klinkt het lief, soms pijnigt het de oren.
We worden door de "slechte" wereld overrompeld.
We vergeten het goede; dat schijnt ondergedompeld.
We zijn toch voor het goede uitverkoren?*

*Met optimisme het nieuwe jaar ingegaan,
In goedheid voor elkaar klaar staan.
Natuurlijk kunnen we niet alles dwingen,
maar ook het goede moeten we bezingen
en zo in het Paas-Halleluja opgaan.*

Toon van Duifhuizen

**HEB JIJ DAT OOK, DAT JE HOREN EN LUISTEREN KUNT.
DAT IS TOCH EEN WONDER.**

Twee oren die constant geluiden opvangen. Dat is al heel bijzonder. Maar dat is nog niet echt horen, luisteren. Nee, ik bedoel niet van die oren, die een kakafonie aan geluid, achtergrond geluid, straatgeluid opvangen. Daar word je helemaal horendol van. Twee oren, die selecteren kunnen, die naar iets, of iemand luisteren willen, zodat jij weet wat de ander je zeggen wil.

Twee oren die het leven beluisteren, het leven van je geliefde, van je demeterende vader, van een feestvierende vriendenkring, van rouwende familieleden, van vreemde geluiden in de verte, die horen kunnen wat de ander ten diepste beweegt. Een oma die met groot geduld naar de verhalen van haar kleindochter kan luisteren en meer hoort dan zij zeggen wil. Een jongen, een meisje, dat met opzuigende, verbazende, verliefde ogen het bijzondere van de ander ziet, zo dat het hart er van trilt en de adem stukt.

Twee oren die de beelden horen van ellende, oorlog, de honger. Het is pas luisteren, als je ook de afschuw gaat beluisteren waarin mensen verkeren. Oren die de dood zien, de vernietiging, de walging omdat de heersers geen genade kennen, alleen hun macht. Oren, die het verdriet horen in het verhaal van een lachende man, die het verlangen horen van mensen naar geluk.

Twee oren die gespitst luisteren naar de sterrenhemel, die met open oren in de natuur luisteren naar de geluiden van de schepping, het waaien en ritselen van bladeren, het geroep van nachtegaal, van de hond en koe, van storm, bliksem en donderbui. Als je echt stil luistert, hoor je de schepping, kun je de Schepper horen. De Schepper, die jou de aarde, de hemel en de mensen heeft gegeven om er samen voor te zorgen en er gelukkig mee worden.

Het is toch een wonder, dat je horen, luisteren kunt!

Jos van Minderhout †

AFSCHEID

Nog op vrijdag 13 januari mailde Jos van Minderhout om de redactievergadering voor samenstelling van de H. Judocuspagina van de Apostelbode te houden op 1 februari in zijn appartement in Rivo Torto op Alverna. Toen de contactraad bij oprichting van de Apostelbode vrijwilligers vroeg om een lokale redactie te vormen, was Jos de eerste die zich aanmeldde, hoewel hij de voorkeur er aan gaf het al decennialang bestaande goed functionerende parochieblad "Onder Ons" te handhaven. Toen dat bestuurlijk geen haalbare zaak was zette hij zich volledig in om te helpen elke maand een waardevolle bijdrage te leveren. Niet alleen was zijn inbreng groot en inspirerend, maar hij zette ook de andere redactieleden aan veel zorg te besteden aan de communicatie met de leden van onze geloofsgemeenschap. Halverwege 2016 kwam Jos met een serie over het wonder van de zintuigen en deze serie loopt nog enkele maanden door. Begin januari van dit jaar stuurde hij al het concept van een nieuwe zesdelige serie over "Godsgeschenken". We zullen dus vrijwel geheel het jaar 2017 nog van zijn bijdragen kunnen genieten. Terwijl je dan midden in het lezen van zijn filosofische beschouwingen zit, komt daar het bericht van zijn overlijden op 15 januari. Natuurlijk wisten we dat zijn gezondheid slechter werd en we wisten hoe zwaar het hem viel steeds te moeten inleveren, maar zijn geest bleef tot het laatst sprankelend. Bedankt Jos voor wat je voor de geloofsgemeenschap van de H. Judocus hebt betekend. Pastor Annemarie Gooiker gaat de plaats van Jos innemen.
Vrede en alle goeds!

Lokale redactie H. Judocus Hernen/Leur
Marijke Reijnen, Toon van Duifhuizen
& Annemarie Gooiker

VORMSEL

Op 1 april is om 17.00 uur de vormselviering in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Vanuit onze gemeenschap gaan drie jongens het sacrament van de geest ontvangen en wel: Joost Loeffen, Miel Jansen en Sill Janssen. Zij sloten zich aan voor de voorbereidingen bij drie jongeren uit Bergharen, één uit Batenburg en zo'n 25 uit Wijchen, Woezik en Alverna. Pastor Annemarie, pastor Marieke en pastoor Martin hebben met de gastouders de jongeren door het project heen begeleid. Een bezoek aan het klooster in Megen, een M25-project en een Palmzaterdag met jongeren uit het bisdom staan nog op de kalender. Kortom: een druk, maar ook afwisse-

lend programma. De vormelingen en hun ouders komen er niet onderuit, dat we in onze parochie van alles voor deze doelgroep ondernemen. We wensen de jongens uit ons dorp nog een paar gezellige weken toe richting het vormsel!

OUDERENVIERING

Op 7 maart zien we elkaar weer op de dinsdagmorgen om 10.00 uur in de Mijlpaal. Samen bidden, danken, delen en daarna ontmoeting bij de koffie en thee. U bent van harte welkom om daarbij te zijn!

KOREN

Het is toch allemaal wat als het onze eigen koren betreft! Vanaf de kerst is Peter van Est, organist van het parochieel zangkoor, ziek geworden, geopereerd en herstellende. En sinds 1 januari heeft Voice geen dirigent meer. En aangezien we tot aan de zomer deze beide koren ingepland hadden in al onze kerkdiensten, hebben we nu een probleem. We hebben veel koren in De Twaalf Apostelen, maar de meesten daarvan hebben tot eind 2017 de korenplanning rond in hun eigen kerken. Met moeite zal er dus nog

een invalkoor geregeld kunnen gaan worden op de korte termijn. Het parochieel zangkoor doet haar best om de zondagen a capella te zingen en voor bijzondere vieringen een dirigent/organist te vinden. Op de zaterdagen zal pastor Annemarie voorlopig de samenzang inzetten. Voice heeft aangegeven per 1 september weer een dirigent te hebben. Wij zijn natuurlijk best wel verwend geweest met elk weekend een koor. Laten we hoop houden, dat dit een tijdelijk probleem is. Er wordt in ieder geval van alle kanten aan gewerkt om het op te lossen.

MISINTENTIES

4 maart: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Annie van der Aa-van Casteren.

12 maart: -

18 maart: Anny de Wildt-Heijmans, Jo Peters-van Lubeek, Frans Peters en familie.

26 maart: Wim en Gon Hebing, Riet van Duifhuizen-Rutten.

1 april: Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie.



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

GLAS-IN-LOODRAMEN KERK

Omdat een kerkgebouw als het onze voortdurend onderhoud nodig heeft om in stand te kunnen worden gehouden, is er in 2016 opnieuw een subsidie aangevraagd en toegekend op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De subsidie loopt tot februari 2022 en bedraagt 50% van het begrote instandhoudingsbedrag.

We zijn begonnen met het renoveren van de glas-in-loodramen. Enkele ramen bevinden zich momenteel bij Glasbewerkingsbedrijf Brabant (GBB), maar mogelijk zijn ze bij het verschijnen van deze Apostelbode al klaar en teruggeplaatst. Twee ramen in de zijbeuk aan de kerkhofzijde konden vorig jaar al door GBB worden geres-taureerd, dankzij onder meer een gift van een parochiaan. Wij willen de schenker hiervoor heel hartelijk danken.

De contactraad

cert op de jubileumavond, de schenking van de gemeente Heumen en van diverse giften van bezoekers van de receptie en van parochianen. Medio februari is het bankje vlakbij de kerk op het kerkhof geplaatst.

De contactraad

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA

Op Witte Donderdag (13 april) om 20.30 uur kunt u een prachtig concert bijwonen in de Antonius Abtkerk in Overasselt. Het ensemble Intervalli (o.a. bekend van een indrukwekkend kerstconcert in Overasselt, zo'n drie jaar geleden) zal de Lamentaties van Jeremias voor Witte Donderdag, gecomponeerd door Orlandus Lassus, ten gehore brengen afgewisseld met de passende gregoriaanse responsoria en meditatieve teksten.

Op Goede Vrijdag (14 april) om 19.00 uur zal het ensemble opnieuw optreden tijdens de viering waarvan de teksten worden verzorgd door de avondwakegroep. Dan worden de Lamentaties voor Goede Vrijdag gezongen. Ook nu weer van Orlandus Lassus, een van de beroemdste componisten van zijn tijd. Zeer de moeite waard en een mooie voorbereiding op het Paasfeest.

In Apostelbode nr 3 kunt u uitgebreide informatie verwachten over deze bijzondere evenementen.

Erik Dyckhoff

Vieringschema

25 februari / 26 februari
• 8e zondag door het jaar

04 maart / 05 maart
• 1e zondag veertigdagentijd
• Vastenactie

11 maart / 12 maart
• 2e zondag veertigdagentijd
• Vastenactie

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 49,14-15 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 4,1-5 ✨ Evangelie: Mt. 6,24-34	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7 ✨ Tweede lezing: Rom. 5,12-19 ✨ Evangelie: Mt. 4,1-11	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a ✨ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10 ✨ Evangelie: Mt. 17,1-9
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang <i>Voor aanvang</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers <i>Na afloop</i>	zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor Ton van Balveren	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen
 H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ton van Balveren	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes
 H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
 H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.30 Carnavalsviering Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Carnavalsviering Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	zondag 10.00 Carnavalsviering Parochieel Zangkoor/ New Challenge Aloys van Velthoven	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
 H. Victor Batenburg	zondag 11.00 Carnavalsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
 H. Anna Bergharen	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Jack Leo
 H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Carnavalsviering Gelegenheidskoor / MuzAnna Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema

18 maart / 19 maart

• 3e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

25 maart / 26 maart

• 4e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

01 april / 02 april

• 5e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Ex. 17,3-7 ✨ Tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8 ✨ Evangelie: Joh. 4,5-42	lezingen ^② ✨ Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a ✨ Tweede lezing: Ef. 5,8-14 ✨ Evangelie: Joh. 9,1-41	lezingen ^③ ✨ Eerste lezing: Ez. 37,12-14 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,8-11 ✨ Evangelie: Mt. 4,1-11
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang <i>Voor aanvang</i>
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ton van Balveren	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Ton van Balveren	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers <i>Na afloop</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Feest H. Jozef</i> Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Kennismaking Communicanten</i> Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> <i>Kennismaking Communicanten & Vormelingen</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkoor Paschalis Marieke Drent	zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> <i>Kennismaking Communicanten & Vormelingen</i> Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 H. Georgius Heumen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> <i>Kennismaking Communicanten & Vormelingen</i> Par. Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
 H. Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Jack Leo	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker
 H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
woensdag 01 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.
zaterdag 01 april	17.00 uur	Vormselviering. Familiekoor. Vormheer Ron van den Hout / Martin Claes / Marieke Drent.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 10 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Paschalis Baylon | Woezik

woensdag 01 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Cees Janssen.
vrijdag 03 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Cees Janssen.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 maart	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 24 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Cees Janssen.
------------------	-----------	---

H. Antonius Abt | Nederasselt

woensdag 01 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Aloys van Velthoven.
-------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 27 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
woensdag 01 maart	16.00 uur	Aswoensdagviering. Samenzang. Aloys van Velthoven.
maandag 13 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 27 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
zaterdag 01 april	19.00 uur	Vormselviering. Gelegenheidskoor. Vormheer Ron van den Hout / Aloys van Velthoven / Marieke Drent.



De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 maart	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Georgius | Heumen

woensdag 01 maart	14.00 uur	Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Aloys van Velthoven.
-------------------	-----------	---

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 februari	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
woensdag 01 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Hennie Witsiers.
dinsdag 28 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

woensdag 01 maart	10.00 uur	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Annemarie Gooiker.
vrijdag 03 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



H. Judocus | Hernen

woensdag 01 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Annemarie Gooiker.
dinsdag 04 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 07 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
------------------	-----------	------------------------------------

Kerkje | Leur

zondag 26 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De viering op de tweede vrijdag in februari had een bijzonder karakter. Tijdens deze viering heeft Hennie Witsiers aan één van onze kerkgangers de ziekenzalving gegeven en dat was een bijzonder en warm gebeuren.
- De paasviering voor ouderen is op dinsdag 11 april om 14.00 uur. De precieze invulling van de tijden van de vieringen in de Goede Week en met Pasen is bijna rond. Volgende keer meer hierover.
- In onze kerk hebben enkele dames (een beetje) opruiming gehouden en dan blijkt dat er op diverse plaatsen spullen liggen die niet meer gebruikt worden. De vrijgekomen ruimte is overigens al wel weer gevuld. Gevolg is dat we een grote partij insteekhoezen en mappen over hebben. Voor onze collega-kerken geldt: wie het eerst keert, ...
- Naast opruimen in de kerk komt ook de grote schoonmaak er weer aan. Die wordt altijd uitgevoerd in twee etappes. Dit keer begint een kleine ploeg gewapend met spinnenjagers/ragebollen op vrijdagavond 31 maart om de 'bovenkant' van ons gebouw schoon te krijgen. Op zaterdag 1 april (en dat is heel serieus) wordt de rest gedaan vanaf 09.30 uur. Voor een broodje rond de middag wordt gezorgd en de gezelligheid ontstaat gewoonlijk spontaan. Wilt u helpen, van harte welkom!
- In tegenstelling tot eerdere berichten is ons

vrijwilligersfeest niet op 23 april. De definitieve datum is zondag 6 mei.

Vanuit de contactraad hadden we graag hulp gehad bij de organisatie, maar die vonden we niet. Nu is een locatie gevonden die ons een deel van het werk uit handen neemt. Binnenkort volgt de uitnodiging en tot die tijd hangt er nog een verrassing in de lucht. Het is wel goed om op deze dag de tijd tussen middagdutje en 'Boer zoekt vrouw' vrij te houden.

- Het collecteseizoen is al weer begonnen en dan is steeds weer de vraag of je voldoende mensen kunt vinden voor dit werk. We weten dat velen uit onze kerkgemeenschap collecteren voor diverse organisaties. Mocht u denken, dat wil ik ook wel doen, dan kunt u het Reumafonds helpen in de week van 13 maart. U kunt mij bellen op 06-50265160. Bij voorbaat dank!

- De contactraad vergadert de komende tijd op 7 maart en 18 april.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we in onze Emmanuelkerk thee en koffie. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staan de deuren van onze herberg wijd open. Iedereen is welkom, het is er gezellig en breng gerust nog iemand mee!! De eerstvolgende data zijn 1 en 15 maart en 5 en 19 april.



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 10 januari kwamen de volgende punten aan de orde:

- In 2017 is de eerste communie op 21 mei in Balgoij. Er doen zes kinderen uit Balgoij aan mee en twee kinderen uit Nederasselt. Zij hebben de tweede bijeenkomst reeds gehad.
- Op 1 april wordt het vormsel toegediend in Overasselt. Vrijdag 13 januari is de eerste bijeenkomst geweest. Heumen, Overasselt en Nederasselt werken samen bij het toedienen van het vormsel. Er zijn dertien kinderen die meedoen. Uit Balgoij zijn in 2017 geen vormelingen.
- De sacristie is voor een deel opgeknapt. Er is een nieuwe kast gemaakt voor de kleding van de priester en misdienaars. De deuren en de overige kasten zijn geschilderd. Ook is er een nieuwe vloer in de werkkast gestort. Er moet nog nieuwe

vloerbedekking gelegd worden in de sacristie, dat gaat in het voorjaar gebeuren.

- De verlichting boven en op het altaar is gemaakt.
- De kasboeken van de kerk en van de Mariakapel over 2016 zijn afgesloten en goedgekeurd. Met dank aan de penningmeester.
- In het informatiekastje bij de kerk worden nu vanuit de contactraad de tijden van de diensten gepubliceerd.
- De nieuwe versie van het Onze Vader staat nog niet in de nieuwe uitvaartboekjes. In het parochiecentrum worden daar stickers voor gemaakt. Die zullen in de boekjes over de andere teksten worden geplakt.
- Volgende vergadering is op 28 februari 2017.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

De vergadering van 25 januari wordt geopend met een gedicht "Neem de tijd":

*Ja, neem 40 dagen de tijd
Om jezelf te ontmoeten
als een zwerver door de woestijn
Neem de tijd.*

*Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,
kracht te putten aan je bron,
Rondom je te kijken en te voelen,
dat niemand ooit alleen gaat.
Neem de tijd.*

*- Ja neem 40 dagen de tijd -
Om oog in oog te staan
Met wat jou beweegt en te voelen,
wat jouw woestijntocht kleur geeft.
Neem de tijd.*

*- Neem gerust jouw tijd -
Wel 40 dagen lang om te voelen:
Er zit meer in mij.
Licht daagt aan de horizon.*

- Martin Claes komt tijdelijk Bas van Dijk vervangen en zal later aanschuiven. Hij heeft maar een uurtje de tijd en had eerst nog andere verplichtingen.
- Op de actielijst staat nog een punt: het aanlichten van de kerk.
- Vanuit het parochiebestuur wordt gemeld:
 - De begrotingen zijn behandeld en op een enkel puntje na goedgekeurd.
 - Het gemengd koor van de Paschalis is gevraagd om 2e pinksterdag de gezangen te verzorgen tijdens de dienst op de Kapelberg in Bergharen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk.
- De kosten van de koren worden tegen het licht gehouden, wat de nodige discussie losmaakt. Een tijd geleden is al gevraagd of er een code is om van een internetsite kerkmuziek te kunnen downloaden.
- Door Marieke Drent wordt veel tijd gestoken in het jongerenwerk. En de kinderkaravaan is gestart in Hernen. Zij trekt de volgende keer naar Overasselt en op 27 mei naar de Woezik. De ballonnen die door de kinderen zijn opgelaten leveren geen gevaar op voor het milieu. Zij zijn biologisch afbreekbaar.
- Het Liturgisch Beraad is zijn werkzaamheden weer begonnen onder begeleiding van Aloys van Velthoven. Zij zijn meteen voortvarend van start gegaan. Voor de veertigdagentijd staat op het programma het nieuwe Onze Vader.

De contactraad

DAGJE UIT

Zoals ieder jaar gaan wij een dagje uit met de contactraad, stuurgroep en kosters van de Paschaliskerk. Deze keer brachten wij een bezoek aan het mooiste kerkje van Gelderland en wel de St. Willibrorduskerk te Vierakker.



Deze kerk behoort met de geloofsgemeenschappen van o.a. Zutphen en Lochem tot de parochie HH. Twaalf Apostelen. Midden in de natuur van het landgoed Suideras is deze kerk in 1870 gebouwd. Wij hebben daar de H. Mis bijgewoond. Na de koffie hadden we een rondleiding door deze prachtige kerk met het best bewaarde authentieke interieur van een dorpskerk uit die tijd. Vroeg op maakt hongerig, daarom was er in Doesburg een lunch voor ons gereserveerd met natuurlijk de bekende mosterdsoep als voorgerecht. Met een goedgevulde maag gingen wij weer op pad met "Charlotte" voor een historische stadswandeling in het centrum van Doesburg. Charlotte nam ons mee in de tijd van Doesburg rond 1900. Zeer de moeite waard, met mooie verhalen, anekdotes en bezienswaardigheden van deze stad. Onderweg werden we nog getrakteerd op een Doesburgsch kruidenbittertje. Na deze informatieve wandeling en een drankje gingen we weer op weg naar de Woezik. Daar hebben we nog gezellig nagepraat en een maaltijd genuttigd uit de Chinese keuken. Eenieder ging voldaan naar huis. Deze informele dag verstevigt de banden van onze mensen meer!

Els en Marijke



H. GEORGIUS - HEUMEN

BEZORGEN APOSTELBODE

De familie Poos uit Heumen heeft verschillende jaren het parochieblad 'De Apostelbode' rondgebracht. Per 1 januari jl. zijn ze gestopt met de bezorging. De contactraad wil de familie Poos bedanken voor haar inzet.



GEDACHTENIS AAN PIET SCHRAVEN

Op 18 januari hebben we in 'zijn' kerk, de Antonius Abtkerk te Wijchen, afscheid genomen van Piet.

Piet heb ik leren kennen toen ik, na mijn diakenwijding in september 1998 en mijn benoeming in de toenmalige parochie De Hoeksteen, in januari 1999 in de eerste uitvaart voorging. Ik was toen wel wat zenuwachtig met de gedachte: Wat zullen die twee acolieten (Piet en Ton Jansen) wel zeggen over de wijze waarop ik als nieuweling in de uitvaartdienst was voorgegaan? "Je hebt het netjes gedaan", was hun reactie. Ik was gerustgesteld, het ijs was gebroken en dat heb ik geweten. Vanaf dat moment klikte het tussen ons en dat heeft soms tot hilarische momenten geleid, welke vooral werden veroorzaakt door Piet. Menigmaal, met de deurklink van de sacristie in de hand om de dienst te beginnen, moest Piet zo nodig nog een opmerking maken, met name naar Ton toe, waarbij de tranen ons over de wangen rolden. Ton was altijd het gewillige slachtoffer van de humoristische opmerkingen van Piet, zonder dat hij daar enig weerwoord op had. Vele malen was dit het onderwerp van gesprek met Piet, als Jetty en ik bij hem op bezoek waren. Wat hebben we toch een mooie tijd samen gehad, was steeds zijn opmerking, maar die tijd is helaas voorbij. Piet, jij hebt voor de parochie veel betekend. En daar zijn wij als parochie je heel dankbaar voor. Ik heb



KOSTERS EN ACOLIETEN

Welke mannen of vrouwen willen deze werkgroep komen versterken? Met name voor uitvaarten zijn er nu te weinig acolieten. Van hen wordt verwacht dat ze helpen met de communie-uitreiking en de absoute (wijwater en wierook). Graag opgeven bij Michèl Willemse: michel.willemse@detwaalfapostelen.nl

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 7 februari hebben we periodiek overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het college van collectanten. Geconstateerd werd dat de collectanten zorgvuldig alle taken uitvoeren, waarvoor onze dank.
- Inzake het vitaliseringsproject hebben we eerst afgesproken te proberen in de komende Apostelbodes melding te maken van de voortgang. Vervolgens is gesproken over de doelgroep jeugd en jongeren. De contactraad wil de activiteiten die Marieke Drent aan het opzetten is zoveel mogelijk ondersteunen.

niet kunnen achterhalen hoelang Piet al koster en acoliet is geweest. Daarnaast was hij de man die jarenlang de Mariakapel verzorgde en ook het kerkhof opende en sloot. Vele malen, als hij het kerkhof wilde sluiten en er nog iemand was of net uit z'n werk aankwam om een graf te bezoeken, wachtte Piet en gaf de persoon alle tijd en sloot dan pas af.

Tijdens de ziekte van Fien, die lange tijd door Piet werd verzorgd, haar overlijden en zijn val, waarbij hij zijn heup brak, ging het allemaal wat minder. Maar ondanks dat, bleef Piet zo lang als het kon iedere week op donderdag de rozenkrans bidden.

Op zondag, na het bijwonen van de viering in de Abt, kwam Piet ten val en wel in zo'n mate dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar heeft hij op 8 januari de ziekenzegening ontvangen en afscheid genomen van zijn gezin. "Het was een superafscheid", zoals hij het zelf verwoordde. Daarna was er nauwelijks nog contact met hem mogelijk en is hij op 12 januari ingeslapen. We verliezen in Piet een zeer betrouwbaar iemand, die voor iedereen in de Abt klaar heeft gestaan. Een man met heel veel humor, die we zullen missen. Als ik dit schrijf is het 6 februari, de dag waarop Piet 91 jaar geworden zou zijn. Piet ruste in vrede.
Pastor Cees Janssen

NIEUW COMMUNIEPROJECT

Marieke Drent, pastoraal werker jeugd- en jongeren, heeft samen met ouders en vrijwilligers een nieuw project opgezet ter voorbereiding van de eerste communie.

Dit keer was alle aandacht voor de doop.

GEDOOPT

29 januari: Merlijn van Geffen



- De verdeling van de vrijwilligersbijdragen over acht clusters werkt goed, daarom wil de contactraad voor 2017 en 2018 dezelfde clusterindeling hanteren. Enkele clusters willen jaarlijks een vrijwilligersactiviteit, de andere zullen het pas in 2018 gaan organiseren.
- Zondag 5 februari was de eerste keer dat er voor de heilige mis gelegenheid was om koffie en/of thee te drinken. De contactraad heeft besloten voorlopig elke eerste zondag van de maand de mensen in de gelegenheid te stellen elkaar voor de mis te ontmoeten. De eerstvolgende keer dus op 5 maart 10.30 uur.
De contactraad

VITALISEREN IN STAPPEN

Dit is de eerste aflevering van het stappenplan inzake vitalisering. In het volgende nummer zal de contactraad haar stap naar de jongeren verduidelijken, de keer daarna over veranderingen in de samenleving.

"SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN"

De gevende liefde is hét kenmerk waardoor men mensen als zijn volgelingen herkent (Joh. 13,35). Hoe willen wij als christenen herkend en herinnerd worden? Zoals in de schrift staat: de gevende liefde is ons kenmerk! Aandacht en liefde zouden we tegenwoordig zeggen. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder.

Wij als contactraad Antonius Abt hebben dit als een van onze speerpunten gemaakt in het kader van de vitalisering van onze geloofsgemeenschap.

NAASTENLIEFDE

Kerkelijk noemen we dit "naasteliefde". Politiek wordt dit vaak "mantelzorg" genoemd. Naasteliefde houdt echter meer in en heeft een andere inhoud dan mantelzorg. Naasteliefde is naast mantelzorg ook zorg voor mensen die niet direct in onze omgeving verkeren. We denken bijvoorbeeld aan ziekenpastoraat, de St. Vincentiusvereniging, avondwake en Vastenactie.

Tellen we in onze Antonius Abt het aantal medewerkers voor allerlei vormen van naasteliefde dan komen we op ongeveer twintig parochianen. Een zware taak voor een klein aantal.

ANDERE VORMEN

Als Nederlanders zijn we sterk in naasteliefde. We geven aan sportverenigingen, voedselbank, jeugdactiviteiten, ouderenbezoek (de Zonnebloem), de Vastenactie, tv-acties etc etc. Naasteliefde en aandacht zijn diepgeworteld in de Wijchense en Nederlandse samenleving.



GEEN WOORDEN, MAAR DADEN

De nieuwe bisschop noemt dit "diaconie" en besteedt in zijn beleidsplan van oktober 2016 een hele pagina aan dit onderwerp. Hij geeft daarmee het belang aan van naasteliefde.

Mooie woorden zijn goed, maar daden zijn beter. De uitdaging is: wat zal onze rol kunnen zijn? Wij vragen dus: Hoe maken we dit versleten woord weer eigentijds en aanspreekbaar? En hoe kunnen we dit weer in ons leven toelaten in deze drukke tijd? Maar vooral: hoe kunnen we verder leven als een sterke en solidaire geloofsgemeenschap die openstaat voor onze medemens? Wij gaan de uitdaging aan. U ook?

Namens de contactraad, Marium Lahm



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Een tweetal verslagen van het parochiebestuur worden voor kennisgeving aangenomen.
- De door ons ingediende begroting voor het jaar 2017 is goedgekeurd. Deze heeft betrekking op de jaarlijkse onderhoudskosten gebouwen.
- De kersttijd is geëvalueerd. De viering van de kerstavond is goed bezocht. Deze viering was onrustig tengevolge van een parochiaan die bij binnenkomst niet goed werd. Daarbij waren twee ambulances aanwezig. Deze situatie was tijdens de viering goed te merken. Betrokken parochiaan is inmiddels thuis en het gaat naar omstandigheden met hem goed. De viering op tweede kerstdag werd minder bezocht. Ons Gemengd Koor heeft beide vieringen met mooie liederen/gezangen goed ondersteund. De viering met oudjaar was zeer minimaal bezocht, ondanks de goede teksten die voor deze viering werden gebruikt. Wij willen de parochianen uitnodigen om in deze mooie tijd ook meer mee te doen.

- Een vooruitblik op de vieringen van de komende tijd:
 - Op Aswoensdag is de viering om 19.00 uur.
 - Op Palmzondag wordt de palm gewijd in de viering van 09.30 uur.
 - Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag is er in deze kerk geen viering.
 - In de viering van eerste paasdag zal het licht aan de paaskaars ontstoken worden en vieren we de verrijzenis van de Heer. Deze viering is om 09.30 uur. Wij nodigen iedereen uit om deze viering bij te wonen.
 - De paaskaars (symbolen vredesduif en regenboog) is uitgezocht en wordt besteld.
 - Er is aandacht voor de Kinderkaravaan geweest. Voor de eerste keer is er een brief bezorgd bij de kinderen van 8 tot 12 jaar. Er heeft geen enkel kind uit onze geloofsgemeenschap deelgenomen. Dit is heel jammer. Wij hopen dat er toch kinderen een volgende keer wel meedoen. Voor de volgende maanden is het programma als

volgt:
19 maart 2017 om 11.00 uur in Overasselt;
27 mei 2017 om 19.00 uur in de Woezik;
8 juli 2017 om 19.00 uur op de Kapelberg te Bergharen.

- In de veertigdagentijd zal er aandacht besteed worden aan het Onze Vader. Iedere zondag zal er een gedeelte uitgelegd en nader besproken worden.
- Er is aandacht besteed aan de graven op het kerkhof.
De contactraad



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HERDENKING ANTOON DE WERD

Met het overlijden van Antoon de Werd is Niftrik een grote persoonlijkheid verloren. Daarom denken wij deze bijzondere persoon.

Antoon de Werd werd geboren te Niftrik op 4 juni 1934 en overleed in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op 7 februari 2017.

Antoon is altijd vrijgezel geweest en heeft in het ouderlijk huis gewoond, waar ook zijn broer met zijn gezin woonde. Hij heeft een goede verzorging gehad van zijn schoonzus.

Na een langdurige ziekteperiode is Antoon omringd door zijn familieleden rustig ingeslapen.

Ondanks dat hij wist ongeneeslijk ziek te zijn, probeerde hij van zijn leven nog zoveel mogelijk te maken.

Zijn belangstelling, vriendelijkheid en gastvrijheid voor zijn familie en vele anderen bleef hij behouden. De

vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte waardeerde hij zeer. Hij had graag mensen om zich heen.

Antoon heeft tijdens zijn werkzame leven hard gewerkt. Zijn arbeidzame leven is hij begonnen als bakkersknecht in Niftrik, waar hij veel contact had met de mensen, omdat hij het brood aan huis bezorgde. Op advies van zijn baas is hij bij een andere bakker in Nijmegen gaan werken



om daar het bakkersvak uitgebreider te kunnen leren. Deze overgang viel voor hem niet mee, omdat hij de contacten met mensen miste. Hij heeft ontslag genomen en is teruggegaan naar de boerderij en is daar gaan werken. Hij wist daarnaast ook van de gezellige dingen van het leven te genieten. In zijn vrije tijd legde Antoon graag een kaartje (rikken). De laatste jaren heeft hij dit heel veel gedaan.

Op zijn eigen verzoek is zijn afscheid gevierd met een eucharistieviering in de voor hem zo dierbare kerk van Sint-Damianus te Niftrik. Voor de parochie van Sint-Damianus is hij ook zeer actief geweest als lid van het kerkbestuur en als lid van het parochieel zangkoor. Van dit koor is hij heel lang een trouw lid geweest en hij was een aantal jaren het enige mannelijk lid.

Antoon is heel trouw gebleven aan het geloof dat hij van huis uit had meegekregen.

Moge hij de rust vinden in de Heer die hij liefhad en waarin hij rotsvast geloofde.

De contactraad van de geloofsgemeenschap Sint-Damianus dankt Antoon de Werd voor zijn inzet en toewijding voor het voormalige kerkbestuur en voor zijn zangtalenten bij ons koor.

Wij wensen de familie De Werd heel veel sterkte toe.
De contactraad



H. JOZEFKERK - ALVERNA

AFSCHEID BAS VAN DIJK

Op 14 januari heeft Bas van Dijk in een eucharistieviering afscheid genomen van Alverna. Bas werd door enkele vrijwilligers, waar hij nauw mee samenwerkte, bedankt voor zijn inzet op Alverna. Zoals hij zelf ook aangaf was het in het begin even wennen, maar nadat het ijs gebroken was liep de samenwerking goed. Na de viering werd er goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Bas te nemen.

Namens heel Alverna wensen wij Bas veel succes bij zijn nieuwe werkzaamheden.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Dit betreft een samenvatting van hetgeen besproken is in de vergaderingen in het tweede half jaar van 2016 en januari 2017.

- De gemeente heeft aangegeven alleen nog het groenafval van het kerkhof op te halen als er geen afval van particulieren bij ligt. Aangezien het voor Alverna belangrijk is, dat de gemeente het op blijft halen, was het noodzakelijk dat er een ruimte afgezet werd die alleen toegankelijk is voor de kerkhofgroep. Het is jammer dat het op deze manier moet, omdat het geen verfraaiing van de omgeving van de kerk is. Ook was het vervelend dat tijdens het zetten van de afrastering de poort door iemand meegenomen is. Gelukkig heeft de technische commissie samen met de kerkhofgroep de afrastering kunnen plaatsen. We hopen dat de gemeente het afval gratis blijft ophalen.
- Van het parochiebestuur ontvangen wij jaarlijks het financieel verslag van Alverna. Omdat er in Alverna veel vrijwilligers zijn en het onderhoud aan de kerk laag is zijn de uitgaven onder het gemiddelde. De inkomsten van Alverna zijn gemiddeld ten opzichte van andere geloofsgemeenschappen.
- Het beleidsplan dat de nieuwe bisschop geschreven heeft - Samen bouwen in vertrouwen - wordt doorgenomen. Vanuit Alverna zullen wij er aan meewerken om het mee uit voeren.
- De contactraad vindt het jammer dat er geen aanmeldingen zijn van communicanten in 2017. Er

wordt besproken wat we er aan kunnen doen dat er in 2018 wel aanmeldingen zijn. Wel is het zo dat het vanuit de ouders en kinderen zelf moet komen en niet vanuit de contactraad. Er is wel een speurtocht in de kerk georganiseerd waarvan de indruk was dat de kinderen het leuk en leerzaam vonden.

- Jaarlijks wordt in de Apostelviering iemand onderscheiden die veel doet of gedaan heeft voor de parochie. Het is altijd moeilijk om iemand te kiezen, omdat er velen zijn die zich inzetten. Wij hebben Bertus van Haren voorgedragen, omdat hij zich jarenlang voor de kerk van Alverna ingezet heeft en nu nog. Zoals in een eerdere uitgave van de Apostelbode al is geschreven, werd Bertus onderscheiden met de Twaalf-Apostelenspel.

- De plaats van de kruisjes in de kerk wordt besproken, maar er wordt besloten de kruisjes op dezelfde plaats te laten. Wel zal de achtergrond veranderd worden.

- Omdat Bas van Dijk van het bisdom een verzoek heeft gekregen om elders werkzaamheden uit te voeren wordt Aloys van Velthoven voorlopig de eerst aanspreekbare pastor op Alverna. De eerste vergadering in 2017 is Aloys aanwezig en worden de zaken doorgenomen zoals wij gewend zijn het op Alverna te doen. Omdat het nog niet vaststaat hoelang Aloys de eerst aanspreekbare pastor zal zijn, wordt besloten de gesprekken met de werkgroepen die elke twee jaar plaatsvinden door te schuiven naar het najaar.

De contactraad



WIJ GEDENKEN

Thea Willems-Sterke is overleden op 30 december 2016. Ze werd 82 jaar oud. Eenvoud en verbondenheid waren sleutelwoorden in het leven van Thea. Verbondenheid vooral in de twee-eenheid die zij vormde met haar echtgenoot Wim, en in de verbondenheid met het gezin dat zij samen met de kinderen vormden. Eenvoud sprak ook uit haar levenshouding: genieten van de gewone dingen en de verbondenheid met de natuur in alles wat groeit en bloeit. In de laatste jaren hebben we door haar afnemende gezondheid Thea in toenemende mate moeten loslaten. De uitvaart voor Thea was op 9 januari in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie in Nijmegen.

Lies Borneman-van Zonsbeek is overleden op 10 januari 2017, drie weken later zou zij 83 jaar worden. Zij is geboren en getogen in Batenburg en stond zeer positief in het leven. Nooit klagend. Altijd alles voor zichzelf dragend, was zij een steun voor velen. Zij was een zorgzame, lieve moeder voor haar drie kinderen en de trotse

oma voor haar zeven kleinkinderen. Zij sprak een taal met weinig woorden. Veel woorden waren niet nodig om haar te begrijpen. Op 14 januari 2017 hebben wij afscheid van Lies genomen in de H. Victorkerk te Batenburg. Daarna hebben wij haar lichaam te ruste gelegd in het graf bij haar man Herman.

Op 10 januari overleed **Piet van Casteren**. Hij werd 86 jaar oud. Samen met zijn vrouw Betsie was hij een bekend gezicht in onze parochie. Geboren in Reek, maar later verbonden geraakt met de Woezik en heel de Wijchense gemeenschap. Voor onze parochie heeft hij zich met al zijn krachten en talenten op veelzijdige wijze ingezet: aanvankelijk in de Paschaliskerk, later in de Everarduskerk en nog later ook in De Hoeksteenparochie. Piet had een oog voor wat mogelijk was met mensen, maar heeft zijn eigen talenten altijd volop gebruikt ten dienste van zijn gezin en de gemeenschap om hem heen. De uitvaart voor Piet was op 14 januari in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Piet werd op het kerkhof aldaar begraven.

Op 10 januari is **Annie Cornelissen-Peters** overleden. Zij is in Malden geboren en groeide op in een gezin met negen kinderen. In 1952 trouwde ze met Frans Cornelissen en ze kregen vijf kinderen. Naast haar gezin zong Annie in het parochieel koor van Heumen en was ze bij de Zonnebloem en de vrouwenvereniging. In januari 2004 is haar man Frans overleden en door de jaren heen voelde zij zich ouder worden. Zij ging in Maldenburch wonen. Op de dag van haar verjaardag 14 januari hebben wij haar uitvaart gevierd in de kerk van Heumen en is zij bij haar man begraven.

Op 12 januari overleed **Gerardina Jansen-van Baal**, ze werd 81 jaar oud. Gerardina was een zelfstandige en strijdbare vrouw. Samen met haar man Henk en drie kinderen vormde ze een hecht gezin. Na het overlijden van haar man Henk zette Gerardina zich in voor diverse maatschappelijke organisaties in en rond Wijchen. Recht en rechtvaardigheid stonden bij haar hoog in het vaandel. Haar kennis van wetten en regelgeving maakte zij geregeld dienstbaar aan de belangen van mensen en groepen die dat in haar ogen nodig hadden. De uitvaart voor Gerardina was op 19 januari in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie te Beuningen.

Op 12 januari overleed, na een ziekbed, **Piet Schraven** in de leeftijd van bijna 91 jaar. Piet was een man die altijd voor anderen klaar stond. Op de eerste plaats voor zijn vrouw Fien die hij jaren heeft verzorgd tot haar overlijden op 2 februari 2015, maar hij was er ook altijd voor zijn kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden van hun moeder en oma namen zij de zorg voor Piet steeds meer over. In de periode van het overlijden van zijn vrouw, was Piet herstellende van een breuk aan zijn heup. Hij herstelde daarvan zeer spoedig. Was zelfs drie maanden zonder pijn aan de rug, maar toen deze terugkwam ging het langzaam maar zeker steeds minder met hem. De angst voor het vallen werd steeds groter en Piet is ook verschillende malen gevallen, zo ook, terugkomend van de kerkdienst op zondag 18 december. Voor de deur van zijn appartement maakte Piet een vreselijke smak en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij op 12 januari in alle rust ingeslapen. Op 18 januari hebben wij afscheid van Piet genomen in zijn kerk de Antonius Abtkerk te Wijchen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

In de vroege morgen van zondag 15 januari is **Jos van Minderhout, o.f.m.** op 83-jarige leeftijd

overleden. Hij werd geboren in Terheijden bij Breda. Terwijl andere kinderen uit het gezin emigreerden naar Canada koos Jos voor de franciscanen. In 1957 trad hij in bij de franciscanen en werd in 1964 in Wijchen/Alverna tot priester gewijd. Op 20 januari namen de parochie en zijn medebroeders afscheid van hem in de Antonius Abtkerk te Wijchen en werd hij begraven op het ernaast gelegen kerkhof.

Op 17 januari is **Dien van der Burgt-Jacobs** op 94-jarige leeftijd in de Maldenburch overleden. Dien is in Escharen geboren en toen zij trouwde met Lau van der Burgt is zij in Overasselt komen wonen. Zij kregen dertien kinderen, maar ondanks de zorg voor haar grote gezin was ze behulpzaam en hartelijk voor iedereen. Ze had graag mensen om zich heen en genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Vele jaren is ze lid geweest van het seniorenkoor. De laatste jaren liet het geheugen haar wat in de steek, maar de vriendelijkheid bleef. Op 21 januari hebben we haar uitvaart gevierd en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 17 januari is **Ans Klabbers-Bongers** op 81-jarige leeftijd in haar vertrouwde omgeving overleden. Ans was getrouwd met Jan en daardoor ook met de kledingzaak in Overasselt. Zij kregen drie kinderen. Ans stond voor iedereen klaar en ze gaf haar kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Toen de winkel gesloten werd verhuisden ze naar Wijchen. Ans genoot van het sporten in de ochtend, de wandelingen met vriendinnen, oppasmoeder zijn van kinderen uit de straat en genieten van haar acht kleinkinderen. Eind 2015 werd ze ziek. In bed voor het raam kon ze nog intens genieten van de zon op haar gezicht. We hebben op 21 januari in de Antonius Abtkerk afscheid genomen van een moedige vrouw en haar daarna op de begraafplaats te ruste gelegd.

Tonnie van Haren-van Duijnhoven is op 19 januari in de leeftijd van 82 jaar overleden. Zij is in Malden geboren en in 1960 getrouwd met Thé van Haren en zij zijn in Overasselt gaan wonen. Zij kregen zes kinderen. Ondanks de drukte van het gezin was iedereen bij haar welkom. Ook genoot ze van haar dertien kleinkinderen en had belangstelling voor wat iedereen deed. De laatste paar jaren kon ze niet meer thuis wonen vanwege haar gezondheid en is ze naar La Verna verhuisd. In de kerk van Overasselt hebben we haar uitvaart gevierd en haar te ruste gelegd op de begraafplaats naast de kerk.



Op 19 januari is **Mien Buijs-Wattenberg** op 88-jarige leeftijd overleden. Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud, zorgzaamheid, hartelijkheid en liefde voor de naastenmens. Mien werd geboren in Winssen en trouwde met de Bergharensse Karel met wie ze op 'de Wijk' ging wonen bij de schoonouders en een gezin met vier kinderen stichtte. Haar moeder kwam later ook nog inwonen. Mien hield van de tuin, de bloemen en planten. De kleinkinderen en later haar eerste achterkleinkind genoten van 'oma van de kippen'. Toen ze meer tijd voor zichzelf kreeg ging Mien bij yoga, volksdansen, het koor en de Zonnebloem. Mooie herinnering wordt gekoesterd aan de bedevaart naar Kevelear afgelopen jaar. Ze was tevreden toen met haar bediening 'iedereen er was'. We hebben afscheid genomen van Mien op 24 januari in de kerk van Bergharen en haar bij haar man te ruste gelegd op de begraafplaats.

Guus Wijnhoven is in 1931 te Venray geboren; hij trad op 18-jarige leeftijd in bij de franciscanen en werd in 1957 tot priester gewijd. Achtereenvolgens werkte hij aan het pastoraat in Friesland, Maastricht, Rotterdam, Woerden en Delft. In Alverna was hij jarenlang gardiaan. Hij genoot intens van de natuur, vond zichzelf vooral een doener en putte kracht uit muziek, broederschap en vriendschap. Op 20 januari overleed hij; de uitvaartviering werd in de kerk van Alverna gehouden, hij is begraven op het kerkhof van de broeders.

Op 21 januari is op 81-jarige leeftijd in zijn verworven omgeving **Harry Ermers** overleden. Harry werd geboren te Beers, verhuisde naar Keent en volgde de landbouwschool te Cuijk. Hij ging werken als melkwinningsadviseur bij melkerij Lent, tegenwoordig Friesland Campina. Harry trouwde met Annie en ze kregen drie kinderen. Harry was trotse opa van acht kleinkinderen. Hij hield van voetballen kijken, was secretaris bij de NCB, speelde graag een potje biljart en jeu de boules en was lid van toneelclub de Eendracht. Met de familie kaarten, een reis naar Ethiopië om te kijken wat zijn broer daar had opgebouwd (FSA) en dat Harry en Annie hun 50-jarig huwelijk nog konden vieren behoren tot de mooiste herinneringen. We hebben afscheid genomen van Harry op 26 januari in de kerk van de Woezik, waarna hij begeleid is naar het crematorium.

Op 22 januari kwam er plotseling een einde aan het leven van **Ko Lanters**. Hij werd 84 jaar oud.

Ko was een optimistisch mens en stond altijd klaar om een grap te maken. Hij was onafscheidelijk van zijn hoed en zocht altijd het positieve in mensen en omstandigheden. Samen met zijn vrouw Betsie kon hij lang genieten van de kinderen en de kleinkinderen. De laatste jaren werd zijn gezondheid kwetsbaarder. Zijn karakteristieke bijdrage aan de levensvreugde zal worden gemist. De uitvaart voor Ko vond plaats in de Antonius Abt kerk te Wijchen, waarna crematie in Nijmegen.

Op 22 januari is op de veel te jonge leeftijd van 47 jaar **Carin Beumer-van der Wielen** overleden. Carin was echtgenote van Ruud en moeder van Julia, Rosalie en Camiel. Carin was geboren en getogen in Hernen. Ze groeide op met twee zussen, een vrolijk ondernemend kind met een passie voor paarden. Na haar opleiding geneeskunde ging ze werken als verzekeringsarts. Ruud en Carin gingen trouwen en verbouwden het ouderlijk huis van Carin tot een thuis voor hun gezin en de paarden. Bijna zeven jaar geleden werd bij Carin borstkanker geconstateerd. Levenslustig als ze was ging ze daar op haar manier mee om. Mooie herinneringen zijn nog gemaakt, zoals de gezinsvakantie naar Ibiza. We hebben op 27 januari in de kerk van Hernen afscheid genomen van Carin en haar op het kerkplein uitgezwaaid. Daarna is zij begeleid naar het crematorium.

Op 23 januari overleed zuster **Silvestra van Vliet** in Alverna op 90-jarige leeftijd. Ze was lid van de congregatie van de zusters franciscanessen van St. Lucia. Ze maakte indruk door haar verantwoordelijkheidsgevoel, eenvoud, toewijzing en zorgzaamheid. Op 26 januari werd in Portiuncula haar uitvaartdienst gehouden, waarna ze op het kloosterkerkhof is begraven.

Op 23 januari is **Johanna Bruijsten** overleden op 94-jarige leeftijd. Zij is in Nederasselt als derde in een gezin van zeven kinderen geboren en heeft haar hele leven daar gewoond. Na de lagere school ging ze bij de zusters JMJ naar de naailes en kreeg zij belangstelling voor handwerken. Vele kazuifels en andere spullen voor de kerk heeft zij geborduurd. Van de missie-naaikring en later het fancy-fair heeft zij 40 jaar deel uitgemaakt. Voor haar inzet heeft ze een pauselijke oorkonde mogen ontvangen. In de moestuin en bloementuin was ze ook graag bezig. Ze was een echt buitenmens, daar genoot ze van. In de kerk van Nederasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.



Op 27 januari overleed **Wiel Langeslag** in de leeftijd van 76 jaar. Hij leefde al geruime tijd in de reserveperiode, na zijn hartoperatie 29 jaar geleden. Hij was een mensenmens en een dierenvriend, vooral van vogels die hij in groten getale thuis had. Was ook enkele malen kampioen en had daardoor veel vogelvrienden. Daarnaast legde hij ook graag een kaartje. Wiel stond voor iedereen klaar die hem nodig had. Op de eerste plaats stond zijn gezin. Met zijn vrolijke, optimistische karakter en brede belangstelling wist hij zijn leven en dat van vele anderen kleur te geven. Hij had een groot hart, altijd behulpzaam en zorgzaam. In de bij hem passende viering, die door velen is bezocht, hebben wij op 2 februari afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium te Beuningen. Zeker het gezin en de vele vrienden zullen hem node missen.



Henk van Honk overleed op 27 januari in Berg en Dal. Hoewel hij de laatste periode van zijn leven te kampen kreeg met een kwetsbare gezondheid, had hij in zijn eigen woorden 'een grandioos leven.' Henk was een onafhankelijke geest, die samen met zijn vrouw Riet en de kinderen veel van de wereld heeft gezien. Aanvankelijk in dienst van defensie, later ten dienste van een baggermaatschappij. Henk genoot van zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook van zijn passies zoals carnaval, vlinders en mensen. Henk werd 89 jaar oud. De uitvaart voor Henk was op 2 februari in de Antonius Abtkerk te Wijchen; hij werd begraven op het kerkhof bij dezelfde kerk.

In de leeftijd van 91 jaar is **Rein Jetten** uit Heumen op 27 januari thuis overleden. Rein had een grote liefde voor de muziek. Hij groeide op in een muzikaal gezin en is 75 jaar spelend lid geweest van de muziekvereniging. Ook zijn kinderen groeiden op met muziek, enkele zijn door hem zelf opgeleid. Ook was hij trots toen enkele kleinkinderen zich bij de vereniging aansloten. Vele jaren is hij als zanger verbonden geweest aan het gemengd koor van de parochie. Hij was een echte verenigingsman. Rein had nog een hobby: rekenen en dingen berekenen, gewoon uit zijn hoofd. In de kerk van Heumen hebben we zijn afscheid gevierd en hem begraven op de begraafplaats aldaar.

Op 29 januari overleed, na een ziekbed, **Gerda Jansen-Gerrits** in de leeftijd van 89 jaar. Gerda was de vrouw van Johan Jansen, de Wijchense geschiedkundige, van wie wij in augustus 2007 afscheid hebben moeten nemen. Na het overlijden van haar man, nam Gerda de regie in eigen

handen en leefde mee met alles wat haar kinderen en kleinkinderen beleefden. Gerda was een gastvrije vrouw met een heldere geest en breed georiënteerd. Daarnaast ook heel creatief en ze wist van simpele dingen wel een feestje te maken. Oud worden is niet altijd leuk en dat heeft Gerda ondervonden. Haar krachten namen steeds meer af, ze werd steeds meer afhankelijk van haar kinderen, die haar geweldig hebben opgevangen. Zeker na haar val drie jaar geleden, waarbij ze haar heup brak en niet meer terug naar huis kon. Na de revalidatie ging ze in het Meander wonen. Op 13 december heeft ze de ziekenzegening ontvangen die ze nog heel bewust heeft meegemaakt. Daarna ging ze snel achteruit. Op 3 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Op 30 januari is overleden in de leeftijd van 85 jaar **Piet Verweij**. Hij was de echtgenoot van Netty Rutten en zij hebben in november hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Hij was de vader van twee kinderen en de trotse opa van drie kleinzonen. Hij was altijd druk bezig en altijd bereid om een ander te helpen. De laatste jaren van zijn leven ging het af en toe iets rustiger aan. Piet mopperde niet en kon zich verzoenen met alles wat hem overkomen is. Tot twee weken geleden, zo kort geleden is het, de uitslag kwam dat hij ongeneeslijk ziek was. Vrij onverwacht is hij heengegaan. Wij hebben van Piet afscheid genomen op 4 februari in de H. Jozefkerk op Alverna en we hebben hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Bas Rossen werd op 28 april 1973 geboren als kind van Anny en Sjaak Rossen. Bas kan getypeerd worden als een bevlogen persoon. Hij deed de dingen op zijn eigen manier en maakte zijn keuze. Bas is papa van twee kinderen, Sem en Brittney, waar hij graag een echte papa voor wilde zijn. Samen met Rada, zijn vriendin, wilde hij graag een toekomst opbouwen. Totdat hij de strijd tegen acute leukemie aan moest. Dit werd een ongelijke strijd. Op 31 januari 2017 kregen wij te horen dat Bas overleden was. Onder grote belangstelling hebben wij op passende wijze afscheid moeten nemen van deze bijzondere man. Je kinderen en dierbaren zullen je missen. Dat er een eeuwige verbondenheid mag blijven met jou, Bas.

Cor Schraven werd geboren op 25 april 1928 te Neerbosch en overleed op 2 februari, feest van Maria Lichtmis. Hij is gehuwd geweest met Tonny Stuart, die in 1996 is overleden. Er werden twee

dochter geboren. Hij was de trotse opa van drie kleinkinderen en overgrootvader van vier achterkleinkinderen. Zijn plantenkwekerij, waarin hij hard heeft gewerkt, werd in verre omstreken rond Nijmegen een begrip. Zijn bedrijf was zijn hobby. We hebben afscheid genomen van Cor vanuit de Paschaliskerk op 9 februari, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats naast de kerk.

Het leven van **Jet Kuijpers-Gijsbers** begon op 7 januari 1926 in Dieden en is geëindigd op 5 februari. Zij is 61 jaar verbonden geweest met Jo Kuijpers, die in 2011 is overleden. Zij heeft zes kinderen grootgebracht. Zij was de trotse oma van elf kleinkinderen en overgrootmoeder van twaalf achterkleinkinderen. Ze had altijd een luisterend oor voor iedereen en zal herinnerd worden als een liefdevolle en positieve moeder. Haar leven was een feest voor haar. Op 10 februari was haar afscheidsviering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats naast de kerk.



Op zondagochtend 5 februari is op 82-jarige leeftijd **Annie van der Aa-van Casteren** in het CWZ overleden. Annie groeide op in Reek met drie broers en zorgde vanwege haar zieke moeder al snel voor het hele gezin. In 1966 trouwde ze met Cor en ze betrokken de ouderlijke boerderij in Leur. Later bouwden ze een nieuwe boerderij aan de Piekenbroek. Annie werkte hard, zorgde voor de vier kinderen en deed de boekhouding. Na het werkzame leven kon ze samen met Cor genieten van verre reizen, kaarten, de Zonnebloemuitjes en van de dertien kleinkinderen, die ze graag verwendde. Bijzonder was dat Cor en Annie nog samen hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd hebben. Tot vier weken geleden liep Annie elke dag haar rondje achter de rollator door het dorp. Ze zal gemist worden. We hebben op 10 februari in de kerk van Hernen afscheid genomen van Annie en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Na een langdurige ziekteperiode is **Antoon de Werd** op 7 februari in het CWZ te Nijmegen overleden. Hij is 82 jaar geworden. Antoon is nooit getrouwd geweest. Hij is heel zijn leven trouw gebleven aan het geloof dat hij van huis uit had meegekregen. Hij was een trouw kerkganger en is veel jaren koorzanger geweest. Na een plechtige eucharistieviering in de kerk van de H. Damianus te Niftrik op 11 februari is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Jos Paau is in Heumen geboren en op 83-jarige leeftijd overleden. Jos was de jongste uit een gezin van acht kinderen. Op vrij jonge leeftijd heeft hij zijn ouders verloren. In 1957 trouwde hij met Mientje Hoenselaar en zij kregen twee kinderen. Hij is altijd zeer sociaal, maatschappelijk en politiek betrokken geweest bij de gemeenschap van "zijn" dorp Heumen. Met volle overtuiging is hij ook enkele jaren wethouder en raadslid van de gemeente Heumen geweest. Op 13 februari vierden we zijn afscheidsviering in de kerk van Heumen en hebben we hem begeleid naar het crematorium.

STILTECENTRUM



ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend op iedere werkdag en zaterdag van: 09.30 - 17.00 uur.

OPLOSSING WOORDZOEKER:

Dank

KRIJGT U HET PAROCHIEBLAD NOG NIET THUIS?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar: administratie@detwaalfapostelen.nl
Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....
Adres:
.....
Postcode+Woonplaats:.....
Telefoonnummer:.....
Email:

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven? De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

VERHUIZING

De dirigent en de zangers doen hun best zoals altijd. Ik zit voor de laatste keer achter het orgeltje in St. Jozef. De laatste kerkdienst, ik kijk naar de zeer oude mensen in de zaal. Nog even, en dan bestaat Huize St. Jozef niet meer, dan zijn alle mensen die vóór mij zitten verhuisd. Hoe ingrijpend zal dit zijn als je een heel lang leven achter de rug hebt? Hoe ziet de toekomst er uit?

Ik weet niets van mijn allereerste verhuizing, toen ik vanuit mijn moeder mijn entree maakte in de buitenwereld, vanuit een warme schemerige omgeving naar het felle licht. Ik was er, ik was geboren. De eerste jaren daarna zijn vage vlekken in mijn herinnering. Vanaf mijn vierde jaar begon ik echt te leven. Ik was vijf toen wij verhuisden naar een straat niet ver van ons vorige huis. Ik herinner mij de rommel en de dozen vol spullen die mee moesten. Als je heel jong bent wen je snel aan een nieuwe situatie, schooljaren gaan voorbij, diploma's worden uitgereikt, maar dan?

Het is maar goed dat je niet weet hoe je leven gaat verlopen, anders had ik misschien niet de moed gehad om op kamers te gaan wonen. Eerlijk gezegd was het een piepklein hokje waarin slechts het allernoodzakelijkste kon staan. Maar ik wilde zo graag een eigen leven gaan leiden dat



ik met alles heel tevreden was. Deze verhuizing heeft de rest van mijn leven bepaald. Verschillende ingrijpende gebeurtenissen volgden elkaar zo snel op dat ik bijna de weg was kwijtgeraakt. Ik was echter nog geen dertig, er lagen nog jaren vóór mij met nieuwe mogelijkheden, nieuwe mensen nieuwe vrienden, het leven lachte mij weer toe.

Vanaf mijn geboorte tot nu toe heb ik op zeven verschillende adressen gewoond, het langst op mijn huidige adres. Volgens de statistieken kan ik nog jaren vooruit, maar er gebeuren vaak onverwachte dingen. Tien jaar geleden zat mijn rechterbeen in het gips. Ik strompelde door het huis en heb in die periode de trap vaak verwenst. Wat als ik geen partner had gehad? Kan ik mij in geval van nood alleen redden? Ik moet bekennen dat ik voorzichtiger ben geworden, niets is nog vanzelfsprekend.

Ik kom weer terug bij de bewoners van St. Jozef, zij konden niet meer in hun vertrouwde huis blijven wonen, zij hadden te veel zorg nodig. Ik probeer mij voor te stellen hoe ingrijpend alweer een verhuizing moet zijn. Ik hoop dat zowel de bewoners als hun familieleden nog lichtpuntjes zien voor de toekomst.

Ooit zullen we allemaal voor de allerlaatste keer moeten verhuizen, vanuit dit leven naar een onbekende bestemming. Ik zeg altijd dat het leven vol verrassingen zit, misschien geldt dit ook voor de dood. Ik wacht vol goede moed af.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en
ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135464048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EEN OOR VOOR WENSEN

Mensen hebben soms behoefte aan een luisterend oor: iemand die tijd heeft en neemt om naar je te luisteren. In de familiekring en vriendengroep hebben we altijd wel iemand bij wie we daarvoor terecht kunnen. Merk je hierbij ook wel eens, dat je niet altijd even vrij kunt of durft te praten met een bekende. Als ik hem dit vertel, wat zal hij dan wel niet van me denken? Of: Ik denk dat de ander me hoog heeft staan, val ik nu van een voetstuk? Het zijn (wederzijdse) verwachtingen die hierbij een belemmerende rol kunnen spelen.

Het is bijzonder om te merken dat mensen bij een vreemde vaak opener zijn. Je durft meer te zeggen over wat je denkt en voelt. Terwijl de ander luistert zonder oordeel. Tegelijkertijd dwingt het vertellen van je verhaal aan een vreemde, je ook bewuster en zorgvuldiger te formuleren. Dat alleen al geeft je soms een nieuwe kijk op het geheel, waar je mee verder kunt.

Een verhaal kan in je hoofd blijven rondzingen, het komt steeds weer terug. Je verhaal met iemand delen schept ruimte in je hoofd, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe acties. Dan is het fijn dat er iemand in je buurt is, die je een luisterend oor biedt. Maar het wordt nog gemakkelijker, wanneer die persoon de wensen of verlangens uit dit verhaal kan oppikken. Deze wensen of verlangens kan verwoorden en je van dienst kan zijn met een advies of je verder kan helpen om die wensen waar te maken.

Ieder mens heeft nu eenmaal wensen, verlangens, ideeën, om daarmee iets te kunnen doen. Daarbij is het ook belangrijk dat betrokkene beschikt over veel doorzettingsvermogen. Verlangens kenmerken zich door iets graag willen.

Behoeften zijn gebaseerd op iets nodig hebben. Dat is een belangrijk verschil en soms worden we op het verkeerde spoor gezet, als we daarvoor niet het juiste "oor" hebben.

Opvallend bij kinderen is dat zij soms vaak en veel wensen. Die wensen kunnen verschillen van het willen hebben, tot het bezoeken van een pretpark, tot het weer bij elkaar komen van gescheiden ouders.

Behoeften hebben veel minder van doen met wensen. Behoeften waaraan voldaan is, zorgen ervoor dat we kunnen functioneren. Sommige mensen hebben behoefte aan aandacht, aan veiligheid, aan erbij horen. De behoefte aan erbij

horen kan aanleiding zijn voor wensen en verlangens in materiële en immateriële zin.

Om mensen daarbij te kunnen helpen is het belangrijk goed te luisteren om de verschillen te ontdekken en daarvoor "oor" te hebben. Op deze wijze kunnen mensen het beste geholpen worden.

In de zorg voor ouderen leven ook veel wensen en behoeften. Hierbinnen is

vaak moeilijk vast te stellen of het een wens is of een behoefte. Zij willen allemaal een zo goed mogelijke zorg hebben of soms nog meer. Het is voor de zorgverleners belangrijk te kunnen ontdekken wat die oudere of een andere oudere nu precies wil. Door gebrek aan voldoende tijd heeft de zorgverlener niet de gelegenheid om een luisterend oor te hebben voor de patiënt.

Mogen wij mensen zijn die ons openstellen voor onze medemensen en een "oor" hebben voor wensen.

Met vriendelijke groeten,
diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **april 2017** met het thema "Een mond om woorden te geven". Schrijft u mee?

Kopij voor dit nummer inleveren voor 09 maart 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.

Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.