

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 3 | april 2017



PASEN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Victor - Batenburg,
H. Anna - Bergharen, H. Judocus - Hernen/Leur, H. Georgius - Heumen,
H. Antonius Abt - Nederasselt, H. Damianus - Niftrik,
H. Antonius Abt - Overasselt, H. Antonius Abt - Wijchen-centrum,
Emmanuel - Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon - Woezik

HET PAASFEEST

Je kunt de eieren verstoppen,
van rood gespikkeld tot hardgroen.
Je kunt je als een paashaas versieren
of zelfs de gekste dingen doen.
Maar als je aan dat echte paasfeest
geen enk'le diepe waarde hecht,
verstop je wellicht ook jezelf nog
en wat voor jou is weggelegd.
Er is een ware Vriend verzezen,
die met Zijn leven heeft betaald
en ook voor jou en alle mensen
een grootse toekomst heeft bepaald.
Je mag je door Zijn offer weten
van schuldenlasten vrijgekocht,
omdat Hij schuldeloos gestorven
jou liefdevol heeft opgezocht.
Zo'n vriend mag jij de jouwe noemen,
die eens de dood overwonnen heeft,
waardoor Hij ieder schuldvergeving
en eeuwig hemels leven geeft.
Wanneer je Pasen zo zal vieren
wordt het van binnen één groot feest
en juicht je hart: "Zijn overwinning
is eenmaal ook voor mij geweest."

Frits Deubel



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Een neus voor de tekenen van de tijd" en is bedoeld voor de periode

van 29 april t/m 5 juni. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 6 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
januari	64.946		57.837		7.109
februari	61.013	125.959	59.473	117.310	8.649

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



1 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

De Wandeling.

1 APRIL 17.00 UUR H. ANTONIUS ABT WIJCHEN

H. Vormsel

1 APRIL 19.00 UUR H. ANTONIUS ABT OVERASSELT

H. Vormsel Heumen, Nederasselt en Overasselt

2 APRIL VANAF 13.00 UUR INZAMELACTIE,

Casey Troy evenement, Oosterweg 2-4 in en rondom de kerk, Wijchen

2 APRIL 17.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN

"Samen delen, samen eten"

2-15 APRIL HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VASTENACTIE

4 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

5 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

6 APRIL KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE: Nr. 4

"Een neus voor de tekenen van de tijd"

9 APRIL 13.00-17.00 UUR, H. ANTONIUS ABT WIJCHEN

"God gave talent", jongeren bisdom

12 APRIL 19.00 UUR ST.-JAN DEN BOSCH

Chrismamis

13 APRIL 20.30 UUR H. ANTONIUS ABT OVERASSELT

Ensemble Intervalli: Witte Donderdag

18 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

19 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

23 APRIL 10.00 UUR H. GEORGIUSKERK HEUMEN

Keizerinstallatie Sint-Georgiusgilde

3 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

6 MEI EMMANUELKERK WIJCHEN

Vrijwilligersfeest

6 T/M 9 MEI BEAURAING, BELGIË

Meerdaagse- en dagbedevaart

11 MEI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE: Nr. 5

"Handen om te geven en te ontvangen"

21 MEI EERSTE H. COMMUNIE BALGOIJ

Eerste communie Balgoij en Nederasselt

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 4 en 18 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

VASTENACTIE

In de vorige Apostelbode is het project waarvoor de parochie "De Twaalf Apostelen" zich in 2017 gaat inzetten, uitvoerig toegelicht. Wij gaan geld inzamelen voor schoon drinkwater voor de mensen in Ikiliwindi.

In de periode van 2 tot en met 15 april 2017 wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk om bij u aan huis te komen. Maar het lukt niet om in alle wijken, dorpen en straten collectanten te vinden die bereid zijn om te helpen. Mocht dit in uw wijk/dorp/straat het geval zijn, wilt u dan het zakje mee naar de kerk nemen en deponeren in de daarvoor bestemde bus, in de brievenbus van het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen, of in de brievenbus van uw eigen kerk/pastorie. Wij hopen dat u ons wilt helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Zonder water kan niemand en niets groeien.

Parochiële werkgroep Vastenactie

VASTENACTIE

CHRISMAMIS

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistie hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het Chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend. Dit jaar is dit op 12 april om 19.00 uur.

Naar gewoonte zijn alle priesters uitgenodigd om deze avond te concelebreren met de bisschop. Vanuit ieder dekenaat wordt een diaken gevraagd om de Oliën mee binnen te dragen. Vertegenwoordigers van de pastoraal werkenden en religieuzen vervullen de lectortaken.

Om het diocesaan karakter van de Chrismamis tot uitdrukking te brengen, worden alle parochies uitgenodigd om met een delegatie de Chrismamis mee te vieren in de Sint-Jan.

Per geloofsgemeenschap binnen de parochie worden daarvoor twee vertegenwoordigers/sters gevraagd. Echter, allen die mee willen vieren zijn van harte welkom in de kathedraal.

Aan het einde van de viering zal de bisschop zijn zegen uitspreken over ons bisdom en over allen die zich er dienstbaar voor inzetten.

PASEN

De verhalen die worden gelezen in de Goede Week en Pasen zijn ons zeer bekend. In de vorm van teksten, of in de vorm van klinkende muziek tijdens passieconcerten. Opvallend is daarbij steeds het hardnekkige onbegrip van de apostelen die Jezus immers enkele jaren hadden vergezeld.

Wanneer Jezus zijn leerlingen de voeten wil wassen bij het laatste avondmaal, weigert Petrus uit onbegrip. Wanneer Petrus voorbarig trouw belooft aan Jezus op de weg van lijden en dood, kraait de haan en valt Petrus voor de verleiding van de verloochening wanneer het er op aankomt. Wanneer Jezus voordat hij verraden werd bidt op de Olijfberg, vallen zijn leerlingen in slaap van droefheid en onbegrip.

Tenslotte zijn het na de verrijzenis de vrouwen die de apostelen erop wijzen dat het graf leeg is. Eenmaal binnengegaan valt het kwartje maar moeizaam: wanneer Hij in zijn verrezen lichaam verschijnt is de eerste gedachte dat Hij de tuinman is.

Kennelijk zijn wij in eerste aanleg meer gericht op onze doden, dan op de Levende. Begrijpelijk, want een dode missen we in de vertrouwde woorden en gebaren van ons dagelijks leven. Daarmee staan we naast de apostelen met Pasen. Ook zij leerden moeizaam begrijpen dat Hij niet dood is maar leeft. Wanneer we zoeken naar de dode Jezus, raken we teleurgesteld en vinden Hem niet. Hij manifesteert zich met Pasen als Levende en verrast ons door zijn gestalte.

Ieder jaar worden we uitgenodigd om Hem te zoeken. Niet als dode, maar als Levende. Ieder jaar opnieuw zullen we Hem opnieuw moeten vinden in zijn vernieuwde gedaante. Het vieren van Pasen hernieuwt ons in onze kwetsbaarheid en zwakheid en maakt vernieuwde mensen van ons.

Zalig Pasen

Martin Claes



DE WANDELING

HERKANSING

Op zaterdag 1 april 2017 willen wij u alle hoeken van Wijchen laten zien! Misschien denkt u er deze keer niet in te trappen. Doe dat nu wel, want we hebben besloten alsnog naar De Weegbree te gaan.

AFGELASTING IN JANUARI

Daar zitten we dan op de vroege ochtend van 7 januari. Glibberend hebben wij als organisatie de weg naar Antonius Abt toch veilig volbracht. Koffie staat te pruttelen, want er kan altijd iemand de mail van afgelasting niet hebben ontvangen. En ja hoor, rond de klok van 10 zijn er enkele waaghalzen die echt 'op de koffie komen'. Nooit eerder hebben we onze wandeling moeten afgelasten. Met pijn in het hart hebben we moeten kiezen voor de veiligheid van u.

DE WEEGBREE

De route was bepaald, het rustpunt vastgelegd. Een unieke kans om De Weegbree van binnen te zien laten we niet verloren gaan. Na ± 8 km is hier een welverdiende rust in het restaurant. Daar zal rond de klok van 12 uur Marike Meek, geestelijk verzorger, ons informeren over het leven in dit veelgeprezen verpleeghuis, waar volop aandacht is voor een veelheid aan activiteiten die in huiselijke sfeer worden aangeboden.

VRIJWILLIGER

Ook daar wordt regelmatig een oproep geplaatst om vrijwilliger te worden. Misschien iets voor u?

KORT EN GOED

We gaan er weer voor. De normale wandeling van april was voorheen gedeeltelijk in stilte. Door de afgelasting van januari gaat die vorm deze keer niet door.

Afstand: ongeveer 13 km.

Je bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum bij de Antonius Abtkerk aan de Oosterweg in Wijchen.

Opgeven uiterlijk 31 maart via
petervangils1944@gmail.com (024-6414946)



Namens werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils

PRATEN

HEB JIJ DAT OOK, DAT JE PRATEN KUNT?

DAT IS TOCH EEN WONDER

Dat je praten, spreken kunt is zo vanzelfsprekend en maar heel gewoon, toch? Maar als je er bij nadenkt is het heel bijzonder. Je zou zonder te kunnen praten behoorlijk beperkt zijn. Je kon dan alleen ongeordende klanken uitstoten, communicatie met elkaar zou wel heel moeilijk zijn. Wat er zich binnen in je afspeelt kun je niet kwijt. Wat je vragen wil, zeggen wil, je liefde uitspreken, je boosheid...



Twee stembanden, die in woordklanken kunnen omzetten wat je in je hoofd bedenkt. Een stem die, wat je tot je ontzetting ziet gebeuren, kan doen gillen van angst. De stem die heel erge pijn enigszins kan wegschreeuwen. Jouw stem die woorden van afschuw kan geven over het oorlogsgeweld wat mensen wordt aangedaan, jouw spreken kan oproepen tot bedaring en vrede. Met jouw spreken kun je woorden geven aan wie niet gehoord worden en woorden geven aan gerechtigheid.....

Je kunt lieve woordjes fluisteren, iemand prijzen en eren, zeggen hoeveel je van haar/hem houdt. Praten met een zieke mens geeft sterkte en troost en sprekend kun je naast een stervende staan. Je kunt een verhaal vertellen aan je kinderen over wat je vroeger hebt meegemaakt. Jouw spreken ook om te roepen: niet doen, kijk uit, ga weg daar en zo iemand redden voor een gevaar.

Het mooiste is misschien wel, dat je je bewondering kunt uitzingen voor het wonder van het leven, voor de eindeloze Schepping. En God kunt danken die jou alles gaf om er samen voor te zorgen en gelukkig mee te zijn. Het is toch een wonder dat je praten, spreken kunt!

Jos van Minderhout †

IN MEMORIAM

Jochen Jasbinschek raakte via zijn vrouw Donny Merx betrokken bij de distributie van onze kerkbladen. In 1996 begon hij met het bezorgen van de Abtbode, maar al snel ging hij erbij bundelen. In 2006 nam hij de centrale distributie van het Hoeksteenblad op zich en hij bleef dat doen bij de Apostelbode. Dat was elke maand hard werken; hij deed het trouw en onbaatzuchtig totdat het eind vorig jaar niet meer ging. Met dankbaarheid zullen we terugdenken aan deze bijzondere man.

De redactie

WAAR HET HART VOL VAN IS ...

VLOEIT DE MOND VAN OVER.

Wie op internet zoekt onder het woord 'mond' vindt maar weinig informatie. De mond is het orgaan in de vorm van een holte in het hoofd van de mens. De mond is de ingang van het spijsverteringskanaal; de eerste stap van de voedselverwerking. Dat klinkt cynisch, want wij weten hoeveel miljoenen mensen op deze aarde niet of nauwelijks te eten hebben. Het hongerprobleem is nog lang niet opgelost.

De mond speelt ook een belangrijke rol bij de ademhaling, die van levensbelang is. In deze bijdrage ga ik wat nader in op de mond als spraakorgaan.

Vele spreekwoorden en uitdrukkingen verwijzen daarnaar. Iemand naar de mond praten. Iemand een grote mond geven. Zijn mond voorbijpraten. Hij is niet op zijn mondje gevallen. Met de mond vol tanden staan. Iemand de mond snoeren of iemand monddood maken en de

uitroep: "Hou je mond"! Met open mond staan kijken van verbazing. We kennen ook allemaal wel de alternatieven voor het woord mond: bek, waffel, smoel. Allesbehalve verheffende taal.

Maar hiermee kom ik op de vele expressiemogelijkheden van de mond: spreken, praten of keuvelen, voordragen of vertellen, een redevoering afsteken, zingen en bidden, maar ook schelden en vloeken. De ene keer is het volume van belang en een duidelijke uitspraak; de andere keer mag het praten zacht zijn of zelfs binnensmonds. De mond als orgaan voor het spreken heeft eindeloze mogelijkheden, waar we allemaal overvloedig gebruik van maken.

- De dichter draagt op poëtische wijze zijn gedichten voor om het publiek te boeien;
- de leraar probeert in zijn lessen de leerlingen kennis bij te brengen; de zanger wil met zijn stem de luisteraars ontroeren;
- de predikant heeft als doel de gelovige toehoorders te motiveren en te inspireren.

In alle gevallen is de mond van grote betekenis: als klankkast, die de menselijke stem kleur, volume en nuance geeft. Met onze stem kunnen we ons via de mond op vele manieren uiten, maar van belang is de vraag: welke taal komt via de mond naar buiten?

De menselijk taal, in dit geval het gesproken woord, heeft een enorme kracht en is in vele situaties van grote betekenis.

Het 'ja-woord' tijdens een huwelijkssluiting heeft

vergaande consequenties, evenals het afleggen van een verklaring onder ede.

Een treinconductor roept om dat de trein een half uur vertraging heeft.

Je dochter belt verheugd dat ze geslaagd is voor een examen.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat via de mond allerlei boodschappen naar buiten komen. Het valt hierbij op, dat al deze uitingen van positieve of van negatieve aard zijn.

In negatieve zin kunnen we medemensen beleiden, kleineren, vernederen, de kast uitvegen, uitschelden, zelfs mentaal breken. Dat kan bewust of onbewust gebeuren. 'Iemand de mond openen',

betekent dat je een tegenstander dwingt om de waarheid te spreken.

Onderzoek heeft aangetoond, dat we meer leugens vertellen, dan we zelf beseffen. Soms gaat het om een leugentje om bestwil. Toch komt al dat 'vuil' via de mond naar buiten en toont onze zwakheid, onze slechte eigenschappen. Maar aan de andere kant beschikken we over ongekende mogelijk-

heden om ons positief te uiten en hopelijk doen we dat veelvuldig. Woorden kunnen onze naasten ondersteunen, troosten, motiveren en inspireren.

De taal is tevens een middel om allerlei emoties te uiten, zoals blijdschap, verdriet of woede. Ook kunnen wij met woorden schuld bekennen. Soms maken we even pas op de plaats en zeggen: "Spreken is zilver, zwijgen is goud."

De bekende uitspraken van Jezus, met name tijdens zijn lijden en kruisdood, getuigen van zijn diepe gevoelens. "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Matteüs 27:46) "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen." (Lucas 23:34) "Het is volbracht." (Johannes 19:30)

In de bijbel vinden we vele citaten, die gaan over de mond en het spreken. Met name het boek Psalmen staat er vol van. Ik wil eindigen met enkele citaten die ons uitnodigen tot bezinning, juist in deze Veertigdagentijd.

"Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?" (Jacobus 3:10)

"Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9) "De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof." (Psalmen 34:2)

Alvast een Zalig Pasen gewenst.

Koos Leemker



BEDEVAART NAAR HET HEILIGDOM VAN H. GERARDUS IN WITTEM

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 77^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de bedevaart is: Bidden is je hand in Gods hand leggen.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Materdomini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mevrouw Truus Broekman.
Broekstraat 3A, Nederasselt (024 – 6221973);

De heer Hans Willems, Hoeksestraat 11A,
Balgooij (024 – 6422210);

Mevrouw Nellie Arts – Albers, Pioniershof 6,
Alverna (024 – 6418221);

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24,
Batenburg (06 – 20541732).

De kosten bedragen: volwassenen € 19,50 per persoon; jongeren t/m 15 jaar: € 10,00 per persoon. Betaling van de kosten bij de aanmelding voldoen.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 28 april 2017.

Namens het bedevaartbestuur,
Diaken Hennie Witsiers

BEDEVAART LOURDES 2017

Bisdom van 's-Hertogenbosch van 14 – 21 oktober 2017.

De bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. De Korte, nodigt u uit deel te nemen aan een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen willen we op deze bijzondere plaats ons geloof bevestigen en vieren. Deze pelgrimage houden we aan de vooravond van de 160^e verjaardag van de eerste verschijning op 11 februari 1858. Met Bernadette gaan ook wij naar de grot om te ervaren dat de Heer ook vandaag grote dingen aan ons doet.

Ontmoeting

Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van 's-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar

ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.

Reisopties

TGV: 14 t/m 21 oktober 2017. We reizen met de TGV: deze snelle treinverbinding brengt de bedevaartgangers in één dag naar Lourdes.

Bus & VNB-Lance: 13 t/m 21 oktober 2017. Heeft u zorg nodig en wilt u graag met de bus naar Lourdes?

Dan is VNB-Lance iets voor u. De VNB-Lance is een bus die, behalve aan gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben. Zoals pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en verpleegkundige begeleiding is aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes, zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.



Meer informatie

In de volgende uitgave van de Apostelbode wordt nadere informatie verstrekt.

Verder kunt u contact opnemen met de coördinator van deze bisdombedevaart voor onze parochie "De Twaalf Apostelen":

Diaken Hennie Witsiers

BEDEVAART KEVELAER WIJCHEN/BEUNINGEN

Op zaterdag 16 september gaan we vanuit ons dekenaat Wijchen-Druten gezamenlijk naar het Duitse Mariaoord Kevelaer. Dankzij onze grote deelname kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de plechtige eucharistieviering. Na de lunch, in een van de vele restaurants, vervolgen we de dag met de kruisweg. We sluiten de dag af met een slotviering waarin ook de gekochte devotionalia zullen worden gezegend.

De laatste jaren is de belangstelling onder ouderen weer sterk toegenomen. Het programma kunt u eventueel zelf aanpassen door niet met alle onderdelen mee te doen als u dat niet wilt. Dat is nu juist wat door velen zo wordt gewaardeerd.

Noteer deze datum vast in uw agenda. In Apostelbode nummer 5 (juni) zal meer informatie omtrent aanmelden worden verstrekt.

Wilt u nu al meer informatie over deze dag of over de broederschap Kevelaer, dan kunt u contact opnemen met Alexander de Haas, bedevaartleider van de broederschap Wijchen-Beuningen - Kevelaer, tel: (06) 22395858.

IN MEMORIAM

Pater Piet van der Pol s.s.s.
(1930-2017)

Na een pastoorloze periode van 1986 tot 1991 meldde pater Piet van der Pol zich bij de parochies van Bergharen en Batenburg. Hij was nog pastoor in Drenthe maar wilde in de buurt van het klooster Brakkenstein gaan werken. In zijn periode hebben wij het 100-jarig bestaan van de parochiekerk St.-Anna gevierd en is de eerste grote restauratie van de kerk tot stand gekomen. De hele toren is toen gerenoveerd, hij heeft zelfs nog in een hoogwerker de haan op de toren teruggeplaatst. Mede door zijn inzet en stimulans verliepen de zaken soepel en is het eeuwfeest een feest geweest voor en door heel de parochie. Medio 1996 werd hij door zijn provinciaal teruggeroepen. Wij hebben pastoor Piet van der Pol leren kennen als een sociaal bewogen man met moderne ideeën over de kerk, een echte mensenmens tussen de parochianen.

Harrie Derks (indertijd lid van kerkbestuur)

Piet van der Pol is in Amsterdam geboren en volgde daar de grafische opleiding tot letterzetter. Hij besloot priester te worden en trad in bij de congregatie van het Heilig Sacrament. Hij werd in 1964 priester gewijd en was eerst drie jaar godsdienstleraar in Stevensbeek. In 1967 werd hij kapelaan van Brakkenstein en o.a. aalmoezenier



bij de scouting. Van 1973 tot 1984 was hij godsdienstleraar op de Nijmeegse Its "Roncalli". Van Kerstmis 1984 tot juli 1985 verzorgde hij de weekendvieringen in de Emmanuelkerk in Wijchen. In 1985 werd hij pastoor in Zwartemeer en later ook van Barger-Compascuum.

Per 1 januari 1991 nam hij de parochies Bergharen en Batenburg onder zijn hoede. Er werd nog niet gedacht aan verdere samenwerking. Ieder had zijn eigen verantwoordelijkheid en dat vond iedereen goed. In Batenburg werd in die tijd begonnen met de 1^e fase van de restauratie van het kerkgebouw. De Kapelberg in Bergharen was voor hem bijzonder, hij vertoefde er graag en deed daar ook graag de vieringen. Per 1 oktober 1996 heeft hij de parochies van de H. Victor en van de H. Anna verlaten om provinciaal econoom van zijn congregatie te worden. In 2003 ging hij voor pastorale assistentie naar Steyl en in 2008 keerde hij terug naar de gemeenschap in Brakkenstein.

Piet hield van mensen en kon bij hen zijn kennis en leven met God heel goed overbrengen. Hij was in zijn denken heel concreet. Wat over God gezegd wordt, komt van mensen, aldus Piet. Alle woorden van God komen van beneden. Voor hem was het: "waar vriendschap heerst en liefde, daar is God". Gezag was niets voor hem, bij hem ging het vooral om de mensen. Hij hield van kerkmuziek en zijn hart lag bij de oecumene. Een jaar geleden werd de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Daarom verhuisde hij naar verpleeghuis Aqua Viva in Nijmegen, waar hij op 19 februari is overleden. Moge hij nu gelukkig zijn in de vrede van God.

Diaken Hennie Witsiers



IN DEZE PUZZEL ZIJN DE PAASBLOEMTJES DIT JAAR VOOR ONS PASTORAAL TEAM

Ons parochieel team staat bij de verkeerde geloofsgemeenschap. Kun jij op de kaart aanwijzen, hoe ze het snelst weer bij hun eigen geloofsgemeenschap terecht komen? Voor mgr. De Korte zoek je natuurlijk de weg naar Den Bosch. Maar welke foto hoort eigenlijk bij mgr. De Korte en hoe heten de andere pastores ook al weer?

Leo Bijmans



CASEY TROY



**EVENEMENT
INZAMELACTIE
HELP GEHANDICAPTE
KINDEREN IN KAMEROEN AAN
EEN TOEKOMST**

Kom op zondag 2 APRIL – VANAF 13:00
Oosterweg 2-4 voor de kerk!

voor het plezier van:

- Een loterij met geweldige prijzen
- Rolstoelrace, zelf meedoen!
- Muziek en dans
- Verkoop producten uit Kameroen
- Leuke activiteiten voor Jong en oud



PALMZONDAG

Op 9 april is het Palmzondag, dan komt de bisschop naar onze kerk. Na de viering zal er een lekkere lunch zijn en workshops voor alle jeugd in de leeftijd vanaf het vormsel t/m 30 jaar! Het thema is God gave talent. We gaan onze talenten ontdekken en als klap op de vuurpijl komt Charlotte Glorie, een blinde kleinkunstenaar voor ons een soort cabaretvoorstelling geven. Meld je aan via de mail: jongeren@bisdomdenbosch.nl met een cc naar marieke.drent@detwaalfapostelen.nl

ER KOMEN TWEE GROTE EVENEMENTEN AAN! KOMEN JULLIE OOK?

Op 2 april vanaf 13.00 uur zal er op het kerkplein (en in en rondom de Antonius Abtkerk Wijchen) een inzamelingsactie zijn voor de Vastenactie. Dit is de allereerste M25 activiteit in samenwerking met leerlingen van het Maaswaal College. We zamelen geld in voor de Casey Troy Foundation en door kleine bedragen te geven voor de activiteiten helpen jullie een handje mee. Als je gehandicapt geboren wordt, brengt dat veel problemen met zich mee. In Kameroen hebben ze daarom wat extra middelen nodig om die moeders en kinderen te helpen. Doe jij ook mee? Kom met je ouders op 2 april naar het kerkplein. Kom gezellig langs. Ben jij vormeling en wil jij meehelpen met M25 geef je dan op en mail naar: marieke.drent@detwaalfapostelen.nl

KINDERKARAVAN

Afgelopen zondag 19 maart waren we met de kinderkaravaan in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt. Het thema was: "Wat ben je waard?". Pastor Marieke liet aan de kinderen een mooi, gaaf briefje van € 20,- zien. Wie wil dit hebben? Natuurlijk, alle kinderen zeiden "ja". Ook toen het briefje gekreukt, vertrapt of gescheurd was, wilden de kinderen het nog steeds graag hebben. Dit was de link naar "Wat ben je voor God waard?". Ook al ben je niet helemaal perfect, je hoort erbij, je bent uniek!

De volgende kinderkaravaan is op zaterdag 27 mei om 19.00 uur in de H. Paschalis Baylonkerk in de Woezik. Daar horen we hoe het verhaal van Joseph verder gaat.

Namens het platform Jeugd & Jongeren,
Els Bergman



**KINDER-
KARAVAN
19-3-2017**



VANUIT HET BESTUUR

HERBESTEMMINGSACTIVITEITEN H. VICTOR BATENBURG EN DE H. GEORGIUS IN HEUMEN

Het parochiebestuur wil de parochianen van bovengenoemde parochies en de leden van de beide contactraden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het herbestemmings-traject van bovengenoemde kerkgebouwen.

Het kerkbestuur heeft aan organisatie BOEi gevraagd om begeleiding in dit herbestemmingstraject. BOEi is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, waaronder kerkgebouwen. BOEi adviseert, ondersteunt en begeleidt het kerkbestuur in het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een succesvolle herbestemming. BOEi voert ook de gesprekken met partijen die zijn geïnteresseerd in de gebouwen.



Met betrekking tot de H. Victor in Batenburg hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen.

De optie, voorgesteld door de gemeente om de lagere school en het verenigingsgebouw onder te brengen in de kerk, bleek niet uitvoerbaar. Vervolgens is contact gelegd met mogelijk andere geïnteresseerden. Hiermee zijn door BOEi serieuze gesprekken gevoerd.

Voor de financiering van het vervolgtraject heeft BOEi, op verzoek van het parochiebestuur, een vervolgsubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze subsidie wordt ingezet om de plannen van de geïnteresseerde partijen te concretiseren in een tekening/plattegrond en begroting, beide noodzakelijk om de plannen te kunnen omzetten in realisatie. De subsidie is onlangs toegezegd en daarmee kan het vervolgtraject worden opgestart.

Het herbestemmingstraject van de H. Georgius in Heumen moet nog worden opgestart. Daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg en toegekend. Dit betekent dat wij kunnen starten met het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze kerk. Hiertoe wordt een quickscan opgesteld. Dit is een beperkt onderzoek waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en mogelijkheden



worden benoemd. De resultaten/uitkomsten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse waar nu in Batenburg mee wordt gestart. Voor het opstellen van deze scan wordt door BOEi gesproken met een vertegenwoordiging van de contactraad, het bestuur van de Terp en mogelijk andere geïnteresseerden uit de plaatselijke gemeenschap. Het parochiebestuur zal ook de gemeente Heumen op de hoogte stellen en uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het bisdom is door het parochiebestuur geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en men wacht de resultaten af. Het bisdom heeft laten weten dat, wanneer het gebouw wordt overgedragen aan een niet-kerkelijke organisatie, het kerkgebouw zijn functie formeel verliest. Het gebouw wordt dan onttrokken aan de eredienst. De inzet van het parochiebestuur is om, samen met de lokale gemeenschappen, locaties te vinden waar bij elkaar kan worden gekomen en kan worden gevierd, ondanks de sluiting van het kerkgebouw. Dit kan wellicht door het huren van alsdan beschikbare ruimte in het heringerichte voormalige kerkgebouw of in een andere daarvoor geschikte ruimte.

Het bestuur werkt ernaartoe dat in april de gesprekken in Batenburg een vervolg krijgen en in Heumen worden opgestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Adelheid den Hollander

PASTOR BAS VAN DIJK

Per 1 maart a.s. heeft Bas van Dijk een benoeming gekregen als pastor van de parochie Regio Mill in wederzijdse overleg met onze bisschop mgr. dr. G. de Korte.

Graag willen wij Bas van harte feliciteren met zijn benoeming en bedanken voor al zijn werkzaamheden en inzet voor de parochie De Twaalf Apostelen.

Ook wensen wij Bas van harte veel succes en wijsheid toe in zijn toekomstige parochie Regio Mill.

Bestuur en pastoresteam



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De paasviering voor ouderen is op dinsdag 11 april om 14.00 uur. De tijden van de vieringen rond Pasen vindt u in het vieringschema. Naast het Emmanuelkoor (Goede Vrijdag en Paaswake) zingt op eerste paasdag WyBeKo. Dit jaar is Goede Vrijdag tevens de tweede vrijdag van de maand. Omdat er op die dag 's middags een Goede-Vrijdagviering is, vervalt in de ochtend de viering voor de ouderen.
- M.b.t. ons vrijwilligersfeest moet ik een blunder rechtzetten. De datum is zaterdag 6 mei. Iedereen heeft ondertussen de uitnodiging thuis. Omdat we bij deze gelegenheid ook ons bestand van vrijwilligers administratief beter op orde willen krijgen, wordt iedereen nadrukkelijk gevraagd om het antwoordblad in te leveren, ook als je 6 mei niet kunt komen. Omdat we deze keer ons feest buitenshuis vieren zijn de kosten hoger. Hierdoor wordt van de partners van de vrijwilligers een bijdrage gevraagd. Hoe het precies zit, staat in de uitnodiging.
- Tijdens ons vrijwilligersfeest zetten wij jubilarissen graag in het zonnetje, maar we weten niet altijd wie het zijn. Daarom weer de vraag

om het ons te laten weten als iemand in jouw werkgroep 25 jaar bezig is.

Bij deze gelegenheid wil ik één iemand even noemen. Dat is onze techneut bij uitstek: Henk van den Dobbelsteen. Als er iets aan de hand is, weet hij het steeds weer op te lossen. Mensen met gouden handjes noemen ze dat.

- De contactraad vergadert dit seizoen op 18 april, 23 mei en 11 juli.

Namens de contactraad, Tini Poos.

HERBERGKOFFIE

Gezelligheid kent geen tijd en daarom drinken we elke eerste en derde woensdag van de maand thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Tussen 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur van onze herberg wijd open. Iedereen is welkom en iemand meebrengen maakt het nog mooier! De eerstvolgende data zijn 5 en 19 april en 3 mei.



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De begroting voor het jaar 2017 is goedgekeurd. De voorgelegde onderhouds- en herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
- De informatiebrief voor Kerstmis, huis aan huis verspreid, werd door de parochianen gewaardeerd. Voor de vieringen van de Goede Week en Pasen zal wederom een informatiebrief verspreid worden.
- De eerste communie vindt plaats op zondag 28 mei 2017.
- De boeken van Otjes zijn weer terug. Hierin staat de geschiedenis beschreven van alle omliggende parochies.
- Bij de kringloopwinkel "Vraag en Aanbod" bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het jubileum van Niftrik.
- Kennisgenomen van de Kinderkaravaan. De start is geweest in de H. Judocuskerk te Hernen. Vanuit het voormalige Kruispunt doen twee vrijwilligers mee.
- Kazuifels worden nagekeken voor een schoonmaakbeurt.
- De vieringen van de Goede Week en Pasen

worden besproken. Zie het vieringschema.

- Er wordt gecollecteerd voor missie-instellingen. Als er geen viering op de betreffende zondag is, dan op de zondag na de geplande collectedatum.
- In de uitvaartboekjes zal het nieuwe "Onze Vader" aangebracht worden door middel van stickers.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar gaan er vier kinderen uit onze geloofsgemeenschap hun eerste communie doen.

Tijdens de viering van Palmpasen op zaterdag 8 april 2017 om 19.00 uur zullen de communicanten aan de geloofsgemeenschap worden voorgesteld. Wij nodigen alle mensen van Niftrik uit deze viering bij te wonen.

Op zondag 28 mei 2017 vindt de eerste communie plaats. In de volgende Apostelbode zullen we meer informatie verstrekken.

Diaken Hennie Witsiers

Vieringschema

01 april / 02 april

- 5e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

08 april / 09 april

- 6e zondag veertigdagentijd
- Palmzondag / Wereldjongerendag

13 april

- Witte Donderdag
- Vastenactie



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ez. 37,12-14 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,8-11 ✧ Evangelie: Mt. 4,1-11 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 50,4-7 ✧ Tweede lezing: Filip. 2,6-11 ✧ Evangelie: Mt. 26,14 - 27,66 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✧ Evangelie: Joh. 13,1-15
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang <i>Voor aanvang</i></p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familielooor Mgr. R. Mutsaerts/Martin Claes/ Marieke Drent</p>	<p>donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes/Hennie Witsiers</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Cees Janssen</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 19.00 Witte Donderdagviering New Challenge Aloys van Velthoven/ Marieke Drent</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Jongerenkoor Alverna Annemarie Gooiker</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Samenzang met CD Annemarie Gooiker</p>	<p>donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>

Vieringschema

14 april

- Goede Vrijdag
- Vastenactie



15 april

- Stille Zaterdag
- Vastenactie



16 april

- Eerste Paasdag
- Vastenactie



Lezingen
uit de
Heilige Schrift

lezingen

- ✧ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12
- ✧ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9
- ✧ Evangelie: Joh. 18,1-19,42

lezingen

- ✧ Eerste lezing: Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55
- ✧ Tweede lezing: Rom. 6,3-11
- ✧ Evangelie: Mt. 28,1-10

lezingen

- ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43
- ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4
- ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

vrijdag

15.00 Kruisweg
Gelegenheidskoor | Martin Claes
19.00 Goede Vrijdagviering
Elckerlyc | Martin Claes

zaterdag

20.30 Paaswake
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassus
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
Wijchen**

vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Paaswake
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
WijBeKo
Annemarie Gooiker



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

vrijdag

19.00 Goede Vrijdagviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Paaswake
Kinderkoor
Cees Janssen

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes



**H. Jozef
Alverna**

vrijdag

15.00 Kerk open
voor stil gebed
19.00 Goede Vrijdagviering
Dames- & Herenkoor | Cees Janssen

zaterdag

19.00 Paaswake
Jongerenkoor
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

Géén viering

zaterdag

18.00 *Kindvriendelijke* viering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven/
Marieke Drent

zondag

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

vrijdag

15.00 Kruisweg
Werkgroep Avondwake
19.00 Goede Vrijdagviering
Gemengd Koor | Werkgr. Avondwake

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

vrijdag

15.00 Kruisweg
Aloys van Velthoven
19.00 Goede Vrijdagviering
Intervalli | Werkgr. Avondwake

zaterdag

21.00 Paaswake
Joy4all
Ton van Balveren

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven



**H. Georgius
Heumen**

vrijdag

19.00 Goede Vrijdagviering
Parochieel Zangkoor
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.30 Paaswake
New Challenge
Aloys van Velthoven

Géén viering



**H. Victor
Batenburg**

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers



**H. Anna
Bergharen**

vrijdag

15.00 Kruisweg *op de Kapelberg*
Sjaak Arntz

zaterdag

19.00 Paaswake
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Gospelduo
Annemarie Gooiker



**H. Judocus
Hernen/Leur**

vrijdag

19.00 Goede Vrijdagviering
Samenzang
Annemarie Gooiker

zaterdag

21.00 Paaswake
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo



**H. Damianus
Niftrik**

vrijdag

15.00 Kruisweg
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

20.30 Paaswake
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo



Het Kompas

vrijdag

15.00 Kruisweg
Cees Janssen

zaterdag

16.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Vieringschema

17 april

- Tweede Paasdag
- Vastenactie

22 april / 23 april

- 2e zondag van Pasen
- Beloken Pasen

29 april / 30 april

- 3e zondag van Pasen
- Zondag van de arbeid

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14,22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,42-47 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,3-9 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-31 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14,22-32 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21 ✧ Evangelie: Lc. 24,13-35
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Between Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>maandag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 10.00 <i>Gildeviering</i> Parochieel Zangkoor/ Muziekver. Vlijt en Volharding Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
zaterdag 01 april	17.00 uur	Vormselviering. Familiekoor. Vormheer Ron van den Hout / Martin Claes / Marieke Drent.
maandag 10 april	19.00 uur	Boeteviering. Martin Claes.

Emmanuel | Wijchen

dinsdag 11 april	14.00 uur	Paasviering voor ouderen. Hennie Witsiers. Na afloop is er een gezellig samenzijn in 't Achterom onder het genot van een kopje koffie/thee met paasbrood.
------------------	-----------	---

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 05 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 21 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 28 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 27 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
zaterdag 01 april	19.00 uur	Vormselviering. Gelegenheidskoor. Vormheer Ron van den Hout / Aloys van Velthoven / Marieke Drent.
maandag 10 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 10 april	19.00 uur	Boeteviering. Aloys van Velthoven.
donderdag 13 april	20.30 uur	Uitvoering door Ensemble Intervalli van de lamentaties van Lassus en de responsoria voor Witte Donderdag.
vrijdag 14 april	19.00 uur	Uitvoering door Ensemble Intervalli van de lamentaties van Lassus en de responsoria voor Goede Vrijdag.
maandag 24 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 11 april	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 25 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 07 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 05 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 04 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 02 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 30 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---





*Onze stem hebben we om te praten,
Zoals schapen die hebben om te blaten.
We kunnen er mee grinniken
en paarden communiceren met hinniken.
We uiten blijheid en soms zijn we in alle staten.
De stem, het praten is een wonder,
al geeft het gebruik soms ook gedonder.
Dan is de communicatie dus verkeerd
en hebben we ons fout verweerd.
Dat erkennen is heel bijzonder.*

Toon van Duifhuizen

OUDERENVIERING

De lente is begonnen en op dinsdag 4 april om 10.00 uur vieren we dat in de kerk. Daarna gaan we naar "cafeesterij de Toekomst" voor de koffie en de thee. Een mooie groep van mensen, die samen komen voor bezinning en ontmoeting. We zien u ook graag! Pastor Hennie Witsiers is de voorganger.

SAMEN DELEN, SAMEN ETEN

In de dorpen Bergharen, Hernen en Leur eten we samen om te delen van onze welvaart. We zamelen geld in voor de Vastenactie: Schoon water in Kameroen (Casey Troy Foundation). De inmiddels derde en laatste maaltijd vindt plaats in de Mijlpaal en wel op zondag 2 april om 17.00 uur. U kunt zich opgeven bij Peter v/d Loop 0487-532450 of Hermien v/d Aa 0487-53 2226. Of per e-mail naar: samendelensameneten@outlook.com

PALMPASEN

De paastijd gaat bijna beginnen, de vastentijd loopt ten einde. Een mooie start van de Goede Week hebben we in onze kerk altijd met de kinderen en hun mooi versierde palmpaasstocken. De communicanten van Hernen, Bergharen en Niftrik hebben die samen in een voorbereidende bijeenkomst gemaakt. Op de H. Hartschool wordt er in de Goede Week lesgegeven door leden van onze gezinsvieringwerkgroep over Pasen en nieuw leven. We vieren met Palmpasen de hoop op nieuw leven door alle lijden heen. Daarom is het ook een aardig gebaar als kinderen de palmpaasstock aan iemand afgeven, die wel een extra steuntje gebruiken kan. We hopen, dat velen naar de viering komen op zondag 9 april om 11.00 uur.



PAROCHIEEL ZANGKOOR

De organist/dirigent van het parochieel zangkoor is inmiddels thuis na een lange herstelperiode. Nu is het nog afwachten of Peter uiteindelijk weer ons koor zal kunnen gaan begeleiden. Wat fijn, dat we inmiddels een tijdelijke invaller hebben gevonden in de persoon van Huub Peters als dirigent. En hopelijk kunnen we ook nog rekenen op de komst van een koor uit andere kerken in onze parochie. We zijn blij dat het koor weer regelmatig zingen kan en daar genieten wij dan weer van in de kerkdiensten.

MISINTENTIES

1 april: Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie van der Aa-Broekman
9 april: Wim en Gon Hebing, Piet en Lien Hendriks-Huberts

15/16 april Pasen: Anny de Wildt – Heijmans, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Jo Derks, overleden familie Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen

23 april: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Annie van der Aa-van Casteren, voor de overleden weldoeners

29 april: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

Gelieve de misintenties voor de maand mei voor 3 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com.



VORMSEL

Op zaterdag 1 april 2017 wordt in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen Claudia van Heumen gevormd. Zij is de enige uit Batenburg die dit jaar meedoet.

Wij wensen haar een mooie viering toe.

Vicaris Ron van Hout dient het sacrament van het H. Vormsel toe.





VANUIT DE CONTACTRAAD

• Op 7 maart hebben we periodiek overleg gevoerd met onze bouwkundigen. Dit jaar hoeft er gelukkig niet veel aan onze kerk te gebeuren, maar in de komende jaren zullen we de klokkenstoel en grote luidklok in de toren (uit 1611!) moeten laten restaureren. Wat de Duitsers in 1942 niet lukte (de grote klok naar beneden takelen), zal toch een keer moeten gebeuren. Nu de bouw van de Meerstaete afgerond is, zal de scheidingsmuur van de pastorietuin langs de vroegere Renbaan aangepakt gaan worden.

• Over de mogelijke kosten van ons vitaliseringsproject in 2017 heeft het parochiebestuur nog geen besluit genomen. Tot nu toe was het ook nog niet nodig extra uitgaven te doen, maar als er helemaal geen middelen worden vrijgegeven, kunnen bepaalde onderdelen niet goed uitgevoerd worden.

Contactraad

VITALISEREN IN STAPPEN

Hoe probeert de contactraad de vitaliteit van de geloofsgemeenschap te verbeteren? Dit keer wat we van plan zijn voor de jongeren.

JONGERENPASTORAAT

In de eerste plaats wil de contactraad de professionele aanpak van Marieke Drent zo veel mogelijk ondersteunen. Dat betekent dat we ons hebben voorgenomen maximale assistentie te leveren vanuit onze geloofsgemeenschap aan het begeleidend platform, de voorbereiding op de eerste communie, de kinderkaravaan, de voorbereiding op het vormsel en het project M25.

INFORMATIE VERZAMELEN OVER HET ONDERWIJS

Door de jaren heen is de kennis binnen de contactraad over het hedendaagse basis- en voortgezet onderwijs flink afgenomen. Daarom is de contactraad ook begonnen met het inventariseren van het huidige onderwijsveld. Naar welke basisscholen gaan de kinderen uit onze geloofsgemeenschap? Wat doen die scholen aan levensbeschouwelijke vorming? Hoe communi-



ceren die scholen met hun leerlingen en ouders? In welke mate doen leerlingen van de diverse scholen mee aan de voorbereiding van eerste communie en vormsel? Welke ouders en/of leerkrachten zijn te benaderen om informatie van de diverse scholen te verkrijgen? Welke vragen of behoeften hebben de ouders en leerkrachten aan ons als katholieke kerk?

HELPT U MEE?

Zonder de steun en medewerking van parochianen kan geen enkele poging tot vitaliseren succesvol zijn. Daarom roepen we iedereen op die een bijdrage aan bovenstaande acties kan of wil leveren, zich te melden via t.vanderweegen@maw.ru.nl of g.bogaard@upcmail.nl.

Contactraad

TIJD VOOR KOFFIE!

Wist u dat we elke eerste zondag van de maand tussen 10.30 en 11.00 uur achter in de kerk koffie schenken? Daarmee hopen we dat kerkgangers elkaar voorafgaand aan de zondagsmis kunnen ontmoeten. Dat ze gewoon een praatje kunnen maken en mekaar beter leren kennen. Tegen 11.00 uur is de koffietijd voorbij omdat dan de viering begint. De eerstvolgende keer is zondag 2 april. Wij heten u van harte welkom!

Contactraad



GEDOOPT

19 februari 2017

Geraldo Bosch

WERELDJONGERENDAG IN WIJCHEN

Op Palmzondag 9 april viert ons bisdom haar 32^e Wereldjongerendag in Wijchen!

Om 11 uur zal bisschop R. Mutsaerts samen met Martin Claes en Marieke Drent in onze kerk voorgaan, het familiekoor zal voor de zang zorgen. Omdat jongeren uit het hele bisdom kunnen komen (en onze palmzondagvieringen met het familiekoor altijd al de moeite waard zijn!), belooft die viering heel bijzonder te worden.

In de Jeugd & Jongerenrubriek van deze Apostelbode meer over het programma voor de jongeren 's middags. Zie ook www.bisdondenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Wereldjongerendag.aspx



CARNAVAL



Op zaterdag 25 februari is in de H. Antonius Abt in Nederasselt weer de jaarlijkse carnavalsmis gehouden met dit jaar als thema: goed gemutst.

Onder leiding van pastor Aloys van Velthoven, prins Joan d'n Urste en jeugdprins Bram d'n Twedde en hun gevolg werd er stilgestaan bij het feest carnaval.

Het is belangrijk bij de carnaval dat men er goed gemutst naar toe gaat. Het maakt dan ook niet



uit welke muts je op hebt, maar het gaat erom hoe je humeur is en dat je positief aan dit feest begint.

Deze ludieke viering werd muzikaal begeleid door het kinderkoor van Nederasselt.

Aloys daagde, zoals voorgaande jaren, ook iedereen van de carnavalsvereniging

de Wielwaoiers, en uiteraard ook alle mensen uit Nederasselt, uit om op woensdag 1 maart het askruisje te komen halen.

Op deze aswoensdag was er een groot gedeelte van de carnavalsvereniging vertegenwoordigd met nog diverse andere parochianen.

Dit geeft aan dat er nog veel mensen, ook op Aswoensdag, goed gemutst naar de kerk gaan in Nederasselt.

Corné Schaap



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 7 maart kwamen de volgende punten aan de orde:

• VASTENACTIE 2017

Het geld van de Vastenactie in parochie De Twaalf Apostelen en de protestantse streekgemeente Maas en Waal in Wijchen is dit jaar bestemd voor Casey's Home in Kameroen. Een tehuis voor gehandicapte kinderen waar gebrek is aan schoon drinkwater. Op donderdag 23 maart wordt er een informatieavond gehouden over dit project om 20.00 uur in het parochiecentrum. De vastenactiezakjes worden huis aan huis rondgebracht. Een vriendelijk verzoek uw bijdrage voor de vastenactiezakjes in de kerk, in de daarvoor bestemde bussen in te leveren of bij de leden van de contactraad af te geven.

• AFVAL SCHEIDEN

Er komt een blauwe ton met deksel om het plastic afval beter te kunnen scheiden. De grijze kliko zit nu te snel vol en die moet tegen betaling worden geleegd. Ook in de koffiekamer komt een grotere afvalbak voor plastic.

• PASEN

Palmpasen wordt gevierd met een palmpasoptocht in de kerk. Op paaszaterdag is er een

kindvriendelijke paaswake om 18.00 uur in onze kerk. Op eerste paasdag is er om 11.00 uur een plechtige hoogmis.

• PASTORALE ZAKEN

De parochie De Twaalf Apostelen is op zoek naar een nieuwe pastor, maar dit heeft tijd nodig. Pastor Bas van Dijk is aangesteld in regio Mill.

• MARIAKAPEL

Uit het jaaroverzicht van de financiën van de Mariakapel van 2016 wordt duidelijk dat er maar een kleine marge is tussen inkomsten en uitgaven. Vooral de grote tondelkaarsen zijn nogal duur. Deze kaars brandt altijd bij het Mariabeeld. Afspraak: Alleen in het weekend de grote kaars laten branden.

In het gastenboek staan mooie stukjes en opmerkingen van bezoekers. Het is mooi om te zien dat niet alleen volwassenen hun verzoekjes en gebeden bij Maria neerleggen, maar ook kinderen schrijven hun gebedjes en verzoekjes in het boek. Deze zullen, wanneer de gelegenheid zich voordoet, in diensten worden gebruikt m.n. in Mariavieringen.

• Volgende vergadering contactraad is op 25 april.



UNIEKE GEBEURTENIS VOOR GILDE HEUMEN

Op 23 april aanstaande zal in het dorp Heumen een historische gebeurtenis plaatsvinden. Voor het eerst in de geschiedenis van het gilde, dat bestaat sinds 1445, zal er een keizer worden gekroond. Jan Kerkhoff heeft tijdens het laatste koningsschieten voor de derde maal achtereenvolgend de vogel uit de schutsboom geschoten. Nooit eerder heeft een koning van het Sint-Georgiusgilde deze prestatie volbracht. Tijdens de Heilige Mis (exact op de dag van de patroonheilige Sint-Joris) zal Jan Kerkhoff als keizer geïnstalleerd worden. De gildepriester Aloys van Velthoven zal in deze dienst voorgaan. De dienst zal muzikaal worden opgeluisterd door fanfare Vlijt en Volharding en het parochieel koor. De Heilige Mis vangt om 10.00 uur aan. Na deze



dienst zal er een vendelhulde zijn voor de keizer en aansluitend een rondgang door het dorp. In de middaguren zullen de gildebroeders hun onderlinge strijd weer aangaan voor de koningstitel. Dit zal rond 14.30 uur aanvangen op het sportcomplex De Toppenberg.

U mag deze bijzondere gebeurtenis niet missen, want het is nog maar de vraag of we weer 572 jaar moeten wachten voordat de volgende keizer van het Sint-Georgiusgilde zich aandient.



CARNAVALSVIERING

Zondag 26 februari was de carnavalsviering. Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' uit Heumen met prins Peter en jeugdprins Jesper en carnavalsvereniging 'de Dwarsliggers' uit Malden met prins Luc en jeugdprinses Noa, de besturen, de Raden van Elf waren naar de kerk gekomen om samen te bidden voor mooie carnavalsdagen met veel saamhorigheid.

Het thema van de viering was 'goed gemutst'. Zelfs de beelden voor in de kerk hadden een muts gekregen. Pastor Aloys ging voor in deze viering. Hij zei dat het heel goed is om met deze dagen goed gemutst te zijn en vroeg om dit na de carnavalsdagen door te zetten.

De teksten in deze viering werden gelezen door de prinsen.



De koren New Challenge en het parochieel zangkoor en 'Noavenant' verzorgden toepasselijke liederen en muziek. Pastor Aloys wenste iedereen fijne carnavalsdagen en nodigde uit om op woensdag de carnaval af te sluiten met de aswoensdagviering.

Naar deze uitnodiging werd goed geluisterd, zoals bleek uit de opkomst die tot tevredenheid stemde.

VRIJWILLIGERSFEEST

We zijn al enkele jaren gewend om het vrijwilligersfeest te houden rond de feestdag van de H. Georgius. Dit valt samen met de gildedag. Dit jaar is er een bijzonder gildefeest, omdat voor de eerste keer in de geschiedenis van het gilde van Heumen een keizer geïnstalleerd wordt. De contactraad heeft daarom besloten om dit jaar het vrijwilligersfeest te laten vervallen. Volgend jaar kunnen we het dan iets groter opzetten.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Luisteren is de basis voor goede communicatie. Met deze woorden begint het openingswoord voor de contactraadsvergadering op 8 maart 2017.

Luisteren.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek hoe vreemd het ook mag lijken. Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt omdat God niets terugzegt en hij geen adviezen geeft of probeert om de dingen te regelen. Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

- Door Martin Claes (tijdelijke aanspreekbare pastor voor onze geloofsgemeenschap) is een mail gestuurd met nieuws vanuit het pastores-team: Het team heeft het jaaractieplan volgens beleidsplan van onze bisschop Gerard de Korte behandeld en vastgesteld. Het blijkt dat er al veel in onze parochie wordt gewerkt/gedaan volgens dit plan van de bisschop.
- In de vacature van een priester is nog niet voorzien.
- Er zijn vragen gekomen of er plaatsen kunnen worden gereserveerd op ons kerkhof. Dit is nog in behandeling en er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd.
- De Franciscusboom die in 1984 in de tuin bij de kerk is geplant, heeft helaas het loodje gelegd. Deze zal in de maand april worden gekapt. Een nieuwe boom zal worden aangeplant.
- Een nieuwe acoliet heeft zich aangemeld om te assisteren bij de uitvaarten in onze kerk.
- In de Goede Week zal het paastafereel, beelden gemaakt door Huub Kortekaas, weer worden neergezet in de voormalige doopkapel achter in de kerk.
- Binnenkort wordt er een kleine boiler in de keuken geplaatst.
- De afgewaaiden dakpannen van het kerkgebouw zullen zo snel mogelijk worden vervangen.
- 2Gether zingt op tweede pinksterdag in Berg-haren op de Kapelberg (5 juni)

Kinderkoor Do-Re-Mi-Fa-Sol verzorgt de zang bij de Kinderkaravaan op 19 maart in Overasselt en op 27 mei in de Woezik.

Alle kinderen, ouders en belangstellenden zijn van harte welkom!

• Voor het evenement op 2 april a.s. georganiseerd door pastor Marieke en platform Jeugd en Jongeren in samenwerking met Maaswaal College zijn vrijwilligers nodig. Enkele leden van de contactraad hebben hierbij hulp aangeboden en gaan wat lekkers bakken voor bij het koffie-en theehoekje. De opbrengst is voor het vastenproject Casey Troy Foundation, Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen, voor de bouw van een Moeder-en-Kindcentrum.

Namens de contactraad Paschalis Els Bergman.

ONTMOETINGS-DAG VRIJWILLIGERS TUIN-, POETS- EN VERSIERWERK-GROEP

Maandag 20 februari 2017 was er weer een gezellige ontmoeting met deze werkgroepen.

Om 10.30 uur werden we ontvangen met koffie, thee en heerlijke zelfgebakken kruidkoek.

Hennie Hendriks, vrijwilliger van de tuingroep, deed het openingswoordje. Hij zei dat het goed



is om mekaar eens op een andere manier te zien.

Na het openingswoordje en de koffie was er tijd voor ontspanning, misschien

ook inspanning. De Oudhollandse spelen stonden klaar. De een was nog fanatieker dan de ander. Van al die spelen begon iedereen wel een beetje trek te krijgen.



En daar was de heerlijke eigengemaakte erwtensoep, compleet met broodjes kaas en worst. Het was gewoon smullen.

Ter afsluiting van dit gezellige

samenzijn nog even gezellig nakletsen met een borreltje of glaasje fris en wat knabbels.

Zo, dat was weer een geslaagde dag, we kunnen er weer tegen.



Iedereen nog bedankt en tot een volgende keer.

Marijke Schmitz
(vrijwilligster poetsgroep)



GEDOOPT

Finn Driessen
Dany Loomans



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

MUZIEK VOOR WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG

In de Apostelbode van vorige maand kondigden wij twee bijzondere muzikale evenementen aan voor de Goede Week in de Sint-Antonius-Abtkerk te Overasselt.

De Goede Week is de meest dramatische van het kerkelijk jaar. Die week begint met het triomfante-lijk onthaal van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag), waarna Jezus het paasfeest voorbereidt en viert met zijn apostelen tijdens het Laatste Avondmaal, verraden wordt door Judas, een van hen, en veroordeeld wordt en ter dood gebracht, waarna zijn verrijzenis voor zijn trouwe leerlingen de uiteindelijke apotheose vormt, die twintig eeuwen van onwrikbaar geloof teweeg heeft gebracht.

De Goede Week is door de eeuwen heen jaarlijks herdacht door de christelijke wereld in de vorm van indrukwekkende processies – zoals nu nog tijdens de *semana santa* in Zuid-Europa. Het folkloristisch element speelt er ook een belangrijke rol in.

Maar van de 15^e eeuw af tot diep in de 18^e werden in de dagen voor Pasen traditioneel de *Klaagliederen van de profeet Jeremias* gezongen in een ontelbaar aantal katholieke kerken en kathedra- len in Europa en Latijns-Amerika. Deze traditie is gaandeweg verdwenen, zoals vele andere mooie rituelen.

En de muziek is zo indrukwekkend en de teksten zeer aangrijpend: verzen uit de klaagliederen worden afgewisseld met teksten uit het lijdens- verhaal van Christus. Zo wordt de ondergang van Jeruzalem, zoals de profeet in heftige bewoordin- gen beschrijft, vergeleken met het droevige lot

dat Jezus overkwam.

Vele beroemde componisten schreven polyfone *Lamentationes Hieremiae prophetae* die – afgewisseld met prachtige gregoriaanse responsories – tijdens de herdenkingen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor overvolle kerken zorgden. Een van deze componisten is Orlandus Lassus (1532-1594), uit Vlaanderen afkomstig en tientallen jaren hofkapelmeester van de Habsburgse hertogen van Beieren.

Lassus componeerde vijfstemmige *Lamentationes* voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasza- terdag.

Op Witte Donderdag, 13 april om 20.30 uur, treedt het ensemble Intervalli op onder leiding van Marianne Salden. Het koor zingt dan de lamentaties van Lassus en de responsories voor die dag. De teksten uit de klaagliederen en het Nieuwe Testa- ment worden voorgedragen door Ria van den Brandt.

Op Goede Vrijdag, 14 april om 19.00 uur, zal Inter- valli de lamentaties van Lassus en de responsoria voor die dag zingen. De avondwakegroep zal de begeleidende teksten voordragen.

De gregoriaanse responsories zullen uitgevoerd worden onder leiding van Eize Leertouwer door de gregoriaanse specialisten van Intervalli.

De bijeenkomst van Goede Vrijdag wordt besloten met de kruishuldiging.

Entree is vrij. Collecte bij de uitgang van de kerk.

Erik Dyckhoff



GEDOOPT

12 maart
Roo v.d.Burgt
19 maart
Eva Buurmans



WIJ GEDENKEN

Monique Tijssse Klasen-Peters overleed op 6 februari te midden van haar gezin. Ze werd 52 jaar oud. Monique kende veel mensen door haar werk op de markt bij de verkoop van kaas. Ze was moeder van Bas en Marieke en echtgenote van Bart. Ze was zorgzaam,

hield van gezelligheid, de tuin en van bloemen. Helaas hebben we door een ziekte te vroeg afscheid van haar moeten nemen. De uitvaart voor Monique was op 11 februari in de Antonius Abt-kerk te Wijchen, waarna crematie te Beuningen.

Ans Janssen-Peters werd op 2 april 1928 geboren in Beek-Ubbergen en is op 9 februari 2017 te Nijmegen overleden. Zij was weduwe van Henk Janssen, moeder van twee dochters en geweldige oma van twee kleindochters. Zij was een zelfstandige vrouw, die belangstelling had voor iedereen. Zij blijft herinnerd worden door haar liefde, haar lach, haar vriendelijkheid, haar dankbaarheid, haar gastvrijheid en haar belangstelling. Zij heeft een mooi leven gehad. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 15 februari 2017 in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt en haar lichaam is te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

Op zaterdag 11 februari 2017 is **Doortje Hendriks-van Uden** overleden. Doortje is in Dennenburg geboren en bijna 84 jaar geworden. Zij was getrouwd met Wim Hendriks en had één zoon en twee kleinkinderen. Eind 2014 kon ze niet meer zelfstandig blijven wonen en werd ze opgenomen in het gezin van haar zoon, weer terug in Nederasselt. Ze genoot van de kleinste dingen, maar haar wereldje werd steeds kleiner door haar lichamelijke beperkingen. In de kerk van Nederasselt was op 16 februari een herdenkingsviering en de volgende dag hebben we in het crematorium afscheid van haar genomen.

Op 13 februari is op 40-jarige leeftijd **Leon Buijs** te Bergharen overleden. Een zware depressie leidde tot zijn zelfgekozen afscheid. Hij hield van voetballen, hij was een hele goede keeper en hij genoot van de derde helft met zijn vrienden. Na de LTS ging Leon de MAS volgen en werkte hij veel op de boerderij bij zijn oom Goos Buijs. Leon was nog geen 18 jaar toen zijn vader overleed. Hij overdacht zijn leven en besloot stukadoor te worden. Uiteindelijk startte hij in 2003 zijn eigen bedrijf. Leon leerde Rezie kennen. Ze hadden het heel goed samen en kregen twee dochtertjes. In 2011 werd Leon ziek in zijn hoofd en werd zijn wereld kleiner. Te jong en volop in het leven, kon hij zijn dromen niet meer beleven. We hebben van Leon afscheid genomen in de Annakerk op 18 februari en hem te ruste gelegd bij zijn vader op het kerkhof.

Op 14 februari 2017 is **Lenie Graat-Trommelen** overleden op 80-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Jan Graat, woonde samen met hem jarenlang in de Meerestraat in Overasselt en kreeg drie kinderen. Lenie was een zeer sociale vrouw die vele jaren in het Tweede Huis werkte in Nederasselt. Maar ook voor de parochie deed ze vrijwilligerswerk, zoals zieken bezoeken, zingen in het koor en ze was lid van de avondwakegroep. Na het overlij-

den van haar man probeerde ze haar leven weer op te pakken door haar inzet voor de medemens. De laatste jaren ging het steeds minder goed met haar. Op 18 februari namen we afscheid van haar in een volle kerk te Overasselt en hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Zuster **Petronella van Steyn** overleed op 16 februari jl. in de gezegende leeftijd van 94 jaar in La Verna te Alverna. Op 21 februari was haar uitvaart waarna zij te ruste werd gelegd op het kloosterkerkhof van Alverna.

Op 20 februari 2017 is **Annie Strik-Nicolasen** thuis in haar vertrouwde omgeving plotseling overleden. Een week eerder was zij 59 jaar geworden. Zij was gehuwd met Henry Strik. Werken en voornamelijk poetsen zat haar in het bloed. In het gezin van haar ouders heeft zij de drie jongste kinderen mede grootgebracht en opgevoed. Zij was voor hen een tweede moeder. Daar zij zelf geen kinderen had, ging ze graag oppassen bij de kinderen van haar oudere broers. Zij konden op tante Annie rekenen. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 25 februari 2017 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Haar lichaam hebben we begraven op de begraafplaats naast de kerk.



Jochen Jasbinschek overleed op 24 februari en werd 63 jaar oud. Samen met Donny, hun drie kinderen en zeven kleinkinderen beleefde hij goede jaren in Wijchen. Daar woonde hij aan de Ringlaan. Jochen was met plezier werkzaam op de Helicon MBO in Nijmegen en was een toegewijd en kundig LOTUS®-patiënt. Daardoor heeft hij samen met Donny vele mensen kunnen scholen in EHBO, bedrijfshulpverlening en hulpverlening bij calamiteiten. Jochen was een graag gezien vrijwilliger (Apostelbode) in onze parochie en velen hebben hem leren kennen bij de distributie van het parochieblad. De avondwake voor Jochen vond op 1 maart plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen en hij vond zijn laatste rustplaats in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Gradus van Heumen is geboren op 4 oktober 1926 als tweede zoon van twaalf kinderen. In de leeftijd van 90 jaar is hij op 25 februari 2016 overleden. Hij was weduwnaar van Annie van Heumen-Janssen. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren. Veel vrijwilligerswerk heeft hij gedaan. Hij was een doorzetter, medemens, buitenmens, trouw, eigenwijs en secuur. Hij vierde het leven. In een leven vol inhoud, rijk aan humor en door wilskracht omgeven, verdween hij onverwachts uit het leven. Tijdens de viering in de H. Judocuskerk te Hernen

op 3 maart 2017 hebben wij afscheid van Gradus genomen en daarna hem begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Mien van den Boogaard-Bruch werd geboren in Balgoij aan de Veldsestraat op 13 december 1934. Als jong meisje was het voor haar hard werken in het gezin Bruch en bij andere gezinnen in Balgoij. Ze trouwde 5 november 1957 met Koos en samen kregen ze twee kinderen: Peter en Marijane. Nadat Koos ziek werd ging Mien werken bij de bejaardenzorg en 's avonds op school in Wijchen. Later kwamen de kleinkinderen waar ze altijd veel belangstelling voor had. Na het overlijden van Koos bleef Mien een kranige vrouw die niet zeurde. En zoals de thuiszorg het verwoordde 'Niet klagen maar dragen' leek wel haar levensmotto. Een aantal dagen voor carnaval kwam er een einde aan haar aardse bestaan. Op 25 februari vierden wij haar uitvaart in de kerk van Balgoij. Dat Mien mag rusten in vrede.



Op 25 februari is geboren Bergharensse **Nellie van Beuningen-van den Akker** overleden op de Hagert te Leur, in de leeftijd van 83 jaar. In 1959 trouwde ze met Cor en samen kregen ze zeven kinderen. Nellie was heel zorgzaam en gaf haar kinderen een onbezorgde jeugd. Nellie was actief bij de KBO, KVO en de gymclub. Ze zong vele jaren in het kerkkoor en poetste de kerk en het koper. Ze kon lekker koken, was gastvrij en had een luisterend oor voor anderen. De laatste vijf jaar ging haar gezondheid achteruit en bracht ze door op de woonzorgboerderij. Mooi was te zien, dat ze nog altijd kattenkwaad kon uithalen, zoals toen ze jong was. We hebben op 2 maart in de Annakerk afscheid genomen van Nellie en haar te ruste gelegd op het kerkhof.

Reni Strootman-Jung was samen met haar echtgenoot Theo een bekend gezicht in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Ze overleed op 26 februari in haar eigen vertrouwde huis en werd 80 jaar. Reni

werd geboren in Breslau en kwam als kind naar Duitsland. Daar ontmoette ze haar echtgenoot Theo, met wie ze meer dan 60 jaar in Wijchen woonde. Reni was zorgzaam, bezocht veel zieken. Ze was sportief, hield van wandelen. Reni en Theo kregen twee kinderen en vormden, samen met de kleinkinderen een hechte familie. De uitvaart voor Reni was op vrijdag 3 maart in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Reni werd begraven op het kerkhof aldaar.

Onverwachts is op 27 februari 2017 te Nijmegen overleden **Riet Peters-van Elst**. Zij was weduwe van Jo Peters en moeder van drie kinderen. 50 jaar heeft ze met Jo van alle goede dingen van het leven mogen genieten. Haar winkeltje, dansen, kaarten, fietsen. Levensvreugde zat voor haar in kleine dingen, het belangrijkste was het contact met de mensen om haar heen. In het appartement in de Schakelhof vond zij rust en zij heeft daar met plezier gewoond. Op 4 maart 2017 is de afscheidsviering gehouden in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en daarna heeft de crematie te Beuningen plaatsgevonden.

STILTECENTRUM



ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend op iedere
werkdag en zaterdag

van:

09.30 - 17.00 uur.

KRIJGT U HET PAROCHEBLAD NOG NIET THUIS?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar:

administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

VERHALEN

Er was nog net een plaatsje vrij, dus ging ik tegenover hem zitten. Meteen vlogen mijn gedachten alle kanten uit. Als ik een onbekende zie ga ik onmiddellijk allerlei verhalen bedenken die bij de persoon zouden kunnen passen. Natuurlijk ga ik dan eerst af op zijn of haar uiterlijk, en ik weet maar al te goed hoe bedrieglijk dit kan zijn. Ik betrap mijzelf heel vaak op vooroordelen zowel in negatieve als in positieve zin. Ik denk overigens dat alleen heel jonge kinderen nog zonder vooroordelen kunnen leven. In de krant van afgelopen week stond een foto van twee vijfjarige vriendjes, een zwart en een blank jongetje. Een van de jongetjes had hetzelfde kapsel willen hebben als zijn vriendje, want dan zou de juffrouw op school het verschil niet meer zien tussen hen. Ik heb er de hele dag aan gedacht.

Hoe zag de man tegenover mij er uit? Hij was slank, tamelijk jong, ik schatte hem tegen de veertig. Af en toe tikte hij een klein berichtje op zijn schermje, iets wat de halve wereld-bevolking ook doet. Hij was normaal gekleed en keek ietwat verveeld uit het raampje van de trein. Wat denkt u nu? Wat zou de man doen in zijn dagelijks leven? Is hij op pad voor de zaak en gaat hij om zes uur terug naar vrouw of vriendin? Mis-



schien heeft hij drie schatten van kinderen die het stuk voor stuk goed doen op school. Of is hij een langdurig werkeloze op weg naar een sollicitatiebezoek? Het zou zomaar waar kunnen zijn. Of helemaal niet.

De man zat nog steeds tegenover mij. Enkele details: hij had zwart, kroezend haar en een tamelijk donkere huidskleur. Waarom roept dit beeld heel andere gedachten op? Is hij, zoals men het tegenwoordig noemt, een Nederlander met een migratie-achtergrond of een vluchteling die de oorlog in zijn land achter zich wilde laten? Uit welk land zou hij afkomstig kunnen zijn? Misschien heeft hij vrouw en kinderen niet mee kunnen nemen en wacht hij met smart op de gezinshereniging. Ook dit zou waar kunnen zijn. Of helemaal niet.

Waar ben ik mee bezig, dacht ik bij mezelf. Wat weten we weinig van elkaar. En waarom begin ik niet gewoon een gesprek met de man? Zou ik sneller iets vragen als hij rood haar had en een wit gezicht? Ik kom dikwijls tot de ontdekking dat ik mezelf ook niet goed ken.

De man stapte uit en knikte. Ik was een beetje kwaad op mezelf. Maar ook was ik de man dankbaar dat hij mij met de neus op de feiten had gedrukt. Ik, witharige vrouw met een bleek gezicht, vind het nog steeds heel moeilijk om zonder vooroordelen te leven. Zou de man met het kroezende haar daar ook zo mee worstelen?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en
ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135464048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EEN MOND OM WOORDEN TE GEVEN

Woorden zijn van groot belang in ons dagelijks leven. In moeilijke situaties kan letterlijk de tong aan onze mond kleven en het spreken tot een opgave maken. In andere omstandigheden vloeien de woorden achteloos uit onze mond, of kan onze mond zelfs de indruk wekken groter te zijn dan de inwendige gedachten die in klanken en woorden werden omgezet. Soms zijn de woorden die uit onze mond komen striemend en kwetsend, en op andere momenten zijn we in staat woorden van troost en bemoediging uit onze monden te laten klinken.

In deze tijd waarin veel woorden klinken uit de mond van politici in binnen- en buitenland, lijkt de waarde van woorden relatief en zijn teksten door de hoge omloopsnelheid van internet en sociale media vluchtig. Dat was anders in de tijd van de Bijbelse profeten. Zo voelde menig profeet zich aanvankelijk te klein en onwaardig om te spreken. Jesaja raakte zelfs in paniek toen hem duidelijk werd dat hij was geroepen om Gods woord te spreken. 'Wee mij! Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen, ik woon onder een volk met onreine lippen.' En tot de profeet Ezechiël zegt de Heer die hem zendt; 'Wees niet bang' en 'Wees niet bevreesd'. God moedigt hem aan: 'Spreek hen toe en zeg tegen hen, of ze nu luisteren of niet: "Zo spreekt de Heer uw God.'

Onze tijd maakt het ons gemakkelijk om onze stem te laten klinken en woorden te spreken. Vrijwel iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om op eenvoudige wijze zijn of haar mening kenbaar te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van feedback en recensies bij berichten op internet, in de vorm van georganiseerde inspraak bij het maken van politieke beslissingen op allerlei niveau, en in de vorm van onuitgesproken

verwachtingen van mondigheid in gezondheidszorg, onderwijs en kerk.

Opvallend is dat de Bijbelse profeten zich bewust waren van de potentieel grote kracht van gesproken of geschreven woorden. Jesaja laat voor hij namens de Heer kan spreken zijn lippen, en daarmee ook zichzelf, zuiveren door gloeiende kolen. 'Zie, nu dit uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.' Pas dan laat hij zich zenden om te spreken: 'Hier ben ik, zend mij.'

Met het bewustzijn van de kracht van woorden groeide ook de waardering voor het zwijgen. 'Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk je lang voordat je antwoord geeft.' en 'Van spreken komt zowel eer als schande, en de tong brengt de mens ten val.' De woorden van deze kostbare levenslessen zijn opgetekend in het Bijbelboek Jezus Sirach.



Zwijgen lijkt een ondergewaardeerde deugd in onze tijd. Jammer, want juist het spreken wint aan kracht door het zwijgen. In vroeger tijden verhieven sommige kloosterorden het zwijgen tot levensstijl: Trappisten en slotkloosters

waren letterlijk sprakeloze, maar bepaald geen betekenisloze oorden. Intussen is ook in slotkloosters het zwijgen geen doel in zichzelf. Het is een middel om evenwicht en vrede te vinden.

Hoe verhouden wij ons tot spreken en zwijgen? Kun je jezelf zijn door minder te spreken en meer te zwijgen? Is het mogelijk in onze samenleving voor jezelf op te komen, door minder te spreken? Profeten en wijsheidsliteratuur uit de Bijbel wijzen ons op de onschatbare waarde van een mond om woorden te geven. Maar ze wijst evenzeer op het belang van het zwijgen.

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2017 met het thema "Een neus voor de tekenen van de tijd". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 6 april 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.