

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 4 mei 2017



EEN NEUS VOOR DE TEKENEN DES TIJDS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

ADEMTOCHT

Adem, Gods adem,
als een vogel in de vlucht.
Vrijheid brengt een dag
van vrede,
op Zijn liefde voortgedreven,
adem, Gods adem,
waar Zijn naam is neergeschreven
in een hemelsblauwe lucht.

Joke Plamont-Mees

OM TE NOTEREN



- 2 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 2 MEI VANAF 10.00 UUR H. JUDOCUSKERK EN DE TOEKOMST**
Ouderenviering met na afloop koffie/thee
- 3 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 6 MEI**
Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk Wijchen
- 6 t/m 9 MEI BEAURAING, BELGIË**
Meerdaagse- en dagbedevaart
- 11 MEI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE: Nr. 5**
"Handen om te geven en te ontvangen"
- 16 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 17 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 18 MEI 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
"Mystiek en de dialoog van de religies", dr. Ger-
rit Steunebrink. Eckhart-lezing, entree 10 euro
- 23 MEI 10.00 UUR H. GEORGIUSKERK HEUMEN**
Keizerinstallatie Sint Georgiusgilde
- 27 MEI WITTEM**
Bedevaart H. Gerardus Majella
- 27 MEI 19.00 PASCHALISKERK**
Kinderkaravaan
- 30 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Handen om te geven en te ontvangen" en is bedoeld voor de periode van 3 juni t/m 2 juli. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met donderdag 11 mei per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
januari	64.946		57.837		7.109
februari	61.013	125.959	59.473	117.310	8.649
maart	10.894	136.853	15.193	132.503	4.350

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

- 5 JUNI – 2^e PINKSTERDAG**
Kapellentocht met eindpunt Kapelberg in Berg-
haren
- 7 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 8 JUNI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE: Nr. 6**
"Voeten om erop uit te gaan"
- 14 t/m 21 OKTOBER**
Bedevaart naar Lourdes



Op dinsdagmorgen 2, 16 en 30 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

BUONASERA!

Hij stond op de loggia, boven de hoofdingang van de Sint-Pieter, uitkijkend op het plein, vol met mensen die allemaal wilden weten: Wie is hij, deze nieuwe paus. En misschien heeft hij, Jorge Mario Bergoglio, paus Franciscus, zich toen ook wel afgevraagd: 'Wat staat me hier, in mijn nieuwe functie, op mijn nieuwe werkplek, te wachten.' En na een tijd zo op het balkon te hebben gestaan, brak die glimlach door en zei hij alleen maar: 'Buonasera! Goedenavond!'

Ik pretendeer niet dat ik een soort van nieuwe paus ben, verre van dat, maar net als paus Franciscus toen, sta ik voor een nieuwe uitdaging, pastor te zijn in de parochie De Twaalf Apostelen, te Wijchen. En laat mijn eerste woord dan ook maar zijn: Buonasera! Goedenavond!

Paus Franciscus zei tegen de verwachtingsvol naar hem opkijkende menigte, de mensen voor wie hij bisschop mocht zijn; 'de heren kardinalen hebben gezocht naar een nieuwe bisschop voor Rome. Maar ze hebben hem van ver moeten halen.' Zo ook zou ik kunnen zeggen: de bisschop van 's Hertogenbosch heeft naar een nieuwe pastor voor het Gelderse Wijchen gezocht. Maar ze hebben hem van ver moeten halen, uit Brabant, uit Eindhoven waar ik geboren en getogen ben, uit Tilburg waar ik aan de universiteit, aan de Theologische Faculteit, heb gestudeerd en een tijdlang heb samengewoond met de u bekende Bas van Dijk in de pastorie van 't Heike, bij de toenmalige deken van Tilburg, Harrie van Doorn. Om uiteindelijk in het heilig jaar 2000 priester te zijn gewijd, voor ons bisdom en nu vooral voor Wijchen en de bij Wijchen horende dorpen. In de tussentijd heb ik door het bisdom gezworven: Gemert, Vught, Veldhoven en Helvoirt. Me, als ik tijd over had, bezighoudend met zingen, schilderen en schrijven. Ik



heb, met een vriend, rondleidingen verzorgd door Rome - waar ik regelmatig oog in oog stond met Franciscus en met Benedictus, zijn voorganger - met uitstapjes naar Assisi, het dorp van de

door mij bewonderde heilige Franciscus, dezelfde Franciscus naar wie onze paus wilde heten, in wiens voetsporen hij zijn pastoraat wilde uitoefenen, net als ik. Al geef ik toe, de paus doet dat beter dan ik. Ik ben me van mijn tekortkomingen wel bewust. Ik heb, zoals iedereen, zo mijn fouten en gebreken. Maar... die eerste avond als paus, dáár op de loggia, vroeg paus Franciscus om óók voor hem te bidden. Hij zei tegen zijn mensen, daar in Rome, dat hij voor hen tot zegen wilde zijn. Maar hij vroeg ook aan

hen om, nu hij aan zijn taak als pastor, als herder voor de Romeinse schapen, zou beginnen óók hem te willen zegenen. En daartoe boog hij deemoedig zijn hoofd.

Dat doe ik nu ook: Ik spreek de hoop uit voor u allen tot zegen te mogen zijn. Ik vraag u echter ook, even deemoedig, om mij te willen zegenen en mij welkom te willen heten met een vriendelijk Wijchens 'Buonasera!'

Wil Smulders

GOD GAVE TALENT: TERUGBLIK

Op Palmzondag wordt jaarlijks in bisdommen wereldwijd Wereldjongerendag gevierd. Voor het bisdom van 's-Hertogenbosch vond dat plaats in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen.

Jongeren en tieners uit het hele bisdom kwamen samen rond het thema 'God gave talent'. "Een heerlijke zonnige dag, waarop tieners en jongeren uit ons bisdom samen mochten komen met het gegeven dat er op heel veel verschillende plaatsen in heel de wereld tieners en jongeren samenkomen", zegt Ingrid van Zeeland van Jong Bisdom Den Bosch, de jongerenafdeling van het bisdom.

Na de eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius Abt gingen de jongeren met die talenten aan het werk, vanuit het geloof dat God ieder mens talenten geeft. Daarmee zochten ze aansluiting bij wat paus Franciscus opmerkt in zijn boodschap voor de 32e Wereldjongerendag: "Als God een jongen of meisje aanraakt in het hart, is hij/zij is staat om grootse dingen te doen!

In vier workshops konden de tieners en jongeren op heel gevarieerde wijze met hun talenten aan de slag. In een zogenoemde 'escaperoom' werden ze gedwongen om die talenten in te brengen om aan de hand van cijfertjes en puzzels gezamenlijk codes te maken die hen in staat stelden zich te bevrijden uit het kerkgebouw.

In een workshop rondom de boodschap van de paus stonden geloof, hoop en liefde centraal. Andere tieners en jongeren staken de handen uit de mouwen in de workshop 'zorg voor de ander'; ze maakten een wandeling met ouderen uit een kloosterbejaardenoord, afgesloten met een ijsje. In de workshop 'Maria in beeld' werden jongeren uitgedaagd om op een stuk boomstam op artistieke wijze uiting te geven aan dat waarvoor ze dankbaar zijn. De boomstam stond symbool voor Maria die geworteld was in haar geloof.

De dag werd afgesloten met een 'blind date': een optreden van de blinde kleinkunstenaar Charlotte Glorie die op geheel eigen wijze aansluit bij de boodschap van paus Franciscus.

(overgenomen van www.bisdomdenbosch.nl)

ALBERTINUMGENOOTSCHAPSLEZINGEN

ECKHARTLEZING 2017

Insamenwerking met de Effata-parochiegemeenschap organiseert het Albertinumgenootschap op 18 mei 2017 om 20.00 uur in de Dominicuskerk te Nijmegen de jaarlijkse Eckhart-lezing.

Ditmaal zal dr. Gerrit Steunebrink spreken over mystiek en de dialoog van de religies.

Mystiek, en daarmee spiritualiteit in brede zin, komt in alle religies voor en lijkt ze te verbinden in een besef van een alle grenzen overschrijdende transcendentie werkelijkheid. Is de mystiek vanwege deze grensoverschrijding dan niet bij uitstek het geschikte voertuig voor de dialoog tussen de religies? Toch geeft de mystiek zowel tussen de religies als binnen de religies zelf weer aanleiding tot vragen en discussie. Bijvoorbeeld tot de vraag hoe de mystiek zich verhoudt tot het geloof in een persoonlijke God, tot pantheïsme of zelfs tot atheïsme. De mystiek is ook altijd ingebed in een voor de verschillende religies uiteenlopende sociale en politieke context. Dit alles geeft al aan dat de dialoog tussen de religies op meerdere niveaus gevoerd moet worden. Zo kan deze dialoog geplaatst worden op het niveau van de vanuit de verschillende religies ontwikkelde theologie. Ze kan ook beschouwd worden vanuit door verschillende religies opgezette, gemeenschappelijke sociale projecten. Of ze kan een rol spelen binnen het alledaagse samenleven van mensen met een verschillende religieuze achtergrond. Het specifieke van de mystiek ligt voor de spreker in de doordringing van de beleving van transcendentie tot in de poriën van de emotie en de ervaring. Hierin blijkt niet alleen het grensoverschrijdende karakter van transcendentie, maar ook van de menselijke persoon. Is dat niet een basis voor een dialoog op alle fronten?

Dr. Gerrit Steunebrink is oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Datum: 18 mei 2017.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 10 euro

Informatie: 024-3581963 (Fons Fisscher)

024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl

**WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 Wijchen

IN MEMORIAM ANTON KLERKX

Op 26 februari jl. is Anton Klerkx op 87-jarige leeftijd in volle overgave overleden in Zorgresidentie Velp, waar hij de laatste twee jaren verbleef. Ernstige longproblemen hadden hem ertoe gedwongen zijn huis in Wijchen te verlaten. Als oud-aalmoezenier hield hij vele jaren een toespraak bij de Dodenherdenking op 4 mei. In 1956 werd hij priester en norbertijn van de abdij van Berne in Heeswijk. In de jaren 70 verliet hij het ambt, trouwde met Mieke van Steenhoven en vestigde zich in Wijchen. Als godsdienstleraar van het Dukenburg-College voorzag hij in het levensonderhoud. Hij beleefde vele gelukkige jaren, totdat Mieke in 1998 overleed. Na zijn pensionering leidde hij met grote toewijding vele jaren lang cursussen in ethiek en filosofie. Vele Wijchenaren zullen hem dan ook hebben leren kennen als een gedreven leraar, die, nu als leek, het evangelie bleef uitdragen. Hij bleef ook zijn confraters in de abdij van Berne trouw. Tot zijn geluk was die trouw wederzijds. En zo was het de abt van Berne, die voorging in zijn afscheidsdienst op 4 maart in de Antonius Abtkerk. Vele Wijchenaren waren daarbij aanwezig en begeleiden Anton naar zijn laatste rustplaats, naar het graf met de COR-TEN-stalen hemelpoort. Hij had uitgezien naar zijn hereniging met Mieke. Zijn dood kwam niet als een dief in de nacht, op zijn laatste kerstkaart schreef hij: "Bij een toenemend gebrek aan levensadem groeit mijn bereidheid mijn duisternis te trotseren om tot Uw licht te geraken" Moge zijn wens in vervulling zijn gegaan.



**God speelt
geen enkele
rol in mijn
leven...**

**...Hij is de
regisseur!**

visje
Q

WWW.VISJEPOSTERS.NL

EEN NEUS VOOR DE TEKENEN VAN DE TIJD

De neus is ons reukorgaan. Wat heerlijk dat we allerlei bloemen kunnen ruiken en kunnen genieten van de geuren van smakelijke gerechten. Maar in de titel van dit artikel gebruiken we het woord 'neus' in overdrachtelijke zin, zoals in de uitdrukking: 'Ergens een fijne neus voor hebben'.



Wij zijn geen profeten of waarzeggers, maar onder ons zijn denkers en geleerden, die de tekenen van de tijd trachten te verstaan en daarover schrijven. Ook wij nemen waar wat

er in de wereld allemaal aan de hand is en beseffen in wat voor onrustige en onzekere tijd wij leven. Onze planeet wordt zwaar op de proef gesteld. Milieurampen dreigen. Grondstoffen worden schaarser. De wereldbevolking neemt explosief toe. Massavernietigingswapens worden door kleinere landen ontwikkeld en in stelling gebracht. Terroristische groepen proberen ze in handen te krijgen. De radicale islam rukt wereldwijd op. In kranten lees je dat het populisme onze democratische rechtsstaat aantast en dat intolerantie in onze samenleving toeneemt. In Europa neemt het geloof in een persoonlijke God snel af. Angst voor de toekomst krijgt steeds meer mensen in een wurggreep. Stevent de aarde af op een allesvernietigende Derde Wereldoorlog of is er hoop?

Wat hebben oudtestamentische profeten ons daarover te zeggen? Staan we aan het begin van het einde van de wereld, of naderen we een nieuw begin? Welke tekenen van de tijd treffen we aan in de Bijbel? Beperken we ons tot het Nieuwe Testament, dan gaat met name het 24^e hoofdstuk van Matteüs over het einde der tijden en de komst van de Mensenzoon. Jezus waarschuwt zijn leerlingen voor valse profeten en voor mensen die zich uitgeven als messias. "Pas op dat niemand jullie misleidt." (Mt.24:4) Er zullen berichten komen over oorlogen en oorlogsdreiging, over hongersnoden, over aardbevingen, zegt Jezus, en jullie zullen gehaat worden, vervolgd, onderdrukt en gedood. Na al die verschrikkingen zal de zon verduisterd worden, de maan geen licht meer geven en de sterren uit de hemel vallen.

"Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook we-

ten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn, wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen." (Mt. 24: 32-36) Je zou kunnen zeggen, dat Jezus een neus had voor de tekenen van de tijd.

In de andere evangeliën en de brieven van Paulus komen we vergelijkbare teksten tegen. Zijn al die woorden van Jezus toevallig van toepassing op onze onrustige tijd, of wijst Jezus ons op onze kwetsbare positie als christenen in deze wereld en steekt hij ons een hart onder de riem en vraagt hij ons trouw te blijven aan het geloof? De tekenen van de tijd roepen een negatief beeld op, maar door de kracht van het geloof en het vuur van de H. Geest kunnen we al dit kwaad overwinnen. Het Licht zal de duisternis verdrijven; het Leven overwint de dood.

De Amerikaanse theologe, Catherine Keller (1953), betoogt dat het einde van de wereld vooral betekent een nieuw begin. Schepping wil niet zeggen dat alles uit niets gemaakt is, maar schepping is daar waar uit de diepte weer iets nieuws begint. Wij staan midden in alles en krijgen daarin nieuwe mogelijkheden aangereikt om elkaar tot bloei te brengen. In deze opvatting van Keller klinkt de hoop door op vooruitgang, bevrijding en emancipatie. Een optimistische toekomstvisie en dat in een tijd waarin wij leven met een verloren hoop. Mensen, wereld en God zijn op vele, vaak onzegbare manieren met elkaar verbonden en deze relaties geven steeds weer nieuwe mogelijkheden.

Ik eindig met een citaat vol hoop van de schrijver, politicus en voormalig president van Tsjechië: Václav Havel (1936-2011):



"Hoop kan niet het resultaat zijn van kille berekening en evenmin de verwachting van een goede afloop. Hoop is veeleer een toestand van

de geest... De hoop dragen wij diep in onszelf; is ze niet daar, dan is ze nergens. Hopen is onze diepste aard en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. De hoop zit ons in de ziel, is ons in het hart gegrift en verankerd tot voorbij de horizon."

Koos Leemker

VERWONDERING!

Als je als bezoeker via de inrijpoort het terrein van het parochiecentrum inrijdt, zie je telkens weer hoe verzorgd de entree er bijligt. Strak geschoren haagjes, netjes aangeharkte grindpaden, schone banken en zitgelegenheden, het kerkplein waar velen al zittend vooral bij zonnig weer kunnen genieten van de fraaie omgeving. Een oase zo vlak bij het centrum!

De omgeving krijgt steeds meer kleur, bij gelegenheden wapperen er meerdere vlaggen en is de Mariagrot met brandende kaarsen en diverse bankjes een ideale plek voor bezinning.

De reliëfs bieden vanaf de weg een goed zicht op de omgeving van de Abtkerk en het parochiecentrum.

Om dit alles in goede staat te houden zijn meerdere mensen er op woensdagmorgen, weer of

geen weer, aan het werk, met veel enthousiasme en inzet, ondanks de wat oudere leeftijd! Zo hebben we op 8 maart het oudste lid van het team in de bloemetjes gezet. Een belangrijk moment is uiteraard de koffiepauze. Dan wordt veel van gedachten ge-

wisseld over alles wat voorbij komt. Het is een hecht team dat trouw aanwezig is, ook met een goede teamgeest.

Mocht u (zowel dames als heren) geïnspireerd zijn of worden om mee te doen, kom dan eens een kijkje nemen op woensdagmorgen rond negen uur. Het geeft veel voldoening om je met elkaar ergens voor in te zetten. De werkzaamheden zijn heel divers. U bent welkom!

Teamleider Jan van de Zande



"DE KIJKZOLDER" ... EEN GOED DOEL?

JAZEKER!

Stichting Vraag & Aanbod bestemt ieder jaar een flink bedrag voor goede doelen. In 2016 is daar zelfs € 60.000 voor uitgetrokken. Na toetsing van de vele aanvragen om een geldelijke ondersteuning doet de commissie Goede Doelen van de stichting een adviesvoorstel aan het bestuur van de



kringloopwinkel. Gelukkig werd ook de aanvraag van museum De Kijkzolder gehonoreerd en daar zijn we heel blij mee. Jos van Minderhout heeft heel wat attributen nagelaten, geld echter komen we steeds te kort. Zeker nu we vervanging van een aantal vitrines wensen.

Opgetogen trokken Ton Wouters en Gerard Toonen naar het Mozaïek om een cheque van €300,- in ontvangst te nemen uit handen van voorzitter Mark Wintjes. Eerder ontvingen we ook al van het parochiebestuur een heel mooi bedrag om onze wens te kunnen vervullen. Graag wil de werkgroep van De Kijkzolder het werk van initiator Jos van Minderhout voortzetten en de zolder aantrekkelijk inrichten voor publiek. Daarom is een geldelijke ondersteuning meer dan welkom. Dank aan het parochiebestuur en de kringloopwinkel.

Gerard Toonen



De uit te breiden kast rechts en het huidige thema



KAPELLETOCHT 2017

Een viering en een uitdaging.....

Tweede pinksterdag, maandag 5 juni, geeft toch een apart gevoel. Anders dan andere maandagen.

Even geen schoonmaak of wasbeurt, geen begin van een werkweek. Nee, dat stellen we even uit. Het gevoel van vrijheid koesteren. En als het weer meewerkt, eropuit trekken.

De ruimte in. Je krijgt goeie zin en wilt dingen met anderen delen. Een mooie gelegenheid om ook samen buiten eucharistie te vieren op de Kapelberg in Bergharen. Zomaar in de open lucht. Als het weer tegen zit, wijken we maar uit naar de parochiekerk aldaar. Bisschop De Korte gaf eerder aan niet te kunnen voorgaan in de viering, maar het thema van zijn beleidsnota nemen we wel als leidraad: 'Samen bouwen in vertrouwen'.

Sommige mensen vinden het een uitdaging om met een groep naar Bergharen te lopen. Zij vertrekken 's morgens vroeg vanaf een vertrekpunt gezamenlijk naar de Kapelberg.

De Maaskant vanaf Broekstraat 3A Nederasselt (Truus Broekman) om 6.45 uur.

Bergharen vanaf de kerk (Henk v.d. Wielen) via Wijchen naar Bergharen om 5.45 uur!

Wijchen vanaf kerkplein Antonius Abt (Jo Jansen) om 7.30 uur.

Hernen (ontvangst Marijke Reijnen en Nelly Hendriks) vertrek vanaf de H. Judocuskerk om 9.00 uur.



Een uitdaging....ook voor u?

De Kapelberg blijft natuurlijk ook bereikbaar met de auto of fiets. De viering begint om 10.00 uur.

Tweede pinksterdag is ook een dag om Maria-kapellen in onze parochie te bezoeken. Dat zijn er heel wat. Soms in het kerkgebouw, soms los daarvan. Even je gedachten richten tot Maria, een kaarsje branden. Fanatiekelingen vertelden vorig jaar dat ze alle kapellen langs gefietst waren. Ze hadden wel een fiets met ondersteuning! De kapellen zijn open tot 16.00 uur. Bij enkele staat koffie klaar.

Een mooie tocht toegewenst.

Gerard Toonen

VORMELINGEN IN MEGEN

De vormelingen zijn bij de zusters clarissen en bij de broeders franciscanen geweest. Het schilderij dat op de foto te zien is, is gemaakt door het heilig bruurke van Megen en is een afbeelding van God.



UITJE VORMELINGEN

Met de vormelingen uit Bergharen, Hernen, Batenburg, Wijchen, Balgoij en Alverna zijn we naar Megen geweest. De vormelingen hebben bij de zusters clarissen en de broeders franciscanen een inspirerende dag gehad. De vormelingen vertellen hier zelf iets over:

Wij gingen naar Megen.

Als eerste gingen wij naar het klooster van de zusters en kregen bij binnenkomst drinken en een koekje. Zuster Johanna ging daarna vertel-



len over hoe zij leven in het klooster en daarna kregen wij hierover ook nog een film te zien. Hierna kreeg een groep 'n rondleiding door het klooster en de kloostertuin en de andere groep keek naar de film over de hostiebakkerij en daarna wisselden de groepen elkaar af. Wij weten nu ook dat de hosties die je in Wijchen in de kerk krijgt hier in dit klooster gebakken worden.





Toen gingen we naar de broeders en broeder Theo ontving ons. Wij zijn in de kerk, in de kapel waar het bruurke van Megen ligt, en in het museum van pater Everardus geweest. Wij hebben bij het bruurke van Megen een wens achtergelaten en een kaarsjes aangestoken. Vandaaruit gingen wij weer terug naar de zusters om hier een mis bij te wonen. Tijdens de mis mochten wij in een grote cirkel rondom het altaar komen staan en kregen we de hostie. Na de mis hebben sommige kinderen nog een souvenir gekocht. Om af te sluiten gingen wij allemaal naar de broeders en hebben daar friet gegeten.

Het was een hele leuke middag met heel veel indrukken.

Amber Buijs en Stijn Hormes

Op 8 maart 2017 gingen wij met de vormselgroep naar Megen. Daar ontmoetten wij broeder Loek. Hij woont daar met acht andere broeders. We gingen de kerk in en broeder Loek legde ons uit wat het vormsel en sacramenten zijn, en welke sacramenten er nog meer zijn. Een paar van de sacramenten zijn de heilige doop en het vormsel en het huwelijk. Daarna liet hij ons zien wat er nog meer in het klooster te zien was, zoals de bibliotheek waar wel ongeveer 7000 boeken



liggen. Voor ons is dat veel maar zij noemen het weinig. Daar was bijvoorbeeld ook een heel groot en dik boek. En hij vertelde dat je een week mee met hen kunt leven. Nadat we dat allemaal hadden gedaan gingen we onze kaarsjes pakken die we hadden meegenomen.

Daarmee gingen we naar het Everarduskapelleke waar broeder Everardus ligt. Daar moesten wij het briefje dat we hadden meegenomen bij neerleggen. We mochten ook geld in een gleufje doen als bedankje. We zeiden nog even met z'n allen het Onze Vader en toen gingen we weg.

Marysia Vink en Suus Theunissen



Wijchen, Alverna en Balgoij: Veronique Aertssen, Maja van Boekel, Sarah Botman, Amber Buijs, Kyra Eigenhuijsen, Eline Fleuren, Britt Franssen, Joep Gijsbers, Simon Habets, Inge van Heumen, Stijn Hormes, Antoni Horruitiner Jaen, Sebastian Horruitiner Jaen, Milou Janssen, Sylvia Pham, Stijn van Sambeek, Francesco Scarpa, Jasper Schrooten, Laura Smink, Valerie van der Sterren, Julian Taken, Jeroen Wennekes. **Hernen:** Sill Jansen, Miel Jansen, Joost Loeffen **Bergharen:** Lot Arts, Fleur Cobussen, Lars Kuppen **Batenburg:** Claudia van Heumen



EERSTE M25-BIJEENKOMST!!

De vormelingen startten na hun vormsel met M25. Dit is een jeugdgroep vanuit de inspiratie van het Bijbelboek Matteüs 25 waar Jezus zegt: "Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." Matt. 25; 35-37. Ze zullen verschillende soorten vrijwilligerswerk en activiteiten ondernemen met deze Bijbeltekst als basis. De Heilige Geest, de Helper die ze hebben ontvangen, mag hun de weg wijzen naar God en daarmee mogen ze ook de Geest doorgeven aan hen die dit hard nodig hebben!

BELEVENISSEN: TAART!

Op 2 april was het dan eindelijk zover. We hadden onze eerste M25-bijeenkomst: Een grote actie om geld op te halen voor de Casey Troy Foundation. Er waren allerlei dingen te doen en spulletjes uit Afrika te koop.

Ik heb de hele middag van 13.00 uur tot 17.00 uur taart staan verkopen. We hebben veel stukken taart verkocht. Ik wilde ook graag een stukje taart. Maar



ik was vergeten geld mee te nemen. Het wachten werd beloond, want aan het eind van de middag kreeg ik mijn verdiende stukje taart. Ik was daar blij mee ☺. En ik ben ook blij dat we samen heel veel geld hebben opgehaald.

Valerie van der Sterren

ROLSTOELTECHNIKEN

Vorige week zondag heb ik met M25 geholpen voor Casey Troy. Ik ging er om half een naar toe en toen ik er was ben ik gaan helpen. Eerst met het opbouwen van het winkeltje. Daarna ben ik elastiekbollen uit elkaar gaan halen met Jan. Toen het eenmaal begon, was ik bij het winkeltje aan het helpen. Vervolgens ging ik flyers uitdelen in een rolstoel, dat deed ik heel lang. Verder ben ik overal nog wat gaan helpen. Toen ben ik een ijsje gaan eten. Ik ging ook een rolstoelrijcursus geven. Daarbij leerde je eerst hoe je moest rijden, daarna hoe je moest remmen, dan hoe je een bocht moest maken, oefenen over lastig terrein, als volgende hoe je een verhoging op moest en dan mocht je een race houden. Na de cursus liet ik mijn haren vlechten. Dat was ook heel leuk. Bij het opruimen hielp ik mee. Op het einde kreeg ik nog wat taart. Ik vond het heel leuk!

Antoni Horruitiner

EEN NEUS VOOR DE TEKENEN VAN DE TIJD ©

V	I	D	E	O	G	A	M	E	S	U	E	R
L	D	G	B	E	H	A	N	D	E	L	E	N
U	E	F	I	E	I	T	C	A	V	T	I	C
C	A	B	A	L	A	N	S	T	S	R	T	O
H	A	A	B	C	E	S	O	A	T	A	N	M
T	L	O	L	T	E	M	M	T	S	R	A	M
E	X	E	S	X	A	B	S	P	G	E	R	U
L	S	E	T	A	E	U	O	E	N	C	E	N
I	P	I	Z	W	R	E	C	O	A	H	L	I
N	N	N	N	N	I	U	M	N	K	T	O	C
G	E	E	O	N	E	T	U	U	H	S	T	A
E	I	R	P	O	E	L	T	T	Z	L	N	T
N	M	F	E	M	D	K	G	E	A	I	I	I
W	H	A	T	S	A	P	P	N	R	N	E	E
E	D	U	C	A	T	I	E	N	I	K	S	K
R	T	E	W	U	E	I	L	I	M	S	I	D
K	L	A	G	E	N	E	M	S	I	O	G	E

abces - angst - aso - balans - behandelen - COA - communicatie - data - daten - delen - e.books - eco - educatie - eenzaam - egoïsme- Facebook -gift - ideaal - intolerantie -kennis -klagen - links- mailbox - melig - milieuwet - muziek - natuur - nepmails - niks - nood - norm - onrust - pesten - reus - sexting -single - tackles - tennis - Twitter - tv.actie -ultrarechts - videogames - vluchtelingenwerk - webmaster - WhatsApp. Welk woord blijft over, als u alle bovenstaande woordjes hebt doorgestreept?

Leo Bijmans



PALMZONDAG

Op palmzondag 9 april kwamen er diverse kinderen, samen met pastor Aloys van Velthoven, de kerk binnen met een versierde palmpasenstok.

Deze stok symboliseert de kenmerken van de lijdensweg van Jezus. Hierna werden de palmtakken gewijd.

Pastor Aloys begon met het voorlezen van het evangelie en daarna werd er een rondgang door de kerk gemaakt om de intocht van Jezus na te bootsen. Het kinderkoor van Nederassel zorgde voor aangepaste liederen.

Tijdens de preek vertelde pastor Aloys het lijdensverhaal in een, ook voor kinderen, heldere taal en zijn kukelekugeluiden van de haan waren zeer herkenbaar voor de kinderen.

Voor vele bezoekers van deze viering was het weer een waardevolle ochtend.

Corné Schaap



VORMSEL

De contactraad feliciteert Claudia van Heumen met het ontvangen van het sacrament van het vormsel. Wij wensen haar een goede toekomst toe.

GEDOOPT

26 maart 2017

Keet Franken



Vieringschema

29 april / 30 april

- 3e zondag van Pasen
- Zondag van de arbeid

06 mei / 07 mei

- 4e zondag van Pasen
- Zondag van de roepingen

13 mei / 14 mei

- 5e zondag van Pasen
- Moederdag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21 ✧ Evangelie: Lc. 24,13-35 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14a.36-41 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 2,20b-25 ✧ Evangelie: Joh. 10,1-10 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 6,1-7 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 2,4-9 ✧ Evangelie: Joh. 14,1-12
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes/Wil Smulders Kinderopvang <i>Voor aanvang</i> 🇳🇱</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Martin Claes/Marieke Drent</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Jongerenkoor Alverna Annemarie Gooiker/Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Vieringschema

20 mei / 21 mei
• 6e zondag van Pasen

25 mei
• Hemelvaart van de Heer

27 mei / 28 mei
• 7e zondag van Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 8,5-8.14-17 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 3,15-18 ✦ Evangelie: Joh. 14,15-21 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✦ Tweede lezing: Ef. 1,17-23 ✦ Evangelie: Mt. 28,16-20 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,12-14 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 4,13-16 ✦ Evangelie: Joh. 17,1-11a
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Familiekoor Martin Claes/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop 🚗</i></p>	<p>donderdag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Kinderkaravaan Kinderkoor Marieke Drent</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>donderdag 09.30 Gildedag Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Werkgroep WoCo-viering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 11.00 Eerste Communieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>za 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders</p> <p>zo 11.00 Eerste Communieviering Annemarie Gooiker/Jack Leo</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 28,16-20.30-31 ✧ Evangelie: Joh. 21,20-25	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-23	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a ✧ Evangelie: Joh. 14,15-17
	H. Antonius Abt Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang <i>Voor aanvang</i> 	
	Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	
	H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders	
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven	<i>Géén viering</i>	
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Wil Smulders	
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	
	H. Antonius Abt Overasselt	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	
	H. Georgius Heumen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	
	H. Victor Batenburg	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Géén viering</i>	maandag 10.00 Eucharistieviering Tevens Kapellentocht Martin Claes/Hennie Witsiers/ Jos Hermans
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	<i>Géén viering</i>	
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders		

BIJZONDERE VIERINGEN

Dodenherdenking

donderdag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt. Thema: 'Vrijheid geef je door'.
donderdag 04 mei	18.45 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Marco Luijk. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen. Thema: 'Vrijheid geef je door'.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Wil Smulders.

Emmanuel | Wijchen

donderdag 04 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed. Annie v/d Neut / Gerard Broekhuijsen.
donderdag 11 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed. Annie v/d Neut / Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 12 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
donderdag 18 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed. Annie v/d Neut / Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 09 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 mei	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
----------------	-----------	---

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 26 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 24 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 08 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 22 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 mei	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 25 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 30 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
vrijdag 02 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 02 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
dinsdag 06 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 28 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------	-----------	---





*Centraal in ons lichaam staat het hart;
het reageert bij plezier en smart.*

*We maken ons zorgen
als 't tikken wordt verstoord
en de dokter een vreemde ruis hoort;
dan ontsteken we een kaarsje
en bidden heel apart.*

*Soms maken we ons heel erg boos
en uiten we ons harteloos.
We maken het natuurlijk weer goed,
te eniger tijd of met spoed
en kiezen voor een mooie roos.*

Toon van Duifhuizen

HEB JIJ DAT OOK, DAT JE EEN HART HEBT. DAT IS TOCH EEN WONDER

Nee ik bedoel niet onze lichaamspomp, maar figuurlijk, hart hebben voor. Je vindt het terug in uitdrukkingen als: een hart van steen, een hart vol liefde, een hart dat klopt voor jou en zelfs het Heilig Hart, waarmee de liefde en de vrede van Jezus is bedoeld.

Je kunt je hart laten spreken en de ander wordt er blij van. Je schenkt vergiffenis en je hart wordt blij. Je helpt iemand spontaan die in geldnood zit en je krijgt een tevreden hart. Als je met je hart bij de ander bent dan schept dat vriendschap. Je sluit iemand in je hart, je vergeet iemand niet, je hart wordt onrustig als je allang niets van je hebt laten horen.

Wie zijn hart niet laat spreken is een kouwe kikker. Het interesseert je niet wat er met de ander aan de hand is. Je ziet niet wat er aan goeds en moois gebeurt, je bent alleen op jezelf gericht. De ander hunkert wellicht naar een goed woord van je en wordt verdrietig, omdat je geen aandacht schenkt. Je hart ziet niet uit naar je geliefde en de liefde verdort. Het zal een koude kille wereld zijn wanneer mensen geen hart hebben voor elkaar.

Je bent gezegend als je een hart hebt dat bewondert, dat gevoelig is voor schoonheid, dat verrukt kan zijn over spelende kinderen, over de zon die de aarde verwarmt. Als je een hart hebt, dat zwijgt en stil luistert naar het geheim van het leven, want je zult geluk ervaren. Als je hart gevoelig is voor de schepping, de Schepper, voor God, die jou de liefde in je hart heeft gelegd. Het is toch een wonder zo'n gevoelig hart.

Jos van Minderhout †

MISINTENTIES

29 april: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

7 mei: Johan en Nellie de Wildt-Peters, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen,

Jan de Kleijn en overleden familie, Annie van der Aa-van Casteren, Leo van Lubeek, Jan Schreven

14 mei: Anny de Wildt – Heijmans, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jo Derks,

Gerda van Heumen-Lukassen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

25 mei Hemelvaart: Hendrik en Oda van Uden Peperkamp, overleden familie de Kleijn-Hendriks

28 mei: Wim en Gon Hebing

3/4 /5 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan de Kleijn en overleden familie,

Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda van Heumen-Loeffen

Gelieve de misintenties voor de maand juni voor 8 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

125-JARIG BESTAAN

H. JUDOCUSKERK HERNEN-LEUR

In juli 2018 bestaat de H. Judocuskerk in Hernen – Leur 125 jaar.

Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Een werkgroep, bestaande uit Annemarie Gooiker (pastor), Marijke Reijnen (secretaris contactraad), Piet van Kerkhof, Geert Peters, Anita van Bronkhorst, Martine van Steenhoven, Nathalie Loeffen en Lizette Steeg is al een paar keer bij elkaar geweest om samen te kijken hoe dit een mooi feestelijk tintje te geven.

Inmiddels is duidelijk dat op woensdag 13 december 2017, de sterf- en gedenkdag van onze patroonheilige Judocus, de aftrap zal zijn van een reeks aan activiteiten tot aan de feestelijke jubileumdag op zondag 1 juli 2018.

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om deze activiteiten mee vorm te gaan geven.

Heb je interesse?

Mail dan naar h.judocus@twaalfapostelen.nl

OUDERENVIERING HERNEN

Op dinsdag 2 mei vieren we om 10.00 uur in de kerk, waarna we nog met elkaar kunnen praten bij de Toekomst met een kopje koffie/thee. Het heet wel 'ouderenviering', maar iedereen is welkom! Leuk om elkaar te ontmoeten en er even uit te zijn. Pastor Annemarie gaat voor. Tot dan!



FEEST H. JOZEF

Zondag 19 maart is het feest in de H. Jozefkerk, de dag ook voor onze vrijwilligers die gehuldigd worden. Dit jaar waren er vier. Een van hen was Henk van den Broek die 12,5 jaar zingt met ons koor Between. Helaas was Henk zelf niet aanwezig. Verder hadden we drie leden van ons jongerenkoor die door diverse activiteiten er altijd voor onze parochie zijn geweest, via misdienaar, kinderkoor, jongerenkoor. Dit waren Martijn Verbeeten, Roel Ariëns en Linda Bergman-Ariëns. Ze werden door pastor Aloys in het zonnetje gezet met een cadeaubon en een lelie en een mooi toespraakje. Na het Lang zullen ze leven, was er koffie en thee en een plakje cake en er werd nog lang nagepraat.

Ook werd er teruggekeken op de mooie dienst die we hadden, waarbij de H. Jozef een ereplaats had gekregen op het altaar. Dit werd door de mensen mooi gevonden.

We kunnen terugkijken op een mooie H. Jozefdag.

Een parochiaan



DOOPDANKVIERING

Zondag 2 april was er in onze H. Jozefkerk een doopdankviering, die door ouders met dopeling, broertje, zusje, opa's, oma's en peetouders goed werd bezocht. De viering werd voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven, ook werden ouders en oma's gevraagd om lezingen te doen, wat erg goed was. Er werd goed meegezongen met de

diverse liedjes. We hadden een hele mooie viering waarover door de aanwezige mensen onder genot van koffie, thee, limonade en voor de kinderen iets lekkers, nog lang werd nagepraat. Wij als geloofsgemeenschap hadden er een heel goed en tevreden gevoel over.

Anny Rosmalen



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 31 maart en 1 april waren er vijftien tinten grijs in onze kerk aan het poetsen. Met veel plezier zijn we weer in staat geweest om onze kerk een grote beurt te geven. We zijn erg dankbaar dat de poetsgroep dit met de nodige hulp weer voor elkaar kreeg. Kortom: HULDE!!!
- Ons vrijwilligersfeest staat voor de deur: zaterdag 6 mei om 15.00 uur gaan we van start. Iedereen weet waar hij wordt verwacht.
- Omdat we onder de bezorgers van de Apostelbode enkele mensen hebben die vanwege hun gezondheid een stapje terug moeten doen, zijn

we naar enkele nieuwe lopers op zoek. Iets voor u? Laat het ons weten.

- De contactraad vergadert dit seizoen op 23 mei en 11 juli.

Namens Contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur kunt u binnenlopen. Iedereen is welkom en met z'n tweetjes is nog gezelliger! De eerstvolgende data zijn 3 en 17 mei en 7 juni.



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 4 april hebben we gesproken met de contactpersoon van onze werkgroep ziekenpastoraat. Afgezien van de contactpersoon en secretaris zijn er weinig personele veranderingen in deze groep. Vanwege de omvang van de groep zijn de mogelijkheden beperkt, maar voordat men nieuwe vrijwillig(st)ers gaat werven wil men eerst goed nadenken over het werk en de mogelijkheden. Zo komt er een draaiboek voor het jaar en zijn er contacten met "Wijchen Gezond". De werkgroep zet zich alleen in voor onze geloofsgemeenschap, maar werkt wel samen met anderen in de organisatie van de jaarlijkse ziekendag in Emmanuel.
- Met een goed gevoel kijken we terug op het Casey Troy evenement op 2 april. Het is fijn dat Marieke Drent hiertoe het initiatief heeft genomen en dat onze vrijwilligers die middag goed ondersteund hebben. We hadden wel gehoopt op meer belangstelling.
- Via het parochiebestuur kregen we de vraag voorgelegd voor de plaatsing van een container voor tweedehands kleding, maar daartoe ziet de contactraad op ons terrein (o.a. vanwege de zeer nabijgelegen woningen) geen mogelijkheden.

Contactraad

TIJD VOOR 'N PRAATJE!

Elke eerste zondag van de maand tussen 10.30 en 11.00 uur wordt er achter in de kerk koffie en thee geschonken, zodat de kerkgangers elkaar voorafgaand aan de zondagsmis kunnen ontmoeten. Tegen 11.00 uur is de koffietijd voorbij omdat dan de viering begint. De eerstvolgende keer is zondag 7 mei. Wij heten u van harte welkom!

Contactraad

VITALISEREN IN STAPPEN



De samenleving verandert voortdurend en onomkeerbaar waardoor bij het voortzetten van de huidige werkwijzen het aantal deelnemende personen

aan de activiteiten van de geloofsgemeenschap verder zal afnemen. Dit keer een beschouwing van de ontwikkelingen in de woonkern Wijchen.

DE BELANGRIJKSTE VRAGEN

Om de ambitie te kunnen waarmaken over het verbeteren van de vitaliteit van onze geloofs-

gemeenschap is het belangrijk te weten hoe de bevolking van de woonkern Wijchen is samengesteld en in de (nabije) toekomst zal veranderen. De contactraad probeert deze vragen te beantwoorden door de bevolkingsamenstelling te achterhalen, alsmede de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van het aantal "buitenkerkelijken".

DE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert dat de belangrijkste trend zal zijn de "trek naar de stad". Met name de jeugd trekt naar de stad omdat daar de opleidingen zijn, het leefklimaat aantrekkelijk is en na afronding van een opleiding daar ook de eerste baan te vinden is. Het gevolg van deze "trek naar de stad" is dat het platteland "ontvolkt", de bevolking verouderd. Dat betekent dat jonge mensen die niet naar de stad trekken, minder kansen zouden krijgen. Er wordt niet verwacht dat over de invloed van mensen uit andere landen en culturen op dit moment al conclusies getrokken kunnen worden.

WAT BETEKENT DAT VOOR DE WOONKERN WIJCHEN?

Op het punt van de toekomstverkenning zitten het SCP en de provincie Gelderland niet op dezelfde lijn. Beide zijn het erover eens dat de trek naar de stad leidt tot een "jeugdige bevolking" in steden omdat een grote groep jongeren in de stedelijke omgeving blijft. Maar het SCP geeft aan dat er in de nabije toekomst zowel in de Randstad als rond bepaalde stedelijke concentraties zoals Nijmegen bevolkingsgroei valt te verwachten. In de verkenning van de provincie Gelderland wordt dit niet herkend.

DE GEMEENTE MOET DUIDELIJKHEID GEVEN

In de contactraad hebben we vastgesteld dat er meer duidelijk moet komen over de te verwachten ontwikkeling van de woonkern Wijchen. We hebben derhalve een aantal vragen gesteld aan de gemeente. De antwoorden wachten we met belangstelling af.

Hein Kroft

GEDOOPT

12 maart
Lovina Mikkola

19 maart
Jolie van Ooyen
Danine Willems



VLAGGEN

De Lourdesgrot in de tuin van het parochiecentrum en de H. Antonius Abtkerk in Wijchen is sinds kort verrijkt met 'n drietal grote stevige vlaggenmasten, dankzij een gulle donatie van een parochiaan.

In de maanden mei en oktober, op 15 augustus en bij bijzondere gelegenheden komen aan deze masten vlaggen te hangen van maar liefst 2.50 bij 3.00 meter.

De kleuren van deze vlaggen zijn heel toepasselijk: nl. geel-wit en blauw-wit.

Deze vlaggen zijn belangeloos gemaakt door de heer en mevrouw van Rossum-de Grunt, respectievelijk 85 en 89 jaar jong!!! Wij zijn hun daar héél dankbaar voor, mede gezien hun hoge leeftijd. Petje af. Top!!

Eduard Cronenberg



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ



PALMPASEN IN BALGOIJ

Elk jaar vieren de kinderen uit Balgoij Palmpasen. Vooruitlopend op de Goede Week en Pasen worden palmpasenstokken versierd op school en dan met Palmpasen in optocht de kerk binnengebracht. De palmpasenstok, een kruis, is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus is gevangengenomen. Al zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten. Pilatus, de stadhouder van Jeruzalem, vraagt aan de mensen wat er met Jezus gedaan moet worden. Alle mensen roepen: Kruisig Hem! Zo wordt Jezus als misdadiger gekruisigd. Maar dat is niet het einde van het verhaal! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes aan en bloemen en snoep en we zetten er een broodhaantje bovenop. Allemaal symbolen voor nieuw leven. Het wordt Pasen! Jezus staat op, zijn verhaal gaat verder, net zoals in de natuur ieder jaar in de lente alles opnieuw gaat groeien.





Op 14 mei doen deze kinderen hun eerste communie:
Yara Gerrits, Ellemijn Theunissen, Jente van Duijnhoven,
Teun Swingers, Rens van de Groes, Timo Arts en Thomas
Berndsen

KERK DICHTERBIJ



In Overasselt vieren wij, om de veertien dagen, op maandagmiddag een viering met mensen met een beperking van Stichting "Dichterbij". Deze stichting heeft een dagbesteding "De Wissel" aan de Kasteelstraat 1 naast de brandweerkazerne en tegenover café de Zon. Onder het kopje "bijzondere vieringen" in dit blad, kunt u zien wanneer de vieringen plaatsvinden. Deze vieringen zijn vooral ingevuld met liederen, een verhaal, gebaren, geur, klanken, licht en gebeden. Met medewerkers van Dichterbij, de vrijwilligers en hun mensen vormen wij een groep van 20 tot soms 25 mensen. Twee vaste medewerkers mogen wel genoemd worden. Dat zijn Jeanien en Titia. Zij werken op een bijzondere manier mee in deze vieringen. Intussen doen wij dit al zo'n tien jaar. Het is prachtig om te zien hoe medewerkers en mensen van Dichterbij met de vrijwilligers samen naar de kerk komen. De klokken worden geluid en iedereen wordt persoonlijk welkom geheten

in de kerk. Er wordt een kaars aangemaakt en liederen gezongen. Het indrukwekkendst is misschien wel het moment van stilte met tussendoor de klanken. De mensen worden er stil van. Maar zoals je dat vaker meemaakt komen er op den duur veranderingen in een organisatie. Zo ook bij "Dichterbij". Een aantal mensen van de Wissel zijn verhuisd van dagbesteding naar Velp (NB) maar dat betekent ook dat Jeanien Waardenburg meegaat. Wij zullen haar gaan missen. Haar bijdrage was geweldig. Wij hebben veel met haar gelachen maar ook echt nagedacht over de vieringen. Jeanien bedankt! De vieringen in onze kerk gaan gewoon door, misschien met een kleinere groep. Maar dat maakt ons niet uit want wij zijn geen kerk waar wij voortdurend aan het tellen zijn, maar een vierende gemeenschap voor ieder die verdieping nodig heeft vanuit de traditie van het christendom. Of niet soms?

Werkgroep "kerk Dichterbij"

WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATS

De vaste bezoeker van ons kerkhof zal het zijn opgevallen dat daar in de afgelopen tijd nogal wat veranderd is. Zo hebben we, zoals we al eerder schreven, vlak bij de kerk een nieuw bankje geplaatst. Ook zijn er enkele grafstenen van niet-verlengde graven verwijderd; alle recht-hebbers hebben hiervoor hun toestemming gegeven. Verder is er rondom de kapel een rand van grind aangebracht en is het middenpad vlak voor de kapel verbreed. Dit laatste is gedaan omdat het afscheid van onze overledenen daar



plaatsvindt en het pad te weinig ruimte bood. Tot slot is er rechts van de kapel een strooiveldje aangelegd. Op het moment waarop dit stukje wordt

geschreven is het strooiveldje nog niet helemaal klaar. Het is de bedoeling dat er nog een haagje omheen komt. Hiervoor hebben we een schenking ontvangen van een parochiaan, waarvoor hartelijk dank. Ook komt er een 'bloementafel' bij. Deze wordt geschonken door Jeroen van Leeuwe van natuursteenbedrijf G. van Leeuwe uit Nijmegen.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



VOORSTELLINGSVIERING COMMUNICANTEN EN VORMELING

Na vier bijeenkomsten ter voorbereiding van de communie en het vormsel stond op zaterdag 25 maart 2017 de voorstellingsviering gepland. Aan het begin van de viering hebben zeven communicanten en een vormeling zich tijdens het voorstellingslied voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Samen met de gemeenschap hebben de kinderen gebeden, gelezen en gezongen. Het thema is 'Steen voor steen, samen bouwen aan geloof'. Op zaterdag 1 april 2017 heeft Wout Kessler het vormsel ontvangen in de kerk van Overasselt. Met Hemelvaart, donderdag 25 mei 2017 om 11.00 uur zullen Colin, Daan, Jelder, Kenny, Lara, Lenz en Thymo samen verder bouwen aan het geloof door de eerste heilige communie te ontvangen. U bent dan van harte welkom.

Lisette Beelen



Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Bergharen.

Het is nog vroeg maar wij kondigen alvast aan dat we volgend jaar iets te vieren hebben!

In 2018 bestaat onze geloofsgemeenschap 125 jaar, en dat is een feestje waard.

De contactraad heeft een werkgroep in het leven geroepen om het een en ander aan festiviteiten voor te bereiden. Houd u de publicatie maar in de gaten. Misschien is uw hulp nog nodig. Het moet een feest voor ons allemaal worden. En wij als uw contactraad hopen dat u er allemaal bij bent.

Vriendelijke groeten namens de contactraad,
Tiny Bruisten

GEDOOPT

9 april



David Dumitru Alexander van Koningsveld



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





Liefdevol, avontuurlijk, timmerman, zorgzaam, altijd een oplossing, grapjes-opa en luis-terend oor zijn woorden die voor altijd bij **Cor Dinnissen** horen. Cor is geboren in een groot gezin op 17 mei 1937. Hij trouwde met Ria Holland. Samen kregen zij een dochter Vivian. Toen deze trouwde met Joel kregen zij twee kleinkinderen. Naast zijn inzet voor zijn vrouw en gezin was hij ook iemand die graag anderen bijstond. In het dorp van Overasselt was Cor vooral bekend als de wandelaar met de hond. Op 3 februari 2017, na een jaar waarin Cor ernstig ziek was, is hij overleden. Velen namen afscheid van hem. Dat Cor mag rusten in vrede.



Elisabeth (Lies) Köppen – van den Tillaar is op 6 maart 2017 in haar eigen omgeving overleden. Lies is in Eindhoven geboren en is 79 jaar geworden. Zij was gehuwd met Martin Köppen, moeder van twee kinderen en de lieve oma van vijf kleinkinderen. Zij blijft herinnerd worden door haar eenvoud, hartelijkheid, creativiteit en liefde. Zij had vele hobby's, zij deed o.a. veel aan sport zoals korfbal. Vijf jaar geleden kreeg zij de ziekte van Kahler. Ten gevolge hiervan ging haar gezondheid steeds maar achteruit. In de nacht van 6 maart heeft zij een hersenbloeding gehad en is die dag overleden. Op 10 maart 2017 heeft de crematiedienst plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.

Op 11 maart 2017 is **Marie Cornelissen-Spanjaards** op 94-jarige leeftijd in Heumen overleden. Marie heeft een fijne jeugd gehad en trouwde in 1948 met de handschoen omdat haar man Lin Cornelissen in Nederlands-Indië was. In 1950 trouwden ze voor de kerk en in de loop van de daaropvolgende jaren kregen ze vijf kinderen. Een dieptepunt in het leven van Marie was het plotseling overlijden van haar man. Zij was toen nog maar 63 jaar. Dit heeft een grote invloed op haar verdere leven gehad. Zij heeft tot aan het einde in haar eigen omgeving kunnen blijven wonen. In de kerk van Heumen was de afscheidsviering en we hebben haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 11 maart overleed **Pieta Reuvers – Jansen**. Ze werd 95 jaar oud. Pieta was rustig en genoot

van de gewone dingen van het leven. Ze was graag thuis, omringd door de mensen die belangrijk voor haar waren: de kinderen, kleinkinderen. Met het toenemen van de ouderdom werd ook de behoefte aan zorg groter. Na een aantal verhuizingen hoorde ze bij een van de eerste bewoners van Meerstaete. De uitvaart voor Pieta was op 16 maart in de Antonius

Abtkerk te Wijchen. Pieta werd begraven op het kerkhof aldaar.

In de Buurderij te Overasselt is op 22 maart 2017 **Theo Theunissen** overleden. Theo is in Alkmaar geboren en 76 jaar geworden. Hij was getrouwd met Corry Boutkan en zij kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Hij was een man van weinig woorden, maar herkenbaar voor degenen die bij hem hoorden. Een lieve man, een goede vader en een trotse opa op wie je kon bouwen. In de kerk van Overasselt hebben we de uitvaart gevierd en hem begraven op de begraafplaats aldaar.

Op 23 maart is **Gerrie Schraven-Rutten** onverwacht overleden. Ze zou de volgende dag 80 jaar geworden zijn. Aan het Wijchens Meer groeide Gerrie met haar tweelingzus Riet op in een groot gezin. Ze trouwde met Bert en samen kregen ze vier kinderen, haar klavertje van geluk. Ze woonden in Haps, Hernen, Nijmegen en uiteindelijk kwamen ze in Bergharen terecht. Gerrie werd oma en haar deur stond altijd open en dan stonden de appelflapjes en cake al klaar. Gerrie bleef sportief bezig met tennis en fietsen tot ze niet meer kon. Het gemis van haar tweelingzus, haar kleindochter en haar man was heel groot. De bedevaart naar Lourdes was een mooi hoogtepunt, dat ze nog beleven kon. We hebben afscheid genomen van Gerrie op 30 maart in de H. Annakerk te Bergharen en haar te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

In de leeftijd van 70 jaar is op 24 maart 2017 **Ben Arts** uit Overasselt overleden. Ben was klein van postuur, groot van hart, met Overasselt in zijn bloed. Hij was getrouwd met Annemieke van Lin en zij hebben twee kinderen en een kleinzoon. Ben was een liefdevolle vader en trotse

opa. Overall was hij inzetbaar met een brede interesse in bouwkunde, techniek en muziek. Hij genoot van het leven en wilde nog zoveel doen. In de kerk van Overasselt hebben we in een druk bezochte uitvaartviering afscheid van hem genomen en hem begraven op het kerkhof aldaar.

Op 25 maart, Maria Boodschap, is thuis **Ger Bruins** op 71-jarige leeftijd overleden. Ger kwam uit een groot en katholiek gezin. Ze bleef thuis wonen bij haar zus Nel en broer Bert, haar matje. Ze hield van tuinieren en fietsen. Naast haar werk in de Radboud werkte ze thuis met Bert bij de kippen. Ze was een hele fijne tante en ging met neven en nichten fietscrossen en dagjes uit. Ger kon prachtige foto's maken op vakanties naar bijvoorbeeld Malta, maar rondom huis schoot ze ook prachtige plaatjes. Na het overlijden van Bert werd Ger zelf ziek. Na een aantal jaren van operaties ondergaan en weer zo goed mogelijk herstellen, kwam uiteindelijk toch haar afscheid in zicht. Haar uitvaart vond plaats op 31 maart in de Abtkerk te Wijchen waarna zij te ruste is gelegd op de begraafplaats bij haar broer.



van Beek. Hij was vader van een dochter en de liefste opa van een kleindochter. Zijn transportbedrijf was bekend onder de naam de "Groene Langeslag". Frans had moeite met het tonen van emotie. Hij was een man van weinig woorden en hield niet van ellenlange gesprekken. Hij had een sterk karakter en stond voor iedereen klaar om te helpen. Hij was zeer royaal en loyaal naar mensen. Hij was de medeoprichter van de C.V. "De Blauwkoppen". We hebben van Frans afscheid genomen in de Antonius-abtkerk te Wijchen op 1 april 2017 en hem te ruste gelegd op de begraafplaats naast de kerk.

In het verzorgingshuis Malderburch te Malden is op 29 maart 2017 **Sjouke Bootsma** in de leeftijd van 92 jaar overleden. Sjouke is geboren in Nijmegen en hij is ruim 62 jaar getrouwd geweest met Riet Bootsma-Schouten. Veel heeft hij betekend en gedaan voor zijn kinderen en kleinkinderen. In het verzorgingshuis van Malderburch was de avondwake en in de Antonius-abtkerk van Overasselt hebben we zijn uitvaart gevierd en hem begraven bij zijn vrouw op het kerkhof van Overasselt.

Op 29 maart 2017 kregen wij het bericht binnen van het overlijden van **Peter Peters** geboren op 30 mei 1957 in de Woezik in een gezin dat vier kinderen telde. Op zijn 17^e kreeg hij verkering met Tiny met wie Peter trouwde. Uit hun liefde werden Sandra en Maik geboren. Peter had een opleiding als loodgieter gevolgd. Later heeft hij gewerkt als metaalbewerker bij CMF, het bedrijf van zijn zwager. Met hart en ziel werkte hij aan dit bedrijf tot het failliet ging. Dit deed Peter veel verdriet. Peter stond voor vele mensen klaar tot hij ziek werd. Helaas kon hij deze ziekte niet overwinnen. In de kerk van de Woezik namen wij afscheid van Peter. Dat hij rusten mag in vrede.

Op 28 maart 2017 is **Frans Langeslag** overleden op 81-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met Meg

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

OPLOSSINGEN

oplossing puzzel: openheid



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

BITTERZOET

Het is nu zondag, twee april, en sinds gistermiddag zit er een tango in mijn hoofd. Die was ontsnapt uit drie hobo's en één fagot, achtergrondmuziek bij een mooi feest. Twee mensen waren vijftig jaar getrouwd! Er was een heel gezelschap uitgenodigd en wij mochten meevieren. Ik heb met veel plezier naar al die verschillende mensen gekeken. De meeste waren op leeftijd, maar er liepen ook enkele mooie kleinkinderen rond van het gouden paar. Alle generaties waren trouwens vertegenwoordigd, en dan is heel mooi het verloop van de tijd te zien.

Ik zag mezelf vanmorgen in de spiegel, en in mijn gezicht hebben zich negenenzestig jaren genesteld die er niet meer uit zullen verdwijnen al pas ik nog zoveel kunstgrepen toe. Ik ben niet ver verwijderd van de leeftijd van het feestende echtpaar. Ik dacht aan de toespraak van gisteren waarin lief en leed werden genoemd. Ik zag de gezichten van de toehoorders met hun eigen verhalen en ik probeerde ze me voor te stellen in hun jonge jaren.

Hoe hebben ze hun partner ontmoet? Waarom willen mensen juist met die ene persoon oud worden? Toen ik jong was dacht ik dat er niemand verliefd op mij zou worden terwijl ik zelf

iedere week voor een andere jongen in vuur en vlam stond. Op afstand welteverstaan. En toen gebeurde het toch. Nu kan ik alleen maar hopen dat mijn partner en ik nog gezonde jaren samen mogen beleven.

Ik vind het heel goed dat lief en leed genoemd werden, het leven is nu eenmaal bitterzoet.

Maar hoe kun je mensen tijdelijk alles laten vergeten? Je maakt een heerlijke maaltijd klaar en dan zie je jong en oud opgewekt met een bord in de hand langs het buffet lopen. Er was zo veel heerlijk dat het moeilijk kiezen was. Dus de meeste mensen gingen twee of drie keer en dat vond niemand gek. Anderen zien eten is een studie waard.

Mensen van wie je het niet had verwacht eten heel weinig, en er zijn er die een waar kunstwerk opscheppen met allerlei kleuren precies goed gerangschikt. Kortom, het was een warme maaltijd in vele opzichten.

Wij voelden ons verwend en gingen met een goed gevoel naar huis. Ik hoop dat de twee feestelingen genoten hebben van hun speciale dag, ze hebben veel mensen een groot plezier gedaan. Vanuit hun woonkamer kijken ze uit op een prachtige oude boom. In dit jaargetijde zal hij snel helemaal in blad staan, en er moeten tientallen vogels een plekje hebben. Ik wens man en vrouw een mooie lente en een zonnige zomer met veel troostend vogelgezang.



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL 70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Wil Smulders	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EEN NEUS VOOR DE TEKENEN DES TIJDS

Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen Jahwe God de aarde en de hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want Jahwe God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevoeien. Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen (Genesis hoofdstuk 2).

In het Bijbels mensbeeld is de mens een eenheid van lichaam en geest. Het lichaam is niet maar een noodzakelijke verblijfplaats van de ziel, die toch de kern van de menselijke persoon zou zijn. Nee, het lichaam doet helemaal mee en vormt samen met de menselijke geest een eenheid. Wat mij dan treft in bovenstaand Bijbelcitaat is dat het woord voor adem, ruach, hetzelfde woord voor de derde persoon van God is: de Heilige Geest. Als je deze manier van spreken in de Bijbel op je laat inwerken, ga je begrijpen dat bij het proces van geestelijke groei, de lichamelijke kant op de een of andere manier meedoet. Als je dan bedenkt dat zaken als stress, jachtigheid en spanning meteen iets doen met onze ademhaling, kun je ook bedenken dat het andersom net zo werkt. Weer meer gaan ademen zal ons helpen te leven in Gods rust. In een van God vervreemde cultuur waarin we met z'n allen achter onze adem geraakt zijn door het vele en snelle dat ons meesleept, valt ademmeditatie gewoon onder de geestelijke oefening van het geloof. Het vormen van een christelijke tegencultuur begint met ademen. (Bron: Mindfull met Jezus, Philip Troost) en ik denk, dat de wereld, te beginnen met onszelf, daarnaar verlangt.



In een samenleving, waarin alleen al in ons land een miljoen mensen in een burn-out zitten, is er een groot verlangen naar vrij leven in het nu. Dat we levende wezens worden en niet geleefd worden door systemen die van ons machines maken. Om aandachtig en bewust in het leven te staan en tegen de verwachtingen in te leven moet je heel veel moeite doen. Het systeem van onze wereld, gericht op economische groei, veroordeelt de burn-out als zijnde een falen en je wordt buiten de groep geplaatst. Net als met hondenrassen: hazewindhonden rennen als bezetenen achter een fokkonijn aan. Maar soms gebeurt het dat er een hond ineens stil gaat staan en om zich heen kijkt alsof hij denkt: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom ren ik als een gek achter een fokkonijn aan?

De tekenen des tijds vragen om een cultuuromslag, waarin lichaam en geest meer in balans raken, maar het vraagt om moed om stil te gaan staan en te beginnen met ademen. Stellen wij onszelf de vraag: waar ren ik achteraan? En is het dat wel waard?

Leven vanuit de geest van God, die ons ingeblazen is, vraagt om neus te hebben voor de tekenen des tijds en wat die met ons doen. En als we dat beseffen is de volgende stap te handelen. Door eerst maar eens stil te gaan staan, te ademen en te luisteren naar de Helper in onszelf. Gods Geest heeft het goed met ons voor, dus waarom niet luisteren naar Hem? De samenleving heeft het nodig, jij hebt het nodig.

Pastor Annemarie



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juni 2017** met het thema "Handen om te geven en te ontvangen". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 mei 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.