

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 5 juni 2017



HANDEN OM TE GEVEN EN TE ONTVANGEN

De Twaalf
Apostelen

The logo for 'De Twaalf Apostelen' features a stylized cross above a cluster of several spheres of varying sizes, some of which are shaded to create a 3D effect. The text 'De Twaalf' is in a bold, sans-serif font, and 'Apostelen' is in a smaller, italicized font below it.

H. Jozef - Alverna, H. Johannes de Doper - Balgoij, H. Victor - Batenburg,
H. Anna - Bergharen, H. Judocus - Hernen/Leur, H. Georgius - Heumen,
H. Antonius Abt - Nederasselt, H. Damianus - Niftrik,
H. Antonius Abt - Overasselt, H. Antonius Abt - Wijchen-centrum,
Emmanuel - Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon - Woezik.

VERWONDERING

Schepper van hemel en aarde,
ik heb U ontmoet in de ogen van een kind.
Vredig klonk Uw fluisterstem
in het zingen van de wind
die dit moment voor mij bewaarde.

Dat prille straaltje lentezon
versiert de nieuwe morgen.
Een vogel danst een vreugdedans
hoog in de blauwe lucht.
Mijn lach wekt Uw verwondering,
een traan ontlokt Uw diepste zucht.

In de toppen van de bomen,
verscholen tussen graan en riet,
vertolkt U zelf mijn liefste dromen
in dat ene echolied.

Ondanks last en stille zorgen
voorbij de verre horizon,
weet ik mij bij U geborgen
omdat de liefde overwon.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 13 en 27 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

| | 2016 | opgeteld | 2017 | opgeteld | verschil |
|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| januari | 64.946 | | 57.837 | | 7.109 |
| februari | 61.013 | 125.959 | 59.473 | 117.310 | 8.649 |
| maart | 10.894 | 136.853 | 15.193 | 132.503 | 4.350 |
| april | 9.332 | 146.185 | 7.002 | 139.505 | 6.680 |

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



30 MEI 10.00-11.30 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 JUNI 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

De Wandeling

5 JUNI - TWEDE PINKSTERDAG

Kapellentocht met eindpunt de Kapelberg in Bergharen

6 JUNI 10.00 UUR HERNEN

Ouderenbijeenkomst in kerk en de Toekomst

7 JUNI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

8 JUNI INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 6 "Voeten om erop uit te gaan"

11 JUNI HERNEN

Vijfentwintigste Hernense stratenmarkt

13 JUNI 10.00-11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

14 JUNI 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Informatieavond bedevaart Lourdes.

Oosterweg 4 Wijchen

21 JUNI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

24 EN 25 JUNI INZAMELING LEVENSMIDDELEN VOOR VOEDSELBANK (DIACONAALE BERAAD)

Deelnemende kerken zijn: H. Antonius Abt Wijchen, Emmanuel, H. Paschalis Baylon, H. Jozef, H. Johannes de Doper, H. Antonius Abt Nederasselt, H. Antonius Abt Overasselt, H. Anna, H. Judocus en H. Damianus

25 JUNI 14.00 UUR NIFTRIK

"Niftrik Cultureel" met lunch gehouden op kerkplein en kerk open

27 JUNI 10.00-11.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 EN 2 JULI INZAMELING LEVENSMIDDELEN VOOR VOEDSELBANK (DIACONAALE BERAAD)

Deelnemende kerken zijn: H. Georgius en H. Victor

5 JULI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

10 AUGUSTUS INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 7 "Hart voor je gemeenschap"

7 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 8 "Schouder aan schouder"

16 SEPTEMBER PAROCHIEBEDEVAART

Bedevaart naar Kevelaer

12 OKTOBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 9 "Verstand om te begrijpen"

14 t/m 21 OKTOBER PAROCHIEBEDEVAART

Bedevaart naar Lourdes

STUDIEWERKZAAMHEDEN MARTIN CLAES

Het zal velen in onze parochie bekend zijn dat naast het pastorale werk, het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de vroege kerkgeschiedenis (Augustinus) altijd op mijn belangstelling heeft kunnen rekenen. Concreet betekende dat vooral een vraag naar lezingen, lessen en colleges binnen en buiten de parochie. Daaraan heb ik altijd graag gehoor gegeven, omdat het altijd boeiend is om kennis te delen met geïnteresseerden. Daarnaast was er na mijn promotie in 2011 een samenwerking met het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Universiteit van Tilburg om wetenschappelijk activiteiten mogelijk te maken in de vorm van congressen en enkele publicaties.

Intussen is vanuit de universiteiten van Tilburg en Leuven het verzoek gekomen om, in overleg met het bisdom 's-Hertogenbosch, in de toekomst te streven naar een bestendiging van dit wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat, in het verlengde van de pauselijke encycliek *Laudato si*, wordt gewerkt aan de start van een nieuw wetenschappelijk onderzoeksproject rondom Christus, de mens en zijn verantwoordelijkheid voor de schepping bij Augustinus.

Hoewel nog in de organisatorische steigers, heeft de staf van het bisdom 's-Hertogenbosch toestemming gegeven om een deel van mijn werktijd te gaan besteden aan de uitvoering van dit project, dat naar alle waarschijnlijkheid in de loop van het komend werkjaar van start zal gaan.

Duidelijk is dat ik, net als de afgelopen jaren, met plezier als pastoor aan onze parochie verbonden zal blijven. Voor de uitvoering van dit wetenschappelijke project zal het echter noodzakelijk zijn om een deel van mijn tijd vrij te blijven maken voor studie, lezingen en colleges. Daar was in de afgelopen jaren begrip en ruimte voor bij parochianen, bestuur en collega's. Hopelijk mag ik op datzelfde begrip in de toekomst rekenen en ik ben daarbij natuurlijk altijd bereid de kennis en kunde te delen met onze parochianen. Wanneer er meer details bekend zijn, hoort u er vanzelfsprekend meer over.

Martin Claes

PINKSTEREN EEN NIEUW BEGIN

Pinksteren is een van de drie grote feesten van het kerkelijk jaar. Dat Pinksteren een feestdag is, en nog wel een dubbele, dat weet een klein kind. Maar wat we nu eigenlijk met Pinksteren vieren, dat zullen maar heel weinig mensen, en zelfs gelovigen, kunnen vertellen.



Toch is het verhaal van de neerdaling van de heilige Geest over de christengemeenschap, de leerlingen, een heel bijzonder verhaal.

Het is een wonderlijk verhaal. We spreken daarom van het pinksterwonder. En dan hebben we het over de Geest van God die zichtbaar, in de vorm van vurige tongen, over de leerlingen needaalde. En dan kwam daar nog het zogenaamde "talenwonder" bij. Want toen de apostelen moedig van Christus gingen getuigen, zo zegt het verhaal, hoorden hun toehoorders hen spreken in hun eigen taal. Een prachtig verhaal, eigenlijk te mooi om waar te zijn. Wat is er op die eerste pinkstermorgen nu echt gebeurd? Wie zal het zeggen? Maar eigenlijk is dat ook van minder belang.

We kunnen ons beter afvragen wat de schrijver van de Handelingen ons met zijn verhaal wilde vertellen. Een ding is zeker, de leerlingen hebben op die ochtend een ervaring gehad, iets meegemaakt, dat in hen een grote ommekeer teweegbracht. Ze werden letterlijk "begeesterd" om de boodschap van Jezus van Nazareth uit te gaan dragen naar de wereld. Daar was moed voor nodig en die hadden ze nu opeens. Daar was geloof voor nodig en dat was nu sterker dan ooit. Daar was saamhorigheid voor nodig en ze waren het er samen over eens dat er werk aan de winkel was.

Ramen en deuren vlogen open en met heel veel vuur zijn zij de boodschap van Jezus gaan verkondigen.

Na hen hebben duizenden, ja miljoenen, die taak overgenomen en het geloof heeft zich de eeuwen door over geheel de wereld verspreid. De Kerk heeft in de loop der eeuwen haar goede, maar ook haar slechte tijden gehad; haar slagen, maar ook haar falen.

Onze tijd lijkt er vooral een van falen te zijn. Niet alleen de Kerk, maar ook het geloofsleven staat in onze samenleving onder druk. De Kerk heeft



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Voeten om erop uit te gaan" en is bedoeld voor de periode van 1 juli t/m 3 september. Schrijft u

mee? Kopij kan tot en met donderdag 8 juni per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

haar centrale plaats in de maatschappij moeten inleveren. Het gevaar is dat wij als gelovigen, net als de leerlingen voor het pinkstergebeuren, ons dan ook maar gaan terugtrekken binnen de veilige muren van onze kerken, in de hoop dat het slechte weer zal overwaaien en er betere tijden zullen aanbreken. Zou het in plaats daarvan niet beter zijn dat we nu de gelederen sluiten?

Laten wij eens kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en een echt levende en elkaar inspirerende gemeenschap opbouwen, waar iedereen zich thuis kan voelen. Want zo kan ook onder ons het pinksterwonder plaatsvinden.

Diaken Hennie Witsiers

MET OPEN HANDEN!

Ergens, diep in het merg van je mens-zijn -daar waar God kan huizen, heel misschien-, voel je aan dat het er op de eerste plaats niet om gaat volle of vuile handen te hebben, maar dat je moet gaan proberen te aanvaarden, moeizaam en langzaam, dat je handen leeg zijn, dat je niets hebt, dat je alles altijd opnieuw mag en moet ontvangen en dat je alleen maar ontvangend kunt geven.

Frans van der Lugt s.j. (Frans van der Lugt werd vermoord in Homs (Syrië) op 7 april 2014)

HANDEN OM TE GEVEN EN TE ONTVANGEN

Een pittige woordzoeker deze keer, want om alle woordjes te vinden moet u die niet alleen horizontaal, verticaal, diagonaal of achterstevoren doorstrepen, maar soms gaan ze ook nog eens "het hoekje om". U kunt de volgende woordjes en zinnen doorstrepen en houdt dan in de overige hokjes een gezegde over: almoes-bedelen-de hand reiken-een gat in zijn hand-een handje toesteken-een handreiking doen-fooi-geen handen vuilmaken-geen hand uitsteken-goederen-gul-high five-hij komt handen tekort-hulp-krijgen-liefde-nota-pas-sacramenten-salaris-schenken-steun-thee-uit iemands handen eten-veel handen maken licht werk-warmte-zalving-zijn hand ophouden-zwaar op de hand zijn.

Leo Bijmans

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| Z | IJ | N | H | A | N | D | O | P | H | O | U | D | E | N | S |
| W | L | H | H | IJ | F | O | O | I | K | R | IJ | G | E | N | A |
| A | N | I | I | E | K | T | L | R | E | V | D | K | N | T | C |
| A | E | E | C | G | G | O | E | D | E | R | E | N | H | R | R |
| R | K | E | K | H | H | W | M | E | N | T | B | A | A | O | A |
| O | A | N | E | N | T | F | S | T | S | T | N | H | N | K | M |
| P | M | H | A | A | E | T | I | T | H | E | E | N | D | E | E |
| D | W | N | A | U | I | H | I | V | K | A | IJ | T | R | T | N |
| E | A | U | E | N | G | U | C | I | E | Z | N | D | E | N | T |
| H | R | E | E | D | D | J | E | S | N | V | E | S | I | O | E |
| A | M | T | E | N | N | R | E | I | N | E | K | A | K | T | N |
| N | T | S | A | E | D | A | T | O | E | S | A | L | I | A | G |
| D | E | H | N | N | F | A | H | M | N | T | M | A | N | N | N |
| Z | N | E | A | E | G | G | U | L | M | E | L | R | G | E | I |
| IJ | E | H | I | N | E | N | L | A | E | K | I | I | D | T | V |
| N | E | L | E | D | E | B | P | A | S | E | U | S | O | E | L |
| D | G | E | E | N | H | A | N | D | E | N | V | D | E | N | A |
| U | I | T | I | E | M | A | N | D | S | H | A | N | N | © | Z |

HANDEN HEB JE OM TE GEVEN

Met deze woorden begint een bekend lied, dat tijdens vieringen nog wel eens gezongen wordt. Met de hand kun je geven, maar ook ontvangen. Er zijn nogal wat spreekwoorden die iets zeggen over handen. Ik noem er een paar:

Met de handen in het haar zitten;
met de hand over je hart strijken;
de hand in eigen boezem steken;
ergens je hand niet voor omdraaien;
je handen in onschuld wassen;
iemand onder handen nemen;
vele handen maken licht werk;
de hand op de zere plek leggen;
iemand op handen dragen.

Handen zijn van levensbelang. Wat je ermee doet of laat, zegt veel over wie je bent.

In het Nieuwe Testament komt het woord 'hand' op vele plaatsen voor en in verschillende betekenissen. Vaak gaat het over handen die genezen.

In het Marcusevangelie komt Jairus naar Jezus toe, valt op zijn knieën en smeekt Hem: "Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft" (Marcus 5:23).

Ook de apostelen leggen mensen de handen op. In Handelingen 8, vers 17 lezen we: "Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op." Hiermee hoopten zij dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen.

In Lucas 23, vers 46 roept Jezus met luide stem: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest."

Ons spreken over God gaat meestal in beelden. Eén van de beelden is de Hand van God. Wij kunnen daarover op verschillende manieren spreken. Ik beschrijf er een zestal.

1. DE SCHEPPENDE HAND

God als Schepper van hemel en aarde. De mens als beeld van God deelt in die creativiteit. Wij kunnen kinderen voortbrengen en zien dat als een geschenk van God. Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde goddelijke muziek. Daarover schreef de bekende Engelse dirigent John Eliot Gardiner het boek: 'Bach: muziek als een wenk naar de hemel'. De beroemde kunstenaar Michelangelo (1475-1564) beeldde als gewelfschildering in de Sixtijnse kapel in Rome de Schepping uit. God de Vader reikt Adam de hand. Schepper en schepsel in één tafereel.

2. DE STERKE HAND

Wie op God vertrouwt wordt niet beschaamd. In het boek Psalmen komt dit beeld vaak terug. God als een schild om ons heen; God die ons staande houdt in de strijd. "Ik heb u lief, Heer mijn sterkte, Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht" (Psalm 18, 2-3).

3. DE LEIDENDE HAND

Mozes leidde het Joodse volk door de woestijn vanuit Egypte naar het Beloofde Land. Het was een lange en barre tocht. Het volk werd zwaar op de proef gesteld, maar uiteindelijk bereikte het onder Gods leiding het doel. Ook wij worden in ons leven met allerlei situaties geconfronteerd, positief en negatief, waarover we soms achteraf tegen onszelf zeggen: "Hier kan ik alleen maar de hand van God in zien."



4. DE GULLE HAND

God als de Gever van alle goeds. Wie die overtuiging deelt, kan alleen maar dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gekregen: het leven, alle dierbare naasten, de prachtige natuur. Toch zijn er miljoenen mensen die deze rijkdom niet ervaren vanwege armoede, oorlogsgeweld of door op de vlucht te zijn. Dat verplicht ons om solidair te zijn met alle hongerigen en ontheemden in deze wereld. De werken van barmhartigheid zijn een grote christelijke waarde.

5. DE HARDE HAND

Als zondige mensen worden we soms met de neus op de feiten gedrukt. Sarcastisch wordt wel eens gezegd: God straft onmiddellijk. Het is goed om ons bewust te zijn van onze afhankelijkheid en kleinheid. We hoeven ons niet te laten ondersneeuwen, maar bescheidenheid en nederigheid passen ons beter dan hoogmoed en trots.

6. DE BESCHERMENDE HAND

Dat is de hand die steun en vertrouwen geeft, die troost biedt in moeilijke situaties, die niemand wegzet of verstoot, maar iedereen erbij haalt. Het is het gebaar dat betekent: je mag er zijn, je doet ertoe. Dat is de kracht van een hand op je schouder. Wij proberen te leven in het voetspoor van Jezus. Hij heeft in zijn leven laten zien wat het betekent om overal de Hand van God in te zien. De zes manieren van spreken over Gods hand kunnen op onze levensweg hopelijk een leidraad zijn om dichterbij ons einddoel te komen: God.

Koos Leemker

INZAMELING VOEDSELBANK



De jaarlijkse vakantie is voor velen in aantocht. Anderen blijven liever thuis, of zijn niet in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Misschien hebben zij het geld daarvoor niet. Misschien hebben zij geen geld of niet voldoende geld om eten te kopen. Deze laatste groep mensen kan een beroep doen op de Voedselbank Wijchen.

Het Diaconaal Beraad van parochie "De Twaalf Apostelen" wil de Voedselbank helpen door een inzameling van levensmiddelen te houden. In overleg met de Voedselbank Wijchen heeft het Diaconaal Beraad gekozen voor het laatste weekend van juni, 24 en 25 juni a.s. in de kerken van de H. Antonius Abt te Wijchen; Emmanuel (Achterlo); H. Paschalis Baylon (Woezik); H. Jozef (Alverna) H. Johannes de Doper te Balgoij; H. Antonius Abt te Nederasselt; H. Antonius Abt te Overasselt; H. Anna Bergharen (Kapelberg); H. Judocus te Hernen; H. Damianus te Niftrik. In het weekend van 1 en 2 juli a.s. in de kerken van de H. Georgius te Heumen en de H. Victor te Batenburg.

De ingebrachte levensmiddelen in de dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt zullen ter beschikking gesteld worden aan de Voedselbank van de gemeente Heumen.

Artikelen waaraan met name behoefte is: pasta, rijst, maaltijdsauzen en mixen; harde groenten (koolsoorten), soepen, bouillon (blik/pot), groenteconserven, pureepoeder, verpakt vlees en vleeswaren, eieren, houdbare zuivelproducten (zoals literpakken halfvolle melk, sojamelk, verpakte kaas), oliën en vetten, koffie, thee, zoet broodbeleg. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum?

U kunt ook een financiële bijdrage doen.

Heel hartelijk dank voor alle bijdragen in welke vorm dan ook. Alle hulp blijft welkom en is nog altijd heel hard nodig.

Zetten ook wij onze deuren open, zoals de heilige paus Johannes XXIII eertijds bedoelde. Ook paus Franciscus heeft in het heilig jaar van barmhartigheid meerdere malen hieraan aandacht besteed en u uitgenodigd de mens in nood bij te staan en te helpen. Er kunnen nog veel mensen geholpen worden.

Namens het Diaconaal Beraad
Diaken Hennie Witsiers



PINKSTERACTIE

Geloven in de ander - Samen werken aan een betere wereld. Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris.

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen. Doneer via de kerkdeurcollecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit uw geloof in de ander.

Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrouwen in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan.

Ruim dertig jaar werkt Ellen Schouten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. 'Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze aarde'. Als lid van de lekenorganisatie Calame woont en werkt zij waar de arbeiders en de armen wonen en werken.

'Het gaat goed met de missie', zegt Nol Verhoeven. Hij werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. 'Ik maakte mij eerst het pidgin eigen', herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. Hij leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. 'Ik werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kameroen', vertelt hij.

Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.

Wilt u bijdragen aan hun werk?

Steun de WNM met een gift in de kerkdeurcollecte op het hoogfeest van Pinksteren of op IBAN NL 30 RABO 0171211111.

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de WNM Pinksteractie van 27 mei tot en met 4 juni 2017.

Werkgroep MOV

DE WANDELING

ZATERDAG 3 JUNI 2017

PUZZELEN

Och ja, zo was het lang geleden toch? Je kreeg een legpuzzel met duizend stukjes en zocht je de rambam om ze bij elkaar te krijgen. Zo ervaar ik de voorbereiding op onze wandeling van 3 juni.

VORIG JAAR IN GRAVE

Hoezo dan? Je bedenkt een rustplaats en zet in grote lijnen een route uit. Kind kan de was doen. Dat levert toch geen gepuzzel op? Waar en ook weer niet.

Moet je mij wel kennen. Hoe was het vorig jaar juni ook al weer? Die keer dat we zo vorstelrijk in Grave zijn ontvangen? Die dag dat in Catharinahof alles voor ons in gereedheid was gebracht? Die zaterdag dat de afstand voor het eerst zo'n 16 km was?

HET HOOFD TOLT ME

Dat ene stukje route moet er bij, maar dan wordt de afstand weer ... Okay, inkorten, maar dan missen we die unieke waterpartij. En als we nu eens tweemaal de benen strekken, zou het dan haalbaar zijn? Kortom, de puzzel lijkt alleen maar groter te worden.

PAUS FRANCISCUS

Dan maar hulp zoeken. In de chaos structuur aanbrengen, waardoor we gerust op pad kunnen gaan.

Stel nou dat het misgaat? Wat dan nog? Paus Franciscus gebruikt graag de volgende beeldspraak: 'Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit'.

Wij letten in onze maatschappij nu eenmaal meer op wie schreeuwt dan op wie fluistert. Stel dat het anders loopt, wat dan nog? En als er commentaar komt ... So what?

BALEN

Als 3 juni de afstand te lang wordt, kun je altijd nog balen. Ik heb nog ruim drie weken om de puzzel beetje bij beetje tot een succes te maken. En als er dan een schreeuwer tussen zit, zijn de fluisteraars ongetwijfeld in de meerderheid. Het komt dus echt allemaal helemaal goed. Uiteindelijk valt er genoeg samen te genieten. En valt de puzzel uit elkaar? Dan rapen we de stukjes toch gewoon samen op! Tot 3 juni!

Aanmelden kan tot en met 2 juni bij
petervangils@gmail.com of 024-6414946
Namens werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils

HERRESE KRINTEMIK

VOOR DE 11^E KEER OUWERWETSE HERRESE KRINTEMIK OP DE HERNENSE STRATENMARKT ZONDAG 11 JUNI 2017

Zuster Marleen Burgers (uit Bergharen) werkt al sinds 1967 in Noord-Oost Brazilië.

Zij wil van de opbrengst van de Herrese krintemik een klein zonnepaneel kopen om energie op te wekken voor het oppompen van water uit een stromend riviertje naar een waterreservaat waarmee bewatering van landbouwgrond kan worden gerealiseerd.



Wie niet naar de Stratenmarkt kan komen, kan contact opnemen met:

Marjan van Gelder-Maas, Telefoon: 06-13154244,
E-mail: marjan.maas@outlook.com

Serva Arts, Telefoon 06-14595258

Op zaterdag 10 juni wordt de krintemik dan bij u thuis bezorgd.

Geef wel duidelijk uw naam, adres en het aantal krintemikken door.



KINDERKARAVAN TREKT VAN KERK NAAR KERK



Dit is Jozef. Jozef met zijn gekleurde jas. Weet je dat hij vele avonturen beleefd heeft en dat zijn belevenissen staan geschreven in het Oude Testament?

Om iedereen van zijn avonturen te kunnen laten genieten, is Jozef de hoofdpersoon tijdens de kinderkaravaan. Een karavaan is een groep mensen die achter elkaar aantrekken om zo van de ene plaats naar de andere plaats te komen. En met de kinderkaravaan trekken wij ook van kerk naar kerk.

Enkele maanden geleden is de kinderkaravaan begonnen in de H. Judocuskerk in Hernen, om vervolgens naar de H. Jozefkerk in Alverna en de H. Antonius Abtkerk in Overasselt te gaan. En zo is het de bedoeling dat alle kerken in parochie De Twaalf Apostelen bezoek krijgen van Jozef.

Lijkt het jou nou ook leuk om met Jozef en andere kinderen mee te trekken door parochie De Twaalf Apostelen, kom dan zaterdag 27 mei om 19.00 uur naar de Paschaliskerk in de Woezik. Daar is namelijk de eerstvolgende tussenstop van de kinderkaravaan.

En wil je de volgende tussenstops alvast opschrijven op de kalender, dat kan, want hieronder vind je de volgende data van de kinderkaravaan:

- Zaterdag 8 juli om 18.00 uur op de Kapelberg in Bergharen (we beginnen met een picknick)
 - Zondag 10 september om 11.00 uur in de H. Victor-kerk in Batenburg
 - Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur in de H. Antonius Abtkerk in Nederasselt
 - Zondag 12 november om 11.00 uur in de H. Dami-
anuskerk in Niftrik
 - Zondag 14 januari 2018 om 11.00 uur in de Emma-
nuelkerk in Wijchen
 - Zondag 18 februari om 11.00 uur in de H. Johannes
de Doperkerk in Balgoij
 - Zondag 11 maart om 11.00 uur in de H. Georgius-
kerk in Heumen
 - Zondag 15 april om 11.00 uur in de H. Antonius
Abtkerk in Wijchen
- Wij zien jullie graag komen om ons te vergezellen!

Jeugd- en jongerenplatform
parochie De Twaalf Apostelen

UITNODIGING

Ben jij tussen 11 en 16 jaar?

Dan is M25 iets voor jou!

Heb je het vormsel gedaan, dan heb je de heilige Geest mogen ontvangen. Deze Geest is voor ons een helper om Jezus te kunnen volgen en goede werken te doen. Door de goede werken mogen wij een zegen voor anderen zijn en zo steeds dichterbij komen tot het ontdekken wie Jezus is en wat Jezus ons wil leren. Doe je ook mee?

Het is natuurlijk het leukste als jullie elkaar regelmatig zien zodat jullie als vriendengroep op pad kunnen gaan! Elkaar leren kennen en hopelijk vrienden voor het leven te maken! In de kerk zijn er niet zoveel leeftijdsgenoten! Daarom hebben we chill-avonden gepland, je kunt natuurlijk niet alleen werken, Jezus chillde ook heus wel eens met zijn vrienden!

Jullie zijn uitgenodigd op de volgende data:

10 juni: Chill-avond van 19.00 - 22.00 uur

21 juni M25: "Blind voor 1 dag". Tijdstip is van 15.00 - 19.00 uur (en eventuele uitloop).

1 september M25: Inzamelingsactie voedselbank.



M25 Parochie De Twaalf Apostelen gaat 21 juni a.s. meedoen aan de landelijke actie voor het oogfonds "BLIND VOOR 1 DAG".

Deze dag zullen we vier uur lang ervaren hoe het is om slechtziend/blind te zijn. Hiermee willen wij geld ophalen voor het oogfonds, voor onderzoek naar oogziekten. Wij willen proberen minimaal een bedrag van €200,- op te halen via donaties. Via www.blindvoor1dag.nl kunt u ons als Team M25 volgen en het allerbelangrijkste: Hier kunt u ook een donatie doen! Wij hopen op uw steun, zodat we zoveel mogelijk geld op kunnen halen voor het oogfonds.

OECUMENE

De Schakel, Parousia en Parochie De Twaalf Apostelen organiseren jongerenontmoetingsdiensten!

Jongeren vanaf de vormselleeftijd (11-12 jaar) t/m 30 jaar zijn specifiek uitgenodigd! Daarnaast is natuurlijk



De Ontmoeting

THEMA: MASKERS

24 JUNI 2017



VERSTOP JE NIET! JE BENT LEUK GENOEG!

Occumenische jongerendienst

19.00 uur (ontmoeting v.a. 18.30)

Na borrelen tot 22.00 uur

Jongeren van 11 t/m 30

En jong van hart

De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen



iedereen welkom. Hou er rekening mee dat de muziek iets luider is dan je gewend bent. We hebben namelijk een hele toffe band.

De volgende ontmoetingsviering is op 24 juni om 19.00 uur in de Schakel, Pius XII straat 85 in Wijchen. Het thema is "Maskers!"

Samen met Zacheüs gaan we op onderzoek uit of en hoe we Jezus willen ontmoeten en hoe het kan dat Jezus ons ziet voor wie we echt zijn, zelfs als we ons verstoppen. Waar sta jij? En wat is jouw masker? Met hedendaagse muziek en sprekers willen we het evangelie verbinden met jouw leven vandaag!

Om 18.30 uur is er inloop met koffie en thee en ontmoeting. Na de dienst zullen we nog naborrelen. Graag tot ziens op 24 juni in de Schakel. Namens de werkgroep ontmoetingsdiensten (die bestaat uit jongeren van iedere kerk) Tot ziens!!



OP BEDEVAART MET DE PAROCHIE

8-DAAGSE BEDEVAART MET PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN.

Onze parochie wil dit jaar wederom deelnemen aan de diocesane bedevaart naar Lourdes van 14 t/m 21 oktober 2017.

Reden voor deelname aan deze bedevaart is dat de geloofsgemeenschappen elkaar in geloof, hoop en liefde zoveel mogelijk nabij moeten zijn. Dat kan alleen als we daadwerkelijk over onze eigen grenzen heen leren kijken en in beweging komen om naar elkaar en naar God toe te keren. Een mooie gelegenheid hiervoor is deelnemen aan een bedevaart naar Lourdes. Dit jaar staat in Lourdes "ontmoeting" centraal: de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid.

De bedevaart wordt in samenwerking met het bisdom door de VNB georganiseerd. Tijdens je reis bezoek je dagelijks het Heiligdom en kun je deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de Sacraments- en de Lichtprocessie. Daarnaast is er een welkomst- en zendingsviering, een boeteviering, een viering met handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot van de Verschijningen.

Verder is er voldoende ruimte voor ontspanning, het bezichtigen van verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes en een excursie naar de schitterende Pyreneeën.

Het vervoer: In de vroege ochtend word je in je eigen regio opgehaald om per touringcar naar Noord-Frankrijk te rijden. Hier aangekomen stap je in de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen. Je maaltijdpakket ontvang je in de trein. Aan deze pelgrimstocht kunnen ook pelgrims deelnemen die korte afstanden zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, eventueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik moeten maken van een rolstoel.

Op woensdag 14 juni om 19.30 uur wordt er in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen een infoavond gehouden. Een vertegenwoordigster van de VNB zal hier een presentatie van de bedevaart geven. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze infoavond.

Wil je vooraf informatie hebben, dan kun je contact opnemen met diaken Hennie Witsiers (tel: 06-20541732 of per e-mail hwitsiers@witsiers.com). Hij zal namens het pastoresteam deze bedevaart begeleiden.

Wij hopen dat vele parochianen aan deze bedevaart deelnemen. Deelname is echt de moeite waard.

Diaken Hennie Witsiers



WORKSHOP SENSORO

Sensoro biedt bellers en chatters échte aandacht. Want wie luistert met échte aandacht, kan het beste in de ander oproepen. Maar hoe doe je dat: écht luisteren?

Deelnemers aan de workshop leren bewuster in te gaan op wat anderen vertellen. Met de luistertest van Sensoro ervaar je wat jouw sterke en zwakke kanten in het luisteren zijn. Samen bekijken we vervolgens wat daaruit te leren valt.

Meld je nu aan voor deze interactieve workshop! nijmegen@sensoro.nl of via het scholingsaanbod van de vrijwilligerscentrale.



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 2 mei hebben we nagepraat over de Apostelvergadering van 19 april. Daarin konden we alvast kennis maken met Wil Smulders en hoorden we dat Martin Claes vanaf september nog maar voor 0,7 fte beschikbaar is voor onze parochie. Hij gaat aan de universiteiten van Tilburg en Leuven onderzoek doen naar de visie van Augustinus op het boek Genesis. Voor zover nu valt te overzien heeft zijn onderzoekstaak geen consequenties voor zijn eerstaanspreekbaarheid in onze geloofsgemeenschap.
- Over de begroting van ons vitaliseringsproject hebben we antwoord ontvangen van het parochiebestuur. De gemeente Wijchen heeft ons cijfers gestuurd over de verwachte demografische veranderingen in de komende jaren. In het kader van het thema "Naasteliefde" heeft er een eerste discussie met experts plaatsgevonden.
- Het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand gaan we in september evalueren om te weten of we daarmee wel of niet door zullen gaan. Dat betekent in elk geval dat er op zondag 6 augustus en 3 september géén koffiedrinken zal zijn.

Contactraad Antonius Abt Wijchen

GEDOOPT

9 april
Nomi van Dreumel

7 mei
Bentley Marschalk



VITALISEREN IN STAPPEN

Doet u ook mee ?



De contactraad van de geloofsgemeenschap Antonius Abtkerk Wijchen heeft een stappenplan ontwikkeld. Daarmee proberen we de vitaliteit, indien mogelijk, meer eigentijds te maken. Binnen dit stappenplan is een aantal speerpunten bepaald. Dit keer willen wij graag verder met het begrip "Naasteliefde".

Wij hebben ons een aantal vragen gesteld:
Waar vinden wij vormen van naasteliefde in onze geloofsgemeenschap? En welke zijn dit ?
Is naasteliefde nog van deze tijd?
Hoe ziet naasteliefde er in deze tijd uit?
Is er in de toekomst plaats voor naasteliefde?
In welke vorm en op welke basis is de behoefte gebaseerd?

Wat is de taak van de contactraad hierin?
Om een idee te kunnen vormen hebben wij u nodig. Daarom nodigen wij met enige regelmaat een kleine groep parochianen uit voor een eenmalige discussieavond. Wij proberen uitdagende vragen te formuleren en hopen prikkelende antwoorden terug te krijgen. De eerste groep is geweest. En we vonden het een inspirerende avond.

Lijkt het u ook wat om mee te doen?
Dit zouden wij zeer appreciëren. In augustus zal een tweede sessie plaatsvinden. U kunt zich opgeven bij onderstaand emailadres:

secretaris.contactraad.hantoniusabtwijchen@detwaalfapostelen.nl

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|
|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 1,12-14 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 4,13-16 ✧ Evangelie: Joh. 17,1-11a | ③ lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 28,16-20.30-31 ✧ Evangelie: Joh. 21,20-25 | lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-23 |
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar) | <i>Géén viering</i> | zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang <i>Voor aanvang</i> 📺 |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zaterdag 19.00 Kinderkaravaan Kinderkoor Marieke Drent | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders |
|  | H. Jozef Alverna | zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> | zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Wil Smulders |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang met orgelbegeleiding Werkgroep WoCo-viering | <i>Géén viering</i> | zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | <i>Géén viering</i> | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes |
|  | H. Victor Batenburg | <i>Géén viering</i> | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo |
|  | Kapelberg Bergharen | zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo | <i>Géén viering</i> |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes | <i>Géén viering</i> |
|  | H. Damianus Niftrik | zondag 11.00 Eerste Communieviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers | <i>Géén viering</i> |
|  | Het Kompas | zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders | |

Vieringschema

05 juni

• Tweede pinksterdag

10 juni / 11 juni

• 9e zondag door het jaar

• Feest van de H. Drie-eenheid

17 juni / 18 juni

• 10e zondag door het jaar

• Feest van het H. Sacrament

|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen * Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a * Evangelie: Joh. 14,15-17 | lezingen * Eerste lezing: Ex. 34,4b-6.8-9 * Tweede lezing: 2 Kor. 13,11-13 * Evangelie: Joh. 3,16-18 | lezingen * Eerste lezing: Deut. 8,2-3.14b-16a * Tweede lezing: 1 Kor. 10,16-17 * Evangelie: Joh. 6,51-58 |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
|  | H. Antonius Abt Wijchen | ↓ | zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang |
|  | Emmanuel Wijchen | ↓ | zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | ↓ | zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Cees Janssen/Wil Smulders <i>Na afloop</i> |
|  | H. Jozef Alverna | ↓ | zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Wil Smulders | zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | ↓ | zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | ↓ | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes | zondag 09.30 Gezinsviering Dankviering Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | ↓ | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang met orgelbegeleiding Martin Claes | zondag 11.00 Gezinsviering Dankviering Communicanten/Vormelingen Samenzang met orgelbegeleiding Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | ↓ | <i>Geén viering</i> | zaterdag 19.00 Gezinsviering Dankviering Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven |
|  | H. Victor Batenburg | ↓ | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers |
|  | Kapelberg Bergharen | maandag 10.00 Eucharistieviering Tevens Kapellentocht / 2Gether Martin Claes/Hennie Witsiers/ Jos Hermans | zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Martin Claes |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | ↑ | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Wil Smulders | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Damianus Niftrik | ↑ | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers | <i>Geén viering</i> |
|  | Het Kompas | | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen |

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 19,2-6a ✧ Tweede lezing: Rom. 5,6-11 ✧ Evangelie: Mt. 9,36 - 10,8 | <p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer. 20,10-13 ✧ Tweede lezing: Rom. 5,12-15 ✧ Evangelie: Mt. 10,26-33 | <p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a ✧ Tweede lezing: Rom. 6,3-4.8-11 ✧ Evangelie: Mt. 10,37-42 |
|--|--|--|--|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Wil Smulders/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang <i>Voor aanvang</i> 🇳🇱</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Kinderkoor Wil Smulders</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Between Wil Smulders</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Wil Smulders</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Wil Smulders</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p>zondag 11.00 Dankviering Communicanten bij de 'Oude Toren' Dames- & Herenkoor/Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang met orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>Kapelberg Bergharen</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p> | <p>zaterdag 18.00 <i>Picknick</i> met aansluitend 19.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkoor Paschalis Annemarie Gooiker/Marieke Drent</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders</p> |

BIJZONDERE VIERINGEN

Oecumenische dienst Jeugd & Jongeren

zaterdag 24 juni 19.00 uur Oecumenische jongerendienst in *De Schakel Wijchen*. Marieke Drent.
Inloop/ontmoeting met koffie/thee vanaf 18.30 uur en naborrelen tot 22.00 uur.
Thema: 'Maskers'.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Eucharistieviering. Wil Smulders.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 09 juni 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 14 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 juni 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
vrijdag 07 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 juni 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 23 juni 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
maandag 19 juni 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 03 juli 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 13 juni 10.15 uur Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 11 juli 10.15 uur Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 30 mei 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 27 juni 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 02 juni 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 juli 10.00 uur Ouderenviering. Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 06 juni 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 04 juli 10.00 uur Ouderenviering. Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 28 mei 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 25 juni 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF *WIJCHEN*

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





PAASWAKE IN DE H. JOHANNES DE DOPER

De Paaswake in de H. Johannes de Doperkerk was een kindvriendelijke viering met als voorgangers Marieke Drent en Aloys van Velthoven. Aan het begin van de viering waren de lampen uit. Als symbool voor Christus en de opstanding werd het licht binnengedragen. Iedereen stak zijn eigen kaars aan met het vuur van de paaskaars. Zo werd het licht aan elkaar doorgegeven als symbool voor het verspreiden van het evangelie. Al die kaarsjes gaven een heel bijzondere sfeer in de kerk. Ook voor de kinderen was het een bijzondere ervaring.

Marieke Drent hield een mooie overweging over een man die ondanks zijn armoede, het weinige wat hij had, wilde delen met anderen. Tijdens de overweging hadden de kinderen een activiteit in de vergaderruimte.

Een parochiaan

VERSLAG CHRISTENDOM

**GEOLOFSGEMEENSCHAP HEILIGE JOHANNES DE DOPER -
LEERLINGEN MAASWAAL COLLEGE VEENSEWEG**

KLAS: 2H2 VAK: LEVENSBESCHOUWING

Tijdens ons project over verschillende geloven hadden wij het onderwerp christendom. We zijn hiervoor naar de kerk in Balgoij gegaan. Daar zijn we rondgeleid door Albert Thijsen, die erg veel wist van de kerk en het geloof zelf. We vonden het allemaal erg interessant. Als eerste gingen we naar de oude doopvont. En daarna omhoog naar het koor en het orgel waar we alles goed konden zien. Ook zijn we langs de kruisweg gelopen waar je het verhaal van Jezus ziet. Toen gingen we naar een soort podium waar het altaar staat en een preekstoel. Daar mochten we allemaal een keer op staan en toen we dat hadden gedaan, gingen we naar de voorbereidingskamer en daar kregen we alle kleding te zien die de pastoor draagt. Het spannendste was dat we de toren in mochten, we mochten de bel af laten gaan en we zijn in het hoogste gedeelte geweest. Als je naar buiten keek kwam er een harde wind in je gezicht. Het was een geweldig uitzicht! Op het eind gingen we naar de koffiekamer. Daar mochten we vragen stellen aan Albert Thijsen. We hebben vragen gesteld over het geloof en over de kerk van de heilige Johannes de Doper. Al met al was het een erg interessant en leuk reisje door de kerk. We hebben een boel geleerd en er was geen enkel moment saai!

VANUIT DE CONTACTRAAD

- De Vastenactie heeft dit jaar €93,50 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
- De actie van de communicantjes en de vormelingen heeft voor de Cliniclowns €125,- opgebracht. Dit bedrag is inmiddels gedoneerd aan de Cliniclowns.
- Het dievengilde is twee keer actief geweest bij onze kerk! Het koper van de bliksemafleider is tot twee keer toe gestolen. Er is aangifte gedaan bij de politie. Er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.
- Spreekuur pastor: Aloys houdt spreekuur in Heumen, Overasselt en Nederasselt. Voor parochianen uit Balgoij is Aloys elke dinsdagmorgen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 9.45 uur op tel: 024-6221276 en op donderdagavond van 18.00 tot 18.30 uur op het spreekuur in Nederasselt, ingang naast de kerk.
- Eerste communie. De communicantjes van de vier kerkdorpen van de Maaskant zijn naar Orientalis geweest. Er was een gezamenlijke picknick en een speurtocht. De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De grote dag is op 21 mei voor de kinderen van Balgoij en Nederasselt.
- Er worden nog personen gezocht om het jongerenwerk te ondersteunen. Mochten er mensen zijn die bredere interesse hebben dan kunnen zij via de contactraad contact opnemen met Marieke Drent.
- De parochie De Twaalf Apostelen heeft per 1 mei een nieuwe pastor: Wil Smulders. Hij wordt ingeroosterd bij de diensten in de parochie. Op eerste pinksterdag komt pastor Wil Smulders naar Balgoij en zal hij zich tijdens de dienst aan u voorstellen.
- Op 25 juni is er een openluchtdienst bij de Oude Toren. Wij vieren dan het feest van onze patroonheilige Johannes de Doper. Hieraan werken mee: harmonie Kunst en Vriendschap, Mazing Joy en het dames- en herenchor. De organisatie is in handen van Pagus Balgoije.





H. GEORGIUS - HEUMEN

Net voor het bekend maken van het schema voor de vastenmaaltijd werd nog een kookster gevonden om de zes avonden bij Aloys tot een goed einde te brengen. De zes "kooksterren" maakten deze vastenmaaltijden weer onvergetelijk en iedereen werd weer heel gastvrij bij pastor Aloys ontvangen. Ook kwam het project van deze Vastenactie ter sprake: Zorgen voor een goede watervoorziening in Kameroen bij de Casey Troy Foundation. Wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is - dat er water uit de kraan komt - is voor heel veel inwoners van Kameroen een droom. In deze Vastenactie gaan wij deze droom werkelijkheid laten worden. Door middel van een huis-aan-huiscollecte maar



ook met deze vastenmaaltijd. De kooksters waren dit jaar: Fien Tax, Nellie Geerts, Marna Lukkenaer met Hens Moonen, Riek Wientjes, Tonnie Janssen en Threes van Oss. Loes Bloo zorgde ervoor dat iedereen tijdig geïnformeerd werd. Dankzij de gasten kunnen we €454,- bij het project van dit jaar storten. Een prachtig resultaat! Volgend jaar zullen we u weer bijtijds informeren en hopelijk kunnen we dan weer zes avonden genieten van de gastvrijheid van Aloys en van de kookkunst van deze kooksters uit de drie kerkdorpen.

Iedereen die hieraan meegewerkt heeft: hartelijk dank namens de Vastenactie.

Leo van Oss



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Vanuit de stuurgroep een berichtje dat het ziekenpastoraat langzaam minder wordt. Eventuele zieke mensen kunnen altijd aangeven of ze bezoek willen als dit aan de aandacht ontsnapt. Ook iemand in de nabije kring mag dit natuurlijk aangeven.
- In onze kerk zal worden gekeken of de rolstoeltoegankelijkheid voor het toilet verbeterd kan worden.
- Van buiten is te zien dat het nodige rooi- en snoeiwerk heeft plaatsgevonden in verband met sterk afgenomen gesteldheid van sommige bomen.
- Inmiddels bekend bij eenieder is de komst van onze nieuwe eerstaanspreekbare pastor: Wil Smulders. In eerste instantie is hij geïntroduceerd tijdens de Apostelvergadering. Inmiddels kan worden vermeld dat er een kort samenzijn (met een kopje koffie) is geweest met hem en behoorlijk wat vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap.
- De Vastenactie is iets minder uitgevallen dan eerdere jaren. De zuilen achter in de kerk blijven nog steeds lonend.

Gerard Arts.

PALMPASEN

Zondagmorgen 9 april hebben wij Palmpasen gevierd in de Paschaliskerk.

De kinderen hadden mooi versierde palmpaasstocken meegebracht. Deze waren voor de zieke en oudere mensen. Pastor Cees ging voor in deze viering. Omdat we na de viering naar de Weegbree zouden gaan, vertelde pastor Marike Meek van de Weegbree nog iets over de bewoners.

Na de dienst liepen we met een grote stoet naar verpleeghuis de Weegbree.

We boften wel want het zonnetje scheen volop! Daar aangekomen gingen we in iedere huiskamer het lied Jerusalaïm zingen voor de bewoners en hun families, die op bezoek waren. De mensen waren erg blij om ons te zien. Enkel zongen zelfs met ons mee! In iedere huiskamer werd een palmpaasstock afgegeven, wat de mensen erg leuk vonden.

Er was zelfs een mevrouw, die dacht dat we allemaal voor haar kwamen omdat ze die dag haar verjaardag vierde. Dus toen hebben we speciaal voor haar nog Lang zal ze leven gezongen. De bewoners vonden het zo gezellig dat we met de kinderen daar waren, dat pastor Marike Meek vroeg of we volgend jaar weer komen. Dat doen we zeker!

Groetjes van de kinderen van het kinderkoor:
Anne, Lara, Amber, Roos, Guusje, Babette, Kim, Kirsten,
Lidewij en Valerie.

Ook nog de groetjes van Gabriel, Maarten en Els.



In nog zes bijdragen vinden we wenken onder de titel van 'Godsgeschenken'. Jos van Minderhout † heeft ze ons nagelaten vlak voordat hij ons moest verlaten zo blijven we graag aan hem denken.

We mogen hopen en geloven dat het vuur in onze harten niet zal doven.
Jos is inmiddels ongetwijfeld onder de Godsgeschenken.
Dat zet ons dan weer aan het denken.
Hoe komen wij in hemelse hoven?

Toon van Duifhuizen

VIJFENTWINTIGSTE HERNENSE STRATENMARKT

Zondag 11 juni is Hernen weer in rep en roer en de H. Judocuskerk is daarbij een van de markante punten in het marktcircuit. Het weekend van het marktjubileum beginnen we natuurlijk op zaterdag om 19.00 uur met de gebruikelijke week-endviering. Zondag 11 juni is de kerk open voor de marktbezoekers vanaf 11.00 tot 17.00 uur, en dat niet alleen voor bezichtiging. Er zal in de kerk en eventueel op het kerkplein o.a. een optreden zijn van het "Dee Moor Liberty Gospel Choir" uit Nijmegen. De kerk tussen de mensen en multifunctioneel.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES

3 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukasen, Gerda van Heumen-Loeffen.

10 juni: Wim en Gon Hebing, overleden familie van der Aa-Broekman.

18 juni: Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jo Derks, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Annie van der Aa-van Casteren, overleden ouders Remmers-Grim, Gradus van Heumen.

25 juni: voor de overleden weldoeners.

1 juli: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Gradus van Heumen.

Gelieve de misintenties voor de maanden juli en augustus voor 4 juni in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

DINSDAG 6 JUNI OUDERENBIJEENKOMST

Een maand is heel gauw voorbij. Dinsdag 6 juni is het alweer onze bijeenkomst voor ouderen. Met een korte viering in de kerk en daarna koffie en thee in De Toekomst en bijpraten met elkaar. U komt toch ook weer?

EEN GODSGESCHENK

EEN GESCHENK VAN GOD VOOR HET LEVEN VAN MENSEN

Lezend in de bijbel valt het op dat er telkens mensen zijn, die grote betekenis hebben voor mensen en voor de gemeenschap. Steeds worden ze in verband gebracht met God. Zij zijn als het ware een geschenk van God aan mensen om het leven beter, mooier, rechtvaardiger te maken. Abraham, die de afgoden opzijzet en met Hem, die er wel moet zijn, op weg gaat. Een nieuwe levensvisie, die met alle ontwikkelingen tot in onze tijd voortduurt. Zijn vrouw Sarah die, oud geworden, toch een kind baart: Jacob Israël, geschenk van God. Mozes, zomaar een mens, die de moed krijgt om het Joodse volk uit de macht van Egypte te bevrijden en door zee en woestijn naar het beloofde land te brengen. Geschenk van God. Profeten, ik noem een grote: Jesaja, die als inspirator oproept om wegen te gaan van solidariteit en aankondiger is van een liefdevolle, rechtvaardige wereld. Hij houdt de hoop levend. Geschenk van God. Johannes de Doper, die mensen oproept tot bekering, leidt op rechte wegen en mensen vertelt over een nieuwe wereld: het Rijk van God. Maria, een volksmeisje, dat zozeer begaan is met mensen en met de weg van God, dat zij er de moeder van geworden is. Geschenk van God.

Aan het eind van die lange rij geschenken is er Jezus. Door zijn manier van leven, door zijn grote verbinding met God, door zijn keuze tot het uiterste voor liefde, dienstbaarheid aan mensen, aan armen, zieken, gekwetsten, door zijn verhalen en woorden is Hij van onvoorstelbare betekenis geworden voor het leven van mensen. Geschenk van God voor een beter, liefdevoller leven. Zo'n geschenk moet je toch wel aanvaarden.

Jos van Minderhout †

PAROCHIEEL ZANGKOOR

Wat een geluk! Peter van Est heeft als dirigent en organist van het koor aangegeven weer het koor te kunnen begeleiden! Vanaf de Goede Week is hij alweer begonnen. Tot de zomervakantie zal hij om de week met het koor repeteren en het begeleiden in de vieringen. Huub Peters zal de andere week voor het koor staan. Met dank aan Huub! En als alles goed gaat met Peter, zal hij na de zomer weer fulltime bij ons koor zijn. In ieder geval kunnen we dus elk weekend weer rekenen op ons parochieel zangkoor, dat eigenlijk niet te missen is in de kerkdiensten.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Bespreking van het verslag van de vorige keer en vaststelling ervan.
- Bespreking van de toegezonden verslagen van het parochiebestuur.
- Nieuwsbladen Parochiespiritualiteit.
- Aandacht voor de Calvarieberg op het kerkhof.
- Bespreking verslag bijeenkomst van de koster.
- Stand van zaken herbesteding kerkgebouw. Er is niets bekend geworden na de mededelingen in de krant en het Groentje.
- Uitnodiging voor de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch op woensdag 12 april 2017 en de bijwoning van deze viering.
- Aandacht voor de Goede Week en Pasen.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST VAN BERT EN RIET VAN BOXTEL-HOPMAN

Op 9 mei 1967 gaven Bert van Boxtel en Riet Hopman hun jawoord aan elkaar. Dit is dus vijftig jaar geleden. Uit hun liefde zijn vijf kinderen geboren. Deze kinderen gaven hun tien kleinkinderen, waar ze erg trots op zijn.

Zij hebben dit heugelijk feit gevierd op dinsdag 9 mei 2017. Zij zijn deze dag met een sfeervolle eucharistieviering begonnen in de Victorkerk van Batenburg. De kerk was behoorlijk met gasten

en belangstellenden gevuld. Zij hebben in grote dankbaarheid deze dag herdacht, ondanks de vele tegenslagen, die zij hebben gekend. Met hun grote liefde voor elkaar hebben zij deze tegenslagen kunnen overwinnen. Zij kwamen er steeds weer sterker uit. Hun kinderen zijn de kracht om door te zetten en te blijven volhouden.

Zij beiden behoren tot de kernvrijwilligers van deze geloofsgemeenschap en zij verrichten veel werk zowel in de kerk als daarbuiten. Zij zijn bij veel mensen in onze streek bekend.

Namens de geloofsgemeenschap dank ik hen beiden voor hun inzet, ijver, kracht en doorzettingsvermogen en wens hun nog een aantal mooie jaren toe.

Diaken Hennie Witsiers



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het verslag van de vorige vergadering wordt besproken en vastgesteld.
- De volgende vieringen in de Goede Week komen aan de orde:

Palmzondag: tijdens deze viering wordt de palm gewijd en uitgedeeld. De communicanten stellen zich voor en krijgen in deze viering extra aandacht.

Op Witte Donderdag is er geen viering.

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur de Kruisweg gebeden. Pastor Jack Leo zal hierin voorgaan.

Op Stille Zaterdag is om 20.30 uur de Paaswake en het Parochieel Zangkoor zingt.

Eerste paasdag: Om half tien is de eucharistieviering gepland. Daar de organist/dirigent ook dirigent/organist is in Batenburg is besloten de aanvangstijd van de viering te wijzigen in elf uur. De viering is dan een Woord- en Communieviering. Op tweede paasdag is er geen viering.

- Voor de paastijd heeft diaken Hennie Witsiers een Nieuwsbrief geschreven. Deze Nieuwsbrief

wordt akkoord bevonden en huis-aan-huis verspreid.

- Vanaf Pasen is de Mariakapel weer dagelijks geopend.

• Op zondag 25 juni, de dag waarop "Niftrik Cultureel" gevierd wordt, is er een viering in onze kerk. De tijd moet nog bepaald worden.

Om 14.00 uur wordt er een lunch gehouden op het kerkplein voor alle belangstellende dorpsbewoners. De kerk is open en er bestaat een mogelijkheid om in de toren te gaan.

- Het vrijwilligersfeest wordt in oktober gehouden.

- De Apostelvergadering wordt bijgewoond.

- Er wordt aandacht besteed aan de zieken in de geloofsgemeenschap.

- Vanaf heden zijn er glutenvrije hosties. Deze hosties staan in een afzonderlijke pyxis, die bij de communie op een tafeltje geplaatst wordt. Zo kunnen mensen met een glutenallergie ook deelnemen aan de communie.



IN MEMORIAM

**JAN SANDERS (1935-2017),
ANNEKE PETERS-CLAASSEN (1922-2017) EN
MARIJKE VERTOGEN-VAN DEN WIJNGAART (1941-2017)**

In de afgelopen twee maanden zijn drie zeer actieve vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap overleden.

Jan Sanders was sinds 2008 lid van de werkgroep hoveniers, die met grote regelmaat schoffel- en andere onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats verrichten. Jan was een harde werker en een hartelijke man die het met iedereen goed kon vinden. Na een kort ziekbed is hij op 14 april overleden.

Twee dagen later, op 16 april, overleed onze oudste vrijwilliger Anneke Peters-Claassen op 95-jarige leeftijd. Anneke was een van de eerste bewoners van de 'bunker' tegenover de kerk. Na haar verhuizing in 1994 is zij begonnen met het 's ochtends openen en 's avonds weer sluiten van de Mariakapel achter in de kerk. Ze stak vaak een kaarsje aan bij Maria en bad op verzoek van velen een gebedje, voor zieken, voor een examen of uit dankbaarheid. Ook was zij lid van de werkgroep interieurverzorging. Daarmee is ze ongeveer vijftien jaar geleden gestopt, maar de kerk bleef ze openen en sluiten. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties vond ze het goed dat iemand anders dat een keer van haar overnam of met haar meeliep. Tot twee weken voor haar dood maakte ze twee keer per dag haar korte wandeling naar de kerk. Toen werd ze ziek en ging het niet meer. Haar familie heeft het werk van haar overgenomen tot aan haar uitvaart op 21 april.

Op 4 mei overleed Marijke Vertogen-van den Wijngaart. Marijke heeft meer dan vijftien jaar als een van de oprichters van de werkgroep pastoraat van nabijheid, voorheen het ziekenpastoraat, zieken en ouderen in onze geloofsgemeenschap een hart onder de riem gestoken door onder meer regelmatige bezoeken. De laatste jaren was zij formeel geen lid meer, maar bleef ze nog wel enkele zieken bezoeken. Verder werkte zij mee aan de vieringen op de tweede dinsdag van de maand in de Mijlpaal, waarvoor zij een deel van de teksten verzorgde.

Wij wensen de families van Jan, Anneke en Marijke heel veel sterkte met het dragen van het verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

WIE OPENT EN SLUIT VOORTAAN DE KERK?

Zoals vrijwel heel Overasselt weet, opende Anneke Peters elke morgen om een uur of negen de kerk en sloot die 's avonds rond zes uur weer af. Dat was een hele verantwoordelijkheid want ze moest elke dag paraat staan. Het betekent ook dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om iemand te vinden die deze taak kan overnemen.

Gelukkig heeft kapsalon Van Lin zich bereid verklaard om op kapperswerkdagen de kerk te openen en te sluiten. Dus de hele week, behalve op zondag, maandag en doordeweekse feestdagen als tweede pinksterdag of Koningsdag. Het is dan ook voor deze overige dagen dat wij op zoek zijn naar een vrijwilliger. Wie kan en wil ons helpen?

Een van de kosteren heeft aangeboden om deze taak tot de zomervakantie op zich te nemen, maar als we dan niemand anders gevonden hebben, zal de kerk daarna op deze dagen helaas gesloten moeten blijven en dat zou toch heel erg jammer zijn.

Aanmelden kan bij pastor Aloys van Velthoven, tel: 024-6221276.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

JOY4ALL STOPT

Beste parochianen, zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt zijn de vieringen waarin Joy4all de muziek verzorgt niet meer zoals vroeger. Wij zijn een zeer kwetsbare groep en ondanks onze pogingen er nieuwe leden bij te krijgen is dit niet gelukt.

De laatste maanden kwam het steeds vaker voor dat er maar zes of zeven mensen waren om te zingen (vanwege werk, vakanties, enz.). Het ingestudeerde repertoire kon dus vaak niet uitgevoerd worden. Dit was voor ons een reden om te kijken naar de toekomst van ons koor.

Samen met dirigent Erik hebben wij besloten om te stoppen. Wij weten dat velen van u dit erg betreuren. Ook bij onze leden is het besluit hard aangekomen.

Ik wil u, ook namens onze leden, heel erg bedanken voor uw aanwezigheid bij de door ons verzorgde diensten, de mooie complimenten die we steeds kregen en het applaus.

Helaas, het is niet anders.

Wij wensen u allen nog een mooie toekomst.

Namens Joy4all,
Stien Koenen



VANUIT DE CONTACTRAAD

We kunnen met tevredenheid terugkijken op een mooie periode rond Pasen. Goed verzorgde en goedbezochte vieringen en dat geeft de burger weer moed. Uiteraard geldt in deze periode dank voor de vele extra inzet van diverse mensen.

- Op 7 mei mochten wij pastor Wil Smulders verwelkomen. Marion Eling nam dat voor haar rekening en zij was het die als eerste een compliment kreeg van de nieuwe pastor. Hij vond het welkomstwoord een preek waardig.
- Op 31 maart en 1 april waren er vijftien tinten grijs in onze kerk aan het poetsen. Op 6 mei hadden we ons vrijwilligersfeest en de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er wederom veel grijs aanwezig was. Maar daar was het zeker niet minder gezellig door. We zijn met een grote club neergestreken bij, zoals wij dat noemen, de jeu-de-boulesclub in Wijchen. Officieel heet het 'Pétanque vereniging Le Château-Wijchen'. Deze vereniging heeft sinds enkele jaren een prachtige accommodatie aan de Veenseweg. We werden gastvrij ontvangen door Frans van Tuil (niet toevallig ook vrijwilliger bij onze kerk). Samen met zes andere vrijwilligers van de vereniging kregen wij een uiterst leerzame en gezellige middag voorgeschoteld. We speelden twee rondes jeu-de-boules. Natuurlijke dronken we een glas en nuttigden we een hapje.

Hennie Witsiers opende de middag en gaf aan erg blij te zijn met al die vrijwilligers. Ook werden door Marion Eling diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Opvallend was dat dit op één na allemaal dames waren. De enige man kreeg, als wisseltrofee, wel een mooie knuffelbeer mee. En er waren twee jarigen op deze dag en die werden uit volle borst toegezongen.

- Op het einde van dit seizoen gaat Maria de Jong onze contactraad verlaten. Maria is rond dertig jaar op diverse fronten actief geweest als vrijwilliger binnen onze kerk. Tegen Maria kunnen we met recht zeggen: DANK JE WEL!
- Het ziet ernaar uit dat we de vervanging van uittredende mensen bij de bezorging van de Apostelbode geregeld krijgen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar erg blij mee zijn.
- De contactraad vergadert dit seizoen nog op 11 juli.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Ook in de zomerperiode drinken we op elke eerste en derde woensdag van de maand thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaat onze herberg open en rond 11.30 uur gaan we sluiten. Iedereen is welkom en breng gerust nog iemand mee! De eerstvolgende data zijn 7 en 21 juni en 5 juli.



Tini Poos



DODENHERDENKING 2017

Met een samenkomst in de kerk van Nederasselt startte op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking samen met de gemeente Heumen. In een viering voorgedaan door dominee Deunk en pastor Aloys van Velthoven werd er herinnerd aan de mensen die gestreden hebben voor onze vrijheid in oorlogstijd, maar ook was er aandacht voor hen die zich in deze tijd inzetten voor de vrijheid en de vrede. De viering werd ondersteund door het cantorijkoor van de PKN. Na de viering ging men in een stille tocht met voorop het gilde Salvator Mundi van Nederasselt naar het monument tussen Nederasselt en Overasselt. Daar hield waarnemend burgemees-



ter Marriët Mittendorff een toespraak en werd er twee minuten stilte gehouden. Namens de gemeente werd door de burgemeester een krans gelegd en vanuit verschillende verenigingen werden bloemen neergelegd. Ook mochten de kinderen die aanwezig waren bloemen bij het monument leggen. Tot slot werden er door de dorpsdichter teksten voorgelezen van twee kinderen van de basisschool van Heumen en Nederasselt en een gedicht van haarzelf. Hierbij het gedicht

van Ilse Janssen van groep 5 uit Nederasselt;
*mijn jurk is als vrijheid
ik trek mijn jurk aan
op plekken waar het oorlog is
vrede zit in mijn hart.*



Toon Faasen overleed op 1 april 2017. Hij werd 84 jaar oud. Toon woonde met zijn vrouw Annie aan de Homberg. Samen genoten ze van de gewone dingen van het leven. Toon was behulpzaam en tevreden met het leven zoals het zich aan hem voordeed. De laatste jaren werd Toon ziek en meer afhankelijk van zorg van Annie en zorgverleners. De uitvaart voor Toon vond plaats op 7 april in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie in Nijmegen.

Op 7 april overleed **Jeanne Meijer-Snoeren**. Ze werd 92 jaar oud. Als oudste van een groot gezin ging Jeanne al snel aan het werk. Ze voelde de verantwoordelijkheid om zorg te hebben voor haar gezin en roeping in haar werk als operatie-assistente en verpleegkundige. Het geloof en vooral Maria waren een belangrijke steun in haar leven. De uitvaart voor Jeanne vond plaats op 14 april in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis in Schaarsbergen.

Jan Nijssen werd geboren op 1 april 1933, als vijfde in een gezin met zeven kinderen. In 1952 trad hij in bij de franciscanen. Na diverse scholingen en opleidingen werkte hij na 1970 als maatschappelijk werker in de omgeving van Wijchen. Met een tussenstop in Heerlen kwam Jan na de VUT weer terug in Wijchen. Jan was een heel betrokken lid van seniorenkoor Amicitia. In 2006 verloor Jan zijn medebroeder Jos met wie hij vele jaren had samengewoond. Jan zag uit naar het einde want de fysieke kwalen werden steeds erger. Op Witte Donderdag 13 april heeft hij rust gevonden in het vertrouwen dat wij in ons leven van God zijn, en in ons sterven.

Jan Sanders uit Overasselt is op 14 april 2017 in de leeftijd van 82 jaar overleden. Hij is in Overasselt geboren in een gezin met tien kinderen. In 1958 nam hij de boerderij aan de Sleeburg over en in 1965 trouwde hij met Annie Wijers. Samen kregen zij vier kinderen. Helaas overleed hun dochter snel na haar geboorte. Jan was altijd buiten voor het verzorgen van de dieren of het bijhouden van de tuin. Ook hield hij van vissen en schaatsen op de Overasseltse vennen. Na een herseninfarct zes jaar geleden ging het spreken minder. Samen verhuisden ze naar de Zilverbergweg waar hij zich ook thuisvoelde. Op Goede Vrijdag is hij na een kort ziekbed overleden. In

de kerk van Overasselt was de uitvaartviering en daarna hebben we hem begeleid naar het crematorium.

Op eerste paasdag 16 april 2017 is op 95-jarige leeftijd **Anneke Peters-Claassen** overleden. Anneke is in Langenboom geboren als derde in een gezin met tien kinderen. In 1950 trouwde ze met Harrie Peters op Worsum in Overasselt. Ze zorgde niet alleen voor het huishouden, maar leverde ook haar bijdrage aan het timmerbedrijf van haar man. Zij kregen vijf kinderen. Een aantal jaren na het overlijden van haar man in 1994 is ze naar het dorp verhuisd en ging wonen tegenover de kerk. Elke morgen maakte ze de kerk open voor de Mariakapel en 's-avonds weer dicht. Ze was altijd bij de vieringen in "haar" kerk, maar heeft ook veel fietstochten gemaakt met haar buurvrouw. In de kerk van Overasselt was de afscheidsviering

en daarna is zij te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Frans Ots overleed op 11 april en werd 93 jaar oud. Frans werd in Den Haag geboren en ontmoette daar ook zijn toekomstige echtgenote Tini. Nadat Frans een periode werkzaam was op de grote vaart, kreeg hij werk aan de wal en stichtte samen met Tini een gezin. Ze verhuisden uiteindelijk naar Wijchen en woonden daar op verschillende plaatsen. Samen verhuisden ze naar St. Jozef, waar Tini uiteindelijk overleed. Frans heeft nog net de verhuizing naar Meerstaete meegemaakt, maar werd ziek. De uitvaart voor Frans was op 18 april in de Paschaliskerk te Wijchen, waarna begrafenis aldaar.

Op 24 april 2017 is **An van Haren-Loeffen** op 88-jarige leeftijd thuis in Overasselt overleden. An was geen mens om in het middelpunt te staan. Zij is in Overasselt geboren in een gezin met drie zussen en een broer en heeft haar hele leven daar gewoond. In 1952 trouwde zij met Huub van Haren en kregen zij een zoon. Toen haar zoon trouwde kwamen daar twee kleinkinderen bij en daarna ook nog achterkleinkinderen. Haar leven was gekenmerkt door zorg, aandacht en liefde voor de medemens om haar heen. In de Antonius Abtkerk te Overasselt hebben we de afscheidsviering gevierd en haar begraven bij haar man.



Op 27 april is **Henk Huiberts** op 91-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn kinderen rustig ingeslapen. Henk werd in Den Haag geboren als oudste in een gezin met vier zonen. Hij trouwde in '55 met Joke Plompen en samen kregen ook zij vier kinderen. Veertig jaar geleden kwamen ze in Wijchen wonen. Het leven was niet makkelijk. Allebei kregen zij een herseninfarct en elf jaar geleden overleed hun dochter Titia. Toch bleven ze dapper en hebben, ondanks hun beperkingen, vele mensen steun geboden. Begin 2012 overleed Joke en Henks lichaam en geest lieten het steeds meer afweten. Hij was wel een beetje klaar met het leven hier. Nog vijf jaar vocht hij door en probeerde te genieten van de vele bezoeken en wandelingen met zijn kinderen en elf kleinkinderen. Op woensdag 3 mei hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats hier op het kerkhof bij Joke. Moge hij rusten in vrede.

In het verzorgingshuis Malderburch is **Liesbeth Jetten-van den Broek** op 28 april 2017 overleden. Liesbeth is 82 jaar geleden geboren in Weeze (Duitsland) en verhuisde op 2-jarige leeftijd naar Malden. In 1957 trouwde zij met Tien Jetten uit Nederasselt en zij bleven in haar ouderlijk huis wonen. Zij kregen twee dochters. In 1986 kwamen zij in Nederasselt wonen. Daar kenden de mensen haar als "de vrouw met het hondje". Ze genoot van haar kleinkinderen als die met haar mee wandelden. Na het overlijden van haar man werd ze vergeetachtig en kon ze niet meer thuis blijven wonen. In de kerk van Nederasselt was de uitvaartviering en zij is begraven bij haar man op het kerkhof aldaar.

Ans Toonen-van den Berg overleed op 2 mei in haar eigen huis op de Blauwe Hof, temidden van de mensen die voor haar belangrijk waren. Ans was een wilskrachtige vrouw, die ondanks haar ziekte in staat was zich steeds weer opnieuw aan te passen aan de veranderende omstandigheden. In haar werkzame leven was ze actief in de weer met kinderen. Later heeft ze zich aan de zorg voor haar eigen huisgezin gewijd. Echtgenoot Jo heeft zich op zijn beurt ingezet voor Ans



toen zij in toenemende mate afhankelijk werd van zijn zorg. De uitvaart voor Ans was op 9 mei in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis aldaar.

Op 5 mei 2017 is **Tonnie van Ooijen-Cuijpers** in het verzorgingshuis in Tiel overleden in de leeftijd van 90 jaar. Tonnie is geboren in Hoensbroek en in 1945 getrouwd met Constantijn van Ooijen. Het echtpaar woonde eerst in zijn ouderlijk huis in Mook en kreeg één zoon. In 1971 verhuisden zij naar Overasselt. Ook waren ze de grootouders van drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. In 2000 overleed haar man en woonde ze alleen. Na een val in april jl. brak ze haar heup en kon niet meer naar huis. In de kerk van Overasselt was de afscheidsviering en we hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 Wijchen

HET LEVEN BESTAAT UIT GEVEN EN NEMEN
OPLOSSING

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

KRINGLOOP

Wat doe je op een zondagmorgen als je hart nog vol is van een crematie twee dagen ervoor? Wij stapten in de auto en reden naar de kinderboerderij bij het Goffertpark in Nijmegen. Het was een mooie ochtend, niet te warm, niet te koud en af en toe een zonnestraal tussen de grijze wolken.

En daar zagen we haar. Ze praatte tegen een bruine kip en ze zat op haar hurken. Het kipje scharrelde in vrijheid tussen de terrasstoelen en pikte van de kruimels die de kleuter liet vallen. Vanaf een bankje keken wij uit over het hele park. Vlak voor ons pronkte een pauw met zijn schitterende veren, hij wilde een vrouwtje versieren dat helaas niet veel interesse toonde en hem de rug toekeerde. Teleurgesteld schreeuwde hij nog een paar keer in haar richting, maar ook dat was tevergeefs, mooi zingen kan hij niet. Er gebeurde van alles om ons heen, de lente ging hevig te keer.

Overall liepen ouders en grootouders met kleine kinderen. Er waren heel wat eenden en ganzen, en in het gras rond de vijver pikten tientallen kauwen het voedsel weg. De bomen in het park worden bewoond door honderden van die zwartgrijze vogels. Het is een vriendelijke omge-



ving, er is een groente- en kruidentuin waar de namen van de gewassen vermeld staan. Ik steek er nog wat van op, ik gebruik vaak gedroogde spulletjes die prachtige bloemetjes blijken te dragen voordat ze in mijn kruidenpotjes belanden. Ik genoot van de geluiden, het felle geschreeuw van de pauwen, het gefluit en gekwetter van alle andere vogels. Ik vond zelfs de doordringende geuren van sommige grotere dieren aangenaam. De kringloop van het leven speelde zich af voor onze ogen. Alles komt en gaat en je moet mee met de stroom of je wilt of niet.

Ik heb zes jaar in een flat bij het park gewoond, en vind dat Nijmegen trots kan zijn op zo'n groene omgeving waar iedereen vrij mag lopen en genieten. En ik hoop ook dat er altijd genoeg vrijwilligers zullen zijn om de kinderboerderij in stand te houden.

Mijn bedroefde hart kwam tot rust in de buitenlucht. Natuurlijk dacht ik ook aan de vrijdag waarop wij afscheid moesten nemen van iemand die wij heel lang gekend hadden. Ook die middag zag je de seizoenen van het leven voorbijkomen. De een gaat weg en de volgende gaat verder in de sporen van de overledene, het is zoals het is. Ik keek nog even om, het kipje ging haar eigen weg, en het kleutertje eveneens, en zo is het goed.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

| | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes | pastoor | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester | 024-6221276 |
| Wil Smulders | priester | 024-6412627 |
| Hennie Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker | pastoraal werker | 024-6412627 |
| Marieke Drent | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HANDEN OM TE GEVEN EN TE ONTVANGEN

GEEF ZOALS JE WILT ONTVANGEN

EN ONTVANG ZOALS JE GEEFT.

Is het niet beter om te geven dan te ontvangen? Ja dat klopt, maar wanneer is geven echt een gelukmakend geven? Op het moment dat je jezelf wegcijfert voor de ander en alleen maar geeft, raak je uitgeput. Je gebruikt je handen alleen om te geven en niet om te ontvangen. Op den duur kan deze houding een last worden. Geven maakt dan niet gelukkig. "Waarom moet ik altijd alleen maar voor iedereen klaarstaan terwijl een ander gezellig zit te kletsen?"

Het doet me denken aan het verhaal van Martha en Maria (Lucas, 10,38-42). Mijn opa vroeg laatst waarom het zo oneerlijk verdeeld was. Martha was aan het werk en Maria zat te luisteren naar Jezus. Niet Maria krijgt op haar donder dat ze niets doet maar Martha omdat ze aan het werk is. "Iemand moet het toch doen?"

Toch krijgt Martha te horen dat ze het werk neer moet leggen. Martha doet het werk omdat ze denkt dat het van haar verwacht wordt, ze cijfert zichzelf weg. Maria maakt een bewuste keuze om naar Jezus te luisteren en om haar taken neer te leggen. Martha voelt zich verplicht om deze taken door te voeren, ze eigent zichzelf deze taak toe. Daarom zegt Jezus tegen Martha dat ze haar bezem neer moet leggen. Dat werk komt een andere keer. Je hoeft je niet te haasten of je zorgen te maken, het is nu tijd om alles neer te leggen en op te laden bij Jezus. Want zonder te ontvangen kun je niet geven.

Met ontvangen wordt er een kwetsbaarheid van je verwacht. Je stelt je volledig open. Franciscus van Assisi leert ons dat, als je Jezus wilt volgen, je mag proberen om jezelf niets toe te eigenen. We laten ons meeslepen door de verwachtingen van anderen. Hierdoor nemen we amper de tijd

om ons bewust te worden of die er werkelijk toe doen. De taken die we móeten doen zijn belangrijk maar mogen nooit het belangrijkste worden. Taken of verwachtingen van buitenaf mogen jou als persoon nooit overschaduwen.

Het belangrijkste, in de navolging van Jezus, is om te luisteren naar de kracht die Hij in jou heeft gelegd. Om dit te kunnen mag je aan God vragen om: *"moed om te veranderen wat je kan veranderen, wijsheid om te accepteren wat je niet kan veranderen en het inzicht om het verschil tussen beiden te zien."*



Franciscus leerde van het evangelie dat Jezus ons vraagt om met open handen te geloven. Geloven is vertrouwen dat alles wat je doet of meemaakt niet jouw last hoeft te zijn. Geloven is weten dat Jezus, die jouw last al gedragen heeft, het je uit handen neemt.

Door bewust naar je acties te kijken en je af te

vragen of je jezelf nu dingen aan het toeëigenen bent, leer je om iedere keer je handen te openen en los te laten wat je niet hoeft te dragen. God heeft ons hiervoor een helper gegeven, de heilige Geest.

Door alles wat we moeten doen in de dagelijkse sleur staan we nauwelijks meer stil. Jezus zegt tegen Martha dat ze op dat moment een voorbeeld mag nemen aan haar ogenschijnlijke luizus. We kunnen God pas binnenlaten als we kwetsbaar en dus ontvankelijk durven te zijn. Jezus is het voorbeeld van kwetsbaarheid. Mogen we daarom ook leren dat aan de voeten van Jezus de hoogste plaats is. Dat we ons naar hem en naar onze naasten kwetsbaar mogen opstellen. Want dan alleen kunnen we elkaar versterken en bemoedigen. Pas dan is geven en ontvangen de weg naar geluk!

Alle goeds, pastor Marieke Drent

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2017 met het thema "Voeten om erop uit te gaan". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 juni 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.