

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 6 juli/augustus 2017



“VOETEN OM EROP UIT TE GAAN”

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

ZOMERVAKANTIEROOSTER

Zoals u allen weet gebruiken we tijdens de grote schoolvakantie een zomervakantierooster voor wat betreft de weekenddiensten. Voor de komende zomervakantie gaan we dat ook weer doen. Dat betekent dat er in negen kerken om het weekend gevierd gaat worden (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In drie kerken zal wel ieder weekend een viering zijn: in de H. Antonius Abt te Wijchen, de H. Antonius Abt te Overasselt en op de Kapelberg in Bergharen. Dit zomervakantierooster loopt van zaterdag 22 juli 2017 tot en met zondag 27 augustus 2017. Vanaf het eerste weekend van september geldt weer het gewone rooster.

Wij wensen alle parochianen een fijne vakantie toe.

De pastores

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdag- en vrijdagochtend inloopmorgen 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 22 augustus staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

| | 2016 | opgeteld | 2017 | opgeteld | verschil |
|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| januari | 64.946 | | 57.837 | | 7.109 |
| februari | 61.013 | 125.959 | 59.473 | 117.310 | 8.649 |
| maart | 10.894 | 136.853 | 15.193 | 132.503 | 4.350 |
| april | 9.332 | 146.185 | 7.002 | 139.505 | 6.680 |
| mei | 2.648 | 148.833 | 6.437 | 145.942 | 2.891 |

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



25 JUNI 14.00 UUR NIFTRIK

"Niftrik Cultureel" met lunch gehouden op kerkplein en kerk open

27 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 EN 2 JULI IN DE KERKEN VAN H. GEORGIUS EN H. VICTOR
Inzameling levensmiddelen voor voedselbank (Diaconaal Beraad)

5 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

11 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

19 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

23 JULI

68e Maas en Waalse Fietsbedevaart naar Kevelaar. Vertrek om 5.00 uur bij kerk Bergharen

25 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

25 JULI VANAF 10.30 UUR HERDENKING TITUS BRANDSMA

Titus Brandsma Memorial Nijmegen, entree 10 euro (opgeven voor 1 juli)

30 JULI JAARLIJKSE BATENBURGSE DAG

De St.-Victorkerk is de gehele dag open

2 AUGUSTUS 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

8 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

10 AUGUSTUS INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 7 "Hart voor je gemeenschap"

16 AUGUSTUS 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

19 t/m 26 AUGUSTUS EILAND HOLTUS

Zeilkamp Noventus

22 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

6 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 8 "Schouder aan schouder"

9 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Nederasselt

10 SEPTEMBER NA VIERING VAN 11.00 UUR

Jaarlijkse ontmoetings- en feestbijeenkomst voor en met vrijwilligers H. Judocus Hernen

16 SEPTEMBER

Bedevaart naar Kevelaar

VAKANTIE OM OP VERHAAL

De komende weken onderbreken we ons gewone ritme van alledag. De vakantie is een periode van ontspanning, vrij zijn van werkzaamheden, extra tijd hebben voor elkaar en voor het gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving op. Velen zoeken de warmte van de zon en het verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en de rust van de natuur. Weer anderen vinden steden, architectuur en kunst fascinerend. Nog anderen maken grote reizen naar andere werelddelen en andere culturen. Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde en uitdagende. Ze zoeken soms leeftijdsgenoten om zich bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen te volgen.

Vakantie is geen luxe. Het is een mooie tijd die iedereen gegund is. Juist even "afstand" nemen en "los" kunnen laten getuigt van een nuchtere en reële kijk op het leven en meer nog, het relativeert je eigen doen en laten. Jawel, ook jij kunt gemist worden ... al is het dan maar even ... en het gaat allemaal toch wel door. Daarnaast doorbreekt een vakantie de sleur van alledag en je hebt eens oog voor andere zaken dan voor wat je meestal dagelijks bezighoudt. Daarbij kan een andere omgeving helpen en een ander dagritme en andere mensen om je heen. Een vakantie slaagt op de eerste plaats niet vanwege de afgelegde kilometers maar door de mentaliteit waarmee we in zo'n vakantie staan en ermee omgaan. Eenieder wens ik van harte een **FIJNE VAKANTIE**.

Sta open voor nieuwe ervaringen en verrassingen en bovenal voor mensen die je dan juist ontmoet. Kijk eens met andere ogen en loop die kerk of dat kapelletje eens binnen en laat het eens op je "afkomen" en "inwerken". Hoogstwaarschijnlijk beleef je en ervaar het kerk-zijn thuis dan ook eens anders en weer als nieuw ... laat het maar eens gebeuren. Want het is goed en mooi om ook eens even te denken aan God, die ons dit allemaal gegeven heeft, die ons doet kennen in zijn Schepping als een open boek ... de natuur die zich in overvloed wegschenkt, zonder onderscheid des persoons.

Vakantie: een periode om op verhaal te komen voor ons allen!

Diaken Hennie Witsiers



PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING

MARIANNE VAN DEN BOOGAARD, EEN BEGRIP VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP JOHANNES DE DOPER TE BALGOIJ

Marianne is in 1990 begonnen binnen de kerk toen de toenmalige Mgr. pastoor Arts wegens gezondheidsredenen zijn werk niet meer alleen aankon. Samen met een groep vrijwilligers heeft zij een keer per twee weken (kerkdienst op zaterdagavond en zondagmorgen) een gebedsdienst voorbereiden is daarin voorgedaan. Om de liturgische bagage te vergroten ging een aantal van die vrijwilligers, waaronder Marianne, in de periode 1993/1994 een cursus volgen bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Deze periode van gebedsdiensten voorbereiden en voorgaan heeft tot 1996 geduurd. Maar ook hierna heeft Marianne nog regelmatig een viering ondersteund. Ook als lectrice is Marianne vaak actief in de kerk geweest en als het nodig is vervult zij deze taak nog steeds.

In 1993 is zij lid geworden van het kerkbestuur. Op liturgisch gebied heeft zij veel werk verzet. Tijdens de periode dat pastoor Groos in de parochie van Balgoij werkte, heeft Marianne ook intensief samengewerkt met de parochies Niftrik en Hernen waar pastoor Groos ook werkzaam was.

Ook heeft zij veel samengewerkt met de parochies van de Maaskant, Overasselt, Heumen en Nederasselt, bijvoorbeeld voor wat betreft de avondwakes bij overlijden, gezinsvieringen en nevendiensten. Om catechese aan kinderen te kunnen geven heeft zij verschillende cursussen gevolgd samen met andere vrijwilligers.

Later, toen de geloofsgemeenschap deel uitmaakte van de Hoeksteen, werkte Marianne samen met de bestuurders uit Wijchen. De veranderingen brachten veel werk met zich mee. Samen met Jo Verbruggen zat zij in een stuurgroep en zij vergaderde wekelijks om alles in goede banen te leiden. Als kerkbestuurder heeft Marianne hier beslist haar steentje aan bijgedragen.

De overgang van Hoeksteen naar De Twaalf Apostelen is voor de kerkbestuurders van de geloofsgemeenschap Johannes de Doper intensief geweest. Vaak wekelijks vergaderen en afstemmen met derden heeft veel vrije tijd gevraagd en Marianne was steeds aanwezig.

Het bestuur van de geloofsgemeenschap Johan-



nes de Doper gaat na de samenvoeging van De Twaalf Apostelen verder als contactraad. Marianne neemt actief deel aan deze contactraad. Haar inbreng bij het 100-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap in 2015 was groot en het realiseren van een Mariakapel als blijvende herinnering aan dit jubileum is mede door haar inzet zeer geslaagd. Balgoij is een mooie Mariakapel rijker! Marianne verzorgt tot de dag van vandaag parochiële taken als doopvieringen, gezinsvieringen, post, contact parochiecentrum, de was en is aanspreekpunt voor alle lopende zaken.

Toen eind jaren '80 de eerste communie en het vormsel op school werden begeleid door catecheet Ad Janssen is Marianne als ouder mee gaan werken om deze sacramenten waardig te vieren met de kinderen. Deze taak heeft zij op zich genomen toen de voorbereidingen buiten het onderwijsprogramma vielen. Tot nu toe, mei 2016, heeft zij de voorbereidingen, excursies en boekjes maken met kinderen en ouders gedaan. Hiervoor heeft zij zich nog extra geschoold om deze taak nog beter te kunnen vervullen. De laatste jaren heeft Marianne deze voorbereidingen ook in Nederasselt, Overasselt en Heumen gedaan. Zo nu en dan werd haar hulp ook in de Wijchense kerk gevraagd en zij heeft hier altijd positief op gereageerd.



Op 21 mei heeft Marianne bij de viering van de eerste communie in Balgoij aangegeven te willen stoppen. Met

veel respect kijken wij naar haar tomeloze inzet al die jaren. De contactraad heeft haar daarom voorgedragen om de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice te ontvangen. De onderscheiding kwam voor Marianne als een complete verrassing en werd 28 mei jl. uitgereikt op het einde van een speciale Mariaviering in de H. Johannes de Doperkerk te Balgoij door Aloys van Velthoven, de eerst-aanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper binnen parochie De Twaalf Apostelen. Na afloop van de viering werden Marianne en echtgenoot Niek in een koetsje naar huis gereden, waar gelegenheid was om de trotse gedecoreerde te feliciteren.

Met vriendelijke groeten,
Namens contactraad Johannes de Doper Balgoij
Rose Stevens

MOV

miva[®] giro 2950
brengt mensen in beweging

▪ MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met een kerkcollecte aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso.

Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: 'Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren'.

VERVOER VAN LEVENSBELANG

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg.

De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

24 BROMMERS NODIG

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project 'Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren' helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken.

MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso van een nieuwe toekomst.

MIVA

Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen.

COLLECTE

In het weekend van 26 en 27 augustus 2017 wordt in de kerken een deurcollecte gehouden ten bate van de MIVA. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL42 INGB 0000 0029 50 ten name van de MIVA.

Parochiële werkgroep MOV

ONTMOETINGS-DAG ZIEKENPASTORAAT

Op 14 april 2017 vond een ontmoetingsdag plaats van het gezamenlijke ziekenpastoraat. De volgende geloofsgemeenschappen deden mee: Emmanuel (Achterlo) Wijchen, H. Paschalis Baylon (Woezik), H. Johannes de Doper (Balgoij), H. Victor (Batenburg), H. Damianus (Niftrik), H. Antonius Abt (Wijchen centrum) De voorganger was pastor Annemarie Gooiker. Het koor van de Emmanuelkerk zong.

Thema: Zomaar een dak
Teksten en liederen waren weer met zorg samengesteld en alle aanwezigen waren onder de indruk van deze stemmige en indrukwekkende dienst.

Waar liefde is en zorg om elkaar
daar is het goed wonen
Waar gehuild kan worden en gelachen
daar kunnen mensen leven.

Waar mensen elkaar behouden en verwarmen
daar is men 't liefst thuis



de vrijwel complete vrijwilligersgroep



DE TRAPLEUNING...



Museum De Kijkzolder is een museum van en voor héél de parochie. Helaas echter niet toegankelijk voor iedereen. Je bereikt het museum namelijk alleen via een trap en het is daarom niet rolstoeltoegankelijk. Dat is jammer, maar momenteel de realiteit.

Om het mensen die moeilijk de trap op kunnen makkelijker te maken hebben we de apostelgroep, Ton van Dreumel en Joop van der Wielen, gevraagd een tweede trapleuning aan te brengen. Deze is inmiddels geplaatst en door Henk Toenders in de verf gezet. Of deze leuning stevig bevestigd is, kunt u nog voor de 'grote' vakantie testen en wel op zondag 25 juni. Dan is het museum namelijk weer open van 12.00 tot 13.30 uur. In de maanden juli en augustus is De Kijkzolder gesloten.

Gerard Toonen

TITUS BRANDSMA

HERDENKING: TITUS BRANDSMA 75 JAAR GELEDEN OMGEKOMEN IN DACHAU

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau om het leven werd gebracht.

Anno Sjoerd, dat waren zijn doopnamen, werd als vijfde kind in een gezin van zes geboren op 23 februari 1881 op een boerderij te Oegeklooster vlakbij Bolsward. Het was een vroom katholiek gezin. Zijn oudste twee zussen gingen het klooster in. De derde zus trouwde en nam met haar man de boerderij over. Zij kregen een meisje en een jongen, die al op jonge leeftijd overleed. De vierde zus werd ook non. Zijn jongere broer Titus werd franciscaan. Ook Anno Sjoerd wilde aanvankelijk franciscaan worden en studeerde in Megen. Vanwege zijn zwakke gezondheid vreesde men, dat het leven als franciscaan voor hem te zwaar zou zijn. Bovendien verlangde hij naar een meer beschouwend leven. Via een neef kwam hij bij de karmelieten in Boxmeer terecht en koos als kloosternaam de naam van zijn vader: Titus.

Na zijn priesterwijding in 1905 studeerde hij enkele jaren wijsbegeerte in Rome om in 1909 docent te worden in het studiehuis van de karmelieten in Oss. Op lokaal niveau nam hij allerlei initiatieven op het gebied van onderwijs en cultuur. Toen in 1923 in Nijmegen de Katholieke Universiteit werd gesticht, werd doctor Titus Brandsma tot hoogleraar benoemd in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de geschiedenis van de Nederlandse mystiek. De Moderne Devotie had zijn voorkeur, met name Geert Grote, maar ook voelde hij zich verwant met de mysticus Jan van Ruusbroec.

Naast zijn universitaire loopbaan ontplooid Brandsma tal van maatschappelijke activiteiten, zoals op het terrein van de katholieke journalistiek, het middelbaar onderwijs en de oecumene. Ook zette hij zich in voor de bevordering van de Friese cultuur. Hij publiceerde artikelen over sociale en politieke onderwerpen in De Maasbode, De Tijd, Ons Noorden, De Gelderlander en De Stad Oss. In 1935 werd hij door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. De Jong (de latere kardinaal) benoemd tot geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging.

Tot 1939 gaf hij colleges over de bedenkelijke aspecten van het nationaalsocialisme en ging daarmee door toen Duitsland ons land had bezet.

Hij gaf zijn naam aan publieke protesten tegen Jodenvervolgning en ook na mei 1940 kon hij niet zwijgen. Hij dulde geen onrecht en liet onverschrokken zijn stem horen.

De bezetter eiste op een gegeven moment dat ook de katholieke pers in zijn bladen advertenties zou plaatsen waarin NSB-vergaderingen werden aangekondigd. Het was katholieken verboden om lid te worden van de NSB. Na overleg met de aartsbisschop en zijn adviseur stelde Brandsma een brief op, waarin het de katholieke pers ten sterkste werd afgeraden om de bedoelde advertenties te plaatsen. Brandsma reisde het land door om deze brieven bij de verschillende redacties persoonlijk af te geven, uiteraard met zijn goed onderbouwde beweegredenen. Hij was niet bang en kwam fel voor zijn overtuiging uit. Mgr. De Jong vond de rondreis een hachelijke onderneming en heeft er later zwaar onder geleden dat de afgesproken actie pater Brandsma uiteindelijk het leven heeft gekost.

Op 19 januari 1942 werd Titus Brandsma gearresteerd. Hij werd in de cellenbarakken in Scheveningen opgesloten.

"Ik heb mij er nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest."

Begin maart wordt Brandsma naar het concentratiekamp Amersfoort gebracht. Hij was er vijf weken en veel ziek. Vrienden wisten hem uit een ploeg voor zwaar werk te halen. Zijn maag gaf hem veel last en hij kwam in de ziekenbarak terecht. Toch was hij medegevangenen tot steun en troost. Hij gaf hun zijn priesterlijke zegen. Op Goede Vrijdag hield hij in de barak een voordracht over de Nederlandse lijdensmystiek. Op een kist tussen twee rijen bedden stond hij en sprak tot meer dan honderd mensen; een kleine gestalte, uitgeteerd, maar de ogen levendig achter de brillenglazen.

Na een kort verblijf werd Titus via de gevangenis in Kleef, waar hij enkele weken moest wachten tot er voldoende gevangenen waren voor een apart transport, naar Dachau vervoerd. Op 19 juni 1942 rijden vrachtwagens hem en een aantal lotgenoten via de grote poort (Arbeit macht frei! staat er te lezen) de immense appelplaats op. Al bij de registratie wordt Titus door een lid



van de kamphiërarchie mishandeld. In de dunne, gestreepte concentratiekampkleding en met ongemakkelijke houten sandalen aan de voeten komt hij met enkele Nederlanders in een barak terecht, die uit vier afdelingen van elk honderd gevangenen bestaat. Brandsma is niet erg handig, kan niet goed meekomen en wordt voor elke 'overtreding' gestraft. Met een beddenplank wordt op hem losgeslagen, hij wordt op zijn hielen getrapt en op blote voeten moet hij exercities maken in het grind. Medegevangenen raden hem aan om zijn beklag te doen, maar hij zegt: "We gaan voor die mensen bidden".

Na enkele weken verhuist hij naar Blok 28, één van de barakken met bijna uitsluitend Poolse geestelijken. Tien dagen kan Brandsma nog mee in dit bestaan.

Om vier uur opstaan als de kampsirene loeit. Bed perfect opmaken en op appel staan. Om vijf uur stellen de werkploegen zich op; hij is ingedeeld voor het onderhoud van de kruidentuin. Lange dagen werken, eindeloos bukken in de brandende zon, slecht eten: een liter watersoep met een paar aardappels, 's avond een paar sneden brood, die ook moesten dienen voor het ontbijt de volgende morgen. Maar vóór het avondeten eerst nog een half uur exerceren, zingen en in looppas draven, op de grond vallen en opstaan, met ransel voor de uitvallers. Om negen uur naar het nachtverblijf en 's morgens om vier uur hetzelfde recept.

Na een paar dagen waren de voeten van Brandsma gezwollen en vol etterende wonden. Elke stap was een kwelling; medegevangenen probeerden hem te ondersteunen. Is er in de kruidentuin even geen toezicht, dan leggen ze hun vriend Titus een ogenblik plat op de grond. Naarmate hij trager wordt, wordt hij heviger geslagen en afgeranseld. Hij klaagt niet. Hij ondergaat het lijden als eenwording met Christus, weet voor de medegevangenen steeds nog een troostend woord, een spreuk te vinden. "Nu behoort ik zelf wel waar te maken, wat ik anderen vroeger heb geleerd", zegt hij tegen één van hen.

Naast perioden van sereniteit kent Titus ogenblikken van schrijnende heimwee en verdriet; dan lopen de tranen hem over het ingevallen gelaat.

Ds. Overduin, lotgenoot in Blok 28, schrijft: "Nog zie ik prof. Titus Brandsma van Nijmegen, onze oprecht vrome broeder in Christus, voor de laatste maal in het badlokaal. Naar het lichaam afgemat en uitgeleefd, mager en met dikke benen van het water, maar naar de geest ongebroken, altijd vriendelijk en blijmoedig in de Heer.

Hij stopte me in de gauwigheid nog zijn laatste pakje tabak toe waar hij niets meer aan had: 'Toe, neem dat, het kan jou nog te pas komen'.....

Hij voelde wel dat hij het niet lang meer zou maken."

In de propvolle ziekenzaal, liggend op de strozak waarop vóór hem talloze anderen stierven, wachtte Titus op de dood. Na enkele dagen raakt hij buiten bewustzijn. Op 26 juli, 's middags om twee uur, geeft een kamparts hem een dodelijke injectie.....

Pater Titus Brandsma, karmeliet, werd op 3 november 1985 als martelaar zalig verklaard. Voor mij is hij een heilige. De officiële heiligverklaring zal nog wel volgen.

Koos Leemker

NASCHRIFT:

1. In 1968 werd door de Katholieke Universiteit Nijmegen het Titus Brandsma Instituut opgericht. Een wetenschappelijk instituut voor studie van de christelijke mystiek en spiritualiteit.

2. Bolsward heeft het Titus Brandsma Museum met een vaste tentoonstelling over het leven van pater Titus.

3. De Sint-Jozefkerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen is vanaf 1 maart 2004 aan het basispastoraat onttrokken en omgedoopt tot Titus Brandsma Memorial. Binnen bevindt zich de Titus Brandsma-gedachteniskapel.

MOEDIG & MILD

TITUS BRANDSMA 1942 - 2017



HERDENKING TITUS BRANDSMA WOENSDAG 26 JULI 2017

Inloop 10.30 - 11.00 uur
Programma 11.00 - 16.30 uur
Kosten € 10,- inclusief koffie/thee en lunch

Locatie Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Aanmelden vóór 1 juli a.s.
E-mail titusbrandsmavrienden@karmel.nl
Telefoon 024 - 360 24 21

DE WANDELING TEN VOETEN UIT

Al was het thema van zaterdag 3 juni niet 'Voeten om erop uit te gaan', nu De Apostelbode dit als motto van deze maand meegeeft kunnen wij als werkgroep van De Wandeling niet achterblijven. Kennelijk waren wij de tijd een stukje vooruit!

GENIETEN

Ruim 16 kilometer hebben we van elkaar en van de omstandigheden mogen genieten. De weergoden zijn ons aanvankelijk goed gezind, althans tot zo'n uur of half 2. Daarna maken zij duidelijk wie de touwtjes in handen hebben.

LANGE NEUS

Gelukkig kunnen wij op onze rustplaats een heel lange neus trekken. Sterker nog, jezelf mogen en kunnen zijn, voet bij stuk houden, zelfs bij zo'n plenspartij en verfrist op weg voor de laatste loodjes. Ook dat tekent "Onze Wandeling".

**IK BID DAT
DE HEER JE
ZEGENT, DAT
HIJ JE VOETEN
LAAT DANSEN
EN JE ARMEN
STERK MAAKT.
IK BID DAT HIJ
JE HART MET
TEDERHEID
VULT EN JE
OGEN MET
PRETLICHTJES.**

Afrikaanse zegenwens

ZEGENING

Nevenstaande reactie (Afrikaanse zegenwens) van een medewandelaar tekent wat onze wandeling met iemand kan doen.

NIEUWE VOETJES

Een bewijs dat wij met ons volwaardige groepje een heerlijke dag hebben gehad en hopen dat er zich nieuwe voetjes aandienen.

Want ... let op: de eerste zaterdag van oktober gaan we weer en wel vanuit H. Victor in Batenbura.



Hierover in een volgende Apostelbode meer!

Namens de werkgroep De Wandeling,

Peter van Gils

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Hart voor je gemeenschap" en is bedoeld voor de periode van 2 september t/m 1 oktober. Schrijft u

mee?

Kopij kan tot en met donderdag 10 augustus per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

ELFDE KAPELLETOCHT

Op 5 juni (2^e pinksterdag) was de 11^e Kapellentocht vanuit het dekenaat Druten-Wijchen. Veel pelgrims te voet, op de fiets of met de auto trokken naar de mooie Kapelberg. Onderweg konden men een kaarsje opsteken in de opengestelde kerken en kapelletjes om daarna de eucharistieviering bij te wonen in Bergharen met de voorgangers pastoor M. Claes, pastoor J. Hermans en diaken H. Witsiers.



Het thema van de dienst was "Samen bouwen in vertrouwen".

In 2007 was Jos van Minderhout als deken de trekker van de kapellentocht. Helaas is Jos onlangs overleden en we missen ongetwijfeld zijn ideeën en enthousiasme. In de dienst van het Woord werden passages aangehaald uit het beleidsplan "Samen bouwen in vertrouwen" van Mgr. G. de Korte. De slotgedachte: De inzet van vele vrijwilligers in ons bisdom is zeer belangrijk. Naast de pastoraal assistenten zijn er duizenden mannen en vrouwen die ook zonder titel de plaatselijke geloofsgemeenschap dragen en schragen. De bisschop toont zijn dankbaarheid dat zij de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus nemen. In de preek memoreerde pastoor J. Hermans, dat Christus het fundament is van alles. Zonder Hem kunnen wij niet leven. Vertrouwen hebben in elkaar. God zendt ons zijn Geest, die onder ons werkzaam is. Door het Doopsel zijn wij geroepen mee te bouwen. Kerk zijn is meer dan een gebouw. Wij allen zijn de levende Kerk en geloven kunnen we overal. De veranderingen in de Kerk gaan moeizaam, maar



laten wij vertrouwen op de Geest, geef deze de ruimte!"

MARIAHULDE

Bij Maria werden zes kaarsen ontstoken, elk met een dankwoord aan Maria. Maria heeft het leven gegeven aan Jezus Christus en heeft zich bescheiden weten op te stellen. In haar kleinheid was zij groot. Laten wij haar voorbeeld volgen, aldus de voorganger. Hierna zong het bezielende koor 2Gether o.l.v. F. Vodegel het mooie Maria-lied "Ave Maria, wij roepen tot U".

Aan het einde van de dienst dankte pastoor J. Hermans iedereen die meegewerkt heeft aan deze mooie dag en sprak tevens dank uit voor alle zegeningen, vooral het samenzijn met zoveel mensen op de mooie Kapelberg precies op zijn 50^e verjaardag. Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers kon iedereen nog napraten over de mooie dienst of elkaar gewoon ontmoeten. De zon werkte mee aan deze fijne dag!

Bea Cronenberg

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer
Op zaterdag 16 september gaan we vanuit ons dekenaat Wijchen-Druten gezamenlijk naar het Duitse Mariaoord Kevelaer. Dankzij onze grote deelname kunnen we wederom beschikken over de mooie basiliek voor de plechtige eucharistieviering. Na de gezellige lunch, in een van de vele restaurants, vervolgen we de dag met de kruisweg. We sluiten de dag af met een slotviering waarin ook de gekochte devotionalia zullen worden geze-
gend.

Gedurende de dag is er voldoende gelegenheid om ook te genieten van andere zaken. De laatste jaren is de belangstelling onder ouderen weer sterk toegenomen. Het programma kunt u eventueel zelf aanpassen door niet met alle onderdelen mee te doen als u dat niet wilt. Dat is nu juist wat door velen zo wordt ge-
waardeerd.

Aanmelding:

Zaterdag 2 september en zondag 3 september na de diensten in:
Bergharen bij Hennie Witsiers;
Batenburg bij Hennie Witsiers;
Hernen bij Toon van Duifhuizen;
Niftrik bij Hennie Witsiers;
Balgoij bij Annie de Valk;



Alverna bij Wichta Loeffen;
Nederasselt bij Liza Matijssen;
Overasselt & Heumen bij Riet Dinnissen;
Emmanuel bij Tonnie Scholten;
Woezik bij Henk van der Wielen;
Parochiecentrum, Oosterweg 4;
Verdere info en tevens opgave mindervaliden alléén bij Tonnie Scholten, tel: (06) 51 58 78 58.

LOURDESBEDEVAART

Zoals u weet neemt onze parochie deel aan de diocesane Lourdesbedevaart van 14 t/m 21 oktober 2017. Voor meer informatie verwijst ik naar de Apostelbode nummer 5, d.d. juni 2017.

U kunt zich aanmelden voor deze bedevaart door het aanmeldingsformulier bij mij op te vragen en na invulling bij mij in te leveren. Aanvragen kan telefonisch, nummer 06 20541732 of via mijn e-mailadres hwitsiers@witsiers.com. U kunt zich aanmelden tot 1 september 2017, dan bent u zeker van een plaats, daar de parochie een aantal plaatsen in optie heeft gereserveerd. Wij verblijven dan allemaal in hetzelfde hotel. De vrije plaatsen worden na 1 september aan andere pelgrims gegeven.

Diaken Hennie Witsiers

MAAS EN WAALSE FIETSBEDEVAART

Op zondag 23 juli a.s. zal de 68^e Maas en Waalse Fietsbedevaart naar het Mariaoord Kevelaer plaatsvinden.

Het verzamelpunt is weer 's morgens om 5.30 uur bij de rotonde op de Van Heemstraweg in Ewijk. Vertrek Bergharen om 5.00 uur bij de kerk.

De totale afstand van de fietstocht heen en terug is 120 kilometer.

We hebben dit jaar ook weer een stalling voor fietsen met elektro-ondersteuning. Halverwege is er een korte pauze voor koffie, een broodje en een kort gebed, waarna we tussen 9.15-9.30 uur in Kevelaer aankomen.

Het verdere dagprogramma is als volgt:

10.00 uur H. Mis in de basiliek van Kevelaer,

13.00 uur kruisweg bidden in het mooie kruiswegpark, hierin zal pastoor Visschendijk voorgaan.

Rond 19.00 uur zijn we weer terug en kunnen we met voldoening terugkijken.

Voor meer informatie
tel. 0487-531708 Han van den Berg
0487-532286 Mevr Derks

MARIA TENHEMELOPNEMING

Op 15 augustus vieren wij het feest van Maria-Tenhemelopneming. Het feest is gebaseerd op een dogma, dat in 1950 is vastgesteld in de Rooms-Katholieke Kerk door paus Pius XII. Dit was het resultaat van een eeuwenlange kerkelijke discussie over het beeld, de rol en de positie van Maria in het christendom.

In de Oosterse kerken wordt dit feest gevierd met een andere nadruk, namelijk rondom het Ontslapen van de Moeder Gods. Ook in de iconografie komt dit tot uiting: in de orthodoxie wordt het moment van overlijden verbeeld, terwijl in het westen de hemelopname van Maria door Jezus centraal staat. Vandaar overigens ook deze officiële benaming, en dus niet het kortere "Maria-Hemelvaart". Maria is immers niet zelf naar de hemel gegaan, maar door Jezus opgehaald. Het hoogfeest heet dus voluit: Maria-Tenhemelopneming.

In het Nieuwe Testament is er overigens geen grond voor dit feest, aangezien er geen verhalen zijn over het ontslapen of over de tenhemelopneming zelf. Daarvoor mogen we putten uit de rijke traditie van kerkgeschiedenis en legenden. De bijbelgedeelten die op deze dag gelezen worden, laten wel iets zien over de beeldvorming over Maria, de moeder van de Heer.

Gekozen is voor het verhaal uit het evangelie volgens Lucas, over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, de vrouwen die aan het begin staan van een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis van God met Israël. Beide vrouwen zijn zwanger. De wonderlijke zwangerschap van de oudere Elisabeth is haast net zo bijzonder als de zwangerschap van Maria, die aangekondigd werd door de engel Gabriël. De woorden waarmee Elisabeth Maria begroet worden nog dagelijks over de hele wereld uitgesproken: Ave Maria, Wees gegroet. In haar woorden klinkt ook door dat zij en haar nog ongebooren kind, het Kind in Maria's schoot erkennen als de komende Heer.

Het antwoord van Maria is bekend als het Magnificat. Maria spreekt zich voor het eerst uit over haar zwangerschap. Ze verbindt de genade die ze heeft ontvangen met het lot van Israël. De verwachting van het volk van Israël is dat God zijn Messias zal sturen om het te verlossen van alle ellende. De taal van het Magnificat is ontleend aan de taal van de profeten en de psalmen. Maria sprak die taal. Zij verstond de aankondiging van de geboorte van haar Zoon als teken voor de verlossing van haar volk.

We vieren het feest van Maria-Tenhemelopneming. We gedenken daarmee met eerbied en

respect een vrouw die in de geschiedenis van het christendom een belangrijke rol heeft gespeeld. Als moeder van de Heer, als dienaar van de Allerhoogste. Ze is voor vrouwen van alle tijden een voorbeeld en middelares. Iemand die weet wat het is om een kind te krijgen, en om een kind te verliezen. En bovenal weet zij wat het is om een dochter te zijn in de heilsgeschiedenis van God met mensen.

Diaken Hennie Witsiers

VASTENACTIE 2018-AANVRAAG EIGEN DOEL

Ook in 2018 ondersteunt de Bisschoppelijke Vastenactie het jaarlijkse campagneproject. Goedgekeurde projecten ontvangen vanuit de Vastenactie een bijdrage van maximaal 50% bovenop het bedrag dat de projecthouder (parochie) zelf bijdraagt.

Eigen doelen worden alleen in behandeling genomen als ze via het aanmeldformulier zijn ingediend. Het aanmeldformulier incl. een kopie van de oorspronkelijke aanvraag (uit projectland) kunt u aanvragen bij diaken Hennie Witsiers middels zijn e-mailadres: hwitsiers@witsiers.com. De projectorganisatie heeft contact gezocht met de plaatselijke bisschop en zendt een aanbevelingsbrief of "nihil obstat" van de bisschop mee.

De uiterste inzenddatum bij de Bisschoppelijke Vastenactie is 1 oktober 2017. Het voordragen van het project moet door de parochiële werkgroep geschieden. De parochiële werkgroep en de projectorganisatie moeten de dag voor eigen doelen in september 2017 bijwonen. De juiste datum is nog niet bekend.

Vanwege de bijwoning van deze dag en het maken van de keuze door de parochiële werkgroep (het beoordelen van de projecten) moeten de in te dienen aanvragen uiterlijk op 15 augustus 2017 bij de werkgroep ingediend zijn. De indiening van de projecten kan middels het eerdergenoemde e-mailadres. In de periode van 16 tot en met 31 augustus 2017 worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld om de aanvraag bij de parochiële werkgroep nader toe te lichten. In de projectaanvraag wordt aangegeven hoeveel geld u nodig heeft. Uw aanvraag heeft een maximum van € 50.000,00. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die u bij mij kunt opvragen via het genoemde e-mailadres.

Begin tijdig met het klaarmaken van uw aanvraag en dien die aanvraag op tijd in. Projecten ingediend na 15 augustus 2017 worden niet meer in behandeling genomen.

Namens de parochiële Werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers

WOORDZOEKER

Streek de volgende woordjes door in de woordzoeker (horizontaal, verticaal, diagonaal, achterstevoeren of met een "hoekje"). Alles goed weggestreept? Dan leest u in de overgebleven hokjes de naam van de auteur, die bekend is geworden door zijn voetreis. Bedevaart - blaar - Camino - club - dauwtrap - delen - de Wandeling - duogesprek - "Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zo zeer" - knie - maat - mars - muil - muziek - op grote voet - orthopedie - park - pedicure - samen - sandalen - teen - vakantie - Vierdaagse - voelen - voetje voor voetje - voetreis naar Rome - voetstap - voetvolk - vrind - water - zool.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| I | B | D | E | O | Z | N | E | O | D | N | E | T | E | O |
| V | K | E | I | Z | U | M | E | I | T | N | A | K | A | V |
| O | R | W | V | O | E | T | S | T | A | P | T | U | I | N |
| E | S | A | I | O | S | E | G | E | S | P | R | E | K | IJ |
| T | V | N | B | L | A | A | R | D | N | I | R | V | N | M |
| J | O | W | D | A | M | U | N | C | E | D | S | A | E | R |
| E | E | B | A | E | C | E | L | D | A | L | F | R | M | A |
| V | T | E | T | I | L | U | T | A | A | M | E | U | A | A |
| O | R | D | D | E | B | I | G | J | K | L | I | N | S | M |
| O | O | E | O | I | R | S | N | R | O | L | E | N | V | N |
| R | P | V | I | D | E | E | A | G | D | U | O | N | O | E |
| V | G | A | J | S | E | P | O | H | T | R | W | V | E | S |
| O | R | A | R | T | N | A | A | R | R | O | M | E | T | N |
| E | O | T | E | V | O | E | T | K | N | I | E | E | L | A |
| T | J | E | S | N | E | P | P | A | R | T | W | U | A | D |

VASTENACTIE 2017 - IKILIWINDI

Voor de Vastenactie 2017 is door parochie De Twaalf Apostelen een eigen project ingediend. Het is een deelproject van de Casey Troy Foundation, de Wijchense stichting die in Kameroen zorgt voor gehandicapte kinderen.

In het dorp waar het Casey's Home is gebouwd en waar de kinderen tijdelijk verblijven is in december 2016 de waterleiding vernield bij het aanleggen van een weg. De overheid heeft uiteindelijk na een halfjaar de waterleiding hersteld, maar de waterdruk is te laag om water uit de kraan te krijgen. Het gevolg was dat alle inwoners van het dorp hun water om te drinken, te koken, te wassen, voor hun dagelijkse hygiëne, om schoon te maken etcetera, moesten halen in een meertje dat 15 minuten van het dorp lag. Afgelopen januari was de nood erg hoog omdat door de zomer ook het water in het meertje "op" was.

Met hulp van de Vastenactie Wijchen is in mei 2017 al begonnen met de aanleg van een watertank en is in juni de 'bore hole' aangelegd. Er is



tot grote diepte gegraven tot er prachtig schoon helder water kwam! Op dit moment wordt de aansluiting gemaakt op de watertank bij het Casey's Home en op de nieuwe watertank voor de inwoners van het dorp. Dan volgt de installatie van het aftappunt en kunnen de inwoners van Ikiliwindi dit schone water drinken en gebruiken. Een dieptepunt in de grond ... zorgt voor een hoogtepunt: prachtig helder drinkwater!

Het zorgt ervoor dat er minder mensen ziek worden, het zorgt voor veel betere hygiënische omstandigheden maar ook voor een stuk ontspanning: elke dag al het water ophalen in waterflessen en tonnen en er een kwartier mee moeten lopen is een enorme belasting.

Parochie De Twaalf Apostelen: heel hartelijk bedankt dat jullie gekozen hebben voor dit "eigen" project van de Vastenactie. Namens ons, maar ook namens de inwoners van Ikiliwindi en ons partnerbestuur heel erg hartelijk dank!

Caroline Visser, secretaris Casey Troy Foundation





EEN STIL GESPREK

Op de vormselreünie hebben de oud-vormelingen van dit jaar en vorig jaar een stil wandgesprek gevoerd. Volgens de vormelingen een ideale werkvorm omdat je dan kunt zeggen wat je wilt zeggen zonder dat je het idee hebt dat iemand je non-verbaal of verbaal kan veroordelen. Wat heb jij nodig om je thuis te voelen in de kerk? Kun je praten over je geloof in het dagelijks leven? Dat waren de vragen die op een groot laken geschreven stonden. De vormelingen mochten daar hun antwoorden en opmerkingen opschrijven. Ook mochten ze antwoord geven op elkaar of elkaar vragen stellen. Samenvattend gaven de antwoorden ons inzicht in wat de jeugd nodig heeft om zich thuis te voelen in de kerk en in het geloof.



Wat vooral belangrijk is, is dat de jeugd gezien en gehoord wil worden. Met name serieus genomen wil worden in wat ze te zeggen heeft over de kerk en over het geloof zonder "te jong" geacht te worden. Daarnaast is het thuis voelen in de kerk lastig als er weinig leeftijdsgenoten zijn of er in de kerk een sfeer heerst waar ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn.



Zich gedragen in de kerk dat is zeker wat jongeren niet aan hun laars willen lappen, maar de mensen mogen ook wel eens iets minder serieus zijn. Ook mogen ze iets meer rekening houden en mogelijkheden bieden aan jeugd die niet zo lang stil kan zitten. De jeugd wil participeren maar ook leren wat geloof met je dagelijkse leven te maken heeft. Daarnaast gaven de jongeren aan zich juist wel thuis te voelen in de kerk. Alleen de drempel is soms gewoon te hoog. Geloof is ook juist ontspannen en rust vinden bij God. Met de laatste kinderkaravaan hebben we gemerkt dat een beetje gegiechel van een kind juist een verlichting kan zijn, muren doorbreekt en een soms zo gedwongen kader wegneemt. Op een eervolle ontspannen manier tot rust komen bij God en gemeenschap zijn is alle generaties verwelkomen. De vormelingen zijn de parochianen dankbaar dat ze een plek krijgen in de gemeenschap en dat ze gezien en gehoord worden. Ze gaan samen op weg om te ontdekken wat geloven is door te doen en samen te vieren.

Zelf kunnen zijn. Zich gedragen in de kerk dat is zeker wat jongeren niet aan hun laars willen lappen, maar de mensen mogen ook wel eens iets minder serieus zijn. Ook mogen ze iets meer rekening houden en mogelijkheden bieden aan jeugd die niet zo lang stil kan zitten. De jeugd wil participeren maar ook leren wat geloof met je dagelijkse leven te maken heeft. Daarnaast gaven de jongeren aan zich juist wel thuis te voelen in de kerk. Alleen de drempel is soms gewoon te hoog. Geloof is ook juist ontspannen en rust vinden bij God. Met de laatste kinderkaravaan hebben we gemerkt dat een beetje gegiechel van een kind juist een verlichting kan zijn, muren doorbreekt en een soms zo gedwongen kader wegneemt. Op een eervolle ontspannen manier tot rust komen bij God en gemeenschap zijn is alle generaties verwelkomen. De vormelingen zijn de parochianen dankbaar dat ze een plek krijgen in de gemeenschap en dat ze gezien en gehoord worden. Ze gaan samen op weg om te ontdekken wat geloven is door te doen en samen te vieren.

ZEILKAMP NOVENTUS, MOGELIJK GEMAAKT DOOR PASTOOR HOLTUS

Ieder die het al eens heeft meegemaakt weet het: een week zeilkamp staat voor zeven supergave dagen. Zo'n zeilkamp is in het algemeen echter slechts weggelegd voor hen die in de zomer afreizen naar het verre Friesland en genoeg geld hebben om een week lang boten en instructeurs in te schakelen. Jaren geleden besloot pastor Holtus daar iets aan te veranderen. De rest is verleden tijd en ondertussen bestaan de kampen van pastor Holtus en zijn Holtusstichting al meer dan 25 jaar!

Vrijwilligers en sponsoracties maken het mogelijk dat tieners voor een gereduceerde prijs een topweek kunnen beleven. Ook de parochie van Wijchen maakt onderdeel uit van de stichting en een aantal jongvolwassenen onderhouden het eiland en organiseren al jaren het zeilkamp Noventus. Dit jaar is het zeilkamp Noventus van **19 t/m 26 augustus**. In de voetsporen van pastor Holtus wordt er aandacht besteed aan het christelijke geloof, maar je hoeft zeker geen trouwe kerkganger te zijn om mee te gaan.

Zit je volgend jaar op de middelbare school en klinkt een week zeilen, kanoën, kampvuur, voetballen, zwemmen, lekker eten en goed slapen jou als muziek in de oren? Neem dan vooral een kijkje op www.zeilkampnoventus.nl. En als de week voorspoedig verloopt en je goed oplet, is de kans ook zeker aanwezig dat je naar huis gaat met een zeildiploma!



M25 CHILLAVOND

Chillen hoort er ook bij! Met elf kinderen, een eigen jeugdhonk, snoep, popcorn, chips, een film en spelletjes was de avond compleet.

De jeugd van M25 heeft na afloop de volgende vraag gekregen: (hieronder een aantal reacties) Ik vond de M25 chillavond leuk omdat.....

Nick: "Omdat ik er was en we een film gingen kijken en spelletjes gingen doen"



Sebastian: "Omdat je duimpjes op de dingen kon doen in ons jeugd-

honk wat we willen veranderen en wat mag blijven, en we een film hadden gekeken en spelletjes mochten spelen"

Lara: " Omdat je niet het gevoel hebt dat je in een kerk bent"

Lieke: "Omdat we ideeën gingen bedenken voor het nieuwe jeugdhonk"

Antoni: " Omdat ik de film erg grappig vond en de spelletjes waren ook erg leuk"

Nick : "Vooral omdat Sebastian en ik gewonnen hadden "

Eva : " Echt niet, wij hadden gewonnen"

Sebastian: " Het is zo, zij hebben gewonnen"

Nick: "Stt niet zeggen"

Jasper: " Ik vond de chillavond leuk omdat het gezellig was met film kijken en spelletjes en snoepjes"



| Kinderkaravaan | Joseph de Dromer | Waar |
|---------------------|--|--|
| Datum | Tijd | |
| 2017 | | |
| Zaterdag 8 juli | 18.00 uur (picknick) 19.00uur (viering) | De Kapelberg in Bergharen (we beginnen met een picknick) |
| Zondag 10 september | 11.00 uur | Sint-Victorkerk in Batenburg |
| Zaterdag 14 oktober | 19.00 uur | H. Antonius Abt kerk in Nederasselt |
| Zondag 12 november | 11.00 uur | H. Damianuskerk in Niftrik |
| 2018 | | |
| Zondag 14 januari | 11.00 uur | Emmanuelkerk in Wijchen |
| Zondag 18 februari | 11.00 uur | H. Johannes de Doperkerk in Balgoij |
| Zondag 11 maart | 11.00 uur | de H. Georgiuskerk in Heumen |
| Zondag 15 april | 11.00 uur | H. Antonius Abt kerk in Wijchen |

HEUMEN-OVERASSELT-NEDERASSELT

Een jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouders en belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Nederasselt met als thema: "Een vriendelijk woord is het mooiste geschenk"

Dit is het thema van de ontmoetingsviering die georganiseerd wordt door de werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen en door de afdeling Zonnebloem Heumen-Malden. De viering in Overasselt is op zaterdag 9 september a.s. in het Verenigingsgebouw. De zaal is om 14.00 uur open.

Om 14.30 uur is er een eucharistieviering waarin pastor Aloys voorgaat.

De dienst wordt opgeluisterd door het gemengd koor "St. Cecilia" uit Overasselt o.l.v. Fred We-

ijers. De viering is bedoeld voor alle ouderen en belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen. Er is gelegenheid om een eigen intentie op te geven.

Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie/thee met cake geserveerd en wordt u een consumptie aangeboden.

Als u geen vervoer hebt kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de vrijwillige hulpdienst in Overasselt via het telefoonnummer van Riet Dinnissen (024-622 1357). De mensen van de hulpdienst komen u graag ophalen en brengen u weer thuis.

Vieringschema

24 juni / 25 juni
• 11e zondag door het jaar

01 juli / 02 juli
• 12e zondag door het jaar

08 juli / 09 juli
• 13e zondag door het jaar

|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ^③ ✦ Eerste lezing: Ex. 19,2-6a ✦ Tweede lezing: Rom. 5,6-11 ✦ Evangelie: Mt. 9,36 - 10,8 | lezingen ^④ ✦ Eerste lezing: Jer. 20,10-13 ✦ Tweede lezing: Rom. 5,12-15 ✦ Evangelie: Mt. 10,26-33 | lezingen ^① ✦ Eerste lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a ✦ Tweede lezing: Rom. 6,3-4.8-11 ✦ Evangelie: Mt. 10,37-42 |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Wil Smulders/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang <i>Voor aanvang</i> 🚗 | zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders | zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Kinderkoor Wil Smulders | zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes |
|  | H. Jozef Alverna | zondag 09.30 Eucharistieviering Between Wil Smulders | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Wil Smulders | zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Wil Smulders |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Dankviering Communicanten bij de 'Oude Toren' Dames- & Herenkoor/Mazing Joy Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> | zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang met orgelbegeleiding Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Victor Batenburg | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo | <i>Geén viering</i> |
|  | Kapelberg Bergharen | zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo | zaterdag 18.00 Picknick met aansluitend 19.00 Kinderkaravaan Kinderkoor Paschalis Annemarie Gooiker/Marieke Drent |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker |
|  | H. Damianus Niftrik | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo | <i>Geén viering</i> | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers |
|  | Het Kompas | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders |

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 55,10-11 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,18-23 ✧ Evangelie: Mt. 13,1-23 | <p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-19 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,26-27 ✧ Evangelie: Mt. 13,24-43 | <p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,28-30 ✧ Evangelie: Mt. 13,44-52 |
|---|---|---|--|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 4Daagseviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Wil Smulders/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Wil Smulders</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie WijBeKo Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zondag 09.30 4Daagseviering Gemengd Koor Wil Smulders/Marieke Drent <i>Na afloop ☺</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders/Marieke Drent</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie New Challenge Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met orgelbegeleiding Martin Claes</p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>Kapelberg Bergharen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gospelduo Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> |

Vieringschema

05 augustus / 06 augustus

- 18e zondag door het jaar
- Gedaanteverandering v/d Heer

12 augustus / 13 augustus

- 19e zondag door het jaar

15 augustus

- Maria Tenhemelopneming

|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ^① ✦ Eerste lezing: Dan. 7,9-10.13-14 ✦ Tweede lezing: 2 Petr. 1,16-19 ✦ Evangelie: Mt. 17,1-9 | lezingen ^② ✦ Eerste lezing: 1 Kon. 19,9a.11-13a ✦ Tweede lezing: Rom. 9,1-5 ✦ Evangelie: Mt. 14,22-33 | lezingen ✦ Eerste lezing: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10ab ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26 ✦ Evangelie: Lc. 1,39-56 |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Wil Smulders | zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes | dinsdag 19.30 Eucharistieviering op de Molenberg *(zie bijz. vieringen) Gelegenheidskoor Martin Claes/Cees Janssen |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Jozef Alverna | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCo-viering | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Georgius Heumen | <i>Geén viering</i> | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Victor Batenburg | <i>Geén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes | <i>Geén viering</i> |
|  | Kapelberg Bergharen | zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Ton van Balveren | dinsdag 19.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Aloys van Velthoven/ Annemarie Gooiker |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | <i>Geén viering</i> | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren | <i>Geén viering</i> |
|  | H. Damianus Niftrik | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Wil Smulders | <i>Geén viering</i> | <i>Geén viering</i> |
|  | Het Kompas | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes | <i>Geén viering</i> |

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 56,1-6-7 ✧ Tweede lezing: Rom. 11,13-15.29-32 ✧ Evangelie: Mt. 15,21-28 | <p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 22,19-23 ✧ Tweede lezing: Rom. 11,33-36 ✧ Evangelie: Mt. 16,13-20 | <p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ✧ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ✧ Evangelie: Mt. 16,21-27 |
|---|--|--|--|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Wil Smulders</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie WijBeKo Hennie Witsiers</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Wil Smulders</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Martin Claes</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Géén viering</i></p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders</p> | <p><i>Géén viering</i></p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p>zondag 16.00 Maas & Waalse bedevaart op de Kapelberg Gemengd Koor Hennie Witsiers/Annemarie Gooiker</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker/ Marieke Drent</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker/ Marieke Drent</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> |

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| iedere maandag | 19.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere dinsdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere woensdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Wil Smulders. |
| dinsdag 15 augustus | 19.30 uur | Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opnemng op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Martin Claes/Cees Janssen. Processie start vanaf de H. Antonius Abtkerk om 19.00 uur. Bij slecht weer is de eucharistie viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> om 19.00 uur. |

Emmanuel | Wijchen

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 14 juli | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 11 augustus | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 08 september | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Paschalis Baylon | Woezik

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 07 juli | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 04 augustus | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders. |
| vrijdag 01 september | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders. |

H. Jozef | Alverna

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 21 juli | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders. |
| vrijdag 18 augustus | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders. |

Zuiderhoek | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 28 juli | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 25 augustus | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Antonius Abt | Overasselt

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| iedere donderdag | 19.00 uur | Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . |
| maandag 17 juli | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Werkgroep Dichterbij-viering. |
| maandag 31 juli | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Werkgroep Dichterbij-viering. |
| maandag 14 augustus | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 28 augustus | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 11 september | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |

De Mijlpaal | Overasselt

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| dinsdag 11 juli | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 08 augustus | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 12 september | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |

H. Victor | Batenburg

| | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| dinsdag 25 juli | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 29 augustus | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |

H. Anna | Bergharen

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| vrijdag 07 juli | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |
| vrijdag 04 augustus | | Geen viering. |
| vrijdag 01 september | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |

H. Judocus | Hernen

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| dinsdag 04 juli | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |
| dinsdag 01 augustus | | Geen viering. |
| dinsdag 05 september | 10.00 uur | Ouderenviering. Annemarie Gooiker. |

Kerkje | Leur

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zondag 30 juli | 19.00 uur | Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. |
| zondag 27 augustus | 19.00 uur | Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. |



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



Een aantal maanden geleden werd me de vraag gesteld of ik de Taizé-vieringen in onze parochie weer nieuw leven in zou willen blazen. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Ik kijk namelijk met een heel goed gevoel terug op deze vieringen, die we jarenlang een keer per maand in de Emmanuelkerk hebben gehouden. Het waren momenten van bezinning en verbondenheid, waarin de liederen van Taizé ons begeleidden op de weg naar ons diepe ik, waar Hij zich laat ontmoeten.

We hebben besloten om deze manier van vieren op meerdere plekken in onze parochie bekendheid te geven. In eerste instantie hebben we daarbij gekozen voor de H. Judocuskerk in Hernen, de H. Antonius Abt in Overasselt en de voor dit doel vertrouwde Emmanuelkerk in Wijchen. In al deze kerken zullen we het komend werkjaar minimaal twee vieringen houden. Daarnaast nodigen we

andere geloofsgemeenschappen uit om te onderzoeken of er belangstelling is. Daarna willen we graag ondersteuning bieden om ook in deze kerken een dergelijke Taizé-viering mee te organiseren. Na een jaar evalueren en kijken we hoe en waar we deze vieringen gaan voortzetten. We hebben daarbij vooralsnog de zondagavond als moment van vieren in gedachte, maar mogelijk dat er ook andere geschikte dagen zijn.

Taizé-liederen hebben de laatste jaren steeds meer de weg naar de diverse koren gevonden. Voor deze koren zou het een stimulans kunnen zijn om het Taizé-repertoire uit te breiden en zo de Taizé-viering in de eigen geloofsgemeenschap mede vorm te geven. In de volgende Apostelbode leest u meer over dit initiatief en zult u ook concrete data vinden. Ik kijk er naar uit.

Namens de werkgroep Taizé-vieringen,
Rudy de Kruijff



H. JOZEFKERK - ALVERNA

VANUIT DE CONTACTRAAD

De laatste periode heeft in het teken gestaan van het vertrek van pastor Bas van Dijk en de opvolging door pastor Wil Smulders. Op 24 mei 2017 was Wil voor de eerste keer aanwezig bij de vergadering van de contactraad. In de periode januari-mei heeft Aloys van Velthoven de taken vanuit het pastoresteam overgenomen op Alverna.

- In de eerste vergadering met pastor Wil Smulders hebben de leden van de contactraad zich voorgesteld, waarna ook Wil zichzelf uitgebreid heeft voorgesteld. Door de wijze waarop hij zich aan ons gepresenteerd heeft, hebben wij een goed beeld van hem gekregen. Op dit moment is Wil nog bezig met zich in te werken in de parochie en hij heeft aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat er eenheid is in de parochie. Wel hebben wij hem gevraagd om als eerst-aanspreekbare pastor de belangen van Alverna te behartigen.

Tevens zijn in deze vergadering een aantal kerkelijke gebruiken besproken zoals wij dat op Alverna doen. Ook zijn een aantal niet-kerkelijke zaken besproken die alleen betrekking hebben op de contactraad, zoals het jaarlijks uitje op eigen kosten.

- Technische zaken: er is een nieuw contract met een schoonmaakbedrijf om twee maal per jaar alle ramen van de kerk te wassen. Mocht het vaker nodig zijn dan hebben wij van het bestuur toestemming om de ramen op basis van nacalculatie te laten wassen.

- Gesprekken met de werkgroepen: Elke twee jaar hebben wij gesprekken met alle werkgroepen. Dit voorjaar hebben wij de gesprekken uitgesteld tot het najaar zodat pastor Wil Smulders ook kennis kan maken met de werkgroepen en misschien dat Wil wel een andere aanvulling wil geven aan deze gesprekken. Dit zullen we in de volgende vergadering bespreken.

- De contactraad bedankt pastor Aloys voor de afgelopen periode dat hij op Alverna als eerst-aanspreekbare pastor heeft gefunctioneerd. Met vier geloofsgemeenschappen heeft pastor Aloys het al druk maar hij heeft zich volledig en met de nodige humor voor Alverna ingezet. Uiteraard zullen wij pastor Aloys blijven zien als voorganger in de kerk.

DOOP-DANKVIERING

Op zondag 2 april was er in onze H. Jozefkerk een doopdankviering die door ouders met dopeling, broertjes, zusjes, opa's, oma's en peetouders goed werd bezocht. De viering werd voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven. Ouders en grootouders waren gevraagd om lezingen te doen en de aanwezigen zongen enthousiast mee met de diverse liederen. Na afloop werd onder het genot van koffie, thee en limonade voor de kinderen nagepraat en iedereen was het erover eens dat het een mooie viering was. Wij als geloofsgemeenschap hadden er een heel goed en tevreden gevoel over.

Anny



DE ANTONIUS ABT WIJCHEN VITALISEERT

Waar gaat het geloof in Nederland naar toe?

Als je denkt over de toekomst kun je niet om deze vraag heen.



Iedere tien jaar wordt in Nederland een onderzoek gedaan naar "God in Nederland", en worden de resultaten gerapporteerd. Het meest recente onderzoek toont, voor het eerst, aan dat een meerderheid van de inwoners van Nederland zegt zich niet meer bij een geloofsgemeenschap aangesloten te voelen.

Volgens wetenschappers leven we in een postchristelijke maatschappij en een "tijd van onbehagen". Deze ontwikkeling beschrijven is lastig maar de stelling "het lijkt wel of god vervangen is door geld" is duidelijk (beiden beginnen met een "g" en eindigen met een "d" maar de inhoud is compleet anders).

Onze bisschop mgr. De Korte heeft in zijn kerstbrief 2016 wetenswaardig geschreven over een heel belangrijke ontwikkeling: "de globalisering". Zijn stelling is dat een rechtvaardige samenleving oog heeft voor de kwetsbaren en voor de vele mensen die dreigen achter te blijven.

Duidelijk is geworden dat er toenemend behoefte bestaat om na te denken over de zingeving van het mens-zijn, wat tot uiting komt in toenemende aandacht voor de persoonlijke beleving, rituelen als stille tochten, de eigen inzichten en communicatie op gevoelsniveau, het uitspreken van twijfels en de behoefte daarover te spreken, het besef dat wordt omschreven in het statement "er is meer in deze wereld dan geld", de behoefte aan ondersteuning bij verdriet en moeilijke situaties, de vragen over leven en dood en vooral de zoektocht naar het antwoord op de vaak uitgesproken vraag "waarom?". Kortom, waar is de arm om je schouder of het luisterend oor?

Het toenemend aantal uitvallers van de globalisering en de toenemende behoefte aan aandacht voor niet-materiele zaken bepalen in belangrijke mate de toekomst. De Kerk staat voor de uitdaging om het geloof door te geven op een wijze die past in de huidige tijd en een rechtvaardige samenleving.

Een grote uitdaging.

Hein Kroft

GEDOOPT

14 mei

Thom van Elferen



'JIJ BENT EEN SCHAT'

21 mei, de zon scheen, de Antonius-Abtkerk was prachtig versierd en alle 30 communicanten waren klaar om hun eerste heilige communie te ontvangen. Het thema was 'Jij bent een schat' en dat thema was niet zomaar gekozen.

Met hulp en toewijding van Marieke Drent en de werkgroep eerste communie is er een compleet vernieuwd voorbereidingstraject voor de eerste communie gerealiseerd.

Doelstellingen waren om de voorbereidingen beter te laten aansluiten bij de huidige tijd en kinderen duidelijker te maken wat de eerste communie eigenlijk inhoudt. Iedere kindermiddag stond in het teken van een thema, bijvoorbeeld: samen op aarde, bidden en zorgen voor elkaar. Er was ruimte voor leuke spelletjes zoals een speurtocht door de kerk en zelfs een 'vossenjacht' in het centrum van Wijchen. Tijdens dit spel werden kinderen uitgedaagd om na te denken hoe ze een persoon (de vos) konden helpen. Maar ook was er tijd voor vragen over het thema. Deze vragen waren vaak erg grappig. Ze zetten ons ook aan het denken; 'hoe zat het ook al weer?'

Na afloop van de kindermiddagen kregen de kinderen een kleine schat mee, die ze in een schatkistje konden bewaren. Bij het thema 'zorgen voor elkaar' was dit een pleister en bij het thema 'licht' een waxinelichtje. Zo kregen ze steeds een kleine herinnering mee naar huis die ze ook aan hun ouders en broertjes en zusjes konden laten zien.

Op de laatste kindermiddag mochten de kinderen hun schatkistje meenemen en hebben we samen gekeken wat er allemaal inzat. Dan zie je hoeveel schatten ze hebben verzameld en wat ze hebben geleerd. Het was mooi te zien dat veel kinderen zich hebben opengesteld om te ervaren wat geloof voor hen kan betekenen en welke schat zij kunnen zijn in hun eigen leven.

We hopen dat de kinderen en hun ouders hebben genoten van de dag. Ook hopen we iedereen snel weer te zien in de kerk en/of bij de kinderkaravaan. Voor wat betreft de werkgroep was de eerste communie in haar nieuwe jasje een groot succes. Hierbij willen we ook het koor bedanken en verder alle mensen die hebben geholpen bij het tot stand komen van deze viering. Hartelijk bedankt!

Wergroep eerste communie

Merit, Karin en Marja



H. ANNA - BERGHAREN

EERSTE COMMUNIE

Wat hebben we een mooie dag gehad 21 mei! Met zes kinderen deden we de eerste communie. De zon straalde al vroeg op de dag. We waren echt het "zonnetje in huis" vandaag. De kerk was mooi versierd met zonnetjes en zonnebloemen die we zelf hadden gemaakt. Omdat we met maar zes kinderen waren mochten we tijdens de mis heel veel zelf doen en lezen. Dat was heel leuk en bijzonder. Het thema van de mis was "Het zonnetje in huis zijn". Dit kwam door de zonnige dag helemaal goed uit. We kregen van de kerk een mooi aandenken aan deze feestelijke dag, een leuk kettinkje met de symbolen die voor ons geloof staan.

We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie dag, de pastores Annemarie Gooiker, Marieke Drent en Jack Leo, het koor en de ouders. Zonder hen allemaal hadden we niet zo'n leuke voorbereiding gehad. Het is een prachtige dag geworden om nooit meer te vergeten.

Liefs Floor G.,
Floor M., Rik, Meis, Lisa en Babette

Op zaterdag 8 juli om 19.00 uur zien we alle communicanten en nog meer kinderen bij de kinderkaravaanviering op de Kapelberg in Berg-haren. En wat zo leuk is: we gaan dan eerst picknicken op de Kapelberg!





H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

Op zondag 21 mei hebben acht communicanten van Balgoij en Nederasselt hun eerste communie gedaan in de kerk van Balgoij.



Thijs Arts, Emilia Vink, Lars Willems, Elle van Malsen, Noud Klaassen, Dylano Toonen, Mart Kersten en Kyan van Haren



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

Het is een veilige gedachte als de kerk in de avond en bij nacht goed verlicht is.

De H. Antonius Abt in Nederasselt heeft aan de voorzijde een nieuwe lamp gekregen met LED-verlichting. Vanaf nu is de kerk weer energiezuinig verlicht en dit geeft weer een extra lichtpunt in het Kerkklaantje te Nederasselt.

Op zondag 18 juni werd weer het vrijwilligersfeest gehouden voor alle mensen die vrijwillig het hele jaar bezig zijn voor onze kerk.

Na de viering was er een gezellig samenzijn in gemeenschapshuis "Ons Huis". Onder genot van een kopje koffie of thee en een borrel werd ook Bets van Haren gehuldigd omdat ze 25 jaar vrijwilligster is in onze parochie.

Het was weer een gezellige ochtend waar de contactraad met genoegen op terugkijkt.

Namens de contactraad, Corné Schaap



EERSTE COMMUNIE

En daar stonden ze dan ... op zondag 14 mei 2017: onze Overasseltse communicanten. In een heerlijk ochtendzonnetje, met een aantal witte, strakke gezichtjes van de spanning. Wat was het mooi: de kerk prachtig versierd in geel-wit en de dienst in het teken van 'steen voor steen', samen bouwen aan het geloof. Alle communicanten leverden een actieve bijdrage, dus zo werd er door allemaal een gebed, gedicht of verhaal voorgelezen.

We willen eenieder bedanken voor zijn of haar bijdrage, pastor Aloys in het bijzonder, maar ook de werkgroep en de ouders die ons de afgelopen maanden hebben begeleid en ons hebben voorbereid op onze eerste communie. Het was een groot feest, dank je wel!



Van links naar rechts: Timo Arts, Jente van Duijnhoven, Teun Swinkels, Ellemijn Theunissen, Rens van de Groes, Thomas Berndsen en Yara Gerrits.

BRAND IN DE KERK VAN OVERASSELT?

Op maandagavond 8 mei leek het of er in onze kerk brand was uitgebroken ten gevolge van een blikseminslag. Het ging echter om een brandoefening van de brandweer. In de toren en achter het orgel werd een brand gesimuleerd met een rookmachine. Op dat moment waren er vijftien mensen in de kerk aanwezig, waarvan twee speelden dat ze gewond waren.

De vrijwilligers van de Overasseltse brandweer doen één of twee keer per jaar een dergelij-

ke grootschalige oefening, waarbij meerdere eenheden worden ingezet. Ook de Maldense brandweer was ter plaatse. De bedoeling was enerzijds te oefenen hoe men het beste te werk kan gaan bij een brand van een monumentaal gebouw, maar uiteraard ook hoe je in een smalle ruimte als de kerktoren mensen gaat redden.



Tegen het eind van de oefening was gelukkig iedereen in veiligheid gebracht en de "brand" geblust. We kunnen er gerust op zijn dat bij een echte brand de brandweer goed voorbereid is.



Bron: De Gelderlander
fotograaf: Theo Peeters
Contactraad H. Antonius Abt

VORMSEL

In de kerk van Overasselt hebben twaalf vormelingen uit Heumen, Overasselt en Nederasselt op 1 april 2017 het sacrament van het vormsel ontvangen uit handen van vicaris Ron van den Hout.



uit Overasselt: Floor Jilesen, Karlijn Engelaer, Max Arts en Jens Rossen.

uit Heumen: Wout Kessler

uit Nederasselt: Lars van Beuningen, Suus Theunissen, Marysia Vink, Elise Derks, Sebastiaan van Elst, Michon Roelofs en Pelle van der Stappen.

Samen met Marieke Drent, Aloys van Velthoven, vicaris Van den Hout en Marianne van den Boogaard.



*In de serie Godsgeschenken
Willen we aan Maria denken*

*Zij komt in de christelijke kerken steeds meer in beeld
De kapelberg wordt met*

de protestantse Streekdienst gedeeld.

Geweldig toch: samen delen zonder elkaar te krenken.

Toon van Duifhuizen

MARIA, GESCHENK VAN GOD

Mensen, die een geschenk zijn van God, voor het leven van mensen houdt niet op bij Jezus. Natuurlijk kunnen we zijn moeder niet vergeeten. Maria, een volksmeisje, dat zozeer begaan is met mensen en met de weg van God, dat zij er de moeder van geworden is. Zij is een buitengewoon geschenk aan mensen. Overal op de wereld wordt zij geëerd, aangeropen. In heel veel landen is zij op een bijzondere wijze aanwezig en is er een gebeurtenis te vertellen over haar. Bijzondere Mariagebeurtenissen in Guadeloupe, in Fatima, Lourdes, Medjugorje, Kevelaer, Banneux en zo kun je er nog heel wat bijzetten. Daarnaast staan overal en er komen er nog steeds meer bij, Mariakapellen. In bijna alle steden van Europa vind je er wel een. Een plek met een Mariabeeld, een bloem en een kaars. Dagelijks lopen mensen daar binnen. Zij leggen daar hun dankbaarheid neer, hun vragen, verwachtingen, hun angsten. Ze steken een kaars op voor hun geliefden, voor vrede tegen oorlog, voor familie in zorgen, hun pasgeborene, voor hun dementerende moeder. Bij Maria vinden mensen troost, zij krijgen er rust. Maria geeft hun hoop op betere tijden, moed om vol te houden. Zo is Maria toch een rijkdom voor mensen op de wereld, een bijzonder geschenk van God ter ondersteuning van ons leven.

Jos van Minderhout t

OUDERENVIERING

Op 4 juli om 10.00 uur is in de kerk de maandelijkse ouderenviering met pastor Annemarie. Na afloop ontmoeting en koffie/thee bij cafeesterij de Toekomst. Iedereen is van harte welkom! In augustus is het vakantie en is er dus geen ouderenviering. Maar op dinsdag 5 september om 10.00 uur vieren we weer. Mooie zomer gewenst!

KOREN

In de vorige Apostelbode deelden we met u het heugelijke bericht dat Peter van Est als dirigent/organist weer terug aan het komen was na een periode van revalideren. Helaas heeft hij een te-

rugval gehad en moet hij opnieuw behandelingen ondergaan. Bij het aanleveren van deze kopij was er nog geen zicht op hoe lang het duren gaat. Tot de zomervakantie zal Huub Peters het koor nog begeleiden. Hoe het zal gaan na de vakantie is nog onzeker. Er worden gesprekken gevoerd om daar meer zicht op te krijgen. Tegelijk is de belofte van een nieuwe dirigent voor Voice (die per 1 september beginnen zou) ingetrokken. Ook Voice was ten tijde van het aanleveren van deze kopy nog in beraad over de toekomst. Ondertussen zijn andere koren van "De Twaalf Apostelen" benaderd om ons te helpen bij het ondersteunen van de vieringen. We zullen ons best doen het korenschema op orde te krijgen.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Na de voorbereiding tijdens de kindermiddagen met de kinderen uit Bergharen, Niftrik en Hernen, was het zondag 14 mei eindelijk zo ver: Onze eerste heilige communie! Dit alles in een mooi versierde kerk, samen met pastor Annemarie, priester Jacques Leo, misdienaar Linda, het jongerenkoor uit Alverna, onze familie en vrienden en mensen uit het dorp.

Na het welkom heten, hebben we onze doopkaarsen aangemaakt en samen verhalen verteld over de zon en zonnebloemen. We hebben met onze moeders een roos gebracht bij Maria. Het koor zong mooie liedjes en zelf hebben we het lied 'Samen rond de tafel' gezongen. Daarna ontvingen we onze eerste heilige communie. Het was een fijne en zonnige viering.

Op zaterdag 8 juli zien we alle communicanten en nog meer kinderen bij de kinderkaravaanviering op de Kapelberg in Bergharen. En wat zo leuk is:

we gaan dan eerst picknicken op de Kapelberg!
We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan onze eerste heilige communieviering, en in het bijzonder pastor Annemarie, priester Jack Leo, misdienaar Linda, Angela Verwaaijen en het jongerenkoor uit Alverna.

Van Juup, Jamie, Jans en Isabel

VRIJWILLIGERSFEEST

Jaarlijks worden de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap getraakteerd op een heerlijke middag als dank voor al hun inzet voor de parochie, gebouw en mensen. Dit jaar zal dat zijn op zondag 10 september. We vieren eerst in de kerk om 11.00 uur en daarna zal er een gezellig samenzijn gehouden worden in de Toekomst. We verheugen ons er nu al op. U ook?

MISINTENTIES

1 juli: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Gradus van Heumen

9 juli: Anny de Wildt – Heijmans, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen

16 juli: overleden familie Perquin-Steeg, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

29 juli: Rinie Nicolassen, Annie van der Aa-van Casteren, overleden familie van der Aa-Broekman, Wim en Gon Hebing, Riet van Duifhuizen-Rutten, Jan de Kleijn en overleden familie

13 augustus: Frans en Anny de Wildt – Heijmans, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing, ter intentie van de familie Kolks-Roes



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de vakantieperiode draaien veel activiteiten op een lager pitje. In die tijd is er in onze kerk niet elke zondag een viering. De planning staat midden in de Apostelbode. Ook de koren genieten van enige rust. Dat geldt niet voor WijBeKo. Dit koor komt onze vieringen opluisteren op 23 juli en 20 augustus. Daar zijn we erg blij mee. Komt dat zien en zing lekker mee.
- De contactraad vergadert voor de vakantieperiode op 11 juli. Na de vakantie staat de eerste vergadering gepland op 12 september. De vergaderingen beginnen altijd om 19.30 uur. Wilt u er een keer bij zijn, u bent van harte welkom. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat versterking heel welkom is.
- De vakantieperiode is niet voor iedereen hetzelfde. De een verlegt zijn activiteiten naar andere terreinen om de accu weer op te laden.

26 augustus: Annie van der Aa-van Casteren, Jo Derks en Jo Derks-van Casteren, Katharina Otten, Wim en Gon Hebing

2 september: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen

Gelieve de misintenties voor de maand september voor 7 augustus in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

VORMELINGEN 2017



V.l.n.r: Miel Jansen, Sill Jansen en Joost Loeffen.
Zij hebben het H. Vormsel ontvangen op zaterdag 1 april 2017 in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen.

Voor anderen is het een stille tijd, omdat allerlei activiteiten een tijdje stil liggen en contacten even niet doorgaan. Nu zijn de dagen wat langer en misschien is dat de gelegenheid voor een extra contactje. Wij wensen iedereen een goede invulling van deze periode.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

In de zomerperiode blijven we op elke eerste en derde woensdag van de maand thee en koffie drinken in onze Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaat onze herberg open en rond 11.30 uur sluiten we. U bent van harte welkom en breng gerust nog iemand mee! De eerstvolgende data zijn 5 en 19 juli, 2 en 16 augustus en 6 september. Dus ook op 19 juli, de Wijchense dag van de Vierdaagse, zijn we gewoon open.

Tini Poos



BATENBURGSE DAG

Op zondag 30 juli 2017 (laatste zondag van juli) wordt de jaarlijkse Batenburgse Dag gehouden. Deze Batenburgse Dag bestaat sinds 1976 en wordt georganiseerd door een drietal Batenburgse verenigingen. De St.-Victorkerk wil op deze dag ook zichtbaar zijn door haar deuren de gehele dag open te zetten. Iedereen is dan in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan deze kerk en is van harte welkom. U kunt ook een kaarsje ontsteken. Ook dit jaar is er weer een boekenmarkt. Kom langs en zoek uw boek(en) uit. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Wij wensen alle deelnemers aan deze dag en de bezoekers een mooie en gezellige dag toe.

De contactraad

IN MEMORIAM JOKE JANSSEN-VAN BUUREN



Op zondag 28 mei 2017 is Joke Janssen-van Buuren op 85-jarige leeftijd vrij plotseling overleden. Voor deze dag was haar verjaardagsfeest gepland, want op 31 mei zou ze 86 jaar worden. Haar leven was voltooid. Het beeld van Joke wordt bepaald door een aantal menselijke trekken, die er uitspringen.

Gastvrijheid voor iedereen: altijd werd je met

open armen ontvangen; direct koffie of thee met koeken.

Kookkunst: waar haar gezin en ook anderen van mochten genieten. Belangrijk waren de eigenge-maakte toetjes.

Bezige handen: Het begon al direct na de lagere school. Zij ging werken in diverse gezinnen in Batenburg, op de pastorie als hulp en met het nodige verdriet, op het naaiatelier in het voormalige klooster. Zij was druk in de weer met het poetsen in haar eigen huis, de voormalige kleuterschool, het koper poetsen in de kerk, het meewerken in de kerk en niet te vergeten bij het terugbrengen van de muurschilderingen in de kerk, de wekelijkse bezorging van de weekkranten, folders en reclamebladen.

Belangstelling had zij voor iedereen, voor familie, vrienden en kennissen. Zij leefde mee met haar medemensen zoals zichtbaar bij het ziekenbezoek bij de mensen van de KBO.

Eenvoud en hartelijkheid speelden een grote rol in haar leven. Haar geloof heeft haar veel rust gebracht. Zij was altijd in de kerk in het weekend. Een kaarsje branden deed wonderen bij haar. Voor vele instanties en voor de kerk heeft zij gecollecteerd in Batenburg. Haar leven hebben wij op 2 juni 2017 tijdens de uitvaartdienst herdacht en gevierd. Na de viering hebben haar kinderen en de kleinkinderen haar begeleid naar het crematorium te Tiel. Moge zij rusten in vrede.

De contactraad



EERSTE COMMUNIE

Na een gedegen voorbereiding hebben deze vier kinderen op zondag 28 mei 2017 in de H. Damianuskerk te Niftrik hun eerste communie gedaan.

Het was een zonnige dag en de kinderen zagen er prachtig uit. De kerk was vrolijk versierd volgens het thema 'Wees een zonnetje voor de mensen'. Een volle kerk zorgde voor een feestelijke bijeenkomst met prachtige liederen gezongen door het Parochieel Zangkoor. Na de viering werd er door de drumband, buiten in de zon, nog een muzikale hulding verzorgd voor de vier communicanten. Onder luid applaus werden er nog ballonnen opgelaten door de feestelingen en hun broertjes en zusjes om de feestvreugde compleet te maken.

Diaken Hennie Witsiers



Daan Lemmers
Mexx Janssen



Ries de Kleijn - Sil Kerstens





VANUIT DE CONTACTRAAD

De vergadering van 31 mei werd geopend met een tekst van Phil Bosmans:

Je handen gebruiken verlicht je geest;

Handen zijn wonderbaar.

Geen apparaat ter wereld is zo perfect en zo veelzijdig

Mensenhanden zijn wonderbaar!

Ze kunnen op onvoorstelbaar vele wijzen bewogen worden

Ze bewegen van binnenuit en zonder energie van buiten.

Handen kunnen wonderen doen.

Handen kunnen spreken en soms meer zeggen dan woorden.

Handen kunnen schrijven wat je denkt.

Handen kunnen tonen wat je voelt.

Handen kunnen schilderen en muziek maken.

Handen kunnen een droom boetseren en een mensenhart van zorgen genezen.

Handen kunnen een vermoeide geest verlichten en weer tot leven brengen!

De kinderkaravaan is zaterdag 27 mei in de Paschaliskerk geweest. Het thema van de viering was: Echt waar?! Het was een mooie, goede viering voor de kinderen.

Het platform jeugd en jongeren gaat met het pastoresteam in overleg om het een en ander toe te lichten.

Het kinderkoor van de Paschaliskerk heeft op zondag 28 mei de viering van de eerste communie in de H. Lambertuskerk van Maasbommel verzorgd. Het koor was hiervoor uitgenodigd. Het was een mooie viering, dankzij de mooie muzikale ondersteuning van het kinderkoor. De mensen in Maasbommel waren enthousiast.

Het liturgisch beraad wil een bloemschikcursus voor alle versiergroepen organiseren.

Het aanlichten van de Paschaliskerk is gerealiseerd. Na de vergadering heeft pastor Wil Smulders de buitenverlichting ontstoken. Er is door verschillende mensen hard gewerkt om dit te realiseren. Onze dank daarvoor.

Vanuit het parochiebestuur is gemeld, dat het beleidsplan "Samen bouwen in vertrouwen..." van het bisdom Den Bosch is besproken.

In het parochiebestuur is de Apostelvergadering besproken. Enkele punten van aandacht zijn: Het was donker buiten bij het naar huis gaan. Weinig verlichting. De opstelling van de tafels en stoelen

was niet goed. Deze aandachtspunten worden meegenomen voor de volgende Apostelvergadering.

Op zondag 14 mei 2017 was er in de Paschaliskerk de viering van de eerste communie. Er deden 23 communicanten mee.

Er is contact opgenomen met de heer Freek van Genugten van het bisdom Den Bosch om te vragen of er bij Vraag en Aanbod kerkelijke kunst misschien ook kerststallen staan, die we kunnen gebruiken voor de Paschalisgeloofsgemeenschap.

Op zondag 15 oktober 2017 is weer het jaarlijkse uitje van de contactraad, stuurgroep en kosters.

Op tweede pinksterdag zal het koor 2gether van de Paschalisgeloofsgemeenschap de dienst op de Kapelberg in Bergharen muzikaal verzorgen.

De volgende vergadering is 12 juli 2017.

De vergadering begint dan een half uur eerder om na de vergadering, onder genot van een drankje en hapje, het afgelopen jaar gezellig af te sluiten.

Marijke de Groot

KINDERKARAVAAN

Vorige week zaterdag 27 mei was ik in de Paschaliskerk in de Woezik tijdens de kinderkaravaan. Wat was ik blij verrast door de invulling van deze kinderkaravaan!

Oké, er waren misschien niet zoveel kinderen als ik van tevoren verwacht had. Maar later bleek dat dat veel kinderen op kamp waren en het was Hemelvaartweekend, waardoor mensen een korte vakantie gepland hadden.

Ondanks dat, vond ik het een verrassende viering, waar ik als kerkganger enthousiast van werd. Zo was er de binnenkomst van Jozeph in zijn gekleurde jas, met de kinderen in en rondom een bolderkar, die zingend de kerk rondtrokken. Daarna volgde een korte terugblik op de avonturen die Jozeph tijdens de eerdere kinderkaravanen al mee had gemaakt en ging het verhaal van hem verder.

De uitleg die Marieke Drent daarna gaf aan de kinderen over het verhaal, "Wat is waar?", "Wat is niet waar" en "Wat is wel of geen waarheid?", werd door het in de lucht steken van groene en rode bordjes duidelijk. Hierbij werden alle kerkgangers betrokken, zonder dat dit ongemakkelijk voelde. Vooral als ouders het verkeerde antwoord gaven, zorgde dat voor hilariteit bij de aanwezige kinderen.



Ik denk dat vooral de duidelijke, eenvoudige uitleg van het thema en de laagdrempeligheid van de kinderkaravaan ervoor gezorgd heeft dat ik verrast was. Of, zoals later een kleindochter van mij zei: "Oma, zo wil ik wel vaker naar de kerk toe. Dan leer ik er nog iets van!"

Ik kijk uit naar de volgende kinderkaravaan, op zaterdag 8 juli in Bergharen. Kijken of ik het enthousiaste gevoel kan blijven vasthouden!

Een blij verraste kerkganger

DE PASCHALISKERK EINDELIJK IN DE SCHIJNWERPERS

Op 6 september 2009 vierde de Paschalis geloofsgemeenschap dat 70 jaar geleden de Paschaliskerk ingezegend werd. Dit onder het motto "Laat het maar zien".

In de dienst werd symbolisch een cadeau aangeboden, en wel met de volgende woorden:



" U herinnert zich vast nog de inzamelactie voor de derde klok. Deze inzameling is goed verlopen en er

kwam in de klokkentoren een derde klok. Iedereen kan de kerk nu goed horen. Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers kon deze voor een mooie prijs, geplaatst worden. En bleef er nog een bedrag van € 1000,- over. Dit bedrag wil de contactraad graag besteden aan enkele schijnwerpers om de kerk aan te lichten, om ook zo de kerk goed te laten zien". Diverse jaren stonden de schijnwerpers op



op een laag "lichtje". Via een vakbeurs werd door Philips een

lichtplan gemaakt. De kosten gingen echter ver boven het beschikbare bedrag uit. Daardoor was er enige tijd geen verdere actie.

Vorig jaar verscheen een artikel in de Gelderlander over CLS, een bedrijf in Wijchen dat LED-verlichting maakt. Er werd contact opgenomen met het bedrijf.

Een vertegenwoordiger heeft de kerk bekeken en een lichtplan gemaakt. Ook dat overschreed



het beschikbare bedrag. CLS heeft bij een tweede gesprek korting gegeven en het parochiebestuur heeft daarna het begrote bedrag goedgekeurd.

Met hulp van de tuingroep, Herman van As, een

vrijwilliger van Niftrik, die naast graafwerk de elektrische aansluiting heeft verzorgd, is uiteindelijk het aanlichten van de Paschaliskerk tot

stand gekomen.

Om het geheel af te ronden komen er nog twee schijnwerpers boven de entree van de kerk.

De ingebruikstelling heeft pastor Wil Smulders op 31 mei na de vergadering van de contactraad gedaan.



EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in onze Paschaliskerk om half tien 's morgens een eucharistieviering, voorgegaan door pastor Wil Smulders. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De volgende eerste vrijdag in juli willen wij, als het weer het toelaat, buiten in de tuin vieren bij Maria.

Iedereen is hierbij welkom.

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, maar is het vervoer een probleem, wij komen u graag ophalen en thuisbrengen. U kunt dan bellen naar 024-6413232.

Graag tot ziens op vrijdag 7 juli.



Op 4 mei is in alle rust overleden, **Piet Nillesen** in de leeftijd van 81 jaar. Piet was een unieke en zorgzame familieman die altijd voor iedereen klaarstond. Toen hij na 30 jaar zijn eigen bedrijf sloot kreeg hij meer tijd voor zijn hobby's, vooral zijn kanaries. Echter zijn ziekte verdroeg de stof en lucht van de beestjes niet en hij moest ermee stoppen. Daarnaast heeft Piet misschien wel duizenden liturgieboekjes afgedrukt in de repro van het parochiecentrum. Tot eind 2016 was hij er iedere donderdag in de weer. Hiervoor is de parochie hem zeer dankbaar. Na het overlijden van zijn vrouw An werd het steeds moeilijker voor Piet. Zijn gezondheid ging steeds verder achteruit en uiteindelijk kon hij niet meer thuis wonen en ging hij naar Leur waar hij goed werd verzorgd. Op 9 mei hebben wij afscheid genomen van Piet in de Antonius Abt te Wijchen en hem daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Mien Tjisse Klasen-Schamp overleed op 12 mei 2017 in de Weegbree te Wijchen. Zij was de weduwe van Jos, die in 1999 is overleden. Het gezin is verschillende malen verhuisd. In de Havikstraat was het een fijne, waardevolle tijd. Het was niet altijd gemakkelijk. Omdat Jos en Mien een heel hecht gezin hadden, konden zij dit samen aan. Mien was erg gesteld op bezoek van haar kinderen, aangevrouwen en kleinkinderen. Je kreeg altijd een gulle lach zodra ze je zag. De uitvaart voor Mien vond plaats op 19 mei in de Antonius Abt te Wijchen, waarna begrafenis op het naastgelegen kerkhof.

Riet Rossen-Peters werd geboren op 10 mei 1931 en overleed op 14 mei 2017. Zij was gehuwd met Gerrit Rossen. Hun liefde werd niet bekroond met kinderen, zij bleven kinderloos. Zij verstond de kunst om veel liefde weg te geven. Zij heeft met haar man op verschillende manieren genoten van het leven. Zij zijn samen veel op vakantie geweest. Riet was erg gastvrij en haar deur stond altijd open. Zij zijn echte levensgenieters geweest en het leven is voor hen heel mooi geweest. In de Antonius Abt te Wijchen op 20 mei hebben wij afscheid van haar genomen en haar begraven op het naastgelegen kerkhof.

Op 16 mei 2017, twee maanden voor haar 85^e verjaardag, overleed **Siny Koenders** in het Zorgcentrum St.-Jozef. Siny heeft genoten van het leven. Dit bleek wel uit de vakanties met zee en zon. Ze hield ook van plezier maken en dan hoorde je haar

uitbundige lach. Ze genoot van al het moois wat de natuur biedt. De laatste tijd was voor haar een moeilijke tijd en ze gaf aan dat het voor haar niet meer hoefde. Op 20 mei is in de Antonius Abtkerk te Wijchen de uitvaartdienst gehouden. Daarna vond de crematie plaats in Waalstede te Nijmegen.

Marie Willems-Danen, geboren op 14 januari in Nijmegen, een moeder van drie kinderen, een schoonmoeder en oma, trots op haar kleinkinderen, kampioen in spelletjes en in woordzoekers. De laatste jaren sloop het onheil naderbij. Telkens werd haar weer iets ontnomen. Haar wilskracht hield haar gaande. Dát en de steun van haar kinderen en kleinkinderen. Thuis mogen sterven en zonder pijn, langzaam wegglijden, elke dag een beetje meer. Rustig thuis op de Hofsedam, heeft de dood haar op 19 mei zacht in slaap gesust, geen pijn, geen angst, enkel rust. En daarna hebben wij op 26 mei in de Paschaliskerk afscheid van haar genomen.

Op zondag 21 mei overleed thuis op Alverna: **Wouter Oosterveer**, echtgenoot van Michelle, jonge vader van Levi, tevens jongste zoon van Bert en Corrie Oosterveer. Wouter was sedert zeven jaar in Wijchen werkzaam als fysiotherapeut en daarnaast als docent aan de HAN verbonden. Toen hij vorig jaar november zeer ernstig en ongeneeslijk ziek bleek te zijn en hij Kerstmis niet meer leek te halen, heeft hij op bewonderenswaardige wijze geleefd en gevochten voor elke nieuwe dag. Wouter is 30 jaar geworden, en na een indrukwekkende afscheidsviering begraven bij de Alvernese Jozefkerk.

Op 23 mei is in alle rust van ons heengegaan **Arie van der Nat** in de leeftijd van 94 jaar. De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Duitse kampen hebben zijn hele leven een rol gespeeld. Ook de ontmoeting met zijn latere vrouw heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Arie vocht voor haar en is vele jaren gelukkig met haar geweest. Na haar overlijden in 1989 vond hij veel steun bij zijn dochter en schoonzoon, die hem ook altijd bij hebben gestaan toen hij vergeetachtig werd en moest worden opgenomen in de Hagert. Daar heeft Arie de laatste vijf jaar van zijn leven gewoond en hij werd er goed verzorgd. Op 26 mei hebben wij afscheid genomen van Arie in de Antonius Abt te Wijchen en hem daarna begeleid naar het kerkhof naast de Abt.



Jan Vergeest overleed op 24 mei en werd 74 jaar oud. Jan was in het Wijchense straatbeeld een bekende verschijning: in zijn scootmobiel was hij vaak te vinden aan de markt om te kijken en een praatje te maken. Zijn eigen gevoel voor humor heeft hem nooit in de steek gelaten en ook geholpen om zijn leven weer op te pakken na zijn ongeval 47 jaar geleden. Jan woonde een groot deel van zijn leven in de woonvorm aan de Heilige Stoel en was een bekend gezicht in de Antonius-Abtkerk te Wijchen. Vanuit diezelfde kerk hebben we hem op 30 mei uitgeleide gedaan, waarna crematie.



Piet Jansen, geboren in Overasselt op 23 maart 1928, was een harde werker, vroeger op de boerderij en in de betonfabriek. Gelukkig met de kleine dingen van het leven, zijn Nelly en zijn vogels, zijn parkieten. Een ongeluk trok een zware wissel op het leven van Piet. Het moeten verhuizen en de vogels weg moeten doen omdat hij niet meer voor hen kon zorgen, dat was een groot verdriet. De zorg die hij ontving in het verpleeghuis, daarvoor was hij dankbaar. Op 25 mei, Hemelsvaartsdag, is hij overleden. Daarna hebben wij afscheid van hem genomen in de H. Jozefkerk op Alverna.

In de nacht na Hemelvaartsdag overleed thuis in de Woezik, **Mart Hendriks**, zoon van Henk en Ellen, en broer van Elise en Didi. Mart is 18 jaar geworden. Hij was pas 4 jaar, toen hij een ingrijpende hersenoperatie moest ondergaan. Ongelooflijk trots zijn zijn ouders, zussen, familie en vrienden op de wijze waarop Mart de jaren daarna met zijn beperkingen is omgegaan, het leven omarmd heeft en er zoveel mogelijk uit heeft gehaald. Zo slaagde hij vorig jaar nog voor zijn propedeuse aan de Fontys Hogeschool. Na een drukbezochte afscheidsviering is hij bij de Paschaliskerk begraven.

Op 27 mei is in de Weegbree **Jan Spanjaards** op 82-jarige leeftijd overleden. Jan was bijna 58 jaar getrouwd met Riet. Samen hadden ze twee zoons en vier kleinkinderen. Jan was geboren Alvernees, maar groeide op bij de Wijchense molen, waar hij met Riet ook nog gewoond heeft. De meeste jaren woonde het gezin aan de Zwanensingel en de laat-

ste jaren in het appartement aan de Tunnelweg. Jan was een positief ingestelde, vrolijke, vriendelijke man. Hij was meubelmaker van beroep en later restaureerde hij nog piano's. Jan speelde klarinet in het seniorenorkest en zong graag uit volle borst 'Daar bij die molen' en 'Het steegje'. Warme herinneringen worden gekoesterd aan deze innemende man. In de Antonius Abtkerk hebben we op 2 juni afscheid genomen en hem te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof, waar hij menig voetstap had staan door de bezoeken aan dierbare familieleden.

In het Zorgcentrum St.-Jozef is op 28 mei overleden **Joke Janssen-van Buuren** in de leeftijd van nog net 85 jaar. Op deze dag was het feest voor haar 86^e verjaardag gepland. Zij is in Batenburg geboren en getogen. Zij is getrouwd geweest met Henk Janssen. Samen kregen zij vijf kinderen, waarvan er een vrij kort na de geboorte overleden is. Zij was een hardwerkende, zorgzame, gastvrije vrouw. Haar geloof heeft haar veel rust in het leven gebracht. Een kaarsje deed bij haar wonderen. De uitvaartdienst is op 2 juni in de H. Victorkerk te Batenburg gehouden, waarna crematie in Tiel volgde.

Ieder mens is uniek. Dat geldt dus ook voor **Truus van de Logt-de Kadet**, een unieke mens, onvergetelijk! Die sporen nalaat in het zand van de herinnering. Haar eerste voetstappen in Leur gezet. Het jongste zusje uit een gezin van drie, met een tweelingbroer en zus boven haar. Een broze vrouw, breekbaar, in de watten gelegd door haar echtgenoot Henk en, na diens dood door haar tweede echtgenoot Jan van der Logt. Ze heeft ze allebei uit handen moeten geven. En in haar broosheid heeft ze toch de zeer gezegende leeftijd van 98 jaar mogen bereiken. Totdat ze gestorven is op 11 juni en wij van haar afscheid hebben moeten nemen in de H. Jozefkerk op Alverna.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

ZONOVERGOTEN

Het was alweer raak, een aanslag in Londen waarbij doden en gewonden vielen. Ik luister met verwarde gevoelens naar de radio en ga toch maar koffiezetten en ontbijt klaarmaken. Helpt het als ik de hele dag met mijn gedachten bij de slachtoffers blijf? Ik denk het niet. De zon schijnt, en er staat een feest op het programma vanmiddag. Zo'n aanslag raakt me, het is verschrikkelijk, maar niemand schiet er iets mee op als ik de hele dag huilend op mijn stoel blijf zitten.

Daarom wil ik nu enkele zomerse tafereel beschrijven waarvan ik zeer heb genoten. Wij, mijn partner en ik, hebben onlangs de trein genomen naar Nijmegen centraal. Van daaruit loop je in een paar minuten naar het fietspad over de Waal, de "Snelbinder." Meteen vanaf het begin komt het stadsleven uit alle richtingen op je af. Ik hing al snel over de railing om naar de schepen te kijken, ik hou van het gebrom en van hun trage tempo. En ik wil weten wat er in de containers zit en waar de inhoud uiteindelijk terechtkomt. Eén schip roept hele werelden bij me op, en dat was nog maar het begin van onze wandeling. Als je je omdraait kijk je tegen de voorbijsnellende treinen aan, met op de achtergrond de fraaie nieuwe brug. Je wordt overdonderd door een enorme flat die aan de



waterkant verrezen is. Ik zou niet graag op de bovenste verdieping wonen, ik zou het gevoel krijgen dat ik al aardig dicht bij de hemelpoort stond. Tussen de treinen en de schepen liepen wij zonder haast terwijl de wind door onze grijze haren blies. Fietsers passeerden ons in twee richtingen, en met de supersnelle e-bikes heb je nooit meer last van tegenwind.

Beneden ons op het Waalstrand lagen mensen te zonnebaden, en enkele dapperen waagden zich in het water. Ik dacht aan verre stranden en diepe zeeën met hun geheimen. Langzaam kwam het einde van het fietspad in zicht. Als je zonder pauze doorloopt ben je in een halfuurtje vanuit Nijmegen in Lent. En daar is een groot nieuw hotel met een flink terras waar je kunt uitrusten. Ik kijk altijd graag naar hotelgasten die met koffers lopen te sjouwen. Waar komen ze vandaan, wat zijn hun plannen?

Op de terugweg liepen we nog een rondje door een zonovergoten Nijmegen, en in de loop van de middag waren we weer thuis. Ik had voor mijn gevoel een kleine wereldreis gemaakt op tien kilometer afstand van Wijchen.

Terug naar het heden. De zon schijnt nog steeds. Ik geef het slechte nieuws een plekje op de achtergrond en laat het even rusten. Pluk de dag, ik ben er druk mee bezig in onze smalle maar zonovergoten Margrietstraat.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

| | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes | pastoor | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester | 024-6221276 |
| Wil Smulders | priester | 024-6412627 |
| Hennie Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker | pastoraal werker | 024-6412627 |
| Marieke Drent | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

VOETEN OM EROP UIT TE GAAN



In de oudheid was het vaak van levensbelang om te voet erop uit te trekken, om in leven te kunnen blijven. Om te jagen en handel te drijven. Ouderen onder ons weten nog te vertellen dat men te voet naar school, kerk of familie moest gaan. Dat vond men heel gewoon.

Ja, voeten om erop uit te gaan, is van een noodzaak overgegaan tot een zekere "luxe" in ons leven. Rondom onze dorpen worden heel wat wandeltochten georganiseerd om mensen een plezier te doen. ("Nou ja, plezier"?)

In de tijd van Jezus was het ook een noodzaak om te voet op weg te gaan. Wij komen dat tegen in de verhalen over Hem. In de verbindingszin tussen het ene en het andere verhaal bijvoorbeeld. *"Hij ging van daar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven"* (Mc 6, 1). Jezus was dan te voet onderweg. Maar ook in de reisverhalen, zoals een genezing van een melaatse (Lc. 5, 12:16). Vandaar, hoogstwaarschijnlijk, dat de eerste christenen, voordat zij zo genoemd werden, 'mensen van de weg' werden genoemd. Het hoorde tot een geheime taal die men gebruikte voor elkaar. Men bedoelde daarmee: Dat zijn de mensen die de levensweg van Jezus gaan.

Mensen die veel op de weg zitten, weten dat er van alles kan gebeuren. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, zeggen we wel eens. Het betekent dat deze mensen ook ogen, oren en voeten moeten hebben voor de weg. Wij hebben zoveel wegen als er mensen zijn. Je kunt wel met een

boog om iemand heen lopen, of een blokje omlopen voor hem of haar, vroeg of laat kom je die persoon en jezelf tegen. Van Jezus' reisverhalen leren wij dat wij allereerst "Mens voor een mens" moeten zijn. Mensen van de weg onderscheiden zich onder andere door graag iedere mens die zij op hun weg tegenkomen, te respecteren omdat zij allen schepsels van God zijn. Zij denken niet in wij en zij. Of je uit Woezik, Heumen of Batenburg komt, dat maakt niets uit.

Maar mens voor een mens te zijn betekent niet alleen kijken naar de persoon, maar ook met alles wat met die persoon te maken heeft. Ik denk maar aan het klimaat. Daarom is het pijnlijk dat Amerika eenzijdig het verdrag van Parijs heeft afgezegd. Daarom kun je een vreemdeling niet zomaar buiten je land laten en is het pijnlijk dat er partijen zijn die asielzoekers willen weren. Daarom is het niet goed dat een land geen ontwikkelingshulp ondersteunt, want een mens staat niet alleen, maar leeft voor het geheel. Dit en nog meer zaken bedreigen de leefbare wereld.



Daarnaast mogen wij ook zeggen: Ja, het is gemakkelijk te zeggen, respect voor de medemens hebben. Maar *"Tussen woord en daad liggen wetten in de weg en hachelijke bezwaren"* is een bekende uitdrukking die vaak op onze levensweg van toepassing is. Daarom moeten wij als mens ons niet zo gauw als beter beschouwen. Maar gewoon proberen er het beste van

te maken. Tijdens onze vakantie thuis of in den vreemde, te voet of met 'n vervoermiddel, laten wij ons beste beentje voorzetten door ogen, oren en voeten voor elkaar te zijn.

Een broederlijke vakantiegroet,
pastor Aloys van Velthoven

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **september 2017** met het thema "Hart voor je gemeenschap". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 augustus 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.