

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 7 september 2017



HART VOOR JE GEMEENSCHAP

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

OM TE NOTEREN



BLOEITIJD

Almachtige God,
laat mij als een goudsbloem bloeien,
opdat ik elke dag mag groeien
naar de poort van Uw ontferming.
Het is niet wat ik verdien.
Door de bloemen die op aarde bloeien
ervaar ik Uw bescherming
en mag ik Uw genade zien.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 5 en 19 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen.



Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
januari	64.946		57.837		7.109
februari	61.013	125.959	59.473	117.310	8.649
maart	10.894	136.853	15.193	132.503	4.350
april	9.332	146.185	7.002	139.505	6.680
mei	2.648	148.833	6.437	145.942	2.891
juni	5.525	154.358	3.987	149.929	4.429

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

- 5 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 6 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 7 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE**
Nr. 8 "Schouder aan schouder"
- 9 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**
Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Nederasselt
- 9 SEPTEMBER 18.30 UUR JEUGDACTIVITEIT**
Wandelen met de zusters op Alverna. Mail om je op te geven en voor informatie o.a. het verzamelpunt chillhonk, Oosterweg 4 te Wijchen
- 10 SEPTEMBER NA VIERING VAN 11.00 UUR**
Jaarlijkse ontmoetings- en feestbijeenkomst voor en met vrijwilligers H. Judocus Hernen
- 16 SEPTEMBER**
Bedevaart naar Kevelaar
- 16 – 24 SEPTEMBER**
PAX Vredesweek "de kracht van verbeelding"
- 19 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 20 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 21 SEPTEMBER 20.00–22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
'Wat betekent democratie?', door prof. dr. Evert van der Zweerde. (Albertinumgenootschap), entree 7 euro
- 26 SEPTEMBER VAN 18.00 – 21.00 UUR CENTRUM VAN PAROCHIESPIRITUALITEIT (CPS)**
Lezingen over het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Locatie is Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.
- 28 SEPTEMBER 20.00–22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
'Democratie en godsdienstvrijheid', door prof. dr. Sophie van Bijsterveld (Albertinumgenootschap), entree 7 euro
- 30 SEPTEMBER 19.00 UUR JEUGDACTIVITEIT PAROCHIECENTRUM**
Chillavond en zelfgemaakte lichtbakken maken om te verkopen op de herfstfair

3 OKTOBER HERNEN

Ouderenbijeenkomst in de Mijlpaal

4 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

5 OKTOBER 14.00 – 16.30 UUR (CPS)

Bezinningsmiddag over: kunst en spiritualiteit
Klooster Brakkenstein, Nijmegen.

5 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'De natiestaat en de Europese Unie', door prof. dr. Anna van der Vleuten (Albertinumgenootschap), entree 7 euro

6 OKTOBER 20.00 UUR HERNEN

voorstelling "Franciscus spreekt" Geert Fierens

PAX VREDESWEEK 16 T/M 24 SEPTEMBER

Thema van de Vredesweek: de kracht van verbeelding. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van verbeelding.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen "wij" en "zij". Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.



Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen; nieuwe beelden en ideeën krij-

gen de ruimte.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. "De kracht van verbeelding" biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen.

In onze parochie schenken wij in de vieringen van het weekend van 16/17 september 2017 aandacht aan de Vredesweek. Gebeden worden aangepast. De lezingen sluiten bij de Vredesweek aan.

Op zondag 24 september 2017 om elf uur wordt de oecumenische viering in de Schakel gehouden. U bent daar van harte welkom.

Parochiële werkgroep MOV

IMPULSDAG UTRECHT

VAN REORGANISATIE NAAR REVITALISERING

Op zaterdag 4 november 2017 wordt in Utrecht een impulsdag voor parochievernieuwing georganiseerd. Parochievernieuwing vraagt om meer dan een cursus of een methode.



Het gaat om een totaal-benadering (perspectief) dat in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt en toegepast (praktisch).

Maar wat is hiervoor nodig? Wat werkt? Wat brengt ons in beweging?

In Nederland en daarbuiten zijn enkele initiatieven die deze dag worden besproken. Dit zijn o.a. 'Rebuilt': een model voor parochievernieuwing (o.a. in de Lucasparochie te Den Bosch), de leergemeenschap van Nederland Zoekt en de routeplanner voor de parochie van nu (parochie in het centrum van Leiden). Deelnemers kunnen twee van deze initiatieven op deze dag nader verkennen en ze worden uitgenodigd om een vertaalslag te maken naar hun eigen parochie of (parochiële) groep.

De dag duurt van 10 tot 15.30 uur en wordt gehouden in het Leerhuis Thomas a Kempis van de parochie Gerardus Majella (Broerestaat 12) te Utrecht.

De dag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en bewegingen.

De organisatie van de dag is in handen van het Platform voor R.K. Evangelisatie in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Kijk voor meer informatie op www.parochiespiritualiteit.org en www.rkevangelisatie.nl

Paus Franciscus: "Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek"

WWW.DETWAALFAPOSTELN.NL

De commissie communicatie maakt u erop attent dat er momenteel veel nieuws en activiteiten op de website van De Twaalf Apostelen worden geplaatst. Zoals b.v. alle nieuwsbrieven van het bisdom.

Commissie communicatie

PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN IS RUIM TWAALFENHALF JAAR WERKZAAM IN DE PAROCHIES DE MAASKANT EN DE TWAALF APOSTELEN.

WIJ WILLEN ALOYS VAN HARTE FELICITEREN MET ZIJN TWAALFENHALFJARIG JUBILEUM EN HEM BEDANKEN VOOR ZIJN ENORME INZET IN ONZE PAROCHIES.



Aloys heeft van 1 november 2000 tot 1 mei 2001 stage gelopen in parochie de Maaskant in verband met zijn opleiding tot diaken. In die tijd was Jan van Mil daar pastoor, net als Aloys lid van de congregatie van het heilig Sacrament.

Op 22 september 2001 werd Aloys in de kerk van Brakkenstein door Mgr. Van Burgsteden tot diaken gewijd en op 2 december 2002 werd hij aangesteld tot onbezoldigd diaken voor enkele uren in de Maaskantparochie.

Bij het vertrek van Jan van Mil is aan Aloys gevraagd om voor halve dagen te komen werken in de Maaskant. Dit was 1 januari 2004. Aloys en het parochiebestuur zouden eerst een jaar aanzien of het pastoraat iets voor hem was. Joachim en Anna, waar Aloys werkzaam was, gaf hem voor halve dagen onbetaald verlof. Elk halfjaar waren er evaluaties en in goed overleg met het bisdom Den Bosch kreeg Aloys op 1 januari 2005 een vaste aanstelling als diaken voor parochie de Maaskant. Jos van Minderhout was daar destijds op papier de pastoor.

In de loop van 2005 werd door parochianen en parochiebestuur aan Aloys gevraagd om eens na te denken over het volgen van een priesteropleiding. De congregatie vond het goed, maar omdat Aloys het zelf niet over de opleiding eens was, werd het 1 september 2006 voordat hij aan zijn opleiding op Bovendonk in het bisdom Breda begon. Het werd een verkorte priesteropleiding omdat Aloys al een diakenopleiding had gevolgd. Op 14 juni 2008 werd hij in de kerk van Heumen door Mgr. Hurkmans tot priester gewijd. In diezelfde viering kreeg hij een benoemingsbrief als priester voor de Maaskantparochie.

Commissie communicatie

KERKEN: EEN VERWIJZING NAAR GOD

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw zien veel sociologen een cultuurbreuk. Door de hogere scholing van de bevolking en een hogere welvaart is een sterke individualisering op gang gebracht. Veel mensen zijn zeker nog wel religieus maar kunnen de relevantie van de parochie of kerkelijke gemeente maar moeilijk zien. Minder mensen en minder middelen betekent ook een onvermijdelijke vermindering van het aantal kerkgebouwen in ons eigen bisdom en in geheel ons land. Steeds weer wordt de spannende vraag gesteld wat wij moeten doen met overtollige kerkgebouwen. In mijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen van oktober 2016 schrijf ik dat voor de kerken geen groot masterplan bestaat. Ik pleit voor de toepassing van het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Met andere woorden: een decentrale aanpak waarbij parochiebestuur en bisdom samen kijken naar de beste oplossing. Geen top-downbeleid dus, maar maatwerk. Steeds weer wijs ik onze gelovigen op de verantwoordelijkheid van hun doopsel. Er is zoveel katholiek leven als katholieken zelf waarmaken en er zijn zoveel katholieke kerkgebouwen als katholieken zelf in stand willen en kunnen houden. Zo houd ik onze gelovigen een spiegel voor: wat is uw kerkgebouw u waard?

Mgr. dr. Gerard de Korte
(uit nieuwsbrief 7 van het bisdom)

ALPHA-CURSUS, IETS VOOR JOU?

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...meer wilt weten over het christelijk geloof...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde ...nieuwe mensen wilt ontmoeten...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen.

Alpha-cursus volgen?

Start: donderdag 28 september 2017
Plaats: Aaldert 12 6617 AL Bergharen
De avonden beginnen om 18.15 uur met een gezamenlijke maaltijd en zijn rond 21.45 uur afgelopen.

Ben je nog niet helemaal zeker of de cursus iets voor jou is, maar wil je meer weten? Kijk dan op de site <http://www.alphanederland.org> of benader onderstaande contactpersonen.

Aanmelden voor 21 september bij:
Gerrie Boer, 06-21518702, gerrieboer@hotmail.com
Marlien Joosse, 06-23325830, marlien.joosse@kpnmail.nl
Tot ziens bij de Alpha-cursus!

JE VOELT JE THUIS DAAR WAAR JE WORDT BEGREPEN

Pastor Marieke Drent over haar nieuwe taak en roeping als jongerenpastor

Na anderhalf jaar in jullie midden mag ik dankbaar terug- en vooruitkijken op hoe ik deze bijzondere roeping mag invullen.

Dat een mens altijd op zoek is om erkend te worden, kwam ik in mijn werk als verpleegkundige al regelmatig tegen. Daar werd mij duidelijk hoe het gevoel van liefde en vertrouwen iets is waar iedereen naar op zoek is. Je thuis voelen bij jezelf en de ander is van groot belang voor de rust van je ziel. Dat leerde ik in contact met dementerende ouderen. In dat contact kom je dichterbij een ziel dan ooit. "Je voelt je thuis daar waar je wordt begrepen!" Daarom is het als parochie ook zo belangrijk dat we elkaar ontmoeten! In de hoop dat de kerk ook een 'thuis' mag zijn.

Het Clarissenklooster van Megen was voor mij de plaats om 'thuis te komen bij mijzelf en bij God'. Terwijl ik theologie studeerde ben ik daar op zoek gegaan naar de roeping die God in mij heeft gelegd. Ik was er kind aan huis en heb vaak een aantal maanden meegeleefd. Naast het extraverte heb ik het ook nodig om stil te worden en te luisteren.

In de zoektocht naar mijn roeping kreeg ik een droom (en zelfs als nuchtere Groningse moest ik toegeven dat deze iets moest betekenen). Laatst dacht ik na over een detail. Er was een altaar dat niet verbrandde en als graving zag ik wit oplichtende gezichten van de twaalf apostelen. Mijn droom gaf aan waar mijn hart voor brande, maar dat ik letterlijk in Parochie De Twaalf Apostelen zou gaan werken is toch wel humor. God heeft zeker humor, daar ben ik wel achtergekomen.



Mijn functie heeft een helicopterview en dat is prettig. Zo kan ik een beeld krijgen waarvoor ik mij kan inzetten. Dat betekent dat ik niet op één plek sta maar probeer om gemeenschappen met elkaar te verbinden en gezamenlijk het jongerenwerk te dragen. Met het jongerenplatform - bestaande uit vrijwilligers van verschillende geloofsgemeenschappen - kunnen we daar gehoor aan geven. Ook met de kinderkaravaan leren de kinderen alle geloofs-



gemeenschappen kennen. We konden met het beleidsplan aan de slag en er wordt nu voor iedere doelgroep iets aangeboden:

- * Een nieuw communieproject: Schatzoekers!
- * De kinderkaravaan
- * M25 + Een eigen jeugdthunk om te chillen
- * Oecumenische jeugd-en jongerendienst "De Ontmoeting" met jongerenband
- * Jongeren zetten zich in voor tieners
- * De jongeren sluiten zich aan bij de bisdomactiviteiten zodat ze met meer leeftijdsgenoten zijn
- * Thema-avonden voor jonge ouders
- * Samenwerking Maaswaal College
- * Verschillende evenementen
- * Er komt een nieuw vormselproject
- * De familiedag wordt in het leven geroepen
- * We gaan op missiereis naar Kameroen
- * Een prachtig project is in opkomst dat blijft nog even geheim!

De oecumenische samenwerking bij de jongerendiensten is iets waar mijn hart een sprongetje van maakt. We mogen geloven over de muren heen en samen op zoek gaan naar wat het evangelie ons heden ten dage wil zeggen.

Ook zijn de jonge ouders zeer betrokken, deze leeftijdscategorie moet helaas het hardste zoeken naar een plek in de parochie. Ik hoop dat ze deze steeds meer mogen ontdekken.

Deze functie is mij toegekomen en ik kan zeggen dat ik na mijn zoektocht mijn roeping heb gevonden. Het is niet altijd een makkelijke taak maar ik krijg er energie van. Ik ontdek steeds nieuwe kwaliteiten en ik voel Gods stuwende kracht! Ik heb al zoveel inspirerende mensen ontmoet in de parochie en daarbuiten. Ik mag mijn roeping leven en ik dank jullie allen hiervoor. Ik hoop nog lang bij jullie te mogen zijn om, ten bate van de parochie, een drijvende kracht achter de initiatieven te zijn.

Alle goeds, pastor Marieke

JAARVERSLAG DIACONAAL BERAAD

Het diaconaal beraad is de rechtstreekse voortzetting van het diaconaal overleg dat in de voormalige Hoeksteenparochie vorm en inhoud heeft gekregen onder leiding van Jos van Minderhout o.f.m.t. Er is een dagelijks bestuur die de algemene zaken behartigt en parochiebestuur en pastoresteam adviseert. Ondergetekende is voorzitter van het dagelijks bestuur en tevens aanspreekpunt bij aanvragen voor noodhulp. Uit het onlangs verschenen jaarverslag blijkt dat het dagelijks bestuur in 2016 zes keer bij elkaar gekomen is en dat er contacten worden onderhouden met bijvoorbeeld het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen, de Vincentiusvereniging, de Interparochiële Caritas, de Stichting Vraag en Aanbod, de Voedselbank, de Belangengroep WAO en samenlopende wetten BWW, de WMO-raad Wijchen, de diaconie van PKN de Schakel, de KBO, de FNV en de gemeente Wijchen. Afgelopen november is er een contactavond georganiseerd om allerlei diaconale werkgroepen met elkaar te laten overleggen. Onder het diaconaal beraad vallen meerdere werkgroepen.



STEUNPUNT ALLEENSTAANDE VROUWEN

Deze werkgroep wil vrouwen tijdens en na een scheiding ondersteunen met groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Bij een scheiding spelen vaak diverse problematieken, op financieel terrein maar ook door ingewikkelde regelgeving van de overheid. In 2016 zijn negen groepsbijeenkomsten georganiseerd en zijn twaalf vrouwen individueel begeleid. Contactpersoon van deze werkgroep is mevrouw Anna Verlouw (lverlouw@hotmail.com).

INLOOPMORGEN

Elke veertien dagen wordt er dinsdags van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiecentrum aan de Oosterweg Wijchen met koffie en thee aan ouderen gelegenheid gegeven elkaar te ontmoeten. Gemiddeld waren in 2016 ongeveer dertig personen aanwezig. Ze blijven trouw komen, ongeacht de weersomstandigheden! Omdat de onderlinge solidariteit groot is, halen sommige bezoekers anderen op. Contactpersoon voor deze werkgroep is mevrouw Waldi Nillesen (waldi.nillesen@gmail.com).



KERSTACTIE

Eind 2016 heeft het dagelijks bestuur deze actie gecoördineerd, waarbij 262 kerstpakketten werden bezorgd bij mensen onder de armoedegrens en bijna evenveel bloemstukjes gingen naar mensen die een warm gebaar van de parochie goed konden gebruiken. Tevoren was met Bert Oosterveer van de actie "Geef Frans een kans" een goede afbakening gemaakt. Zo heeft die club de aanvraag van Vluchtelingenwerk afdeling Wijchen afgehandeld.



VASTENACTIE

De plaatselijke werkgroepen zijn sinds de fusie van de parochie samengevoegd tot een parochiële werkgroep, maar blijven binnen de eigen geloofsgemeenschap de jaarlijks terugkerende werkzaamheden uitvoeren (verspreiding van de zakjes en flyers, ophangen van de posters en ophalen van de zakjes). In verschillende geloofsgemeenschappen worden met veel succes vastenmaaltijden georganiseerd. In meerdere wijken wordt het moeilijk om voldoende lopers te vinden. In 2016 is er gewerkt aan een zelfgekozen project voor kwetsbare vrouwen, kinderen en bepaalde groepen in Ethiopië. Voor 2017 ging het over een project van Casey's Home in Ikiwindi.

MISSIE, ONTWIKKELING EN VREDE (MOV)

Met het evangelie als uitgangspunt wil deze werkgroep een rechtvaardig en veilig bestaan voor iedereen op deze wereld bevorderen. Voor de collectes gedurende het jaar verzorgt deze werkgroep de PR. Ze ontplooit niet alleen activiteiten ten bate van landelijke acties maar ondersteunt ook initiatieven van eigen parochianen. Doordat de Stichting Wijchen Wereldwijd in Wijchen in 2016 besloten heeft haar activiteiten te stoppen en terug te geven aan de participerende kerken is er ruimte voor een nieuwe aanpak. Mede door de hoge leeftijd van de leden van deze werkgroep, is het wenselijk nieuwe vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen te vinden! Contactpersoon voor deze werkgroep is ondergetekende (hwitsiers@witsiers.com).

Diaconaal denken is van oudsher diep geworteld in onze geloofsgemeenschappen. Het zou fijn zijn als er nieuwe vrijwilligers komen die te zijner tijd de estafettestokjes kunnen gaan overnemen! Op dit moment speelt dat vooral in het dagelijks bestuur (met de participatie van personen uit de voormalige Maaskant- en Kruispuntparochies) en binnen de werkgroep MOV.

Diaken Hennie Witsiers

HART HEBBEN VOOR DE GEMEENSCHAP

We spreken van een gemeenschap als we het hebben over een groep mensen die bij elkaar horen, die samen iets delen, die samen gericht zijn op een bepaald doel of een ideaal nastreven. Zo kennen we vele verschillende gemeenschappen. Het gezin en de familie kunnen als gemeenschap beschouwd worden. We kennen de buurtgemeenschap en de dorpsgemeenschap. Ook de stad kan gezien worden als een gemeenschap. Dat blijkt meteen als er iets bijzonders aan de hand is: een massaal feest of een ernstig ongeluk, een grote brand, een schietpartij, maar ook problemen in achterstandswijken of rondom de opvang van asielzoekers. Mensen nemen het voor elkaar op.

Allerlei instanties springen in de bres. Een burgemeester is dan vaak een bindend figuur, zoals in Amsterdam burgemeester Van der Laan onlangs nog in het nieuws kwam. In breder verband hebben we de Europese gemeenschap en spreken we zelfs over de wereldgemeenschap.

Ook de kerk, de parochie is een gemeenschap. Binnen parochie De Twaalf Apostelen kennen wij twaalf geloofsgemeenschappen. En dit houdt meteen al een opdracht in: als gemeenschap streven wij iets na, willen we iets bereiken, hebben wij een bepaald ideaal voor ogen. Een geloofsgemeenschap dient gedragen te worden door de hele gemeenschap. Ieder betrokken lid heeft daarbinnen zijn/haar eigen rol. Dat geldt voor de pastor als professionele kracht, maar ook voor alle vrijwilligers, ieder naar eigen talenten en mogelijkheden. Uiteraard moet er sprake zijn van een goede organisatie en een gezonde financiële basis, maar dat alles is nog geen garantie voor kwaliteit.

Het belangrijkste woord in de titel is 'hart'. Wil een gemeenschap naar behoren functioneren dan vraagt dat hart voor de zaak. Het hart verwijst naar emotie, naar gevoel. Natuurlijk staat dit gevoel niet los van ons verstand. Ons handelen, onze daden zijn onlosmakelijk verbonden met zowel onze redelijke afwegingen als onze gevoelens.

Je hart laten spreken wil zeggen: daden laten zien, iets doen voor de gemeenschap. In de praktijk zien we een scala aan mogelijkheden, afhankelijk van de situatie. Onze geloofsgemeenschappen kennen tal van vrijwilligersgroepen met een grote verscheidenheid aan activiteiten:

kosters, acolieten, lectoren, collectanten, avondwakegroepen, groepen die zieken bezoeken, bezoekgroep nabestaanden, werkgroep missie en ontwikkeling, maar ook werkgroep kerkbalans, tuingroep, reproductie, secretariaat en administratie, financiële administratie, communicatie. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allemaal belangrijk en iedereen werkt met hart

voor zijn/haar zaak.

In materiële zin levert al dat werk vaak niet veel op, maar immaterieel des te meer. Het schept vreugde en plezier, het brengt troost aan zieken, bedroefden en eenzamen. Hoe fijn is het niet als je een beroep kunt doen op iemand uit eigen kring voor een kleine reparatie of hulp bij vervoer naar een bepaald adres.



Wij hebben HART voor
elkaar !!

Het is waar, vele gemeenschappen kunnen niet bestaan of overleven zonder dat geweldige leger vrijwilligers. Maar gelukkig is het geen eenrichtingsverkeer. Je inzetten voor de gemeenschap, hart hebben voor je gemeenschap heeft een grote mate van wederkerigheid. Wie goed doet, goed ontmoet. Je maakt tijd vrij voor de ander, je verricht nuttig en zinvol werk en dat geeft voldoening, vreugde en dankbaarheid. Het levert vaak blijvende sociale contacten op. Je wordt er een beter mens van.

Hart hebben voor de gemeenschap is niet voorbehouden aan gelovige mensen, maar komt overal ter wereld tot uiting en is van alle tijden, al zetten gelovige mensen zich wel in vanuit een zeker perspectief. Je kunt zeggen dat het dienen van de gemeenschap een humane en universele waarde is. Wel zien we mondiaal grote verschillen, afhankelijk van volksaard, klimaat, culturele ontwikkeling, e.d.

Als christenen hebben wij als grote voorbeeld Jezus van Nazareth in wiens voetspoor wij trachten te leven. De werken van barmhartigheid uit het Evangelie zijn hierbij een inspirerende leidraad. Ook aan de indrukwekkende stoet heiligen uit de kerkgeschiedenis kunnen wij ons optrekken. Hopelijk blijven wij, parochianen, onze gemeenschappen trouw en blijven we ons ook in de toekomst met hart en ziel inzetten voor heel onze geloofsgemeenschap.

Koos Leemker



Kinderkaravaan	Joseph de Dromer	Parochie De Twaalf Apostelen
Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap
2017		
Zondag 10 september	11.00 uur	Sint-Victorkerk in Batenburg
Zaterdag 14 oktober	19.00 uur	H. Antonius Abtkerk in Nederasselt
Zondag 12 november	11.00 uur	H. Damianuskerk in Niftrik
2018		
Zondag 14 januari	11.00 uur	Emmanuelkerk in Wijchen
Zondag 18 februari	11.00 uur	H. Johannes de Doperkerk in Balgoij
Zondag 11 maart	11.00 uur	de H. Georgiuskerk in Heumen
Zondag 15 april	11.00 uur	H. Antonius Abtkerk in Wijchen

M25

Alle tieners van 11 tot en met 16 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen aan onze activiteiten. We organiseren eens in de drie weken een chillavond in ons gloednieuwe chillhonk, Oosterweg 4 te Wijchen in het parochiecentrum. De tieners (en de jongeren van de leiding) zijn nog volop aan het klussen om er een mooi honk van te maken. De volgende activiteiten staan op de planning: 9 september 2017 18.30 uur: Op deze dag zullen we gaan wandelen met de zusters op Alverna. Mail om je op te geven en voor informatie over o.a. het verzamelpunt.

30 september 2017 19.00 uur: (Oosterweg 4 Wijchen parochiecentrum) Chillavond en zelfgemaakte lichtbakken maken om te verkopen op de herfstfair.

7 oktober 19.00 uur: Herfstfair Nederasselt (verzamelen bij de kerk in Nederasselt) We gaan een eigen kraampje beheren om geld op te halen voor onze eigen spaarpot. Ook dat mag! Hiervan kunnen we leuke uitstapjes doen!

Graag z.s.m opgeven!

21 oktober 2017 19.00 uur: Chillavond (Oosterweg 4 Wijchen parochiecentrum)

11 november 2017 19.00 uur: Chillavond (Oosterweg 4 Wijchen parochiecentrum)

Voor meer informatie, om je op te geven of om in onze whatsapp-groep te komen mail naar: platform.j&j@detwaalfapostelen.nl



OPBRENGST EVENEMENT CASEY TROY
 Het is alweer een tijdje geleden dat we dit in samenwerking met het MaasWaal College en M25 hebben georganiseerd. Met dit evenement hebben we € 551,08 opgehaald! We zijn jullie daar dankbaar voor.



M25 LEERDE BLIND VERTROUWEN

Zoals jullie weten raakt onze nieuwe tienergroep M25 steeds meer bekend met de werken van barmhartigheid. Eén van de zeven werken van barmhartigheid is de zieken verzorgen. Dit keer deden de tieners dit door in de huid te kruipen van mensen die blind zijn om zo voor het Oogfonds geld in te zamelen zodat er onderzoek kan worden gedaan naar oogziekten.

Dankzij uw hulp hebben wij € 881,00 opgehaald. U heeft gul bijgedragen met de deurcollecte en daar zijn wij heel dankbaar voor. De kinderen zijn een ervaring rijker en ze hebben goed werk kunnen doen voor hun naasten. Ze hebben niet alleen geld ingezameld maar ook, al was het maar voor even, mogen ervaren wat de moeilijkheden zijn van blind zijn. Op facebook staan vele foto's en filmpjes over deze dag. Zie www.facebook.com/parochiedetwaalfapostelen.



WOORDZOEKER HART VOOR JE GEMEENSCHAP / APOSTELVIERING

O	V	R	I	W	I	L	L	I	G	E	R	S	U	V	V
O	N	Z	I	E	K	E	N	B	E	Z	O	E	K	E	R
I	D	G	D	K	I	N	D	E	R	D	I	E	N	S	T
T	S	N	E	I	D	N	E	D	N	E	I	R	V	C	V
S	C	I	A	L	E	P	I	C	S	I	D	A	G	H	I
N	H	V	A	H	O	E	D	E	D	I	E	N	A	A	R
E	O	E	L	O	F	V	A	C	O	L	I	E	T	T	T
I	O	L	R	S	O	A	I	L	C	L	U	B	T	T	U
D	N	N	O	P	H	N	R	G	R	O	E	P	J	E	E
O	M	E	O	I	K	G	M	E	E	D	O	E	N	N	E
T	A	M	K	C	R	E	E	R	O	T	C	E	L	U	L
U	A	A	G	E	E	L	R	B	E	L	H	A	M	E	L
A	K	S	N	I	K	I	R	E	G	E	L	O	V	I	G
S	M	S	A	P	O	S	T	E	L	S	S	I	M	O	N
G	R	O	Z	L	E	T	N	A	M	E	J	U	D	A	S
G	E	S	P	R	E	K	K	E	N	P	E	T	R	U	S

Acoliet-apostel-autodienst-
belhamel-club-dienaar-discipel-
evangelist-gelovig-gesprekken
-grens-groepje-hand-hoede-
hospice-ideaal-Judas-kerel-
kerkhof- kinderdienst-lector-
leerling-Levi-les-mantelzorg-
meedoen-ongelovige Thomas
-ooit-Petrus-regel-
samenleving-schatten-
schoonmaak-Simon-U.V.V.-
virtueel-vriendendienst-
vrijwilligers-zangkoor-
ziekenbezoeker.

© Leo Bijmans

LEZINGEN

Op dinsdag 26 september 2017 worden er in het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) twee lezingen gegeven over het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Wat houdt nieuwe evangelisatie in en waarom is het zo belangrijk? De lezingen worden gegeven door Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het CPS. Tevens is er ruimte voor uitwisseling over het boek.

De middaglezing (van 13.00 tot 16.00 uur inclusief lunch en afsluiting met de vespers) is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers/sters en pastoraal assistenten. De avondlezing (van 18.00 tot 21.00 uur inclusief een eenvoudige maaltijd) is bedoeld voor alle overige geïnteresseerden.

Om de bijeenkomst zo vruchtbaar en zinvol mogelijk te laten zijn, wordt aanbevolen het boek van tevoren te lezen. Bij het boek wordt tevens een leeswijzer geleverd. Daardoor is het mogelijk om het boek in drie bijeenkomsten in de parochie met een groep door te lezen en te bespreken.

Locatie is Klooster Brakkenstein,
Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

S.v.p. opgave vóór 21 september via
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Voor meer informatie en het bestellen van het boek:
www.parochiespiritualiteit.org

Bezinningsmiddag over kunst en spiritualiteit
Donderdag 5 oktober 2017 te Nijmegen



Hoe ga je om met de diepste vragen van het leven? Zowel kunst als spiritualiteit, elk op hun eigen manier, bieden inzicht en voeding voor de ziel. Op donderdag 5 oktober organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsbijeenkomst met twee kunstenaars over de raakvlakken tussen kunst en spiritualiteit en over hoe beide ons op het spoor kunnen zetten van God.

Aan het woord zijn Caroline Waltman, maker van Paradisewill.com, De Bijbel in 609 foto's en 830 verzen (Berne Media, 2016) en Carla Veltman, die onder meer een altaarstuk maakte voor de Visitatiekerk in Hooftgeveen.

Aanvang om 14.00 uur (om 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Voor meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org

VANUIT HET BESTUUR

MEDEDELING VOOR ALLE CONTACTRADEN

Graag nodigt het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen alle leden van de contactraden uit op donderdag 21 september a.s. om 20.00 uur voor een vruchtbare en informatieve Apostelbijeenkomst. Plaats overleg Emmanuelkerk, Homberg 25-37, 6601 XW te Wijchen.

DE KWETSBAARHEID VAN DE DEMOCRATIE

In onze tijd gaan steeds meer stemmen op, die wijzen op de groeiende kloof tussen de gevestigde politieke elite en de bevolking. Sommigen trekken hieruit de conclusie dat ons huidig democratisch bestel grote gebreken vertoont en nodig aan hervormingen toe is. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het houden van raadgevende of bindende referenda.

Tegenstanders van referenda wijzen erop dat kiezers slecht geïnformeerd zijn en eigenlijk niet goed weten waarover ze stemmen. Bijvoorbeeld worden genoemd: het Oekraïne-referendum en de Brexit. Voorts is er onmiskenbaar sprake van opkomend populisme. De verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, de opkomst van populistische partijen als de PVV in Nederland, het Front National in Frankrijk en de Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland zijn tekenen aan de wand. Wordt de democratie door deze ontwikkelingen bedreigd en hoe kwetsbaar is zij?

21 september 2017: 'Wat betekent democratie?', door prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit.

28 september 2017: 'Democratie en godsdienstvrijheid', door prof. dr. Sophie van Bijsterveld, hoogleraar empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit.

5 oktober 2017: 'De natiestaat en de Europese Unie', door prof. dr. Anna van der Vleuten, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit.

12 oktober 2017: 'Versterking van de democratie', door dr. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz)



Franciscus van Assisi
spreekt

Een man van zijn én onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken - in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang - hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

**FRANCISCUS SPREEKT!**

Op vrijdagavond 6 oktober om 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de H. Judocuskerk te Hernen voor een voorstelling van Geert Fierens. Het heet 'Franciscus spreekt!' en gaat over de persoon van Franciscus, wiens spiritualiteit ook in onze streken wortels heeft.

Het is een avondvullende voorstelling met vijf pakkende toespraken gecombineerd met licht, muziek en beelden. Dat het u inspireren mag om verder te gaan in zijn spoor:

- het evangelie gewoon doen, met onze handen
- aan tafel gaan, met iedereen
- handen van vrede uitsteken naar de hele wereld
- dienen, delen en luisteren ten opzichte van onze medemens
- Jezus als onze broeder in onze kring blijven verwachten

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: www.roeach.be/Franciscus

We zien u dan graag!
Het Catechetisch Beraad

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Schouder aan schouder" en is bedoeld voor de periode van 30 september t/m 5 november.

Schrijft u mee? Kopij kan tot en met donderdag 7 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

LITURGISCHE GEWADEN ...

Voorjaar 1921. Bruidjes met bloemen getooid, mannen met gleufhoeden en veel vrouwen met eigentijdse mutsen op. Ze staan in groten getale op het kerkplein van de Antonius Abt in Wijchen.



Dit alles ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubiläum van pastoor Lambert. De katholieken van Wijchen bieden hem een H. Hartbeeld aan. Het staat nog altijd op dezelfde plaats. Op de sokkel herinnert een tekst aan deze gebeurtenis. Op de niet al te duidelijke foto is te zien dat pastoor Lambert een prachtige koormantel draagt en de andere twee heren bijpassende kazuifels. Het mooie is, dat deze fraai bewerkte koormantel te bewonderen valt in het museum "De Kijkzolder".



Bijgaand een foto van het koorkapschild van de mantel.

Het zal u verbazen hoeveel zo'n mantel weegt. Ik herinner me een kleine gezette kapelaan met een dergelijke koormantel en een velum over de schouder onder een baldakijn en een monstrans dragend tijdens een processie...

Vast geen sinecure!

We laten u de komende tijd in het museum allerlei paramenten zien: een kelkdoek, altaardwaal,

(kinder)albe, dalmatiek, kazuifel, manipel, stola, superplie, tuniek, enz. , maar ook verscheidene kledjes waarop tekens of decoratieve ontwerpen zijn geborduurd. Vaak door zusters in een klooster of moeders thuis met veel toewijding aangebracht. De vele vaandels en banieren zijn stuk voor stuk de moeite waard om eens nader te bekijken.



Vanaf zondag 24 september is het museum weer elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur open. Momenteel dus met speciale aandacht voor gewaden. Kom gerust eens even op bezoek.

"De Kijkzolder" is een parochiemuseum. Ook uw inbreng en ideeën zijn daarom van belang en welkom.

G. Toonen



AANKONDIGING

Overasselt staat zondag 22 oktober 2017 in het teken van Gambia

IN DE OCHTEND

11.00 uur een dienst in de Antonius Abtkerk te Overasselt

Voorganger: pastor Aloys van Velthoven
Koor: het AFRIKA ENGAKOOR uit Nistelrode met Afrikaanse liederen
thema: 'Groeikracht'

IN DE MIDDAG

± 12.30 uur begint een programma in het Verenigingsgebouw te Overasselt
Over het programma van deze middag wordt u in de volgende Apostelbode nader geïnformeerd.

Organisatie: Stichting-OOG



AANKONDIGING VRIJWILLIGERSLUNCH OVERASSELT

De jaarlijkse vrijwilligerslunch zal dit jaar worden gehouden op zondag 29 oktober. Alle bij ons bekende vrijwilligers zullen hiervoor zo'n vier weken van tevoren een uitnodiging ontvangen. Omdat het gemengd koor Sint-Cecilia zelf al iets voor zijn zangers en zangeressen organiseert en daarvoor het door het bestuur vastgestelde budget krijgt, worden koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep zullen wel een uitnodiging krijgen. In de volgende Apostelbode volgt nadere berichtgeving.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

VIERINGEN DE LAGE HOF

De bewoners van De Lage Hof en hun families hebben gevraagd om met enige regelmaat eucharistie te vieren in het zorgcentrum. We zijn hiermee gestart op zaterdagmiddag 27 mei om 14.30 uur. De viering is allereerst bedoeld voor de bewoners van De Lage Hof, maar uiteraard zijn ook anderen van harte welkom.

Inmiddels hebben er al drie vieringen plaatsgevonden. Iedereen is erg enthousiast en tevreden en de bewoners komen graag.



De viering is opgebouwd rond een thema dat naar voren komt in liederen, een gedicht, gebeden, evangelielezing en overdenking. Vaste voorganger is pastor Aloys die tevens celebreert en de communie uitreikt. De liederen worden door de aanwezigen gezongen vanaf van tevoren uitgedeelde blaadjes. Er is dus echt sprake van een gezamenlijke viering. De ruimte van De Lage Hof is hiervoor buitengewoon geschikt: een mooie binnenpatio, goede stoelen en ruimte voor scootmobielen en rollators. Na afloop van de viering is er een samenzijn met koffie. De sfeer tijdens en na de viering is intiem en gezellig.

Wij hopen u eens te mogen ontvangen op onze viering in De Lage Hof, Kasteelsestraat 5 te Overasselt.

Pastor Aloys, Trudie Arts en Nelly Theunissen



VIERDAAGSE 2017

Het lijkt wel elk jaar drukker te worden in de kerk van Overasselt op de laatste Vierdaagsedag. De wandelaars die 30 en 40 kilometer lopen, komen langs onze kerk. Veel van hen gaan naar binnen. Even rust, even uit de drukte van de 45.000 wandelaars voordat ze de Overasseltse dijk oplopen. Sommigen steken een kaarsje op bij Maria, die speciaal voor deze gelegenheid van de kapel naar de kerk is verhuisd. Een zee van licht is het resultaat. En de wandelaars kunnen er weer even tegenaan voor de laatste loodjes.

Foto's: Bennie van Langen
Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



DOPEN
24 september 2017
Chris Toenders





OPENLUCHTVIERING BIJ DE OUDE TOREN

Op zondag 25 juni, een dag na het patroonsfeest van Johannes de Doper, vierde de geloofsgemeenschap van Balgoij de verjaardag van de heilige Johannes de Doper, zes maanden voor de geboortedag van Jezus, bij de oude toren te Balgoij. Op



deze unieke plek in Balgoij waar eeuwenlang mensen hebben gebeden, waren nu ook weer vele gelovigen samengekomen om de H. Mis bij te wonen.

De heemkundekring Pagus Balgoye heeft mogelijk gemaakt dat de openluchtviering hier plaats kan vinden door te zorgen voor tenten en stoelen, een mooie traditie die elk jaar terugkomt.

In Nederland werden vroeger op veel plaatsen Sint-Jansvuren ontstoken: hoe hoger het vuur, des te groter de oogst, en samen springen over het vuur bevorderde de vruchtbaarheid! Ook wij hebben hier een vuur ontstoken en de wens uitgesproken dat alles zal groeien en de oogst goed zal zijn. In de voetsporen van Johannes willen wij het goede doen, blijven bouwen aan verbondenheid, samen op weg naar een betere wereld, elkaar helpen en er zijn voor elkaar.



De viering was tevens een dankviering voor de kinderen die dit jaar de eerste communie hebben gedaan. Samen met pastor Aloys verzorgden deze kinderen de dienst. Het thema van de dienst was 'Bouwen om te verbinden'. Harmonie Kunst en Vriendschap, en de koren Mazing Joy en het dames- en herenkoor ondersteunden de viering met mooie liederen en muziek. Na deze sfeervolle en mooie viering zorgde Pagus Balgoye voor koffie en thee. In de oude toren was een expositie ingericht over de oprichting van het dorpshuis Het Ballegoyke. Foto's, bouwtekeningen en krantenknipsels brachten de bezoekers weer terug in de tijd rond 1980.



Wederom is er weer veel vrijwilligerswerk verzet om zo'n mooie viering mogelijk te maken. Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet.

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 4 juli heeft de contactraad vergaderd en zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Opknappen van de sacristie. Nadat de sacristie in het najaar geschilderd is, wordt er op 11 juli een nieuwe vloer ingelegd. Daarna zal alles schoongemaakt worden.
- Ondersteuning van de kerkhofwerkers. Voor sommige zware klussen, zoals de grote heg om het kerkhof knippen, is ondersteuning welkom. Dit jaar zal het in samenwerking met Albert nog wel lukken, maar voor de toekomst zijn er extra mensen nodig.
- Pastor Wil Smulders heeft op eerste pinksterdag kennis gemaakt met onze geloofsgemeenschap.
- Voor vrijwilligers organiseert de gemeente Wijchen op 26 september een avond in het Mozaïek vanaf 19.00 uur. Men kan zich opgeven via de contactraad.
- Evaluatie Openluchtviering. Het was een mooie en sfeervolle viering die goed is bezocht. Met dank aan "Pagus Balgoye" voor de verzorging. Voor volgend jaar zijn er wel enkele verbeterpunten. Dit wordt met de organisatie opgepakt.
- De jeugd- en jongerenavond voor jongeren van 12 t/m 18 jaar o.l.v. Marieke Drent is bezocht door Marianne. De opkomst was matig uit de gehele parochie. Het is moeilijk om contact te leggen met deze doelgroep. Nu proberen we in Balgoij de informatie via de basisschool te verspreiden.
- Bezinningsochtend pastoresteam. De pastors hebben het afgelopen jaar met elkaar geëvalueerd en vooruitgeblikt naar de toekomst.
- De volgende vergadering van de contactraad is 22 augustus.

Rose Stevens

Vieringschema

26 augustus / 27 augustus
• 21e zondag door het jaar

02 september / 03 september
• 22e zondag door het jaar

09 september / 10 september
• 23e zondag door het jaar
• Ziekenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ⊛ Eerste lezing: Jes. 22,19-23 ⊛ Tweede lezing: Rom. 11,33-36 ⊛ Evangelie: Mt. 16,13-20	lezingen ⊛ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ⊛ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ⊛ Evangelie: Mt. 16,21-27	lezingen ⊛ Eerste lezing: Ez. 33,7-9 ⊛ Tweede lezing: Rom. 13,8-10 ⊛ Evangelie: Mt. 18,15-20
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders
	H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Wil Smulders	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes <i>Na afloop ☞</i>
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Wil Smulders
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Wil Smulders	zondag 09.30 <i>Gezins</i> viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Wil Smulders	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Marieke Drent	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Martin Claes
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Marieke Drent	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Wil Smulders/ Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders

Vieringschema

16 september / 17 september

- 24e zondag door het jaar
- Vredesweek

23 september / 24 september

- 25e zondag door het jaar
- Vredeszondag

30 september / 01 oktober

- 26e zondag door het jaar
- Wereldmissie kinderen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Sir. 27,30 - 28,7 ✧ Tweede lezing: Rom. 14,7-9 ✧ Evangelie: Mt. 18,21-35 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 55,6-9 ✧ Tweede lezing: Fil. 1,20c-24.27a ✧ Evangelie: Mt. 20,1-16a 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ez. 18,25-28 ✧ Tweede lezing: Fil. 2,1-11 ✧ Evangelie: Mt. 21,28-32
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 10.00 Apostelviering Apostelkoor Gehele Pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Wijbeko Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Wil Smulders</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.30 Gildeviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Wil Smulders.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 08 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	---

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 september	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
vrijdag 06 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 september	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
----------------------	-----------	---

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 25 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 22 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 11 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 25 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 september	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 29 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 26 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 september	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
vrijdag 06 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 september	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
dinsdag 03 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 27 augustus	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 24 september	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

De Schakel | Wijchen

zondag 24 september	11.00 uur	Oecumenische viering. Cees Janssen & Ds. Marco Luijk.
---------------------	-----------	---



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF **WIJCHEN**

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 4 juli hebben we gesproken met Adelheid den Hollander van de parochiële commissie communicatie. Van haar hoorden we de stand van zaken van bijvoorbeeld website en parochiegids. Ze maakte duidelijk dat als de contactraad in het kader van zijn vitaliseringsproject eigen wensen op het gebied van communicatie zou krijgen, de commissie daar open voor zou staan.
- Onze kerk zal op zaterdag 9 september 's middags open zijn ter gelegenheid van Open Monumentendag. Organist Derk Jansen heeft aangeboden het orgel op twee tijdstippen te bespelen. Op zondagmiddag kan de kerk vanwege dopen niet meedoen aan de Open Monumentendag.

Contactraad

VITALISEREN IN STAPPEN



Hoe staat het met de pogingen van de contactraad om onze geloofsgemeenschap vitaler te maken? Zoals bekend wil de contactraad in

dit kalenderjaar op drie terreinen proberen iets aan onze vitaliteit te doen. Tijd voor een tussenbalans.

NAASTENLIEFDE

We zijn begonnen met een inventarisatie wat er in onze geloofsgemeenschap al gebeurt onder de algemene noemer van diaconie. Dan kom je tot een indrukwekkende lijst, maar als je kijkt naar het aantal vrijwilligers dat zich daar intensief mee bezighoudt dan valt op dat het er niet zoveel zijn.

Nu proberen we te achterhalen waar de Wijchense burgers (of parochianen) behoefte aan hebben. Daartoe houden we enkele discussieavonden met deelnemers uit verschillende maatschappelijke sectoren. De eerste avond was heel inspirerend. Na de tweede bijeenkomst zullen de suggesties op een rijtje worden gezet.

JONGEREN

Er is overleg geweest met Marieke Drent om dubbel werk te voorkomen. De contactraad heeft duidelijk gemaakt veel vertrouwen te hebben in Mariekes speerpuntbeleid (eerste communie, kinderkaravaan, M25 etc.) en daar zeker ondersteuning aan te willen geven.

We zijn bezig te inventariseren wat de basisscholen en middelbare scholen doen aan levensbeschouwelijke vorming en hoe contacten

tussen parochie en scholen zouden kunnen verlopen. Als dat overzicht nuttig blijkt te zijn zal het regelmatig geüpdatet moeten worden.

OMGAAN MET DE VERANDERENDE OMGEVING

Het is duidelijk dat in deze tijd steeds meer mensen minder hebben met kerken. Om onze parochianen meer te betrekken bij de activiteiten van onze geloofsgemeenschap hebben we een jaarplan gemaakt van wat we (kunnen) aanbieden. In dit verband hebben we een proef gedaan met koffiedrinken voorafgaand aan de mis op de eerste zondag van de maand en zijn we komende Open Monumentendag weer open. Daarnaast proberen we te achterhalen hoe de demografische samenstelling van onze geloofsgemeenschap aan het veranderen is. In het centrum van Wijchen moeten we rekening houden met een concentratie van ouderen, maar in de wijken om het centrum zien we vooral gezinnen met (jonge) kinderen. Wat die laatste wijken betreft verschilt onze geloofsgemeenschap waarschijnlijk niet veel van die van Emmanuel en Paschalis.

Komend halfjaar moet duidelijk worden of onze mogelijkheden op deze terreinen kansrijk zijn of niet. Een volgend onderwerp hebben we al in beeld.

Contactraad



GEHUWD

9 juni

Leon Janssen en Lucy de Bruin

GEDOOPT

18 juni

Melody van Alphen
Ceanne Spaans

9 juli

Sanne Engelen
Moreno Swinkels





*In september gaan we de Franciscusmaand tegemoet;
Franciscus deed een beroep op de wereldse overvloed.*

*Hij leverde zijn rijkdom in,
een Godsgeschenk, een nieuw begin.*

Verwacht de kerk opnieuw een leider op barrevoet.

Toon van Duifhuizen

FRANCISCUS VAN ASSISI, GESCHENK VAN GOD

Toen verscheen er een mens op de wereld, zo maar in een Italiaans dorpje. Franciscus, zoon in een rijke, wereldse familie. Hij wilde groot worden, zocht naar roem, vocht met een edelman tegen Apulië en werd gevangengenomen. Maar geleidelijk aan beviel hem niets meer, er gebeurde iets in zijn ziel. Op een dag werd hij geraakt door een andere Geest. Ik ga een bruid nemen, riep hij uit, edeler en schoner dan jullie ooit gezien hebben, een bruid, die de anderen in schoonheid overtreft en in wijsheid boven allen staat.' Met zijn smetteloze bruid bedoelde hij het direct op God gerichte leven, dat hij ook werkelijk op zich genomen heeft en zijn verborgen schat is het rijk der hemelen. Hij werd aangeraakt door de lijdende Christus aan het kruis.

Een sjieke rijkeluiszoon werd een absolute grootheid in een leven uit armoede, eenvoud, bewondering, die zich totaal wilde vereenzelvigen met Jezus. Van het kruis in het kerkje van San Damiano klonk de stem van Jezus tot hem: Franciscus, herstel mijn huis. En zo was er opnieuw een mens geschonken aan mensen om hen te inspireren tot een nieuw liefdevol en beter leven.

GESCHENK VAN GOD.

Op een dag zingt hij zijn vreugde, zijn bewondering en zijn dankbaarheid uit in het Zonnelied: "Laudato si mi Signore.." Geprezen zijt gij o, God om Uw schepping. Vanaf die tijd al bijna 800 jaar, hij overleed in 1226, heeft de spiritualiteit van Franciscus mensen geleid en aangesproken, heeft zij velen tot betere mensen gemaakt.

Jos van Minderhout †

FRANCISCUSVIERING

Op vrijdag 6 oktober a.s. besteden we in parochie De Twaalf Apostelen extra aandacht aan Sint-Franciscus. Geert Fierens verzorgt in onze parochiekerk een voorstelling over Franciscus. (redactie: Zie hiervoor pagina 10). U kunt het alvast noteren in uw agenda.

Toon van Duifhuizen

OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 3 oktober zien we elkaar weer voor onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Maar let op, er is een verandering! Café De Toekomst is vanaf 1 oktober gesloten, daarom wijken we voor onze bijeenkomst uit naar De Mijlpaal. En omdat de afstand van onze kerk naar De Mijlpaal te groot is, houden we de korte viering zoals we gewend zijn, ook daar! Daarna gewoon weer een uurtje uitwisselen en bijpraten. Van harte welkom, ook aan nieuwe gezichten!

MISINTENTIES

2 september: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Jan van Heumen, Gerda van Heumen-Lukassen.

10 september: Wim en Gon Hebing, uit dankbaarheid, Frans en Doortje van Heumen-Derks, Jos van Minderhout en overleden vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

16 september: overleden familie van der Aa-Broekman.

30 september: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie, Annie van der Aa-van Casteren, overleden familie Perquin-Steeg, Gerda van Heumen-Lukassen, Gradus van Heumen.

Gelieve de misintenties voor de maand oktober voor 3 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

125 JAAR!

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de H. Judocuskerk in Hernen-Leur zijn wij op zoek naar foto's die in en om onze kerk gemaakt zijn. Dit kunnen foto's zijn met betrekking tot een huwelijk, doopsel, communie, vormsel en andere gebeurtenissen. Mogen wij deze foto's van je lenen of scannen?

Samen met een verhaaltje erbij wie, wat en wanneer. Vanaf 29 maart 2018 zullen deze foto's te bewonderen zijn in onze kerk! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geert Peters 06-33733405 of geertpeters@live.nl

Namens de werkgroep

BEDANKT !

De netto-opbrengst van de Ouwervetse Herrese krintemik die verkocht is op de Hernense Stratenmarkt is € 2.265,40. Iedereen die meegewerkt heeft, vooral de kopers van de krintemik en mensen die gedoneerd hebben: hartelijk dank.



VIERDAAGSE

Zoals ieder jaar heeft de Nijmeegse Vierdaagse de Woezik aangedaan.

Voorafgaande aan de dag van Wijchen hebben wij ook een speciale Vierdaagseviering gehouden op 16 juli, met Wil Smulders als voorgaande priester en Marieke Drent, de jongerenpastor



van de parochie als voorganger die, zo liet ze weten, als klein meisje uit Groningen al in de ban raakte van de Vierdaagse. Ze had dan ook een inspirerende preek die, op het einde van de viering, werd aangevuld door een bevlogen bijdrage van Hennie Hendriks, die de Vierdaagse dertig keer heeft uitgelopen.

Op de dag van Wijchen zelf hebben de vrijwilligers, Marijke de Groot en de kosters een partytent opgezet op de oprijlaan van de pastorie. Er werd immers veel zon verwacht en temperaturen die op konden lopen tot 35 graden, zodat enige bescherming tegen de hitte wel nodig was. Want er werd gezorgd voor koffie, watersponzen en een welluidende klok als er een pastor - pastor Aloys van Velthoven en Annemarie Gooiker liepen mee - of een vrijwilliger langskwam. Maar niet alleen zij mochten even uitrusten onder het hemels baldakijn van de Paschalis, ook andere lopers, vermoeid, dorstig of allebei, hielden halt, gingen zitten en mochten zich dan verheugen op een kopje koffie, door de vrijwilligers of door pastor Smulders voor hen ingeschonken. Een klein werkje van barmhartigheid, want ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven, nietwaar?

Wil Smulders

EVALUATIE KINDER/JEUGDKOOR WOEZIK

Op 27 juni hadden wij onze laatste repetitie van ons kinder/jeugdkoor voor de grote vakantie. Ik realiseerde me dat we best veel gezongen hebben het afgelopen zangjaar. Iedere vier weken in de Paschaliskerk de gezinsviering. En de bijzondere feestelijke vieringen, denk

aan Kerstmis, Palmpasen, Pasen en eerste-communievieringen. Maar ook zijn we "meegetrokken" met de kinderkaravaan. Daarbij verzorgden wij de zang in de kerken van o.a. Hernen, Alverna, Woezik en Overasselt. En straks in juli nog in Bergharen op de Kapelberg.

Daarbij hebben we nog een doopviering in het kerkje van Leur en de eerste-communieviering in de kerk van Maasbommel met onze zang opgeleusterd.

Pffft, ik bedacht me ineens, wordt het niet teveel voor ons kinder/jeugdkoor?

Maar eens evalueren en de kinderen aan 't woord laten. Op mijn vraag "vinden jullie het nog steeds leuk om te zingen?" wordt er volmondig jaaaaa geroepen!!!

En willen jullie nog meedoen met de kinderkaravaan in de verschillende kerken?

Ja, dat is juist zo leuk!

Zo komen we ook nog eens in andere kerken!

Dat is echt een viering die we snappen en begrijpen! Pastor Marieke vertelt zo leuk en legt alles heel goed uit!

Nu hebben we sinds kort ook een nieuwe pastor bij ons in de kerk, pastor Wil.

Hoe vonden jullie het gaan met de laatste gezinsviering?

Nou, die doet het hartstikke leuk! Is een pastor met veel humor! Zo wil ik wel naar voren komen, wanneer hij een praatje met ons maakt!

De viering duurde ook niet zo lang, zelfs het "kort woord"!

Op mijn vraag, weten jullie dan hoe het komt dat we zo weinig andere kinderen in de viering zien, was het antwoord: Nou ik denk dat ze niet weten hoe dat het nu gaat met de kinderkaravaan en gezinsviering.

Maar ook daar wisten ze een oplossing voor...

Laat ze maar eens een keer komen kijken en meedoen, dan weten ze hoe het is en hoe leuk deze vieringen zijn! Pastor Marieke legt het heel goed uit en pastor Wil vertelt met veel humor!

Nou, dat is wat ons kinder/jeugdkoor er van vindt!! Ik ben weer gerustgesteld, dat we ons kinderkoor niet teveel belasten. Ik heb de kinderen bedankt voor alle keren dat ze hebben gezongen en voor hun trouw repetitiebezoek.

Daarna hebben we nog gezellig een ijsje gegeten en onze laatste repetitie van het afgelopen "zangjaar" zat erop.

Ik zie vol vertrouwen het nieuwe seizoen na de vakantie tegemoet, samen met de kids, Gabriel en Maarten.

Rest mij nog om u allen een hele fijne, zonnige vakantie toe te wensen.

En ik zie u graag terug na de vakantie in een van onze kerken met zang van ons kinder/jeugdchoor.

Met vriendelijke groet, Els Bergman (dirigente)

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG D.D. 13 JULI 2017

Truus leest een passende openingstekst voor: 'Vroeger'. Over vakantie en familie, helpen en geholpen worden; terug naar liefde, vertrouwen en hartelijkheid.

De vieringen tijdens de vakantieperiode zijn besproken. Voorgangers en muzikale invulling zijn bekend.

Het vieringschema voor het tweede halfjaar is bekeken en hier en daar zijn aanpassingen gewenst. Met name over de kerstvieringen zijn nog vragen. Ook de datum van de Allerzielenviering is nog onduidelijk. Onze voorkeur gaat uit naar 30 oktober, maar overleg is nodig.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

KERKHOF

Op ons kerkhof is de laatste maanden hard gewerkt door onze mensen van de kerkhofwerkgroep. Die ervoor zorgen dat naast het gewone werk: verspreid over het kerkhof zijn er ondergrondse kabels gelegd die er voor zorgen dat er o.a. met Allerzielen geen losliggende kabels meer liggen, maar dat de verlichting op verschillende aansluitingen aangesloten kan worden. Dit is door veel graafwerk met de hand en met behulp van een kleine graafmachine verricht en daarbij zijn de paden goed gebleven, zodat de bezoekers van ons kerkhof er geen last van ondervonden. Hulde aan de maandagmorgengroep.

Onze kerkhofwerkgroep is wel op zoek naar mensen die ons willen komen versterken. Vindt u het leuk om met een groep vrijwilligers werk te doen op maandagmorgen, met gezelligheid en toch werken?

Ik zou zeggen kom eens kijken. Wij zijn er van 8.00 tot 11.30 uur, uitlopend tot 12.00 uur. Om 10.00 uur wordt er gezellig koffiedronken en met elkaar gekletst over van alles en niks.

We moeten constateren dat onze mensen ouder worden, er zijn er verschillenden die de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben, dus versterking is

Ons enthousiaste kinderchoor is, ook vanwege de inzet tijdens kinderkaravaanvieringen, druk bezet. De eerste gezinsviering is daarom pas gepland in november.

Er zijn vragen gesteld over de inzet van koren in alle parochies van De Twaalf Apostelen. Is een betere verdeling mogelijk? Binnen het korenoverleg zal hierover gesproken worden.

Els en Marijke zijn druk bezig met de organisatie van het contactraaduitje.

Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de vrijwilligersavond van de gemeente Wijchen in het Mozaïek.

Onze voorzitter Henk sluit de bijeenkomst en we blijven even gezellig napraten met een hapje en een drankje als voorschot op een hopelijk mooie vakantie voor allen en als dank voor een goed jaar.

van groot belang om een heel mooi verzorgd kerkhof op ons Alverna te houden, de trots van onze groep.

Vele mensen zullen gemerkt hebben dat de klok op het kerkhof niet meer luidt. Helaas heeft de motor het begeven en wachten we op vervanging. Hier wordt aan gewerkt maar we moeten geduld hebben. Er hangt een heel groot kostenplaatje aan, dat eerst moet worden goedgekeurd. Dus medeparochianen, hopelijk komt het goed. Het is een klok uit onze oude kerk en dus van waarde voor de Alvernees.

Anny Rosmalen



Kerkhof Alverna 2013



BATENBURGSE DAG 2017 (40^E KEER)



Het comité is maanden bezig geweest om de Batenburgse Dag weer tot een succes te maken. Het moest dit jaar bijzonder worden, want de Batenburgse Dag werd voor de 40^e keer gehouden. De Batenburgse Dag is ontstaan na de inzameling voor de nieuwe auto van de toenmalige pastoor Martien Brouwers. Zijn auto was aan vervanging toe en een aantal parochianen organiseerde een markt, waarvan de opbrengst voor de nieuwe auto was. Na afloop was er voldoende geld om een nieuwe auto te kunnen kopen. Hierbij liet een kleine gemeenschap zien, hoe groot het kan zijn.

De commissie kon veel regelen maar het weer niet. En dat was vooral 's middags te zien. Een paar stevige regenbuien hebben hun vette druppels over Batenburg uitgestort. Tijdens de

regenbuien hebben velen de kerk bezocht om tijdelijk een onderdak te vinden.

Dit betekent niet dat de commissie ontevreden is. Bezoekers hebben zich in groten getale bij de kassa's gemeld. Men slenterde, dronk, at, zong, kocht, lachte en genoot als vanouds. De twee dweilorkesten uit Dreumel en Maasbommel, een tweetal koren, de muziekbandjes, de muzikanten, het grote zwijn met een rits kleintjes lieten van zich horen. Veel belangstelling was er ook voor de oude brommers en tractoren, voor de kinderboerderij, de oude ambachten op de binnenplaats van de ruïne. De aquabubbels in de slotgracht en de draaimolen hadden over (kinder)belangstelling niet te klagen.

De commissie ziet op een geslaagde Batenburgse Dag terug.



UITJE MISDIENAARS

Op 24 juni hebben de misdienaars van Hernen/ Leur en Bergharen hun jaarlijkse uitje gehad als bedankje voor al hun hulp in het afgelopen jaar.

We zijn gaan bowlen in Beuningen en daarna hebben we lekker gegeten in de tuin bij pastor Annemarie. Het was weer erg gezellig!! Nogmaals dank aan Anne, Daan, Arianne, Linda, Lucas en Matthijs!!

Als je graag misdienaar wilt zijn in de kerk?

Mail dan met pastor Annemarie:

annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl

GEDOOPT

8 juli
Joep van den Bogaart





VANUIT DE CONTACTRAAD

- In mei hebben we met een kleine enthousiaste groep elke donderdag de rozenkrans gebeden. We gaan hier volgend jaar mee door.
- Voor de zomerperiode hebben twee vrijwillige medewerkers laten weten dat zij noodzakelijkerwijs moeten stoppen met hun werkzaamheden. Bij beide personen gebeurt dat na een lange



staat van dienst. Wil Broekhuijsen is zelfs vrijwilligster van het eerste uur. Bij ons veertigjarig jubileum vorig jaar april werd zij in het zonnetje gezet, omdat ze een van

de vier personen was die vanaf het begin voor onze kerk actief was. Wil heeft zich altijd met muziek en zang beziggehouden. Zij was jarenlang de drijvende kracht achter het kinderkoor. Daarnaast was zij altijd betrokken bij het Emmanuelkoor en zorgde zij



voor de begeleiding bij de vieringen met samenzang.

Frans van Tuil is niet van ons eerste uur, maar dat scheelt niet veel. Frans heeft vele jaren in de

kerkraad (voorloper van de contactraad) gezeten en was tot deze zomer een van de drijvende krachten achter de bezorging van de Apostelbode en zijn voorlopers. Frans bracht jarenlang de bundels die Annie Krispijn maakte naar de lopers en was zelf ook een van de lopers.

Zowel Wil als Frans blijven nog wel beperkt actief, maar het grote werk moeten zij aan zich voorbij laten gaan. Bij beiden mag **DANK JE WEL** volledig terecht in vette hoofdletters worden afgedrukt.

- Regeren is vooruitzien; daarom alvast de volgende data:

8 oktober is de Ouderenzondag
Allerzielen vieren we op zondag 29 oktober

- De contactraad vergadert dit kalenderjaar op 12 september, 31 oktober en 12 december. De vergaderingen beginnen altijd om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaat onze herberg open en rond 11.30 uur sluiten we. U

bent van harte welkom en hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De eerstvolgende data zijn 6 en 20 september en 4 en 18 oktober.

Tini Poos



NIFTRIK CULTUREEL

Op 25 juni werd tijdens Niftrik Cultureel het 1000-jarig bestaan van Niftrik gevierd. De dag begon met een eucharistieviering. Daarna vond op het Gildeplein het vrouwenschieten plaats. Ondanks een aantal rake schoten duurde het te lang voordat de vogel eraf geschoten werd. Het schieten werd gestaakt en zal tijdens de gildefeesten in oktober hervat worden. Dan wordt duidelijk wie zich Jonkvrouwe van Niftrik mag noemen.

De festiviteiten gingen bij de kerk verder met een goedverzorgde brunch, met soep, verschillende soorten



brood en beleg, fruit en een ter plekke gebakken eitje. Een goochelaar liet ondertussen kaarten-trucjes zien. Later vermaakte hij de kinderen met een leuke goochelshow. Oude tractoren en bewegende miniatures van oude landbouwwerktuigen trokken veel bekijks. Voor velen herinneringen aan vroeger. Natuurlijk waren er ook optredens van Niftrikse bodem, o.a. van de Maosmeisjes, de drumband en de vendeliers.

De valkenier vermaakte 's middags jong en oud. Vooral diegenen die mochten assisteren.

Om het geheel een historisch tintje te geven wa-

ren de leden van de Leefbaarheidsgroep en andere vrijwilligers in historische kleding gestoken, zo ook een aantal dorpsgenoten. Zelfs het gildebestuur had de oude uniformen uit de kast gehaald. Niftrik kan terugzien op een geslaagd Niftrik Cultureel 2017, waarbij iedereen welkom was en waar voor jong en oud iets te beleven viel.

DE PATROONHEILIGE VAN NIFTRIK

Op zondag 1 oktober a.s. herdenken wij in onze geloofsgemeenschap de heilige Damianus. Om half twaalf is de plechtige eucharistieviering. In deze viering gaat pastor Jacques Leo voor. Het parochieel zangkoor en het showorkest "Riverland" uit Druten luisteren de viering op. Bij deze viering zullen het St.-Damianusgilde Niftrik en de drumband aanwezig zijn, alsmede enkele zusterverenigingen uit de omgeving. Na de viering wordt de vendelgroet gebracht aan God en het vaderland. De drumband verzorgt de muziek. Tevens wordt de jaarlijkse kermis gehouden en organiseert het gilde het jaarlijks dagkoning-schieten.

Het is de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen. Wij wensen alle mensen van Niftrik mooie dagen toe.

Pastor Hennie Witsiers en de contactraad

GOUDEN HUWELIJSJUBILEUM

Op zaterdag 17 juli 2017 vierden Chris en Riet Straten dat zij op 16 juni 1967 in het huwelijk



traden. Dit vierden zij met hun dochter Jolanda, familie, burens en vrienden. Ze werden in een open koets naar de kerk gereden waar deze heugelijke dag

begon met een eucharistieviering in de H. Damianuskerk. Het parochieel zangkoor verzorgde de gezangen. Na afloop stond de drumband van het St.-Damianusgilde gereed om hen muzikaal te huldigen en reed dezelfde koets hen naar de feestzaal.

Chris en Riet zijn beiden vrijwilliger van onze kerk. Riet is een trouw lid van het parochieel zangkoor en Chris verleent hand- en spandiensten, zoals bij de kerkhofgroep. Wij zijn hen beiden dankbaar voor hun grote inzet en hopen dat zij nog vele jaren in een goede gezondheid in ons midden mogen zijn.

Pastor Hennie Witsiers en de contactraad



WIJ GEDENKEN

Op 22 mei 2017 is in het verzorgingshuis de Weegbree **Doortje van Heumen-Derks** overleden. Zij is gehuwd geweest met Frans van Heumen. Het gezin heeft altijd en gelukkig geleefd in Leur. Doortje was altijd thuis, zij was belangstellend, een vrolijke noot in huis en altijd duidelijk aanwezig. Zij was gastvrij en hield van feestjes, gezelligheid en was graag het middelpunt. Zij was trots op haar kinderen en kleinkinderen. Haar laatste jaren heeft zij in de Weegbree doorgebracht. Op 27 mei is zij na een eucharistieviering in de H. Judocuskerk te Hernen bij haar man op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Op 12 juni is totaal onverwacht op 75-jarige leeftijd **Harry Aalbers** overleden, in de tuin in de armen van zijn vrouw Truus. Harry was een aimabele, humoristische, energieke en behulpzame man. Hij hield van kaarten, biljarten en reizen. In zijn werkzame leven was hij elektricien, had jarenlang zijn eigen bedrijf en nog altijd kon men in het dorp profiteren van zijn handigheid. Hij hielp bij het repaircafé en in de kerk als het om reparaties ging. Harry genoot van de reizen naar Mexico waar zijn dochter woonde met haar gezin, ging oppassen bij de kinderen van zijn zoon, de Amsterdammertjes, en maakte nog mooie meubeltjes voor zijn pas verhuisde dochter in Wijchen. Truus zal haar maatje

voor het leven missen en wij hem als graag geziene Bergharenaar. We hebben afscheid genomen van Harry op de Kapelberg op 17 juni en hem daarna te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 16 juni is in verpleeghuis de Weegbree **Piet Leegstraten** overleden in de leeftijd van bijna 80 jaar. Piet was ruim 53 jaar getrouwd met Riet en samen hadden ze twee zoons. Piet was in hart en nieren vrachtwagenchauffeur en heeft 40 jaar gewerkt voor 'Van der Venne & Van der Sluis'. Hij was een echte handelaar en om het huis lag een voorraad aan van alles. Piet was een zorgzame man en bezorgde vader, een trotse opa van zijn kleinkinderen. Nadat hij met de VUT ging bleef hij werken, toen voor De Koning in Bergharen. De woensdagochtend hield hij vrij voor de klussengroep van de Kapelberg. Hij hield van sleutelen aan auto's en fietste graag 'rondje Bergharen'. Vanwege Alzheimer heeft Piet nog ruim anderhalf jaar in de Weegbree gewoond. We hebben op 22 juni op zijn geliefde Kapelberg afscheid genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium.

Brigitte Peters Sengers overleed geheel onverwacht op 17 juni op haar nieuwe woon- en werkplek in Steeton, Engeland. Ze werd 56 jaar oud. Brigitte

woonde al geruime tijd in Engeland, en daarvoor ook in Australië. Brigitte zette zich graag in voor de ontwikkeling van jongeren in onderwijs en was nog vol plannen. Haar wortels en familie waren in Wijchen. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abt kerk op 1 juli, waarna crematie.

Jos(je) van Haren-Dinnissen, geboren in een "warm" nest te Balgoij op 10 maart 1932, vormde zelf een liefdevol "nest" met Jan en Renata in Nijmegen. Haar verdriet was groot toen Jan in 1997 overleed. Daarna kwam opnieuw een Jan op haar pad. Zij beleefden in Wijchen vele fijne jaren. In maart moest zij na een zeer verdrietig verlopend ziekteproces ook van hem afscheid nemen. Zij miste haar Jantjes enorm. Het loslaten vroeg van haar het uiterste. Alert en zeer helder nam zij afscheid op 19 juni in haar geliefde huis aan het Meer. Op 24 juni heeft de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen plaatsgevonden.



Op 19 juni 2017 is in zijn eigen vertrouwde omgeving op de Winkelsteeg **Piet Sanders** op 87-jarige leeftijd overleden. Piet is in Overasselt geboren en opgegroeid. Hij leerde zijn vrouw Doortje op de kermis in Hatert kennen en na zijn huwelijk met haar zijn ze in Hatert gaan wonen. In 1960 begon hij een depot in zaden, pootaardappelen en bestrijdingsmiddelen. In 1963 werd het Tuincentrum Sanders. Zij kregen drie dochters en hij was erg trots op zijn zes kleinkinderen. In zijn geboortedorp Overasselt was de uitvaart en hij is in Hatert begraven bij zijn vrouw die 25 jaar geleden al is overleden.

Het leven van **Nellie Lepoutre** werd door 85 woorden vertolkt. Uit deze woorden worden er een aantal genoemd. Zorgzaam, sterk, hoofd van de familie, eigenwijs, geliefd, nuchter, Niftrik, voorbeeld, vastberaden, realistisch, oudste zus, ondeugend, mensen verbinden, tevreden, niet klagen, belangstellend, chique dame, hard werken, iedereen hoort erbij. Op 25 juni is zij vrij plotseling na van iedereen afscheid te hebben genomen rustig ingeslapen. Na een troostvolle eucharistieviering in de kerk van St.-Damianus te Niftrik, hebben we haar lichaam op 30 juni te ruste gelegd in het graf van haar ouders.

Op de plek waar ooit zijn wieg gestaan had, is **Bert van Duifhuizen** op 28 juni op 86-jarige leeftijd overleden, in zijn geliefde dorp Hernen. Bijna 60 jaar getrouwd met Lies leefde Bert een leven in eenvoud voor zijn gezin en de gemeenschap. Als

metselaar verdiende hij de kost en bouwde ook mee aan de woningen van zijn vijf kinderen. Bert was ruim 30 jaar collectant in de kerk en ook vrijwilliger bij de Mijlpaal. Samen met Lies genoot hij van de uitstapjes die ze maakten en in de moestuin groeide groente voor heel de familie. Bert werd in december 2016 ziek. De afgelopen periode was een intense periode van nog samen het geluk vinden in kleine dingen en afscheid nemen. Van de bloemen uit eigen tuin is zijn grafstuk gemaakt: dat is toch het allermooist. We hebben in de kerk van Hernen op 3 juli afscheid genomen van Bert en hem te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 1 juli is **Mien de Groot-Peters** op 88-jarige leeftijd overleden. Ze is maar een week ziek geweest. Mien was een sterke vrouw, altijd in de weer in huis en op het land. Veel werk is uit haar handen gekomen: het huishoudelijke werk, de zorg om haar gezin, het naaiwerk en de tuin met de vele groenten en bloemen. Mien werd in Al-

verna geboren op 't Pannenhuis. Ze trouwde met Thé en ging na enkele jaren Alverna wonen aan de Zesweg in de Woezik. Ze had vier zoons en de kleinkinderen vonden een thuis bij hun oma. Ze hield ervan uitstapjes te maken, de zussendag en het onderzoeken van de eigen stamboom. Tot het laatst toe was ze actief en helder van geest. We hebben afscheid genomen van Mien in de kerk van Alverna op 8 juli waarna we haar te ruste hebben gelegd op het kerkhof.

Corrie Vendelo mocht 79 jaar oud worden. Dertig jaar geleden stierf haar man. Ze bleef achter met drie kinderen. Gelukkig vond ze nieuw levensgeluk bij Jan Rossen, een weduwman. Ze hadden het goed samen, al waren de laatste weken en maanden, de laatste dagen moeilijk en zwaar. Ze was ten diepste optimistisch, een familiemens, die haar Jan, haar kinderen en kleinkinderen, haar vrienden graag om zich heen had, die van gezelligheid hield, die grapjes maakte, tot op het laatste moment. Op 6 juli hebben we in de Emmanuelkerk afscheid van haar genomen. Het koor waar ze lid van was heeft gezongen. We hebben haar toevertrouwd aan God, de Gever van alle leven, die haar in leven houdt, over de grenzen van de dood, over het lijden heen.

Terwijl in de Woezik de wandelaars van de Vierdaagse voorbijtrokken, bereikte ons het bericht dat op dinsdag 18 juli totaal onverwacht **Els Festen-Reijers** is overleden, 71 jaar oud. Een vrijwilligster van de parochie, lid van de poetsgroep

van de Paschaliskerk en meer dan veertig jaar lid van het koor Soli Deo Gloria. Ze was lief en trouw, zorgzaam en warm, attent en dankbaar en zoveel meer. Maar vooral gelukkig met Theo, een moeder en oma, een luisterend oor en liefdevolle handen. Een volle Paschaliskerk heeft op 22 juli afscheid van haar genomen.

Annie Derks-Peters is geboren op 7 juli 1934 en op 12 juli 2017 in La Verna overleden. Annie was een liefdevol en zorgzaam mens. Creatief en handvaardig als ze was kreeg ze met haar handen veel voor elkaar. Met haar dienstbaar karakter was zij velen tot dienst. Niet alleen mooie momenten maar ook zorgen zijn haar niet bespaard gebleven. De laatste paar jaar verbleef ze samen met haar man Gerard in verzorgingshuis La Verna waar ze veel goede zorg heeft ontvangen. Geleidelijk aan hebben we afscheid van haar moeten nemen. In de nacht van 12 juli is ze in haar slaap overleden. Met velen namen we afscheid van Annie op 17 juli met een eucharistieviering in de kapel van La Verna waarna de crematie volgde.

Op 20 juli overleed **Door Peters Sengers-Janssen** op 87-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum de Meander te Wijchen. Zij was de weduwe van Jan, moeder van drie kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Zij was een bijzonder mens. Alle seizoenen van het leven heeft zij geleefd en intens beleefd. Een rijk leven opgebouwd. Zij heeft haar krachten gegeven aan haar gezin en de schoenenwinkel. Tijdens de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen op 26 juli hebben wij haar leven herdacht en gevierd. Daarna vond de crematie te Beuningen plaats.

Eigenlijk nog geheel onverwacht overleed op 22 juli **Henk van Haren**, liefhebbende echtgenoot, vader en opa, in het bijzijn van zijn gezin. Het leven van Henk werd getekend door de ziekte van Parkinson, waardoor hij getroffen werd nog vóór zijn vijftigste levensjaar. Toch bleef hij de optimist, de levensgenieter en gezelligheidsmens die hij vóór zijn ziekte was. Altijd goedgehumeurd, altijd in voor een geintje. Altijd die glimlach. Maar uiteindelijk had hij nog wel de wil om verder te leven maar niet de kracht. Zodat wij hem op zaterdag 29 juli vanuit de kerk van Johannes de Doper in Balgoij uitgeleide hebben gedaan en in de handen hebben gelegd van de levende God.

Frans Berben overleed op 22 juli in de Hagert op 92-jarige leeftijd. Samen met Truus werkte hij hard aan de ontwikkeling van het fruitbedrijf en woonde lange tijd op de boerderij in Balgoij. Hij

kon genieten van mooie jaren toen hij met Truus naar Wijchen verhuisde en tijd had voor kinderen en kleinkinderen. Frans woonde de laatste jaren in de Hagert. We hebben Frans uitgeleide gedaan op 27 juli vanuit de H. Johannes de Doperkerk te Balgoij, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Op 25 juli overleed **Thérèse van Lent-Arntz**, de geboortedag van Harry, haar man. Het kan haast geen toeval zijn, verbonden als zij met elkaar waren. Samen kregen zij drie kinderen, haar deugnieten zoals ze zelf zei. Samen bouwden zij een bedrijf op met het kweken van bomen en de verkoop van bloemen en planten op de markt. In 1983 verongelukte Harry. Thérèse voelde zich zeer eenzaam. Pas na een langere periode thuis zitten, vertrouwde zij zich weer toe aan het leven. Ze ging toneelspelen, bridge spelen. Ze genoot van de vogels in haar tuin en van het leven. Ze bouwde een goed leven op, maar plotseling ging haar gezondheid snel achteruit. Zodat haar kinderen en kleinkinderen op 31 juli afscheid van haar moesten nemen in de kerk van de H. Gregorius in Heumen.

Op 27 juli overleed in zijn eigen huis aan de Meeuwenstraat **Wiel Tychon**. Wiel werd 92 jaar oud, en was tot enkele weken geleden nog actief en zelfstandig. Samen met zijn kinderen en kleinkinderen kon hij nog genieten van de goede dingen van het leven. Wiel werkte tijdens zijn werkzame leven in de bouw en heeft menig gebouw in en om Wijchen helpen ontstaan. We hebben Wiel uitgeleide gedaan op 2 augustus vanuit de Paschaliskerk, waarna crematie te Beuningen.

Onverwacht en in haar slaap is heengegaan **Riet van Hoogstraten-de Groot**. Geboren op 4 maart 1931 op Alverna, in een hecht gezin. Ze was een rustig en intelligent meisje. Haar man Piet van Hoogstraten, was ook een rustige man zodat ze beiden een min of meer teruggetrokken bestaan leidden. Hun huisdeur ging wel open voor familie en voor een enkele vriend. Al was het haar grote verdriet dat hun huwelijk kinderloos bleef, meer dan elkaar hadden ze niet nodig. Na de dood van Piet, na een tragisch ongeluk, werd het voor Riet moeilijk de draad van het leven weer op te pakken. Pas de laatste tijd ging het weer beter met haar. Op dinsdag 1 augustus hebben we in de St.-Jozefkerk op Alverna afscheid van haar genomen en haar bijgezet in het graf van haar man, zodat ze nu weer samen mogen zijn in Gods rijk van vrede en geluk.

Beschermend en zorgend, dat liep als een rode draad door het leven van **Mini Bochem-van Woer-**



kom, van wie wij op 3 augustus in de kerk van Antonius Abt te Wijchen afscheid namen. Een sterke vrouw, met oog voor haar familie en anderen. Zo werkte ze in de jeugdzorg, bezocht ze gezinnen in achterstandswijken. Ze viel op zonder dat ze er moeite voor deed. Voor met name haar stem, is haar man Ben gevallen. Samen waren ze gelukkig. Zijn dood viel haar zwaar. Gelukkig kwam Hans in haar leven en samen met hem heeft ze nog acht mooie jaren gehad. Haar laatste dagen waren pijnlijk en zwaar totdat deze sterke vrouw op 28 juli haar ogen sloot.

Riek van Haren-van Haren werd geboren op 24 augustus 1939 te Balgoij. Ze groeide op de boerderij op en na het volgen van de opleiding gezinsverzorgster ging Riek werken in Grave tot zij met Mies trouwde op 25 mei 1966. Mark en Hilde werden geboren. In haar jongere jaren was Riek actief in het verenigingsleven van Balgoij. De klap van het overlijden van Hilde en haar vriend Frank zijn Mies en Riek nooit meer te boven gekomen. De kinderen van Mark en Bianca, Tessa en Nikki waren de trots van Riek. Vanaf 2010 ging haar gezondheid achteruit. Een aantal weken geleden kreeg Riek te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Zaterdag 5 augustus vierden wij haar afscheid. Riek is begraven op het kerkhof van Balgoij. Dat zij ruste in vrede.

Annie Merkus-Mertens geboren te Tilburg op 10 maart 1920 is op 3 augustus 2017 in het woonzorgcentrum Malderburch te Malden overleden. Zij is gehuwd geweest met Theo Merkus. Zij was de moeder van acht dochters en twee zonen. Zij heeft zich volledig aan haar gezin gegeven en heeft hard gewerkt. Zij was een sterke vrouw, die altijd klaar stond. Zij heeft alles in haar leven gevierd. Zij had ook belangstelling voor haar kleinkinderen en heeft hen altijd aangespoord te leren om een goede baan te kunnen krijgen. Zij zijn haar daarvoor dankbaar. Op 9 augustus heeft de crematiedienst in het crematorium Jonkerbos plaatsgevonden.

Bericht uit de "bed-bad-brood" opvang in Groningen, over je leven betekenis geven.
"Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld"

"Iedereen verlaat dit leven, dat is het enige dat zeker is. Maar je wil iets positiefs achterlaten", Rahimullah Daqiq zegt het zachtjes. Hij is al twintig jaar in Nederland. Zijn asiolverzoek werd afgewezen en hij kon geen kant op. Nog steeds niet. Niet terug naar Afghanistan, niet naar een derde land. Twintig jaar tussen wal en schip. Maar: "Je wil je leven betekenis geven, iets goeds doen."

De 63-jarige voormalige directeur van het provinciale bureau landhervormingen in Kabul, Afghanistan is dichter, schrijver en vertaler geworden. Drie dichtbundels heeft hij op zijn naam staan en evenzoveel romans. Geschreven in zijn moedertaal, het Pashtu, en uitgegeven in Afghanistan. Daar liggen zijn boeken in de universiteitsbibliotheken. In delen van Pakistan ook.

En zojuist heeft hij de laatste hand gelegd aan de vertaling van een alomtgeprezen boek over de westerse filosofie: De wereld van Sofie. Het boek van de Noorse schrijver Jostein Gaarder is een roman, detective en naslagwerk in één. Het behandelt een slordige 2500 tot 3000 jaar westerse filosofie. "Inclusief Spinoza", zegt Daqiq, "jullie Nederlandse filosoof, staat er ook in natuurlijk. Te weinig mensen zijn bezig met zijn werk, of überhaupt bezig met filosofie. Dat is zonde. Het ligt hier voor het oprapen." "Het bleef me trekken. Stel je voor: bijna 3000 jaar gedachtenvorming in 600 pagina's!"

Dankzij Daqiq kunnen de Afghanen straks duizenden jaren westerse filosofie tot zich nemen. "Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld. En dit is wat ik kan bijdragen."

(bron: inlia.nl)

Oplossing puzzel
Over blijft: ALTRUISME

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

SKELET

Ik stond in de rij bij de kassa van een grote supermarkt. Het was druk, en om de tijd te doden begon ik om mij heen te kijken. Ineens moest ik aan mijn vroegere beroep van röntgenlaborante denken. De winkel was vol mensen in alle soorten en maten. Oude, grijze dames achter hun rollator, knappe jongemannen met een buitenlands uiterlijk, echtparen met pensioen die gezellig samen de boodschappen deden. Vermoeid ogende jonge moeders probeerden hun te drukke kinderen in bedwang te houden, wat niet echt goed lukte. Wat een verschillende mensen, en allemaal wilden ze eten kopen.

Ik probeerde ze stuk voor stuk met röntgenogen te bekijken. In mijn verbeelding zag ik een hele stoet skeletten de revue passeren, waardoor plotse-ling de meeste verschillen tussen al die mensen als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik bewonderde de schitterende wervelkolom en de fraai gebogen



schouderbladen van een jongeman, hoe ingenieus zit een mens in elkaar! Meteen daarna kreeg ik medelijden met een zeer oude mevrouw die heel langzaam enkele boodschappen in haar karretje legde. Ik zag een

heup en een knie van metaal in haar lijf, wat een vakwerk! Ik heb groot ontzag voor de hedendaagse medische technieken. De vrouw bewoog weliswaar langzaam maar was toch nog mobiel.

Twee kleine kinderen renden door de winkel met soepele, nog niet volgroeide skeletjes. Ik genoot van hun snelle voetwortelbeentjes en graaiende vingerkootjes. Ik ging nog even door met mijn röntgenfantasie, de rij was nog lang en het meisje achter de kassa werkte stug door. Ik keek intussen naar de vorm van haar schedel en de mooie jukbeenderen. Toen ik even de blik naar beneden richtte was daar

waarachtig de schroef in mijn eigen grote teen! Ineens werd omgeroepen dat er nog een kassa opening. Mensen vóór mij schoven op en ik was meteen aan de beurt. Twee vriendelijke ogen keken mij aan. Ik rekende af en ging naar buiten, terug naar de alledaagse werkelijkheid.

Ik heb nooit spijt gehad van mijn beroepskeuze. Op de röntgentafel vallen veel verschillen tussen de mensen weg. De botten van een zwarte vrouw zijn net zo wit als die van mij, en onze gewrichten werken op precies dezelfde manier. Ook haar hersenen zijn omsloten door een bleke schedel, en haar donkere ogen kijken mij aan vanuit witte oogkassen. Is er wel verschil tussen mensen? Ik heb geen antwoord.

Tot op de dag van vandaag heb ik nog niet kunnen ontdekken van waaruit ik zelf leef en in de maatschappij functioneer. Waar tussen al die botjes en prachtige organen zit mijn ware ik verborgen? Ik denk af en toe dat er een aan-uitknopje zit aan ieder mens. Dat iemand of iets ons aanzet bij onze geboorte en uitschakelt als wij overlijden. Maar wie of wat zou dit dan doen? Ik mag er graag over filosoferen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Wil Smulders	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HART VOOR JE GEMEENSCHAP

Een gemeenschap verdient slechts deze naam wanneer de meerderheid van haar leden de overtocht wil maken van een 'gemeenschap voor mezelf' naar een 'mezelf voor de gemeenschap'. Dat wil zeggen dat elk hart er open gaat voor ieder ander, zonder enige uitsluiting. Dat is de overtocht van de zelfzucht naar de liefde, van de dood naar de verrijzenis; het is het Pascha, het voorbijgaan van de Heer, maar ook de doortocht vanuit een land van slavernij naar een beloofd land, dat van de innerlijke bevrijding.

Gemeenschap betekent niet zo zeer samenwonen.

Dit doet men in een kazerne of in een hotel. Gemeenschap is ook geen werkploeg, nog minder een slangenhof. Het is een plaats waar iedereen, of minstens de meerderheid bezig is vanuit de duisternis van het egocentrische over te gaan naar het licht van de echte liefde.

De liefde is noch sentimenteel noch een voorbijgaande bevlieging. Het is een aandacht voor de ander, die geleidelijk aan engagement wordt, in staan voor de ander, zich in de plaats van de ander stellen, de ander begrijpen, zich voor de ander verantwoordelijk weten. Het is met de ander meevoelen, meelijden, mee blij zijn.

WAT DRIJFT ONS, WAT MOTIVEERT ONS ALS GEMEENSCHAP VAN GELOVIGEN?

Wij willen een gemeenschap zijn waardoor God zich openbaart; een gemeenschap waar mensen liefde en zorg voor elkaar hebben en zich voor God en elkaar inzetten met de gaven en talenten die ons zijn geschonken. Wij willen gemeenschap zijn van enthousiaste, aanstekelijke en toegewijde volgelingen van Jezus, die het evangelie leven en uitdragen en waar mensen tot bloei komen. Wij willen een gemeenschap zijn die aandacht heeft en zorg draagt voor de wereld om ons heen, voor de schepping en voor hen die leven zonder een relatie met de levende God.

Een gemeenschap is ook bevorderlijk voor zaken

als vertrouwen, hoop, geborgenheid, zekerheid, vriendschap, geloof, geduld, onzelfzuchtigheid en vooral de ware, onvoorwaardelijke liefde die alleen van mensen kan komen die een persoonlijke relatie hebben met God, de Auteur van de liefde. Als je regelmatig met andere mensen samenkomt, maar je hebt deze voordelen nog nooit ontvangen of aan anderen mogen geven, dan heb je feitelijk nog geen werkelijke gemeenschap ervaren.

Wij zijn sociale wezens en daarom sluiten wij ons aan bij clubs, verenigingen en organisaties. Maar

meestal bieden deze bijzondere genootschappen ons slechts een tijdelijke kameraadschap. Na de bijeenkomst horen we niet meer van die mensen en zien we hen ook niet meer totdat de volgende bijeenkomst wordt gehouden. Wij willen meer van de gemeenschap.

Het hart van de gemeenschap draait om verstand en gevoelens. Je raakt door iets, door iemand betrokken en je doet wat je kunt doen. Betrokken zijn. Betrokken door een mens

in nood. Iets doen, om een ander te helpen, om er te zijn voor een ander. Betrokken worden door de nood van een ander. Binnen onze geloofsgemeenschappen zijn er velen die zich betrokken voelen door de nood van een ander. Vrijwilligers die op een eigen manier betrokken zijn door een of ander project om de medemens te helpen.

Onze gemeenschappen worden gekenmerkt, denk ik, door het woord "betrokkenheid". Je kiest ervoor, want je vindt iets dat je aanspreekt. Iets in de manier van vieren, iets in de manier van leven die jou persoonlijk raakt.

BETROKKENHEID

Onze vrijwilligers, als voorbeeld, hebben de Schrift begrepen en naar het voorbeeld van de profeet van Nazareth hebben zij hart voor de zaak, hart voor de gemeenschap. Oprecht hartelijk dank daarvoor.

Diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **oktober 2017** met het thema "schouder aan schouder". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 september 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.