

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 8 oktober 2017



SCHOUDER AAN SCHOUDER

De Twaalf
Apostelen

The logo for 'De Twaalf Apostelen' features a large cross symbol positioned above the text. To the right of the text, there are several small, shaded spheres of varying sizes, some overlapping each other.

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

VERBONDENHEID

Waar onze levens samenkomen
heb ik het leven lief.
Als een schakel tussen jou en mij
vanuit het pure levenslicht
mag ik de troostende liefde ervaren
die Gods zoon nalaat.
De vrede van Christus
is de vrede van ons samen.
In de ruimte van Zijn genegenheid
ontmoeten wij elkaar,
om in verbondenheid
te bouwen aan Gods koninkrijk.

Joke Plamont Mees



Op dinsdagmorgen 3, 17 en 31 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
april	9.332	146.185	7.002	139.505	6.680
mei	2.648	148.833	6.437	145.942	2.891
juni	5.525	154.358	3.987	149.929	4.429
juli	5.952	160.310	6.200	156.129	4.181
augustus	3.775	164.085	3.350	159.479	4.606

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



26 SEPT VAN 18.00 – 21.00 UUR Brakkenstein

Centrum van Parochiespiritualiteit (CPS) Lezingen over het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

28 SEPT 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'Democratie en godsdienstvrijheid', door prof. dr. Sophie van Bijsterveld Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

30 SEPTEMBER 19.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Jeugdactiviteit chillhonk, Chillavond en zelfgemaakte lichtbakken maken om te verkopen op de herfstfair

3 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 OKTOBER HERNEN
Ouderenbijeenkomst in de Mijlpaal

4 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

5 OKTOBER 14.00 – 16.30 UUR Klooster Brakkenstein

Centrum van Parochiespiritualiteit (CPS). Bezinningsmiddag over: kunst en spiritualiteit, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

5 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'Versterking van de democratie', door dr. Kristof Jacobs, Lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

6 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN
Inzameling kleding voor kledingbank Nijmegen

7 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN
Inzameling kleding voor kledingbank Nijmegen

7 OKTOBER, VANAF 10.00 UUR DE WANDELING
vanuit kerk in Batenburg

7 OKTOBER 19.00 UUR NEDERASSEL
Jeugdactiviteit Herfstfair (verzamelen bij de kerk)

10 OKTOBER 20.00 UUR EMMANUELKERK
Bijeenkomst lectoren van De Twaalf Apostelen

12 OKTOBER KOPIJ INLEVERDATUM
Apostelbode: Nr. 9 "Verstand om te begrijpen"

12 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'De natiestaat en de Europese Unie', door prof. dr. Anna van der Vleuten, lezing Albertinumgenootschap, entree 7 euro

14 t/m 21 OKTOBER BEDEVAART NAAR LOURDES

21 OKTOBER 19.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Jeugdactiviteit chillhonk, chillavond

22 OKTOBER VANAF 11.00 UUR OVERASSEL
Gambiadag georganiseerd door Stichting-OOG thema "Groeikracht"

28 OKTOBER 19.00 UUR EMMANUELKERK
Oecumenische Jongerendienst De Ontmoeting

29 OKTOBER OVERASSEL
Vrijwilligerslunch

4 NOVEMBER VANAF 18.30 UUR VOOR DE KERK IN HEUMEN
Sint-Maarten lampionnenoptocht voorafgaand aan de gezinsviering

VANUIT HET BESTUUR

Namens pastor Annemarie Gooiker mag ik u mededelen, dat zij per 1 november 2017 haar baan in onze parochie De Twaalf Apostelen opzegt. Zij is toe aan een nieuwe start in haar leven. Annemarie wil eens in een andere werkomgeving aan de slag en zich ook verder ontwikkelen middels een opleiding. Ze heeft bijna tien jaar in de parochie gewerkt.

Het bestuur gaat zich beraden.

Martin Claes

AFSCHEID PASTOR ANNEMARIE GOOIKER

VRIJDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR

ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Beste mensen, medeparochianen:

Ik heb inmiddels bijna tien jaar in eerst parochie De Hoeksteen en later parochie De Twaalf Apostelen gewerkt. In die tien jaar heb ik in meerdere geloofsgemeenschappen gewerkt, met vrijwilligers samengewerkt en vele pastorale contacten gemaakt. Bijzonder mooi, dat ik in alles wat een parochie te bieden heeft, ervaring heb kunnen opdoen, met mensen heb mogen optrekken en mijn geloof heb kunnen verdiepen. Het motto van de parochie is 'Samen het verhaal van God en mensen ontdekken'. En daar waar dit gebeurde, was ik erg dankbaar dat ik dit werk mocht doen. Ik vind het daarom ook bijzonder lastig om u te vertellen, dat ik per 1 november mijn baan in de parochie heb opgezegd.

Misschien bent u wel verrast dit te horen van mij. Best gek inderdaad, zo'n stap, als je bedenkt hoe graag ik dit werk doe en dat ik me in deze gemeenschap opgenomen en aanvaard voel als pastor. Dankbaar ben ik dan ook voor het vertrouwen dat u me gegeven hebt. En toch...

Ik ben toe aan een nieuwe stap. Een keer een

andere werkomgeving, een cursus/opleiding en nieuwe uitdagingen.

Bij het aanleveren van de tekst voor deze Apostelbode is net verkondigd in de kerken dat ik ga vertrekken. Mensen schrikken ervan, zijn verrast en vragen zich af hoe het pastoraat nu verder verzorgd zal gaan worden. Zeker daar waar ik als eerst-aanspreekbare pastor gewerkt heb, namelijk in Bergharen en Hernen/Leur. Het pastoresteam zal zich daar met zorg voor gaan inzetten. Wat me opviel was dat parochianen me niet het gevoel wilden geven dat ik ze in de steek laat. De boventoon van de eerste reacties was dat men het dapper vond dat ik deze stap durf te zetten. Men wenst me in feite alle goeds toe en succes. Dat is fijn om te horen en moedigt me aan in deze beslissing.

Ten tijde van dit schrijven is nog niet alles even duidelijk voor mij als het gaat om ander werk en opleiding. Ik had het nodig om eerst op te zeggen en dan definitieve keuzes te maken voor de toekomst. Daarom zal ik u in de volgende Apostelbode wat meer kunnen vertellen over mijn plannen. Onder-tussen zal ik me gaan bezighouden met de nog lopende afspraken, werkoverdracht en mijn afscheid.

Ik heb een extra sterke band met de mensen uit Hernen/Leur en Bergharen. Ik heb daar zeven jaar als eerst-aanspreekbare pastor gewerkt. Maar doordat mijn pastorale werk in Wijchen (centrum, Achterom, Woezik en Alverna) begonnen is, heb ik ook daar banden met parochianen en werkgroepen. Ik heb me ook altijd Twaalf-

Apostelenpastor gevoeld. Daarom kies ik ervoor om eenmaal goed afscheid te nemen en wel op vrijdag 3 november om 19.00 uur in de Antonius Abtkerk te Wijchen. We beginnen met een viering en na afloop kunnen we elkaar ontmoeten met koffie/thee en een goed glas wijn wat mij betreft. Ik hoop u daar te zien, die ik een warm hart toedraag!

Groeten van pastor Annemarie Gooiker



In de loop van onze levens ontmoeten we mensen, en nemen we afscheid van mensen. De mensen van wie we voor altijd afscheid nemen



door overlijden, nemen een bijzondere plaats in ons hart in. Vandaar dat we die overleden mensen blijven gedenken, ook in onze kerken.

Allerheiligen is het feest waarbij we speciaal de voorhoede van onze kerkelijke gemeenschap herdenken. De heiligen zijn immers mensen die ons op een of andere wijze naar God kunnen wijzen: door de bijzondere omstandigheden van hun levens en door de bijzondere wijze waarop zij op die omstandigheden hebben gereageerd.

Op Allerzielen gedenken we de mensen die speciaal voor onze levens van grote betekenis zijn geweest: familie en vrienden. In onze kerken vieren we de sporen die zij in onze levens hebben nagelaten. Veelal is er gelegenheid om na de viering naar het graf van onze dierbaren te gaan op onze begraafplaatsen en kerkhoven. Graven worden geëerd met kaarsen en bloemen, en de graven worden na afloop van de Allerzielenviering gezegend door de voorgangers van de Allerzielenvieringen. Onze overledenen zijn niet vergeten: ze horen bij ons. Precies dat vieren we met Allerheiligen en Allerzielen.

Martin Claes

Je naam
wordt nog steeds genoemd onder ons
Je telt nog altijd mee
als we vertellen
Je bent
wel uit ons zicht
niet uit ons hart
Je bent niet meer weg te denken
op onze levensweg



Weet u het nog? In het binnenland van Gambia ligt een grote groentetuin voor vrouwen

en mannen uit verschillende dorpen van de regio Kiang Central. Dit project, dat gesteund wordt door Stichting-OOG, heeft vorig jaar zomer 2016 een doorstart gemaakt en een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Allereerst zijn er in het afgelopen jaar al een aantal oogsten geweest, alle met een goed resultaat, onder meer omdat de vrouwen goed tuinonderwijs krijgen, waardoor de kwaliteit en de opbrengst sterk is verbeterd. Deze groentetuin zorgt voor voedsel en inkomen voor deze mensen. Essentieel omdat Kiang Central een van de armste regio's van Gambia is. Daarnaast is de motivatie en inzet die de vrouwen en mannen in de tuin aan de dag leggen om van de tuin een succes te maken, enorm gegroeid. De berichten en foto's die de stichting uit Gambia krijgt, geven een hoopvol beeld van de voortgang van de tuin en de activiteiten die de mensen ontplooiën. De ontwikkeling die gaande is om meer zèlf de verantwoording voor de tuin te nemen is voelbaar en zichtbaar.

Om deze tuin selfsupporting te maken (het doel van Stichting-OOG) is voorlopig nog goed (tuin-) onderwijs en begeleiding nodig. We mogen niet vergeten dat deze vrouwen en mannen grotendeels analfabeet zijn, en dat het managen van een tuin veel kennis van zaken vraagt. Dit is dan ook de steun die onze stichting nog steeds biedt. Wij willen graag deze ontwikkeling met u delen en daarom organiseert Stichting-OOG op 22 oktober een Gambiadag in Overasselt, met als thema: 'Groeikracht'.



HET PROGRAMMA

Om 11.00 uur bent u welkom in de kerkdienst die plaatsvindt in de Antonius Abtkerk, Hoogstraat 5 in Overasselt. Pastor Aloys gaat voor in deze viering voor Gambia. Het u al bekende Afrika-Engakoor uit Nistelrode luistert deze viering op, in traditionele kleding, met muziek uit

Afrika. Tijdens de dienst is er een verhaal van Stichting-OOG, over 'groei kracht in de tuin van Kiang Central' en de opbrengst van de collecte is bestemd voor het project.

Rond 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur is er een programma in het Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 te Overasselt. U wordt verwelkomd met een kop koffie en cake, waarna het Overasselts koor Engelse liederen uit haar repertoire ten gehore brengt. De middag wordt eveneens door dit koor muzikaal afgesloten. Naast informatie over het werk van Stichting-OOG kunt u een fotopresentatie over het tuinproject bekijken, evenals een film, gemaakt tijdens een bezoek van sponsors uit Overasselt aan de tuin en een dorp waar de vrouwen wonen. U kunt snuffelen in ons Afrikawinkeltje naar kleine cadeauartikelen, stoffen en doeken, en ook de fotokaarten zijn weer te koop. Met een loterij zijn leuke prijzen te winnen.



Stichting-OOG hoopt u te verwelkomen op zondag 22 oktober, 's ochtends en/of 's middags. Meer informatie over ons project vindt u op onze geactualiseerde website www.stichting-oog.nl.

GERARDUSKALENDER

Deze scheurkalender bevat voor elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Het kalenderschild kunt u weer aan twee zijden gebruiken. De kalender kost € 7,- en is verkrijgbaar bij:

- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.
- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708.

Vele jaren hebben wij, Han en Marijke van den Berg, deze mooie kalender van klooster Wittem

HET LITURGISCH BERAAD ORGANISEERT

In het afgelopen jaar is het liturgisch beraad begonnen met het organiseren van bijeenkomsten voor verschillende vrijwilligers die een liturgische functie hebben.

U zult wel denken: Wat is een liturgisch beraad? Dat zijn vrijwilligers die samen nadenken over de liturgie. Heel veel staat vast in de liturgie, maar er zijn verschillende mogelijkheden voor het vieren van de liturgie. Daarnaast kijkt het liturgisch beraad ook naar wat er nodig is, om de mensen die een functie in de liturgie hebben, te ondersteunen. Kunnen wij de pastor ondersteunen of de koster bijvoorbeeld. Het afgelopen voorjaar hebben wij een kosterbijeenkomst georganiseerd met twee doelen. Allereerst: Het samenzijn, kennismaken en nadenken over, in dit geval, de liturgie van de Goede Week.

Binnenkort zal er een bijeenkomst zijn voor de lectoren van De Twaalf Apostelen. Die vindt plaats op 10 oktober om 20.00 uur bij de Emmanuelkerk.

Voor de mensen die onze kerk versieren zijn er ook bijeenkomsten, in de maand oktober bij de kerk Paschalis Baylon. De mensen die tot deze doelgroepen horen krijgen een uitnodiging. Misschien denkt u: Men heeft mij vergeten!! U mag mij daarop altijd aanspreken, want waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden.

pastor Aloys van Velthoven



bij vele afnemers in Bergharen en omgeving bezorgd. Na dit jaar stoppen wij hiermee, dus voor 2018 nog wel!

Geen bijzondere reden hiervoor, maar wij hebben onze verdienste gehad. We zouden het wel heel fijn vinden als de verspreiding hiervan wordt overgenomen door iemand anders.

Wij hebben een complete lijst van afnemers op straatnaam. Mocht er iemand interesse hebben dan horen wij dit graag. Mocht er hierop geen reactie komen, dan gaat de bestelling voortaan via Wittem!

Tel 531708- 0636263698 / hmvandenberg@xmsnet.nl

DE WANDELING

Zaterdag 7 oktober 2017

UITSTEL IS GEEN AFSTEL

Heeft u dat nu ook? In het grijze verleden maak je de afspraak over een datum waarop je samen de schouders onder de komende wandeling zult zetten. Op zaterdag 2 september realiseerde ik me dat we over vijf weken weer op stap gaan. Oei. 'Pak de fiets en ga kijken of de kerk er in Batenburg nog wel staat', spreek ik mezelf vermanend toe.

DE WIND TEGEN

Eigenwijs als altijd, de e-bike met minimale ondersteuning, bereik ik puffend onze startplaats. Hè, hè, St. Victor staat er nog in volle glorie!! Een hele geruststelling; stel je voor dat Mijn fantasie slaat nog wel eens op hol. Parkeerruimte voor je auto genoeg! Al is een fietstochtje een betere kans om de natuur, van nabij te aanschouwen.

ST. VICTOR

Eensgezind gaan we op 7 oktober vanuit St.-Victor aan de dijk in Batenburg op stap. Een schildje bij de ingang vermeldt dat deze neogotische kerk in 1873-1874 van een schenking is gebouwd. Moet je nu eens mee komen.



HEERLIJK UITBESTEED

Henk Strik en Jo Jansen maken zich hard voor de route en gezien hun verleden komt dit best voor elkaar. De afstand is minder dan 15 km waarbij we gebruik maken van het pontje bij Appeltern/Megen. *Betaling vindt uitsluitend contant plaats.*

BRUURKE VAN MEGEN

Daarna gaan we zeker op bezoek bij Het Heilig Bruurke van Megen. Nog iedere week worden er tientallen briefjes voor dit Heilig Bruurke in de kapel neergelegd om te vragen of hij voor hen wil bidden.

Hoe dan ook, op 7 oktober is de koffie vanaf 10 uur bruin in de kerk aan de dijk in Batenburg.



AANMELDEN

Wie meegaat kan zich voor 7 oktober opgeven bij Peter van Gils (024-6414946);

E-mail: petervangils1944@gmail.com

INZAMELING KLEDING



Inzameling kleding voor Kledingbank Nijmegen in de kerken in Wijchen.

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen. Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Vraagwijzer van de gemeente Wijchen, de Wijchense voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie. De kledingbank in Nijmegen heeft aangegeven dit najaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding en goede schoenen.



In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 6 oktober en zaterdag 7 oktober a.s. kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Vrijdag 6 oktober van 10.00 – 13.30 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen.

Zaterdag 7 oktober van 10.00 -13.30 uur in de Protestantse Kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen.

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: annievanbergen@gmail.com

PS Het is niet mogelijk om na de genoemde inbrengtijdstippen nog kleding aan te leveren!



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Verstand om te begrijpen" en is bedoeld voor de periode van 4 november t/m 17 december. Schrijft u mee? Koppij kan tot en met donderdag 12 oktober per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

ZONDER LUTHER GEEN BACH

Maarten Luther (1483 - 1546) en Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) waren twee genieën en grensverleggers. Ze leefden 200 jaar na elkaar, maar zijn geboren in dezelfde streek in Duitsland: Thüringen. Bach is geboren in Eisenach en Luther in Eisleben, maar hij woonde een tijdje op de Wartburg bij Eisenach, waar hij de Bijbel in het Duits vertaalde. Luther was naast Calvijn de grote kerkhervormer. Het lutheranisme kwam vooral in Duitsland tot bloei terwijl het calvinisme in Nederland grote invloed kreeg.

Op de laatste dag van oktober, aan de vooravond van Allerheiligen, vieren de protestanten Hervormingsdag. Dat was een bewuste keuze van Luther, omdat de verfoeide afluathandel nauw verbonden was met de heiligen en het vagevuur.

Speciaal dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan Hervormingsdag, omdat het 500 jaar geleden is dat Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg bevestigde als protest tegen bepaalde leerstellingen en gebruiken van de katholieke kerk.

Bach is één van de grootste componisten, misschien wel de grootste. De bekende Engelse dirigent John Eliot Gardiner schreef een indrukwekkende biografie over Bach met als ondertitel: "Muziek als een wenk van de hemel". Een veelzeggende titel. Bach is beroemd geworden door zijn Matthäus-Passion, zijn Johannes-Passion, de Hohe Messe - een complete Latijnse mis met Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei -, en de honderden schitterende cantates. Voor iedere zondag van het kerkelijk jaar en voor bijzondere feestdagen componeerde Bach een cantate, vaak meerdere voor dezelfde dag. Briljant hoe hij de sfeer van die dag door zijn muziek weet te raken. In de Veertigdagentijd klinkt de muziek anders dan met Pasen. Hij hield zich bij het componeren strikt aan de teksten voor de liturgie van die dag. Daarbij maakte hij gebruik van de Duitse bijbelvertaling van Luther. In de bijbel die hij dagelijks gebruikte en die van hem bewaard is gebleven staan in de kantlijn vele aantekeningen. Heel bijzonder, want zo'n bijbel was in Bachs tijd nog een kostbaar boek.

Bach was een gelovige, trouwe lutheraan. In 1725 schreef hij voor de Hervormingsdag de cantate "Gott der Herr ist Sonn und Schild". Alle bewaard gebleven cantates zijn meerdere keren op CD gezet

en worden nog regelmatig ten gehore gebracht. De opbouw is meestal als volgt: openingskoor, recitatief (een religieuze tekst door een solist gezongen), enkele aria's, een koraal en een afsluitend koorgedeelte. Wekelijks werd de kort tevoren gecomponeerde cantate van de zondag tijdens de viering uitgevoerd in de beroemde Thomaskirche in Leipzig, de kerk waar Bach jarenlang cantor en organist was.

Ook Luther was naast een groot theoloog van jongsaf tevens musicus. Hij speelde luit en componeerde muziek en zang. Dat gaf hem in neerslachtige periodes troost. In tegenstelling tot Calvijn, droeg hij zijn geloof uit in gezangen. Zingen is dubbel bidden; een bekende uitdrukking die zeker bij hem past. Luther is de uitvinder van het koraal, een eenvoudig strofisch gezang, dat door de hele gemeenschap gezongen kan worden. Ook het orael kreeg een belangrijke rol in de viering.

Dat is vandaag de dag nog zo in protestantse kerkdiensten. Muziek was voor Luther ook een strijdmiddel; middels het zingen van koralen konden zijn ideeën worden gepropageerd. Een heel bekend lied van Luther is "Ein feste Burg ist unser Gott"; bestemd voor Hervormingsdag 31 oktober en op muziek gezet door Bach.

Bach maakte veel gebruik van koralen. We hoeven maar te luisteren naar de Mattheüspassie en we horen er verschillende. Beroemd is wel "O, hoofd vol bloed en wonden". De emoties die door de woorden worden opgeroepen weet Bach op meesterlijke wijze te verklanken. Wie hiermee vertrouwd is, wordt telkens weer ontroerd. Bijna alle muziek die Bach componeerde is van religieuze aard. Dat geldt ook voor zijn grote oeuvre aan orgelmuziek.

Luther was de man die de wereldgeschiedenis op zijn kop durfde te zetten door het gevecht aan te gaan met de keizer en de paus in de overgangperiode van de Middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard niveau.

J.S. Bach valt echter niet zonder Maarten Luther te denken, want hij werd door Luther zowel in denken als in componeren ingrijpend beïnvloed.

Wie de moeite neemt om naar de muziek van Bach te luisteren, kan tot in de ziel worden geraakt, waardoor het leven enorm wordt verrijkt.

Voor mij geldt: geen dag zonder Bach.

Koos Leemker

(Illustratie; Gemma Pauwels Trouw 17 januari 2017)



OKTOBER-ROZENKRANSMAAND

Oktober is de maand van de rozenkrans. De oorsprong daarvan ligt in het verre verleden. Om precies te zijn 7 oktober 1571, toen de Ottomaanse vloot onder sultan Selim II, die op het punt stond geheel het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee en de aangrenzende gebieden te veroveren, door een gezamenlijke vloot van Spanje, Venetië en de paus, bij Lepanto verpletterend werd verslagen. De overwinning was waarschijnlijk te danken aan het inzetten van het tot dan toe verboden wapen, de kruisboog, tegen de soldaten van de sultan, die moesten vechten met zwaard en speer, de wapens die door hun geloof werden voorgeschreven. Maar de overwinning werd op de eerste plaats toegeschreven aan de rozenkransprocessie die op het Sint-Petersplein gehouden werd om te bidden voor een gunstige afloop van het gevecht. Daarom stelde de toenmalige paus Pius V vast het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning te vieren op 7 oktober. Zijn opvolger veranderde de naam van de te vieren feestdag in: Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De eeuwen door heeft dit feest zich over geheel de kerk verspreid. Totdat paus Leo XIII in 1903 de hele maand oktober aan Maria toewijdde als Koningin van de heilige rozenkrans.

Overigens was de rozenkrans als gebedssnoer al veel ouder. Het waren vooral de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Bekend is de afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan Sint-Dominicus, vaak tegelijk ook aan Sint-Catharina van Siena. Ook behoorde de dominicaan Alanus a Rupe tot de vurige bevorderaars van het rozenkransgebed. De rozenkrans is een soort kralensnoer die we gebruiken om te bidden. Het is een gebedssnoer, zoals die ook wel bij hindoes en islamieten wordt gebruikt.

Onze rozenkrans heeft 150 kleine en 15 grote kralen. Bij elke kleine kraal wordt een Weesgegroet, en bij elke grote kraal een Onzevader gebeden. Meestal wordt in plaats van de hele rozenkrans maar een derde ervan gebeden. We noemen dat een rozenhoedje. Het bidden van de rozenkrans is al een heel oud gebruik. In de kloosters en abdijen baden de monniken elke dag de getijden. Dat bestond uit dagelijks alle 150 psalmen opzeggen of zingen. De gebeden waren in het Latijn en de lekenbroeders die helemaal geen Latijn kenden, mochten in plaats daarvan met behulp van een kralensnoer (om de tel niet kwijt te raken) een aantal Onzevaders bidden. Voor veel gelovigen was het bijna ondoenlijk om dat

gebed dagelijks te bidden, aangezien elk woord aandachtig gebeden moest worden en dus veel tijd in beslag nam. In de loop der tijden werden de meeste Onzevaders vervangen door de Maria-groet. Aanvankelijk bestond die groet alleen uit de woorden van de engel aan Maria, zoals we die in het evangelie van Lucas vinden. De devotie van het rozenkransgebed heeft in de loop der tijden wel een hele ontwikkeling doorgemaakt en de laatste jaren ook wel moeilijke tijden, maar het is toch een belangrijke uiting gebleven van de godsvrucht van de gelovigen, vooral tot Maria, de moeder van Jezus, aan wie we dit eerbetoon willen aanbieden als een krans van bloemen. In tegenstelling met de liturgie die voornamelijk in de kerk plaatsvindt, vind je het bidden van de rozenkrans bij voorkeur in de huiselijke kring. De ervaring leert dat het samen bidden een middel is om de onderlinge familieband te versterken. Ontelbare mensen vinden ook nu nog troost en

sterkte in het dagelijks bidden van de rozenkrans.

Een reden misschien om het zelf ook eens te proberen. De oktobermaand is daar een mooie gelegenheid voor.

Diaken Hennie Witsiers



DE KINDERKARAVAN

Data kinderkaravaanvieringen 2017 - 2018

versie 6 september 2017

KERK	DATUM	
Nederasselt	Zaterdag 14 oktober '17	19.00
Niftrik	Zondag 12 november '17	11.00
Emmanuel	Zondag 14 januari '18	11.00
Balgoij	Zondag 18 februari '18	11.00
Heumen	Zondag 11 maart '18	11.00
Antonius Abt Wijchen	Zondag 15 april '18	11.00
Hernen	Zaterdag 2 juni '18	19.00
Bergharen	Zaterdag 7 juli '18	19.00
Overasselt	Zondag 26 augustus '18	11.00
Alverna	Zaterdag 22 september '18	19.00
Paschalis	Zondag 21 oktober '18	11.00
Nederasselt	Zaterdag 24 november '18	19.00





M25 OP LA VERNA

Zorg voor de ouderen en contact met religieuzen in één klap. Dat was de opdracht voor M25. De zusters clarissen wonen op Alverna in een verpleeghuis dat eerst voor religieuzen was, maar waar nu ook leken wonen. Omdat de zusters altijd in een gemeenschap hebben gewoond en celibatair geleefd hebben, hebben ze dus geen kinderen en weinig familie over. De zusters krijgen bijna geen bezoek. Ze hebben elkaar, maar ze zijn ook allemaal hulpbehoevend. M25 ging een kijkje nemen in het verpleeghuis. De kinderen hadden een taart en cake gebakken. Zorgen voor elkaar was wat hier de boventoon voerde. Want waar de kinderen dachten dat de zusters door hen verzorgd zouden worden kregen ze zoveel terug van deze zusters. Zuster Margaretha, die vroeger altijd gastzuster is geweest, ontpopte zich als ware gastvrouw. Dook meteen de keuken in om glazen te pakken. Schoof met stoelen zodat iedereen kon zitten en zorgde dat iedereen zich op zijn gemak voelde. De zusters schonken ons hun wijsheid en gezelligheid. Ze genoten van het spelletje rummikub met de kinderen en de kinderen genoten van de opmerkingen van de zusters en het fanatisme bij het spel. Het was een geslaagd M25-activiteit.



M25 VRAAGT EEN KLEINE KOELKAST

Voor ons chillhok vragen wij of iemand een kleine koelkast heeft (ongeveer 1 meter hoog)

Graag mailen naar: platform.j&j@detwaalfapostelen.nl



WERELDMISSIEMAAND 2017-BURKINA FASO

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaans land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

HET LAND VAN DE OPRECHTE MENSEN

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio's die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken, beschuldigingen van hekserij.

HULP VOOR MEISJES EN VROUWEN

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18^e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.

In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. "Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven", vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.

MISSIO HELPT

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We

vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes en de van hekserij beschuldigde vrouwen opvangen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.

HELP ONZE MEDEGELOVIGEN IN BURKINA FASO

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken bij de collecte aan de kerkdeuren op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdragen op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

**MISSIO
WERELD
MISSIE
MAAND**
OKTOBER 2017

**Een oprecht
hart wordt altijd
beantwoord**

**Geef voor
Burkina Faso**

missio
www.missio.nl

Missio is het solidariteitsfonds
van katholieken wereldwijd

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

ANBI

SCHOUDER AAN SCHOUDER

O	N	D	E	R	S	T	E	U	N	I	N	G	N	K
P	A	U	W	O	R	S	T	E	L	E	N	E	V	I
B	R	P	A	H	C	S	D	N	E	I	R	V	R	P
E	O	A	L	H	K	E	O	L	K	E	E	O	I	P
U	E	O	A	U	L	O	D	R	O	R	J	E	E	E
R	P	D	S	T	H	G	E	B	E	D	P	L	N	N
E	E	O	N	C	G	W	N	N	R	U	O	E	D	B
N	N	O	S	H	N	R	I	O	A	P	L	N	E	O
K	O	F	F	E	R	G	O	D	A	E	K	S	N	E
E	O	L	M	F	I	G	O	E	D	H	E	I	D	R
T	R	A	A	N	T	J	E	S	P	I	L	A	I	K
K	S	H	G	E	M	E	E	N	T	E	A	K	E	L
E	N	E	D	A	R	E	M	A	K	R	N	L	N	U
I	N	T	I	E	T	I	R	A	D	I	L	O	S	S
Z	E	L	F	H	U	L	P	G	R	O	E	P	T	©

Familiedag

De Twaalf
Apostelen

Bouwstenen voor de toekomst

Voltoeien en vernieuwen



Wanneer: Zondag 24 September 2017 na de Apostelviering
Waar: Plein en grasveld Parochiecentrum Antonius Abt kerk
Wijchen, Oosterweg 2-4

Programma:

12.00 – 13.00 uur workshop voor 'jonge' ouders en 30-40ers en geïnteresseerden
12.00 - 13.00 uur spelletjes voor de kinderen in de tuin (voor begeleiding wordt gezorgd)
12.00 – 13.00 uur 'speeddaten' oudere parochianen met tieners van M25 en geïnteresseerden
13.00 – 14.00 uur lunch en familiespelletjes
U kunt tot 15.00 uur blijven om spelletjes te spelen en elkaar te ontmoeten!



Op de familiedag ontmoeten we elkaar!

We dagen elkaar uit d.m.v.: leuke spelletjes en uitdagende vragen over kerk en samenleving.

Door middel van een workshop in kleine groepjes gaan we op zoek naar bouwstenen voor de toekomst, maar kunt u ook in de put gooien wat u tegenstaat van de kerk en/of wat u mist in de kerk.

Ons motto: Je voelt je thuis waar je wordt begrepen.

Naar jullie stem wordt geluisterd!!



ALS U ALLE ONDERSTAANDE WOORDJES HEBT WEGGESTREPT, BLIJFT ER DEZE KEER NIETS OVER.

Boeren-boos-chef-delen-doden-doof-draad-droogte-dupe-gans-gebed-gemeente-gevoelens-god-goedheid-half-hulp-kameraden-kippenboer-kloek-klopje-klus-koffer-kus-naroepen-node-ofschoon-ondersteuning-ontleden-opbeuren-pauw-polka-praatgroepen-raad-samenwerking-schaden-solidariteit-spiltraantjes-verenigingen-vriendendienst-vriendschap-worstelen-zelfhulpgroep-ziekte

©Leo Bijmans

ALBERTINUMLEZINGEN

Door omstandigheden is er een wijziging gekomen in de cyclus De kwetsbaarheid van de democratie: de data van de derde en de vierde lezing zullen worden omgewisseld. De lezing van dr. Kristof Jacobs wordt gehouden op 5 oktober, die van prof. dr. Anna van der Vleuten op 12 oktober.

Kees Geraedts, 2e secretaris

WEES GEGROET

Een brief geschreven aan Maria werd ons aange-reikt (redactie).

Dag Maria, wees gegroet, als klein kind leerde ik al dat beroemde gebed: Weesgegroet. Talloze keren heb ik het gezongen in het Latijn: "Ave Maria". En vandaag zullen ze jou wel weer als 'Lief Vrouwke' bezin-gen. Allemaal heel goed en heel mooi. Maar ik zou je eigenlijk wel eens in levende lijve willen ontmoeten. Gewoon maar, om naar je te luisteren. En ik zou je ook wel heel veel vragen willen stellen. Vragen uit het leven gegrepen: over liefde, over ge-loof en ongeloof, over onzeker zijn, over de toekomst van onze kerk. Ook zou ik jou wel eens willen horen over wat het voor jou heeft betekend om op de vlucht te zijn, hoe het was om moeder van Jezus te zijn. Waar haalde jij de kracht vandaan om trouw te blijven aan Hem, zelfs toen Hij gemar-teld werd en je Hem voorgoed moest loslaten.

Maria, jij was een mens als wij, een sterke vrouw, aan mensen heel nabij. Je was een moeder, een echtgenote. Jij hebt net als wij in het gewone alledaagse leven vreugde en ook verdriet gekend. Daarom ben je voor ons ook zo herkenbaar. Toen je van de engel die verrassende, blijde boodschap kreeg, dat je moeder ging worden, was je onzeker. "Hoe zal dat geschieden", vroeg je. Het was heel bijzonder en gewoon tegelijk, dat je je nicht Elisabeth bezocht. Je moest blijkbaar het Blijde Nieuws ook met haar delen. Zo diep menselijk. Je zong toen dat prachtige lied "Magnificat", dankbaar en strijdlustig, zo heel dicht bij gewone, kleine mensen als wij. Hadden ze over jou ook maar een evangelie geschreven, want in onze verhalen sta je steeds maar weer in de schaduw van je Kind. Ik zou wel eens meer willen weten over de kracht van jouw geloof. Hoe kon jij uit de grond van je hart zeggen: "Mij geschiede naar uw Woord". Je moet toch wel een enorm Godsvertrouwen hebben gehad. Niet jij staat voorop, maar jouw Zoon, die andere, soms onbegrijpelijke wegen ging. Want zeg nu zelf: allereerst voor kleine mensen bereikbaar zijn is toch geen sinecure. En toen op die bruiloft in Kana, toen de wijn op was. Jij stelde het bruidspaar gerust en zei tegen de bedienden: "Doe maar wat Hij u zeg-gen zal". Wat een vertrouwen, dat door Hem het feest van het leven kan doorgaan. Maria, jij



bent zo een goddelijk geschenk geworden voor ons. Een voorbeeld, een bron van inspiratie en vooral een houvast.

De engel noemde jou 'vol van genade'. Wij zouden misschien zeggen: "God had een oogje op jou". Jij werd een instrument in Zijn handen. En jij antwoordde Hem met hart en ziel. Jouw leven is voor ons een uitdaging om in jouw voetstappen te gaan. Ook wij mogen vol worden van genade, mensen die God heel nabij weten. Wij noemen jou "Sterre der zee", omdat jij voor ons een licht bent, een richtingwijzer, ook als ons leven donker

is, als ons lijden pijn en lijden is. We nemen dan soms de rozenkrans in onze handen, alsof we ons willen vasthouden aan jou. Ja, dat is nog zo'n vraag: "Wat is bidden voor jou?" Is dat luisteren naar de woorden van de Schrift? Of is het gewoon stil worden, zodat God in jou aan het woord kan komen? Of is het met je eigen woorden vertellen

wat je bezighoudt: je vreugde en je verdriet. Bidden als vragen om een steuntje in de rug, om een toegestoken hand, zodat je niet valt. Soms ben ik jaloers op jou. Jij leefde volgens mij in zo'n diepe verbondenheid met God, dat je uitgegroeid bent tot een gelovige, sterke vrouw, voor ons een krachtig voorbeeld, alle eeuwen door.

Maria, heel vaak noemen we jou een moeder. Jij spreekt de zachte krachten in ons aan. Jij zegt ons aan, dat de machtigen en de trotsen aan het kortste eindje zullen trekken. Maar wij, kleine en gewone mensen, wij mogen schuilen onder jouw mantel. Jij geeft warmte en hart aan ons geloven. En daarom zijn we vandaag ook naar hier gekomen, hier naar dit eenvoudige kapelletje midden in het veld, gebouwd door gewone mensenhanden. Dat zegt dat jij een plaats mag hebben midden in het veld van werken en zorgen, midden in ons leven. We steken hier een kaarsje op, omdat we zoeken naar licht en warmte in ons leven.

Maria, ik ga deze brief eindigen. Ik heb geen enveloppe bij me. En PostNL heeft ook geen postzegels voor de hemel, maar ik vertrouw erop, dat je deze brief wel zult ontvangen. Hij is een groet van eenieder hier aan jou. En we houden jouw voorbeeld in gedachten: dat we ons willen blijven inzetten voor het Rijk van God met jouw voorbeeld voor ogen.

Wees gegroet, Ave Maria.

Overweging Mariakapel Eerde 14 mei 2017
door de pastoor van Eerde



PARNASSUSKOOR

Dit koorjaar hebben we weer een aantal jubilarissen in ons midden. Yvette van Diepen en Marès Roelofs vieren het 25-jarig lidmaatschap van ons koor. In onze algemene ledenvergadering van 2 oktober worden zij in het zonnetje gezet. Velen zullen nog volgen. Kwaliteit, maar ook gezelligheid staan nog steeds voorop en dat blijven we uitstralen.

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Antonius Abtkerk. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren op een repetitie. Voor meer informatie zie onze website www.parnassuskoor.nl of via ons mailadres: info@parnassuskoor.nl



WILT U BEZOEK VAN ZIEKENPASTORAAT IN HET ZIEKENHUIS OF THUIS?

Als leden van de werkgroep ziekenpastoraat bezoeken wij parochianen die ziek zijn en om een bezoek gevraagd hebben, thuis zowel als in het ziekenhuis.

Wij merken echter dat de ziekenhuisopnames korter worden en dat we dikwijls voor niets komen omdat de patiënt al naar huis is. Om te voorkomen dat wij voor niets naar het ziekenhuis rijden, hebben wij als leden van het ziekenpastoraat, afgesproken om eerst contact op te nemen met het ziekenhuis of met degene die in het ziekenhuis is opgenomen of de familie. Afhankelijk van wie de aanvraag heeft gedaan.

Ook is het zo dat de regels van de ziekenhuizen zijn veranderd. In het kader van de wet op de privacy geven ziekenhuizen geen informatie meer. Daarom maken wij u attent op de volgende mogelijkheden:

- Als u graag bezoek heeft, dan kan dit doorgegeven worden bij opname en dan krijgen

wij daar enige dagen later bericht van. Wij komen dan op een tijdstip waarop het u schikt.

- Wilt u, of iemand waar u de zorg voor heeft, bezoek in het ziekenhuis van een lid van het ziekenpastoraat van de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen, dan kunt u dit doorgeven bij het parochiecentrum. U kunt een bericht afgeven. Maar u kunt ook contact opnemen met 024-6412627. Of per e-mail: info@detwaalfapostelen.nl

- Wanneer u thuis bezoek wenst, kunt u dit doorgeven aan het parochiecentrum. Natuurlijk is dit ook altijd mogelijk als u niet in het ziekenhuis of verzorgingshuis bent opgenomen geweest.

Wij komen graag bij u op bezoek.

telefoon parochiecentrum: 024-6412627

E-mail : info@de.twaalfapostelen.nl

Openingstijden:

Ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Ma t/m do: 19.00-20.00 uur

Het ziekenpastoraat Antonius Abt Wijchen

Vieringschema

07 oktober / 08 oktober
• 27e zondag door het jaar

14 oktober / 15 oktober
• 28e zondag door het jaar

21 oktober / 22 oktober
• 29e zondag door het jaar
• wereldmissiedag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 5,1-7 ✦ Tweede lezing: Fil. 4,6-9 ✦ Evangelie: Mt. 21,33-43 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 25,6-10a ✦ Tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-20 ✦ Evangelie: Mt. 22,1-14 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b ✦ Evangelie: Mt. 22,15-21
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Wil Smulders/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop</i> 🇳🇱</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor/Kinderkoor Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Afrikaans gastkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Wil Smulders</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ex. 22,20-26 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10 ✦ Evangelie: Mt. 22,34-40 	<p>lezingen Allerzielen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Job 19,1.23-27a ✦ Tweede lezing: Rom. 14,7-9.10b-12 ✦ Evangelie: Joh. 17,24-26 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Mal. 1,14b - 2,2b.8-10 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 2,7b-9.13 ✦ Evangelie: Mt. 23,1-12
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>woensdag / donderdag 19.00 Allerheiligenviering SDG Heren Martin Claes 19.00 Allerzielenviering SDG Martin Claes/Cees Jansen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering 2Gether Wil Smulders</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop</i> 🚗</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Allerheiligenviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Wil Smulders</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Wil Smulders</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Mazing Joy Hennie Witsiers/ Werkgroep Avondwake</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Samenzang Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Allerheiligenviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven/ Werkgroep Avondwake</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering met lampionnoptocht New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering Elckerlyc Annemarie Gooiker</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>donderdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang met orgelbegeleiding Wil Smulders</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Allerzielenviering Martin Claes</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Wil Smulders.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 13 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	---

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
vrijdag 03 november	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
--------------------	-----------	---

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 27 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	---

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 09 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 23 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 06 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
--------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 31 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 november	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Annemarie Gooiker.
dinsdag 07 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 29 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---

STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





IN MEMORIAM HENK KROES



Henk Kroes werd geboren op 12-12-1931 te Nijmegen en overleed op 12-08-2017 in Dekkerswald. Hij heeft gewoond te Nijmegen, Beneden-Leeuwen, Grave en Nederasselt. In Nederasselt voelde hij zich steeds beter thuis. De toenmalige pastoor Cees van de Muijsenberg

wilde graag dat het kerkelijk archief geordend werd volgens opgave van het bisdom. Er werd een werkgroep gevormd van twee personen, waarvan Henk er een was. Een vaste morgen per week werd er gewerkt. Nadat ze gestart waren kwamen ze er gauw achter dat een hoeveelheid papier iets anders is dan een geordend archief. Na ongeveer acht jaren, in 2007, was het archief gereed. Ook aan het herdenkingsboek (Missienaakring en fancy-fair) over het 60-jarig bestaan van het fancy fair, om geld in te zamelen voor de Nederasseltse missionarissen, heeft Henk een flink aandeel gehad. Zelfs de gipsen knikengel van de kerststal is onder zijn helende handen gerepareerd nadat hij gevallen was. Henk zette zich in voor de Nederasseltse parochie met de vele talenten die hij had. Moge zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kracht krijgen om dit verlies te dragen. Henk, dankjewel voor jouw bijdrage in deze geloofsgemeenschap.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Al enkele jaren houdt de Kroatische gemeenschap op de tweede zondag in de maand een viering in onze kerk. Op zaterdag 9 september vond een bijzonder gebeuren plaats. Op deze dag werd een huwelijk binnen deze gemeenschap kerkelijk ingezegend. Van de extra versierde kerk treft u hierbij een foto aan. En natuurlijk wensen wij het bruidspaar een prachtige toekomst toe.



In de maand oktober hebben we twee bijzondere zondagen. Op 8 oktober vieren we samen met de werkgroep

HERFSTFAIR

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert fanfare Wilhelmina in samenwerking met diverse verenigingen uit Nederasselt een herfstfair.

Deze herfstfair is een voortvloeijsel van de fancy fair die vele jaren een geweldig evenement was in Nederasselt ten behoeve van missie en kerk. Vele verenigingen zullen vertegenwoordigd zijn op dit gezellig evenement.

Iedereen kan zich presenteren en kan, indien wenselijk, proberen de kas een beetje te spekken. En traditiegetrouw zorgt het rad van avontuur voor een spannend spelmoment met vele leuke prijzen.

De contactraad zal hier ook aan deelnemen met de verkoop van bloemstukken.

Kom allemaal naar het dorps huis "Ons Huis" Kerklaantje 17 te Nederasselt.

Aanvang: 19.00 uur

OPROEP!!

Het kinderkoor in Nederasselt is op zoek naar nieuwe leden.

Vind je het leuk om te zingen en ben je 6 jaar of ouder, kom dan ons kinderkoor versterken.

We repeteren op vrijdagmiddag van 16.45 uur tot 17.30 uur in de kerk van Nederasselt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanne Schaap > tel. 024-6221290

Ouderen van 't Achterom, de Ouderenzondag en op 29 oktober vieren we Allerzielen. De vieringen beginnen op de gebruikelijke tijd van 09.30 uur.

De eerstvolgende vergaderingen van de contactraad zijn op 31 oktober en 12 december. De vergaderingen beginnen altijd om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaan de deuren van onze herberg open en rond 11.30 uur sluiten we. U bent van harte welkom en neem gerust nog iemand mee! De eerstvolgende data zijn 4 en 18 oktober en 1 en 15 november.



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 22 augustus kwamen de volgende punten aan de orde:

ONDERHOUD KERKHOF

Albert en Richard van den Boogaard hebben de heg om het kerkhof geknipt. Kerkhofwerkers hebben afval verzameld en dit is opgehaald door taxusdienst Toonen.

VERLICHTING IN EN OM DE KERK

Bij de toren hangt een lamp, maar deze lamp verlicht alleen de voorkant bij de toren. De hoek waar de bliksemafleider is aangebracht, ligt in het donker. Vandalen kunnen ongestoord hun gang gaan. Hier moet dus een bewegingssensor met licht komen.

DE OFFERTE IS AL AANGEVRAAGD.

De verlichting in de kerk is aan een opknappbeurt toe. De lampen zijn op. Het vervangen van de lampen moet door een elektricien gedaan worden.

MISINTENTIES BIJ OVERLIJDEN

Na overlijden ontvangt de familie twintig misintenties. De bedoeling is dat deze binnen twee jaar verbruikt worden. Wanneer de familie twintig misintenties te veel vindt mag er ook voor vijftien intenties of tien intenties gekozen worden. De misintenties kunnen uitgeruild worden met andere geloofsgemeenschappen, zodat de mis in een andere kerk kan worden gevierd.

UITVAARTBOEKJES

Er zijn al zeer veel boekjes voorzien van het nieuwe Onze Vader. Het is echter nog niet genoeg. Bij de laatste uitvaarten waren er te weinig boekjes. Er worden nu nieuwe stickers besteld en meer boekjes aangepast, zodat er voldoende boekjes aanwezig zijn in de kerk.

JUBILEUM ALOYS

Op 4 juli was Aloys 12,5 jaar in de parochie. Daar het nu nogal druk is wordt dit feestelijk feit gevierd eind december, begin januari 2018.

PASTORALE ZAKEN

Na de vakantie start het pastoresteam met een vergadering. Het is drie jaar geleden dat het vitaliteitsonderzoek plaats heeft gevonden. Aloys gaat een zelfportret schrijven over de geloofsgemeenschappen: Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij. De herbestemming van de kerken van Heumen en Batenburg wordt besproken.

Op 21 september vindt de Apostelvergadering plaats in de Emmanuelkerk.

Zondag 24 september is er om 10.00 uur een Apostelviering voor alle twaalf geloofsgemeenschappen in de H. Antonius Abt te Wijchen.

Volgende vergadering 26 september.
Namens de contactraad,
Rose Stevens



DOOP:

10 september
Milan van Uuden



HUWELIJK:

15 september
Huwelijk Roel Ariëns & Debbie van der Vlist



VRIJWILLIGERSLUNCH OVERASSELT

Zoals in de vorige Apostelbode al is aangekondigd, is de jaarlijkse vrijwilligerslunch dit jaar op zondag 29 oktober. Alle bij ons bekende vrijwilligers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Omdat het koor zelf al iets voor zijn zangers en zangeressen organiseert en daarvoor het door het bestuur vastgestelde budget krijgt, worden koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep zullen wel een uitnodiging krijgen. Fouten maken is uiteraard menselijk en de contactraad kan per ongeluk een vrijwilliger vergeten. Bent u kerkelijk vrijwilliger, maar heeft u op 15 oktober nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door op Hoogstraat 5 een briefje in de groene brievenbus te doen of door te bellen met 6221276 en het antwoordapparaat in te spreken als er niemand aanwezig is.



De foto is genomen tijdens de jubileumlunch in 2016

EEUWIG VERBOND MET ONS

Bezoekers van ons kerkhof zal het zijn opgevallen dat we de afgelopen maanden een aanzet hebben gegeven tot de aanleg van een strooiveldje naast de kapel. De contouren zijn in maart uitgezet en ook de bloementafel met opschrift staat er al een tijdje. Nu de herfst is begonnen konden we er eindelijk mee verder: in september zijn graszoden op het veldje gelegd en in oktober komt er nog een buxushaagje omheen. Het veldje zal enkele dagen voor Allerheiligen worden ingezegend, na afloop van de eucharistieviering van zondag 29 oktober.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

ONTMOETINGSMIDDAG 9 SEPTEMBER IN OVERASSELT

De werkgroep Pastoraat van Nabijheid van de dorpen Overasselt, Nederasselt en Heumen heeft dit jaar voor de 15^e keer een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Dit is steeds de zaterdag vóór de Nationale Ziekendag. Werd het in de beginjaren voor de zieken georganiseerd, gaandeweg is de ontmoetingsmiddag uitgegroeid tot een middag voor alle ouderen en belangstellenden uit de drie kerkdorpen. De middag begon met een eucharistieviering, die werd voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven, met het thema "Een vriendelijk woord is het mooiste geschenk". Het was een sfeervolle viering waarin pastor Aloys de aanwezigen wederom wist te boeien met zijn uitleg en voorbeelden aangaande het thema. De viering werd muzikaal opgeluisterd door het gemengd koor St.-Cecilia uit Overasselt o.l.v. Fred Weijers. De organist was Henk van Elferen.

Na de viering werd er koffie met cake geserveerd en daarna was het tijd voor een borreltje.

Tijdens de koffie werden er geschenkdoosjes uitgedeeld met daarin een vriendelijk woord of een vriendelijke vraag. Dit gaf weer extra gesprekstof. De doosjes waren beschilderd door kinderen van de basisschool in Overasselt.

Ook de altaarversiering stond in het teken van het thema: een grote bos rozen in een geschenkverpakking. Deze rozen werden later ook uitgedeeld. Alle aanwezigen vonden het een fijne middag en het team Pastoraat van Nabijheid werd herhaaldelijk bedankt.

Volgend jaar vindt de ontmoetingsmiddag plaats in Nederasselt, ook weer op de zaterdag voorafgaande aan de Nationale Ziekendag in september.

OPROEP

Caeciliakoor Overasselt: ook voor jou!!

Wij, 28 dames en heren uit Overasselt en directe omgeving, vormen samen het St.-Caecilia-koor. Omdat we graag kerkelijke liederen en missen zingen, leveren we twee keer per maand een muzikale bijdrage aan de zondagdienst in onze H. Antonius Abtkerk. Dat doen we niet alleen met veel plezier, het liefst willen we daar nog jaren mee doorgaan. Maar helaas, zoals dat nou eenmaal altijd het geval is, zonder nieuwe en frisse aanwas zal dat op den duur niet meer mogelijk zijn. En hoewel het nu nog niet zover is, willen we toch alvast jonge en iets minder jonge zangers en zangeressen van harte oproepen ons koor te komen versterken. Mocht je interesse hebben, dan zal onze dirigent graag met je in gesprek gaan. Daarbij is hij overigens niet alleen

benieuwd naar je zangkwaliteiten, maar ook naar je eventuele muzikale achtergrond. Laat je hierdoor echter zeker niet afschrikken. Zie het vooral als een uitdaging, eentje die misschien wel leuker blijkt te zijn dan je verwacht had. Daarom zeggen we tot slot: geef massaal gehoor aan onze oproep en zorg dat je erbij komt - bij het Caeciliakoor!!

Contact voorzitter Mw. Loes Bloo
Tel:024-6222884 email:loes.bloo@gmail.com
dirigent: Fred Weijers
Tel:024-3585853 email:compararte@xs4all.nl

GELOVEN NU

In de geloofsgemeenschap Overasselt hebben wij in de tijd van advent en veertigdagentijd, gespreksavonden rond bepaalde thema's. Wij gebruiken vaak het boekje "Geloven Nu". Het gaat over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld: Geen woorden maar daden, zien met het hart, familieverhoudingen, vrede geven enz..... Het gaat over de "gewone dingen" van het leven, met verdiepende teksten erbij vanuit de bijbel, hedendaagse boeken en kunst. Wil je wat meer weten: je kunt mij altijd bellen of mailen.
pastor Aloys van Velthoven



H. JUDOCUS - HERNEN

*De serie Godsgeschenken
zet ons aan het denken.*

*Dit keer gaat de aandacht uit naar Peerke Donders,
hij verrichtte weliswaar geen wonders.
Maar zijn voorbeeld blijft ons wenken.
Hij kwam uit een arm weversgezin,
"Knecht student" was zijn roeping-begin.
Zijn kracht lag in het melaatsenwerk.
Tilburg beschouwt hem als haar sterkste merk.
Met een Park, Museum en Glossy Peerke is hij nog
helemaal in.*

Toon van Duifhuizen

PATER DAMIAAN VAN MOLOKAI, PEERKE DONDERS - EEN GODSGESCHENK

Franciscus ontmoet op zijn weg naar Assisi een melaatse en als in een flits ziet hij zijn roeping: 'Ik wil de Heer dienen in de meest broze mensen. Hij omhelst de melaatse. Op het eind van zijn leven schrijft hij: Ik vond het bitter melaatsen te zien. Maar de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht. Toen ik wegging was mijn bitterheid omgeslagen in zoetheid naar ziel en lichaam.' Voor het eerst in de geschiedenis werd er een melaatse gekust.

En op een dag was er een Belgische mens Jozef de Veuster (geboren 3 januari 1840). Als priester-missionaris Damianus kwam hij 10 mei 1873 aan op Molokai, een leprozenkolonie, waar 816 melaatsen wegwijnden, lichamelijk aan het wegrotten waren. Hij reorganiseerde de gemeenschap, bouwde een kerk en vervulde als priester de rol van dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer, hij maakte doodskisten en groef graven. Zijn komst was een keerpunt voor de kolonie. Er woonden toen tot 1000 melaatsen, die aan pater Damiaan een menselijk leven, liefde en verzorging te danken hadden. Hij was voor hen een Godsgeschenk.

En dan alweer op een dag is er een Tilburgse mens Peerke Donders (geboren 27 oktober 1809). Met veel moeite priester geworden. Gedreven door een innerlijke stem wilde hij op verzoek van de Surinaamse bisschop helper worden voor mensen in diepe ellende. Op 16 september 1842 arriveerde hij in Paramaribo. Peerke Donders is beroemd geworden om zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia', buiten Paramaribo. Aan deze eenzame, verstoten en vergeten mensen heeft hij de meeste toewijding besteed. Hij verzorgde de walgelijkste ziektegevallen, aanhoorde hun klachten en verhalen, probeerde ze op te beuren. Dat was zijn gedrevenheid: de mensen laten voelen dat er voor hen liefde en genade was. Juist als anderen je opzijschoven en isoleerden, dan was er in ieder geval God voor jou. Peerke Donders, een Godsgeschenk.

Jos van Minderhout †

DANK AAN VRIJWILLIGERS

Na de weekendviering van zondag 10 september was er weer de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Contactraad en pastores zijn dankbaar voor zoveel medewerking om onze geloofsgemeenschap vitaal te houden. Ruim zestig vrijwilligers waren



aanwezig om in een gezellige sfeer de dank te aanvaarden en de onderlinge verbondenheid te beleven. Dat pastoraal werker Annemarie Gooiker daaraan graag aandacht besteedde spreekt voor zich.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Het feest van Allerheiligen vieren we in de weekendviering op 28 oktober en op donderdag 2 november herdenken we onze dierbare overledenen. We denken dan niet alleen aan de overledenen van het afgelopen jaar maar we roepen ook herinneringen op aan al onze dierbare familieleden die zijn overleden. Hun graven zullen we weer met een kaarsje verlichten. We bidden en zegenen de graven. De Allerzielenviering of, zo u wilt, Dodenherdenking heeft de laatste jaren steeds meer mensen samengebracht in onze kerk en we hopen u ook nu weer te ontmoeten.

OUDERENVIERING

Deze wordt gehouden op dinsdag 3 oktober in de Mijlpaal om 10.00 uur. Na de viering drinken we gezellig koffie of thee.



PETER VAN EST

Peter van Est stopt na ruim 45 jaar als organist en dirigent bij het parochieel zangkoor Hernen-Leur. Toen Mariaan van Kouwen in 2003 stopte als dirigent bij het zangkoor, was Peter van Est al vele jaren onze vaste organist.

Peter nam toen het dirigentschap over van Mariaan. Dat was hem wel toevertrouwd. Hij maakte er samen met de overige leden iets moois van. Ongelofelijk hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Vele jaren hebben wij genoten van zijn muzikale inbreng die van hoge kwaliteit was.

Helaas is Peter wegens gezondheidsredenen genoodzaakt te stoppen als organist en dirigent. Een groot verlies voor het koor, maar ook voor de geloofsgemeenschap van Hernen en Leur.

Wij wensen Peter alle goeds toe in deze voor hem moeilijke periode en danken hem voor alles wat hij voor het koor heeft gedaan. We zullen Peter ontzettend gaan missen.

Huub Peters gaat het koor voorlopig begeleiden.

Namens het parochieel zangkoor Hernen-Leur,
Harry van Schadewijk, voorzitter

VOICE

Koor Voice uit Hernen heeft een nieuwe dirigent en ook weer ruimte voor nieuwe leden.

Heb je zin om op de maandagavond van 20 uur tot 22.15 uur te zingen dan ben je van harte welkom in de Judokuskerk in Hernen.

Voor meer informatie kun je bellen naar:

06-13154244.

Genoemd telefoonnummer is van Marjan van Gelder-Maas.

MISINTENTIES

30 september: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie, Annie van der Aa-van Casteren, overleden familie Perquin-Steeg, Gerda van Heumen-Lukassen, Gradus van Heumen

8 oktober: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing, Rinie Nicolassen, Gradus van Heumen, tot zekere intentie, Frans en Doortje van Heumen-Derks, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van het Westeinde

14 oktober: overleden familie Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen, Jo Derks en Jo Derks-van Casteren

22 oktober: Bert van Duifhuizen, voor de overleden weldoeners

28 oktober: Riet van Duifhuizen-Rutten

2 november: Frans en Anny de Wildt – Heijmans, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Rinie Nicolassen, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heumen-Loeffen, overleden familie van der Aa-Broekman, Jan van Heumen, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Bert van Duifhuizen, overleden ouders Remmers-Grim, Frans en Doortje van Heumen-Derks, The Reuvers, Toon en Annie Kersten-Schamp

5 november: Wim en Gon Hebing, Hent Janssen, Gradus van Heumen en Annie van Heumen-Janssen

Gelieve de misintenties voor de maand nov. t/m 17 dec. voor 8 oktober in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

OKTOBER FRANCISCUSMAAND

Een man van zijn én onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken - in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang - hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

"Zonder veel moeite zagen we voor ons Franciscus zelf."
Hugo en Leon

"Schitterende evocatie. Terug naar de essentie!"
Myrian

"Onvoorstelbaar mooi... wat een getuigenis!"
Andre

www.franciscusspreekt.be
Facebook/franciscusspreekt

Productie **Reest**

Op vrijdag 6 oktober treedt Geert Fierens op in de Sint-Judocuskerk met de voorstelling "Franciscus spreekt". De voorstelling begint om 20.00 uur en is uiteraard voor iedereen toegankelijk. Natuurlijk is er ook een kopje koffie of thee.

AFSCHIED VAN PASTOR ANNEMARIE GOOIKER OP 3 NOVEMBER A.S., ZIE BLZ. 3 IN DEZE APOSTELBODE



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

d.d. 13 juli 2017

Truus leest een passende openingstekst voor: "Vroeger". Over vakantie en familie, helpen en geholpen worden, terug naar liefde, vertrouwen en hartelijkheid.

De vieringen tijdens de vakantieperiode zijn besproken. Voorgangers en muzikale invulling zijn bekend.

Het vieringschema voor het tweede halfjaar is bekeken. Hier en daar zijn aanpassingen gewenst. Met name over de kerstvieringen zijn nog vragen.

Ook de datum van de Allerzielenviering is nog onduidelijk. Onze voorkeur gaat uit naar 30 oktober, maar overleg is nodig.

Ons enthousiaste kinderkoor is, ook vanwege

de inzet tijdens kinderkaravaanvieringen, druk bezet. De eerste gezinsviering is daarom pas gepland in november.

Er zijn vragen gesteld over de inzet van koren in alle geloofsgemeenschappen van De Twaalf Apostelen. Is een betere verdeling mogelijk? Binnen het korenoverleg zal hierover gesproken worden.

Els en Marijke zijn druk bezig met de organisatie van het contactraauditje.

Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de vrijwilligersavond van de gemeente Wijchen in het Mozaïek.

Onze voorzitter Henk sluit de bijeenkomst. We blijven even gezellig napraten met een hapje en een drankje als voorschot op een hopelijk mooie vakantie voor allen en als dank voor een goed jaar.



H. GEORGIUS - HEUMEN



LAMPIONNENOPTOCHT 4 NOVEMBER 2017

Op zaterdag 4 november staat er om 19.00 uur een gezinsviering gepland in Heumen met als thema Sint-Maarten.

Voorafgaand aan deze viering willen we graag een lampionnenoptocht houden.

Eenieder is hierbij van harte uitgenodigd! Neem zelf een lampion met lampje mee (je kunt er eentje maken, maar een lampion kopen kan natuurlijk ook). We verzamelen om 18.30 uur voor de kerk. Loop je met ons mee in Heumen?

Werkgroep gezinsvieringen

Met vriendelijke groet,

Lisette Beelen



H. ANNA - BERGHAREN

DE GERARDUSKALENDER!

Vele jaren hebben wij, Han en Marijke van den Berg, deze mooie kalender van klooster Wittem bij vele afnemers in Bergharen en omgeving bezorgd. Na dit jaar stoppen wij hiermee, dus voor 2018 nog wel!

Geen bijzondere reden hiervoor, maar wij hebben onze verdienste gehad. We zouden het wel heel fijn vinden als de verspreiding hiervan wordt overgenomen door iemand anders.

Wij hebben een complete lijst van afnemers op



straatnaam. Mocht er iemand interesse hebben, dan horen wij dit graag. Mocht er hierop geen reactie komen, dan gaat de bestelling voortaan via Wittem!

Tel 531708- 0636263698 / hmvandenberg@xmsnet.nl

AFSCHIED VAN PASTOR ANNEMARIE GOOIKER OP 3 NOVEMBER A.S., ZIE BLZ. 3 IN DEZE APOSTELBODE



VIERING VAN HET FEEST VAN DE PATROONHEILIGE VAN DE KERK

Onder leiding van Sint-Mauritius († ca. 287; feest 22 september) werd een opstand in Gallië neergeslagen. De soldaten waren afkomstig uit de Egyptische stad Thebe, en voor het merendeel christen. Aangekomen bij Agaunum in Zwitserland (Valais), weigerden zij aan de Romeinse goden te offeren, want dat zou verraad betekenen aan hun eigen God. Dat kostte hun allen het leven.

Onder invloed van Germaanse guerilla-activiteiten aan de Gallische grenzen, stuurde keizer Maximianus Herculus in het jaar 287 of daaromtrent een legioen van Opper-Egypte naar de grenzen met Gallië. Onderweg werd halt gehouden bij het plaatsje Agaunum in de Zwitserse Alpen. Bij die gelegenheid zouden de gebruikelijke offers gebracht worden om de overwinning van de Romeinse beschermgoden af te smeken en om eer en trouw aan de goddelijke keizer te bewijzen. Maar de christelijke legioensoldaten weigeren deel te nemen aan de openbare heidense offers. Volgens een andere lezing zouden ze geweigerd hebben om onschuldige mensen aan te vallen. Geen enkele poging om ze tot andere gedachten te brengen had resultaat. Zodat ze uiteindelijk allemaal werden gedood vanwege ontrouw aan de Romeinse staat: dienstweigering.



Tot hen behoorden Mauritianus, begraven te Agaunum, dat sindsdien naar deze martelaar Sankt Moritz heet; voorts Exuperius, Candidus, Vitalis, Innocentius, twee Victors, van wie er één bijzonder vereerd wordt te Xanten (Duitsland, feest 10 oktober); Cassius en Florentius, vereerd te Bonn (feest 10 oktober); Alexander, vereerd te Bergamo, Italië (feest 26 augustus); en Gereon te Keulen (feest 10 oktober). Zij staan ook bekend als de Martelaren van het Thebaanse Legioen. Onze geloofsgemeenschap vereert de Victor te

Xanten. Daarom willen wij zijn feest vieren op zondag 8 oktober 2017 om half tien in onze kerk.



Xanten. Daarom willen wij zijn feest vieren op zondag 8 oktober 2017 om half tien in onze kerk.

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het verslag van de vergadering van de contactraad is besproken en conform het ontwerp vastgesteld.
- Het verslag van het parochiebestuur van 17 mei 2017 nr. 87 en van 14 juni nr. 88 is besproken en zo nodig door bestuursvertegenwoordiger toegelicht.
- De uitnodiging voor het "Opgroeisymposium" te Hilversum wordt voor kennisgeving aangenomen. Het symposium wordt niet bijgewoond.
- Het parochiebestuur biedt thans de mogelijkheid tot het reserveren van een graf op het kerkhof. Wij hebben het bestuur laten weten dat wij hiermede akkoord zijn. In de Apostelbode zal door het bestuur een aankondiging gedaan worden.
- Het parochiebestuur geeft de contactraden de kans een persoon voor te dragen voor de Apostelspeld. Hiervan wordt dit jaar geen gebruik gemaakt.
- De kinderkaravaan brengt op zondag 10 september 2017 een bezoek aan onze kerk. De voorbereidingen zijn hiervoor getroffen.
- Het patroonsfeest van de H. Victor wordt dit jaar gevierd op zondag 8 oktober 2017. De zondag na 10 oktober (kermiszonday) is er geen viering in deze kerk.
- Het feest van Allerheiligen / Allerzielen wordt in deze kerk gevierd op zondag 5 november 2017. De nabestaanden van de twee overledenen van het afgelopen jaar worden schriftelijk uitgenodigd voor de viering.





VANUIT DE CONTACTRAAD

- 75-jarig bestaan van de huidige Damianuskerk. Een begroting maken voor de viering en bij het bestuur indienen.
- Deelname Apostelvergadering op 21 september a.s. in de Emmanuelkerk.
- Apostelviering op 24 september om 10.00 uur.
- Evaluatie eerste-communieviering. Vier kinderen hebben hun eerste communie gedaan. Het was een mooie viering. Dank aan de werkgroep.
- Van de picknicktafel geschonken door een parochiaan wordt regelmatig en veelvuldig gebruik gemaakt door toeristen.
- Voorstel aan de lectors om voortaan bij de voorganger op het priesterkoor te gaan zitten, zoals dat in andere kerken ook gebeurt. Dit wordt met de lectors besproken.
- Extra deurcollecte voor de actie Dag van de Blinden.
- Inzameling voor de Voedselbank op zondag 25 juni 2017.

- De tekst van het nieuwe Onze Vader is in de uitvaartboekjes geplakt.
- Het bisdom heeft een nieuw computerprogramma voor de boekhouding alsmede voor de ledenadministratie.
- Het parochiebestuur doet een voorstel tot het reserveren van een plek op de begraafplaats. Mensen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen met de kerkhofbeheerder contact opnemen.
- In oktober wordt het vrijwilligersfeest gehouden.
- Onze kerk is een rijksmonument. Er kan onderhoudssubsidie aangevraagd worden, als dit nodig is.
- Het uurwerk van de kerk is nagekeken, bijgesteld en zonodig gerepareerd.
- Jaarlijks stelt de Monumentenwacht een rapport over de onderhoudssituatie van de kerk op. Dit rapport kan gebruikt worden bij de opstelling van de jaarlijkse begroting.



WIJ GEDENKEN

Op 23 juni stierf, thuis in de Passerel, **Grada Jacobs-Soetekouw**, 91 jaar oud. Geboren en getogen aan de voet van de Kapelberg in Bergharen, getrouwd met Kees Jacobs, trotse moeder van drie dochters. Zorgzaam en netjes was ze. Ze bracht veel tijd door achter haar naaimachine. Haar kinderen zagen er daardoor altijd piekfijn uit. Grada was een gelovige vrouw, met een grote devotie voor Maria. Tot het laatst toe bad ze haar weesgegroetjes. Daarnaast zong ze in het koor, ging ze op zwemles en op Engelse les. Gedroogde bloemen werden verwerkt in kaarten en schilderijen én op het bidprentje dat tijdens de afscheidsdienst op 29 juni in de Sint-Annakerk van Bergharen werd uitgedeeld.



Bets Janssen werd geboren te Malden op 23 februari 1940. Zij trouwde met Piet Paau en samen kregen zij een zoon Mark. Toen Mark trouwde kwamen de kleinkinderen. Samen met Piet had Bets een eenvoudig leven met de zorg voor een tuindersbedrijfje en haar gezin. Daarnaast ging zij jaren naar haar moeder om haar te helpen. De laatste tien jaar was Bets ziek. Vele jaren kon zij thuis bij Piet blijven totdat zij meer zorg nodig had. Bets werd de laatste jaren met goede zorg

omringd in Malderburch. Aldaar is zij gestorven op 26 juni 2017. Wij vierden haar afscheid in de kerk van Heumen. Dat zij rusten moge in vrede.

Op 13 augustus is **Tonnie van den Hoogen** overleden in de leeftijd van 83 jaar. Tonnie was geboren en getogen Wijchenaar. Hij leerde het bouwvak en bouwde zijn eigen huis in de Kamillestraat waar hij met zijn Mimie ging wonen. Samen kregen ze dochter Danielle. Tonnie werkte als bouwkundig opzichter bij de gemeente en is bij menig bouw van gemeentelijke gebouwen betrokken geweest. Ruim dertig jaar is Tonnie bestuurslid geweest van de Blijde Dries. Tonnie was een zorgzaam en betrokken man, genoot van feestjes met vrienden en familie en was trots op zijn kleinkinderen. Vanwege een val van het dak werd Tonnie de laatste zes jaar moedig door Mimie verzorgd. We hebben hem op 19 augustus uitgeleide gedaan in de Antonius Abtkerk te Wijchen waarna hij door zijn naaste familie naar het crematorium is begeleid.

Op 17 augustus is **Tonnie Verwaaijen-Kocken** in de leeftijd van 94 jaar van ons heengegaan. Na het overlijden van haar man Toon is Tonnie in de Waaij gaan wonen. Zij was altijd aanwezig om in

het koor Wybeko te zingen tijdens de vieringen in het Kompas. Ze genoot daarvan, zoals ze ook genoot van haar kinderen, kleinkinderen en ook van haar achterkleinkinderen. Altijd met een lach op haar gezicht als een van hen weer een mijlpaal had bereikt, waarbij ze zichzelf nogal eens vergat met wat ze zelf moest doormaken. Maar voor haar waren die mooie momenten in haar gezin reden genoeg om door te gaan. In de sfeervolle viering van afscheid op 23 augustus in de Emmanuelkerk hebben we stilgestaan bij haar leven en haar aansluitend begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Jo Laurant overleed op 18 augustus en werd 91 jaar oud. Samen met zijn echtgenote Annie had hij lange tijd een winkel aan de Kruisbergseweg. Jo maakte samen met Annie lange werkdagen. Na zijn pensionering kon hij van zijn rust genieten en woonden ze samen aan de Vijverlaan. De laatste tijd werd de gezondheid van Jo kwetsbaar en heeft Annie hem verzorgd. Op 22 augustus hebben we Jo uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.



Op 10 juli 1925 is **Nellie Verploegen-Loeffen** geboren. Zij was de weduwe van Frans Verploegen. Met het stijgen der jaren en de toenemende kwalen werd zelfstandig wonen in Bergharen moeilijk. Zij verhuisde naar het seniorencomplex de Muts te Wijchen. Ook hier was het zelfstandig niet meer mogelijk en zij werd opgenomen in het verzorgingshuis De Malderburch te Malden. Hier is zij op 24 augustus 2017 overleden. De uitvaartdienst is op 29 augustus 2017 gehouden in de H. Annakerk te Bergharen. Daarna is haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op donderdag 31 augustus hebben we, in de kerk van de H. Jozef op Alverna, afscheid genomen van **Miem Ariëns-de Groot**, weduwe van Hent

Ariëns. Ze was als een witte roos voor Robert en Jolanda, voor wie Miem moeder wilde zijn, moeder mocht zijn. Ze was betrokken op mensen, betrokken ook bij de kerk van Alverna, 18 jaar koorzangeres. Ze was graag onder de mensen, (bingo, liederentafel, haar familie om zich heen) maar ze was ook graag alleen. De laatste tijd was moeilijk en zwaar. Het kaarsje was op. Dat ze nu weer bij Hent is, is een steun en een troost nu Miem op 25 augustus in de leeftijd van 91 jaar is overleden.

Heel onverwacht is **John Verhaaff** uit ons leven weggehaald. In zijn slaap overleed hij op 63-jarige leeftijd. John was de jongste in het gezin Verhaaff en had een fijne jeugd. De liefde voor voetbal en NEC werd hem meteen meegegeven. John werkte bij Zijderveld in de groente- en fruitbranche. In 1974 trouwde John met Annet Peters. Samen kregen ze twee zoons, Roy en Brian. Vanuit Nijmegen kwamen ze weer in Wijchen wonen. Helaas werd Annet ziek en overleed bijna drie jaar geleden. Moedig ging John verder met zijn leven met steun van zijn zoons en schoondochters. Vreugde bracht hem de kleine Remy en de kleinzoon nog op komst. John kon zeer genieten van het toeren op de scooter, een ijSCO, darten en voetbal kijken. Op 5 september hebben we in de Paschaliskerk in de Woezik afscheid van hem genomen waarna hij bij Annet te ruste is gelegd op de begraafplaats in Wijchen.

Op 7 september is **Jan Hutting** thuis in het bijzijn van zijn vrouw en heel het gezin overleden. Hij is 83 jaar geworden. Jan werd geboren in Ewijk en groeide op met zijn zus Leida. Hij volgde de Landbouwschool, hielp zijn vader bij het telen van groente en werd chauffeur. Jan trouwde in 1961 met zijn buurmeisje Koos. Ze betrokken het zelfgebouwde huis aan de Kortendijk in Bergharen. Van 1963 tot 1978 reed hij op de eerste winkelwagen in Maas en Waal. Drie kinderen werden geboren en allen moesten meewerken thuis in het kleine fruitbedrijf dat Jan runde. Daarnaast reed hij nog bij Scaldia. Twee kleinkinderen maakten opa trots. Na vijftig jaar verhuisden Jan en Koos naar de Manegeweg in het dorp. Meer tijd was er om te vissen bij de Forel, om koffie te drinken en een gehaktbal te eten. Helaas vielen veel vrienden om hem heen weg en zijn eigen gezondheid ging ook achteruit. We hebben op 13 september afscheid genomen van Jan in de Annakerk te Bergharen waarna hij begeleid is naar het crematorium.

TER OVERWEGING

Hoe kun je je inzetten voor een betere wereld, zonder onrustig, angstig en wanhopig te worden? Een katholieke activiste deelt haar beproefde recept.

Soms lijkt het of de wereld gek geworden is. En de ongerustheid die velen van ons voelen, helpt daar niet aan. Toch voelen we op een of andere manier niet alleen de neiging om ongerust te zijn, maar zelfs de plicht om ongerust te zijn. Zo veel dingen gaan de verkeerde kant op, van de nucleaire spanning tussen de VS en Noord-Korea tot en met de neo-nazi's die door onze straten marcheren. En dan loopt de staf van president Trump via de draaideur het Witte Huis weer uit, nog voor wij 'Scaramucci' kunnen uitspreken.

DOE IETS!

Op sociale media lezend krijgen we het ene na het andere artikel voor de kiezen, waarvan onze activistische vrienden vinden dat we het móeten lezen. Het is bijna alsof mensen hun angsten tegen ons uitschreeuwen. Hier moet je je zorgen over maken! Een natuurgebied in gevaar, een gevaarlijke pesticide, een ijsberg zo groot als Connecticut die op dreef is geraakt, burgerrechten in het gedrang.

DOE IETS!

Althans, dat is de onbewuste – en niet zo onbewuste – boodschap. We worden gevraagd petities te tekenen, politici te benaderen, een demonstratie bij te wonen.

ACHTEROVER LEUNEN

Natuurlijk is activisme nodig. "Het enige wat nodig is voor de overwinning van het kwaad, is dat goede mensen niets doen." De oorsprong van dit citaat is discutabel, maar Edmund Burke, John F. Kennedy, en een heleboel andere goede mensen hebben het vaak genoeg herhaald om me ervan te overtuigen dat we in tijden als de onze niet achterover kunnen leunen, onze hoofden schudden en vervolgens niets doen.

Maar toch, wat we in tijden als deze vooral geneigd zijn te 'doen', is bezorgd zijn. We merken het allemaal: mensen zijn gespannen, rusteloos, bang. Je

ergens van bewust zijn is één ding. Simpelweg toegeven aan ongerustheid is echt iets anders.

GEBED

Hier is mijn bescheiden voorstel, een die je niet veel leest in seculiere kranten of Facebook-berichten. Ik geloof dat de plek om te beginnen het gebed is. Niet alleen het gebed voor onze vermoeide wereld, al is dat ook nodig, maar een dieper gebed om jezelf op God af te stemmen, wiens Zoon ons een vrede beloofd heeft die de wereld ons niet geven kan. Natuurlijk gooien we onze problemen niet simpelweg over de schutting bij God, om vervolgens weg te lopen. Zoals de heilige Teresa van Avila ons voorhield, zijn wij de handen en voeten van God op deze aarde. We moeten activisten zijn. Maar wel gezonde activisten.

ONTSPAN!

Dus begin bij God. Richt je vervolgens op datgene, wat je het meeste tot actie oproept. Zelf heb ik gestreden tegen de doodstraf, ik heb brieven geschreven uit naam van ter dood veroordeelde gevangenen, heb politici gebeld, meegedaan aan demonstraties voor vluchtelingen, geld gegeven aan goede doelen. Doe wat je denkt dat God van je vraagt.

En dan... ontspan! Ga de deur uit, bezoek vrienden, lach. Raak niet verslaafd aan sociale media, politieke websites, televisienieuws.

BETROKKEN BURGER

Ik doe mijn best om een betrokken burger te zijn. Vervolgens doe ik mijn best – zonder dat het altijd lukt – om mijn onrust te geven aan degene die zei: "Mijn juk is zacht en Mijn last is licht".

Effie Caldarola is een katholieke schrijfster, columnist en activiste uit de Verenigde Staten. (Bron:

Catholic News Service / Vertaling AdW)

<https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws>

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

LIEFLIJK

Ze noemen het ook wel gestreept ebbenhout, maar de eigenlijke naam van deze tropische houtsoort is "Coromandel". Ik had er nooit van gehoord, maar een van mijn zwagers die heel veel beelden van hout maakt heeft mij het een en ander erover verteld.

Rechts van mijn toetsenbord staat een beeldje van bovengenoemde houtsoort waarvoor ik ben bezweken in een kringloopwinkel in Druten. Een vrouw leunt met gesloten ogen tegen de kin van een man terwijl zijn lippen voorzichtig haar rechterwang raken. Zij zijn duidelijk een liefdespaar, hoofd en hals met mooi uitgesneden versieringen. Waarschijnlijk is het beeldje uit Indonesië afkomstig. Ik heb het in de winkel een poosje in mijn handen gehouden en kon er geen afstand van doen. Ik weet niet hoe oud het is en of het misschien voor toeristen is gemaakt, maar dat doet er niet toe. Ik stel me iemand voor die er uren met liefde aan heeft gewerkt, een jongeman die tijdens het houtsnijden aan zijn geliefde dacht en met zijn kunst geld verdiende voor zijn aanstaand huwelijk. Het is een lieflijk beeldje, met zorg gemaakt uit hout dat zeldzaam is geworden, omdat mensen door de eeuwen heen om allerlei redenen heel veel bomen hebben gekapt. Ik ben nooit aan de andere kant van de wereld geweest, maar ik zou willen weten op welk ei-



land dit liefdespaar gemaakt is en hoe het in Nederland terecht is gekomen. Misschien heeft het vele jaren in een woonkamer op de kast gestaan, waar het zo nu en dan werd afgestoft door de vrouw des huizes totdat het hele gezin verhuisde naar ons koele land. Ik kan er wel tien verhalen bij bedenken. Nu staat het op mijn bureau. Ik kijk er met plezier naar, er gaat rust van uit. En die rust is soms ver te zoeken, de chaos in de wereld wordt elke dag groter. Ik moet bekennen dat ik af en toe met malende gedachten op slaap lig te wachten.

Terug naar mijn beeldje, ik heb het niet zomaar gekocht. Wie het ook gemaakt heeft, misschien was het bewerken van het hout voor hem of haar een tijdelijke vlucht uit een hectische wereld. Mijn zwager, die al vanaf zijn jeugd beelden maakt, kan zich er helemaal in verliezen. Ik ben geen beeldend kunstenaar, maar ik ben doodeenvoudig dankbaar dat ik af en toe muziek kan maken waardoor ik alles om mij heen tijdelijk vergeet. De muzieknoten en het schrijven zijn mijn vluchtwegen.

Ik schrik altijd als er weer ergens een grote boom gekapt is. Ik heb ook een klein stukje van een kastanjeboom uit de Kasteellaan bewaard. Ik vind het een klein wonder dat ik nu tegen een lieflijke glimlach aankijk die iemand aan de andere kant van de wereld uit een prachtige boom heeft weten te bevrijden. De liefde reikt ver.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Wil Smulders	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

SCHOUDER AAN SCHOUDER

*Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.*

Dit is een couplet uit het lied 'Heer, wat een voorrecht'. Je thuis te kunnen voelen in zijn wijngaard is zeker een voorrecht. Samen met mensen optrekken, elkaar dienen in de naastenliefde en zo de levende God zichtbaar te maken. Gods woord wijst ons de weg naar zijn droom van broeder/zusterschap, vrede en solidariteit. Die weg gaat ons een stuk beter af als we schouder aan schouder staan met anderen.

Met wie stond Jezus eigenlijk schouder aan schouder? Ik denk direct aan de twaalf apostelen. Nou ging dat heus niet zonder slag of stoot. Binnen die groep volgelingen was er geregeld discussie en Jezus kon vaak met onverwachte zienswijzen uit de hoek komen. Hij was niet van deze wereld en hij handelde los van het verwachtingspatroon. Jezus drong aan op een andere manier van denken. Moeten we onszelf op de schouder kloppen, omdat we onze vrienden kunnen liefhebben? Nee, want daar is toch niets moeilijks aan! Bemin de vijand, de vreemdeling, de verstotene. Met hen stond Jezus schouder aan schouder. Zijn woord wees toen en wijst mensen nog steeds de weg. Het is een voorrecht om in zijn wijngaard schouder aan schouder te staan voor een hoger doel. Maar als mensen van deze wereld, willen we nog wel eens onze eigen wijngaardjes creëren en selectief zijn met wie we wel en met wie we niet de wijngaard willen bewerken. Dan mist het zijn doel.

Als kerkgemeenschap zijn we binnenshuis als pastores, bestuur, vrijwilligers en parochianen hard bezig om de organisatie en de gemeenschap in stand te houden. Dat is ook nodig om

pastoraal bezig te kunnen zijn en mensen te dienen in wat ze nodig hebben. Denk aan liturgie, catechese en diaconie. Het is en blijft een uitdaging, waarbij het belangrijk is schouder aan schouder te staan in de samenwerking. Tegelijk is er ook een intrinsiek verlangen om erop uit te trekken en buitenshuis aan de verlangens van de zoekende medemens tegemoet te komen. Gemeenschapsopbouw ontstaat niet als je binnen je bekende clubje blijft. "Een kerk, die niet naar buiten treedt, wordt ziek", aldus paus Franciscus. Jezus richtte zich niet alleen op zijn twaalf apostelen, maar trok erop uit als zout en als licht. Met Hem hebben wij een actuele (blijde) boodschap te bieden, die smaak geeft aan de wereld en licht brengt waar duisternis is.



Zijn wij dan de uitverkoeren, die zout en licht kunnen zijn? Nee, zeker niet. Kijk maar om je heen en zie de vele initiatieven, die mensen ontplooiën en zo mede bijdragen aan het hoger doel. Zulke mensen, verenigingen, organisaties

zijn allemaal bondgenoten van onze kerk. Daar zouden we ons wel wat meer bewust van mogen zijn. Of je nou gelovig bent of niet, samen staan we vaker schouder aan schouder voor dezelfde waarden, dan je misschien wel denkt.

Binnenkort werk ik niet meer als pastor in deze parochie. Ik ga op andere manieren licht en zout proberen te zijn, vanuit een verlangen erop uit te trekken. Dat is spannend, want ik verlaat dat wat vertrouwd is. Maar ach, het is en blijft één grote wijngaard en een voorrecht om erin samen te werken.

*Zon of regen,
wind mee of tegen:
als we schouder aan schouder staan,
zal het vanzelf gaan.
Het mooiste ligt voor ons,
als we schouder aan schouder staan.*

Pastor Annemarie Gooiker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **november 2017** met het thema "**Verstand om te begrijpen**". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 oktober 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.