

DE APOSTELBODE

Jaargang 7 | nummer 9 november 2017



VERSTAND OM TE BEGRIJPEN

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

VERVLOGEN TIJD

Zo vluchtig zijn de jaren heengegaan.
Als een zwervend herfstblad in de wind
vervliegt de tijd door dit bewogen leven.

Dankzij dit stille weten
proef ik zonder spijt die ene herinnering
en bezit ik Gods kracht om door te gaan.

Joke Plamont - Mees



Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 14 en 28 november en 12 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
april	9.332	146.185	7.002	139.505	6.680
mei	2.648	148.833	6.437	145.942	2.891
juni	5.525	154.358	3.987	149.929	4.429
juli	5.952	160.310	6.200	156.129	4.181
augustus	3.775	164.085	3.350	159.479	4.606
september	2.445	166.530	1.828	161.307	5.223

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



1 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

4 NOVEMBER VANAF 18.30 UUR VOOR DE KERK IN HEUMEN
Sint-Maarten lampionnenoptocht voorafgaand aan de gezinsviering

9 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'De Nederlandse uitvaartcultuur', door dr. Claudia Venhorst, Albertinumgenootschap, entree € 7 euro

11 NOVEMBER 17.30 UUR HERNEN
Sint-Maartenoptocht vanaf schoolplein Heilig Hartschool i.s.m. Heilige Judocuskerk

11 NOVEMBER 19.00 UUR JEUGDACTIVITEIT PAROCHIECENTRUM
Chillavond

12 NOVEMBER DE WAAYERSHOF NIFTRIK
Vrijwilligersbijeenkomst

14 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

14 NOVEMBER 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN
Catechetisch beraad: lezing "de Koran en Jezus" door Anne Dijk

15 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

16 NOVEMBER VAN 19.30 – 20.30 UUR PAROCHIECENTRUM
Informatieavond over het vormsel, Oosterweg 4 Wijchen

16 NOVEMBER 20.00–22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'De rol van de Nederlandse uitvaartverzorgers', door Monica Zeegers, Albertinumgenootschap, entree €7

18 NOVEMBER DE SCHAKEL, WIJCHEN
Ontmoetingsmiddag "Kennismaking met de Syrische Cultuur"

21 NOVEMBER 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN
Catechetisch beraad: film "Fill the Void"

23 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'Sterven en rouw in joods perspectief', door drs. Sasja Martel, Albertinumgenootschap, entree € 7

23 NOVEMBER KOPIJ INLEVERDATUM
Apostelbode: Nr. 10 "Bezielde geloven"

28 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

30 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
'Christelijke uitvaartrituelen in onze tijd', door prof. dr. Peter Nissen, lezing Albertinumgenootschap, entree € 7

1 DECEMBER 19.00 UUR BALGOIJ
Startviering Advent, voor de hele parochie

6 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

9 DECEMBER VANAF 10.00 UUR KLOOSTER BRAKKENSTEIN,
Bezinningsdag met mgr. De Korte "de toekomst van de kerk" (zie pagina 6)

12 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

20 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

EEN NIEUW EERSTE-COMMUNIEPROJECT

Vorig jaar is het initiatief ontstaan om een nieuw communieproject in het leven te roepen. Na observaties bij het huidige communieproject en op verzoek van de communicatiegroep van de Antonius Abtkerk in Wijchen zijn we aan de slag gegaan. Dit jaar wordt er voor het eerst in de gehele parochie mee gewerkt. Vorig jaar hebben de communicanten van de Antonius Abt te Wijchen al met het project gewerkt en het is zeer goed bevallen. De kinderen waren zichtbaar enthousiast over de verschillende werkvormen.

SCHATTEN VERZAMELEN!

Communie betekent gemeenschap, dus leren de communicanten wat het is om een onderdeel van een gemeenschap te zijn en wat het betekent om leerling van Jezus te worden. Hoe Jezus ons leerde dat iedereen welkom is. Jezus leerde ons hoe we elkaar met liefde tegemoet mogen treden. We willen de communicanten dan ook meenemen in deze visie en ze laten zien waarom iedereen even belangrijk is en welkom aan de tafel waar we leren om in het leven te breken en te delen met elkaar.

Het idee achter dit project is dat de communicanten participierend leren. Zowel de ouders als



de communicanten worden meer betrokken bij de inhoud van het project. De communicanten krijgen geen map met opdrachten mee, maar krijgen aan het begin van het communietraject een schatkist mee naar huis. Deze schatkist mogen ze thuis versieren en iedere kindermiddag verzamelen de communicanten een schat.

De middagen bestaan uit verschillende werkvormen. Het inhoudelijk gedeelte wordt niet alleen verteld maar ook door het te doen wordt er inhoudelijk op de communie ingegaan. Door middel van liedjes, leren de communicanten over de Bijbel, omgangsvormen en waarden en normen. De cd waarop deze liedjes opstaan, krijgen ze aan het begin van het traject mee naar huis. Ieder kindermiddag heeft dezelfde facetten waardoor er voor de communicanten een structuur ontstaat.

Het project gaat inhoudelijk in op de verschillende manieren waarop wij kunnen communiceren met Jezus. Overal, ook op plaatsen waar we niet zo snel zullen zoeken, krijgen we schatten mee die God ons aanreikt. De communicanten worden stap voor stap meegenomen op een pad waar ze gaan ontdekken wat Jezus ons geleerd heeft over de omgang met elkaar en over hoe God een plek krijgt in ons leven.

Met toewijding en enthousiasme is aan dit project gewerkt. In de hoop dat er vele kinderen terug kunnen kijken op een geslaagd eerste-communietraject.

Marieke Drent

Pastoraal werker jeugd en jongeren

VORMSEL



Hoe weet je nu of je gelooft in God? Wie is God dan? Hoe leer ik Hem dan kennen?

De Heilige Geest is een helper die jou met deze vragen op weg wil helpen!

Zit je in groep acht of heb je al in groep acht gezeten maar nog niet het vormsel gedaan, dan nodigen wij jou en je ouders graag uit voor een informatieavond over het vormsel en wel op

**DONDERDAG 16 NOVEMBER A.S. VAN 19.30-20.30 UUR
OP HET PAROCHIECENTRUM (OOSTERWEG 4) TE WIJCHEN**

Tijdens deze avond krijgen jullie informatie over het vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten en natuurlijk de vormselviering. Misschien twijfel je nog en wil je nog wat vragen stellen? Dat kan die avond. Alle kinderen die de eerste communie hebben gedaan, en hun ouders uit Wijchen, Alverna, Hernen, Bergharen, Batenburg en Niftrik zijn uitgenodigd voor deze informatieavond.

We zien jullie graag op 16 november!

Hartelijke groeten,

Namens de werkgroep vormsel



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Bezielde geloven" en is bedoeld voor de periode van 16 december t/m 28 januari. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 23 november per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

FOTO-IMPRESSIE APOSTELVIERING

De Apostelviering 2017 was een mooie viering met een sterke overweging. De muzikale omlijsting was goed verzorgd. Het symbolisch doorgeven van de vrede was een mooi gebaar, maar kwam niet helemaal uit de verf



de regenboog kwam met kinderen binnen



armbandjes maken in de kindernevendienst



het samengestelde koor



koffiedrinken na de viering



APOSTELSPELD VOOR DONNY MERX

Aan het eind van de Apostelviering op 24 september werd de Apostelspeld door pastoor Martin Claes uitgereikt aan Donny Merx. Meteen nadat ze in Wijchen kwam wonen is ze actief ge-



worden in onze parochie. Vanuit haar vorige parochie wist ze namelijk al hoe het pastorale werk ondersteund kon worden. Onvoorstelbaar wat Donny in die eerste jaren allemaal opgepakt

heeft: telefoonwacht, kindernevendienst, lector-schap, kerkraad en plaatselijk liturgisch overleg. Vanaf de allereerst Abtbode in 1995 maakte ze deel uit van de redactie, verzorgde ze in elk nummer de jeugd- en jongerenpagina en zette ze de distributie van het blad in de Valendries op. In 2000 nam ze namens de Wijchense kerken plaats in de programmaraad van de Wijchense Omroep en ijverde ze voor een wekelijkse radiuitzending van de vieringen. In datzelfde jaar nam ze het lay-outen van het Hoeksteenblad ter hand. De vaardigheid die ze daarin opdeed zette ze ook binnen de commissie communicatie in: ze maakte de parochiegids en allerlei brochures voor de parochie. Tijdens de vakantieperiode hielp ze als leek mee met de zondagvieringen in de H. Antonius Abtkerk.

Sinds 2001 maakt Donny de lay-out van het Hoeksteenblad en later de Apostelbode en elk nummer opnieuw levert ze een prestatie van formaat!

Zij weet hoe belangrijk het is dat de parochie beschikt over een leesbaar en informatief parochieblad. In de periode dat ze arbeidsongeschikt



werd bleef ze haar vrijwilligerswerk voortzetten! Nadat haar man Jochen langzamerhand steeds meer van de centrale distributie voor zijn rekening ging nemen, raakte Donny ook daarbij betrokken. Aan verschillende groepen vrijwilligers van de parochie heeft ze trainingen bedrijfshulpverlening gegeven.

De zware ziekte van Jochen en zijn overlijden begin dit jaar weerhielden Donny er niet van om haar werkzaamheden voor het parochieblad snel weer op te pakken. Vandaar de Apostelspeld met bloemenhulde. Donny, bedankt.



Op zaterdag 14 oktober kwam de Kinderkaraavaan aan in de H. Antonius Abt in Nederasselt. Joseph met de gekleurde jas kwam samen met de kinderkoren uit Wijchen en Nederasselt, Marieke Drent en de dirigentes vanachter uit de kerk naar voren.

Het thema was TOEKOMST.

De kinderen konden kiezen uit een groot aantal beroepen die voor het altaar lagen en deze werden aan een lijn opgehangen.

De droom van de zeven vette koeien en zeven magere koeien kwam ter sprake. De kinderen konden opschrijven wat volgens hen de betekenis was en dit deponeren in een brievenbus.

In de volgende Kinderkaraavaan op 12 november om 11.00 in de H. Damianuskerk te Niftrik zal Marieke Drent hier verder over praten.



FAMILIEDAG 24 SEPTEMBER

Op zondag 24 september was er aansluitend aan de Apostelviering een familiedag. Een dag voor jeugd, jongeren, jonge ouders en (jong-) volwassenen georganiseerd door tieners, enkele volwassenen en Marieke Drent, de jongerenpastor. Op deze dag wilden we samen bouwen aan een nieuwe kerk. Hoe welkom voelen jonge gezinnen zich in de kerk? Wat betekent de kerk voor jou? Welke talenten kun je aanbieden?

Een eerste onderdeel was de 'speeddate' waarbij tieners en volwassenen elkaar mochten bevragen over hun geloof. Een leuke vorm om met elkaar in gesprek te gaan.



Daarna waren er voor de kinderen en tieners spelletjes in de tuin van het parochiecentrum. Spelletjes waarbij samenwerking nodig is en ieder belangrijk en nodig is.

De (jonge) ouders hadden een workshop 'Bouwen aan de kerk'. Wat spreekt je aan in de kerk?



Wat zie jij als belangrijke bouwsteen in de kerk? Wat mis je in de kerk of wat stoort je? Waar is Jezus in deze kerk? Is de kerk gastvrij? Door met elkaar te praten lukte het om te zeggen wat ons boeit en wat ons bindt. Het lukte om

op papier bouwstenen te benoemen voor de kerk en daarmee 'op' te bouwen. Ook mochten we de moeilijke dingen benoemen en opschrijven en deze mochten in de 'put'.

Verder werd iedereen gevraagd om uit de vele briefjes met talenten/eigenschappen jouw talent te zoeken: bruggenbouwer, positief, luisteren, sa-



menwerken, opgewekt, bezige bij, temperamentvol. Tenslotte is ieder van ons uitgenodigd om de gekregen talenten in te zetten voor een welkome gastvrije kerk waarin eenieder zich thuis voelt en een kerk die 'uitstraalt' in de samenleving.

Ook samen eten hoort bij een welkome en gastvrije kerk. Op deze mooie middag in september hebben we samen geluncht met heerlijke soep en lekkere broodjes.

De werkgroep familiedag

125 JAAR H. JUDOCUS HERNEN

In december 2018 bestaat de R.K. kerk van Hernen en Leur, de H. Judocus, 125 jaar. Dit willen we op allerlei manieren vieren. Op 2 en 3 juni 2018 organiseren we in het kader hiervan een kunstexpositie in de kerk van Hernen.

Maakt u zelf tekeningen, foto's, beelden, grafisch werk? Beschildert u eieren, etc? En bent u woonachtig in Hernen of Leur? Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan deze tentoonstelling! Deelname is gratis.

Wilt u mee doen, stuur dan voor 1 januari 2018 een mailtje naar Martine van den Steenhoven, mvandensteehoven@kpnmail.nl

Voeg twee afbeeldingen bij van werken die u wilt tentoonstellen met vermelding van naam, afmetingen en materiaal. Daarna krijgt u bericht van ons hoe het verder gaat.

DE VOLGENDE DATA STAAN AL VAST:

Vrijdag 1 juni 2018 inrichten tentoonstelling.

Vrijdag 1 juni 2018 lezing met als thema kunst en religie.

Zaterdag 2 juni 2018 hele dag kunstexpo open.

Zondag 3 juni 2018 hele dag kunstexpo open, daarna afbreken.

We zijn benieuwd welke creatieve en kunstzinnige talenten er in onze gemeenschap verborgen zijn en hopen veel reacties van u te ontvangen!

Martine van den Steenhoven
namens de werkgroep 125 jaar Judocus-kunst



GERARDUSKALENDER 2018

Deze scheurkalender bevat voor elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-

teksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Het kalenderschild kunt u weer aan twee zijden gebruiken.

De kalender kost € 7,- en is verkrijgbaar bij:

- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,
- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.

CATECHETISCH BERAAD

LEZING: 'DE KORAN EN JEZUS'

Op 14 november wil islamoloog Anne Dijk, directeur van het FAHM instituut, belangstellenden vertellen over de tijd en de omstandigheden waarin de Koran is ontstaan, over het profeet zijn van Mohammed en over de plaats van Jezus/Isa in de Koran. De lezing wordt gegeven in De Schakel en begint om 19.30 uur. Voor meer informatie: ds. Gerrit Ruiterkamp, 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl.

FILM: 'FILL THE VOID'

Op 21 november wordt om 19.30 uur in De Schakel de film Fill the Void vertoond. De film gaat over een gearrangeerd huwelijk in het huidige Tel Aviv. De huwelijksmakelaar heeft voor Shira een kandidaat gevonden. Maar dan overlijdt plots haar oudere zuster Esther bij de bevalling van haar eerste kind. De weduwnaar krijgt het aanbod te hertrouwen met een Jodin uit België. De moeder van Shira raakt in paniek omdat haar pasgeboren kleinzoon dan zal mee verhuizen naar België. Shira zal dus de leegte, die haar moeder vreest, moeten vullen: Fill the Void. Maar kan een meisje van achttien dat wel? Een film van Rama Burshstein, zelf chassidisch-orthodox. Voor meer informatie: ds. Gerrit Ruiterkamp, 024-6422286, g.ruiterkamp@kpnmail.nl.

BEZINNINGSDAG MET MGR. DE KORTE



DE TOEKOMST VAN DE KERK: ZATERDAG 9 DECEMBER 2017

Mgr. Gerard de Korte zal in de advent een lezing verzorgen over dit boeiende en actuele onderwerp.

Heeft de Kerk toekomst? Zo ja, wat voor

kerk zal dat dan zijn?

Kan de kerk, de parochie, in een seculiere wereld iets betekenen voor haar omgeving? En hoe vind ik (als gelovige) hierin mijn plaats?

Aanvang:

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en thee. Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

10.30 tot 12.30 uur: inhoudelijk programma met daarin onder meer de lezing van Mgr. de Korte.

12.30 uur: afsluiting met gebed

12.45 tot 13.30 uur: lunch

Aanmelding: graag voor 2 december 2017 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. De kosten van deze dag zijn 15 euro inclusief koffie/thee en de lunch. S.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL30 INGB 0000 118

111 o.v.v. Bezinningsdag 2017 en uw naam.

Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) te Nijmegen

FRANCISCUS SPRAK!

Op vrijdagavond 6 oktober was ik in de H. Jodocuskerk van Hernen voor een voorstelling van Geert Fierens. De open ruimte voor het priesterkoor was voorzien van spotlights en een aparte geluidinstallatie. De toeschouwers werd gevraagd zo ver mogelijk naar voren te gaan en Annemarie Gooiker opende de avond.

De voorstelling begon met beelden van paus Franciscus. Waarom koos deze Argentijnse paus voor die naam? Wie was Franciscus van Assisië? Dan kwam Geert Fierens tevoorschijn die het levensverhaal van Franciscus uitbeeldde. In het begin een flierefluiter die er van droomde ridder te worden, maar na de oorlog met Perugia en een jaar krijgsgevangenschap wist hij niet meer goed wat hij moest gaan doen. Tot hij in gebed bij het kruis van San Damiano te horen kreeg: "Herstel mijn huis". Dan maakte hij zich los van zijn vader en koos rigoures voor God als zijn vader! Zijn motto werd voortaan: "blij het Evangelie doen". Terwijl in die tijd de kerk vooral door pracht, praal en macht opviel, koos hij voor armoe en eenvoud, door gewoon naast armen op de grond te gaan zitten, door zelfs met melaatsen om te gaan. Tijdens de kruistocht van 1217-1219 probeerde hij juist met de sultan van Damiate in gesprek te gaan, maar de oorlog viel niet meer te voorkomen. Heel speels besprak Geert Fierens hoe Franciscus zijn orde inrichtte: geen geld (ook al kun je met geld veel goeds doen), geen les gaan geven (maar de natuur laten spreken), geen machtsverschillen binnen de orde (luister vooral naar de stem in je). Tot op het laatst hield hij zijn medebroeders voor om te dienen, te delen en te luisteren. De voorstelling eindigde met het Zonnelied en een nabespreking.



Het enthousiasme van de Vlaamse Geert Fierens en zijn medewerkers maakte op iedereen indruk. Het was een geweldige voorstelling. Dank aan de initiatiefnemers voor deze voorstelling.

Theo van der Weegen

FRANCISCUS SPREEKT!

Op vrijdagavond 6 oktober was het dan zover! Franciscus kwam naar de kerk in Hernen. Althans: Geert Fierens, de Vlaamse acteur/verteller, die deze eenvoudige doch bijzondere heilige levend liet worden in een prachtig mooie voorstelling. De kerk was met hulp van een aantal vrijwilligers omgebouwd tot een waar theater. Met beelden geprojecteerd op een groot wit doek en de stem van een jongeman die zich af-

vraagt wie Franciscus was en daarnaar op zoek gaat, vertelde Geert Fierens als Franciscus zelf over belangrijke gebeurtenissen uit het leven van deze heilige. En al vertellende werd steeds meer de spiritualiteit van Franciscus zichtbaar en begrijpelijk voor mensen van nu. Een nog altijd actuele boodschap! Zo is 'Franciscus spreekt' een uitnodiging geworden om

*als christenen van vandaag
werktuigen van vrede te zijn
door het evangelie gewoon te doen
in het delen, dienen en luisteren,
samenkomend aan een tafel voor iedereen
opdat Hij opnieuw zichtbaar zou worden...*

pastor Annemarie Gooiker

ACTIVITEITEN "DE SCHAKEL"

ONTMOETINGSMIDDAG 'KENNISMAKING MET DE SYRISCHE CULTUUR' OP 18 NOVEMBER.

Op 18 november a.s. wordt er door het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o. en de werkgroep kunst in de kerk een ontmoetingsmiddag in de Schakel georganiseerd 'Kennismaking met de Syrische cultuur'. Aanleiding tot dit samenwerkingsproject is de expositie in de Schakel van Ahmed Kleige. De middag is een uitnodiging om kennis te maken met de Syrische kunst en cultuur en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Ieder is welkom: Nederlanders en nieuwkomers uit de hele streek en regio waar het platform actief is. Tijdens de middag



worden er foto's uit Syrië vertoond, er zal een toelichting worden gegeven op het werk van Ahmed Kleige. Voor wie wil schilderen, is er gelegenheid om portret te schilderen op een klein formaat schilderdoek, er zullen fotoshoots worden gemaakt en men kan allerlei spelletjes doen. De middag wordt afgesloten met Syrische muziek en een heerlijk Syrisch buffet, gemaakt door vrouwen uit Syrië.

De expositie duurt tot en met 26 november en is in deze periode iedere zondag na de dienst rond 12.00 uur te bezichtigen, op de zaterdagen 14 oktober en 11 november van 14.00 – 16.00 uur en op afspraak: Margreet van der Meij, t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl

Margreet van der Meij, Corneli Dijkhuizen,
Connie Visser en Marike Meek

KERSTPAKKETTENACTIE 2017

Arme, broze mensen in onze samenleving – dichtbij en veraf; binnen onze grenzen van de parochie “De Twaalf Apostelen” – komen we in onze tijd nog steeds tegen. Diaconie wordt gezien als één van de hoofdtaken van de parochie. Christenen hebben de opdracht op te komen voor mensen die door maatschappelijke oorzaken in nood zijn geraakt. Zij moeten proberen die nood op te heffen en proberen de oorzaken van die nood weg te nemen. Barmhartigheid moet centraal staan in onze Kerk, zoals paus Franciscus steeds benadrukt. Het vorige jaar werd door hem uitgeroepen als het jaar van barmhartigheid.

Onze parochie kent ook het Diaconaal Beraad, dat diaconie in de breedste zin gestalte probeert te geven. Het Diaconaal Beraad verzorgt en bezorgt vele kerstpakketten aan mensen die onder de grens van armoede leven. Helaas komen wij elk jaar tot de ontdekking dat vele gezinnen binnen de grenzen van de parochie “De Twaalf Apostelen” beneden de grens van de armoede moeten leven. Dat is zorgelijk en daarom doen wij wederom opnieuw een beroep op uw barmhartigheid, op uw gulle bijdrage in de kosten van deze pakketten. De parochie kan dit niet alleen doen. Wij vragen u dan ook de actie financieel te ondersteunen. Hiervoor is een aantal mogelijkheden:

- In het laatste weekend van het kerkelijk jaar en tevens het feest van Christus Koning (25/26 november 2017) wordt in alle kerken van onze parochie de collecte gehouden. Deze collecte tijdens de vieringen is volledig bestemd voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie. In de kerken waarop in dit weekend geen viering wordt gehouden, vindt de collecte plaats op zondag 19 november 2017. Steun deze actie met uw financiële bijdrage en laat het voor de minderbedeelden ook een mooi kerstfeest zijn.
- Een gift in het offerblok “Antoniusbrood” achter in de kerken van de H. Antonius Abt te Wijchen en de H. Paschalis Baylon te Wozik. Alle giften zijn voor de kerstpakkettenactie.
- Een enveloppe met inhoud afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken, met vermelding “Kerstpakketten”.
- Storting op de bankrekening IBAN NL70 RABO 0135 4640 48 ten name van de parochie “De Twaalf Apostelen” te Wijchen onder vermelding van “Kerstpakkettenactie”.

Bedrijven die ons de afgelopen jaren gesteund hebben en nieuwe bedrijven / instellingen, vragen wij ons wederom een bijdrage te geven, want uw steun blijft nodig.

Verder mogen wij ons ieder jaar verheugen op een groot aantal vrijwilligers, van inpakkers tot bezorgers, die ons helpen om deze actie te doen slagen. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun vrije tijd en hun inzet.

Wij proberen onze actie zo te organiseren dat mensen op tijd het pakket thuis hebben, zodat de ontvangers tijdig weten wat ze in die dagen niet meer hoeven te kopen. Daarnaast kunnen ze zich toch op een ‘feestelijke’ maaltijd voorbereiden. Wij danken u allen voor uw barmhartigheid en uw bijdrage, in welke vorm dan ook.

Diaconaal Beraad



LECTORENBIJEENKOMST

BIJEENKOMST LECTOREN EMMANUELKERK



Dinsdagavond 10 oktober had het Liturgisch Beraad een avond voor lectoren georganiseerd in de Emmanuelkerk te Wijchen.

Pastor Aloys van Velthoven heette ons allen welkom en met name de gastspreekster, Mirjam Spruit van Parochie Spiritualiteit Centrum Nijmegen. We begonnen met een korte voorstelronde. Bijna alle kerken waren vertegenwoordigd. Miriam is met ons ingegaan op het inhoudelijke deel van het lezen in de kerk. Met name de betekenis van de eerste lezing ten opzichte van de evangelielezing, de opbouw van de mis en onze rol als lector hierin.

Wij, als lectoren, mogen het Woord van de Heer mee uitdragen in de mis. Mirjam begon het met ons te hebben over de opbouw van een mis. Zij noemde het de Weg van de Liefde (artikel van kardinaal Danneels) en vergeleek het met een bezoek aan een vriend waarin je met elkaar een goed gesprek hebt en daarna samen aan tafel gaat.

Miriam heeft verteld over de opbouw van de lezingencyclus verdeeld over drie jaren. Hierin is verdeeld wanneer welk evangelie wordt gelezen en hoe de eerste lezing erbij wordt gezocht.

Als laatste zijn we aan de slag gegaan om de betekenis en de samenhang van de lezingen van de komende zondag te achterhalen. Dit hebben we in kleine groepjes gedaan en daarna dit met Mirjam gezamenlijk besproken. De avond werd door iedereen als zeer leerzaam, nuttig en inspirerend beschouwd om je zo beter te kunnen voorbereiden op het lezen in de viering.

Jan Nillesen

GELOOF EN REDE

Het verstand, het menselijk denkvermogen, de rede stelt ons in staat te begrijpen, inzicht te krijgen in situaties, kennis te verwerven. Wat een rijkdom, dat wij mensen deze gave hebben. Wetenschappers zeggen, dat wij nog maar een klein deel van onze verstandelijke mogelijkheden benutten, alhoewel de kennis in de loop der eeuwen enorm is toegenomen. Aan de andere kant krijg je soms de indruk, dat wij, moderne mensen, menen met ons verstand tot alles in staat te zijn en dat we niet meer geloven wat we niet kunnen begrijpen.

Hiermee kom ik tot de belangrijke vraag: wat is de verhouding tussen geloof en rede? Het is een bekende en al heel oude vraag in de theologie, of er een tegenstelling is tussen begrijpen en geloven, of dat ze elkaar juist aanvullen? Geen gemakkelijk onderwerp.

Sint-Augustinus (354 - 430) heeft lang met dit probleem geworsteld. God heeft een centrale plaats in zijn gedachtewereld. De mens is wezenlijk afhankelijk van God en heeft slechts waarde in zover hij in zijn kennen en beminnen God aanhangt. Heel de zichtbare schepping is teken van God en moet de mens tot God leiden. God heeft ons als redelijke wezens geschapen en dat betekent dat Hij voor ons niet geheel verborgen kan blijven. Het geloof kan nooit zonder het verstand, maar omgekeerd heeft het verstand het geloof nodig. Dit samenspel is nodig om vooruit te komen in de kennis van God en om het doel van het eeuwig heil te bereiken. Het op elkaar betrokken zijn van geloof en verstand laat ons bewust worden, dat God in het binnenste van ons 'ik' gekend en gevonden kan worden, aldus Augustinus.

In zijn 'Belijdenissen' schrijft hij: "Gij hebt ons gemaakt naar U toe, en rusteloos blijft ons hart totdat het rust vindt in U."

Verschillende pausen zijn op dit thema ingegaan. Paus Johannes Paulus II wijst in zijn encycliek uit 1998 "Fides et Ratio" (Over de verhouding geloof en rede) op de samenhang tussen geloofs- en verstandskennis in de H. Schrift, met name in de Wijsheidsboeken. Hierin komt het geloof van Israël naar voren, maar ook de rijkdom van de toenmalige culturen en beschavingen. "Het hart van de mens bedenkt zijn weg, maar de Heer leidt zijn schreden" (Spreuken 16,9). Verstand en geloof laten zich niet scheiden zonder dat het voor

de mens onmogelijk wordt zichzelf, de wereld en God op passende wijze te kennen. Ligt hierin niet de basis voor de theologie als wetenschap?

Paus Benedictus XVI, een groot theoloog met vele publicaties op zijn naam, heeft in zijn toespraak op de universiteit van Regensburg in 2006 dit onderwerp behandeld. Hij zei toen: "Wij erkennen het grootse van de moderne ontwikkeling van de geest. Wij zijn dankbaar voor de grote mogelijkheden en voor de vorderingen in menselijkheid. Maar ondanks de vreugde van deze ontwikkelingen moeten wij ons ook afvragen, hoe wij die kunnen beheersen. We moeten geloof en rede op een nieuwe wijze met elkaar verzoenen. Een rede die doof is voor het goddelijke en de godsdienst verdringt of wegschuift, is niet in staat tot een dialoog van de culturen. Niet met verstand handelen is strijdig met het wezen van God."

Paus Benedictus haalt ook de bekende middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino aan, die zegt, dat de goddelijke genade niet de menselijke natuur vernietigt maar juist vervolmaakt. De genade - door God verruimd en meegedeeld door het mysterie van het mensgeworden Woord (Jezus Christus) - is een absoluut kosteloze gave, waardoor de natuur genezen wordt en leidt tot het geluk van de mens.

Voor ons gelovige mensen zijn dit mooie en inspirerende gedachten, maar de moderne mens lijkt hiervoor ongevoelig. Is dit niet één van de oorzaken van de ontkerkelijking? Worden de kerk en het geloof overbodig, omdat mensen van deze tijd het zelf wel denken te weten of het anders wel zullen uitzoeken? De vooruitgang van wetenschap en techniek in de afgelopen eeuwen en de vele ontdekkingen op allerlei gebied hebben geleid tot het op een voetstuk plaatsen van de mens, tot het centraal stellen van de mens (antropocentrisme). Het geloof in God is aan het verdwijnen en de mens verheft zichzelf tot een god. Laten we dankbaar zijn voor wat de mensheid bereikt heeft, maar tegelijkertijd nederig en bescheiden blijven, onze broosheid erkennen en al het geschapene, ook ons verstand, aanvaarden en gebruiken als een gave van God.



Koos Leemker

(bovenste afbeelding:

Augustinus van Hippo, Phillippe de Champaigne 1602-1674
onderste afbeelding: triomf van Sint-Thomas van Aquino,
Bennozo Gozzoli 1468/84)

ADVENTSACTIE 2017

GROOT DENKEN, KLEIN DOEN

ADVENTSACTIE

SOLIDARITEIT DOORGEVEN
ADVENTSACTIE 2017



In het afgelopen jaar heeft de Adventsactie ingezet voor de vijf projecten die samenkwamen binnen het thema "Moeder en kind". Dit jaar wordt deze weg vervolgd: samen met de projectpartners wordt de steun aan deze projecten uitgebreid. Wat zo mooi is aan deze opzet is dat niet na een jaar afscheid genomen wordt van de mensen in de projecten. Nee, er wordt drie jaar met hen opgetrokken. Hiermee is niet de eindbestemming het enige doel, maar krijgt de weg die met die mensen in de projecten bewandeld is meerwaarde. We leren ze beter begrijpen en kennen.

Het vanzelfsprekende doel is dat we de projecten op een gegeven moment 'loslaten'. Het is de bedoeling dat de mensen in de projecten dan voor het overgrote deel zelfstandig verder kunnen. Dat is het streven van de Adventsactie, evenals van de Stichting Bisschoppelijke VastenActie (BVA). Soms is dat loslaten best moeilijk. We zijn graag de helpende hand, hebben het beste met de mensen voor en denken soms ook de juiste weg voor die ander te kennen. De kunst is natuurlijk dat we de ander de ruimte geven zelf een weg te kiezen. Wij kunnen er dan voor hen zijn en naast hen staan. Al is dat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe mooi zou het zijn als we over een paar jaar de mensen in de projecten weer ontmoeten? Om te horen hoe het met ze gaat en om te zien hoe zij, lang nadat wij hen op goed vertrouwen hebben losgelaten, hun leven leven zoals zij dat voor ogen hebben? En dat wij dan op onze beurt weer van hen mogen leren omdat zij ons de ogen openen voor een nieuwe wereld.

DE PROJECTEN IN 2017

BURKINA FASO

De zusters van Onze Lieve Vrouwe van Liefde van de Goede Herder hebben in de sloppenwijk Secteur 22 in de stad Bobo-Dioulasso een project opgezet om vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van armoede, geweld en uitbuiting te beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

RWANDA

In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak ontvlucht uit het gezin vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. De Rwandese overheid heeft CECYDAR gevraagd de capaciteit van het opvangcentrum fors uit te breiden.

CONGO

In de provincie Congo Central wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar, die nauwelijks geschoold zijn. Als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van hun gezin, kunnen zij de situatie van structurele armoede doorbreken. Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben de paters redemptoristen een driejarig opleidingsproject opgezet. Deze bestaat uit cursussen snit en naad, gecombineerd met alfabetisering, elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling. Daarna worden de vrouwen begeleid om als zelfstandige in een coöperatie te werken.

MALAWI

Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met hiv. Daarnaast beleeft dit land momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren. In dit tweede projectjaar richt Sant' Egidio, een christelijke lekenvereniging, zich op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv. Ze krijgen voorlichting over de basisprincipes van gezonde voeding.

WESTELIJKE JORDAANOEVER

De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. Het vredesproces met Israël is praktisch tot stilstand gekomen. Middelen om de veelal geïmproviseerde huizen te onderhouden heeft men niet. Sanitaire voorzieningen ontbreken en er is sprake van zaken als lekkage, schimmelvorming en gevaarlijke elektrische leidingen. Deze omstandigheden zijn extra slecht voor baby's en opgroeiende kinderen, die vaker last hebben van ademhalingsproblemen, infecties en psychische problemen.

Voor deze projecten zet de Adventsactie zich dit jaar opnieuw in. Uw steun is hierbij dringend nodig. Daarom wordt op de derde zondag van de Advent (16/17 december) de jaarlijkse collecte in de kerken gehouden. De opbrengst van de gehele collecte tijdens de viering is voor dit doel bestemd. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. Mocht er in dit weekend in uw kerk geen viering zijn, dan wordt de collecte gehouden in het weekend daarvoor (9/10 december). U kunt uw bijdrage ook storten op IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Onze projecten in 2017



De werkgroep MOV/VASTENACTIE

PROTESTANTSE GEMEENTE

PROTESTANTSE GEMEENTE WIJCHEN-BATENBURG-LEUR

Op 8 oktober jl. namen de Protestantse Gemeente Wijchen-Batenburg-Leur en dominee Marco Luijk afscheid van elkaar tijdens de zondagse kerkdienst in een volle Schakel, en op de aansluitende ontvangst.

Marco Luijk was ruim acht jaar voorganger en pastor voor de leden van de protestantse kerkgemeenschappen in Wijchen, Batenburg en Leur. De warmte en hartelijkheid bij het afscheid maakten duidelijk dat dit een goede periode is geweest. De kwantiteit mag dan in de 'traditionele' kerken teruglopen, de actieve kwaliteit in het kerk-zijn is van meer belang, zo hield Marco Luijk zijn gehoor voor. En: "Er mogen dan misschien minder kinderen in de kerk komen, jullie zijn allemaal kinderen van God".



En met de veelzijdigheid in activiteiten zit het in Wijchen wel goed, zo bleek in de 'afscheidsparade' na de dienst. De diaconale werkers, de oudere gemeenteleden, de werkgroep Kunst in

de Kerk, de kindernevendienst, de kerkenraad, de taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken, de koren en andere groepen, allemaal namen ze op eigen wijze afscheid van Marco Luijk met presentaties en cadeaus.

Ook buiten de protestantse gemeenschap zal Marco worden gemist als warm pleitbezorger van groeiende oecumenische samenwerking. Maar zijn inspiratie daarin zal zichtbaar zijn in de oecumenische diensten en activiteiten die blijvend worden georganiseerd.



Marco Luijk gaat verder in dienst van de Nationale Politie als geestelijk verzorger voor de drie zuidelijke provincies. Daarnaast blijft hij werkzaam voor de Pompestichting.

EXTERNE WERKZAAMHEDEN PASTOOR

Vanaf het moment van de installatie als pastoor was duidelijk dat naast het werk voor onze parochie ook studie en wetenschap voor een dag per week aandacht zou kunnen krijgen. De afgelopen jaren was ik dankbaar dat ik in de gelegenheid werd gesteld hierin vorm te geven in een verbondenheid met een oecumenisch instituut, het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast gaf ik les aan de priesteropleiding van ons bisdom, en vroege kerkgeschiedenis (patristiek) aan Fontys Hogescholen, Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. Intussen is vanuit de Universiteit van Tilburg, in samenspraak met het bisdom, de vraag gekomen om op een meer gestructureerde wijze aan onderzoek en onderwijs te gaan werken. Na overleg met de universiteit, het bisdom en in de parochie, is besloten dat deze vrijstelling voor studie van één dag per week vanaf 1 oktober vorm krijgt in een aanstelling als (post-doc) onderzoeker van één dag per week.

Mij is gevraagd gedurende drie jaar onderzoek te doen naar de wijze waarop de kerkvader Augustinus Christus als fundament en band met de schepping aan de kwetsbare mensheid voorhoudt, in zijn discussie over plaats en verantwoordelijkheid van de mens te midden van de schepping. Concreet betekent dat de studie van zes werken van Augustinus waarin hij het Bijbelboek Genesis becommentarieert, en van de relevante preken en brieven van Augustinus over dit onderwerp. Van dit onderzoek wordt verwacht dat ik verslag doe voor collega-wetenschappers op congressen en gedurende de looptijd van het project enkele artikelen hierover publiceer in wetenschappelijke tijdschriften. Het uiteindelijke doel is om aan het einde van het project een publicatie in de vorm van een wetenschappelijk boek te kunnen realiseren. Daarnaast ben ik de afgelopen maanden actief als docent patristiek aan de Universiteit van Tilburg, om een collega te vervangen.

Voor de parochie zal er weinig veranderen: via een speciale computerverbinding met de universiteitsbibliotheek kan ik veel boeken en tijdschriften vanuit huis raadplegen. Een enkele keer zal het nodig zijn om naar Tilburg of Leuven te reizen. Verder zal ik op dezelfde dagen als voorheen aanwezig zijn in het parochiecentrum, d.w.z. maandag t/m woensdag. Een boeiende en inspirerende combinatie van werkzaamheden!

Martin Claes

HET RAADSEL VAN DE KIJKZOLDER

"We gaan verhuizen naar de Oostflank, kleiner wonen, op een appartement".

Versillende mensen uit onze buurt hoorden we dat zeggen. Wel een moeilijke beslissing overigens.

Waar blijf je met al je spullen? Er moet zoveel geruimd worden. Waar breng je die heen?

Wat neem je mee naar het nieuwe onderkomen? Verrassend genoeg ontdek je bewaarde dierbare kleinoden of uit de tijd geraakte voorwerpen, waar je het bestaan niet meer van wist. De zolder draagt niet voor niets vaak de naam rommelzolder! Geen wonder dat kinderen daar graag spelen.....



Zo ging het ook op de zolder van de pastorie (nu parochiecentrum) van de Antonius Abtkerk in Wijchen. Toen de liturgie zich vernieuwde en veel gebruiken in onmin raakten werd het nodige naar die zolder gebracht, eveneens oude interessante boeken. Gelukkig kregen we later weer

oog voor al die spullen. We hebben er zelfs een museum van kunnen inrichten. Zo stond er ook een kartonnen doos vol stukken glas-in-lood. Dat trok onze aandacht. Waar kwamen die brokstukken vandaan? Eenmaal alle puzzelstukjes gerangschikt, onthulde het geheel het portret van de heilige Antonius Abt. Opvallende attributen zijn het geopend boek en de Tau staf, eveneens terug te vinden bij een van de zeven beelden rechts vooraan in de Antonius Abtkerk in Wijchen.



Hobbyist in glas-in-lood en Tiffany Wim Claassen wist alle stukjes tot één geheel te maken en door het tafereel te verlichten is het nu een pronkstuk in ons museum. Maar waar kwamen die stukken glas-in-lood vandaan? Uit de Antonius Abtkerk van vóór de uitbreiding (1939) met zij-

kapellen? Uit de oude sacristie die moest wijken voor de linker zijkapel? Uit de pastorie of uit een kerk van een van de kerkdorpen?

Voor ons een raadsel?

G. Toonen

VANUIT HET BESTUUR

Sinds begin november is er een vacature bij het pastoresteam voor een pastorale kracht, omdat Annemarie Gooiker afscheid heeft genomen van onze parochie. Wil Smulders en Martin Claes zijn nu tijdelijk eerst aanspreekbare pastor bij respectievelijk de geloofsgemeenschappen Hernen/ Leur en Bergharen. Wij doen alle moeite om de vacature te herbezetten, we blijven investeren in bereikbaar pastoraat.

OPROEP TOT DEELNAME AAN ACTIE KERKBALANS.

In januari hebben de pastores en het bestuur u gevraagd om aandacht te schenken aan de Actie Kerkbalans. Hoe staan we er nu voor? In de eerste negen maanden van 2017 hebben we van velen van u een bijdrage mogen ontvangen. Hiervoor willen de pastores en het bestuur de deelnemers van harte bedanken. Tot 1 oktober hebben bijna 750 gezinnen zelfs een hoger bedrag gedoneerd dan in 2016. Bij de barometerstand op pagina 2 is te zien dat we er nog niet zijn. We lopen iets achter op 2016. Een aantal parochianen heeft de donatie misschien even uitgesteld, of het door omstandigheden vergeten. Ook zijn er parochianen die gewend zijn hun bijdrage in het vierde kwartaal over te maken. Het pastoresteam en het bestuur doen een beroep op hen ook dit jaar weer hun steentje bij te dragen, zodat we het pastoraat in stand kunnen houden. Dat kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59, Parochie De Twaalf Apostelen, o.v.v. Actie Kerkbalans. Kunnen we op u rekenen?

ALBERTINUMLEZINGEN

LEZINGENCYCLUS OVER AFSCHIEDSRITUELEN RONDOM DE DOOD

9 november 2017: 'De Nederlandse uitvaartcultuur', door dr. Claudia Venhorst, verbonden aan het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit.

16 november 2017: 'De rol van de uitvaartverzorger', door Monica Zeegers, uitvaartbegeleidster en directeur van een eigen uitvaartbedrijf.

23 november 2017: 'Sterven en rouw in joods perspectief', door drs. Sasja Martel, judaïca en directeur van het Joods Hospice Immanuel in Amsterdam.

30 november 2017: 'Christelijke uitvaartrituelen in onze tijd', door prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit en remonstrants predikant in Oosterbeek.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3581963 (Fons Fisscher) en 024-3228285 (Ans Metz)

VREDE EN ALLE GOEDS!

Als ik dit schrijf is het half oktober. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van wennen aan het bericht, dat ik als pastoraal werker de parochie verlaten ga. Zowel voor de parochianen, de vrijwilligers en collega's als voor mijzelf. Verandering geeft altijd wat onrust en dat brengt ook emoties met zich mee. Gelukkig hebben we de tijd om daar samen doorheen te gaan. En dan zie ik dat stap voor stap mensen verder gaan kijken en gaan bedenken: Hoe verder? Het pastoresteam en parochiebestuur denken na over de verdeling van mijn taken, de invulling van een mogelijke vacature en spreken met het bisdom. De contactraden en vrijwilligersgroepen willen ervoor zorgen, dat alles zo goed mogelijk door kan gaan. Dat gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en de inzet die erbij komt kijken, spreekt van betrokkenheid op de parochie als geheel en op de mensen van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Hoe het allemaal pastoraal georganiseerd gaat worden? Er wordt aan gewerkt en ik zal het in vertrouwen moeten loslaten. Op vrijdagavond 3 november is mijn afscheid van de parochie. Om 19.00 uur is er in de Antonius Abtkerk te Wijchen een dankviering. Daarna is er nog tijd voor ontmoeting met koffie/thee erbij.

En dan? Dan ga ik eerst een midweek met retraite naar het klooster van de trappistinnen in Oosterbeek. Deze dagen zullen geleid worden door Mirjam Dirx van de Levensboom (www.delevensboom.net). Bij haar ga ik in de toekomst een Leergang Begeleiding Christelijke Meditatie volgen. En na die retraite trek ik erop uit. Ik wil me begeven richting mensen, die op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit, maar voor wie de stap naar de kerk (nog) te groot is. Leidend in mijn werk zal de Liefde zijn, die ik heb leren kennen in de Christelijke traditie. De Liefde echter laat zich kennen op vele manieren. Ik laat me inspireren door verhalen van mensen en de Liefde in hun leven. Mijn onderneming zal heten: Anima Mea (www.animamea.info en Facebook). Maria zong haar Magnificat en prees met heel haar ziel/hart (Anima) de Heer. De A en de M staan voor Ave Maria en zijn ook nog eens mijn initialen. Dus deze naam past helemaal bij mij! Anima Mea zal met hart, ziel en lichaam verschillende diensten gaan aanbieden. Dit uit zich in het empathisch voorgaan in rituelen rondom leven en sterven, in inspirerende activiteiten die de ziel voeden en



Anima Mea

Om leven met hart en ziel

in een persoonlijke manier van grafverzorging.

Als ritueel begeleider bereid ik met mensen een ceremonie voor rondom leven en sterven, waarin ik zelf ook voor zal gaan. Denk daarbij aan rituelen rondom geboorte, trouwen en overlijden. Ik ben per 1 november geen pastor meer in de parochie en heb dan ook geen kerkelijke zending meer om voor te gaan als pastor, waar dan ook. Ik zal als ritueelbegeleider dus niet voorgaan in ceremonies, die in de kerk thuishoren (denkt u aan bijvoorbeeld: dopen, communie uitreiken en wijwater sprenkelen). Daarvoor verwijs ik mensen dan graag naar de kerk, waar zij toe behoren. Als zelfstandig trouwambtenaar kan ik ook gevraagd worden om een wettelijk huwelijk als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) te voltrekken.

Als geestelijk begeleider wil ik graag activiteiten gaan ontwikkelen die verdiepen en verbinden en beleefd worden als voedsel voor de ziel. Denk daarbij aan vormen van meditatie, een boekbespreking of samen film kijken. Ik kan ook gevraagd gaan worden om in een bestaande groep of een team leiding te geven aan een bezinnende bijeenkomst.

Anima Mea tracht te leven en te werken met hart en ziel.

Maar het lichaam moet niet vergeten worden! Om letterlijk dus de handen uit de mouwen te steken, ga ik ook als grafverzorger aan de slag. Er zijn genoeg mensen, die om uiteenlopende redenen, niet het graf van hun dierbare kunnen verzorgen. Dat kan als een last op de schouders van mensen ervaren worden. Die last neem ik graag weg.

Annemarie Gooiker



	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^③ ✦ Eerste lezing: Wijsh. 6,12-16 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 ✦ Evangelie: Mt. 25,1-13	lezingen ^④ ✦ Eerste lezing: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6 ✦ Evangelie: Mt. 25,14-30	lezingen ^① ✦ Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28 ✦ Evangelie: Mt. 25,31-46
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Wil Smulders Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie WijBeKo Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Wil Smulders	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Wil Smulders
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Ceciliaviering Dames- & Herenkoor Wil Smulders	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 18.00 Ceciliaviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Ceciliaviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Ceciliaviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
	H. Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Elckerlyc Cees Janssen
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Ceciliaviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Wil Smulders
	H. Damianus Niftrik	zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Wil Smulders	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema

02 december / 03 december
• 1e zondag van de advent

09 december / 10 december
• 2e zondag van de advent

16 december / 17 december
• 3e zondag van de advent
• zondag gaudete

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 63, 16b-17,19b;64,3b-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 ✦ Evangelie: Mc. 13,33-37</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✦ Tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14 ✦ Evangelie: Mc. 1,1-8</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 61,1-2a.10-11 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 5,16-24 ✦ Evangelie: Joh. 1,6-8.19-28</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Wil Smulders Kinderopvang</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ton van Balveren Kinderopvang</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop</i> 🇳🇱</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Wil Smulders</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Wil Smulders</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering 55 jaar C.V. De Strandjutters Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang met organist Wil Smulders</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Opening jubileumjaar Parochieel Zangkoor Martin Claes/Ben van Bronkhorst</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering i.v.m. kerstmarkt</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Openingsviering Advent

vrijdag 01 december 19.00 uur Openingsviering Advent in de *H. Johannes de Doperkerk Balgoij*.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Eucharistieviering. Wil Smulders.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 10 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 december 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 november 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.
vrijdag 15 december 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Wil Smulders.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 24 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 22 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
maandag 20 november 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 04 december 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 18 december 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 november 10.15 uur Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 12 december 10.15 uur Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 november 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 december 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 december 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 26 november 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



SAMEN BEGINNEN AAN ADVENT

Vrijdag 1 december 2017 is om 19.00 uur de eerste adventviering voor onze parochie De Twaalf Apostelen in de H. Johannes de Doperkerk te Balgoij. Het thema zal zijn: "Zien door de ogen van het Kind".

Deze zin is geïnspireerd op het lied: "Voor de zevende dag", geschreven door Huub Oosterhuis. In de viering zullen we zingen en bidden dat wij gaan kijken met nieuwe ogen en de zachtheid in onszelf gaan ontdekken.

Wij horen van presidenten die elkaar uitdagen om weer oorlog te voeren. Wij zien een maatschappij die zich verhardt door alles te vangen in regels. En je merkt het aan jezelf; de deuren, de fietsen enz. moeten op slot. Opkomen voor jezelf en waarom? Omdat ik bang ben? Voor wie? Het vertrouwen is weg. De gemeenschapszin is over. Soms ben ik hard voor mijn omgeving, voor de wereld en mijzelf. Advent, voorbereiding op de geboorte van het Kind dat Jezus heet, is een mooie tijd om stil te staan bij dit thema. Ik wens ons allen een goede tijd toe.

Pastor Aloys van Velthoven

KRUISWOORDPUZZEL

1	2	3	4	5		6		7	8	9		10
	11							12			13	
14.				15	16		17		18			
		19	20									
		21							22			
23	24			25			26					
27			28			29			30	31	32	33
		34			35			36				
37	38				39					40		
41				42						43		
		44	45			46	47	48		49		
	50								51		52	
53		54									55	
56	57		58		59	60	61	62		63		
©	64											

Bij de cryptische omschrijvingen staat het aantal letters van het antwoord tussen haakjes.

Horizontaal: 1. Het verstandig zijn. 11. Grieks drankje. 13. Inwoner van Ierland. 15. Leidsman. 18. Verlichting. 19. Verklaringen. 21. Zie (Lat.), vooral bekend door de uitspraak van Pontius Pilatus. 22. Ons geloof. 23. Lichaamsdeel. 25. Aartsbisschop (Lat.). 26. Italiaanse toiletput? (2). 27. Noot, die kan schuiven (2). 29. Voorzetsel, dat uitgeput is (2). 30. Lelletje (Lat). (als voorvoegsel). 34. Uiteenzetten. 37. Vrouw op de oever (4). 39. Opdracht aan een politieke partij, om hun verstand te gebruiken (4). 40. Gouverneur Generaal van België (afk.). 41. Nauw. 42. Uitroep. 43. En andere extra's (afk.). 44. Hertje. 46. Zeer bedenkelijk (3). 49. Netwerk van computers. 50. Het ruimer maken van kleding verklaren (9). 52. Fuga (afk.). 54. Kikker, die weg is (3). 55. Inhoudsmaat. 56. Vader. 58. Denkbeeld. 54. Docent. Verticaal: 2. Omroep. 3. Verdragen. 4. Economische Zaken (afk.). 5. Redeneerkunde. 6. Rechtbank. 7. Vogelproduct. 8. Elk. 9. Drinkbaar vocht. 10. Verstand van een ankerplaats (4). 14. Uitleggen. 16. Plan. 17. Betrappen begrijpen (7). 20. Op één snaar (afk.). 24. Ezelgeluid. 28. Hoofddekse van een Engels huisdier (3). 29. Lofzang. 30. Frans lidwoord. 31. Kerkelijk muziekinstrument. 32. Talentvol. 33. Dommerd. 34. Inzicht. 35. Plaats in Gelderland. 36. Nederlandse Kampioenschappen (afk.). 38. Modern voorzetsel (2). 42. Duidelijk onbewolkt (6). 45. Verdieping. 46. Landbouwwerktuig. 47. Rijksgrens (afk.). 48. U. 51. Aardig (Dts). 53. Voorzetsel. 57. Reeds. 59. Lengtemaat. 60. Assistent Econoom (afk.). 61. Symbool voor Cerium. 62. Hogeschool (afk.) 63. Riviertje.

©Leo Bijmans



RAAM UIT DE OUDE PASTORIE

Nadat de oude pastorie naast de kerk in 1971 door het kerkbestuur aan de gemeente Overasselt was verkocht, werd het verbouwd tot gemeentehuis. Het aannemersbedrijf van Ben Arts sr. uit Overasselt nam deze klus op zich. Rob Arts, zoon van de aannemer en zelf ook werkzaam in het bedrijf van zijn vader, weet zich te herinneren dat er een tussendeur in de lange gang werd verwijderd. Boven die tussendeur zat een glas-in-loodraam dat als oud vuil op de schroothoop terecht kwam. Hoewel het raam was beschadigd, vond Rob het jammer als het vernietigd zou worden en hij besloot het, na overleg met pastoor Van Thiel, mee naar zijn huis in Grave te nemen. Daar heeft het jarenlang op zolder gelegen. Tot Rob, intussen gepensioneerd, ergens anders een glas-in-loodraam zag dat als wandversiering met een lamp erachter aan de muur hing. Dat leek hem ook wel mooi voor het pastorieraam; hij kocht glas bij een glazenier in Sint-Oedenrode en ging aan de slag met de restauratie. Maar na het overlijden van zijn oudste broer Ben jr., die afgelopen maart vanuit de kerk van Overasselt werd begraven, besloot hij dat het raam beter terug kon naar de kerk. Hij maakte het werk af en gaf het geres-

taureerde raam kortgeleden als cadeau voor de geloofsgemeenschap van Overasselt aan pastor Aloys van Velthoven. Pastor Aloys heeft er een mooie plek voor gevonden, namelijk in de gebedsruimte in de "nieuwe" pastorie. Daar hangt het sinds medio oktober aan de muur te pronken. In het raam zien we onder meer een driehoek, symbool voor de heilige Drie-eenheid, en de Griekse letters Chi (X) en Rho (P), om Christus mee aan te duiden. Onderin het raam staat de naam van pastoor Henricus van Riel. Dat betekent dat het raam moet zijn vervaardigd tussen 1925 en 1945, toen Van Riel pastoor in Overasselt was. Verder zien we links onderin de initialen JL, van de maker van het raam.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 21 september was de Apostelvergadering bij ons te gast. Schrijven over de inhoud van de vergadering is niet aan mij. Wel kregen we van diverse kanten complimenten voor de verzorging om de vergadering heen en dat compliment geef ik graag door aan degenen die hiervoor hebben gezorgd.
- Op 1 november hebben we weer de jaarlijkse begroting moeten indienen bij het parochiebestuur. Opvallend daarbij was dat er aan ons gebouw nogal wat onderhoud moet gebeuren om het goed op orde te houden.
- Op 6 oktober is onze vrijwilligster Marjo Witteveen overleden. Zij was betrokken bij onze herbergkoffie op de woensdagochtend en daarbij was haar betrokkenheid groot, een groot compliment waardig! Tegen Marjo zeggen we 'dank je wel' en haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen we vooral sterkte met dit grote verlies.
- De kerstviering voor de ouderen is op dinsdag 19 december.

- En dan gaan we nog verder vooruit: op zondag 14 januari komt de Kinderkaravaan in onze kerk. Wat van belang is dat deze viering niet op onze gebruikelijke tijd is, maar om 11.00 uur.
- De contactraad vergadert dit jaar nog op 12 december. De vergaderingen beginnen altijd om 19.30 uur.

Namens de Contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand schenken we thee en koffie in onze Emmanuelkerk. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in onze herberg en rond 11.30 uur sluiten we. Omdat gedeelde vreugd dubbele vreugd wordt, is het prima om nog iemand mee te nemen! Dit jaar resteren de data: 1 en 15 november en 6 en 20 december.

Tini Poos



HERFSTFAIR TE NEDERASSEL

Na enkele avonden met diverse dames uit Nederassel de handen uit de mouwen te hebben gestoken, zijn er vele fraaie creaties gemaakt die verkocht werden op de herfstfair te Nederassel. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe tafels voor de kerststal.

Corné Schaap



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 26 september kwamen de volgende punten aan de orde:

- Stand van zaken graven op begraafplaatsen. Gemeente Wijchen heeft de monumentale graven erkend en heeft een tarief voor onderhoud vastgesteld.

- Verlichting kerk

a. Lampen om inbraak buiten de kerk te voorkomen. Dit is een schijnwerper die geplaatst wordt onder de treurwilg om koperdiefstal te voorkomen. Hiervoor is een offerte voor opgesteld.

b. Lampen in de kerk. De armatuur is nog in orde, maar de lampen moeten vervangen worden. De lampen worden vervangen door ledlampen. Hiervoor wordt een offerte opgesteld.

c. Spotjes boven het altaar. Na vervanging van kapotte spotjes blijken de nieuwe spotjes snel weer stuk te gaan. Hoogstwaarschijnlijk zit er kortsluiting in het netwerk. Elektriciën moet alles doormeten. Albert neemt contact op met H. Sterenburg.

- Allerheiligen/ Allerzielen Deze viering wordt gehouden op zondag 29 oktober en wordt voorbereid door de werkgroep avondwake. Er is contact met de werkgroep opgenomen.

- Ceciliafeest dames-en herenkoor

Het Ceciliafeest wordt gevierd op zaterdag 18 november. De H. Mis is om 18.00 uur. Daarna wordt het feest voortgezet in het dorps huis. Er zijn drie jubilarissen die tijdens deze dienst worden gehuldigd. Jo Arts 50 jaar koorlid, Nellie Toonen 40 jaar koorlid en Bets van den Boogaard 25 jaar koorlid.

- Telefoon in de kerk

Het vaste telefoonabonnement in de kerk is opgeheven. Nu is er een mobiele telefoon. Deze telefoon moet geprogrammeerd worden met belangrijke namen en nummers en wanneer er niemand aanwezig is in de kerk wordt de telefoon doorgeschakeld naar het PB. De voicemail wordt

regelmatig afgeluisterd. De telefoon ligt altijd aan de oplader.

- Wijziging pastoraal team

Ans van Erp gaat het pastoraal team verlaten. Ans, heel veel dank voor je trouw in al die jaren. Ans blijft wel actief als kosteres en het bezoeken van zieken. De zorg voor het aansturen van het schoonmaken van de kerk legt zij ook neer. Wel blijft zij helpen met poetsen.

- Pastorale zaken

De Apostelviering wordt altijd gevierd rond 21 september. Dit is de stichtingsdatum van de parochie De Twaalf Apostelen. Nu waren er te veel verschillende vieringen op dezelfde dag. Het verzoek is om de agenda beter op elkaar af te stemmen.

De Apostelviering 2017 was een mooie viering met een sterke overweging. De muzikale omlijsting was goed verzorgd. Het symbolisch doorgeven van de vrede was een mooi gebaar, maar kwam niet helemaal uit de verf. De familiedag, dezelfde middag, is minder goed bezocht. Er is te weinig bekendheid aan gegeven. Dit is een punt van aandacht bij een volgende familiedag.

Op 3 november is er een afscheidsviering van Annemarie Gooiker in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen om 19.00 uur. Het pastoresteam gaat zich beraden over het invullen van deze weggevallen plaats.

Op 1 december is de opening van de advent in Balgoij in de H. Johannes de Doperkerk. Deze adventsopening is voor de hele parochie De Twaalf Apostelen. De vormelingen van de parochie worden hierbij betrokken. Op 2 oktober is de eerste bijeenkomst van het Liturgisch beraad uit de parochie o.l.v. A. van Erp.

De voorbereidingen van de eerste communie en het vormsel starten o.l.v. Marieke Drent.

Volgende vergadering 14 november.

Namens de contactraad, Rose Stevens



KINDERKARAVAN

Op zondag 10 september 2017 deed de Kinderkaravaan de geloofsgemeenschap van de H. Victor te Batenburg aan.

De groep aanwezige kinderen was niet enorm groot, maar het was een enthousiaste groep. Uit Batenburg zelf waren slechts twee kinderen aanwezig. Deze twee kinderen hebben hiervan genoten. Ondanks de beperkte deelname was het een verrassende viering, waarbij de kerk-



ganger ook betrokken werd. Zo was er de binnenkomst van Joseph in zijn veelkleurige jas, met de kinderen in en rondom een bolderkar, het kinderkoor uit de Woerik. Zingend trokken deze kinderen door de kerk. Daarna volgde een korte terugblik op het Bijbelse verhaal van de

vorige Kinderkaravaan. Vervolgd met een nieuw verhaal over Joseph in het teken van goed en kwaad'.

Pastor Marieke Drent liet de kinderen een aantal platen zien, die iets te maken hadden met 'goed en kwaad'. Zij vroeg aan de kinderen de platen te scheiden en deze op het bord op de juiste plaats te hangen. Zij probeerde te achterhalen waarom het kind voor 'goed of kwaad' gekozen had. De uitleg die pastor Marieke Drent daarna gaf was voor de kinderen goed te volgen. Als oudere kon je hier ook iets van leren.

Bij de voorbede mochten de aanwezige kinderen een kaarsje aansteken.

Na afloop was er in de kerk een korte ontmoeting.

EERSTE COMMUNIE

Op woensdag 11 oktober 2017 is de eerste algemene ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten gehouden. Op deze avond is er een algemene inleiding gegeven over de inhoud van de eerste communie en een toelichting op het project. Dit jaar wordt er in de gehele parochie gewerkt met een nieuw project. Dit project wordt in acht kindermiddagen uitgewerkt.

Daarna zijn de verschillende groepen uit elkaar gegaan om de taken binnen de eigen geloofsgemeenschap of het eigen cluster te verdelen.

Voor de geloofsgemeenschap H. Victor betekent dit dat de voorbereiding gedaan wordt met de geloofsgemeenschappen H. Anna te Bergharen en de H. Judocus te Hernen. De middagen zijn over de drie geloofsgemeenschappen verdeeld. In Batenburg hebben zich nu drie kinderen aangemeld.

De eerste communie wordt in principe gehouden op de eerste zondag van de maand juni (3 juni 2018). Wanneer de kerk niet meer gebruikt kan worden vanwege de nieuwe herbestemming zal de viering plaatsvinden op zondag 27 mei 2018 in Bergharen en Hernen.

VORMSEL

De vormselviering wordt gehouden op zondag 22 april 2017 om elf uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Het vormsel wordt toegediend door de hulpbisschop, Mgr. Mutsaerts. De in aanmerking komende kinderen van groep 8 worden/zijn hiervoor uitgenodigd. In de volgende Apostelbode zullen hierover meer mededelingen gedaan worden.



diaken Hennie Witsiers



CAECILIAFEEST

Op 18 en 19 november viert ons gemengd koor het Caeciliafeest. Het koor zal zijn mooiste gezangen brengen tijdens de mis op zaterdagavond. De volgende dag vieren de leden hun welverdiende koorfeest. We wensen hun veel plezier en bedanken ze voor weer een jaar inzet en tijd voor onze geloofsgemeenschap!!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Beste medegelovigen uit ons dorp: Met het afscheid van onze pastor Annemarie willen we u erop attenderen, dat we oprecht behoefte hebben aan versterking van onze vrijwilligersgroep.

Heel concreet zoeken we mensen, die zich voor de gezinsviering van kerst 2017 willen inzetten in de voorbereiding daarvan. Denk daarbij aan: overleg met de ingeroosterde pastor, een evt. kerstspel organiseren en overleggen met het

koor wat de liederen betreft. Er ligt al wel een standaardboekje klaar, maar daar kan natuurlijk desgewenst wat aan gewijzigd worden.

Daarnaast zou het geweldig zijn als enkele mensen de contactraad komen versterken. Een contactraad van de kerk heette vroeger het kerkbestuur en pastoraatsgroep. Maar omdat we tegenwoordig één parochiebestuur hebben over twaalf geloofsgemeenschappen, is er per geloofsgemeenschap alleen nog een contactraad, die de plaatselijke dingen regelt m.b.t. vrijwilligers, pastoraat en kerkgebouw/Kapelberg. De contactraad is ook doorgeefluik van bestuur en pastoresteam naar de vrijwilligers en gelovigen toe als het gaat om beleidsmatige zaken en pastoraat. Een contactraad heeft een pastor als eerst aanspreekbare. Dat was voor ons pastor Annemarie Gooiker. Voorlopig zal pastoor Martin Claes contactpersoon zijn. Mensen

die de contactraad willen komen versterken, zijn van harte welkom om eerst in een gesprek hun vragen te stellen en te horen wat er dan precies van hen verwacht wordt. U kunt het ook bijvoorbeeld een bepaalde periode proberen en dan ervaren of het iets is voor u.

Interesse? U kunt contact opnemen met: The Pekel (0487-531651, thepekel@planet.nl) of Tiny Bruisten (0487-532007, bruistenaa@hetnet.nl)



Samen zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap en de voortgang van het pastoraat in ons dorp. Helpt u mee?

Contactraad H. Anna



H. DAMIANUS - NIFTRIK

KINDERKARAVAAN



Op zondag 12 november brengt de Kinderkaravaan een bezoek aan de geloofsgemeenschap van de H. Damianus te Niftrik. Deze viering is niet om half tien, maar om elf uur. Wilt u met deze aanvangstijd rekening houden?

Het kinderkoor van de Woezik zingt tijdens deze viering. Het Bijbelse verhaal van Joseph de dromer wordt na een terugblik van het verhaal in Nederasselt op 14 oktober voortgezet.

Wij hopen dat vele Niftrikse kinderen, ouders en grootouders deze viering bijwonen. Het is echt de moeite waard. Kom, zie en luister, hoe deze viering verloopt.

VRIJWILLIGERSFEEST

In onze geloofsgemeenschap worden de vrijwilligers om de twee jaar op een heerlijke bijeenkomst getraakteerd als dank voor al hun inzet voor de parochie, gebouw, kerkhof en mensen. Dit jaar zal dat zijn op zondag 12 november. We vieren eerst in de kerk om 11.00 uur met de kinderkaravaan en daarna zal er een gezellig samenzijn gehouden worden in de Waayershof. We verheugen ons er nu al op. Vrijwilligers, u ook?



Vignetten: M. Förster

VORMSELVIERING

Voor de kinderen van groep 8 bestaat de mogelijkheid om het H. Vormsel te ontvangen en wel op zondag 22 april 2018 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. De vormheer is de hulpbisschop Mgr.

Mutsaerts. De hiervoor in aanmerking komende kinderen worden / zijn hiervoor uitgenodigd. In de volgende Apostelbode zullen hierover meer mededelingen gedaan worden.

OPLOSSING PUZZEL

©	R	E	S	E	M	R	E	E	L	
		E	H	A	D	E	G		P	
L	D						P	A	O	
F		N	G	G	E	L	T	I	U	
N	G		G	R	E	E	E	R	N	
A	A				E	H		G	E	
B	A		K	N	D		T	E	R	
N	R		E	D	E	R	E		A	
O	B		L	P	O	P		P	L	
			O	P		A	E	N	K	
		K	R	A		C	C	E	R	
E		N	G	N	D	I	D	U	D	
A		D	S	D	G	I	G	L	V	
R		S	E	I	S		O	Z	O	
R		D	E	I	H	K	L	E	R	



*De vijfde bijdrage van Jos van Minderhout
laat ons niet koud.*

*Hij wijst ons op het leven van religieuzen,
voor de naastenliefde maakten zij hun keuze,
velen hebben die keuze in hun leven krachtig
onderbouwd.*

*Paters, fraters, zusters, broeders en oblaten,
Sommigen hebben het rechte pad verlaten.*

*Zij maakten de goeden te schande,
veroorzaakten dat verdriet velen overmande.*

*Over het goede werk
horen we de media weinig praten.*

Toon van Duifhuizen

RELIGIEUZEN, KLOOSTERLINGEN. EEN GODS GESCHENK

Franciscanen, clarissen, zusters van Bennebroek, dominicanen, fraters van Utrecht, zusters van Heythuysen, paters van de H. Geest, zusters Onder de Bogen van Carolus Borromeus, dochters van Wijsheid en nog zo vele religieuze gemeenschappen meer. Iedere stad, in veel dorpen, bijna overal was er wel een klooster(tje) met zusters, broeders, fraters, paters. Ze gaven les op school, verzorgden zieken, hadden vaak een plaatsje voor een alleenstaande oudere, deden wijkzorg, getuigden van geloof in God, in een beter leven volgens het evangelie, het waren plaatsen van gebed, deden sociaal jeugdwerk, sociaal werk onder armen.

Naast absoluut gave mensen, waren er natuurlijk ook slechte dingen, mislukkingen, krennen, autoritaire baasspelers- en speelsters, misbruikers van de goedheid van mensen. Daar hoef je geen goed woord voor over te hebben.

Maar ze waren ook een weldaad voor een dorp, voor hun omgeving, zij waren een kracht in een gemeenschap. Ze waren voor hun medemensen een geschenk, een geschenk van God. Zoals er in heel het verleden allerlei gewone mensen opstonden, die blijkbaar in de naam van God een zegen waren voor hun medemensen. Zulke mensen mag je terecht een Godsgeschenk noemen voor een beter leven.

Jos van Minderhout †

OUDERENBIJENKOMST

Op dinsdag 7 november, de maandelijkse ouderenbijeenkomst. Zoals we weten komen we samen in De Mijlpaal om tien uur. Hennie Witsiers zal er voortaan elke maand bij zijn. Kom en wees welkom!

125 JAAR H. JUDOCUSKERK:

*Openingsviering en
kerststallenexpositie.*

In dezer dagen ontvangt iedereen in Hernen en Leur een flyer in de bus. Dit is de aankondiging van de festiviteiten rondom 125 jaar H. Judocuskerk. In 2018 wordt dit gevierd, maar reeds in de decembermaand gaan we het jubileumjaar van 2018 op gepaste wijze openen. Rondom de feestdag van onze patroonheilige Judocus vierden we op zondag 17 december om 11.00 uur in de kerk. Speciale aandacht zal uitgaan naar de opening van het jubileumjaar. Geboren Herrenaar pater Ben van Bronckhorst o.f.m. zal in die viering onze voorganger zijn.

Met de kerstdagen organiseren we in de kerk een kerststallenexpositie. Dus bij deze: mocht u een heel bijzondere kerststal hebben of een stalletje met een bijzonder verhaal erbij? Laat dat dan weten aan Piet van Kerkhof en mogelijk staat uw kerststal tentoongesteld op kerstavond, 1^e en 2^e kerstdag in onze mooie kerk! Mail: Piet.vankerkhof@gmail.com of bel: 0487-531660.

BIJ HET AFSCHEID VAN ANNEMARIE GOOIKER

Voor iedereen kwam de aankondiging van het aanstaande vertrek van Annemarie per 1 november als een donderslag bij heldere hemel. De eerste reactie is dan ook schrik, hoe kan dat nu en hoe moet dat nu verder.

Als dan later meer wordt uitgelegd over de beweegredenen van Annemarie om een nieuwe stap te zetten, ontstaat er begrip en gun je haar alle ruimte om dit te gaan doen.

Maar het zal hoe dan ook wel wennen zijn. In de afgelopen zeven jaar dat Annemarie onze eerst aanspreekbare pastor was, hebben we haar niet alleen leren kennen als een inspirerende en eigentijdse voorganger van de woord- en communievieringen, maar ook als een zeer betrokken steun bij het reilen en zeilen en wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Voor de contactraad, communie- en vormselgroepen, schoolprojecten, voor koren en vrijwilligersbijeenkomsten, altijd was zij aanwezig om te ondersteunen en vanuit het pastoraat het belang en de waardering voor al dat werk te onderstrepen.

En mensen die afscheid moesten nemen van een dierbare overledene wist ze met een betrokken afscheidsviering te troosten in hun verdriet.

Het is daarom niet meer dan logisch dat we An-



nemarie zullen missen, maar we gunnen haar tegelijkertijd de ruimte om deze nieuwe stap in haar leven te zetten en de uitdaging die dat met zich meebrengt aan te gaan. En ook ben ik ervan overtuigd dat onze parochiegemeenschap met de inzet van alle vrijwilligers en de vitaliteit die haar eigen is, en een nieuwe pastor de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Annemarie, van harte bedankt voor jouw enthousiaste inzet voor onze geloofsgemeenschap en heel veel succes gewenst voor de toekomst.

Namens de contactraad,
Piet van Uden



SINT-MAARTEN IN HERNEN

Langzaam aan wordt het een traditie: de Sint-Maartensoptocht in Hernen. Dit vieren we op zaterdag 11 november aanstaande door samen te zingen voor de mensen. Wilt u meedoen zet dan een kaarsje voor het raam. Kinderen en ouders kunnen starten om 17.30 uur vanaf het schoolplein van de H. Hartschool aan de Loffertweg 14



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Het zou uiteindelijk een lange en vermoeiende vergadering worden, daar niet van. En daar zou ook nog over geschreven moeten worden in de Apostelbode. Wat voor een vergadering was dat dan?

Welnu...

Wij waren bijeengekomen voor de vergadering, de leden van de contactraad van de geloofsgemeenschap van de H. Paschalis Baylon. En een rouwkaart, die was er ook. Een rouwkaart voor iemand voor wie in onze kerk de uitvaart zou worden gehouden.

Er stond een roos op de voorkant, een prachtig geschilderde roos.

Eén van de leden van de contactraad heeft de overledene gekend. Ze leest de tekst. Ze bewondert de voorkant, die mooie roos.

"Die roos heeft ze zelf geschilderd," zeg ik.

Het contactraadslid is verbaasd. "Ik wist niet dat zij dat kon," zegt ze vol verwondering én bewondering.

"We hebben allemaal zo onze onvermoede ta-

te Hernen. Er is geen speciale Sint-Maartensviering in de kerk. We hopen wel dat Sint-Maarten weer te paard door de straten van Hernen rijdt.

MISINTENTIES

5 november: Wim en Gon Hebing, Hent Janssen, Gradus van Heumen en Annie van Heumen-Janssen

11 november: Ben Weeren, Jo Derks en Jo Derks-van Casteren

19 november: Wim Nass, Jan de Kleijn en overleden familie, leden en overleden leden van het zangkoor, Johan en Nellie de Wildt-Peters

25 november: Wim en Gon Hebing, Annie van der Aa-van Casteren

9 december: Wim en Gon Hebing

17 december: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, Piet en Lien Hendriks-Huberts, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp

Gelieve de misintenties voor laatste deel van december en januari voor 20 november in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

lenten. We kunnen ze soms niet allemaal laten zien. Soms omdat de gelegenheid zich niet voordoet, soms omdat we de kans niet krijgen. Maar soms ook omdat andere mensen die talenten niet willen zien, omdat ze hun oordeel over ons al klaar hebben. Het is toch jammer dat we soms pas te weten komen wat iemand anders allemaal aan onvermoede talenten in zich had nadat hij of zij gestorven is. We mogen proberen," zo zegt de mens die de openingsgedachte voor zijn rekening mag nemen, en ook een artikeltje vanuit de contactraad voor de Apostelbode mag schrijven (ik dus) "zo naar mensen te kijken dat we allemaal het goede kunnen laten zien dat in ons leeft. Dat vraagt om een liefdevolle manier van kijken en een barmhartig hart."

De ander contactraadsleden, mooi scrabblewoord overigens, knikken. "Schrijf dat maar op voor de Apostelbode", zeggen ze.

En zo geschiedde.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 5 september hebben we gesproken met onze bouwkundige adviseur Henk Jansen over de noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden dit jaar en het volgende jaar. Dat was nodig omdat de contactraad voor 1 november de begroting voor 2018 bij het parochiebestuur ingediend moet hebben.
- Op zaterdagavond 16 december zal in en rondom onze kerk weer het lichtjesfeest worden gehouden met een levende kerststal en er zijn aanvragen van koren binnen om kerstconcerten te komen geven op zondagmiddag 17 december en zaterdag 6 januari.
- Op 4 oktober zijn met vertegenwoordigers van het Familiekoor en het Parnassuskoor de lopende zaken besproken.
- Op 9 september was onze kerk en het parochiemuseum De Kijkzolder open in het kader van de Open Monumentendag. Fijn dat onze vrijwilligers extra moeite hebben gedaan om onze bezienswaardigheden te tonen. Derk Jansen heeft op die middag twee keer een orgelconcert gegeven.

ZONDAGSE KOFFIEDRINKEN

Voor de zomer hebben we geëxperimenteerd met koffiedrinken voorafgaand aan de mis op de eerste zondag van de maand. De bedoeling was dat onze kerkgangers elkaar beter zouden kunnen ontmoeten. Er waren mensen die dat apprecieerden, maar evenzeer stoorden mensen zich aan de onrust in de kerk en het bleek ook een flinke belasting te zijn voor de gastvrouwen. Daarom heeft de contactraad besloten voortaan slechts enkele keren per jaar koffie e.d. aan te bieden en dan uitsluitend na afloop van de zondagviering. Het gaat om de Apostelviering in september, de eerste zondag van de advent, de oecumenische viering in januari en Maria Tenhemelopneming op 15 augustus.

VITALISEREN IN STAPPEN

Eind vorig jaar heeft de contactraad een actieplan ingesteld om te proberen de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap op enkele thema's te verbeteren. Over de tussenresultaten van dat plan heeft de contactraad onlangs overlegd met enkele bestuursleden. Op dit moment wordt gewerkt aan het samenvatten van die uitkomsten tot een presentatie voor het parochiebestuur. Voor het eerste thema zijn drie discussieavonden gehouden die duidelijk opleverde wat naastenliefde tegenwoordig nog betekent. Voor het thema



jongeren is gewerkt aan een overzicht van de communicatiemogelijkheden voor de diverse scholen. Voor het thema veranderingen in de samenleving is vooral gekeken naar demografische veranderingen en die geven ons de indruk dat de grote lijnen voor andere geloofsgemeenschappen binnen Wijchen overeenkomstig zijn.

Contactraad



IN MEMORIAM

Op 31 augustus is **Ton Evers** na een kort ziekbed thuis overleden, omringd door zijn vrouw Els, kinderen en (achter) kleinkinderen. In 1994 kwam hij in Wijchen in 'De Muts' te wonen (sinds kort 'Zuiderhoek' geheten) en al snel werd hij koster voor de maandelijkse vieringen aldaar. Die taak heeft hij t/m juli j.l. kunnen uitvoeren. Geboren in 1927 in Leiden, opgegroeid in armoede, al jong moeten gaan werken, dienstplicht vervuld in Indonesië, pas daarna in Nederland een bestaan kunnen gaan opbouwen. Hij trouwde in 1956, volgde avondopleidingen en werd uiteindelijk directeur van een middelgroot bedrijf. Ton en Els kregen twee zonen die beiden theologie studeerden en nu geestelijk verzorger zijn in ziekenhuizen. Naast het vrijwilligerswerk voor o.a. de parochie heeft hij zich actief ingezet in het CWZ. 'Zijn' ziekenhuiskoor zong op 5 september tijdens de afscheidsviering in de Antonius Abtkerk te Wijchen, zijn beide zonen gingen voor, zijn vrouw las de voorbeden en zijn kleinkinderen musiceerden. Daarna werd hij begraven op het naastgelegen kerkhof.

GEDOOPT

13 augustus Sanne Engelen
10 september Marina Kortenaar
24 september
Jack Dinnissen en Chris Toenders
8 oktober Luna Richardson



GEHUWD

22 september
Tamara Sengers & Bennie van den Oudenalder





WIJ GEDENKEN

Op 16 augustus 2017 is in Dekkerswald **Henk Kroes** op 85-jarige leeftijd overleden. Henk is in Nijmegen geboren als oudste in een gezin van vijf kinderen. Na de Mulo is hij bij de Boerenbond in Beneden-Leeuwen gaan werken. In 1960 trouwde Henk met Marij en zij kregen vier kinderen. Vervolgens werd Henk overgeplaatst naar Grave en zijn ze daar ook gaan wonen. Na zijn pensionering zijn ze naar Nederasselt verhuisd en hebben daar 28 jaar met veel plezier gewoond. Ook hebben ze intens genoten van hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In een overvolle kerk van Nederasselt hebben we op 22 augustus 2017 afscheid van Henk genomen, waarna de crematie volgde.

Op 6 september 2017 is **Walther van Elk** overleden in de leeftijd van bijna 96 jaar. Hij was geboren in Wamel, zoals hij trots zei: in Beneden End, in het land van Maas en Waal. Op jonge leeftijd kwam het gezin op Hoogbroek te Wijchen wonen. Op 9 mei 1946 trouwde hij met Mien en zij kwamen te wonen in de woonruimte in het patronaat op de Markt, wat door hen jarenlang gerund werd. Uit hun liefde zijn zeven kinderen geboren. Meer dan 40 jaar is hij werkzaam geweest als koster in de Antonius Abt. Voor deze werkzaamheden is hij onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. In de uitvaartdienst op 11 september in de Antonius-Abtkerk hebben we stilgestaan bij zijn leven en hem aansluitend bij Mien te ruste gelegd op de begraafplaats in Wijchen.

Kasimiera Stolk-Didoszak werd in 1925 geboren in Lalusz, Polen. Ze was een sterke vrouw, in haar jeugd eigenzinnig, haar wil was wet. Tijdens de oorlog leerde ze Willem Stolk kennen. Met hem kwam ze, te voet, vanuit Tjechië naar Nederland. In Wijchen bouwden ze een bestaan op, inclusief dansschool. Ze werd moeder van Stefa en Diana, oma van Lucienne, Beau en Che Kasimiera. En natuurlijk hield ze van stildansen met Wim, het samen lesgeven. De laatste tijd werd ze liefdevol verpleegd in Benekom. En tenslotte hebben we op 11 september in de H. Jozefkerk te Alverna afscheid genomen van deze bijzondere vrouw die wij 92 jaar in ons midden mochten hebben.

Op 21 september namen we in de Paschalis Baylonkerk afscheid van **Stien van Aar-van den Berg**, 85 jaar oud. Nijmeegse van geboorte is zij in 1963 getrouwd met Piet van Aar. Ze was de trotse moeder van Marcel, schoonmoeder van Nicole en liefhebberende oma van Renske, Quinten en Fenne. Ze had

een grote verering voor Maria. Ze wist wat ze wilde, stak haar mening niet onder stoelen of banken. Stien was altijd bezig. Niet altijd met wat ze moest doen. Poetsen, schoonmaken, dat haalde ze dan 's avonds nog in. De laatste jaren werd ze liefdevol verzorgd in verpleeghuis Kalorama in Beek-Ubbergen waar ze op 15 september overleed.

Toos Schoonhoven-Douglas werd al een tijdje verzorgd op de Lage Hof aan de Kasteelstraat in Overasselt. Op 15 september kregen wij het bericht van haar overlijden. Toos werd geboren op 23 april 1931 in Den Helder. In 1954 trouwde zij met Ton en met hem kreeg zij drie kinderen, Leon, Ine en Ellis, en toen deze partners kregen kwamen de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Toos en haar man hebben op vele plaatsen gewoond. Naast haar gezin werkte zij, wat voor die tijd bijzonder was. Haar grote hobby was zingen in een kerkkoor. Daarom was er een koor bij haar uitvaart. In juli 2016 moest zij afscheid nemen van haar man Ton. Op 21 september hebben wij, onder grote belangstelling afscheid genomen van Toos in de kerk van Overasselt. Dat zij moge rusten in vrede bij God.

Op 25 september overleed **Greet Toonen**, 77 jaar, moeder van Jeroen, Jurgen en Björn. Voor hen stond ze altijd klaar met raad en daad. Ze was altijd gezellig aanwezig, zeker op maandag als ze bij Jurgen kwam eten. En het zal stil worden aan tafel nu ze er niet meer is. We hebben van haar afscheid genomen op zaterdag 30 september, in de Wijchense kerk van de H. Antonius Abt. "Ik zie de sterrenhemel al", zei ze nog. En haar kinderen en kleinkinderen kijken nu omhoog, naar de hemel en fluisteren zachtjes naar boven dat ze heel veel van haar houden, voor altijd.

Op 26 november 1927 werd **Wim van der Aa** geboren op een boerderij in de Woezik in een gezin van zes kinderen. Hij trouwde met Dora Jilesen op 5 mei 1953. Samen gingen zij wonen op de boerderij in het gehucht "Wezel". Daar werkte Wim, samen met zijn broer Piet, op de boerderij. Wim en Dora kregen samen zeven kinderen en toen deze een partner kregen kwamen de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Wim hield van het leven op de boerderij, de liederen daarover, de paarden en het spelen op zijn mondharmonica. Samen met Dora moest hij vanwege zijn gezondheid de overstap maken van de boerderij naar een appartement in Wijchen met een toepasselijke naam "Oogst" waar hij geweldig verzorgd werd. Op 25 september



kwam hij te overlijden na een lang ziekbed. Op 29 september hebben we afscheid genomen in de kerk van de Woezik. Dat hij moge rusten in vrede.

Op 1 oktober is **Ria Smits-van der Putten** in haar eigen huisje aan de Passedwardsstraat te Wijchen overleden. Ze was 76 jaar. Ria werkte vroeger bij Zaal Verploegen, hield de Spaarkas bij en stond bij menig feestje achter de bar. Ze hield van de kermis, met Toon al, maar dit jaar ging ze met de kinderen en kleinkinderen nog steeds een palinkje eten. Biljarten en kienen waren haar hobby's, later haar Laaf-collectie. En ze ging graag op vakantie met haar familie en met de kinderen en kleinkinderen. Mooie herinneringen blijven, ondanks de zorg die er natuurlijk ook geweest is de afgelopen jaren. 24 jaar waren Ria en Toon samen getrouwd, 24 jaar heeft ze hem moeten missen. Nu zijn ze weer herenigd. We hebben afscheid genomen van Ria in de Paschaliskerk op 6 oktober en haar te rusten gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 2 oktober is van ons heengegaan **Bep Wolf-Derksen** in de leeftijd van 73 jaar. Bep heeft haar hele leven in dienst gestaan van haar gezin en kon als geen ander zichzelf wegcijferen. Samen met Frits heeft ze aan de wieg gestaan van, en gebouwd aan een prachtig bedrijf, Frits Wolf tuinmeubelen te Beuningen, waarin de Fritsen altijd op de voorgrond stonden, maar zonder Bep zou dit nooit gelukt zijn. Bep genoot van de vele contacten, zowel zakelijk als privé en werd gewaardeerd door haar oprechte betrokkenheid, vriendelijkheid en gedrevenheid. Voor de kinderen was ze de beste moeder die je maar kon wensen. Ze was er altijd ondanks de drukte van de zaak. Op 7 oktober hebben we afscheid van Bep genomen in de H. Jozef te Alverna en haar op het kerkhof te ruste gelegd.

Op 31 mei 1934 is **Cor Boere** geboren te Tull en 't Waal. Hij was de echtgenoot van Truus Megens. Uit hun liefde zijn twee kinderen geboren. In 1965 is het gezin vanwege zijn werk vanuit Megen in Wijchen komen wonen. Cor was trots op zijn kinderen en zijn zes kleinkinderen. Ook was hij erg geïnteresseerd in alles wat zij deden. Hij was een buitenmens. In

principe startte hij elke dag met een wandeling en daarna ging hij veel fietsen. Op 9 oktober hebben we in de Paschaliskerk in de Woezik afscheid van hem genomen, waarna hij te ruste is gelegd op de begraafplaats naast de kerk.

Op 5 oktober is na een ziekbed in de leeftijd van 81 jaar **Piet Remmers** overleden. Al in zijn jonge jaren werkte hij mee op de boerderij en na de dienstdienst kreeg hij verkering met Bep, met wie hij in 1960 trouwde. In 1972 verhuisden ze van Nijmegen naar Wijchen en kregen drie zoons. Piet heeft vele jaren hard gewerkt voor zijn gezin en hielp later de gezinnen van zijn zoons met van alles. Hij was een zorgzame man en dienstbaar, stond voor ieder klaar die hem nodig had. Piet stond heel positief in het leven en zelfs toen hij te horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had, deed hij nog zoveel als kon voor zijn vrouw Bep. Op 11 oktober hebben wij afscheid van Piet genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en hem op het kerkhof te ruste gelegd.



In Boxtel werd zij geboren, **Marjo Witteveen**, op 24 december 1943 als middelste in een gezin van zeven kinderen. Marjo trouwde met Roel. Samen kregen zij twee kinderen Marloes en Reineke en deze kregen weer kinderen waardoor zij oma werd. Helaas liep haar huwelijk stuk en Marjo moest zelf haar eigen weg vinden in dit leven. Zij was een doorzetter en hield van mensen. Marjo was vrijwilliger bij de Zonbloem en gastvrouw bij de Emmanuelkerk. Een aantal jaren geleden kreeg zij een herseninfarct maar zo gauw het ging, pakte zij haar "gewone" leven weer op. Een tijdje terug kreeg zij te horen dat zij kanker had. Marjo wilde geen therapie meer maar bleef betrokken op haar mensen. Op 6 oktober is zij overleden. Samen vierden wij haar uitvaart op 13 oktober in de Antonius Abtkerk van Wijchen omdat men dacht dat de Emmanuelkerk te klein zou zijn. Inderdaad de Abtkerk was goed gevuld. Dat Marjo mag rusten in vrede.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

BIJZONDER

Ze zei dat ik om half acht 's morgens geboren was, en dat ik zes weken later bijna dood was gegaan, maar ik heb het overleefd. Op zeven oktober jongstleden om half acht in de morgen keek ik in de spiegel en waarachtig, ik was zeventig. Meer dan vijftienduizend dagen heb ik al geleefd. Onze woonkamer staat vol bloemen en op het dressoir ligt een stapel kaarten. Wat kan ik nog meer wensen? Ik denk op dit moment aan alle mensen die ik heb gekend en die mijn leeftijd niet hebben bereikt, en dat zijn er heel veel.

Over een bijzondere man wil ik graag iets vertellen. Hij is al meer dan tien jaar dood. Ik heb hem vele jaren gekend en grote bewondering voor hem gekregen. Toen hij zeventien was vroeg zijn vader hem tijdens een familiefeest of hij even een leesbril wilde halen die thuis was blijven liggen. S. stapte op zijn brommer samen met een vriend, maar onderweg sloeg het noodlot toe, zij kregen een verschrikkelijk ongeluk. Ik weet niet hoe het met de vriend afgelopen is, maar S. heeft wekenlang in coma gelegen. Daarna was zijn leven wel heel drastisch veranderd. Hij kwam in een rolstoel terecht, was spastisch en heel moeilijk te verstaan. Na allerlei omwegen kreeg hij een gelijkvloerse woning in Wijchen



waar hij met de nodige hulp zo zelfstandig mogelijk kon wonen.

In die tijd werkte ik nog bij de vrijwillige hulpdienst, en zo heb ik S. leren kennen. Het duurde een tijd voordat ik hem redelijk kon verstaan, zijn woorden klonken keihard en slordig, maar als het nodig was herhaalde hij alles drie of vier keer. Vaak zat hij onder de schrammen en blauwe plekken als hij met zijn rolstoel omgekiept was. Dan vlogen er de nodige vloeken uit zijn mond. Maar hij kon ook bulderend lachen en relativeren, "that's life Fieke", zei hij dan. Ik mocht zijn dunne haren knippen, ook al was ik geen echte kapster. Ik stuurde hem altijd een kaart als wij op vakantie waren. Eén keer vergat ik hem bijna, maar op de terugreis dacht ik er gelukkig nog aan.

Wat doen de meeste mensen meteen als ze thuis komen na een reis? Post nakijken. En toen schrok ik hevig, er lag een overlijdensbericht op tafel. S. was plotseling overleden, zijn begrafenis was die ochtend toen wij in de bus zaten op weg naar huis. Hij was gestorven toen ik hem bijna vergeten was. De kaart heeft hij niet meer gelezen. S. was zevenenveertig, mijn geboortjaar in de vorige eeuw. Ik denk nog regelmatig aan hem. Vlak voor onze vakantie had ik zijn haar nog verzorgd. Hij lag netjes geknipt in de kist, en dat vind ik na al die jaren nog steeds heel bijzonder.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Wil Smulders	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

VERSTAND OM TE BEGRIJPEN

Hoewel de mens al in de oudheid werd omschreven als een met verstand begiftigd dier, geniet het verstand door de tijden heen niet altijd een even goede reputatie. In tijden waarin industriële revolutie en vooruitgang van gezondheidszorg de technologische revolutie mogelijk maakten waarin we ons nu bevinden, klinken terecht ook altijd tegengeluiden.

In de tijd van de industriële revolutie waren er reacties in de romantische herwaardering van de natuur als bron van emoties. Daarna waren het Freud en Jung die zich intensief bezighielden met de functie van emoties in het onbewuste en bewuste geestesleven van de al dan niet psychisch gekwetste mens. Ook in onze tijd gaan verregaande technologische vooruitgang en digitalisering van het dagelijks leven hand in hand met een meer of minder uitgesproken verlangen naar levenszin. Al dan niet in de gedaante van geloof in God of iets of iemand of iemand.

Het hart kent zo zijn redenen die het hoofd niet kent, aldus de filosoof Pascal. Hoewel zijn uitspraak tegenwoordig veelal wordt aangehaald om een vermeende tegenstelling te benadrukken tussen hart en hoofd, bedoelde Blaise Pascal iets anders. Hij stelt hart en hoofd niet tegenover elkaar. Hij wil er met zijn uitspraak vooral op wijzen dat enerzijds het hart redelijk en verstandig kan zijn, en anderzijds het hoofd pas echt verstandig is, wanneer het zich realiseert dat het zonder het hart geen compleet beeld heeft van de werkelijkheid. Hoofd en hart hebben dus beide met redelijkheid en verstand te maken.

Overigens was niet altijd het hoofd de zetel van het verstand. Zo wordt de kerkvader Augustinus altijd met een brandend en vurig hart afgebeeld. Vaak heeft men er het gepassioneerde karakter

van Augustinus mee verbonden en zijn voorkeur om God voor te stellen als liefde. Echter, voor Augustinus is het hart niet het beeld voor de emotionele kant van het mens-zijn. Het hart verwijst in dit geval naar de hele mens met al zijn verstandelijke en emotionele mogelijkheden en talenten. Het hart is bij Augustinus het centrum van de hele menselijke persoon, inclusief verstand. Vreemd voor ons als mensen in de 21^e eeuw. De symboliek van de Valentijnsharten waaraan wij zo gewend zijn geraakt wijst in een andere richting.

Verstand is daarom ook geen tegenpool van het hart wanneer de Joodse Wet in het Oude Testament wordt samengevat als: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw

ziel en geheel uw verstand" De naaste liefhebben als jezelf maakt dit dubbelgebod compleet. Bedoeld wordt dat de hele menselijke persoon met al zijn vermogens betrokken is in het ingewikkelde samenleven tussen God en mens, en van de mensen onderling.

Verstand is bedoeld om te beoordelen en te begrijpen. Het werkt niet tegen het hart, maar samen met het hart. Het hart kan op hol slaan wanneer het verstand

buiten beschouwing wordt gelaten. En omgekeerd: het verstand verblindt zichzelf wanneer het niet langer streeft naar begrip, maar naar be-grijpen.

De mens werd in de oudheid gezien als een met verstand begiftigd dier. Een gave, maar ook een opgave!

Martin Claes



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **december 2017** met het thema "**Bezielde geloven**". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 23 november 2017 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.