

# DE APOSTELBODE



Jaargang 8 | nummer 1 februari 2018



## PETRUS EN PAULUS

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## TOEKOMST

*Jaar in, jaar uit . . .  
een vast vertrouwen.  
Geen symbool van mensenhanden  
maar een stukje van Gods werk.  
Door Uw grootheid, Oh mijn Vader  
mag ik bouwen aan Uw kerk.*

*Een tijd om in geloof te leven,  
te ontvangen en te geven,  
soms in vreugde met elkander  
soms met leed, geheel alleen.*

*Naast oude momenten  
rusten nieuwe dagen,  
waarin ik U, mijn God, wil vragen,  
draag mij door de uren heen.*

Joke Plamont-Mees

### Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 6 en 20 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
O.V.V. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2016	opgeteld	2017	opgeteld	verschil
juni	5.525	154.358	3.987	149.929	-4.429
juli	5.952	160.310	6.200	156.129	-4.181
augustus	3.775	164.085	3.350	159.479	-4.606
september	2.445	166.530	1.828	161.307	-5.223
oktober	8.618	175.148	6.224	167.531	-7.617
november	3.672	178.820	3.877	171.408	-7.412
december	7.351	186.171	5.087	176.495	-9.676

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2017: hartelijk dank. Wilt u ook meedoen, dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

## OM TE NOTEREN



**23 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**3 FEBRUARI VAN 9.30-14.00 UUR KLOOSTER BRAKKENSTEIN**  
Spiritualiteitsdag "Leren bidden: een levensweg"  
Centrum voor Parochiespiritualiteit, Heyendaal-  
seweg 300, Nijmegen

**3 FEBRUARI 19.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**  
De Ontmoeting

**4 FEBRUARI 14.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**  
Diapresentatie "foto's uit heden en verleden van  
de kerk"

**6 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**6 FEBRUARI 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst

**7 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**8 FEBRUARI: KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE**  
thema "Mattias" voor periode 3 maart t/m 2 april

**13 FEBRUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Lezing "Uitvaart in Modern Nederland" door  
Claudia Venhorst

**20 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**21 FEBRUARI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**27 FEBRUARI 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Film: "Hier ben ik" over gemeenteleden en een  
predikant

**1 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel in de  
hedendaagse kunst en literatuur', door prof. dr.  
Edith Brugmans, entree € 7,-

**3 MAART 19.00 PAROCHIECENTRUM**  
Chillavond M25 "werken van barmhartigheid  
kunstproject" Oosterweg 4 Wijchen

**7 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**8 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel door-  
heen de tijd', door dr. Cees Leijenhorst en dr.  
Leon de Bruin, entree € 7,-

**15 MAART 20.00 UUR PASCHALISKERK WOEZIK**  
Thema-avond ouders communicanten/vormelin-  
gen "Geloven wij (nog) in de kerk?"

**15 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel en  
de menselijke vrijheid', door prof. dr. Palmyre  
Oomen, entree € 7,-

**22 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel in religi-  
eus, theologisch perspectief', door prof. dr. Erik  
Borgman, entree € 7,-

# Actie MIJN KERK VIERT Kerkbalans Doet u mee?!

Beste parochianen,  
De Actie Kerkbalans is inmiddels al weer enkele weken geleden van start gegaan. Half januari hebt u van ons een brief hierover ontvangen. Afgelopen jaar hebben velen van u meegedaan. Onze hartelijke dank hiervoor.

We willen als parochie De Twaalf Apostelen blijven investeren in ons geloof, onze werkgroepen, vieringen en kerken: maar vooral in elkaar. Met uw financiële bijdrage kunnen we onze plannen verwezenlijken. Met deze oproep hopen we dat u, mocht u nog niet hebben meegedaan, alsnog met uw bijdrage wilt meedoen om onze plannen te realiseren. Wilt u het parochiewerk blijven steunen?

### OOK DE BELASTINGDIENST HELPT EEN HANDJE MEE

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over. Dit kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60,00) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op [www.schenkenservice.nl/bereken-uw-voordeel](http://www.schenkenservice.nl/bereken-uw-voordeel) kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Neem hiervoor contact op met ons per email: [kerkbalans@detwaalfapostelen.nl](mailto:kerkbalans@detwaalfapostelen.nl)

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie Kerkbalans 2018

Bestuur en pastores-  
team

### ACTIE KERSTPAKKETTEN

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of van de uitvoering van onze jaarlijkse kerstpakkettenactie hartelijk dankzeggen: organisaties/mensen, die de inhoud van de pakketten hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, de gastvrouwen van het parochiecentrum, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd en niet te vergeten de leveranciers en de bloemisten.

Dit jaar hebben we 270 kerstpakketten verzorgd en bezorgd en veel meer bloemstukjes dan het voorgaande jaar. Daarnaast hebben we een aantal pakketten kunnen doorgeven aan Bert Oosterveer van de actie "Geef Frans met een kerstpakket de kans". Ook hartelijk dank daarvoor.

Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om deze actie te doen slagen. Zonder hun inzet is het niet mogelijk deze actie te organiseren. Wij danken hen dan ook heel hartelijk voor de tijd en de inzet die zij hieraan besteed hebben.

Daarnaast past een woord van dank aan alle privépersonen, bedrijven en instellingen die deze actie financieel ondersteund hebben. Dit hebben zij gedaan middels de jaarlijkse kerkcollecte op het feest van Christus Koning, het zogenaamde Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en de bankrekening. Het was niet mogelijk geweest deze kerstpakketten en bloemstukjes te geven zonder uw bijdragen.

Op deze wijze hebben wij een fijne kerst kunnen bezorgen.

Aan u allen heel hartelijk dank, ook namens de mensen die iets mochten ontvangen.

Het Diaconaal Beraad

Gezocht:  
**VRIJWILLIGERS VOOR  
WELZIJNSBEZOEK AAN 70+ers  
IN WIJCHEN**

MEER  
VOORM  
EKAAR

MeerVoormekaar gaat in 2018 starten met welzijnsbezoeken aan 70+ers in de gemeente Wijchen. Alle ouderen krijgen een uitnodiging. Ze beslissen zelf of ze willen deelnemen en worden op afspraak bezocht door een vrijwilligersduo. Met behulp van een vragenlijst komt het tot een gesprek waarin vooral het welzijn van de oudere aan bod komt.

Wij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep ouderen, die goed kunnen luisteren en bij voorkeur twee of meer dagdelen per week beschikbaar zijn (dagen worden in overleg bepaald). De bezoeken vinden overdag plaats. Bij voorkeur bent u woonachtig in de gemeente Wijchen.

**Wat vragen wij van u?**

- plezier om met ouderen in contact te komen;
- bereidheid om uw kennis van activiteiten en voorzieningen voor ouderen te vergroten;
- bereidheid te leren hoe u signalen kunt herkennen zoals eenzaamheid, welbevinden, veiligheid etc.
- goede sociale vaardigheden;
- verantwoordelijkheidsgevoel;
- vrijwillige maar geen vrijblijvende mentaliteit;
- gedurende langere tijd beschikbaar;
- goede mondelinge uitdrucksvaardigheden, goed kunnen luisteren.

**Wij bieden onze vrijwilligers:**

- ondersteuning en begeleiding door een vast aanspreekpunt;
- een training van twee dagdelen om u voor te bereiden op de welzijnsbezoeken;
- inspirerende contacten met ouderen en medevrijwilligers;
- WA-verzekering, VOG-verklaring.

**Anmelden? Meer informatie?**

Dat kan bij Maartje Bugter, via [m.bugter@meervoormekaar.nl](mailto:m.bugter@meervoormekaar.nl) T 024-6418459  
Wanneer u zich heeft aangemeld volgt een kennismakinggesprek.  
De training en welzijnsbezoeken zullen plaatsvinden in 2018.

## HOE WERKT DE ADMINISTRATIE

### VAN KAARTENBAK VIA NAVISION NAAR **DocBase** EN **EXACT ONLINE**

In veel geloofsgemeenschappen werd in het verleden de administratie handmatig uitgevoerd door vrijwilligers. Opslag in kaartenbakken. Met de komst van de computer moest de overstap van papier naar harde schijf worden gemaakt. Dikke dossiers werden overbodig en via de digitale opslag konden ook verbindingen tussen bestanden worden gemaakt, waardoor snel een goed overzicht en inzicht kon worden verkregen, onder andere in de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen, het verloop van de actie Kerkbalans en de jaarcijfers. Was administratie eerst een aangelegenheid van de geloofsgemeenschap, al snel moest de hele parochie beschreven en in een administratiesysteem worden ondergebracht.

Het programma Navision, aangedragen door kerkelijk Nederland, moest dat mogelijk maken en lokaal worden ingevoerd.

De eerste jaren was dat een kleine ramp, vooral voor de financiële administratie. Eindeloze gesprekken met de helpdesk en voortdurende aanpassingen aan het veel te uitgebreide systeem Navision en dan nog kregen de welwillende vrijwilligers het niet voor elkaar. Tot de econoom van het bisdom, Wil van de Molengraft, ons kwam helpen. Weer een jaar verder hadden onze vrijwilligers Navision gevuld en konden ze ermee overweg. Onze financiële en ledenadministratie zaten er in, maar de administratie van de begraafplaatsen niet. Die zit nog in eigen systemen.

Pastoresteam en bestuur konden en kunnen deze systemen gebruiken om na te gaan hoe de vitaliteit van alle geloofsgemeenschappen

erfor staat. Dat niet alle parochianen iedere zondag naar de kerk komen, maar hun kerkbetrokkenheid wel lieten zien door hun bijdrage aan de actie Kerkbalans. Vertrekkende pastores konden en kunnen vervangen worden en zelfs een pastor kon tijdelijk worden aangesteld voor een opbouwproject gericht op jongeren en het gezin. Er kan beslist worden dat geloofsgemeenschappen blijven voortbestaan als er voor twee kerkgebouwen een nieuwe bestemming moet worden gezocht. Geen glazen bol, maar verantwoorde beslissingen die aan de hand van gegevens aan de parochianen worden uitgelegd.

Dan gebeurt het, de aankondiging dat Navision vervangen moet worden. Geen ontkomen aan. De bisschoppen hebben zich door economen en ICT'ers laten adviseren en besloten landelijk over te stappen op een combinatie van DocBase en Exact Online. In beide systemen kan nu alles centraal worden ondergebracht en kunnen alle delen met elkaar gelinkt worden.

Onze vrijwilligers laten zich op een eerste introductie overhalen om met de systemen te gaan experimenteren en ofschoon we niet precies weten wat ons te wachten staat, is er het vertrouwen dat het wel goed zal komen. Daarom hebben we een werkgroep automatisering gevormd om elkaar te helpen en te informeren over de implementatie van de nieuwe systemen. Ieder gaat met zijn eigen systeemonderdeel - boekhouding, ledenadministratie en kerkhofbeheer - oefenen en bekijken hoe we alle gegevens goed in het nieuwe systeem krijgen en hoe alles weer terug te vinden is. De omzetting van al onze gegevens in Navision naar DocBase en Exact Online verzorgt het bisdom. De gegevens van kerkhofbeheer zullen misschien niet zo makkelijk omgezet kunnen worden. Wij gaan ervan uit dat er ruim de tijd is

om alles voor te bereiden en dat er nog centrale ontmoetingsmomenten door het bisdom worden georganiseerd, waar gesignaleerde problemen worden opgelost. Natuurlijk zal er ook een helpdesk worden opgezet.

In 2018 moet het gerealiseerd worden. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer. Daarover melden wij vanuit de werkgroep automatisering later meer.

Wijnand Eling



vanaf links gezien: Ger van de Bogaard (begraafplaatsbeheer), Ton Wiebe (ledenadministratie), Hans Helmonds (bestuurslid, penningmeester), Els van Winssen (ledenadministratie), Jos Brouns (financiële administratie), Wijnand Eling (vice voorzitter) en Liza Matijssen-Geerts (bestuurslid, administratie). Piet Hendriks (bestuurslid, kerkbalans) en Sjaak Arntz (financiële administratie) konden op deze bijeenkomst niet aanwezig zijn.



Op zaterdag 9 december jl. sprak onze bisschop Mgr. De Korte in Nijmegen op uitnodiging van het Centrum voor Parochiespiritualiteit over "De Toekomst van de Kerk". Ruim 100

mensen uit Nijmegen en omliggende dorpen wisten op deze zaterdagmorgen door de sneeuw het buurtgebouw van 'Roomsche Leven' tegenover klooster Brakkenstein te bereiken.

Mgr. Gerard de Korte hield over dit onderwerp een gedegen en inspirerende inleiding. De hoofdlijnen van zijn hoopvolle betoog geef ik hieronder kort weer.

De Kerk in Nederland is kwetsbaar geworden. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft een dramatische afname plaatsgevonden in kerkbetrokkenheid. Regelmatig kerkbezoek onder katholieken is gedaald van 60% naar 6%. Vergeleken met vroeger is ook de kennis van de geloofsinhoud flink verminderd. Velen hebben moeite om hun geloof te verwoorden en te delen en dat is een ramp voor de geloofsopvoeding. Een minderheid is lid van een christelijke gemeenschap, maar ook de kwaliteit is sterk achteruit gegaan. We kunnen een religieuze onzekerheid waarnemen en een toenemend wantrouwen. Dit is niet iets van de laatste jaren maar in feite een proces van de voorbije eeuwen. Wat niet waar te nemen of te bewijzen valt, wordt door 'moderne' mensen niet meer geloofd. Het gaat om het leven hier en nu en daarvan wil men zoveel mogelijk profiteren.

Toch is er naast de onzekerheid ook een verlangen, een natuurlijk verlangen van de mens naar het hogere, het absolute: naar God. Dat nu is juist het uitgangspunt van de Kerk: het religieuze verlangen van mensen verbinden met Christus. Wij moeten het verleden niet idealiseren. Was het Rijke Roomse leven altijd zo rijk als wij vaak denken? Het was ook een tijd die gekenmerkt wordt door sociale controle, een groepsdrang, waarin veel mensen naar de kerk gingen omdat het moest. Niet omdat ze per se wilden.

Het was een periode met veel katholieke organisaties, maar weinig diepgang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965) bracht vernieuwing in de kerk op het gebied van liturgie en bijbel, door het ontstaan van lekenbewegingen en oecumene. Maar ook de maatschappij veranderde in hoge mate: meer welvaart, hogere scholing, zelfbeschikking, de seksuele revolutie

met een breed beschikbare anticonceptie, de groei van de verzorgingsstaat.

Tegelijk hiermee groeide de ontkerkelijking en ontkerstening. Het kerkelijk leven ging snel achteruit: minder parochies, minder priesters, wel meer diakens en pastoraal werkers, terugloop van het kerkbezoek en sluiting van kerken.

### **WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST?**

We moeten er goed voor zorgen, dat herstructurering van parochies, waar nodig, zorgvuldig en slim gebeurt. Parochies moeten rekening houden met de nieuwe werkelijkheid: de volkskerk is veranderd in een keuzekerkerk. In de samenleving zijn geloof en kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend en naar de marge verschoven. Bouwen aan de toekomst betekent allereerst dat wij goed moeten omgaan met de bestaande gelovigen en middelen. Zuinig zijn op de vele vrijwilligers.

Aan de ene kant moeten we proberen de huidige Kerk te stabiliseren en te consolideren door maatwerk. Zo is het niet meer mogelijk - om maar enkele voorbeelden te noemen - om in alle kerken van De Twaalf Apostelen in het weekend nog een viering te verzorgen. Vormselvieringen moeten parochiebreed worden aangepakt en niet meer per geloofsgemeenschap. Ook sommige kerkgebouwen zullen moeten sluiten en een andere bestemming krijgen. Daarnaast zullen de huidige gelovigen een missionair elan moeten uitstralen. Ze moeten proberen mensen te motiveren en te mobiliseren. De Kerk moet meer naar buiten gericht zijn, ten dienste van mensen en de wereld.

De bisschop noemt een drietal uitdagingen.

1. We moeten uit onze gesloten gemeenschap breken en komen tot een vrijmoedige getuigenis. Christelijk geloof is een relatie met Christus als de Levende. Onder de kerkcrisis zit een diepere crisis rond het Godsgeloof. De Kerk zal Christus ter sprake moeten brengen. 'Christus onder ons herkennen'. 'God vinden in alle dingen' (Ignatius van Loyola). Anders gezegd: de hele wereld is heilig, want zij is Gods schepping. Hiermee wordt het belang van geloofscommunicatie en catechese onderstreept.
2. We moeten de volksvroomheid koesteren en verdiepen. Denk hierbij aan verschillende bedevaarten, maar vooral aan de uitgebreide Maria-vroomheid. Ook in onze parochie zijn vele Mariakapellen waarin duizenden kaarsjes worden opgestoken en veel wordt gebeden. Door Moeder Maria komen we tot Christus en zo bij ons eigen leven met zijn vreugde en verdriet.
3. Laten we ons inzetten om tot een missionaire geloofsgemeenschap te komen. Nieuwe mensen voor Christus trachten te winnen: missionair-evangeliserend. Het gezins- en familiepastoraat

zullen we een centralere plaats moeten geven. Daar ligt de toekomst. Door ons doopsel hebben we als gelovige mensen een verantwoordelijkheid voor het behoud en de groei van de Kerk. Ook diaconaal heeft de Kerk een belangrijke taak. Denk aan sociale gerechtigheid (zorg voor de armen), de zorg voor vluchtelingen en de inzet voor Moeder Aarde, d.w.z. Gods Schepping beschermen (lees de encycliek 'Laudato Si' van paus Franciscus).

Tenslotte roept de bisschop ons op om op weg te gaan naar een nieuwe gestalte van de Kerk. Kleine parochies worden een netwerkenkerk. We moeten rekening houden met een situatie dat nog maar 10% van de bevolking zich tot de Katholieke Kerk bekent. Het belang van de oecumene moeten we omarmen en bondgenoten zoeken bij het diaconale werk.

Godsvertrouwen bovenal, want Christus heeft beloofd: 'Ik ben bij U tot aan het einde van de tijd'. Hoe we ons ook inspannen, wij bepalen uiteindelijk niet de omvang van de Kerk. Christus zorgt voor Zijn Kerk. Dat mag onze hoop zijn.

Koos Leemker

### SPIRITUALITEITSDAG 3 FEBRUARI 2018

Zaterdag 3 februari 2018 wordt er een Spiritualiteitsdag georganiseerd in Nijmegen. Spreker is Vader abt Ad Lenglet o.s.b., en hij zal spreken over 'Leren bidden: een levensweg.'

Ad Lenglet o.s.b. is abt van de abdij Sint-Benedictusberg te Vaals, en zal ons op deze dag in het thema inleiden. Eenieder die wil leren van zijn jarenlange ervaring met 'bidden en werken' (ora et labora) in het klooster te Vaals, is van harte uitgenodigd voor deze dag. Of u nu veel ervaring hebt met bidden of niet.

Tijdstip: van 9.30 tot ca. 14 uur. Om 9.30 uur is de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de naast het klooster gelegen Sacramentskerk. Vanaf 10 uur ontvangst met koffie en thee. Het programma vindt plaats van 10.30 tot 12.30 uur met o.a. de lezing van vader abt Ad Lenglet o.s.b., gelegenheid om vragen te stellen en uitwisseling met elkaar. We sluiten af met een gebedsviering en een lunch tot ca. 14 uur.

Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen.  
Locatie: Klooster Brakkenstein,  
Heyendaalseweg 300, Nijmegen.  
Voor meer informatie:  
[www.parochiespiritualiteit.org](http://www.parochiespiritualiteit.org)

### DE SCHAKEL

#### 'UITVAART IN MODERN NEDERLAND'



Brenda Mathijssen en Claudia Venhorst, thanatologen werkzaam aan de Radboud Universiteit, schreven een boek over de moderne omgang met de dood. Ze schreven hun boek 'voor iedereen die werkt met de dood én voor iedereen die ooit verwacht te sterven'.

Godsdienst is minder belangrijk geworden, de nadruk is sterk op het individu komen te liggen, constateren zij. Ging het in de oude rituelen vooral om de ziel van de overledene, tegenwoordig gaat het veel meer om de gemoedstoestand van de rouwenden. Claudia Venhorst zal ons vertellen over de veranderingen en er is veel ruimte voor onze vragen rondom de uitvaart.

De Schakel | Wijchen di. 13 febr. | 20.00 uur

#### FILM: 'HIER BEN IK'



De film 'Hier ben ik' gaat over gemeenteleden en een predikant. Een topmanager die bijna sterft tijdens de New-York-Marathon maar weigert

op te geven, een vrouw die niet kan verwerken dat ze na haar echtscheiding haar upperclass-status verliest en twee jonge, ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een onverwerkt familieverleden. Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief biedt voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven. Een pracht van een film.

De Schakel, Wijchen | di. 27 febr. | 19.30 uur



#### VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Mattias" en is bedoeld voor de periode van 3 maart t/m 2 april.

Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 8 februari per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## CARNAVAL: EEN FEEST VOOR EN MET ELKAAR



In de dagen van 10 t/m 13 februari 2018 breekt het carnavalsfeest los. Velen onder ons zijn daar vol van en

kijken ernaar uit. Carnaval is immers uitgegroeid tot een volksfeest, waar iedereen aan mee kan doen. Alles staat daarbij op z'n kop. Een echte carnavalsvierder vermomt zich en zet een masker op. Hij wil iemand anders zijn en niet herkend worden. Hoe gekker hoe mooier!

Carnaval is ook het feest van de taal. Tonproaters nemen geen blad voor de mond en ook in de carnavalsoptocht lopen groepen en eenlingen voorbij, die rake gevatte teksten meedragen. Alles en iedereen wordt in de maling genomen. Vier dagen lang mag de waarheid luidkeels en overal verkondigd worden. Wie daar niet tegen kan, hoort niet thuis in het rijk van prins carnaval en kan beter maar vluchten naar een of ander vakantieoord.

Carnaval duurt echter maar een paar dagen. Op Aswoensdag is de pret afgelopen en begint het gewone leven weer. Dan moet je weer voorzichtig zijn met iedereen te vertellen, wat je op je lever hebt.

Twee Nederlandse spreekwoorden luiden: "Horen, zien en zwijgen" en "Spreken is zilver, maar zwijgen is goud". Daar kun je het mee doen. Wij Nederlanders zijn niet zo mededeelzaam in onze omgang met anderen, wij laten niet gauw het achterste van onze tong zien, wij houden niet van opscheppers die zichzelf bij elke gelegenheid in 't zonnetje zetten. "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg", zeggen we dan.

Er wordt dagelijks wat afgepraat onder mensen. Daar zijn vooreerst de klets-kousen die als een lopend nieuwsblad alle laatste nieuwtjes rondbazuinen. Dan volgen de roddelaars, kwaadsprekers en lasteraars, die net als vele boulevardbladen anderen kwetsen en verdacht maken. Dan komen de vleiers en huichelaars die zichzelf mooier voordoen dan zij in werkelijkheid zijn en niet te vergeten de fantasten en leugenaars die hun eigen hersenspinsels voor waar aanzien.



Gelukkig zijn er ook nog sprekers voor wie de waarheid heilig is, mensen die recht door zee gaan en eerlijk vertellen wat er in hen leeft. Dat zijn de mensen die spreken en eerlijk

voor hun mening uitkomen. Daarom genieten zij bij anderen zo'n groot vertrouwen. Er wordt naar hen geluisterd, want je weet wat je aan hen hebt.

Het spreken van de mens is de uiting van wat er binnen in hem leeft. Spreken is de buitenkant van ons innerlijk. Wie van binnen wijs is, spreekt wijze woorden, maar wie van binnen dom is, kraamt ook domme taal uit.

Dat bedoelen we ook met de woorden in het evangelie: "Een boom kent men aan zijn vruchten ... een goed mens brengt het goede tevoorschijn ... maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn ... want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over."

Levensvreugde en humor zijn de graadmeter voor de gezondheid van het individu en onze samenleving. Het leert onze eigen grootdoenerij en tekorten zien. Toch zullen we ook steeds kritisch tegenover onszelf moeten durven zijn. Laten we toch eerlijk en goed bedenken dat iemand die misbruik maakt van de carnavalsdagen, schade toebrengt aan zichzelf, zijn eigen waardigheid als mens komt in het geding.

Bovendien brengt het schade toe aan anderen die carnaval vieren als een feest voor elkaar en met elkaar.

Maak er plezierige dagen van, want het is zo Aswoensdag....

Diaken Hennie Witsiers

## ASWOENSDAG



Aswoensdag, de eerste dag na carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend).

Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.

Aswoensdag is in de katholieke traditie de eerste dag van de veertigdaagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op

## WIM KATTENBERG VERTELT

### MARIA- OF LOURDESGROT BIJ DE ST. ANTONIUS ABTKERK TE WIJCHEN

Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoold blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden:

"Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren"

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

Diaken Hennie Witsiers

## BEDEVAART BEURAING BELGIË



De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 april 2018 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met de persoonlijke zegen met het H.

Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beuraing, stille aanbidding, verering van de bloedrelik van de H. paus Johannes Paulus II in de crypte St.-Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, bezoek aan de graven van alle vijf zieners. De bedevaart van 21 t/m 24 april 2018 heeft de opstapplaatsen Schaijk en Eersel. Helmond is opstapplaats bij voldoende deelnemers. Reissom vanaf € 280,- p.p..

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op zondag 22 april 2018. Deze bedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

Info bij mevrouw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website: <http://nbcpromaria.weebly.com/>

Het kan bijna niet anders dan dat de cisterciënzermonniken uit Camp (Duitsland), die in 1311 naar Bergharen en Leur kwamen, de Mariadevotie ook naar Wijchen brachten. Ze stichtten voor haar een gebedsplaats op wat toen nog de Molenberg heette. De mensen in het dorp Wijchen zullen haar in het kleine romaanse kerkje van toen hebben aanbeden. Het mooie is dat dat nog altijd kan in de hoofdingang van de kerk of bij de Maria- of Lourdesgrot in de tuin van de pastorie.

### DE KERK ALSMAAR GROTER

Hoewel nog steeds niet vaststaat wie de kerk heeft gesticht moet dat rond het jaar 1000 zijn geweest. Zo oud is namelijk de tufstenen toren die nog van de vroeg-middeleeuwse kerk over is. Dat deze van tufsteen is kun je aan de buitenkant niet zien, omdat er bakstenen overheen zijn aangebracht. Het is voor de geschiedenis van de kerk en voor Wijchen van belang, dat bij de fundering van het eerste kerkje restmateriaal is gebruikt van de Romeinse villa op de Tienakker. Hoewel de toren er nu nog steeds mag zijn, moet die in de vroege middeleeuwen een hele forse indruk hebben gemaakt. Hij was gebouwd tegen een klein éénbeukig zaalkerkje. De toren was ook bedoeld, getuige de schietsleuf op de eerste verdieping, om er in tijden van gevaar naar toe te vluchten. Rond 1500 werd de kerk uitgebreid in gotische stijl. De kerk kreeg een nieuw schip, zijbeuken en een veelhoekig koor. Omdat het verhoogde schip geen bovenramen kreeg, werd daarover en over de zijbeuken één groot zadeldak aangebracht. Een dergelijke kerk noemen



we pseudobasiliek. De toren moest, omdat het schip hoger was geworden, worden verhoogd en kreeg een eikenhouten spits.

Kerk te Wijchen tek. N. Wicart 18<sup>e</sup> eeuw

Het dorp Wijchen bleef groeien. Na 1850 werd erover nagedacht of de oude middeleeuwse kerk nog eens vergroot kon worden. Het ging anders. Het bisdom en het kerkbestuur besloten in 1853 dat er een hele nieuwe kerk en pasto-



rie moesten komen. Een grote verandering was wel dat de nieuwe kerk niet zoals gebruikelijk oost-west, maar nood-zuid werd georiënteerd. De reden voor een andere oriëntatie was in feite heel praktisch. Omdat de kerkhoven rond de kerk werden opgeheven, was er aan de zuidkant de meeste ruimte voor de bouw van de nieuwe driebeukige hallenkerk. Aan de oostkant werd in 1855 de nieuwe pastorie gebouwd met daaromheen de tuin.

#### OUDESTEN RESTEN UIT DE ROMEINSE TIJD

Het unieke van de St.-Antonius-Abtkerk is dat ze de geschiedenis van Wijchen belichaamt van de Romeinse tijd tot nu. Wat de Romeinse tijd betreft is het zo dat het tufstenen kerkje en de toren uit het jaar 1000 werden gefundeerd met restmateriaal van de Romeinse villa van de Tienakker. We kunnen dat helaas niet zien, maar het is er wel.

Wat nu van belang is dat zowel van de vroeg- en laatmiddeleeuwse kerk er bovengronds, behalve de tufstenen toren en de torenspits, nog restanten van bouw materiaal over zijn. Dat die er nog zijn komt omdat ze gebruikt werden bij de bouw van de Maria- of Lourdesgrot. Van het eerste kerkje is dat verweerd bouw materiaal van zandsteen en van de pseudobasiliek zijn het waarschijnlijk precies behouwen natuurstenen negblokken (voor omlijsting van ramen) en resten van pinakels of siertorentjes.



Mariagrot : Natuurstenen blokken en overig restmateriaal uit zowel 1000 als 1500

Fragmenten liggen ook hier en daar verspreid in de tuin van de pastorie. Interessant is wat de middeleeuwen betreft de waterpomp in de tuin aan de voorzijde tussen kerk en pastorie. De pomp overleefde de sloop van 1853.

Wat de negentiende eeuw betreft is behalve kerk en pastorie ook overgebleven de Maria- of Lourdesgrot. Omdat de Mariagrot ook Lourdesgrot wordt genoemd kan deze een plek in de tuin hebben gekregen, als gevolg van de toenemende verering van Maria in Lourdes, eind negentiende of begin twintigste eeuw. Zoals elders in Europa werd ook in Wijchen een kopie van de Lourdesgrot gemaakt.

#### BELANG

Behoud van deze overblijfselen zijn voor de geschiedenis van de kerk en Wijchen van groot belang. De kerk laat de ontwikkeling zien die Wijchen doormaakte vanaf de Romeinse tijd. De plek waarop de kerk staat gaat overigens nog veel verder terug.

Wim Kattenberg

*\*Deze bijdrage kwam tot stand op basis van terzakekundige aanwijzingen van Laurens Flokstra en Simon van Steenveldt.*

Literatuur,

*H.van Enckevort en E.Heirbaut, De Tienakker. Sporen van een Romeinse villa, in: Archeologie Actueel, Gemeente Wijchen z.j., P. de Kleijn, De nieuwe kerk en pastorie, in: H. Antonius Abt 150 Jaar. De kerk. de Franciscanen en de mensen in Wijchen.1854-2004, Wijchen 2004 A.G. Schulte, Het Rijk van Nijmegen, westelijk gedeelte. Wijchen, Den Haag 1982 F.Verheyen ofm, De dodenakkers van Wijchen, in: H.Antonius Abt 150 Jaar. De kerk. de Franciscanen en de mensen in Wijchen.1854-2004, Wijchen 2004*

#### WOORDZOEKER

T	D	P	A	R	O	C	H	I	E	S	A	A	P
O	O	L	S	N	A	L	A	B	K	R	E	K	C
E	C	E	T	G	I	T	S	M	O	K	E	O	T
B	U	C	K	E	T	L	I	S	T	E	N	Z	I
E	M	H	W	O	N	D	E	R	A	T	A	L	D
H	E	T	E	R	M	T	O	O	A	P	B	A	S
O	N	I	R	V	S	S	P	C	P	L	P	C	B
R	T	G	K	I	E	L	T	E	O	O	A	O	E
E	A	H	T	A	A	R	N	D	S	R	S	L	E
N	T	E	I	N	A	F	V	T	R	B	T	U	L
L	I	D	M	A	A	T	E	E	I	O	O	M	D
D	E	E	D	C	O	L	L	E	G	A	O	N	E
M	A	N	T	E	L	Z	O	R	G	E	R	M	N
S	U	L	U	A	P	N	E	S	U	R	T	E	P

Als u onderstaande woorden allemaal goed hebt doorgestreept, blijft er geen enkel hokje meer over. Bij het begin van het nieuwe jaar is het misschien wel leuk om na te gaan, welke van deze woorden voor u of ons, als parochianen, dit jaar belangrijk kunnen zijn:

apostel-B.S.O.-bucketlist-carré-collega-column-contactraad-decor-diëtistes-documentatie-dolblij-fair-kerkbalans-kiel-lidmaat-mantelzorger-media-oom-oppas-paasei-parochie-pastoor-Petrus en Paulus-plan-plechtigheden-ras-rosentent-tenzij-tijdsbeelden-toebehoren-toekomst-droom-toekomstig-verve-vroeg-werk-wonder-zappen

Leo Bijmans



## Kinderkaravaan

**Zondag 14 januari**  
Emmanuelkerk Wijchen  
11:00 uur

**Zondag 18 februari**  
H. Johannes de Doperkerk Balgoij  
11:00 uur

**Zondag 11 maart**  
H. Georgiuskerk Heumen  
11:00 uur

**Zondag 15 april**  
H. Antonius Abt kerk Wijchen  
11:00 uur

**Zaterdag 2 juni**  
H. Jodocuskerk Hernen/ Leur  
19:00 uur

**Zaterdag 7 juli**  
Kapelberg Bergharen  
19:00 uur

**Zondag 26 augustus**  
H. Antonius Abt kerk Overasselt  
11:00 uur

De Twaalf Apostelen

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
<b>Activiteiten Vormelingen en ouders</b>			
14 januari	20:00 uur	Thema avond ouders communicanten/vormelingen Geloof in je gezin	Emmanuelkerk Wijchen
15 maart	20:00 uur	Thema avond ouders communicanten/vormelingen Geloven wij (nog) in de kerk?	Paschaliskerk Woezik
15 april	11:00 uur	Vormselviering	Overasselt, Balgoij Heumen, Nederasselt
22 april	11:00 uur	Vormselviering	Wijchen / Alverna Bergharen / Hernen Batenburg / Niftrik
17 mei	11:00 uur	M25 hoofdstuk 10 vormelingen	Nog geen locatie
<b>Activiteiten 12 tot 16 jaar</b>			
20 januari	19:00 uur	Opening M25 Honk Hapjes brengen naar Meerstaete	Parochiecentrum Wijchen
3 maart	19:00 uur	Chillavond M25 Werken v. barmhartigheid kunstproject	Parochiecentrum Wijchen
18 maart	10:00 uur	Uitje M25 naar Orientalis (onder voorbehoud)	Museumpark Orientalis
19 mei	19:00 uur	Chillavond M25	Parochiecentrum Wijchen
23-24 juni	19:00 uur	Slapen in de tuin bij de kerk afsluitende m25 activiteit / nacht zonder dak	Parochiecentrum Wijchen
<b>Activiteiten 12 tot 30 jaar</b>			
3 februari	19:00 uur	De Ontmoeting	Emmanuelkerk Wijchen
<b>Activiteiten voor alle leeftijden</b>			
29 maart	19:00 uur	The Passion Wijchen	Centrum Wijchen

### DE ONTMOETING KRIJGT EEN NIEUW GEZICHT!

In het nieuwe jaar krijgen de jongerenontmoetingsdiensten een nieuw gezicht. Vorig jaar hebben we drie ontmoetingsvieringen gehad in samenwerking met de Schakel en de Parousia. Deze samenwerking blijft doorgaan. Er is ondertussen een leuk kernteam ontstaan dat bestaat uit jongeren van de verschillende kerken. Waar we eerst enkel een jongerendienst hadden met een leuke band maken we het programma nog meer interactief en wordt de nadruk meer gelegd op ontmoeting en gesprekken samen over geloofsvragen!

Zoals u weet spreken we een brede doelgroep aan. Voor tieners vanaf 11 jaar, jongeren tot en met 30 jaar en jonge ouders!

Als u geïnteresseerd bent en u valt buiten de doelgroep, bent u ook van harte welkom!

### DE ONTMOETING GAAT ER OP 3 FEBRUARI ZO UITZIEN

Thema: Ongelooflijk

Wat is geloven? En hoe praat je daarover met je vrienden of op school?

Wat geloof jij eigenlijk?  
Wat is er zo moeilijk aan geloven?  
Welke vragen heb je?  
Is geloven eenrichtingsverkeer????

Waar: Emmanuelkerk Wijchen  
18.00 uur inloop  
18.15 uur gezamenlijke maaltijd (hiervoor graag opgeven: marieke.drent@detwaalfapostelen.nl)  
19.00 uur korte woord- en gebedsdienst met een muziekbond die muziek van deze tijd speelt!  
19.30 uur in groepjes aan de slag met het onderwerp

Marieke Drent

## INLEIDING OP DE VEERTIGDAGENTIJD

De periode van de veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekerings-tijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

Jezus zelf heeft ook veertig dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.

Veertig jaar trok het volk van het Oude Verbond door de woestijn, alvorens het Beloofde Land werd bereikt.

Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen. Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn, tot dat Hij bij de berg Horeb God mocht ervaren.

Bij zijn gedaanteverandering op de berg zou Jezus omgeven worden door deze twee oudtestamentische personen, toen Hij zich aan zijn leerlingen als verheerlijkte Heer toonde, vooruitlopend op zijn verrijzenis. Jaarlijks bereiden de gelovigen zich eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het sterven en verrijzen van Christus met Pasen te gedenken. De liturgie van deze tijd is een handreiking voor een diepere bezinning op ons christen-zijn in zijn geheel. Op twee elementen ligt bijzonder de nadruk:

Ten eerste op het doopsel en ten tweede op boetedoening en het doen van goede werken.

De voorbereiding op het doopsel in de paasnacht van pas-bekeerden vond vroeger plaats in de veertigdagentijd. Dat gebeurt in sommige parochies ook nu nog. In de liturgie van de paasnacht worden alle gedoopten uitgenodigd hun

doopbeloften te hernieuwen: door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen beginnen.

Het doopsel is een onuitwisbaar teken in ons hart, maar omdat wij zo vaak 'afdwalen', nodigt de Kerk ons ieder jaar uit in de paasnacht ons opnieuw bewust te worden van de belofte en de genade van ons Doopsel. De herdenking van het paasmysterie en het sacrament van het doopsel, waardoor alle zonden werden afgewassen, nodigt de gelovigen uit om zich in deze veertigdagentijd te bekeren.

Daarom is deze veertigdagentijd een tijd bij uitstek om het sacrament van de boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Het ontvangen van dit sacrament kan voorbereid worden door een boeteviering. Het woordje boete betekent herstelling, heling of aanvulling van iets dat gebroken of verscheurd is. Als wij ten opzichte van God en onze naaste tekortschieten dan is het nodig om te herstellen wat fout is (laten zien dat je spijt hebt).

De oproep tot vasten is heel bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde 'gevuld' te worden. De Kerk nodigt ons daarom uit om gedurende de veertigdagentijd te vasten (matiging

van voedsel etc.) en op Aswoensdag en Goede Vrijdag (de zgn. onthoudingsdagen) geen vlees te eten en slechts één volle maaltijd te gebruiken. Daarnaast is de veertigdagentijd een periode

van meer toelag op het gebed en van het doen van goede werken. De praktijk van het vasten, gepaard met gebed, is zeer heilzaam en wordt ook in onze tijd langzamerhand weer herontdekt!

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Tijdens de viering op deze dag wordt de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as. Deze as is een teken van boetvaardigheid. Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren ("Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'.) Deze woorden, afkomstig uit het boek Genesis, benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven, de vorm van het kruis daarentegen wijst op eeuwig leven.

Diaken Hennie Witsiers



## SPREKEN OVER DE ZIEL IN 'NEUROTIJD'

De laatste decennia is de ziel onder vuur komen te liggen. Traditionele opvattingen omtrent de ziel zijn minder vanzelfsprekend geworden. Voortschrijdende kennis op het gebied van de evolutionaire biologie en de neurowetenschappen maken het volgens velen mogelijk het leven op den duur helemaal te verklaren vanuit het steeds complexere, zelforganiserend vermogen van de materie.

1 maart 2018, 19.30 uur: 'De ziel in de hedendaagse kunst en literatuur', door prof. dr. Edith Brugmans.

8 maart 2018, 19.30 uur: 'De ziel doorheen de tijd', door dr. Cees Leijenhorst.

15 maart 2018, 19.30 uur: 'De ziel en de menselijke vrijheid', door prof. dr. Palmyre Oomen.

22 maart 2018, 19.30 uur: 'De ziel in religieus, theologisch perspectief', door prof. dr. Erik Borgman.



## H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

### DIAPRESENTATIE IN HET VERENIGINGS- GEBOUW OP ZONDAG 4 FEBRUARI A.S.

Anderhalf jaar geleden vierden we dat de kerk van de heilige Antonius Abt in Overasselt 125 jaar eerder in gebruik werd genomen. Op zaterdagavond 10 september met een feestelijk concert, gegeven door onze koren en muziekvereniging KNA en op zondag met een eucharistieviering en aansluitend een receptie in het Verenigingsgebouw.

Gedurende het concert en de receptie werd een diapresentatie, die door Jacky Lindsen in samenwerking met de contactraad was samengesteld, op een scherm geprojecteerd. De voorstelling bevatte foto's uit het verleden en heden van onze kerk. Menigeen heeft hierbij zichzelf in een jongere versie voorbij zien komen.

Deze diapresentatie willen we voor belangstellenden graag nog een keer tonen. Misschien was u er in 2016 niet bij, of heeft u door de drukte veel dia's gemist. Daarom een nieuwe kans op zondag 4 februari om 14.00 uur in het Verenigingsgebouw van Overasselt. De toegang is gratis.

De presentatie is overigens aangevuld met foto's van het jubileum in 2016.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.  
Entree € 7,- per lezing.

Informatie:  
024-3581963 (Fons Fisscher) en  
024-3228285 (Ans Metz)

Sensor Nijmegen is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen doen aan de training. Daarin leren ze gespreks- en luistervaardigheden om een luisterend oor te kunnen bieden via telefoon en chat.

Jaarlijks voeren de ruim duizend luisterhelden van Sensor meer dan 250.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of behoefte hebben aan contact.

Professionele begeleiders zorgen voor training en advies bij de gesprekken.

Sensor Nijmegen start 2 maart 2018 met het trainen van nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via [www.sensor.nl/vrijwilligerswerk](http://www.sensor.nl/vrijwilligerswerk).

Bellen voor een anoniem gesprek kan naar 0900-0767 en chatten of mailen via [www.sensor.nl](http://www.sensor.nl).



1958: meester Schlicher en pastoor van Hout

### IN MEMORIAM COCKY HACHMANG-VAN HOUTE

Op vrijdag 5 januari heeft de geloofsgemeenschap van Overasselt afscheid genomen van Cocky Hachmang-van Houte. Cocky werd in 1969 op dertigjarige leeftijd het eerste vrouwelijke bestuurslid van het kerkbestuur in Overasselt. Volgens een krantenartikel van 10 april 1969, werd zij in de allereerste vergadering naar eigen zeggen "tot secretaresse gebombardeerd". Zij is lid van het kerkbestuur gebleven tot 1977.

Na een ziekbed van enkele maanden is Cocky op 29 december overleden. Wij wensen haar man Ben en haar familie heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

## PASTOR ALOYS VAN VELDHOVEN GEHULDIGD



Zondag 1 januari werd de viering in Overasselt extra feestelijk door een lied, gezongen ter ere van het 12,5 jarig jubileum van pastor Aloys. Met een aangepaste tekst op het lied 'Dank U', zongen het

zangkoor en de hele kerk hem toe. Hij was blij verast met deze hulde. Tot zijn vreugde waren ook een paar familieleden van hem aanwezig bij deze bijzondere viering. De preek verzorgde pastor Aloys op zijn eigen, ludieke wijze. Hij herhaalde de woorden die zijn moeder tot hem sprak toen zij hem vele jaren geleden vergezelde toen hij naar het klooster ging. Wijze woorden van een wijze moeder. Na het zingen van 'Jubilate' en 'Lang zal hij leven' overhandigde Loes Bloo namens het zangkoor pastor Aloys als herinnering aan dit jubileum een kaars en een feestelijk boeket bloemen. Na de viering werd iedereen door pastor Aloys uitgenodigd voor een kopje koffie met krentenbrood zodat hij iedereen persoonlijk een Zalig Nieuwjaar kon wensen.

Annemie Jansen  
Secretaris gemengd koor Sint-Caecilia

## KERSTALLENTENTOONSTELLING 15 EN 16 DECEMBER 2018

Na het overweldigende succes in 2015 van de tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' met zeshonderd bezoekers, ben ik voornemens om op 15 en 16 december 2018 opnieuw een kerstallententoonstelling te organiseren. Zoals u begrijpt kan ik dat niet alleen en heb ik uw hulp nodig. U wordt daarom van harte uitgenodigd om met de organisatie en het verzamelen van de kerststallen met hun verhalen te helpen. De organisatie, zeker nu de tentoonstelling een heel weekend in beslag zal nemen, is een mooie uitdaging en daar heb ik u bij nodig. Wie vindt het leuk om mee te helpen? Wie wil helpen met het verzamelen van de kerststallen en/of -groepen. Wie wil helpen de tentoonstelling op te bouwen? Wie wil helpen om eventueel beschadigde stallen en beelden weer te repareren. We kunnen van alle talenten, die iedereen heeft, gebruik maken.

Uiteraard ben ik ook op zoek naar kerststallen/-groepen voor de tentoonstelling. We gaan weer proberen om er minimaal honderd bij elkaar te vinden. Het verhaal achter de kerststal komt tijdens de tentoonstelling, net als in 2015, bij de kerststal te liggen. Dat is het unieke aan deze tentoonstelling. Ik ga met enthousiasme aan de

slag, hopelijk samen met u.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger of als u een kerststal of kerstgroep heeft voor de tentoonstelling, bij Jolanda Massaar tel. 06-36593358. Een briefje met uw gegevens in de brievenbus van het parochiecentrum aan Hoogstraat 5 mag natuurlijk ook.

Jolanda Massaar



Maas-  
kant-  
kerststal

## NEGENDE KEER VASTENMAALTIJDEN BIJ PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

Voor de negende keer op rij organiseert de werkgroep MOV van De Twaalf Apostelen in de pastorie van Overasselt de vastenmaaltijden. Deze worden gehouden op vrijdagavond, te beginnen op vrijdag 16 februari 2018 om 18.00 uur. Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen, dit om de familiale sfeer te waarborgen. Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het vastenproject van dit jaar, maar wij hopen dat u minstens € 5,- doneert voor dit goede doel.

Het eigen project van dit jaar is een nieuwe waterput voor een basisschool in Homabay in Kenia van de stichting Furaha Orphans. Deze waterput is van essentieel belang om de basisschool en het weeshuis van water te voorzien. Met deze voorziening lopen de kinderen en de mensen uit de directe omgeving minder kans op infecties en ziekten.

Meer informatie kunt u lezen in deze Apostelbode. Wij hopen u te ontmoeten bij pastor Aloys tussen 16 februari en 23 maart 2018.

De inschrijving kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mw. Loes Bloo, tel. 024-6222884. Inlichtingen bij Leo van Oss, tel. 024-3582811.

Leo van Oss



## Vieringschema

**27 januari / 28 januari**  
 • 4e zondag door het jaar  
 Kerkbalans

**03 februari / 04 februari**  
 • 5e zondag door het jaar  
 Kerkbalans

**10 februari / 11 februari**  
 • 6e zondag door het jaar  
 Kerkbalans

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Deut. 18,15-20 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35 ✨ Evangelie: Mc. 1,21-28	lezingen ✨ Eerste lezing: Job 7,1-4.6-7 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 9,16-19.22-23 ✨ Evangelie: Mc. 1,29-39	lezingen ✨ Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-46 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 ✨ Evangelie: Mc. 1,40-45
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11.00 Familie-/Doopdankviering</b> Familiekoor Martin Claes/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Samenzang Cees Janssen	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen
 <b>H. Jozef Alverna</b>	zaterdag <b>19.00</b> Voorstellingsviering Communicanten Between Cees Janssen	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ton van Balveren
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Geén viering</i>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zondag <b>09.30</b> Gezinsviering Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.30</b> Carnavalsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11.00</b> Gezinsviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Carnavalsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
 <b>H. Georgius Heumen</b>	zaterdag <b>19.00</b> Gezinsviering New Challenge Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>	zondag <b>10.00</b> Carnavalsviering Parochieel Zangkoor/New Challenge Aloys van Velthoven
 <b>H. Victor Batenburg</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zondag <b>11.00</b> Carnavalsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers
 <b>H. Anna Bergharen</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gospelkoor Jack Leo	zaterdag <b>19.00</b> Carnavalsviering Muziekvereniging St. Anna Hennie Witsiers
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Voice Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<i>Geén viering</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 <b>Het Kompas</b>	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers

## Vieringschema

**17 februari / 18 februari**  
 • 1e zondag veertigdagentijd  
 • Vastenactie

**24 februari / 25 februari**  
 • 2e zondag veertigdagentijd  
 • Vastenactie

**03 maart / 04 maart**  
 • 3e zondag veertigdagentijd  
 • Vastenactie

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen <sup>①</sup> ✨ Eerste lezing: Gen. 9,8-15 ✨ Tweede lezing: 1 Petr. 3, 18-22 ✨ Evangelie: Mc. 1,12-15	lezingen <sup>②</sup> ✨ Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 ✨ Evangelie: Mc. 9,2-10	lezingen <sup>③</sup> ✨ Eerste lezing: Ex. 20,1-17 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25 ✨ Evangelie: Joh. 2, 13-25
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie WijBeKo Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Marieke Drent
 <b>H. Jozef Alverna</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Between Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	zondag <b>11.00</b> <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent	<i>Geén viering</i>	zondag <b>11.00</b> Voorstellingsviering Communicanten/Vormelingen Mazing Joy Aloys van Velthoven
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Voorstellingsviering Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering	zondag <b>11.00</b> Voorstellingsviering Communicanten/Vormelingen Samenzang Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 <b>H. Georgius Heumen</b>	<i>Geén viering</i>	zaterdag <b>19.00</b> Voorstellingsviering Communicanten/Vormelingen Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Victor Batenburg</b>	<i>Geén viering</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Anna Bergharen</b>	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Henk met Belcanto Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang met organist Ton van Balveren
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 <b>Het Kompas</b>	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
zaterdag 10 februari	<b>18.00</b> uur	Carnavalsviering. Mazing Joy. Cees Janssen.
woensdag 14 februari	19.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.



### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 9 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 9 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 februari	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
woensdag 14 februari	19.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Samenzang. Cees Janssen.
vrijdag 02 maart	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 februari	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
---------------------	-----------	--

### Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 26 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 23 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Antonius Abt | Nederasselt

woensdag 14 februari	19.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Gemengd Koor. Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	--

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 29 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 12 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
woensdag 14 februari	16.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Samenzang. Aloys van Velthoven.
maandag 26 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 12 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.



### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 13 februari	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
---------------------	-----------	--

### H. Georgius | Heumen

woensdag 14 februari	14.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Parochieel Zangkoor. Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	---

### H. Victor | Batenburg

dinsdag 30 januari	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 27 februari	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 02 februari	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
woensdag 14 februari	19.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Gemengd Koor. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



### H. Judocus | Hernen

woensdag 14 februari	10.00 uur	<b>Aswoensdagviering.</b> Parochieel Zangkoor. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	---

### De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 06 februari	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 06 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### Kerkje | Leur

zondag 25 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
--------------------	-----------	---





## STILTECENTRUM

### ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend  
iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.

## 125 JAAR SINT ANNAKERK

Op 25 en 26 augustus zal het 125-jarig bestaan van de Sint-Annakerk worden gevierd! De volgende mensen zitten in de feestcommissie: Ad Romijnders, Annemarie Gooiker, Jos en Myriam Arntz en Toon Kersten. Iedereen die foto's heeft van gebeurtenissen in of rond de kerk wordt gevraagd die aan te leveren bij de feestcommissie.

Sjaak Arntz



## H. JOZEFKERK - ALVERNA

### KERST 2017

Als geloofsgemeenschap H. Jozef kunnen wij terugkijken op een mooie kerstperiode, met mooie en goedbezochte vieringen. Door een tekort aan priesters in de parochie was er dit jaar helaas geen eucharistieviering in onze kerk. Echter door de wijze waarop zowel pastor Cees Janssen als pastor Hennie Witsiers de diensten hebben verzorgd, hebben wij kunnen genieten van mooie vieringen die opgeluisterd werden met gezang van onze drie koren. Het was te horen dat er veel geoefend was op de presentatie van de liederen. We hebben dan ook veel positieve reacties gehad en als contactraad doet dit ons goed. Hier werken we voor en willen we ons voor blijven inzetten.

De versiering van onze kerk was, evenals andere jaren, ook weer prachtig. De kerststal is weer met veel enthousiasme opgezet door Jan en Tineke Diels met daar waar nodig ondersteuning van de kerkhofgroep.

Wij willen dan ook iedereen bedanken die de nodige tijd besteed heeft aan het slagen van de



vieringen. Als laatste willen wij ook onze parochianen en bezoekers van buiten bedanken voor het bezoek aan onze kerk op Alverna tijdens de kerst. Zonder jullie gaat het niet en hierbij willen wij tevens iedereen uitnodigen om ook eens een reguliere weekendviering bij te wonen.



### KOSTER NEEMT AFSCHIED



Op 30 december 2017 hebben wij in de oudejaarsviering afscheid genomen van onze kosteres Nellie Arts.

Na 20 jaar trouwe dienst, waarbij ze in het begin

elke derde week en later om de week voor de geloofsgemeenschap klaarstond, werd het haar een beetje te veel en ze wil het wat rustiger aan gaan doen. Wel blijft ze voor ons werken bij onze bloemenmeisjes (de versiergroep) en ook als looper van de Apostelbode blijft ze als vrijwilliger verbonden aan de H. Jozef.

Pastoor Martin Claes deed tijdens de dienst een dankwoordje als afscheid van het kosterschap waarin Nellie geprezen werd om haar bescheiden optreden, waarbij ze echter altijd goed de puntjes op de i wist te zetten en een grote ondersteuning was voor de voorgangers. Ze was heel secuur op de kleding van de voorgangers en alles moest er altijd perfect uitzien. Nellie was er altijd als het rooster het aangaf en ook bij bijzondere vieringen of extra werkzaamheden kon op haar gerekend worden. Als dank werd haar een cadeaubon en een kaars van de parochie aangeboden.

Nellie, nogmaals heel hartelijk bedankt.





### **KERSTFEEST IN BALGOIJ**

Op 24 december was er in Balgoij een kindvriendelijke gezinsviering. De werkgroep gezinsviering heeft er een mooie kerstviering van gemaakt. De kinderen hebben een week van tevoren een mooie herder of engel van hout gemaakt. Deze engeltjes en herders waren in de vorm van een kerstboom voor het altaar neergezet. Een herder vertelde een eigentijds kerstverhaal dat door de kinderen werd uitgebeeld. Het thema was: Boodschappers van Liefde. Er was ook een grote engel met een baby bij de kerststal. En volgens de traditie in Balgoij bracht Theo Willems het kerstkind naar zijn plaatsje in



de grote kerststal, voor in de kerk. Mazing Joy verzorgde een mooie muzikale omlijsting vol met Engelstalige en Nederlandse kerstliedjes. Een fantastisch mooie viering waar een volle kerk, met veel kinderen erbij, van heeft genoten. Grote complimenten aan de mensen van deze werkgroep!



Op 25 december, eerste kerstdag, was er een plechtige H. Mis, voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven en muzikaal verzorgd door het Dames- en Herenkoor o.l.v. IJla van Luijk. Pastor



Aloys heeft verteld over sterren en engelen en de mensen een spiegel voorgehouden over wat nu echt belangrijk is, geld, roem of jezelf zijn en oog hebben voor elkaar. Een boodschap met inhoud waar de kerkgangers nog even over na kunnen denken. Deze mooie sfeervolle kerstdienst is goed bezocht en gaf de mensen een fijn kerstgevoel.

Op 31 december was er een H. Mis om 11.00 uur, voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven en muzikaal verzorgd door het Dames- en Herenkoor, om 2017 feestelijk af te sluiten en even stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Soms was 2017 een jaar dat fijn en liefdevol was, maar er zijn ook momenten van droefheid en verdriet geweest. Aan het einde van de viering is pastor Aloys in het zonnetje gezet. Hij is al ruim twaalf en half jaar werkzaam als priester in onze geloofsgemeenschap en een woordje van waardering en dank is dan ook op zijn plaats. Pastor Aloys werd verrast met een mooie fruitmand gevuld met Balgoijse lekkernijen. Na de viering hebben wij het jaar 2017 op gepaste wijze afgesloten met koffie/thee, oliebollen en een glaasje glühwein.

Wij wensen vanuit de contactraad en de mensen uit Balgoij iedereen een voorspoedig en gezond 2018!

Rose Stevens



### **KERSTKINDERVIERING IN NEDERASSELT**

Op kerstavond om 18.00 uur was er een mooie en sfeervolle kinderviering in de H. Antonius Abt te Nederasselt. Samen met het kinderkoor van Nederasselt en de werkgroep gezinsvieringen werd het kerstverhaal mooi nagespeeld door diverse

kinderen van de basisschool.

Een echt kindje Jezus (Sil de Groot) lag stil maar wel erg wakker in zijn kribje. Met de aanwezigheid van vele kinderen, ouders, opa's en oma's was deze viering een inspirerend begin van Kerstmis 2017.

Na de viering werd het kindje "Jezus" door alle



kinderen in de kerk bewonderd. De kerststal was versierd met diverse wensjes, uitgebracht door kinderen uit Nederasselt. Mariëlle las enkele wensjes voor en daaruit kwam naar voren dat simpele wensjes, zoals bijvoorbeeld mama helpen met afwassen, grasmaaien en auto wassen, al een heel mooi gebaar waren om er te zijn voor elkaar.

Na de viering op eerste kerstdag was de kerk geopend om naar de kerststal te kijken. Deze was nu gebouwd op nieuwe tafels. Deze tafels zijn bekostigd uit de opbrengst van de herfstfair die gehouden werd op 7 oktober 2017.



## H. GEORGIUS - HEUMEN

### CARNAVALSVIERING EN ASWOENSDAG

De carnavalseucharistieviering is in Heumen een traditie geworden. Zondag, 11 februari om 10.00 uur is deze viering.

Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' uit ons dorp met prins Nicky I en jeugdprins Matthijs I en carnavalsvereniging 'de Dwarsliggers' uit Malden met prins Theo d'n 4<sup>e</sup> en hun jeugdprinses Sophie zullen met hun gevolg in deze viering aanwezig zijn.

Pastor Aloys van Velthoven gaat voor in deze eucharistieviering. Hij doet dat altijd op zijn eigen ludieke wijze.

Koor New Challenge, het parochieel zangkoor Heumen en blaaskapel Naovenant zullen de viering opluisteren.

Iedereen, oud en jong, is hierbij van harte uitgenodigd, zodat we er een mooie gemeenschapsviering van kunnen maken.

Op Aswoensdag, 14 februari is iedereen dan om 14.00 uur weer welkom voor de viering met het uitreiken van het askruisje.

*Jeugdprins Matthijs I*



*prins Nicky I*



*Prins Theo d'n 4<sup>e</sup> -Malden*



*Prinses Sophie*



*In februari heeft het apostelbodeschema  
de apostelen Petrus en Paulus als thema.*

*Toen ik me daarop wilde bezinnen  
schoot mij als eerste te binnen;*

*Petrus was toch in de tijd van Jozef van Arimathea.*

*Petrus ontkende toch dat hij Jezus kende terstond,  
toen hij bij Pilatus in de voorhof stond.*

*Maar Jezus had voorspeld  
op jou, steenrots, heb ik mijn toekomst gesteld.  
Je weet het: ik hou me aan het verbond.*

*Paulus zag Jezus' leer aanvankelijk helemaal niet zitten,  
met de schriftgeleerden samen bleef hij op Jezus vitten.*

*Zijn verstand werd echter verlicht,  
hij is voor Jezus gezwicht  
en verkondigde de leer op vele ritten.*

Toon van Duifhuizen

### CARNAVAL

Het carnaval openen we in Bergharen en Hernen/Leur als gebruikelijk met een kerkelijke viering. Waar? Dat hangt er vanaf in welke geloofsgemeenschap de prins of prinses woont. Graag vragen wij u berichtgeving in o.a. de Wegwijs hiervoor te zijner tijd te raadplegen. Het carnavalsfeest sluiten we af met Aswoensdag. Ook daarover volgen te zijner tijd de berichten.

### VASTENACTIE

Ook dit jaar vragen wij u royaal deel te nemen aan de Vastenactie. Wereldwijd is er heel veel nodig. Laat

merken dat we onze welvaart met anderen willen delen. De Vastenactie krijgt zeker heel veel aandacht. Doe mee! Binnenkort zal de werkgroep die ten bate van deze actie maaltijden organiseert weer van zich laten horen. Deelname aan de eettafel: van harte aanbevolen.

### OUDERENBIJENKOMST DINSDAG 6 FEBRUARI

Op dinsdag 6 februari is de ouderenbijeenkomst om 10.00 uur in de Mijlpaal. We beginnen met een korte viering en gaan daarna over tot lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om eens bij te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus kom ook eens op dinsdag 6 februari. Je zult het vast en zeker fijn vinden samen.



### MISINTENTIES

28 jan: Gradus van Heumen, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van het Westeinde, Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie.

3 februari: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie van der Aa-van Casteren, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda van Heumen-Loeffen.

11 februari: Bert van Duifhuizen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen.

25 februari: Gradus van Heumen, Wim en Gon Hebing.

3 maart: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen.

Gelieve de misintenties voor de maand maart voor 5 februari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

### OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING VOOR KERSTSTALLENEXPOSITIE

Ter gelegenheid van de viering van het 125-jarig jubileum van de H. Judocuskerk van Hernen-Leur is een kerststallenexpositie gehouden.

We hadden weliswaar rekening gehouden met enige extra aanloop, maar het aantal bezoekers heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Bij benadering hebben 600 belangstellenden (wellicht waren het er aanzienlijk meer) de expositie bezocht. Zo nu en dan was er zelfs sprake van "file lopen."



Waar we aanvankelijk slechts een beperkt aantal kerststallen kregen aangeboden, en zelfs even is overwogen de expositie af te blazen, stroomden plotsklaps de aanbiedingen binnen. In het decembernummer van de Apostelbode spraken we nog over 120 kerststallen. Uiteindelijk zijn het er 225 geworden. Om ze allemaal een plekje te geven moest er worden ingeschildt en werden rekken bijgeplaatst, met als gevolg dat een aantal stallen en groepen niet geheel tot hun recht zijn gekomen. Vooral de diversiteit van de tentoongestelde



stallen sprak de bezoekers enorm aan. Ook de kerstverlichting, de achtergrondmuziek en niet te vergeten onze mooie 125-jaar "jonge" Judocuskerk droeg bij aan de juiste sfeer.

Behoudens enkele, terechte, kleine kritische kanttekeningen waren de reacties van het publiek zeer positief.

Dankzij de uitleners, die geheel belangeloos hun kostbare kerststallen of groepen beschikbaar hebben gesteld, kunnen we spreken van een in alle opzichten geslaagde expositie.

Henk Beart

### OPKNAPPEN HEMELWATERAFVOER DOOR VRIJWILLIGERS

Door de vele bomen bij de kerk zijn in de herfst en ook in het voorjaar de dakgoten zeer regelmatig vervuild met blad of zaden. Bij de kleinere hemelwaterafvoeren moest veelvuldig gebruik gemaakt worden van het ontstoppingsmechanisme van de loofafscheiders. Vaak functioneerde het niet meer goed. Bladvangers raakten verstopt of vertoonden gebreken.



Dit veroorzaakte een hoge vochtbelasting rond de afvoeren op het maaiveld. Om problemen met vocht in de muren te voorkomen was een aanpak noodzakelijk.

De kosten bij uitvoering door een bedrijf werden begroot op zesduizend euro. De voorgestelde oplossing met materiaal van koper werd door de contactraad afgewezen vanwege de kosten en het risico van diefstal.

Een groepje vrijwilligers met als inspirator Bart van Heumen ging aan de slag en stelde een effectievere en goedkopere oplossing voor door aansluiting van de afvoeren aan te brengen op de straatkolken. Door gebruik te maken van afvoerpijpen van bruine kunststof, zou deze oplossing met vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden en een kostenbesparing van vijfenveertighonderd euro opleveren. De oplossing kreeg groen licht.

Daarna kwam het idee op de proppen om met gebruikte straatkolken te werken. Bij naburige wegenbouwbedrijven konden de straatkolken gratis worden opgehaald! Dit leverde nog een fikse besparing op en hierdoor kon de klus uiteindelijk worden uitgevoerd voor minder dan vijfhonderd euro dankzij de vrijwilligers. Met vrijwilligers werd kwaliteit geleverd en er werden veel kosten bespaard bij deze klus! Hiervoor onze hartelijke dank!

De contactraad



### EMMANUELKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken voldaan terug op de periode van Kerstmis en jaarwisseling. Mooie vieringen in een schoongemaakte en fraai versierde kerk en iedereen in prima stemming. Wat willen we nog meer? We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
- Op kerstavond dirigeerde Frans Vodegel voor de laatste keer het koor 2Gether in onze kerk. Hij gaat dit koor verlaten en dan kunnen wij alleen maar zeggen: Frans, dank je wel.
- Na de viering op oudejaarsdag hebben we



met bijna alle aanwezigen thee en koffie gedronken met daarbij oliebolletjes, appelbeignets en cake en tot slot een glaasje glühwein. Tijdens dit samenzijn hebben we Hermien van Eldonk uitgezwaaid als contactpersoon van de werkgroep ziekenpastoraat. Marion Eling heeft haar lof toegezwaaid en heel hartelijk

bedankt voor de tientallen jaren waarin Hermien zich voor deze werkgroep heeft ingezet. Hermien nodigde iedereen uit dit werk ook te gaan doen. Zij omschreef het als heel mooi en dankbaar werk.

- Op Aswoensdag 14 februari is er in onze kerk geen viering. Op de volgende zondag 18 februari zal het askruisje alsnog worden uitgereikt.
- De komende vergadering van de contactraad staat gepland op 6 maart. De aanvang is om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

#### HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaan de deuren open en rond 11.30 uur sluiten we. Samen uit en samen thuis maakt het nog gezelliger! De data zijn: 7 februari en 21 februari en 7 maart.



Tini Poos



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 8 januari hebben we uitgebreid gesproken met onze kosters en acolieten. We begonnen met een nabespreking van de mis op eerste kerstdag waarbij de aanwezige EHBO'ers moesten optreden. Aan de hand van dit voorbeeld hebben we de afspraken doorgenomen. Daarna kwamen de gewone werkzaamheden van de kosters en acolieten aan de orde. Het was fijn dat bijna alle kosters en acolieten er waren. Zo kon ieder zijn punten inbrengen en . . . dat bleken er heel veel te zijn. Sommige punten konden ter plekke worden beantwoord, andere opmerkingen hoorden op een ander niveau thuis. Maar alle punten zijn genoteerd en besproken.
- Van Martin Claes hoorden we hoe de pastores nu (na het vertrek van Annemarie Gooiker en Wil Smulders) het werk gedaan te krijgen. Met behulp van enkele emeriti heeft het hele kerstprogramma doorgang kunnen vinden. Hopelijk komt er snel versterking!
- Wat ons vitaliteitsproject betreft hebben we de stand van zaken eind 2017 vastgelegd en van daaruit plannen opgesteld voor 2018. Binnenkort gaan we het hele project bespreken met het parochiebestuur.

Theo van der Weegen

### GREGORIAANS KOOR ZOEKT VERSTERKING!

Het herenkoor Soli Deo Gloria van de Antonius Abtkerk in Wijchen zoekt versterking voor de verzorging van gregoriaanse vieringen. Het gaat om ongeveer zes vieringen per jaar. De repetities zijn op drie donderdagen voorafgaand aan de viering, van 18.30 tot 19.00 uur in het parochiecentrum aan de Oosterweg. Ook wordt een half uur vóór elke viering ingezongen. Heren die interesse hebben en enige kennis van en ervaring met het gregoriaans kunnen informatie inwinnen bij de dirigent Koos Leemker. tel. 024-6415707 of email: jfleemker@kpnmail.nl



### GEDOOPT

3 december 2017  
Senn van Ewijk

### OPMERKELIJKE EN MOOIE OPTREDENS

Op zaterdagavond 16 december organiseerde een werkgroep van de gezamenlijke kerken in Wijchen in en rond onze kerk een levend kerstverhaal. Het was hartverwarmend om te zien hoe veel vrijwilligers hun best deden om een sfeervol programma aan te bieden. Zo'n 650 mensen hebben een rondleiding gekregen door de tuin en de kerk zelf was continu goed gevuld. Er is veel geknutseld, gefotografeerd en gepuzzeld. Het was geweldig!

Een dag later verzorgde popkoor Event een kerstconcert in onze kerk. Meteen na de mis moest er hard gewerkt worden om het koor van meer dan honderd personen op en rond het priesterkoor een plaats te kunnen geven, maar om half drie kon het programma beginnen: Indrukwekkend, afwisselend, mooi, anderhalf uur lang! De kerk was "ouderwets" vol en achteraf hoorden we vooral enthousiaste reacties. Blijkbaar hebben het koor en onze kerk veel mensen een plezier gedaan.



Zaterdag 6 januari was er in onze kerk een totaal ander concert. Geen groot koor en spektakel, maar een uitgebalanceerd optreden van Carmina Ludens. Het programma had als titel "Zij hoorden een nieuw lied!" en ging over de herders en de geboorte van Jezus. Het koor zong zeldzaam zuiver, de muzikale begeleiding was prima en de inscenering was afwisselend.



Zo'n driehonderd mensen hebben genoten van deze bijzondere voorstelling.

Op deze momenten realiseer je weer hoe geweldig ons kerkgebouw eigenlijk is en hoe zuinig we daarop moeten zijn.



## VANUIT DE CONTACTRAAD

Vergadering 13 december 2017

- Het openingswoord (gedicht Het Wonder) wordt gelezen. Naar aanleiding van dit gedicht praten we nog even verder over wonder en verwondering. Ook het lied Wonder van Toon Hermans komt ter sprake en ook hieruit wordt een gedeelte geciteerd.
- Els en Marijke hebben samen met Frans een geheel nieuwe kerstgroep in ontvangst genomen bij de zusters Rosa de Lima in Nijmegen. Wij zijn er erg blij mee. Gabriël heeft hier en daar iets gerestaureerd en het is een prachtige groep geworden. Heel veel dank aan zuster Mattens en de gehele orde natuurlijk. Op 4 januari komen enkelen de stal in onze kerk bezoeken. Wij verzorgen natuurlijk de taxi en de koffie met iets lekkers.
- De Allerzielenviering was een mooie dienst met een volle kerk.
- De vrijwilligersochtend is goed bezocht en er waren mooie reacties.
- De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang en de meeste dingen zijn geregeld. De tuingroep helpt maandag mee met het plaatsen van de kerststal.
- Els heeft nog wat "dubbele boekingen" voor het kinderkoor. Dit ook in verband met de optredens in andere kerken. Tijdens de gezinsviering op 4 februari kan het koor niet zingen in onze parochiekerk.
- Maar er zijn meer problemen gekomen. De koren worden overal kleiner in alle geloofsgeenschappen van De Twaalf Apostelen en per 1 januari stopt Frans Vodegel als dirigent bij het koor 2Gether. Na de jaarwisseling is er een gesprek met de korencommissie.
- We hopen allen op een mooie kerst met goede vieringen en zien elkaar op de volgende vergadering op 25 januari a.s.

Contactraad Paschaliskerk

## 22 NOVEMBER 2017

Wat werden wij, Frans, Marijke en Els, gistermiddag warm onthaald in Catharinahof bij de zusters in Nijmegen. En wat waren wij verrast bij het zien van de prachtige beelden van de kerstgroep. Meer dan honderd jaar oud!!!(1910). Zolang wij onze kerk in de Woezik mogen behouden, mogen wij deze beelden beheren. Een en ander zal te zijner tijd op schrift worden gesteld. De beelden zijn jarenlang met de zusters meegereisd. Ieder jaar werd deze kerstgroep opgesteld. Eerst in het klooster in Venlo, daarna

verhuisden de zusters naar Berg en Dal. Ook daar werden de beelden met Kerstmis neergezet in de kapel van het klooster. Jaren later verhuisden de zusters naar Nijmegen en ook nu weer reisden de beelden mee! Nu vonden de zusters, omdat



ze zelf steeds ouder worden, dat het tijd werd om er afstand van te doen. En omdat er contact werd gelegd met zuster Mat-

tens en Marijke (wij waren namelijk op zoek naar een nieuwe kerstgroep) vonden de zusters het een mooi gebaar om de beelden in bruikleen te geven aan de Paschaliskerk.

We hebben, nadat we onder het genot van een kopje koffie/thee gezellig bijgepraat hebben, de beelden goed ingepakt. Daarna zijn we, nagezwaaid door de zusters, met onze kostbare schat naar de Paschaliskerk gereden. We hebben beloofd dat we goed voor de beelden zullen zorgen. En de zusters hebben beloofd dat ze tussen Kerstmis en Driekoningen naar de kerststal met hun beelden komen kijken in onze kerk. Wij zien er naar uit!!

## 4 JANUARI 2018

Zoals afgesproken kwamen vandaag de zusters hun kerstgroep in onze kerststal bewonderen, bij ons in de Paschaliskerk. Ze waren zeer enthousiast over hoe mooi het geheel is geworden. Daarna hebben we nog gezellig nagepraat met koffie en appeltaart.

Heel dankbaar zijn wij de zusters voor de prachtige kerstbeeldengroep. Maar ook willen we alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen met het tot stand komen van deze mooie kerststal hartelijk danken!!

Marijke en Els





In 1939 werd **Lenie van Heumen** geboren in het dorpje "De Woezik". Lenie leerde zich in te zetten op de boerderij van haar ouders. Al vroeg werd ze door religieuzen gevraagd in dienst te komen. Langzamerhand groeide in haar de wens om zuster te worden en na enkele jaren vertrok zij naar de Zusters Onder de Bogen in Maastricht. Daar leerde zij voor ziekenverzorgster. Dat werk heeft zij met groot plezier en met enorme inzet verricht. Ook nadat zij na 15 jaar het klooster verliet. Door een hevige hernia kon ze haar werk niet meer doen en werd zij voor de toekomst op de afdeling administratie tewerkgesteld. Enkele jaren hierna werd Lenie gevraagd gastvrouw, huisgenote en huishoudster te worden. Die taak heeft ze 27 jaar lang met heel veel succes en met heel veel voldoening uitgevoerd. De parochianen hielden van haar. We bidden dat Lenie in de liefde van onze God zal worden opgenomen.

Op 24 november kregen wij te horen dat **Juul Loeffen** was overleden. Hij werd geboren op 1 januari 1928 en was de tweede in een rij van acht kinderen. Hij trouwde met Anny Wintjes. Samen kregen zij vier kinderen. Toen die trouwden kwamen de kleinkinderen en een achterkleinkind. Juul was een man van weinig woorden, standvastig, gelovig en trouw. Door alles heen was hij een echte familieman die graag de familie opzoekt. Hij hield van de tuin en de kleine dingen. Het overlijden van Anny, zijn vrouw, op 19 september 2006 viel hem zwaar maar velen bewonderden hem om zijn inzet en trouw aan haar. Juul had graag 90 jaar willen worden maar zover is het niet gekomen. In zijn 90<sup>e</sup> levensjaar is hij overleden. Wij vierden zijn uitvaart op 30 november 2017 in de kerk op Alverna. Dat hij mag rusten bij God.

Op 7 december 2017 is **Marie Beelen-Sanders** in de leeftijd van 93 jaar overleden. Marie is in Overasselt geboren als oudste in een gezin van zeven kinderen. Zij is als dienstmeisje gaan werken bij boerengezinnen en bij haar laatste betrekking leerde zij haar man Piet Beelen kennen. In 1952 trouwden zij en gingen in Nederasselt wonen aan de dijk. Daar kregen zij zes kinderen en toen het huis te klein werd

verhuisden ze naar Heumen. Daar kregen zij nog drie kinderen. Haar gezin was haar leven dat ze koesterde en verzorgde. Ook genoot ze van de kleine uitjes met de KBO en verjaardagen van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Na een kort ziekbed is zij overleden. In de kerk van Heumen was de uitvaartviering en we hebben haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Op 7 december namen we samen met zijn dochter Marjolein, familie en vrienden in het crematorium van Beuningen afscheid van **Rienie Thijssen**. Hij werd 69 jaar. Rienie groeide op op de Valendries, in een gezin met zeven kinderen. Op de ambachtsschool leerde hij het vak van timmerman. Rienie heeft in zijn leven veel aan diverse sporten gedaan; hij was o.a. een van de oprichters van basketbalvereniging WyBa. In de jaren dat hij voor zijn werk in de bouw afgekeurd was, bracht hij in Wijchen een tijd de post rond. Anderhalf jaar geleden moest hij door geestelijke problemen in een zorginstelling worden opgenomen.

In het verpleeghuis Kalorama is op 8 december 2017 **Erica van Campen-Boin** overleden. Zij is 81 jaar geworden. Erica is

in Den Haag geboren als enig kind en verloor op jonge leeftijd haar vader. In 1971 trouwde ze met weduwnaar Joop van Campen die al vijf kinderen had. Samen kregen zij nog twee zonen. In 1973 is zij met haar gezin in Overasselt komen wonen. In 1999 overleed tot haar grote verdriet haar man. Ondertussen kreeg ze zes "stiefkleinkinderen" erbij, waar ze volop van genoot en later nog vijf eigen kleinkinderen. Ze heeft 43 jaar in Overasselt gewoond en is de laatste maand verzorgd in huize Kalorama. In de kerk van Overasselt was de uitvaartviering en we hebben haar begeleid naar het crematorium.

Hij was een betrokken kerkganger, **Jo Verploegen**, die ooit het levenslicht zag op 2 juni 1935 te Ewijk. Hij was de oudste van acht kinderen. In 1963 trouwde hij met Gerda en zij kregen drie dochters en een zoon. Jo wordt omschreven als eigenwijs, zorgzaam, eerlijk, behulpzaam en hield van een grapje op zijn tijd. Maar ook van feestjes, duivensport, sportclub en de volksdansgroep. Daarnaast was hij een harde





werker op het kerkhof van Alverna. Maar op de eerste plaats was hij trots op zijn vrouw, kinderen en natuurlijk zijn kleinkinderen. Een bezorgde en actieve man is van ons heengegaan. Op 8 december kregen wij te horen dat Jo, na een kort ziekbed, was overleden. Wij vierden zijn uitvaart op 14 december 2017 in de kerk van Alverna en Jo werd aldaar op het kerkhof begraven. Dat hij ruste in vrede.

Op 8 december 2017 is **Koos Peters-Aalbers** in de leeftijd van 87 jaar overleden. Koos is in de Woezik geboren en in 1956 getrouwd met Tien Peters. Met haar trouwden nog twee zussen Martha en Zus. Ze trokken in bij de ouders van Koos. Ze kregen vier kinderen. In februari 2007 kreeg zij een hersenbloeding waardoor haar leven veranderde en ze voortaan aan bed gekluisterd was. Na de dood van haar zoon Peter ging haar toestand verder achteruit. Ze gaf aan dat het leven op was. Ze was het laatste "Uitjes" uit het gezin dat is heengegaan. Op 14 december hebben wij haar uitvaart gevierd in de kerk van H. Paschalis Baylon en haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk.



Vrij onverwacht is **Theo van Rens** op 11 december 2017 overleden in de leeftijd van 85 jaar. Na zijn diensttijd is hij begonnen als elektricien en heeft later de fietsenzaak van zijn vader overgenomen. Theo heeft dit uitgebreid tot een bromfietscentrum en benzinstation. Iedereen uit het dorp kende hem. In 1965 trouwde hij met Truus Dahm en zij kregen twee dochters. Theo stond altijd klaar voor zijn gezin en voor zijn klanten. Zijn familie breidde uit met vier kleinkinderen die hij allemaal heeft leren fietsen. Ondanks dat hij de laatste jaren wat moeilijk liep, bleef hij actief en gezond. In de Antonius Abtkerk van Overasselt hebben we zijn uitvaart gevierd en hem begraven op het kerkhof aldaar.

**Pieta Geritz – Hoogstraten** overleed op 12 december. Zij woonde een groot deel van haar leven aan de Woeziksestraat. Samen met haar man Jakob kreeg ze twee kinderen. Pieta werd 94 jaar oud en bleef samen met Carla op de Woeziksestraat wonen. Pieta was in haar jonge jaren sportief en stond positief in het leven. Langzaam hebben we afstand van haar moeten nemen door haar ziekte. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Paschaliskerk op 19 december en haar begraven op het kerkhof aldaar.

Op 13 december 2017 is **Riet Kocken-Lepoutre** op 80-jarige leeftijd overleden na een moeilijke tijd van

ziek zijn. Riet is geboren in Niftrik in een gezin van dertien kinderen en moest al vroeg meehelpen op de boerderij. Zij trouwde met Jan Kocken en heeft 54 jaar een gelukkig huwelijk gehad. Zij kregen drie kinderen. Zij was erg actief met het naaien van kleertjes voor haar kinderen en er werden veel poppen geknutseld. Ze heeft met haar gezin mooie reizen gemaakt en op haar 50<sup>e</sup> leerde ze nog skiën. Haar afscheid hebben we gehouden in het crematorium.

Op 14 december 2017 overleed zuster **Francisca Saakes** in de leeftijd van 70 jaar. Haar uitvaart vierden wij op 21 december waarna zij begraven is op het kloosterkerkhof te Alverna

In hospice Bethlehem is op 14 december 2017 **Annie Tjisse Claase-Peters** overleden. Zij is in Overasselt geboren en op bijna 92-jarige leeftijd overleden. In 1957 trouwde Annie en ging met haar man aan de Silberbergweg wonen. Ze kregen drie kinderen. Annie hield erg van de natuur en had een grote bloementuin. In 1992 overleed haar zoon, wat een grote slag voor haar was en in dat jaar moest ze ook afscheid nemen van haar man. Annie was de trotse en blijde oma van vier kleinkinderen. Haar 90<sup>e</sup> verjaardag voelde ze als een kroon op haar leven. In mei werd ze ziek en ging haar gezondheid hard achteruit. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar begraven bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Op 22 december namen we in de Paschaliskerk afscheid van **Gerrie van Sambeek-de Klein**, echtgenote van Lambert van Sambeek, moeder van Roland en oma van Sander en Jeroen. Gerrie overleed 18 december in de Weegbree, en werd 82 jaar. Ze werd geboren in Winssen, waar ze opgroeide in een gezin met elf kinderen. Enkele jaren na hun huwelijk in 1972 streken Gerrie en Lambert op de Mussenbergseweg neer, het ouderlijk huis van Lambert. Gerrie was meer dan 25 jaar vrijwilligster in de Woezikse kerk, als lid van de poetsploeg en als kosteres. Het werken in de tuin was haar grote hobby, ze was trots op haar bloemen en in het seizoen waren er asperges in overvloed. Na de dienst in de kerk, hebben we het afscheid in het crematorium van Beuningen afgerond.

Zuster **Theophila van Leeuwen** overleed op 19 december jl. Zij werd 90 jaar. Na haar uitvaart op 23 december 2017 werd zij begraven op het kloosterkerkhof te Alverna.

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door allen die haar lief waren, heengegaan **Tinie Duijf-**

**Buurman.** Zij was bijna 75 jaar en bijna 50 jaar getrouwd met Daan Duijf. Het was haar voornemen om blije momenten nog bewust mee te maken. Helaas is het anders gelopen, terwijl ze al zoveel tegenslagen heeft gehad. Hierover klaagde zij nooit, maar bleef volhouden. Zij was moeder van twee zonen en oma van vier kleinkinderen en overgrootmoeder van Levi en Maas. De crematieplechtigheid heeft op 24 december plaatsgevonden te Beuningen.

**Liesbeth Giesbers-Palsma** is op 4 april 1933 geboren in Anneburen, Tirns, en op 20 december 2017 overleden te Wijchen. Zij was de weduwe van Sjaak Giesbers en de moeder van drie zonen Mario, Arnold en Sjaak. Zij was de trotse oma van twee kleindochters en de overgrootmoeder van D'Angelo. Haar sterke punten waren eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde. De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 27 december in de H. Judocuskerk te Hernen. Aansluitend is zij te ruste gelegd bij Sjaak op de begraafplaats.



**Riet Couwenberg-van de Wouw** werd op 2 juli 1924 geboren als vierde kind in een godvruchtig boerengezin. Op 11 augustus 1953 trouwde zij met Wim. Uit hun liefde werden acht kinderen geboren. Zij leefde voor haar gezin en genoot van de kinderen en zoete inval van vrienden en vriendinnen. Wim overleed op 15 augustus 1994. Vanaf juni 2017 werd Riet met zorg en aandacht omringd in de Hagert, waar ze overleed op 26 december. Op 30 december hebben wij in de dorpskerk te Leur definitief afscheid genomen, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Op 28 december ontvingen wij het bericht van het overlijden van **Ria Sommerdijk-Coppes**. Ria werd geboren in een gezin van vijf kinderen. Van jongs af aan was Ria een vrouw die hield van de dieren om haar heen. Na een verkeringsstijd van 13 jaar trouwde zij met Dies Sommerdijk op 26 oktober 1972 en samen gingen zij wonen in Bergharen. Dies en Ria kregen geen kinderen maar waren wel heel erg be-

trokken bij hun neven en nichten, vooral bij Peter en Wilbert, wier ouders veel te jong zijn overleden. In 2010 overleed Dies, wat Ria zwaar viel. In het najaar kreeg Ria te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Op een bijzondere wijze heeft zij haar ziekte aanvaard. Zij moest dit leven loslaten op 28 december en dat deed zij met een dankbaar hart. Op 2 januari 2018 vierden wij haar uitvaart in de kerk van Bergharen. Dat zij mag ruste in vrede.

Op 29 december 2017 is **Cocky Hachmang-van Houte** in het verzorgingscentrum Dekkerswald overleden in de leeftijd van 79 jaar. Cocky is geboren in Rotterdam en verhuisde later met haar familie naar Nijmegen. Zij miste de Coolsingel en de zeelucht. Ze leerde Ben kennen en zij trouwden in december 1964. Cocky heeft zich ingezet als vrijwilligster, maar is ook een cursus voor gymjuffrouw gaan volgen. Ze heeft meer dan veertig jaar gymles gegeven aan vrouwen van middelbare leeftijd en senioren. In 2011 heeft ze daar een koninklijke onderscheiding voor gekregen. Kort na haar 79<sup>e</sup> verjaardag kreeg zij een hersenbloeding en kon zij niet meer naar huis. Op 5 januari 2018 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid genomen en haar begeleid naar het crematorium.

24 januari 1931 is **Bert Reuvers** geboren in Heumen en hij is daar ook getogen. Hij komt uit een gezin van twaalf kinderen. Op 5 juni 1957 heeft hij het ja-woord aan Gerrie Graat gegeven. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Zij mochten de grootouders zijn van vijf kleinkinderen. Bert is werkzaam geweest bij diverse bedrijven en was als bestuurslid bij een aantal verenigingen betrokken. Op oudejaarsdag is hij in Malden overleden. Op 5 januari 2018 heeft de uitvaartdienst in de H. Georgiuskerk te Heumen plaatsgevonden en daarna de begrafenis op het kerkhof te Malden.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## FLARDEN VAN 2017

Het was ongeveer twaalf uur, de mannen zaten om een lange tafel en begonnen uit volle borst het stamtafelliëd te zingen. De herberg ligt pal tegenover de grote kerk in Ravenstein. Wij zaten er al een poosje op de laatste dag van 2017, en zagen hoe de ruimte binnen de kortste keren volliep met grijze hoofden. Allemaal leden van een mannenclub vertelde een van hen, ze kwamen dikwijls op zondag rond die tijd bij elkaar voor een praatje, een hapje en een borreltje. Ze waren voltallig aanwezig, en de voorzitter ging een klinkende toespraak houden om het afgelopen jaar te gedenken en af te sluiten. Hierna werden de gesprekken hoe langer hoe luidruchtiger, ik ving flarden van zinnen op maar kon er geen touw aan vastknopen. De mannen hadden veel plezier, wij zwaaiden en gingen onze eigen weg. De meeste oudejaarsavonden heb ik al achter de rug, ik heb er altijd moeite mee gehad. Bij heftige vuurwerkknallen moet ik denken aan ingrijpende gebeurtenissen van het jaar dat voorbij is. Sommige mensen zal ik in 2018 nooit meer zien, maar ze hebben wel kleur gegeven aan mijn leven. Misschien moet ik ter nagedachtenis aan hen een fraaie uitwaaiende vuurpijl afsteken. Ik schrijf deze woorden op 31 december, enkele uren voordat 2017 in rook op zal gaan. Losse herinnerin-



gen, flarden van gebeurtenissen laat ik nog even de revue passeren. En dan zie ik de grijze mannen in Ravenstein weer voor me, met z'n allen aan een grote tafel, een hapje en een drankje in goede en slechte tijden. Ik mijmer nog een poosje. Ik kook heel graag, geen culinaire hoogstandjes maar wel met fantasie. Ik versier vaak bleke groentesoorten met rode of groene paprika en saaie toetjes met aardbeien en slagroom. Kortom, ik probeer er altijd een feestje van te maken, ook als we met z'n tweeën zijn. Ik voel mij gewaardeerd als mensen

voor mij iets klaargemaakt hebben en ik vind het geweldig als anderen van mijn kookkunst kunnen genieten.

Het is inmiddels 2018 geworden, na een lawaaierige nacht ben ik weer achter de computer gekropen. Ik denk nog even terug aan het afgelopen jaar met de vele vrolijke en droevige gebeurtenissen en de gezamenlijke maaltijden die ik mee mocht maken. Er waren tranen van verdriet en tranen van het lachen, en dat zal altijd zo zijn. Ik kijk uit naar de lichtere dagen van het voorjaar.

Met een beetje geluk komen er in januari al wat sneeuwklompjes tevoorschijn. Ik verheug me op nieuwe ontmoetingen, maar ook ben ik blij dat ik niet weet wat me te wachten staat in 2018, al hoop ik wel dat ik regelmatig met anderen aan tafel van elkaars gezelschap mag genieten. Wie weet, misschien komen we elkaar ergens tegen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
vakant	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
vakant	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

# PETRUS EN PAULUS

Parochie De Twaalf Apostelen 6 januari 2018

Dag Petrus en Paulus,

Een brief van mij, naar jullie, als twee toptalenten van het eerste uur van onze Kerk. Jullie weten als geen ander hoe wij de boodschap van Jezus over kunnen brengen. Ja, jullie brieven zijn ons bekend. Ik dacht: Ik zal een brief terugschrijven want dat gebeurt ook niet iedere dag. Kijk Petrus, als u als poortwachter deze brief het eerst leest, moet u hem wel even doorsturen naar Paulus.

Over jullie brieven hebben vele geleerde mensen zich druk gemaakt.

Vragen zoals: Wanneer werden deze brieven geschreven? Wat bedoelen deze mannen van het eerste uur ermee? Enzovoort ... Want in onze tijd, ja, wij zijn ongeveer 1955 jaar verder, is er al weer veel gebeurd op onze aarde. Ongetwijfeld zijn jullie daarvan op de hoogte, van de verschillende vergaderingen, ontwikkelingen en problemen van de kerkgemeenschap die onder aanvoering van Jezus, onze broeder, is gesticht. De verschillende opvolgers van u, Petrus, hebben de Kerk tot nu toe gemaakt tot een grote gemeenschap, verspreid over de hele wereld. Eigenlijk toch een wonder dat de Kerk nog bestaat, beste mannen. Al begrijpen verschillende vrouwen onder ons niet, waarom zij geen rol hebben in de leiding van de kerk en met hen ook verschillende mannen. En toch beste mannen, bestaat de Kerk nog. Ook al is er veel ruzie gemaakt en hebben verschillende christenen, door de tijd, zich afgescheiden.

Gelukkig zijn zij in gesprek met elkaar. Immers wij delen samen hetzelfde geloof. Als ik het moet geloven, Petrus en Paulus, hadden jullie soms ook wel eens woorden met elkaar. Ja, Paulus, tenslotte heeft u zelfs ons, de christenen, vervolgd. Ik wil maar zeggen dat jullie ook veel hebben meegemaakt. Maar volgens mij hadden jullie, tenslotte het gelukkig zijn van de mede-

mens, als gelovige, voor ogen. Petrus, u zorgde voor de verbondenheid in heel de Kerk. Paulus, u zorgde voor het aansluiten van mensen die niet gelovig waren. U zei: Wat jullie niet kennen, kom ik jullie vertellen. Ik vind het sterk hoe u in contact kwam met deze medemensen.

Ja, wij hebben veel aan jullie brieven en verhalen, ook al begrijpen wij niet alles. Soms is jullie preek een beetje... hoe zal ik het zeggen? Een beetje wollig misschien!! Ja, jullie willen iets zeggen over God maar eigenlijk is God niet te doorgronden. Sinds dat jullie hier gewerkt hebben, is wat dat betreft niets veranderd. Daarom is het goed dat er verschillende geschriften en manieren zijn om jullie woorden te verwoorden. Want de woorden en de tekenen van Kerk, door jullie doorgegeven, moeten toch ook in onze tijd handen en voeten krijgen. Ik denk dat jullie het daarmee eens zijn, of niet soms? Daarom zijn wij blij met nieuwe mensen in ons midden, die ons inspiratie geven om te werken aan een wereld waar mensen tot hun recht komen. Een wereld waarin God een God van levenden is en niet van dode letters, wetjes of doodoeners. Maar een God van levenden die leven willen geven. Ja, Petrus en Paulus, jullie weten wat het kost de gelovigen bij elkaar te houden. Maar jullie hebben het zo goed gedaan dat wij er nu nog de vruchten van kunnen plukken. Of mogen we zeggen dat de Geest het is geweest. Zorg dan dat diezelfde Geest ook onder ons mag blijven komen. Paulus en Petrus, wij rekenen op jullie.

Met broederlijke groeten van  
Aloys van Velthoven pastor



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2018** met het thema "Mattias". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 februari 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.