

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 2 maart 2018



APOSTEL MATTHIAS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

SPIEGELBEELD

Als je tot de hemel spreekt
in wonderlijke talen,
vinden wij elkander
door in het klein
een broos en kwetsbaar
mens te zijn.

Je omarmt Gods milde zonnestrallen,
Verwarmt je aan het gouden licht.
Door Hem,
die rust in al je dromen,
waar de vrede wenst te wonen,
krijgt mijn leven Zijn gezicht.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 6 en 20 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Apostel Filippus" en is bedoeld voor de periode van 31 maart t/m 6 mei. Schrijft u mee? Kopij kan

tot en met 8 maart per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

OM TE NOTEREN



27 FEBRUARI 19.30 UUR DE SCHAKEL

film: 'Manchester by the sea'. Ds. Karin Spelt zal deze film inleiden.

1 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel in de hedendaagse kunst en literatuur', door prof. dr. Edith Brugmans, entree € 7,-

3 MAART 14.30 PAROCHIECENTRUM

Chillavond M25 "werken van barmhartigheid kunstproject" Oosterweg 4 Wijchen

6 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

7 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

8 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel doorheen de tijd', door dr. Cees Leijenhorst en dr. Leon de Bruin, entree € 7,-

15 MAART 20.00 UUR PASCHALISKERK WOEZIK

Thema-avond ouders communicanten/vormelingen "Geloven wij (nog) in de kerk?"

15 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel en de menselijke vrijheid', door prof. dr. Palmyre Oomen, entree € 7,-

20 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

21 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

22 MAART 19.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap, 'De ziel in religieus, theologisch perspectief', door prof. dr. Erik Borgman, entree € 7,-

22 MAART 16.30 – 19.00 UUR CENAKELKERK NIJMEGEN
Bezinningsmiddag "De Eucharistie dieper beleven"

22 MAART 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Film: "Silence" een Amerikaanse religieus-historische film uit 2016

25 MAART 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Wisselcollectie Paramenten

25 MAART 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Jubileumconcert Parnassuskoor, 35-jarig bestaan

29 MAART 19.00 UUR CENTRUM WIJCHEN

The Passion Wijchen

31 MAART BIJ ZONSOPKOMST OM 07.14 UUR

Gregoriaanse gezangen bij de ruïne en koortsboom van St.-Walrick bij Overasselt door de Schola Cantorum Karolus Magnus

4 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

15 APRIL 11.00 UUR OVERASSELT, BALGOIJ, NEDERASSELT, HEUMEN

Vormselviering

GOEDE WEEK EN PASEN

Dat lijden en negatieve aspecten van ons leven onvermijdelijk lijken te zijn, maar niet noodzakelijk een echte reden tot langdurige of permanente somberheid hoeven te zijn, zou de samenvatting kunnen zijn van de in allerlei toonaarden herhaalde boodschap die in de Goede Week en Pasen tot ons wordt gericht. De weg van de Goede Week voert, wijst niet de weg om het kruis heen, maar voorziet duisternis van een fundament dat zijn oorsprong vindt in het licht van Pasen. Dat fundament is te vinden in God als dragende kracht van alles wat is, maar ook in de concrete gestalte van een gemeenschap van mensen die elkaar in vreugde en verdriet ondersteunen.

Het kruis heeft immers meer dan anders een centrale plaats in de vieringen van de Goede Week en Pasen. Maar hoewel symbool van lijden, wordt in de loop van de Goede Week duidelijk dat een kruis niet alleen verwijst naar de duisternis in leven en wereld, maar evenzeer naar het nieuwe leven dat hieruit lijkt te ontstaan. Wie daar in mee



kan gaan en op die bijna onmogelijke werkelijkheid durft te vertrouwen, wordt meegenomen in de dynamiek van Pasen, waarbij zelfs verrijzenis uit de dood niet onmogelijk is.

Vieren en dienstbaarheid zijn in deze combinatie onlosmakelijk verbonden. De vreugde bij de intocht van Palmzondag wordt op Witte Donderdag verenigd met het gezamenlijk breken van het brood, waarbij de voetwassing door Jezus de juiste context van de bescheidenheid en de dienstbaarheid aangeeft. Het kruis op Goede Vrijdag is daarbij niet alleen een symbool van lijden, maar laat zich vanuit het perspectief van Pasen duiden als levensboom.

In onze parochie vieren we samen het feest van de doorgang van dood naar leven. De paaswake neemt een centrale plaats in deze overgang: het licht wordt binnengedragen, we laten onze levens verlichten door de wijsheid van de lezingen uit Oude en Nieuwe Testament, we vieren het nieuwe leven in de wijding van het doopwater en breken het brood van de eenheid in de eucharistie.

Iedere zondag herdenken we Pasen wanneer we samenkomen om te vieren. Pasen is daarom niet alleen een voorjaarsfeest, maar het hele jaar door actueel. Steeds weer opnieuw is er de gelegenheid om te verrijzen uit as en droefheid. Steeds weer opnieuw is er de gelegenheid om samen de weg van het licht te gaan. Aan allen een inspirerende Goede Week en een zalig Pasen gewenst!

Martin Claes

VANUIT HET BESTUUR

KERKBALANS EN FINANCIËN 2017

De exploitatiecijfers van 2017 in onderstaand beknopt overzicht zijn voorlopige cijfers. Ook in 2017 zal de exploitatie helaas een tekort laten zien. Daar staat tegenover dat ons pastoresteam versterkt is en het project voor jeugd en jongvolwassenen onder leiding van Marieke Drent is doorgelopen. Daar komen extra kosten uit voort, een investering die we graag doen.

Onze eerste prioriteit blijft het pastoraat en daarvoor krijgen we ook de medewerking van het bisdom. Dus een oproep aan alle parochianen: blijf meedoen en blijf deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Elke gift is belangrijk en welkom. In het beknopt overzicht valt op dat de bijdragen van parochianen in 2017 hoger zijn dan in 2016. Dit heeft te maken met extra schenkingen en giften. De bijdragen aan de Actie Kerkbalans vallen enkele procenten lager uit dan in 2016. De hogere incidentele lasten worden veroorzaakt door de kosten die gemaakt worden om, in samenwerking met de stichting Boei en met subsidie van het Rijk, plannen te ontwikkelen voor de herbestemming van de H. Victor en de H. Georgius. De beleggingen via het beleggingsfonds van het bisdom vallen in 2017 duidelijk lager uit dan in 2016 en dat heeft te maken met ontwikkelingen op de financiële markten.

bestuur De Twaalf Apostelen

Lasten	Resultaat 2016	Verwacht resultaat 2017
Kosten personeel, eredienst, pastoraat	417.061	398.200
Kosten gebouwen en beheerskosten	420.553	386.300
Verplichte en vrijwillige bijdragen	89.577	89.100
Incidentele lasten	6.650	26.690
Totaal	933.841	900.290

Baten	Resultaat 2016	Verwacht resultaat 2017
Bijdragen parochianen	396.562	402.600
Opbrengst uit beleggingen en bezittingen	475.161	442.700
Incidentele baten	41.905	0
Nadelig saldo	20.213	54.990
Totaal	933.841	900.290

125-JARIG JUBILEUM H. JUDOCUS HERNEN

Menigeen zal zich nog herinneren dat in 1993 uitbundig feest werd gevierd rond het honderdjarig jubileum van de Heilige Judocuskerk van Hernen/Leur. Mgr. Hurkmans ging voor in een pontificale hoogmis en in ontmoetingscentrum De Mijlpaal werd een grote tentoonstelling gehouden van kerkelijke gebruiksvoorwerpen en sieraden. Al dit moois kwam niet alleen uit onze parochiekerk, ook Fluminalis uit Horssen leverde een grote bijdrage uit haar bezit. Een reeks van foto's van het kerkelijk leven uit Hernen en Leur en van het brede verenigingsleven en diverse plaatselijke monumenten was een belevens van de eerste orde. We zijn nu 25 jaar verder en een jubileumcommissie is begonnen om in 2018 onze monumentale kerk weer in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Hoog tijd om eens met de commissie te gaan praten. De commissie bestaat uit Marijke Reijnen, Piet van Kerkhof, Lizette Steeg, Nathalie Loeffen, Geert Peters en Martine van den Steenhoven.

WAAROP RICHT ZICH DE COMMISSIE?

In de loop van het gesprek komen twee accenten naar voren. Enerzijds het kerkgebouw dat al jaren geleden tot rijksmonument werd verklaard. Anderzijds wil de commissie door diverse activiteiten te organiseren in de kerk, voor alle doel- en leeftijdsgroepen, de dorpsgenoten zoveel mogelijk betrekken bij het jubileum.

Via een huis-aan-huisflyer heeft de werkgroep zich eind november tot de inwoners van Hernen en Leur gericht met de plannen voor de viering.

Als dit artikel verschijnt zitten we al volop in het feestjaar. Het patroonsfeest van de H. Judocus was op 13 december. Het eerste weekend daarna de aftrap voor het aanstaande feestjaar. De enige nog in leven zijnde priester uit onze parochie, Ben van Bronkhorst o.f.m., droeg tezamen met pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers de eucharistieviering op. Na deze viering werd een banier onthuld. Het banier geeft een mooi beeld van onze kerk en krijgt een plaats bij de kerk. "De Mis Met Drie Heren" werd door meer dan honderd gelovigen bijgewoond en sfeervol door het parochieel zangkoor begeleid. Daarna samen aan de koffie. Huub Peters, organist en dirigent van het parochieel zangkoor gaf hieraan een extra tintje door alle gasten te trakteren op door hemzelf vervaardigde 'Judocuskoekjes'. Het 'Judocuskoekje' zal tijdens het jubileumjaar bij de diverse activiteiten worden aangeboden.

De tweede activiteit was tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag. Onze kerststal, meer dan 100 jaar oud, kreeg gezelschap van liefst 225 stallen

van leden uit onze geloofsgemeenschap en verzamelaars uit de verre omgeving. Henk Beart vertelde hierover op onze Judocuspagina in de vorige Apostelbode.

De derde activiteit zal een gezamenlijke broodmaaltijd zijn op donderdag 29 maart om 19.00 uur in de kerk waarbij de gedachte aan Witte Donderdag centraal zal staan. De details van deze bijeenkomst, opgave voor deelname en dergelijken, worden tijdig bekend gemaakt.

Als vierde activiteit vermeldt de commissie vanaf 29 maart tot 1 juli 2018 een fototentoonstelling. Met name zullen de speciale momenten van (oud-) parochianen, waarbij de H. Judocuskerk bij hen in beeld was, zoals doop, communie etc., te zien zijn. Op eerste en tweede paasdag is de kerk hiervoor extra open van 12.00-16.00 uur. Kerk en samenleving komen volop in beeld. Heel veel foto's zijn door inwoners van Hernen en Leur spontaan beschikbaar gesteld. De verzameling geeft natuurlijk een mooie gelegenheid om een stuk historie vast te leggen.

De vijfde activiteit is op 21 mei. Onze kerk staat dan weer paraat voor de kapelentocht. We ontvangen de deelnemers tussen 8.30-9.00 uur met koffie / thee en een 'Judocuskoekje'. Die dag is de kerk ter bezichtiging open van 12.00-16.00 uur. Ook dan zijn de foto's nog te bezichtigen. Op 1 juni is de zesde activiteit. Arjan Moscoviter verzorgt om 20.00 uur een lezing

over "Kunst en Religie". Deze lezing wordt gevolgd door een kunstexpositie van werken van inwoners van Hernen en Leur. Op 2 en 3 juni zal de kerk voor bezoek open zijn van 11.00 tot 17.00 uur.

De zevende activiteit is voor mensen zonder hoogtevrees en met een goede klimconditie want op 10 juni, zondag van de Hernense Stratenmarkt is niet alleen de kerk op gebruikelijke wijze geopend maar mag het koor met het monumentale orgel ook worden beklommen. In de kerk zijn optredens van onder andere het koor Voice en ook zal het orgel worden bespeeld.

Aan alles komt een einde dus ook aan dit Judocusfeest. Op zondag 1 juli 11.00 uur is er weer een eucharistieviering met pater Ben van Bronkhorst o.f.m. als celebrant. Na de viering sluit de commissie af met het aanbieden van een feestelijke lunch. Alle activiteiten vinden in de kerk plaats. Er wordt geen entreegeld gevraagd, maar er staat wel een uitnodigende bus achterin de kerk waarin u een beetje van uw welvaart kunt deponeren en, naar de commissie hoopt, veel van uw waardering kunt/zult laten blijken.

De Heilige Judocuskerk vormt samen met het Kasteel Hernen het historische hart van Hernen.

Toon van Duifhuizen



LITURGIE ALS KLOPPEND HART VAN DE KERK

Het is mijn bedoeling om dit jaar een serie artikelen te schrijven over verschillende facetten van de liturgie. Gedacht kan worden aan de sacramenten, met name de eucharistie, maar ook aan het kerkgebouw met daarin een belangrijke plaats voor het altaar. Ook aandacht voor liturgische gebruiksvoorwerpen, liturgische kleding en liturgische kleuren. Het kerkelijk jaar speelt eveneens een belangrijke rol.

Verder komen de heiligenfeesten aan bod, wordt ingegaan op liturgische muziek en sta ik stil bij het wat moeilijker punt: het verstaan van rituelen en symbolen.

In deze bijdrage gaat het vooral over de vraag: wat is liturgie? Het begrip liturgie en haar plaats in de christelijke traditie.

Het Griekse woord 'leitourgia' betekent allereerst dienstbetoon aan de gemeenschap.

In het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt voor de offerdienst van de priester. De offerdienst van Christus die als de ware Hogepriester zichzelf als offer heeft gegeven voor de zonden van de hele mensheid en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Zie brief aan de Hebreeënen 10:11.

Liturgie is dus openbare eredienst aan God; anders gezegd: ontmoeting met Christus. Centraal staat de Godmens, Jezus Christus, in zijn Mysteries van toenadering tot ons. De Kerk als het Mystieke Lichaam van Christus bemiddelt daarin. De priester als de gewijde bedienaar handelt namens Christus en wij als gelovigen nemen deel aan dit sacrale gebeuren. Het kan dus beschouwd worden als heilige dienst van de Heer met als middelpunt de viering van de eucharistie. Tegelijkertijd worden wij door de zondagse, zo mogelijk dagelijkse vieringen, ook geïnspireerd tot de dienst aan elkaar: liturgie is tegelijk gave én opgave. Maar ook andere vormen behoren tot liturgie zoals de viering van de sacramenten en het koorgebed, zoals dat in kloosters al eeuwenlang wordt gevierd.

Liturgie wordt gevierd in een gewijde stilte, zowel een uiterlijke als een innerlijke stilte. Ze geeft een gemeenschapsgevoel, terwijl er ook momenten zijn van individueel eerbetoon aan God. Te denken valt aan allerlei volksdevoties rond Maria en processies, zoals vroeger met Sacramentsdag. Aan liturgie zit ook een uitwendige kant. De plechtigheden geven een rijkdom te zien aan handelingen, lichaamshoudingen en gebaren. Vaak zit er ook een spelelement in. Daarom

wordt zij wel eens genoemd: heilig spel. Alles gebeurt met stijl en stijlgevoel. De omgangsvormen getuigen van liefde, eerbied en afhankelijkheid tegenover God.

De liturgie heeft een lange geschiedenis. Zij gaat terug naar de Romeinse tijd. Rome was het centrum en dat is het binnen de Katholieke Kerk gebleven. Jezus was een jood en het Jodendom kende en kent nog allerlei liturgische gebruiken. De Romeinse liturgie zoals wij die vandaag praktiseren heeft daar zeker invloeden van ondergaan. Daarnaast kennen wij het Oosters Christendom met de Grieks-orthodoxe en Russisch-orthodoxe Kerk, die ieder een eigen liturgie hebben.

Omdat wij te maken hebben met een lange traditie, zijn veranderingen en aanpassingen onvermijdelijk. Overdracht heeft plaats van generatie op generatie en elke tijd vraagt nieuwe vormen.

Het Tweede Vaticaans Concilie van oktober 1962 tot december 1965 is voor de veranderingen in de liturgie van grote betekenis geweest. Al in de eerste zittingsperiode in 1962 werd het belangrijke document over de liturgie aangenomen. Naast het Latijn - vanouds de taal van de Kerk - werd de landstaal ingevoerd. Behalve voor de liturgische teksten had deze verandering ook grote gevolgen voor de kerk-

muziek. Vele componisten gingen aan de slag om missen en liederen in de volkstaal te componeren. Met name voor de vele kerkkoren in Nederland brak een vernieuwende tijd aan. Op de tweede plaats werd heel het volk Gods meer betrokken bij de eredienst en was liturgie niet alleen meer een zaak van de priester. Eén van de tekenen hiervan is, dat de priester vanaf die periode tijdens vieringen met het gezicht naar de kerkgemeenschap staat gekeerd.

Verder kregen de lokale bisschoppen meer gezag in plaats van centrale regeling vanuit Rome. Tot die tijd hadden allerlei Romeinse liturgische instanties de alleenheerschappij. Het nieuwe Romeinse missaal van 1970 is het resultaat van de belangrijke veranderingen op liturgisch gebied. De Kerk werd minder gezien als instituut dan als Volk Gods onderweg. Je kunt zeggen: er werd gekozen voor een meer Bijbelse benadering.

De Bijbel speelt een wezenlijke rol in de liturgie. Zij vormt de bron van lezingen en gebeden. Het Nieuwe Testament staat daarbij voorop, maar ook het Oude Testament, met name het boek Psalmen, is van grote betekenis. (wordt vervolgd).

Koos Leemker



ZUSTER ANGELINA 90 JAAR

Angelina is al meer dan 35 jaar in het parochiecentrum als vrijwilligster werkzaam. Van gastvrouw zijn, het verzorgen van kindervieringen en het begeleiden bij avondwake, tot het opzetten van de bibliotheek. Ze begon in het parochiecentrum met alle abonnementen, tijdschriften en boeken te verzamelen en te catalogiseren begeleid door pastor Jos van Minderhout[†]. Zo is er een mooie



Angelina Blankendaal, een van de vrijwilligers in de parochie

verzameling van liturgische boeken, gedichtenbundels, kinderboeken en naslagwerken ontstaan.

Nu is ze nog steeds iedere donderdagochtend in de bibliotheek te vinden om iedereen te helpen en zorgt ze samen met Jeanneke dat

alles ingeschreven en opgeruimd wordt. Wij hopen dat ze nog jaren bij ons is als het gezicht van de bibliotheek in het parochiecentrum.

Een hele fijne verjaardag op 1 maart zuster Angelina, namens de vrijwilligers van het parochiecentrum.

DE SCHAKEL

FILM: 'MANCHESTER BY THE SEA'

Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Het is een ontroerende film, passend in de 40-dagen-tijd. In 2016 is deze film meermalen bekroond.

Ds. Karin Spelt zal deze film inleiden.
De Schakel | di. 27 februari | 19.30 uur

FILM: 'SILENCE'

De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee jonge priesters naar hun vermiste mentor brengt hen naar het mysterieuze en exotische Japan,



een plek waar hun geloof en alleen al hun aanwezigheid ten strengste verboden zijn. De aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele) reis die

ze maken blijkt een ware beproeving voor hun uithoudingsvermogen én overtuigingen. Silence is een Amerikaanse religieus-historische film uit 2016 die geregisseerd werd door Martin Scorsese. Het script is gebaseerd op de gelijknamige roman van auteur Shusaku Endo.

De Schakel | do. 22 maart | 19.30 uur

VIERING ST. WALRICK



De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt op zaterdag 31 maart bij het ochtendgloren bij de kapelruïne van St. Walrick en de koortsboom aan de Sint Walrickweg 5 bij Overasselt.

De viering met gregoriaanse gezangen van St. Walrick, St. Willibrord, Moeder Maria en Pasen begint om 07.14 uur. Vanaf 7.00 uur is iedereen hartelijk welkom.

Na afloop gelegenheid om na te praten in restaurant St. Walrick. Koffie wordt u aangeboden.



GREGORIAANS KOOR ZOEKT VERSTERKING

Het herenkoor Soli Deo Gloria van de Antonius Abtkerk in Wijchen zoekt versterking voor de verzorging van gregoriaanse vieringen. Het gaat om ongeveer zes vieringen per jaar. De repetities zijn op drie donderdagen voorafgaand aan de viering, van 18.30 tot 19.00 uur in het parochiecentrum aan de Oosterweg. Ook wordt een half uur vóór elke viering ingezongen.

Heren die interesse hebben en enige kennis van en ervaring met het gregoriaans kunnen informatie inwinnen bij de dirigent Koos Leemker.
tel. 024-6415707 of email: jfleemker@kpnmail.nl

THE PASSION IN WIJCHEN

Je kunt de Passion thuis op TV bekijken, maar het gaat nog veel meer leven als je dit samen met anderen doet en zelf meeloopt met een stille tocht met het kruis.

Op 29 maart zijn jong en oud uitgenodigd om op een speciale manier aandacht te hebben voor een bijzonder verhaal! The Passion!

19.00 uur: Witte-Donderdagviering (zowel in de Antonius Abt als in De Schakel).

19.45 uur: Verzamelen op het kerkplein bij de Antonius Abtkerk (Oosterweg 2)

20.00 uur: Lichtjesticht met groot kruis

20.30 uur: Samen live de Passion kijken (locatie de Schakel onder voorbehoud)

Vrij toegankelijk! Aansluiten is op ieder moment mogelijk!

Wilt u niet meelopen? de route wordt z.s.m. bekend gemaakt, dus kijken langs de route kan ook! Wilt u enkel een onderdeel meedoen? Geen probleem!

Een initiatief van de samenwerkende kerken Wijchen (Evangelische gemeente Parousia; Protestantse Gemeente Wijchen, Leur en Batenburg; Parochie De Twaalf Apostelen).

Meer informatie volgt!

JUBILEUMCONCERT PARNASSUSKOOR



Jubileumconcert "de passie van Parnassus". Dit jaar bestaat het Parnassuskoor 35 jaar, een korale jubileum, dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan.

Op zondag 25 maart om 15.00 uur zal er ter gelegenheid van dit jubileum een concert worden gegeven onder begeleiding van vijftien beroepsmuzikanten in de Antonius Abtkerk.

We laten op deze zondag (palmzondag) het publiek genieten van onze passie voor muziek en tevens geven wij enkele sprekers de gelegenheid om hun passie te verwoorden. Zij vertellen hoe ze met hart en ziel vrijwilligerswerk verrichten om zo de medemensen te helpen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.

Passie komt van het Latijnse woord Pati, wat letterlijk lijden betekent. Op deze zondag staan we voor de week van het Lijden van Christus en we willen zo het publiek meenemen op weg naar het licht van Pasen.

De kaartjes voor dit concert à € 5,00 worden onder andere na de zondagdienst van 11.00 uur in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 4 en 18 maart verkocht.

Hopelijk hebben we jullie middels dit schrijven geraakt om bij dit mooi en inspirerend concert aanwezig te zijn.

Het Parnassuskoor





een eerlijk cadeau

FAIRTRADE

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en

kunnen investeren in een duurzame toekomst (ook voor hun kinderen). Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is het Fairtrade keurmerk ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door die boeren de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen.

De Wijchense Wereldwinkel is een CADEAUWINKEL met fairtrade artikelen.

Er is een ruim assortiment aan cadeauartikelen, van kunstnijverheid tot tassen, van felicitatiekaarten tot kaarsen, van beelden tot sjaals, sieraden, speciale boeken, enz. En natuurlijk onze foodproducten. Altijd hebben we de nieuwste smaken Tony's Chocolonely repen. Er zijn veel vaste klanten voor onze thee, koffie, kruiden, vruchtensap of curry's.

Welkom in de Wijchense Wereldwinkel!

U maakt daarmee een 'uitstapje' naar de zuidelijke landen om de mensen daar in hun bestaan te ondersteunen. Een betere vorm van ontwikkelingshulp is er nauwelijks!

Wereldwinkel Wijchen, Touwslagersbaan 8, Wijchen
wijchensewereldwinkel.nl



VASTEN

WAT IS VASTEN?

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

VASTENPERIODE

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur 's middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw.

ASWOENSDAG

De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmzondag van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?

HALFVASTEN

De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op de helft. Tijdens de eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.

www.vastenactie.nl/inspiratie/pasenenvastenhoezithetookalweer



COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN

De bijeenkomsten voor vormelingen en communicanten zijn in volle gang. Elke week is er in een van de geloofsgemeenschappen wel een groep kinderen die bij elkaar komt.

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw project voor de communicanten zoals u eerder heeft kunnen lezen in de Apostelbode. De reacties zowel van de begeleiders als de kinderen zijn heel positief.

De vormelingen van de kerken uit Wijchen, Alverna en Bergharen zijn dit jaar ook gestart met een nieuw project. Dit project heet "Vormselkracht". Ook bij dit project zijn reacties over het algemeen positief. Wanneer de evaluatie is geweest zullen ook de andere kerken met dit nieuw project gaan starten volgend jaar.

In deze Apostelbode vindt u een overzicht van alle voorstellingsvieringen zowel van communicanten als vormelingen. In een aantal kerken zijn die vorige maand al geweest.

In onze parochie zullen 66 kinderen de eerste Heilige Communie en 30 kinderen het H. Vormsel ontvangen.

Pastor Marieke Drent

EVEN PUZZELEN

Welke andere aaneengesloten woorden kunt u ontdekken in

"DE APOSTEL EN SCHRIFTGELEERDE MATTIAS" ?

Zie als voorbeeld het woord stelen en mat.

Leo Bijmans

Volg de drie paden door de wijngaard. Welke knecht plukt de meeste druiven voor zijn baas? Hoeveel trossen heeft hij geplukt?

Kregen de knechten die vroeg begonnen waren, meer geld?
Je kunt het lezen in Matteüs 20:1-16.



KINDERKARAVAN, EEN MOOI GEBEUREN

Het was een bijzondere viering, op zondag 14 januari in de Emmanuelkerk.

Een bonte stoet van meer dan 30 kinderen trok zingend onze kerk door, voorafgegaan door een meisje in een bontgekleurde jas. Zij liep daar als Joseph, de lievelingszoon van Jacob die door zijn broers verkocht was aan slavenhandelaren uit Egypte. Haar jas was een teken van de hoge status die Joseph inmiddels als droomuitlegger bij de Faraó bereikt had. Het hele verhaal van Joseph wordt in de achtereenvolgende kinder-karavaanvieringen uit de doeken gedaan. Deze keer ging het om het niet herkennen van Joseph door zijn broers, die in Egypte voedsel kwamen halen, vele jaren nadat zij hem verkocht hadden.

Onze herbergkerk was goed gevuld en het was goed daar weer eens veel kinderen en jonge ouders te zien en te ontmoeten. Ook na afloop van de viering was dat mogelijk toen de kinderen in het verlengde van het thema en bij een glaasje limonade, maskers gingen maken achter in de kerk. Voor de andere aanwezigen werd er koffie geschonken.

Voor Marieke en de ouders die meegelopen hebben met het voorbereiden van deze viering niets dan lof. Mooie gebeden, prachtige liedjes rond het thema en een kinderkoor met combo onder leiding van Els Bergman. Het is een mooie manier om (een deel van) dit oude bijbelverhaal voor de kinderen tot leven te brengen. En voor ons als volwassenen ook heel goed om mee te maken.

Namens de contactraad van Emmanuel,
Marion Eling-Huls



VASTENACTIEPROJECT 2018

Voor het jaar 2018 is het ons weer gelukt een project 'Eigen Doelen' goedgekeurd te krijgen, waarvoor onze parochie zich dit jaar wil inzetten. Dit eigen doel betreft het volgende:

In 2016 heeft de Nederlandse Stichting Furaha Orphans Kenia in samenwerking met de Stichting Namelok in Kenia (zij zijn gespecialiseerd in het slaan van waterputten) een waterput geslagen op het terrein van Furaha Orphans. Deze waterput heeft een diepte van ongeveer 20 meter die deels met de hand (door de lokale partners) en deels met een boorhamer (in bruikleen van stichting Namelok) is gerealiseerd. De grond van het terrein is zeer hard, waardoor dit de maximale



diepte is die bereikt kon worden. Het plaatsen van deze put was van essentieel belang om twee scholen en het weeshuis te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Dit water kan niet twaalf maanden per jaar gebruikt worden, omdat deze in de droge periode niet op de voldoende diepte is. Daarom is het noodzakelijk om de put dieper te maken.

Getracht wordt om in 2018 te bereiken dat gedurende twaalf maanden van het jaar beide scholen, het weeshuis en de mensen uit de directe omgeving kunnen worden voorzien van schoon water, waardoor infectiegevaar en ziekten afnemen en het project voor de eerste levensbehoeften onafhankelijk is van de stichting. Om dit kunnen realiseren is het noodzakelijk om de waterput verder uit te diepen naar een diepte van 300 meter.

Honderdvijftig leerlingen en dertig weeskinderen, aangevuld met de mensen uit de directe leefomgeving worden hiermee bereikt.

De board of management van de school zal twee personen verantwoordelijk maken voor de uitgifte van het water en het beheer van de watervoorziening. Doordat mensen uit de omgeving een kleine bijdrage betalen voor het water, kan het waterpunt onderhouden worden in de toekomst. De twee personen die het beheer zullen gaan doen, zijn hiervoor verantwoordelijk.

De machinale boorhamer op transport zal vanuit Nairobi moeten komen. De materialen om

het waterpunt te kunnen bouwen zullen in de omgeving van Homa Bay worden besteld om de lokale economie te bevorderen.

De bisschop van het bisdom Homa Bay ondersteunt dit project. De totale kosten van dit project worden op basis van offertes begroot op een bedrag van € 23.250,00.

Helpt u ons mee om de leerlingen / weeskinderen en mensen in Homa Bay schoon drinkwater te geven? In de periode van 19 tot en met 31 maart wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk om bij u aan huis te komen. Maar het lukt niet om in alle wijken en straten collectanten te vinden die bereid zijn om te helpen. Mocht dit in uw wijk/straat het geval zijn, wilt u dan het zakje mee naar de kerk nemen en deponeren in de daarvoor bestemde bus of in de brievenbus van het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen of in de brievenbus van uw eigen kerk.

Op woensdag 7 maart en op donderdag 8 maart om 20.00 uur wordt voor de collectanten en overige belangstellenden een informatieavond gehouden. Deze informatie vindt plaats in het parochiecentrum Oosterweg 4, Wijchen. Eenieder is van harte welkom.

Parochiële werkgroep Vastenactie

Het Reumafonds zoekt collectanten



COLLECTANTEN REUMAFONDS GEZOCHT

Het collecteseizoen is alweer begonnen en dan is steeds weer de vraag of je voldoende mensen kunt vinden voor dit werk. We weten dat velen uit onze kerkgemeenschap collecteren voor diverse organisaties. Mocht u denken, dat wil ik ook wel doen, dan kunt u het Reumafonds helpen in de week van 19 maart. U kunt bellen naar 06-23405515 (Ramona Godeke). Bij voorbaat dank!



SINT ANNAKERK VAN BERGHAREN 125 JAAR

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus wordt een weekend dat beslist niet gemist mag worden en alvast in ieders agenda genoteerd moet worden. Dan zal een aantal activiteiten plaatsvinden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de plaatselijke Sint-Annakerk.

Een feestcommissie is in het leven geroepen om de organisatie rond dit jubileum op te pakken, want dit heuglijke feit mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

De commissie bestaat uit Ad Romijnders, Annemarie Gooiker, Jos en Myriam Arntz en Toon Kersten.

Naast een herkenbare versiering aan en rond de buitenzijde van het gebouw, zal een feestelijke viering in het gebouw uiteraard niet mogen ontbreken. Verder wordt buiten op het kerkplein een dorpsfeest gehouden, waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De invulling van het weekend zal in de komende maanden verder gestalte krijgen en Bergharen zal opnieuw gaan tonen waarin een klein dorp groot kan zijn.

Ook via een facebookpagina (<https://www.facebook.com/stannakerkbergharen/>) zullen het programma en verhalen en foto's uit het verleden kenbaar worden gemaakt.

Een eerste oproep wordt gedaan aan mensen die hun foto's willen delen van momenten in hun leven waarbij de kerk als Godshuis of gebouw een centrale rol speelde. Deze kunnen bij de feestcommissie worden aangeleverd en zullen in een expositie worden gebruikt.

De majestueuze kerk met zeven torens - vanuit de verre omtrek herkenbaar als het symbool van Bergharen - bestaat dit jaar 125 jaar. Op 26 juli 1893, de feestdag van de Heilige Anna, moeder van Maria en dus de oma van Jezus, zou door de dorpspastoor van toen, W. Deenen, de eerste steen worden gelegd van het nieuwe godshuis. Die ceremonie heeft, zo weten we uit het boek dat wijlen Jan van Gelder 25 jaar geleden bij

het eeuwfeest heeft geschreven, voor de Sint-Annakerk nooit plaatsgevonden. Daarvoor was er te veel commotie in het dorp. De inwoners waren verdeeld over de grootte van de kerk. Er was een groep die schreeuwde om een groter gebouw, maar wanneer het op financiële middelen aankwam, gaf deze groep mensen niet thuis.

Uiteindelijk bedaarden de gemoederen en werd de kerk naar tekening van de bekende architect Casper Franssen uit Roermond gebouwd door de laagste inschrijver op het werk, G. Mestrum uit Tegelen. De totale bouwkosten hebben destijds, omgerekend naar onze huidige munteenheid, nog net geen € 17.755,00 bedragen. Ter vergelijking, de drie klokken die vanaf eind 1964 vanuit de grote vieringtoren luiden kostten 70 jaar later, ook omgerekend, in totaal € 12.252,00.

In 1893 werd wel begonnen met de bouw van de driebeukige, neogotische kruisbasiliek. Op 24 september 1894 werd de kerk door de toenmalige bisschop van 's-Hertogenbosch, monseigneur W. van de Ven, geconsacreerd en kreeg de Heilige Anna als patroonheilige.



foto Edward Ippel-Hoorn



H. GEORGIUS - HEUMEN

GILDEDAG – VRIJWILLIGERSFEEST

Dit jaar is de Gildedag op zondag, 29 april, de eerste zondag na de feestdag van de H. Georgius. Het Gilde gaat 's middags naar het koningschieten.

Tevens wordt op deze dag het vrijwilligersfeest gehouden.

De eucharistieviering begint om 9.30 uur. Het feest zal worden voortgezet in dorps huis 'Terp'. Vergeet dus niet deze dag alvast in de agenda te noteren!

Contactraad Heumen



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

DIAPRESENTATIE OUDE FOTO'S

Iets meer dan veertig parochianen bezochten op zondagmiddag 4 februari de diapresentatie over 125 jaar H. Antonius Abt kerk te Overasselt. De presentatie vond plaats in de grote zaal van het Verenigingsgebouw, waar een enorm scherm was opgesteld. Zittend in luxe bioscoopstoelen kon iedereen genieten van de 750 dia's die in twee uur voorbijkwamen. Jubilea van de pastoors Van Riel, Van Thiel, Van den Muysenberg en Van Mil kwamen ruim aan bod. Natuurlijk waren er ook foto's te zien van pastoor Van Esch, pastoor Van Hout, van de wijding van pastor Van Velthoven, de renovatie van de kerk in 1989 en groepsfoto's van communicanten en vormelingen. Tenslotte waren er tal van foto's met parochianen uit het verleden. In de zaal hoorde je regelmatig: "Wie is die daar?". Waarna vanuit de andere kant van de zaal een naam werd genoemd. Ook: "Da's ons ma", of "Da's ons pa", klonk af en toe. Halverwege de presentatie werd een pauze gehouden, zodat onder het genot van een kopje koffie of thee over de beelden kon worden gepraat. De belangstellenden waren aan het eind van de presentatie zeer tevreden en na een dankwoord aan de medewerkers van het Verenigingsgebouw en de makers van de presentatie ging iedereen huiswaarts.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



pastoor Van Riel en pater Beda 1932

HERSTEL STATIE

In de maanden januari en februari hebben we het een tijdje moeten doen zonder een van de kruiswegstaties. Het betrof statie IX, 'Jezus valt voor de derde maal onder het kruis'. Het schilderij had helaas schade opgelopen in de vorm van een verticale kras van 60 centimeter. Restaurateur Kees Ypelaar heeft het doek meegenomen naar zijn atelier en de schade hersteld. Op het moment van verschijning van deze Apostelbode hangt de statie weer op zijn oude plek in de rechterzijbeuk.

De kruiswegstaties zijn overigens geschilderd door F. Knirsch uit Boxtel en stammen uit 1914.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



pastoor van Esch met gezelschap rond 1920



Vieringschema

10 maart / 11 maart

• 4e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

17 maart / 18 maart

• 5e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

24 maart / 25 maart

• 6e zondag veertigdagentijd
 Palmzondag / Wereldjongerendag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23 ✦ Tweede lezing: Ef. 2,4-10 ✦ Evangelie: Joh. 3,14-21 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jer. 31,31-34 ✦ Tweede lezing: Hebr. 5,7-9 ✦ Evangelie: Joh. 12,20-33 	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 50,4-7 ✦ Tweede lezing: Filip. 2,6-11 ✦ Evangelie: Mc. 14,1-15,47
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering Voorstellen Vormelingen</i> Familiekoor Martin Claes/Marieke Drent</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>St. Jozeffeest</i> Dames- & Herenkoor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Kindvriendelijke viering Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCo-viering</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 <i>Voorstellingsviering</i> Communicanten Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Belcanto Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 <i>Voorstellingsviering</i> Communicanten Voice Cees Janssen</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Vieringschema

29 maart

- Witte Donderdag
- Vastenactie



30 maart

- Goede Vrijdag
- Vastenactie



31 maart

- Stille Zaterdag
- Vastenactie



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>		<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✧ Evangelie: Joh. 13,1-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12 ✧ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9 ✧ Evangelie: Joh. 18,1-19,42 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55 ✧ Tweede lezing: Rom. 6,3-11 ✧ Evangelie: Mc. 16,1-8
	<p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Gelegenheidskoor Martin Claes 19.00 Goede Vrijdagviering Elckerlyc Martin Claes</p>	<p>zaterdag 20.00 Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>
	<p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Goede Vrijdagviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Kerk open voor stil gebed 19.00 Goede Vrijdagviering Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Marieke Drent</p>
	<p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Kerk open voor stil gebed 19.00 Goede Vrijdagviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 18.00 Paaswake Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
	<p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Werkgroep Avondwake 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgr. Avondwake</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>donderdag 18.30 Witte Donderdagviering Samenzang Aloys van Velthoven/ Marieke Drent</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Aloys van Velthoven 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgr. Avondwake</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 20.00 Paaswake New Challenge Aloys van Velthoven</p>
	<p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Anna Bergharen</p>	<p>donderdag 18.30 Witte Donderdagviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg <i>op de Kapelberg</i> Sjaak Arntz</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>donderdag 19.00 Agapé-maaltijd in de H. Judocuskerk</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Marieke Drent</p>	<p>zaterdag 20.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
	<p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
	<p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 16.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema

01 april

- Eerste Paasdag
- Vastenactie

02 april

- Tweede Paasdag
- Vastenactie

07 april / 08 april

- 2e zondag van Pasen
- Beloken Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 Evangelie: Joh. 20,19-31
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ton van Balveren</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven/ Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Viering Dames- & Herenkoor Voorganger onbekend</p>	<p>Géén viering</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>maandag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERTINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
maandag 26 maart	19.00 uur	Boeteviering. Martin Claes.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 9 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 27 maart	14.00 uur	Paasviering voor ouderen. Hennie Witsiers. Na afloop is er een gezellig samenzijn in 't Achterom onder het genot van een kopje koffie/thee met paasbrood.
vrijdag 13 april	14.00 uur	Eucharistieviering i.v.m. ziekendag. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 maart	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 23 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Nederasselt

maandag 26 maart	19.00 uur	Boeteviering. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	------------------------------------

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 12 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 26 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 09 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 13 maart	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 27 maart	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	----------------------------------

H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	----------------------------------

Kerkje | Leur

zondag 25 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---

DE GOEDE WEEK

Met *Palmzondag* begint de Goede Week; de benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.

De Goede Week is de laatste week van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen.

Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palmzondag.

Het lijdensverhaal van Christus staat centraal deze week, maar daarmee eindigt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Het Paastriduum van het lijden, de dood en de



verrijzenis van de Heer begint met de avondmis van *Witte Donderdag*; dan vieren wij de instelling van de Heilige Eucharistie.

Op *Goede Vrijdag* gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus; de Kruisweg wordt dan gebeden en er is een Kruisverering. Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag.

Paaszaterdag (Stille zaterdag) is de rustdag tussen dood en opstanding; op deze dag blijft het 'stil' in de kerk; 's avonds is er dan de Paaswake.



Geopend
iedere werkdag en
zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



De beheerders van het Stiltecentrum Zuid nodigen u uit het stiltecentrum eens te bezoeken. De ruimte heeft een eigen ingang aan de zijkant van het wijkgebouw Wijchen Zuid aan de Zuiderdreef en ligt vlakbij het winkelcentrum Zuiderpoort.

Het stiltecentrum is van maandag tot en met zaterdag open van 9.30 uur tot 17.00 uur. Iedereen is er welkom voor rust, bezinning of gebed. Of u nu gelovig bent of niet. En als u er behoefte aan hebt, kunt u ook een kaarsje aansteken.

Ons Stiltecentrum Zuid is sfeervol maar sober ingericht. Het heeft comfortabele stoelen. U kunt er een intentie of uw gedachten opschrijven in een schrift. Ook ligt er een grote bijbel met platen van Rembrandt.

De beheerders,
Ria Barten, Harrie van der Lee, Willy Martens, Truus Rongen-Dank, Pierre Roosenboom, Karel Tempel, Gonnje Welter en Theo Wester.



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

De verslagen met de nummers 89 – 90 – 91 van het parochiebestuur worden besproken.

- Het verslag van de 14^e Apostelvergadering d.d. 21 september 2017 wordt besproken en akkoord bevonden.
- De Nieuwsbrieven van Centrum voor Parochiespiritualiteit worden besproken.
- Het parochiebestuur heeft besloten de Calvarieberg op het kerkhof te restaureren. De inschrijving heeft plaatsgevonden en binnenkort kan het werk uitgevoerd gaan worden. Omtrent de herbestemming van het kerkgebouw kan weinig medegedeeld worden. De taxatie heeft plaatsgevonden en de verkoopprijs is bepaald.
- Enkele vieringen zijn geëvalueerd. De vieringen van de advent en de kersttijd zijn goed verlopen. Alsmede de viering van oudjaar. De viering op Aswoensdag komt dit jaar te vervallen.
- Dit jaar zullen er drie kinderen hun eerste communie doen op 3 juni 2018. Op 25 maart (Palmzondag) zullen deze kinderen aan de parochie worden voorgesteld.
- De paaskaars is uitgezocht en wordt via het parochiecentrum besteld.

De contactraad

OVERLIJDEN VAN SJAAK BANKEN

Het boekje voor de afscheidsviering begon met de volgende tekst:

“Als je ouder wordt, moet je steeds meer loslaten.

Mensen van wie je hield, zijn er niet meer.

Het begon met je hart, later de suiker en je longen.

Je lichaam was op het laatst een last.

Je werd eerder moe.

Je moest anderen in je leven toelaten voor hulp.

Je moest weg uit je eigen huis, met wat je dierbaar was.

Je kon niet meer leven in je vertrouwde omgeving.

Het is niet gemakkelijk om je vrouw los te moeten laten.

Je denkt soms dat je alles kwijtraakt.

God zal helpen om je vast te houden

en je vertrouwen te geven,

om een nieuwe toekomst te beginnen.”

Na bijna twee maanden in het Hospice te mogen verblijven is op 29 januari 2018 Sjaak Banken aldaar overleden.

Iedereen draagt zijn of haar eigen herinneringen aan Sjaak mee, blij en triest, want zijn leven kende zowel vreugde als ook grote tegenslagen. Hij was geen onbekende in Batenburg. De laatste jaren zag je hem in zijn scootmobiel regelmatig door het stadje rijden, maar hij ging ook nog vaak naar Lienden, naar het land van zijn neef kijken.

Vele jaren is hij bestuurslid/penningmeester van de carnavalsvereniging De Stadspompers geweest. Tijdens de Carnavalsdagen en andere activiteiten van de Carnaval zat Sjaak aan de kassa. Hij beheerde het geld heel goed.

In de plaatselijke kerk was hij ook geen onbekende. Hij heeft daar zijn sporen wel verdiend. Hij is jaren dirigent van het toenmalige kinderkoor geweest. Hij was de vaste vervanger van de organist, als deze afwezig was. Hij is lid van de parochieraad geweest en vervolgens lid van het parochiebestuur van de voormalige parochie St.-Victor. Hij heeft vanuit het parochiebestuur zitting gehad in het bestuur van de St.-Jan Bap-

tistschool. De verbouwing van de school in het begin van de tachtiger jaren is mede onder zijn bezielende leiding tot stand gekomen. Na het overlijden van zijn broer Arnold is hij nog enkele jaren collectant geweest. Wij zijn hem dankbaar dat hij zich op deze wijze voor onze parochiegemeenschap heeft ingezet. Wij blijven hem gedenken als een gemeenschapsman.

Moge hij rusten in vrede.

De contactraad

GEDOOPT
4 februari 2018
Rosa de Grauw



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

CARNAVAL 2018

Traditiegetrouw werd er op zaterdagavond voor carnaval een carnavalsviering gehouden in samenwerking met carnavalsvereniging de Wielwaoiers uit Nederassel.

De viering werd muzikaal geopend door Mazing Joy met het bekende nummer: Hallo allemaal.

Het openingsgebed werd voorgelezen door Prins Henrique de 1^e met als thema van deze viering: "Wat een hemels geluk".

Jeugdprins Ivan las samen met de pages de voorbeden voor.

De drie dochters zongen, samen met het koor, voor hun vader en prins: "het is moeilijk bescheiden te blijven".

Pastor Aloys vertelde in zijn overweging over een boer die zich afvroeg wat er allemaal in de hemel is en wat er gebeurt. Deze boer keek alsmaar naar boven en had zodoende niet meer in de gaten wat er zich op aarde afspeelde en dat alles wat hij had en meemaakte via de hemel naar de aarde kwam. De hemel is op aarde en waar je met elkaar lief en leed deelt. De mensen in de kerk zongen volop mee met de carnavaleskste liederen van Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de vergadering van 9 januari kwamen de volgende punten aan de orde:

- **VERLICHTING KERK:**

De buitenverlichting wordt aangepast en staat op de begroting van 2018.

Lampen in de kerk. Op het priesterkoor is nog een lamp kapot. Deze lamp wordt zo spoedig

mogelijk in orde gemaakt. Alle lampen in de kerk zijn dan vernieuwd.

- **VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL:**

Op 15 april wordt het vormsel toegediend aan de kinderen van Heumen, Overassel, Nederassel en Balgoij in de kerk van Balgoij. De eerste bijeenkomst voor het vormsel heeft plaatsgevonden op 8 januari. Het project loopt.

De eerste communie vindt plaats op 13 mei in de kerk in Nederasselt voor de kinderen van Balgoij en Nederasselt.

Voor de dankviering voor vormelingen en communicantjes moet nog een datum gepland worden.

• **BRANDWEEROEFENING:**

Op 8 januari is er een oefening geweest. Deze is goed verlopen. De oefeningen zijn geëvalueerd. Misschien komt er nog een vervolg over enkele maanden.

• **SACRISTIE EN KOFFIEKAMER NIEUWE GORDIJNEN:**

Er zijn nieuwe gordijnen opgehangen in koffiekamer en sacristie. Met dank aan Liza Matijssen.

• **JUBILEUM ALOYS:**

De geloofsgemeenschap van Balgoij heeft op 31 december stilgestaan bij het 12,5-jarig jubileum van pastor Aloys van Velthoven. Na de oudejaarsviering is hij gefeliciteerd met dit heugelijk feit. Er is een woord van dank en waardering uitgesproken en als cadeau heeft pastor Aloys een fruitmand met Balgoyse lekkernijen in ontvangst genomen. In Overasselt was er een feestelijke H. Mis op 1 januari ter ere van het 12,5-jarig jubileum waar ook de familie van Aloys bij aanwezig was.

• **NIEUWE SITUATIE GEMENGD ZANGKOOR BALGOIJ:**

Het DHK van Balgoij is benaderd door het zangkoor uit Alverna om samen te werken. Ilja gaat stoppen als dirigente in Alverna. Er zijn de volgende afspraken gemaakt:

De koren houden hun eigen identiteit en blijven als koor zelfstandig.

De koren gaan samen repeteren op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de kerk van Balgoij. Start op 15 januari 2018.

De koren zingen gezamenlijk zowel tijdens vieringen in Balgoij als in Alverna. Ilja dirigeert de koren en Henriette Vledder is de organist.

Medio maart 2018 volgt er een evaluatie.

• **PASTORALE ZAKEN:**

De heer W. Smulders heeft per 1 januari 2018 zijn ontslag ingediend. Het parochiebestuur is bezig een nieuwe pastorale medewerker te verwerven. Deze medewerker komt in de plaats van Annemarie Gooiker. Voor de vervanging van Wil Smulders wordt later een vacature geplaatst.

Vanwege onderbezetting van het pastorale team heeft het team een zeer drukke tijd achter de rug met veel uitvaartdiensten en drukke vieringen rond de feestdagen.

• **BEDANKJE VAN VRIENDEN VAN HOSPICE WIJCHEN:**

'Beste parochianen,
Hartelijk dank voor de steun en gift van €300,00. Wij waarderen het bijzonder dat de opbrengst van de collecte tijdens de adventsdienst van 2017 aan het Hospice Wijchen is geschonken. De vrijwilligers en het bestuur zijn aangenaam ver-

rast en vinden het heel aardig dat men op deze wijze kenbaar maakt hoe het Hospice wordt gewaardeerd. Ook zijn zij trots dat een kleine geloofsgemeenschap het bestaan van een Hospice belangrijk vindt.

Mede dankzij uw steun kunnen wij ervoor zorgen dat de vrijwilligers van het Thuiswaken en het Hospice Wijchen extra begeleiding en opleiding kunnen volgen, zodat zij de mensen in hun laatste levensfase hartelijk en warm kunnen bijstaan om op een waardige wijze te kunnen sterven.

Namens de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Wijchen, nogmaals hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van het Hospice Wijchen'

De volgende vergadering is op 20 februari.

Namens de contactraad, Rose Stevens

KERKHOF BALGOIJ

STICHTING BALGOY BETER BEKEND WIL ZICH INZETTEN VOOR HET KERKHOF VAN BALGOIJ

De stichting "Balgoy Beter Bekend" werd opgericht 27 oktober 2017. Het bestuur bestaat uit vijf leden, allemaal wonend in Balgoij. Ze hebben een grote achterban en contacten binnen verschillende verenigingen van het dorp. Doel van de stichting is het met meer kwaliteit en sociale samenhang laten beleven van het wonen, recreëren en werken in het dorp Balgoij d.m.v. kennisoverdracht, beleving en andere initiatieven. Waarom willen we ons voorstellen in de Apostelbode? Vanuit het hierboven genoemde doel van de stichting, wil ze zich onder andere inzetten voor het behoud van het kerkhof in Balgoij. In dit kader wil ze de grafzerken, die anders door ruiming verloren zouden gaan, verplaatsen naar een afgesproken plek op



het kerkhof, waardoor ze toch behouden kunnen blijven (dus de ruiming zelf is niet de verantwoordelijkheid van de stichting).

Dit moet vanzelfsprekend gebeuren in overleg met parochiebestuur, contactraad en ook de kerkhofwerkers zullen erbij betrokken worden. Het overleg met parochiebestuur en contactraad is gaande en ook met de kerkhofwerkers zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen.

Op het kerkhof van Balgoij zijn de Balgoijse mensen begraven die medebepalend zijn geweest voor het culturele en historische beeld van het

dorp in de vorige eeuw. Het gaat niet alleen over individuele graven van pastoors en andere „notabelen“, maar het kerkhof kenschetst een tijdperiode waarin kerk en geloof een hele belangrijke rol speelden en bepalend waren voor de mensen in die tijd. De graven zijn daarvan nog een levend bewijs en houden de herinnering aan die tijd mede levend. Het kerkhof bij de kerk, dat al meer dan 100 jaar op die plek gelegen is, is in

zijn geheel een levend bewijs van de cultuurbepalende rol van de kerk in de vorige eeuw en daarbij zijn de oude graven sfeerbepalend. Zonder die graven blijft van dat beeld niet veel over. Maar ook in de jaren na 2000 zullen op het kerkhof nog Balgoijse mensen begraven worden en ook die mensen bepalen mede het gezicht van onze leefgemeenschap.

Stichting “Balgoy Beter Bekend”

Ruud van Haren, voorzitter@Balgoybeterbekend.nl



H. JUDOCUS - HERNEN

*Matthias stond de apostelen heel nabij,
hij volgde Judas Iskarioth op na loterij.
Zo vormden de apostelen weer een dozijn.
In alle christelijke kerken heeft hij zijn festijn.
Zijn relikwieën rusten in Trier in de abdij.*

Toon van Duifhuizen

DE GOEDE WEEK

Palmpasen

Zondag 25 maart om 11.00 uur vieren we Palmpasen, de opening van de Goede Week. We wijden de palmtakjes, die iedereen mee naar huis neemt, als een teken van zegen over het huis en het gezin.

In deze viering stellen de communicanten zich voor aan de medeparochianen en hebben ze palmpasenstokken gemaakt waarmee ze de kerk binnenkomen. We wensen alle kinderen een fijne voorbereiding toe.

Op Witte Donderdag 29 maart hebben we in onze kerk de speciale liefdesmaaltijd om 19.00 uur zoals elders op onze pagina vermeld.

Op Goede Vrijdag 30 maart gedenken we lijden en dood van Jezus om 19.00 uur in onze kerk. Marieke Drent is onze voorganger.

De Paaswake houden we paaszaterdag 31 maart om 20.00 uur. Met vuur en het licht van de paaskaars, met de wijding van het nieuwe doopwater en Brood en Wijn gedenken we de Verrijzenis van Jezus de Christus. Hennie Witsiers is onze voorganger.

FOTOTENTOONSTELLING

De jubileumcommissie heeft een grote hoeveelheid foto's verzameld over het kerkelijk leven van Hernen/Leur. Deze foto's zullen tentoongesteld worden vanaf Witte Donderdag. Op 1^e en 2^e paasdag is voor bezichtiging de kerk geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur. De tentoonstelling blijft te bezichtigen tot 1 juli a.s.. In de volgende Apostelbode zal de extra openstelling van de kerk voor bezichtiging in de daarop volgende periode worden opgenomen.

WITTE DONDERDAGVIERING

In 2018 bestaat de R.K. kerk van Hernen en Leur, de H.Judocus 125 jaar. Dit willen we op allerlei manieren vieren.

Op Witte Donderdag organiseren we een broodmaaltijd in de kerk. Tijdens deze maaltijd willen we niet alleen het eten delen, maar we willen met elkaar in gesprek gaan over de dingen die ons bezig houden en luisteren naar een verhaal over de betekenis van Witte Donderdag.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen, die begint om 19.00 uur. De communicanten en vormelingen zijn bij deze bijzondere gelegenheid ook van harte welkom! Het is fijn om te weten met hoeveel mensen we aan tafel gaan.

Aanmelden kan door te mailen vóór 15 maart naar ferrynathalie@hotmail.com of bellen naar Nathalie Loeffen 0487-532332 (tussen 17-18 uur).

Welkom aan iedereen!!

MISINTENTIES:

3 maart: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Marie Guelen-van Riet

11 maart: Wim en Gon Hebing, Ben Weeren

17 maart: Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Voor Ria ten Hagen-Kolks in Silvolde overleden

25 maart: Gradus van Heumen, Wim en Gon Hebing, Riet van Duifhuizen-Rutten

31 maart - 1 april (Pasen): Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Bert van Duifhuizen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerda van Heumen-Lukassen, Johan Steeg, familie van Hoogstraten-Mooren

Gelieve de misintenties voor de maand april voor 5 maart in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



VANUIT DE CONTACTRAAD

• In de vorige Apostelbode heeft u kunnen lezen dat Hermien van Eldonk na 30 jaar (!!) is gestopt met haar werk voor het ziekenpastoraat. Wij zijn erg blij dat we in de persoon van Toos Tax een opvolger hebben gevonden voor haar. Mensen bezoeken is helemaal haar ding, zegt ze, en ze is ook bereid de coördinatie op zich te nemen.

Toos, je bent (meer dan) van harte welkom bij de vrijwilligers van onze gemeenschap!

Voor de volledigheid volgen hier alle namen van de leden van het ziekenpastoraat. Toos Tax, coördinator tel: 024-6417271, Marijke Groot, Annie van Zwam en Annie Krispijn (als contactpersoon voor de ouderen vanuit 't Achterom).

Als u een steuntje in de rug kunt gebruiken in de vorm van een kaartje of een bezoekje, aarzelt u dan niet om dat op te geven bij Toos. Mocht u iemand kennen die dat goed kan gebruiken, laat het haar dan ook weten. Wij zijn op uw hulp aangewezen, omdat veel mensen het vaak erg lastig vinden om dit zelf aan te geven.

• Ons kerkgebouw wordt fantastisch onderhouden en schoongemaakt door eigen vrijwilligers. De namen van de leden van deze groep mogen wel een keer genoemd worden: Joke van den Dobbelsesteen (coördinator), Bets Gijsbers, Marianne Arts en Hermien van Eldonk. Eenmaal per jaar houden we een grote schoonmaak en dan kunnen we nog wel aan hulp komen, maar ook eenmaal per maand wordt er gepoetst en daarvoor vragen we nog een of twee vrijwilligers. Ook mannen zijn van harte welkom. Ik hoop van harte dat er iemand is die in dit gezellige groepje af en toe mee wil werken. Joke wacht met spanning op een telefoontje van u op nummer 024-6418047.

• Op 7 januari hadden we voor de viering al bezoek van de brandweer en de politie. Er was een gaslek geconstateerd en daarop is 112 gebeld. De verwarmingskachel werd afgesloten en daarmee was het probleem even opgelost. De viering kon op het nippertje doorgaan. De kerk was vooraf al verwarmd, zodat het met de kou meeviel.

• Nu stond vervanging van de verwarmingskachel al op ons lijstje en dat werd nu snel geregeld. Op 8 januari werd de nieuwe apparatuur geplaatst. Het nieuwe apparaat was aanmerkelijk kleiner dan het oude, waardoor we ruimte overhielden.

• Al jaren hebben we in de Goede Week een speciale viering voor onze ouderen. Dit keer

is dat op dinsdag 27 maart om 14.00 uur.

• Doordat het koor 2Gether is gestopt, zullen we meer vieringen hebben met samenzang. We zijn wel op zoek naar koren die bij ons kunnen zingen, maar dat lukt maar af en toe. WyBeKo helpt ons al enkele keren en daar zijn we blij mee.

Het Emmanuelkoor verzorgt alle vieringen van Palmzondag t/m Beloken Pasen. Dat zijn zes vieringen in vijftien dagen. Dit verdient alle LOF!

• Elders in deze uitgave leest u meer over de Kinderkaravaan die op 14 januari bij ons in de kerk was.

• De komende vergaderingen van de contactraad staan gepland op 6 maart en 17 april. De aanvang is om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Om 10.00 uur gaan de deuren open en rond 11.30 uur sluiten we. Samen uit en samen thuis maakt het nog gezelliger! De data zijn: 7 en 21 maart en 4 en 18 april.



Tini Poos



PAASVIERING

Paasviering op dinsdag 27 maart in 't Achterom.

We beginnen de viering in de Emmanuelkerk om 14.00 uur.

Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom, onder het genot van een kopje koffie of thee met Paasbrood. U bent allen van harte welkom. Tot ziens!

Werkgroep ouderen en het ziekenpastoraat





HET VITALITEITSPROJECT

*** de reis naar 2020 is halverwege ***

In 2016 is de contactraad gestart met het nadenken over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Dit actiepunt vloeit voort uit het beleidsplan dat is opgesteld bij de vorming van de parochie "De Twaalf Apostelen".

De contactraad heeft zich de vraag gesteld wat er gedaan moet worden om in 2020 goed te kunnen antwoorden op de maatschappelijke vragen. Ook in de toekomst moet bij deze veranderingen de eigen identiteit van de geloofsgemeenschap behouden blijven.

In eerste instantie is tijd besteed aan het inzicht verkrijgen in de veranderingen die waarschijnlijk zullen optreden in de tijd van 2016 tot 2020. Het gaat er dan met name om inzicht te krijgen in de te verwachten veranderingen die van invloed zijn op onze geloofsgemeenschap.

Naast het raadplegen van documenten en deskundigen van instanties zoals gemeente, provincie, planbureaus etc. hebben we ook diverse mensen uit de Wijchense gemeenschap gevraagd aan welke veranderingen zij denken. Heel vruchtbare gesprekken die ons veel stof tot nadenken hebben gegeven.

Er zullen veranderingen zijn, dat is zeker. Zo wordt een verandering in samenstelling van de bevolking (trek naar de stad, migranten etc.) vaak genoemd en beschreven. Niet alles zal echter veranderen. De behoefte aan naastenliefde is niet minder geworden maar toont zich in de toekomst op een andere wijze (eenzaamheid, ouderdom, ziekte, behoefte aan een luisterend oor etc.). Een aantal activiteiten bij het gebruik van het kerkgebouw zijn succesvol en extra aandacht zal worden besteed aan het uitbreiden van

deze activiteiten. Bovendien moeten we vaststellen dat de waargenomen veranderingen ook van belang zijn voor andere geloofsgemeenschappen.

De contactraad heeft zich beraden over de voortgang van het vitaliteitsproject. De resultaten van de onderzoeken zijn ook gedeeld met het parochiebestuur. Duidelijk is dat we een aantal activiteiten doen die passen in de toekomst. Misschien moeten we die iets aanpassen (handhaaf wat je goed doet!). Daarnaast moeten we ook een aantal nieuwe initiatieven nemen.

Het werkplan voor 2018 en de verdere jaren kent dan ook het motto "voortgaan en verbeteren". Dit jaar zullen we u via de Apostelbode op de hoogte houden van de activiteiten. Vanzelfsprekend kunnen we uw inbreng hierbij gebruiken en zullen we waar nodig ook een beroep doen op uw medewerking.

Namens de contactraad: Hein Kroft

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 6 februari hebben we het volgende besproken.

- Stiltecentrum Zuid. De vrijwilligers die het stiltecentrum beheren doen dit al jarenlang heel plichtsgetrouw, maar ze worden wel ouder. Omdat er minder gebruik van het stiltecentrum lijkt te worden gemaakt, worden suggesties besproken om meer bekendheid aan het centrum te geven en om erachter te komen wat voor mensen er gebruik van maken.
- Vitaliteitsproject. Onlangs hebben we met het parochiebestuur de stand van zaken besproken. Nu gaat de contactraad plannen maken voor 2018.
- Vrijwilligers. Van de parochie hebben we doorgekregen voor welke vrijwilligers we de vergoeding in 2018 kunnen besteden. Vorig jaar hebben we al besloten om de middelen van 2017 en 2018 te splitsen in acht clusters, te weten de jongeren, vier koren, het parochiecentrum, de kerkgebouwgebonden vrijwilligers en de overigen. Het nieuwe budget is verdeeld, elk cluster moet nu geïnformeerd worden over zijn budget en de noodzaak dit jaar iets voor zijn vrijwilligers te organiseren.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

28 januari

Vanessa Mousset
Emily Bakker
Milan Bakker
Djeeno Hondijk

4 februari

Wiellie Gerrits
Mex Teunissen



KERKHOF ELCKERLYCWEG

Sinds enige tijd worden er op het kerkhof bij de Antonius Abtkerk in Wijchen voor het kerkhofafval groene rolcontainers gebruikt; twee staan er bij de ingang van de begraafplaats en twee achter de Calvarieberg.

De scheiding van het afval gebeurt door het bedrijf dat het afval ophaalt, het plastic hoeft dus niet apart gehouden te worden. Elke twee weken worden de groene containers geleegd. Het



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Een aantal vieringen van de voorbije tijd zijn geëvalueerd. Het betreft:

- De Allerzielenviering is door vele nabestaanden bezocht en spreekt bij de kerkgangers aan.
- De Kinderkaravaan heeft Niftrik aangedaan in een mooie en sfeervolle viering die goed aangepast was aan de kinderen. Vanwege de vrijwilligersdag waren er vandaag meer Niftrikse mensen aanwezig, die allemaal vol lof spraken over deze viering. Dit is goed geweest.

De schoolkinderen hebben met hun ouders en opa's en oma's voor de kerstdagen de kerk bezocht en daar een kerstviering gehouden. Het was er zeer druk en de viering heeft een goed gevoel achtergelaten.

- De vieringen op kerstavond en eerste kerstdag zijn goed bezocht en waren mooi.
- De viering van oudjaar is goed verlopen.

• De versterker van de geluidsinstallatie hapert en moet op korte termijn gerepareerd worden. De reparatie zal in Den Bosch, waar deze versterker gekocht is, plaatsvinden.

• In overleg met Truus van Heumen neemt Annie van As enkele taken van haar over. Dit in verband met haar heupoperatie en haar leeftijd.

• Zowel de gebouwenbegroting als de niet-gebouwenbegroting worden besproken. Deze begrotingen zijn inmiddels door het parochiebestuur goedgekeurd. Een aantal onderhoudswerkzaamheden zullen binnenkort ter hand genomen worden. Verder zullen twee kandelaars aangeschaft worden.

• Er wordt ruimte op ons kerkhof gemaakt voor het plaatsen van urnenputten. Als dit gebeurd is kunnen hierin urnen geplaatst worden.

De contactraad

kan zijn dat de containers bij de ingang vol zijn. Wilt u dan het afval deponeren in de containers achter de Calvarieberg? We stellen het op prijs als u op deze manier meehelpt om het kerkhof netjes te houden.

Met uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij kerkhofadministratie@detwaalfapostelen.nl of bij het parochiecentrum aan de Oosterweg 4, tel. 024-6412627.



DE PAASGROEP

In het paasevangelie lezen we dat de vrouwen bij het graf van Jezus komen. Ze zien dat de steen voor het graf weggerold is en dat het graf leeg is. Een man in een wit gewaad wacht hen op.

Dat is wat de paasgroep in de Damianuskerk in Niftrik, uitbeeldt. Vrouwen die verbaasd voor het geopende graf staan en een man in een wit gewaad.

Al zo'n dertig jaar plaatsen vrijwilligers vlak voor Pasen deze beeldengroep voor in de kerk.

Jan de Werd, een oud-inwoner van Niftrik, heeft hiervoor gezorgd. Hij boetseerde de hoofden en handen van de beelden met klei en vormde met hout het geraamte. Zijn vrouw Ellie kleepte de beelden verder aan. Ze gebruikte daarvoor oude, liturgische gewaden van de H. Damianusparochie.

De kerststal staat in iedere katholieke kerk, maar een paasgroep is niet zo gebruikelijk.

Voor de parochianen van Niftrik is de paasgroep ieder jaar weer een vertrouwd beeld.

Maar toch ook wel bijzonder!

Annie van As-de Kleijn

GEDOOPT
25 februari 2018
Teun Peters





Op 16 december 2017 is overleden **Ger Jansen-de Wildt** in de leeftijd van 74 jaar. Zij was bijna 56 jaar gehuwd met Ton Jansen. Al vroeg in haar leven kreeg zij diabetes, maar wist desondanks steeds de moed erin te houden. Ze klaagde nooit, was altijd in voor een grap en had steeds haar woordje klaar. Ger en Ton waren blij met hun twee zoons en later met de vijf kleinkinderen. Jarenlang heeft Ger in de Antonius Abt als vrijwilligster de kerk verzorgd en vooral het koperpoetsen was haar favoriete bezigheid. De kandelaars zullen nooit meer zo blinken. Na de amputatie van haar been knapte ze weer helemaal op, liep weer, croste Wijchen rond en kon weer genieten van alles om haar heen. Het heeft echter niet zo lang meer mogen duren. De week voor kerst is ze vredig, omringd door hen die haar lief waren, ingeslapen. Op 21 december hebben we in een sfeervolle dienst afscheid van haar genomen in het crematorium te Beuningen.

Op nieuwjaarsdag 2018 is **Herman Arts** in de leeftijd van 82 jaar overleden. Hij is getrouwd op 24 juli 1963. Dit huwelijk werd bekroond met vier dochters en twaalf kleinkinderen. Herman was de stille kracht in het gezin. Hij was altijd op de achtergrond aanwezig voor een helpende hand, een bemoeidigend woord, een hand op je schouder of een bosje bloemen. Hij leefde voor zijn gezin en zijn familie, niets was hem te veel. Zijn kleinkinderen waren hem allemaal even lief. Hij speelde met hen spelletjes, kwam kijken bij sportwedstrijden en dansen, maakte grapjes en leerde ze tuinieren en klussen. In een sfeervolle crematiedienst hebben wij afscheid van Herman genomen.



In het Hospice te Wijchen is op 6 januari overleden **Thé Burgers** in de leeftijd van 87 jaar. Hij werd geboren op het Molenstuk/Zesweg in een gezin van zeven kinderen. Hij heeft zijn eigen huis gebouwd en is daarna getrouwd met Fien Peters Sengers. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Hij was de trotse opa van zijn acht kleinkinderen. Zij kwamen met veel plezier bij opa op bezoek. Sinds kort zijn er ook twee achterkleinkinderen. Elke week hielp hij mee om het hele kerkhof bij te houden. Zijn leven hebben wij gevierd in de H. Paschalis Baylonkerk en daarna zijn lichaam te ruste gelegd op het daarbij gelegen kerkhof.

Op 7 januari 2018 is **Cor van Uden** uit Overasselt overleden in de leeftijd van 78 jaar.

Cor is opgegroeid in een gezin van acht kinderen. Nadat zijn broers en zussen uit waren gevlogen heeft hij zeer liefdevol voor zijn moeder gezorgd toen haar gezondheid minder werd. Cor is altijd vrijgezel gebleven, maar had veel belangstelling voor zijn familie. Hij had ook een grote passie voor postduiven. In zijn tuin bouwde hij duivenhokken en behaalde door de jaren heen de nodige prijzen. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en na een kort ziekbed is hij overleden. In de kerk van Overasselt was de uitvaartviering en daarna is hij overgebracht naar het crematorium.

Op 8 januari in de Weegbree is **Fré Tjallinks** op 84-jarige leeftijd rustig ingeslapen. In 1961 trouwde hij met zijn grote liefde Henny Poelman. Uit hun liefde werden drie zonen geboren. Met het

gezin van zus An (zus van Henny) gingen ze vaak op vakantie en deelden ze lief en leed. Zijn leven werd verrijkt door de komst van acht kleinkinderen. Hij was ieder weekend bij het voetballen en hockey van de jongens en bij het dansen en volleyballen van de meisjes. In de kerk van de H. Paschalis Baylon, waar hij koorlid is geweest, was de uitvaartdienst

op 12 januari en we hebben hem begeleid naar het crematorium.

Lammy Reintjens is op 10 januari getroffen door een hartstilstand en terstond overleden met aan zijn zijde zijn trouwe hond Donna. Hij mocht slechts vierenvijftig jaar worden. Hij was getrouwd met Henriëtte Derks en de vader van twee zonen. Een boek kan er geschreven worden over deze man met een hart van goud. Hij was een voetbalfanaat en een harde werker van de ABN AMRO. Zijn jongens waren gezegend met hem als vader. Hij was trots op zijn jongens met hetgeen zij nu al bereikt hadden in hun leven. In de afscheidsviering hebben wij onder zeer grote belangstelling zijn leven herdacht en vele lovende woorden zijn over hem uitgesproken. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof Jonkerbos te Nijmegen. Hij heeft de plek naast zijn vader gekregen.

In de leeftijd van 93 jaar is **Greetje Donkers-Terwindt** uit Overasselt op 13 januari 2018 overleden.

Greetje is in Leuth geboren. Zij trouwde met Wim Donkers en heeft met hem in Nijmegen en Overasselt gewoond. Zij kregen zes kinderen. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar op het kerkhof aldaar begraven bij haar man.

Op 19 januari 2018 is **Zus Duighuisen-Fleuren** op 86-jarige leeftijd overleden. Bij Zus heeft het hele leven in het teken gestaan van zorgen, dat al op jonge leeftijd begon. Eind jaren vijftig bouwden Gerrit en Zus een huis aan de Valkstraat met champignonkwekerij en trouwden zij. 's Morgens werkte Zus in de kwekerij en daarna moest ze nog zorgen voor haar gezin en de oma's, opa en een tante die ook bij hen woonden. In 1987 verongelukte zoon Roland, wat een groot verdriet was voor het gezin. In 2006 overleed Gerrit en dat viel haar ontzettend zwaar. Ondanks alle zorgen genoot zij van haar kinderen en kleinkinderen. In de kerk van Overasselt was de uitvaart en we hebben haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof aldaar.



Annie Thoonen-Welte is geboren in Haaren en op 20 januari 2018 overleden in de leeftijd van 76 jaar. Annie groeide op in een gezin van vier kinderen en trouwde in 1968 met Piet Thoonen. Ze gingen wonen aan het Vosseneind in Heumen. Samen werkten zij op de boerderij en zorgden voor de tuin. In 1972 werd hun dochter geboren. Later kreeg zij drie kleinkinderen, op wie zij graag oppaste. Haar wereldje werd langzaam kleiner door haar ziekte. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van Annie genomen en daarna hebben we haar overgebracht naar het crematorium.

In haar negentigste levensjaar is op 23 januari **Cato Derks-Pierlo** overleden. Cato is in Wijchen geboren. Zij trouwde met Piet Derks uit Batenburg, waar zij ook ging wonen. Zij werden de ouders van twee zonen en een dochter. Hun leven werd verrijkt met zeven kleinkinderen. Zij heeft nog mogen genieten van vier achterkleinkinderen. Samen met Piet heeft zij veel vrijwilligerswerk gedaan in de kantine van de voetbalvereniging en in de danstent tijdens de jaarlijkse kermis. De afscheidsviering is gehouden in de St.-Victorkerk en haar lichaam hebben wij in het graf van haar man te ruste gelegd.

Op 26 februari 1921 te Hernen zag **Pieta Straten-van Haren** het levenslicht. Dit licht werd beëindigd op 27 januari 2018. Zij was de weduwe van Jan Straten, bekend als aannemer. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Daarnaast was zij de trotse oma van vier kleinkinderen en de overgrootmoeder van twee achterkleinkinderen. Zij was zorgzaam en zorgde graag voor anderen, die dat nodig hadden. Heel haar leven heeft Maria een bijzondere plek gehad. Vele kaarsjes heeft zij bij haar beeld opgestoken en vele schietgebedjes uitgesproken. Zij was betrokken, liefdevol, gastvrij en sociaal. Zo heeft zij het leven geleefd. In haar woorden: "Zo is het leven". In de afscheidsviering in de H. Antonius Abtkerk is dit leven gevierd. Wij hebben haar begeleid naar het crematorium.

In het verzorgingshuis Malderburch is **Mientje Paau-Hoenselaar** op 27 januari 2018 overleden. Zij is 83 jaar geworden. Mientje groeide op in de Ooijpolder met drie zussen en een broer. In 1957 trouwde ze met Jos Paau en is ze in Heumen gaan wonen. Mientje was de spil in haar gezin en genoot van het vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem. Van haar kleinkinderen genoot ze erg als die bij haar waren. Door haar dementie is zij de laatste jaren verzorgd in zorgcentrum Malderburch. In de kerk van Heumen was de uitvaart en daarna hebben we haar overgebracht naar het crematorium.

Tot het laatst toe zorgzaam, betrokken en liefdevol is **Sjaak Banken** in het Hospice te Wijchen op 29 januari 2018, in de leeftijd 86 jaar overleden. Hij is getrouwd met Gonny en uit hun liefde werden drie dochters en een zoon geboren. Hun zoon hebben zij maar twee dagen in hun midden mogen hebben. Dit heeft hun veel verdriet gedaan. Maar met een groot vertrouwen in God en zijn geloof heeft hij zijn leven voortgezet. Hij heeft ook veel betekend voor de geloofsgemeenschap van St.-Victor middels het vele vrijwilligerswerk dat hij gedaan heeft. De laatste jaren is hij vele malen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Elke keer moest hij weer flink inleveren. Onder zeer grote belangstelling hebben wij zijn leven herdacht en gevierd in de St.-Victorkerk. Zij lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 1 februari, een week nadat we haar gesterkt hadden met de ziekenzegening, overleed **Liesje**

Wierckx-van Wely in de leeftijd van bijna 84 jaar. In 1980 kwam ze met haar man Toon naar Wijchen toe. In 1987 overleed Toon en stond Liesje er met vijf jonge kinderen alleen voor, hetgeen haar uiteindelijk goed afging. Ze ging haar rijbewijs halen, zodat ze zelfstandig kon blijven. Ze genoot van de kleine dingen om haar heen totdat in 2013 haar gezondheid minder werd en ze een jaar later verhuisde naar Malderburch in Malden. Daar werd ze goed verzorgd en ze heeft er tot tevredenheid gewoond. Op 8 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abt te Wijchen en is er in besloten kring afscheid van haar genomen in het crematorium te Nijmegen.



Annie Claassen-Oomen is op 24 juni 1927 geboren in Nederasselt en op 6 februari 2018 te Wijchen overleden. Zij was de weduwe van Theo Claassen,

de moeder van Christel en de oma van Michelle. Zij groeide als tweede kind op in een gezin van zeven kinderen. Zij was zeer leergierig en kreeg veel ijverkaartjes op school. Zij heeft als gezinshulp bij vele gezinnen gewerkt. Annie hield van gezelligheid en ze was altijd in beweging. Op het eind van haar leven kreeg Alzheimer steeds meer grip op haar en langzaam ging zij achteruit. De hemel heeft er een engel bijgekregen. Wij hebben van haar afscheid genomen in de Paschaliskerk en haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

MUSEUM KLOK & PEEL IN ASTEN

Dit museum probeert het bijzondere erfgoed van kerkklokken en beiaards te laten zien. Tot en met 8 december van dit jaar is er de expositie over "Klokkenvordering 1942-1943" te zien. In dat kader is ook een boekje uitgegeven (80 pagina's) met als titel "Klokkenroof, 75 years Stories to Remember" dat bij het museum te bestellen is voor € 9,95 (gratis verzending).

Bij bezoek aan het museum kan het boekje goedkoper worden aangeschaft. In het museum zijn ook andere tentoonstellingen te bezoeken zoals "Klok van de Lage Landen" en "Asten klinkt in de Notre Dame". Meer informatie te vinden op: www.museumklokkenpeel.nl

BEZINNINGSMIDDAG CENAKELKERK

BEZINNINGSMIDDAG MET BROEDER JOHAN TE VELDE OSB OVER DE EUCHARISTIE.

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 vindt er een bezinningsmiddag plaats met als thema 'De eucharistie dieper beleven' in de Cenakelkerk nabij Nijmegen. Eenieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom! Om 16.30 uur is er een lezing van broeder Johan te Velde o.s.b. van de benedictijner St. Willibrordabdij te Doetinchem over de grondstructuur van de eucharistie. Daarna zal prof. dr. Herwi Rikhof, pastor van de Cenakelkerk, een bezinning begeleiden over de eucharistie aan de hand van enkele afbeeldingen in de Cenakelkerk. De bijeenkomst wordt rond 18.15 uur afgesloten met een broodje en een drankje tot 19 uur en wordt georganiseerd door het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) in samenwerking met de Cenakelkerk.

Voor meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

KOMEN EN GAAN

Vanmorgen had ik het erg koud. De wind blies fel door het Goffertpark, niet vreemd in februari. In de winter heb ik de kale bomen zeer lief, vooral de oude exemplaren met hun kromgetrokken takken, ze leken te hunkeren naar de schrale zon die af en toe door de wolken brak. Ondanks de kou bloeiden in sommige bermten al enkele narcissen. Het komen en gaan van de seizoenen ontvouwde zich voor mijn ogen, altijd heel bijzonder.

Enkele dagen geleden stapte ik in de bus, het was niet zo koud maar wel erg nat. Ik ging zitten op een lege plek tegenover een jongeman die zich een banaan goed liet smaken. Hij wees naar buiten, naar het slechte weer, en knikte vriendelijk. Nadat hij de schillen netjes had opgeruimd begon hij te praten. Hij was student geneeskunde, halverwege het tweede jaar, maar wist nog niet welke richting hij zou kiezen. Alles was heel boeiend en nieuw, hij had zelfs met verpleegkundigen bedden moeten opmaken. Hij moest op alle afdelingen van het ziekenhuis stage gaan lopen, en het zou nog even duren voordat hij coassistent was. Studeren hoorde erbij, daaraan had hij helemaal geen hekel. Hij werd hoe langer hoe enthousiaster in zijn verhalen. Met patiënten werken, dat wilde hij, en niet alleen maar in een



laboratorium onderzoeken doen. Urologie leek hem niks, maar neurologie zag hij wel zitten, of traumatologie.

Ineens zat ik zelf te vertellen over de tijd toen ik in het ziekenhuis werkte. Ik zei dat ik meteen hetzelfde zou gaan doen als ik weer jong was. Hij luisterde naar mij, het klikte tussen ons ondanks het grote leeftijdsverschil. De busrit leek een stuk korter dan op andere dagen. Ik moest enkele haltes eerder uitstappen, en ik beloofde dat ik over een paar jaar voor een klein ongevalletje zou zorgen zodat hij mij op de spoedafdeling zou kunnen behandelen. Hij zwaaide nog vanuit de bus.

Ik heb naderhand lopen nadenken over dit onverwachte gesprek in een doordeweekse bus op een regenachtige dag. Het heeft mij met de neus op de feiten gedrukt. Ik was weer even tweeëntwintig, net op kamers en vol plannen maar vooral heel onzeker. Eén ding weet ik na al die jaren zeker, ik heb nooit spijt gehad van mijn werk in verschillende ziekenhuizen, ik zou het zo overdoen. Maar net als iedereen moest ik plaats maken voor de volgende generatie.

De jongeman moet nog veel leren. Ik hoop dat hij liefde voor zijn vak zal voelen, en respect voor al zijn toekomstige patiënten, totdat ook hij plaats moet maken voor zijn opvolger. Komen en gaan, aan alles komt een einde, al is het soms moeilijk om dat te erkennen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
vakant	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
vakant	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL MATTHIAS

Over Matthias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt: Dus moet één van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis." Men stelde er twee voor: Josef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= rechtvaardige), en Matthias. Toen baden zij als volgt: "Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats." Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

In de Bijbel lezen we verder niets meer over de lotgevalen van Matthias. We zijn dus verder aangewezen op mondelinge overlevering en legendes. Hij zou het evangelie gepredikt hebben in Judea, Ethiopië en tenslotte ook nog in Macedonië. Over zijn levenseinde zijn de bronnen niet eensluidend; de meeste gaan ervan uit dat hij op gewelddadige wijze aan zijn eind is gekomen.

In zijn werk 'Legenda Aurea' schrijft Jacobus de Voragine over het verdere leven van Matthias drie legendes.

Vooraf is goed te bedenken, dat legendes geen

ander doel hebben dan te laten zien, hoezeer de heilige van het verhaal op Jezus lijkt, hoe het evangelie zich herhaalt.

Een legende treffen we aan in Trier. Daar lezen wij dat Matthias voortkwam uit adellijke ouders van de stam van Juda en in Bethlehem werd geboren. Deze legende benadrukt dus, dat Matthias voortkwam uit het koninklijk geslacht van David. De familie waaruit ooit de Messias zou worden geboren! Matthias leek op zijn Meester Jezus. Hij was werkelijk een 'alter Christus', een 'andere Christus'. Zo maakte hij zijn koninklijke, messiaanse afkomst waar.

De legendes proberen de overeenkomst met Jezus zo duidelijk aan te geven: dat hij als kind een

deugdzaam mens was, levend van de Wet; de genezingen die hij verrichtte; het feit dat op zijn woord zich vele bekeerden, dat de Joden hem uit nijd overleveren aan de raad, dat hij door twee valse getuigen beschuldigd wordt, en dat hij uiteindelijk de Geest geeft. Al deze beelden zijn uitdrukkelijk aan Jezus' leven ontleend. Als de Romeinen het gebruik kenden om iemand het hoofd af te slaan, dan zeker niet met een bijl, maar met het zwaard.

Hij is de patroon van bouwlieden, timmermannen, schrijnwerkers, smeden, slaggers, van kuijpers, banketbakers en kleermakers. Zijn voorspraak

wordt ingeroepen tegen pokken, kinkhoest en onvruchtbaarheid in het huwelijk. Hij is ook patroon van schooljongetjes aan het begin van het schooljaar. Hij is vooral de patroon van het bisdom Trier.

Moge Matthias, met de vele overeenkomsten met Jezus Christus, voor ons een voorbeeld en tot steun zijn.

Diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2018 met het thema "apostel Filippus". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 maart 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.