

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 3 april 2018



De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

HET WONDER VAN PASEN

Door donkere wolken breekt het licht.
Nooit was de stralende heerlijkheid
van dit wonder zo dichtbij.
Een steen werd weggerold,
de dood is overwonnen.
Mijn Heer is waarlijk opgestaan,
geborgen in Gods Vaderhand.
Door Hem ontwaakt een lied in mij,
de lente is begonnen.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 3 april, 17 april en 1 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
januari	57.836		64.172		6.336
februari	59.474	117.310	54.953	119.125	-1.815

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Apostel Jacobus" en is bedoeld voor de periode van 5 mei t/m 3 juni. Schrijft u mee? Kopij kan

tot en met 12 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

OM TE NOTEREN



25 MAART 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Wisselcollectie paramenten

25 MAART 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Jubileumconcert Parnassuskoor, 35-jarig bestaan

29 MAART 19.00 UUR CENTRUM WIJCHEN + DE SCHAKEL
The Passion Wijchen

31 MAART BIJ ZONSOPKOMST OM 07.14 UUR
Gregoriaanse gezangen bij de ruïne en koortsboom van St. Walrick bij Overasselt door de Schola Cantorum Karolus Magnus

1 EN 2 APRIL 12.00-16.00 UUR KERK HERNEN
Fototentoonstelling 'Focus op Judocus'

4 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
start De Wandeling

7 APRIL 10.00 - 13.30 UUR DE SCHAKEL
inzameling kleding

12 APRIL KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE
thema "Apostel Jacobus" voor 5 mei t/m 3 juni

15 APRIL 11.00 UUR VORMSELVIERING KERK BALGOIJ
Overasselt, Balgoij, Nederasselt, Heumen

18 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

21 t/m 24 APRIL BEAURAING, BELGIË
Vierdaagse bedevaart (dagbedevaart op 22 april)

22 APRIL 11.00 UUR VORMSELVIERING ANTONIUS ABT WIJCHEN

Voor Antonius Abt-Wijchen, Alverna, Bergharen, Hernen, Batenburg, Niftrik

24 APRIL 20.00 UUR DE SCHAKEL
Lezing over 'n mystieke stroming door Hildegard van Bingen

29 APRIL 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Wisselcollectie paramenten

29 APRIL VANAF 9.30 UUR HEUMEN
Gildedag H. Georgius en vrijwilligersfeest

12 MEI BEDEVAART NAAR WITTEM
ter ere van H. Gerardus

19 MEI 19.00 PAROCHIECENTRUM
Chillavond M25 Oosterweg 4 Wijchen

21 MEI VANAF 8.30 UUR H. JUDOCUSKERK
Kapellentocht met einde Kapelberg in Bergharen

21 MEI 12.00 – 16.00 UUR H. JUDOCUSKERK
Bezichtiging kerk en fototentoonstelling 125-jarig jubileum H. Judocus Hernen

27 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Wisselcollectie paramenten

1 JUNI 20.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN
Lezing "Kunst en Religie" door Arjan Moscoviter
2 - 3 JUNI H. JUDOCUS HERNEN
Kunstexpositie in het kader van 125 jaar H. Judocus Hernen

VIERINGEN VAN DE PAASWAKE



De paaswake wordt in haar geheel in de nacht gevierd, zodat zij pas kan beginnen na het invallen van de duisternis. Hier en daar bestaat de gewoonte om de paaswake te vieren op het tijdstip waarop men de zondagse eucharistie gewoonlijk viert. In onze parochie "De Twaalf Apostelen" was dit ook de gewoonte, omdat het pastoresteam in elke kerk de paaswake wilde vieren. Dit jaar is dat niet mogelijk.

Na goed beraad en daarbij rekening houdende met de eerste alinea, heeft het pastoresteam besloten in drie kerken de paaswake te vieren. De aanvangstijd van de paaswake is nu bepaald op 20.00 uur. De kerken waar de paaswake gevierd wordt, zijn:

H. Antonius Abt te Wijchen;
H. Georgius te Heumen;
H. Judocus te Hernen.

Verder is er in de onderstaande kerken een viering:

H. Paschalis Baylon te Woezik
(gezinsviering om 19.00 uur);
H. Johannes de Doper te Balgoij
(een kindvriendelijke viering om 18.00 uur);
Kompas (verzorgingshuis De Meander) te Wijchen (paasviering om 16.00 uur).

De paaskaarsen van de kerken waar geen paaswake gevierd wordt, worden ontstoken aan het vuur in één van de andere kerken en zullen daar ook gewijd worden. Deze geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd om met de paaskaars naar een andere kerk te komen. Deze paaskaarsen kunnen op eerste paasdag op plechtige wijze in de kerk gebracht worden.

Wij nodigen de parochianen van harte uit om de paaswake mee te vieren in een van de drie genoemde kerken. Het is heel fijn om samen in een volle kerk de paaswake te vieren. Deze wake die men deze nacht viert ter gedachtenis aan de heilige nacht waarin de Heer verrezen is, wordt beschouwd als de moeder van alle heilige nachtwaken. Want in deze nacht ziet de Kerk wakend uit naar de verrijzenis van de Heer.

Het pastoresteam

THE PASSION WIJCHEN



Een initiatief van de samenwerkende kerken Wijchen (Evangelische gemeente Parousia, Protestantse Kerk Wijchen Leur Batenburg, parochie De Twaalf Apostelen). Op 29 maart 2018 is jong en oud uitgenodigd om op een speciale manier aandacht te hebben voor een bijzonder verhaal! The Passion!

19.00 uur: Witte donderdagviering (zowel in de Antonius Abtkerk als in De Schakel)

19.45 uur: Verzamelen op het kerkplein bij de Antonius Abtkerk (Oosterweg 2)

20.00 uur: Lichtjesticht met groot kruis

20.30 uur: Samen live de Passion kijken in de Schakel

Vrij toegankelijk! Aansluiten is op ieder moment mogelijk!

Wilt u niet meelopen, zie de plattegrond, dus kijken langs de route kan ook! Wilt u enkel een onderdeel meedoen? Geen probleem!



DE WANDELING IN APRIL

MISTIG

Anders dan wat u als lezer gewend bent, krijgt u deze keer een 'mistige' uitnodiging. Een waar u al dan niet iets mee kunt. Een die u prikkelt om verder te lezen of waarin u er de brui aan geeft.



OPENHEID

Heerlijk, ik ben er gek op! Maar vandaag lekker niet. Openheid haalt het verrassingseffect weg en leidt u blindelings de weg op.

OPEN DEUR

En toch hul ik me in nevelen. De eerstvolgende wandeling vindt plaats in april 2018.

Die 1^e zaterdag na Pasen is de koffie als vanouds op de normale tijd bruin, staat de deur ook dan voor u gastvrij open.

INLEIDING

De inleiding zet u aan het denken, hoop ik. Aan de hand van een cartoon neem ik u mee in wat mij beroert: 'Mag je in ons land respectvol een eigen mening hebben zonder direct te worden afgeschoten?' Of maakt Facebook uit wat ik wel of niet naar buiten breng?

ROUTE

Deze keer heb ik me ver gehouden van de route. Ria en Ger hebben een voorstel gedaan waar ik me prettig bij voel. De pauze is ook al heel bijzonder. Waar mensen 'wonen op' in plaats van in zijn we te gast. Kunst in tweemaal vorm valt u ten deel. De kans dat de groep gesplitst wordt, is redelijk groot. Lekker duidelijk toch?!



AFSTAND

Ook hierover laat ik me niet uit. Het is te doen als je twee gezonde benen hebt. Niet te gek en uitermate aangenaam.



WELKOM.

Ga mee voor de bijzondere ontmoeting. Laat zien dat ook jij een respectvolle eigen mening hebt. Wel graag bijtijds een bevestiging van uw deelname naar petervangils1944@gmail.com of 024-6414946

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Peter van Gils

BEDEVAART NAAR HEILIGDOM H.GERARDUS

Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78^e keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus in Wittem.



Het thema van de komende bedevaart is: 'Zorg voor uw naasten'.

Een dag van gebed en ontmoeting en de

mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Materdomini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keer tje doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

De kosten voor deze bedevaart bedragen:

€ 19,50 per volwassen persoon.

Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar:

€ 10,00 per persoon.

Het programma ziet er als volgt uit:

Tussen 7.00 en 8.00 uur: Vertrek vanaf de opstapplaats.

09.00 uur: Aankomst Boukoul voor koffie/thee/toilet.

10.00 uur: Instappen in de bussen.

11.15 uur: Aankomst in Wittem.

11.30 uur: Eucharistieviering.

12.30 uur: Lunchpauze; gelegenheid tot het bezoeken van de kloosterboekwinkel en of de winkeltjes in de omgeving.

15.00 uur: Lof met uitstalling, sacramentsprocessie in de kloostertuin; zegening van de religieuze artikelen.

16.15 uur: vertrek vanuit Wittem.

Tussen 19.00 en 20.00 uur thuis.

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mevrouw Nellie Arts-Albers,
Pioniershof 6 Alverna, tel.nr. 024 6418221;

Diaken Hennie Witsiers,
Stadswal 24, Batenburg, tel.nr. 0620541732.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 13 april 2018.

Een hartelijke groet aan u allen en wij hopen op een grote deelname aan deze bedevaart.

Bestuur regio Nijmegen

HET KERKELIJK JAAR

Tweede bijdrage in de serie over liturgie

Het burgerlijk jaar bestaat uit 365 of 366 dagen verdeeld over 12 maanden. Het kan op elke dag van de week beginnen naar gelang de dag waarop 1 januari valt. Het kerkelijk jaar bestaat uit 52 of 53 weken, die steeds op zondag beginnen. Het kerkelijk jaar begint op de eerste zondag van de Advent en eindigt op zaterdag na de laatste zondag na Pinksteren. De weekindeling vormt de oudste kern van het kerkelijk jaar met als uitgangspunt de zondagsviering.

De eerste christenen, uit het jodendom voortgekomen, bleven de sabbat onderhouden, al was de wet van Mozes voor hen niet meer van kracht. De zondagsviering werd voor hen steeds belangrijker. Het werd de dag des Heren, geheiligd door de viering van de eucharistie. Jezus is op zondag verreesen en ook de H. Geest is op zondag over de apostelen neergedaald. De zondagsviering is een christelijk unicum en daaraan is in navolging van de joodse sabbat de zondag als rustdag toegevoegd.

Onze kalender met zijn twaalf maanden is van katholieke huize; hij gaat terug op die van paus Gregorius XIII, die hem in 1583 uitvaardigde. In feite moeten we echter terug naar de eerste eeuwen van het christendom: de tijd van de martelaren. De sterfdag van deze talloze geloofs(of bloed) getuigen werd in ere gehouden. De martelaren en later ook de heiligen, die niet de marteldood zijn gestorven, vulden de jaarkalender en hun sterfdag wordt jaarlijks gevierd.

De liturgie kent een geschiedenis van eeuwen. Naast continuïteit kennen we veranderingen en aanpassingen in de loop van de tijd. We noemen dat de traditie. Ook het Tweede Vaticaans Concilie heeft de liturgie weer bij de tijd gebracht. Er is een nauwe samenhang tussen het kerkelijk jaar en de seizoenen. Wij vieren de geboorte van Jezus op 25 december. Deze dag wordt in verband gebracht met de winterzonnewende. Het is een vaste dag die op elke dag van de week kan vallen. Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis, vieren we de conceptie van Jezus op het feest van Maria Boodschap. Met Pasen vieren we tegelijkertijd met de verrijzenis van Christus het begin van de lente: de harmonie tussen licht en duisternis, de gelijkwaardigheid van dag en nacht. Pasen valt op de eerste zondag na volle

maan in de lente, op z'n vroegst op 22 maart. Het Romeins Missaal, waarvan de Nederlandse vertaling in 1979 tot stand kwam, bevat alle liturgische teksten voor de zondagen en voor de feesten van heiligen. Het betreft alle misgebeden en gezangen, waaronder de schriftlezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Het kerkelijk jaar begint op de eerste zondag van de Advent. De zondagen van het kerkelijk jaar zijn geordend volgens het zogenoemde TIJDEIGEN, zoals hieronder chronologisch uiteengezet.

Advent: de eerste vier zondagen aan het begin van het kerkelijk jaar

Kersttijd:

geboorte van de Heer op 25 december;

Heilige Stefanus, de eerste martelaar, op 26 december;

Heilige familie op de zondag na Kerstmis;

Heilige Maria, Moeder van God op 1 januari;

Openbaring van de Heer (Driekoningen) op 6 januari;

Doop van de Heer op de zondag na 6 januari;

Veertigdagentijd: Aswoensdag;

Vijf zondagen van de Vasten;

Palmzondag;

Goede week: Witte Donderdag: herdenking

Laatste Avondmaal;

Goede Vrijdag : herdenking van de dood van Jezus;

Stille Zaterdag: Jezus in het graf;

Paastijd: Verrijzenis van de Heer: Paaswake op zaterdagavond;

Paaszonndag;

Paasmaandag;

Zondagen na Pasen: 2 tot en met 6;

Hemelvaart van de Heer: 40 dagen na Pasen, altijd op donderdag;

Zevende zondag na Pasen;

Pinksteren: 50 dagen na Pasen, op zondag;

Tijd door het jaar: Heilige Drieëenheid, op de eerste zondag na Pinksteren;

Sacramentsdag, op de tweede zondag na Pinksteren;

Zondagen door het jaar of zondagen na Pinksteren (maximaal 12);

Feest van Christus Koning, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.



Buiten het Tijdeigene met alle grote feestdagen kent het Romeins Missaal het Eigene van de Heiligen. De katholieke kerk kent talloze heiligen die allemaal een datum op de jaarkalender hebben. Velen worden op hun sterfdag herdacht,

maar een groot aantal kennen we niet en zijn bij God in de hemel. Als we het mondiaal bekijken worden vele heiligen lokaal gevierd, soms zeer uitbundig, soms met processies en bedevaarten. Denk aan de Heilige Maria in Lourdes en Fatima of dichtbij in Kevelaar. De Heilige Jacobus van Santiago de Compostela is wereldberoemd. Voor belangrijke heiligen en feesten geeft het Romeins Missaal een aparte liturgie. Ik noem er enkele.

Maria Lichtmis op 2 februari;
 Heilige Jozef op 19 maart;
 Heilige Johannes de Doper op 24 juni;
 Heilige Petrus en Paulus op 29 juni;
 Maria Tenhemelopneming op 15 augustus;
 Allerheiligen op 1 november;
 Allerzielen op 2 november;
 Heilige Willibrord (patroon van ons land) op 7 november;
 Onbevleete Ontvangenis van Maria op 8 december.

Sinds Vaticanum II kennen we naast de invoering van de volkstaal in de liturgie het A-, B- en C-jaar. Hierdoor is een meer gevarieerde en uitgebreide lezing van de H. Schrift mogelijk op zon- en feestdagen, doordat voor die dagen een cyclus van drie jaar geldt. In het jaar A wordt het Evangelie van Matteüs gelezen, in het jaar B Marcus en in het jaar C Lucas. Johannes wordt gelezen rond Kerstmis en Pasen en gedeeltelijk nog in jaar B. Dit jaar hebben we een B-jaar.

De ordening van het kerkelijk jaar geldt voor heel de wereldkerk en dat schept een mondiale verbondenheid. Als christenen waar ook ter wereld richten wij ons in de liturgie tot God, onze Vader, door Christus onze Heer.

Koos Leemker

DE SCHAKEL

LEZING OVER 'N MYSTIEKE STROMING

Hildegard van Bingen had visioenen, schreef theologische boeken, componeerde muziek, stichtte kloosters, was een geestelijk leidsvrouw voor velen. Wat inspireerde haar? Op deze avond staan we stil bij haar leven, we luisteren naar gezangen en kijken naar miniaturen van haar visioenen. Daarbij lezen we fragmenten uit haar brieven, waarin ze vertelt over hetgeen ze ervaart. Dr. Kitty Bouwman is een theologe met veel aandacht voor spiritualiteit. Ze is bezig met een wetenschappelijk onderzoek over de werken van Hildegard van Bingen. Ze is voorzitter van de redactie van Herademing, een oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.

Dinsdag 24 april, 20.00 uur, De Schakel, Wijchen

KLEDINGBANK INZAMELING



INZAMELING KLEDING VOOR KLEDINGBANK NIJMEGEN IN DE KERKEN IN WIJCHEN.

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar

twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen.

Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Vraagwijzer van de Gemeente Wijchen, de Wijchense Voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

De kledingbank in Nijmegen heeft aangegeven dit voorjaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt op zaterdag 7 april a.s. kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Zaterdag 7 april 2017 van 10.00 -13.30 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen. De kleding gaat in de week erop naar de kledingbank in Nijmegen.

Ook afgedankte kleding kunt u inleveren, maar deze kleding graag in aparte zakken aanleveren met een label afgedankt erop. Deze kleding wordt per kilo verkocht en dit levert inkomsten op voor de kledingbank.

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: annievanbergen@gmail.com of stefeilander@hotmail.com

SAMENDOEN



Houd u van een momentje rust gebed en zang, kom dan eens in de maand naar de Taizéviering. Elke maand in een andere geloofsgemeenschap van De Twaalf Apostelen.

Ineke van den Heuvel

PAASPUZZEL

Als u onderstaande woorden in de woordzoeker goed hebt doorgestreept (horizontaal, verticaal, diagonaal, achterstevoren of overlappend) blijft er geen enkel hokje meer over.

Apostelen-appels-bewaakt-eega-eidooier-euro-gast-haas-haasje-jurk-kans-kleuren-konijn-kranten-kruis-kuiken-laagland-listen-matse-mis-narcissen-neigen-nest-paasdag-paaseieren-zoeken-paaslam-palmtakken-paasvuur-paaswake-pasar-pasjes-rare-radio-saam-stekkie-tabel-tenuue-vakantie-verrijzenis-vis- ZALIG PASEN ©L.B.

A	P	A	A	S	E	I	E	R	E	N	Z	O	E	K	E	N
P	A	A	S	V	U	U	R	E	E	G	A	R	R	R	N	A
O	A	E	L	D	N	A	L	G	A	A	L	U	A	U	E	R
S	S	A	I	M	E	E	I	D	O	O	I	E	R	J	R	C
T	L	L	S	T	T	E	S	I	M	S	G	A	S	T	U	I
E	A	E	T	W	N	A	D	T	A	A	P	A	S	J	E	S
L	M	B	E	W	A	A	K	T	T	A	A	P	P	E	L	S
E	I	A	N	P	R	K	K	K	S	H	S	S	N	A	K	E
N	S	T	E	K	K	I	E	A	E	I	E	K	O	N	I	J
S	I	N	E	Z	I	J	R	R	E	V	N	N	E	K	I	U

DE KIJKZOLDER OOK VOOR GROEPEN



Weet u dat het parochie-museum De Kijkzolder, gevestigd in het parochie-centrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen, ook open gaat voor groepen?

Om b.v. een verjaardag, een familiereünie of vriendendag op te luisteren. Om groepen binnen de geloofsgemeenschappen of oud-inwoners die weer eens in uw kerkdorp bij elkaar komen, een informatief dagdeel aan te bieden....

U ontvangt tevens uitleg over het ontstaan en het doel van het museum. Ook wordt u koffie en thee aangeboden.

In overleg plannen we natuurlijk tijd en datum!

Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ria te Riele:

Telefoon 024-6414659.
Van harte welkom.



OVERDENKING



Het kind, volwassen geworden, laat zich niet langer bevoogden.

Waarbij je je kunt afvragen hoe volwassen je bent als je je ouders (de Vader) de schuld van alle problemen in de wereld geeft.

Ik denk dat denken de bron van alle ellende is.

En geloof dat een monotheïstische religie die naastenliefde predikt de mens het dichtst bij de verwezenlijking van zijn talent kan brengen.

De religie verleidt de mens het buitenzintuiglijke te betreden.

Daar waar de inspiratie te vinden is.

Waar Bach zijn noten hoorde.

Van het onbegrepene iets onbegrijpelijk moois maken.

Opstaan uit de dood.

Freek de Jonge (bron:vrij Nederland 16-4-2017)

KERKELIJKE GEWADEN

De rooms-katholieke Kerk kent vele tradities. Eén hiervan is het dragen van kerkelijke gewaden/kleding, waarbij duidelijke instructies gelden voor ontwerp en kleur. Dit voornamelijk voor priesters en diakens, maar tegenwoordig ook voor pastoraal werkers en leken.

De meest bekende gewaden van een priester die hij vrijwel altijd draagt als hij voorgaat in de dienst zijn de manipel (een smalle band om de linkerarm), de stola (een langere smalle band om de hals en gekruist op de borst), het kazuifel (het zogenoemde opperkleed) en de koormantel (ook een opperkleed, maar alleen gedragen bij plechtige gebeurtenissen aansluitend op de H. Mis).

De kerkelijke gewaden van priesters zijn in feite afgeleid van de dracht van de deftige burgers in Rome rond de vierde eeuw. De eeuw waarin de kerk een wereldse status verwierf van formaat, in het toenmalige Romeinse Rijk. De eerste grote kerkgebouwen waren trouwens qua vormgeving afgeleid van grote publieke gebouwen in Rome. Er zijn gewaden met meerdere vormgevingen, afhankelijk van de positie van de voorganger, dus van priester via bisschoppen tot de paus. Ieder heeft afhankelijk van zijn niveau, zijn eigen kledij. En afhankelijk van de aard van de dienst waarin wordt voorgedaan, is de kleur van een gewaad ook aan strikte kleureisen gebonden. Dan zijn er ook nog speciale gewaden voor gebeurtenissen door het jaar heen; denk hierbij aan de Goede Week, en vooral vroeger de processies



en bedevaarten.

Lang geleden werd al deze kledij gemaakt door nonnen en armenhuizen verbonden aan kloosters. Door het toenemen van het aantal

geestelijken, nam de vraag naar deze bewerkelijke kledij sterk toe; in Nederland vooral na 1840. Hierdoor konden de kloosterlingen de vraag niet meer bijhouden. Daardoor ontstonden hiervoor ook particuliere ateliers. Een bekende uit onze regio is de firma Stadelmaier in Nijmegen. Of was... want deze firma is inmiddels failliet.



Onze parochiaan, mevrouw Jo Albers-Jacobs, geboren en getogen op Alverna, heeft ruim 45 jaar voor dit atelier

gewerkt; toen 48 uur per week à fl. 5,- per uur. Stadelmaier kende tot de jaren 80 in een gouden tijd met ca. 100 medewerkers en opdrachten uit de gehele kerkelijke wereld. Hiervan werkten er 90 in de productieafdelingen. Ook werd restauratiewerk verricht en werden vaandels gemaakt. Het bezoek van paus Johannes Paulus in 1985 aan Nederland leverde veel orders op. Men kreeg vanuit Amerika enkele keren opdrachten voor meer dan 500 kazuifels. Steeds voor een kerkvergadering van alle bisschoppen over de gehele wereld. De kerkelijke leiding wilde, dat alle deelnemers hetzelfde kazuifeltipe zouden dragen.



Na een (inwerk) periode van 5 jaar moest men als nieuwe medewerker een zogenaamd meesterwerk maken; dat wil zeggen gedurende twee weken afgezonderd in een aparte kamer b.v. een kazuifel maken.

Twee weken in afzondering borduren dus. Was het werkstuk naar tevredenheid gemaakt, dan werd je meesteres en mocht je zelf ook nieuwe medewerkers opleiden.

Zo ook Jo. Voor een eenvoudig kazuifel stond circa 10 uren; voor een zeer bewerkte ongeveer 100 uren. Voor bisschop Bekkers werd een kazuifel gemaakt waaraan Jo nog heeft meegewerkt. In de H. Antonius Abtkerk bevinden zich kazuifelmodellen, waarvan zij er meerdere gemaakt heeft.

In museum de Kijkzolder zijn fraaie voorbeelden te zien van rijkbewerkte gewaden. Zo liggen er vele kazuifels; één zelfs van eind 18^e eeuw. Maar ook vaandels van verenigingen of vaandels gebruikt in processies. Zeker een bezoek waard.

Henk Folmer



DE KINDERKARAVAN 15 APRIL

De kinderkaravaan is begonnen in Hernen op 15 januari 2017 en op 15 april 2018 zijn we de gehele parochie rondgetrokken. We hebben dan alle twaalf de kerken bezocht met de karavaan. Joseph de dromer is met ons meegetrokken en het verhaal is ten einde! We hebben superveel van Joseph geleerd. Met de karavaan trokken er verschillende kinderen mee. Kinderen die iedere karavaan mee hebben gedaan maar ook kinderen die af en toe eens kwamen kijken. Het leukste is natuurlijk dat de karavaan steeds groter wordt en er steeds weer nieuwe kinderen aansluiten. Dit is wel degelijk het geval. Toch willen we jullie nogmaals vertellen dat het niet zo is dat je alleen maar mee mag doen als de kinderkaravaan in je eigen kerk komt! Het is juist leuk als je het hele verhaal mee kunt maken! Natuurlijk hebben we iedere kinderkaravaan een terugblik, dus als je een keertje mist is het niet erg.

Het verhaal van Joseph is afgelopen. Op 15 april sluiten we dit verhaal af en gaan we beginnen met een nieuw verhaal. Ben je benieuwd welk verhaal dit is...kom dan op 15 april om 11.00 uur naar de H. Antonius Abtkerk te Wijchen.

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

De vormelingen van Wijchen, Bergharen en Alverna hebben samen met M25 een workshop gehad over de werken van barmhartigheid. In Matteüs 25 (M25) staan de werken van barmhartigheid opgesomd. Jezus heeft volgens de apostel Matteüs een zestal 'werken van barmhartigheid' ingesteld. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daaraan in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'.



Het is ontleend aan het bijbelboek Tobit. Sinds 1 september 2016 is er op initiatief van paus Franciscus een achtste werk van barmhartigheid: 'de zorg voor het gemeenschappelijke huis van de mensheid, de aarde, de schepping'. De tieners maakten een graffiti werk waarin ze de werken van barmhartigheid in de huidige tijd in beeld brachten. Ze hebben dit erg goed gedaan.

Hieronder staan de werken opgesomd. Zoek de plaatjes er maar bij!

1. de hongerigen te eten geven
2. de dorstigen te drinken geven (samen met 1)
3. de vreemdelingen herbergen
4. de naakten kleden
5. de zieken verzorgen en bezoeken
6. de gevangenen bezoeken
7. de doden begraven
8. de zorg voor het gemeenschappelijke huis van de mensheid, de aarde, de schepping



VOORSTELLING HART DAT LUISTERT

Zaterdag 21 april zal muziektheaterkoor Carmina Ludens opnieuw Wijchen aandoen met haar nieuwste voorstelling:



HART DAT LUISTERT

Een programma over aandacht, luisteren, mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld (politiek). Vaak worden ze betiteld als 'vrouwelijk'. Maar in deze voorstelling van muziektheater Carmina Ludens passeren vrouwelijke én mannelijke rolmodellen de revue. Mensen die leven vanuit een luisterend hart.

MARIA ALS TOONBEELD VAN LUISTEREND LEVEN

Als symbool voor deze compassievolle levenshouding zet Carmina Ludens een persoon centraal die al eeuwen tot de verbeelding spreekt: Maria. Zij is het toonbeeld van een krachtige vrouw die luistert naar de roep van haar bestemming en haar weg gaat, door obstakels en groot lijden heen. Ze laat zich bovendien raken door de wereld waarin zij leeft en hunkert naar de omkering van onrecht in maatschappelijke verhoudingen. In haar vlammende Magnificat klinkt revolutie: machthebbers worden van hun troon gestoten, zogenaamd 'waardelozen' boven alles uitgetild.



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

De voorstellingsviering communicanten en vormelingen was op zondag 25 februari in de H. Antonius Abt te Nederasselt.

Het thema Samen op Weg stond centraal in deze viering.

De vijf communicanten van Nederasselt zijn: Di-one Janssen, Caitlyn Verburgh, Femke Janssen, Elin van Uden en Brent Theunissen. Zij doen op zondag 13 mei de eerste communie in Nederasselt, samen met de communicanten uit Balgoij en Heumen.



KLANKLEUR VAN COMPASSIE

Muziek uit alle tijden en windstreken verklankt de weg van compassie. Driemaal klinkt Listen, luister, een korte compositie van John Tavener. Aandachtig luisteren is immers fundamenteel om de innerlijke stem te horen én om ten diepste de ander te horen. Steeds en overal blijken mensen te zoeken naar grenzenloos mededogen, naar een hart dat luistert en zich ontfermt, een oog dat zich niet afwendt van ellende en lelijkheid.

KRACHTIGE AANZET TOT LIEFDE

The hope of loving van de jonge componist Jake Runestad (1986) is een compositie in drie delen. Teksten van soefimystica Rabia al Adawiyya (714-801), Franciscus van Assisi en Meister Eckhart zijn in dit stuk samengevoegd tot een spannend muzikaal geheel. Het tijdloze en universele visioen van liefde en vrede vormt de kern van de voorstelling. Maar vergis je niet: ook de 'wild forces' hebben daarin hun plek, en het publiek ontkomt niet aan de allerminst zoetsappige oproep om zélf Maria te zijn.

Muziek van o.a. Pärt, Gorecki, Tavener, Pergolesi, Theodorakis, Runestad.

Teksten van o.a. Ety Hillesum, Dag Hammarskjöld, Meister Eckhart, Angelus Silesius, Mohammed al Bachiri, Bertolt Brecht.

m.m.v. Corda Strijkkwartet o.l.v. Fons Plasschaert

Voorstelling Wijchen: zaterdag 21 april om 20.00 uur in de Antonius Abtkerk, Oosterweg 2, toegang vrij met vrijwillige bijdrage na afloop.

Kijk ook op onze website:
www.carminaludens.nl



De vier vormelingen zijn: Mick van Uden, Jurre van der Stappen, Merel Fransen en Bram Peters. Op zondag 15 april worden deze kinderen gevormd in Balgoij, samen met de vormelingen uit Balgoij en Overasselt.

Het kinderkoor van Nederasselt verzorgde op passende wijze de voorstellingen met het lied: Wil je zeggen hoe ik heet?

Wij wensen de kinderen heel veel succes met de voorbereidingen en veel geluk voor de toekomst.



CARNAVALSVIERING

Zondag 11 februari is in onze kerk de carnavalsviering geweest met als thema 'Hemels geluk'. Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' uit ons dorp met prins Nicky I en jeugdprins Matthijs I en carnavalsvereniging 'de Dwarsliggers' uit Malden met prins Theo d'n 4e waren met hun gevolg in deze viering aanwezig. Jeugdprinses Sophie uit Malden was wegens ziekte afwezig. Pastor Aloys van Velthoven ging voor in deze viering. Het koor New Challenge en het Parochieel Zangkoor o.l.v. Erik Fortier en carnavalsorkest Naovenant hebben deze viering opgeluisterd met passende muziek.

Pastor Aloys heeft met treffende woorden uitgelegd wat 'Hemels geluk' betekent.

Het was een mooie viering.

Aan het einde van de viering wenste de pastor iedereen een mooie carnaval toe met veel saamhorigheid en nodigde uit om met de aswoensdagviering samen de vastentijd te beginnen.

Contactraad Heumen



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het beeld van de H. Jozef dat altijd bij het verzorgingstehuis in Wijchen stond, wordt aan de parochie geschonken. De meeste geschikte plaats voor het beeld is bij de geloofsgemeenschap H. Jozef op Alverna. Wel moeten hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen worden, waaronder het transport, de locatie waar het beeld komt te staan en het vastzetten in de grond. De kerkhofploeg zet zich in om alles voor elkaar te krijgen.



- De motor van de klok op het kerkhof was kapot maar de kosten waren van dien aard dat dit eerst op de begroting van 2018 moest komen. Vanuit het parochiebestuur is er goedkeuring gekregen om de motor te repareren.
- In oktober hebben de gesprekken met de werkgroepen plaatsgevonden. De algemene conclusie is dat de werkgroepen met plezier de taken uitvoeren en dat bijna elke groep

op zoek is naar nieuwe leden om de taken over meer mensen te verdelen.

- Het vrijwilligersfeest dat één keer in de twee jaar wordt gehouden voor alle vrijwilligers die op welke wijze onze geloofsgemeenschap ondersteunen zal plaatsvinden op 7 april 2018. Het jongerenkoor zal samen met Between weer de organisatie van het feest verzorgen.
- Door het vertrek van Nelly als koster moet er met spoed gezocht worden naar één of twee personen die het kostersteam komen versterken.
- Vanuit het bestuur is meegedeeld dat Aloys van Velthoven weer de eerst aanspreekbare pastor op Alverna wordt. Aangezien de samenwerking met Aloys na het vertrek van Bas ook goed gegaan, is zien wij de hernieuwde samenwerking met Aloys met vertrouwen tegemoet.
- Naast de dagelijkse gang van zaken zoals onderhoud, rooster van de diensten, vragen van parochianen enz. zijn bovenstaande punten de zaken die het vermelden waard zijn.

De contactraad

Vieringschema

07 april / 08 april

- 2e zondag van Pasen
- Beloken Pasen

14 april / 15 april

- 3e zondag van Pasen

21 april / 22 april

- 4e zondag van Pasen
- Zondag van de roepingen

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ⊛ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ⊛ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 ⊛ Evangelie: Joh. 20,19-31	lezingen ⊛ Eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19 ⊛ Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5 ⊛ Evangelie: Lc. 24,35-48	lezingen ⊛ Eerste lezing: Hand. 4,8-12 ⊛ Tweede lezing: Joh 3,1-2 ⊛ Evangelie: Joh. 10,11-18
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent	zondag 11.00 <i>Vormselviering</i> Familiekoor Mgr. Mutsaerts/Marieke Drent/ Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenhang met begeleiding Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenhang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen
	H. Jozef Alverna	zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Jongerenkoor Aloys van Velthoven/ Cees Janssen	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Cees Janssen
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	zondag 11.00 <i>Vormselviering</i> Mazing Joy Mgr. Mutsaerts/ Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Samenhang Hennie Witsiers	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Samenhang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen

Vieringschema

28 april / 29 april
• 5e zondag van Pasen

05 mei / 06 mei
• 6e zondag van Pasen

10 mei
• Hemelvaart van de Heer

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 9,26-31 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,18-24 ✦ Evangelie: Joh. 15,1-8 	<p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 10,25-26.34-35.44-48 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 4,7-10 ✦ Evangelie: Joh. 15,9-17 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✦ Tweede lezing: Ef. 4,1-13 ✦ Evangelie: Mc. 16,15-20
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met begeleiding Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gilde</i>viering/ Vrijwilligersdag Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering op de Kapelberg Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie op de Kapelberg Gospelkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Voice Andreas Inderwisch/ Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Dodenherdenking

vrijdag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt. Thema: 'Vrijheid geef je door'.
vrijdag 04 mei	18.45 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Karin Spelt. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen. Thema: 'Vrijheid geef je door'.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
zondag 29 april	19.00 uur	Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 13 april	14.00 uur	Eucharistieviering i.v.m. ziekendag. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
donderdag 3 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 11 mei		Géén viering

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 04 mei	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 27 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 09 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 23 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 07 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 april	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 mei	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 24 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 april	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 01 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 29 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---



STILTECENTRUM WIJCHEN-ZUID

Geopend
iedere werkdag en
zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





DE KINDERKARAVAAN IN BALGOIJ

De kinderkaravaan kwam op 18 februari in Balgoij voorbij. Het thema van de viering was: "Wie is de Mol". De kinderen kwamen met "Joseph" en pastor Marieke Drent in een optocht de kerk binnen. Joseph liep met zijn mooie jas met alle kleren trots voorop.

Het kinderkoor zong mooie liederen en zelfs "Hallo allemaal" werd erg gezellig meegezongen. We hoorden dat Joseph zijn broers weer zag en dat ze bogen voor hem net zoals in zijn droom. Hij wilde weten of ze echt veranderd waren voordat hij zichzelf aan hen bekendmaakte. In Hernen kun je het vervolg van de kinderkaravaan horen. Ook werd er nog actief het spel "Wie is de Mol" gespeeld met de kinderen. Het was een gezellig viering van de kinderkaravaan met heerlijke koffie met koekjes en limonade na.

Yvonne van Haren



VOORSTELLEN COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN

Zondag 4 maart was er in Balgoij de voorstellingsmis van de communicanten en vormelingen uit Balgoij. Tijdens een feestelijke viering, die opgeluisterd werd door het gemengd dames- en herenkoor van Balgoij en Alverna, stelden de twee communicanten Jelle Groenen en Bjorn van den Boogaard zichzelf voor. Ook de vijf vormelingen, Maartje van Heck, Jasper van Haren, Sam Nouwens, Niek van den Boogaard en Bente Overman, lieten weten wie zij waren en hoe ze op weg gaan naar het vormsel. Samen op weg is het thema voor zowel de eerste communie als het vormsel. Deze kinderen gaan de komende weken verder op weg met de voorbereiding zodat ze op zondag 15 april het vormsel kunnen ontvangen en zondag 13 mei de eerste communie.

Rose Stevens





VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 24 JANUARI 2018

Er is een nabeschouwing van de vrijwilligersbijeenkomst van 19 november jl. Het is weer een geslaagde dag geweest waar de vrijwilligers bedankt zijn voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Er komt een schrijven van het kerkbestuur waarin uitleg zal worden gedaan over de afspraken die met Bert Oosterveer zijn gemaakt. Die afspraken gelden ook voor andere personen die onder begeleiding van een priester een kerkdienst willen verzorgen.

Door het stoppen van 2Gether zijn er problemen met het invullen van de roosters.

Er zijn advertenties geplaatst om de vacature die ontstaan is door het vertrek van Annemarie in te vullen. Met de bisschop wordt bekeken hoe de vacature na het vertrek van pastor Wil Smulders moet worden opgelost.

Op zondag 25 maart wordt in de Antonius Abt in Wijchen een concert verzorgd.

Er wordt nagegaan of er een gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van de kleine kerken in Batenburg en Heumen.

We proberen in ieder geval met Pasen een eucharistieviering te verzorgen.

Door werkgroepen kan in overleg gebruik worden gemaakt van het zijzaaltje. In de tuingroep zijn wat verschuivingen gekomen.

Aan het eind van de vergadering wordt Marijke nog even in de bloemetjes gezet voor haar inzet, zeker in de laatste tijd; na het vertrek van Wil Smulders is er nog meer werk bijgekomen.

Het gemengd koor zal de dienst op Aswoensdag mee verzorgen.

Volgende Apostelvergadering is op 25 april.

Bert Arnts

VANUIT DE CONTACTRAAD VAN PASCHALIS

- In de vergadering is uitvoerig gesproken over het vieringschema en al de aspecten die daarbij horen. Wanneer we gaan vieren met Pasen en in de aanloop er naar toe. Om de kerk weer aan te passen aan de sfeer die past bij Pasen zal het paastafereel wederom een plaats krijgen met hulp van onder andere de tuingroep.

- In de gehele parochie is op meerdere plaatsen stormschade opgetreden en wordt er druk gewerkt aan het herstel daarvan. Onze parochie is inmiddels leeg en dankzij het precies op tijd constateren en reageren is de schade door vorst beperkt gebleven tot een beetje wateroverlast. In onze kerk streven we continue naar verbetering of het verhelpen van punten die dat behoeven. Dit is bijvoorbeeld het geval met het geluid dat de kachel produceert als deze tijdens een viering aanslaat of blijft branden. Gekeken wordt of we de kachelunit kunnen aftimmeren en isoleren. Vrijwilligers voor deze klus hebben zich inmiddels al aangemeld.

- Ook de toegankelijkheid van het toilet met een rolstoel of rollator zal worden aangepakt.

- De inzet van vrijwilligers is voor ons als geloofsgemeenschap zoals te zien belangrijk. Als iemand zich daarvoor wil inzetten als bijvoorbeeld poets-hulp, hulp voor het graf- en tuinonderhoud maar ook een bezoekje aan zieken of nabestaanden is er eigenlijk altijd plek.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

100 – JARIGE

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018, hoopt onze parochiaan Door Willems 100 jaar te worden.

Zij begint deze dag met een eucharistieviering in de H. Damianuskerk te Niftrik om 11.00 uur. Pastor J. Leo gaat in deze viering voor en het parochieel zangkoor verzorgt de gezangen.

Wij wensen Door een heel mooie dag toe.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

van 6 maart.

- Overleg met de koren over het gebruik van kerkgebouw/sacristie en de wens van de contactraad om meer activiteiten in de kerk te laten organiseren.
- Met onze bouwkundigen hebben we gesproken over het noodzakelijke onderhoud aan de kerk, de toestand van het orgel en het oude toiletje.
- Martin Claes bracht positief nieuws over de vacatures binnen het pastoresteam. Men hoopt op een pastoraal werker en een diaken.
- Over ons vitaliteitsproject hebben we niet diepgaand gesproken. Aan de orde kwamen slechts het bijeenroepen van vrijwilligers voor het thema "naasteliefde", de afspraken met het parochiebestuur en hoe we het beste de uitkomsten tot nu toe vervolg kunnen geven.

Theo van der Weegen



VITALISEREN IN STAPPEN

Toen wij als contactraad met het vitaliseringsproject begonnen wisten we dat we tegen de stroom in gingen zwemmen. De trend was en is namelijk duidelijk: Steeds minder mensen zeggen te geloven in (een) God, katholieken gaan steeds minder vaak naar de kerk en vinden het niet allemaal meer vanzelfsprekend om hun kinderen te laten dopen, om in de kerk te trouwen en uitvaarten te laten doen. In het alledaagse leven van bijvoorbeeld werken, leren, sporten en vriend(inn)en maken lijkt religie er steeds minder toe te doen. En die trend is heel zichtbaar in de generaties: in de kerk overheersen de ouderen en de gemiddelde leeftijd van de kerkelijke vrijwilligers stijgt nog steeds.

Wij als contactraad vonden het desondanks nodig na te gaan hoe we de neerwaartse trend enigszins zouden kunnen ombuigen. Omdat het probleem ingewikkeld is hebben we onze inspanningen op verschillende onderwerpen gericht: naasteliefde, jongeren en veranderingen in de samenleving. Nu de eerste verkenningen afgerond zijn is het de vraag of het alleen een leerproces van de leden van de contactraad blijft of dat het anderen inspireert om mee te gaan

doen! Wij als contactraad hebben echt niet de wijsheid in pacht en kunnen het gewoon niet alleen. In de komende periode gaan we daarom proberen onze eerste verkenningen te delen met anderen in de hoop dat meer mensen zich aansluiten en samen gaan zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Onze diepe gevoelens van geloof, hoop en liefde zijn de moeite waard om dóór te geven. Vanuit onze relatie met God, zijn we verplicht ons in te zetten voor onze medemensen. Herkent u zich in deze oproep? Denkt u met ons mee?

Theo van der Weegen

GEDOOPT

11 februari
Defsell Selder

11 maart
Liam Wouters
Nine Gremmen



EERSTE COMMUNIE

Eerder is aangekondigd dat op zondag 3 juni 2018 de kinderen in Batenburg de eerste communie zouden doen.

Inmiddels hebben de ouders besloten dit niet in Batenburg te doen, maar aan te sluiten bij de kinderen van Bergharen. Samen hebben ze dan zeven kinderen.

De eerste communie wordt daarom gehouden op zondag 27 mei 2018 om 09.30 uur in de H. Annakerk te Bergharen.

Het betreft de kinderen Eline van Haren, Laura Hendriks en Tim Hermens.

Wij wensen hun een mooie dag toe.

De contactraad



het licht wordt al aangedaan in de H. Anna



*Apostel Filippus is niet de meest genoemde
en dus ook niet de meest beroemde.
Hij wordt wel door andere apostelen erkend,
als lid van het apostelconvent.
Turkije is het land waar zijn graf opdoemde.*

*Met groot plezier meldt de plaatselijke redactie,
een oud-dorpsgenoot komt voor ons in actie.
Ben o.f.m. komt ons helpen vanuit de Bommeler-
waard.*

*Judocusgeschiedenis, soms met nostalgie gepaard.
Het geeft ons zeker satisfactie.*

Toon van Duifhuizen

HERINNERINGEN AAN EEN PAROCHIE

In het jaar 2018, 125 jaar na de ingebruikname van de kerk van Hernen, graaft Ben van Bronkhorst, priester-franciscaan afkomstig uit Hernen, in zijn geheugen en maakt ons in gedeelten deelgenoot van ervaringen en belevenissen rond parochie en kerk.

DEEL 1

De viering van het 125-jarig bestaan van de kerk in Hernen roept veel herinneringen in mij op aan kerk en bedienaren vanaf het moment dat ik, Ben van Bronkhorst, tijdens het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 in de kerk van Hernen werd gedoopt door Willibrordus Evers o.f.m..

Wij woonden toen aan de voorzijde van een oud huis tussen Piet Loeffen (Dassenloop 2) en Piet Sijmens (Dassenloop 4). De achterkant van het huis was nog in gebruik als koestal van Piet Sijmens. Het kon daarom gebeuren dat de poepdoos achter op de deel door Sijmens werd bezet. Begin jaren 50 verhuisden we naar het huis van de kerk naast de pastorietaan, op het adres Dorpsstraat B62. Schuin tegenover ons huis stond toen nog de H. Hartschool. Inmiddels, ik was toen zes, was Alardus van de Berg pastoor in Hernen en kapelaan was Diodorus Polane. Op Hemelvaartsdag 1950 deed ik mijn eerste communie na een grondige voorbereiding en veel oefenen onder leiding van Juffrouw Russcher, de leerkracht van klas 1 en 2: belletje – opstaan – belletje – lopen – belletje – knielen – belletje – enz. En natuurlijk moest er van tevoren in de kerk worden gebiecht, zeggen wat je allemaal verkeerd had gedaan. Ik was ziek en lag in bed; daarom kwam de pastoor bij ons thuis en vanuit het grote bed van mijn ouders biechtte ik

voor het eerst. De volgende dag was de plechtigheid van de eerste communie: 's morgens de mis, 's middags het lof en onder de perzikboom de statiefoto. Als cadeautjes: een kerkboek, kop en schotel en ontbijtbordje "ter herinnering aan uw 1^e Communie". En toen mocht ik misdienaar worden. We leerden van juf Russcher alle Latijnse antwoorden voor de mis en oefenden keer op keer; vooral met het overdragen van het missaal op die loodzware standaard en over al die altaartreden. En het struikelen en vallen bleef niet beperkt tot één keer. En als er iets mis ging, kon kapelaan Polane vreselijk kwaad worden en dan sloeg hij je met zijn koord (met drie knopen) over je achterste. Ik voel het nog!



FOTOTENTOONSTELLING 'FOCUS OP JUDOCUS'

Op Witte Donderdag 29 maart hervatten we de festiviteiten vanwege de 125^e verjaardag van ons kerkgebouw.

Zo wordt die avond na de broodmaaltijd van 19.00 uur Focus op Judocus geopend. Focus op Judocus is een foto-expositie over het wel en wee rondom H. Judocus de afgelopen 125 jaar. De expositie is samengesteld uit inzendingen van (ex)bewoners van Hernen en Leur. Vele nooit vertoonde foto's zijn, met een uitgebreide toelichting, te zien. Focus op Judocus is op de volgende dagen open: 1^e en 2^e paasdag 1 en 2 april van 12.00 tot 16.00 uur en 2^e pinksterdag 21 mei van 12.00 tot 16.00 uur en 2 en 3 juni (dan is er tevens een kunstexpositie van werken van inwoners van Hernen en Leur) van 11.00 tot 17.00 uur en 10 juni tijdens de Hernense Stratenmarkt. Alle festiviteiten vinden in de jarige St. Judocuskerk plaats.

H. JUDOCUS EN DE KUNSTEN

De jubileumcommissie 125 jaar H. Judocuskerk organiseert een kunstexpositie op 2 en 3 juni in onze kerk.

Komt u uit Hernen of Leur en bent u creatief, de commissie nodigt u uit om uw uitingen van kunst in te brengen. Denk daarbij aan tekeningen, schilderijen, beelden, foto's, grafisch werk of heel iets anders.

Aanmelden kan nog tot 1 mei a.s. bij Martine van den Steenhoven: mvandenstenhoven@kpnmail.nl.

Graag ontvangen we twee afbeeldingen met vermelding van naam, welk materiaal is gebruikt en de afmeting.

Doe mee!

MISINTENTIES

31 maart-1 april: Fransen Annyde Wildt-Heijmans, Bert van Duifhuizen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerda van Heumen-Lukassen, Johan Steeg, familie van Hoogstraten-Mooren, Liesbeth Giesbers-Palsma, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van het Westeinde



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op zaterdag 31 maart is er in een beperkt aantal kerken een paaswake. In onze kerk zal die er niet zijn, maar eerste paasdag is er wel een viering op het gebruikelijke tijdstip van 09.30 uur.
- Vorige keer hebben we al laten weten op zoek te zijn naar ondersteuning van de vieringen met zang en/of muziek. Het koor WijBeKo helpt ons en daarnaast begeleidt Uschi Krawczik ons gezang met de piano. Maar er blijven nog zondagen over zonder koor en begeleiding. We zoeken nog naar meer mogelijkheden.
- In de maand mei gaan we weer wekelijks de rozenkrans bidden. Dat doen we steeds op donderdag om 19.00 uur. Op Hemelvaartsdag gaat het niet door. Gerard Broekhuijsen en Annie van der Neut zijn de voorgangers.
- In mei valt de tweede vrijdag daags na Hemelvaartsdag. Op die vrijdag vervalt de ouderenviering. Daarom drinken we op Hemelvaartsdag thee en koffie na de viering van 09.30 uur.

8 april: overleden familie van der Aa, Liesbeth Giesbers-Palsma, Piet en Lien Hendriks-Huberts

14 april: familie Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing

22 april: Gradus van Heumen, Annie van der Aa-van Casteren, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan de Kleijn en overleden familie

28 april: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

5 mei: Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand mei voor 10 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

OUDERENVIERING

Op dinsdag 3 april is er om 10.00 uur weer de maandelijkse ouderenviering. Tot en met september komen we weer samen in de kerk en drinken na afloop gezellig koffie in Cafeesterij de Toekomst.

- Graag vraag ik nogmaals aandacht voor het ziekenpastoraat. Bestaat bij u of iemand uit uw omgeving behoefte aan een bezoekje vanuit het ziekenpastoraat, laat het ons weten.
- De komende vergadering van de contactraad staat gepland op 17 april. De aanvang is om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand zitten we samen lekker aan de thee en de koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur is iedereen van harte welkom. De data zijn: 4 en 18 april en 2 en 16 mei.

Tini Poos



AFSCHEID HENS MOONEN

Zoals u allemaal wel weet, is onze kerk altijd prachtig versierd. Dit dankzij de vrijwilligers van de werkgroep kerkversiering, die bestaat uit een achttal vaste leden en vier reserveleden. Met hoogtijdagen wordt er natuurlijk extra aandacht besteed aan de bloemen. Zo ook afgelopen kerst. Bij het opruimen van de kerstversiering in januari waren de leden van de werkgroep ook weer van de partij, waarbij er deze keer speciaal aandacht was voor het afscheid van Hens Püplichuisen-Moonen. Na haar verhuizing naar Nijmegen afgelopen jaar, is Hens namelijk gestopt met haar vrijwilligerswerk voor onze kerk.

Vanaf 2012 versierde zij als lid van de werkgroep de kerk. Daarnaast was Hens sinds 2009 lid van de werkgroep MOV, waarin zij contacten onderhield met de school en de districtscatecheet, het initiatief nam voor het korenproject in 2011 en actief was voor de vredesvieringen, zo vertelde contactpersoon Leo van Oss. Hens is overigens niet helemaal uit het zicht verdwenen: zij heeft dit jaar nog een van de vastenmaaltijden gekookt in de pastorie van Overasselt.

Bij het afscheid had de werkgroep gezorgd voor iets lekkers bij de koffie en in het bijzijn van pastor Aloys van Velthoven werd haar een afscheidskaars aangeboden. Het was een goed afscheid volgens Riek Wientjens, contactpersoon van de werkgroep kerkversiering.

Hens, het ga je goed in je nieuwe parochie!

Contactraad H. Antonius Abt

GEDOOPT

25 maart 2018
Joep Goossens
Hugo Derks



AFSCHEID WERKGROEP KERKBALANS

Jarenlang heeft de werkgroep Kerkbalans, ofwel het r.k. kerkcomité van Overasselt, in de maand januari de enveloppen met de informatie over de actie Kerkbalans bij u bezorgd. Afgelopen november heeft de overkoepelende werkgroep van parochie De Twaalf Apostelen ons echter verzocht om over te stappen op verzending per post. De bezorging door vrijwilligers brengt weliswaar geen portokosten met zich mee, maar omdat het printen van de brieven is uitbesteed aan een bedrijf dat ook de verzending verzorgt, is het voor de overkoepelende werkgroep gemakkelijker als de gehele parochie voor dezelfde bezorgmethode kiest. Dat betekent dat de Overasseltse werkgroep in feite is opgeheven. De meeste leden doen echter ook nog ander vrijwilligerswerk, dus blijven we hen hopelijk zien op de jaarlijkse vrijwilligerslunch. Wij danken alle bezorgers van harte voor het werk dat zij al die jaren hebben verricht.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

OPROEP



Voor de organisatie van de tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' op 15-16 december 2018 kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Vind u het leuk om te helpen met de organisatie van deze tentoonstelling, meld u zich dan bij mij aan. Ook kunnen we nog een heleboel kerststallen en kerstgroepen gebruiken.

Zonder uw hulp kunnen we deze tentoonstelling niet organiseren.

Jolanda Massaar, 06- 365 933 58. Een briefje met uw gegevens in de brievenbus van het parochiecentrum aan Hoogstraat 5 mag natuurlijk ook.



WIJ GEDENKEN

Op Nieuwjaarsdag 2018 is **Herman Arts** in de leeftijd van 82 jaar overleden. Hij is getrouwd op 24 juli 1963. Dit huwelijk werd bekroond met vier dochters en twaalf kleinkinderen. Herman was de stille kracht in het gezin. Hij was altijd op de achtergrond aanwezig voor een helpende hand, een bemoedigend woord, een hand op je schouder of een bosje bloemen. Hij leefde voor zijn gezin en zijn familie, niets was hem te veel. Zijn kleinkinderen waren hem allemaal even lief. Hij speelde met hen spelletjes, kwam kijken bij sportwedstrijden en dansen, maakte grapjes en leerde ze tuinieren en klussen. In een sfeervolle crematiedienst hebben wij afscheid van Herman genomen.

Op 4 februari 2018 is **Jo Schraven** uit Overasselt overleden in de leeftijd van 81 jaar. Jo is in Nijmegen geboren en groeide op in een gezin met zes kinderen. In 1965 trouwde hij met Stein Reuvers uit Alverna en zij kregen samen een dochter waar ze heel blij mee waren. Een groot deel van zijn werkzaam leven heeft hij op de schoenfabriek gewerkt. In zijn vrije tijd hield hij van zijn hobby's als voetballen, kaarten en biljarten. Op 9 februari hebben we in het crematorium afscheid van hem genomen.

Annie Claassen-Oomen is op 24 juni 1927 geboren in Nederasselt en op 6 februari 2018 te Wijchen overleden. Zij was de weduwe van Theo Claassen, de moeder van Christel en de oma van Michelle. Zij groeide op als tweede kind in een gezin met zeven kinderen. Zij was zeer leergierig en kreeg veel ijverkaartjes op school. Zij heeft als gezinshulp bij vele gezinnen gewerkt. Annie hield van gezelligheid en ze was altijd in beweging. Op het eind van haar leven kreeg Alzheimer steeds meer grip op haar en langzaam ging zij achteruit. De hemel heeft er een engel bij gekregen. Wij hebben van haar afscheid genomen in de Paschaliskerk en haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.

Op 7 februari is **Herman Münninghoff o.f.m.** op 96-jarige leeftijd in Wijchen overleden. Hij was geboren in Woerden en trad in 1946 bij de franciscanen in. Als missionaris heeft hij zich van 1954 tot 2005 ingezet voor het welzijn van de Pa-

pua's in Nieuw-Guinea. In 1972 werd hij bisschop van de hoofdstad Jayapura en was hij degene die vanuit de kerk schendingen van mensenrechten aan de kaak stelde. Terug in Nederland was hij opnieuw iemand die mensen opzocht, troostte en bemoedigde. Ondanks toenemende lichamelijke gebreken bleef hij ook in zijn laatste jaren in Alverna een enthousiaste man met een missie: Hij wist het gelaat van de Schepper zichtbaar te maken.

Rie de Kleijn-Tychon overleed op 10 februari in haar eigen vertrouwde huis aan de Ringlaan. Ze werd 94 jaar oud. Al op jonge leeftijd droeg Rie zorg voor anderen, en die zorgzaamheid is een kenmerk van haar leven geworden. Ze genoot op haar eigen rustige manier van het leven. Rie bleef samen met haar zoon Peter na het overlijden van echtgenoot Jan op de Ringlaan wonen, en kon zo haar wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in vervulling laten gaan. De uitvaart voor Rie vond plaats op 15 februari in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie in Beuningen.

Op 30 september 1936 werd **Jan van Kempen** in Wijchen geboren. Hij was de een na jongste van tien kinderen. Hij is de vader van drie kinderen, opa van acht kleinkinderen en overgrootvader van een achterkleinkind. Hij heeft vele jaren in Duitsland gewerkt en gewoond. De kinderen zijn in Duitsland geboren. Hij is een vakkundig timmerman/meubelmaker geweest. Hij hield veel van zijn honden, vogels en tuinierde graag. Op 11 februari is Jan in zijn slaap overleden. Wij vierden zijn afscheid in de Paschaliskerk te Woezik en zijn lichaam is op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Jo Boschman overleed op 17 februari op 91-jarige leeftijd in het hospice in Wijchen. Zijn gezondheid was al langer gebrekkig, maar met hulp van zijn vrouw Willy, de kinderen en zorg, had hij nog een goede tijd aan het Marktpad. Jo was een trotse opa en hij bracht graag tijd door met zijn kleinkinderen. Tijdens zijn werkzame leven werkte hij met auto's. Dat bleef ook later zijn grote hobby. Daarnaast was Jo actief als vrijwilliger en veel rond het voetbalveld van AWC te vinden. We hebben Jo uitgeleide gedaan vanuit



de Antonius Abtkerk te Wijchen op 21 februari waarna begrafenis op het kerkhof.

Op bijna 90-jarige leeftijd is op 23 februari **Tilly Derks-Klaassen** overleden. Tilly is in Nederasselt geboren. Zij heeft tot haar huwelijk als lerares op een aantal scholen gewerkt. In mei 1956 trouwde zij met Antoon Derks. In hun gezin werden vijf kinderen geboren, waardoor ze ook kleinkinderen en achterkleinkinderen kregen. Zij zelf had aan den lijve het belang van onderwijs ondervonden en stimuleerde haar kinderen een opleiding te volgen. Zij volgde met grote belangstelling het wel en wee van haar kinderen en ook van de klein- en achterkleinkinderen en zij was trots op hen. Op 2 maart hebben wij haar afscheid gevierd in de Paschaliskerk en haar lichaam is op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Op 23 februari 2018 is **Thea Sanders-van Haren** uit Overasselt overleden.

Thea is als tweede kind geboren in een sportief gezin. Thea is 61 jaar geworden. Op 6-jarige leeftijd begon haar korfbalcarrière die vele decennia zou duren. Na de huishoudschool ging ze werken en Thea hield van aanpakken. In 1975 ontmoette ze Wim. Samen kregen zij een dochter en twee jaar geleden kwam daar ook een schoonzoon bij. Door haar liefde voor korfbal en voor kinderen trainde ze ook de jeugd naast de vele jaren dat ze zelf actief speelde. Op Thea kon je altijd een beroep doen, ze stond voor iedereen klaar. In een overvolle kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar daarna begeleid naar het crematorium.

Op 23 februari is **Gradus Janssen** in de leeftijd van 90 jaar overleden. Gradus was een boer in hart en nieren, ook al had hij graag verder willen studeren. Geboren op de Huurlingsedam runde hij de boerderij met Mien, met wie hij in 1961 trouwde. Ze kregen drie kinderen. Het overlijden van zijn vrouw in 1995 was een keerpunt

in zijn leven. De geboorte van de vier kleinkinderen raakte hem iedere keer opnieuw. In 2009 verhuisde hij naar de Lindenstraat totdat zijn gezondheid om meer zorg vroeg en hij in 2016 verhuisde naar Rivo Torto, waar hij liefdevol is verzorgd. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven. Op 28 februari hebben wij in de H. Jozef te Alverna afscheid van hem genomen en is hij te ruste gelegd bij zijn vrouw op het kerkhof.

Op 21 juni 1929 te Alverna zag **Annie Willems-Walraven** het levenslicht. Dit licht werd gedoofd op 2 maart 2018. Zij was de weduwe van Jan Willems. Na de lagere school was er tot haar teleurstelling geen ruimte om verder te leren maar moest ze meewerken op de boerderij en later in de groentewinkel. Na haar huwelijk heeft ze zich volledig gericht op haar gezin. Zij was tot het laatst toe zorgzaam en betrokken bij haar zes kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

In de Paschaliskerk was op 8 maart de uitvaart en we hebben haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof aldaar.

Thuis in zijn vertrouwde omgeving is **Jos de Haas** op

5 maart 2018 overleden in de leeftijd van 77 jaar. Jos is geboren in de gemeente Ginneken en Bavel en bracht zijn jeugd door in Nijmegen. Na enkele jaren in Zuid-Afrika te zijn geweest trouwde hij en kreeg twee kinderen, maar het huwelijk hield geen stand. In 1988 ging hij met Marja samenwonen. Jos hield van reizen en genoot van rijden op zijn oldtimer scooter. Zijn drie kleinkinderen hebben het leven van Jos echt verrijkt. In oktober 2016 werd kanker bij hem geconstateerd en de laatste tijd ging het hard achteruit. Op 9 maart hebben we zijn uitvaart gevierd in de kerk van Overasselt en hem begraven op het kerkhof aldaar.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

STEMBANDEN EN KEELTJES

Hij was een natuurtalent, mijn kanarie, zijn trillers vlogen alle kanten uit. Hebben vogels piepkleine stembanden? Ik weet het niet, maar zingen kon mijn Pietje als de beste, ik heb jarenlang genoten van zijn vrolijke toonladdertjes. Dagelijks oefenen was niet nodig, het ging helemaal vanzelf. Je zou jaloers worden op zo'n beestje als je lid bent van een zanggroep en wekelijks moet repeteren.



Vandaag, zondagmiddag, de felle kou was verdwenen, gingen wij luisteren naar een mannenkoor uit het Brabantse land. Mooi in het pak, wit overhemd, lichtgekleurd strikje en de snor goed geborsteld. Het ontroert mij altijd als ik zie hoe mensen hun uiterste best doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De liederen kwamen uit alle windstreken en werden vierstemmig gezongen. De dirigente gaf uitstekend aan wat nodig was, zij liet geen steekjes vallen. Een koor van amateurzangers leiden is razend moeilijk. Natuurlijk gaat niet alles vlekkeloos, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Soms vloog een nootje iets te hoog of te laag door de zaal, maar aan het eind van elk lied kwam alles weer bij elkaar. Ik bewonderde de pianiste die haar partijen

helemaal onder controle had. Kortom, door iedereen was stevig gerepeteerd.

Als extraatje had men een solist van buiten uitgenodigd, een professionele zanger die overal in het buitenland optrad. Hij zette zijn stembanden helemaal open en zong zijn lied regelrecht de hemel in. Volledig op zijn gemak en met de juiste gebaren stond hij op het podium. En ik zat daar, met kippenvet op mijn armen. Ik heb voor iedereen geapplaudiseerd. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik leef mee met elke artiest die een stukje van zichzelf aan het publiek durft te laten zien.

De middag was nog niet voorbij, wij liepen naar huis onder de hoge bomen langs het kasteel. In de toppen enkele duiven en wat kraaien, ook zij zaten te wachten op de lente. Je kunt al goed merken dat het 's morgens eerder licht wordt. Ik word regelmatig verrast door een fantastisch kleurenspeel van het morgenrood. Ik wil er al heel lang een gedicht over schrijven, maar de woorden liggen nog te sluimeren in mijn hersenen. Als ze tevoorschijn zijn gekomen laat ik het weten. Voorlopig verheug ik mij op alles wat weer tot leven zal komen binnenkort. En ik zet mijn oren wagenwijd open voor het vogelgezag dat over niet al te lange tijd zal losbarsten. Luister alsjeblieft, er is niets mooiers en troostrijkers in de lente dan de melodietjes uit al die vogelkeeltjes.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
vakant	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
vakant	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL FILIPPUS

Als apostel is Filippus een mens die verbindingen legt door inzicht te bevorderen en misverstanden weg te nemen. Zo stelt hij de apostel Nathanaël (Bartholomeus) aan Jezus voor. Meteen na de persoonlijke introductie maakt hij korte metten met de arrogantie van Nathaniëls onbegrip: dat het niet waarschijnlijk is dat uit het kleine afgelegen dorp Nazareth 'iets goeds vandaan kan komen.' Hij maakt er weinig woorden aan vuil. 'Kom dan kijken' is zijn simpele commentaar op de vooringenomenheid van de aanstaande apostel Bartholomeus. Een heldere aanpak dus.

Ook wanneer Jezus in confrontatie met een menigte mensen die op Hem afkwamen om te luisteren, zich afvraagt hoe voldoende brood voor deze mensen te kunnen kopen, is het antwoord van Filippus kort en praktisch: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.' En op een andere plaats zijn het enkele Grieken die Jezus willen spreken: Filippus is, samen met Andreas, de persoon die deze buitenlanders in een diepgaand contact met Jezus brengt. Jezus confronteert zijn Griekse gesprekspartners met het feit dat niet zijn buitenkant van belang is, maar het feit dat Hij 'als een graankorrel zal sterven' en juist daardoor veel vrucht zal voortbrengen. Filippus wijst dus op wie Jezus wezenlijk als persoon is.

Filippus blijft dus niet steken bij de buitenkant van Jezus, maar brengt mensen in contact met zijn binnenkant. Daarom is het des te opmerkelijker dat Filippus zelf in gesprek met Jezus verweten wordt dat hij Jezus niet werkelijk kent. Immers, wanneer de (ongelovige?) apostel Thomas Jezus vraagt naar de (on)bekende Weg - waar Jezus in de toekomst verblijf zal houden -

stelt Filippus Jezus voor hem de Vader te tonen. Het antwoord: "Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Ook Filippus staat dus uiteindelijk voor raadsele.



In de persoon van de apostel Filippus kunnen we ons wellicht herkennen. Enerzijds kennen we de wegen en de gebruiken van het ons vertrouwde geloof, door anderen aan ons meegegeven. Anderzijds staan we in confrontatie met datzelfde geloof, geregeld voor raadsels en blijken we Jezus nauwelijks te kennen. Ook als we mogelijk geen nieuwelingen zijn in onze geloofstraditie, is er daarom geen garantie voor een goed en doordringend begrip van onze actuele situatie en voor onze levensvragen. Ook Filippus ziet maar beperkt in de diepte en heeft hulp nodig, al

was het maar door het besef dat hij niet in staat is om alles te doorzien en te doorgronden.

Apostelen zijn mensen die gezonden zijn als boodschappers, als werkers en als leerlingen. Voor de boodschap hebben we begrip nodig en moed om op pad te gaan. Als werkers hebben we kracht en uithoudingsvermogen nodig. Als leerlingen hebben we het vermogen om te luisteren nodig. Geen van deze drie kan worden gemist in de uitrusting van een hedendaagse gelovige christen. Filippus geeft deze drie eigenschappen een menselijk gezicht in zeer uiteenlopende situaties. Alle apostelen hebben een eigen gezicht en een eigen geschiedenis. Alle apostelen delen in dezelfde zending: aan de mensen duidelijk maken dat de nieuwe tijd van vrede en rechtvaardigheid al sinds lang is aangebroken. Aan ons om er ook daadwerkelijk werk van te maken!

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2018 met het thema "apostel Jacobus". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 april 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.