

# DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 4 mei 2018



## APOSTEL JACOBUS DE MINDERE-DE MEERDERE

**De Twaalf**  
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## VOORSPOED

De visser kreeg van God de zee,  
de boer het vee en vruchtbaar land,  
de schilder een penseel en doek.  
De schrijver schrijft zijn tiende boek.  
En ik?

Ik pluk de dagen uit Gods hand.

Joke Plamont-Mees

## Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 15 en 29 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
januari	57.836		64.172		6.336
februari	59.474	117.310	54.953	119.125	1.815
maart	15.193	132.503	13.734	132.859	356

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Apostel Thomas" en is bedoeld voor de periode van 2 juni t/m 1 juli. Schrijft u mee? Kopij kan

tot en met 10 mei per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## OM TE NOTEREN



**29 APRIL 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**  
Wisselcollectie paramenten

**29 APRIL VANAF 9.30 UUR HEUMEN**

Gildedag H. Georgius en vrijwilligersfeest

**29 APRIL 19.00 UUR H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Taizéviering.

**1 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**1 MEI 19.30 DE SCHAKEL**

film 'Alone in Berlin'

**2 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

Koffie-ontmoetingsmorgen

**10 MEI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE**

thema "Apostel Thomas" periode 2 juni t/m 1 juli

**12 MEI BEDEVAART WITTEM**

Voor de 78<sup>e</sup> keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus

**14 EN 22 MEI 13.00-16.00 UUR MOZAIËK**

Cursus 'omgaan met rouw'. Info: Lucienne Smals, tel. 024-6418459,

**15 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**16 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

Koffie-ontmoetingsmorgen

**19 MEI 19.00 PAROCHIECENTRUM**

Chillavond M25 Oosterweg 4 Wijchen

**21 MEI KAPELLETOCHT VANAF DIVERSE GEMEENSCHAPPEN**  
eindpunt Kapelberg in Bergharen (10.00 uur eucharistie)

**21 MEI 12.00 – 16.00 UUR H. JUDOCUSKERK**

Bezichtiging kerk en fototentoonstelling 125-jarig jubileum H. Judocus Hernen

**24 MEI 19.30 UUR ZIJKAPEL DOMINICUSKERK NIJMEGEN**

'Het waarom van de vrijheid', door Welmoed Vlieger, Albertinumgenootschap, entree 10 euro

**27 MEI 9.30 UUR H. ANNAKERK BERGHAREN**

Eerste H. Communie, kinderen uit Bergharen

**27 MEI 11.00 UUR H. PACSHALIS BAYLON**

Eerste H. Communie, kinderen uit Woezik

**27 MEI 11.30 UUR H. JUDOCUS**

Eerste H. Communie, kinderen uit Hernen.

**27 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**

Wisselcollectie paramenten

**29 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**1 JUNI 20.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**

Lezing "Kunst en Religie" door Arjan Moscoviter

**2 JUNI VANAF 10.00 UUR**

De Wandeling, start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**2 - 3 JUNI H. JUDOCUS HERNEN**

Kunstexpositie in het kader van 125-jarig jubileum H. Judocus Hernen

## NIEUWE PASTOR: ANDREAS INDERWISCH

Wat je voor de minsten hebt gedaan...

Een paar maanden geleden werd ik getroffen door een sculptuur van de Canadese kunstenaar Timothy Schmalz. Het origineel ontstond in 2013, maar inmiddels zijn er verspreid over de wereld enkele afgietsels geplaatst. We zien de gestalte van een dakloze, slapend op een bank. Het ge-laat en de handen zijn onzichtbaar gewikkeld in een deken. Een naamloze mens, zo lijkt het. Totdat je oog valt op de onbedekte voeten. Het



zijn de kruiswonden die de identiteit van deze mens prijsgeven. Het beeld is bekend geworden als Homeless Jesus. Bedoeld om mensen aan het denken te zetten, is de bank voor velen het symbool geworden van de evangelische

opdracht tot zorg voor de mensen aan de rafelranden van onze samenleving. Anderen gaan geregeld even bij het beeld zitten om te bidden, een hand op de geopende wonden. In onze katholieke traditie horen ze heel erg bij elkaar: werken én bidden. Intussen heb ik mogen zien dat die twee ook in onze parochie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het parochiecentrum heerst iedere dag een grote bedrijvigheid en de parochie wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Dat is kostbaar in onze tijd, maar gelukkig voor veel mensen nog altijd heel vanzelfsprekend. Je probeert een steentje bij te dragen om met elkaar én voor elkaar iets zichtbaar te maken van de droom van een wereld waarin er niemand meer verloren loopt. De groene twijg op de foto lijkt ons te zeggen dat die droom geen bedrog hoeft te zijn. Zelfs waar het leven uitzichtloos lijkt en zonder toekomst, kan er zomaar iets nieuws beginnen: een mens die zich naar de ander toekeert en zachte woorden spreekt die bemoedigen of troosten. In de vele vieringen die er in de parochie zijn, keren we ons telkens weer naar Hem die groter is dan mensen zijn, naar de bron van ons leven. Daar horen we de woorden die ons aanzetten tot handelen en daar delen we samen het Levende Brood.

Onze geloofsgemeenschap is volop in beweging. Er gebeurt heel veel en er zijn talrijke initiatieven. Graag laat ik me door u bij de hand nemen om kennis te maken met alles wat er in de voorbije jaren tot stand is gekomen. Voorlopig zal ik tussen Eindhoven, waar ik samen met mijn vrouw Marieke en onze drie katten woon, en Wijchen



op en neer rijden, maar op termijn gaan we proberen om een plekje dichterbij de buurt te vinden. Echt met u kennismaken hoop ik vooral 'live' te doen, maar het kan zeker geen kwaad om ook hier alvast een tipje van de sluier op te lichten.

Geboren in 1973 in Groningen, ben ik met tussentstations in Maastricht

en Nijmegen - vanwege de theologiestudie - in Weert terechtgekomen, nadat ik in 2003 begonnen was als pastoraal werker voor mensen met een verstandelijke beperking. Het was een functie die prachtig aansloot bij mijn toenmalige vrijwilligerswerk met gehandicapten en er volgden twaalf rijke en in alle opzichten boeiende jaren. Toen zich enkele jaren geleden de mogelijkheid voordeed om bij de krijgsmacht werkzaam te worden, heb ik de sprong in het diepe gewaagd, om gaandeweg te ontdekken dat mijn roeping toch ergens anders ligt. Door toedoen van onze bisschop kwam ik op het spoor van onze parochie en het is met heel veel energie en enthousiasme dat ik medio april in Wijchen hoop te beginnen.

Samen met mijn vrouw deel ik een grote liefde voor boeken, figuratieve kunst en klassieke muziek. Met grote regelmaat trekken we erop uit om te gaan wandelen en te genieten van de mooie landschappen die ons land te bieden heeft. Onze vakanties brengen we vaak door bij vrienden in Zwitserland of zwerfend over de Balkan. Enkele keren per jaar proberen we ook een paar dagen door te brengen in een abdij om daar, buiten de dagelijkse gebedstijden en genietend van de stilte, wat bij te slapen, te lezen en ons te laten verrassen door de onverwachte ontmoetingen met andere gasten. Op mijn vorige werkplek organiseerde ik graag bezinningsdagen en kortere of langere uitstapjes naar inspirerende plaatsen en landen...

In de komende maanden hoop ik velen van u te mogen ontmoeten. De mensen voor wie ik lang mocht werken, noemden mij meestal 'pastor Andreas'. Het is een naam waarbij ik mij thuis ben gaan voelen. Voor mij brengt het tot uitdrukking dat we op de eerste plaats tochtgenoten van elkaar mogen zijn. Zussen en broers die in de grote mensenfamilie samen willen werken aan een warme en hechte geloofsgemeenschap. Voel u dus vrij om mij ook zo, of alleen met mijn voornaam, aan te spreken en aarzel niet om telefonisch of per mail contact met mij op te nemen. Ik ben graag voor u, voor jou, bereikbaar.

pastor Andreas Inderwisch

## NIEUWE PASTOR: JACK STEEGHS



Een nieuw gezicht in de parochie...

Mijn naam is Jack Steeghs (53 jaar). Ik woon in Zaltbommel, ben getrouwd en samen met mijn vrouw draag ik de zorg voor

vijf opgroeiende kinderen. Binnenkort mag ik (in deeltijd) in parochie De Twaalf Apostelen komen werken. Als pastoraal werker, opbouwwerker, met een eerstaanspreekbare rol in Bergharen en Hernen. Dat is volop platteland.

Ik ben geboren en getogen in Neerkant, in de Brabantse Peel. Ik ben enig kind, boerenzoon en heb het ouderlijk bedrijf (varkens en akkerbouw) in 1995 overgenomen. Toch heeft mijn toekomst al vrij snel een ander perspectief gekregen. Dat heeft te maken met een veranderende landbouw/samenleving in combinatie met mijn nieuwsgierigheid naar levensvragen, naar wat mensen beweegt, te beginnen bij mezelf. Ik ben in 1997 opnieuw gaan studeren.

Al tijdens mijn studie theologie werd ik projectmedewerker kerk, landbouw en platteland in het aartsbisdom Utrecht. Dat aandachtsveld boeit me steeds meer: daarom ben ik sinds drie jaar actief met boerenpastoraat.

Nu zie ik ernaar uit om vanaf 1 mei in uw geloofsgemeenschappen te komen werken. Wie nu alvast meer over mij wil lezen: ik houd een site bij onder het pseudoniem vroedman: <http://vroedman.nl>

Tot ziens!  
Jack Steeghs

## HERRESE KRINTEMIK

Wilt u zuster Marleen ondersteunen: Een krintemik kost slechts € 5,00 per stuk. Koopt u op de Stratenmarkt minimaal twee stuks, dan maakt u kans op een waardebon, te besteden bij bakkerij Geert Vonk. Bestellen is mogelijk bij Marjan van Gelder-Maas of Serva Arts: [marjan.maas@outlook.com](mailto:marjan.maas@outlook.com) tel. 06.13154244 (afwezig van 18 mei tot 7 juni), [servaarts@hotmail.com](mailto:servaarts@hotmail.com) tel. 06.14595258.

Sander van Gelder neemt uw bestelling op tijdens afwezigheid van Marjan: [sander.vangelder@outlook.com](mailto:sander.vangelder@outlook.com) tel. 06.53173205.

Vermeld duidelijk het aantal krintemikken, uw naam, adres en telefoonnummer!

Bestellingen komen 9 juni aan huis.

Marjan van Gelder-Maas

## HEMELVAART

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16: 19, Lucas 24: 51 en Handelingen van de Apostelen 1: 1 – 12.

Het evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus aan de elf apostelen. In het evangelie volgens Lucas vindt de hemelvaart plaats in Bethanië, ook direct na de laatste verschijning van Jezus.



Volgens het verhaal uit het boek Handelingen van de Apostelen voer Jezus pas veertig dagen na zijn op-

standing op naar de hemel: "Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God". (Handelingen 1: 3)

Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hun dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

"Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1: 9 – 11)

Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren.

Volgens het christelijk geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest – hetgeen herdacht wordt op Pinksteren – en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

Diaken Hennie Witsiers

## PINKSTEREN EEN NIEUW BEGIN

Pinksteren is een van de drie grote feestdagen van het kerkelijk jaar. Dat Pinksteren een feestdag is, en nog wel een dubbele, dat weet een klein kind. Maat wat we nu eigenlijk met Pinksteren vieren, dat zullen maar heel weinig mensen, en zelfs gelovigen, kunnen vertellen. Toch is het verhaal van de Heilige Geest over de eerste christengemeenschap, de leerlingen, een heel bijzonder verhaal.



Het is een wonderlijk verhaal. We spreken daarom van het pinksterwonder. En dan hebben we het over de geest van God die zichtbaar, in de vorm van vurige tongen, over de leerlingen neerdaalde. En dan kwam daar nog het zogenoemde 'talenwonder' bij. Want toen de apostelen moedig van Christus gingen getuigen, zo zegt het verhaal, hoorden hun toehoorders hen spreken in hun eigen taal. Een prachtig verhaal, eigenlijk te mooi om waar te zijn. Wat is er op die pinkstermorgen nu echt gebeurd? Wie zal het zeggen? Maar eigenlijk is dat ook van minder belang. We kunnen ons beter afvragen wat de schrijver van de Handelingen ons met zijn verhaal wilde vertellen. Een ding is zeker: de leerlingen hebben op die ochtend een ervaring gehad, iets meegemaakt, dat in hen een grote ommekeer teweegbracht. Ze werden letterlijk "begeesterd" om de boodschap van Jezus van Nazareth uit te gaan dragen naar de wereld daarbuiten. Daar was moed voor nodig en die hadden ze nu opeens.

Daar was geloof voor nodig en dat was nu sterker dan ooit. Daar was saamhorigheid voor nodig en ze waren het er samen over eens dat er werk aan de winkel was.

Ramen en deuren vlogen open en met heel veel vuur zijn zij de boodschap van Jezus gaan verkondigen.

Na hen hebben duizenden, ja miljoenen, die taak overgenomen en het geloof heeft zich in de eeu-

wen door over geheel de wereld verspreid. De Kerk heeft in de loop der eeuwen haar goede, maar ook haar slechte tijden gehad; haar slagen, maar ook haar falen. Onze tijd lijkt er vooral een van falen te zijn. Niet alleen de Kerk, maar ook het geloofsleven staat in onze huidige samenleving onder druk. De Kerk heeft haar centrale plaats in de maatschappij moeten inleveren. Het gevaar is dat wij als gelovigen ons dan ook maar, net als de leerlingen voor het pinkstergebeuren, gaan terugtrekken binnen de veilige muren van onze kerken, in de hoop dat het slechte weer zal overwaaien en er betere tijden zullen aanbreken.

Laten wij eens kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en hoe we misschien samen als grote geloofsgemeenschappen niet alleen kunnen overleven maar ook een echt levende en elkaar inspirerende gemeenschap kunnen opbouwen, een grote maar ook sterke parochie, waar aandacht is voor jong en oud en waar iedereen zich thuis kan voelen. Want zo kan ook onder ons het pinksterwonder plaatsvinden.

Diaken Hennie Witsiers

## OMGAAN MET ROUW IN WIJCHEN



Wij nodigen u uit voor een cursus 'Omgaan met rouw'. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die te maken hebben met rouw, verlies-

ervaringen en eenzaamheidsgevoelens bij de mensen die zij bezoeken. Wijchense organisaties als de Zonnebloem, de protestantse kerk, onze parochie en MeerVoormekaar staan achter deze cursus. Ook andere geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

De cursus omvat o.m. theorie over rouwen, het kunnen verwoorden van eigen ervaringen en het oefenen van gespreksvaardigheden. De cursus wordt gegeven op maandag 14 mei en dinsdag 22 mei door Dominique Ebbeng (Indigo) en Lucienne Smals (MeerVoormekaar) in 't Mozaïek. Het maximale aantal deelnemers is twaalf personen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelding en/of meer informatie bij:  
Lucienne Smals, tel. 024-6418459,  
l.smals@meervoormekaar.nl

## DE WANDELING VAN 2 JUNI 2018

### **WARM ONTHAAL**

Als je in Wijchen woont en met een groepje een kijkje wil nemen op onze Kijkzolder, weet ik nu waarover ik praat.

Wanneer wij op zaterdag 7 april een rondje 'DE DRIE MEREN' doen, worden we na afloop warm onthaald. Twee 'engelen' met een vriendelijke uitstraling hebben de grote zaal warm aangekleed. Alsof er een etaleur aan te pas is gekomen. Even later leidt de opperengel ons kundig in 'Het Rijke Roomsche Leven' in. Alsof hij er zelf mee te maken heeft gehad.



### **BRAAF MENNEKE**

Over de Kijkzolder is zoveel meer te vertellen, maar bepalend voor mij is de overzichtelijke indeling en .... met name de toelichting van de engeltjes! Wat onze ogen niet zien, maken hun fluweelachtige woorden helder!

Daar komt voor mij bij dat herkenning een grote rol speelt. Als gewezen misdienaar voel ik me teruggaan in de tijd. Wat was ik toen een braaf menneke, voor het oog althans. Heerlijk om te aanschouwen. Voor andere 'heiligen' uit die tijd een reden om zo'n uitgelezen kans aan te pakken.

### **MYSTERIE DE MIST IN**

Bij de vorige uitnodiging is het mistig verhaal bij een enkeling binnengekomen. Dat omstandigheden geleid hebben tot een andere keus was onvermijdelijk.

Om je nog een stukje verder te 'helpen' het volgende: De straatnaam verwijst duidelijk naar de voornaam van mijn schoonvader.

### **OP PAD**

Hoe dan ook, op 2 juni halen we de shade in. De route is bekend. Je hoeft je nu alleen nog maar even op te geven. De rustplaats wordt gekenmerkt door muziek en andere artistieke zaken. Mocht je geen flauw idee hebben van hoe of wat, geef je nou maar gewoon op bij petervangils1944@gmail.com (-6414946)

Dat kan tot en met vrijdag 1 juni.

Als vanouds starten we op 2 juni vanuit het parochiecentrum waar de koffie/thee vanaf 10 uur klaarstaat.

Namens werkgroep De Wandeling  
Peter van Gils

## KAPELLETOCHT 2018

Tweede pinksterdag, maandag 21 mei, hopen we op stralend weer!

Dat geeft een extra cachet aan de Kapellentocht die dit jaar voor de twaalfde keer gehouden wordt met als thema: 'Maria, Moeder van de Kerk'. Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus wordt voortaan op de tweede pinksterdag de gedachtenis gevierd van Maria, Moeder van de Kerk. Tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur op de Kapelberg, bij slecht weer in de parochiekerk H. Anna, wordt daarover doorgesproken. Wandelaars komen weer van verschillende kanten in alle vroegte via Hernen naar de Kapelberg.



Dit jaar krijgen de wandelaars of fietsers in Hernen zelfs een 'Judocuskoekje' bij de koffie in verband met het 125-jarig jubileum van de H.

Judocuskerk, waarbij ook nog de foto-expositie te bekijken valt vanwege het jubileumjaar.

De tocht is inmiddels een traditie geworden binnen het dekenaat Druten-Wijchen waarbij door de dag heen verschillende kapellen bezocht worden. Deze blijven die dag tot 16.00 uur open.

Reden genoeg om tweede pinksterdag samen met de parochie H. Franciscus en H. Clara uit Druten erop uit te trekken.

In parochie De Twaalf Apostelen kunnen mensen zich op verschillende plaatsen aansluiten om gezamenlijk naar de Kapelberg te lopen:

### **NEDERASSELT**

Vertrekpunt om 6.45 uur bij Truus Broekman, J.Thijssenstr. 1a.

### **BERGHAREN**

Vertrekpunt om 5.45 uur bij Henk van der Wie- len, kerkplein H. Anna om via Wijchen (een flink ommetje!) naar de Kapelberg te lopen.

### **WIJCHEN**

Vertrekpunt om 7.30 uur vanaf het kerkplein Ant. Abt. Contactpersoon Jo Jansen.

### **HERNEN**

Verzamelplaats van alle lopers (fietsers?) bij de kerk H. Judocus. Vertrektijd 9.00 uur.

Een devote en gezellige Kapellentocht toegewenst.

Namens het organisatiecomité  
Gerard Toonen

## HET KERKGEBOUW

DERDE BIJDRAGE IN DE SERIE OVER LITURGIE

De eerste christenen uit het Jodendom bleven de tempel en vooral de synagoge bezoeken. In de evangeliën lezen we meerdere keren dat Jezus naar de tempel ging of optrad in de synagoge. Aanvankelijk kwamen de christenen in particuliere huizen samen om de Maaltijd van de Heer te vieren. Het waren Grieks-Romeinse huizen van voornaam families, waarin het woongedeelte was afgesloten van de zaal voor de gelovigen. Eind tweede eeuw ontstond het zogenoemde Kerkhuis met een doopruijme en een soort kerkzaal voor de viering, de lezing en de prediking. Dit huis was eigendom van de geloofsgemeenschap. Er groeide een wat strakkere organisatie met iemand aan de leiding: de toezienaar. Hieruit is het ambt van bisschop voortgekomen. Aan de rivier de Eufraat heeft men bij opgravingen een voorbeeld van zo'n kerkhuis gevonden, genaamd Doura Europos (begin 3e eeuw).

Na het Edict van Milaan in 313 kregen de christenen na een lange periode van vervolgingen de vrijheid om hun geloof te belijden en uit te dragen. Keizer Constantijn de Grote (285-337) gaf als bekeerling het goede voorbeeld.

Het kerkgebouw kent door de eeuwen heen vele stijlen. Aan het begin staat de basiliek als oervorm van een kerkgebouw. Rome heeft vier grote basilieken: de Sint-Pieter, de Sint-Jan van Lateranen, de Maria Maggiore en Sint-Paulus buiten de Muren. Vanuit de middeleeuwen zijn ons de romaanse en gotische kerken bekend. Beroemd zijn de Franse gotische kathedraalen, zoals de kathedraal van Chartres en in ons land de Sint-Jan in Den Bosch. Vele kerkgebouwen in Nederland zijn neogotisch. Daarnaast kennen we koepelkerken en kruiskerken. Elke tijd zet zijn eigen accenten. Onze tijd kent prachtige kerken, architectonische meesterwerken, zoals de Sagrada Familia in Barcelona.

Elk kerkgebouw heeft zijn eigen functie. Voor de lokale gemeenschap is dat de parochiekerk. De bisschop heeft zijn kathedraal. We kennen ook kloosterkerken en bedevaartskerken. Lange tijd was het gebruikelijk de kerkgebouwen te oriënteren op het oosten, waar de zon opkomt. Dat symboliseerde de Verrezen Christus.

De katholieke liturgie speelt zich hoofdzakelijk af in het kerkgebouw. Het is de vaste gewoonte van de Kerk om alles wat in de liturgie wordt gebruikt aan God toe te wijden. Het kerkgebouw en alle

gewijde voorwerpen worden uitsluitend voor de eredienst gebruikt. De kerk is huis van God, offerplaats en gebedshuis. Dat geeft tegenwoordig nogal eens problemen bij kerksluitingen en het vinden van een nieuwe bestemming.

De kerkwijding, kerkconsecratie genoemd, is een uitgebreide plechtigheid, die door de bisschop wordt verricht. Het altaar neemt een bijzondere plaats in: symbool van Jezus Christus. In het tafelblad worden de relikwieën van martelaren gemetseld. Er zijn vijf kruisjes in het blad gebeeldhouwd, verwijzend naar de kruiswonden van Jezus. Het altaarblad wordt gezalfd en bewierookt.

De ene kerk is rijker aangekleed dan de andere. Bij binnenkomst treft men de bak aan met wijwater. Gelovigen kunnen hiermee een kruisteken maken. Aan de pilaren bevinden zich heiligenbeelden, vaak ook de patroonheilige van de kerk. Langs de muren bevinden zich de kruiswegstaties, die veertien lijdenstaferelen van Jezus afbeelden, gebeeldhouwd uit steen of hout, maar vaak geschilderd. Een aantal kerken over de hele wereld bezit beroemde kunstwerken. Op het priesterkoor neemt het altaar de centrale plaats in. De priester staat achter deze platte tafel met het gezicht naar de gelovigen. Op het priesterkoor staat de 'credens', een tafel met daarop twee ampullen (kannetjes) met wijn en water en de kelk voor de viering van de eucharistie.

Verder staat naast het altaar de lezenaar, 'ambo' genoemd. Vanaf die plaats worden de lezingen voorgedragen en wordt gepreikt.

In vele kerken bevinden zich nog biechtstoelen, meestal is een preekstoel aanwezig en soms nog een communiebank. Voor het tabernakel, waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard, brandt de godslamp. Elke kerk heeft een doopkapel of een aparte plek voor de doop.

Daarin bevindt zich de doopvont, een bekken met doopwater. Aansluitend aan de kerkruimte is de sacristie, een vertrek waar de geestelijkheid zich kan kleden voor de viering en waar alle gewaden en vaatwerk worden bewaard. Tenslotte het orgel, het zangkoor boven de hoofdingang en de klokkentoren, soms zeer hoog en verwijzend naar de hemel. Vele voorwerpen zijn zeer kostbaar en van historische waarde. Daarom worden vele kerken over de hele wereld druk bezocht, alsof het musea zijn. Maar ze zijn allereerst bedoeld voor de viering van de liturgie.

Koos Leemker

*foto's: de doopvont van Heumen en het altaar van de Paschaliskerk*





## KINDERKARAVAN

De kinderkaravaan heeft haar ronde gemaakt door alle kerkdorpen. Joseph de Dromer heeft zijn jas voorlopig uitgedaan. We maken ruimte voor Mozes. We gaan dus gewoon door en maken nog een rondje door de dorpen. In verband met de eerste communievieringen is er in mei geen kinderkaravaan!

Let op de datum in juni is veranderd!!

17 juni H. Judocuskerk Hernen 11.00 uur  
7 juli Kapelberg Bergharen 19.00 uur  
22 september H. Jozef Alverna 19.00 uur



## VORMELINGEN

Op 15 en op 22 april hebben de vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Voor de vormelingen van Wijchen, Alverna en Bergharen is het traject nog niet ten einde. Ze hebben van hun project na het vormsel ook nog een hoofdstuk te gaan. Voor alle vormelingen uit de gehele parochie geldt dat het na het vormsel zeker niet voorbij hoeft te zijn!

Met het vormsel hebben de vormelingen aangegeven leerling van Jezus te willen zijn en Zijn werken te willen doen. Bij M25 kan dat! De vormelingen hebben een hechte band opgebouwd tijdens het vormseltraject en dus gaat samenwerken ontzettend goed.

Op 23 en 24 juni zal het eindkamp zijn in en rondom het parochiecentrum in Wijchen. Alle



vormelingen uit De Twaalf Apostelen gaan zich dan inleven hoe het is om dakloos te zijn. Ze bouwen samen een krotje waarin ze de nacht zullen doorbrengen. Tijdens deze

dagen en nacht zonder dak gaan ze het spel 'Wie is de mol' spelen. Er zal één saboteur in het spel zijn en die moeten ze weten te ontmaskeren. Alle vormelingen zullen meer informatie ontvangen via de mail.





## VORMSELVIERING 15 APRIL 2018 IN BALGOIJ

In een mooi versierde Johannes de Doperkerk in Balgoij werd op 15 april jl. om 11.00 uur de vormselviering gehouden. In totaal namen dertien vormelingen vanuit de kerkdorpen Balgoij (Bente, Jasper, Maartje, Niek en Sam), Overasselt (Chiel, Marleen, Siem en Simon) en Nederasselt (Bram, Jurre, Merel en Mick) hieraan deel. Vooraf werden er al (gezins-)foto's gemaakt door Ine Janssen uit Overasselt, dus iedereen moest al vroeg uit de veren om er op en top uit te zien voor deze bijzondere dag.

De kinderen maakten voorafgaand aan deze viering al even kennis met vormheer Mgr. Mutsaerts. Toen de viering begon, kwamen de vormelingen met hun doopkaars door het middenpad naar voren lopen. Iedereen zag er prachtig uit, echt in feesttenue!

De vormheer leidde de dienst, geassisteerd door onze eigen pastor Aloys van Velthoven, Marianne van den Boogaard en Frans Laurant.

Mazing Joy (o.l.v. Ilja van Luijk) verzorgde de muzikale omlijsting. Na de dienst waren er voor alle vormelingen nog felicitaties en ging iedereen huiswaarts om daar het feest verder te vieren.

Hartelijk dank aan allen die aan deze mooie viering (en het traject daaraan voorafgaand) hebben meegewerkt. Het was een bijzondere happening!



(Namen bij groepsfoto:  
Staannd vlnr Merel, Bram, Jasper, Niek, Mick, Bente, Sam en Chiel  
Gehurkt vlnr Maartje, Marleen, Siem, Jurre en Simon)



## THE PASSION IN WIJCHEN

Op de avond van Witte Donderdag 29 maart is er voor het eerst met een groot kruis van het kerkplein Antonius Abt in Wijchen naar de Schakel getrokken. Marieke Drent speelde al langer met dat idee, maar nu heeft een werkgroep van de protestantse kerk, de evangelische gemeente en de R.K. parochie het idee uitgewerkt.

Begonnen werd met twee vieringen om zeven uur, een in De Schakel en de ander in de Antonius Abtkerk. Tegen acht uur stonden het kruis en zo'n 250 mensen klaar om aan de stille tocht door het centrum te beginnen. Het verlichte kruis en de honderden kaarsjes zorgden voor een sfeervolle tocht die duidelijk opzien baarde. Natuurlijk hadden we enorm veel geluk met het weer. Iets voor half negen kwamen we aan bij De Schakel, waar op een groot scherm in de kerkzaal en op een groot beeldscherm in de hal naar het programma op de tv gekeken kon worden. Heel veel deelnemers bleven kijken naar dat boeiende spektakel, dat tot circa 22.10 uur duurde.

Achteraf kijken we met veel tevredenheid terug op het geheel en konden we eenvoudig besluiten zo iets volgend jaar opnieuw te gaan organiseren! Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar in grote lijnen kunnen we alleen maar tevreden zijn.

Theo van der Weegen



*de EHBO-vereniging zorgde voor veiligheid onderweg*



*het kruis gaat op weg*



*kaarsjes worden uitgedeeld*



*het kruis weegt ongeveer 200 kilo*





*een indrukwekkende stoet met meer dan 250 mensen*

*in De Schakel stonden koffie en thee klaar*



*wachten op verbinding met Amsterdam*



## VASTENACTIE 2018

Zoals u weet heeft de parochiële werkgroep Vastenactie dit jaar gekozen voor het project van de Stichting Furaha Orphans Kenia in samenwerking met de Stichting Namelok in Kenia. In 2016



hebben zij samen een waterput geslagen op het terrein van de Stichting Furaha Orphans. Deze waterput had een diepte van ongeveer 20 meter, die deels met de hand (door de lokale partners) en deels met een boorhamer (in bruikleen van de Stichting Namelok is gerealiseerd. Het slaan van deze put was van essentieel belang om twee scholen en het weeshuis te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Achteraf is gebleken dat dit niet gedurende twaalf maanden per jaar gebruikt kan worden. Reden hiervan is het feit dat de waterput in de droge periode niet op voldoende diepte is. Daarom is het noodzakelijk om de put dieper te maken. Om voldoende schoon drinkwater te krijgen, moet de put een diepte van 300 meter krijgen. De bisschop van het bisdom Homa Bay ondersteunt dit project. De totale kosten worden op basis van de offertes begroot op een bedrag van € 23.250,00.

Voor dit doel heeft een groot aantal vrijwilligers in de laatste twee weken van de veertigdagentijd zo veel mogelijk huis aan huis gecollecteerd. Het is niet mogelijk gebleken om in alle wijken te collecteren. Dat is jammer en wij zouden graag zien dat er in de komende jaren nieuwe mensen komen die hun handen uit de mouwen willen steken en mee willen helpen.

Wij zijn blij dat er mensen geweest zijn die meegedaan hebben. Hun willen wij hartelijk dankzeggen voor hun medewerking en inzet. Wij hopen dat we op jullie kunnen blijven rekenen.

Dank willen wij ook zeggen aan de mensen die het in Bergharen en Hernen/Leur, alsmede op de pastorie in Overasselt mogelijk hebben gemaakt om vastenmaaltijden te houden en die gekookt hebben. Bewonderenswaardig is het dat deze mensen zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld en daarnaast ook de kosten voor de maaltijden voor hun rekening hebben genomen.

Lieve mensen, nogmaals hartelijk dank. Dit is misschien ook een stimulans voor andere mensen om hieraan mee te werken.

Momenteel is er een voorlopig bedrag van € 14.500,00 opgehaald. Daarbij zijn nog niet meegeteld de ingeleverde machtigingen, de overgemaakte gelden op de bankrekening van de parochie en van de landelijke Vastenactie. In een komende uitgave van de Apostelbode zullen wij het definitieve bedrag bekendmaken.

Dank aan alle particuliere gevers en instellingen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit mooie resultaat.

Medegedeeld zij nog dat de landelijke Vastenactie reeds een voorschot heeft verstrekt en de werkzaamheden reeds gestart zijn vanwege de urgentie van dit project.

Zodra de richtlijnen voor de Vastenactie 2019 bekend zijn, worden belangstellenden op de hoogte gesteld.

De parochiële werkgroep Vastenactie

## ALBERTINUMLEZINGEN

### *HET WAAROM VAN DE VRIJHEID*

Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentieel en maken het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart zal tijdens de lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht waarin 'ontvankelijkheid' de sleutel is.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte gestudeerd.

### *ALGEMENE INFORMATIE*

- donderdag 24 mei 2018 19.30 uur in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.

- koffiepauze rond 20.30 uur

- De entree bedraagt 10 euro.

Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Ans Metz, 024-3228285

e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl



een eerlijk cadeau

## WONEN IN PORTIUNCULA

Wie van de ouderen in Wijchen/Alverna kent niet het klooster in Alverna met die vreemde naam: Portiuncula. Wellicht vertel ik hun niets nieuws als ik zeg dat Portiuncula 'klein plekje' betekent. Dit klooster is namelijk genoemd naar een kapel in Italië, vijf kilometer van Assisi, waar Franciscus zijn broederschap begonnen is en waar hij naar teruggebracht wilde worden toen hij wist dat zijn sterven nabij was.

Daar is hij op 3 oktober 1226 gestorven te midden van zijn broeders. Op 4 oktober vierten wij dat hij is opgenomen in Gods heerlijkheid.

Dit is het enige klooster in Nederland van de franciscaanse broeders en zusters met deze naam.

Hier hebben begin 20<sup>e</sup> eeuw de zusters franciscanessen van Bennebroek (nu van St.-Lucia) een klooster gesticht met het doel onderwijs te geven.

Zo werd Wijchen/Alverna met de franciscanen en de franciscanessen een franciscaans bolwerk. Veel van de ouderen hebben bij de franciscanessen op school gezeten en de parochie werd bemand door de franciscanen.

Omdat er geen vrouwen meer intraden is het besluit genomen om ruim tien jaar geleden het oude Portiuncula, in die tijd kloosterverzorgingshuis, te verkopen aan woningstichting Talis om daar met de meeste zusters van de congregatie te gaan wonen. Zo rond de zeventig zusters kwamen in oktober 2007 wonen in het woonzorgcomplex Portiuncula.

Dit nieuwe Portiuncula was er niet alleen voor de zusters, maar ook voor andere religieuzen en voor mensen uit Wijchen en omgeving die hier wilden komen wonen. Zo wonen hier ook vier zusters franciscanessen van Maria ter Engelen.

In het begin woonden er nog veel zusters en enkele leken. Nu wonen er nog vijfentwintig zusters, vier zusters van een andere orde en de andere appartementen zijn nu bewoond door echtparen, weduwen, alleenstaanden, enz.

Wat de zusters echter meenamen naar dit nieuwe Portiuncula was en is de franciscaanse spiritualiteit.

De spiritualiteit van gastvrijheid, aandacht,



scouting 2015

eenvoud, oog hebben voor elkaar. Dat is hun natuurlijke houding en deze werkt zichtbaar door in de onderlinge betrokkenheid en medeleven. En dat is heel goed om te zien. En daarbij is er alle ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan. Niets moet, alles mag. Zo zijn er van onder af initiatieven ontstaan zoals een hobbyclub en een soosavond, een vriendinnengroepje, het organiseren van een gezamenlijke maaltijd.

Op de hobbyclub wordt creatief gebreed voor een project in Roemenië en dat heeft waarde.

Er wordt op dit moment veel geschreven over eenzaamheid onder ouderen en zeker, die zal ook voorkomen in Portiuncula. En wie van ons kent niet dat gevoel van tijd tot tijd?

Maar in Portiuncula ervaar ik dat er op een natuurlijke ongedwongen manier op je gelet wordt en gezien wordt wat de ander nodig heeft. En dat geldt voor veel mensen die daar wonen, zuster of niet.

Hier zie ik mensen tevreden oud worden. En het is goed te zien dat de 'nieuwe bewoners' die franciscaanse sfeer verstaan en zo ook weer doorgeven. Zo blijft hier broeder- en zusterschap voelbaar. Zo met elkaar oud worden is anno 2018 gelukkig nog mogelijk, in ieder geval in Portiuncula

Ina Timmerman, pastoraal werkster  
zusters franciscanessen van St. Lucia

## EVEN PUZZELLEN

### ZELFMAAKWOORDZOEKER JACOBUS ©L.B.

Onderstaande woordzoeker is nog niet af. Gebruik vooral de naam JACOBUS (of Jakob) om de lege plekken op te vullen. Probeer daarna de rest vol te maken met willekeurige andere woordjes, totdat alle hokjes gebruikt zijn. Hoe vaak heb jij de naam Jacobus gebruikt ?

	H	O	R			S	U	B				G	K				
	O	E	A	S	U	B						D	R	A	A		
	E		M	B	S		B					A	S				
O	M	A		E	U	N	S	E				S	L	U	N	O	
	P		T	B	L	O	U	I	S	E	B						
A	A		O		L	V	Z	G				T	E	N	U	E	
	A		O	B	S	A	E	C	H	T		R					
J	A	S	N		U			A	C			U	O	S			
				B	S			A	R	B	L	O	E	M	B		
I	J	S	C	O		P	I	N	K	S	T	E	R	E	N	L	
	A				B			M	E	E	R					O	
	A					U		L	E	T	S	O	P	A		E	
						B	U	S	U	B				J	U	F	M

## STEUN



Kringloopwinkel 'Vraag en aanbod' steunt de minst draagkrachtigen, spaart het milieu en besteedt een deel van de winst aan goede doelen. Dat is precies het doel geweest van Anne

Verlouw en Jos van Minderhout, die volgens Anton Koenders in zijn speech op 17 maart jl. in het Mozaïek bij het uitreiken van de cheques, de initiatiefnemers waren om tot een dergelijke organisatie te komen. De kringloopwinkel is inmiddels uitgegroeid tot een groot 'bedrijf' dat maatschappelijk verantwoord onderneemt en gerund wordt door heel veel vrijwilligers. Voorzitter Mark Wintjes kon een totaalbedrag van 65.000 euro uit de gemaakte winst van 2017 aan ongeveer honderd begunstigden uitreiken en daar maakte museum De Kijkzolder ook deel van uit. Berth Toenders en Gerard Toonen ontvingen een cheque van 300 euro. Dit bedrag zal besteed worden aan het meer bekendheid geven aan het bestaan van het museum. We zouden graag een informatiebord willen plaatsen in de tuin van het parochiecentrum. Helaas is op dit moment het bedrag daarvoor niet toereikend. Het museum heft geen entree, is helemaal afhankelijk van giften en heeft momenteel geen reservekapitaal. Daarom: Heel veel dank aan de kringloopwinkel!

Ons rekeningnummer verdient ook meer bekendheid...! We publiceren het hierom graag voor u: NL70RABO0135464048 t.n.v. Parochiebestuur De Twaalf Apostelen o.v.v. museum De Kijkzolder.

Gerard Toonen

## DE SCHAKEL

### LAATSTE FILM IN DE SCHAKEL

Op dinsdag 1 mei is er weer een film te zien in De Schakel.

Dit zal de laatste activiteit zijn van dit seizoen.

'Alone in Berlin' is een Frans-Duits-Britse productie, gebaseerd op het boek "Jeder stirbt für sich allein" van Hans Fallada.

De Tweede Wereldoorlog is gaande, de nazi's beheersen het dagelijks leven.

De gewone burgers proberen te overleven door zo weinig mogelijk op te vallen. Als echter de zoon van Otto en Anna Quangel sterft aan het front, gaat er bij de ouders een knop om...

De Schakel, Pius XII-straat 85, Wijchen

Aanvang 19.30 uur

Entree gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

## LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Het was een kleurrijk geheel, de bijeenkomst van de bloemendames (24) en -heren (2!!) in de kerkzaal van de Paschaliskerk te Woezick. Op 5 en 7 maart kwam telkens een groep vrijwilligers bijeen om een workshop liturgisch bloemschikken te volgen. Bert Arnts en ondergetekende hadden de avond voorbereid.

Na ontvangst met koffie en lekkers sprak Bert over de taak van het Liturgisch Beraad met betrekking tot deze bijeenkomsten en wenste ieder een leerzame, maar ook gezellige avond.

Daarna was het woord aan bloemist Jozelien Selman-van Uden, die het praktische gedeelte zou begeleiden.

Zij had al het materiaal meegebracht, zodat iedereen na wat theorie aan de slag kon.

Het was de bedoeling om een bloemstuk te maken in de vorm die in jouw betreffende kerk zou passen. Uiteindelijk was voor alle kerken de versiering voor dat weekend hiermee voltooid.

Ook de gezelligheid vierde hoogtij. Leuk om ook anderen aan het werk te zien en nieuwtjes uit te wisselen. Met een prachtig stuk in de hand ging iedereen huiswaarts, of eerst nog naar de betreffende kerk om de bloemstukken te plaatsen.

Namens het liturgisch beraad, Rina Smits





### EERSTE COMMUNIE

Afgelopen zondag was het dan na maanden van voorbereiding eindelijk zover: de eerste communie voor Noor van Heumen, Fenne Schook, Teun van der Put, Rens Bergman en Gijs van Sonsbeek uit Alverna.

Wat hebben deze kinderen hard gewerkt en geknutseld voor de mis waarin ze voorgesteld werden aan de geloofsgemeenschap. Het resultaat mocht er zijn! Alle vijf de namen in prachtige decopatch letters geplakt op een mooi bord dat de afgelopen maanden in onze kerk heeft mogen hangen.

Samen met elkaar, pastor Cees Janssen en pastor Aloys van Velthoven hebben we toegeleefd naar de bijzondere dag van afgelopen zondag. De kinderen waren erg onder de indruk van de bijbelse verhalen, en wij merkten thuis dat deze mooi vertelde verhalen doorleefden in hen, en af en toe nog benoemd werden.

Onder begeleiding van sambaband Eco das Montanhas kwamen de kinderen aan op het kerkplein, alwaar alle bezoekers getraakteerd werden op een paar heerlijke swingende nummers. Dat de zon scheen en de temperatuur meer dan goed was, was gewoon een extra cadeautje erbij.

Het was een hele mooie dienst waarin de kinderen voorgelezen hebben, hebben geholpen met het dekken van de tafel en de eerste communie hebben ontvangen. Vijf stralende kindjes waren deze dag het middelpunt van de belangstelling en we hebben er dan ook allemaal een heerlijke feestelijke dag van gemaakt!

Nogmaals willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft mogen leveren aan deze bijzondere dag.

### FEESTDAG H. JOZEF

Op of rond 18 maart wordt de feestdag van de H. Jozef altijd gevierd in de H. Jozefkerk op Alverna. In de viering worden dan ook de jubilerende vrijwilligers gehuldigd die 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilliger zijn.

Dit jaar was er één jubilaris, Marieke van de Weem-Krijt, die aangegeven had dat ze niet aanwezig kon zijn, maar in de viering is er wel de aandacht aan besteed die een vrijwilliger verdient die zich 25 jaar ingezet heeft.

Na de viering was er de inzegening door pastor Cees Janssen van het onlangs geplaatste H. Jozefbeeld. Door de aanhoudende vorst was de kerkhofgroep nog niet in staat geweest om

planten of bloemen bij het beeld te planten. Ook tijdens de inzegening was het koud en guur maar de meeste kerkgangers trostserden de kou en waren getuige van dit feestelijke moment. Gelukkig was er ter afsluiting koffie en thee met koek om op te warmen en een gezellig samenzijn.

We kunnen terugkijken op een mooie H. Jozefdag.



## Vieringschema

**10 mei**

• Hemelvaart van de Heer

**12 mei / 13 mei**

• 7e zondag van Pasen  
• Moederdag

**19 mei / 20 mei**

• Pinksteren

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <p>✧ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✧ Tweede lezing: Ef. 4,1-13 ✧ Evangelie: Mc. 16,15-20</p>	<p>lezingen <sup>①</sup></p> <p>✧ Eerste lezing: Hand. 1,15-17.20a.20c-26 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 4,11-16 ✧ Evangelie: Joh. 17,11b-19</p>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <p>✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✧ Tweede lezing: Gal. 5,16-25 ✧ Evangelie: Joh. 15,26-27;16,12-15</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering Familiekoor Martin Claes/Marieke Drent Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes/ Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkor Cees Janssen</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes/ Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkor Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes/ Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie New Challenge Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Woord en Communie Gospelkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 14,15-17</li> </ul>	<p>lezingen <sup>③</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 8,14-17</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 28,16-20</li> </ul>	<p>lezingen <sup>④</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Ex. 24,3-8</li> <li>✧ Tweede lezing: Hebr. 9,11-15</li> <li>✧ Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>		<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>		<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Cees Janssen</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>		<p><b>zondag 11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Martin Claes/Marieke Drent</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>		<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>		<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>		<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>		<p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>		<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>		<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag 10.30</b> <i>Eerste Communie</i>viering Voice Jack Leo/Marieke Drent</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p><b>maandag 10.00</b> Eucharistieviering Tevens Kapellentocht   Cantorij Drueten Martin Claes/Hennie Witsiers/ Jos Hermans/Ton van Balveren</p>	<p><b>za 19.00</b> Eucharistieviering Samenzang   Ton van Balveren <b>zo 09.30</b> <i>Eerste Communie</i>viering Mazing Joy   Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>		<p><b>zondag 11.30</b> <i>Eerste Communie</i>viering Voice Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>		<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>		<p><b>zaterdag 17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen/ Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zaterdag 17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.

### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 11 mei		Géén viering
donderdag 17 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 24 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 31 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 08 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	------------------------------------------------------------

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 18 mei	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	------------------------------------------------------------

### Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 25 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	--------------------------------------------------------------

### H. Antonius Abt | Nederasselt

donderdag 17 mei	14.00 uur	Marialof m.m.v. Gemengd Koor. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	----------------------------------------------------

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 07 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 21 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 04 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 08 mei	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	------------------------------------------

### H. Victor | Batenburg

dinsdag 29 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	----------------------------------

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	----------------------------------

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	----------------------------------

### Kerkje | Leur

zondag 27 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------	-----------	---------------------------------------------



## H. DAMIANUS - NIFTRIK

### HUWELIJK

Op zaterdag 5 mei 2018 om 13.30 uur geven Joost Peters en Alice Vroom elkaar het ja-woord. Bij goed weer vindt de plechtigheid plaats op de Kapelberg te Bergharen en bij minder goed weer in de parochiekerk van de H. Damianus te Niftrik.



## WIJCHEN - ZUID



Geopend  
iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.





**DE GOEDE WEEK EN PASEN**

Op Palmzondag was de voorstellingsviering van de eerste communicanten. Voorafgaand aan deze viering gingen de kinderen met hun versierde palmpasestokken in processie door de kerk. Een mooie viering met voor de kinderen een begrijpelijk pasieverhaal. Deze zondag was er in alle kerken van De Twaalf Apostelen een viering.

Omdat wij in onze parochie met een beperkt aantal voorgangers werken, was het niet mogelijk om in de Goede Week in alle kerken een viering te houden. Er is daarom een verdeling gemaakt, zodat het mogelijk is om mee te vieren op een andere plaats. Op Witte Donderdag hebben wij in Hernen aangesloten aan de Agapé-maaltijd ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Judocuskerk met een dis door de hele kerk. Deze was goed verzorgd en er werden mooie teksten en gebeden gelezen. Daarna hebben we in Wijchen de tocht met het kruis (230 kg) van de Antonius Abt naar de Schakel meegelopen en samen de Passie gekeken. Het was indrukwekkend. Op paaszaterdag was Hennie Witsiers in Hernen voorganger. De paaskaarsen van Batenburg, Bergharen, Niftrik en Hernen zijn gezamenlijk gewijd en binnengedragen met nieuw licht. Op eerste paasdag was Batenburg de mooiste versierde kerk van de twaalf. Er was een Woord- en Communieviering met ons dames- en herenkoor. Alles is in goede doen verlopen.

Het was een week om met veel voldoening op terug te kijken.

Bert van Boxtel



**PALMPASEN EN DE GOEDE WEEK**

Op palmzondag 25 maart kwamen er diverse kinderen, samen met pastor Aloys van Velthoven, de kerk binnen met een versierde palmpasestok. Deze stok symboliseert de kenmerken van de lijdensweg van Jezus. Hierna werden de palmtakken gewijd.

Pastor Aloys begon met het voorlezen van het evangelie en daarna werd er een rondgang door de kerk gemaakt om de intocht van Jezus na te bootsen. Het kinderkoor van Nederasselt zorgde voor aangepaste liederen.

Tijdens de preek vertelde de pastor het lijdensverhaal in een, ook voor kinderen, heldere taal en zijn kukelekugeluiden van de haan waren zeer herkenbaar voor de kinderen. Voor vele bezoekers van deze viering was het weer een waardevolle ochtend.

**EERSTE COMMUNIE**

In het paasnummer van de Apostelbode is medegedeeld dat drie kinderen uit Batenburg hun eerste communie zullen doen op 27 mei 2018 met de kinderen van Bergharen in de kerk van de H. Anna. Inmiddels zijn de ouders op deze beslissing teruggekomen en willen ze hun kinderen in de H. Victorkerk de eerste communie laten doen. Uiteraard zijn wij blij dat deze kinderen hun eerste communie in onze kerk doen. Het kan mogelijk de laatste keer zijn.

De viering is nu op zondag 3 juni 2018 om 10.30 uur. Het koor Voice uit Hernen zingt tijdens deze viering.

Voorgangers zijn pastor Marieke Drent en pastor Jack Leo.

De contactraad wenst hun een mooie dag toe.

**EVEN PUZZELEN OPLOSSING**

M	F	U	J	A	J	U	C	A	O	B	U	S	U	B	O	C	A	J
E	R	A	P	O	S	T	L	E	T	S	L	E	U	B	O	B	O	J
O	E	R	D	E	R	E	M	E	R	D	E	R	E	O	B	D	E	J
L	N	E	R	E	S	T	E	R	E	N	K	S	I	P	I	O	I	J
S	O	S	J	A	R	B	L	O	E	M	B	J	A	C	O	B	J	
S	O	S	J	A	C	O	B	U	S	O	S	J	A	S	N	E	J	
K	S	K	A	E	C	H	T	E	R	S	K	J	A	C	O	B	J	
E	U	E	A	O	T	E	N	U	E	A	R	O	N	L	V	Z	A	J
O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O
K	O	K	O	M	A	E	N	U	N	O	K	O	M	A	E	N	U	J
E	C	E	S	L	U	N	O	K	O	M	A	E	N	U	N	O	K	J
E	C	E	S	L	U	N	O	K	O	M	A	E	N	U	N	O	K	J
O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	O	B	J
A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	J
A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	A	O	J
K	J	K	J	K	J	K	J	K	J	K	J	K	J	K	J	K	J	J

OPLOSSING ZELFMAAKWOORDZOEKER JACOBUS  
(er zijn meerdere mogelijkheden, maar in deze oplossing zit 15 x de naam Jacobus).

Omdat er in Nederasselt geen paaswake was werd er op eerste paasdag de gewijde paaskaars op passende wijze de kerk binnengedragen. Tevens werd het paasvuur binnengedragen door enkele kinderen die binnenkort het vormsel gaan doen. Voor de wijding van het water werd er uit alle windstreken van de kerk een kan met water naar voren gebracht door misdienaars en vormelingen. Pastor Aloys wijdde dit water waarna hij de aanwezige parochianen besprenkelde. Het dames- en herenkoor van Nederasselt heeft deze viering muzikaal opgeluisterd met mooie gezangen.

**OPROEP:**

Het kinderkoor in Nederasselt is dringend op zoek naar nieuwe leden. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich aanmelden bij Jeanne Schaap 024-6221290



## UITSTAPJE VORMELINGEN NAAR PATERS FRANCISCANEN IN MEGEN

Wij (vormelingen 2018 van Balgoij, Heumen, Nederasselt en Overasselt) zijn maandag 12 maart naar Megen gegaan. We gingen met de auto's vanuit Nederasselt via het pontje naar het klooster waar de paters wonen.

We kregen daar een rondleiding van broeder Loek Bosch. Eerst gingen we in de kerk zitten die in het klooster is. We begonnen daar met het aansteken van het door ons meegebrachte kaarsje in een potje en dit kaarsje heeft gedurende ons gehele bezoek gebrand. In deze kerk vertelde broeder Loek wat het vormsel precies inhoudt en hij vertelde verhalen over Jezus. En wij mochten vragen stellen.

Daarna gingen we naar het klooster en daar legde hij de manier van leven van de paters uit. We mochten de keuken bekijken, de woonkamer, eetkamer, televisiekamer en de winterse bidplaats. Ook namen we een kijkje in de zomerse bidplaats. Vervolgens gingen we naar de grote tuin achter het klooster.

Daarna liepen we naar een speciaal kapelletje buiten het klooster waar het Bruurke van Megen ligt begraven en daarbovenop stond een beeld van dit Bruurke. Hier kun je bidden en vragen om genezing. Daar gingen we ieder een kaarsje laten branden.

We sloten af in de kerk en aten op het plein nog een krentenbol en dronken een pakje sap.

Vervolgens gingen we weer het pontje over en reden we verder terug naar huis.

Het was een heel leuk en leerzaam uitstapje. Interessant om te weten dat er mensen zijn die op deze manier leven.



We gingen van Balgoij naar Megen op 12 maart 2018 voor de excursie naar de Franciscanen.

We kwamen aan met het pondje in Megen. Na het pontje moesten we ons kaarsje aanmaken en we liepen naar het klooster/kerk. We moesten proberen om het kaarsje aan te houden, bij de meeste lukte dat maar bij sommige niet. Toen kwamen we binnen en 1 broeder ging ons begeleiden. Hij vertelde allemaal verhalen van het klooster, zoals waar het klooster voor bedoeld is en wat een klooster is.

Toen kregen we een rondleiding door het klooster, ik vond het wel apart om het klooster van binnen te zien. We hebben bijvoorbeeld de bibliotheek slaapkamers, eetzaal, keuken en bidkamer gezien. Die broeders leven heel anders dan dat wij leven. Maar die broeders vinden dat heel fijn en doen dat voor God. Toen we de rondleiding afgelopen was, moesten we naar buiten en dan gingen we in een soort van klein kapelletje. In dat kapelletje lag een standbeeld van iemand, ik weet niet precies meer van wie dat standbeeld was maar het was echt heel mooi om te zien. Hij had z'n handen in een kommetje. Daar kon je briefjes in stoppen van de broeders.

Maartje

### BEZOEK KLOOSTER MEGEN

Eerst gingen we met de pond en daar staken we de kaarsjes die we bij hadden aan en liepen we met de kaarsjes naar het klooster. Toen we daar aankwamen werden we opgewacht door een broeder. Hij vertelde over de kerk en het klooster het verleden en de manier hoe het gebouwd was. Hij gaf een rondleiding door het klooster en legde uit hoe het dagelijks leven er in het klooster uitzag en hoelang en op welke manier ze bidden. De tuin zag er heel mooi en verzorgd uit. Nadat hij al die dingen had uitgelegd gingen we naar het kapelletje die ter ere van een belangrijk persoon was gemaakt het zag er overal mooi uit en ik vond het heel leuk.

Grsam

## MET HET VORMSEL NAAR HET KLOOSTER IN MEGEN.

We gingen eerst over de veer pont. Toen bij het klooster waren staken we buiten een kaartje aan dit was moeilijk met de wind. We namen het kaarsje mee naar de kerk, daar verwelkomde een pater Loek bos ons. We zetten het kaarsje neer bij het altaar. Toen kregen we uitleg wat het vormen eigenlijk inhield en de heilige geest. In de kerk kun je het vaak zien als een duif. De klooster is van de paters van franciscanen. Toen kregen we een rondleiding in het klooster. Er was een keuken, een woonkamer, een eetzaal, tv kamer, een winter bid kamer, een zomer bid kamer, bibliotheek en ze hadden geen verwarming. De klooster, was een Italiaans bouwwerk hij was vierkant gebouwd Eerst werdt het klooster gebouwd en daarna pas de kerk. In de klooster kunnen mensen logeren zoals bij een b&b. Er wonen acht paters , twee paters koken, de ene een dag en de andere vier dagen. Dan kookt een vrijwilliger een dag en komt er nog een mevrouw een dag koken. Soms zijn er wel veertig gasten. Er was een kapelletje daarin ligt het broertje van Megen begraven en zijn naam was Everardus. Toen Evert nog leefde vroeg iedereen altijd bid voor me Evert. Eerst lag hij in de binnentuin begraven van de klooster maar omdat vrouwen niet in het klooster mogen komen hebben ze een kapelletje gebouwd zodat iedereen bij de graf van Evert een gebedje kan schrijven en die wordt elke zondag bij mis voorgelezen. We kregen nog een krentenbol met appelsap en zagen eeh mooie regenboog. Toen gingen we weer terug met de pont.

Jasper

### KLOOSTER IN MEGEN

Bij het klooster in megen was het erg leuk en interessant .Je had een zomers en winterse bid plek , en de broeders reizen soms ook naar andere kloosters .En je had een bieb, keuken , tv ruimtes ,en een speciale plek voor een beroemde broeder . Eerst mochten er geen vrouwen komen kijken naar de broeder, maar nu wel.

We gingen met de vormelingen op 12 maart naar het klooster in Megen. We kregen een rondleiding in het klooster toen hebben we gezien waar de broeders bidden. We hebben ook gehoord dat er kinderen van het Merlet college voor drie dagen komen. Wat ik heel mooi vond is dat er een kapel is gebouwd voor een broeder. Er zit nu tegenover het klooster een school maar dat was eerst van het klooster. Ik wist zelf niet dat broeders en nonnen een mobieltje hadden en tv keken

Chiel Thennissa

### KLOOSTER MEGEN

We gingen met de auto naar de pond . toen we van de pond af gingen hadden we een kaars die staken we aan en gingen op weg naar het klooster eenmaal bij het klooster gingen we eerst naar de kerk waar we uitleg kregen over vormen nu weet ik dat het vormsel een stap naar volwassenheid is toen gingen we naar de overloop waar vroeger mensen onder de grond lagen er hingen drie groten lijsten met de alle mensen die daar hebben gelegen toen gingen naar de woonkamer, keuken ,zomerse en winterse bid plekken, en bibliotheek en toen weer naar huis ik vond het interessant en leuk

Redactie: in de kaders de originele teksten van de kinderen



## H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

### VRIJDAGAVOND 8 JUNI CONCERT: 'VERRASSEND LITOUWEN!'

Het Nijmeegse kleine koor Eenvoortwaalf zingt 8 juni van 20.00 – 21.00 uur een verrassend programma van uitsluitend Litouwse componisten.

U kunt genieten van zeven muzikale Litouwse verhaaltjes, waarin hanen kraaien, honden blaffen, de wind raast, rook nevelt. Heel anders klinkt de mis van Lopas: een uitdagende combinatie van lange, vloeiende klanklijnen en veelvuldige maatwisselingen. Tranen vloeien over de overleden Jezus. Koning, volk, hemel, alles huilt ...

Tweemaal per jaar studeren de zangers van Eenvoortwaalf zelfstandig een muziekprogramma in rond een thema. Op uitnodiging verzorgt steeds een andere dirigent de muzikale afwerking.



Ditmaal is de van oorsprong Litouwse dirigente Zana Naidionova de gast-dirigente. Met beide handen grijpt zij nu de kans om een volledig

Litouws programma uit te voeren. De Eenvoortwaalf – zangers houden van uitdaging en verrassingen en hebben volmondig ingestemd (niet wetende welke bijzondere klanken de Litouwse taal in zich heeft).

Kortom, u bent van harte welkom bij dit gevarieerd en uniek programma, in de Antonius Abtkerk in Overasselt. De toegang is vrij (vrijwillige bijdrage bij de uitgang) met een drankje na afloop.

## NEGENDE VASTENMAALTIJD BIJ PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

Ook dit jaar zijn weer een flink aantal gasten ontvangen bij pastor Aloys van Velthoven voor de jaarlijkse vastenmaaltijd. Het project dat tijdens de maaltijd werd besproken was weer een eigen project van parochie De Twaalf Apostelen. Dit keer ging het over het boren van een nieuwe boorput op het terrein van de Furaha Orphans in Kenia, waar een weeshuis en twee scholen staan. Deze put is nodig, omdat de put een aantal maanden per jaar droogstaat en er dan geen drinkwater beschikbaar is voor de weeskinderen. Door nu een nieuwe put dieper te boren hoopt de stichting het hele jaar over drinkwater te kunnen beschikken. Dat is natuurlijk de eerste levensbehoefte voor iedereen en zeker voor de weeskinderen in hun eerste levensjaren. Ook de dorpsbewoners kunnen hier gebruik van maken. Dit jaar hebben de gasten bij pastor Aloys zich weer van hun beste kant laten zien. Maar zonder onze fantastische 'kooksterren' hadden we dit nooit kunnen bereiken. Maar liefst € 516 kunnen we bij de Vastenactie storten. Een prachtig resultaat! Veel dank zijn we verschuldigd aan de dames die dit jaar de maaltijden verzorgd hebben: Fien Tax, Nellie Geerts, Marna Lukkenaer, Riek Wientjes, Tonnie Janssen en Threes van Oss. Loes Bloo zorgde voor de coördinatie. Allen bedankt voor dit mooie resultaat.

Jammer is dat twee kooksterren voor volgend jaar moeten afhaken: Marna Lukkenaer en Nellie Geerts. Beide dames werken al vanaf het begin mee aan deze maaltijden. Marna en Nellie, hartelijk bedankt voor jullie inzet en toewijding bij het bereiden van deze maaltijden voor het goe-



### ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 3 april kwamen de volgende punten aan de orde.

- Martin Claes gaf ons een idee hoe de taakverdeling in het nieuwe pastoresteam eruit gaat zien. De contactraad is ingenomen met de snelle invulling van de vacatures en hoopt op een goede samenwerking.
- Hoe het staat met het plan voor een carillon in onze toren, weten we niet. Het initiatief kwam van buiten de parochie, het is ons alleen bekend dat er contact is opgenomen met iemand van het parochiebestuur.
- We hebben uitgebreid over ons vitaliteitsproject gesproken. Uit de inventarisatie van de mogelijkheden van alle leden bij het werkplan

de doel. Voor het volgend jaar hopen we weer twee nieuwe mensen te vinden die deze traditie mede in stand willen houden.

Leo van Oss

#### EERSTE COMMUNIE

Op zondag 25 februari hebben de communicanten van 2018 zich, onder begeleiding van pastor Aloys, voorgesteld in de kerk van de heilige Antonius Abt in Overasselt. Ze vonden het allemaal erg spannend, maar ook leuk. Het thema van de eerste communie is dit jaar 'Samen op weg...' en de communicanten, Milou Arts, Evi van der Burgt, Valentijn Derks, Elise Ebberts, Lotte Kersten, Evie Puplichuisen, Guust Scheepers, Liona Theunissen, Tess Wijers en Kyan van der Zant, gaan zondag 22 april samen op weg om de eerste communie te doen.

Werkgroep eerste communie



#### DOPEN

3 juni 2018  
Merijn Gerrits



bleek dat we de ambities voor 2018 lang niet allemaal uit eigen kracht kunnen aanpakken. Binnenkort is er een bijeenkomst met vrijwilligers op het terrein van naastenliefde, de contactraad is benieuwd of we een nieuwe impuls aan dat belangrijke thema kunnen geven.

- Over het passieconcert van ons Parnassuskoor waren we vol lof. Het koor presenteerde zich uitstekend, het programma was afwisselend en het publiek heeft van begin tot eind genoten.
- De Passion op Witte Donderdag is uitstekend bevallen en onze geloofsgemeenschap wil volgend jaar best weer een bijdrage leveren.

Theo van der Weegen

## ONTWIKKELING VITALITEIT IN DE GELOOFS- GEMEENSCHAP ANTONIUSABT WIJCHEN



Zeven vragen aan .....  
Marja en Marieke  
(Marja Edeling- de Kleijn  
is actief in de werkgroep  
voorbereiding 1<sup>e</sup> communie  
en de werkgroep voorberei-  
ding vormsel.)

Marieke Drent is pastor met aandachtsveld jeugd en jongeren.)

### **1: IS ER IETS MERKBAAR VAN BEÏNVLOEDING VAN HET PRO- JECT VITALITEIT EN DE JEUGD.**

Jeugd brengt altijd vitaliteit mee. Dat er zoveel voor de jeugd wordt gedaan voelt meteen al vitaal. Maar mogelijk voelt het ook onwennig. Mensen zijn niet gewend dat er zoveel mogelijkheden zijn in de kerk voor de jeugd. Wij zijn nog steeds bezig dit te promoten.

Bijv: de diensten.

Eén doelgroep is jongeren van 10-18 jaar. Samen met andere gemeenschappen en op verschillende plaatsen en met een muziekbondje uit Alverna wordt geregeld een dienst gevierd. Behalve de muziek zijn het ook liedjes van deze tijd.

Voor jongere kinderen is de kinderkaravaan. We 'trekken' met de kinderen van kerk naar kerk binnen de parochie. De doelgroep is kinderen van 7 tot 12 jaar, maar soms gaan er al kinderen van 4 jaar mee. De diensten in de verschillende geloofsgemeenschappen zijn altijd met een kinderkoor. De kinderen komen gezamenlijk de kerk binnen. Ze hebben een boldekar bij zich en maken een rondje door de kerk.

De kinderen worden aangespoord om zoveel mogelijk mee te doen. De liturgie is gebaseerd op al doende leren. Waarom bepaalde dingen in de liturgie naar voren komen en wat symbolen betekenen. Ook leren de kinderen over een onderwerp dat als rode draad door de vieringen gaat. Dat is nu een verhaal uit het Oude Testament dat in twaalf keer besproken wordt. Het verhaal wordt dus iedere keer vervolgd. Iedere keer met een ander thema maar wel met dezelfde hoofdpersoon.

Zo was afgelopen jaar het jaar van Jozef uit de oude testament. De teksten worden geleidelijk aangeboden. Jozefs verhaal is nu afgelopen. We gaan dit jaar verder met het verhaal over Mozes. We gaan nu weer een rondje kinderkaravaan doen. Iedere kerk zal weer een bezoek krijgen. Nu van Mozes. Kinderen zijn heel enthousiast. En zij nemen er veel van mee.

### **2: WELKE JEUGDGROEPEN ZIJN ONTVANKELIJK VOOR DE KERK EN OP WELKE WIJZE?**

Het leukste is de groep van 6- en 7-jarigen - de

communieleeftijd. Kinderen gaan nadenken waarom dingen gebeuren, daar kan je op inspelen. Zij staan heel erg open. Ook de ouders van deze groep maken een nieuwe stap in de kerk. Soms betreft het een hernieuwde kennismaking voor de ouders.



### **3: IS DE BEGELEI- DING VERANDERD DE LAATSTE JAREN?**

De begeleiding is niet veranderd- de kinderen zijn vooral veranderd. Ze zijn

sneller. Zij worden meer uitgedaagd en dat kunnen zij aan. Sinds het nieuwe programma van de 1<sup>e</sup> communie mag het kind kind zijn. De aanpak is meer interactief. Zo is er bijvoorbeeld wisseling in ruimtes, wisseling in beweging en activiteit. Een groot succes is de zogenoemde Vossenjacht, een activiteit met alle geloofsgemeenschappen. Samen met oude en jonge mensen is een grootscheepse speurtocht door het centrum van Wijchen in het teken van naastenliefde en barmhartigheid voor de a.s. communicanten opgezet. Ook veel ouders zijn hierbij actief.

### **6: IS ER BINNEN HET JEUGDWERK SAMENWERKING MET AN- DERE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN?**

Ja. En dat is leuk, inspirerend en heel goed. Het gezamenlijke kerstfeest is bijvoorbeeld een voorbeeld van respect voor elkaar en naastenliefde.

### **7: HEBBEN JULLIE NOG ADVIEZEN?**

Het werken met jeugd is gericht op gemeenschap. Nodig alle werkgroepen uit om deze gemeenschap samen te delen en geef ruimte en interesse aan de jeugd, omdat de jeugd sterk is om anderen te inspireren.

Marium Lahm, contactraad Antonius Abt Wijchen

## KERKTAXI

Een parochiaan heeft gevraagd of er iemand bereid is haar zondags naar de kerk (en daarna naar huis) te brengen. Het is weer enkele jaren geleden dat die vraag gesteld werd, zodat het de moeite waard is om opnieuw te inventariseren wie daar een bijdrage aan zou willen leveren. Als meerdere mensen zich aanbieden, dan kan het snel van start gaan. Wie wil helpen?

Graag aanmelden bij Annie Kloosterman,  
tel. 024-6414894.



*De apostel Sint-Jacob  
stond bij Jezus hoog in de top.  
Herodes Agrippa, heel gemeen  
wilde dat Jacobus uit beeld verdween.  
Met het zwaard loste hij dat op!*

*Pastor Ben van B.  
brengt weer herinneringen mee.  
We hadden toen nog kapelaans,  
geen rietje maar hun koord gebruikten ze Spaans,  
en herinnert hij zich; dat deed ook wee*

*Toon van Duifhuizen*

### HERINNERINGEN AAN EEN PAROCHIE

In het jaar 2018, 125 jaar na de ingebruikname van de kerk van Hernen, graaft Ben van Bronkhorst, priester-franciscan afkomstig uit Hernen, in zijn geheugen en maakt ons in gedeelten deelgenoot van ervaringen en belevenissen rond parochie en kerk.

#### DEEL 2

In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er nog dagelijks, 's morgens om 7 en 8 uur heilige missen in het Latijn. De schoolkinderen zaten op klas rechts vooraan in de kerk. De juf of de meester hield de boel goed in de gaten. Elke eerste vrijdag van de maand was, omdat de school Heilig Hartschool heette, na de mis de opdracht aan het Heilig Hart. Dat gebeurde buiten voor de kerk; daar stond het beeld van het Heilig Hart. In mijn schooltijd werd de nieuwe school gebouwd; ook de H. Hartschool.

Een aardige bijkomstigheid was dat het kerkbestuur van die dagen tegelijk schoolbestuur was. Een sollicitant voor de functie van hoofd der school maakte een heel goede kans om die baan te krijgen als hij ook het orgel kon bespelen in de kerk. In die dagen waren dat Kusters en Verbruggen.

Op school werd ook godsdienstles gegeven door de pastoor en/of de kapelaan. Veel had dat niet om het lijf: de vragen van de catechismus moesten foutloos beantwoord worden en dan wist je het!

De kapelaans, Polane en later ook Hydulf Frank, kwam je ook tegen bij welpen en verkenners, bij de voetbalclub, de jonge boeren en boerinnen en bij allerlei andere verenigingen.

Als bijzonderheid in de parochie herinner ik mij de keren dat er iemand was overleden. Dan werden op de dag daarna van 11 tot 12 uur 's morgens de klokken geluid. Dat moest toen nog met de hand. Meestal werden Nol van Heumen

en ik (zesde klas) uit school gehaald om dat karwei te fiksen. Ieder een klokkentouw en goed in de maat blijven. Om half 12 even stoppen tot de klok geslagen had en dan weer door. Maar het duurde zo lang en steeds hetzelfde. Gelukkig hadden we twee armen en handen en dus kon je alleen ook twee klokken luiden. De ander ging dan een verdieping hoger en nam daar de twee touwen over. Zo was er ook tijdens het luiden nog wat vertier. Of we klommen in het touw en bengelden een eind van de grond met de klok mee. Wij woonden in de Dorpsstraat in een huis van de kerk. De huur moest maandelijks worden voldaan. Ik weet nog goed hoe ik met 19 gulden in de hand naar de pastorie liep om daar onze maandelijkse schuld te voldoen. En 'Doortje van de pastoor' was altijd even vriendelijk; ook als je kwam om de 'Sint-Jansklokken', het bisdomblad van toen, op te halen voor de bezorging. Alleen moest je oppassen voor haar als je in de oogsttijd door de heg kroop om een paar appels of peren uit de pastorietuin te pikken. Vanuit de eetkamer van de pastorie kon ze namelijk alles volgen!

### LIEFDESMAALTIJD WITTE DONDERDAG IN DE H. JUDOCUSKERK TE HERNEN

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum is er op Witte Donderdag een liefdesmaaltijd (Agapè) georganiseerd waar alle dorpsgenoten voor werden uitgenodigd.

Uiteindelijk hadden 52 personen, jong en oud, zich aangemeld om aan deze liefdesmaaltijd deel te nemen! Ook vanuit Batenburg, Leur en Bergharen.

Wij waren erg verheugd met deze grote opkomst. Er werd één lange tafel in het middenpad van de kerk mooi gedekt. We hebben uitleg gegeven



over de betekenis van de versiering, over de gerechten als Charoset, Matzes, het breekbrood met olie en het druivensap.

Toon van Duifhuizen heeft een verhaal voorgedragen, om ons stil te laten staan bij

de betekenis van Witte Donderdag. Na een moment stilte hebben we elkaar de vrede gewenst en werd het brood gebroken en gedeeld!

Op het bord lag een spreuk ter bezinning of als gespreksonderwerp tijdens de maaltijd. Het was



een intiem, liefdevol samenzijn met voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten.

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een bijzondere bijeenkomst en hopen dat iedereen de boodschap die Jezus ons mee heeft gegeven in ons dagelijks leven meeneemt en in de praktijk brengt: 'Brood zijn voor elkaar!'

Bedankt alle aanwezigen voor uw deelname.

Hermien van der Aa en Nathalie Loeffen

### OPENING FOTO-EXPOSITIE 'FOCUS OP JUDOCUS'

Direct na afloop van de maaltijd werd een schitterende foto-expositie 'Focus op Judocus' geopend door Geert Peters, Anton de Wildt en Piet van Kerkhof. Samen met Lizette Steeg, Joke van Dreumel en Sjoerd Schutte hebben zij een prachtige terugblik op 125 jaar Judocuskerk in Hernen samengesteld. Deze tentoonstelling blijft tot en met 10 juni te bezichtigen. Tijdens de beide paasdagen kwamen al honderden bezoekers op de expositie af. Alle vrijwilligers dank voor de geweldige inzet.

Toon van Duifhuizen

### SAMEN ETEN, SAMEN DELEN !



Dit jaar organiseerden we voor de vijfde keer de vastentafel onder het motto 'Samen eten, samen delen'. Op zondag 25 maart schoven 75 mensen uit Hernen en de omringende

dorpen aan in de Mijlpaal, om samen te eten voor het goede doel. Wederom hadden we dit jaar genoeg vrijwillige kokers gevonden voor het serveren van een complete Griekse maaltijd. Voor slechts € 6,00 kon worden genoten van verschillende Griekse specialiteiten, zoals bonensoep, moussaka, stifado en Griekse yoghurt toe. En ook dit jaar waren onze jonge vrijwilligers Bas en Peet weer van de partij om eitjes en friet voor ons te bakken.

Op 14 en 18 maart hadden reeds 110 mensen genoten van een heerlijke vastenmaaltijd in de Zandloper in Bergharen en in de kantine van de UHC. Ook hier kon voor slechts € 6,00 worden genoten van een heerlijke maaltijd. De totale opbrengst van de drie maaltijden was uiteindelijk € 1.350,00. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de Stichting Furaha Orphans Kenia. Deze stichting heeft als streven zoveel mogelijk

waterpunten aan te leggen in Kenia, om een steeds groter deel van de bevolking te kunnen voorzien van schoon drinkwater.

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan deze maaltijden van harte bedanken voor haar of zijn inzet en hopen volgend jaar weer drie keer met elkaar aan tafel te gaan.

### DE COMMUNICANTEN STELLEN ZICH VOOR

Wij (Liz Rutten, Marte Rutten, Meerle Peters, Sanne Verwaaijen, Tess van Leent en Xander van Kerkhof) hebben ons tijdens de voorstellings- en palmpasenviering van 25 maart voorgesteld als communicanten. We zijn ons op dit moment druk aan het voorbereiden op onze 1<sup>e</sup> communie die wij 27 mei gaan doen. Het is heel gezellig en we leren er ook nog heel veel van! Wij wonen alle zes in Hernen en wat we gemeen hebben is dat we allemaal dol zijn op dieren!

Groetjes, Liz, Marte, Meerle, Sanne, Tess en Xander



### MISINTENTIES

- 6 mei: Wim en Gon Hebing, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van 't Westeinde, Leo van Lubeek, Jan Schreven en voor de overleden weldoeners
- 10 mei ( Hemelvaartsdag): overleden familie de Kleijn-Hendriks
- 12 mei: Gradus en Annie van Heumen-Jansen, Frans en Anny de Wildt – Heijmans, Annie van der Aa-van Casteren, Gerda van Heumen-Lukassen, Liesbeth Giesbers-Palsma, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Johan en Nellie de Wildt-Peters
- 20 mei: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Liesbeth Giesbers-Palsma
- 27 mei: Ben Peters, Gemmy Peters, Tom van Lieshout
- 3 juni: Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Loeffen, overleden familie van der Aa, Hent Janssen

Gelieve de misintenties voor de maand juni voor 8 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 23 maart hebben we ons koor 2Gether uitgezwaaid. Dat was met pijn in ons hart, maar doorgaan bleek geen haalbare kaart. Ook van hieruit nogmaals dank aan alle leden en oud-leden.
- Op 11 mei vervalt de viering van onze tweede vrijdag. Deze keer drinken we daags tevoren op Hemelvaartsdag (10 mei) thee en koffie na de viering van 09.30 uur.
- Aan het einde van dit seizoen gaat Joke van den Dobbelsteen de contactraad verlaten. Maar geen nood, zij blijft wel allerlei dingen doen; in dat opzicht verandert er maar weinig

en we hopen dat dit nog lang zo blijft.

- De komende vergaderingen van de contactraad staan gepland op 22 mei en 3 juli. De aanvang is om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos



### HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen lekker een kopje thee of koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur staat de deur wijd open en is iedereen van harte welkom. De data zijn 16 mei en 6 en 20 juni.

Tini Poos



### KAPELBERGSEIZOEN

Op zaterdag 5 mei wordt het seizoen geopend met een plechtige viering. Op de zaterdagen erna zal er steeds om 19.00 uur een viering zijn. Gedurende de hele maand zullen er meer plechtigheden zijn van verschillende groepen die als bedevaartgangers de weg weten te vinden om even dicht bij Maria te zijn en haar warme schutsmantel te ervaren. Maar ook velen zullen individueel 'naar de Berg' trekken.

Met het aanbreken van de meimaand worden Mariavererende gelovigen in het Land van Maas en Waal en in het bijzonder in Bergharen en omgeving onrustiger. De meimaand is van oudsher immers ook de Mariamaand. Daarom groeit in die periode de belangstelling voor Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Sinds 1939 zetelt zij weer op het hoogste punt van de stuifzandduinen achter de molen van Bergharen. De Mariadevotie heeft daar een veel langere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van Camp (een plaatsje net over de Duitse grens) 'de Molenberg' gekocht. De cisterciënzers bouwden er later een kapel en plaatsten daarin een beeld van de Moeder van Smarten, een zogenaamde piëta. Maria is gezeten op een rotsblok met het gestorven lichaam van haar Zoon op haar schoot. We zien bij Hem de wondtekenen, ook wel stigmata genaamd, op handen, voeten en in de hartstreek.

Toen rond 1610 de uitoefening van de katholieke eredienst werd verboden, de kapel gesloopt. Het

beeld kon in het kasteel van Hernen in veiligheid worden gebracht. Van daar kwam het uiteindelijk in de dorpskerk daar terecht. Jarenlang hebben verschillende pastoors van Bergharen, na het herstel van de godsdienstvrijheid in 1795, pogingen ondernomen om het beeld weer naar Bergharen terug te krijgen. Getuigenverklaringen werden er voor op papier gezet waaruit blijkt dat via overleveringen van ouders op kinderen en kleinkinderen vaststond dat het beeld in Hernen toch echt het beeld uit Bergharen was.

Uiteindelijk heeft de bisschop van 's-Hertogenbosch in 1927 de wens geuit dat het beeld terug zou keren naar Bergharen. Met een ezelskar werd het in Hernen opgehaald en in triomftocht het dorp binnengebracht. Na de bouw van een kleine veldkapel in 1939, werden na de Tweede Wereldoorlog plannen gemaakt om de huidige kapel die geflankeerd wordt door twee kaarskapellen, te bouwen. Dat gebeurde in 1948, mede als dank voor het geringe verlies dat in Maas en Waal tijdens de oorlog was geleden.

In de naoorlogse jaren werd de verering van Maria alsmaar meer, tot er in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw een daling kwam. De laatste jaren weten weer steeds meer mensen deze bijzondere plek in het Land van Maas en Waal te vinden. Men ervaart de plek als een oase van rust in het drukke dagelijks bestaan. Ze biedt gelegenheid tot stil gebed, dat kracht wordt bijgezet door het ontsteken van een kaarsje.



## VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG 11 APRIL 2018

Els opent met het gedicht 'Mensen kijken' van Toon Hermans.

- Er wordt enthousiast gesproken over de nieuwe pastores die het team in onze parochie komen versterken. Blij zijn wij dat er op zo'n korte termijn voor onze geloofsgemeenschap Paschalis een nieuwe eerst aanspreekbare pastor is gevonden. Bij het mailverkeer tussen pastor Andreas en de contactraad hebben wij een positief gevoel en merken wij dat hij betrokken is. Met vertrouwen zien wij zijn komst tegemoet. Op 23 mei zal hij bij onze vergadering aanwezig zijn. Pastor Andreas, van harte welkom! Ook een hartelijk welkom aan pastor Jack. Wij wensen jullie beiden veel succes en werkplezier in parochie De Twaalf Apostelen!!
- 25 april is de Apostelvergadering in het zaaltje van onze kerk.
- Er is een aanvraag gekomen of een koor in de maand december gebruik mag maken van ons kerkgebouw. Hiervoor zal toestemming worden verleend.
- Het vieringenrooster is aangepast. Omdat op 27 mei de eerste communie plaatsvindt, komt de gezinsviering van 26 mei te vervallen.
- De Vastenactie heeft dit jaar €1479,00 opgebracht, ruim € 100,00 meer dan vorig jaar. Een mooi resultaat.
- Terugblik Pasen: Dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen om Pasen tot een mooi feest te maken. We kunnen terugkijken op twee goedbezochte vieringen! Eerst was er de gezinsviering op zaterdagavond waarin pastor Marieke de kinderen meenam met een tocht door de kerk. Zij vertelde de levensweg van Jezus van geboorte tot verrijzenis. Op eerste paasdag was pastor Cees Jansen de voorganger met zang van dames- en herenkoor. Tijdens deze viering kreeg de nieuw gewijde paaskaars een plekje in de kerk.

Els Bergman

## AFSCHEID

Op 23 maart hebben de voormalige leden van het koor 2Gether samen een heel gezellige avond gehad in restaurant Asia te Wijchen. Welhaast passend in de tijd is met een soort van laatste avondmaal

afscheid van elkaar genomen omdat het koor sinds begin dit jaar is opgehouden te bestaan. 2Gether, dat was ontstaan door een fusie van het Pallaskoor uit de Emmanuelkerk en koor New Voice van de Paschaliskerk, bleek niet voldoende levensvatbaar na aankondiging van het stoppen van de dirigent. Na jaren van muzikale groei en vele mooie en fraai opgeluisterde vieringen in zowel de Emmanuel als de Paschalis, maar ook in bijvoorbeeld de Abt-kerk, waar we in samenwerking met andere koren de Apostelvieringen hebben gezongen, viel het spreekwoordelijke doek. Tijdens deze samenkomst kregen de leden als symbool van dank voor alle inzet een fraaie bloem en een eerste rondje om te toosten van de geloofsgemeenschap van de Emmanuel. Voor hen die geen andere vrijwilligerstaak meer vervullen na dit stoppen was er een kaars die daarvoor speciaal bestaat binnen De Twaalf Apostelen.

Dank aan ieder die een bijdrage leverde aan zowel het functioneren als koor als aan het georganiseerde afscheid,

Gerard Arts, voorzitter 2Gether

## PALMPASEN 2018

Wat een feestelijk gezicht, zoveel kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk. Pastor Cees Jansen zegende ook de palmtakjes. Later werd een mandje met deze takjes aangebracht aan pastor Marieke van de Weegbree, nadat zij tijdens de viering wat verteld had over de bewoners van dit huis. Na de dienst gingen we met z'n allen in optocht naar verpleeghuis de Weegbree.

In alle huiskamers werd door het kinderkoor een liedje gezongen. Daar werden ook de palmtakjes uitgedeeld aan de bewoners door pastor Marieke. Een van de kinderen gaf een palmpaasstok af. Die werd op een mooi plekje in de kamer gezet! Het is een traditie geworden om hier jaarlijks met de kinderen heen te gaan.

We worden dan ook altijd heel gastvrij ontvangen. Je ziet dan ook dat verschillende bewoners met ons meezingen en dat ze van de kinderen genieten die langskomen.

Na afloop is er voor ouders koffie of thee en voor de kinderen ranja met wat lekkers.

Huize Weegbree bedankt en graag weer tot volgend jaar!!

Namens de werkgroep gezinsliturgie,  
Els Bergman



## WIJ GEDENKEN

Hij was een bijzondere man, **Wim Kroes**, uit Heumen. De schok was groot toen wij op 24 januari 2018 bericht kregen van zijn overlijden. Hij was nog niet lang thuis vanuit het ziekenhuis, waar hij te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Wim wilde graag naar huis. Het huis waar hij zoveel had meegemaakt met zijn zonen Dennis, Tommy en Isaak. Voor zijn kinderen en hun partners heeft hij veel gedaan. Maar ook voor de kleinkinderen was hij er gewoon. Wim deelde zijn leven met zijn vriendin Stella. Heel de familie en vele vrienden en bekenden konden op hem vertrouwen als het ging om de verwarming. Maar daarnaast was hij een graag geziene gast bij feestjes en op het voetbalveld. Heumen zonder Wim is bijna onmogelijk. Toch moesten wij afscheid nemen van Wim die op 25 juni 1947 geboren werd in het grote gezin Kroes. Dat hij mag rusten in vrede.

**Netje Marcus** werd geboren op 15 juli 1931 en groeide op met haar oudere broer Frans in Deest waar hun ouders een fruitbedrijf hadden. In Middelaar leerde zij Tien van Tilburg kennen en zij trouwde met hem. Hun huwelijk werd gezegend met zeven kinderen. Netje en Tien hadden een boerderijtje en Tien werkte op de steenfabriek. Toen de kinderen trouwden kwamen er kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 1993 moest Netje alleen verder toen haar man overleed. In Wijchen heeft zij veel vrijwilligerswerk gedaan zoals bij de Zonnebloem. Er werd haar niets bespaard. Haar zoon Toon en dochter Rieky kwamen te overlijden. De gezondheid van Netje ging achteruit. En op 20 februari 2018 blies zij om 6.00 uur haar laatste levensadem uit. Wij hebben van haar afscheid genomen in de kerk van Bergharen op 24 februari. Dat zij ruste in vrede.

90 jaar geleden werd **Gradus Janssen** geboren. Op 23 februari 2018 is Gradus in Rivo Torto op Alverna overleden. Hij was weduwnaar van vrouw Mien Loeffen. Na zijn uitvaart op 28 februari werd hij te ruste gelegd op het kerkhof van Alverna.

Op 28 februari overleed **Toos Verbeet-van Boekel**. Zij was weduwe van Piet Verbeet. Toos werd 83 jaar en woonde in La Verna. Na haar uitvaart op 5 maart volgde de begrafenis op het kerkhof van Alverna.

Op 6 maart 2018 is **Til Kamps-Janssen** uit Overasselt overleden in de leeftijd van 89 jaar. In de kerk

van Overasselt hebben we haar uitvaart gevierd en haar begraven op de begraafplaats aldaar.

Op 4 december 1929 werd **Zus Lenders** geboren als kind van Hein en Anna op de Bullenkamp op Alverna. Als enige meisje groeide Zus op met verschillende broers. Zij leerde Frans de Groot kennen op de kermis en trouwde in 1956. Er kwamen zes kinderen waarvan men Franky te vroeg moest afstaan. Toen de kinderen hun eigen leven kregen kwamen er ook zeven kleinkinderen. In 1998 kwam Frans te overlijden. Zus pakte langzaam de draad weer op en ging vrijwilligerswerk doen bij onder andere de Zonnebloem. Langzaam ging haar gezondheid achteruit. Op 12 maart 2018 kregen wij het bericht van haar overlijden. In de kerk op Alverna vond haar uitvaart plaats. Dat zij ruste in vrede bij God.

In de leeftijd van 91 jaar is **Thé Dinnissen** op 20 maart 2018 te Alverna overleden. Thé is in Overasselt geboren op boerderij "de Hessenberg" in een gezin met alleen zussen. Op jonge leeftijd ging hij bij zijn vader op de boerderij werken. Hij hield van buiten werken in de natuur. Toen hij trouwde met Fie Janssen zetten zij samen de boerderij voort. Na zijn pensionering genoot hij van zijn hobby's; Belgische paarden en Shetlandpony's. Toen hij niet meer op de boerderij kon wonen is hij verhuisd naar een appartement in Portiuncula. In de kerk van Overasselt hebben we op 26 maart afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 13 maart is overleden **Riet Steeg-van Merwijk** in de leeftijd van 82 jaar. In 1993 werd ze weduwe van Broer Steeg. Ze kreeg veel steun van haar zussen, met wie ze alles deelde. Riet was een bezige bij met vooral een bezig mondje. Ze had altijd haar weerwoord klaar. Riet was altijd bezig, vooral met de kleinkinderen, voor wie niets te veel was. Toen de gezondheid wat minder werd verhuisde Riet naar Meander en was ze een trouwe bezoeker van de vieringen in het Kompas. Op 8 maart is ze gesterkt door de ziekenzegening. In een bij Riet passende viering hebben we op 17 maart in de H. Judocuskerk te Hernen afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het kerkhof en begraven bij haar man.

Tien maanden na het overlijden van zijn dierbare vrouw Riet is van ons heengegaan **Gerrit Rossen**. Hij mocht 87 jaar worden. Hij had een prachtig



rijk leven met zijn lieve vrouw, met wie hij zesenvijftig jaar getrouwd was. Hun huwelijk werd niet gezegend met kinderen. Langzaam namen zijn krachten af, tot het moment dat het leven een soort lijden was geworden. Op 17 maart 2018 werd de afscheidsviering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen gehouden en wij hebben hem naar zijn rustplaats op het kerkhof gedragen.

Op 15 maart gaf **Zuster Engelberta Lurvink** in de leeftijd van 94 jaar, haar leven terug aan haar Schepper. Zij woonde in Portiuncula op Alverna. We hebben haar uitvaart gevierd op 21 maart, het begin van de lente. Hierna volgde de begrafenis op het kloosterkerkhof te Alverna.



Op 15 maart is overleden **Zuster Gerardi van der Lee**. Zij werd 92 jaar en woonde in Portiuncula op Alverna. De uitvaart werd gevierd op 22 maart, waarna haar begrafenis volgde op het kloosterkerkhof te Alverna.

**Annie Lukassen** werd geboren op 9 juli 1922 te Escharen als oudste in een gezin van acht kinderen. Annie kwam te werken in het gezin Hammen te Balgoij. Zij werd verliefd op Hendrik en trouwde met hem. Samen kregen ze dertien kinderen, waar Annie trots op was. Toen de kinderen gingen trouwen kwamen er kleinkinderen en achterkleinkinderen. Annie hield van de tuin, zingen in het koor en reisjes van de KVO. Samen naar Lourdes gaan enz. Met Hendrik was zij 60 jaar samen toen hij kwam te overlijden. De laatste jaren ging Annie achteruit in gezondheid maar dankzij haar kinderen kon zij thuis blijven. Op 15 maart 2018 kwam zij te overlijden. Balgoij verloor weer een echt dorpsmens. Dat God haar mag omarmen.

In de Residentie Mariëndaal te Velp is op 16 maart 2018 **Jozef Cornielje** overleden. Zijn streven was 100 jaar te worden. Het werden er 93 en daar had hij uiteindelijk vrede mee. Hij is getrouwd geweest met Nelly van Woezik en na haar overlijden met Corry Klokke. In zijn arbeidzaam leven is hij vele jaren burgemeester geweest. Zijn werk was zijn lust en leven en hij vond het dan ook maar niets dat hij met pensioen 'moest'. Niets doen zat niet in zijn aard. Hij heeft hiervoor enkele alternatieven gevonden. Na een plechtige eucharistieviering op 22 maart 2018 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen heeft de crematie plaatsgevonden.

Haar levenslicht zag zij op 24 februari 1929 in Hernen en op 17 maart 2018 is **Annie Kersten-Steeg** overleden. Zij is geboren en getogen in Molenhoek. Zij is getrouwd geweest met Piet

Kersten. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Zij werden verblijd met zes kleinkinderen. Annie was duidelijk de spil van het gezin: erg bedrijvig, een bezige bij op allerlei gebied. De laatste vijf maanden genoot zij van een liefdevolle verzorging in huize St. Barbara te Dreumel. De eucharistieviering heeft voor haar plaatsgevonden op 22 maart 2018 in de H. Judocuskerk te Hernen. Haar lichaam is te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Bij de geboorte op 13 oktober 1918 te Mariaheide kreeg zij haar naam **Marie van den Berg**. Zij groeide op in een goed katholiek gezin. Trouwde met Hendrik Megens. Samen kregen zij vijf kinderen, negen kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Ondanks het grote verlies van haar man, haar zoon Antoon en schoondochter Nanny, wist zij haar leven steeds weer bij te sturen. Marie was een betrokken moeder en oma en had veel oog voor haar omgeving. Zij was lid van de Zonnebloem maar heeft ook voor vele burens gezorgd. Dit jaar zou Marie 100 jaar zijn geworden. Dit heeft zo niet mogen zijn. Wel kunnen wij zeggen: In haar 100e levensjaar is zij op 20 maart overleden. Wij vierden haar uitvaart in de kerk op Alverna op 24 maart 2018 in dankbaarheid.

Op 21 maart 2018 is **Jan van Duijnhoven** uit Heumen overleden. Jan groeide op in een gezin van negen kinderen en is 82 jaar geworden. Zijn ouders hadden een boerderij en hij wilde graag boer worden. In 1966 trouwde hij met Dora Diels en zij kregen drie kinderen. Samen met zijn vrouw maakte hij lange dagen op de boerderij en in stilte kon hij genieten van zijn gezin en twee kleinkinderen. In 2001 stopte hij met de boerderij en deed hij veel vrijwilligerswerk, zoals bij de voetbalclub en bij de hoveniersclub van de kerk. In de kerk van Heumen was de afscheidsviering en we hebben hem begraven op de begraafplaats aldaar.

Op 26 maart 2018 is in de Weegbree **Ria Sengers-Rossen** op 83-jarige leeftijd overleden. Zij is gehuwd geweest met Jo Sengers. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Zij heeft meegewerkt in hun eigen bedrijf. Daarnaast verzorgde zij het gezin en deed het huishouden. Zij was een zeer zorgzame echtgenote, moeder, oma en overgrootmoeder. Haar leven is niet altijd over rozen gegaan. Na het overlijden van haar Jo heeft zij haar leven weer opgepakt en het verlies een plaats kunnen geven. Haar lichaam hebben wij na de afscheidsviering in de Paschalis Baylonkerk op het naastgelegen kerkhof te ruste gelegd.

Op 30 maart is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan **Jos van Tilburg**. Een Bourgondiër, die genoot van het leven en daar anderen in liet meedelen. Hij wist zijn mondje te roeren en verdiende daar jarenlang de kost mee als vertegenwoordiger. Zijn deur stond altijd open, niet om te praten, maar om te luisteren. Niet om te adviseren, maar om raad te geven. Niet om te oordelen, maar vooral om even jezelf te zijn. Jos bepaalde veelal de koers van zijn leven en nam daarbij al dansend zijn vrouw Lenie en de kinderen en kleinkinderen in de hand. Zij zullen hem node missen. Op 6 april hebben wij afscheid genomen van Jos in zijn Antonius Abtkerk te Wijchen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof naast de kerk. Jos rust in verdiende vrede.

De oudste inwoner van Batenburg, **Wim de Vree**, is op paasmorgen 2018 in de armen van twee verpleegkundigen onverwachts overleden. Op 8 mei 1926 zag hij als oudste kind van een gezin van elf kinderen het levenslicht. Hij moest als 12-jarige aan het werk en hoewel hij een ijzersterk geheugen had, kon hij door deze baan niet naar de HBS. Hij was getrouwd met Nettie van Haren. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan er al twee overleden zijn. Ondanks deze tegenspoed bleef hij een optimist die altijd wel weer een uitweg vond. Op 7 april hebben wij zijn uitvaart gehouden in de H. Victorkerk te Batenburg en daarna hebben we zijn lichaam op het kerkhof bij zijn vrouw te ruste gelegd.

**Broer (Antoon) Peters** overleed op 2 april 2018 op de Hagert te Leur. Hij mocht bijna 87 jaar worden. In 1961 trouwde hij met Jo van Lubeek. Samen hebben ze fijne jaren van geluk gekend. Ze hadden het goed met hun kinderen Caroline en Luc, het leven op de boerderij en met de familie. Als mens was Broer iemand van wie je op aankon, belangstellend, een harde werker, praktisch, deed veel op zijn manier en hij hield van humor. In de uitvaartdienst in de H. Judocuskerk van 6 april

2018 hebben wij afscheid van hem genomen. Daarna hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd bij zijn vrouw op het naastgelegen kerkhof.

Op 6 april is overleden **Leny Nas-Grootaarts** in de leeftijd van 83 jaar. Jaren lang werkte ze met haar man Willy in de slagerij te Nijmegen. Nadat ze de zaak gesloten hadden verhuisden ze naar Wijchen en kregen meer tijd voor de kinderen. Als moeder was Leny erg bezorgd en zij volgde de kinderen als het ware op de voet. Na het overlijden van haar man en toen het lichamelijke allemaal niet meer zo goed ging, hoefde het niet meer, maar ze genoot nog van een glaasje in de stoel in haar appartement bij de foto van haar man, waar altijd een kaarsje bij brandde. Op 13 april hebben we afscheid van haar genomen in de H. Jozefkerk te Alverna en haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar man. Leny rust in vrede.



In de leeftijd van 83 jaar is op 6 april 2018 **Antoon Theunissen** te Overasselt overleden. Antoon was de oudste in een gezin van zeven kinderen. Na de lagere school ging

hij naar de MULO en volgde meerdere boekhoudkundige opleidingen. In 1962 ging hij werken bij de Gelderlander waar hij van zijn passie zijn beroep kon maken. In 1963 trouwde hij met Pieta Hendriks en zij kregen een zoon en twee kleinkinderen. Hij hield erg veel van lezen en schrijven en ontwikkelde een grote liefde voor taal. Zijn afscheidsviering was in de kerk van Overasselt en we hebben hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

TIJDREIZEN

Ze zijn me allebei heel dierbaar, mijn zussen. Ik druk de gedachte weg dat ze er niet meer zouden zijn. Samen hebben ze zeven kinderen, de oudste zus vier, de jongste drie. En als ik weer eens in onze zuidelijkste provincie ben herken ik in hun vele kleinkinderen mijn twee zussen. Dat vind ik heel bijzonder, zo gaan de kenmerken van onze familie op reis in de tijd. Mijn oudste zus heeft een bewogen periode achter de rug, haar man overleed op de eerste dag van de maand mei vorig jaar. Ik bewonder haar om de manier waarop zij haar leven opnieuw zin probeert te geven. Enkele weken geleden werd een van haar kleindochters achttien jaar en een kleinzoon eenentwintig. Ik herinner me mijn eigen eenentwintigste verjaardag, gewoon thuis met koffie en koek en een paar vriendinnen. Mijn zus daarentegen zat in de kroeg in een bont gezelschap van ongeveer zestig jongeren, stuk voor stuk knappe, langharige meisjes en aantrekkelijke jongens. Tijden veranderen, mijn moeder zou met een pilsje in de hand meegefeest hebben, mijn vader zou waarschijnlijk naar buiten gevlucht zijn. Wat ging er om in het hoofd en het hart van mijn zus? Wat zou haar man genoten hebben! Wat blijft er over na je dood? Is het mogelijk dat



ergens heel ver weg onze ouders ons nog steeds gadeslaan? Ik denk er graag over na. Mijn zus heeft veel nakomelingen waarin stukjes van haar en haar man doorleven. Maar zijn al die stukjes er over duizend jaar nog? Het duizelt mij als ik te ver ga doordenken, dan raken mijn hersens van slag en kan ik niet meer slapen. Eerst maar zorgen dat ik deze column tot een goed einde breng, dat is al lastig genoeg. Vandaag heb ik het huis voor mij alleen, dat komt niet zo vaak voor. Er hangt een ongewone stilte om mij heen, ik kan mezelf bijna horen denken. Niemand weet dat ik hier op dit moment achter de computer zit te schrijven, het lijkt of ik alleen op de wereld ben. Ik moet naar buiten, het is een fantastische lentedag, de zon schijnt en er zijn nog meer mensen op de aardbol. Ik wil mijn hersens de rest van de dag vrijaf geven, voelen dat ik van top tot teen leef. Ik ga een rondje Leur fietsen, een van mijn lievelingsrondjes. Onder de hoge bomen met de frisse nieuwe blaadjes, langs de weilanden met gezellige paarden en koeien, misschien een kopje koffie in het bezoekerscentrum tegenover het oude kerkje. Wat wil ik nog meer? Moet er iets van mij overblijven later? Ik heb geen kinderen. Misschien gaan een paar van mijn geschreven woorden rondreizen in de tijd, worden ze ooit gelezen door verre afstammelingen van mijn twee zussen, wie zal het zeggen?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt   Oosterweg 4 6602 HD Wijchen   Tel: 024-6412627	H. Anna   Dorpsstraat 48 6617 AE Bergharen   Tel: 0487-531265
H. Johannes de Doper   Boomsestraat 2 6613 AH Balgoij   Tel: 024-6412462	H. Georgius   Dorpstraat 32 6582 AN Heumen   Tel: 06-13659042
H. Judocus   Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen   Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt   Kerklaantje 8 6612 BB Nederasselt   Tel: 024-6221215
Emmanuel   Homborg 25-37 6601 XW Wijchen   Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt   Hoogstraat 5 6611 BT Overasselt   Tel: 024-6221276
H. Paschalis Baylon   Woeziksestraat 324 6604 CC Wijchen   Tel: 024-6413232	H. Victor   Molendijk 3 6634 KE Batenburg   Tel: 06-20541732
H. Jozef   Heumenseweg 32 6603 CZ Alverna   Tel: 024-6411171	H. Damianus   Kerkstraat 11 6606 AJ Niftrik   Tel: 06-20541732

## APOSTEL JACOBUS

Het was nog even puzzelen om de apostel Jacobus te onderscheiden waar ik over mocht schrijven. Er bleken twee apostelen te zijn met de naam Jacobus. En er kwam uiteindelijk nog een derde Jacobus bij.

De eerste is Jacobus de zoon van Zebedeüs (die ook wel Jacobus de Meerdere genoemd wordt). De broer van de apostel Johannes. Deze waren vissers en beiden uitgekozen tot een van de voornaamste apostelen van Jezus.



Dan is er Jacobus de zoon van Alfeüs (ook wel Jacobus de Mindere genoemd) (de neef van Jezus).

Tot slot is er nog een Jacobus die 'broer van de Heer' genoemd werd. Deze Jacobus zou de brief van Jacobus geschreven hebben.

Deze laatste twee worden vaak met elkaar verzeeld. Jacobus die de broer van de Heer genoemd werd, zou ook de neef van Jezus kunnen zijn. Hiëronymus, een kerkvader, opperde dat in het Aramees 'broer' ook 'neef' kon betekenen. Het kan dus heel goed zijn dat Jacobus de zoon van Alfeüs en Jacobus de 'broeder van de Heer' dezelfde persoon is. Dit hoeft niet zo te zijn maar in de overleveringen is dit niet geheel duidelijk.

Na deze uiteenzetting wil ik het graag over Jacobus de zoon van Zebedeüs hebben. Jacobus en Johannes werden door Jezus uitgekozen om niet zomaar vissers te zijn, maar om vissers van mensen te worden.

In het Bijbelboek Mattëus staat een verhaal dat de moeder van Johannes en Jacobus naar Jezus toekwam en vroeg of Hij wilde beloven dat haar zonen in Zijn Koninkrijk links en rechts van Jezus mochten zitten. Jezus antwoordde hierop dat ze niet wist wat ze vroeg. Jezus vroeg hun: "Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken?" Want de inhoud hiervan is behoorlijk. Ze antwoordden dat ze dat konden. Jezus kon hun antwoorden dat ze inderdaad uit Zijn beker zouden drinken maar een plaats links of rechts van Hem was aan God om te bepalen. De andere leer-

lingen werden woedend op de broers. Jezus gaf hun de les mee dat wie de belangrijkste wil zijn, zou moeten dienen. En wie de eerste wil zijn, zou wij tegenwoordig zeggen, zal de laatste zijn.

De apostel Jacobus heeft volgens de overleveringen wel degelijk meegemaakt hoe moeilijk het is om het christelijk geloof over te brengen. Hij heeft er een grote prijs voor moeten betalen.

Jacobus is de patroonheilige van Santiago de Compostella. In de zevende eeuw ontstond de overtuiging dat de apostel naar Spanje was gereisd om daar het geloof te verkondigen. Zijn prediking daar was geen succes. Gedesillusionerd keerde hij terug naar Judea. Hier kende zijn werk wel succes, zo veel dat het de woede van de machthebbers opriep en hij uiteindelijk werd vermoord. Volgens een legende zou het lichaam van Jacobus na zijn onthoofding door twee van zijn volgelingen in een boot zijn gelegd. De boot zou door een wonder zijn aangespoeld aan de kust van Galicië, Spanje. Op de berg Libredón zou de apostel zijn begraven. Na de ontdekking van het graf in de 9<sup>e</sup> eeuw werd er een kerk bovenop gebouwd. De bedevaartplaats die toen ontstond kreeg de naam Santiago de Compostella. De naar Jacobus genoemde schelp is het symbool van de bedevaart naar deze plaats. Dit vanwege de mantelschelpen die werden gekweekt aan de Galicische kust, waar de apostel zou zijn aangespoeld.

Op dit moment gaan er nog steeds duizenden pelgrims de weg naar Santiago de Compostella. Om zichzelf tegen te komen. Te ontdekken in hoeverre ze bereid zijn om de roep van de Heer te aanvaarden. Het enthousiasme waarmee Jacobus en zijn broer de Heer wilden volgen op de wegen die Hij hun wijst, daar willen zovele Christenen hen in navolgen. En dat vergt moed, stilte en luisteren. Het vraagt om jezelf opzij te kunnen zetten voor het grotere goed. Het vraagt om dienaar te zijn.

Marieke Drent, pastoraal werker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juni 2018** met het thema "apostel Thomas". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 mei 2018 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.