

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 5 juni 2018



APOSTEL TOMAS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



OM TE NOTEREN

- 27 MEI 9.30 UUR H. ANNAKERK BERGHAREN**
Eerste H. Communie, kinderen uit Bergharen
- 27 MEI 11.00 UUR H. PASCHALIS BAYLON**
Eerste H. Communie, kinderen uit Woezik
- 27 MEI 11.30 UUR H. JUDOCUS**
Eerste H. Communie, kinderen uit Hernen.
- 27 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**
Wisselcollectie paramenten
- 27 MEI 14.30 UUR CONCERT GOFFERTPARK**
Met het Nijmeegs Mannenkoor, 4tune en Bata-vorum Pipes en Drums
- 29 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 1 JUNI 20.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**
Lezing 'Kunst en Religie' door Arjan Moscoviter
- 2 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
De Wandeling, start Oosterweg 4 Wijchen
- 2 - 3 JUNI H. JUDOCUS HERNEN**
Kunstexpositie in het kader van 125-jarig jubileum H. Judocus Hernen
- 3 JUNI 10.30 UUR H. VICTOR BATENBURG**
Eerste H. Communie, kinderen uit Batenburg
- 5 JUNI 10.00 UUR OUDERENBIJENKOMST HERNEN**
Viering in de kerk, daarna koffie in De Toekomst
- 6 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 7 JUNI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE**
Thema 'Apostel Bartholomeus' voor periode 30 juni t/m 2 september
- 8 JUNI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT**
Concert 'Verrassend Litouwen' koor Eenvoort-waalf uit Nijmegen
- 10 JUNI 11.00 – 17.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**
125 jaar H. Judocus met Fototentoonstelling 'Focus op Judocus', elk uur orgelmuziek en Voice
- 10 JUNI 14.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**
Orgelconcert Derk Jansen
- 12 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 12 JUNI 20.00 UUR EMMANUELKERK**
Filmavond "The Shack" voor jonge ouders/vol-wassenen in de leeftijd van ongeveer 25-50 jaar
- 16 JUNI VANAF 18.00 UUR EMMANUELKERK**
De Ontmoeting organiseert een avond voor tieners/jongeren en jonge ouders, thema 'Levensweg'
- 17 JUNI 11.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**
Kinderkaravaan
- 20 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 23 - 24 JUNI PAROCHIECENTRUM**
Jongerenactiviteit 'slapen in de tuin bij de kerk' Oosterweg 4 Wijchen
- 24 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN BALGOIJ**
St.-Jan's openluchtviering (tevens dankviering van communicanten en vormelingen)



GEZOCHT: REDACTIELEDEN

DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE AANWAS

We zoeken iemand die zich vertrouwd voelt op de computer en bereid is om het programma In-design te leren, of dit programma al kent. In dit programma wordt het blad opgebouwd en druk-klaar gemaakt.

Verder is een meedenker die goed is in de Neder-landse taal van harte welkom. Er zijn in de week voor het ter perse gaan van de Apostelbode cor-rectierondes die onder tijdsdruk plaatsvinden.

Heb je affiniteit met redactioneel werken of drukwerk maken en wil je ons helpen?

Neem dan contact op via de mail met de redactie: redactie.apostelbode@detwaalfapostelen.nl of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Apostel Bartholomeus' en is bedoeld voor de periode van 30 juni t/m 2 september. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 7 juni per e-mail worden ge-zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
januari	57.836		64.172		6.336
februari	59.474	117.310	54.953	119.125	1.815
maart	15.193	132.503	13.734	132.859	356
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.

VOORAANKONDIGING



LEZING MGR. GERARD DE KORTE
Op dinsdag 25 september 2018 komt onze bisschop, Gerard de Korte, naar Wijchen. Gerard de Korte staat bekend als een boeiend en inspirerend spreker en hij zal het sociale denken van de katholieke kerk in verbinding brengen met de werken van barmhartigheid.

Na afloop is er volop gelegenheid om met de bisschop van gedachten te wisselen naar aanleiding van zijn lezing.

Locatie: De Schakel
Pius XII Straat 85, Wijchen
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

CONCERT GOFFERTPARK 27 MEI

Concert in het Goffertpark op 27 mei van het Nijmeegs Mannenkoor.

Wij, het Nijmeegs Mannenkoor, treden op samen met 4tune en Batavorum Pipes en Drums.

4Tune is een dameskoor uit Malden en heeft dertig leden, Batavorum is een groep doedelzakspelers en drummers uit Nijmegen. Wij treden samen op in Openluchttheater de Goffert. We beginnen om 14.30 uur. De kaartjes kosten €10.-

Bert Arnts



Op dinsdagmorgen 12 en 26 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

BIJZONDER KUNSTWEEKEND

H. Judocuskerk 125 jaar: bijzonder kunstweekend in Hernen

Van vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni kunt u dichtbij huis een uniek kunstweekend beleven. Uniek, omdat 25 inwoners en oud-inwoners van Hernen en Leur hun kunstwerken etaleren. Aanleiding is het 125-jarig bestaan van de kerk. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Op vrijdag 1 juni leidt kunsthistoricus Arjan Moscoviter, met een lezing over kunst en religie, dit kunstzinnige weekend in. De titel van de lezing is: 'Eer het god'lijk licht in d'openbaringen van de kunst'.



Met het bouwjaar 1893 van de H. Judocus als startpunt laat hij zien hoe schilders zoals Vincent van Gogh en later ook Piet Mondriaan geïnspireerd werden door religieuze motieven. Verder neemt hij u mee bij deze ontwikkeling in de twintigste eeuw.

Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni tonen de lokale kunstenaars in diezelfde H. Judocuskerk van Hernen hun kunstwerken. Een breed scala aan kunstvormen komt voorbij: beelden van hout en steen, waaronder

speksteen, brons, keramiek, aquarellen, acrylschilderijen, textiel, beschilderde eieren, bloemstukken en grafische vormgeving.



Locatie: H. Judocuskerk, Dorpsstraat 35, Hernen.

De toegang is gratis.

Data en tijden:

De kunstlezing start op vrijdag 1 juni om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er koffie en thee. De kunstexpositie is te zien op: zaterdag 2 juni van 11.00 tot 17.00 uur
zondag 3 juni (na de viering) van 12.00-17.00 uur

HET NIEUWE VERBOND

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is op één en dezelfde dag.

Want door geloof in de Heer Jezus Christus, hebben wij op één en dezelfde dag deel gekregen aan de opstanding uit de doden, hebben wij de Heilige Geest ontvangen en hebben wij deel gekregen aan Zijn lichaam, en zijn wij met Christus gezeten in de hemel en hebben wij deel gekregen aan zijn hemelse positie en zegeningen.

Hij blaast Zijn Geest en Leven in allen die nu uit boven geboren worden (Joh.3:3,7).

Oftewel: die zijn wedergeboren uit geloof.

Christus heeft ons niet verlaten, maar heeft zich geopenbaard in Zijn Heilige Geest.

WAT IS GEEST?

De Heilige Geest is de onzichtbare God, die zich openbaart, en die Zijn leven, namelijk Zijn Geest, en dus Zijn kracht geeft aan ieder die in Hem gelooft.

Christus zei: "Vrede zij aan u allen"

WAT IS VREDE?

Daarmee wordt de vrede van het nieuwe verbond bedoeld.

Een dubbele vrede; een andere en dus Hogere Vrede; de innerlijke vrede. En daarbij gaat het dus niet over een vrede in de wereld, maar om vrede met God (Rom.5:1). Het gaat over de vrede in je hart, door de verbinding met God.

Als gelovigen, kunnen wij ervaren wat de Geest en de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus in ons leven teweeg wil brengen, zoals:

Vrede hebben met God en door Zijn Geest geleid te worden in de waarheid en Zijn woord en Zijn Geest het werk te laten doen door Hem.

Dit kunnen wij ervaren door dagelijks de verbinding te maken met Zijn woord en/of Zijn Geest van liefde.

WAAR IS CHRISTUS NU EN WAT DOET HIJ?

Vanaf de dood, en de kruisiging van de man, de Heer Jezus Christus, is het joodse volk 'weduwe'. De Heer Jezus woonde in het midden van het joodse volk.

Maar het joodse volk heeft Hem tweemaal verworpen en niet erkend; zowel vóór als na Zijn opstanding. Joh.1:9-11

Daarom heeft de Heer zich sinds zijn opstanding en hemelvaart teruggetrokken in de hemel. Dit is al 2000 jaar zo. Wij leven in de bedeling van de verborgenheid.

Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op dit moment doet. In de wereld kan men er niets van waarnemen; de Heer werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. De Heer Jezus Chris-

tus houdt zich nu – als hogepriester – bezig met het verzamelen van een volk voor Zijn naam; de gemeente, Zijn lichaam, oftewel alle wedergeborenen (gelovigen) vanaf Zijn opstanding tot aan de opname van de gemeente (Hebr.2). God verbergt Zijn actieve leven in de gelovigen.

De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel, maar niet zichtbaar voor stoffelijke ogen. Maar met ogen van het geloof zien wij Hem en Zijn Hemelse Rijk, dat zich straks, bij Zijn wederkomst, zal uitbreiden naar de aarde.



ONGELOVIGE THOMAS?

De apostel Thomas was iemand die moeilijk te overtuigen was van dingen die boven de menselijke ervaringen, gedachten en het menselijk oog, uitstijgen.

En ook onder christenen komt dit voor, dat zij eerst een droom, een visioen of een openbaring nodig hebben, voordat zij bijbelse waarheden willen aanvaarden.

Wanneer wij ons openstellen voor de Heilige Geest en met gelovige ogen willen zien, kunnen wij die wel aanvaarden.

Ik wens u en mij de vrede van de Heilige Geest.

Astrid Grim-Simonse

ORGELCONCERT



Op zondag 10 juni a.s. zal Derk Jansen in de Antonius Abtkerk in Wijchen om 14.30 uur een orgelconcert geven.

Het betreft een inloopconcert en zal ongeveer 45 minuten duren.

U kunt genieten van prachtige orgelmuziek en een indruk krijgen van wat met dit orgel mogelijk is.

Het programma ligt die middag achter in de kerk. Na afloop is Derk Jansen gaarne bereid u tekst en uitleg te geven over dit instrument, mocht u daar belangstelling voor hebben.

Het centrum van Wijchen staat op die zondag in het teken van 'Hollandse dag' en het kerkorgel sluit daar uitstekend op aan omdat het van Nederlandse makelij is.

Alle bijzonderheden kunt u vinden op de informatie die achter in de kerk ligt.

Contactraad Antonius Abt

DE SACRAMENTEN

VIERDE BIJDRAGE IN DE SERIE OVER LITURGIE

INLEIDING

De katholieke kerk kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de biecht, het sacrament van de zieken, het huwelijk en het priesterschap. De telling van zeven sacramenten heeft vanaf de 12^e eeuw bestaan en vindt zijn grond in het Nieuwe Testament. De doop en de viering van het avondmaal, de eucharistie, zijn het duidelijkst in de H. Schrift verankerd en gaan terug op de uitdrukkelijke opdracht van Christus.

"Gaat dan en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen." (Matteüs 28,19)

"Doet dit tot mijn gedachtenis." (Lucas 22,19)

Volgens het Tweede Vaticaans Concilie zijn sacramenten plechtige handelingen waarmee het heilsgebeuren zichtbaar wordt gemaakt. Het doel is heiliging van de mensen en de opbouw van het Lichaam van Christus: de Kerk. In het boek van de Schepping wordt beschreven dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Sacrament - een belangrijk begrip in de liturgie - wil zeggen dat er een gelijkenis is tussen God in de hemel en de mens op aarde. De aardse mens is daardoor in staat het hemelse uit te beelden en God laat zich, door Zijn besluit de mens te scheppen, door mensen uitbeelden. In de christelijke traditie is Jezus als mens Gods sacrament bij uitstek. Uiteraard blijft er een wezensverschil tussen de aarde en de hemel, tussen de mens en God. De mens is Godgelijkend.

Grote theologen als Augustinus en Thomas van Aquino hebben zich gebogen over het begrip sacrament. Het is de gedachtenis aan Christus; het zijn heilige tekenen verricht door de kerkelijke bedienaar, meestal de priester, begeleid door het gebed van de Kerk. Zonder een gelovige ontvanger heeft het sacrament geen zin. De werking van het sacrament vraagt van de mens medewerking, handelen, ernaar leven. Anderzijds weet de gelovige ook dat het sacrament pas werkt door de aanwezigheid en de hulp van de H. Geest.

CHRISTELIJKE INITIATIE (INWIJDING): DOOP, VORMSEL EN EUCHARISTIE

Dit zijn de eerste drie sacramenten die een mens ontvangt als hij christen wil worden.

Door Zijn dood heeft Jezus voor heel de mensheid zonde en dood overwonnen en door Zijn verrijzenis het goddelijk leven hersteld. De afzonderlijke mens krijgt deel aan deze verlossing

door de doop. Het doopsel is het fundament van heel het christelijk bestaan en het eerste sacrament. Gebruikelijk in de Kerk is de kinderdoop, maar ook volwassenen kunnen er voor kiezen om gedoopt te worden. Zij worden dan doopleerling en worden opgenomen in het catechumenaat, de voorbereidingstijd. Het is een zinvolle gewoonte, met name bij de doop van een volwassene, om die te laten plaatsvinden tijdens de paaswake.

De doopplechtigheid begint met het noemen van de naam van de dopeling. Het uitgieten van het water over het hoofd is de belangrijkste handeling. Daarbij wordt gezegd: "Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

Vroeger was het gebruikelijk, dat de dopeling geheel werd ondergedompeld. De oude, onverloste mens wordt in

het bad met Jezus begraven en de nieuwe mens stijgt uit het doopbekken op, verzezen met Jezus

tot een nieuw leven van genade en deugd. Omdat deze heiliging het werk is van de H. Geest wordt de kruin van de dopeling gezalfd met olie (chrisma). Vervolgens worden nog twee symbolische handelingen verricht: het aanreiken van het witte kled en de brandende kaars.

Het sacrament van het vormsel sluit hierop aan. Het is de bevestiging op latere leeftijd van wat het doopsel in de jonge christen heeft bewerkt. Het vormsel wordt meestal toegediend door de bisschop. Het ritueel bestaat uit de handoplegging waarbij de H. Geest in al Zijn volheid over de vormeling wordt afgeroepen. Hierna wordt met chrisma - heilige olie - een kruis getekend op het voorhoofd: merkteken van Christus. De zogenoemde kaakslag, die wordt gegeven, is een soort vredeskus, een teken van genegenheid; dat wil zeggen: jij hoort er vanaf nu helemaal bij.

In het geheel van de christelijke inwijding is de eucharistie het derde sacrament.

In de eucharistie wordt elke christen op de meest intieme wijze met Christus verenigd. Dit sacrament is van grote betekenis voor heel het leven van iedere christen. Hij ontvangt dit voor het eerst bij de plechtige viering van de eerste communie. Omdat de eucharistie zo'n wezenlijk sacrament is, wordt mijn volgende bijdrage daar geheel aan besteed.

Koos Leemker



Heilige Communie

ONTMOETINGSMIDDAG ZIEKENPASTORAAT

Op 13 april is weer de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van het ziekenpastoraat gehouden voor de geloofsgemeenschappen Emmanuel Wijchen, H. Paschalis Baylon Wozik, H. Johannus de Doper Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Damianus Niftrik en H. Antonius Abt Wijchen.

De middag begon met een eucharistieviering in de Emmanuelkerk.



De voorgangers waren pastor Aloys van Velthoven en pastor Hennie Witsiers. Voor het altaar stond een kist. Een schatkist. Met een schat

aan ... herinneringen en levenservaringen. Het koor van de Emmanuelkerk heeft gezongen en de samenzang was geweldig.

Een hele mooie en bijzondere viering.

Daarna was er een gezellig 'ontmoeten' in het Achterom. Vele ontmoetingen, gezellig gepraat over en weer. Onder het genot van een drankje en een hapje vloog deze mooie en gezellige middag voorbij.

Maria van Kempen



INTERNATIONALE DAG VAN DE VLUCHTELING

DE HELPENDE HAND BIEDEN IS DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN!

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.



De Wereldvluchtelingendag is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Ver-

gadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Zelden (of nooit) waren er zoveel mensen op de vlucht als de laatste decennia. Ook in veel kerken werd op verschillende manieren aandacht gegeven en zorg besteed aan deze hartverscheurende problematiek, van collecte tot kerkasiel.

De R.-K. kerk heeft in paus Franciscus een zeer warm pleitbezorger van aandacht voor vluchtelingen. Niet alleen de zeevaarders die vanuit Noord-Afrika op de Italiaanse kust weten te landen, maar ook de talloze ontheemden in de landen die hij bezoekt krijgen een vaak persoonlijk blijk van zijn barmhartigheid...



PROFESSIONELE MANTELZORGSTER GEZOCHT



Bij de minderbroeders franciscanen in Alverna, woon-zorgcomplexen Rivo Torto en La Verna, wordt per direct een professionele mantelzorgster gevraagd voor een groep van 21 broeders. De vacature is voor 15 uren per week, die flexibel ingevuld worden. Gevraagd wordt: kennis van basisprincipes van huishoudhygiëne en ervaring in huishoudelijk werk; gevoel voor de levensstijl van religieuzen; sociale vaardigheid voor een respectvolle omgang met veelal oudere religieuzen; representativiteit; in bezit van auto en rijbewijs en woonachting in de omgeving. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Mari Platenburg, e-mail: economie@franciscanen.nl of 030-2324080.



EVEN PUZZELEN

THOMAS LETTERPUZZEL

Gebruik per hokje telkens een van de letters van het woord THOMAS in dit diagram zodanig, dat er nooit een zelfde letter horizontaal of verticaal naast elkaar staat. Er zijn meerdere goede oplossingen mogelijk.

S		T		T	H	O	M	A	S	©
A	T	M		O		A			M	T
M	O	H			A		M		O	H
O	M		O	S					M	O
H		A		M	T		T	O	H	M
T	M		A		A	O	S		S	A
S	A	M	O	H	T	S	T			S

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN



Een drietal leden van werkgroepen in onze geloofsgemeenschappen hebben van de koning onderscheidingen mogen ontvangen voor hun vrijwilligerswerk.

ANNIE KLOOSTERMAN

Haar cv omvat heel veel vrijwilligerswerk. Van kerkkoorlid tot mantelzorger. Ze was voorzitter van de Vereniging van Familieleden bij een Nijmeegs verpleeghuis. Ze bezoekt wekelijks kinderen met een taalachterstand in het kader van het project Voorleesvisite. Maar de meeste vrije tijd stelde ze vrijwillig beschikbaar aan de geloofsgemeenschap Antonius Abtkerk. Ze was lector, gastvrouw in het parochiecentrum, contactpersoon van diverse werkgroepen en ze ging voor tijdens avondwaken.

GERRIE JANSEN-KERSTEN

Ook zij is actief in de kerk, met name in de geloofsgemeenschap van de H. Paschalis. Daar is ze lector, gastouder en werkgroeplid. Ze was 25 jaar mantelzorgster. Ze zette zich in voor de Borstkankevereniging Nijmegen en ze collecteert al bijna 30 jaar voor de Hartstichting.

Maar misschien liggen haar grootste verdiensten wel in het Ronald McDonaldhuis in Nijmegen. Ze was, in 1992, betrokken bij de oprichting en ze is er nog iedere week actief om verwanten van kinderen die zijn opgenomen een gastvrij verblijf te bieden.

COR LOEFFEN

Cor Loeffen is bijna 50 jaar lid van de EHBO-vereniging Bergharen-Hernen-Leur. Hij heeft zich in dat verband tijdens talloze evenementen en ook tijdens diverse ongevallen ingezet. Bovendien was hij 15 jaar medebestuurder van de EHBO-afdeling. Daar kwamen 20 jaar geleden ook werkzaamheden voor De Twaalf Apostelen bij: als lid van de pastorale dienst, als koster en als poortwachter. En ruim 10 jaar geleden voegde hij daar nog de vrijwilligershulp bij De Hagert aan toe plus zijn inzet als chauffeur bij de buurtbus.

(Bron: Wegwijs 52 -18)

SENSOOR



MEER VRIJWILLIGERS IN NIJMEGEN ZIJN NODIG DOOR EEN GROEIENDE BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR.

Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensor, de landelijke luisterlijn stijgt explosief: in maart 2.000 méér dan vorig jaar. Dit komt deels door de groeiende wachtlijsten in de ggz. Maar er bellen ook steeds meer mensen die eenzaam zijn en een 'praatje over de heg' missen. Om het groeiende aantal mensen dat contact opneemt te woord te kunnen staan, zet Sensor alle zeilen bij en leidt ze continu nieuwe vrijwilligers op.

Er wordt nu vaker gebeld dan ooit. Het aantal vrijwilligers stijgt echter niet snel genoeg om deze groei te kunnen opvangen. Vanaf nu starten iedere maand in het hele land trainingen om zoveel mogelijk vrijwilligers op te leiden tot professioneel luisteraar. Kandidaten krijgen een training en draaien daarna per week een dienst en elke maand ook een nachtdienst.

ÉCHT IETS BETEKENEN

"We bieden geen hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken."

EXTRA TRAINERS

Er worden extra trainers ingezet om trainingen te geven en de groei van het aantal vrijwilligers op te vangen. Als vrijwilligers zich aanmelden, vindt er een intakegesprek plaats en wordt gekeken waar ruimte is om de training te volgen. Nieuw is de e-learning die gevolgd kan worden naast de praktijktraining. De training wordt door vrijwilligers als heel leerzaam ervaren. Gerben: "Ik dacht altijd dat ik goed kon luisteren en goede vragen wist te stellen, maar in de training leerde ik pas écht wat aandacht geven is. Ook privé en in mijn werk pluk ik daar nu de vruchten van".

OVER SENSOOR, DE LANDELIJKE LUISTERLIJN

Vanuit 26 locaties, waaronder in Nijmegen, voeren zo'n 1.200 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via www.sensor.nl. Sensor wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Joyce van Kolck, bureaucoördinator Nijmegen,
024-3245609

MET DE PAROCHIE OP STAP



MET DE GELOOFSGE-MEENSCHAPPEN VAN DE TWAALF APOSTELN EN DE GOEDE HERDER NAAR DE HOF VAN LOF

Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie wil dat niet?! In Megen lijkt zo'n tuin te bestaan: de Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de franciscanen, waarin het kerkelijk jaar te volgen is en waar planten en bloemen staan ter ere van bijzondere mensen zoals Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn.

In het nieuwe seizoen hopen de minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 29 juni kunnen wij met onze parochie aansluiten bij een rondleiding voor parochianen uit Geffen e.o. Om 14.00 uur zijn we welkom voor een rondleiding met uitleg in de Hof van Lof. Na afloop zullen we samen nog iets gaan drinken in Megen en een kort bezoek brengen aan de kapel van het 'heilig Bruurke'. U dient zich hiervoor, vóór 15 juni telefonisch aan te melden bij pastor Andreas: 06 – 48 25 69 40 of via email: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden. Consumpties zijn wel voor eigen rekening. We gaan met eigen vervoer, dus als u wilt rijden, laat het dan even weten. Vertrek zal zijn vanaf het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 om 13.15 uur.





NACHT ZONDER DAK, WIE IS DE MOL

De vormelingen en de jongeren van M25 gaan kamperen in de parochietuin aan de Oosterweg in Wijchen. Ze gaan ontdekken hoe het is om dakloos te zijn. In zelfgemaakte krotjes brengen ze de nacht door. En alsof dit nog niet voldoende is, loopt er ook nog een Mol de boel te saboteren! Samen gaan ze deze Mol ontmaskeren. Van 23 op 24 juni zal de parochietuin dus gesierd worden met tieners.

Ben jij tussen de 11 en 16 jaar en heb je geen uitnodiging ontvangen?

Lijkt het je wat en wil je meer informatie? Mail dan naar platform.j&j@detwaalfapostelen.nl



DE ONTMOETING ORGANISEERT WEDEROM EEN AVOND VOOR TIENERS/JONGEREN EN JONGE OUDERS.

Op zaterdag 16 juni in de EMMANUELKERK TE WIJCHEN. Het thema is 'Levensweg'. In ons leven staan we vaker voor keuzes. Maar hoe overweeg je deze? En wanneer loopt God met ons mee? Zijn er onderweg ook bronnen waar we uit kunnen putten?

We beginnen met een maaltijd waar je je voor op mag geven (marieke.drent@detwaalfapostelen.nl). Daarna zal er een korte viering zijn met onze eigen band. Tot slot willen we samen een groot levenswegspel gaan lopen. Waar komen jullie op deze weg allemaal langs?



18.00 uur inloop
18.15 uur maaltijd
19.00 uur ontmoetingsdienst
19.45 uur levensweg

UITNODIGING FILMAVOND

(VOOR JONGE OUDERS / VOLWASSENEN IN DE LEEFTIJD VAN ONGEVEER 25-50 JAAR)

Beste ouders/ beste allemaal,

Graag nodig ik jullie uit om samen een film te kijken. Vanuit jullie kwam meerdere malen de vraag om vaker wat samen te doen met de ouders. Bij deze de eerste activiteit.

UITNODIGING FILMAVOND

"THE SHACK"

DINSDAGAVOND 12 JUNI 20.00UUR

EMMANUELKERK WIJCHEN

(Homberg 2537, naast "Het Achterom")



The Shack is een verfilming van een boek. Dit boek heet in het Nederlands 'De uitnodiging' en is geschreven door de theoloog W. Paul Young. Op een briljante wijze beschrijft Young hoe een man die een dochtertje verliest op zoek gaat naar antwoorden bij God. Deze periode van rouw wordt aangeduid als 'Het Grote Verdriet'

wat in zijn naam al zoveel zegt.

Deze man, Mack genaamd, komt aan bij 'De Hut' waar hij God, Jezus en de Heilige Geest ontmoet. God wordt verbeeld als donkere vrouw die Mack met open armen ontvangt. Overdonderd en boos als hij is neemt Mack toch de uitnodiging aan, maar hij houdt zijn kritiek niet achterwege. Het is een ontroerend boek en de film doet daar niet voor onder! Zowel in het boek als in de film raken de vragen zowel als de antwoorden precies aan de zere plek. Mack gaat regelmatig in discussie met God. Over gelijkwaardigheid van relaties, hiërarchie, antwoorden en vragen over Goed en Kwaad. Kunnen wij echt zoveel aan als ze zeggen? En waar is God dan als het moeilijk wordt? Zowel het boek als de film is geen soft gebeuren en komt niet met doodoeners zoals 'God is liefde en daarmee zijn alle vragen beantwoord'. Dit verhaal gaat dieper dan dat. Het is een baanbrekend verhaal dat alle vragen open durft te gooien. Het steekt niets onder stoelen of banken en juist hierdoor laat het ons kennismaken met de puurheid van de relatie tussen God en mens.

Graag tot ziens bij de film.

Wel even opgeven door mij een mail te sturen! marieke.drent@detwaalfapostelen.nl

Pastor Marieke Drent



SINT-GEORGIUSGILDE

Het Sint-Georgius Gilde uit Heumen telt ongeveer 60 leden tussen de 14 en 83 jaar. Het gilde is omstreeks het jaar 1445 opgericht en behoort daarmee tot een van de oudste gildes van Nederland. Destijds werd het opgericht als burgerwacht. De mannen van het gilde beschermden de burgers tegen de vijanden en uitbuiters. In

onze tijd probeert het gilde van Heumen zoveel mogelijk activiteiten te ondersteunen die in het belang zijn van de gemeenschap.

Voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse dodenherdenking, het organiseren van het gemeentekoningsschieten en het begeleiden van het aan- en aftreden van een burgemeester. Daarnaast gaat het gilde regelmatig op veldtocht en ondersteunt ze andere verenigingen, indien nodig. Rond het weekeind van 23 april, sterfdag van onze patroonheilige St.-Georgius die aan het martelrad gestorven is voor het goede, vindt het jaarlijkse koningsschieten plaats. De schutters strijden die dag om de koningstitel: degene die de vogel eraf schiet mag zich voor één jaar koning noemen van het gilde. De tradities van de Noord-Brabantse schuttersgilden zijn erkend door de Unesco als immaterieel cultuur erfgoed. Hiervan zijn wij ook een onderdeel. Wij vertegenwoordigen een stukje historie dat niet verloren mag gaan. Vereerd zijn wij met onze gilde-pastor Aloys van Velthoven die als geen ander de kernwaarden van ons gilde begrijpt: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid. Vorig jaar heeft hij samen met ons de keizerskroning verzorgd, wat een diepe indruk heeft gemaakt bij vele mensen. Kortom het gilde van Heumen is er een om trots op te zijn!!! Voor meer informatie verwijst ik u naar onze site www.sintgeorgiusgilde.nl. Op deze site staan veel foto's van activiteiten en een uitleg over het vendelzwaaien, dat eigenlijk een vendelgebed is waarbij iedere slag een betekenis heeft.

Met gildegroet, Emiel Kerkhoff
hoofdman Sint-Georgiusgilde Heumen

GILDEVIERING EN VRIJWILLIGERSFEEST

Zondag, 29 april werd de feestdag van H. Georgius, patroon van onze kerk en het gilde, gevierd. Deze dag werd begonnen met een eucharistieviering, waarbij de vrijwilligers van onze



geloofsgemeenschap en het St. Georgiusgilde aanwezig waren. Pastor Aloys was de voorganger en de gezangen werden verzorgd door het parochieel zangkoor van Heumen en het gemengd koor van Nederasselt.

Pastor Aloys bedankte alle vrijwilligers voor het vele werk dat zij voor de geloofsgemeenschap doen en prees het gilde om zijn broederschap. Aan het einde van de viering werd door de voorzitter van het gilde aan pastor Aloys een mooie foto op canvas van de

bevestiging van keizer Jan Kerkhoff aangeboden.

Na de viering ging het gilde naar de festiviteiten



en de vrijwilligers gingen naar dorps huis 'Terp' voor een samenzijn. Onder het genot van een kop koffie of thee met een lekker soesje werd er gezellig met elkaar gepraat.



Coby Kessler werd gehuldigd omdat ze 25 jaar interieurverzorgster is.

Met de groep zorgt ze ervoor dat de kerk er altijd schoon uitziet. Coby houdt van fietsen en kreeg een kaart met fietsknooppunten en een mooie bos bloemen. Coby, bedankt voor jouw inzet. De groep lectoren, akolieten en misdienaars werd ook nog in het zonnetje gezet. Na deze huldiging werd er een heerlijke lunch geserveerd. Iedereen heeft hiervan genoten. We kunnen terugkijken op een gezellige vrijwilligersbijeenkomst.



OPENLUCHTVIERING BIJ DE OUDE TOREN

Op zondag 24 juni viert de geloofsgemeenschap van Balgoij de verjaardag van Johannes de Doper, zes maanden voor de geboortedag van Jezus, bij de oude toren te Balgoij. Samen met "Pagus Balgoye" wordt deze traditie in ere gehouden. De heemkundevereniging "Pagus Balgoye" zorgt dat het mogelijk is om op deze unieke plek in Balgoij de openluchtviering plaats te laten vinden door te zorgen voor tenten en stoelen, een mooie traditie die elk jaar terugkomt. De viering is tevens een



dankviering voor de kinderen die dit jaar de eerste communie of het vormsel hebben gedaan. Samen met pastor Aloys van Velthoven verzorgen deze kinderen de dienst. De koren "Mazing Joy" en het dames- en herenchoor ondersteunen de viering. Na de viering is er gelegenheid om onder genot van koffie en thee nog gezellig na te praten.

foto vuurkorf; voor aanvang van de viering wordt het St.-Jansvuur aangestoken (2017)

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 24 april heeft de contactraad vergaderd en zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Achter op het kerkhof is een stuk grond toebedeeld aan de Stichting Balgoy Beter Bekend om graftekens te bewaren van graven die geruimd moeten worden.
- Door de storm zijn er graven beschadigd. Deze schade is doorgegeven aan de verzekering.
- Er zijn twee nieuwe pastors benoemd in het pastoresteam van de parochie: Jack Steeghs, 53 jaar en Andreas Inderwisch 43 jaar. Pastor Andreas Inderwisch komt op eerste pinksterdag kennismaken met onze geloofsgemeenschap.
- In de Goede Week hebben de communicantjes via de Zonnebloem een attentie gebracht aan enkele mensen in Balgoij.

- Tijdens de paaswake zijn er ook paaskaarsen van andere geloofsgemeenschappen gewijd in Balgoij. De paaswake, verzorgd door de werkgroep gezinsviering, was drukbezocht. Er hing een fijne sfeer en de kinderen van het vormsel en de eerste communie hebben een taakje gehad in deze viering. Eerste paasdag was een stemmingsvolle viering, verzorgd door het dames- en herenchoor.
- Het vormsel op 15 april is een mooie viering geweest. Mgr. Mutsaerts betrok alle gelovigen bij de viering. Er volgt nog een afsluiting met de vormelingen op 1 juni. De dankdienst is op 24 juni bij de Openluchtmis.
- In het Achterom in Wijchen heeft een ziekenmiddag plaatsgevonden. Eerst werd in de Emmanuelkerk de H. Mis gevierd en daarna was er een gezellig samenzijn in het Achterom. Er was veel belangstelling van zieken uit de parochie en ook waren er veel mensen uit Balgoij.

MARIAKAPEL IN BALGOIJ

Al enkele jaren mogen wij genieten van een mooi kapelletje voor Maria aan de Hoeweweg. Samen met ons genieten veel voorbijgangers en fietsers van dit mooie Mariakapelletje gezien de reacties in het gastenboek. Nu de meimaand begint staat Maria bij veel mensen weer in het middelpunt van de belangstelling en zal het kapelletje meer bezoekers trekken. Dat is heel fijn!

De laatste tijd gebeuren er ook minder leuke dingen in de kapel, zoals kaarsjes branden rondom het beeld in plaats van in de daarvoor bestemde kaarsenbak. Soms worden er meegebrachte kaarsen aangestookt en ook de noveenkaarsen zijn regelmatig op, maar in het offerblok is het te betalen bedrag niet terug te vinden.

Helaas zit er ook een barst in het glas-in-loodraam. Jammer!! Laten wij er samen op toezien dat de kapel goed wordt gebruikt en mocht u onregelmatigheden aantreffen, neem dan contact op met de contactraad: Marianne van den Bogaard 024-6453933, Albert Thijssen 06-42345894 of Rose Stevens 024-6423395.

De volgende vergadering van de contactraad is op 29 mei 2018.

Rose Stevens

Vieringschema

26 mei / 27 mei

• Feest van de H. Drie-eenheid

02 juni / 03 juni

• Feest van het H. Sacrament

09 juni / 10 juni

• 10e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40 ✦ Tweede lezing: Rom. 8,14-17 ✦ Evangelie: Mt. 28,16-20</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Ex. 24,3-8 ✦ Tweede lezing: Hebr. 9,11-15 ✦ Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Gen. 3,9-15 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 4,13-5,1 ✦ Evangelie:</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang met orgelbegeleiding Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Martin Claes/Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCo-viering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 10.30 <i>Eerste Communie</i>viering Voice Jack Leo/Marieke Drent</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>za 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren zo 09.30 <i>Eerste Communie</i>viering Mazing Joy Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gospelkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.30 <i>Eerste Communie</i>viering Voice Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen/ Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema

16 juni / 17 juni

- 11e zondag door het jaar
- vaderdag

23 juni / 24 juni

- Geboorte H. Joh. de Doper

30 juni / 01 juli

- 13e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ez. 17,22-24 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10 ✦ Evangelie: Mc. 4,26-34 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 49,1-6 ✦ Tweede lezing: Hand. 13,22-26 ✦ Evangelie: Lc. 1,57-66.80 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15;2,23-24 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15 ✦ Evangelie: Mc. 5,21-43
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Aloys van Velthoven Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang met orgelbegeleiding Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Dankviering Communicanten/Vormelingen bij de Oude Toren Dames- & Herenkoor/Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Dankviering Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Dankviering Communicanten/Vormelingen Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Dankviering Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>125 jarig jubileum H. Judocus</i> Ben van Bronkhorst/Martin Claes/ Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.

Emmanuel | Wijchen

donderdag 24 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 31 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 08 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 16 juni	19.00 uur	Oecumenische ontmoetingsviering. Marieke Drent.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 06 juli	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	--

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 22 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 04 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 18 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 02 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 juni	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 29 mei	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 26 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 03 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Damianus | Niftrik

zondag 17 juni	19.00 uur	Taizéviering.
----------------	-----------	----------------------

Kerkje | Leur

zondag 27 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 24 juni	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





GILDEDAG 2018



Hemelvaartsdag (10 mei) is traditioneel in Nederasselt de dag van het gilde Salvator Mundi. De dag begint met een eucharistieviering in de kerk in aanwezigheid van de gildekoning, de gildekoningin, het kringbestuur en alle gildebroeders. Onder leiding van pastor Aloys van Velthoven werd er in deze viering gesproken over elkaar vertrouwen en iets gunnen. Het dames- en herenkoror van Nederasselt zorgde voor de gezangen. Na de viering werd pastor Aloys, als beschermheer van het gilde, overvendeld met het gildevaandel.



HEILIGE COMMUNIE 2018

Op zondag 13 mei 2018 was er in de Antonius Abt-kerk in Nederasselt groot feest.

Elf kinderen waren met hun familie samen gekomen, vanuit Balgoij twee kinderen, vier kinderen

uit Heumen en vijf kinderen uit Nederasselt, om de eerste communie te ontvangen. Pastor Aloys van Velthoven samen met Liza Matijssen zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van deze viering.

Een volle kerk zorgde voor een feestelijke bijeenkomst met feestelijke liederen gezongen door het kinderkoor van Nederasselt. De ouders hadden gezorgd voor een feestelijk versierde kerk.

In het traject van de voorbereiding naar de eerste communie hebben de kinderen een schatkist gekregen om daarin de symbolen te bewaren die ze gekregen hebben ter herinnering aan de verhalen van Jezus. We zijn om beurten bij de verschillende kerken samengekomen ter voorbereiding, om een gevoel van samenwerking te krijgen. Daardoor maakt het niet uit in welke kerk je de eerste communie doet en er gevierd wordt. Na de viering werd er door de fanfare, met de 'zegen' van boven, nog een muzikale hulde verzorgd voor de elf communicanten.

De communicanten Jelle, Femke, Dione, Merle, Brent, Suze, Nynke, Bjorn, Elin, Camiel en Caitlyn bedankten op het einde van de viering iedereen met een keihard: Dank je well!

werkgroep eerste communie en Corné Schaap





VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 2 mei

GESPREK MET VRIJWILLIGERSWERKGROEP

Sinds eind 2016 nodigt de contactraad af en toe (een afvaardiging van) een werkgroep van vrijwilligers uit om belangrijke en minder belangrijke zaken te bespreken. De werkgroep bouwkundige zaken (momenteel bestaande uit één persoon) wordt om de andere vergadering uitgenodigd. Nadat eerder al het gemengd koor, Joy4all, de werkgroep kerkversiering, de werkgroep interieurverzorgers en het pastoraat van nabijheid aanwezig waren, was het nu de beurt aan de werkgroep avondwake. Behalve avondwaken (in Overasselt en Heumen) verzorgt deze werkgroep ook de Allerzielenviering en de viering op Goede Vrijdag. Momenteel zijn er nog vier actieve leden. Gezien de – overigens betreunde – terugloop van het aantal avondwaken is het werk met deze vier vrijwilligers goed te overzien.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

Sinds oktober vorig jaar staat het herstel van het torenuurwerk op de agenda van de contactraad. De verlichting van de wijzerplaten doet het namelijk niet overal meer. Intussen zijn twee offertes voor het herstel ervan ontvangen. De eerste offerte is echter erg summier. Besloten wordt om via de bouwkundig adviseur van het bestuur naar een specificatie te vragen.

BEGRAAFPLAATS

- De offerte voor twee nieuwe heggenscharen die door de contactraad aan het bestuur was overlegd, is enige tijd geleden goedgekeurd. Inmiddels zijn de scharen aangeschaft zodat de hoveniers op ons kerkhof weer vooruit kunnen.
- Het gereedschap waarmee bezoekers van het kerkhof de graven kunnen bijhouden is merendeels versleten. Er zullen enkele nieuwe stukken moeten worden aangeschaft.



BEKEND EN ONBEKEND

Een raadselachtige titel heeft deze bijdrage maar blijkt een waarheid te zijn in de praktijk.

Ik heb het in dit geval over ons eigen Antonius Abt-kerkgebouw. Welke Wijchenaar kent immers dit gebouw niet? Het staat, hoewel niet als zodanig

- Er zal opdracht worden gegeven om het grasveld naast het kerkhof weer te maaien. De kosten hiervan worden jaarlijks opgevoerd op de begroting.

- Achter de kapel is een bak gemaakt waarin zand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om verzakte graven aan te vullen, wordt bewaard.

- Het worteldoek onder het grind rondom de kapel komt omhoog. Hierin zal actie worden ondernomen.

- Tijdelijke kruizen die na een begrafenis op een graf worden geplaatst kunnen, bij een tekort aan kruizen, na een jaar worden verwijderd.

- Er wordt nog steeds gezocht naar de rechthoudende van een graf waarvan het grafrecht bijna is verlopen. De pogingen die tot nu toe zijn ondernomen zijn helaas op niets uitgelopen.

EVALUATIE VASTENACTIE

De Vastenactie is goed verlopen. Er is € 2322,36 ingezameld. Dit bedrag komt ongeveer overeen met het bedrag van vorig jaar.

Overige zaken die aan de orde zijn geweest

- Kerststallententoonstelling 15 en 16 december 2018

- Organisatie vrijwilligerslunch najaar 2018

- Gebruik piano in de kerk

- Optreden koren van buiten in onze kerk



een van de wijzerplaten van de kerktoren bij de restauratie van de kerk in 1989

gebruikt, als een centrale ontmoetingsplaats voor de Wijchense gemeenschap in het centrum van Wijchen. De contouren van het gebouw staan bij iedere Wijchenaar op het netvlies en zijn bovendien niet meer weg te denken in plannen voor het centrum en de bevolking van het centrum.

De vraag is: wat gebeurt er in het kerkgebouw?



Voor een steeds grotere groep Wijchenaren een grote vraag, dus voor hen is het antwoord onbekend. Natuurlijk wordt het kerkgebouw

voor de traditioneel katholieke rites gebruikt. Het gebouw heeft echter veel meer mogelijkheden. Als erkend historisch monument heeft het bouwkundig, als waterstaatskerk, veel te bieden. Het orgel in de kerk is typisch Nederlands, gemaakt door de firma Gradussen, een uniek instrument. De akoestiek van het kerkgebouw wordt vaak geroemd en vele koorzangliefhebbers spreken uit dat zij graag in het gebouw willen zingen.

De contactraad heeft zich gebogen over deze situatie en vastgesteld dat onze ambitie moet zijn dat onze mooie kerk zich meer moet 'openstellen' voor de Wijchense gemeenschap. Het streven is dat we iedere maand een aantrekkelijke, maar passende, activiteit kunnen laten plaatsvinden in het kerkgebouw. Heeft u hiervoor ideeën, schroom dan niet om contact op te nemen met de contactraad. We hebben inmiddels een aantal acties opgestart om meer aandacht aan het kerkgebouw te geven.

Zeer succesvolle en goed bezochte optredens van popkoor Event, het jubileumconcert van ons eigen Parnassuskoor en de beide optredens van Carmina Ludens hebben aangetoond dat we op de goede weg zijn.

Ook in de komende maanden zullen we niet stil zitten. Op zondag 10 juni, in de middag, zal Derk Jansen een orgelconcert verzorgen en hij is voor geïnteresseerden na het concert beschikbaar voor verdere uitleg. Derk zal wederom tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september, ook weer in de middag, een concert verzorgen waarbij we tevens zullen stilstaan bij de monumentale waarde van het kerkgebouw.

In het najaar hebben we reeds een aanvraag voor een uitvoering van een mannenensemble en natuurlijk staan een optreden van Event en het Levend kerstverhaal weer op de decemberagenda.

Namens de contactraad, Hein Kroft



ANNIE KLOOSTERMAN KRIJGT KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op 26 april werd Annie Kloosterman onderscheiden voor al haar verdiensten. Zij werd in het kasteel van Wijchen

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiende onderscheiding voor haar inzet en persoonlijkheid als vrijwilliger.

Annie heeft in de loop der jaren getoond iemand te zijn die betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zij voelt zich verantwoordelijkheid op de goede manier. Bescheiden en dienstbaar aan haar taak. Haar leven was een aaneenschakeling van muziek en inzet voor de medemens. Bij minstens drie kerkkoren is zij actief geweest. In Nijmegen en ook in Wijchen. Zij verzorgde haar moeder als 'mantelzorger van het eerste uur'. Maar Annie was en is ook in besturen zeer verdienstelijk. Zij was voorzitter van de cliëntenraad van het verzorgingshuis Joachim en Anna waar haar moeder indertijd was opgenomen. Zij was actief in de Wereldwinkel, lid van de pastoraatsgroep van de Hoeksteenparochie (voorloper van parochie De Twaalf Apostelen) en secretaris van de kerkraad van de parochie Antonius Abt. Tegenwoordig is Annie lid van de contactraad van de geloofsgemeenschap Antonius Abt, lector bij vieringen en avondwakes en een van de gastvrouwen in het parochiecentrum.



Maar bovenal is zij hulp en toeverlaat voor iedereen die iets wil weten over het kerkgebouw de Antonius Abt en het parochiecentrum. Vrijwilligers, bestuursleden, leden van de pastoraatsgroep. Iedereen weet haar te vinden.

Als rode draad door haar leven loopt haar grote inzet voor activiteiten voor de kerk en de medemens. Daarom deze onderscheiding als dank van de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen aan Annie Kloosterman.

In de morgen was het feestelijke ontvangst op het kasteel. Genodigden en haar twee dochters waren erbij toen de versierselen werden opgespeld door de burgemeester. 's Middags was er gelegenheid om haar te feliciteren. Een feestelijke receptie, lovende woorden, bloemen en presentjes. Een intiem, maar zeer feestelijk gebeuren. Dank aan de gastvrouwengroep die dit geïmproviseerde feestje zo spontaan hebben opgezet. Een blijk van waardering voor Annie Kloosterman.

Marium Lahm



H. JOZEFKERK - ALVERNA

VRIJWILLIGERSFEEST H. JOZEF

Elke twee jaar hebben we op Alverna het vrijwilligersfeest om de mensen te bedanken voor hun inzet en werkzaamheden. Zoals gebruikelijk gaan we dan met zijn allen naar het dorps huis 'de Oase'.

Dit jaar was het op 7 april en in het openingswoordje van Joke gaf ze het woord aan Aloys die op zijn bekende wijze nog eens benadrukte hoe belangrijk het is dat je als Alvernese gemeenschap samen dingen onderneemt, niet alleen om de geloofsgemeenschap levend te houden, maar voor heel Alverna.

De invulling van de avond was in handen van het jongerenkoor in de personen van Roel, John en Martijn die dit jaar een ludieke bingo hadden georganiseerd waar het niet alleen om de prijzen van de cijfers ging maar er ook prijzen te winnen waren met vragen over Nederland.



Een feest is pas een feest als er ook iets te eten en te drinken is en in samenwerking met de Oase was er van alles voldoende aanwezig.

Nadat alle prijzen verdeeld waren onder de gelukkige winnaars was er nog tijd om bij te kletsen en werd de avond afgesloten met koffie en broodjes.

Tot over twee jaar.

De contactraad.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

- De kandelaars zijn nog niet aangeschaft. Er wordt verder gezocht naar de bedoelde kandelaars.
- Voor de paaskaars van vorig jaar wordt naar een bestemming gezocht.
- De Apostelvergadering op 25 april wordt bijgewoond.
- Op 10 mei 2018 wordt Door Willems 100 jaar en er is dan een viering voor haar uit dankbaarheid. Namens de parochie wordt haar

tijdens de viering door pastor J. Leo een parochiekaars aangeboden.

- Met de renovatie van het leiendak van de kerk is een aanvang gemaakt.
- De kans bestaat dat het kerkhof als gemeentemonument wordt aangewezen. De oude graven die deze status krijgen worden beschermd. Hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van de gemeente ontvangen.
- Op zondag 17 juni, Vaderdag, wordt in Niftrik om 19.00 uur de Taizéviering gehouden.

- De Apostelviering vindt dit jaar plaats op zondag 23 september a.s. in de H. Antonius Abt-kerk te Wijchen.
- De brief van de bisschop met betrekking tot regels voor een viering waarbij het gilde betrokken is, worden voor kennisgeving aangenomen. Deze regels worden al gehanteerd.
- De tarieven voor de urnengraven worden bekeken en zullen gehanteerd gaan worden. Voor informatie kan men met Jan Derks contact opnemen.
- De jubileumviering van de H. Damianus-kerk wordt gehouden na de renovatie van het leidendak.

De contactraad

DOPEN
19 mei 2018
Thomas Derks



GEHUWD
5 mei 2018

Joost Peters en Alice Vroom
op de Kapelberg te Bergharen.
Wij wensen hun met hun zoon Teun een goede toekomst in Niftrik toe.



H. JUDOCUS - HERNEN

*Juni gaan we beginnen met heel veel schoon.
We stellen drie dagen kunst ten toon.
De makers komen uit ons midden;
Kunst leert ons zeker bidden.
Zo zetten kunst en religie onze Judocus op de troon.*

Toon van Duifhuizen

H. JUDOCUSKERK 125 JAAR

BIJZONDER KUNSTWEEKEND IN HERNEN

Van vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni kunt u dichtbij huis een uniek kunstweekend beleven.

Op pagina 3 vindt u uitgebreide informatie

HERINNERINGEN AAN EEN PAROCHIE

In het jaar 2018, 125 jaar na de ingebruikname van de kerk van Hernen, graaft Ben van Bronkhorst, priester-franciscan afkomstig uit Hernen, in zijn geheugen en maakt ons in gedeelten deelgenoot van ervaringen en belevenissen rond parochie en kerk.

DEEL 3

Een bijzonder jaar: 1956. Ik wist dat ik naar Megen zou gaan, naar het kleinseminarie van de franciscanen. De pastoor zei me vóór de plechtige communie (als je de hele catechismus moest kennen): "Als jij geen 9,5 haalt, kom je NIET in Megen". Ik haalde dat en met elf jongens en één meisje deden we onze plechtige communie. Bij de intocht in de kerk zongen we o.l.v. meester Verbruggen alle coupletten van het Latijnse 'Veni Sancte Spiritus' en vernieuwden daarna onze doopbelofte.

Het afscheid van de school kwam en begin september zat ik, met de eerste weken veel heimwee,

in een van de kosthuizen van het gymnasium Sint Antonius in Megen. Omdat we het thuis niet breed hadden, sprong de parochie bij met een financiële tegemoetkoming in de kosten.

In die Megense tijd werd Berardus van de Werf pastoor in Hernen en kreeg hulp van Domitius van de Burgt als kapelaan. Die man was helaas geestelijk nogal labiel en de pastorale besloomingen vroegen nogal eens te veel van hem. Nadat hij overgeplaatst was, kwam er geen kapelaan meer in Hernen. Pastoor van de Werf was een rustig en aimabel man: een zeer goede en betrokken herder. Elke vakantie ging ik even bij hem langs om van mijn belevenissen in Megen te vertellen en hem mijn rapporten te laten zien. Altijd een luisterend oor en, als dat nodig was, een opbeurend woord.

Hij was nog pastoor toen mijn vader, Piet van Bronkhorst, in oktober 1962 ziek werd en 5 juni 1963 overleed. Op 8 juni was de uitvaartdienst in de kerk van Hernen en werd hij op het kerkhof onder een van de bomen te ruste gelegd.

Enkele weken later slaagde ik voor mijn eindexamen HBSa en trad op 29 augustus 1963 in bij de franciscanen aan de Biest te Weert.

STRATENMARKT 10 JUNI

In het kader van 125 jaar H. Judocus is de kerk in Hernen ook geopend tijdens de Hernense Stratenmarkt op zondag 10 juni.

Van 11.00 uur tot 17.00 uur vinden er de volgende activiteiten plaats:

Gedurende deze tijd is doorlopend de fototentoonstelling 'Focus op Judocus' te bezoeken. Beslist de moeite waard.

Elk uur wordt ons orgel 15 minuten bespeeld door een organist die bekend is met het orgel in onze kerk.

Het koor Voice treedt op deze dag meerdere ma-

len op en brengt zijn repertoire ten gehore. Onder voorbehoud zal een gedeelte van de kerktoren kunnen worden bezichtigd met uitzicht vanaf het koor en uitzicht over de gewelven van het 125 jaar oude gebouw. Al met al een unieke gelegenheid om de jarige te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen. Een 'Judocuskoekje' is ook niet te versmaden na afloop van uw bezoek.

OUDERENBIJENKOMST 5 JUNI

Dinsdag 5 juni zien we u graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. Om 10 uur een fijne viering in de kerk met Henne Witsiers, daarna koffie in De Toekomst. Als je niet komt mis je vriendschap en een fijne morgen. Rond de gezelschapstafel zijn nog open plaatsen die opgevuld moeten worden. Het wordt met jou nog vriendelijker en fijner dan het al is. Dus kom, we maken er samen een gezellige ochtend van.



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Een aantal verslagen van het parochiebestuur zijn besproken en voor kennisgeving aangenomen.
- Het verslag van de Apostelvergadering is besproken en is akkoord gevonden.
- De restauratie van de Calvarieberg zal op korte termijn een aanvang nemen.
- De cursus bloemschikken is goed ontvangen door de bloemversiersters.
- De statistiekcijfers van de parochie zijn bekeken en geven geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.
- De herbestemming van de kerk blijven we volgen.
- Met het voorstel met betrekking tot de wijding van de paaskaars wordt akkoord gegaan.
- De viering van de eerste communie vindt wederom plaats in de H. Victorkerk.
- De tijden van de vieringen in de Goede Week en de paasdagen worden vastgesteld.

De contactraad

MISINTENTIES

3 juni: Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Loeffen, overleden familie van der Aa, Hent Janssen, Broer en Jo Peters-van Lubeek.
 9 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks.
 17 juni: Bert van Duifhuizen, Gradus van Heumen, Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Annie Kersten-Steeg, overleden ouders Remmers-Grim
 24 juni: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie.
 1 juli: Bert van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, overleden familie van Dreumel-Megens, Leo van Lubeek, Piet en Lien Hendriks-Huberts, uit dankbaarheid.

Gelieve de misintenties voor de maanden juli en augustus voor 4 juni in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

EERSTE COMMUNIE

Op Sacramentsdag, zondag 3 juni, doen Eline van Haren, Laura Hendriks en Tim Hermens hun eerste communie in de H. Victorkerk. Deze viering begint om half elf en het koor "VOICE" uit Hernen zingt tijdens deze viering. Voorgangers zijn pastor M. Drent en pastor J. Leo. Wij wensen de communicanten een mooie dag en nodigen de inwoners van Batenburg uit deze viering bij te wonen.

De contactraad

OPLOSSING PUZZEL

Er zijn meerdere goede oplossingen mogelijk

S	V	H	T	S	T	H	O	M	V	S
V	S	M	S	O	V	O	A	T	M	T
M	H	O	T	A	T	M	S	V	S	H
O	M	I	O	T	H	S	O	T	M	O
H	O	T	M	H	V	H	M	H	O	M
T	M	H	S	V	T	O	H	M	T	V
©	S	V	M	O	H	T	M	T	O	S



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het is fijn om aandacht te besteden aan ouderen en zieken. Dat blijkt met name uit de ouderenvisiting op de dinsdag voor Pasen en de ziekendagviering op 13 april. Een ruimere indeling van de stoelen maakt het voor veel mensen gemakkelijk om een plekje te vinden in onze kerk. Ook is er veel waardering voor het samenzijn na deze vieringen in 't Achterom. Dank aan degenen die voor dit alles zorgen, is erg op zijn plaats.
- Op de dag voor Hemelvaart is Annie van Zwam overleden. Zij was jarenlang lid van onze kerkraad (voorganger van de contactraad). Annie en ook Henk hebben veel voor onze kerkgemeenschap gedaan en dat geldt ook voor de parochie als geheel. Heel mooi was het dat Annie en Henk jarenlang opa en oma zijn geweest voor een gezin met jonge kinderen, waarvan beide opa's en oma's al jong waren overleden. Annie: dank je wel! Haar familie en vrienden wensen wij sterkte.

- Bij het ziekenpastoraat hebben we even pech. Toos Tax is door een val korte tijd uit de roulatie, maar ze komt er weer aan. Toos: van harte beterschap!
- De boeken achter in de kerk zijn opgeruimd. Na twee jaar waren de boeken waar belangstelling voor was, meegenomen en dat was precies de bedoeling.
- De laatste vergadering van de contactraad in dit seizoen is gepland op 3 juli. De aanvang is om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur is iedereen van harte welkom en breng gerust iemand mee. De data zijn: 20 juni en 4 en 18 juli.



Tini Poos



DONATIE VOOR DE STICHTING KERSTENGELEN

Zangkoor 2Gether is dit jaar opgehouden te bestaan. 2Gether is vijf jaar geleden ontstaan uit een samenvoeging van het Pallaskoor van de Emmanuelkerk en New Voice van de Paschaliskerk. Het Pallaskoor had geen dirigent meer en New Voice te weinig leden. Nadat er twee jaar met elkaar gezongen is, is er een nieuwe dirigent aangetreden. Helaas kwam er na drie jaar een einde aan zijn samenwerking met ons en dit resulteerde in het einde van 2Gether. 2Gether heeft de afgelopen vijf jaren in beide voorgenoemde kerken de diensten opgeleusterd. Ook heeft 2Gether een aantal keren de Apostelviering verzorgd en gezongen bij vieringen van ZLTO en op de Kapelberg.

In maart is er een afscheidsavond geweest. In overleg met alle leden is besloten om het resterende bedrag dat nog in kas zit, te doneren aan een kerkgerelateerd doel. Daarbij kwamen we al snel bij de 'Stichting Kerstengelen' terecht, vanwege de connectie met Bert Oosterveer. We hopen op deze manier, namens oud 2Gether toch nog een mooi steentje bij te dragen aan het goede werk van de Kerstengelen.



WIJ GEDENKEN



Op donderdag 19 april overleed in het ziekenhuis te Utrecht: **Paul van den Hout**, echtgenoot van Karin Polman, vader van Kevin en Renate. Paul werd 63 jaar. Hij studeerde destijds voor wiskundeleraar, maar kwam uiteindelijk in de automatisering terecht. Samen met een collega gaf

hij een aantal jaren leiding aan hun eigen bedrijf, totdat hij hiermee door ziekte moest stoppen. Hij onderging tal van zware behandelingen voor de ziekte van Kahler, hierdoor werden er jaren aan zijn leven toegevoegd. Paul was sterk, nuchter van aard en bleef zolang mogelijk actief.

Precies op de 27^e trouwdag van Karin en Paul, 26 april, namen we in de Paschaliskerk afscheid van hem, waarna in besloten kring in Beuningen de crematie volgde.

Op 19 april 2018 is in de Weegbree **Annie Rutten-van den Oetelaar** op 92-jarige leeftijd overleden. Zij is gehuwd geweest met Wim Rutten. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren. Zij is altijd druk geweest met zorgen en verzorgen. Na het overlijden van haar man kreeg ze meer tijd voor zichzelf. Zij was de trotse oma van elf kleinkinderen. Zij overleed op een stralende lentedag omringd door liefde. Haar lichaam hebben wij na de afscheidsviering in de H. Antonius Abt-kerk te Wijchen op het nabij gelegen kerkhof te ruste gelegd.

Op maandag 23 april overleed thuis **Marion Wouters-Callaars**, 61 jaar jong, echtgenote van Ton Wouters. Zij groeide op in de Klaproosstraat te Wijchen, als oudste in een gezin met drie dochters. Samen met Ton kreeg zij twee dochters en genoot zij als een trotse en lieve oma de laatste jaren volop van hun vier kleinkinderen. In 1994 opende Marion thuis aan de Zesweg haar eigen schoonheidssalon. Marion had enorm veel plezier in haar werk en straalde daarbij steeds een grote persoonlijke belangstelling voor iedereen uit. In februari werd duidelijk dat zij ernstig en ongeneeslijk ziek was. Daags na Koningsdag, op 28 april, vond in de Paschaliskerk haar uitvaart plaats, en de begrafenis op het kerkhof.

Zijn levenslicht zag hij op 6 mei 1939 te Appelttern en op 27 april 2018 is **Henk van den Berg** te Bergharen plotseling overleden. Hij is getrouwd geweest met Joke van den Berg-Basten, die eerder is overleden. Uit hun huwelijk werden twee

kinderen geboren. Hij werd opa van vier kleinkinderen. Hij heeft nog 19 mooie jaren mogen hebben met zijn levenspartner Willie Schamp, met haar drie kinderen en vijf kleinkinderen. Henk was een man van weinig woorden. Hij hield van de bloemen, planten, groente en fruit. Hij heeft ook vrijwilligerswerk gedaan op de Kapelberg. Zijn afscheidsviering werd gehouden in de St. Annakerk te Bergharen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof te Ewijk bij zijn echtgenote.

Op 11 mei 2018 is **Toos Janssen-Toonen** uit Alverna overleden. Toos groeide als tweede kind op in een gezin van zeven kinderen en is 81 jaar geworden. Het gezin Toonen is vele malen verhuisd en Toos heeft vier scholen bezocht. Het gevolg hiervan is dat zij vele mensen uit Wijchen kende. In 1960 trouwde zij met Tien Janssen en zij kregen twee zonen. Toos was een zorgzame moeder voor haar gezin. Zij hield van gezelligheid en was een goede gastvrouw. Zij hield van fietsen, wandelen, kaarten. Daarnaast was zij zeer creatief en heeft vele poppen gemaakt en aangekleed. In het crematorium te Beuningen was de afscheidsviering en heeft de crematie plaatsgevonden.

In de leeftijd van 85 jaar is **Tonny Loeffen-van den Broek** op 6 mei 2018 te Druten overleden. Tonny is geboren in Winssen. Zij is getrouwd geweest met Jo Loeffen, die op 21 oktober 2011 is overleden. Voor velen is zij een helpende hand geweest. Zij had voor iedereen een groet, een praatje, een gulle lach. Zij was ook wel in voor een grapje. In de kerk van de H. Anna te Bergharen hebben we op 11 mei 2018 afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het kerkhof en begraven bij haar man.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

SCHEVENINGEN

Ik blijf me verwonderen over de nietige dingen om mij heen. Er ligt een zeer klein schelpje in de palm van mijn hand, het is kleiner dan de nagel van mijn pink. Ik vond het aan het strand, weggegooid door de golven van de Noordzee. Het lag bleekjes tussen miljarden zandkorrels, ik kon het niet laten liggen. Klein souveniertje van een korte vakantie met z'n tweeën.



In Wijchen was het miezerig, maar in de trein begon de zon al te schijnen, en die heeft zich vier dagen laten zien. Wat een geluk! Via Arnhem en Utrecht naar Den Haag Centraal waar het goed toeven is voor een kopje koffie. Vanuit een hooggelegen restaurantje had ik uitzicht op een oude piano. Die werd op dat moment bespeeld door een magere jongeman met een Japans uiterlijk. Zijn vingers vlogen over de toetsen en lieten een prachtige klassieke melodie horen. Na een applausje van enkele omstanders maakte hij zich snel uit de voeten, bijna alsof hij zich verontschuldigde voor zijn optreden. Het is nooit vervelend als je even moet wachten in een groot station, de hele wereld komt voorbij, je hoeft alleen maar te kijken. Witte en zwarte mensen en alle schakeringen daartussen. Allerlei talen bereiken je trommelvliezen, soms krijg je de indruk dat je de enige bent die



Nederlands spreekt. Ik vind dit buitengewoon boeiend. Er werd in het Engels gevraagd hoe wij onze koffie wilden drinken, en even had ik de neiging om in mijn beste Limburgse dialect te antwoorden, maar het meisje was zo vriendelijk dat ik dat achterwege heb gelaten.

Ik ben heel veel vriendelijke mensen tegengekomen, misschien lag het aan de zon of aan de zeewind die de zorgen uit je hoofd verdrijft. Jongens en meisjes in de horeca waren erg behulpzaam, en de mevrouw van de toiletten begon hele verhalen te vertellen. Kortom, alles zat mee in die paar dagen. Ik loop graag langs de golven, ik hou van het ruisen van de zee, het is een aangenaam geluid in een lawaaiërië wereld. En de zee biedt perspectief, het kijken naar de horizon werkt verruimend. En wat te zeggen van de wisselende wolkenluchten? Ooit was er een tentoonstelling van de schilder Willem den Ouden. Hij schilderde op het laatst alleen maar vergezichten van de lucht. Ik had hem graag een keer gesproken.

Wat wil ik nog vertellen? Wij waren elke dag zo lang mogelijk buiten. Het was helder weer en de zon ging zo mooi mogelijk onder, we hebben gewacht totdat het laatste streepje zonlicht achter de horizon was verdwenen. Op de dag van vertrek dronken we 's morgens vroeg nog koffie in de buitenlucht, de golven voor ons, en in mijn hoofd nog de pianoklanken van de jongeman op station Den Haag Centraal. Soms is alles eenvoudig.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Tel: 024-6412627	H. Anna Dorpsstraat 48 6617 AE Bergharen Tel: 0487-531265
H. Johannes de Doper Boomsestraat 2 6613 AH Balgoij Tel: 024-6412462	H. Georgius Dorpstraat 32 6582 AN Heumen Tel: 06-13659042
H. Judocus Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt Kerklaantje 8 6612 BB Nederasselt Tel: 024-6221215
Emmanuel Homborg 25-37 6601 XW Wijchen Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt Hoogstraat 5 6611 BT Overasselt Tel: 024-6221276
H. Paschalis Baylon Woeziksestraat 324 6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232	H. Victor Molendijk 3 6634 KE Batenburg Tel: 06-20541732
H. Jozef Heumenseweg 32 6603 CZ Alverna Tel: 024-6411171	H. Damianus Kerkstraat 11 6606 AJ Niftrik Tel: 06-20541732

APOSTEL TOMAS

Als Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus is gestorven, wil Hij naar Judea teruggaan. De leerlingen zijn bang dat de Joden zich aan Jezus zullen vergrijpen en proberen Hem tegen te houden. Jezus gaat niet mee in hun angst en zegt dat Hij blij is dat ze er niet bij waren toen Lazarus stierf. De ogen van de leerlingen zullen worden geopend én ze zullen tot geloof komen door wat er gaat gebeuren. Op dat moment verzucht Tomas dat ze dan net zo goed met Hem mee kunnen gaan om te sterven. Tomas twijfelt en heeft weinig vertrouwen in de goede afloop.

Die twijfel zien we terug in het bekende verhaal waarin Jezus na zijn dood aan de leerlingen verschijnt. Tomas is er niet bij. Is hij teleurgesteld? Is hij alle vertrouwen kwijtgeraakt? Hij hoort pas een dag later, dat de verrezen Jezus bij de leerlingen is gekomen en hun zijn vrede heeft gewenst. Sterker nog: ze kregen een volmacht om zonden te vergeven. Tomas kan het amper geloven en wil Jezus eerst zien. Daardoor wordt hij vaak weggezet als de 'ongelovige Tomas'.

Misschien doen we hem daarmee wel onrecht. Met zijn twijfel getuigt Tomas van een grote zelfkennis. Zijn hij, en de andere leerlingen, niet allemaal door de mand gevallen? Gingen ze er een paar dagen eerder niet allemaal vandoor? Hoe moet Tomas dan geloven dat Jezus zulke grote dingen aan zijn leerlingen toevertrouwt? Zonden vergeven is toch aan God voorbehouden? Nee, na alles wat er is gebeurd, moet Jezus wel een appeltje met zijn leerlingen te schillen hebben. Is het dan wel echt Jezus die verschenen is? Voor Tomas is er maar één antwoord mogelijk. Als het Jezus is, dan moeten zijn wonden zichtbaar zijn.

Als de verschijning die tekenen draagt én als Jezus dus het verraad van de leerlingen vergeeft, dan staan ze - o wonder - oog in oog met God

zelf. En dat is wat Tomas uiteindelijk belijdt: "Mijn Heer en mijn God!"

Vol overtuiging zet Tomas zich na deze ontmoeting aan het werk. Hij trekt weg naar het Oosten en getuigt daar dat Jezus als God op aarde is verschenen, is gestorven en verrezen. Uiteindelijk eindigt zijn leven in India, waar hij de marteldood sterft. Maar niet voordat hij zich volgens een oude legende tegenover de andere leerlingen heeft gerevancheerd.



Als Maria sterft, worden de leerlingen, ook zij die al gestorven zijn, naar Jeruzalem geroepen om getuige te zijn van het ontslapen van de Moeder Gods. Tomas - nog altijd in India - wordt daarom door een engel meegevoerd langs de hemelboog. Die hulp mag niet baten, want terwijl hij onderweg is, sterft Maria. In het luchtruim kruisen zich hun wegen en Maria werpt Tomas als bewijs van haar hemelvaart haar sluier toe. Als Tomas met de sluier in zijn handen bij de andere leerlingen aankomt, geloven ze hem niet. Samen gaan ze daarom naar het graf van Maria en zien dat het leeg is. Zo staan de leerlingen twintig jaar na het eerste paasfeest weer quitte.

Is het een waar verhaal? Ja, want het leert ons, dat wie vandaag gelovig is, morgen kan twijfelen en overmorgen het geloof misschien verloren heeft. Het leert om te vertrouwen op wat anderen ons zeggen en om hun getuigenis serieus te nemen. Waarheid is, dat het onmogelijk is om alles zelf te onderzoeken.

De zonde van Tomas ligt dan ook niet in zijn ongelooft. Het is de onwil om de getuigenissen van zijn vrienden aan te nemen, waarin zijn kleinheid aan het licht komt. Niet alles kan voor onze ogen zichtbaar worden gemaakt. Zalig ben je daarom, als je durft vertrouwen op wat anderen jou vol geloof verhalen...

pastor Andreas Inderwisch

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juni 2018** met het thema "apostel Bartholomeus". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 juni 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.