

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 6 juli/augustus 2018



APOSTEL BARTHOLOMEUS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

IN UW NABIJHEID

In Uw nabijheid, Hemelvader,
danst de zomer, blij en vrij.
Rijk aan beelden en gedachten
mocht ik op de zomer wachten.
U doorzocht de tijd in mij.

In het land van Uw belofte,
zonder winterkou en vorst
viert nu het licht het volle leven,
los van honger en van dorst.

De zomerzon en haar momenten
sieren vandaag Uw Woord in mij.
Door de stuwkracht van Uw boodschap
waakt U ook morgen aan mijn zij.

Joke Plamont - Mees



OM TE NOTEREN

24 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN BALGOIJ
St-Jans openluchtviering (tevens dankviering van
communicanten en vormelingen)

24 JUNI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Wisselcollectie paramenten

26 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

29 JUNI 14.00 UUR RONDLEIDING TUIN HOF VAN LOF MEGEN
Vertrek vanaf parochiecentrum Oosterweg 4
Wijchen om 13.15 uur

3 JULI VANAF 10.00 UUR H. JUDOCUS EN DE TOEKOMST
Ouderenontmoeting te Hernen

4 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 JULI 19.00 UUR KAPELBERG BERGHAREN
Kinderkaravaan

10 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

18 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

24 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

29 JULI JAARLIJKSE BATENBURGSE DAG
De St. Victorkerk is de gehele dag open

1 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

9 AUGUSTUS INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE
Thema 'Apostel Mattheüs' voor periode 1 sep-
tember t/m 7 oktober

15 AUGUSTUS 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

21 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

25 AUGUSTUS 10.15 UUR STATION RAVENSTEIN
Start wandeldag 'Met Pace (in de) Bene(n)'

25 – 26 AUGUSTUS IN ALLE KERKEN MIVA COLLECTE
26 AUGUSTUS 11.00 UUR H. GEORGIUS HEUMEN

Kinderkaravaan
30 AUGUSTUS 20.00 – 22.00 UUR PIEKENBROEK 3 HERNEN
GROND VAN LEVEN bijeenkomst: 'Geboortegrond'

1 SEPTEMBER 11.00 UUR NIFTRIK

Viering 75-jarig bestaan H. Damianuskerk

5 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

8 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR 'ONS HUIS' NEDERASSELT
Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en
belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Ne-
derasselt



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer
heeft als thema 'Apostel Mat-
theüs' en is bedoeld voor de
periode van 1 september t/m

7 oktober. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 9 augustus per e-mail
worden gezonden naar [apostelbode@detwaalf-
apostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalf-
apostelen.nl), of ingeleverd worden op het
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wij-
chen.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
januari	57.836		64.172		6.336
februari	59.474	117.310	54.953	119.125	1.815
maart	15.193	132.503	13.734	132.859	356
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657
mei	6.437	145.942	3.070	141.918	-4.024

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans
2018, hartelijk dank.

VIERING MARIA-TENHEMELOPNEMING

Naast de Vierdaagse is ook de viering van Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus een opvallende en mooie onderbreking van het zomerritme. Al sinds tien jaar vieren we dit kerkelijke feest als het kan buiten, met een processie naar de Molenberg en een eucharistievering in de openlucht. Natuurlijk genieten velen van de vertrouwde beelden van het Mariabeeld dat door de Wijchense straten wordt gedragen. Velen denken terug aan vroeger dagen waarin het veel gebruikelijker was dan nu, om kerkelijk leven buiten, in het openbaar te zien. Maar er zijn meer dan louter nostalgische redenen om het feest van Maria-Tenhemelopneming te vieren. Waar in het algemeen geldt dat Mariafeesten ons vooral wijzen op de menselijke verankering van het bestaan van Jezus in onze wereld, geldt dat des te meer voor het feest van Maria-Tenhemelopneming. Juist in dit feest wordt met nadruk een verbinding gemaakt tussen onze wereld (Maria als moeder van Jezus) en wat onze tijd en ons begripsvermogen overstijgt (Maria ten hemel opgenomen).

Juist in onze tijd van een beweeglijke wereld waarin velen overheerst worden door angst en onbehagen, kan Maria als koningin van de vrede een brug slaan tussen onze zorgen en de weg die haar zoon Jezus voor de mensheid heeft gebaad. Dat vieren we uitdrukkelijk op 15 augustus wanneer we bij goed weer vanuit de Antonius Abtkerk vertrekken naar de Molenberg, om daar om 19.00 uur te bidden om vrede en wat ons bezighoudt.

Martin Claes



Op 15 augustus vieren we ook om 19.00 uur op de Kapelberg te Bergharen. In de andere kerken vieren we het feest in het weekend.

De jaarlijkse bedevaart wordt gehouden op zondag 19 augustus. Aansluitend is er om 16.00 uur de eucharistievering op de Kapelberg.

Pastoresteam

10 JAAR MARIAPROCESSIE OP MOLENBERG

Het is tien jaar geleden dat de oude traditie in Wijchen na zeventig jaar weer nieuw leven werd ingeblazen op initiatief van de toenmalige molen

lenaar Jan-Willem Bökkers†. In de afgelopen tien jaar zijn we zeven keer naar de molen geweest en hebben daar 'Maria-Tenhemelopneming' gevierd. Drie keer moesten we, vanwege de weersomstandigheden, uitwijken naar de Antonius Abtkerk, waar alsnog de Mariaviering werd gehouden.

De organisatie van deze dag is in handen van de Broederschap Kevelaer Wij-

chen-Beuningen. Dat is in de jaren zo gegroeid en de broedermeesters begeleiden de processie van de Abtkerk naar de molen. In de processie wordt het Mariabeeld meegedragen dat anders in de Mariakapel onder de toren staat en waar velen even een moment van rust en bezinning vinden door er een kaarsje aan te steken en soms wat in het gedachtenisboek te schrijven.

De belangstelling is vanaf de eerste keer steeds groot geweest en langzamerhand zag je tijdens de processie bij steeds meer huizen een Mariabeeldje staan met een vaasje met bloemen zoals dat vroeger heel gebruikelijk was.

Op 15 augustus gaan we voor de tiende keer, rekenend op goed weer, wederom in processie naar de molen om daar samen het feest van 'Maria-Tenhemelopneming' te vieren. Om 19.00 uur vertrekken we van het kerkplein bij de Antonius Abtkerk te Wijchen naar de molen. Bij slecht weer is de viering in de Abtkerk om 19.00 uur.

Gerard Arts



Soms trekt je lijf aan de bel en moet je het rustiger aan gaan doen. Daarom is de redactie met spoed op zoek naar iemand die zich op de computer een programma eigen kan maken en die het leuk vindt om creatief met de redactie samen te werken. Reacties graag naar redactie@detwaalfapostelen.nl

1-2-3 JUNI

KUNST IN DE KERK IN HERNEN

We zijn heel blij dat ons kunstweekend door zo ontzettend veel mensen is bezocht. Er zijn enorm veel mensen in de kerk geweest, die uitgebreid hebben gekeken naar de uiteenlopende kunstobjecten gemaakt door inwoners. Heel veel aandacht kreeg de prachtig uitgelichte vitrine met beschilderde eieren, maar ook de iconen, de quilts, de houten beelden met een knipoog, de mensfiguren in speksteen, een kunstboekje, en natuurlijk de schilderijen.

Ik doe u verslag van drie bijzondere dagen in juni. Op vrijdag werd het kunstweekend geopend met een bijzonder lezing over kunst en religie door Arjan Moscoviter, kunsthistoricus en inwoner van Leur.

Hij liet ons op een groot scherm zien, terwijl wij in de kerkbanken zaten, hoe kunstenaars als Van Gogh en Mondriaan zich lieten inspireren door religie. Hij legde steeds verbanden naar het gebouw van de H. Judocus zelf, met foto's van de kerk, zodat we de kunstvoorbeelden ook herkenden in de stijl van de kerk. Dat maakte het verhaal levendig.



Lenie Ebskamp bij haar beschilderde eieren

Op zaterdag en zondag was de expositie te zien.

Nu kan men denken, waarom nu een kunsttentoonstelling als de kerk een

jubiläum heeft?

In mijn ogen zijn er veel verbanden tussen kerk en kunst. We vieren namelijk niet alleen de historie van het kerkgebouw, met de architectuur en alle feitelijkheden. Maar we vieren ook en vooral dat we hier in Hernen en Leur een gemeenschap zijn met elkaar en op deze plek veel lief en leed gedeeld hebben. Veel mensen gaan tegenwoordig minder vaak of niet meer naar de kerk, maar dat betekent niet dat ze geen behoefte hebben aan het ergens deel van uitmaken, ergens bij horen, een echte gemeenschap zijn. Het mooie van kunst is, dat daar die uitwisseling weer aanwezig is. Ik denk dat iedereen die aan deze expositie meegedaan heeft, dit wel herkent. We hebben ervaren dat kunst verbindend werkt. Het was inderdaad een bijzonder weekend.

Martine van den Steenhoven,
lid van de werkgroep 125 jaar H. Judocus Hernen



KAPELLENTOCHT

*Al twaalf keer de kapellentocht
het mooie evenement
om Maria te vereren
bij veel mensen welbekend.*

*De mooie kapelberg te Bergharen
was het eindpunt van de tocht,
veel wandelaars en fietsers kwamen daar samen
menigeen die een kaarsje kocht.*

*Er was een viering met vier heren
opgeluisterd door een koor.
Vogeltjes om ons heen zongen mee,
dat was een apart gehoor.*

*Pastor Van Balveren sprak inspirerende woorden
over geborgenheid vinden bij elkaar,
dat wij samen in liefde mogen leven
elkaar "Vrede voor jou" wensen, een mooi gebaar.*

*Na de kaarsen en bloemenhulde
zongen wij het mooie Marialied:
"God groet u zoals bloemen".
Tot slot voor iedereen koffie met iets lekkers
en een gesprekje met elkaar.
Ja, het was een echte reünie,
veel mensen zeiden: "tot het volgend jaar".*

Bea Cronenberg

MET PACE (IN DE) BENE(N)

WANDELDAAG 25 AUGUSTUS 2018

Heb je al iets gegeten?

Op zaterdag 25 augustus wandelen we naar een bestemming waar deze vraag zomaar eens gesteld kan worden. De gastvrijheid van onze gastheren is dan ook spreekwoordelijk en ongeëvenaard. Eigenlijk had de dag in nevelen gehuld moeten blijven, maar er is een militair gezegde dat me na aan het hart ligt: informatie = motivatie. Daarom toch maar een tipje van de sluier opgelicht, in de hoop dat enkelen of velen enthousiast worden.

We starten deze dag om 10.15 uur op de parkeerplaats aan het station in Ravenstein en begeven ons te voet naar Megen, waar ons een hartelijke ontvangst en afwisselend programma wacht. Rond 17.45 zijn we weer terug in Ravenstein. In totaal wandelen we ongeveer 18 kilometer, dus een redelijke wandelconditie is een vereiste. De kosten voor deze dag bedragen €7,50 (exclusief terras) en dienen ter plaatse te worden voldaan. Voor de lunch moet je zelf een pakketje meebrengen.

Meer informatie en aanmelding bij pastor Andreas:
andreasinderwisch@detwaalfapostelen.nl of
06-48256940

Wacht niet te lang met aanmelden,
want er is maar plek voor 20 wandelaars.

DE EUCHARISTIE

VIJFDE BIJDRAGE IN DE SERIE OVER LITURGIE

Eucharistie is een Grieks woord, dat dankzegging betekent. De eucharistie is een sacrament. Het is de belangrijkste eredienst van de katholieke kerk, waarbij zowel het Laatste Avondmaal als het kruisoffer op Golgotha en de verrijzenis van Christus worden herdacht. Tijdens de eucharistie worden brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus: de consecratie.

De Heilige Mis, zoals de eucharistie ook genoemd wordt, kent twee delen: de dienst van het Woord en de offerdienst, ook de dienst van de Tafel genoemd. De viering begint met een openingsritus die bestaat uit het kruisteken, de begroeting, de schuldbelijdenis waarin wij vergiffenis voor onze zonden vragen en het Kyrie. In het openingsgebed worden alle gebedsintenties van alle volkeren verzameld in de hoop dat deze intenties naar de hemel mogen opstijgen. De openingsritus heeft tot doel dat de gelovigen één gemeenschap vormen en in de juiste gesteldheid komen om de eucharistie waardig te kunnen vieren.

De dienst van het Woord omvat een lezing uit het Oude Testament of uit een brief van een apostel, een tussenzang en vervolgens de lezing uit één van de vier evangelies. Elke zondag wordt een ander gedeelte gelezen, zoals in het Romeins Missaal staat aangegeven. Liturgisch kennen we een A-, B- en C-jaar. Door deze driejaarlijkse cyclus komen meer gedeeltes uit de evangelies aan bod. Hierna volgt een overweging (preek) over het thema van de lezingen, afgesloten met de geloofsbelijdenis (Credo).

De dienst van de Tafel of de offerdienst bestaat uit de offerande, het hooggebed (canon) en de communie. De offerande is de voorbereiding op het hooggebed. De priester zet brood en wijn klaar en wast de handen. Een afsluitend gebed over de gaven vormt de overgang naar het hooggebed. Dit begint met een groet en een gezang (prefatie). Het Sanctus, een gebed dat in alle liturgieën voorkomt, zowel in oosterse als westerse, geeft de grondhouding aan van diepe eerbied.

In het hooggebed worden dankzegging, offer, de aanroeping van de Heilige Geest en de uitnodiging tot eten en drinken uitgesproken. Centraal staan de letterlijke woorden over hetgeen Jezus deed op de avond van zijn lijden. Zie het evangelie van Marcus, hoofdstuk 14, vers 12 tot 26. Hier gaat het nog over het Joodse pesachmaal, dat

vanaf dat moment het fundament wordt van de eucharistie. De woorden die Jezus op die avond sprak over het brood en de wijn, worden nu door de priester uitgesproken bij de consecratie.

Over de hostie zegt hij: "Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt." Vervolgens spreekt hij over de kelk met wijn de woorden uit: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd-durende verbond. Dit is Mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken"



Dit moment is het hoogtepunt

van de liturgische viering. Uit eerbied knielen de gelovigen of staan op van hun zitplaats.

Na de sluiting van het hooggebed wordt het Gebed des Heren, het Onze Vader, gebeden of gezongen. Na de vredeswens en het Agnus Dei vindt de communie plaats. Als voorbeeld gaat eerst de priester ter communie en daarna alle gelovigen. Meestal wordt alleen de hostie uitgereikt, maar bij bijzondere gelegenheden kunnen alle gelovigen onder twee gedaanten communiceren.

Na de gezamenlijke dankzegging spreekt de priester de Zending uit. Iedereen wordt aangespoord om in het dagelijks leven buiten dit kerkgebouw de daad bij het woord te voegen, dat wil zeggen zo goed mogelijk als christen te leven. Daartoe geeft de priester ten slotte de zegen.

SACRAMENTEN ZIJN TEKENEN VAN GODS LIEFDE

De eucharistie is wel het grootste geschenk, omdat we in de communie de Heer zelf mogen ontmoeten. Jezus heeft zichzelf tot brood gemaakt, voedsel voor onze ziel. Hij bevrijdt ons niet alleen van de heerschappij van de lichamelijke dood, maar ook van de geestelijke dood, die het kwaad is, de zonde.

De zondagsviering is het centrum van het leven van de Kerk. Wij christenen gaan op zondag naar de eucharistie om ons door de Verrezen Heer te laten ontmoeten, naar Zijn woord te luisteren, ons te voeden aan Zijn tafel en zo Kerk te worden.

De zondagsmis gaat ook over rust na een vermoeide werkweek en het beleven van vreugde door volop met de Heer te leven en nieuwe kracht te krijgen voor de week die komen gaat. De zondag is heilig. Laten we dankbaar zijn voor deze grote genade van Jezus.

Koos Leemker

EVEN PUZZELEN

DE APOSTEL BARTHOLOMEUS

Weet u ook zo weinig van de apostel Bartholomeus? Hij was dan wel bekend als Nathanaël uit Kana, maar veel verder reikt onze kennis niet. Daarom deze keer veel algemene vragen. De eerste rij en kolom mogen niet gebruikt worden.

Apostel- bode 6- 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3			■	■	■			■		■		
4		■	■	■				■		■		
5					■						■	
6		■									■	
7					■			■		■		
8					■							
9		■				■		■				■
10		■										©

HORIZONTAAL:

1. Welke apostel werd ook wel Nathanaël uit Kana genoemd. 2. Legerpredikant. 3. Prestigieus automerkvoegwoord - symbool voor straal-initialen van Kim Frederiks-Iggersma. 4. Het (afk.)-beest-achternaam van rapper Ali (afk.)-reeds. 5. Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (afk.)- land-topkwaliteit. 6. 5e letter van het alfabet- alleseter-medeklinker. 7. Informele begroeting-medeklinker-klinker, die als getal niks voorstelt-eikenschors. 8. In samenwerking met Nederland (afk.)-in deze streek ligt Kana. 9. Klinker-run-4^e letter van het alfabet-olie (Eng.). 10. Hij schilderde Bartholomeus in 1657.

VERTICAAL:

1. Plaats die in de Elfstedentocht bekend geworden is door het bruggetje. 2. Bloeiwijze-heilige (afk.)-rund. 3. Rijksuniversiteit Limburg (afk.)-deel van een breuk. 4. Tot en met (afk.)-protestantse geestelijke. 5. Gedroogd veevoer-onzijdig (taalk. afk.)-lengtemaat. 6. Gebed in de biechtstoel-2e letter van het alfabet. 7. Langzicht (afk.)-model van Toyota-adres (afk.). 8. grondsoort-gereedschap-1e letter van het alfabet. 9. Met name (afk.)-het leven betreffend-atoom. 10. Boom-lid van verdienste. 11. Voetbalbond-verharde huid. 12. Nieuwe naam voor Ceylon



RUST
OF
RACE ?

VAKANTIE

ABDIJDAGEN WEST-VLETEREN

DE TIJDEN VERANDEREN, 10 TOT EN MET 14 DECEMBER 2018

Verscholen in de Vlaamse Westhoek ligt de Sint Sixtusabdij van Westvleteren. Sinds het jaar 1831 woont en werkt hier een gemeenschap van cisterciënzer monniken, in de volksmond ook wel trappisten genoemd.

Van maandagmiddag 10 december tot en met vrijdagmiddag 14 december zijn we te gast in dit huis waar al zo lang de gastvrijheid wordt beoefend. De abdijsdagen bieden een uitstekende mogelijkheid om in rust aan jezelf de ruimte te geven voor vragen waar je anders niet zo snel bij stilstaat. Samen met anderen mag je ervaren hoe ontmoeting en stilte elkaar verdiepen.

De dagen hebben als thema 'De tijden veranderen'. Er is bijna geen mooiere tijd in het jaar dan de Advent om je met verandering bezig te houden. In eerste instantie zijn ze dan ook bedoeld voor mensen die voor een verandering in hun leven staan of juist een grote verandering achter de rug hebben, bijvoorbeeld een verhuizing, een nieuwe baan of een (naderende) pensionering. Gedurende de dagen hanteren we verschillende werkvormen: kringgesprekken, een (stilte)wandeling, we zien een documentaire over het leven in de abdij en maken kennis met een vorm van bibliodrama.

Overdag is er buiten de gezamenlijke momenten veel ruimte voor stilte. Je kunt je op je eigen kamer terugtrekken, een wandeling maken of je eens verdiepen in een boek. Omdat de broeders hechten aan een sfeer van gebed en rust, worden ook alle maaltijden in stilte genoten. In de avonden is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een goed glas bier uit eigen brouwerij te ontmoeten en de dag op een gezellige manier af te sluiten.

De kosten voor deelname aan deze dagen bedragen €185. Westvleteren is niet naast de deur. Daarom zullen we er met eigen vervoer naartoe gaan en de kosten van de brandstof delen. Er kan door de keuken van de abdij beperkt rekening worden gehouden met dieetwensen.

Er is maximaal ruimte voor 10 deelnemers. Informatie en aanmelding (vóór 30 september) bij pastor Andreas op 06-48256940 of andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl Op maandagavond 19 november is er voor de deelnemers een voorbereidingsbijeenkomst in het parochiecentrum.



SAMEN OP WEG NET ALS GOD DIE VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST IS

Alle kinderen en jongeren die dit jaar het communie- of vormseltraject in zijn gegaan hebben nu de eerste heilige communie of het heilig vormsel mogen ontvangen. Het zit er weer op, het feest is geweest. Of begint het pas?

In het voorbereidingstraject mochten we op zoek gaan naar verhalen en ervaringen die ons meer vertelden over wie God nu eigenlijk is. En we kwamen tot de ontdekking dat God ons ook wil leren kennen. We horen allemaal bij elkaar omdat God ons heeft gemaakt en voor ons wil zorgen. God heeft ons niet gemaakt en gezien dat het goed was, ons toen een trap onder onze billen gegeven en gezegd: "Zo, zoek het nu maar



lekker zelf uit". Nee, God bewaart ons in zijn hand en wil ons af en toe zachtjes, als door de wind, een duwtje in de rug geven. Daarmee zegt Hij: "Toe

maar, ga maar ik ben er altijd! Ga je eigen weg en laat maar zien wat je in je hebt".

We hebben allemaal onze talenten en op deze wereld mogen we ze ontdekken. Gelukkig komen we mensen tegen op ons pad om ons daarbij tot steun te zijn en mogen wij op onze beurt weer een steun zijn voor anderen.

Door Jezus hebben we God vooral leren kennen. Als mens is Jezus voor ons het meest begrijpelijk. Wij zijn immers ook mensen. Jezus leerde ons hoe belangrijk het is om gemeenschap te zijn. Gemeenschap, ofwel communio (h , daar zit het woord communie in), dus samen onderweg zijn. Jezus vertelde dat God van ons houdt. En nu hebben we zoveel geleerd, wie zorgt ervoor dat we dat allemaal onthouden? Wie zorgt er voor dat we weten wanneer we het goede doen. God heeft ons een Geest gegeven die ons in herinnering wil brengen wie Hij is en welke keuzes, keuzes van liefde zijn.

Een aantal vormelingen gaf bij het evaluatiespel aan dat ze al gemerkt hadden dat de Heilige Geest bij hen was doordat ze bewuster keuzes maakten. Bijvoorbeeld door iemand een kans te geven die eigenlijk helemaal niet aardig is. Of door kracht te ervaren in een moeilijke periode. Anderen vonden het lastiger omdat het niet altijd voelbaar is. Maar, zo vertelden alle vormelingen, we weten nu wel waar we het mogen zoeken. We hebben gereedschap in handen ge-

cregen om God te kunnen vinden in alles.

God is niet drie losse dingen, God komt samen in de Vader de Zoon en de Heilige Geest omdat God dan alleen beweging kan zijn! God is in beweging, gaat met ons mee en kent ons. De vormelingen en de communicanten hebben mogen leren dat Hij er altijd is.

Bij M25 (voor de vormelingen) en bij de kinderkaravaan voor de kinderen, zijn wij ook in beweging en doen wij de goede werken die Jezus ons heeft geleerd. We mogen op visite gaan bij God in al zijn huizen, alle kerken en bij de mensen die we ontmoeten! Als gemeenschap gaan wij samen verder. Jong en oud!

Pastor Marieke Drent

KINDERKARAVAAN EN COMMUNIEDANKVIERING



Op 7 juli 2018 trekt de kinderkaravaan naar de kapelberg in Bergharen. Om 19.00 uur begint de viering. Het is een hele speciale kinderkaravaan omdat het ook een communiedankviering is voor de communicanten uit Bergharen, Hernen en Batenburg!

Het zal de laatste kinderkaravaan zijn voor de zomervakantie. Maar treur niet, we gaan gewoon door na de zomer. En wel op 26 augustus 2018 om 11.00 uur in Heumen!

NEDERLAND
GEEF
GEHOOR!
Sensor
de Landelijke
Luisterlijn

www.sensor.nl 024-3551100

VASTENACTIE 2019: EIGEN DOEL

De parochie kan dit jaar weer een 'eigen doel' indienen bij de Vastenactie. Een eigen doel is een eigen project waarvoor de parochie, eventueel in samenwerking met een stichting, actie gaat voeren in 2019. De parochie kan slechts één project indienen.

De stichting die in aanmerking wil komen voor het 'eigen doel', dient de aanvraag uiterlijk 15 augustus 2018 ingeleverd te hebben bij de parochiale werkgroep Vastenactie. Dit moet geschieden middels het aanvraagformulier van de Landelijke Vastenactie. Dit formulier kunt u opvragen bij diaken Hennie Witsiers door een e-mail te sturen aan het e-mailadres: hwitsiers@witsiers.com.

De stichting krijgt na de indiening de kans om het ingediende project op dinsdag 21 augustus a.s. mondeling toe te lichten. Daarna kiest de parochiële werkgroep welk project wordt voorgelegd aan de projectcommissie van de Landelijke Vastenactie. Wanneer het project door de projectcommissie is goedgekeurd kan de parochie campagne voeren voor het eigen doel onder de naam van de Vastenactie. De Vastenactie zal dan 30% - 50% subsidie aan de actieopbrengst toevoegen.

De Landelijke Vastenactie hanteert de volgende richtlijnen voor eigen doelen.

- Het projectvoorstel is door of samen met de projectorganisatie in het projectland opgesteld. De projectorganisatie is samen met de mensen dáár eigenaar van het project. De projectorganisatie geeft inzicht in en volledige informatie over haar activiteiten.
- De aanvraag heeft een maximum totaalbedrag van € 50.000,00. Dit is inclusief de actieopbrengst en een subsidie van Vastenactie van maximaal 50% van de actieopbrengst.
- Bouwprojecten worden alleen bij uitzondering goedgekeurd, de subsidie voor bouwprojecten is 30% van de actieopbrengst.
- Projecthouders (de vertegenwoordiger van de parochie) én de aanvrager zijn verplicht de eendaagse workshop Eigen Doelen van Vastenactie (8 september 2018) te volgen, voordat de projectaanvraag goedgekeurd kan worden.
- Er moet een zichtbare katholieke binding zijn in het projectland. Die kan worden aangetoond middels een aanbevelingsbrief of verklaring van geen bezwaar (nihil obstat) van de lokale bisschop.
- De projectorganisatie in het projectland heeft een eigen rechtspersoon en draagt juridische verantwoordelijkheid of is een officiële kerkelijke instantie.
- De projectactiviteiten komen ten goede aan de gemeenschap ginds en zijn niet gericht op individuele ondersteuning. Het project omvat ook geen

institutionele steun, geen functioneringskosten of steun aan congregaties of steun aan congressen, studiereizen, cursussen, wetenschappelijk onderzoek, fondsenwervende activiteiten en transportkosten vanuit Nederland (goederen worden lokaal, in het projectland zelf, aangekocht).

- Het project is gericht op onafhankelijkheid van de organisatie. De opzet van het project is duurzaam en de uitvoering ervan haalbaar.

Begin tijdig met het klaarmaken van uw aanvraag om die op tijd in te kunnen dienen. Projecten ingediend na 15 augustus 2018 worden niet in behandeling genomen.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie.
Diaken Hennie Witsiers

VAKANTIE: KOM(KOM)MERTIJD?



Als in de kerk de plechtigheden van Pasen en Pinksteren zijn afgesloten, als de kinderen hun eerste communie en de groteren hun vormsel hebben gedaan, en alles wat daarbij komt kijken naar wens is verlopen, en als in onze tuin de jonge vogeltjes op hun nog onzekere vleugeltjes de omgeving beginnen te verkennen, ja, dan is de zomer in het land! En met het begin van de zomer is ook de vakantie in zicht gekomen. Groot en klein heeft daar met verlangen naar uitgezien, groot misschien nog meer dan klein. Als de schoolvakantie is begonnen wordt het heel wat stiller in de wijk of dorp. Op het zoen-en-zoef-pleintje bij de school, waar het dagelijks een drukte van belang is van ouders en/of grootouders die hun kroost naar school brengen en weer op komen halen, is het opeens stil geworden. De speelplaats ligt er verlaten bij en het gejoel van spelende kinderen heeft plaats gemaakt voor rust en stilte die een beetje onwezenlijk aan kan doen. Dat is wel even wennen. Als je niet beter wist, zou je je kunnen afvragen waar al die kinderen toch gebleven zijn. Thuis natuurlijk. Het is vakantie. Heerlijk!

Maar ik kan toch niet nalaten te denken dat het voor sommige ouders en opa's/oma's toch wel een hele uitdaging zal zijn om hun (klein)kinderen de hele vakantie dag in dag uit weer zinvol bezig te houden. Gelukkig bestaat er op veel plaatsen nog het jeugdvakantiewerk om de ouders daarbij te helpen. Voor de jeugd worden allerlei activiteiten georganiseerd om te zorgen dat de vakantie ontspanning wordt in plaats van alleen maar een tijd van niks doen.

Maar heel veel mensen maken van de vakantieperiode gebruik om er eens op uit te trekken. Sommigen zoeken het in verre oorden, anderen wagen zich lie-

ver niet zo ver van huis.

Maar allemaal willen we er wel eens uit zijn, in een andere omgeving en onder andere mensen. We gaan echter niet zomaar op de bonnefooi, want een goed voorbereide vakantie voorkomt onaangename verrassingen. Een mislukte vakantie is een gemiste vakantie.

Ook in de parochie is het te merken dat de vakantietijd is aangebroken. De koren gaan in reces. Daardoor zijn de diensten wat soberder, is het wat minder druk op het priesterkoor, en krijgen de gelovigen alle kans om hun mond open te doen in de kerk want het is volkszang en velen vinden het fijn om eens uit volle borst mee te kunnen zingen. Gedurende de vakantie gaat de dienstverlening in de parochie natuurlijk gewoon door. Wel is het parochiecentrum minder bereikbaar. In de kerken waar we gewoon zijn de viering bij te wonen, kan er onder de vakantie wel eens een dienst uitvallen. Houd het vieringschema in deze Apostelbode en de bekendmaking in de Wegwijs of VIAheumen goed in de gaten. Dat is dan een mooie gelegenheid om eens in een naburige geloofsgemeenschap te gaan kerken.

Vakantie is niet alleen een tijd van rust en ontspanning. Vakantie is een tijd van uitrusten en recreatie, een tijd om op verhaal te komen en je te 'her-scheppen'. En zelfs al kom je dan met een koffer vol wasgoed en een platte portemonnee van je vakantie terug, toch hoop ik dat iedereen terug mag komen met een koffer vol verhalen en mooie herinneringen.

Ondertussen houd ik de wacht en bid ik voor een goede reis en behouden thuiskomst.

Diaken Hennie Witsiers

MIVA VOOR KWETSBAREN IN ZIMBABWE

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.

DE JUISTE ZORG

In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

DE BESTEMMING VAN TAWANDA

Tawanda: "De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk". Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt het



grootste probleem" vertelt Tawanda. "Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te

verlenen. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken per dag afleggen. Zonder auto één of twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

TWEE AUTO'S NODIG

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto's nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto's te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

COLLECTE

In de vieringen van het weekend van 25 en 26 augustus wordt na afloop bij de deur een collecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de MIVA om Tawanda twee extra auto's te kunnen geven. Geef daarom een gulle bijdrage in de collecte. Deze collecte bevelen wij u van harte aan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep MOV

BEDEVAART WIJCHEN/BEUNINGEN - KEVELAER

Op zaterdag 15 september gaan we vanuit ons dekenaat Wijchen-Druten gezamenlijk naar het Duitse Maria-oord Kevelaer. Dankzij onze grote deelname kunnen we wederom beschikken over de mooie basiliek voor de plechtige eucharistieviering (11.30 uur). Na de gezellige lunch, in een van de vele restaurants, vervolgen we de dag met de kruisweg (14.45 uur). We sluiten de dag af met een slotviering (16.15 uur) waarin ook de gekochte devotionalia zullen worden gezegend.

Tijdens de dag is er voldoende gelegenheid om ook te genieten van andere zaken. De laatste jaren is de belangstelling onder ouderen weer sterk toegenomen. Het programma kunt u eventueel zelf aanpassen door niet met alle onderdelen mee te doen als u dat niet wilt. Dat is nu juist wat door velen zo wordt gewaardeerd.

Opgave op zaterdag 1 september en zondag 2 september na de diensten in alle kerken.

Verdere info en tevens opgave minder-validen alléén bij Tonnie Scholten, tel: (06) 51 58 78 58.

VOOR U GELEZEN



KAARSEN BRANDEN KAN IEDEREEN OM MIJ HEEN ALS DE BESTE

Het is in mijn vriendenkring een goed gebruik om elkaar in tijden van nood engelen toe te zenden. Meestal gebeurt dat in de vorm van fraaie kaarten met klapwiekende wezens voorzien

van een bazuin of wapperend banier, die hemelse hulp beloven.

De wat minder visueel ingestelden onder ons kwijten zich ook wel van hun taak via een e-mailtje: Ik verzamel zoveel mogelijk engelen en stuur die naar je toe. Het maakt niet uit en het effect is precies hetzelfde: je weet dat er aan je wordt gedacht en ook dat je situatie blijkbaar zo penibel is dat inmenging van bovennatuurlijke krachten wenselijk wordt geacht. Een geweldige traditie, temeer daar de meesten van mijn vrienden en vriendinnen in essentie ongelovige honden zijn. Van ons allemaal ben ik zowat de enige die opgroeide met een engelbewaarder aan het voeteneinde van haar bed. Maar blijkbaar hoef je van huis uit helemaal geen geloof te hebben meegekregen om engelen te beschouwen als een symbool van bijstand en bescherming. Kaarsen branden kan iedereen om mij heen ook als de beste, al heeft niemand verder ooit één voet in een kerk gezet. Ziekte of tegenslag? Hop, kaarsen aan! Vanuit hun theologisch zwakke basis gaat er natuurlijk weleens iets mis, met name met die engelen. Zo ontving ik eens van een vriendin een aandoenlijk lappen poppetje met vleugels van eikenblad en een rokje van gras. Het was overduidelijk een elf of bosnimf, daar wil ik van af wezen; een engel was het beslist niet. Maar een kniesoor die daarop let want het hele punt is uiteraard: de afzender is zelf een engel. En daar komt het op aan als verdriet of pech je deel zijn: op de nabijheid van menselijke engelen die je door de ellende heen slepen of deze draaglijk maken. Een vriend van mij is het beste voorbeeld van hoe belangrijk dat is. Omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen, groeide hij op bij zijn oma. Op een ochtend vond hij twee piepkleine dons-vleugeltjes op zijn kussen. Zijn oma zei dat er die nacht een engel bij hem moest zijn geweest. Dat was precies wat hij, zorgelijk en angstig kind dat hij was, kon gebruiken. Tot zijn grote vreugde lag er een dag later weer een veertje op zijn kussensloop. En toen nog een. En zo ging het maar door. Zo trouw was zijn beschermengel blijkbaar - totdat de hele inhoud van zijn kussen was verdwenen. Maar dat besepte hij pas toen hij al volwassen was.

Geef ieder kind zo'n oma! Hoe zouden we haar noemen? Precies.

Renate Dorrestein (1954-2017)

Columniste in Zin-magazine. Overgenomen met toestemming.

VOORAANKONDIGING APOSTELVIERING

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

Voor de negende keer vindt op zondag 23 september 2018 de gezamenlijke Apostelviering plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen. De viering heeft dit jaar als thema 'Veelkleurig Verbonden' en wordt opgeluisterd met muziek voor jong en oud. We nodigen dit jaar heel bijzonder jonge gezinnen uit om aanwezig te zijn. Op meerdere momenten zullen er kinderen en jongeren worden betrokken in het verloop van de viering. Zoals gebruikelijk zijn er in dit weekend in de andere kerken van onze geloofsgemeenschap geen diensten. De Apostelviering begint om 10.00 uur! Aansluitend wordt er gezorgd voor koffie, thee, limonade en iets lekkers. In de namiddag is er een gevarieerd programma dat wordt voorbereid door onze pastores Marieke Drent en Jack Steeghs, samen met enkele vrijwilligers. Brengt u gerust ook mensen mee die minder vertrouwd zijn met onze gemeenschap. Voor eenieder geldt: van harte welkom!

VAKANTIEROOSTER

Voor heel Nederland is het vakantietijd, dus ook onze pastores zullen af en toe afwezig zijn.

Martin Claes:	22-10 t/m 26-10: retraite 03-11 t/m 18-11: vakantie
Aloys van Velthoven:	13-07 t/m 03/08: vakantie
Marieke Drent:	27-06 t/m 06-07: vakantie 03-09 t/m 14-09: vakantie 15-10 t/m 23-10: vakantie
Jack Steeghs:	09-07 t/m 05-08: vakantie
Andreas Inderwisch:	25-07 t/m 28-07: afwezig 05-09 t/m 16-09: vakantie 02-10 t/m 14-10: vakantie



Op dinsdagmorgen 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



VANUIT DE CONTACTRAAD

Vergadering 23 mei 2018

Het openingswoord is de tekst 'Liefde is de enige sleutel voor de poorten van het paradijs' uit de bundel 'Neem je tijd om gelukkig te zijn' van Phil Bosmans.

Voor de vergadering begon was er een woord van welkom aan pastor Andreas.

- Vanuit de stuurgroep zijn het vieringschema en de diverse plannings met en voor Andreas doorgenomen.
- Op zaterdag 14 juli 2018 om 19.00 uur willen we in de geloofsgemeenschap Paschalis weer de jaarlijkse Vierdaagseviering vieren. Tijdens de Vierdaagse zetten we de kerkdeuren open, er is dan ook koffie en thee en de kerkklokken zullen weer luiden tijdens de doortocht op woensdag.
- We willen bekijken of het mogelijk is om de intenties voor de overledenen aan het begin van de viering te lezen. We zijn positief en denken eraan om hiermee aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar te starten.
- Op de eerste zondag van de Advent willen we gaan starten met het gebruik van een 'Gedenkkaars'. Tijdens de afscheidsviering van een parochiaan zal zijn/haar naam op deze kaars worden geschreven. Deze kaars zal tijdens de wekelijkse eucharistieviering steeds branden. Elk jaar tijdens de Allerzielenviering zal dan een nieuwe kaars in gebruik worden genomen en de oude kaars krijgt een mooi plekje in de kerk.
- Pinksteren: het was een goed bezette mooie viering met een (misschien iets te lang) kort woordje. Henk Fransen had samen met een zangeres de muzikale invulling verzorgd. Mooi.
- De Apostelvergadering van 25 april 2018 was een goede bijeenkomst. Marieke gaf uitleg over een enquête onder jongeren. Na de vergadering hebben we nog even gezellig nagepraat.
- Het jaarlijkse uitje van de contactraad is gepland op zondag 14 oktober 2018. Het programma volgt nog.
- Info werkgroepen: De dames van de interieurwerkgroep hebben de trappen van het priesterkoor weer netjes ingeboend. Dit is altijd een hele klus. Onze hartelijke dank.
- De dames van de versier-/bloemen groep hebben een cursus liturgisch bloemschikken gehad. Na afloop zijn de mooie bloemstukken in de kerk geplaatst.
- De kosteren zijn naar de kosterbijeenkomst geweest. Het was een goede bijeenkomst.
- Op zondag 1 juli 2018 is de jaarlijkse ZLTO viering in Overasselt. Het thema is 'Geworteld

verbonden' naar aanleiding van het cultureel erfgoed. We wensen alle deelnemers een mooie viering toe en natuurlijk mooi weer.

Contactraad Paschalis

EERSTE COMMUNIE PASCHALISKERK 27 MEI 2018

Na een aantal maanden van voorbereiding, was het 27 mei dan eindelijk zover. Tweeëntwintig kinderen van de Paulusschool, Buizerdschool en Paschalisschool deden hun eerste communie.

Gedurende de voorbereiding werd er tijdens iedere kindermiddag een apart thema behandeld, bijvoorbeeld het bidden of de doop. Ieder kind had bij de eerste bijeenkomst een tas met een schatkistje gekregen. Na iedere bijeenkomst, kwam er weer een voorwerp in het kistje bij zodat deze op het eind aardig gevuld was. De kinderen kregen ook allemaal een mooie cd mee naar huis, die erg gewaardeerd werd.

De ouders van de versiergroep en de liturgiegroep, deden natuurlijk ook erg hun best om de dienst zo mooi mogelijk te maken.

Na twee keer goed en intensief oefenen, was op 27 mei het moment dan daar. Eerst natuurlijk foto's maken, alleen en met het hele gezin. En daarna met alle medecommunicanten de volle kerk in. Daar had iedereen wel een eigen taak; voorlezen of het mee klaarzetten van de tafel. En dan voor de eerste keer, de hostie. Wat een bijzonder moment, zowel voor de kinderen als hun ouders.

Pastor Marieke en pastoor Martin Claes hebben er een mooie viering van gemaakt. Na de gezongen zegen en de felicitaties van de leerkrachten, ging iedereen naar huis, om nog een feestje te vieren.

En dan zit zo'n dag er alweer op, na alle maanden vliegt die voorbij. Bedankt iedereen die deze mooie dag mogelijk heeft gemaakt!

Ik vond het leuk de eerste communie. Het was wel een beetje spannend. Maar ook leuk! Iedereen had mooie kleren aan. Het was een leuke dag!!!

Imke



AFSLUITING VAN HET VORMSELPROJECT

Op 1 juni zijn we onder begeleiding en met uitleg van Ruud van Haren met de vormelingen in de toren van onze kerk geklommen.



Eerst werd er verteld hoe onze kerk is gebouwd en dat de kerk tijdens de watersnood vol met koeien en paarden gestaan heeft van de boeren van ons dorp. Daarna zijn de kinderen in twee groepjes naar boven gegaan, wat toch wel erg spannend was en sommigen vonden het ook best eng.

Terwijl de eerste groep naar boven klom, heeft de tweede groep de klokken geluid. Zo ook bij de groep die erna naar boven ging. Dat was wel een erg hard geluid, vonden alle vormelingen. Maar ze hebben er wel van genoten dat ze hoog in de toren waren. En als verrassing



gingen we pannenkoeken eten en wat drinken en als toetje een heerlijk ijsje met aardbeien en slagroom. Dit mede verzorgd door Yvonne en Monique.

Aloys en ik willen Yvonne en Monique hierbij ook bedanken voor de goede hulp die wij van ze gehad hebben tijdens de voorbereiding van het project.

pastor Aloys van Velthoven en Marianne van den Boogaard

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het aantal acolieten dat de vieringen ondersteunt is zeer karig. Samen kijken we of er meer kandidaten zijn. Een andere mogelijkheid is te gaan werken met misdienaars, jongens en meisjes.
- De nieuwe pastores zijn gestart met hun werk in de parochie; zij doen aan alle activiteiten mee.
- Vanaf 1 juni heeft de parochie ook te maken met de wet op de privacy AVG, ook wat betreft foto's en video's.
- De vormelingen hebben op 1 juni het vormselproject afgesloten. Zij ontvingen een oorkonde als aandenken. Op 24 juni volgt er nog een dankviering voor de vormelingen en communicantjes bij de openluchtviering bij de oude toren.

- Het vakantierooster start op 7 juli.
- Wanneer er een viering, bijvoorbeeld een uitvaart, in een kerk van de parochie plaatsvindt, gaat altijd een pastor van de parochie voor. Mocht men een andere pastor erbij willen hebben, dan kan dat, maar dan kan dit extra onkosten met zich meebrengen.

HET KERKHOF EN ZIJN VERANDERINGEN

In de huidige tijd vinden er minder begrafenissen plaats omdat meer voor crematie wordt gekozen. De stichting Balgoy Beter Bekend zorgt er nu voor dat de te ruimen grafmonumenten bewaard blijven, waardoor het kerkhof zijn bezetting behoudt.



Een deel van het kerkhof is afgescheiden voor het opslaan van grafmonumenten van graven die geruimd moeten worden.

Hoewel het in eerste instantie niet positief is ontvangen door een aantal mensen, vinden wij als contactraad dit een positieve ontwikkeling. Uiteindelijk betekent dit dat de bezetting op het kerkhof optimaal ingevuld blijft.

Indien mensen hierover nog vragen hebben, dan kunnen zij bij de contactraad terecht.

De volgende vergadering van de contactraad is op 10 juli om 14.00 uur bij Albert.

Namens de contactraad,
Rose Stevens

10	M	R	E	M	B	R	A	N	D	T	☉
9	E	E	K	D	I	O	L				
8	I	S	M	N	G	A	L	I	L	E	A
7	H	O	E	I	N	O	E	K			
6	E	O	M	N	I	V	O	O	R	N	
5	L	H	N	O	N	A	T	I	E	A	
4	T	D	I	E	R	B	A	L			
3	R	R	O	F	K	R					
2	A	A	L	M	O	Z	E	N	I	E	R
1	B	A	R	T	H	O	L	O	M	E	U
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

PLISSINGEN

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 49,1-6 ✦ Tweede lezing: Hand. 13,22-26 ✦ Evangelie: Lc. 1,57-66.80 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15;2,23-24 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15 ✦ Evangelie: Mc. 5,21-43 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ez. 2,2-5 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 12,7-10 ✦ Evangelie: Mc. 6,1-6
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Aloys van Velthoven Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang met pianobegeleiding Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie WijBeKo Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Between Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenker Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Dankviering Communicanten/ Vormelingen bij de Oude Toren Dames- & Herenker/Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenker Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Kinderkaravaan Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>125 jarig jubileum H. Judocus</i> Parochieel Zangkoor & Voice Martin Claes/Ben van Bronkhorst/Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema

14 juli / 15 juli
• 15e zondag door het jaar

21 juli / 22 juli
• 16e zondag door het jaar

28 juli / 29 juli
• 17e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ⊛ Eerste lezing: Amos 7,12-15 ⊛ Tweede lezing: Ef. 1,3-14 ⊛ Evangelie: Mc. 6,7-13	lezingen ⊛ Eerste lezing: Jer. 23,1-6 ⊛ Tweede lezing: Ef. 2,13-18 ⊛ Evangelie: Mc. 6,30-34	lezingen ⊛ Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44 ⊛ Tweede lezing: Ef. 4,1-6 ⊛ Evangelie: Joh. 6,1-15
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 4Daagseviering Gelegenheidskoor Martin Claes/Cees Janssen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 4Daagseviering Gemengd Koor Andreas Inderwisch	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCo-viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gospelkoor Andreas Inderwisch	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelkoor Martin Claes
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen

Vieringschema

04 augustus / 05 augustus
• 18e zondag door het jaar

11 augustus / 12 augustus
• 19e zondag door het jaar

15 augustus
• Maria Tenhemelopneming

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15 ✦ Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24 ✦ Evangelie: Joh. 6,24-35 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8 ✦ Tweede lezing: Ef. 4,30-5,2 ✦ Evangelie: Joh. 6,41-51 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26 ✦ Evangelie: Lc. 1,39-56
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>woensdag 19.30 Eucharistieviering op de Molenberg *(zie bijz. vieringen) Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes/Cees Janssen</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelkoor Martin Claes</p>	<p>woensdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>

Vieringschema

18 augustus / 19 augustus
• 20e zondag door het jaar

25 augustus / 26 augustus
• 21e zondag door het jaar

01 september / 02 september
• 22e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Spreuk. 9,1-6 ✦ Tweede lezing: Ef. 5,15-20 ✦ Evangelie: Joh. 6,51-58 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.15-17.18b ✦ Tweede lezing: Ef. 5,21-32 ✦ Evangelie: Joh. 6,60-69 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 ✦ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 ✦ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenchoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenchoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenchoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaanchoor Marieke Drent</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 16.00 Maas & Waalse bedevaart op de Kapelberg Elckerlyc Ton van Balveren/Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering 125 jarig jubileum H. Anna Gemengd Koor Mgr. G. de Korte Martin Claes/Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering 75 jarig jubileum H. Damianus Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
woensdag 15 augustus	19.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria Tenhemelopneming op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Martin Claes/Cees Janssen. Processie start vanaf de H. Antonius Abtkerk om 19.00 uur. Bij slecht weer is de eucharistie viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> om 19.00 uur.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 13 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 10 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 juli	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 03 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 07 september	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 17 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 22 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 27 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 24 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 02 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 16 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 30 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 13 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 27 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 juli	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 14 augustus	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 26 juni	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 31 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 28 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 07 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 24 juni	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 29 juli	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 26 augustus	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.



DANKJEWEL STILLE KRACHT

Binnen onze geloofsgemeenschap heb je vrijwilligers die niet op de voorgrond treden, maar achter de schermen heel veel werk verrichten. Zo ook 'onze Albert Gijsbers'.



In oktober 1998 sloot jij je aan bij de avondwakegroep met de woorden: "Ik wil niet voorgaan in een avondwake maar overige taken wil ik graag op me nemen". En dat heb je gedaan! Twintig jaar lang!

Vanaf november 2003 tot nu toe, heb jij je ingezet als coördinator. Jij zat de vergaderingen voor, notuleerde tegelijkertijd en zorgde ervoor dat de overige leden van de werkgroep dezelfde dag het verslag nog ontvingen. Je volgde cursussen en

had altijd een bijzonder verhaal of een overpeinzing als opening bij een gezamenlijk overleg. Jij onderhield zowel interne als externe contacten, schreef artikelen voor de vroegere Maaskanter en de huidige Apostelbode.

Albert, jij legde de basis voor het gedachtenisprentje voor de jaarlijkse Allerzielenviering en



maakte het ontwerp voor het altaar- en lezenaarskleed. Dat laatste gebruiken wij nog steeds. Een mooi geborduurd doek met cirkels, die symbool staan voor elke levens-

fase van een mens tot hij of zij aankomt bij de stralenkrans van de kaars, om daar in het eeuwig licht van de Heer te mogen verblijven.

Jij ondersteunde ons voorgangers de laatste jaren ook met het draaien van cd's tijdens een avondwake en zorgde ervoor dat het kruisje voor een overledene werd beschreven.

De contactraad wil jou tijdens de vrijwilligerslunch in oktober in het zonnetje zetten maar wij willen dit nu doen, op het moment dat je hebt aangegeven te willen stoppen.

Jij hebt je 'vrijwilligerspensioen' op je 83^e meer dan verdiend. Wij maken een diepe buiging voor jou. Het ga je goed!!

Namens de voorgangers van de avondwakegroep,
Loes, Nelly, Riet en Trudy

DOPEN

8 juli 2018 Vikk Weemen



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Wij schrijven nooit over 'andere' kerken, maar deze keer toch even. Wij nemen ons petje af voor alle activiteiten rond het 125-jarig jubileum van de H. Judocuskerk en wat dat teweeg heeft gebracht. Dat mag wel even gezegd worden!!!
- In de Mariamaand mei hebben we op vier donderdagen de rozenkrans gebeden. Het groepje was niet zo heel groot, maar de tevredenheid juist weer wel. Volgend jaar doen we het weer.
- Eind mei is de schilder begonnen om al het buitenwerk weer goed in de verf te zetten. Binnenkort wordt ook nog aandacht besteed aan het voegwerk.
- Soms heb je een bijzondere gebeurtenis en spreek je van een record. Op woensdag 6 juni mochten wij de oudste koffiedrinker in onze

herberg begroeten. Uiteraard noemen we geen leeftijd en de bijgevoegde foto doet dat ook niet.



We vonden het fantastisch dat mevrouw Thijssen weer in de gelegenheid was om aan te schuiven.

- In onze kerk lukt het niet om elke week een koor ter ondersteuning bij de viering te hebben. Ons Emmanuelkoor zingt eens per twee

weken en bij feestdagen extra. WyBeKo helpt ons een aantal keren en dat is een prima aanvulling. Op zondag 16 september komt een groep die regelmatig bij de bijeenkomsten van de Parousia-gemeenschap zingt, bij ons de zang verzorgen. We hebben overleg gehad met Ruud van den Hoonard. We zijn bezig om deze viering gestalte te geven. We zijn er erg blij mee!

- Binnenkort verlaat Joke van den Dobbels de contactraad, maar zij blijft wel 'van alles' doen. Wijnand Eling is onze contactpersoon binnen het parochiebestuur en hij legt in september het ambt van vicevoorzitter neer. Tijdens het uitstapje van onze contactraad in september zullen we Joke en Wijnand lof toezwaaien.

- In de zomervakantie hebben we twee zondagen zonder viering in onze kerk. Dat zijn 22 juli en 5 augustus.

- De laatste vergadering van de contactraad voor de zomervakantie is op 3 juli. De aanvang is

om 19.30 uur. De planning voor na de vakantie maken we nog. We zullen weer twee keer vergaderen in drie maanden.

- Uiteraard wensen we eenieder weer een fijne vakantieperiode toe. Dat betekent vaak iets minder drukte en iets meer tijd. Voor sommigen is het echter 'iets meer eenzaamheid'. Daar kunnen we dan even net iets meer aan doen. Succes en veel plezier.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. In de zomerperiode gaan we gewoon door. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur kunt u binnenlopen en breng gerust iemand mee. De data zijn 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 september. Van harte welkom!!!



Tini Poos



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VRIENDSCHAP IS... DE ANDER NOOIT LOSLATEN.

Dit is het thema van de 16^e ontmoetingsmiddag die georganiseerd wordt door de werkgroep pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen. Een initiatief naar aanleiding van de landelijke Nationale Ziekendag.

De ontmoetingsmiddag vindt dit jaar plaats in Nederasselt op zaterdag 8 september a.s. in het gemeenschapshuis 'Ons Huis' en is bedoeld voor alle ouderen, zieken en belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen. De zaal is open om 14.00 uur.

Om 14.30 uur beginnen we met een eucharistieviering waarin pastor Aloys van Velthoven voorgaat. Het thema -'Vriendschap is...de ander nooit loslaten'- zal als een rode draad door de viering en de middag heenlopen. De dienst wordt opgeluisterd door het dames- en herenkoor uit Nederasselt. Bij binnenkomst is er gelegenheid om een eigen intentie op te geven. Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie/thee met cake geserveerd en er wordt u daarna een consumptie aangeboden. De middag zal tegen 17.00 uur eindigen. Als u geen vervoer hebt, kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst in Overasselt.

Zij willen u graag ophalen en weer thuisbrengen. Bel hiervoor naar Riet Dinnissen, tel. 024-6222247.

VRIJWILLIGERSFEEST



Het is een goede gewoonte in onze parochie om alle vrijwilligers één keer per jaar extra in het zonnetje te zetten door een vrijwilligersbijeenkomst. Dit jaar was deze in Nederasselt op zondag 3 juni. Er werd om 9.30 uur begonnen met een viering in de Antonius Abtkerk met als voorganger pastor Aloys van Velthoven.

Tijdens deze viering werd er gesproken over iets voor elkaar overhebben en samenwerken. Dit is in Nederasselt helemaal van toepassing want de geloofsgemeenschap is hier nog springlevend.



Na de viering gingen men naar dorps-huis 'Ons Huis', waar onder genot van een hapje en drankje een gezellig samenzijn was. Ton Langehuijzen is 25 jaar vrijwilliger in onze parochie

maar was wegens omstandigheden niet aanwezig. Wel werd Aloys nog even in het zonnetje gezet omdat hij op 14 juni tien jaar priester is in onze geloofsgemeenschap. Namens de contactraad van Nederasselt willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de inzet afgelopen jaar en we hopen dat dit nog lang zo door mag gaan.

Contactraad Nederasselt



EEN STRALENDE EERSTE COMMUNIE

Met 25 stralende kinderen en een heerlijke zonnetje was de eerste communie op 20 mei jl. in de Antonius Abt weer een prachtige viering.

De kinderen hebben een jaar lang toegewerkt naar deze dag. Tijdens de kindermiddagen maakten zij kennis met elkaar en met de gebruiken en tradities van de kerk. Het thema van dit jaar was; 'Je hoort erbij' en dat thema kwam regelmatig terug tijdens de voorbereidingen. Want niet alleen de communicanten horen er nu helemaal bij, maar door voor elkaar te zorgen hoort iedereen bij ons.

De kerk was weer prachtig versierd door de versiergroep en de bloemengroep en ook het familiekoor heeft weer voor passende zangen muziek gezorgd. Alle ouders en begeleiders, pastoor Martin Claes en pastor Marieke Drent, bedankt voor een prachtige dag namens alle communicanten!



Voor Karin Berning en Merit Derks was dit het laatste jaar dat zij in de communiewerkgroep zaten. Marja de

*De werkgroep eerste communie met van links naar rechts
Cindy Busser,
Marja de Kleijn,
Karin Berning en
Merit Derks.*

Kleijn en Cindy Busser gaan volgend jaar met een nieuw team van enthousiaste ouders verder met de werkgroep. Wij willen Karin en Merit dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en inspiratie!

Wij hopen alle ouders en kinderen weer snel te zien bij de familievieringen of de kinderkaravaan.

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 5 juni is het volgende besproken.

- Met de werkgroep Wandeling hadden we periodiek overleg. Gemiddeld wandelen meer dan 25 personen mee. Het enthousiasme van de organisatoren is nog steeds groot, maar ze zijn inmiddels ook ouder geworden.

- Met vertegenwoordigers van de Broederschap Kevelaer is gesproken over de organisatie van de jaarlijkse processie op 15 augustus (Maria Tenhemelopneming). Afgelopen jaren heeft de Broederschap de processie en de viering bij de molen steeds georganiseerd, maar op termijn kunnen ze dat niet alleen. Afgesproken is dat zij de komende keer nog het voortouw nemen en dat we later in het jaar gaan bekijken hoe het in volgende jaren zou kunnen gaan.

- Uitgebreid is gesproken over ons vitaliseringsproject. We willen de aanpak en voorlopige uitkomsten graag bespreken met de pastores, andere contactraden en onze vrijwilligers. Voor drie thema's (naastenliefde, leeftijdsgroepen en veranderende omgeving) hebben we nieuwe plannen uitgestippeld.

Theo van der Weegen



NAASTENLIEFDE: BEKEND ÈN ONBEKEND

Volgens Wikipedia is naastenliefde 'Het omkijken naar andere mensen en zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van medemensen, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen'. Er wordt in de huidige maatschappij een groot beroep gedaan op ieders naastenliefde. Maar wie is tegenwoordig nog je naaste? De eenzame buurvrouw, de dakloze man bij Albert Heijn, het Syrische gezin in het opvangkamp, het hongerende kind in de Novib-reclame? Hoe kun je ze helpen? Hebben ze die hulp wel nodig? Hoe voorkomen we dat naastenliefde blijft steken in loze beloften en halfslachtige daden? Heb je zelf behoefte aan naastenliefde?



NAASTENLIEFDE IS NIET ACHTERHAALD

Van oudsher kent de katholieke kerk de caritas met activiteiten op het gebied van naastenliefde en inzet van vele vrijwilligers. Het begrip 'diaconie' is thans voor velen teveel verbonden met woorden als 'kerk', 'ambt', 'armen', 'maatschappelijke verandering' en 'verzorgingsstaat' – allemaal woorden die aan betekenis hebben ingeboet. Met de vraag naar andere vormen van de kerkelijke naastenliefde is ook de vraag verbonden welk woord voor deze zorg gebruikt moet worden. Het aantal regelmatige kerkbezoekers is de laatste jaren kleiner geworden, tegelijkertijd is de maatschappij verhard en wordt de verzorgingsstaat versoberd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inzet van de kerk op sociaal en maatschappelijk terrein. Hoe kunnen de kerken hun zorg voor de naaste in deze nieuwe situatie vormgeven? Zorg en aandacht voor kwetsbare mensen is en blijft een van de centrale opdrachten van de christelijke kerken.

Naastenliefde is geen verouderd begrip, maar er moeten moderne manieren gevonden worden om er vorm aan te geven.

NAASTENLIEFDE IS NAAST MENSEN GAAN STAAN

Ook wij hebben in het vitaliteitsonderzoek vastgesteld dat er 'nood is aan naastenliefde'. We moeten naast mensen gaan staan, niet boven hen en ook niet paternalistisch voor hen willen zorgen. Het gaat om samen met hen in dialoog gaan, om liefde, warmte, zorg voor elkaar. Het is vanuit empathie, betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid samen op weg gaan om de samenleving te vormen, om drempels weg te nemen. Dat is krachtgericht sociaal werk. En die krachten zitten in geëngageerde mensen en in vrijwilligers, in mensen in armoede, in mensen die van elders komen, in organisaties, in geloofsgemeenschappen en in gemeenten.

Onze opdracht is de stem te versterken van de allerzwaksten, zonder hun eigen verhaal af te nemen. Ga samen met arme mensen, zieken en mensen van een andere etnische afkomst op stap. Durf naar het lokale bestuur te gaan vanuit een goed dossier. Haal inspiratie uit succesverhalen van anderen, stimuleer bestaande initiatieven of sluit aan bij activiteiten van anderen. Haal inspiratie uit dossiers en campagnes van welzijnszorg en vertaal ze naar uw eigen geloofsgemeenschap vanuit de vraag: wat hebben wij hier nodig? Vertrek vanuit uw eigen waarden en visie en doe dat samen.

Wie wil ons helpen om naastenliefde anno 2018 gestalte te geven?

Namens de contactraad: Hein Kroft

NIEUWE KOORLEDEN GEZOCHT

Het Elckerlyckoor is op zoek naar nieuwe leden. Wij repeteren op maandagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Heb je zin om bij een gezellig koor te zingen, dan ben je van harte welkom! Voor inlichtingen kun je bellen naar onze dirigent, Leo Driesenaar, 06-17328716.



GEDOOPT

Op 8 april
Darryl Jongsma
6 mei
Vienna van der Vaart
3 juni
Britt van IJzendoorn



GEHUWD

12 mei 2018
Wouter Robben & Maria Elisabeth Anna Scholte

1 juni
Gert Schoonenberg & Ilse Rood



H. JOZEFKERK - ALVERNA

GEDOOPT

21 mei
Amelie Manuel Frafoso (Nijmegen)
2 juni
Ella van den Hoogen





BATENBURGSE DAG

De jaarlijkse Batenburgse dag wordt dit jaar gehouden op zondag 29 juli a.s. Deze Batenburgse Dag is ontstaan uit de markt die in 1976 gehouden werd om geld bijeen te verzamelen voor de aankoop van een nieuwe auto voor pater Martien Brouwers, die hier pastoor was. Zijn auto was aan vervanging toe en de parochianen hebben samen besloten een actie te houden voor een auto voor de pastoor. De kosten voor deze auto werden bijeengebracht en de auto kon aangekocht worden en aan de pastoor aangeboden worden. Hoe een kleine stad toch groot kan zijn. Drie Batenburgse verenigingen hebben daarna dit initiatief overgenomen en tot een jaarlijks terugkerend festijn gemaakt.

Ook dit jaar neemt de R.K. Kerk van Batenburg deel aan deze braderie door de deuren van de kerk open te zetten en mensen vrije toegang te geven tot het bezichtigen van dit mooie kerkgebouw, een kaarsje op te steken en mogelijk een gebed uit te spreken. Wij nodigen de mensen van de parochie De Twaalf Apostelen uit om een bezoekje te brengen aan de Batenburgse Dag en dan tevens de St.-Victorkerk te bezoeken. Wij wensen alle deelnemers aan deze dag een mooie en gezellige dag toe.

De contactraad



EERSTE COMMUNIE

Op zondag 3 juni 2018 was er in de St.-Victorkerk in Batenburg groot feest. Drie kinderen waren met hun familie samengekomen om de eerste communie te ontvangen. Pastor Marieke Drent is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding



van deze viering. Een goed gevulde kerk zorgde voor een feestelijke bijeenkomst met mooie liederen gezongen door het koor Voice uit Hernen. De ouders hadden

gezorgd voor een feestelijk versierde kerk.

Pastor Jack Leo en pastor Marieke Drent gingen in deze viering voor. In het traject van de voorbereiding naar de eerste communie hebben de kinderen een schatkist gekregen om daarin de symbolen te bewaren die ze gekregen hebben als herinnering aan de verhalen van Jezus. Zij zijn om beurten in de kerken van Bergharen, Hernen en Batenburg samengekomen ter voorbereiding. Na de viering hebben de communicanten ieder een duif losgelaten.

De contactraad



Onlangs hebben aartsbisschop John Baptist Odama uit Uganda, Mary Ninsiiama, directeur van Unique High School en Sander Kessler uit onze geloofsgemeenschap een bezoek gebracht aan Nederland. De aartsbisschop wilde de ontwikkeling van de kerk in Nederland zien en een indruk krijgen van de achtergrond van Sander. Op 12 mei is aartsbisschop Odama voorgegaan in de weekendviering in Heumen, samen met onze pastoor Martin Claes en Sander. Deze eucharis-

tieviering was in het Engels en Sander heeft de woorden van de aartsbisschop in het Nederlands vertaald. Aan het einde van de viering heeft Mary Ninsiiama haar levensverhaal verteld en over het werk op de school, dat ook door Sander werd vertaald.

De aartsbisschop is een week in Nederland geweest en Mary Ninsiiama en Sander zijn begin juni weer naar Uganda vertrokken. Sander is daar werkzaam in een vluchtelingenkamp. Wij hopen dat de aartsbisschop een goede indruk heeft gekregen.

Contactraad Heumen



VERJAARDAG H. DAMIANUS

Een derde kerk in de parochie "De Twaalf Apostelen" viert dit jaar een bijzondere verjaardag: de Damianuskerk te Niftrik bestaat 75 jaar. Dit jubileum wordt gevierd op zondag 1 september a.s. om 11.00 uur. Reserveer deze datum in uw agenda als u betrokken bent bij deze kerk. In de volgende uitgave van de Apostelbode zullen wij nader ingaan op de geschiedenis van de kerk. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de feestelijkheden.

De contactraad



FOCUS OP SINT JUDOCUS

*Ontelbare uren verwerken van steen en hout,
zo werd onze kerk 125 jaar geleden gebouwd.
Een kleine gemeenschap toonde zich ijzersterk,
menigeen vond er zijn dagelijks werk;
ontelbare keren is er gerouwd en getrouwd.
2018 was een schitterend jaar.
Veel vrijwilligers hielpen elkaar.
Zij zetten een feestprogramma neer
en verbaasden ons telkens weer.
Kerststallen, zang, kunst en foto's raakten een
gevoelige snaar.
De roep "Focus op Judocus" klonk wijd en zijd,
zelden werd hij zo groots gebenedijd.
Een verhaal van een prachtig verleden,
wat brengt de toekomst na ons heden.
Houden we onze kathedraal nog lang bij de tijd.*

Toon van Duifhuizen

HERINNERINGEN AAN EEN PAROCHIE

In het jaar 2018, 125 jaar na de ingebruikname van de kerk van Hernen, graaft Ben van Bronkhorst, priester-franciscan afkomstig uit Hernen, in zijn geheugen en maakt ons in gedeelten deelgenoot van ervaringen en belevenissen rond parochie en kerk.

DEEL 4

Tijdens de jaren in het klooster, Raymund Terstappen werd pastoor in Hernen, had ik weinig contact met de parochie. Ik woonde in Weert, Venray, De Bilt en Amsterdam en volgde de opleiding tot priester. In Amsterdam liep ik stage in de parochie van 'De Boom' aan de Admiraal de Ruijterweg en werd daar op 25 april 1971 door Mgr. Constans Kramer o.f.m. tot priester gewijd. De parochianen, mijn familie en een bus vol mensen uit Hernen waren daarvan getuige. Op zaterdag 8 mei 1971 werd ik officieel als neomist ingehaald in Hernen: in de koets, voorafgegaan door fanfare St.-Anna, leden van Hernani en

VERVANGINGEN LEIEN OP HET KERKDAK

Enkele weken geleden is de firma Bogaerts uit Ravenstein begonnen met de vervanging van de leien op het dak van de H. Damianuskerk. Het duurt nog een aantal weken tot het werk geklaard is. Als dit gebeurd is, is onze kerk weer water- en winddicht.

Bij de viering van de 75^e verjaardag zal hieraan ook aandacht besteed worden.

De contactraad

de ruitery, werd ik naar het huis van mijn moeder gebracht. Heel de straat was versierd, iedereen was bezig geweest om dit feest tot iets onvergetelijks te maken. Samen met pastoor Terstappen deed ik mijn eerste mis in de kerk waar ik was gedoopt. Na afloop van de viering vloog vanaf het koor een vliegtuigje naar de preekstoel en kreeg ik van de parochie een reis naar Rome aangeboden. Daarna volgden de receptie en een feestelijk samenzijn in het parochiehuis.

In augustus 1971 kreeg ik mijn eerste benoeming als kapelaan te Weert en in september 1977 begon mijn taak als medepastor en secretaris van het dekenaat Venray. Mijn contacten met Hernen bleven in die jaren beperkt tot het verzorgen van de huwelijksmissen van mijn zussen Marijke en Ineke en de doopsels van een aantal van mijn oomzeggertjes. In februari 1987 werd ik benoemd in de Bommerwaard als pastoor van Velddriel en medepastor van Kerkdriel en Alem. Daar was Jos van Minderhout mijn voorganger. In november 1988 volgde de benoeming tot deken van de Bommelerwaard. Inmiddels was Adriaan Loof pastoor in Hernen en met hem, Wouter Heuft en Piet Hendriks verzorgden wij de viering bij het 100-jarig bestaan van de kerk en daarna de voortzetting van het feest in een grote tent op het voetbalveld.

125 JAAR H. JUDOCUS

1 JULI JUBILEUMVIERING

In de voorbije maanden zijn er al veel activiteiten ontplooid in het kader van de viering van het 125-jarig bestaan van onze kerk. En we zijn er zeer blij mee dat die activiteiten tot zo veel belangstelling en waardering hebben geleid.

Het hoogtepunt van de viering moet echter nog komen. En wel op zondag 1 juli aanstaande.

Dan vindt in de jarige H. Judocuskerk de plechtige eucharistieviering plaats ter gelegenheid van dit ju-

bileum. Deze viering begint om 11.00 uur. Pastoor Martin Claes, oud Herrenaar pater Ben van Bronckhorst en onze nieuwe pastor Jack Steeghs zullen daarin voorgaan. Voor de muzikale omlijsting zullen zowel het parochieel zangkoor als koor Voice hun beste beentje voorzetten. En aan het slot van de viering mogen we de kerk een cadeau aanbieden. Wat dat is blijft voor sommigen nog een verrassing. Maar wij als contactraad zijn er erg blij mee. Zoals bij alle andere activiteiten hopen we weer op veel belangstelling en nodigen u hierbij van harte uit om deze feestelijke jubileumviering bij te wonen. Na afloop van de kerkelijke viering is iedereen die zich daarvoor opgegeven heeft van harte welkom voor een feestelijke lunch bij het kasteel. De contactraad hoopt u in groten getale te mogen begroeten.



Op 27 mei deden Xander, Meerle, Sanne, Tess, Lizz en Marte hun eerste communie. Van harte gefeliciteerd!

MISINTENTIES

1 juli: Bert van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, overleden familie van Dreumel-Megens, Leo van Lubeek, Piet en Lien Hendriks-Huberts, uit dankbaarheid, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Jan Steeg, Wim en Gon Hebing

15 juli: Bert van Duifhuizen, Frans en Anny de Wildt-Heijmans, Wim en Gon Hebing, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

28 juli: Annie van der Aa-van Casteren, Familie Perquin-Steeg, Jan de Kleijn en overleden familie

12 augustus: Bert van Duifhuizen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing, Riet van Duifhuizen-Rutten, overleden familie van der Aa, Broer en Jo Peters-van Lubeek, overleden familie Kolks-Roes

18 augustus: Wim en Gon Hebing, Annie Kersten-Steeg

26 augustus: Jan de Kleijn en overleden familie, Jo Derks en Jo Derks van Casteren

Weekend 1 en 2 september: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan van Heumen

Gelieve de misintenties voor de maand september voor 8 augustus in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

NIEUWE ACTIVITEIT:

GROND VAN LEVEN IN HERNEN-LEUR

Onder leiding van onze nieuwe pastor Jack Steeghs wordt binnen De Twaalf Apostelen een gesprekskring voorbereid in Hernen en Leur. Maximaal acht deelnemers komen in huiskamersfeer bijeen. We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven en vertellen el-

kaar daarvan. We stellen onszelf de vraag welke levensgeschiedenis we -persoonlijk- met ons meedragen en welke toekomst dat oproept: voor onszelf, voor het dorp. En we vragen ons -persoonlijk- af waar we onze voeding vandaan halen: misschien kan de God die we belijden een gezicht krijgen?

De vier bijeenkomsten 'GROND VAN LEVEN':

Donderdag 30 augustus: Geboortegrond

Donderdag 13 september: Grondwaarden

Donderdag 27 september: Grond die we delen

Woensdag 10 oktober: De Humuslaag in onze grond

De bijeenkomsten worden gehouden op Piekenbroek 3 in Hernen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Opgave vooraf is nodig. Mocht er veel belangstelling zijn, dan worden er later meerdere kringen gehouden. Achter in de St.-Judocuskerk in Hernen liggen folders.

Voor inlichtingen Jack Steeghs:

Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl tel. 024-6412627

Opgave voor deelname bij Marijke Reijnen:

h.judocus@detwaalfapostelen.nl tel. 0487-531470

MAANDELIJKE BIJeenKOMST OUDEREN

Op dinsdag 3 juli is er om 10.00 uur een viering in de kerk en drinken we daarna koffie of thee in de cafeestery de Toekomst. De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst! Maar we herinneringen je alvast aan de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen op 4 september. We zouden je niet graag missen!



Hent Schraven werd geboren op 30 december 1931 en groeide op in een gezin dat in een klein boerderijtje woonde. Hij maakte op 22 februari 1944 van dichtbij het bombardement op Nijmegen mee. Hent leerde Anny Knuiman kennen en ze trouwden op 26 mei 1961. Samen kregen zij een dochter Astrid. Toen Astrid samen ging wonen met Roland Jacobs kwamen er kleinkinderen: Denise en Bjorn. Hent werkte bij Philips. Zijn hobby's waren konijnen houden en de tuin verzorgen. Op 5 april 2018 kregen wij te horen dat hij was overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Dat hij ruste in vrede.

In de leeftijd van 81 jaar is **Gerard van Elferen** op 30 april 2018 overleden. Gerard is in Heumen geboren als jongste in een gezin van vijf jongens. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool, waarna hij bij zijn vader in het bedrijf ging werken. In 1966 trouwde hij met Annie Gantevoort en zij kregen twee kinderen. Hij is erg actief geweest in het verenigingsleven van Heumen en 14 jaar wethouder van de gemeente Heumen. Daarnaast heeft hij vele jaren de avondwaken mee verzorgd. Erg blij en gelukkig was hij met zijn twee kleinkinderen. Door een herseninfarct had hij meer verzorging nodig en kon hij niet thuis blijven wonen. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van hem genomen en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

In het bijzijn van zijn twee kinderen is **Bert Broekman** op 3 mei 2018 overleden in de leeftijd van 94 jaar.

In 1946 leerde Bert zijn vrouw Rieky Willems kennen, toen zij samen van een uitvoering naar Overasselt liepen. Het was het begin van een liefdevolle relatie tot maart 2011 toen Rieky overleed. Ondanks het gemis lukte het hem goed het leven weer op te pakken. Hij genoot van de mensen om hem heen en beleefde veel plezier aan zijn groentetuin. In de kerk van Overasselt hebben we zijn uitvaart gevierd en daarna is hij overgebracht naar het crematorium.

Felix Maria Tijding woonde op La Verna en overleed op 3 mei. Zij mocht 83 jaar worden. Na de uitvaart op 11 mei werd zij te ruste gelegd op het kloosterkerkhof.

Op 7 mei overleed **Mimi Albers-Aalbers** op 64-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Gerard Albers

en samen kregen ze twee dochters en vier kleinkinderen. Mimi was een energieke vrouw die iets van het leven maakte. Ze was sociaal vaardig en ook voor de Antonius Abtkerk heeft ze goed werk verricht. Op zondag 13 mei (Moederdag) hebben we tijdens een avondwake met velen afscheid van haar genomen en twee dagen later was de crematie in besloten kring in Beuningen.

Annie van Zwam-Kummeling overleed op 9 mei en werd 80 jaar oud. Lange tijd was ze samen met Henk een grote steun en toeverlaat voor de parochie als gezicht van de diaconie, als gastvrouw, lid van de franciscaanse leesgroep en in het bezoeken van zieken. Ondanks haar ziekte en toenemende lichamelijke hindernissen bleef Annie zeer actief en geïnteresseerd in alles wat in en rondom het parochiecentrum gebeurde. Ook tijdens de laatste ziekteperiode van haar leven bleef zij omringd door mensen uit de parochie. We hebben afscheid van Annie genomen op dinsdag 15 mei in de Antonius Abtkerk. Annie is op 16 mei in besloten kring uitgeleide gedaan in crematorium Waalstede te Nijmegen.



Op 12 mei kregen wij het bericht van het overlijden van **Diny de Kleijn**. Diny werd op 27 oktober 1931 in De Rips geboren als oudste van negen kinderen. Zij trouwde op 8 oktober 1966 met Henk Peters. Zij werd moeder van drie dochters en nadat deze gingen trouwen kwamen de kleinkinderen. Diny had samen met Henk een mooi leven. Naast haar werk op de boerderij, was zij ook erg actief bij de KBO en de KVO in Balgoij. Samen met Henk heeft zij haar leven gedeeld letterlijk en figuurlijk tot het laatste toe, aangezien zij samen in de residentie Mariëndaal konden gaan wonen. Dankbaar voor alles wat zij gedaan heeft, met pijn ons hart hebben wij haar uitvaart gevierd op 18 mei 2018 in de kerk van Balgoij. Dat zij ruste in vrede.

Jeanne van de Wouw-van Dalen zag op 31 augustus 1930 te 's-Hertogenbosch haar levenslicht. Zij overleed op 19 mei 2018 te Nijmegen. Zij was de weduwe van Arno van de Wouw en de moeder van Marjon en Yvonne. Haar dochters hebben haar leven herdacht in de afscheidsviering op vrijdag 25 mei 2018 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd in het graf van haar man op het nabije kerkhof.

Op 21 mei overleed **Bernardina van Haren-Toonen**. Afkomstig uit Alverna verhuisde Bernardina naar de Valendries en woonde daar lange tijd met haar echtgenoot Richard en zes kinderen. Bernardina bracht veel tijd door met haar werk aan de naaimachine: voor haar gezin, voor familie en bekenden, maar ook voor winkels die haar verstellen en vermaakwerk brachten. Bernardina was graag goed gekleed en verzorgd. Toen haar gezondheid langzaam achteruitging was er meer zorg nodig. Bernardina werd 90 jaar oud. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 26 mei. Zij werd begraven op het kerkhof aldaar.



Op 25 mei is overleden **Loesje Ariëns**. Haar leven moest nog beginnen. We hebben op 30 mei in een mooie dienst in de kerk afscheid genomen en haar begraven op het kerkhof in Alverna.

25 mei overleed **Jan Hendriks**, echtgenoot van Clara Beelen, in de leeftijd van 83 jaar. Op 1 juni volgde zijn crematie in Beuningen.

Op 29 mei vond in de Antonius Abtkerk de uitvaart plaats van **Pat Grennan**, 87 jaar werd zij. Een bescheiden vrouw met veel talenten. Op de leeftijd van 16 jaar ging zij al naar de universiteit, koos voor een opleiding tot apotheker. Cum laude geslaagd, was zij in Australië één van de eerste vrouwen in dat beroep. Vanaf de zestiger jaren verbleef Pat regelmatig voor zaken in de Indonesische provincie Papoea. Daar leerde zij Frans Verheijen kennen. In 1989 verhuisde Pat van Sydney naar Wijchen. Ze bleef altijd een sterke verbondenheid houden met haar geboorteland, maar heeft in Wijchen een gelukkige tijd gehad. Pat is op de bij de kerk gelegen begraafplaats te ruste gelegd.

Op 20 juli 1936 is **Door Toonen-Janssen** te Beuningen geboren en op 1 juni 2018 in de Weegbree overleden. Zij is opgegroeid als zesde kind in een

gezin van negen kinderen. Voor haar huwelijk met Ad Toonen was zij een goede coupeuse. Vanaf haar huwelijk was zij huisvrouw. Uit hun liefde zijn geen kinderen geboren. Na het overlijden van haar man in 1998 veranderde haar leven. Haar wereld stortte in en zij kon het verlies van haar man niet verwerken. Vervolgens werd zij met diverse ziektes geconfronteerd zoals borstkanker, hartklachten, een beroerte, leukemie en Alzheimer. Op 8 juni hebben wij dit alles herdacht in de afscheidsviering in de H. Jozefkerk te Alverna. Haar lichaam hebben wij in Alverna te ruste gelegd.

Op 4 juni 2018 is in haar vertrouwde omgeving **Cisca Arts-van Beuningen** uit Batenburg overleden. Haar eerste echtgenoot Adriaan Banken overleed in mei 1970 en zij bleef achter met acht kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Uit haar geloof putte zij kracht om haar kinderen alleen op te voeden en om verder te gaan met haar leven. Zij heeft nog 32 mooie jaren gehad met haar tweede man Bertus Arts, met wie zij in 2017 trouwde. Cisca was altijd belangstellend en geïnteresseerd in de levens van de kleinkinderen, een trotse oma. De laatste maanden van haar leven waren niet gemakkelijk en zij heeft veel pijn gehad. Op 9 juni heeft de eucharistieviering plaatsgevonden, waarin we definitief afscheid van haar hebben genomen. Daarna is haar lichaam te ruste gelegd bij haar eerste man.

WIJCHEN - ZUID



GEOPEND

iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

LOSLATEN

Ze plaagt mij nog steeds, al is ze inmiddels veertig jaar dood, mijn moeder. In de maand mei is ze regelmatig op bezoek gekomen, dan zie ik haar voor me alsof ze nog springlevend is. Ik heb haar nog steeds lief, maar ze heeft mij met iets opgezadeld waar ik niet blij mee ben. Ik herinner me de zwoele zomerdagen uit mijn kinderjaren toen de weerberichten nog niet uit allerlei kleurencodes bestonden. De lucht was blauw, de zon felgeel, en in de verte zag je ze klaarliggen, de wolken die niet veel goeds voorspelden. Het onheil lag 's morgens al op de loer, ik voelde de onrust van mijn moeder als ik 's middags thuiskwam uit school. En jawel, bij de eerste bliksemflits gingen de gordijnen dicht en de lampen aan. Vele jaren zijn verstreken, maar de angst voor de weergoden is gebleven samen met het beeld van mijn moeder die de overgordijnen razendsnel dichttrok. De scherpste kantjes zijn gelukkig verdwenen, maar toen onlangs hagelstenen zo groot als knikkers tegen de ruiten sloegen voelde ik mij allerminst op mijn gemak. Ik kan met mijn gezonde verstand allerlei redenen bedenken om mijn angst helemaal los te laten, maar de bliksemschichten hebben in mijn vroege jeugd wortel geschoten in mijn hart, ze zijn niet meer uit te roeien.



Waarom blijven gedachten, waarvan je alleen maar last hebt, zo lang in je brein vastzitten? In mijn puberjaren dacht ik dat de hele wereld mij raar vond. Ik kon geen vrienden vinden op het internet, dat was er nog niet. Er was de angst dat ik voor alle examens zou zakken, wat nooit gebeurd is, en daarna de vrees dat ik me niet zou kunnen handhaven als ik op kamers ging. Ik heb het toch gedaan en dat bleek een van de betere beslissingen in mijn leven te zijn.

Kleine angsten, grote angsten, onnodige angsten, later kom je er vanzelf achter dat iedereen regelmatig bang is, en dat is een raar soort opluchting.

Ook de tandarts kan bang zijn voor spinnen en de huisarts voor de tandarts. Bijna alle mensen zijn bang voor eenzaamheid, we hebben het internet nodig voor een groepsgevoel. We verzekeren ons tegen alles wat mogelijk is en regelen ons leven tot zelfs na onze dood.

Maar nu, met de zomer in het vooruitzicht, wil ik toch het een en ander van me af laten glijden. Geen onnodig gepieker, bloembakken vullen, buiten op een terrasje genieten van een lekker drankje en fietsen met de wind in de haren. En als er een onweersbui komt opzetten dan gooi ik alle gordijnen open om naar de bliksemflitsen te kijken. Ik voel mijn moeder al achter mij met haar arm om mijn schouders. Samen genieten van het natuurgeweld!

Ik wens iedereen een fantastische zomer.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL BARTHOLOMEUS

De apostel Bartholomeus mag men niet verwarren met Bartiméus – de Bijbelse figuur uit de evangeliën, die in onze tijd vooral symbool staat voor ondersteuning aan slechtzienden en blinden.

De naamgeving van Bartholomeus doet mij denken aan verhalen die ik ken via mijn opa (hij was van 1896). Aan het begin van de twintigste eeuw kende men in het dorp waar ik opgroeide niemand bij zijn of haar echte naam. Men kende elkaar van een naar de mannelijke lijn verwijzende familienaam (patroniem). In die traditie heet ik 'Jac van Lowie van Stérsceup.'

Zoiets is ook aan de hand bij Bartholomeus: Bar Talmai of Tolmai 'zoon van Talmai of Tolmai'. Talmai/Tolmai. Het betekent 'de vorentrekker' of 'rijk aan rimpels', een naam die in Numeri 13, 22 en Jozua 15, 14 voorkomt. Deze naam is verwant met het Hebreeuwse télem, dat staat voor 'groef, rimpel'. Een prachtige betekenis wat mij betreft. Voren trekken betekent de aarde bewerken, klaarmaken, gezond maken zodat ze vrucht kan gaan dragen. Dat kan letterlijk maar ook in de overdrachtelijke zin. Leven voor Gods aangezicht betekent naar mijn idee niets anders dan met jouw talenten de aarde bewerken. En rimpels verwijzen naar levenservaring, wijsheid, kennis, inzicht.

Bartholomeus wordt in de Bijbel genoemd in de lijst van de twaalf. Meer niet. Volgens de traditie is Bartholomeus dezelfde als Natanaël Bar-Tolmai, waarover in de Schrift bij Johannes (Johannes 1, 45 – 47) het volgende staat: "Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.'"

Het is heel goed mogelijk dat Nathanaël – die uit Kana afkomstig was – getuige is geweest van het water-in-wijnmirakel aldaar tijdens de bruiloft: het

eerste wonderverhaal uit het evangelie volgens Johannes. De woorden van Nathanaël laten zien dat Jezus wordt erkend in zijn bijzondere band tot God de Vader, maar ook in zijn band met het volk van Israël. In die geloofstraditie mogen ook wij, zoveel eeuwen later, gaan staan.



LEGENDE

Er bestaan verschillende legendes over Bartholomeus. Onderstaand een gedeelte ontleend aan de 'Legenda Aurea' door Jacobus de Voragine († 1298; feest 13 juli):

'De apostel Bartolomeus ging naar de Indische gebieden. Daar ging hij een tempel van de afgod Astaroth binnen. Hij deed net alsof hij een pelgrim was. Die afgod Astaroth bediende zich van een duivel, die zogenaamd alle ziektes kon genezen. In feite nam hij alleen maar de pijn weg. Er was juist een enorme menigte pelgrims in de tempel, maar de afgod weigerde zijn gebruikelijke weldaden van genezing aan de bidders. Toen begaven de pelgrims zich naar het naburige dorp, waar je een tempel van de boze geest Berith had. Daar gingen ze aan vragen waarom Astaroth geen zieken meer wilde genezen. "Dat komt" - zo antwoordde Berit - "omdat Astaroth op dit moment gevangen wordt gehouden door gloeiend hete ketenen: hij kan niet meer ademen en zich niet meer bewegen. Dat is gebeurd op het moment, dat de apostel Bartolomeus in de tempel is verschenen."

Dus toch een apostel van betekenis!

WEERSPREUKEN

Verbonden met zijn kerkelijke feestdag (24 augustus) zijn vele weerspreuken:

- *Met Sint-Barteldsdag doet de kikker van zijn komst gewag*
- *Regen met Bartolomee, daar houdt elk rekening mee*
- *De zomer zegt meestal tabee op 't feest van Sint Bartholomee*
- *Met Sint Bartel de mooiste luchten, de oogst is rijk en geeft veel vruchten*

Jack Steeghs, pastoraal werker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **september 2018** met het thema "apostel Mattheüs". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 augustus 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.