

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 7 september 2018



APOSTEL MATTHEUS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balگوئ, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



OM TE NOTEREN

25 – 26 AUGUSTUS IN ALLE KERKEN MIVA- COLLECTE
26 AUGUSTUS 11.00 UUR H. GEORGIUS HEUMEN
 Kinderkaravaan
30 AUGUSTUS 20.00 – 22.00 UUR PIEKENBROEK 3 HERNEN
 * Bijeenkomst Grond van leven: 'Geboortegrond'

2 SEPTEMBER 11.00 UUR NIFTRIK
 Viering 75-jarig bestaan H. Damianuskerk
4 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
4 SEPTEMBER H. JUDOCUS EN 'DE TOEKOMST' TE HERNEN
 Ouderenontmoeting
5 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen
8 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR IN 'ONS HUIS' NEDERASSEL
 Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen, zieken en belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Nederasselt
13 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR PIEKENBROEK 3 HERNEN
 * Bijeenkomst Grond van leven: 'Grondwaarden'

15 SEPTEMBER
 Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer
15 – 23 SEPTEMBER VREDESWEEK
18 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE:
 thema 'Apostelen Simon en Judas'
18 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
19 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen
20 SEPTEMBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK
 Lezing 'Een economie zonder groei?' Entree € 7

22 SEPTEMBER 19.00 UUR H. JOZEF ALVERNA
 Kinderkaravaan
23 SEPTEMBER 10.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
 Apostelviering, aansluitend ontmoeting en lunch
23 SEPTEMBER 13.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
 KISI-kids en de musical 'Spector - het beste zit vanbinnen'
25 SEPTEMBER 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN
 Lezing door bisschop Mgr. Gerard de Korte
27 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR PIEKENBROEK 3 HERNEN
 * Bijeenkomst Grond van leven: 'Grond die we delen'
30 SEPTEMBER 11.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN
 Kinderkaravaan

2 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
2 OKTOBER H. JUDOCUS EN 'DE TOEKOMST' TE HERNEN
 Ouderenontmoeting
3 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen
4 OKTOBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK
 'Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie', entree €7
10 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR PIEKENBROEK 3 HERNEN
 * Bijeenkomst Grond van leven: 'De humuslaag in onze grond'

* hiervoor dient u zich aan te melden



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Apostelen Simon en Judas' en is bedoeld voor de periode van 6 oktober t/m 4 november. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 18 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Ons blad 'De Apostelbode' kunt u ook digitaal lezen. Via de website www.detwaalfapostelen.nl onder de rubriek communicatie of u stuurt een mailtje naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl en u ontvangt ons blad voortaan digitaal in uw mailbox.

BERICHTEN UIT HET BISDOM

Vanaf 25 juli 2018 kunnen belangstellenden zich abonneren op de nieuwsbrief van rkkerk.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt in de zomerperiode eens per maand met de meest recente berichten zoals die op de website zijn geplaatst. De gratis nieuwsbrief komt binnen als een e-mailbericht zodat abonnees via hun mail steeds op de hoogte blijven van alle actuele berichten.

Van 3 tot en met 28 oktober 2018 wordt in Rome de 15^e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping'. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal de referent voor jeugd en jongeren, Mgr. Rob Mutsaerts, hieraan deelnemen.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657
mei	6.437	145.942	3.070	141.918	-4.024
juni	3.987	149.929	4.750	146.668	-3.261
juli	6.200	156.129	5.558	152.226	-3.903

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.

LEZING BISSCHOP DE KORTE

De laatste honderd jaar heeft de katholieke kerk een heel eigen geluid in het maatschappelijke debat. De zorg voor menselijk en algemeen welzijn, de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de recente aandacht voor duurzaamheid en het behoud van de schepping zijn stuk voor stuk vruchten van katholiek sociaal denken. Gerard de Korte, sinds 2016 bisschop van Den Bosch, neemt ons mee op een boeiende verkenningstocht waarbij ook de positie van minderheden en het samenleven van mensen uit verschillende culturen aan bod komen. Na afloop is er volop gelegenheid om met de bisschop van gedachten te wisselen.



Datum: 25 september
Locatie: De Schakel Wijchen
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

WIE HELPT BIJ ONDERHOUD KERKHOF WIJCHEN

Aan de Elckerlycweg ligt het grootste kerkhof van de parochie. Dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Voor een aantal onderhoudstaken is er een professionele hovenier in dienst. Om de onderhoudskosten in de hand te houden helpt sinds dit jaar de tuinploeg van het parochiecentrum mee bij het onderhoud van het kerkhof. Dat blijkt toch een enorme taak te zijn. Daarom hierbij de oproep om structureel mee te helpen bij het onderhoud van de begraafplaats. Voelt u zich aangetrokken tot tuinonderhoud of wilt u meehelpen bij het beheer van de begraafplaats, neemt u dan contact op met Ger van den Bogaard van de kerkhofadministratie. Hij is van maandag t/m woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen (naast de Antonius Abtkerk). Telefoon: 024-6412627, email: kerkhofadministratie@detwaalfapostelen.nl. Alvast bedankt voor uw eventuele interesse!



Op dinsdagmorgen 4 september, 18 september en 2 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DRINGENDE OPROEP

Wegens het verstrijken van de benoemingstermijn en leeftijd heeft het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen drie vacatures.

Benoeming na kennismaking en selectie gebeurt in principe voor vier jaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beheerszaken binnen de parochie en faciliteert het pastoraat in de twaalf geloofsgeenschappen.

Taak- en functieomschrijvingen van de vicevoorzitter en secretaris zijn beschikbaar via de website van onze parochie www.detwaalfapostelen.nl.

Voor vragen en/of informatie kunt u de komende twee weken terecht bij Martin Claes via martin.claes@detwaalfapostelen.nl of na telefonische afspraak via nr 06-30456786.

Reacties zijn tot 10 september welkom op hetzelfde mailadres.

Bestuur parochie De Twaalf Apostelen,
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

ABDIJDAGEN WESTVLETEREN

10 TOT EN MET 14 DECEMBER 2018

Er zijn nog enkele plaatsen vrij om mee te gaan naar de Sint-Sixtusabdij in de Vlaamse Westhoek. Rondom het thema 'De tijden veranderen' beleven we een aantal dagen van ontmoeting en stilte. We hebben enkele groepsgesprekken, maken een mooie wandeling, bekijken een documentaire over de abdij en gaan met een gastenbroeder in gesprek over veranderingen in het leven.

De kosten voor deelname aan deze dagen bedragen €185. Westvleteren is niet naast de deur. Daarom zullen we er met eigen vervoer naartoe gaan en de kosten van de brandstof delen. Er kan door de keuken van de abdij beperkt rekening worden gehouden met dieetwensen.

Informatie en aanmelding (vóór 31 oktober) bij pastor Andreas, liefst via e-mail op andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch op nummer 06-48256940.

Op maandagavond 19 november is er voor de deelnemers een voorbereidingsbijeenkomst in het parochiecentrum.



OVERDRACHT MARIARELIËF

Op woensdag 1 augustus 2018 vond in de tuin van het parochiecentrum de overdracht plaats van het Mariareliëf van de vroegere meisjesschool aan de Oosterweg in Wijchen. Het bijzondere kunstwerk van de hand van de beeldhouwer Lou Manche (1908-1982) lag, nadat het zorgvuldig van de gevel van de voormalige school was verwijderd, bijna tien jaar lang opgeslagen in kratten. Het is aan de broers Ton en Ad Loose te danken dat de zeventig delen van het reliëf weer samen konden worden gevoegd op een stalen ondergrond. Eerder al was hetzelfde gebeurd met het door Daan Wildschut vervaardigde grote Franciscusreliëf. Zoals ook toen het geval was, heeft de gemeente de kosten voor het behoud van het kunstwerk voor haar rekening genomen. Omdat het nu dus eindelijk een nieuwe plaats



heeft gevonden, droeg wethouder Paul Loermans het reliëf met een korte toespraak en een ferme handdruk officieel over aan het bestuur van onze parochie. Wijnand Eling nam het op zijn beurt glunderend in ontvangst. Een stukje Wijchense geschiedenis werd zo niet alleen gered van de sloophamer, maar kreeg ook een passende plaats waar het bewaard zal blijven voor toekomstige genera-

ties. Vanzelfsprekend is het kunstwerk, dat werd geplaatst in de nabijheid van de Lourdesgrot, voor alle belangstellenden vrij te bewonderen. Van harte welkom in de tuin van het parochiecentrum!



Het reliëf zoals dat op de muur geplaatst was.



*bron: gemeente Wijchen en
fotograaf Gerard Verschooten
voor De Gelderlander*



APOSTELDAG 2018

Op zondag 23 september vindt weer de jaarlijkse Aposteldag plaats in en rondom de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen. De eucharistieviering, die bedoeld is voor onze hele parochiegemeenschap, heeft dit jaar als thema 'Veelkleurig verbonden'. Op een beeldende en kleurrijke manier zal onze verbondenheid met onze geloofstraditie én met elkaar zichtbaar worden gemaakt. Aansluitend aan de viering, waarin ook de Apostelspel 2018 zal worden uitgereikt, is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een eenvoudige lunch. In de middag brengt KISI Nederland de musical 'Spector - het beste zit van binnen' ‡ op de planken. De musical van en door kinderen is een belevenis voor jong en oud en zal zeker onze jongste parochianen en hun ouders aanspreken. Het programma voor de dag is als volgt:

- 10.30 uur eucharistieviering 'Veelkleurig verbonden'
- aansluitend ontmoeting en lunch
- 13.30 uur KISI-kids en de musical 'Spector - het beste zit van binnen'.

Alle parochianen van De Twaalf Apostelen zijn van harte uitgenodigd voor deze dag. Nodig gerust ook mensen uit je omgeving uit en laat ze kennismaken met onze geloofsgemeenschap. Van harte welkom!

‡ Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in deze musical. En... wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

Het sacrament van de biecht is een oer-christelijk sacrament, ook wel genoemd sacrament van vergeving of sacrament van boete en verzoening. Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn leerlingen en wenste hun vrede. Hij blies over hen heen en zei: "Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven."

Deze verzen uit Johannes (20, 22-23) vormen de bijbelse grondslag van de biecht.

De Kerk heeft via de apostelen de sleutelmacht gekregen over de vergeving van zonden. Aan de gevormachtigde priester, de biechtvader, worden de zonden beleden en hij kan in naam van Christus vergeven.

In het Nieuwe Testament komen we vele voorbeelden tegen over schulderkenning, boete en vergeving. We moeten zeventigmaal zeven keer vergeven, zegt Jezus (Mat. 18,21-22). Petrus weende bitter, nadat hij zijn Heer driemaal had verloochend. Toen schriftgeleerden en Farizeeën een zondares bij Jezus brachten en verwachtten dat Hij haar zou veroordelen, zei Hij: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen." (Johannes 8,7). Er is met andere woorden altijd vergeving mogelijk. Ook bekend is de oproep: "Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen." In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: "Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Efeze 4,32).

De vorm van de biecht is in de Kerk geleidelijk gegroeid. Het vierde Concilie van Lateranen (1215) en het Concilie van Trente (1551) hebben de leer en de praktijk nader vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen doodzonden en dagelijkse zonden. Onder doodzonden vallen moord, echtbreuk en afvalligheid en deze moeten worden gebiecht. In ieder geval eens per jaar. Die kerkelijke wet is bindend voor een katholiek om de paascommunie te mogen ontvangen.

Het verloop van de privé-biecht gaat in vijf stappen. [Dat gebeurde vroeger in de biechtstoel. Vele kerken hebben daar nog één of meerdere exemplaren van. Vaak zijn dat schitterende kunstwerken met prachtig houtsnijwerk.]

1. De begroeting van de boeteling door de priester.

2. Het belijden van de zonden: het aantal, welke soort zonden en de omstandigheden. De belijdenis is een wezenlijk aspect van de biecht.



Boete en verzoening

3. Het opleggen van de penitentie en het geven van goede raad om fouten in de toekomst te vermijden. De penitentie kan inhouden: het bidden van een tientje van de rozenkrans of enkele Onzevaders.

4. Het verlenen van vrijspraak en vrede door de absolutie. Dit aspect vormt de essentie van de biecht. De priester zegt: "Ego te absolvo..." "Ik ontsla u van uw zonden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Aan de absolutie zijn drie voorwaarden verbonden:

- het hele gebeuren moet door de biechteling open en eerlijk verteld worden;
- hij of zij moet berouw tonen;
- de biechteling moet het voor-nemen hebben om zijn leven ten goede te veranderen.

5. Wegzending met de zegen.

Vanaf ongeveer de zeventiger jaren is de privé-biecht steeds meer in onbruik geraakt, ondanks herhaaldelijke oproepen door de Kerk. Met name de laatste pausen hebben de grote waarde van het sacrament van de biecht sterk benadrukt.

Verregaande secularisering van de samenleving en toenemende onkerkelijkheid waren de belangrijkste oorzaken van de terugloop. Daarbij speelde het verminderde zondebesef bij de moderne mens een grote rol. Fouten kun je tegenover je naasten bekennen en toegeven. Je kunt 'sorry' zeggen en elkaar misstappen vergeven. Schuld bekennen en het weer goedmaken met je medemens, dat kan heel bevrijdend werken. Ieder mens heeft daar ook behoefte aan. Dat is natuurlijk goed en de positieve invloed die hiervan uitgaat wordt door psychiaters ook erkend. Maar deze handelwijze komt niet verder dan het alledaagse intermenselijke niveau. Dit heeft geleid tot een onderwaardering van de sacramentele waarde van de biecht.

We kennen natuurlijk de schuldbelijdenis tijdens iedere eucharistieviering. Als alternatief voor de biecht is de boeteviering ontstaan. Deze vindt in de regel plaats in de week voorafgaand aan de grote kerkelijke feesten. Ze hebben een bezinnend karakter en worden vaak afgesloten met een persoonlijke handoplegging door de voorganger. Een zinvolle viering, maar het is geen sacrament.

Wat in de westerse kerk in onbruik is geraakt, bloeit in kerken in andere delen van de wereld. Tijdens een vakantie in Polen werden wij in een kerk getroffen door een lange rij gelovigen, die in stilte bij de biechtstoel hun beurt afwachten. Er is nog hoop!

Koos Leemker

ALBERTINUMLEZINGEN

Adres: Dominicuskerk te Nijmegen, Prof. Molkenboerstraat 5. De lezingen beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur, entree €7,00.

EEN ECONOMIE ZONDER GROEI?

Datum: 20 september 2018, 19.30 uur

Spreker: prof. dr. Eelke de Jong

Is de theorie van de 'postgroei'-economisten wel goed gefundeerd? Liggen de alternatieven zo scherp?

NAAR EEN ECONOMIE IN EEN SOCIALE CONTEXT

Datum: 27 september 2018, 19.30 uur

Spreker: drs. Kees Vendrik

Wat is de rol van de staat hierin? Wat is de politieke boodschap en de haalbaarheid van deze inbedding?

FILOSOFIE EN EEN SPIRITUALITEIT VAN DE ECOLOGIE

Datum: 4 oktober 2018, 19.30 uur

Spreker: prof. dr. Hub Zwart

Wat is de plaats van de mens in de natuur? Wat betekent dit voor de spirituele houding van de mens tegenover de natuur buiten hem en de natuur in hemzelf? Heeft het woord 'schepping' hier iets te zeggen? Pierre Teilhard de Chardin kan ons misschien op dit punt wegwijs maken.

meer informatie: Fons Fisscher, 024-3581963

e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, 024-3228285

e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

PAROCHIEREIS NAAR ISRAEL

15 - 26 MEI 2019

Heb je altijd al gedroomd van een reis naar het Heilig Land? Misschien ben je geboeid door de culturen van het Midden-Oosten of benieuwd naar de plaatsen uit de Heilige Schrift. Van 15 tot en met 26 mei 2019 reizen we met de parochie De Twaalf Apostelen naar Israël. De reis staat onder leiding van pastor Andreas Inderwisch en wordt uitgevoerd door DrieTour. Vanaf 20 deelnemers gaat de reis door en kost hij € 2.308. Bij 36 deelnemers (het maximum) kost de reis € 2.123. Dit is op basis van een tweepersoonskamer. In de reissom (richtprijs) zijn inbegrepen vluchten met El Al, vervoer per touringcar, begeleiding door een Nederlandstalige gids, overnachtingen in kibboetsen en hotels, alle maaltijden, fooien en entreegelden.

Meer informatie en een reisprogramma zijn verkrijgbaar bij pastor Andreas Inderwisch, liefst per e-mail: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of anders telefonisch: 06-48256940.

Voorlopige inschrijving bij voorkeur vóór 1 november 2018 per e-mail, eveneens bij Andreas Inderwisch. Op maandagavond 12 november 2018 is er een informatiebijeenkomst. Wacht niet te lang, want vol is echt vol. Van harte welkom!

'T ZIJN ALLEMAAL SCHATJES!

Als je zuster Angelina Blankendaal hoort zeggen: "Allemaal schatjes, stuk voor stuk", dan denk je dat ze het over kleuters heeft. Jarenlang heeft zuster Angelina namelijk voor de klas gestaan en kleuters begeleid. Maar nee, ze heeft het over haar beeldjes, haar engeltjes. En dat zijn er heel wat....



In de kamer, de keuken en in de gang staan, liggen en hangen honderden engeltjes. Gekregen, gekocht, ze komen overal vandaan. Maar als je 90 jaar geworden bent in het voorjaar en je hebt van de specialist slecht bericht ontvangen maar je hebt gelukkig wel een engeltje op je schouder, dan zoek je voor straks een goed onderkomen, een onderdak voor al die engeltjes. Haar neef, een verwoed verzamelaar van devotionalia, zal zich ontfermen over een groot gedeelte van haar verzameling. We prijzen ons gelukkig dat ze ook een gedeelte van haar schatjes in museum De Kijkzolder wil onderbrengen. Een telefoontje van haar kant was voldoende om bij haar op bezoek te gaan en terug te keren met een kast met heel wat engeltjes op zes schapjes naar De Kijkzolder. Komend seizoen zullen ze volop in de belangstelling staan, want het thema van de wisselcollectie is: Engelen! Ook de beheergroep van het parochiemuseum zegt volmondig zuster Angelina na: " 't Zijn allemaal schatjes".

Gerard Toonen



OP ZOEK NAAR 'ENGELEN'

Voor onze special - engelenexpositie -, die het komend seizoen van start gaat op De Kijkzolder, kunnen we engelen gebruiken. Om deze tijdelijk toe te voegen aan onze eigen collectie en om ze aan anderen te laten zien! Bent u in het bezit van engelen, geschikt om deze dit seizoen op De Kijkzolder te laten logeren, dan komen wij deze graag bij u ophalen of kunt u ze op het parochiecentrum aanbieden, uiteraard voorzien van naam eigenaar en adres. Wij zullen er vanzelfsprekend goed voor zorgen. Eventueel een berichtje aan:

Gerard Toonen, tel. 024-6413932

Ria te Riele, tel. 024-6414659



MUSICAL

'SPECTOR-HET BESTE ZIT VAN BINNEN'

ZONDAG 23 SEPTEMBER 13.30 UUR H. ANTONIUS ABT WIJCHEN

Voor jong en oud!! Een musical van de Kisi-kids. De Kisi's gaan voor ons een musical opvoeren in de kerk. Ook wordt er nadien een workshop gegeven voor de kinderen. Het wordt een superleuke middag!

De musical is onderdeel van een volledig programma van de Aposteldag. Op deze dag wordt de gehele parochie uitgenodigd om samen te komen in een kleurrijke viering om 10.30 uur, daarna gezamenlijk te lunchen en aan te sluiten bij de musical.

Het is leuk als je de hele dag komt, maar je kunt ook gedurende de dag aansluiten. De musical wordt speciaal aangeraden voor jonge gezinnen! Het zou



leuk zijn voor de Kisi's als er zoveel mogelijk publiek komt, maar ook jammer als je dit mist!

OVER DE MUSICAL:

Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven. Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in de musical. En... wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

KINDERKARAVAAN

Zondag 26 augustus om 11.00 uur komt de kinderkaravaan naar Heumen en op 30 september om 11.00 uur in de Emmanuel in Wijchen. Dit keer trekt Mozes met ons mee. Kinderen uit de gehele parochie worden uitgenodigd.

Denk niet "ik heb een paar gemist", dat maakt niet uit! Er is altijd een terugblik. We zien graag dat kinderen mee blijven trekken met de karavaan door de gehele parochie.

De kinderkaravaan is een woord- en communieviering waarin kinderen participeren. Iedereen is welkom!



WOORDZOEKER MATTHEUS

L	O	T	H	A	R	M	A	T	T	H	Á	U	S
E	T	H	I	E	K	N	T	O	C	S	E	N	U
V	O	R	M	S	E	L	R	L	A	A	M	T	E
I	F	N	B	O	N	G	E	L	O	O	F	E	Z
G	N	I	R	E	I	V	L	E	T	S	O	P	A
R	E	G	I	E	E	V	A	N	G	E	L	I	E
E	D	F	E	I	L	E	F	A	T	H	E	N	E
I	O	W	F	R	K	A	F	A	R	N	A	Ú	M
S	T	A	D	E	O	P	S	R	O	O	V	S	©

1. Woonplaats van Mattheus.
2. Zijn bijnaam.
3. Gezamenlijke dienst op 23 september.
4. Beroep van Mattheus.
5. Deze Duitse voetballer speelde o.a. bij Borussia Mönchen-Gladbach en Bayern München.
6. Sacrament.
7. Zedenleer.
8. Geluk.
9. Meisjesnaam.
10. Hoofdstad van Griekenland.
11. Begraafplaats van Mattheus.
12. Ierland.
13. Onervaren.
14. Opname.
15. Geboorteplek van Jezus.
16. Hoofddeksel.
17. Egyptische havenstad.
18. Tocht
19. Getal.
20. 24 uur.
21. Altaar.
22. Spelleiding.
23. Boodschap van Mattheus.
24. Wantrouwen.
25. Genegenheid.
26. Organisatie bij de Verenigde Naties.
27. Epistel.
28. Waakzaam
29. Conifeer.
30. Gemeente

Leo Bijmans

GENERATIES VOOR VREDE

Het thema van de Vredesweek 2018, die wordt gehouden van 15 t/m 23 september, is: 'Generaties voor vrede!'

Door de komst van vluchtelingen worden we steeds opnieuw geconfronteerd met oorlogsherinneringen en -trauma's en groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het delen van verhalen kan helpen het verleden beter te verwerken; is steun in de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Vaak moeten mensen ook een innerlijke strijd overwinnen, want verzet stelt je voor morele dilemma's.

In iedere generatie zijn er altijd mensen die zich verzetten tegen onrecht en die hopen op vrede. Elke generatie kent zijn eigen uitdagingen, en zoekt de ruimte om zijn eigenheid in vrijheid vorm te kunnen geven. Het is belangrijk om, naast deze eigenheid, ook de verbinding te blijven zoeken met andere generaties. Zo kan jong van oud leren en oud door jong nieuwe inspiratie opdoen. Daarom het thema: 'Generaties voor Vrede'.

Met dit thema hoopt PAX verschillende generaties te kunnen verbinden op de weg naar vrede. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.

In de parochies hebben alle generaties een plek, hoewel sommige generaties meer zichtbaar en betrokken zijn dan andere. Het thema leent zich er bij uitstek voor om verschillende generaties te betrekken. Laten we elkaar daarom verhalen vertellen. Verhalen van de vredeswerkers in conflictgebieden, die steeds weer, met hoop of wanhoop in de schoenen, hun weg zoeken uit onmacht en haat. Laten we elkaar verhalen vertellen, jong en oud, over vroeger en nu, over hoe je het volhoudt, over wat je drijft, en wat je elkaar daarvan door wilt geven. Verhalen over grenzen van leeftijd, cultuur en geloof heen. Omdat we zo kunnen leren wat vrede is.

In onze parochie willen wij ook aandacht schenken aan de Vredesweek. Dit doen wij op zondag 16 september 2018 om 11.00 uur in de Schakel tijdens een oecumenische viering. In deze viering zijn de voorgangers dominee K. Spelt en diaken H. Witsiers. Wij nodigen alle parochianen uit de oecumenische viering bij te wonen. In de vieringen in onze kerken zullen de gebeden aangepast worden. De viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen komt te vervallen.

De parochiële werkgroep MOV

STEMACTIE GOEDE DOELEN OP TV

**STEM OP BARBARUGO OM GHANEZEN TE HELPEN
KRO EN NCRV ORGANISEREN STEMACTIE GOEDE DOELEN**

Ghana is een Afrikaans land met grote problemen. Armoede, hongersnood en droogte zijn de dagelijkse praktijk voor veel inwoners. Vanuit Nederland worden veel acties opgezet om deze mensen te helpen. Dat is fijn, maar blijft vaak beperkt tot incidentele hulp. Structurele oplossingen zijn nodig, anders blijven inwoners afhankelijk van donateurs. Stichting Barbarugo biedt wél een structurele oplossing door aanleg van bamboe-plantages wat veel werk oplevert voor Ghanezen.

BAMBOE

Bamboe is bestand tegen droogte en hitte, is sterk en gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort en groeit snel. Het gevolg hiervan is dat het klimaat en de leefomgeving sterk verbeteren, doordat het dichte gewas verdamping en modderlawines tegengaat. De toepassingsmogelijkheden als grondstof zijn veelzijdig.

WAT DOET BARBARUGO?

Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een inkomen. Met dit geld kunnen de Ghanezen voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen. De armoede wordt minder en het ecosysteem herstelt zich.



BRENG UW STEM UIT!

De KRO en de NCRV organiseren beide een actie waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op goede doelen. Barbarugo is een van deze doelen. De KRO en de NCRV geven de drie hoogst genoteerde goede doelen - met de meeste stemmen - een groot geldbedrag. Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw familie, mee? Stemmen kunt u tot 27 september.

Kijk op www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo en op www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo voor meer informatie en om uw stem uit te brengen.

Stemmen op Barbarugo helpt, maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren. Kijk hiervoor op www.tiny.cc/bamboe.

Ruud Goedknegt,
Stichting Barbarugo



EINDE KINDERKOOR?

Op 9 september a.s. zal, zoals het er nu naar uitziet, het kinderkoor van Nederasselt voor de laatste keer de kerkdienst muzikaal verzorgen.

Eind jaren '60 is dit kinderkoor opgericht om de eerste heilige communie te verzorgen met mooie liederen. Daarna is het kinderkoor o.l.v. diverse dirigenten, zoals zuster Chrisje, Theo Ariëns, Irene Vermeer, Bep Derks-Derksen, Betsie Herpers-Ariëns en Leny van Boggert-van de Boogaard verder gegaan. Vele jongens en meisjes die de eerste communie gedaan hadden gingen zingen in dit kinderkoor. In zijn gloriejaren bestond dit koor uit ruim 30 leden. Sinds november 1984 staat het onder leiding van Jeanne Schaap-Bruijsten.

Nu is de situatie zo dat dit kinderkoor waarschijnlijk zal moeten stoppen omdat er te weinig leden meer zijn. De kerkgemeenschap van Nederasselt doet daarom een oproep aan alle kinderen in Nederasselt maar ook in de andere omliggende geloofsgemeenschappen om zich aan te melden voor dit gezellige maar ook muzikale kinderkoor. Ouders kunnen samen met de kinderen komen kijken en luisteren op vrijdag 7 september om 16.45 uur in de kerk van Nederasselt.

Hopelijk kunnen we samen ervoor zorgen dat het kinderkoor in Nederasselt niet verloren gaat en dat we nog lang kunnen genieten van dit bijzondere koor.

Corné Schaap



VRIENDSCHAP IS...DE ANDER NOOIT LOSLATEN

Dit is het thema van de 16^e ontmoetingsmiddag die georganiseerd wordt door de werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen. Een initiatief naar aanleiding van de landelijke Nationale Ziekendag.

De ontmoetingsmiddag vindt dit jaar plaats in Nederasselt op zaterdag 8 september a.s. in het gemeenschapshuis 'Ons Huis' en is bedoeld voor alle ouderen, zieken en belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen.

De zaal is open om 14.00 uur.

Om 14.30 uur beginnen we met een eucharistieviering waarin pastor Aloys van Velthoven voorgaat. Het thema 'Vriendschap is...de ander nooit loslaten' zal als een rode draad door de viering en de middag heenlopen. De dienst wordt opgeluisterd door het dames- en herenkoor uit Nederasselt. Bij binnenkomst is er gelegenheid om een eigen intentie op te geven.

Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie en thee met cake geserveerd en er wordt u daarna een consumptie aangeboden. De middag zal tegen 17.00 uur eindigen.

Als u geen vervoer hebt kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst in Overasselt. Zij halen u graag op en brengen u weer thuis.

Bel hiervoor naar Riet Dinnissen Tel. 024-622 2247.



TERUGBLIK VIERDAAGSE

Op de laatste wandeldag van de Vierdaagse kwamen de wandelaars die 30 kilometer liepen door het dorp Heumen. Het dorpsplein was gezellig ingericht. Er was muziek en er stonden tentjes waar mensen wat eten en drinken konden kopen. Er waren terrasjes waar men uit kon rusten. Onze kerk was ook geopend. Er liepen verschillende mensen de kerk binnen voor even wat stilte, weg uit de drukte. Bij Maria werden kaarsjes opgestoken en dan ging men weer op weg voor het laatste deel van het parcours via Malden naar Nijmegen.

Contactraad Heumen



GEDOOPT

6 juli 2018
Pim Keidel



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 12 JUNI

GESPREK MET JOS POELS OVER DE BOUWKUNDIGE ZAKEN

- Er zijn inmiddels twee gespecificeerde offertes voor het herstel van de verlichting van de wijzerplaten van het torenuurwerk ontvangen. Het herstel wordt op de begroting voor 2019 geplaatst.

- De Monumentenwacht is in mei geweest voor de jaarlijkse inspectie van ons kerkgebouw, de kerkhofkapel en het H. Hartbeeld. Meeste prioriteit heeft op dit moment de loden zalinggoot tegen de toren. Die is namelijk gescheurd. Om lekkage te voorkomen zal de goot zo spoedig mogelijk vervangen moeten worden.

BEGRAAFPLAATS

- De rechthebbende van een graf waarvan het grafrecht bijna is verlopen heeft zich naar aanleiding van het bericht bij de poort en op het graf gemeld.

- Tijdelijke houten kruizen die erg lang bij een graf blijven staan, raken verrot. Voortaan zullen ze daarom na een jaar worden verwijderd. Dit betekent dat de rechthebbende daarna zelf moet zorgen voor een vermelding van de naam en de overlijdensdatum van de overledene(n).

OPRICHTING NIEUW GILDE OVERASSELT



- Op 30 mei 2018 is een nieuw gilde met de naam 'Gilde Sint Antonius Abt' opgericht. De eigendommen van het oude gilde, die in de zestiger jaren in bewaring zijn gegeven bij de pastoor van Overasselt zullen, na overleg met het bestuur en het bisdom, op de eerste gildedag in onderbewaargeving aan het nieuwe gilde worden overgedragen, totdat het nieuwe gilde aantoonde de rechtsopvolger te zijn van het oude gilde.

PIANO IN DE KERK

- In 2014 is een piano in onze kerk geplaatst, maar nu Joy4all niet meer bestaat, wordt de piano niet meer bespeeld. Aan de andere contactraden binnen de parochie zal worden gevraagd of hun kerk belangstelling heeft voor de piano.

OVERIGE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Verslag Apostelvergadering 25 april
- Afscheid van enkele vrijwilligers
- 125-jarig jubileum Judocuskerk

VIERDAAGSE 2018

Binnen is rust, de wereld staat even stil

Buiten geroezemoes en het leven

Een kaars voor alle geliefden

met de wens voor gezondheid, voorspoed en geluk.

Een moment van overpeinzing

over het moeilijke en over het goede.

Dan naar buiten naar de zon, de wind en de rivier.

Wat is het leven mooi,

laten we het vieren in 2018.

een wandelaar Coby Hoff

H. Antonius Abtkerk, Overasselt



AANKONDIGING VRIJWILLIGERSLUNCH

De jaarlijkse vrijwilligerslunch zal dit jaar worden gehouden op zondag 21 oktober. Alle bij ons bekende vrijwilligers ontvangen hiervoor zo'n vier weken van tevoren een uitnodiging. Omdat het gemengd koor Sint-Cecilia zelf al iets voor zijn zangers en zangeressen organiseert en daarvoor het door het bestuur vastgestelde budget krijgt, worden koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep zullen wel een uitnodiging krijgen.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

GEDOOPT

8 juli 2018

Bas Banning





OPENLUCHTVIERING BIJ DE OUDE TOREN

Zondagmorgen 24 juni, een mooie zomerdag om een H. Mis te vieren in de openlucht. Er was een grote opkomst, er waren te weinig stoelen voor alle bezoekers, maar ook op de bankjes buiten de tent was het goed mogelijk de dienst te volgen. Pastor Aloys van Velthoven ging voor in de dienst die muzikaal werd opgeluisterd door het koor Balgoy en Alverna en Mazing Joy o.l.v. Ilja van Luijk.



De viering was tevens een dankviering voor de kinderen die dit jaar de eerste communie en het vormsel hebben gedaan. Samen met pastor Aloys verzorgden deze kinderen de dienst. Het thema van de dienst was: 'Samen op weg'.

Bij het begin van de H. Mis werd het Sint-Jansvuur ontstoken en de wens uitgesproken dat alles zal groeien en de oogst goed zal zijn. In de voetsporen van Johannes willen wij het goede doen, blijven bouwen aan verbondenheid, samen op weg naar een betere wereld, elkaar helpen en er zijn voor elkaar.

In Nederland werden vroeger op veel plaatsen Sint-Jansvuren ontstoken: hoe hoger het vuur, des te groter de oogst, en samen springen over het vuur bevorderde de vruchtbaarheid.

Pastor Aloys preekte boeiend over Johannes de Doper en over de betekenis van een naam die je krijgt bij je geboorte. Als voorbeeld noemde hij paus Franciscus. Samen op weg om elkaar te steunen en te helpen!

Aan het einde van de viering werden nog enkele mensen bedankt en in de bloemetjes gezet voor hun goede inzet. Patricia van Beuningen, die is gestopt bij de werkgroep gezinsvieringen, kreeg een extra bedankje, bloemen en een kaars van de parochie De Twaalf Apostelen voor haar jarenlange inzet bij gezinsvieringen.

Na afloop werd er nog gezellig nagepraat onder

het genot van een kopje koffie of thee.

In samenwerking met de contactraad heeft Pagnus Balgoye weer zijn uiterste best gedaan deze viering mogelijk te maken en toegezegd dit volgend jaar weer te doen.

VANUIT DE CONTACTRAAD

De kerkhofwerkersgroep is door het vertrek van enkele mensen kleiner geworden. Er is nog een klein groepje over. Voor de grote klussen zoals hagen knippen en bomen snoeien komen extra vrijwilligers helpen. Mochten mensen bereid zijn mee te werken aan het onderhoud van het kerkhof, dan zijn zij van harte welkom op maandagochtend om 9.00 uur.

• PASTORALE ZAKEN

De pastores gaan op 'eilanddag' om zich te bezinnen over de toekomst van het pastoraat.

Apostelviering op 23 september in de Antonius Abt te Wijchen.

Na de Apostelviering volgt er een musical opgevoerd door kinderen van de parochie. Geschikt voor alle leeftijden. Marianne zal affiches hierover uitdelen op basisschool Roncalli in Balgoij. Het vakantierooster is van kracht in de maanden juli en augustus.

• VITALITEIT GELOOFSGEMEENSCHAP

Het aantal bezoekers loopt terug bij vieringen. Het aantal vrijwilligers is extra groot.

De actie Kerkbalans blijft redelijk op peil de laatste acht jaren, ook al gaan kerken sluiten.

De vitaliteit van een geloofsgemeenschap moet dus gemeten worden aan aantal bezoekers, vrijwilligers en financiële betrokkenheid.

• KINDERKARAVAAN

De vieringen door de hele parochie gaan verder. Nu met het thema: Mozes.

• FINANCIËN KERK

De opbrengst van de Mariakapel is weer omhooggegaan na het artikel in de Apostelbode. Door de verschillende uitvaartdiensten was de opbrengst van de kerk ook groter.

De volgende vergadering is op 4 september om 14.00 uur bij Rose.

De contactraad



Vieringschema

01 september / 02 september

• 22e zondag door het jaar

08 september / 09 september

• 23e zondag door het jaar
• ziekenzondag

15 september / 16 september

• 24e zondag door het jaar
• vredesweek

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ①</p> <p>✦ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 ✦ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 ✦ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23</p>	<p>lezingen ②</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 35,4-7a ✦ Tweede lezing: Jak. 2,1-5 ✦ Evangelie: Mc. 7,31-37</p>	<p>lezingen ③</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 50,5-9a ✦ Tweede lezing: Jak. 2,14-18 ✦ Evangelie: Mc. 8,27-35</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering in de Schakel Soli Deo Gloria (Gemengd) Ds. Karin Spelt/Hennie Witsiers</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parousia koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Ton van Balveren</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-viering</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>75 jarig jubileum H. Damianus</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Jack Steeghs</p>

Vieringschema

22 september / 23 september

- 25e zondag door het jaar
- vredeszondag

29 september / 30 september

- 26e zondag door het jaar

06 oktober / 07 oktober

- 27e zondag door het jaar
- wereldmissie kinderen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Wijsh. 2,12.17-20 ✦ Tweede lezing: Jak. 3,16-4,3 ✦ Evangelie: Mc. 9,30-37 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Num. 11,25-29 ✦ Tweede lezing: Jak. 5,1-6 ✦ Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48 	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Gen. 2,18-24 ✦ Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 ✦ Evangelie: Mc. 10,2-16
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 10.30 Apostelviering Apostelkoor Gehele Pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familielkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Kinderkaravaan Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Gezinsviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCo-vinging</p>	<p>zondag 11.00 Gezinsviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag Geén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.30 Gildeviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 14 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 september	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 05 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 21 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
----------------------	-----------	---

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 28 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 27 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 10 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 24 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 08 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 11 september	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 25 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 07 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 05 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 02 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 30 september	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------------	-----------	---

WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





40 JAAR BEJAARDENMIS PASCHALIS BAYLON

Op 7 september 2018 is het 40 jaar geleden, dat wijlen pastoor Lemmen, samen met enkele vrijwilligsters de bejaardenmis in de Woezik heeft opgericht. Elke eerste vrijdag van de maand was er een bejaardenmis in het Jeugdhuis. Vele parochianen kwamen naar deze viering om samen te vieren en na afloop elkaar te ontmoeten met een kopje koffie/thee.

Nog steeds wordt er op de eerste vrijdag van de maand een ouderenviering (voorheen bejaardenmis) gehouden, niet alleen voor 'mensen op leeftijd', maar iedereen is er van harte welkom. De vieringen worden gehouden in de Paschaliskerk. Samen drinken we na de dienst gezellig een kopje koffie of thee. De parochianen vinden dit fijn. Zo is de tijd van elkaar ontmoeten en de gezelligheid heel belangrijk; even bijpraten over het wel en wee.

Op vrijdag 7 september 2018 willen we stilstaan bij het 40-jarig jubileum. We beginnen zoals altijd met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna drinken we, zoals we gewend zijn, een kopje koffie/thee en hebben als extra voor deze dag een gezamenlijke lunch. U bent van harte welkom.

De werkgroep eerste vrijdag

Mocht u problemen hebben met vervoer, laat het ons weten. U kunt worden opgehaald en thuisgebracht! Hiervoor kunt u zich aanmelden bij:

Truus Laurant Tel.nr.: 024-6414514

Marijke de Groot Tel.nr.: 024-3503344

VIERDAAGSE EN DE PASCHALIS

De zaterdagavond voorafgaand aan de vierdaagse was er in de H. Paschaliskerk een Vierdaagseviering. De kerk was aangekleed met echte Vierdaagsekenmerken zoals een Vierdaagsevlag (oranje kruis met vier groene vlakken), wandelschoenen en natuurlijk de gladiolen.

Het misboekje was ook in Vierdaagsestijl met hele duidelijke spreuken. Wat dacht u van: De benen onder je lijf uit lopen, of hij loopt als een kievit, of hardlopers en zachtlopers komen in dezelfde herberg aan ... ?

Iedereen werd van harte welkom geheten door Andreas Inderwisch. Hij deed dat niet achter het altaar maar juist ervoor. Ook vroeg hij wie de Vierdaagse ging lopen en verschillende handen gingen omhoog.

Juist met zo'n viering liet hij het wandelen centraal staan, hij liep vooraan op en neer op zijn wandelsandalen. Dat was mooi om te zien.

Het dames- en herenchoor zong, de voorgangers, Truus met haar kleinkind (Truus geeft het Vierdaagsestokje door aan haar kleinkinderen) lazen voor, Willie las een mooie slotgedachte voor over wandelen. Dat alles zat verpakt in deze mooie viering. Hiermee kun je dinsdagmorgen op pad. Natuurlijk werd als laatste het Vierdaagselied gezongen: Wij lopen de Vierdaagse mee ... Uit volle borst werd er meegezongen.

Na de dienst kon je nog een kopje koffie of thee drinken om over de komende week te praten. En dat was erg gezellig.

Woensdag is het de dag van Wijchen en dan kom je ook langs de Paschaliskerk. Speciaal voor deze dag is de kerk open om mensen in de gelegenheid te stellen een kaarsje te laten branden voor... Bij de pastorie staat een tentje voor de medewerkers van de kerk die meelopen. Koffie, fris, broodjes, alles hebben ze en ... dat is wel heel bijzonder: de kerkklok wordt voor je geluid. Prachtig toch?!!

Daarom wil ik de mensen die dit voor de Vierdaagselopers mogelijk maken bedanken voor hun mooie inzet om dit voor ons te doen.

Hennie Hendriks

18 JULI 2018 VIERDAAGSE

Wat was het weer een feestelijke doorkomst van de Vierdaagse, bij de Paschaliskerk hier in de Woezik. Met enkele vrijwilligers en pastor Andreas hadden we 's morgens al vroeg voor de kerk de partytent, stoelen en tafels klaargezet.

De koffie en thee waren gezet, wij waren er klaar voor om de lopers aan te moedigen!

De wandelaars die het zwaar hadden, boden we een stoel aan en zo konden ze weer even op adem komen. Heerlijk uitrusten met een glas sap of kopje koffie en wat lekkers erbij.

Na wat opbeurende en bemoedigende woorden van ons zetten ze hun tocht weer voort.

In de kerk werd er door menig wandelaar een kaarsje aangestoken en was er tijd voor stilte en rust. Voor mensen die we kenden werden de klokken geluid.

Bijzonder was het ook om mensen die voorgaande jaren meeliepen nu weer te ontmoeten. Een man uit Aalsmeer bijvoorbeeld vond de rust om even in de sacristie een stukje in zijn wandelboekje te schrijven en een praatje met ons te

maken. Vorig jaar was hij er ook bij. En volgend jaar kom ik weer, vertelde hij enthousiast!

Ook onze (oud-)pastores kwamen bij ons uitrusten, wat drinken en gezellig bijpraten.

Nadat de meeste wandelaars voorbij waren, hebben we weer alles opgeruimd en zijn we op huis aangegaan.

Volgend jaar zijn we weer van de partij. Het is zo ontzettend fijn om een klein gebaar naar de wandelaars te maken op deze manier. Het geeft ons in ieder geval heel veel voldoening.

Met vriendelijke groet, Els Bergman

FIETSTOCHT TUINGROEP

Eindelijk was het zo ver: de fietstocht van de groene groep van de Paschaligeloofsgemeenschap.

Woensdag 1 augustus jl. zijn we met acht personen (twee helaas afwezig) op pad gegaan voor een prachtige fietstocht. We zijn om half tien gestart op het kerkplein van de Paschalis-kerk, vanwaaruit we richting Herpen fietste. Daar hebben we gepauzeerd voor thee met appelvlaai bij de Bloesem (theehuis waar mensen met een beperking werken), een echte aanrader voor iedereen. We vervolgden de tocht door het prachtige bosgebied Herperduin. Mooie fietspaden, hei, zand, poelen, Schotse hooglanders, alles kwamen we tegen.

We fietsten richting Oss, bogen af naar Nistelrode en kwamen uit in Slabroek. Een lunch stond op ons te wachten, maar een van onze mensen moest de elektrische fiets opladen. Geen probleem, er waren oplaadpunten. Wat schetste onze verbazing: notabene onze Hent van de Heuvel (altijd elektroman geweest) had een acculader meegenomen meegenomen waar de stekker vanaf was geknipt. Hij dacht, nou ja, ik stop die twee draadjes wel in het stopcontact en het laadt wel op. Onze man die de tocht had uitgezet heeft

er toen toch maar een stekker aangezet. Na de lunch hebben we onze tocht voortgezet richting Schaijk, mooie binnenwegen, geen auto kwamen we tegen. En jawel hoor, we moesten een plaspauze houden. In de (lage) maïsvelden stonden ze te wildplassen. Gelukkig was er geen politie te zien.



We reden daarna richting Hoogeerd in Niftrik om een heerlijk biertje te drinken en na te genieten van deze gezellige

en mooie dag die we samen hebben beleefd. Let wel, iedere maandagmorgen komen we bij elkaar om samen de tuin en de begraafplaats van de Woezik te onderhouden en nu waren we op een andere manier bij elkaar. Organisatie, bedankt voor deze prachtige dag.

De groene tuingroep

GEDOOPT

10 juni 2018

Lexie Janssen

Silke Wessels



7 juli 2018

Lynn en Luuk Coenders

8 juli 2018

Casper en Ilse Roskam



HUWELIJK

7 juli 2018

Roel Coenders en Nikie Looman



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

MISINTENTIES

Opgeven van een gebedsintentie voor de Antoonius Abtkerk te Wijchen vanaf 3 september 2018. Samen met enkele vrijwilligers is besloten de manieren waarop een gebedsintentie opgegeven kan worden en de sluitingsdatum aan te passen. U kunt uw misintentie vanaf september '18 op drie manieren opgeven:

- Via speciaal voorgedrukte enveloppen, waarin u de bijdrage kunt doen. Deze zijn verkrijgbaar op het parochiecentrum en liggen achter in de kerk.
- Telefonisch door contact op te nemen met het parochiecentrum: 024-6412627. U ontvangt een factuur.

- Persoonlijk door tijdens de openingstijden naar het parochiecentrum te komen. U kunt contant betalen of we sturen u een factuur.

Het parochiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en van maandag tot en met donderdag ook tussen 19.00 en 20.00 uur, behalve in de zomervakantie. Het parochiecentrum is dan alleen geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

De gebedsintentie moet vóór woensdag 20.00 uur binnen zijn voor het daaropvolgende weekend.

Het zal in het begin nog even wennen zijn, maar we hopen met deze aangepaste werkwijze zo min mogelijk fouten te maken.

MARTIN VAN SOEST OVERLEDEN

Jarenlang was Martin een van de pijlers van Soli Deo Gloria en van 2002 tot 2013 vertegenwoordigde hij dat koor in de kerkraad (later contactraad). Wij hebben hem leren kennen als een betrouwbare vrijwilliger met het hart op de goede plaats en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin en familie.

De contactraad

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 3 juli is het volgende besproken.

- Met de bloesiergroep werd de gang van zaken besproken. Het lukt nog steeds om drie 'ploegjes' van drie vrijwilligers in te zetten. Vanwege het warme weer vallen verse bloemen helaas snel uit.
- In hoeverre valt het beheer van het kerkhof aan de Elckerlycweg onder de verantwoordelijkheid van onze contactraad? Al vele jaren valt de begraafplaats onder het overkoepelende parochiebestuur en beperkt de rol van de contactraad zich tot het openen en sluiten van het kerkhof, maar andere begraafplaatsen in onze parochie vallen wel onder een contactraad. Concreet worden de vragen gesteld wie kan helpen met het plaatsen van urnen en of eenvoudige onderhoudstaken door eigen vrijwilligers zou-



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Onze kerk is in de warme dagen weer een stuk opgeknapt. Het voegwerk is aangepakt en de schilder is bezig geweest. Het is er alleen maar mooier van geworden.
- Op zondag 16 september komt een groep die regelmatig bij de bijeenkomsten van de Parousia-gemeenschap zingt, bij ons de zang verzorgen. We zijn daar erg blij mee!
- Op 23 september is er in onze kerk geen viering. Om 10.30 uur is de Apostelviering in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen
- Op 30 september hebben we een gewijzigde aanvangstijd. Op die zondag komt de Kinderkavaan en dan wordt er om 11.00 uur begonnen. Zeer de moeite waard!!!
- In de vergadering in juli hebben we gesproken over de grote schoonmaak van onze kerk. Dat gaan we doen in het komende voorjaar.
- Een andere activiteit in het voorjaar van 2019

den kunnen worden gedaan. In een volgende contactraadsvergadering komen we hierop terug.

Theo van der Weegen

KLUSGROEP ZOEKT VERSTERKING

Wist u dat er in onze kerk en in het parochiecentrum een klusgroepje bestaat dat kleine onderhoudswerken verricht? In oude gebouwen is altijd veel werk te doen en het is dankbaar werk! Vanwege ziekte en revalidatie is de groep dringend op zoek naar versterking. Bent u handig? Timmert u graag, heeft u verstand van elektriciteit of geluidstechniek? Neem dan alstublieft contact op met:

Joop van der Wielen, 06-20631378,
wielen29@planet.nl

Ton van Dreumel, 06-53834396,
tvdreumel47@gmail.com

JUBILEUM

YVONNE HAGGENBURG

Op 8 juli is Yvonne Haggenburg aan het eind van de viering bedankt voor haar 25-jarige inzet voor onze geloofsgemeenschap. Begonnen bij de werkgroep crèche, zingt ze nu al jaren bij het Elckerlyckoor en bezorgt ze de Apostelbode.



GEDOOPT

15 juli
Remy Verheggen

is voor al onze vrijwilligers. Leuke ideeën zijn van harte welkom.

- De contactraad heeft haar eerste vergadering na de zomervakantie op 4 september om 19.30 uur. Bij deze vergadering is pastor Andreas Inderwisch te gast. De verdere planning maken we nog.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE



Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. In de zomerperiode zijn we gewoon doorgedaan en dat was prima. Op 5 en 19 september en op 3 oktober is iedereen tussen 10.00 en 11.30 uur weer van harte welkom. Loop gerust binnen en breng nog iemand mee!!!

Tini Poos



*De natuur heeft ons danig weten te verwarmen
rijk straalde de zon over rijken en armen.
Ieder gaf het zijn eigen belevingswaarde
deskundigen verwijzen naar de opwarming van de aarde.
Wereldwijd hoorden we veel brandalarmen.*

*Voorheen riepen we Sint Donatus aan bij schadelijk weer.
We vergaten hem, nu ging de zon tekeer.
Donatus was van vele markten thuis.
Hij bad om regen tegen het 'Marcomannen'-gespuis,
En kreeg de zegen van de Heer.*

Toon van Duifhuizen

HERINNERINGEN AAN EEN PAROCHIE

In het jaar 2018, 125 jaar na de ingebruikname van de kerk van Hernen, graaft Ben van Bronkhorst, priester-franciscaan afkomstig uit Hernen, in zijn geheugen en maakt ons in gedeelten deelgenoot van ervaringen en belevenissen rond parochie en kerk.

DEEL 5

Vanaf 1995 gaan de ontwikkelingen ineens snel: pastoor Loof is de laatste franciscaanse pastoor en hij wordt opgevolgd door Jack Leo. Met hem had ik een heerlijk ontspannen ontmoeting tijdens de spelen rond De Mijlpaal op een van de Koninginnedagen. Jack is maar kort pastoor van Hernen geweest. Jammer, want de mensen hadden en hebben graag met hem van doen. Momenteel is hij nog steeds actief als invaller-voorganger. Zijn plaats werd ingenomen door Jan Groos. Met hem heb ik nooit contact gehad en de parochie van Hernen raakte wat uit mijn blikveld. Ik verzorgde nog de uitvaart van mijn oom, Wim van Bronkhorst, de man met de grote handen; hij werd na de dood van ons pa onze voorganger. Of toen Jos van Minderhout (ja, er was een franciscaan terug!) al pastor was met speciale aandacht voor Hernen weet ik niet. Dat was hij zeker wel bij de begrafenis van ons ma, Mien van Bronkhorst- van Schaijk. Zij stierf op 1 augustus 2007 en werd begraven bij ons pa. De kerk van Hernen was bijna vol en wij mochten daarna veel complimenten ontvangen over de verzorging van de dienst. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat een priester zijn eigen moeder ten grave draagt. Het was voor mij ook een heel bijzondere ervaring. Nog steeds probeer ik op of rond haar verjaardag haar graf te bezoeken.

De dood en uitvaart van Jos van Minderhout in januari 2017 heeft grote indruk in Hernen en bij mij achtergelaten. Ik vind het fijn dat er in Hernen nog steeds met zoveel dankbaarheid en bewon-

dering over hem gesproken wordt. Jos was mijn voorganger in De Bommelerwaard en samen hebben we veel gesproken over pastoraat in deze tijd. We wilden ongeveer dezelfde weg gaan: de kerk teruggeven aan de mensen. Geloven is namelijk iets van ons samen: waar vriendschap is en liefde, daar is God. Moge het 125-jarig bestaan van de kerk in Hernen ons duidelijk maken hoe wij SAMEN in Hernen KERK kunnen zijn. Ik ben blij dat ik me met jullie heb mogen inzetten voor dit feest. Dank jullie wel!

Ben van Bronkhorst o.f.m.

125 JAAR H. JUDOCUSKERK HERNEN-LEUR



TERUGBLIK OP AFSLUITENDE VIERING EN LUNCH

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: het 125-jarig jubileum van het kerkgebouw in Hernen-Leur. Bijna een geheel werkjaar zijn er voortdurend activiteiten geweest, met dan op zondag 1 juli de afsluitende viering met drie heren én een gezamenlijke lunch op het pad dat toegang biedt tot het kasteel. Een langgerekte tafel. Dat schouwspel alleen al lijkt op één grote familie die op zondagmiddag aanschuift op het ouderlijke nest. Er wordt volop gegeten, gedronken, gelachen en gedeeld.

Met het fraaie zomerweer en het slotlied van de viering nog in het gehoor, op de melodie van 'Het dorp', lijkt het wel 'het tuinpad van mijn vader'. In de versie van Sonneveld wordt Deurne bezongen: de gemeente waar ik geboren ben. In 'Het dorp' doet de moderne tijd zijn intrede in een lied vol nostalgie. Nu leven we bijna een halve eeuw na dat lied en leven we volop in die moderne tijd, misschien al wel voorbij daaraan. Want vertrouwde waarden van weleer zijn niet meer ouderwets. We mogen weer spreken van waarden, normen en deugden.

Zo preekt hoofdcelebrant pater Ben van Bronkhorst in de viering over de heilige Judocus, naar wie gebouw én gemeenschap zijn vernoemd. De middeleeuwer Judocus was er niet de persoon naar om alles voor zichzelf te houden, hij was

een echte diaconale apostel met hart voor mensen vanuit de gaven van de Heer.

Zonder besef van de bron waaruit je put is toekomst onmogelijk. Daarom ben ik blij met het cadeau aan de jarige kerk: twee glazen deuren die vanuit de Mariakapel een fraaie blik op het interieur bieden. Dat mag gezien worden.

Pastoraal werker Jack Steeghs

CADEAU VOOR DE JARIGE



Aan het einde van de feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van onze kerk, mocht het cadeau worden onthuld.

De voorgangers, Martin Claes, Ben van Bronckhorst en Jack Steeghs kweten zich met verve van deze taak en toen de draperieën waren verwijderd, werden onder luid applaus de nieuwe glazen toegangsdeuren tot de kerk zichtbaar.

Daarmee is een grote wens van de geloofs-gemeenschap in vervulling gegaan, en is het mogelijk geworden ook buiten de vieringen, vanuit de Mariakapel een blik te werpen op het fraaie interieur van de kerk. Een echte aanwinst!

Als u in de buurt bent, nodigen wij u uit om eens binnen te lopen bij de Mariakapel en het resultaat met eigen ogen te aanschouwen.

OUDERENBIJEENKOMST

De eerste dinsdag 4 september beginnen we weer met onze ontmoetingsbijeenkomsten. Een korte viering in de kerk om even aandacht te schenken



H. ANNA - BERGHAREN

NIEUWE ACTIVITEIT IN BERGHAREN: GROND VAN LEVEN

Onder leiding van onze pastor Jack Steeghs wordt binnen De Twaalf Apostelen een gesprekskring voorbereid in Bergharen.

Maximaal acht deelnemers komen in huiskamersfeer bijeen. We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven en vertellen elkaar daar van. We stellen onszelf de vraag welke levensgeschiedenis we -persoonlijk- met ons meedragen en welke toekomst dat oproept: voor onszelf, voor het dorp. En we vragen ons -persoonlijk- af waar we onze voeding vandaan halen: misschien kan de God die we belijden een gezicht krijgen? De vier bijeenkomsten 'Grond van leven' in Bergharen (20.00 – 22.00 uur) zijn op:

aan onze verbondenheid met God en daarna komen we samen in Cafeesterij de Toekomst, met koffie of thee en met allerlei verhalen. Welkom! Hopelijk komen degenen ook, die al wel eens wilden komen, maar er nog niet aan toekwamen. Als je eenmaal geweest bent blijf je komen! We denken, dat in de wirwar, drukte en eenzaamheid van het leven onze bijeenkomsten een verademing kunnen zijn.

OPBRENGST

OUWERWETSE HERRESE KRINTEMIK 2018

De verkoop van de ouwerwetse Herrese krintemik op de Hernense Stratenmarkt van 10 juni 2018 heeft voor het vervolgproject van zuster Marleen Burgers in Brazilië € 2.311,30 opgebracht.

Hartelijk dank aan allen die de krintemik hebben gekocht, zij die een donatie hebben gedaan en iedereen die meegewerkt heeft voor dit mooie doel. Wij zien u graag weer op 16 juni 2019.

Marjan van Gelder-Maas
coördinator

MISINTENTIES

1 september: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing

9 september: Katharina Otten, Wim en Gon Hebing

15 september: overleden familie van der Aa, familie Perquin-Steeg, Gerda van Heumen-Lukassen, Koosje van Heumen-Cobussen

29 september: Annie van der Aa-van Casteren, Jan de Kleijn en overleden familie

7 okt: Gradus van Heumen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand oktober voor 9 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

Maandag 22 oktober: Geboortegrond

Maandag 5 november: Grondwaarden

Maandag 19 november: Grond die we delen

Maandag 3 december: De humuslaag in onze grond

De werving heeft inmiddels meerdere aanmeldingen opgeleverd waarbij een van de deelnemers bereid is gevonden om gastheer/-vrouw te zijn. Er is nog ruimte voor meer belangstellenden! Opgave vooraf is nodig.

Voor inlichtingen Jack Steeghs: tel. 024-6412627

Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Opgave voor deelname bij Thé Pekel:

Thepekel@planet.nl tel. 0487-531651



KERK ST.-DAMIANUS 75 JAAR

Het kerkgebouw St.-Damianus aan de Kerkstraat bestaat 75 jaar. Voor een kerkgebouw in een dorp is het een vrij nieuwe kerk. De oorzaak is de Tweede Wereldoorlog. De Nederlanders wilden voorkomen dat het Duitse leger vanuit de kerk en vanuit huizen die boven de dijk uitstaken een vrij schootsveld had naar Brabant en daarom werden deze gebouwen afgebrand. De kerk werd van binnen met stro bezaaid om het vuur aan te wakkeren. Er werden tijdelijk in een boerenschuur diensten gehouden. Al snel werd er een nieuwe kerk-schuur gebouwd achter een nieuwe woning die tijdelijk als pastorie fungeerde en waarin de nieuwe pastoor Jos van der Loo tijdelijk zijn intrek nam. Hij werd de bouwpastoor van de nieuwe huidige kerk aan de Kerkstraat nr 11. De kerk werd voor 90% gebouwd op kosten van de Nederlandse staat. De architect F. Schütz uit 's-Hertogenbosch ontwierp een kerk naar voorbeeld van de Delftse school. De eerste steen werd gelegd op 16 juli 1941 door Annie Reys, onder toezien oog van pastoor Jos van der Loo en kerkmeesters Johan Uijen en Ja-



cobus Reys. Het is een eenvoudig opgebouwde kerk met karakteristieke toren met ui-vormige top met bol, kruis en haan. De kerk heeft een leien dak, dat aan de achterzijde onlangs is vervangen. De architect wilde een dorpsplein creëren met kerk en pastorie, school, onderwijzerswoning en veldwachterswoning, postkantoor en centraal een dorpspomp. In de kerk zijn twee rijen banken met in totaal 140 zitplaatsen. Voorin altaar, rechts een Mariabeeld en links een stenen preekstoel. De trap naar het koor telt slechts negentien treden. De kerk heeft prachtige glas-in-loodramen. Omstreeks 1975 zijn de twee biechtstoelen en de communiebank verdwenen. Van een gedeelte van de communiebank is een stenen altaar gemaakt. Omstreeks 2005 is op initiatief van Jos van Minderhout onder de toren een Mariakapelletje gemaakt

dat bij goed weer dagelijks is geopend. De inwoners van Niftrik zijn verknocht aan hun kerk. Blij dat we het 75-jarig bestaan feestelijk kunnen vieren met begeleiding van zangkoor en hulde van het gilde St.-Damianus. De viering is op zondag 2 september om 11.00 uur. U bent van harte welkom.

De contactraad St.-Damianus Niftrik



WIJ GEDENKEN

We werden erop gewezen dat door het ontbreken van de juiste gegevens er in de berichtgeving over het overlijden van Felix Maria Tijdink een storende fout is ontstaan. Onze excuses daarvoor.

Pater Lando Tijdink werd geboren in Hengelo (Gld) op 1 april 1935 en werd ingekleed op 7 september 1959. Hij was van 1966 – 1967 assistent in de H. Judoocusparochie in Hernen. Daarna vertrok hij naar Nieuw-Guinea, waar hij werkte in Kokonao. In 1981 keerde hij terug naar Nederland. Op 3 mei overleed hij en op 11 mei werd hij te ruste gelegd op het kloosterkerkhof te Alverna.

Op 2 juni kregen wij het bericht binnen van het overlijden van **Gonny Sengers-Piels** die op 16 maart 1937 het levenslicht zag. Het leven van Gonny werd gekenmerkt door gedrevenheid en zorgzaamheid vooral voor haar man Piet, de kinderen en natuurlijk de kleinkinderen. Gonny maakte kleding, deed ook aan bloemschikken en leerde op



later leeftijd briden. De kennis die zij had opgedaan wilde zij graag overdragen als lerares. Haar gezondheid was niet zo sterk maar zij bleef positief ondanks dat zij de nodige beperkingen had. In haar eigen omgeving temidden van haar dierbaren is zij gestorven. Op 5 juni vierden wij haar uitvaart in de kerk van Balgoij. Dat zij ruste in vrede.

Op 7 juni overleed **Ton Hendriks**. Hij werd 80 jaar oud. Hij was een bekend gezicht in Wijchen en was lange tijd werkzaam als postbode. Meer dan 30 jaar was Ton getrouwd met Thea en woonde met plezier in Wijchen. Na het overlijden van Thea trachtte Ton de draad van zijn leven weer op te pakken. Hij liep de Vierdaagse en ontmoette Tinie met wie hij goede jaren had. Tinie verhuisde naar Wijchen en samen maakten ze reizen en wandelden veel. Het was zwaar toen Ton in zijn mobiliteit beperkt werd en van zorg afhankelijk werd. We hebben Ton uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 16 juni, waarna crematie.

Tonnie Thoonen werd geboren op 26 februari 1940 in Haps. Zij groeide op in een groot gezin waar zij een zorgeloze jeugd kende. Op de Hapse kermis leerde zij Jan van Stippen kennen, met wie zij trouwde op 18 november 1965. In Balgoij runden zij een transport- en taxibedrijf. Er werden vier kinderen geboren en toen de kinderen een partner kregen kwamen ook de kleinkinderen. Verschillende ongelukken en ziekten hebben haar leven beïnvloed. Er waren ook tijden van rust en genieten samen met Jan met wie zij meer dan 50 jaar getrouwd was. Na een kort ziekbed kwam zij op 14 juni te overlijden. Op 19 juni hebben wij haar leven toegewijd aan God in de kerk van Balgoij. Dat zij ruste in vrede.



In het bijzijn van zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen overleed na een moeilijke laatste levensfase op 16 juni **Piet Toonen**. Hij werd geboren op 1 oktober 1935 en was op vele manieren verbonden met de gemeenschap van Alverna. Nadat hij zijn vrouw Lenie had verloren, probeerde Piet nog zoveel mogelijk van het leven te maken. Met zijn gouden handen hielp hij heel veel mensen die een beroep op hem deden. Veel tijd bracht hij door in zijn tuin en op het voetbalveld. Hij hield ervan om samen te zijn met zijn familie en vrienden en vaak was hij dan een gangmaker. Voor de bouw van de nieuwe parochiekerk in 1980 heeft hij veel betekend. Daarvoor blijven we hem steeds dankbaar. Op vrijdag 22 juni namen we afscheid van Piet in de H. Jozefkerk op Alverna, waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium in Nijmegen.

Martin van Soest overleed op 23 juni. Hij was 81 jaar oud. Gedurende vele jaren was Martin in Wijchen de klokkenmaker en had hij samen met zijn vrouw Wilhelmine een juwelierszaak in het centrum van het dorp. Hij was zijn vak zeer toegewijd, maar had ook oog voor de Wijchense samenleving. Zo was hij lange tijd actief voor de Vincentiusvereniging en zong hij meer dan 30 jaar in het gemengd koor en de gregoriaanse herenschola. Martin was graag met zijn familie en vrienden op de camping aan het water. We hebben afscheid genomen van Martin op 31 juli vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenissen.

Tijdens de oorlogsjaren is op 7 juli 1942 op de Hoge Waard in Winssen **Koosje van Heumen-Cobussen** geboren. Haar leven is na een moedige strijd geëindigd op 24 juni 2018. Naast de zorg voor haar ouders, schoonouders, echtgenoot Bart en kinderen hield zij ontzettend veel van dansen, tuinieren, vakanties en natuurlijk ook van de kleinkinderen. Haar handen waren altijd aan het werk. Op 27 juni

vond in de H. Judocuskerk de eucharistieviering, waarin we haar leven vierden, plaats. Daarna hebben we haar lichaam op het kerkhof te ruste gelegd.

Joke de Kleijn zag op 28 juni 1927 te Wijchen haar levenslicht en overleed op 24 juni 2018 te Wijchen. Zij was een graag geziene wijkverpleegkundige in haar arbeidzaam leven. Zij was zeer betrokken bij anderen. Zij had een levendig en eigenzinnig karakter. Haar familie heeft haar leven daags na haar 91^e verjaardag herdacht in de afscheidsviering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we haar lichaam uit handen gegeven.

Albert Polman werd geboren op 10 juni 1930 op Alverna. Hij groeide daar op en leerde zijn vrouw Tonny kennen met wie hij trouwde en twaalf kinderen kreeg. Bouwde aan het bedrijf van zijn vader en nam dit later over. Samen met zijn vrouw heeft hij hard gewerkt maar er was ook tijd voor aandacht voor ieder kind en kleinkind. Daarbij had Albert humor en een luisterend oor. Het geloof was voor Albert en Tonny belangrijk. Iedere zondag naar de kerk maar ook meelevend met de geloofsgemeenschap van Alverna. Iedereen van hun grote gezin werd gestimuleerd om te studeren en te werken. Nog niet zo lang geleden hebben wij de uitvaart van zijn vrouw gevierd. Op 30 juni hebben wij het afscheid gevierd van Albert. Dat hij ruste in vrede.

Het leven van **Martien Martens** kende voor- en tegenspoed. Hij werd geboren in Overasselt op 21 maart 1931 en trouwde met Frieda Jetten in 1959 en samen kregen zij vier kinderen. Zeer zwaar was het te vroege afscheid dat hij moest nemen van haar op 4 mei 1983. Er begon een moeilijke tijd waarin hij ook opa mocht worden. Met de kermis in Overasselt ontmoette hij Annie Albers-Willems die ook haar partner had verloren en in 1991 gingen zij samenwonen in Balgoij waar zij gelukkige jaren kenden tot Martiens zoon Frank kwam te overlijden op 23 juni 2002. Dit was voor iedereen een grote slag maar zeker voor Martien. Op 4 juli is hij plotseling gestorven. In de kerk van Balgoij vierden wij zijn uitvaart in het vertrouwen dat hij mag rusten in vrede.

Op 6 juli 2018 is **Jo van den Berg** in 'De Wende' te Overasselt overleden in de leeftijd van 69 jaar. Jo is in Alverna geboren in een gezin van acht kinderen. Na de lagere school ging hij naar de LTS om het vak timmeren te leren. Na enkele jaren in een timmerfabriek gewerkt te hebben is hij de bouw ingegaan. In 1974 trouwde hij met Annie Dinnissen en zij gingen in Nederasselt wonen. Zij kregen

twee dochters en drie kleinkinderen. Jo hield van wandelen en fietsen en was ook vaak bezig in zijn tuin, maar genoot ook erg van zijn kleinkinderen. Een jaar na het verlies van Annie in 2012 werd Alzheimer bij hem vastgesteld. Op 11 juli hebben we in de kerk van Nederasselt afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium.

Negen maanden na het overlijden van zijn vrouw Bep is op 7 juli overleden **Frits Wolf** in de leeftijd van 79 jaar. Hoewel hij al wat langer sukkelde met zijn gezondheid, kwam zijn afscheid toch nog onverwacht. De altijd daadkrachtige man kampte vanuit zijn hobby, het houden van vogels, de laatste tijd niet alleen met zijn gezondheid, maar moest ook een nieuwe invulling aan zijn dagelijks leven geven na het verlies van zijn vrouw. In de wetenschap dat hem verder veel leed bespaard is gebleven, hebben wij op 14 juli in de H. Jozef op Alverna afscheid van Frits genomen en hem aansluitend te ruste gelegd bij zijn vrouw Bep op de begraafplaats bij de kerk.

Jo Pijnappels is op 28 september 1928 geboren in Wijchen. Hij groeide op in de crisisjaren. Tijdens zijn militaire diensttijd was hij als trotse marinier uitgezonden naar Indië in de oosthoek van Java. Hij was een hardwerkende, liefdevolle en zorgzame echtgenoot en vader. Vele jaren van geluk heeft hij samen met Mientje en zijn drie kinderen mogen ervaren. Op 14 juli is Jo moedig maar moegestreden vredig ingeslapen. De afscheidsviering heeft op 21 juli plaatsgevonden in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden.

Tineke Schouten overleed in Overasselt op 27 juli. Ze was in haar werkzame leven actief als verpleegkundige in Den Bosch en later Nijmegen. Als mens was ze zorgzaam en hechte eraan aandacht te hebben voor wie dat nodig had, zonder onderscheid des persoons. Tineke woonde omringd door haar naaste familie met veel genoeg in Overasselt en bleef in haar vertrouwde huis wonen, ook toen

ze zelf van zorg afhankelijk werd. Maria had een belangrijke plaats in haar geloofsleven en Tineke bezocht graag de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De uitvaart voor Tineke was in de Antonius Abtkerk te Overasselt op 4 augustus, waarna begrafenis. Tineke was 83 jaar oud.



Op 11 december 1935 werd **Jozef Peters** geboren in Bergharen. Het gezin Peters bestond uit tien kinderen, waarvan Jozef de een na jongste was. Op 15-jarige leeftijd ging hij werken bij de familie Thijssen in Heumen. Op de Bergharensse kermis leerde hij Riek van Summeren kennen, met wie hij trouwde op 4 februari 1966. Jozef deed graag de tuin, fietsen en appels plukken. Daarnaast was hij vrijwilliger van de kerk voor Kerkbalans en kerkhof maar hij had ook aandacht voor zijn kleinkinderen. Samen met Riek, zijn vrouw, en de kinderen heeft hij mooie jaren gekend. Op 31 juli kwam hij te overlijden en op 4 augustus vierden wij, in een volle Sint-Annakerk te Bergharen zijn uitvaart. Dat hij ruste in vrede.

Op 94-jarige leeftijd is **Nellie van den Berg-Dinnissen** op 5 augustus 2018 te Overasselt overleden. Nellie is op boerderij de Hessenberg te Overasselt geboren en groeide op met één broer en drie zussen. Van jongs af aan werkte zij mee op de boerderij van haar vader. Nadat haar zussen en broer waren getrouwd verhuisde Nellie met haar ouders naar de Oude Kleefsebaan, waar zij haar ouders tot het einde heeft verzorgd. Na enkele jaren alleen te zijn geweest, trouwde zij in 1978 met Piet van den Berg. Na elf jaar huwelijk overleed haar man en moest ze alleen verder, maar gelukkig woonde haar zus naast haar en heeft ze daar mooie jaren mee gekend. Op 9 augustus hebben we in de kerk van Overasselt haar uitvaart gevierd en haar begraven op het kerkhof aldaar.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

SCHOKKEND

We reden richting Wijchen na een paar zeer warme dagen in Limburg, en we kwamen al aardig in de buurt van Grave. De weg was mooi met aan weerskanten flinke bomen. Ineens zagen we in de verte een auto stilstaan aan de verkeerde kant van de weg. Een man gaf aanwijzingen aan het verkeer en liet ons veilig passeren. Maar toen zagen we plotseling waarom de man bijna tegen een boom was gereden. Er lag een dood hert op de weg, een flink dier met een fraaie roodbruine kleur. Zomaar ineens uit het leven gerukt. Een tweede man stond te telefoneren, er moesten natuurlijk hulpdiensten gebeld worden. En tot onze grote schrik lag een eindje verderop nog een dood hert op straat. Wij hadden zoiets nog niet eerder meegemaakt. Er wordt voor gewaarschuwd. Iedereen kent de verkeersborden met de afbeelding van een springend hert maar je verwacht niet dat het echt zal gebeuren. Ik vond het schokkend, de dood was ineens heel erg aanwezig. En dan schieten er allerlei gedachten door je heen. Stel dat de man om de dieren te ontwijken wel tegen de boom was gereden en zelf ter plekke was overleden? Dan hadden we het ongetwijfeld uitgebreid in de krant gelezen en had iedereen medelijden met de man en zijn nabestaanden ge-



had. En wat gebeurt er in zo'n geval met de dode dieren? Worden ze geslacht en opgediend in een restaurant als delicatessen? Of gaan ze naar een verbrandingsoven? Misschien zijn er jonge dieren achtergebleven die nu alleen volwassen moeten worden. Zullen ze het redden?

Er kwamen nog veel meer gedachten bij me op. Zou ik het net zo erg gevonden hebben als er twee konijntjes doodgereden waren of nog kleiner, twee egeltjes? Hoeveel zeer kleine beestjes zouden er dagelijks onder de autobanden sneuvelen? Waarschijnlijk maakt niemand zich druk over dode kevers, mieren of rupsen. Is een grote dood anders dan een kleine dood? Sommige mensen

zeggen dat ze meer van dieren houden dan van hun medemensen. Er zijn crematoria voor kleine huisdieren, er zijn zelfs dierenbegrafplaatsen. Mensen zijn vaak helemaal van slag als hun hond of kat doodgaat, maar ook dieren missen mensen en wachten soms maandenlang op dezelfde plek waar hun baasje altijd binnenkwam.

Maar waarom vond ik het zo schokkend, die twee prachtige dode herten? Ik ben er nog niet helemaal achter, maar ik denk toch dat vooral het onverwachte toeslaan van de dood, ook in de dierenwereld, mij heeft geraakt. En ik ben mij er opnieuw van bewust geworden hoe verschrikkelijk kwetsbaar het hele leven in al zijn facetten is. Ik buig vol respect en blijf in verwarring achter.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL MATTHEUS

Mattheus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij de evangelisten Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als Jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook nog in eigen zak, beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven; meestal worden ze in één adem genoemd met zondaars. Toch laat Jezus zijn oog vallen op Levi, wanneer Hij hem aan zijn geldtafeltje passeert en zegt tegen hem: "kom, volg Mij". En hij stond op en volgde Hem (Mattheus 9: 9-10). Daarna horen we in de Bijbel niets meer over deze Levi.

Na de hemelvaart van de Heer, verspreidden zich zijn apostelen. Mattheus ging in Ethiopië preken. De Ethiopiërs stonden Mattheus niet toe dat hij ging preken. Ze rukten hem de ogen uit, sloegen hem in de boeien en wierpen hem in de gevangenis met de bedoeling om hem binnen een paar dagen ter dood te brengen. Nu verscheen een engel aan de apostel Andreas en droeg hem op naar Mattheus in Ethiopië te gaan. Maar Andreas antwoordde dat hij de weg niet wist. De engel gebod hem naar de kust te gaan en daar het eerste het beste schip te nemen dat hij zou tegenkomen. Andreas haastte zich hieraan te voldoen. De boot bracht hem dankzij een gunstige wind regelrecht tot bij de stad waar Mattheus zich bevond. Onder de hoede van de engel wist Andreas tot bij de evangelist in de gevangenis door te dringen. Toen hij zag in wat voor toestand hij zich bevond, kon hij zijn tranen niet bedwingen. En zo verrichtte hij zijn gebed. De Heer verhoorde hem en gaf het gezichtsvermogen aan Mattheus terug dat op zo'n wrede wijze door de ongelovigen was ontnomen. Mattheus verliet nu de gevangenis en begaf zich naar Antiochië, terwijl Andreas in Ethiopië bleef.

Maar toen de inwoners daar in de gaten kregen dat hij zijn vriend had weten te bevrijden, werden ze woedend; ze maakten zich van hem meester, en sleepten hem met geboeide handen door de hele stad achter zich aan. Zijn bloed liet een breed spoor achter. Te midden van dat alles hield Andreas niet op voor zijn vervolgers te bidden.



Het evangelie volgens Mattheus vermeldt geen auteur. In de christelijke traditie wordt de apostel Mattheus als auteur beschouwd. Die apostel was een Joodse tollenaar 'een belastingontvanger' die een discipel van Jezus Christus werd. De vroegste melding van Mattheus als auteur vinden we bij Eusebius die in zijn kerkgeschiedenis Papias aanhaalt die meldt dat Mattheus de logia (woorden, spreuken) van de Heer opschreef. De precieze vertaling en duiding van de melding van Papias levert echter problemen op.

De meeste onderzoekers nemen dan ook aan dat deze apostel niet de auteur van het evangelie is, en dat het boek geschreven is door een anonieme christen. Er zijn verschillende redenen voor deze aanname. Zo zou het voor de hand liggen dat de apostel zich zou introduceren, of op zijn minst zou zinspelen op het feit dat hij persoonlijke getuige is geweest van een deel van de in het evangelie beschreven gebeurtenissen. Daarnaast is de auteur van het evangelie goed bekend met het Grieks en met de Hebreeuwse Bijbel. Verder lijkt de theologie van het evangelie meer te passen bij een tweede-generatie-christen. De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat de auteur gebruik heeft gemaakt van het Marcusevangelie. Men neemt tegenwoordig meestal aan dat de auteur een Jood moet zijn geweest met een sterke betrokkenheid op de Thora - mogelijk een Schriftgeleerde - die zich, na Jezus' dood, tot het christendom bekeerde.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **oktober 2018** met het thema "apostelen Simon en Judas". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 18 september 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.