

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 8 oktober 2018



APOSTELN SIMON EN JUDAS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

OM TE NOTEREN



30 SEPTEMBER 11.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN
Kinderkaravaan

2 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

3 - 28 OKTOBER IN ROME

15^e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping'.

4 OKTOBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
Lezing Albertinumgenootschap 'Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie', entree €7

*** 8 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR HERNEN**

Bijeenkomst Grond van leven: 'De humuslaag in onze grond'

11 OKTOBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
Lezing Albertinumgenootschap 'Theologie en de spiritualiteit van het genoeg', entree €7

14 OKTOBER H. JOHANNES DE DOPERKERK BALGOIJ

Vrijwilligersmiddag met om 11.00 uur H. Mis en vervolgens naar de Veldsestraat voor een gezellige middag met koffie, gebak, een hapje en een drankje.

16 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

16 OKTOBER 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Film: 'Like Father, Like Son'

17 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

21 OKTOBER ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT

Vrijwilligerslunch

*** 22 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**

Grond van leven bijeenkomst: 'Geboortegrond'

23 OKTOBER 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing: 'Groeien door Zenmeditatie'

30 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

30 OKTOBER 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing: 'Levenskunst = Stervenskunst'

*** 5 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**

Grond van leven bijeenkomst: 'Grondwaarden'

7 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 19 NOVEMBER 'S AVONDS PAROCHIECENTRUM**

Vorbereidingsbijeenkomst deelnemers Abdijdagen Sint-Sixtusabdij

*** 19 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**

Grond van leven bijeenkomst: 'Grond die we delen'

21 NOVEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

25 NOVEMBER PASCHALISKERK WOEZIK

Vrijwilligersfeest begint om 09.30 uur met viering

* hiervoor dient u zich aan te melden



RUSTPUNT

*De weemoed laat haar kleuren vrij
het zomerlicht is reeds gedoofd.*

Zoek rust, mijn ziel, zoek rust

beluister Gods gedachten

nu het najaar tot jou spreekt

verwonderd is het stille bos

als plotseling een twijgje breekt

een blaadje laat het leven los

en bundelt ras Gods scheppingskracht.

Aan de struiken en de bomen,

opdat er in de bloeitijd

straks weer nieuwe blaadjes zullen komen.

daar schittert nu een goudgeel blad,

zomaar op de grond,

waar de Heer van dood en leven

al het geschapene doorgrondt.

Joke Plamont-Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657
mei	6.437	145.942	3.070	141.918	-4.024
juni	3.987	149.929	4.750	146.668	-3.261
juli	6.200	156.129	5.558	152.226	-3.903
augustus	3.350	159.479	1.982	154.208	-5.271

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.

BRIEF VAN DE BISCHOP



BOODSCHAP MGR. DE KORTE: TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJ- DEN.

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet. Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

DIEPE SCHAAMTE

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte. In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.

VOORKOMEN

Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.

MOED EN HOOP

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven. Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van 's-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.



BLIJMOEDIG

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven.

Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.

Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

Mgr. dr. Gerard De Korte



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Apostel Andreas' en is bedoeld voor de periode van 3 november tot en met 16 december. Schrijft

u mee? Kopij kan tot en met 11 oktober per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

CENTRUM VOOR PAROCHIESPIRITUALITEIT

BEZINNINGSMIDDAG OVER THOMAS MERTON
WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 TE NIJMEGEN

Op woensdag 10 oktober a.s. organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsbijeenkomst. Deze middag zal gaan over het leven en werk van Thomas Merton, monnik en schrijver. Inleider van deze middag is Willy Eurlings. Hij vertaalde onlangs Jim Forests biografie van Thomas Merton: *Leven met wijsheid*.

Centraal staan in de lezing de manier waarop Merton aankeek tegen geloven en religie en zijn zoektocht naar waar het in religie en in ons leven om gaat. Ook zullen Mertons interesse in interreligieuze dialoog, zijn inzet voor vrede en zijn sociaal engagement ter sprake komen.



INLEIDER

Willy Eurlings (Heerlen, 1952) is voorzitter van de Mertonvrienden, een Vlaams-Nederlands genootschap dat zich ten doel stelt om Mertons werk in ons taalgebied onder de aandacht te brengen. Hij heeft tevens meegewerkt aan de vertaling van Mertons *New Seeds of Contemplation: Zaden van contemplatie*.

PROGRAMMA

Het programma van de middag is als volgt: om 13.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. De lezing begint om 14 uur en duurt tot ca. 16.15 uur. Met daarin een gelegenheid tot het stellen van vragen en een korte pauze.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie is de tuinzaal van klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Aanmelding graag vóór 1 oktober 2018 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl of tel. (024) 355 80 29. Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomst (inclusief koffie en thee) vragen wij een vergoeding van € 5, graag ter plaatse te voldoen.

Voor meer informatie:
www.parochiespiritualiteit.org

OUDE FOTO'S GEZOCHT

**OPROEP OM OUDE FOTO'S VAN HET H. ANTONIUS ABTKERK-
GEBOUW IN WIJCHEN.**

Enige tijd geleden werd op de zolder van het parochiecentrum een doos aangetroffen vol stukjes glas. Al snel bleek dat deze verzameling glas een glas-in-loodraam betrof, met hierop de afbeelding van de kerkheilige H. Antonius Abt.

Dit raam moet dan wel afkomstig zijn van de kerk van deze heilige in Wijchen, en waarschijnlijk zijn vrijgekomen toen een stuk muur verwijderd werd, waarin dit raam zich toen mogelijk bevond. Ondergetekende heeft net als enkele anderen zich afgevraagd, waar dit raam dan oorspronkelijk was ingemetseld. Het parochiearchief werd helemaal doorgespit naar bouwtekeningen van toen de kerk gebouwd werd, te weten in 1854. Maar ook naar dergelijke tekeningen van het aanbrengen van de twee zijbeuken in 1939-1940. Daarvoor werden twee stukken muur gesloopt. Van beide bouwactiviteiten waren geen tekeningen bewaard; althans niet aanwezig. Ook niet in het archief van het bisdom, noch bij Monumentenzorg of gemeente Wijchen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat dit raam verwijderd en opgeslagen werd in 1939-1940.

Bovenstaande oproep houdt nu in, dat er met interesse uitgekeken wordt naar foto's van dit kerkgebouw van vóór 1939; dit als laatste strohalm om te achterhalen waar dit raam heeft gezeten. Dit moeten dan wel foto's zijn van de voorste helft van de kerk, dus rond het priesterkoor. Dergelijke foto's zijn welkom van zowel het interieur als van de buitenkant van deze voorste helft. Mogelijk dat een foto uit uw fotoverzameling opheldering kan verschaffen over de herkomst van bedoeld raam.

Heeft u dergelijke foto's, dan heel graag een telefoontje naar 024-6415097.

Henk Folmer



Op dinsdagmorgen 2, 16 en 30 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

VANUIT HET PASTORESTEAM

EMERITUS PASTOOR BERTUS VISSCHEDIJK KOMT IN ONZE PAROCHIE ASSISTEREN.

Als pastoresteam hebben wij altijd geprobeerd een balans te vinden tussen het aantal eucharistievieringen en de woord- en communievieringen. Daar wij sinds eind vorig jaar een priester minder hebben, lukt het niet altijd deze balans vast te houden. In verband hiermede hebben we gezocht naar een priester, die in het weekend beschikbaar is en die met ons mee wil doen. Deze hebben wij gevonden en in oktober gaat hij meedoen.



Pastor Bertus Visschedijk is in Losser geboren. Zijn kerkelijke loopbaan startte hij bij de paters van Mill Hill in Tilburg. Hij is 23 jaar missionaris in Borneo geweest. Dit was voor hem een fantastische tijd, midden in de rimboe en tussen de mensen.

Van 1993 tot maart 2018 is hij als pastor verbonden geweest aan de parochies Winssen en Ewijk. Hij heeft het hier geweldig naar zijn zin gehad en heeft genoten van de contacten met de mensen.

Wij wensen pastor Bertus Visschedijk ook een fijne tijd toe in de parochie De Twaalf Apostelen.

Het pastoresteam

Gerarduskalender 2019
uit Wittem



GERARDUS KALENDER 2019

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak.

Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De kalender kost €7,25 en is te koop bij

Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N,
6602 DE Wijchen, 024-6414500 en
Peter van der Loop, Korenstraat 12,
6617 CB Bergharen, 0487-532450.

VANUIT HET BESTUUR

APOSTELVERGADERING

Op woensdag 3 oktober 2018 zal er een Apostelvergadering worden gehouden vanaf 20.00 uur in de Emmanuelkerk in Achterlo.

Wijnand Eling

OPROEP TOT DEELNAME AAN ACTIE KERKBALANS 2018

Beste parochianen, begin dit jaar hebben wij u per brief gevraagd mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Volgens onze administratie per 1 september 2018 hebben heel veel parochianen meegedaan aan deze actie, maar van een aantal lezers van de Apostelbode hebben wij nog geen bijdrage mogen ontvangen. Misschien bent u gewend om in het laatste kwartaal van het jaar uw bijdrage over te maken. Mocht de brief aan het begin van het jaar aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan hopen wij dat u met deze herinnering alsnog uw steentje wilt bijdragen. Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL65RABO 0135463459 van parochie De Twaalf Apostelen onder vermelding van kerkbalans 2018.

AFSCHIED VAN EEN MARKANT FIGUUR

CHRISTIEN VAN UDEN NEEMT AFSCHIED

Christien is sinds 1988 in dienst bij parochie De Twaalf Apostelen. Destijds werd zij aangenomen door Frans Verheijen in de parochie Antonius Abt te Wijchen. Als werknemer voor de huishoudelijke dienst, zorgde zij dat het parochiecentrum schoongemaakt werd.

In de loop van de jaren kreeg ze uitbreiding van uren en zijn er taken bijgekomen zoals de inkoop, de was, beheer en toezicht uitleen materialen enz.

Naast het huishouden zorgde zij samen met Rietje Martens dat het parochiecentrum in december helemaal in kerstsfeer kwam. Christien is ook al jarenlang betrokken, samen met Guus haar man, bij de kerstpakkettenactie en samen met andere vrijwilligers organiseerde zij op tweede kerstdag in het parochiecentrum de jaarlijkse kerstbrunch voor ouderen en eenzamen.

En zoals ze zelf zegt: "ik was ook half maatschappelijk werkster", was zij zeer betrokken bij het wel en wee van de vrijwilligers en medewerkers op het parochiecentrum.

Christien bedankt voor alles, we zullen je missen.
Vrijwilligers en pastores

MISSIO WERELDMAAND 2018

In de wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Ethiopië.

Ethiopië heeft een bijzonder geschiedenis en een rijke cultuur, een christelijk land met een eeuwenoude christelijke traditie, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwikkelen. Maar liefst zeven plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Zoals Axum, de oudste stad, en de rotskerken van Lalibela. Volgens sommigen is Ethiopië de wieg van de mensheid. Hier werd in 1974 het skelet van de oudste bekende mens 'Lucy' gevonden. De laatste keizer Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Tot het in 1991 een republiek werd, was Ethiopië een communistische staat. Het tot voor kort autocratisch bestuurde land bevindt zich op dit moment in een hoopvolle en spannende ontwikkeling. In maart van dit jaar werd Aniy Ahmes verkozen tot premier en hij brengt vele hervormingen tot stand. Hij heeft duizenden dissidente Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangnissen. Ook is hij bereid een eind te maken aan het jarenlange conflict met Eritrea. Behalve hoopvol is het ook spannend.

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein en arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de Kleine Zusters van Jezus zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Er zijn nu kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

Voor de koffieboeren en de vluchtelingen wordt uw steun gevraagd. Voor hen wordt in het weekend 20 en 21 oktober 2018 de collecte in de kerken van onze parochie gehouden. Missio hoopt met onze steun de Wereldmissiemaand tot een succes te maken en zo onze solidariteit te tonen met de parochies in de derde wereld. Deze collecte bevelen wij u van harte aan.

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

DE WANDELING

DE WANDELING VAN ZATERDAG 6 OKTOBER 2018

Het tiende seizoen staat voor de deur! Onvoorstelbaar toch dat wij er met zijn allen in zijn geslaagd het zo lang vol te houden.

10 JAAR!!

Dan moet je toch wel wat te bieden hebben. Bescheidenheid in deze is niet nodig. Jullie, deelnemers met een lange adem, geven ons de kans om samen op pad te gaan en een bijzondere dag te beleven.



INVESTEREN

Je moet er deze keer wel 'iets meer' voor over hebben. Nee, niet in geld want als vanouds kost het je helemaal niets. Je moet alleen de fiets of zo pakken om op weg te gaan naar de H. Georgiuskerk in Heumen. Dat is een hele investering in tijd en moeite. Maar dan krijg je ook wat.

Deze keer gaan we vanuit Heumen de Maas over richting Linden. Vierdaagselopers hebben hier warme herinneringen aan en nu mogen wij er een keertje aan ruiken, proeven. Het natuurgebied is een ongekende combinatie van watersport en respect voor dieren. Uiteindelijk leidt het allemaal naar



HERBERGHE DE PANNECOECKE

Daar krijg je de kans een kop koffie of thee te gebruiken. Kortom, investeer in jezelf en elkaar.

Vanaf 10.00 uur staat de deur van de H. Georgiuskerk voor je open. Rond 10.30 uur gaan we op pad.



Je kunt je opgeven tot en met vrijdag 5 oktober (024-6414946) of per e-mail petervangils1944@gmail.com.

Maak ook dit tiende seizoen voor jezelf tot een succes!!

Ps. De wandeling is rond de 13 km lang en wordt georganiseerd met vrijwilligers van de H. Georgiuskerk.

HUWELIJK EN PRIESTERSCHAP

ZEVENDE BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE LITURGIE
SACRAMENTEN VAN DE LEVENSTAAT

Zowel het huwelijk als het priesterschap zijn sacramenten, die stelen op een persoonlijke levenskeuze. Ze kunnen volgens de regels van de Kerk maar eenmaal in iemands leven worden ontvangen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

HET HUWELIJK

Aan de basis van dit sacrament ligt met name de tekst uit de brief aan de Efeziërs van de apostel Paulus (Ef.5,22-33). Het huwelijk is een wettelijk geregelde en formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een man en een vrouw. Bruid en bruidegom geven in navolging van Christus en zijn Kerk zichzelf aan elkaar. Zij doen dat uit de kracht van het universele priesterschap van alle gelovigen, geworteld in het doopsel en vervolmaakt door het vormsel. Het is goed om de vermogens die voortvloeien uit deze sacramenten nog eens te benadrukken. De priester is bij dit sacrament als getuige aanwezig.

De huwelijksluiting heeft meestal in de kerk plaats vóór het altaar ten overstaan van de pastoor van de parochie of een andere priester en twee getuigen. De belangrijkste elementen van deze ritus zijn: het uitspreken van de huwelijksbeloften, elkaar het ja-woord geven en de zegening en uitreiking van de trouwringen. De huwelijksluiting vindt meestal plaats binnen de eucharistieviering.

De kerk kent kerkrechtelijk een aantal huwelijksbeletselen. Ongeldig is het huwelijk van een katholiek met een ongedoopte of iemand die gescheiden is; als er fysieke of morele druk op de gehuwden is uitgeoefend; als het huwelijk niet voor een priester en twee getuigen is gesloten. Ook bij een bepaalde graad van bloedverwantschap is het huwelijk ongeldig. Ongeoorloofd is een huwelijk van een katholiek met een gedoopte niet-katholiek.

In onze tijd wordt over deze kerkelijke voorschriften veel ruimer gedacht dan vroeger. De discussie is actueel over de vraag, of iemand die na de scheiding hertrouwt wel ter communie mag gaan. Dan hoor je vaak geluiden als: wees barmhartig en mild en schep ruimte voor mensen die in liefde willen samenwonen. Het leven is vaak sterker dan de leer. Anderzijds zeggen wij vanuit ons geloof, dat de ware liefde blijvend is.



Huwelijk



Wijding

Alleen gedoopte en ongehuwde mannen (celibaatsverplichting) kunnen geldig de priesterwijding ontvangen. De bedienaar van de wijding is de bisschop. Vroeger kende de kerk lagere en hogere wijdingen. Lagere wijdingen waren deurbewaarder (ostiarus), lezer (lector), bezweerder (exorcist) en misdienaar (acoliet). Deze wijdingen zijn na het Tweede Vaticaans Concilie afgeschaft. Paus Paulus VI heeft de aanstelling tot lector en acoliet als lekdienst weer ingesteld. De hogere wijdingen tot een kerkelijk ambt zijn: de wijding tot diaken, tot priester en tot bisschop. Vroeger bestond nog de wijding tot subdiaken, maar ook die is afgeschaft.

Wat betreft de wijding tot diaken kent de kerk tegenwoordig twee varianten: de wijding tot diaken op weg naar de priesterwijding en de permanente diaken. Voor deze laatste wijding komen (gehuwde) mannen in aanmerking, die bekwaam en geschikt worden geacht voor dit ambt. Voor alle wijdingen geldt dat ze van onbesproken gedrag moeten zijn. Onze parochie kent als diaken Hennie Witsiers en voorheen Cees Jansen.

Voor het bisdom 's-Hertogenbosch worden priesterkandidaten gewijd door Mgr. Gerard de Korte. Ook andere bisschoppen en priesters kunnen deelnemen aan de priesterwijding.

De wijdingsplechtigheid heeft plaats binnen een eucharistieviering waarin aanwezige bisschoppen en priesters gezamenlijk kunnen voorgaan (concelebratie).

De ritus bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het opleggen van de handen, het uitspreken van het wijdingsgebed en de zalving van de handen. Handoplegging symboliseert de overdracht van iets, zoals de ontvangst van de H. Geest. De priester krijgt hierdoor de 'wijdingsmacht' om voor te gaan in de eucharistie, een huwelijk in te zegenen, biecht te horen en zieken te zalven. Ook kan hij de bisschop vervangen bij de toediening van het vormsel. We kennen naast priesters van het bisdom, seculiere priesters genoemd, de priesters van religieuze ordes of congregaties.

Het aantal roepingen tot het priesterschap is de laatste decennia sterk teruggelopen. Dat heeft vooral te maken met de achteruitgang in religieuze beleving en kerkbetrokkenheid van veel mensen, die vroeger wel een christelijke opvoeding hebben gehad met alle kerkelijke gebruiken die daarbij horen. Ook de celibaatsverplichting speelt hierbij een rol. Het celibaat kan echter ook een grote waarde in iemands leven betekenen, zoals bij kloosterlingen, maar misschien is het be-

ter de verplichting om te zetten in een vrijwillige keuze.

Het priestertekort wordt voor een deel opgeheven door het teruglopend kerkbezoek en kerksluitingen, maar ook door toename van het aantal pastoraal werkers en -werksters en de groeiende belangstelling voor het ambt van permanent diaken. Belangrijk is, dat allen die werken in het pastoraat, dat doen met hart en ziel, maar daarnaast zal onze rol als christen vanaf nu steeds groter worden in de kerk.

Koos Leemker

KLEDING INZAMELEN

In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober a.s. kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt de (schone) kleding inleveren:

Vrijdag 6 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen;

Zaterdag 6 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Protestantse Kerk De Schakel, Pius de XII straat in Wijchen.

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: annivanbergen@gmail.com.

Het is niet mogelijk om na de genoemde inbrengtijden nog kleding aan te leveren!

De mensen uit Wijchen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de gemeente Wijchen, de Wijchense voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

ABDIJDAGEN WESTVLETEREN

Voor de Abdiydagen in Westvleteren, waarover we u in de vorige Apostelbode informeerde, zijn nog drie plaatsen vrij.

Informatie en aanmelding (vóór 31 oktober) bij pastor Andreas, liefst via e-mail op andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch op nummer 06-48256940.

Op maandagavond 19 november is er voor de deelnemers een voorbereidingsbijeenkomst in het parochiecentrum.



OKTOBER-ROZENKRANSMAAND

Iedere katholiek weet dat de meimaand de Maria-maand is. Dat de maand oktober in 't teken van Maria staat, is minder bekend. Wel zijn beide verschillend van karakter.



Al in de middeleeuwen waren er speciale, heidense lentevieringen in de maand mei.

Deze werden in de 19^e eeuw verchristelijkt tot vieringen waarin de devotie tot Maria als moeder van God centraal staat. Zo ontwikkelde zich het gebruik om in de maand mei veelvuldig en liefst dagelijks tot Maria te bidden.

In de maand oktober ligt de nadruk vooral op het bidden van de rozenkrans tot Maria.

Het rozenkransgebed zelf stamt uit de 15^e eeuw. De overwinning van de belangrijkste zeeslag van Lepanto, op 7 oktober 1571, werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. Zo werd door paus Pius V voor die dag een feest uitgeroepen ter ere van O.L. Vrouw van de Overwinning.

In de loop der eeuwen is het feest weleens verhuisd maar uiteindelijk is het toch weer teruggekomen op de oorspronkelijke datum van 7 oktober.

In 1969 is de naam van het feest veranderd in O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Bij het bidden van de rozenkrans wordt stilgestaan bij elk van de vijf onderdelen van respectievelijk de blijde geheimen, de droeve geheimen, de glorievolle geheimen en de geheimen van het licht. Ofwel de geheimen van de menswording, van het lijden, van de verheerlijking en het openbare leven van Jezus Christus. Het bidden van de rozenkrans gaat als volgt. Iedere serie van tien Weesgegroeten (een tientje) wordt voorafgegaan door een Onze Vader, waarna een van de geloofsgeheimen wordt genoemd en overwogen. Een tientje wordt besloten met de woorden "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen".

Het rozenkransgebed bestaat dus vooral uit herhalingen, waardoor het overdenken mogelijk wordt. Zo wordt het een meditatieoefening, iets dat we ook bij andere godsdiensten vinden. Het herhalingsbidden is zo oud als het geloven zelf. De herhaling werkt als de ademhaling, het gaat op en neer en geeft rust en maakt daardoor gebed met Maria mogelijk. Wij hoeven echter niet meer op de kokosmatten, want die zijn er niet meer.

Laten we het nog eens proberen.

Diaken Hennie Witsiers

CLUSTER ALGEMEEN OP STAP

Uitstapje Cluster Algemeen van de geloofsgemeenschap Antonius Abt te Wijchen op 19 augustus 2018.

Wij begonnen met een misviering in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen om 11.00 uur. De mis, die werd opgedragen door pastor Aloys van Velthoven, stond in het teken van het vele en onmisbare werk dat wij als vrijwilligers voor onze geloofsgemeenschap doen. Daartoe riep hij van iedere werkgroep één vertegenwoordiger naar voren, die een kaars aanstak als 'lichtend' voorbeeld voor onze kerk en als onderlinge verbondenheid. De mensen-mens Aloys van Velthoven stak vervolgens lovende woorden af over de inzet en het goede werk van de vrijwilligers. Gelukkig zaten de bewierookte vrijwilligers verspreid in de kerkbanken, anders zouden zij er bijna collectief van zijn gaan blozen. Overigens vroeg Aloys van Velthoven zich hardop af of het gelovig zijn voor iedereen niet automatisch met zich meebrengt dat hij of zij zich inzet ten dienste van de geloofsgemeenschap. Met andere woorden: of er bestaan geen vrijwilligers of eigenlijk zijn we allemaal vrijwilliger!

Om 12.30 uur vertrokken wij met dertig vrijwilligers in de bus naar Vierakker (gemeente Bronckhorst). Om de eerste trek te stillen, kregen we onderweg een lunchpakketje met drie broodjes en tevens werd er koffie of thee bij geserveerd.

Wij gingen op weg naar de Sint Willibrorduskerk, die in 2009 door luisteraars van de NCRV is uitgeroepen tot de mooiste kerk van Gelderland. De kerk, verscholen tussen de bomen en struiken van landgoed Suideras, is een neogotische hallenkerk die in 1870 is gebouwd en tussen 2000 en 2009 geheel gerestaureerd met als uitgangspunt zoveel mogelijk het oude te bewaren. We kregen een uitstekende rondleiding door een zeer bevlogen dame.

We waren getroffen door de ongereptheid van het fraaie interieur. De kerk lijkt niet aangeraakt door de tijd. Alles is nog aanwezig. Het interieur is rijk en vol symboliek. Elk element vertelt het goddelijke verhaal en is erop gericht de bezoeker van de kerk te wijzen op de grootsheid van het geloof. Zo symboliseren bijvoorbeeld de vloertegels met afbeeldingen van verschillende dieren de zeven hoofdzonden. Je moet ze als het ware vertrappen.



We moeten proberen ze te overwinnen en streven naar het hogere. Ook het hogere is verbeeld, wat is gesymboliseerd in de kroonluchters die als lichtend voorbeeld de acht zaligheden roemen. Het priesterkoor met de altaarschrijn, de glas-in-loodramen en de houten beelden zijn zeer fraai en van een grote schoonheid.

We vervolgden onze reis met de bus naar Vorden, waar de chauffeur ons afzette bij restaurant De Herberg. We werden gastvrij ontvangen en konden, omdat het lekker zonnig weer was, plaatsnemen op het buitenterras. Wij kregen een heerlijke lunch geserveerd, die - gelet op het tijdstip - geen 'twaalfuurtje', maar een 'drie-uur-en-een-kwartje' heette. Deze lunch bestond uit twee sneetjes boerenbrood waarvan één belegd met een grote vleeskroket, de ander met ham, kaas en gebakken ei, een bol rundvleessalade en een klein kopje tomatensoep. Het was goed verzorgd en overheerlijk, voor sommigen van ons iets te veel. Na gebruik van een tweede drankje maakten we met onze bus en onder leiding van een deskundige gids een rondleiding langs enkele van de acht kastelen in de omgeving van Vorden. Wij reden langs onder meer de kastelen Hackfort en Het Onstein (eigenaar Hans Melchers). Onze gids vertelde ons dat de kasteel-landheren veel goeds hebben gedaan, zoals de bevordering van de economie en de zorg voor werkgelegenheid in de Achterhoek. Maar ook dat sommige landheren ondeugende gewoontes hadden ten opzichte van de boerendochters. Hij wees ons tijdens de rondrit op het karakteristieke coulisselandschap in de Achterhoek; naast de houtwallen, heggen en boomprijen grote open en uitgestrekte stukken land of weiden.

Rond 18.00 uur waren we terug in Vorden, waar we bij restaurant De Herberg nog wat dronken en konden genieten van een gebakje of een streekgerecht zoals de krentewegge.



Hierna aanvaardden wij de terugreis. Onderweg werden wij nog op een lekkere soes en kersenbonbon getraakteerd door de jarige Emmy Degener.

Nog vóór de geplande eindtijd van 20.00 uur zette de buschauffeur ons af bij de Antonius Abtkerk. Wij hebben genoten van een mooie dag met een gevarieerd en leerzaam programma. Hiervoor verdient het organiserend drietal Annie Kloosterman, Ger van den Bogaard en Ton Wouters alle lof.

Theo Wester



Het begin van de viering werd voorafgegaan met het apostellied.

*Kom hier apostelen, waar je ook bent
Vier met ons mee hier vandaag
kom je hier, of kom je van daar
luister, wees welkom, sluit aan.*

In een redelijk gevulde Antonius Abtkerk in Wijchen werd op 23 september de Apostelviering gehouden. Het thema was deze dag 'veelkleurig verbonden'. Veel vrijwilligers hebben zich voor deze dag ingezet. Aan het einde van viering was er een boekenlegger als souvenir en was er om 13.30 uur nog een leuke musical van de KISIkids.





APOSTELSPELD

Tijdens de Apostelviering wordt traditioneel de Apostelspeld uitgereikt. Dit jaar vertegenwoordigt Annie van der Neut uit de Emmanuel geloofs-gemeenschap alle vrijwilligers die werkzaam zijn in onze parochie.



Annie is bijna 40 jaar actief in de geloofs-gemeenschap Emmanuel onder andere als lector, koster, Taizévieringen, rozenkransgebed en vroeger bij de eerste communie. Maar daar-

naast is Annie ook actief als vrijwilligster bij de vieringen in Meander en voorheen Elsthof en Sint-Jozef. Annie is eveneens lange tijd lid van de stuurgroep en contactraad van de Emmanuel en is wekelijks op het parochiecentrum te vinden om benodigde materialen voor de Emmanuel mee te nemen. Sinds enige tijd is Annie ook actief voor de vieringen van de Kroatische gemeenschap in de Emmanuelkerk.



Verrassend hoeveel logés op De Kijkzolder zijn neergestreken! Naast het vertrouwde beeld van het kerkelijk en godsdienstig leven



uit de vorige eeuw is nu een groot gedeelte ingericht voor engelen. De wisselcollectie laat zien dat engelen altijd al een grote rol in het godsdienstig leven van mensen spelen, in het verstaan van God, het Goddelijke.

We vertellen u over het begrip 'engelen', hun geschiedenis, de rangorde, hun betekenis, de verschillende met name genoemde engelen in het Oude en Nieuwe Testament.



Wat is waar en niet waar in de engelenwereld? Duidelijk is dat heel veel zaken door elkaar lopen en er allerlei verhalen in de literatuur te vinden zijn, allerlei afbeeldingen in de kunst.

In de Bijbel, het Oude Testament is sprake van engelengroepen: serafijnen, cherubijnen, aarts-



engelen, gewone engelen, machten enz. In het Nieuwe Testament is het Paulus, die in de brieven de engelen indeelt in negen soorten engelen, negen engelenkoren. De gewone engelen, waaronder de engelbewaarders, staan het dichtst bij de mensen. De meest onbekende engelenkoren zijn voor ons

de tronen, heerschappijen, krachten, machten en overheden. Ook al kennen we ze niet, we noemen ze wel vaak, bijv. aan het eind van de prelatie waar we zeggen...: "met alle engelen, machten, krachten, met allen die staan voor uw troon". In de traditie van de kerk is zo iets als een engelenleer ontstaan. Kijk maar eens in een oude catechismus. Een zekere Dionysius (5^e eeuw) heeft al die engelengroepen in kaart gebracht en hun rol en betekenis uitgewerkt.

Tegenwoordig kom je engeltjes in allerlei afgeleide vormen tegen. Ze brengen wel een boodschap over. Hebt u wel eens een engel ontmoet? Een engel op uw schouder gehad? Laat het ons gerust weten of schrijf erover. Kom in elk geval eens naar 'de Kijkzolder'. Daar ontmoet u vast een paar engelen...! Kinderen kunnen er zelfs een engel kleuren of uitknippen. Engelenmuziek klinkt bescheiden op de achtergrond.

Gerard Toonen



EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen voor de eerste communie gaan binnenkort weer beginnen. Ook dit jaar gaan we van start met het project 'schatten verzamelen'.

Communie betekent gemeenschap, dus leren we jullie wat het is om een onderdeel van een gemeenschap te zijn en wat het betekent om leerling van Jezus te worden. Hoe Jezus ons leerde dat iedereen welkom is. Jezus leerde ons hoe we elkaar met liefde tegemoet mogen treden. We willen jullie dan ook laten zien waarom iedereen even belangrijk is en welkom aan de tafel

waar we leren om in het leven te breken en te delen met elkaar.

De middagen bestaan uit verschillende werkvormen. Er wordt niet alleen verteld, maar ook door te doen leggen we uit wat de communie is. Door middel van liedjes leren jullie over de Bijbel, hoe je met anderen omgaat en zoals dat heet de waarden en normen (wat is wel netjes en wat niet).

Bij iedere middag krijg je een schat mee naar huis voor in je schattenkist. De schatkist krijg je de eerste middag mee naar huis en mag je thuis mooi versieren.

Werkgroep eerste communie

PUZZELN

WOORDZOEKER SIMON & JUDAS

S	I	M	O	N	P	E	T	R	U	S	
G	I	V	O	L	E	G	N	O	O	B	
S	I	M	O	N	I	E	D	T	K	R	
K	B	L	O	E	D	G	E	L	D	O	
I	J	L	E	K	N	U	F	R	A	G	O
K	A	D	O	K	I	H	C	S	A	D	
G	M	V	L	I	E	S	Z	W	A	M	
A	A	M	B	E	I	N	E	M	R	A	
T	G	T	R	E	I	T	E	R	E	N	
B	E	O	T	O	O	L	E	Z	E	D	
A	D	I	S	C	I	P	E	L	E	N	

Streep de gevonden oplossingen door in de woordzoeker. Er blijft dan geen enkel hokje over.

1. De 12 directe leerlingen van Jezus.
2. Geschenk.
3. Pret.
4. Judas.
5. Kloosteroverste.
6. Alias van Simon.
7. In de was zetten.
8. Geestelijke goederen voor geld verkopen.
9. Aanspreekvorm voor God in gebeden.
10. Tijd van de dag.
11. Opzwellend in de anus.
12. Aardappelsoort.
13. Gekookt.
14. Lady.
15. Peul.
16. Ongodsdienstig.
17. Sprong.
18. Apostel.
19. Door Jezus gebruikt bij de wonderbare broodvermenigvuldiging.
20. Judasoor.
21. Hier is Simon overleden.
22. Judasgeld.
23. Oneer.
24. Kunstschilder (+1675).
25. Vormde samen met Simon een zangduo.
26. Verkoudheid.
27. Judassen

©Leo Bijmans

ZOMAAR EEN DANKJEWEL

Meestal wordt er een 'dankjewel' geplaatst door een pastor aan het einde van zijn of haar loopbaan. Toch heb ik volop reden om nu dankjewel te zeggen tegen vele mensen in de regio Wijchen



voor hun kaarten, e-mails en hartelijke woorden bij het overlijden van mijn zwager. Het doet me altijd goed als mensen meeleven. Niet alleen bij een groot verlies voel ik medeleven maar ook tijdens andere momenten in mijn le-

ven. Ik denk alleen maar aan de Vierdaagse, mijn verjaardag of het stelen van mijn fiets.

Daarbij wil ik in het bijzonder een dankjewel zeggen tegen de politie van Wijchen, die gezorgd heeft voor een goede afronding. Maar ook een dankjewel aan de winkelier van Gall en Gall aan het Europaplein in Wijchen die zich over mijn fiets heeft ontfermd. Dank je wel!! Pijnlijk om te horen dat een man van 35 jaar oud een fiets moet stelen om aan geld te komen. Ik hoop dat hij geholpen wordt met zijn problemen. Nogmaals dankjewel!!

Pastor Aloys van Velthoven

foto: politie Wijchen



SANDER UIT HEUMEN DIAKEN GEWIJD

Op zaterdag 18 augustus is Sander Kessler (37) uit Heumen diaken gewijd. Sander Kessler is in de parochie heilige Maria Immaculata van Lourdes gewijd in Kitgum. Dit is een dorpje in het noorden van Oeganda aan de grens met Zuid-Soedan. Hij werkt in een vluchtelingenkamp waar momenteel 141.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan verblijven.



Het moet voor Sander een mooi moment zijn geweest waar hij lang naar uit heeft gekeken. Toch heeft hij zich alleen gevoeld, zover van zijn naasten die niet lijfelijk aanwezig waren tijdens dit bijzondere moment. Een aantal weken voor de wijding ontstond het idee om van verre afstand toch dicht bij Sander te zijn. Op het moment dat Sander zich ter aarde legde, waarmee het daadwerkelijke wijdingsritueel was begonnen met de litanie van alle heiligen, klonken in Heumen de klokken.

Aan het einde van de wijdingsplechtigheid was het in Nederland 15.00 uur. Op dit moment hadden in Heumen 100 familieleden, vrienden en medeparochianen zich verzameld in de kerk, waar witte pater Peter Nuyens een speciale en indrukwekkende dankdienst leidde, waarna iedereen naar de Terp ging waar enkele video's, foto's werden getoond van de wijding. Sander belde via een videoverbinding in en gaf zijn eerste zegen.

Al met al was het een mooie en bijzondere dag waarin Sander zich zeer gesteund voelde. Naar verwachting zal de priesterwijding begin volgend jaar plaatshebben.

Tenslotte een laatste woord van de wijdeling zelf. "God heeft soms vreemde plannen en kan dit op een onverwachte manier laten zien, mijn

hele leven heb ik mooie dingen mogen doen die mij hebben voorbereid op deze dag. Het was jammer dat ik deze stap in mijn leven op een grote afstand moest delen met familie en vrienden, ik had ze liever dichtbij me gehad die dag. Maar ik heb goede hoop dat een mooie groep uit Nederland mijn priesterwijding kan bijwonen, dit zou mooi zijn. Ik wil in het bijzonder de mensen danken die de middag in Heumen hebben georganiseerd. Ik wil ook Aloys en Martin danken voor hun steun. Zonder hen had ik deze laatste belangrijke stap niet kunnen zetten. Ik wil iedereen vragen voor mij te bidden in mijn voorbereiding op het priesterschap."

Ilona Wijnakker





GESLAAGD JUBILEUM H. ANNAKERK

Op 25 en 26 augustus jl. werd in Bergharen stilgestaan bij de eerste steenlegging en start van de bouw van de prachtige dorpskerk 125 jaar geleden. Na de voltooiing werd de kerk in 1894 geconsacreerd en toegewijd aan de Heilige Anna, de moeder van Maria. Het organiserend comité heeft geprobeerd om daar een dorpsfeest van te maken dat in een weekend werd gevierd. Er werd een gevarieerd programma samengesteld, met voor elk wat wils.

Op de zaterdagavond werd in de kerk begonnen met een plechtige viering, waarin bisschop De Korte van Den Bosch de voorganger was. Samen met pastoor Martin Claes, oud-pastoor Leo van der Klaauw en pastor Herwi Rikhof, alsmede diaken Hennie Witsiers werd door de gelovigen eucharistie gevierd. Pastor Jack Steeghs heette alle genodigden en aanwezigen van harte welkom. De bisschop hield een aansprekende preek waarin hij ons als geloofsgemeenschap opriep om onze verantwoordelijkheid te nemen en dat wat we als gelovigen beleven ook uit te dragen naar onze medemensen.

Tijdens de voorbede brachten vertegenwoordigers van een kleine twintig werkgroepen van onze geloofsgemeenschap elk een attribuut naar voren dat voor hen herkenbaar was en dat voor het altaar werd neergelegd. Aan het einde van de viering sprak Tiny Bruisten een dankwoord uit aan de bisschop en overhandigde hem namens de contactraad een presentje. Ook dankte zij de leden van het feestcomité voor het werk dat er door hen voor het welslagen van dit weekend was verzet.

De zondagmiddag werd feestelijk ingeluid door de drie klokken in de toren voordat pastor Jack Steeghs de officiële opening verrichtte. Bezoekers liepen vanaf dat moment af en aan om in de kerk de opgestelde expositie van foto's, kerkelijke attributen en de maquette van Piet Schreven weer eens



te bewonderen. Ook was er aandacht voor de film van het eeuwfeest van de kerk (1993) en de door de schooljeugd van Bergharen in 2012 gemaakte



film 'Op zoek naar het verdwenen zwaard' bij gelegenheid van 700 jaar Kapelberg.

Bovendien waren de werken van de schoolkinderen te zien. Zij hadden nogal wat werk verzet met het inkleuren van een tekening van de kerk en het bouwen van maquettes waarin eigen invullingen van het gebruik van het gebouw werden weergegeven. Buiten op het plein kon iedereen bij pastor Marieke Drent bouwstenen voor het geloof aandragen. Rond drie uur werd een groepsfoto gemaakt door Evelien van Elk en vanaf vier uur klonken schitterende muzikale klanken van de eXpats Big Show Band waarbij ook plaatselijke coryfeeën hun talenten ten gehore hebben gebracht. Onder het genot van een drankje hebben de aanwezigen daar erg van genoten.

Heel veel belangstelling was er voor het beklimmen van de klokkentoren. Er vormde zich een heuse wachtrij die we alleen kennen van attractieparken, maar het was alleszins de moeite waard en de gidsen hadden ook de nodige wetenswaardigheden te vertellen.

Velen hebben van dit feest genoten en als comité zijn we blij dat er zoveel mensen zijn geweest voor wie het allemaal de moeite waard bleek te zijn. Dank is daarbij zeker op zijn plaats aan het parochiebestuur, de Stichting Vraag en Aanbod, MeerVoormekaar Wijchen en de Steunstichting Hernen voor hun financiële steun. Daarnaast hebben een aantal ondernemers en vele vrijwilligers uit Bergharen en omgeving op diverse manieren bijgedragen aan het welslagen van het weekend. Deze jubileumviering is dit jaar dan ook zeker niet ongemerkt voorbij gegaan.

Het organisatiecomité,
Ad, Annemarie, Jack, Jos, Myriam, Toon en Sjaak



TERUGBLIK OP JUBILEUM 125 JAAR H. ANNA

In het weekend van 25-26 augustus vierde de H. Annakerk in Bergharen haar 125-jarig jubileum. Als contactraad hebben we meerdere bezoekers van dat weekend om een korte reactie gevraagd. Bij deze.

“Mij raakte de dienst omdat hij sfeervol was. Bisschop De Korte had een mooie preek. Maar ook omdat de meeste werkgroepen erbij betrokken waren, want geloofsgemeenschap zijn we met zijn allen”.

“In de viering werd ik geraakt door het samenkomen van de misrituelen met het aandragen van attributen door de vele vrijwilligers. Heel bijzonder”.

“Het was een mooie viering met veel aandacht voor de vrijwilligers en een originele en goede presentatie van de werkgroepen. De woorden en gedachten van de bisschop in zijn spontane gebeden en overdenking lieten betrokkenheid zien, met name ook voor de geloofsgemeenschappen in de kleine plaatsen. Hij was helder en duidelijk, met gevoel voor pastorale nuance”.

“Een feestelijke viering op zaterdag met als voorganger bisschop De Korte en nog vele andere priesters en diakens; het gemengd koor, aangevuld met zangers en zangeressen die in het verleden ook hun stem hebben laten horen, werd evenzo een succes. Een gezellig samenzijn na de viering met vele verhalen van vroeger”.

“Zondagmiddag mooi weer om samen buiten te vertoeven, maar ook de fototentoonstelling van voorbije jaren, evenals de klokkentoren werd

door zeer velen druk bezocht, dus lang in de rij staan. Op het kerkplein en de Dorpsstraat kon iedereen genieten van het mooie orkest en niet te vergeten de Bergharense talenten die hun beste beentje voorzetten om het publiek te amuseren. Kortom een feest om nog lang naar terug te kijken”.

“Een mooie viering, complimenten aan de organisatie. Twee mooie dagen kerk”.

Contactraad Bergharen



Vieringschema

06 oktober / 07 oktober
 • 27e zondag door het jaar
 • wereldmissie kinderen

13 oktober / 14 oktober
 • 28e zondag door het jaar

20 oktober / 21 oktober
 • 29e zondag door het jaar
 • wereldmissiedag

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 2,18-24 ✨ Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 ✨ Evangelie: Mc. 10,2-16	lezingen ✨ Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11 ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,12-13 ✨ Evangelie: Mc. 10,17-30	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 53,10-11 ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16 ✨ Evangelie: Mc. 10,35-45
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bertus Visschedijk
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering <i>Voorstelling Communicanten</i> Kinderkoor Marieke Drent	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
 H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch
 H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
 H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 <i>Gezins</i> viering Samenzang Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
 H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bertus Visschedijk
 H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jer. 31,7-9 ✦ Tweede lezing: Hebr. 5,1-6 ✦ Evangelie: Mc. 10,46-52 	<p>① lezingen Allerzielen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Klaagl. 3,17-26 ✦ Tweede lezing: Rom. 5,5-11 ✦ Evangelie: Joh. 14,1-6 	<p>lezingen ②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Deut. 6,2-6 ✦ Tweede lezing: Hebr. 7,23-28 ✦ Evangelie: Mc. 12,28b-34
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag / vrijdag 19.00 Allerheiligenviering SDG Heren Martin Claes 19.00 Allerzielenviering SDG Martin Claes/Cees Jansen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bertus Visschedijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bertus Visschedijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Allerheiligenviering Jongerenkoor Martin Claes</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Allerheiligenviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Werkgroep Avondwake/ Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering Gospelkoor Jack Steeghs</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Samenzang Jack Steeghs</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerzielenviering Samenzang Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Allerheiligenviering Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>

BIJZONDERE VIERTINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 12 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 09 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 02 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
--------------------	-----------	--

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 26 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 08 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 22 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 05 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 november	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 30 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 02 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 06 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 28 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---

WIJCHEN - ZUID



GEOPEND

iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Het project '1000 Stemmen' (www.1000stemmen.nl) is een initiatief van de parochie van de Heilige Dertien Apostelen, met medewerking van de lokale ondernemersvereniging 'De Dertien Apostelen' en de lokale ondernemersvereniging van Leur. Het is een samenwerking met de lokale ondernemersvereniging van de Dertien Apostelen.
 "Het is allemaal gebouwd op deze aarde"

WWW.MUZIEKGEBOUW.EINDHOVEN.NL | INFO@1000STEMMEN.NL | WWW.1000STEMMEN.NL

ZINGEN OOSTERHUIS

PROGRAMMA

13.30	Ontmoetingsmarkt
14.00	Zaal open
14.30	Het Lied van de Aarde Welkom door Michel Bessard -voorzitter initiatiefgroep 1000 Stemmen - Bijdrage door Heide Oosterhuis Uitvoering van "Het Lied van de Aarde" door orkest La Passionne en Helicon kamerkoor o.l.v. dirigent Ceert Hendrix.
15.30	Pauze
16.15	Door podium en zaal tegelijk Zingen Oosterhuis liederen op muziek van Richard Hübner, Adrien Gonsky, Tom Löwenthal en Arjan van Baast o.l.v. dirigent Tom Löwenthal
17.15	Nazit en ontmoetingsmarkt

ZINGEN OOSTERHUIS

WWW.MUZIEKGEBOUW.EINDHOVEN.NL | INFO@1000STEMMEN.NL | WWW.1000STEMMEN.NL



VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad heeft vergaderd op 4 september en de volgende punten zijn besproken:

- **Schoonmaakgroep voor de kerk.**

Marianne heeft enkele mensen benaderd en die willen deze taak op zich gaan nemen. Schoonmaken van de kerk gebeurt voor grote feestdagen, uitvaarten en periodiek eenmaal per zes weken.

- **Lectionarium.**

Het lectionarium van de B-cyclus is hersteld. Ook de andere cyclusboeken worden gecontroleerd en eventueel gerepareerd.

- **Telefoon kerk.**

De mobiele telefoon in de kerk werkt niet omdat de telefoon al na enkele dagen van de standby afspringt naar uit. Hier is geen oplossing voor. Albert levert de telefoon in bij Pierre Duijkers. In de kerk is dus geen telefoon meer en iedereen moet met zijn eigen mobiel bellen.

- **Feest voor vrijwilligers kerk.**

Op zondag 14 oktober viert de geloofsge-meenschap Johannes de Doper uit Balgoij haar tweejaarlijks vrijwilligersfeest. Wij beginnen om 11.00 uur met een H. Mis voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven en gezongen door twee koren. Omdat het oktobermaand is staat de H. Mis in het teken van Maria. Vervolgens gaan wij naar de Veldsestraat waar bij Marianne en Nic van den Boogaard koffie met gebak klaarstaat. Hier wordt de middag verder gezellig ingevuld met een hapje en een drankje.

- **Doopviering voor kinderen die de afgelopen jaren gedoopt zijn.**

Op zondag 3 februari 2019 is er een dankdienst gepland voor de kinderen die de afgelopen jaren het sacrament van het doopsel hebben ontvangen. Verdere informatie volgt later nog.

- **Begroting kerk en gebouwen 2019.**

De monumentenwacht heeft het gebouw geïnspecteerd en een rapport opgesteld. Het rapport

is naar Henk Jansen van het parochiebestuur gestuurd. Het rapport wordt door Albert en Jan bekeken. Verder is er aandacht voor de verlichting en de inbraakbeveiligingslamp. Dit wordt gedaan door Jan Derks. De begroting van 2019 moet november 2018 bij het parochiebestuur ingediend worden door de contactraad.

- **Vrijwilligersadministratie updaten.**

Alle leden van de contactraad kijken de lijsten door en vullen die lijst aan indien nodig of strepen namen weg van personen die geen vrijwilligerswerk meer verrichten. Albert en Rose hebben de eindcontrole en sturen de lijst terug naar Tonny van der Weegen.

- **Toestemming Mazing Joy workshop.**

Op 15 september heeft Mazing Joy een muziek- en religieworkshop. Zij willen die graag in de kerk houden. De contactraad geeft hier toestemming voor.

- **Zonnebloemweek.**

Annet Bakker is aanspreekpunt voor de Zonnebloemactiviteiten in Balgoij. De kerk wordt hier niet meer bij betrokken.

PASTORALE ZAKEN

- De pastores hebben een verdiepingsdag gehad in Brakkenstein. Het thema was: 'Kijken naar verleden en toekomst'. Het is verhelderend geweest.

- 23 september is de Apostelviering in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Aanvang 10.30 uur. Na de Apostelviering volgt er een musical opgevoerd door kinderen van parochie De Twaalf Apostelen. Marianne heeft affiches hierover uitgedeeld op basisschool Roncalli in Balgoij.

- De bijeenkomsten voor de voorbereiding van de eerste communie en vormsel worden opgestart.

De volgende contactraadsvergadering is op 2 oktober om 14.00 uur bij Marianne.



MAANDAGMORGEN-GROEP 27 AUG 2018

Nadat er maandagmorgen nog goed gewerkt was, was er 's middags tijd voor een gezellige middag, die een jaarlijks terugkerende traditie is geworden op de laatste maandag van augustus.



Dit gebeuren vindt de laatste jaren plaats bij de familie Diels, waar we heel gastvrij werden ontvangen. Dat voelt meteen als een warm welkom.

Pastor Aloys en Andreas waren ook uitgenodigd. Andreas had ook een andere afspraak en verliet ons dus na korte tijd weer.



Aloys was wat later omdat er nog een dienst was, Maar ze waren er wel en dat werd erg op prijs gesteld.

We werden bij binnenkomst verwelkomd door de gastvrouw met

koffie en thee en iets lekkers erbij.

Daarna kwamen er gauw een biertje, wijntje en voor ieder wat wils op tafel.

Door Rina werd even aandacht gevraagd. Ze droeg een heel leuk stukje op over een droom die haar wakker had gehouden, waar we allemaal in werden vernoemd, erg leuk.

Toen kwam er nog een officieel gedeelte waarin we afscheid namen van Piet en Mientje Arts, Piet als kerkhofbeheerder en z'n vrouw Mientje als zijn rechterhand wat vooral was toen Piet nog graven delfde, waarmee hij is gestopt toen het werk wel erg zwaar werd. Dit werd door Jan



Diels namens de groep verwoord in een mooi dankwoordje, waarna aan Piet en Mientje een cadeautje werd aangeboden. Na nog een tijdje gekletst en gelachen te hebben, kwam het buffet binnen wat goed was verzorgd. Er werd volop van genoten. Na wat napraten ging iedereen tevreden en voldaan naar huis, na Jan en Tineke bedankt te hebben. Het was een mooie middag.

DOOP

19 augustus
Charlotte Wessels



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

EEN JUNGSKE MET EEN ROEPING

'Een jungske met een roeping' stond boven een krantenartikel uit 1994. Het ging over pater Henny Theunissen uit Overasselt, ofwel pater Christopher en was geschreven door zijn broer Antoon die afgelopen voorjaar helaas is gestorven. Het artikel gaat over zijn priesterroeping en is geschreven ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap. Op 17 augustus 2018 was het alweer 50 jaar geleden dat Henny gewijd werd door Mgr. Bluysen. Als jungske van 11 jaar meldde hij zich aan als leerling van het kleinseminarie van de orde van de kruisheeren te Uden. Daarna werd hij missionaris van de Caraïbische eilanden Trinidad en Tobago. Hij was 19 jaar oud toen hij na een zeereis van zes weken aankwam in dit missieland. Na zes jaar studie in de tropen kwam Hennie terug naar Overasselt om theologie te gaan studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1971 ging hij, die eens een jungske was, nu als gewijd man terug naar zijn missiepost. Hij wilde daar parochiewerk doen en werd benoemd tot pastoor van Carapichaima. Volgens de pater was het heerlijk werken. De sfeer van het platteland ervoer hij als onbedorven en de bewoners als gemoedelijke



mensen. Toen kwam de tropische storm Alma. De kerk werd in één klap tot de grond toe verwoest.

Henny werd bouwpaastoer en er verrees weer een nieuwe kerk. Maar zoals dat gaat, ook met pastoors, mensen gaan en komen en zo heeft Henny op verschillende plaatsen gewerkt. Op dit moment is hij nog steeds werkzaam als pastor.

Van Pieta, de vrouw van Antoon Theunissen,

hoorde ik dat Henny een prachtig feest heeft gehad. Wie weet, als hij volgend jaar in Overasselt komt, wil hij met ons zijn gouden feest delen. In een grote of kleine kring. Aan Henny is het antwoord op deze vraag. In ieder geval van harte gefeliciteerd met jouw jubileum vanuit Overasselt.



Pastor Aloys van Velthoven

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 27 augustus

- Bouwkundige zaken

De loden zalinggoot tegen de toren is inmiddels vervangen. Het schuurtje achter de pastorie is toe aan onderhoud. Er zal worden bekeken hoe we hier het beste uitvoering aan kunnen geven.

- Begraafplaats

De grafstenen van vier niet-verlengde graven kunnen worden verwijderd. We zullen het parochiebestuur en het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen hiervan op de hoogte stellen.

- Piano in de kerk

Geen van de andere contactraden binnen de parochie heeft belangstelling voor de piano. Vooralsnog zal deze daarom in de kerk blijven staan.

- Jaarlijks onderhoud groot orgel

Vorig jaar juli is het orgel op de koorzolder voor het laatst onderhouden. We gaan daarom op korte termijn het kerkorgelbouwkundig expertisebureau inschakelen.

- Regeling gebruik kerken

Aan het bestuur is gevraagd de 'Regeling gebruik kerken' te wijzigen, zodat het voor koren van buitenaf minder kostbaar is om in onze kerk optredens te verzorgen.

- Voordracht Apostelspeld 2018

Besloten wordt om net als vorig jaar drie kandidaten voor te dragen.

- Bijeenkomst werkgroepen

Zodra alle vrijwilligerswerkgroepen bij een vergadering van de contactraad aanwezig zijn geweest, houden we weer een algemene bijeenkomst zoals in april 2016.

- Overige zaken die aan de orde zijn geweest

75-jarig jubileum Damianuskerk

De kerk tijdens de Vierdaagse

Organisatie vrijwilligerslunch op 21 oktober

Contactraad Overasselt

KERSTALLEN TENTOONSTELLING 15 EN 16 DECEMBER 2018

Op 15 en 16 december wordt er in de kerk van Overasselt opnieuw een tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' georganiseerd. Velen hebben al een of meer kerststallen of kerstgroepen voor deze tentoonstelling beschikbaar gesteld, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Het verhaal achter de kerststal mag u zelf schrijven, of u vertelt het ons en dan schrijven wij het op. Het komt tijdens de tentoonstelling bij de kerststal te liggen.

Daarnaast kunnen we helpende handen gebruiken voor de inrichting van de tentoonstelling.

Reacties zijn welkom bij Jolanda Massaar tel. 06-36593358. Een briefje met uw gegevens in de

brievensbus van het parochiecentrum aan Hoogstraat 5 mag natuurlijk ook.

Jolanda Massaar



twee groepen van
2015

GEDOOPT

26 augustus
Julian van Lin
Melle van Dijk



IN MEMORIAM

Jan van Delst (1930-2018) was, hoewel geboren noch getogen in Overasselt, voor de meeste mensen geen onbekende. Sinds 1990 was hij lid van het kerkcomité, dat verantwoordelijk was voor de ledenadministratie. Hij had de wijk Craeyenbergh en (wijde) omgeving onder zijn hoede. Tot de Maaskantparochie zich in 2003 bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) aansloot, was het zijn taak om zo goed mogelijk bij te houden welke parochianen er uit die wijk vertrokken en bijkwamen. Ook bezorgde hij daar tot 2014 de acceptgiro's van Kerkbalans en collecteerde hij er voor de Vastenactie. Jan liet het er niet bij zitten als hij mensen niet thuis aantrof, maar ging meerdere keren opnieuw langs, waardoor hij stevast een goed gevulde collectebus inleverde. Vanaf de negentiger jaren was Jan ook nog een van de kosteren in onze kerk, de laatste jaren voor zijn verhuizing alleen nog invallend koster en collectant. Nadat zijn vrouw werd opgenomen in een verzorgingshuis in Veghel, ging Jan namelijk zelf ook, al viel het afscheid van Overasselt hem zwaar, in Veghel wonen. Zijn vrouw overleed daar eind 2017. Nog geen jaar later, op 11 augustus jl., is Jan overleden. Op 16 augustus is er tijdens een uitvaartdienst in 'zijn' Overasseltse kerk afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 28 augustus is het volgende besproken.

- Met onze bouwkundig adviseur Henk Jansen hebben we alle lopende kwesties besproken zodat we weten wat er dit jaar nog gaat gebeuren en wat met de begrotingsronde 2019 kan worden meegenomen.
- Al jarenlang valt het kerkhof aan de Elckerlycweg onder het parochiebestuur en niet onder de contactraad, terwijl andere kerkhoven in onze parochie wél onder een contactraad vallen. Het parochiebestuur wil wat dit betreft een grotere rol van onze contactraad. Voor kleine onderhoudswerkzaamheden heeft er in de vorige Apostelbode al een oproep gestaan (we hopen dat er aanmeldingen komen!). De contactraad gaat inventariseren wat het beheer van het kerkhof precies inhoudt en wat het tot zijn taak zou kunnen rekenen.
- De vrijwilligersviering op 19 augustus is voor herhaling vatbaar. Volgend jaar weer aan het eind van de schoolvakantie?

Theo van der Weegen

KOM MEEPRATEN

NAASTENLIEFDE IN DE TOEKOMST

Als geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen zijn we al enige tijd actief met een nieuwe manier van 'kerk beleven'. Wij noemen dit: vitaliseren. We hebben vorig jaar gekozen voor vier onderwerpen die we verder willen ontwikkelen. Naasteliefde was een van de speerpunten. U heeft hierover al meerdere keren in de Apostelbode kunnen lezen.

NAASTENLIEFDE

Naasteliefde heeft meerdere omschrijvingen. Ik zie het in onze dagen als het verzamelwoord voor allerlei activiteiten die in dienst staan van onze medemens. Traditioneel is een christelijke kerkgemeenschap hierin actief. Het is de kernwaarde van het christen zijn.

Naasteliefde heeft in een vitale parochie tot nu toe altijd tot een aantal activiteiten geleid met het accent op de kerkelijke omgeving. Wij zien echter dat de wereld om ons heen verandert. Evenals de achtergronden en kennis van de

mensen in de huidige maatschappij. Welke ontwikkelingen deze veranderingen sturen en hoe dat tot uiting komt is niet duidelijk. Vast staat wel dat de behoeften van de mensen in de huidige maatschappij anders zijn dan in het verleden. Moeilijke woorden en moeilijke begrippen. Maar het gaat om de medemens!

Om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen als Wijchense geloofsgemeenschap, willen wij als contactraad graag samen met u in gesprek.

Vorig jaar hebben wij meerdere keren parochianen te gast gehad. De sfeer was ontspannen en geanimeerd. Zowel onze gasten als wij, ontvangende contactraadsleden, waren onder de indruk. Daarom willen wij het dit jaar weer opnieuw proberen. Wij noemen deze middagen of avonden: 'sofa-gesprekken'.

Samen met u willen wij in een open discussie de toekomst van de christelijke naastenliefde en wat u als parochiaan daarvan verwacht onder de loep nemen.

Het betreft één avond !!!

Wel hebben wij het doel om meerdere sessies te organiseren. Maar wij willen elke keer andere mensen uitnodigen, van diverse geledingen en invalshoeken.

Wij zouden het erg fijn vinden om een gemeleerd gezelschap te kunnen samenstellen.

Overwin uw schroom en neem contact op met: secretaris contactraad GAAW (geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen) of e-mail: secretaris.contactraad.antoniusabtwijchen@detwaalfapostelen.nl.

Een briefje in de bus van het parochiecentrum aan de Oosterweg of via de mail.

Wij nemen daarna contact op om datum en tijd af te spreken in overleg met u.

Hartelijk dank en tot ziens,

Marium Lahm

GEDOOPT
15 juli
Remy Verheggen





40 JAAR EERSTE VRIJDAG SENIORENVIERING '40 jaar Ontmoeting'

Op vrijdag 7 september 2018 hebben we in de R.K. Paschaliskerk '40 jaar Ontmoeting' gevierd. We begonnen de dag met een eucharistieviering met pastor Aloys van Velthoven als voorganger. Het was een mooie dankbare viering. Als eerste lezing hadden we een mooi verhaal over 'Het mooie hart'. Een hart vol met littekens, herinneringen aan het leven. Pastor Aloys heeft hier een



mooi woordje over gesproken.

Er was ook een jarige parochiaan in de kerk. Zij werd die dag 80 jaar. Pastor Aloys zei tegen haar dat 80 jaar tweemaal 40 jaar levenservaring is. Proficiat.

Toen de dienst afgelopen was, zijn we naar het zijaaltje gegaan, waar de tafels mooi gedekt waren met vele zonnebloemen. We genoten van de lekkere koffie en de lekkere vlaai.



De werkgroep 'Eerste vrijdag' had een mooi gedicht gemaakt met als titel: '1978 Eerste vrijdag 40 jaar 2018'.

Twee vrijwilligsters, die vanaf het begin actief zijn bij de eerste-vrijdagviering werden door pastor Andreas in het zonnetje gezet met een mooi boeket zonnebloemen. Na de heerlijke lunch, met lekkere soep en broodjes, gingen de mensen met een goed gevoel weer naar huis.

Het was een dankbare dag ...

Werkgroep eerste-vrijdag-seniorenviering

*1978 Eerste vrijdag 40 jaar 2018
Het is begonnen als bejaardenmis op eerste vrijdag,
Die er na 40 jaar nog steeds zijn mag.
Het begon in het Jeugdhuis,
Maar in de kerk voelen we ons helemaal thuis.
We komen elke maand wel met 'n doel,
We willen bidden en danken voor ons gevoel.
Een intentie voor al wat ons dierbaar is.
En bidden om te helpen bij ons gemis.
Even met z'n allen bidden en zingen.
En een preek: dat zijn fijne dingen.
Bij de koffie na de viering gezellig even praten,
En dan de kerk weer voldaan verlaten.
We hopen dat deze vieringen nog lang doorgaan,
En dat er altijd helpers klaar staan.
Om de ouderen op te halen naar de kerk,
Voor de koffie en het andere werk.
Namen willen we eigenlijk niet noemen,
Om niemand over te slaan (met roemen).
Maar Andreas, wat pastoor Lemmen begon,
zet jij door.
En daar danken wij u voor!*

Een intentie voor al wat ons dierbaar is.

VANUIT DE CONTACTRAAD

Kort verslag van de vergadering d.d. 29-08-2018

Het openingswoord wordt gelezen door Truus: 'Neem de tijd'.

Het is belangrijk de tijd te nemen om te lachen, te lezen, te denken, liefde te geven en te ontvangen, het is de weg naar geluk.

Enkele leden van de contactraad zijn naar de jubileumviering van de Annakerk in Bergharen geweest. Goede dienst met mooi woord van de bisschop. Ook mooie foto's gezien.

Binnen de stuurgroep is gesproken over het ziekenpastoraat. Hoe nu verder te werken en hoe om te gaan met de nieuwe privacyregels. Er zijn nog vier mensen actief binnen de ziekenbezoekgroep. Aanvulling is zeer gewenst.

Pastor Andreas gaat na zijn vakantie starten met de diakenopleiding.

Dit jaar is de Allerzielenviering op zondag 4 november 2018 in traditionele vorm. Voor volgend jaar bespreken we te zijner tijd een andere, bredere vorm.

De eerste-communieviering in onze kerk is op zondag 12 mei 2019, en op 1 en 2 juni zijn de vormselvieringen in de parochie met Mgr. Mutsaerts.

Het vrijwilligersfeest voor parochiemedewerkers Paschaliskerk wordt gevierd op zondag 25 november a.s. en start met de viering om 09.30 uur.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Tijdens de vergadering van onze contactraad op 4 september was pastor Andreas Inderwisch onze speciale gast. Het was erg fijn met hem kennis te maken. Daarnaast was het inspirerend om te horen hoe hij in onze parochie werkzaam is. Dat helpt ons ook weer verder.
- Op 14 oktober staan we speciaal stil bij onze ouderen. In de viering wordt daar extra aandacht aan besteed. Na de viering verplaatst iedereen zich naar 't Achterom waar de werkgroep ouderen uit onze wijk voor een geanimeerd programma zorgt.
- Allerzielen vieren we dit jaar op zondag 28 oktober. De viering is op de normale tijd om 9.30 uur. In deze viering staan we natuurlijk speciaal stil bij degenen die in het achterliggende jaar zijn overleden.
- Op 2 november zal ter gelegenheid van Allerzielen onze kerk 's middags open zijn voor persoonlijk gebed of een moment van stilte en rust. De opening is van drie tot vijf uur.
- Enkele weken geleden stond in De Wegwijs een kleine felicitatie en dat paste precies bij degene die werd gefeliciteerd. Het ging om Gerard Broekhuijsen. Hij is al 70 jaar actief in de kerk en dat mag best even genoemd worden. Gerard, ook vanuit de Emmanuel van harte proficiat en we hopen dat je gewoon doorgaat.
- De contactraad heeft dit kalenderjaar nog twee vergaderingen op de agenda staan. Het gaat om 17 oktober en 12 december. Hier zit een verandering bij tegenover eerder. Voortaan zijn de vergaderingen op woensdag. Op de vergadering van 17 oktober is de begroting voor 2019 een belangrijk onderwerp.

Namens de contactraad, Tini Poos

Het Weihnachtsoratorium in onze kerk kan doorgaan op vrijdag 14 december a.s. om 19.00 uur.

Binnen het vieringschema in onze kerk verzorgt het gemengd koor de zang in het tweede en vierde weekend.

A.s. vrijdag 7 september vieren we 40 jaar ouderenviering. We geven hier een feestelijk tintje aan en de werkgroep zorgt na afloop voor iets lekkers bij de koffie en sluit af met een kleine lunch.

HERBERGKOFFIE



Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. Op 3 en 17 oktober en 7 en 21 november is iedereen tussen 10.00 en 11.30 uur weer van harte welkom en breng gerust iemand mee!!!

Tini Poos

APOSTELSPELD



Tijdens de Apostelviering wordt traditioneel de Apostelspeld uitgereikt.

Dit jaar vertegenwoordigt Annie van der Neut uit de Emmanuelgeloofsgemeenschap alle vrijwilligers die werkzaam zijn in onze parochie. Annie is bijna 40 jaar actief in de geloofsgemeenschap Emmanuel en het parochiecentrum.



KERK H. DAMIANUS 75 JAAR

Op 2 september vierde Niftrik het 75-jarig bestaan van de H. Damianuskerk. De dag begon met een plechtige, feestelijke eucharistieviering. Er werd stilgestaan bij gelovigen die er 75 jaar geleden al bij waren; bij de huidige generatie en bij de jeugd, die de toekomst heeft.

De evangelielezing ging over de talenten, die eenieder naar eigen vermogen gebruiken mag. Het parochieel zangkoor en het lyracorps zorgden voor de muzikale omlijsting.

De aanwezigheid van het St.-Damianusgilde met de vendeliers maakte de viering extra feestelijk. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Onder genot van koffie, thee, limonade en krentenbrood keek men in de kerk rond. Er was een powerpointpresentatie over 75 jaar kerk. In de sacristie stonden allerlei kerkelijke voorwerpen uitgesteld, waaronder de monstrans die de Kijkzolder in bruikleen heeft. Vooral het oude doopboek trok veel bekijks.

En er was een tentoonstelling met oude foto's. Bijzonder was de samenwerking met de basisschool. De kinderen hadden met griffel (en krijt?) tekeningen gemaakt op leien. Deze stonden voor in de kerk uitgesteld.

Van de mogelijkheid de toren te beklimmen werd gretig gebruikgemaakt. Het was mooi weer en vanuit de punt van de toren kon je ver weg kijken.



Zo'n feestdag kan alleen maar slagen met hulp van vrijwilligers. Rondom en in de kerk zag alles er netjes en verzorgd uit. De kerk was prachtig versierd. Er waren voorzieningen getroffen om de toren te beklimmen. Er was geoefend op zang en muziek. Op de dag zelf werd er door velen een steentje bijgedragen.

Daarom dank aan alle vrijwilligers die bij de voorbereidingen en op de dag zelf geholpen hebben.

We kijken terug op een geslaagde jubileumviering en stiekem werd er al vooruitgekeken naar het 100-jarig bestaan.



ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN

Allerheiligen-Allerzielenviering houden wij op zondag 4 november om 11.00 uur.

In dankbaarheid en liefde gedenken wij onze geliefde overledenen. Na de viering is er een rondgang op het kerkhof om door zegening van de graven onze overledenen de vrede van God toe te wensen. Zoals gewoonlijk zullen de nabestaanden van de overledenen van de laatste twee jaren schriftelijk uitgenodigd worden om bij deze viering aanwezig te zijn.

De contactraad





*Simon Thaddeus en Judas
in de Apostelbode van oktober,
wat over hen bekend is, is heel sober.
In Perzie stierven beiden de marteldood,
Simon, fanatiek strijder, kreeg een bijnaam
'de Zeloot'.*

*Judas, niet Iskariot, over hem zijn de legendes pover.
Hun beider dood wordt zeventig jaar na Jezus
genoemd.*

Nergens zijn ze echt beroemd.

*Ze zijn op 28 oktober samen op de heiligen-
kalender geplaatst.*

*Ze krijgen weinig aandacht, wat niet verbaast.
Tot vergetelheid zijn zij gedoemd.*

Toon van Duifhuizen

EEN ONBEKENDE HEILIGE

In het verspreidingsgebied van De Apostelbode kennen wellicht maar weinigen het verhaal van de patroon van de 125-jarige kerk van Hernen-Leur. Bij gelegenheid van het jubileumfeest gaf franciscaan Ben van Bronkhorst ons een kijkje in zijn leven.

Judocus, of Saint Josse, werd rond 591 geboren als zoon van koning Hoël III van Bretagne. Zijn oudste broer, Judicaël, zag af van de troon en werd kluizenaar en monnik. De edelen uit de omgeving boden toen Judocus het koningschap aan, maar die weigerde dat aanbod ook en zocht zijn toevlucht in de abdij van Maëlmon. Daar leefde hij zo'n 20 jaar in het verborgene. Het schijnt dat hij toch nog teveel naar zijn zin werd behandeld als prins en daarom sloot hij zich, als bedelaar verkleed, aan bij een groep pelgrims naar Rome. Ze kwamen door het gebied van de graaf van Ponthieu. Die zag wel iets in Judocus en vroeg hem om geestelijk leidsman te worden aan zijn hof. "Maar ik ben geen priester!" zei Judocus. En de graaf weer: "Dat kan toch geregeld worden!" Judocus' metgezellen vertrokken en hij werd niet lang daarna tot priester gewijd. Hij bleef 7 jaar aan dat hof, maar het was hem niet streng en niet eenzaam genoeg. Dat liet hij weten aan zijn broodheer en van hem kreeg hij verlof zich met zijn leerling Wulfran te vestigen in een uithoek van zijn landgoed. Daar bouwden ze een hut en een kleine kapel en eerden daar God. Dat bleef echter niet onopgemerkt: ze kregen steeds vaker last van nieuwsgierige bezoekers. Daarom vroegen ze om een nog meer afgelegen plekje en ze kregen dat ook. Hier wilde Judocus de rest van zijn leven doorbrengen. Diep in zijn hart besefte Judocus echter dat hij eens in deze buurt was terechtgekomen op een pelgrimsreis en die had

hij nog steeds niet volbracht. Werd het daarvoor geen tijd, nu hij almaar ouder werd? Blijkbaar zonder moeite legde hij de 5000 kilometer naar en van Rome af! Bij zijn terugkeer, rond 665, trof hij een prachtige stenen kerk aan, toegewijd aan Sint-Maarten. Een paar jaar later, in 669, overleed Judocus.

Hij wordt afgebeeld als een jeugdige pelgrim of priester, een kroon aan zijn voeten of ook wel om zijn arm geschoven (hij was immers koningszoon); vaak port hij met een staf in de grond en daaruit ontspringt een bron. Judocus werd de patroon van de pelgrims en zijn bijzondere bescherming wordt afgesmeekt voor het vee en de vruchten op het veld.

Vanuit Frankrijk werd de verering voor hem hier gebracht en dat was niet voor niets: het was hier een boerenstreek en dus was er ook vaak behoefte aan bescherming van het vee en de vruchten der aarde. Bovendien lag Hernen in die tijd langs een van de spaarzame, goed begaanbare, wegen door het riviereengebied. Op weg naar pelgrims-oorden kwam men vaak hier langs! En zo kwam het, denken we, dat het eerste kerkje, gebouwd rond 1360, toegewijd werd aan Judocus en natuurlijk in 1893 ook zijn opvolger: de kerk die nu 125 jaar bestaat en die voor ons reden was tot gedenken.

GROND VAN LEVEN IN HERNEN-LEUR

Grond van Leven is een gesprekskring van maximaal acht personen (jong en oud) over de grond van je bestaan. Ik nodig deelnemers uit om hun eigen levensverhaal te vertellen en naar dat van elkaar te luisteren. Ik heb op andere werkplekken gemerkt hoe verrijkend dat is voor jezelf en voor de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. De eerste kring is eind augustus gestart en er staan inmiddels mensen op een wachtlijst. Zoals het er nu uitziet bied ik een nieuwe kring aan in januari. Heb je interesse, geef je dan op bij Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl. Wie meer informatie wil kan bij mij terecht: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

OUDERENVIERING

Vanaf dinsdag 2 oktober verhuist de maandelijkse ouderenviering in Hernen-Leur weer van de parochiekerk naar gemeenschapshuis De Mijlpaal. De aanvangstijd blijft 10.00 uur. Ook de voorganger blijft vertrouwd: diaken Hennie Witsiers. Na afloop is er zoals vanouds een gezellig samenzijn met koffie of thee. De ouderenviering is een kleinschalige en zinnige activiteit die ge-

waardeerd wordt. Bent u geïnteresseerd? Kom gerust eens kijken.

Pastoraal werker Jack Steeghs

ALLERZIELENVIERING



Op vrijdag 2 november houden we om 19.00 uur de Allerzienviering. Jack Steeghs zal hierin voorgaan. Pastores en contactraad nodigen u van harte uit

de herdenking van onze dierbare overledenen bij te wonen. Na de viering worden de graven gezegend. Alle graven zullen van een kaarsje worden voorzien.

MISINTENTIES:

7 okt: Gradus van Heumen, Wim en Gon Hebing, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van het Westeinde, Riek van Duifhuizen-Hoeks

13 okt: Gerda van Heumen-Lukassen, Jo Derks en Jo Derks van Casteren

21 okt: Bert van Duifhuizen, familie Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing, in grote dankbaarheid



H. VICTOR - BATENBURG

PATROONSFEEST VAN H. VICTOR.

Op zondag 21 oktober herdenken wij in Batenburg de patroonheilige van onze kerk en van onze geloofsgemeenschap. De heilige Victor was een Romeinse soldaat, die Jezus Christus wilde volgen. Hij werd voor de keuze gesteld Christus te volgen of heiden te blijven. Hij koos voor Jezus Christus. Deze keuze leidde hem tot de marteldood en met hem vele Romeinse soldaten.

Zijn feestdag is eigenlijk 10 oktober. Wanneer de 10^e op een doordeweekse dag valt, wordt het feest op de zondag daarna gevierd. Dat zou dan zijn op 14 oktober. Op deze zondag is er echter geen viering in onze kerk. In verband hiermede wordt het feest op zondag 21 oktober gevierd.

Wij hopen dat vele Batenburgers naar de kerk komen om dit feest mee te vieren.

ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN

De Allerheiligen-Allerzienviering vindt plaats op zondag 4 november 2018 om 9.30 uur. Na de viering worden de graven van onze dierbare overledenen gezegend. De nabestaanden van de overledenen van het laatste jaar worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

27 oktober: Riet van Duifhuizen-Rutten, voor de overleden weldoeners

2 nov: Toon en Annie Kersten-Schamp, Bert van Duifhuizen, Frans en Doortje van Heumen-Derks, Gradus en Annie van Heumen-Janssen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda van Heumen-Loeffen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, overleden familie van der Aa, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Liesbeth Giesbers-Palsma, Annie Kersten-Steeg, overleden ouders Remmers-Grim, Broer en Jo Peters-van Lubeek, overleden familieleden van de familie Peters, Riek en Frits Ligtvoet Peters, Jan van Heumen, Familie van Heumen-van der Wie- len, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Gerard Wouters

4 november: Hent Janssen

Gelieve de misintenties voor de maand november voor 8 oktober in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

RESTAURATIE CALVARIEBERG

In de voorbije maanden heeft een grondige restauratie van de Calvarieberg op het kerkhof aan de Kasteelse Allee plaatsgevonden.

De grond op de oude berg is hiervan verwijderd. De stenen zijn schoongemaakt en indien nodig vervangen en opnieuw ingevoegd. Daarna is de berg van nieuwe grond voorzien en opnieuw ingeplant met grondbedekkersplantjes.

Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de naamplaten nog niet terug van de restaurateur. Op deze platen staan de namen van een tweetal pastoors en van de familie Steeg, die hier begraven zijn.

Deze restauratie is een grondige verbetering van ons kerkhof. We hebben wel lang moeten wachten, maar met geduld komt het altijd weer goed.

De contactraad



8 SEPTEMBER ONTMOETINGSMIDDAG IN NEDERASSELT

De werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen organiseerde op 8 september jl. de jaarlijkse ontmoetingsmiddag in Nederasselt.

De goedbezochte middag in het dorpshuis van Nederasselt begon met een eucharistieviering met als voorganger pastor Aloys van Velthoven en werd opgeluisterd door het gemengd koor van Nederasselt onder leiding van Sjef Derks. Het altaar was mooi opgemaakt met prachtige bloemen en een lange slinger van poppetjes, gemaakt door de basisschoolleerlingen. Ook stond er een stenen vriendenkring op het altaar waarvan de foto ook gebruikt is op de kافت van het misboekje.

Het thema van de viering was: 'Vriendschap is... een ander nooit loslaten'. Deze week was er een ernstige brief van bisschop De Korte bij de pastores binnengekomen, die dit weekend in de vieringen behandeld diende te worden. Uiteraard begon pastor Aloys met de brief van de bisschop en al vertellend kwam hij via het thema van de brief: 'Trouw blijven in moeilijke tijden' uit bij ons thema '...een ander nooit loslaten'. Een goede, bijzondere eigenschap van onze pastor.

Na de viering was er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met iets lekkers en een consumptie. Bij vertrek kregen de aanwezigen nog een roos aangeboden.



LAATSTE KEER KINDERKOOR

Op 9 september was het dan zover. Het kinderkoor van Nederasselt zingt voor de laatste keer tijdens een viering in de Antonius



Abtkerk te Nederasselt.

Omdat er nog maar zo weinig kinderen lid zijn van dit koor, zijn we genooddaakt om dit koor na bijna 60 jaar op te heffen. Zeer jammer dat dit moet gebeuren zeker ook omdat de dirigente en organiste in samenwerking met de contactraad van alles hebben geprobeerd om dit koor voor Nederasselt te behouden.

Via deze weg willen wij organiste Toos Gerrits-van Dam en dirigente Jeanne Schaap-Bruijsten van harte bedanken voor de vele jaren van ondersteuning en begeleiding van dit koor.

Tijdens deze laatste viering stond pastor Aloys van Velthoven uitgebreid stil bij deze gebeurtenis. Zijn wens is nog om tijdens feestdagen een gelegenheidskoor te vormen om zodoende tijdens deze vieringen nog een mooie muzikale omlijsting te hebben.

Toos en Jeanne werden door de kinderen van het koor nog eens extra in het zonnetje gezet en ook pastor Aloys en de contactraad hadden een presentje voor deze twee dames als dank voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

Na de viering kregen het kinderkoor, Toos en Jeanne nog een staande ovatie als dank.



WIJ GEDENKEN

Op 2 juli overleed in La Verna **pater Jan Braun** o.f.m. in de leeftijd van 92 jaar. Tijdens de uitvaart op 10 juli in de H. Jozefkerk werd hij herdacht, waarna hij werd begraven op het kloosterkerkhof te Alverna.

Mechteld Wisman werd geboren op 15 juni 1923 te Heerlen. Na haar huwelijk met Henk de Leeuw, verhuisde ze meerdere keren om uiteindelijk in Nijmegen terecht te komen. In 2010 verloor ze in korte tijd twee dochters. Hoewel ze opgewekt

en betrokken probeerde te blijven, had het leven door dit verlies veel van zijn glans verloren. Haar laatste levensjaren bracht ze door in de Meander in Wijchen. Evenals haar man vond ze veel steun in het geloof en samen gingen ze geregeld op bedevaart naar Kevelaer of Lourdes. Het was 15 augustus, Mick zoals ze werd genoemd, legde haar handen in die van haar hemelse Moeder en gleed heel rustig weg uit dit leven. Op maandag 20 augustus namen we afscheid van Mick in de Paschaliskerk, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium in Nijmegen.

Op 11 augustus 2018 is **Jan van Delst** te Sint- Oedenrode op 88-jarige leeftijd overleden. Jan groeide op in een gezin van zes kinderen in Nistelrode. Na zijn studie ging hij bij Philips in Oss werken. In Batenburg leerde hij zijn vrouw Mien kennen, zij trouwden in 1957 en gingen in Oss wonen. Na enkele verhuizingen kwam hij met zijn gezin in 1972 naar Overasselt, waar hij met veel plezier heeft gewoond. Het geloof speelde een grote rol in zijn leven, zo was hij ongeveer tien jaar koster in de kerk van Overasselt. Vanwege afnemende gezondheid waren Jan en Mien genoodzaakt elders te gaan wonen. In de Antonius Abtkerk van Overasselt hebben we zijn uitvaart gevierd waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium.

Nel Kuipers-Schraven werd geboren op 4 mei 1933 in een tuindersgezin op de grens van Wijchen en Nijmegen. Zij groeide daar op en werkte mee in het tuindersbedrijf. In 1958 trouwde zij met Piet Kuipers. Zij kregen drie kinderen, runde met liefde haar gezin en had talent voor kleding maken. Op latere leeftijd is zij buitenshuis gaan werken. Zij heeft in de huishouding op de Elsthof gewerkt. Na het overlijden van Piet is zij vrijwilligerswerk gaan doen. Op 18 augustus is zij in het Hospice te Wijchen overleden. In de H. Antonius Abtkerk te Wijchen vierden wij haar uitvaart in het vertrouwen dat zij mag rusten in vrede.

Op 20 augustus is **zr. Martica Vergouw** overleden op 83-jarige leeftijd. Zij was sinds 1972 econoom van onze congregatie, ze was een krachtige, liefdevolle vrouw en een toeverlaat voor velen. Zr. Martica is begraven op de kloosterbegravingplaats bij Portiuncula.

Marian Berlie is op 29 oktober 1947 geboren en is opgegroeid in Overasselt. Op 3 september 2018 is zij in Heumen overleden in de leeftijd van 70 jaar. Marian had vier kinderen en negen kleinkinderen. Voor haar gezin en iedereen om

haar heen was zij een voorbeeld van wilskracht, humor en zorgzaamheid. Pas op het allerlaatst moest ze opgeven toen haar lichaam niet meer kon. We hebben afscheid van Marian genomen op 10 september 2018 in de kerk van Overasselt en haar uitgeleide gedaan naar het crematorium.

Bertus van Haren is op 12 mei 1931 in Neerbosch geboren als tweede kind uit een gezin van dertien kinderen. Bertus was vanaf zijn jeugd werkzaam bij Melkerij Lent als controleur en chef. Hij trouwde met Joke in mei 1958 en zij kregen samen drie kinderen. Toen deze partners kregen kwamen de kleinkinderen. Joke kwam te overlijden in januari 1995. Voor Bertus en zijn kinderen was dit een groot verlies. Langzaam ging hij weer aan het werk. Het kerkhof verzorgen, koster zijn, helpen met het bouwen van de Mariakapel. Bertus had een groot hart voor vele dingen. Bertus is rustig ingeslapen op 24 augustus in zijn huisje op Alverna. Vanuit de H. Jozefkerk, waar hij zoveel zorg voor had, werd hij uitgeleide gedaan. God, geef hem de rust en het eeuwig leven in vrede. Amen.

Jan Gerrits, ofwel, zoals men in Wijchen zegt, 'de Merel', werd geboren op 24 september 1929 in een groot gezin, waar hard werken voorop stond. Jan werd zelf metselaar en heeft op verschillende plaatsen gewerkt. Hij was 58 jaar getrouwd met Leen de Groot en samen kregen zij drie jongens en vier meisjes en toen die een partner kregen kwamen de kleinkinderen. Samen met Leen beleefde hij veel plezier aan de kleinkinderen en werd alles gevierd. Tien jaar geleden kwam Leen te overlijden. Dat was moeilijk voor Jan, maar Ria zijn vriendin bracht weer wat kleur aan het leven. Door een ongeval kwam Jan in Kalorama terecht. Hij wilde graag terug naar huis. Duidelijk werd dat dat niet mogelijk was. Jan ontving de ziekenzalving en kwam op 29 augustus te overlijden. Wij hebben samen een afscheidsviering gehouden in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Dat hij moge rusten in vrede.



IN DE SCHAKEL

FILM 'LIKE FATHER, LIKE SON'



In deze film van de Japanse regisseur Kore-eda maken we kennis met het gezin van de hardwerkende middenklasser Ryota, zijn vrouw Midori en hun zesjarige zoon Keita. Een telefoontje van het ziekenhuis gooit het leven van het jonge gezin compleet overhoop. Bij de geboorte blijkt hun kind in het ziekenhuis verwisseld te zijn. Keita is niet hun eigen zoon. Dit brengt hen in contact met de familie Yakari, waar heel anders met opvoeding wordt omgegaan. De film roept vragen op over ouderschap en vaderliefde, en laat zien hoe Ryota groeit in zijn rol als vader.

Dinsdag 16 oktober, 19.30 uur, De Schakel, Wijchen

'GROEIEN DOOR ZENMEDITATIE'

Vele mensen beoefenen een vorm van meditatie. Ingeborg Ragas, docent aan het centrum voor meditatie Zen.nl in Nijmegen, deelt deze avond haar ervaringen. Wat heeft zenmeditatie haar zelf gebracht en wat doet het met de mensen aan wie ze les geeft? De zentraditie heeft wat te bieden aan mensen met verschillende levensbeschouwingen. Ingeborg heeft haar wortels in de rooms-katholieke traditie. Zij is boeddhist geworden. "Meditatie helpt mij een betere, leukere versie van mezelf te worden." Ds. Karin Spelt volgde bij haar een introductie cursus. Zij gaat deze avond met haar in gesprek.

Dinsdag 23 oktober, 20.00 uur, De Schakel, Wijchen

LEZING: 'LEVENS Kunst = STERVENSKunst'

Kun je je voorbereiden op je levenseinde? In de Middeleeuwse 'ars moriendi' (de kunst van het sterven) draaide het om het aanvaarden van het lijden, de overgave aan God en het be-

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



reiken van de hemel. Zo kan het nu niet meer. De tijden/wij zijn veranderd, het geloof speelt voor velen niet meer de hoofdrol, en (medische) maakbaarheid speelt een rol rondom het levenseinde. Dr. Carlo Leget (theoloog en medisch ethicus) ontwikkelde een model voor gelovigen en ongelovigen. Aan de hand hiervan kijkt ds. Gerrit Ruiterkamp naar de dilemma's waar een mens voor staat als het om sterven gaat. 'Innerlijke ruimte' maakt levenskunst tot stervenskunst.

Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur, De Schakel, Wijchen



PAROCHIEREIS NAAR ISRAEL

15 - 26 MEI 2019

Een unieke kans. Misschien ben je geboeid door de culturen van het Midden-Oosten of benieuwd naar de plaatsen uit de Heilige Schrift. Van 15 tot en met 26 mei 2019 reizen we met parochie De Twaalf Apostelen naar Israël.

De reis staat onder leiding van pastor Andreas Inderwisch en wordt uitgevoerd door DrieTour. Vanaf 20 deelnemers gaat de reis door en kost hij € 2.308,00 op basis van een tweepersoonskamer. Meer informatie en een reisprogramma zijn verkrijgbaar bij pastor Andreas Inderwisch, liefst per e-mail: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of anders telefonisch: 06-48256940. Voorlopige inschrijving bij voorkeur vóór 1 november 2018 per e-mail, eveneens bij Andreas Inderwisch.

Op maandagavond 12 november 2018 is er een informatiebijeenkomst om 19.30 uur in de Paschaliskerk.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

VOETEN

Omdat de ramen van het kleine restaurant gedeeltelijk ondoorzichtig waren, zag ik alleen de schoenen en de bijbehorende benen van de voorbijgangers. Tijdens het kopje koffie verzon ik er de rest van de personen bij. Als je heel hoge hakjes voorbij ziet trippelen is het onwaarschijnlijk dat er een sportieve jongeman aan vastzit. Alle leeftijden kwamen voorbij, kinderschoenen, damesmaatjes en degelijke veterschoenen, waarbij ik onmiddellijk deftige heren op leeftijd kon bedenken. Soms kreeg



ik medelijden met de trage stappers waarboven ik nog net in steunkousen gehulde benen kon zien.

Hoeveel stappen hebben al die voeten al gezet, en welke weg moeten ze nog bewandelen? Wat kunnen onze voeten allemaal? Ik was afgelopen week bij een orgelconcert in de kerk die midden in ons dorp staat. Derk, de organist, had gevraagd of ik blaadjes wilde omslaan terwijl hij speelde. Ik heb met verbazing gekeken naar wat zijn voeten allemaal deden op de grote pedalen, hele melodieën stroomden moeiteloos uit zijn schoenen. En tegelijkertijd kwam er nog een waterval aan muziek uit zijn handen tevoorschijn. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik het notenschrift kan lezen en daardoor op een bij-



zondere manier van een boeiend concert mocht genieten. Orgelspelen met de voeten kan niet iedereen. Maar wat kunnen we bijna allemaal wel? Gewoon lopen op alle mogelijke manieren. Jaren geleden zat mijn rechterbeen in het gips. De eerste veertien dagen mocht ik absoluut mijn voet niet belasten. Wat heb ik het lopen gemist! De dagen kropen voorbij omdat niets nog vanzelfsprekend was. En toen ik eindelijk met krukken kon lopen vond ik dat de hemel op aarde. Ik ben mijn voeten met al die wonderlijke botjes nog meer gaan waarderen. Er is nog veel meer mogelijk met die prachtig in elkaar passende botjes en de spieren eromheen. Ik kijk met veel plezier naar sportwedstrijden, naar hardlopers en hoogspringers, naar mensen die met de hinkstapsprong verder kunnen springen dan onze woonkamer lang is. Waar zouden ze zijn zonder hun voeten? En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die hun hele leven het gebruik van hun voeten moeten missen, die misschien ergens tegenaan zouden willen schoppen maar dat niet kunnen. Elke zin die ik schrijf roept weer een volgende gedachte op. Ik vind het jammer dat ik mij niet herinner wanneer ik mijn eerste stapjes zette. Zo meteen loop ik naar beneden, veertien treden, daarna door de keuken naar buiten richting dorp, winkel in, winkel uit. Hoeveel voetstappen heb ik nog tegoed in mijn leven? De meeste heb ik al verbruikt. Misschien word ik heel oud en wacht ik in een leunstoel op hulp bij het lopen, terwijl ik intussen luister naar mooie orgelmuziek met indrukwekkend pedaalspel van de voeten. Dit vind ik een goede slotgedachte.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTELN SIMON EN JUDAS

De apostelen Simon de IJveraar en Judas Thaddeus delen niet alleen hun feestdag op de liturgische kalender (28 oktober), maar ook hun lot als martelaar in Perzië. Beiden waren daar actief geweest in de verkondiging en hadden volgens de overlevering tienduizenden mensen door middel van het doopsel tot deelgenoot gemaakt van het vuur dat henzelf als apostel had beziel.

Beide apostelen worden genoemd in de roepings- en zendingsverhalen die in de verschillende evangeliën te vinden zijn. Hoewel die verhalen op het eerste gezicht vrijwel identiek lijken, zijn er op het tweede gezicht kleine, maar betekenisvolle details in te vinden. Zo geeft de evangelist Marcus aan Simon de bijnaam 'de IJveraar' (Marc. 3.13-19), terwijl Mattheus hem 'de Kanaäniet' noemt. Lucas geeft hem de bijnaam 'de Zeloot' (Luc. 6.15).

De drie bijnamen onderscheiden hem in ieder geval van Simon Petrus, de rots en sleuteldrager. Maar de bijnamen maken ook duidelijk dat deze andere Simon vrijwel zeker een politiek bewust mens was. Zeloten, ofwel 'dweepers', ofwel IJveraaars waren een politiek getinte groepering onder gelovige Joden die zich verzetten tegen de Romeinse overheersing in de eerste eeuw na Christus.

Mogelijk vonden zij inspiratie in onder andere het Bijbelboek Makkabeeën. Daar zijn verhalen te vinden over de wijze waarop het Joodse volk onder leiding van Judas de Makkabeeër op heldhaftige wijze weerstand bleef bieden aan de druk om vreemde Griekse goden te aanbidden en vreemde religieuze gebruiken over te nemen. Hoewel de Zeloten of IJveraaars zich richtten tegen de Romeinse staatsoverheersing, was hun streven niet alleen wereldlijk-politiek. Graag zagen ze een door God geleide staat in Judea.

Het leidde uiteindelijk tot een opstand tegen de Romeinen rond 66 na Christus. De Romeinen accepteerden dat niet, en verwoestten in reactie in 70 na Christus de tempel in Jeruzalem. Simon de IJveraar was geen onbeschreven blad toen hij werd geroepen om deel uit te maken van het genootschap van de apostelen.



Hetzelfde geldt voor de apostel Judas Thaddeus, wiens bijnaam 'de Dappere' betekent. Door de evangelisten wordt hij uitdrukkelijk onderscheiden van penningmeester Judas Iskariot. Judas Thaddeus was afkomstig uit Nazareth en wordt door Lucas genoemd als broer van de apostel Jakobus de mindere. Deze laatste zou volgens sommige overleveringen een broer van Jezus zijn. Hoe dan ook: waarschijnlijk is dus dat Judas Thaddeus in de nauwe (familie)kring rondom Jezus zijn oorsprong vond.

Opvallend is dat Judas Thaddeus volgens de evangelist Johannes aan Jezus indringend vragen stelt wanneer Jezus zijn hemelvaart aankondigt: "Heer, hoe komt het dat U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld gaat openbaren?" (Joh. 14.22) De uitleg die Jezus vervolgens geeft maakt duidelijk dat wie zijn woorden niet alleen hoort, maar ook uitvoert, erop kan rekenen dat zijn Vader samen met Jezus verblijf bij hem zal nemen in de toekomst. Jezus spreekt dan over de toekomst, de tijd na de hemelvaart. Judas Thaddeus vraagt dus niet alleen naar de toekomst van het apostelgenootschap, maar naar de toekomst van alle gelovigen.

Zowel Simon de IJveraar als Judas Thaddeus zijn daarom apostelen van de hoop in de toekomst. Mogen zij ons in woorden én in daden inspiratie geven voor onze parochie en geloofsgemeenschappen.

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **november 2018** met het thema "apostel Andreas". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 oktober 2018 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.