

DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 9 november 2018



APOSTEL ANDREAS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

LEVENSPAD

Eenzaam, maar niet door God verlaten, spelen de prille stralen van de ochtendzon hun rollenspel. In het laantje van weleer, waar van moment tot moment vreugde en verdriet elkaar ontmoeten, wacht geduldig de tijd die de Schepper ons schenkt.

Dit is de plek waar de oude bomen zich verbonden voelen met de hemelburgers op het kleine kerkhof waar de rust is herboren en ik in de vroegte de fleurige bloemen aanschouw die de vele graven sieren. Dwalend langs talloze dromen, oude en niet vergeten namen in stenen gebeiteld, banen herinneringen zich als een geheim hun eigen weg en komen opnieuw tot leven, bezongen door de vogels, verscholen in het groen.

Ginds, door Gods wonder aangeraakt waakt een kleine vlinder op haar hoge steel over een thuisgekomen mensenkind dat vredig rust in Jezus' armen. Voetstappen lang het smalle grindpad breken de kwetsbare stilte. Hun sporen leiden naar een ruw houten kruis dat uitzicht en troost biedt op de weg naar de waarheid en het leven. Een voorbijganger fluistert een korte groet. De woorden komen en gaan, voortgedreven op de wind. Dit verstreken ogenblik maakt ruimte voor een nieuwe morgen. Vertrouwd en bewogen wandel ik nog dikwijls onder de oude bomen van het laantje waar ik het heden koester en omarm. Elke fase in een mensenleven is voor God van grote waarde. Dank voelend weet ik mij geborgen bij Hem die regeert over de hemel en de aarde.

Wie met Hem leeft mag met Hem eens sterven.
Wie met Hem is gestorven mag met Hem leven.

Joke Plamont-Mees



**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657
mei	6.437	145.942	3.070	141.918	-4.024
juni	3.987	149.929	4.750	146.668	-3.261
juli	6.200	156.129	5.558	152.226	-3.903
augustus	3.350	159.479	1.982	154.208	-5.271
september	1.828	161.307	1.801	156.009	-5.298

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



30 OKTOBER 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing: 'Levenskunst = Stervenskunst'

*** 3 NOVEMBER 9.30-16.00 UUR HERPEN**

Teens Together Tienerdag zie pagina 7!

*** 5 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**

Grond van leven bijeenkomst: 'Grondwaarden'

7 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

8 NOVEMBER 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Ds. Karin Spelt: Het mysterie van de Openbaring van Johannes

8 NOVEMBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap: Heilige boeken in het christendom. Dr. Dick Akerboom €7.00

13 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

15 NOVEMBER 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Ds. Karin Spelt: Het mysterie van de Openbaring van Johannes

15 NOVEMBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap: Heilige boeken in het jodendom. Prof. dr. Emile Schrijver €7.00

*** 19 NOVEMBER 'S AVONDS PAROCHIECENTRUM**

Vorbereidingsbijeenkomst deelnemers Abdijdagen Sint-Sixtusabdij

*** 19 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**

Grond van leven bijeenkomst: 'Grond die we delen'

21 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

22 NOVEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Thema 'Apostel Johannes'

22 NOVEMBER 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Ds. Karin Spelt: Het mysterie van de Openbaring van Johannes

22 NOVEMBER 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap: Heilige boeken in de islam. Dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort €7.00

25 NOVEMBER 11.00 UUR H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ

Kinderkaravaan

24 + 25 NOVEMBER ALLE KERKEN COLLECTE 'KERSTPAKKETTEN'

25 NOVEMBER PASCHALISKERK WOEZIK

Vrijwilligersfeest begint om 09.30 uur met viering

26 NOVEMBER 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

Bijeenkomst vormsel

27 NOVEMBER 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing Hilde Kieboom: Sant'Egidio-barmhartigheid en vrede

27 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

29 NOVEMBER 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap: De zeggingskracht van heilige boeken in deze tijd. Prof. dr. Paul van Geest €7.00

30 NOVEMBER 19.00 H. VICTOR-BATENBURG

Adventsviering

* hiervoor dient u zich aan te melden

VANUIT HET BESTUUR

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)



Voor de parochie gelden ook regels voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De parochie

heeft meerdere administraties van persoonsgegevens. Denk daarbij aan de ledenadministratie, waarin van alle parochianen in- en uitschrijvingen worden bijgehouden. Deze gegevens zijn opgeslagen in een systeem waarin alleen gekwalificeerde personen met een inlogcode toegang hebben.

De parochie beschikt ook over huwelijks-, doop-, vormsel- en overlijdensregisters. Deze gegevens zijn opgeslagen in een brandvrije kluis en kunnen alleen middels een schriftelijke aanvraag via het secretariaat van de parochie ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast beschikken de contactraden over vrijwilligerslijsten met de gegevens van de vrijwilligers en hun werkzaamheden in werkgroepen. De contactraden houden deze lijsten bij en communiceren die eenmaal per jaar met Theo en Tonny van der Weegen op het parochiecentrum, die daar een parochiebrede lijst van maken met een uitsplitsing per geloofsgemeenschap. Zij voeren deze taak in overleg met het parochiebestuur uit. Met deze gegevens wordt jaarlijks bepaald welk budget per geloofsgemeenschap beschikbaar is voor een vrijwilligersactiviteit. Voor vrijwilligers die in meer dan één geloofsgemeenschap actief zijn, gaat de vrijwilligersbijdrage toch maar naar één contactraad. De contactraden moeten de vrijwilligerslijsten op een beveiligde plaats bewaren (denk aan een computer met wachtwoord of een bestand met wachtwoord).

Door kerkelijk Nederland worden richtlijnen en handleidingen opgesteld voor het veilig gebruik van en het omgaan met persoonsgegevens. Deze handleidingen staan binnenkort op de website van onze parochie, www.detwaalfapostelen.nl.

Als een parochiaan zijn gegevens uit een van de systemen wil laten halen, kan een schriftelijk verzoek naar het secretariaat van de parochie gestuurd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan geheime telefoonnummers of e-mailadressen.

Als er voor de uitvoering van uw vrijwilligerstaak onduidelijkheden zijn over te volgen procedures zoals beschreven in de Praktische Handleiding AVG op de website van de parochie, stel uw vragen dan schriftelijk aan het secretariaat van de parochie (secretariaat@parochiedetwaalfapostelen.nl).

Parochiebestuur

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID H. ANNA BERGHAREN.

In de parochiegids staat het nummer 0487-531265 als het telefoonnummer waarop de geloofsgemeenschap H. Anna Bergharen te bereiken is. Dit nummer is in beheer bij de familie H.L.M. van der Wielen. Er wordt weinig gebruik van gemaakt.

Het parochiebestuur heeft met de familie de volgende afspraak gemaakt: In de Apostelbode wordt een nieuw nummer vermeld. Dat is het nummer van het parochiecentrum: 024-6412627. Nadat het nummer in de Apostelbode is vermeld, zal de familie van der Wielen het nummer 0487-531265 opzeggen.

Pierre Duijkers, secretaris

GROND VAN LEVEN

De eerste kring in De Twaalf Apostelen is zojuist in Hernen-Leur afgerond. Binnenkort start de tweede kring, maar dan in Bergharen.

Wat is Grond Van Leven? Een gesprekskring waarin maximaal acht deelnemers in huiskamersfeer bijeenkomen. Jack Steeghs zal de bijeenkomsten leiden. We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven en vertellen elkaar daarvan. We stellen onszelf de vraag welke levensgeschiedenis we -persoonlijk- met ons meedragen en welke toekomst dat oproept: voor onszelf, voor het dorp. En we vragen ons -persoonlijk- af waar we onze voeding vandaan halen: misschien kan de God die we belijden een gezicht krijgen?



De vier bijeenkomsten 'Grond van leven' in Bergharen (20.00 -22.00 uur) vinden plaats van eind

oktober tot begin december bij een van de deelnemers thuis. Op de eerste avond (maandag 22 oktober) worden de overige avonden gepland. Deelnemers krijgen een week van tevoren per mail nadere informatie.

Inmiddels is de kring in Bergharen vol. Mocht u belangstelling hebben, meldt u gewoon aan. Begin 2019 wordt er waarschijnlijk een nieuwe kring aangeboden. En mocht u tot een van de andere geloofsgemeenschappen in De Twaalf Apostelen behoren en interesse hebben? Laat het Jack Steeghs weten.

Achter in de H. Annakerk en H. Judocuskerk liggen folders.

Meer weten en/of opgave?

Voor inlichtingen Jack Steeghs:
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
tel. 024-6412627

BELEEF HET ECHTE KERSTVERHAAL!



Op zaterdag 15 december brengen figuranten in de tuinen van de Antonius Abtkerk in Wijchen het kerstverhaal tot leven.

Door het dorp loopt een ezel met Jozef en Maria, op zoek naar de herberg. Vind het kindje Jezus in de levende kerststal en bekijk de kerststal in de kerk. Voor de kinderen is er een puzzelopdracht en er staat voor iedereen een kop warme chocolademelk klaar.

Om 21.00 uur wordt er op het kerkplein (bij slecht weer binnen in de kerk), een korte kerst-sing-in gehouden. Het ECHTE kerstverhaal start om 18.00 uur, adres: Oosterweg 2 Wijchen.

Dit evenement wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Wijchen.



KERSTBRUNCH 2018

WE GAAN ER WEER VOOR!

December is in aantocht. Daarom wordt er ook weer nagedacht over de kerstbrunch. Wij gaan de kerstbrunch opnieuw organiseren. Iedereen die graag met andere ouderen aan tafel wil is van harte welkom.

U hoeft KERSTMIS echt niet in uw eentje te vieren.

U bent welkom op tweede kerstdag om 12.00 uur op het parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen. We zullen dan hopelijk met velen een gezellig samenzijn hebben.

Komt u ook? Graag opgeven; dagelijks tussen 9.00 -12.00 uur op het parochiecentrum of per telefoon 024 6412627.

Namens de vrijwilligers
Van de werkgroep, Diny van de Zande



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Apostel Johannes' en is bedoeld voor de periode van 15 december tot en met 27 januari. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 22 november per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VOORAANKONDIGING: CONCERT SDG

Op 27 januari geeft het gemengd koor Soli Deo Gloria een feestelijk nieuwjaarsconcert in de Antonius Abtkerk van Wijchen.

Dit zo bekende koor zal op zijn thuisbasis een sfeervolle middag verzorgen met operaliederen en andere klassiekers zoals 'Lascia ch'io pianga' van Handel en de 'Barcarolle' van Offenbach.

Na de pauze gaan we verder in operettestijl met onder andere het bekende 'Viljalied' en 'Ander schönen blauen Donau'.

Het geheel staat onder leiding van Ilja van Luijk.

Het belooft een prachtig optreden te worden met fraaie kostuums, een mooi ballet in een prachtig decor!

27 januari 2019, om 15.00 uur
in de Antonius Abt, Wijchen

Gerarduskalender 2019 uit Wittem



GERARDUS- KALENDER 2019

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De kalender kost €7,25 en is te koop bij

Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N,
6602 DE Wijchen, 024-6414500 en
Peter van der Loop, Korenstraat 12,
6617 CB Bergharen, 0487-532450

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

ACHTSTE BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE LITURGIE

In het sacrament van het doopsel hebben wij als christenen deel gekregen aan Christus' dood en verrijzenis. Op het ogenblik van ons sterven worden wij geheel opgenomen in het sterven van Christus en zullen wij deelhebben aan het eeuwig leven.

Het sacrament van de zieken werd vroeger het H. Oliesel genoemd. Ook werd gesproken over bediening en sacrament van de stervenden. Het sacrament werd op het laatste moment van iemands leven toegediend, maar sinds Vaticanum II is het opnieuw het sacrament van de ernstig zieken geworden.

Een ernstig zieke kan na de ziekenzalving weer herstellen en in een volgende fase van stervensgevaar opnieuw het sacrament ontvangen. De pastorale praktijk is dus versoepeld.

Het sacrament heeft Bijbelse wortels en werd in de vroege Kerk al gepraktiseerd.

De bedienaar was de priester, maar ook de plaatselijke bisschop kon het sacrament toedienen.

In de brief van Jacobus lezen we in hoofdstuk 5, de verzen 14 en 15, het volgende:

“Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.”

De zalving met olie is een wijdverbreid gebruik. De Grieken en Romeinen in de oudheid hadden de gewoonte om sporters met olie te masseren om de ledematen soepel te maken vóór het begin van de wedstrijd of het toernooi. Dergelijke gebruiken bestaan ook nu nog. Ook de Joden kennen het rituele gebruik van olie. De zuivere olijfolie met geurende balsem, ook wel *chrisma* geheten, wordt jaarlijks op Witte Donderdag vernieuwd en door de bisschop gewijd. De heilige olie verzinnebeeldt de heiligmakende genade.

In de gebeden van het sacrament van de zieken wordt de geestelijke genezing benadrukt, als de vergeving van zonden, maar ook is er sprake van lichamelijke genezing. Deze kan zeker tot de uitwerking behoren.

Elk sacrament is een uitwendig teken waardoor genade wordt aangeduid en gegeven. Het is een genademiddel. Het uitwendig teken is hier



Ziekenzalving



de zalving met H. Olie. De praktijk leert, dat de ziekenzalving vaak ook verlichting van pijn en lijden brengt. Het brengt rust in het leven van de zieke; de zieke kan zijn of haar situatie wat gemakkelijker aanvaarden; er treedt een vorm van berusting op.

De toediening van het sacrament kan nogal verschillen, afhankelijk van de situatie. Heeft ze plaats in de thuissituatie of in een bejaardenhuis of verzorgingshuis?

Ook de toestand waarin de zieke verkeert, is bepalend. Soms kan een priester plotseling worden opgeroepen bij een zwaargewond iemand. In vergelijking met vroeger heeft het ritueel de nodige veranderingen ondergaan.

In een oud missaal las ik een uitvoerige beschrijving van de toediening van het sacrament van de zieken. In grote lijnen komt het hierop neer.

Van te voren worden op een tafeltje klaargezet: een kruisbeeld en twee kandelaars met brandende kaarsen; een schaal met wijwater met palmtakje, propjes watten om

na de zalving de olie weer te verwijderen. De priester neemt het chrisma mee in een metalen busje of doosje en de H. Hostie in een gouden doosje, pyxis genaamd. De priester draagt een paarse stola bij de biecht en de ziekenzalving en een witte stola bij de uitreiking van de communie.

De priester komt het ziekenvertrek binnen en zegt: “Vrede aan dit huis en aan allen die het bewonen.” Hij zegent de zieke met wijwater. Dan is er de mogelijkheid dat de zieke biecht en de H. Communie ontvangt. Daarna volgt de bediening. Omdat de zieke achter elkaar drie sacramenten kan ontvangen, spreken we hier van de laatste sacramenten.

De H. Olie wordt aangebracht op het voorhoofd, de handen en de voeten, maar ook kunnen de verschillende zintuigen gezalfd worden: ogen, oren, neus en mond. De praktijk hangt mede af van de lichamelijke toestand van de zieke.

De priester bidt: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden en verlichting geven.”

Tot slot wordt gebeden voor lichamelijke en geestelijke genezing van de zieke.

Moge het levenseinde van ieder van ons draaglijk zijn.

Koos Leemker

EVEN PUZZELLEN

WOORDZOEKER **ANDREAS**

Streep de volgende woorden door en probeer te bedenken, welke woorden in verband gebracht kunnen worden met Andreas.

Acteur-andreaskruis-andreasstrip-beeld-bel-Betsaida-bisschop-dier-dinar-dooi-eens-feest-heer-heet-Ilja-Johannes-joods-keihard-kerks-kruisdood-lord-motie-oor-orde-paars-patras-paus-Peirera-plus-prise-silo-Simon -Petrus-Sofie-s.o.s.-spar-spellen-tornado



@Leo Bijmans



Op dinsdagmorgen 13 november, 27 november en 11 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi



WERELDWINKEL WIJCHEN

YOGIMAN

Deze boeddha huilt om het leed van de wereld. Hij schaamde zich zo erg voor de mensheid dat hij koos om een leven van meditatie te leiden in de houding waarin hij nu is afgebeeld.

Als je het beeld van de yogiman voor het eerst bekijkt, zie je een man met zijn hoofd in zijn handen, triest en in zichzelf gekeerd. Wanneer je beter kijkt, zie je een lachend gezicht. Zijn hoofd wordt dan zijn neus, zijn handen vormen zijn tanden en de oren geven zijn ogen weer. Zo krijg je de gelukkige yogi te zien. Aan de achterkant ontdekt u de vorm van een hart. Dit staat voor leven en kracht. Aan de zijkant (de armen) ziet u de vorm van een foetus. Dit staat voor reinheid en een nieuw begin.



Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor

KERSTCONCERT

o.l.v. Dion Ritten

Carla Maffioletti sopraan
Enzo en Emma Kok viool
Roland Aalbers piano



Zondag 23 december 2018
Stevenskerk Nijmegen
Aanvang 20.00
Prijs € 20,00 (inclusief consumptie in de pauze)

Kaarten bestellen
mail naar pm-iczm@live.nl

www.nijmeegsmannenkoor.nl



UITNODIGING

Op maandag 26 november a.s. van 19.30-20.30 uur is er op het parochiecentrum (Oosterweg 4) te Wijchen een informatieavond over het vormsel in 2019.

Deze avond is voor ouders en kinderen uit groep 8 uit de dorpen Wijchen, Alverna, Bergharen, Hernen, Batenburg en Niftrik.

Tijdens deze avond krijgen jullie informatie over het vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten, de vormselviering en kun je je aanmelden.

De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar willen assisteren. Tijdens deze informatieavond vertellen we meer daarover.

Tot dan, werkgroep vormsel

KINDERKARAVAAN

De kinderkaravaan mag weer opgeschreven worden in jullie agenda. Komen jullie ook het verhaal van Mozes meemaken??

Paschalis zondag 28 oktober '18	11.00 uur
Balgoij zondag 25 november '18	11.00 uur
Batenburg zondag 13 januari '19	11.00 uur

ONDSCHIEDING STICHTING HAR

Op 17 augustus 2018 ontvingen Ben en Ria Theissen in Turda, Roemenië, een onderscheiding vanwege de werkzaamheden verricht door de 'Stichting Hulp aan Roemenië' gedurende 25 jaar.

Een stichting die door onze parochie van harte wordt ondersteund. De vrijwilligers ontvingen ook een oorkonde. De onderscheiding werd uitgereikt door de aartsbisschop-metropoliet van de orthodoxe kerk. Ben en Ria werden opgewacht door veel mensen in folkloristische kleding en door hoogwaardigheidsbekleders.

Ter gelegenheid van dit heuglijk gebeuren had de preot (priester) een fotoboekje over hun werk samengesteld, dat bij deze gelegenheid overhandigd werd. Daarnaast kregen zij een aantal albums, bestemd voor familie en sponsors.

Wij wensen hun van harte proficiat met deze onderscheiding en wij spreken daarbij de wens uit dat zij nog vele jaren hun werk kunnen voortzetten.

Diaconaal beraad



TIENERDAG!

Ben jij tussen de 11 en de 16 jaar?? Geef je dan op! We gaan met onze groep tieners naar Herpen en wij zijn niet alleen.

Op 3 november is het namelijk alweer zover: de jaarlijkse Tienerdag van het bisdom Den Bosch! Dit jaar zijn we te gast in Herpen waar ons een hele toffe dag staat te wachten! Van een gezellige spelletjesochtend met de ouderen van bejaarden-centrum Maasland tot een Church Escape (binnen een uur ontsnappen uit de kerk) tot creatieve en actieve workshops... het komt allemaal voorbij!

Meld je snel aan door een mail te sturen naar pastor Marieke: marieke.drent@detwaalfapostelen.nl

Hopelijk zien we jullie op 3 november in Herpen! #heyholetsgo



De vrijwilligers, Ben en Ria, en de preot met zijn vrouw en zoon die het boekje hebben samengesteld. Dit is dezelfde preot die meewerkte aan een oecumenische viering bij De Twaalf Apostelen enkele jaren geleden.



SCHAKELLEZING

'HET MYSTERIE VAN DE OPENBARING VAN JOHANNES'



De Openbaring van Johannes heeft een heel eigen plek in de bijbel. Ze behoort tot het genre van de apocalyptiek, visioenen over de eindtijd. Velen ervaren het als een ontoegankelijk boek: 'een bundel

vraagtekens, verpakt in raadselen, en met een lint van mysterie omgeven'. Dit najaar staat een aantal teksten op het leesrooster van de kerken. Een uitdaging om ons erin te verdiepen en te gaan spoorzoeken in dit boek vol beelden, symbolen en visioenen. Sommigen zien in dit boek een spoorboekje voor de wereldgeschiedenis aan het eind der tijden, anderen raken de weg kwijt in dit boek met zwart-wit-uitspraken. Wat hebben deze teksten ons te bieden?

Meer informatie over deze bijeenkomsten is te verkrijgen bij ds. Karin Spelt. tel. 06-13554749, karin.spelt@gmail.com.

Donderdag 8, 15 en 22 november, 10.00 uur, Schakel, Wijchen

LEZING HILDE BARONES KIEBOOM DI. 27 NOVEMBER

20.00 UUR SANT'EGIDIO – BARMHARTIGHEID EN VREDE



Hilde Kieboom (1965) richtte in 1985 de Antwerpse tak van de internationale gemeenschap van Sant'Egidio op.

Daarmee werd een begin gemaakt met de evangelische en diaconale aanwezigheid van deze gemeenschap in Vlaanderen. Inmiddels heeft de beweging ook in Nederland

haar vleugels uitgeslagen. De vriendschap met de armen staat centraal in de spiritualiteit van Sant'Egidio, evenals de onophoudelijke inzet voor een mondiale vrede en de interreligieuze dialoog. De beweging met wereldwijd 50.000 leden heeft voor deze inzet al meerdere internationale prijzen ontvangen. Hilde Kieboom spreekt vanavond over het ontstaan, de inspiratiebronnen en de werking van Sant'Egidio. Van harte welkom om u door deze boeiende spreekster mee te laten nemen op een diaconale ontdekkingsreis.

De Schakel, Wijchen
Informatie Andreas Inderwisch
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

ALBERTINUMLEZINGEN



Tweede cyclus, november 2018.

HEILIGE BOEKEN IN HET CHRISTENDOM

Datum: 8 november 2018, 19.30 uur

Spreker: dr. Dick Akerboom, oud-docent geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg. Een richtinggevend uitleg van de uitspraken in vroegchristelijke geschriften is er in de christelijke traditie niet. Wel hebben katholieken en protestanten eigen visies op de status en uitleg van de bijbel.

HEILIGE BOEKEN IN HET JODENDOM

Datum: 15 november 2018, 19.30 uur

Spreker: prof. dr. Emile Schrijver, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het joodse boek, Universiteit van Amsterdam. Hoe spreekt de traditionele joodse literatuur zich uit over de heiligheid van teksten? Wordt die heiligheid altijd en overal op dezelfde manier geïnterpreteerd en hoe wordt die heiligheid in de eredienst, in vormgeving en respectvolle omgang bevestigd?

HEILIGE BOEKEN IN DE ISLAM

Datum: 22 november 2018, 19.30 uur

Spreker: dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort, universitair docent islamstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Om de koran als heilig object te begrijpen, moeten we kijken naar de centrale boodschap. Interessant is daarbij de positie van de joodse en christelijke profeten en hun heilige geschriften in de islam.

DE ZEGGINGSKRACHT VAN HEILIGE BOEKEN IN DEZE TIJD

Datum: 29 november 2018.

Spreker: prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie, Universiteit van Tilburg. In deze lezing gaan we in op het waarheidsbegrip van heilige boeken in deze tijd en daarmee op de zeggingskracht van die boeken voor ons.

- De lezingen beginnen om 19.30 uur. Na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen in de zijkapel van de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
- De entree bedraagt € 7,-.

Voor informatie: Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A
6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl
Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33,
6543 KA Nijmegen, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar hebben wij moeten vaststellen dat de kerstpakketten nog noodzakelijk zijn. Niet iedereen beschikt over voldoende financiële middelen om een goede maaltijd op tafel te kunnen zetten. Er zijn nog steeds mensen die op of onder de armoedegrens zitten. Het kabinet gaf op Prinsjesdag aan dat eenieder erop vooruit zal gaan. Maar als we de media mogen geloven, gaan de kosten voor volgend jaar zeer sterk omhoog. Wij wachten af.

Elk jaar mogen wij ons opnieuw verheugen over het grote aantal vrijwilligers, van inpakkers tot bezorgers, die ons helpen om deze actie te doen slagen. Wij proberen onze actie zo te organiseren dat mensen het pakket op tijd thuis hebben, zodat de ontvangers tijdig weten wat ze in die dagen niet hoeven te kopen en daarnaast kunnen ze zich toch op een feestelijke maaltijd voorbereiden.

U zult begrijpen dat het inkopen van zoveel grote en kleine pakketten veel geld kost. Wij willen u dan ook vragen de actie financieel te ondersteunen. Hiervoor is een aantal mogelijkheden en wel:

In het laatste weekend van het kerkelijk jaar (24 of 25 november 2018) wordt in alle kerken van onze parochie De Twaalf Apostelen een collecte gehouden. Deze collecte is volledig bestemd voor de jaarlijkse kerstactie. Steun deze actie met uw financiële bijdrage.

Een gift in het offerblok 'Antoniusbrood' achter in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen of de Paschaliskerk in Woezik. Alle giften zijn bestemd voor de kerstactie.

Een enveloppe afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de andere kerken, met vermelding 'kerstpakketten'.

Storting op de bankrekening, IBAN nummer NL-70RABO0135464048 ten name van parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen, onder vermelding van 'kerstpakketten'.



Bedrijven, die ons de afgelopen jaren gesteund hebben: uw bijdrage blijft erg welkom!

God ziet het onrecht. En Hij wil dat mensen van zijn Koninkrijk het zien, u, jij, ik. En voelen: dit kan zo niet langer, dit mag niet. Het voelen, als honger en dorst. Verlangen naar een eerlijke wereld. Verlangen naar gerechtigheid. Omdat je God kent als Koning van de gerechtigheid, de eerlijke rechter. Dit is voldoende reden om deze actie met een milde bijdrage te ondersteunen.

Diaken Hennie Witsiers, Diaconaal Beraad

BEDEVAART BEAURAING



BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË, 15 t/m 18 JUNI 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig.

Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, verering van de bloedreliëk van de heilige paus Johannes Paulus II in de crypte St.-Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, bezoek aan de graven van alle vijf zieners. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p.

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p., inschrijven zes weken van tevoren.

Info bij mevrouw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website <http://nbcpromaria.weebly.com/> of <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/>

ADVENT

ZOEKEN NAAR HET LICHT

*'Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval
dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.'*

Ik weet niet of u de tekst van dit lied kent. Het heeft een mooie melodie en geeft aan dat we in de adventstijd leven tussen licht en duisternis. We steken iedere week een nieuwe kaars op de adventskrans aan als een symbool van het langzaam gaan van de weg van duisternis naar licht. We dragen daarbij het kwetsbare licht in onze handen.

Een licht dat een stille getuige is van het zoeken naar perspectief, een menswaardig bestaan, een rechtvaardige maatschappij. Dat kwetsbare licht herinnert ons eraan dat het bestaat, dat volgehouden zoeken om licht in de duisternis.



En met dit kwetsbare en broze licht in onze handen zijn we niet alleen, niet droevig of onvindbaar aan onszelf overgelaten op onze tocht naar het licht.

In deze tijd van het jaar, een tijd van wachten en verlangend uitzien naar een nieuwe toekomst weten we ons met elkaar verbonden.

Maar we staan ook in die lange bonte stoet van mensen die met hun verschillende lotgevallen en situaties door de eeuwen heen de joods-christelijke traditie vormen.

Uit die traditie kunnen we ook, telkens weer, de verhalen putten die aan ons zijn doorverteld en vaak in ons geheugen staan gegrift.

Het zijn de woorden en de verhalen die troosten, moed geven, die ons doen ervaren dat we niet alleen zijn in ons zoeken en worstelen om het licht te vinden.

In de kerk en onze huizen wordt vier weken voor Kerstmis begonnen met iedere zondag één kaars te ontsteken van de adventskrans.

Het herinnert ons eraan dat Kerstmis ook iets met de binnenkant te maken heeft en niet alleen met de buitenkant.

Ontsteek iedere week een kaars in uw huis of in uw hart, zodat u ook zelf licht en warmte kunt uitstralen met Kerstmis.

ADVENTSVIERING 2018

Een mooie jaarlijkse terugkerende traditie in onze parochie is en blijft de gezamenlijke opening van de advent. Vorig jaar waren we met velen, waaronder de vormelingen van het jaar 2018, te gast in Balgoij. Voor elke kerk was als symbool een bundeltje hooi om in de kribbe te leggen. Er was zang, stilte en gebed. En ontmoeting na afloop.

Door middel van een adventsviering maken we een gezamenlijke start op weg naar Kerstmis.

Wij zijn mensen, levend tussen hemel en aarde, die in verwarring zijn door diverse oorzaken. Wij denken hierbij aan het zinloos geweld, aan criminaliteit, aan de verschrikkelijke oorlogen, aan de natuurrampen, aan het misbruik. Wij zijn voortdurend op zoek naar licht, naar mensen die oplichten in de donkerte van deze tijd. Advent is kijken naar wat er komt, advent is durven dromen, is licht zien in de duisternis en geloven, dat God met ons is. Het thema van dit jaar zal zijn: 'Licht in de verwarring'.

Wij nodigen u uit voor de adventsviering op vrijdag 30 november om 19.00 uur in de kerk van de H. Victor te Batenburg.

Deze viering wordt voorbereid door parochianen uit Niftrik en Batenburg. Iedereen is van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers

ADVENTSACTIE 2018

In het weekend van 1 en 2 december 2018, de eerste zondag van de advent, start de jaarlijkse Adventsactie.

In 2015 begon er iets moois. Adventsactie en een aantal Nederlandse projectpartners gingen het avontuur aan om drie jaar lang samen op te trekken. In 2016 werd voor het eerst samen campagne gevoerd, en nu, in 2018, sluiten ze de cyclus met elkaar af.

In 2016 begonnen we met werven voor de 'kop' van de Adventsactie 'Moeder en kind-projecten'. Dit jaar wordt ingezet voor de 'staart'. Alles op alles wordt gezet om dit derde campagnejaar succesvol af te sluiten met elkaar.

In 2018 steunen we de projecten van vier van de vijf partners waarmee in 2016 is begonnen. De Ridders van het Heilig Graf hebben besloten dit jaar geen campagne te voeren voor hun project in Bethlehem. Wel doen mee de redemptoristen Congo, de zusters van de Goede Herder in Burkina Faso, het Sant' Egidioproject in Malawi en het project in Rwanda met Cecydar.

Een korte nadere toelichting op de projecten: De organisatie Cecydar vangt al sinds 1992 straatkinderen op in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Intensiever contact met ouders in de afgelopen

tijd heeft ertoe geleid dat meer straatkinderen met succes weer thuis wonen. Dit jaar is er ook een begin gemaakt met de opvang van tien meisjes. Daarvoor is een huis gehuurd en een nieuwe groepsleidster in dienst genomen.

In Congo wordt het project alleenstaande moeders van de redemptoristen ondersteund. Deze alleenstaande moeders van 13 tot 23 jaar krijgen scholing, zodat ze meer mogelijkheden hebben om te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin.



De alfabetisering gaat onverminderd door in alle klassen. En de bewerkte landbouwvelden leverden een mooie opbrengst waardoor er rijst en boontjes aangeboden worden in de winkel.

De zusters van de congregatie O.L.V. van Liefde van de Goede Herder in Bobo-Dioulasso in Burkina Faso bieden hulp en ondersteuning aan de allerarmste vrouwen, meestal alleenstaande moeders en hun kinderen. Naast het opvanghuis, de kinderopvang en kleuterschool en het opleidingscentrum is onlangs een pilot van start gegaan met het verlenen van microkrediet. In het opleidingscentrum en -restaurant volgen 45 vrouwen lessen in koken, bakken en catering. Ze krijgen een maandelijkse toelage en twee keer per dag een maaltijd. In oktober zijn de zusters begonnen met het verlenen van microkredieten. In aanloop hierop liepen echter al een paar proefprojecten, gefinancierd uit de zusters' eigen fondsen. Hiermee kunnen vrouwen in hun levensonderhoud voorzien.

In het project in Malawi richt de Gemeenschap Sant'Egidio zich op het verbeteren van de situatie van ondervoede kinderen met hiv en hun verzorgers. Deze gemeenschap stelt elk kwartaal een voedselwerkplan op voor de centra die meedoen in het project. In dit kader zijn in het eerste halfjaar van 2018 maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd. Tegelijkertijd werden er kookworkshops gegeven. In de volgende bijeenkomsten wordt er aandacht geschonken aan gezondheidseducatie.

De Adventsactie hoopt dat wij nog één keer de handen uit de mouwen willen steken om deze projecten te ondersteunen.

In de kerken van onze parochie wordt in het weekend van 15 en 16 december de collecte gehouden voor deze projecten. U wordt uitgenodigd om zich hiervoor samen in te zetten.

De parochiële werkgroep MOV



VASTENACTIE

OPBRENGST VASTENACTIE 2018

In de maand september heeft de Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) de opbrengst van de actie die in maart is gehouden, voor onze parochie definitief vastgesteld. Deze is als volgt:

De huis-aan-huiscollecte en overige bijdragen;	€ 16.668,22
Machtigingen ingeleverd tijdens de collecte:	€ 1.616,50
Rechtstreekse giften aan de BVA	€ 628,00

Totale opbrengst	€ 18.912,72
	=====

De projectkosten bedroegen € 22.500,00. Door de BVA wordt nu nog een bijdrage bijgelegd van € 3.587,28.

Wij danken alle gevers voor dit mooie resultaat en wij hopen dat wij het komende jaar weer op uw steun mogen rekenen.

Parochiële werkgroep Vastenactie

Vieringschema

10 november / 11 november

• 32e zondag door het jaar

17 november / 18 november

• 33e zondag door het jaar
• Radboudzondag

24 november / 25 november

• Christus Koning v.h. heelal

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✧ Eerste lezing: 1 Kon. 17,10-16 ✧ Tweede lezing: Hebr. 9,24-28 ✧ Evangelie: Mc. 12,38-44</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✧ Eerste lezing: Dan. 12,1-3 ✧ Tweede lezing: Hebr. 10,11-14.18 ✧ Evangelie: Mc. 13,24-32</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✧ Eerste lezing: Dan. 7,13-14 ✧ Tweede lezing: Apok. 1,5-8 ✧ Evangelie: Joh. 18,33b-37</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang met pianobegeleiding Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven/ Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bertus Visschedijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 18.00 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Ceciliafeest</i> Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie <i>Ceciliafeest</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema

01 december / 02 december
• 1e zondag van de advent

08 december / 09 december
• 2e zondag van de advent

15 december / 16 december
• 3e zondag van de advent
• zondag Gaudete

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jer. 33,14-16 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2 ✦ Evangelie: Luc. 21,25-28.34-36 	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✦ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✦ Evangelie: Luc. 3,1-6 	<p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✦ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 3,10-18
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Voorstelling Communicanten</i> Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Soli Deo Gloria (Gemengd)</i> Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Samenzang met pianobegeleiding</i> Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i> 🚗</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering <i>Mazing Joy</i> Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie <i>Mazing Joy</i> Cees Janssen</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering <i>Samenzang</i> Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Samenzang</i> Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering <i>New Challenge</i> Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Voice Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Openingsviering Advent

vrijdag 30 november 19.00 uur Openingsviering Advent in de *H. Victorkerk Batenburg*. Hennie Witsiers & werkgroep.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 04 november	19.30 uur	Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 02 december	19.30 uur	Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 09 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 14 december	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 07 december	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 21 december	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 23 november	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 05 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 19 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 03 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 17 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 13 november	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 11 december	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 27 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 02 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 december	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 06 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 04 december	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 25 november	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
--------------------	-----------	---

WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 10 OKTOBER 2018

BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)

- De ring rondom de wijzerplaat van de klok op de zuidzijde van de kerktoren is losgeraakt van de toren. De klokkenmaker is al verzocht om deze zo snel mogelijk vast te komen maken (inmiddels heeft hij de ring op 11 oktober verwijderd).



- Volgende week zal de bouwkundige begroting 2019 worden besproken met Frans de Groot, adviseur van het bestuur.

NIEUW LID CONTACTRAAD

- Adelheid den Hollander is lid geworden van de contactraad. Dit nadat zij het parochiebestuur heeft verlaten, maar wel al meerdere keren bij onze vergaderingen aanwezig is geweest in haar functie als onze contactpersoon binnen het bestuur.

BEGRAAFPLAATS

- Het buxushaagje rondom het strooiveld is aangetast door de rups van de buxusmot. Besloten wordt de buxus te verwijderen. Voor eventuele uitbreiding van het strooiveld wachten we even af hoeveel verstrooiingen er in de toekomst plaatsvinden.
- Het worteldoek onder het grind rondom de kapel komt steeds naar boven. Het doek zal worden vastgezet zodra hier tijd voor is.

JAARLIJKS ONDERHOUD GROOT ORGEL

- Op 7 september heeft het kerkorgelbouwkundig expertisebureau het grote orgel op de koorzolder geïnspecteerd. Daarbij is gebleken

dat door de droogte van de afgelopen zomer veel functies niet meer naar behoren werken. Als voorlopige oplossing zijn er enkele emmers water met daarin opgerolde kranten onderin het orgel geplaatst. Medio november zal het orgel opnieuw worden gecontroleerd.

REGELING GEBRUIK KERKEN

- Het bestuur heeft de regeling gebruik kerken op 8 augustus aangepast, helaas niet zoals wij het graag hadden gezien.

OVERIGE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Enkele punten die op de Apostelvergadering zijn besproken.
- Organisatie kerststallententoonstelling 15/16 december.
- Organisatie vrijwilligerslunch op 21 oktober.



De kerk in 1949, toen nog zonder de huidige wijzerplaten

IN MEMORIAM

AN DEN BROK-KLABBERS (1927-1918)

Met An den Brok-Klabbers is een van onze oudste vrijwilligers overleden. Nog pas vorig jaar hebben wij haar bij de vrijwilligerslunch een afscheidskaars aangeboden, omdat zij, noodgedwongen door haar afnemende gezondheid, helaas niet meer in staat was om haar werkzaamheden voort te zetten. An is lang lid geweest van de werkgroep kerkversiering; zij was dat al toen de vorige werkgroep nog actief was en is lid gebleven van de nieuwe werkgroep. Verder assisteerde zij bij de Mijlpaalvieringen op de dinsdagen en bij het donderdagavondgebed. In de uitvaartdienst zei pastor Aloys dat we ons An onder meer zullen herinneren zoals zij vaak met haar vorig jaar overleden vriendin Anneke Peters in het zonnetje voor de woning van Anneke tegenover de kerk zat.

Wij wensen haar familie sterkte met het verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 16 september heeft het koor dat regelmatig bij Parousia zingt, onze viering opgeluisterd. Dat was een fijn gebeuren en bovenal voor herhaling vatbaar. Op deze manier zie je de grote variëteit aan mogelijkheden om vieringen met muziek en zang te ondersteunen.
- Op 23 september kwam de Kinderkaravaan voor de tweede keer bij ons langs. Hierover kun je van alles schrijven, maar er gaat niets boven het meemaken van deze viering; gewoon de moeite dubbel en dwars waard.
- Op 14 oktober hadden we in onze wijk de Ouderendag. Na een mooie viering in de kerk volgde een geanimeerd samenzijn in 't Achterom. Iedereen zag er opperbest uit en genoot van deze dag. Graag wil ik in dit verband wijzen op onze herbergkoffie op de eerste en derde woensdag in de maand. Dit is een mooi verlengstuk van de Ouderendag. Tijdens de viering op de Ouderendag heeft diaken Hennie Witsiers nogmaals gewezen op het ziekenpastoraat. Mocht u prijs stellen op een bezoekje vanuit de kerkgemeen-

schap, laat het weten. En u kunt dat ook voor een ander vragen. Schroom niet!

- De tijd van advent en kerst komt er weer aan en dat betekent op veel fronten en voor veel mensen extra activiteit.
- Op dinsdag 18 december is er de kerstviering voor ouderen.
- Op zondag 30 december vieren we oudjaar. De aanvangstijd is gewoon om 9.30 uur en na afloop is er thee en koffie en nog wel iets meer.
- De contactraad vergadert dit kalenderjaar nog op woensdag 12 december om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE



Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. Op 7 en 21 november en 5 en 19 december staan de deuren weer wijd open en bent u tussen 10.00 en 11.30 uur weer van harte welkom en breng gerust iemand mee!!!

Tini Poos



AFSCHEID

Op maandagmorgen 1 oktober hebben we als groep na 30 jaar afscheid genomen van onze interieurverzorgster Jo Cillisen. Jo is in september 88 jaar geworden en het werd voor haar een grote belasting om vanuit Groesbeek iedere twee weken naar de H. Jozefkerk in Alverna te komen. De kerk die Jo een warm hart toe draagt. Haar man Piet was vanaf het eerste uur koster bij pastor Van de Prijt, tot hij ziek werd. Daarna heeft Jo heel veel gedaan. Niet alleen hield ze de gebouwen schoon, maar ze verrichtte ook andere hand- en spandiensten. Ze was er als het nodig was, altijd met een opgeruimd gezicht. Daar zijn we Jo heel dankbaar voor. Met het samenzijn van haar mooie clubje van de maandagmorgen hebben we afscheid genomen. Ook Jo's dochters waren uitgenodigd, wat een verrassing was voor haar. Na koffie, iets lekkers en een drankje, een afscheidswaardje en een verrassing voor Jo werd er afscheid genomen, maar Jo moest eerst haar werk nog afmaken voor ze naar haar huisje in Groesbeek kon gaan. Jo, we gaan je missen. Geniet ervan. Het was erg fijn met jou. Bedankt.

Contactraad





VANUIT DE CONTACTRAAD

vergadering van 2 oktober

- Met vertegenwoordigers van de Broederschap Kevelaer hebben we gesproken over de processie naar en de viering op de Molenberg op 15 augustus. De Broederschap heeft de afgelopen tien jaren steeds meer zelf moeten organiseren en heeft nu aan de contactraad gevraagd om het voortouw over te nemen. De Broederschap heeft een keurig draaiboek aangeleverd en aangegeven wat zij volgend jaar nog kan en wil doen. Alle contactraadsleden vinden het belangrijk de viering op de Molenberg te continueren en het pastoresteam is zowel positief over de viering als over de processie naar de Molenberg. Afsproken wordt hoe we gaan proberen nieuwe vrijwilligers daarvoor te werven.
- Het parochiebestuur wil dat de contactraad (dus eigenlijk onze geloofsgemeenschap) het beheer van het kerkhof aan de Elckerlycweg overneemt. Dat betekent dat we mensen nodig hebben voor het wekelijkse kleine onderhoud en iemand die bijvoorbeeld helpt met het plaatsen van urnen.

Theo van der Weegen

DE VRIJWILLIGER; BEKEND EN ONBEKEND

De begrippen nabuurschap, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn bijna niet meer weg te denken uit de media. Maar wat is de betekenis van deze begrippen eigenlijk? Ze duiden op het belang van menselijke waarden in een samenleving zoals respect voor mensen, behulpzaamheid, gezamenlijk belang, gemeenschapszin etcetera, in wezen samen te vatten onder de term vrijwilligerswerk.

Iedere zichzelf respecterende politicus, wetenschapper of ambtsdrager voelt zich tegenwoordig geroepen om hier een mening over te hebben, maar vooral om de belangrijke rol van de activiteiten achter deze begrippen in een moderne maatschappij naar voren te brengen en/of te benadrukken. Je kan dus zeggen dat deze begrippen inmiddels 'bekend' zijn bij eenieder die ervan hoort of die je erover hoort spreken.

Opvallend eigenlijk dat deze begrippen, met een lange historie, in deze door automatisering en nieuwe media gedomineerde maatschappij als noodzakelijk worden gezien. Het is eigenlijk maar onder één woord samen te vatten, de waarde van activiteiten gekend als vrijwilligerswerk is 'onbekend'.

Het blijkt dat in de praktijk de samenleving niet maakbaar is maar dat de onderlinge band tussen

mensen meer is dan de band vanwege economische welvaart. In de huidige tijd laat zich dat vooral zien door een toenemende onvrede van de mensen die het, economisch gezien, heel goed hebben. Er is weer een toenemende waardering voor het vrijwilligerswerk. Het CNV gaat in een recente publicatie zelfs zo ver dat het stelt "onze leden als vrijwilligers; de kracht van het CNV".

Als geloofsgemeenschap Antonius Abt in Wijchen hebben we op 19 augustus stilgestaan bij het belang van de vrijwilliger voor onze geloofsgemeenschap. We hebben vele actieve vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de activiteiten van onze geloofsgemeenschap. De pastores vormen hierin terecht een belangrijke schakel. Duidelijk bleek op 19 augustus dat de geloofsgemeenschap gedragen wordt door vrijwilligers en niet door professionals. Zorg voor zieken, alleenstaanden en hulpbehoevenden, geestelijke ondersteuning en het bieden van een thuis zijn van oudsher waarden die door onze vrijwilligers in de praktijk gebracht worden. Dat is een deel van het verhaal van de kerk dat bij het grote publiek 'onbekend' is. De jaarlijkse aandacht voor de vrijwilliger verdient het om voortgezet te worden.

Natuurlijk er is veel te zeggen over de kerk. Het verleden staat veel in de aandacht maar het 'onbekende' werk van de vele vrijwilligers en priesters, zijn een antwoord op de vragen van deze tijd. Een vitale geloofsgemeenschap biedt een eigentijds antwoord op de behoeften van de moderne tijd. Het doel is dat dit 'bekend' wordt.

Hein Kroft

IN MEMORIAM

Op 30 augustus is Harrie Maseland op 80-jarige leeftijd overleden. Harrie was eerst jarenlang vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap Emmanuel, daarna lid van onze werkgroep avondwake en hij bezorgde van 2011 tot in 2016 de Apostelbode. Hij was heel plichtsgetrouw en zorgzaam. We wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte.

GEDOOPT
2 september
Milan Dekker





VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 29 augustus werd de opening verzorgd door Truus met een gedicht getiteld: 'Neem de tijd' met de raad tijd te nemen voor onder andere lachen, spelen, lezen maar ook voor bijvoorbeeld vriendschap en liefde.

Vanuit de stuurgroep zijn enkele zaken aangegeven die de aandacht gaan krijgen van Andreas. Denk aan de manier van teruggeven van de denkkrusjes van overledenen maar denk ook aan het bezoeken van zieken.

Allerzielen, met onder andere het zegenen van de graven, zal vooralsnog op dezelfde manier worden gevierd, waarna volgend jaar gekeken zal worden hoe 't misschien eigentijds te maken is.

De eerste communievieringen zijn op 12 mei 2019 en de vormselvieringen zijn gepland op 1 en 2 juni 2019.

Tijdens de volgende vergadering zal ook de komende periode waarin het eind van het jaar valt met onder andere de advent, Kerstmis en oud en nieuw worden besproken.

Contactraad

SAMEN OP PAD

Op zondag 14 oktober was het jaarlijks uitje van de contactraad en de koster van de Paschalische gemeenschap. Marijke en Els hadden hun best gedaan een mooie invulling hieraan te geven en dat is duidelijk goed gelukt.

Met elf personen vertrokken we om 8.15 uur om op tijd voor de viering in de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout te arriveren. Daar mochten we aanwezig zijn bij de zondagviering. Een mooie dienst met klinkende gregoriaanse gezangen.

Na de viering werd bij café De Beurs lekkere koffie geschonken en vervolgens kregen we een rondleiding door de basiliek. De gids wist veel te vertellen. Niet alleen over de bouw van de prachtige kerk maar ook over de geschiedenis ervan binnen de Oosterhout-



se en de Brabantse geloofsgemeenschap.

De prachtige gebrandschilderde ramen vertelden het verhaal van de kerk en de restauraties eind 19^e eeuw door architect P. Cuypers.

Tegen enen werd de reis vervolgd naar De Blauwe Camer. Hier kon Andreas zich bij ons aansluiten en de rest van de dag met ons doorbrengen. Hij was juist vandaag teruggekomen van zijn vakantie.

De Blauwe Camer is een 'slotje', ook in Oosterhout. In het kasteel is de kloostergemeenschap Sint-Catharinadal gevestigd. Er is een wijnhuis in een prachtige omgeving met een eigen wijngaard, een moes- en een kruidentuin. Helaas waren die deze zondag niet te bezoeken.

Maar in restaurant Het Wijnhuis konden we genieten van een heerlijke lunch. Natuurlijk met vooraf een wijntje van eigen makelij. Helaas niet meer op voorraad in de winkel maar vanwege



de mooie zomer is er dit jaar een zeer goede oogst.

Tegen drieën vertrokken we naar museum Oud-Oosterhout. Een soort Openluchtmuseum in het klein maar veel te zien, vooral uit de tijd van onze ouders; het Brabants boerenleven maar ook het onderwijs, het vermaak en het rijke roomse leven werden er niet vergeten.

Voor een afsluitend drankje en een etentje waren we rond 18.00 uur weer in de Woezik waar een heerlijk buffet geserveerd werd. We eindigden de dag met een heel hartelijk dankjewel voor de organisatoren Els en Marijke. Het was wat je noemt een echte contactdag!



**VRIJWILLIGERSMORGEN 14 OKTOBER
JOHANNES DE DOPER TE BALGOIJ**

Op een stralende zonnige zondagmorgen zijn wij begonnen met een H. Mis, gezongen door het dames- en herenkeor en Mazing Joy. Het thema was 'Wees gegroet... Maria'.

Pastor Aloys van Velthoven wenste iedereen uitbundig goedemorgen en wachtte rustig tot ook de mensen in de kerk goedemorgen terugwensden. Hiermee werd het thema nader toegelicht. Iedereen is op zijn manier vrijwilliger en iedereen hoort erbij!

In de Balgoijse geloofsgemeenschap wordt dit zeer duidelijk uitgedragen en is men dankbaar voor de inzet van vele gelovigen. Vandaar dat dit vrijwilligersfeest belangrijk is om iedereen in het zonnetje te zetten.

Na een mooi gezongen H. Mis met een inspirerende preek van pastor Aloys was het tijd om naar de feestzaal te vertrekken waar de koffie met gebak stond te wachten. Na de koffie kon men een glaasje drinken en gezellig met elkaar praten en buurten. Alle nieuwtjes uit het dorp kwamen over tafel. Er heerste een gemoedelijke en gezellige sfeer. Daarna werd het lunchbuffet geopend en werd iedereen getrakteerd op heerlijke soep naar keuze met een lekker broodje beenham en of kipsaté. Het eten werd alle eer aan gedaan. De vrijwilligers hebben van deze bijeenkomst genoten. Voldaan gingen de meeste mensen rond de klok van half vier weer huiswaarts.

Roos Stevens



VANUIT DE CONTACTRAAD

Aangezien het schuurtje van de Antonius Abt te Nederassel aan vervanging toe was, is er de afgelopen tijd door diverse vrijwilligers hard gewerkt om een nieuwe schuur te bouwen.

Deze schuur is op dezelfde locatie geplaatst, maar dan volgens de huidige normen.

Een goed tegelpad, zodat iedereen makkelijk en veilig zijn weg van en naar de schuur kan vinden, een tegelpad ten behoeve van de nooduitgang van de kerk. Ook zijn de materialen die gebruikt werden toekomstgericht.

De contactraad dankt iedereen die hier een 'steentje' aan bijgedragen heeft.

Corné Schaap





*Andreas pakte na Johannes' dood diens werk,
de kerkelijke administratie was toen nog niet zo sterk.
Geen data van geboorte en dood,
heel weinig over wat zijn leven ons bood*

*November brengt onze lieve overledenen in beeld,
waarmee we kort of lang het leven hebben gedeeld.
Op Allerzielen gaan we onze doden herdenken,
kaarsjes en bloemen zullen we hen schenken.
Een goede herinnering die nooit verveelt.*

Toon van Duifhuizen

KOOR VOICE WIL UITBREIDEN

We zijn blij met onze nieuwe dirigent Frans Voegel. Ons repertoire bestaat uit popmuziek, gospel en kerkliederen. We zingen één keer in de maand in de kerk van Hernen en willen ook buiten de kerk gaan optreden.

We zoeken nieuwe leden voor alle stemgroepen. Wil je lid worden van ons gezellige, enthousiaste koor? Kom dan een keer kijken of meedoen tijdens onze repetitie op maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur in de H. Judocuskerk van Hernen-Leur (zomertijd) of in De Mijlpaal (wintertijd). Je kunt je opgeven via de mail (gam.bressers@xmsnet.nl) of via de telefoon (06-20496065).

EERSTE H. COMMUNIE

Op 26 mei 2019 is de eerste communieviering. De voorbereiding verloopt samen met de communicanten uit Batenburg, Bergharen en Niftrik en de scholen zijn inmiddels benaderd. Jack Steeghs begeleidt de bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 29 oktober. Marieke Drent geeft dan tekst en uitleg en Hennie Witsiers en Jack Steeghs zijn hier ook bij aanwezig.



OUDERENVIERING

Op dinsdagmorgen 6 november is weer de maandelijkse ouderenviering in de Mijlpaal. We beginnen met een viering om 10 uur en drinken daarna gezellig koffie en thee. U bent van harte welkom!

MISINTENTIES

2 november: Toon en Annie Kersten-Schamp, Bert van Duifhuizen, Frans en Doortje van Heumen-Derks, Gradus en Annie van Heumen-Janssen, Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda van Heumen-Loeffen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, overleden familie van der Aa, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen, Liesbeth Giesbers-Palsma, Annie Kersten-Steeg, overleden ouders Remmers-Grim, Broer en Jo Peters-van Lubeek, overleden familieleden van de familie Peters, Riek en Frits Ligtvoet Peters, Jan van Heumen, familie van Heumen-van der Wielen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Gerard Wouters, Wim Vergeest, familie van Mullekom, Annie, Gradus en Geert, overleden familie Hendriks-van Zwambagt en Ton, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp van het Westeinde, Thé Reuvers, alle overleden leden van de KBO Bergharen-Hernen-Leur.

4 november: Hent Janssen, Thea Wouters-Kropmann.

10 november: Ben Weeren, Jo Derks en Jo Derks van Casteren, Thea Wouters-Kropmann.

18 november: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Thea Wouters-Kropmann, leden en overleden leden van het zangkoor.

24 november: Annie van der Aa-van Casteren, Wim en Gon Hebing, Katharina Otten, Catharina Helena Kolks, Thea Wouters-Kropmann.

8 december: Gon en Wim Hebing.

16 december: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Broer en Jo Peters-van Lubeek, overleden familieleden van de familie Peters, Riek Peters en Frits Ligtvoet.

Gelieve de misintenties voor 15 december t/m januari voor 20 november in te leveren bij Annetta Schreven, Dorpsstraat 42, tel. 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com.



OPROEP IN BERGHAREN



EEN WENS VOOR EEN OPEN ONTMOETING 'MET DE BENEN OP TAFEL...'

Sinds mei 2018 ben ik als pastoraal werker onder andere werkzaam in Bergharen voor de geloofsgemeenschap van de

H. Annakerk. Vooral door de aanloop naar het 125-jarig jubileum van het kerkgebouw heb ik gezien hoe sterk de geloofsgemeenschap en de kerk in het dorpsleven staan.

Mijn wittebroodsmaanden zijn voorbij. Het is tijd om verder te kijken dan mijn reguliere werkzaamheden. Het is iedereen bekend dat de katholieke kerk in woelige tijden verkeert. Tegelijkertijd is de kerk er voor iedereen: trouwe kerkganger of niet, gelovig of niet. Het evangelie is een universele blijde boodschap die erom vraagt met de tijd mee te gaan.

Daarom hoop ik binnenkort, samen met de contactraad, een open ontmoeting 'Met de benen op tafel' te kunnen plannen, met de vrijwilligers die ik al ken én met andere inwoners van Bergharen die zich in deze oproep herkennen.

Wij willen graag met dorpsgenoten van gedachten wisselen over de toekomst en het toekomstperspectief van de kerk in Bergharen. Waar staan we nu, persoonlijk en als dorpsgemeenschap, en waar willen wij naar toe? Wat verwacht u van de kerk?

Wij willen aansluiting blijven zoeken bij de wensen van de bevolking en tegelijkertijd de katholieke traditie niet uit het oog verliezen. Wij hebben u daarvoor nodig. Samen op weg naar een mooie toekomst. Doet u mee?

Mede namens de contactraad van de H. Annakerk roep ik iedereen in Bergharen op voor een korte reactie naar:

Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Alvast dank!

pastoraal werker Jack Steeghs



WIJ GEDENKEN

Op 91-jarige leeftijd is **An den Brok-Klabbers**, nadat ze de laatste sacramenten heeft ontvangen in alle rust op 24 september 2018 overleden. An is in Overasselt geboren als vierde kind in een gezin van acht kinderen. Haar ouders hadden een winkel aan huis. Door de oorlog en het overlijden van haar moeder nam zij al jong de zorg voor de winkel op zich. An was overal actief, maakte overal vrienden en stond klaar om anderen te helpen. In de kerk van Overasselt hebben we de uitvaart gevierd en haar daarna begeleid naar het crematorium.

Op 22 september is **Zr Leonardi-na Bleuanus** op 91-jarige leeftijd overleden. Zij was een zorgzame bejaardenverzorgster en ze had een groot hart voor haar medemens. Vrede en alle goeds voor haar. Zusters en familie hebben haar begeleid naar de kloosterbegraafplaats bij Portiuncula.



In de gezegende leeftijd van 95 jaar is **Jan de Valk** uit Heumen thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Jan groeide in Heumen op als jongste in een gezin van zeven kinderen. Als jongeman moest hij onderduiken om niet in Duitsland te

werk gesteld te worden. Na de oorlog ging hij werken als boerenknecht, maar later is hij gaan werken bij Rijkswaterstaat. In 2003 is zijn vrouw overleden en in de jaren daarna heeft hij voor zichzelf gezorgd. Met zorg aan huis ging zijn wens in vervulling om thuis te sterven. In de kerk van Heumen was de uitvaartviering en we hebben hem begraven op de begraafplaats aldaar.

In haar honderdste levensjaar is op 4 oktober 2018 **Anna van Dijk-Maas** overleden. Anna was gehuwd met Jan van Dijk. Samen kregen zij drie kinderen, zeven kleinkinderen en mocht zij grootoma zijn van acht achterkleinkinderen. Zij verbleef de laatste jaren in het verpleeghuis De Weegbree, waar zij een goede verzorging heeft gehad.

Toen haar kaarsje langzaam op begon te branden, haalde ze zingend het positieve naar boven. In de Antonius Abtkerk van Wijchen hebben wij op 9 oktober haar uitvaart gevierd, waarna haar gezin haar begeleid heeft naar het crematorium.

Op 104-jarige leeftijd is zacht en kalm van ons heengegaan, onze lieve zorgzame (schoon)

moeder, oma en 'oud'oma, **Johanna Jozefina Wolters**. Zij was moeder van vier kinderen, oma van zes kleinkinderen en 'oud'oma van zeven achterkleinkinderen. Zij is in Batenburg geboren en kwam voor haar laatste rustplaats weer terug naar Batenburg. Op 8 oktober hebben wij in de H. Victorkerk de afscheidsviering gehouden. Daarna is zij in besloten kring begraven op het kerkhof aan de Kasteelse Allee.

Op 5 oktober overleed op de gezegende leeftijd van 99 jaar **Wim Hertman o.f.m.** te Nijmegen. Met een plechtige uitvaart op 10 oktober, de dag dat hij 100 jaar zou zijn geworden, werd in de H. Jozefkerk afscheid van hem genomen, waarna hij werd begraven op het kloosterkerkhof te Alverna.

Thea Wouters-Kropmann overleed op donderdag 11 oktober in het CWZ te Nijmegen. Thea is geboren op 25 januari 1932 in Groesbeek, in een gezin van vier met een oudere zus en twee jongere broers. Ze trouwde in 1961 met Gerard Wouters. Gerard overleed na een jarenlang ziekbed in 1985. Thea was er de vrouw niet naar om bij de pakken neer te zitten. Naast haar werk op de boerderij en de zorg voor haar twee opgroeiende zoons zocht ze afleiding. Die vond ze in de bloemsierkunst. Nog op het recente 125-jarige jubileumfeest van de H. Judocus sierden haar bloemen de kerk. Het was fijn om haar bloemrijke leven met een volle kerk te kunnen eren.

SINT-MAARTEN

"Onze eeuw is de eeuw van de angst", zei de Franse schrijver Camus. De vraag rijst dan: Waarvoor zijn we bang, of specifieker: waarvoor ben ik bang? Een aantal antwoorden op die vraag zijn vlug opgesomd: Ik ben bang dat ik niet meetel, dat ik zal falen, dat ik me moet binden, dat ik alleen moet uitgaan, dat ik 't warm krijg in een groep, dat ik mensen zal verliezen die me lief zijn, dat er in de toekomst geen plaats meer voor

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



me is, dat ik een nul word temidden van al die mensen, dat ik in de steek gelaten word, dat ik niet begrepen word, dat ik er onderdoor ga in deze harde wereld,

dat ik niet serieus genomen word, dat ik dement word.

In deze wereld telt de doorsnee-mens pas mee als hij hard en zakelijk is, met de ellebogen kan werken, als hij nooit huilt maar altijd stoer doet, als hij geen tekenen van hulpeloosheid toont, als hij carrièrebewust is, als hij laat zien dat hij geen anderen nodig heeft om zijn doel te bereiken maar consequent doordruwt. Toch is deze levensopvatting dwaas en ten dode opgeschreven. Geen mens kan leven zonder zijn leven te delen. Geen mens is een robot zonder hart en emoties. Leven is en blijft in diepste wezen: delen wat je 'hebt' en delen wat je 'bent'. Vooral delen wat je 'bent' is van het grootste belang.

In concreto betekent dat: je hart kunnen uiten. Sint-Maarten (wiens feest wij vieren op 11 november) is het voorbeeld van een man die kon delen wat hij had. Hij sloeg een stuk van zijn mantel af voor een arme, maar hij kon ook zijn hart delen met de mensen in nood. Dat maakte hem tot een groot mens en groot bisschop. Hij is dus een identificatiefiguur voor de mens van deze tijd.

Een goed patroon voor menige parochie. Zijn feest vieren is dus terecht en zijn voorbeeld volgen onontbeerlijk in een tijd van angsten en vraagtekens. Hij zegt "Mensen, deel het leven met elkaar, dan wordt alles veel makkelijker. Alleen verkommer je. Wees niet bang je emoties te delen".

Diaken Hennie Witsiers

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

oud

Het was een aangrijpende foto. Iedereen kent wel de beelden van kleine kinderen die aan de hand van stoere voetballers het stadion binnenkomen vlak voor de wedstrijd. Maar nu waren het geen kinderen maar oude mensen die toegejuicht werden door het publiek. Ik weet niet meer van wie het idee afkomstig was, ik vond het in ieder geval heel bijzonder.

Ik probeer te ontdekken wanneer iemand zich oud begint te voelen. Toevallig ben ik vandaag jarig, de visite is naar huis en de avond is begonnen. Op mijn muziekstandaard staan kleurrijke kaarten, met zorg uitgezocht en volgeschreven met goede wensen. Mensen belden op en wensten mij alle goeds, ik zal vannacht slapen als een roos, ik ben niet vergeten. Ben ik oud? Ik heb al heel wat kalenders versleten en kan mezelf onmogelijk nog jong noemen. Vanmorgen keek ik in de spiegel, ik vroeg mij af waar al die kalenderjaren waren gebleven.

Nu, in de vroege avond, zit ik achter de toetsen en dringt het tot me door dat heel veel dingen verleden tijd zijn en nooit meer terugkomen. Ik ben nog lang niet levensmoe, maar ik heb gemakkelijk praten, ik kan nog veel. Ik was een paar dagen geleden bij een opticien in Wijchen voor een nieuwe leesbril, alle letters zijn vervaagd en gekrompen. Een zwangere jonge vrouw hielp mij



bijzonder vriendelijk en geduldig. Ze was oprecht blij toen ze een geschikt montuur voor me gevonden had. Drie generaties, zichzelf, haar ongeboren kind en ik. Zij had verstand van zaken en alle aandacht ging naar mij, een oudere klant. Ik voelde me gezien.

Wat zal de dag van morgen brengen? En laat ik eens tien, nee, vijftien jaar vooruit denken, vind ik dan nog dat ik op een goede manier oud word? En wil ik dan nog steeds zo lang mogelijk in mijn eigen huis wonen? Zijn mijn partner en ik dan nog zo fit dat wij niet of nauwelijks hulp nodig hebben? Ik kan het me niet voorstellen, de kans is groot dat een van ons tegen die tijd alleen woont in een te groot huis. Wat zou ik graag willen als alleenstaande vijftientigjarige? Een gezellig tehuis, waar je door een vriendelijke receptiöniste ontvangen wordt die jou de weg wijst als je het even niet meer weet. Een huis waar jongeren met plezier werken zonder al te strenge protocollen zodat ze tijd hebben voor een praatje met de bewoners. Een huis waar je de dagelijkse dingen niet meer zelf hoeft te regelen omdat je daar de energie niet meer voor hebt. Een huis waar je gezien wordt als oudere en waar de jonge werknemers op waarde geschat worden. Waar jonge en oude mensen de aandacht krijgen die ze verdienen, ze kunnen niet zonder elkaar. Zonder de oude mensen hadden de stoere voetballers er niet gestaan, nu mochten ze even samen in de schijnwerpers staan.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL ANDREAS

Afkomstig uit Betsaida, aan het Meer van Galilea, sloot Andreas zich volgens de overlevering aan bij de leerlingen van Johannes de Doper. Na diens dood, keerde hij naar zijn familie terug om met vissen zijn brood te verdienen. Het was aan de oevers van hetzelfde meer, dat hij samen met zijn broer Simon door Jezus werd geroepen om voortaan Hem achterna te gaan.

Eigenlijk weten we over Andreas helemaal niet zoveel. In de Heilige Schrift wordt hij maar een paar keer genoemd, waarbij zijn rol bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging misschien nog wel het meest in het oog springt. Terwijl er een grote mensenmassa rond Jezus bijeen is gekomen en de avond valt, komen de leerlingen tot de conclusie dat er voor al die mensen nooit voldoende voedsel zal zijn. Geld om in de stad eten te gaan kopen is er evenmin.

Het is Andreas die op dat moment een kind naar voren schuift dat een paar broden en enkele visjes bij zich heeft. We kennen allemaal het verdere verloop van deze samenkomst.

Als na het pinksterfeest de leerlingen uiteengaan, komt Andreas onder andere terecht in Griekenland en in de streken die nu tot zuidelijk Rusland gerekend kunnen worden. Er wordt zelfs verhaald dat hij via Armenië tot in Moskou is gekomen om daar de inwoners van de stad tot het christendom te bekeren.

Eenmaal terug in Griekenland werd hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Andreas werd met touwen kruiselings vastgebonden aan een kruis, waardoor zijn doodstrijd ruim twee dagen duurde. Het verhaal wil, dat hij zelfs aan het kruis niet ophield om zijn folteraars te vertellen over de Heer voor wie hij nu zijn leven ging geven.

Jacobus de Voragine nam in zijn *Legenda Aurea* een flink aantal verhalen over de apostel Andreas op. De een nog wonderbaarlijker dan de ander. Zo vermeldt hij bijvoorbeeld dat Andreas van een engel de opdracht kreeg om naar

Ethiopië te reizen. Daar was Mattheüs gevangen genomen en de Ethiopiërs hadden hem de ogen uitgerukt. Aanvankelijk zou Andreas hebben tegengestribbeld, maar uiteindelijk vertrok hij toch onder geleide van de engel. Eenmaal bij Mattheüs aangekomen, bad hij voor hem waarop deze zijn gezichtsvermogen terugkreeg. Mattheüs zou daarop de gevangenis hebben verlaten om naar Antiochië te gaan.



Een andere legende verhaalt hoe veertig jonge mannen de zee wilden oversteken om naar de preken van Andreas te gaan luisteren. De Satan ontketende hierop een hevige storm waarin de mannen één voor één omkwamen. Hun lichamen spoelden aan op het strand, maar toen Andreas bij hen kwam en voor hen bad, werden ze weer tot leven gewekt.

In een oude hymne uit de getijden van de Heilige Andreas klinkt het dan ook:

“Quaterdenos juvenes, submersos maris fluctibus, vitae reddidit usibus...”

In vertaling:

“Veertig jongemannen verloren op zee het leven. Hij heeft het hun hergeven...”

Volgens de overlevering werd het lichaam van Andreas in 357 overgebracht van Patras in Griekenland naar Constantinopel. Vandaar zouden delen van het lichaam ook in Schotland terecht zijn gekomen. In de schotse vlag vinden we dan ook altijd nog een verwijzing naar het Sint-Andreakruis.

Nadat Constantinopel in de veertiende eeuw werd ingenomen, raakten de relieken verder verspreid over Europa. Een aanzienlijk deel daarvan kwam terecht in de Italiaanse havenstad Amalfi, waar nog altijd ieder jaar op 30 november de feestdag van de patroon van de vissers, visverkopers, zeelui, touwslagers, zeilmakers, boerenknechten en oude vrijsters groots wordt gevierd.

Andreas Inderwisch

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **december 2018** met het thema ‘apostel Johannes’. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 22 november 2018 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.