



DE APOSTELBODE

Jaargang 8 | nummer 10
december 2018-januari 2019



KERSTMIS 2018

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

IMMANUËL

De hemel sprak een moeder aan.
Vastberaden klonk een stem.
Diep, heel diep in haar verscholen
sliep het kind van Bethlehem,
gevoed met dromen van vrede en leven.
Bevrijdend licht verdreef de nacht.
Een vonk van God werd Haar gegeven.
De moeder droeg zijn eigen zoon
die eens een kruis zou dragen
tot zijn taak hier was volbracht.

Immanuël

God met ons.

Zo tastbaar, zo dichtbij
woont nu de hoop in deze wereld,
de hoop voor jou en mij.

Joke Plamont-Mees



VANUIT DE REDACTIE

Het jaarthema voor 2019 is 'franciscanenspiritualiteit'. Voor het eerste nummer is het thema 'Franciscus'. Het nummer is bedoeld voor de periode van 26 januari t/m 3 maart. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 4 januari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Ons blad 'De Apostelbode' kunt u ook digitaal lezen. Via de website www.detwaalfapostelen.nl onder de rubriek communicatie of u stuurt een mailtje naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl en u ontvangt ons blad voortaan digitaal in uw mailbox.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

| | 2017 | opgeteld | 2018 | opgeteld | verschil |
|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| juni | 3.987 | 149.929 | 4.750 | 146.668 | -3.261 |
| juli | 6.200 | 156.129 | 5.558 | 152.226 | -3.903 |
| augustus | 3.350 | 159.479 | 1.982 | 154.208 | -5.271 |
| september | 1.828 | 161.307 | 1.801 | 156.009 | -5.298 |
| oktober | 6.224 | 167.531 | 9.066 | 165.075 | -2.456 |
| | | | | | |

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.



OM TE NOTEREN

* **10-14 DECEMBER**

SIXTUSABDIJ VAN WESTVLETEREN



Abdijdagen

11 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

14 DECEMBER 19.30 UUR PASCHALISKERK WOEZIK

Weihnachtsoratorium

15 DECEMBER 18.00 UUR IN EN ROND ANTONIUS ABTKERK

WIJCHEN

Opvoering levend kerstverhaal

15 DECEMBER 20.00 UUR H. GEORGIUSKERK HEUMEN

Kerstconcert Vlijt en Volharding

15 EN 16 DECEMBER ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT

Kerststallentoonstelling

16 DECEMBER 14.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Kerstconcert popkoor Event

19 DECEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

28 DECEMBER 19.30 UUR PASCHALISKERK WOEZIK

Jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering

2019

2 JANUARI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

4 JANUARI NLEVERDATUM KOPIJ I APOSTELBODE

Nr. 1 (2019) 'Franciscus'

4 JANUARI 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN

Ouderenbijeenkomst, elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie

* **5 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

De Wandeling, start Oosterweg 4 Wijchen

8 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

10 JANUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Schakellezing 'Nieuw Heilig'

* **15 JANUARI 19.30 - 21.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Oosterweg 4 Wijchen. Start gespreksgroep 'Geloven Nu'

15 JANUARI 20.00 UUR H. GEORGIUSKERK HEUMEN

Kerstconcert

16 JANUARI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

* **17 JANUARI 10.15 - 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM**

Oosterweg 4 Wijchen. Start gespreksgroep 'Geloven Nu'

22 JANUARI 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Schakellezing 'Esther, God achter het zichtbare'

22 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

27 JANUARI 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Feestelijk nieuwjaarsconcert 'Soli Deo Gloria'

27 JANUARI 15.30 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT

Concert 'Babylon en de Bazaar'

29 JANUARI 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Schakellezing 'Esther, God achter het zichtbare'

* hiervoor dient u zich aan te melden

VANUIT HET BESTUUR

Marieke Drent gaat parochie De Twaalf Apostelen verlaten.

Het einde van het driejarig project over jeugd en gezin waaraan Marieke verbonden was, komt in zicht. Het pastoresteam en het bestuur hebben gezocht naar een mogelijkheid om dit waardevolle werk te continueren en als eerste natuurlijk onder de leiding van Marieke. Al snel werd duidelijk dat voortzetting van het werk door Marieke alleen



mogelijk was als zij in vaste dienst zou worden genomen. Opnemen in vaste dienst zou tot gevolg hebben dat het voor de parochie toegestane aantal pastores

overschreden zou worden en dat een langdurige overschrijding van de exploitatie geaccepteerd en toegestaan moet worden. Beide aspecten zijn met het bisdom overlegd. Omdat benoeming in vaste dienst ongewenst bleek, heeft Marieke gekeken naar een benoeming elders met een vergelijkbaar takenpakket.

Die baan heeft ze gevonden in een andere parochie en daarvoor heeft ze ook de toestemming van het bisdom gekregen. Het contract moet nog getekend worden, maar Marieke heeft de mondelinge toezeggingen. Naar wens van de andere parochie en van Marieke, zal zij haar werkzaamheden per 1 februari in de andere parochie beginnen. Tot die tijd zullen onze pastores en het bestuur met Marieke overleggen hoe haar activiteiten kunnen worden voortgezet.

Wij zijn Marieke heel dankbaar voor haar inzet voor de ontwikkeling van activiteiten om jeugd, jongeren en familie meer en weer bij de parochie te betrekken. Als pionier, zoekend naar medewerk(st)ers is ze er in geslaagd om activiteiten en werkgroepjes te ontwikkelen en op te zetten. Naast de pastorale zaken, zoals projectontwikkeling en voorbereiding voor de eerste communie, vormsel en familievieringen, springen ook de kinderkaravaan, de M25-beweging en de organisatie van de Passion in het oog. Inmiddels zijn Andreas Inderwisch en Jack Steeghs als collega's binnen de parochie aangesteld en zijn er parochiebreed weer pastorale contacten, maar voor die tijd moest ze haar weg vooral op eigen initiatief zien te vinden in een zo grote parochie met twaalf geloofsgemeenschappen met ieder een eigen karakter. En daar is ze goed in geslaagd. Wij zijn ervan overtuigd dat Marieke met haar driejarige ervaring succesvol aan het werk kan gaan in de andere parochie en wensen haar daar veel succes mee.

Zoals Marieke zelf ook in haar afscheidstukje

aangeeft (pagina 10) zal er een afscheidsviering zijn op vrijdag 1 februari om 18.30 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waar wij iedereen en met name de jeugd, jongeren en families, waarmee ze zo succesvol heeft samengewerkt van harte vooruitnodigen en natuurlijk ook alle overige parochianen die nog een keer met Marieke willen vieren.



Pastoresteam en bestuur

AFSCHIED MARIEKE DRENT

Op 1 februari 2019 om 18.30 uur is er een uitzwaai/afschheidsviering voor pastor Marieke Drent. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 1 februari om 18.30 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Graag zou ik deze viering in het teken laten staan van het familie, kinder- en tienerpastoraat. Ik nodig alle parochianen daarbij uit. Bij deze nodig ik in het bijzonder alle gezinnen uit om aanwezig te zijn. De kinderen en tieners krijgen een speciale plaats in deze viering. Vandaar het tijdstip van 18.30 uur zodat er zoveel mogelijk kinderen mee kunnen.

Ik zou het geweldig vinden om samen met jullie mijn tijd in de parochie af te sluiten en de tijd in het heden en de toekomst voor jullie te benadrukken. Om te vieren dat jullie als parochie, als jonge mensen en iets minder jonge mensen niet alleen zijn en samen de toekomst van de gemeenschap zijn.

Graag tot ziens! We gaan er een hele mooie, vrolijke en kleurrijke viering van maken zoals we dit gewend zijn!

Liefs pastor Marieke Drent





WEIHNACHTSORATORIUM

AMICITIA ZINGT WEIHNACHTSORATORIUM

Hutttenkampkoor Amicitia uit Wijchen geeft dit jaar twee kerstconcerten.

Het grootste deel van de concerten bestaat uit de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Heinrich Fidelis Müller, geschreven in 1879.



Het koor wordt tijdens de concerten bijgestaan door Sara Di Marco (sopraan), Emiel Hoefnagel (tenor), Lidia van der Vegt (hobo) en Frans van Geffen (fluit). Voorafgaand aan het oratorium zullen zij nog enkele muziekstukken ten gehore brengen. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Uschi Krawczyk, terzijde gestaan door de vaste pianiste van het koor, Corrie Uijtdewilligen.

De concerten zijn op vrijdag 14 december om 19.30 uur in de Paschalis Baylonkerk in Woezick (Woezicksestraat 324, Wijchen) en op zondag 16 december om 15.00 uur in de Andreaskerk in Weurt (Kerkstraat 54). De toegang is gratis.

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter tegemoetkoming van de kosten en biedt het koor u een gratis beker chocomelk of glühwein aan.



OLIJFHOUT



Beroemd om zijn rijkdom, virgin olie en hout, is de olijfbom al sinds de oudheid zeer gewaardeerd. Volgens Christenen een gezegende boom. De Kanaänieten, Filistijnen en alle volken die door de eeuwen heen in en rondom Palestina woonden, hadden olijfbomen in verschil-



lende delen geplant en probeerde de teelt te verspreiden.

Het is het vermelden waard dat olijfbomen 150 jaar moeten worden gehouden voordat

de takken kunnen worden gebruikt voor houtsnijwerk. Bethlehem Star Olive Wood Factory heeft 21 vakmensen hier werken. Door middel van eerlijke handel proberen wij deze mensen een steuntje in de rug te geven.

Wereldwinkel Wijchen, Touwslagersbaan 8



BROUWEN EN BIDDEN

BROUWEN & BIDDEN ZATERDAG 13 APRIL 2019

Sinds 2006 is de oecumenische gemeenschap Chemin Neuf gevestigd in de gebouwen van de Sint-Paulusabdij in Oosterhout (NB) waar meer dan honderd jaar benedictijnen hebben gebeden en gewerkt.

Hier leer je in één zaterdag je eigen bier te brouwen en ontdek je het gemeenschapsleven in de abdij met een rondleiding, gebedstijden en een gezamenlijke lunch. Een dag de sfeer van een klooster proeven en bierbrouwen volgens de eeuwenoude traditie van de monniken. Aan het einde van de dag krijg je negen liter van je zelfgebrouwen bier mee naar huis om het daar te laten rijpen en vervolgens te bottelen.

Aan deze inspirerende brouwdag kunnen in eerste instantie zeven mensen meedoen, maar er is mogelijk ruimte voor extra inschrijvingen. Aanmelden kan tot 1 januari bij pastor Andreas, uitsluitend via de mail en onder vermelding van je naam, leeftijd en telefoonnummer: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

Deelname kost €80,- maar de kosten mogen geen belemmering vormen voor deelname! Na aanmelding ontvang je verdere instructies om de inschrijving voor deze dag te voltooien.

Van harte welkom!

LEVEND KERSTVERHAAL



Op zaterdagavond 15 december wordt in en rond de Antonius Abtkerk in het centrum van Wijchen weer het levend kerstverhaal opgevoerd. Het wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wijchen. Afgelopen jaren was het steeds een drukte van belang. Om 18.00 uur start het evenement. Mis dit niet!





SYMBOLEN IN DE LITURGIE

NEGENDE BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE LITURGIE

Een symbool is een uiterlijk teken of een handeling, waarmee iets onstoffelijks wordt aangeduid, iets wat niet zintuiglijk is. Men spreekt ook van herkenningsteken of van zinnebeeld. Symbolen hebben vaak een rijke inhoud. De ene mens is gevoeliger voor symbolen dan de andere. Als voorbeeld noem ik de kleuren rood en groen. Rood is de kleur van de liefde. Het geven van een bos rode rozen aan een geliefde is daar een uiting van. Groen kan de kleur zijn van een grasveld of ontluikende bomen. Deze kleur verwijst in dit geval naar frisheid en groei. Een ander voorbeeld. In het beroemde zonnelied van Franciscus van Assisi spreekt hij de zon aan als Broeder Zon, een persoon. De zon is voor hem symbool of beeld van God. 'En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U Allerhoogste, draagt hij het teken', staat in vers 4.

Er bestaat een nauwe samenhang tussen ziel en lichaam. Onze roerselen van de ziel komen tot uitdrukking in onze houdingen en bewegingen van het lichaam. Droefheid uit zich in huilen; blijdschap doet ons juichen, soms met de handen omhoog. Hieronder een aantal symbolen in de liturgie.

LITURGISCHE LICHAAMSHOUDING

gaan - staan - knielen - kniebuiging - buigen - prostratie - zitten - ogen omhoog.

Gaan is een uiting van onze gezindheid. We treden de kerk binnen en gaan naar onze plaats. De priester gaat met zijn assistenten naar het altaar. Dat gebeurt ingetogen en met eerbied. Zo gaan we ook in processie naar een bepaald heiligdom. Staan is een teken van respect en eerbied. We staan bij het uitspreken of zingen van de geloofsbelijdenis. Uit blijdschap staan we onder het lezen van het evangelie.

Knielen is een vorm van onderdanigheid, van machteloosheid. Knielend vragen we om vergeving. Het is ook de houding van het smeekgebed. Tijdens de aanbidding knielen wij als erkenning van Gods majesteit. De kniebuiging is een eerbiedige hulding of aanbidding van God.

Als we iemand het hoofd zien buigen voor een ander betekent dit een begroeting, maar het kan ook wijzen op een onderdanige houding, of juist op een wat onverschillige houding, wat uit de hoogte. Tegenover God getuigt buigen van eerbied en afhankelijkheid. In de liturgie



is buigen ook een uiting van onze zondigheid. Prostratie is het zich plat ter aarde leggen als teken van de diepste vernedering in schuldbesef. In de liturgie doet de priester dit op Goede Vrijdag. Tijdens de priesterwijding werpen de wijdelingen zich tijdens de plechtigheid ter aarde.

Wij gaan zitten om rustig te kunnen luisteren, zoals tijdens de lezingen of de preek.

De priester zit bij het sacrament van de biecht; de bisschop bij het vormsel of de priesterwijding. Zij zitten vanuit hun wijdingsmacht, terwijl wij gelovigen knielen.

In het evangelie lezen we meerdere malen dat Jezus zijn ogen ten hemel hief, naar zijn Vader. Zijn ogen begeleiden als het ware zijn gebed. De priester doet dit op bepaalde momenten in de liturgie om de zegen van God af te smeken.

HOUDING VAN DE HANDEN

handen gevouwen - handen omhoog
geheven - handoplegging - kruisteken
- op de borst kloppen

De handen vouwen is een teken van gebondenheid en hulpeloosheid. Wij maken ons machteloos tegenover God, die ons kan genezen en bevrijden.

De opgeheven handen gelden hier als synoniem voor gebed. In de catacomben in Rome zien wij mensen in deze

houding afgebeeld, de zogenoemde orante-figuur of de orante-houding (orare is Latijn voor bidden)

Handoplegging geldt als een zegening of een overdracht van een bijzondere kracht. Er werden kinderen bij Jezus gebracht en Hij legde hun de handen op als zegening. In de liturgie komt handoplegging regelmatig voor, met name bij toediening van de sacramenten. Behalve zegening en heiliging symboliseert dit gebaar ook goddelijke kracht en de gave van de Heilige Geest.

Met het kruisteken zijn wij zeer vertrouwd. Het is het teken van Christus de gekruisigde, wiens volgelingen wij zijn. Het dient als een zegening aan het begin van het gebed en aan het eind.



Ook over personen of zaken kunnen we een kruisteken maken om Gods zegen af te smeken. Het op de borst kloppen was oorspronkelijk een kastijding van het hart, dat wordt beschouwd als zetel van ons gedachteleven, ook van slechte gedachten. Het is een uiting van je schuldig voelen tegenover God vanwege onze zondigheid.

De volgende keer ga ik nader in op natuursymbolen en de betekenis van liturgische kleuren.

Koos Leemker



KERSTPUZZEL

LEGPUZZEL KERSTMIS

© L.B.



Zet onderstaande letters en woorden op de passende plaats:

2 letters : aa-ac-an-ar-ar-de-ed-ei-ek-er-er-ex-lan-
nu-oi-oz-pa-pe-re-si-te

3 letters : ara-ave-bal-eed-eer-eva-kus-moe-rit-
spe-tab-toe-ven-uit

4 letters: eden-emoie-eten-ezel-kopij-krib-maak-
naam-noel-ocel-plan-veld

5 letters: animo-kaars-krans-maria-vrede-woord

6 letters: tijdpad-dorper

7 letters: blijheid-cantate-jokeren-kalkoen

8 letters: nachtmis

9 letters: nachtwake

11 letters: kerstliedje-nevendienst

SCHAKELLEZINGEN



'NIEUW HEILIG'

In de huidige samenleving worden heiligen nauwelijks meer genoemd, laat staan vereerd. Maar is daarmee ook het heilige uit de maatschappij verdwenen? Laten mensen zich nog ontroeren of verwonderen door een andere werkelijkheid? Om het nieuwe heilige op het spoor te komen is dominee Jeroen Jeroense uit Elst in gesprek gegaan met een keur aan inspirerende mensen in Nederland en Vlaanderen: hoogleraren, politici, een militair, een natuurkundige, een schrijfster, een cabaretier, een abt en een ondernemer. Naast een lezing over wat de speurtocht naar het moderne heilige heeft opgeleverd volgt er ook een interactief spel. Wie is er voor u heilig?

Donderdag 10 januari, 20.00 uur, Schakel, Wijchen

'ESTHER, GOD ACHTER HET ZICHTBARE'

Het bijzondere aan dit Bijbelboek, dat leest als een Perzisch sprookje, is dat de naam van God er niet in voorkomt. En toch is Hij erin aanwezig. Op twee ochtenden lezen we samen de teksten en bespreken die.

Dinsdag 22 en 29 januari, 10.00 uur, Schakel, Wijchen

DE WANDELING



Op zaterdag 5 januari beginnen we ons wandeljaar om 10.30 uur weer bij het parochiecentrum in Wijchen (vanaf 10.00 staat de koffie klaar). Deze keer doen we in de pauze een speciale plek aan.

Ik zocht contact met iemand van de Hindoestaanse tempel Shree Raam Mandir aan de Stationslaan in Wijchen. Na een telefoontje maakte ik een



afpraak met Aashna Lalbahadoersing. Zij is de dochter van de priester daar. Ik werd allerhartelijkst ontvangen en ik kreeg letterlijk en figuurlijk een kijkje in de tempel. Wat een gastvrijheid straalt men uit !

Op 5 januari zijn wij van harte welkom om tijdens onze wandeling daar een kopje koffie te drinken. Aashna zal ons daar van alles vertellen over het hindoeïsme en de tempel aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Daarna verzorgt zij een rondleiding door het gebouw. Waarschijnlijk zal de wandeling wat korter zijn dan gebruikelijk, omdat we wat langer pauzeren. We streven naar een afstand van ongeveer 10 km.

Als je op 5 januari met ons mee wilt wandelen, kun je je vóór 30 december opgeven via de mail co-renricy@gmail.com, of telefonisch 024 – 6423204

Namens werkgroep de Wandeling,

Ricy Loeffen

VERVOLG ZOEKTOCHT



In de Apostelbode van september jl. werd gevraagd naar foto's van de H. Antonius Abtkerk in Wijchen van voor 1939. Hierop ontving ik twee reacties. De eerste verwees naar boekjes met foto's van oud Wijchen. Daar zat echter niet de gewenste foto tussen.

Vervolgens hoorde ik van een vrouw die in 1939 ca. 16/17 jaar was. Toen werden twee muurden van de kerk gesloopt ten behoeve van het aanbouwen van twee zijbeuken. Zij kan zich nog herinneren, dat er in de gesloopte muur aan de westkant een rond glas-in-loodraam zat met de afbeelding van de heidige Antonius Abt. Deze verzameling stukjes glas heeft dan zo'n 78 jaar op de zolder van de pastorie gelegen.

Daarop heb ik contact opgenomen met de stichting Wighene, maar ook die kan mij niet aan de gewenste foto helpen. In de zoektocht naar zekerheid over de oorspronkelijke plaats van dit raam, zijn we hiermee slechts een stapje verder. Want een foto hiervan blijft ons einddoel.

Henk Folmer

LITURGISCH BERAAD

Op vrijdag 2 november of in het weekend daarna zijn in de geloofsgemeenschappen van parochie De Twaalf Apostelen Allerzielenvieringen gehouden. Enkele dagen later kwam het Liturgisch Beraad bijeen en werden in de vergadering de vieringen van Allerzielen geëvalueerd.



Elk lid vertelde zijn of haar ervaringen uit de betreffende geloofsgemeenschap.

Zo kwam tot uiting dat er overal bijzonder veel

aandacht was besteed aan de voorbereiding: verlichting op het kerkhof, grafkaarsen op de graven, herinneringskaartjes met waxinelichtjes in de kerk, versiering met bloemen, enz. In de kerk voelden de vele kerkgangers zich welkom. Zij hebben de aansprekende woorden van de pastor of avondwakegroep alsook de liederen van het koor ervaren als troost en bemoediging. Na de viering heeft zegening van de graven plaatsgehad, al dan niet met zang van het koor. Ook daarbij waren soms rituelen toegevoegd. In Alverna en Woezik is een grote herdenkingskaars ontstoken, die in elke viering zal branden. Op die kaars worden de (roep)namen van de overledenen aangebracht.

Op het kerkhof in Wijchen werden kaartjes, waarop mensen een gedachte of wens hadden geschreven, verbrand in een vuurkorf.

In Batenburg is tevens de gerestaureerde Calvarieberg ingezegend. Eén wens blijft na zo'n viering: mensen kom, vaker bij elkaar om te luisteren naar het evangelie, om tot rust te komen.

Van het Liturgisch Beraad, Rina Smits



Op dinsdagmorgen 11 december, 8 en 22 januari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

ZUSTER ANGELINA ... BEDANKT!

In de tijd dat pastoor Frans Verheyen, Jos van Minderhout als opbouwwerker in de toenmalige parochie benoemde, bleek zuster Angelina een waardevolle kracht en als vrijwilligster inzetbaar in vele werkgroepen. Ze deed tevens haar naam eer aan en verzamelde 'engelen'. Op den duur stond heel haar huis vol met engelen en was het voor de familie en vrienden makkelijk een cadeautje,, bijvoorbeeld voor haar verjaardag, te kiezen. Vrijdag 2 november jl. overleed ze in volle overgave alsof engelen haar naar een andere wereld droegen en een positieve boodschap verkondigden. Vrijdag 9 november namen medezusters en familie in de kapel van Portiuncula tijdens een sfeervolle viering afscheid van haar. Daar hoorden we dat Angelina indertijd, omdat ze zelf een verwoed verzamelaarster was, Jos van Minderhout had aangespoord spullen uit het Rijke Roomse Leven te verzamelen. Dat heeft mede tot



de oprichting van 'de Kijkzolder' geleid. Zuster Angelina...hartelijke dank voor deze aansporing. Mooi dat we als beheergroep van het museum onlangs kozen voor een wisseltentoonstelling over engelen en dat we de kast met honderd engeltjes, gekregen van Angelina, daarin een prominente plaats konden geven....

Gerard Toonen.

KLEINE BOODSCHAP



"Je bent een engel". Het zal je maar gezegd of toegestuurd worden. Deze boodschap, stond geschreven met een ouderwetse vulpen, verpakt in een fotolijstje, op een dekenkist in een huiskamer. Voor de bewoners een aansporing om de ander zo te benaderen. Engelen maken in onze geschiedenis duidelijk wat eigenlijk niet te bevatten is. Ze brengen een boodschap dicht bij mensen. Gaan met mensen om, bijvoorbeeld be-waarengelen, zoals God met mensen wil omgaan. Als je aan het hoofdaltaar in de Antonius Abtkerk al veertien engelen afgebeeld ziet, dan weet je dat ze een grote rol speelden. Ook moderne kunstenaars laten zich door engelen inspireren. De prachtige beelden van Kelly Rae Roberts uit het winkeltje in de Dom van Utrecht en nu te zien in ons parochiemuseum De Kijkzolder, spreken voor zich. "Kindness changes everything" is er eentje. Geen kleine boodschap....., maar één die ons in deze kersttijd kan inspireren.



Gerard Toonen



GELOVEN NU

START TWEE GESPREKSGROEPEN IN 2019

Met als vertrekpunt telkens een verhaal uit de Heilige Schrift gaan we in zes maandelijkse bijeenkomsten met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. De bijeenkomsten vinden plaats op het parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch en emeritus-pastor Coby Roelofs. We bieden op dinsdag een avondgroep aan en op donderdag een ochtendgroep.

De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om in kleine kring (8 -10 personen) naar elkaar te luisteren en elkaar te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen in verband met geloof en de zin van het leven. De gesprekken beginnen eenvoudig en leiden vanzelf tot dieper gaande en persoonlijke uitwisseling. Er heerst meestal een ongedwongen sfeer en er wordt veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep.

Aan 'Geloven Nu' doen mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden mee. Iedereen die vermoedt dat Bijbelse verhalen haar of hem iets te zeggen hebben, is welkom.

De groepen vinden in 2019 plaats op:

Dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur begeleiding door Andreas

15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni

donderdagochtend van 10.15 – 11.45 uur begeleiding door Coby en Andreas

17 januari, 28 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni

Op dinsdag 2 juli sluiten we deze cyclus af met een gezamenlijke filmavond van 19.00 - 22.30 uur.

Informatie en aanmelding vóór 1 januari bij Andreas, via e-mail andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch 06-48256940. Vermeld bij aanmelding behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en aan welke groep je wilt deelnemen.

Van harte welkom!



ISRAËLREIS

ONLINE INSCHRIJVING GEOPEND

De online inschrijving voor de twaalfdaagse reis naar Israël in mei 2019 is geopend. Als je graag meewilt met deze reis of je kent mensen in je omgeving die dat graag willen, dan is aanmelding mogelijk via www.drietour.nl/inderwisch

Als je naar deze site gaat, vind je niet alleen alle reisinformatie, maar kun je meteen ook klikken op de button 'voorinschrijving'. Pas na de uiterste inschrijfdatum van 1 februari 2019 wordt je inschrijving definitief. De reis gaat door bij minimaal twaalf deelnemers en kost op basis van een tweepersoonskamer €2330,- inclusief. Deze prijs daalt naar €2212,- bij 25 deelnemers en bij 30 of meer deelnemers naar €2134,-. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van €490. Een reisprogramma en meer informatie zijn ook verkrijgbaar bij pastor Andreas Inderwisch die deze reis zal begeleiden: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of 06-48256940

Van harte welkom om mee te gaan met deze prachtige rondreis door een veelzijdig en boeiend land.



CONCERT SOLI DEO GLORIA

Zondag 27 januari, om 15.00 uur in de Antonius Abt, Wijchen.

'Soli Deo Gloria' geeft een feestelijk nieuwjaarsconcert in de Antonius Abtkerk van Wijchen. Dit bekende koor zal op zijn thuisbasis een sfeervolle middag verzorgen met operaliederen en andere klassiekers zoals 'Lascia ch'io pianga' van Handel en de 'Barcarolle' van Offenbach.

Na de pauze gaan we verder in operettestijl met onder andere het bekende 'Viljalied' en 'An der schönen blauen Donau'. Het geheel staat onder leiding van Ilja van Luijk.

Het belooft een optreden te worden met fraaie kostuums, verrijkt met verrassende balletuitvoeringen in een prachtig decor!



HERBERG EMMANUEL



Het is bijna advent, een feest van licht, vrede en liefde. We herdenken de geboorte van Christus en kennen allemaal de verhalen rond deze geboorte van het kind Jezus, de verlosser van de wereld.

De omstandigheden waren verre van ideaal, ook

niet voor zijn moeder Maria; een stal, een voederbak met stro als wieg. Geen rustige babytijd, want hij was al op jonge leeftijd op de vlucht, samen met zijn ouders, want overleven in zijn geboorteland was geen optie.

Was dat al een voorteken van de wereld in onze tijd? Nu, meer dan 2000 jaar later, is vrede nog altijd ver te zoeken en zijn miljoenen mensen op de vlucht omdat ze in gevaar zijn, omkomen van honger of op zoek zijn naar een beter leven voor henzelf en hun kinderen.

Dit zijn maar een paar van de gedachten die bij mij opkwamen tijdens de viering op de tweede Werelddag van de Armen 18 november jl. Daar overviel me ook weer eens een gevoel van onmacht. Hoe moeten we het tij keren? Ik keek de kerk eens rond en betrapte mij weer eens op de vraag of we op deze manier goed bezig zijn. Onze bijeenkomsten op de zondagen worden steeds minder bezocht. De inspiratie die we kunnen putten uit de lezingen en de verkondiging bereikt steeds minder mensen. Waar halen zij hun inspiratie vandaan en kunnen wij als kerk daar niet op inspelen?

Natuurlijk is vieren prima maar alleen met bidden en vieren veranderen wij de wereld niet.

Als christenen moeten wij de belofte van Jezus' geboorte waarmaken. Wij zijn zijn handen, zijn oren, zijn ledematen, zijn zintuigen waarmee wij in actie moeten komen om onze naasten te ondersteunen, te helpen en gelegenheid te bieden tot echte ontmoetingen.

We moeten samen de lamp brandend houden zoals we een aantal jaren geleden al eens hebben uitgewerkt in een project. In de Emmanuelkerk is dit ook een voortdurend punt van zorg. Hoe en waarmee bereiken we de mensen. Wij blijven zoeken naar nieuwe initiatieven.

Een eerste poging, de herbergkoffiemorgen twee keer per maand is een succes. Een tweede poging komt eraan.

Vanaf de advent gaan we een aantal keren per jaar 's middags een film vertonen. We zoeken naar films die ons iets te zeggen hebben en die door iemand ingeleid worden en/of (onder het genot van een kop koffie of thee) nabesproken. Door het bevestigen van een vaste tv in de kerkzaal krijgen we daartoe de mogelijkheid. Ook voor jongerenbijeenkomsten en anderszins gebruik van de kerkzaal biedt dit voordelen.

Wij zullen in alle kerken van De Twaalf Apostelen de vertoningen tijdig aankondigen. Als deze Apostelbode verschijnt is de eerste film, Le Havre, al vertoond op 6 december. In de vastentijd volgt de tweede. De films zullen vertoond worden 's middag om 14.30 uur.

Wij hopen veel parochianen te mogen begroeten. En natuurlijk staat het u vrij een introductie mee te nemen.

Marion Eling-Huls, voorzitter contactraad Emmanuel



BEGIN VAN DE ADVENT



Vrijdag 30 november is de adventsperiode geopend met een viering in de H. Victorkerk in Batenburg,

voorgegaan door pastor Hennie Witsiers.

Het thema was: 'Licht in verwarring'. Mensen kunnen om verschillende redenen in verwarring raken. Door oorlogen, honger, ziekten, grote of kleinere tegenslagen. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Zien zij, zien wij een uitkomst voor de problemen?

De eerste lezing kwam uit het boek Job. Het machtsvertoon aan de ene kant en de ellende aan de andere kant zijn in onze tijd nog steeds actueel. Het evangelie opende met een gedeelte van de profeet Jesaja. "Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden." In de advent kijken we vanuit de duisternis naar het Licht van Kerstmis, naar de komst van Jezus. In de gebeden, de gezangen en andere teksten werden we ook opgeroepen om licht voor elkaar te zijn. Een licht, gekregen van het grote Licht. De kinderen uit onze parochie die in 2019 het vormsel gaan krijgen, waren al vroeg naar Batenburg gekomen. Ze hadden gezamenlijk gegeten en uitleg gekregen van de straatpastor die werkt met daklozen. De kinderen brachten koffie, thee en iets lekkers mee voor de daklozenopvang.

De aanwezigen konden zich daar tijdens de collecte bij aansluiten. De openingsviering werd opgeluisterd door de koren van Batenburg en Niftrik.

De voorbereiding was ook door deze twee geloofsgemeenschappen gedaan.

De voorbereidingsgroep

PASTOR MARIEKE NEEMT AFSCHIED

Beste allemaal,
Drie jaar geleden ben ik begonnen in onze parochie. Ik ben zo dankbaar dat ik deze uitdaging niet alleen hoefde aan te gaan. Het familiepastoraat voor kinderen, jeugd, jongeren en jonge ouders mocht een ander gezicht krijgen. Met de komst van mij als coördinator was er meer tijd en werden er meer mogelijkheden gecreëerd waarop het familiepastoraat ondersteund kon worden. Ik ben begonnen en ontzettend warm onthaald. De gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en alle vrijwilligers, die ik in de afgelopen tijd heb ontmoet en waar ik mee samen heb mogen werken, zijn onmisbaar geweest in de groei van het gemeenschapsgevoel. Diegemeenschap dat zijn jullie!

In de afgelopen drie jaar zag ik dat jullie een plaats vonden in de groep en in de kerk. Mijn motto - 'je voelt je thuis waar je wordt begrepen'- hebben wij samen een gezicht mogen geven. Nog steeds wordt er met kleine stapjes gebouwd aan een relatie waarin we laten zien dat een gemeenschap vreugde vindt in elkaar.



Met de kinderkaravaan mocht ik samen met jullie de parochie door en in iedere kerk van onze parochie hebben we de vreugde gedeeld van het samen vieren. We weten steeds meer wat we aan elkaar hebben, het is gezellig en we leren

ook nog wat. Samen de weg van God en mensen ontdekken, samen leren van Jezus, van onze voorvaders uit het Oude Testament en vooral luisteren naar elkaar en elkaar echt zien! Want zoals jullie weten, leerden wij dat we allemaal bij elkaar horen.

Met de tienergroep M25 zijn we langzaam uitgegroeid naar twintig tieners die enthousiast de werken van barmhartigheid doen, samen chillen en elkaar in het dagelijks leven tot steun zijn. De tieners vertelden dat ze het zo fijn vinden om op deze verschillende manieren samen te komen. En ik

citeer: "Omdat we elkaar begrijpen en we dingen leren zonder dat we het zelf doorhebben. We blijven hierdoor naar de kerk en de activiteiten komen omdat we echt een vriendengroep zijn geworden. Hierdoor blijft onze band met de kerk bestaan".

In de ontmoetingsdiensten en workshops in samenwerking met de protestantse en evangelische gemeenten leren we de verschillende vormen van geloven kennen, maar met name de overeenkomsten. Ook de repetities van de band zorgde voor een bijzondere saamhorigheid.

De ontmoetingen met jonge gezinnen, tieners, jongeren, parochianen hebben mijn werk en mijn leven verrijkt. Ik ben iedereen dankbaar voor zijn of haar openheid en kwetsbaarheid. Door het delen van wensen, behoeften, goede en minder goede ervaringen komt de gemeenschap steeds dichterbij elkaar. We hebben samen een hele goede start gemaakt en in dit korte bericht kan ik niet alles opnoemen waar ik dankbaar voor ben.

Het is nog niet afgelopen. Helaas kan mijn contract niet verlengd worden, zoals jullie kunnen lezen in de uitleg van het bestuur. Natuurlijk was ik heel graag nog een poosje met jullie samen op weg gegaan. Er is een redelijk korte termijn geweest om jullie persoonlijk op de hoogte te brengen voordat dit bericht in de Apostelbode verscheen. Mochten er vragen zijn, dan mogen jullie mij bellen of aanspreken.

De afgelopen drie jaar was ik het aanspreekpunt, met het wegvallen van mij verdwijnt natuurlijk niet de kerk als aanspreekpunt voor jullie. Hiervoor mogen jullie terugvallen op het huidige team. In de brief van het bestuur kunnen jullie lezen dat het team en het bestuur op zoek gaan naar hoe dit alles voortgezet kan worden. Ik wil iedereen bedanken. Ik draag iedereen een warm hart toe en het afscheid valt mij zwaar. Blijf de goede werken voortzetten en blijf naar elkaar luisteren! Blijf de vreugde doorgeven en weet dat je welkom bent!

Alle goeds van pastor Marieke Drent



Jeugd & Jongeren



FAMILIEKERSTVIERING

Voor de familiekerstviering zijn we op zoek naar enthousiaste kinderen (4 - 14 jaar) die mee willen spelen en willen voorlezen in het kerstverhaal. De familiekerstviering is op maandag 24 december om 18.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Heeft uw kind interesse om mee te doen, stuur dan een mail naar: familieviering@detwaalfapostelen.nl. We oefenen op zondag 23 december van 14.00 uur - 16.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen. We hopen op veel aanmeldingen.

Werkgroep familievieringen



CECILIAFEEST

Het was erg vroeg dit jaar, 11 november. 's Morgens om 9.30 uur was de eucharistieviering die werd voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven en pastor Andreas Inderwisch, waarin hele



mooie gebeden en gezangen ten gehore werden gebracht. Het koor stond onder leiding van dirigente IJva van Luijk en het orgel werd bespeeld door Henriëtte Vledder.

Na de mooie dienst werden er twee jubilarissen gehuldigd. Pastor Andreas had lovende woorden voor hen. De dames Ger Rutten en Joke

van Uden zingen dan ook al veertig jaar in ons mooie koor, dat al 75 jaar bestaat. Zij kregen de gouden eremedaille met als insigne de Gregorius-



speld. Een bloemetje namens de parochie hoort erbij. Ook de leden van Balgoij, die nu sinds een jaar met Laudate Dominum samen zingen, wat een mooie verrijking is voor de koren, hadden voor de jubilarissen een prachtig boeket bloemen.

Na de viering ging het feest verder bij de Markies, waar van een lekker buffet werd genoten. Ook werd er voorgedragen en gezongen, wat heel erg mooi was. Na een geweldige middag ging iedereen tevreden naar huis. Op naar de vele vieringen die door ons koor weer goed verzorgd worden.



AANDACHT VRIJWILLIGERS

Op 10 oktober is het eigenlijk de feestdag van de H. Victor. Traditie is dat dit feest gevierd wordt op de zondag tijdens de kermisdagen. Dit zou nu geweest zijn op 14 oktober. Echter op deze zondag was er geen viering in onze kerk. Het is dan ook moeilijk om alle vrijwilligers op de kermiszondag in de kerk bijeen te brengen. Als contactraad hebben wij daarom besloten de vrijwilligersdag een week later te houden en het feest van de H. Victor op deze dag te vieren.

Deze dag zijn wij begonnen met een viering in de kerk, waar het wat drukker was dan op een gewone zondag.

Tijdens deze viering heeft pastor Hennie Witsiers de vrijwilligers uitdrukkelijk bedankt voor hun werk in de geloofsgemeenschap en voor hun inzet. Het zonnetje was aanwezig, zodat iedereen erin gezet kon worden.

Na de viering hebben we gezamenlijk koffie gedronken met een Batenburgs bolletje.

Vervolgens heeft de vicevoorzitter van het parochiebestuur, de heer Wijnard Eling de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de kerk toegelicht. Op deze dag was bekend dat er twaalf bezichtigingen zijn geweest, maar ook dat

er nog geen serieuze koper is. Met betrekking tot het interieur van de kerk kunnen parochianen voorstellen doen. De contactraad gaat een inventarislijst maken. Onderzocht moet nog worden wat er aanwezig moet blijven om het pastoraat en de vieringen te kunnen voortzetten.

Op de vraag of er eventueel een Mariakapelletje gebouwd kan worden, antwoordde de vicevoorzitter dat hiertoe een voorstel gedaan kan worden. Daarna zal bekeken worden of hiervoor mogelijkheden zijn.

Hierna zijn de vrijwilligers naar De Viersprong gegaan om een glaasje te drinken en gezellig met elkaar te praten. Diverse onderwerpen kwamen over tafel. Er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer. Daarna werd het lunchbuffet geopend. Vooraf werd begonnen met een heerlijke pannetje soep. Ieder kon voldoende lekkere broodjes eten. De lunch werd afgesloten met een heerlijk toetje, dat niet door iedereen opgegeten kon worden, omdat men al voldoende op had. De vrijwilligers hebben van deze maaltijd genoten. Voldaan gingen ze rond de klok van drie uur weer huiswaarts.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad heeft vergaderd op 13 november en de volgende punten zijn besproken:

- **Eerste communie:** Er is een groep gevormd met Overasselt, Balgoij en Nederasselt. Heumen werkt dit jaar zelfstandig. De voorbereidingen worden op toerbeurt in de diverse plaatsen gehouden. De voorstellingsvieringen zijn in Balgoij en Overasselt en de dankviering na de eerste communieviering zijn in Nederasselt en Overasselt. Als datum voor de eerste communie is 19 mei geprikt, maar dit is lastig omdat harmonie K&V dan ook haar honderdjarig bestaan viert. Er wordt naar een oplossing gezocht.
- **Het vormsel** wordt toegediend op 1 juni om 11.00 uur tijdens de H. Mis door Mgr. R. Mutsaerts
- **Het pastoresteam** is een pastoraal jaarplan aan het ontwikkelen.
- **Kinderkaravaan:** Op 25 november komt de kinderkaravaan naar Balgoij. Dit wordt vermeld in het Diosablad.
- **Advent:** De opening van de advent voor De Twaalf Apostelen wordt gehouden op 30 november in Batenburg. Dit gebeurt in samenwerking met de vormelingen.
- **Kerstmis:** Op 24 december is er om 18.00 uur een kindvriendelijke kerstviering met als voorganger Aloys van Velthoven en muzikaal ondersteund door het gemengd zangkoor. Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep kinderdiensten.
- **Op eerste kerstdag** 25 december is er een H. Mis om 11.00 uur met als voorganger Aloys van Velthoven en muzikaal ondersteund door Mazing Joy.
- **Oudejaarsviering:** Op zondag 30 december wordt in de kerk om 19.00 uur een oudejaarsviering gehouden. Aloys van Velthoven gaat voor in de H. Mis en het gemengd zangkoor verzorgt de zang. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om gezellig samen te zijn onder het genot van koffie, thee, glühwein en oliebollen om nog even terug te kijken op het voorbije jaar en elkaar alle goeds toe te wensen voor 2019.
- **Aloys van Velthoven afwezig:** Van 2 januari tot 12 januari is Aloys afwezig. Hij gaat naar Oeganda om de priesterwijding bij te wonen van Sander Kessler uit Heumen.
- **Omstreeks kerst** ontvangen veertien zieken en/of bejaarde inwoners van Balgoij een kerststukje van parochie De Twaalf Apostelen.
- **De volgende vergadering** van de contactraad is op 15 januari 2019 om 14.00 uur bij Marianne.

Hoogstwaarschijnlijk is dit het laatste Ceciliafeest van het gemengd zangkoor Johannes de Doper geweest. Er zal in de toekomst een nieuw koor gevormd worden samen met Alverna.

Op zaterdagavond zijn wij begonnen in de kerk met een feestelijke H. Mis, voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven. Er zijn dit jaar geen jubilarissen. Het feest werd vervolgens verplaatst naar het dorps huis Het Ballegoyke. Daar werd een boeiende film vertoond over de geschiedenis van het koor en het reilen en zeilen van het zangkoor vanaf 1975.

Daarna werd die geschiedenis vanaf 1975 tot 2018 nog een keer ludiek uitgebeeld en bezongen in een schimmenspel. Het gemengd koor werd geboren, de dames kwamen uit een ei! Alle dirigenten werden uitgebeeld met passende liederen.



Aan het einde van het toneelspel kwam zelfs een nieuwe naam tevoorschijn, maar hier mogen alle zangers- en zangeressen zelf goed over na gaan denken.

Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje, waar veel verhalen uit de oude doos de revue passeerden. De avond werd afgesloten met een lekker broodje en voldaan keerde iedereen tegen middernacht weer huiswaarts.

CECILIAFEEST 2018



H. ANNA BERGHAREN BIJ KAARSLICHT EEN BIJZONDERE VIERING

Wat een 'gewone' viering op zaterdagavond zou zijn, werd een bijzondere belevenis bij kaarslicht. Op zaterdag 21 oktober rond 18.15 uur viel de elektriciteit uit in een flink deel van Bergharen. Juist de tijd dat het langzaam schemerig wordt, de duisternis valt en om 19.00 uur de mis begint. Dankzij het improvisatievermogen van de lector met een paar mensen van het koor waren de kaarsen in de kroonluchter het centrale lichtpunt in de kerk en de in allerijl bij elkaar gevonden kandelaars de lichtpuntjes die de koorzangers, de lezer en de misdienaar konden helpen om de viering toch doorgang te laten vinden. Immers, bij uitval van elektriciteit blijkt hoe afhankelijk we zijn van techniek. Zo bleek ook de geluidsinstallatie buiten dienst, zodat de oude houten preekstoel weer ouderwets in gebruik kon worden genomen. Verder was het koor gedwongen om het zonder orgel te stellen en moest het a capella zingen, omdat het orgel ook afhankelijk is van elektriciteit. Maar het Elckerlyckoor ving dat prima en met de nodige souplesse op. Zo bij kaarslicht vierend, herleven oude tijden. De H. Annakerk is duidelijk gebouwd in een tijd dat elektriciteit nog niet alomtegenwoordig was. De akoestiek van de preekstoel in combinatie met de gewelven zorgde ervoor dat de preek toch goed te verstaan was, en ook de lichtval van de vele kaarsen, de kroonluchter en bij de beelden zorgde voor een bijzondere sfeer die nog velen zal bijblijven. Niet om te herhalen, maar wel om te blijven herinneren. Met dank aan het improvisatievermogen van velen!

Martin Claes en het Elckerlyckoor

OECUMENISCHE VIERING IN BERGHAREN

In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid wordt op zondag 20 januari 2019 om 11.00 uur een oecumenische gebedsviering gehouden in de H. Annakerk te Bergharen. Thema is: 'Recht voor ogen'. Voorgangers: dominee Henk Fonteyn en pastor Jack Steeghs.



VRIJWILLIGERSAVOND BERGHAREN



Donderdag 25 oktober was het zover: de jaarlijkse vrijwilligersavond van de H. Anna in Bergharen. Druk bezocht en dit keer bijzonder feestelijk. Niet alleen aan eten en drinken was gedacht. Gedurende de avond werden op een wand foto's getoond van het 125-jarige jubileum. En we kregen voor het eerst de groepsfoto van die mooie zondagmiddag op het kerkplein te zien. Ik maakte deze avond voor het eerst mee



en ben onder de indruk van de inzet maar ook van de verhalen die ik te horen kreeg. De fotoquiz ging mij niet goed af. Zo goed ken ik Bergharen nog niet. En aan het eind van de avond was daar de traditionele verloting van de paaskaars van vorig jaar.

Jack Steeghs

OPLOSSING PUZZEL



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R | | L | E | Z | E | | U | | D | V | A | P | D | P | D | T |
| N | | R | E | | K | O | J | | A | N | L | P | | | E | | S |
| E | | P | | C | A | | D | | E | I | E | | | L | | O | N |
| D | | | | W | O | | D | | E | R | V | | | | | | E |
| | | M | | O | | | | I | | A | R | | | E | E | | I |
| | | D | | E | | H | | I | | B | L | | M | | E | | D |
| | | | | N | | C | | | | R | I | | | | M | | N |
| | | | | A | | A | | | | S | A | R | | K | A | | E |
| X | | | | S | | A | | | | N | A | | K | R | | B | V |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | N |

Vieringschema

08 december / 09 december
• 2e zondag van de advent

15 december / 16 december
• 3e zondag van de advent
• zondag Gaudete

22 december / 23 december
• 4e zondag van de advent

|  Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ^③ ✨ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✨ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✨ Evangelie: Luc. 3,1-6 | lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✨ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✨ Evangelie: Luc. 3,10-18 | lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Mi. 5,1-4a ✨ Tweede lezing: Heb. 10,5-10 ✨ Evangelie: Luc. 1,39-45 |
|---|--|--|---|
|  H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Eclerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ton van Balveren | zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers | <i>Géén viering</i> |
|  H. Paschalis Baylon Woezik | zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Kinderkoor Andreas Inderwisch | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes | <i>Géén viering</i> |
|  H. Jozef Alverna | zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> |
|  H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> | <i>Géén viering</i> |
|  H. Antonius Abt Nederasselt | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen | <i>Géén viering</i> |
|  H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch | zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch |
|  H. Georgius Heumen | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven | <i>Géén viering</i> |
|  H. Victor Batenburg | <i>Géén viering</i> | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo | <i>Géén viering</i> |
|  H. Anna Bergharen | zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes | <i>Géén viering</i> |
|  H. Judocus Hernen/Leur | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs | zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs |
|  H. Damianus Niftrik | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo | <i>Géén viering</i> | <i>Géén viering</i> |
|  Het Kompas | zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes |

Vieringschema

| | maandag 24 december • Kerstavond | dinsdag 25 december • Eerste Kerstdag | woensdag 26 december • Tweede Kerstdag • Heilige Stefanus |
|--|--|--|---|
|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14 ✧ Evangelie: Luc. 2,1-14 | lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✧ Evangelie: Mat. 10,17-22 |
|  | H. Antonius Abt Wijchen | 18.00 Gezinskerstviering Familiekoor Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar) 20.00 Kerstavondviering Harmonie D.O.V./ Gelegenheidskoor Jack Steeghs 22.00 Kerstavondviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes | 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes 12.00 Kindje wiegen - 16.00 |
|  | Emmanuel Wijchen | 19.30 Kerstavondviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers | 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Jack Leo <i>Géén viering</i> |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | 16.30 Kerstspel Kinderkoor Werkgroep Gezinsliturgie 18.00 Gezinskerstviering Kinderkoor Andreas Inderwisch 22.00 Kerstavondviering Gelegenheidskoor Andreas Inderwisch | 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes <i>Géén viering</i> |
|  | H. Jozef Alverna | 18.00 Gezinskerstviering WijBeKo Bertus Visschedijk 20.00 Kerstavondviering Jongerenkoor Andreas Inderwisch | 09.30 Woord en Communie Between Andreas Inderwisch <i>Géén viering</i>  |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | 18.00 Gezinskerstviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven <i>Géén viering</i> |
|  | Het Kompas | 16.00 Kerstavondviering Hennie Witsiers | |

| Vieringschema | maandag 24 december • Kerstavond | dinsdag 25 december • Eerste Kerstdag | woensdag 26 december • Tweede Kerstdag • Heilige Stefanus |
|--|--|---|--|
|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14 ✧ Evangelie: Luc. 2,1-14</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✧ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 1,1-18</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✧ Evangelie: Mat. 10,17-22</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>19.30 Gezinskerstviering Gelegenheidskoor Marieke Drent</p> | <p>09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Géén viering</i></p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>19.30 Gezinskerstviering Samenzang met orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p> | <p>11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p> | <p>11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p>18.00 Gezinskerstviering New Challenge Marieke Drent</p> <p>22.00 Kerstavondviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Géén viering</i></p>  | <p>09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p>19.00 Kerstavondviering Gemengd Koor Jack Leo</p> | <p>09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Géén viering</i></p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p>18.00 Gezinskerstviering Gospelkoor Hennie Witsiers</p> <p>20.00 Kerstavondviering Gemengd Koor Martin Claes</p> | <p><i>Géén viering</i></p> | <p>11.00 Woord en Communie Muziekvereniging St. Anna Jack Steeghs</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>18.00 Gezinskerstviering Voice Jack Steeghs</p> | <p>11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p>11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>20.30 Kerstavondviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p>11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Géén viering</i></p> |

Vieringschema

29 december / 30 december
• Feest van de Heilige Familie

31 december / 01 januari
• Oudjaar / Nieuwjaar
• Maria, Moeder van God

05 januari / 06 januari
• Openbaring des Heren

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 1 Sam. 1,20-22.24-28 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-2.21-24 ✦ Evangelie: Luc. 2,41-52 | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Num. 6,22-27 ✦ Tweede lezing: Gal. 4,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 2,16-21 | <p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 60,1-6 ✦ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 ✦ Evangelie: Mat. 2,1-12 |
|---|--|---|--|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p> | <p>maandag/dinsdag 19.00 Oudejaarsviering Samenzang / Martin Claes 11.00 Nieuwjaarsviering Familielied / Martin/Andreas</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop ☞</i></p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Marieke Drent</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zaterdag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p>zondag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bertus Visschedijk</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop ☞</i></p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bertus Visschedijk</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Oudejaarsviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> | <p>dinsdag 11.00 Nieuwjaarsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p>zaterdag 19.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Jack Leo</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>maandag 19.00 Oudejaarsviering Gemengd Koor Jack Steeghs</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>zondag 11.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p> | <p>dinsdag 11.00 Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>zondag 11.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Oudejaarsviering Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> |

Vieringschema

12 januari / 13 januari

• Doop van de Heer

19 januari / 20 januari

• 2e zondag door het jaar
• bidweek voor de eenheid

26 januari / 27 januari

• 3e zondag door het jaar

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✦ Tweede lezing: Tit. 2,11-14;3,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 3,15-16.21-22</p> | <p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 62, 1-5 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 12,4-11 ✦ Evangelie: Joh. 2,1-12</p> | <p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 12,12-30 ✦ Evangelie: Luc. 1,1-4; 4,14-21</p> |
|---|---|--|---|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 Oecumenische viering Koor uit De Schakel Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bertus Visschedijk</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Between Martin Claes</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 <i>Gildeviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Andreas Inderwisch</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan/Voorstellen Communicanten/Vormelingen</i> Kinderkaravaankoor Marieke Drent</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 11.00 Oecumenische viering Gemengd Koor Jack Steeghs/Henk Fontein</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bertus Visschedijk</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p><i>Geén viering</i></p> | <p>zaterdag 19.00 <i>Voorstellingsviering Communicanten/Vormelingen</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> | <p><i>Geén viering</i></p> |
|  <p>Het Kompas</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> |

BIJZONDERE VIERTINGEN



H. Antonius Abt | Wijchen

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| iedere maandag | 19.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere dinsdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere woensdag | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes. |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch. |
| maandag 17 december | 19.00 uur | Boeteviering. Martin Claes. |
| donderdag 27 december | | Geen viering. |
| zondag 06 januari | 19.30 uur | Taizéviering. Werkgroep Taizéviering. |
| zondag 03 februari | 19.30 uur | Taizéviering. Werkgroep Taizéviering. |

Emmanuel | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 14 december | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 18 december | 14.00 uur | Kerstviering voor Ouderen. Koffie met kerstbrood na afloop in 't Achterom. |
| vrijdag 11 januari | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Paschalis Baylon | Woezik

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 28 december | 19.30 uur | Ontmoetingsviering ZLTO. Thema: 'Wees niet bang'. |
| vrijdag 04 januari | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Ton van Balveren. |
| vrijdag 01 februari | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven. |

H. Jozef | Alverna

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 21 december | 09.30 uur | Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven. |
| vrijdag 18 januari | 09.30 uur | Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch. |

Zuiderhoek | Wijchen

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 28 december | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 25 januari | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

H. Antonius Abt | Overasselt

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| iedere donderdag | 19.00 uur | Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . |
| maandag 17 december | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 17 december | 19.00 uur | Boeteviering. Aloys van Velthoven. |
| maandag 31 december | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 14 januari | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |
| maandag 28 januari | 14.00 uur | Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven. |

De Mijlpaal | Overasselt

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| dinsdag 11 december | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 08 januari | 10.15 uur | Eucharistieviering. Aloys van Velthoven. |

H. Victor | Batenburg

| | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| dinsdag 25 december | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 29 januari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |

H. Anna | Bergharen

| | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| vrijdag 04 januari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 01 februari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |

De Mijlpaal | Hernen

| | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| dinsdag 01 januari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |
| dinsdag 05 februari | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers. |

Kerkje | Leur

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zondag 30 december | 19.00 uur | Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. |
| zondag 27 januari | 19.00 uur | Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. |



WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





*December Apostelbode op Johannes geënt,
maar ik denk aan de voorbereidende advent.
Vooruit kijken naar het Kerstmislicht.
Daarvoor zijn mijn gedachten gezwicht.
Ik hoop dat u daarmee ook blij bent.*

*Een zalig, gelukkig, mooi kerstfeest,
in de sfeer van de naastenliefde en vredegeest.
Aansluitend volgt weer een heel nieuw jaar.
Gelukwensen voor elkaar,
in het bijzonder goede gezondheid het meest.*

Toon van Duifhuizen

125 JAAR H. JUDOCUS-KERK.

Nu het jubileumjaar 2018 er bijna opzit, willen we samen met eenieder die belangstelling heeft getoond of geholpen heeft om 125 jaar H. Judocuskerk te Hernen tot een succes te maken, nog even terugblikken met de foto's en een korte film.

Wij nodigen u uit om op zondag 16 december om 11.00 uur de eucharistieviering in voornoemde kerk bij te wonen.

Aansluitend zal er na deze viering een korte film worden vertoond van de feestelijke viering op 1 juli jl. Tevens zal er een fotoboek worden gepresenteerd en is er een doorlopende fotopresentatie. En dit onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!

De contactraad

OUDERENVIERING

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar valt op 4 januari. De dag voor onze ouderenbijeenkomst om 10.00 uur in de Mijlpaal. Deze bijeenkomst staat natuurlijk in het teken van het nieuwe jaar. We ontmoeten en hopen voor elkaar op een gezegend 2019. We blijven uitzien naar nog meer nieuwe gezichten!! Gewoon elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie. Kom ook!

KNIKENGEL MAAKT KERSTGROEP WEER COMPLEET



Tijdens de succesvolle kerststallententoonstelling ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de H. Judocuskerk zijn er een aantal giften binnengekomen. Van deze giften heeft Ton van Hulst een replica gemaakt van een knikengel die nu weer de kerstgroep compleet maakt.

Tijdens eerste kerstdag van 14.00 - 16.00 uur, kunt u de kerk en de kerststal met knikengel bezichtigen.

Zowel de schenkers als Ton van Hulst willen wij hiervoor bedanken.

MISINTENTIES

16 december: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Broer en Jo Peters-Van Lubeek, overleden familieleden van de familie Peters, Riek Peters en Frits Ligtfoot, Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, Piet en Lien Hendriks-Huberts, Koosje van Heumen-Cobussen

22 december: Gerda van Heumen-Loeffen, Liesbeth Giesbers-Palsma

Kerst 24 en 25 december: Toon en Annie Kersten-Schamp, Bert van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing, Gradus en Annie van Heumen-Janssen, Annie van der Aa-van Casteren, familie Perquin-Steeg, Jan de Kleijn en overleden familie, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerda van Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, overleden familie Van der Aa, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Liesbeth Giesbers-Palsma, overleden ouders Remmers-Grim, Annie Kersten-Steeg, Jan van Heumen, Wim Vergeest, Koosje van Heumen-Cobussen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, familie Hendriks-Uijen, Gerard Wouters en Thea Wouters-Kropmann, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-Van het Westeinde, Leo van Lubeek, overleden familie Jansen-Willems, Hent van As, Jan Thoonsen, Johan Steeg, overleden familie J. van Heumen-Hendriks, overleden familie Cobussen-Libötté, Bert de Kleijn, familie Van Hoogstraten-Mooren, Jan Schreven, ouders Reijnen-Pruijjs, ouders Zondag-Van der Sluijs, Britt Geurts

30 december: Jan de Kleijn en overleden familie, Koosje van Heumen-Cobussen

1 januari 2019: Bert van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, Koosje van Heumen-Cobussen

5 januari: Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen

13 januari: Koosje van Heumen-Cobussen, voor de overleden weldoeners, Wim en Gon Hebing, Bert de Kleijn

19 januari: Frans en Doortje van Heumen-Derks, Thea Wouters-Kropmann

Gelieve de misintenties voor 26 januari t/m 3 maart voor 4 januari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

GEZINSGERICHTE KERSTVIERING 24 DECEMBER 18.00 UUR



Tot en met vorig jaar kende de geloofsgemeenschap H. Judocus in Hernen-Leur een werkgroep voor gezinsvieringen. Die werkgroep is er niet meer. Daarom bereid ik nu, samen met enkele ouders, een feestelijke kerstviering voor waarin het vertrouwde kerstverhaal klinkt. Muzikaal wordt de viering opgeluisterd door koor Voice. Wees welkom!

Pastoraal werker Jack Steeghs

HULDIGING JUBILARISSEN PAROCHIEEL ZANGKOOR

Het parochieel zangkoor Hernen-Leur vierde zondag 18 november het jaarlijkse St.-Cecilia feest.

Om 11.00 uur was er een H. Mis die werd voorgegaan door Jac Leo, speciaal voor de levende en overleden leden van het zangkoor.

Dit jaar waren er twee jubilarissen. Voor Ada Wellen is het vijftig jaar geleden dat zij bij het koor ging zingen. Zij is voor ons een bijna niet te missen kracht. Samen met Ria zingt zij de alt-partijen.

Jan van Heumen is veertig jaar bij ons koor. Jan, die ook vele jaren koster is geweest, voelt zich thuis bij ons koor en geniet van de mooie gezangen.

Samen met Thé en Herman zingt hij de tenorpartijen. Namens het koor en de geloofsgemeenschap bedankte de voorzitter Ada Wellen en Jan van Heumen voor

hun muzikale inbreng gedurende vele jaren. Namens De Twaalf Apostelen kregen zij een oorkonde en versierselen uitgereikt en het koor bood de jubilarissen een bos bloemen aan en zong een jubileumlied. Na afloop van de viering waren er felicitaties van parochianen, familie en bekenden. Daarna was er een gezellige middag met een heerlijk diner.

Harry van Schadewijk, voorzitter zangkoor



NA 125 JAAR

Het was stom toeval dat ik in juni 2017 in ons klooster in Nijmegen hoorde van de voorbereidingen voor de viering van het 125-jarig bestaan van de kerk in Hernen en Leur. Om mijn banden met Hernen weer wat aan te halen vond ik dit een goede gelegenheid om mijn medewerking daarbij aan te bieden; ik had toch niet meer zoveel te doen, want ik was al acht jaar pastor-emeritus. Via de vrouw van mijn neef Twan meldde ik dat en op 4 juli 2017 kreeg ik al een mail van Annemarie Gooiker, toenmalig pastoraal werkster, of ik mee wilde doen bij de opening en sluiting van het jubeljaar. Van harte heb ik "ja" gezegd en op 17 oktober 2017 was de eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de viering op 17 december: de opening van het jubeljaar. Bij elkaar waren toen Marijke Reijnen, Hermien van der Aa en ik. Daarbij werd afgesproken dat ik contact zou houden met het pastoresteam. Na verschillende mailcontacten hielden we op 7 november een tweede bijeenkomst. Daarbij was ook iemand namens het koor aanwezig. Op 17 december was de openingsviering 'Op weg naar 125 jaar Judocuskerk' met Martin Claes, Hennie Witsiers en mij als voorgangers. Aan het einde van de dienst werd de banier '125 jaar kerk' onthuld. We sloten die dag af met een gezellige ontmoeting onder het genot van een kopje koffie.

Tegelijkertijd werden door andere groepen initiatieven genomen voor de presentatie van kerststallen met Kerstmis, voor een fototentoonstelling, voor een kunstexpositie, voor een 'liefdesmaaltijd' op Witte Donderdag en voor een passend jubileumcadeau. Er werd op allerlei terreinen heel hard gewerkt. En ook ik zat intussen niet stil: voor De Apostelbode schreef ik mijn herinneringen aan kerk en parochie. Vol bewondering raakte ik intussen ook voor al die mensen die zich voor 100% hebben ingezet om dit feest onvergetelijk te maken. Na kerst hoorde ik dat de kerststallen van veel "oh's en ah's" mochten genieten. Met de voorbereidingsgroep liturgie begonnen we op 26 februari aan de 'slotviering'. Het was al de veertigdagentijd en op 28 maart werd de fototentoonstelling 'Focus op Judocus' geopend. Velen hebben genoten van oude bekenden en van verhalen die bij de foto's horen. Iedereen kreeg warme gevoelens bij deze herinneringen aan het verleden. Daarom een welgemeend woord van dank aan de samenstellers! Onverwacht groot was het aantal deelnemers aan de Agapè-maaltijd op Witte Donderdag: 52 personen lieten zich inspireren door verhalen en symbolen rond het Laatste Avondmaal. Duidelijk voor herhaling vatbaar!!! Op verzoek van de contactgroep verzorgde ik op 16 april vier keer een rondleiding door de kerk

voor alle leerlingen van de H. Hartschool. Een heerlijke belevenis...en de gekste vragen!!
Op 15 mei hadden we de laatste bijeenkomst voor de slotviering. Heel de dienst was rond; Judocus zou centraal staan; alleen de liederen moesten nog worden ingevuld. Op 21 mei, tweede pinksterdag, bezocht ik zelf de fototentoonstelling en was verrast door zoveel herkenbare zaken. De kerk en de parochie kwamen weer tot leven. Op 30 mei kreeg ik Jack Steeghs, de nieuwe pastoraal werker, op bezoek. Hij kwam van Zaltbommel waar hij woont, naar mij in Hedel, voor kennis-making en overleg. Ik zou samen met hem en met

pastoor Martin Claes voorgaan in de slotviering. Nou, die klonk als een klok en toen aan het einde van de viering 'Ons dorp' klonk en de nieuwe glazen deuren op hun plaats werden gezet, galmde een luid applaus door de kerk. Het 125-jarig feest was geslaagd! De afsluiting met de lunch op de oprijlaan van het kasteel was de kers op de taart. Het was af! En het feest liet zien waarin een kleine geloofsgemeenschap groot kan zijn. Allemaal hartelijk dank en Gods zegen voor de toekomst!!! Zalig kerstfeest!!!

Ben van Bronkhorst o.f.m. Hedel



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de aanloop naar Kerstmis gonst het van de activiteiten. Het is fijn dat er zoveel werk verzet wordt. Denkt u: ik wil graag ook een steentje bijdragen, dan ontvangen wij u met open armen.
- Op dinsdag 18 december is de kerstviering voor ouderen.
- De viering van oudjaar houden we op zondag 30 december om 9.30 uur en na afloop is er thee en koffie met enkele lekkernijen.
- Elders in deze uitgave leest u meer over een nieuw initiatief binnen onze kerk, maar hiermee willen we graag de hele parochie bereiken.
- De eerste vergadering van de contactraad in 2019 is op woensdag 16 januari om 19.30 uur.

Contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Bent u als eens geweest? Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk.



Het is erg gezellig en u mag gerust nog iemand meebrengen. Op 19 december en 2 en 16 januari en 6 februari staan de deuren weer wijd open en bent u tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom!!!

Tini Poos

KERSTVIERING 55+ IN 'T ACHTEROM

Op dinsdag 18 december beginnen we met een viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zal de viering worden voortgezet in 't Achterom. Onder het genot van een kopje koffie met kerstbrood. Wij heten u van harte welkom... en hopen tot ziens!

Werkgroep Ouderen en ziekenpastoraat



H. GEORGIUS - HEUMEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

In onze geloofsgemeenschap is een informatie-avond geweest over de herbestemming van het kerkgebouw. Aansluitend aan de eucharistieviering van zaterdag 3 november heeft de vice-voorzitter van het parochiebestuur mededelingen gedaan over de stand van zaken van de herbestemming. Het parochiebestuur had stichting BOEi opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden in het kerkgebouw. Enkele initiatiefnemers uit Heumen zijn in gesprek gegaan met stichting BOEi. De gedachten waren het priesterkoor te behouden voor de erediensten en in het andere deel van het gebouw wooneenheden te realiseren. Dit plan is door het bisdom afgewezen, omdat er na de herbestemming geen erediensten meer gehouden mogen worden in het kerkgebouw en om financiële redenen. Het parochiebestuur heeft

op verzoek van het bisdom de kerk laten taxeren door een bureau en dit bureau heeft een vervolgoopdracht gekregen om kopers te zoeken voor het gebouw.

Op het kerkgebouw rust een maatschappelijke bestemming. Als er appartementen of een onderneming of bedrijf in komt, zal de gemeente het bestemmingsplan moeten wijzigen en het bisdom zal voor de herbestemming eerst toestemming moeten geven.

Inmiddels is er een informatief gesprek geweest met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om te kijken of er mogelijkheden zijn de vieringen te houden in de PKN-kerk in Heumen. Omdat die kerk niet groot is kwam de suggestie: kunnen we het niet omdraaien en de PKN-kerk bij ons in laten trekken.

Tijdens deze avond werd weer duidelijk dat ver-

schillende parochianen nog veel moeite hebben met de herbestemming van de kerk. Dat er besloten is een herbestemming voor onze kerk te zoeken heeft mede te maken met de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Om een gemeenschap vitaal te houden zijn er vrijwilligers nodig en dat wordt steeds moeilijker. Pastor Aloys sloot de avond af met de woorden: "Laten we positief blijven kijken naar de toekomst".

Contactraad Heumen

KERSTCONCERT

Kerstmis is de gelegenheid om van mooie muziek te genieten. Laat u meevoeren met koperklanken en zangstemmen in onze H. Georgiuskerk. Zoals u van ons gewend bent zal muziekvereniging Vlijt en Volharding in samenwerking met

het koor Sjier Chadasj uit Beesd een kerstconcert geven op zaterdag 15 december, aanvang 20.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Wij spelen symfonische blaasmuziek en sfeervolle kerstmuziek en natuurlijk zingen we kerstliederen met elkaar. Na het concert is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein en warme chocolademelk. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Muziekvereniging Vlijt en Volharding staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. Volgend jaar bestaan we 125 jaar, een jubileum dat gevierd gaat worden met als hoogtepunt het jubileumconcert op zaterdag 12 oktober 2019. U hoort ongetwijfeld nog van ons.

Muziekvereniging Vlijt en Volharding



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT



CECILIAFEEST



Op zaterdag 24 november werd in Nederasselt het jaarlijkse St.-Ceciliafeest gevierd. Dit jaarlijks terugkerend feest heeft betrekking op de koren van onze geloofsge-

meenschap. Aangezien een dames- en herenkoor een jubileum te vieren had, werd deze viering door dit koor opgeluisterd.

Jubilaris Nellie Geerts-Derks zingt haar partij al veertig jaar met volle overgave. Pastor Aloys stond aan het



einde van de viering hier bij stil en overhandigde Nellie een presentje namens de kerk. Het bestuur van de contactraad zette Nellie daarna ook nog in de bloemen.

Na afloop van de viering was er, zoals gebruikelijk in Nederasselt, koffie en thee met een lekkere versnapering.

Het dames- en herenkoor heeft daarna nog een gezellig samenzijn gehad in de zijkapel.

AANKONDIGING

Op vrijdag 14 december zal er om 18.00 uur in de Antonius Abtkerk in Nederasselt een bijeenkomst zijn voor alle inwoners van het dorp. Deze wordt georganiseerd door de Dorpsraad van Nederasselt. Deze bijeenkomst in de kerk zal gevuld worden met teksten en muziek in het teken van Kerstmis. Daarna zal er in een optocht gelopen worden naar het grasveld op het Gildeplein, waar een verlichte kerstboom zal worden onthuld. Dit alles onder genot van een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom.



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2018

• Gesprek met twee leden van de werkgroep lectoren en collectanten.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit negen lectoren, waarvan er twee ook collectant zijn. Daarnaast zijn er drie extra collectanten. De werkgroep stelt elk halfjaar een rooster op en komt één keer per jaar bij elkaar. Men heeft geen vragen voor de contactraad aangezien alles prima



verloopt. Dit was de laatste werkgroep die door de contactraad is uitgenodigd. In het voorjaar van 2019 zal er weer een algemene bijeenkomst met alle werkgroepen worden georganiseerd

zoals we dat in 2016 hebben gedaan.

- Evaluatie vrijwilligerslunch 21 oktober

De vrijwilligerslunch is prima verlopen. Er was één jubilaris: Tonny Loeffen, lid van de werkgroep pastoraat van nabijheid en vrijwilliger bij de Mijlpaalvieringen. Zij heeft het boek 'Van kerk naar kerk' gekregen en een mandje viooltjes.

- De vrijwilligers die gestopt zijn, waren helaas verhinderd. In de week na de lunch zijn zij door een vertegenwoordiger van de contactraad bezocht en hebben een afscheidskaars gekregen. Het ging om Albert Gijsbers, vanaf 1998 lid van de werkgroep avondwake; Wim Jetten, van 2003 tot 2015 lid van de werkgroep hoveniers en daarnaast lid van de werkgroep acolieten; en Jan Jacobs, van 2005 tot 2016 lid van de werkgroep hoveniers en daarnaast bezorger van de Apostelbode. Allen van harte bedankt voor het werk dat zij hebben verricht.

- Begraafplaats

Op dit moment zijn er vier graven verlopen en niet verlengd. De grafstenen kunnen dus worden verwijderd. We zijn nog wel in afwachting van een reactie van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen.

- Voor vervanging van de buxussen op de begraafplaats (en in de pastorietaan) wordt aan het bestuur gevraagd of er parochiebreed kan worden ingekocht.

- De Japanse notenboom (ginkgo) vlakbij de kerk geeft overlast en zal een flink eind worden teruggesnoeid.

- Jaarlijks onderhoud groot orgel

Op 16 november is het grote orgel opnieuw gecontroleerd. Helaas functioneert de pneumatiek nog steeds onvoldoende. Er zal worden geïnformeerd naar de kosten van een nieuwe afspraak, deze keer met een specialist in elektropneumatiek.

- Enkele overige zaken die aan de orde zijn geweest:

- Bouwkundige zaken
- Organisatie kerststallententoonstelling 15 en 16 december
- Hoveniersborrel januari 2019



CECILIAFEEST GEMENGD ZANGKOOR

Zondag 18 november werd traditioneel weer feest gevierd door de leden van het gemengd zangkoor van Overasselt ter ere van St.-Cecilia, patrones van de muziek en koren. De dag werd begonnen met een feestelijke eucharistieviering in de kerk, voorgedaan door pastor Aloys en natuurlijk muzikaal opgeluisterd door het gemengd zangkoor onder leiding van dirigent Fred Weijers en met organist Henk van Elferen.

Na afloop van de mis werd Lettie Hammen-Groenen door pastor Aloys gehuldigd voor haar 40-jarig koorlidmaatschap en kreeg zij de gouden Gregoriusspeld uitgereikt. Ook ontving de jubilaris een feestelijk boekje bloemen.



Achter in de kerk was er voor de aanwezigen gelegenheid om de jubilaris te feliciteren onder het genot van koffie of thee en krentenbrood.

Om 13.00 uur werd in café de Zon het middagprogramma gestart met een kort woordje van welkom door de voorzitter waarna er koffie, thee en diverse sandwiches konden worden genuttigd.

Het middagprogramma dat hierna begon werd ingevuld door eigen inbreng van diverse koorleden. Julia Burgers vertolkte op prachtige wijze een drietal liederen. Loes Bloo las de statuten en het huishoudelijk reglement van het koor anno 1881 voor. Daarna werd Lettie Hammen gehuldigd, gevolgd door de felicitaties van allen. Ook werd afscheid genomen van Jan Janssen die uitvoerig werd bedankt voor alles wat hij altijd voor het koor heeft betekend. Narda van Hout en Thea Hooning kwamen met 'de Onthulling' over Lettie Hammen. Daarna werd het verhaal van 'Ridder Archibald' op het toneel gebracht door Toon Arts, Jo Kuppen, Julia Burgers en Judith van Beukering. Traditiegetrouw brachten Marijke Schel en Lettie Hammen als 'duo M&L' het wel en wee van het koor ten gehore. Tenslotte werd de uitslag van twee quizen voorgelezen.

Met een uitstekend verzorgd koud en warm buffet werd de feestelijke dag afgesloten.

CONCERT 'BABYLON EN DE BAZAAR'

Zondagmiddag 27 januari - 15.30 uur, Antonius Abtkerk te Overasselt

Het kleine koor 'Eenvoortwaalf' neemt u deze keer mee op reis door de Levant. Zoals altijd is

de programmering avontuurlijk en een mix van oude en hedendaagse muziek. Farao's komen ten tonele in psalmen en zonneliëderen. Babylonische schoonheid klinkt in de werken van Schütz, De Monte en Palestrina. Extra feestelijk is de première van 'Zonnelied van Echnaton' van componiste Frea van de Lavoir. Zij laat de schoonheid en kracht van de zon weerklinken, op tekst van Bertus Aafjes. Tot slot vertoeft u met 'Bazar' op een moderne markt, met alle geluiden van dien. Gastdirigent is Hebe de Champeaux. Toegang: vrijwillige bijdrage, drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl



R.K. H. Antonius Abtkerk te Overasselt



Tentoonstelling:
Kerststallen met een verhaal

meer dan 100 kerststallen uit vele landen

zaterdag 15 december 2018

10.00 - 16.00 uur

en

zondag 16 december 2018

12.00 - 16.00 uur

entree: gratis



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK



VANUIT DE CONTACTRAAD

vergadering van 17-10-2018:

- Wij wisselen onze gedachten met pastor Andreas Inderwitsch over de viering rond Allerzielen. Het idee om een kaars te introduceren waar in de loop van het jaar de namen van overledenen op worden bijgeschreven wordt van harte ondersteund. Muziek op het kerkhof is gewenst.
- Het pastoresteam werkt aan een verdere invulling van het pastorale jaarplan.
- De organisatie van onze vrijwilligersochtend op 25-11-2018 onder leiding van José Aalbers is in volle gang. De lijst met jubilarissen zal nog even zorgvuldig worden nagelopen.
- Er zal op tijdelijke basis worden voorzien in de vacatures voor het parochiebestuur
- De wensen rond kerst 2018 worden alvast besproken. Het voorstel is om de vieringen op kerstavond respectievelijk te houden om 16.30 uur, 18.00 uur en om 22.00 uur. Op eerste kerstdag is er een viering om 9.30 uur. Op tweede kerstdag zal er geen viering zijn. Het definitieve rooster met invulling van voorgangers volgt nog.
- De leden van de contactraad aangevuld met kosten(s)essen hebben genoten van hun jaarlijkse dagje uit. Mooi weer en heerlijk gegeten. Met bijzondere dank aan Marijke en Els.

- Wij zijn nog op zoek naar een altaardwaal. Wie helpt ons?
- Onze speciale 'oudejaarsavondviering' wordt dit jaar gehouden op 30-12-2018 om 9.30 uur.

Henk van der Wielen

ONTMOETINGSVIERING ZLTO.

Op vrijdag 28 december 2018 om 19.30 uur vindt onze jaarlijkse ontmoetingsviering plaats in de Paschaliskerk, aan de Woeziksestraat te Woezik. Het thema van deze viering is "Wees niet bang. Ik geef je er HOOP voor terug!" De dames- en herenkoren uit Alverna en Balgoij, onder leiding van Ilja van Luijk, verlenen gezamenlijk hun medewerking aan deze ontmoetingsviering. De voorbereiding is in handen van de plaatselijke commissie Landbouw en Samenleving, per e-mail te bereiken onder mhm.laurant.4@hetnet.nl. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie/thee.

U bent allen van harte welkom!

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen
Leden commissie 'Landbouw en Samenleving'



VANUIT DE CONTACTRAAD

- We hebben op 25 oktober uitgebreid met de leden van de werkgroep ziekenpastoraat gesproken. Bestond die werkgroep vijf jaren geleden nog uit negen personen, nu nog maar uit drie! Dat betekent dat ze minder werk aan kunnen dan gewenst, maar ze verdienen alom waardering.

Op 6 november ging het over het volgende:

- Sinds eind augustus blijken onze familievieringen precies samen te vallen met de kinderkaravaan ergens in onze parochie. Dat betekent dat de afgelopen drie keren er weinig of geen kinderen in onze familievieringen aanwezig waren en dat de voorbereiding dus vergeefs was. De werkgroep heeft herhaaldelijk aan het pastoresteam gevraagd om een oplossing; in elk geval zal de familieviering van november niet doorgaan. Ook al laat het vieringschema voor het begin van volgend jaar geen overlap zien, toch besluit de contactraad een brief te sturen naar het pastoresteam om prioriteit aan onze familievieringen te geven en daarover met de desbetreffende werkgroep te communiceren.

- De werkgroep Taizé-vieringen wil voortaan de maandelijkse vieringen in onze kerk houden. Elke eerste zondag van de maand, 19.30 uur, in de doopkapel. Er wordt geprobeerd de iconen en het Taizé-kruis een vaste plaats in de doopkapel te geven.

- Op zondag 16 december zal het popkoor Event 's middags om 14.00 uur weer een kerstconcert geven met zang, muziek en het kerstverhaal. Vorig jaar was het een groot succes!

- Het koor Soli Deo Gloria gaat op zondag 27 januari om 15.00 uur een feestelijk nieuwjaarsconcert geven in onze kerk.

Theo van der Weegen

VITALITEIT IN STAPPEN

Bij de allereerste inventarisatie van te vitaliseren onderwerpen werden in de contactraad begin 2016 'jongeren vanaf de eerste communie' en 'dertigers' genoemd. De mogelijkheden om professioneel aan die groepen aandacht te besteden kwamen in een stroomversnelling door de aanstelling van Marieke Drent als jongerenpastor. De contactraad heeft haar binnen onze geloofsgemeenschap zoveel mogelijk ondersteund. Wat is de stand van zaken nu?



7 t/m 12-JARIGEN

Marieke Drent heeft de kinderkaravaan geïntroduceerd. Elke maand trekken de kinderen naar een van de kerken in de parochie en krijgen daar een viering voorgeschoteld waarin ze worden aangespoord om mee te doen.

De voorbereiding op de eerste communie vindt nog steeds plaats in groep 4. Marieke Drent heeft een nieuw project uitgetest: Schatzoekers! De communicanten krijgen geen map met opdrachten mee, maar een schatkistje dat ze elke kindermiddag kunnen aanvullen.

Enkele basisscholen komen elk jaar naar onze kerk om hun leerlingen kennis te laten maken met onze kerk. Na een korte uitleg gaan ze aan de hand van een speurtocht het gebouw verkennen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit aanslaat. Meegekomen ouders en leerkrachten appreciëren onze inzet.

11 t/m 16-JARIGEN

In groep 8 worden de kinderen uitgenodigd om aan de vormselvoorbereiding deel te nemen. Dit jaar is het project vernieuwd: 'Vormselkracht'. Het vormselproject wordt afgesloten met een eindkamp in en rond het parochiecentrum. Na het vormsel hoeft het contact tussen de parochie en de jongeren niet op te houden: M25 is een tienergroep met een eigen chillhok in het parochiecentrum. Verder worden er regelmatig jongerenontmoetingsvieringen georganiseerd, samen met De Schakel en Parousia.

JONGE OUDERS

De ouders worden bij de communie- en vormselvoorbereiding betrokken en in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten. Maar de contactraad wilde meer. We hadden de hoop dat Marieke Drent tijd zou kunnen vrijmaken voor jonge ouders. Dat we samen zouden kunnen onderzoeken wat binnen die gezinnen de religieuze behoeften zijn en hoe de parochie daar op zou kunnen inspelen.

Door het aangekondigde vertrek van Marieke zijn we nu onzeker over de pastoraal-professionele ondersteuning van dit deel van ons vitaliseringsproject! We hopen uiteraard dat de bestaande initiatieven kunnen doorgaan.

Theo van der Weegen



BEHEER KERKHOF ELCKERLYCWEG

Hebt u een paar uurtjes per week over om toe te zien bij het naleven van het kerkhofreglement?

Sommige kerkhofbezoekers vinden het prettig dat er niet zulke strenge regels zijn op de begraafplaats. Maar dat zorgt, aldus diezelfde bezoekers,

wel voor een rommelig beeld. De mensen die het graf van hun dierbare verzorgen, roepen we bij dezen op om de poetsspullen mee naar huis te nemen. Legt u ze alstublieft niet achter de zerk. We roepen u ook op om de spullen die u van het kerkhof hebt gebruikt, weer terug te leggen of te zetten bij de kraan!

Fijn dat u het afval in de groene container gooit en niet ernaast! Er zijn zelfs bezoekers die het plastic verzamelen in een plastic zak. Maar dat hoeft niet. Het bedrijf dat nu het afval ophaalt, sorteert dat uit op het eigen bedrijfsterrein. Ook dat is een taak van het kerkhofbeheer: toezien op de lediging van de groene containers. Zo zijn er nog een aantal beheerstaken.

Voelt u ervoor om mee te helpen bij het beheer van de begraafplaats, neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats: Ger van den Bogaard, telefoon 024-6412627 (parochiecentrum) bereikbaar van maandag t/m woensdag tussen 9 en 12 uur, of via e-mail kerkhofadministratie@detwaal-fapostelen.nl Welkom bij onze vrijwilligers.

Dat het kerkhof er fraai uitziet, ligt niet alleen aan de nabestaanden, maar ook aan de tuingroep die naast de zorg voor de tuin van het parochiecentrum (schoffel-)werk verzet op het kerkhof. Dat doen de dames en heren van de tuingroep op woensdagmorgen, maar in de weken vóór Allerzielen waren die vrijwillige tuinlieden ook op andere dagen actief op de begraafplaats. Hulde aan die vrijwilligers! Naast die vrijwilligers is er ook nog een professionele hovenier. Hij heeft de zorg voor de heg en voor de paden. Wilt u de tuingroep komen versterken, meldt u dan op de woensdagmorgen bij de voorman van de tuingroep: Jan van de Zande of via het eerder opgegeven telefoonnummer.

Voor de goede orde: in dit artikel gaat het over de begraafplaats gelegen aan de Elckerlycweg, bij de Antonius Abtkerk in het centrum van Wijchen.

IN MEMORIAM



Op eerste kerstdag 2017 werd Jan Theunissen in onze kerk tijdens het zingen met zijn Elckerlyckoor onwel. Volslagen onverwacht leidde het medisch onderzoek tot de diagnose longkanker. Op 14 november is hij thuis in alle rust overleden.

Al vanaf 2009 zong Jan met zijn vrouw Pieta in ons Elckerlyckoor en hij bracht ons parochieblad al eerder rond. Met zijn opgeruimde levensinstelling was hij in elk gezelschap een bindende factor. We zullen hem missen, onze gedachten zijn bij zijn vrouw en kinderen.

Theo van der Weegen



H. DAMIANUS - NIFTRIK



VANUIT DE CONTACTRAAD

• De kerstavondviering begint om 20.30 uur met voorganger Jack Leo. Deze viering wordt opgeluisterd door het parochieel zangkoor en het Lyrakorps van het Damianusgilde.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glas glühwein of een warme kop chocolademelk.

• Op eerste kerstdag wordt de viering om elf uur gehouden met voorganger pastor Hennie Witsiers. Dit is een kinderviering met het kerstspel en wordt opgeluisterd door het parochieel zangkoor. Wij vinden het belangrijk en stellen het

dan ook op prijs dat alle kinderen van Niftrik, die op 26 mei hun eerste communie gaan doen, bij deze viering aanwezig zijn. Na de viering is er voor de kinderen een traktatie.

• Op tweede kerstdag is er geen viering.

• In het weekend daarna is er op zondag 30 december een eucharistieviering met medewerking van het parochieel zangkoor. Het jaar 2018 wordt in deze viering afgesloten.

• Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag is er in deze kerk geen viering.

• Voor Kerstmis zal er een brief van de contactraad worden rondgestuurd.

De contactraad.



WIJ GEDENKEN

Op 10 oktober 2018 is **Annie Peters-Lepoutre** overleden in de leeftijd van 77 jaar. Annie is in Niftrik geboren als negende kind uit een gezin van dertien kinderen. Ze heeft een opleiding tot

kraamverzorgster gevolgd en heeft dit werk met hart en ziel gedaan. In 1965 is ze getrouwd met Henk Peters en gingen ze in Wijchen wonen. Zij kregen drie dochters, maar met de jongste heeft ze

veel zorgen gehad en tot haar verdriet kon Trudie niet thuis blijven wonen. In 1990 zijn ze naar Nede-rasselt verhuisd. Ze deed veel samen met haar man, zoals wandelen, fietsen en houtzagen. Ze was ook apetrots op haar vier kleinkinderen. In 2017 verhuisden Annie en Henk naar een appartement met zorg in Wijchen, maar helaas hebben ze hier niet zo lang van kunnen genieten.

Op 17 oktober 2018 is overleden **Annemarie Coppes-Verploegen**. Zij was de oudste dochter uit een gezin van negen kinderen, geboren te Ewijk op 17 juli 1939. Zij trouwde in 1965 met Wim Coppes. Samen gingen zij in Bergharen wonen. Zij werden ouders van Peter en William en toen deze gingen trouwen werden zij oma en opa. Annemarie werkte vooral in en om het huis. Zij stond altijd klaar voor haar Wim, de kinderen en kleinkinderen. Samen werd er Sinterklaas en Kerstmis gevierd. Maar ook gefietst en uitgegaan. Haar gezondheid was kwetsbaar en ging steeds meer achteruit. Samen met haar gezin en de familie vierde zij het sacrament van de zieken en liet ze zien hoeveel ze van het leven hield. Wij vierden haar uitvaart in de kerk van Bergharen. Dat zij moge rusten in vrede.



Op 19 oktober 2018 is op 68-jarige leeftijd in Overasselt **Piet Ouwens** overleden. Piet is geboren in Overasselt en vormde met zijn zus en ouders het gezin. Vader kwam al vroeg te overlijden en toen zus Mien trouwde leefde hij jaren samen met zijn moeder aan de Koningin Wilhelminastraat. Piet was zeer goed in techniek, je kon hem altijd vragen en hij wist vaak een oplossing. Zo'n twaalf en halfjaar geleden kreeg hij contact met Willy, die zijn levenspartner werd. Samen vonden zij een thuis bij elkaar. Piet onderhield goede contacten met zijn familie en vrienden. Dat kwam ook naar voren bij de uitvaartdienst in het crematorium.

Bets Peters-Janssen werd 83 jaar geleden geboren op de Kraaijenberg in Wijchen en zij overleed op 20 oktober 2018. Zij groeide op in een gezin met veertien broers en zussen. Op 12 november 1959 trouwde zij met Geer Peters. Uit hun liefde werden vier kinderen geboren. Vol trots en ietwat gekleurd, kon Bets vertellen over haar zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Bij de buurtkinderen stond zij bekend als oma Snoepje. Bets heeft 25 jaar lang nachtdiensten gedraaid op de Elsthof te Wijchen. De afscheidsviering en de crematiedienst vonden plaats in het crematorium te Beuningen.

Op 21 december 1944, aan het einde van de oorlog, werd **Jan Thoonsen** geboren. Hij groeide op in Her-nen in een klein ondernemersgezin. Vanuit de UTS kwam Jan als stagiair bij de Nijmeegse IJzergieterij.

Dit bedrijf heeft zijn toekomst getekend en het bedrijf heeft veel te danken aan zijn zakelijke kwaliteiten. In 1969 trouwde Jan met Wil. Zij kregen twee zonen en werden de trotse grootouders van vijf kleinkinderen. Jan was veel weg van huis, maar juist daardoor namen de kinderen en de kleinkinderen een belangrijke plaats in zijn leven in. Op 22 oktober overleed Jan in het CWZ te Nijmegen. De uitvaartdienst vond plaats op 22 oktober in de H. Judocuskerk te Her-nen, waarna zijn gezin hem begeleid heeft naar het crematorium.



Gerard van Haften werd geboren op 1 augustus 1950 te Kerk-Avezaath in de Betuwe. Aanvankelijk woonde hij alleen in Tiel en stak daar enorm veel tijd in de opbouw van zijn aannemersbedrijf. In 1995 viel zijn oog op een contactadvertentie die de Wijchense Marja Jüngst op goed geluk had laten plaatsen. In haar vond Gerard de liefde van zijn leven en samen bouwden zij voortaan aan een gezamenlijke toekomst, waarin er ook voor zijn drie stiefdochters een steeds groter plekje in zijn hart kwam. Zij maakten hem tot een trotse opa van vijf kleinkinderen. Gerard stierf heel onverwacht op 25 oktober van dit jaar. We namen afscheid van hem in de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen, waarna we zijn lichaam op de begraafplaats aan de Elckerlycweg aan de aarde hebben toevertrouwd.

Bart Gijsbers werd geboren op 23 april 1989 op de boerderij van zijn ouders in Overasselt. Hij zijn VM-BO-diploma en een lasdiploma. In dit laatste was hij erg goed. Grasmaaier of grond verzetten deed hij graag en nadat hij in Harderwijk zijn diploma had gehaald ging hij werken in het grondverzet. In het onderhoud van tractoren vond hij een hobby en hij maakte graag een tractorrit samen met vrienden en familie. Ook had hij plezier in het bouwen van een carnavalswagen met zijn vriendengroep en later was hij lid van de raad van elf bij de Strandjutters. Velen waren geschokt door zijn overlijden op 26 oktober jl. De uitvaartdienst was in het crematorium. De uitvaartdienst was in het crematorium.

Het sterven van **Henk Willems** kwam niet onverwachts. Hij werd geboren te Balgoij op 8 oktober 1945. Thuis zag Henk zijn ouders zorgen voor huis en haard. Als vanzelfsprekend volgde hij hun voorbeeld, als goede echtgenoot voor Nelly, zijn vrouw, en als vader voor zijn zonen Wilbert en Koen. En toen deze twee een partner kregen kwamen er kleinkinderen. Maar ook was hij een goed beheerder van zijn bedrijf "Het Witte Huis" in Balgoij. Hij had hart voor zijn zaak en voor de klanten. Henk was een echt gezelschapsmens. Hij kon genieten

van het leven maar zijn gezin was zijn thuis. Op 27 oktober 2018 is hij overleden. Wij hebben zijn leven herdacht in het crematorium, met de gedachte dat alles wat ten volle heeft geleefd ook weer terugkeert naar naar de Schepper van hemel en aarde.

Op 2 november namen we in de Paschaliskerk afscheid van **Nel Janssen-Brink**, weduwe van Hent Janssen. Nel werd 88 jaar. Geboren in januari 1930 in Hees bij Nijmegen, kwam zij al op jonge leeftijd in de Woezik te wonen, vlakbij de kerk aldaar. In 1954 gaven Hent en Nel er elkaar hun jawoord en gingen zij aan de Pas(serot) wonen, waar ze een eigen agrarisch bedrijf begonnen. Zes zonen groeiden er op. Maar niet alleen thuis heeft Nel heel veel gewerkt en gezorgd. Groot en talrijk zijn haar verdiensten voor de Woezikse kerk en parochie. Als vaste kosteres zorgde zij er zeker 25 jaar lang voor dat alles altijd op rolletjes verliep. Na afloop van de uitvaart hebben we haar bij haar Hent op het kerkhof begraven.



Zuster Angelina Blankendaal woonde in Wijchen, waar zij op 90-jarige leeftijd op 2 november overleed. De uitvaart vond plaats op 9 november vanuit de H. Jozefkerk te Alverna Zij werd begraven op het kerkhof bij Portiuncula.

Lang is **Truus Berben-Strik** betrokken geweest op haar medemensen. Met haar leeftijd, geboren namelijk op 26 november 1929, wist Truus dat haar leven steeds kwetsbaarder werd maar dat haar leven af zou lopen op 3 november 2018 hadden zij en wij niet verwacht. Op 11 oktober 1961 trouwde zij met Frans Berben, met wie zij twee kinderen kreeg: Silvera en Geert. De kleinkinderen kwamen toen deze twee een partner kregen. Truus was een echte boerin, ze hield van oogsten in de moestuin, het inmaken en verkopen van fruit. Met weinig kon Truus veel. In 2017 heeft zij afscheid genomen van haar Frans. Zij was dankbaar voor het leven dat haar gegeven was. Wij vierden met haar de ziekenzalving en de uitvaart vond plaats in de kerk van Balgoij. Dat zij rusten mag bij God.

Op 86-jarige leeftijd is op 12 november **Grada Wessels-Beelen** overleden in het verzorgingshuis Meander. Grada was de oudste van de kinderen en hielp haar moeder in de huishouding en verzorging van het grote gezin. In 1959 trouwde zij met Piet Wessels met wie ze drie kinderen kreeg. Grada hield van het buitenleven, van tuinieren en werkte mee in het loonbedrijf. In 2008 werd ze getroffen door twee herseninfarcten waardoor zij moest verhuizen. Zij heeft bewust gekozen om haar laatste levensdagen in haar vertrouwde omgeving door te brengen.

Na een passende avondwake in de kerk van Alverna hebben we haar begeleid naar het crematorium in Nijmegen en afscheid van haar genomen.

Op 14 november is in zijn geliefde thuis 't Konnet' aan de Molenstraat te Wijchen op 81-jarige leeftijd **Jan Theunissen** overleden. Jan was al 63 jaar samen met Pieta en had twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij werkte dertig jaar bij Van Altena in Nijmegen en tien jaar als conciërge op de basisschool in Bergharen. Jan was bij de vrijwillige brandweer, collecteerde voor goede doelen en zong samen met Pieta bij het Elckerlyckoor. Voor de parochie liep hij voor de Vasten-aktie, de Apostelbode en schreef hij met zijn mooie handschrift de namen van dopelingen in de doopschelpen. Jan was een behulpzame, goudeerlijke, tevreden man met een heerlijke dosis humor. Zijn afscheidsdienst heeft op 21 november in crematorium Waalstede te Nijmegen plaatsgevonden.

Wie **Theo Verheijen** zegt denkt aan Balgoij, Wijchen en de brandweer. Theo werd geboren op 5 februari 1936 te Wijchen. Hij was bijna 54 jaar getrouwd met Annie Vergeest. Samen kregen zij drie kinderen: Margreet, Jolanda en Frans. Toen zij een partner kregen kwamen de kleinkinderen. Theo's leven stond, naast zijn gezin, in het teken van ondernemen, brandweer en verenigingen. 31 jaar lang hebben de broers samen gewerkt in dit bedrijf dat zij hadden overgenomen van hun vader. De lengte van jaren zijn kenmerkend voor hem. Zo was hij jaren bij de brandweer en bij Pagus Balgoye. Op 17 november kregen wij te horen dat Theo overleden was. De zondag daarvoor heeft hij met zijn dierbaren het sacrament van de zieken gevierd. Hij zei: "De kerk van Balgoij zal wel te klein zijn bij mijn uitvaart" en hij had gelijk. Theo, moge jij rusten in vrede!

Vrij onverwachts is op 20 november **Herman Rutten** overleden. Hij is geboren op 25 mei 1930 op de Hei te Alverna en opgegroeid in een gezin met zeven kinderen. Hij is getrouwd geweest met Tonnie Mollen. Uit hun liefde werd een dochter geboren. Hij mocht de trotse opa zijn van twee kleinkinderen. Hij was een hardwerkende en zorgzame man, vader en opa. Op 27 november 2018 heeft de afscheidsviering plaatsgevonden in de H. Jozefkerk te Alverna. Daarna hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Yann van Hardeveld overleed op 91-jarige leeftijd op 24 november. Samen met zijn echtgenote Joos was hij gedurende tientallen jaren een steunpil- laar van de Antonius Abtkerk te Wijchen en van de geloofsgemeenschap aldaar. Zo was Yann aco-

liet, maar ook werkzaam in de administratie van de parochie. Yann was in Wijchen bij velen bekend door zijn werk als fysiotherapeut, maar ook door zijn vele contacten op maatschappelijk terrein. Als vertrouwd gezicht in de kerkbank zal hij worden gemist. We hebben Yann uitgeleide gedaan op 29 november vanuit de Antonius Abtkerk. Yann werd begraven bij zijn familie in Amsterdam.

GEBED VOOR DE EENHEID



WEEK 20 T/M 27 JANUARI 2019

In 2019 zet de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen het recht en onrecht voor de ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed de blik op onrecht: Zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16: 10 - 20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden. 1.359 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen, afkomstig uit diverse tradities. Het motto 'eenheid in verscheidenheid' is in het land een bekend fenomeen. Het principe 'gotong royong' maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven, zoals werk, rouw en feest, worden gedeeld. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus. Toch wordt deze eenheid vandaag de dag op nieuwe manieren bedreigd. Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, staat in schril contrast met de samenwerking van gotong royong. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tus-

sen rijk en arm steeds groter is geworden. Zo kent een rijk land aan voorzieningen de schande van vele mensen die leven in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het verwoordt: "Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst". Ondertussen worden specifieke etnische en religieuze groepen geassocieerd met rijkdom op een manier die voeding geeft aan spanningen.

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium: "Zoek het recht en niets dan het recht" (16: 18-20) spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. God instrueert zijn volk Israël iedereen bij het feest te betrekken: "Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen." (Deuteronomium 16:14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van 'inclusief feestvieren' die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten.

De reflectie voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Wij hopen en bidden dat de Week van Gebed ook in 2019 weer een bijzondere vrucht mag dragen.

Op zondag 20 januari 2019 staan er twee oecumenische vieringen gepland. Deze zijn te Wijchen in de kerk van de H. Antonius Abt om 11.00 uur (voorgangers pastoor M. Claes en ds. K. Spelt) en te Bergharen in de kerk van de H. Anna om 11.00 uur (voorgangers pastor Jack Steeghs en ds. H. Fonteyn). U bent bij deze vieringen van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

ENGELINGEDULD

Sommige weken zitten vol onverwachte gebeurtenissen. Dan blijkt maar weer eens dat je niet alles in de hand hebt maar je moet aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. Ik zat de tijd te doden in een kleine koffiekamer en keek naar een onbenullig televisieprogramma. Ineens ging de deur open, er kwamen vijf mensen met een buitenlands uiterlijk binnen. Drie vrouwen met hoofddoek, een stevige grijze man en een jongere man die duidelijk de patiënt was, hij zat vast aan een infuusstandaard. Onmiddellijk was de ruimte gevuld met druk gepraat in een voor mij onbegrijpelijke taal. De vrouwen zochten via hun smartphone contact met een verre buitenwereld, een van hen maakte kussgeluidjes naar haar scherm, haar gezicht straalde. De mannen hadden hun eigen verhalen. Ik begon mij een buitenstaander te voelen en zocht oogcontact met een van de vrouwen. Ik vroeg wat voor taal zij spraken en zei dat ik er geen lettergreep van verstond. Het bleek Turks te zijn, ik kreeg vriendelijk antwoord in perfect Nederlands, ik hoorde er ook weer bij. Toen ik wegging groetten zij mij stuk voor stuk heel vriendelijk. Ik heb de patiënt nog het beste gewenst en hij mij ook, ik lag net als hij een paar dagen in het ziekenhuis. Het is een heel aparte wereld, de rust is ver te zoeken. Ik bewonder de mensen die de hele dag druk bezig zijn met zorgen voor



al die verschillende zieken. Zij moeten stevig in hun schoenen staan en een engelengeduld hebben, ik heb geen onvriendelijk woord gehoord. De eerste nacht moest ik een kamer delen met een oude meneer. Ik deed geen oog dicht omdat hij verschrikkelijk moest hoesten en telkens zijn bed verliet. Uiteindelijk viel ik in slaap, maar ik schrok wakker omdat er iemand aan mij stond te trekken. De oude meneer had gezien dat de deken van mij was afgegleden en dekte mij weer toe. Als ik hieraan terugdenk vergeet ik de slapeloze uren en ben ik hem dankbaar voor zijn zorgzaamheid. Ik kreeg een andere kamer toegewezen, mannen en vrouwen bij elkaar, vier mensen die er het beste van probeerden te maken. Soms leek het of ik in een bijzonder hotel logeerde, ik kreeg zelfs een maaltijd die niet op het menu stond. Natuurlijk lig je niet voor je plezier in het ziekenhuis, iedere patiënt heeft zijn eigen verhaal en soms vang je een glimp op van wat iemand allemaal door heeft moeten maken. Maar in deze maatschappij die steeds harder lijkt te worden is er toch de zorgzaamheid die ik heb mogen ondervinden in die paar dagen in het ziekenhuis. De donkere dagen komen er weer aan. Ik heb de kerstliederen tevoorschijn gehaald. Binnenkort speel ik weer 'Stille Nacht' voor het ouderenkoor. Dan zal ik denken aan die onrustige nacht waarin een oude meneer mij voorzichtig toedekte in het ziekenhuis. Daar word ik nu nog stil van.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

| | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes | pastoor | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester | 024-6221276 |
| Hennie Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| Marieke Drent | pastoraal werker | 024-6412627 |
| Andreas Inderwisch | pastoraal werker | 024-6412627 |
| Jack Steeghs | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

APOSTEL JOHANNES

VAN ZON VAN DE DONDER NAAR 'LEERLING DIE JEZUS LIEFHAD'.

Hoe boog Johannes zich van ietwat hoogmoedige apostel om tot de nederige apostel die zijn eigen naam niet meer als belangrijkste achtte? Johannes die bekend staat als de apostel van de liefde. Hij wist zich na een lange weg geliefd en hij getuigde van de liefde van Christus.

Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. Simon gaf Hij de naam Petrus, verder Jacobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jacobus, aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat 'zonen van de donder' betekent.

Waarom kregen ze deze namen? Je kunt dit halen uit het verhaal in Lucas:

"Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: "Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren"? Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp".

Kwaad met kwaad vergelden? Dit is niet hoe Jezus werkt. Jezus wijst de broers terecht. Zonen van de donder, wat de betekenis 'woedende boosheid' heeft.

Deze naam kun je omschrijven als een opmerkelijk terechte omschrijving van Johannes' natuurlijke identiteit. Hij ontving in een serie visioenen de inhoud van het boek Openbaring. Dit boek heeft het geestelijke karakter van een 'donderslag bij heldere hemel' wanneer de oordelen van God in de eindtijd volledig in vervulling gaan.

Met woorden, die in hun effect niet onderdoen voor de kracht van donderslagen, schreef Johannes ook drie brieven. En aan het eind van zijn leven schreef hij het Johannes-evangelie.

Het is zeer opvallend dat in het Nieuwe Testament het begrip 'donderslag' alleen voorkomt bij Johannes, namelijk in de betekenis van zijn naam, in zijn evangelie en verder negen keer in het boek Openbaring. Hij is blijkbaar de enige in het Nieuwe Testament die affiniteit heeft met het begrip 'donderslag'.

Het evangelie volgens Johannes spreekt voor het eerst over 'de leerling van wie Jezus hield'. Zou Johannes zichzelf hiermee bedoelen? Er zijn verschillende momenten te noemen waarop Johannes, Petrus en Jacobus apart van de groep met Jezus optrekken.



Uit het levensverhaal van Johannes kunnen we leren hoe wij onze ware identiteit in Christus kunnen vinden.

Op de pinksterdag werd ook Johannes gedoopt in de Heilige Geest en onderging hij een dramatische verandering. Wat Johannes ook overkwam, hij raakte nimmer verbitterd. Dit is ook wat Jezus hem had voorgehouden op de avond voor zijn lijden en sterven: "Verliest nimmer de moed, ik heb de wereld overwonnen".

Johannes schrijft in zijn brieven hoe aan hem duidelijk werd hoezeer God deze wereld liefhad, hoe zijn liefde tot het uiterste gaat.

Jezus heeft de apostelen en al zijn volgelingen Gods naam bekend gemaakt zodat allen in zijn liefde kunnen zijn.

Het werd Johannes duidelijk dat hij niet gekend wilde worden als een apostel of iemand die een belangrijke rol had. Het enige wat hij wilde doorgeven was dat hij de leerling was van wie Jezus hield. Hij wilde de focus op Jezus leggen en niet op zichzelf.

Johannes leerde om zijn natuurlijke identiteit als 'zoon van de donder' te vervangen door de liefde van Christus.

Marieke Drent

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **februari 2019** met het thema 'Franciscus'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 4 januari 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.