

# DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 1 februari 2019



## H. FRANCISCUS

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## UITZICHT

Het avondrood sloot kalm een deur.  
Vervlogen dagen mogen rusten.  
Wat de toekomst ook zal brengen,  
vreugde, vriendschap, stil gemis,  
weet dat er een Vader is,  
die in het zachte schemerlicht  
Zijn venster opent naar een nieuwe morgen.

Joke Plamont-Mees



Op dinsdagmorgen 5 februari, 19 februari en 2 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor

onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**

**Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2017	opgeteld	2018	opgeteld	verschil
april	7.002	139.505	5.989	138.848	-657
mei	6.437	145.942	3.070	141.918	-4.024
juni	3.987	149.929	4.750	146.668	-3.261
juli	6.200	156.129	5.558	152.226	-3.903
augustus	3.350	159.479	1.982	154.208	-5.271
september	1.828	161.307	1.801	156.009	-5.298
oktober	6.224	167.531	9.066	165.075	-2.456
november	3.877	171.408	2.522	167.596	-3.812
december	5.087	176.495	4.872	172.468	-4.027

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2018, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



**27 JANUARI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**  
Oosterweg 4 Wijchen

**27 JANUARI 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**  
Feestelijk nieuwjaarsconcert Soli Deo Gloria

**27 JANUARI 15.30 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT**  
Concert 'Babylon en de Bazaar'

**29 JANUARI 10.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Schakellezing 'Esther, God achter het zichtbare'

**1 FEBRUARI 18.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**  
Afscheidsviering Marieke Drent,  
na afloop ontmoetingsgelegenheid

**5 FEBRUARI 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst, elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie

**5 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**6 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**19 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**19 FEBRUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Schakellezing 'Orgaandonatie – De nieuwe wet'

**20 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**24 FEBRUARI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**  
Oosterweg 4 Wijchen

**5 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**6 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**19 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**31 MAART H. GEORGIUSKERK HEUMEN**  
Eerste heilige mis (neomist) Sander Kesseler

**31 MAART 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**  
Oosterweg 4 Wijchen

**2 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**\* 13 APRIL OOSTERHOUT**  
Brouwen & Bidden Sint-Paulusabdij  
Brouwdag

**28 APRIL 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**  
Oosterweg 4 Wijchen

**\* 15 – 26 MEI**  
Parochiereis naar Israël

**26 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER,**  
Oosterweg 4 Wijchen

**\* 2 JULI 19.00 – 22.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Oosterweg 4 Wijchen. Afsluiting cyclus gespreks-  
groepen 'Geloven Nu' met gezamenlijke filmavond

\* hiervoor dient u zich aan te melden

## ACTIE KERKBALANS 2019

### GEEF VOOR JE KERK

U heeft in januari weer een brief van de parochie ontvangen met het verzoek om deelname aan de Actie Kerkbalans.

### IS DE ACTIE KERKBALANS ECHT NODIG?

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat gebouw in 't dorp. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is een plek waar je viert, rouwt, waar je tot rust komt of tot bezinning. Waar je wordt geïnspireerd om een kaars aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar je kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten in ons leven moet wel onderhouden worden. Onze kerken kosten geld. Het onderhoud, de verwarming en verlichting, de erediensten, de vele activiteiten, personeelskosten, pastorale projecten, te veel om op te noemen. Deze kosten worden gemaakt om de kerkdeuren open te zetten en te houden, om u welkom te kunnen heten. Ze kunnen niet gedekt worden door de opbrengst van collectes en vergoedingen van kerkelijke diensten. Daar hebben we vooral ook de opbrengst van de Actie Kerkbalans voor nodig.

### WAT VRAGEN WE VAN DE PAROCHIANEN?

We vragen u om bij uzelf te rade te gaan en u af te vragen: "Wat geef ik voor mijn kerk?" Een bijdrage voor de gemeenschap van gelovigen die hun geloof praktiseren. Laat onze vraag om een bijdrage niet voor niets zijn. Veel parochianen doen jaarlijks mee aan de Actie Kerkbalans. We zien ook dat een aanzienlijk deel van de ingeschrevenen niet mee doet aan de actie. Op u doen wij een beroep: doet u mee! Als we nagaan dat alleen al het kerkgebouw een dominant herkenningspunt in elke kern is, dan is dat op zich al een reden om een bijdrage te doneren. Geef gul. Tot slot nog een praktische tip?

Als u het bedrag dat u jaarlijks geeft laat vastleggen in een schenkingsovereenkomst, dan is het hele bedrag aftrekbaar van de belasting. U moet het dan wel voor vijf jaar vast laten leggen, maar veel mensen geven al jaren aan de actie. Dat is dus het probleem niet. Hebt u hier vragen over dan kan de penningmeester u daar bij helpen als u contact opneemt. Dit kan ook per mail: [Hans.helmonds@detwaalfapostelen.nl](mailto:Hans.helmonds@detwaalfapostelen.nl).

### Uw bijdragen zijn belangrijk!

Bestuur en pastoresteam

## VANUIT HET PASTORESTEAM

### CONTINUÏTEIT JEUGD- EN JONGERENWERK

De afgelopen drie jaar heeft onze parochie in de aanstelling van pastor Marieke Drent veel aandacht geschonken aan de doelgroepen jeugd en jongeren en hun ouders. Omdat we het waardevol en belangrijk vinden om de essentie van dit project voort te zetten hebben we de afgelopen maand gesprekken gevoerd in het pastoresteam en met betrokken werkgroepen. We komen daarin tot de conclusie dat we een deel van de activiteiten (o.a. kinderkaravaan) zullen voortzetten binnen het pastoresteam. We worden daarbij geholpen door een deskundige en ervaren kracht van buiten onze parochie, zodat o.a. sacramentencatechese en het tienerwerk doorgang zullen kunnen vinden. In de loop van de komende maanden zullen we ons verder beraden over de wijze van voortzetting.

Martin Claes



NL65RABO0135463459 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen

*In januari zijn wij als parochie overgestapt op een nieuw computerprogramma. In dit programma worden o.a. ook de bijdragen in Actie Kerkbalans verwerkt. De parochianen die in januari per **incasso** hun afdracht doen moeten wij mededelen dat dit waarschijnlijk **in februari** gaat gebeuren. Alle andere bijdragen aan de Actie Kerkbalans worden wel verwerkt.*

## HEUMENSE ZOON TOT PRIESTER GEWIJD

Op 5 januari werd Sander Kessler, geboren in Heumen als vierde kind van Gerrit en Diny Kessler-Bens, tot priester gewijd in Oeganda. Sander groeide op aan de Overasseltseweg, bezocht de plaatselijke lagere school en volgde de opleiding tot bakker aan de Dr. Poelsschool te Nijmegen. Sander was echt geworteld in Heumen. Hij was actief in het verenigingsleven. Een keer werd hij jeugdkoning van het St.-Jorisgilde, hij voetbalde bij SV Heumen en was jarenlang een van de kartrekkers bij de bekende jeugd-bosvakantie. Na de middelbare school volgde hij de middenstandsopleiding en studeerde culturele en sociale wetenschappen. Tenslotte studeerde hij een aantal jaren aan het St.-Janscentrum in 's-Hertogenbosch, de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch.

Tijdens een stageperiode kwam hij in Oeganda terecht. De stage viel bij hem en zijn Oegandese begeleiders zo goed in de smaak dat hem gevraagd werd terug te komen. Daar werd hij in het plaatsje Ribirizzi adjunct-directeur van een grote middelbare school, de Unique High School. Met financiële steun uit Nederland (zoals de stichting Awaka, mensen uit Heumen en de dr. Poelsschool in Nijmegen) kon Sander Kessler daar diverse projecten realiseren.

Ongeveer een jaar geleden werd Sander overgeplaatst naar een ander deel van Oeganda en kwam hij te werken in een kamp waar Soedaneese kindsoldaten werden opgevangen. Een zeer zware klus, want de verhalen van die kinderen zijn hartverscheurend. Het is onbeschrijflijk wat die kinderen moesten doen: moorden als opdracht. Daar werkt Sander op dit moment.

Intussen is Sander, na zijn wijding tot diaken op 18-8-2018 door de minister-president benoemd tot voorzitter van de Oegandese delegatie voor de Wereldjongerendagen in Panama. Dat Sander deze delegatie leidt, bewijst dat zijn werkwijze in Oeganda gewaardeerd wordt.

Als Sander terug is uit Panama zal hij op 31 maart zijn eerste heilige mis in Heumen opdragen. Heumen heeft dan een neomist, een priesterzoon, in zijn midden! Een nagenoeg unieke gebeurtenis in deze tijd! Een commissie is met de voorbereiding van die mis begonnen. Het is de bedoeling er een echt dorpsfeest van te maken.

Bron: tekst van Theo Bens, oom van Sander, gepubliceerd in De Gelderlander

Redactie:

Helaas ging het bezoek van Sander Kessler als lid van een zware Oegandese delegatie op 13-1-2019 aan onze parochie door onvoorzienne omstandigheden binnen Oeganda niet door.



Sander Kessler kreeg na zijn wijding een geit ca-deau. Hij heeft die inmiddels aan de parochie gegeven.  
Bron: Nederlands Dagblad 7-1-2019, foto Ramon Mangold



## CARNAVAL

Eens per jaar steekt de storm weer op, die heel het zuiden van ons land ondersteboven waait en steeds meer terrein wint tot in de steden en



dorpen van het noorden: carnaval. Onder stormachtige toejuichingen treden prinses en prinsessen en raden van elf weer aan en overal dragen de wettige overheden de sleutels van de stad of het dorp over. Voor enkele dagen zullen de niet minder wettigen heersers zijn. U kunt het niet bestrijden door te zeggen dat

ze gek zijn. Want is het niet waar wat Chesterton in één van zijn boeken schrijft: "Als iemand die gek is, zegt dat hij de koning van Engeland is, dan kunnen de bestaande autoriteiten dat niet weerleggen door te zeggen dat hij gek is. Want gesteld dat hij werkelijk de koning van Engeland is, dan zou dit precies zijn wat de bestaande autoriteiten van hem zouden zeggen"?

Misschien zult u zich met enige verwondering afvragen of het nu nodig is aan zo'n carnavals-optocht met narren en dwazen aandacht te besteden. Och, laat ze. Ik zoek de wijze levenslessen, die in dit dwaze spel, dat uit de dwaze schering van de tijden tot ons gekomen is, te ontleden en te verstaan.

Als Harvey Cox een heel boek weet te wijden aan het narrenfeest, als een oproep aan ons om de vreugde van het christen-zijn weer gestalte



te geven in feestelijkheid en fantasie, dan mag ik misschien proberen om het carnaval met al zijn zotheid te plaatsen tegenover de loodzware ernst van onze dagen, die vele namen draagt, zoals: eenzaamheid, zinloosheid, verdeeldheid, onrecht, bewapening.

Het bestuur van steden en dorpen wordt gelegd in handen van zotten en dwazen en in de optochten worden allerlei toestanden in kerk en maatschappij gehekel met taferelen waarop Jeroen Bosch misschien nog jaloers zou kunnen worden. Maar aanklager en aangeklaagde lopen mee in dezelfde optocht en weten zich gedragen door eenzelfde solidariteit, die de één tot heerser en de ander tot knecht maakt. Voor enkele dagen immers worden alle verschillen opgeheven en krijgen bestuurders de kans om afstand te nemen van hun eigen daden en om in de carnavalsvierders hun medemens te ontdekken.

Ja zeker: de maskers gaan voor, maar betekent dat juist niet dat alle maskers voor enkele dagen worden afgelegd? Zitten we niet allemaal iedere dag achter het masker van onze staat en stand, van ons prestige en onze goede naam? Waarmee moet je allemaal rekening houden als je iets gaat zeggen of doen. Ik ben toch die of die; wat zal men wel zeggen? We proberen onze belangrijkheid uit te drukken in onze kleding, in ons mooie huis en onze snelle wagen. We gebruiken vreemde woorden, we doen uitheems.



Met carnaval wordt dat alles afgelegd, gaan alle standen en staten door elkaar, loopt de minister naast de bediende, zwart naast blank, arm naast rijk: allemaal enkele dagen mensen onder elkaar. Sprekend over de christenen heeft Nietzsche eens gezegd: "Zagen die verlost en er maar wat verlost uit". Meer dan ooit hebben wij de taak om de vreugde uit te dragen en eens verschrikkelijk te lachen met elkaar.

Met carnaval hebben we daartoe volop de kans en kunnen we de hand uitsteken naar iedere medemens, omdat hij onze broeder en zuster is. Ik wens u een fijne tijd toe in de komende carnavalsdagen ... maar keer met Aswoensdag weer terug tot de werkelijkheid en hou dat zo. Een mens is goed zoals hij is. Niet meer en niet minder.

Diaken Hennie Witsiers

*foto linksboven: De Gelderlander*

## OP PAD MET HET LICHT

Met dit thema is het koor Mazing Joy 28 december 2018 op weg gegaan.

We wilden mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben, verblijden door in kerstsfeer een aantal liederen te zingen en een lichtpuntje aan te reiken.

En dat is gelukt! De start was in Nederasselt, waar we in de Hollestraat gezongen hebben. Daarna gingen we in de auto op weg naar huize Katwijk in Oss. Daar stond de piano al klaar en hebben we een miniconcert gegeven voor een aantal bewoners, die blij verrast waren. Vervolgens stapten we weer in de auto met bestemming



Balgoij, alwaar we op diverse locaties gezongen hebben en ook daar verwonderde en blijde gezichten hebben gezien.

De moeder van een van de koorleden gaf de volgende reactie: "Ik vond het een heel mooi gebaar en ik heb het echt gewaardeerd. Het heeft me goed gedaan". En wij als koorleden kunnen zeggen: "Voor herhaling vatbaar".

Ilja van Luijk

## SCHAKELLEZING

### 'ORGAANDONATIE - DE NIEUWE WET'

Orgaandonatie heeft in de afgelopen tijd de (politieke) gemoederen beziggehouden. De nieuwe wet houdt in dat men 'automatisch' donor wordt, tenzij men duidelijk aangeeft geen donor te willen zijn.

Geestelijk verzorger Jack de Groot deed promotieonderzoek naar de vraag: 'Waarom geven mensen wel of geen toestemming tot orgaandonatie als hun geliefde hersendood wordt verklaard?' Ook vroeg hij aan artsen hoe het voor hen is om de vraag



naar donororganen te moeten stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek wil hij graag opheldering bieden over de vragen die leven rond orgaandonatie.

dinsdag 19 februari, 20.00 uur  
De Schakel, Wijchen  
Info: Andreas Inderwisch

## KERSTBRUNCH PAROCHIECENTRUM 2018

Een groot succes, zo kunnen we de kerstbrunch wel omschrijven. Het idee voldoet duidelijk aan een behoefte! Er waren veel ouderen, die anders alleen thuis zitten of aangewezen zijn op de kinderen. De middag werd ingeleid door de pastoor met een toepasselijk woordje.

Het was wederom reuzegezellig, de zaal was goed gevuld en de stemming opperbest. Wat hebben de vele vrijwilligers een werk verzet en gezorgd dat het glaasje gevuld bleef. Hulde en dank!

De gerechten waren verrukkelijk. Brood in verlei vorm, tong met champignons, kiprollade, kaas, vleessalades en een heerlijk toetje na: ijs met slagroom en diverse puddingen. Klasse!

Dank aan de sponsors!

Er werden uit volle borst kerstliederen gezongen, die zo goed klonken dat je een koor zou kunnen oprichten met deze stemmen. Maurice las een kerstverhaal voor. Met voldoening mogen we terugzien op deze middag en mocht u denken, daar wil ik de volgende keer bij zijn, u bent van harte welkom.

Tot volgend jaar.  
Gegroet, Bets Bardoel



Kerstbrunch 2018 in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen

## NATUURSYMBOLLEN-LITURGISCHE KLEUREN

### NATUURSYMBOLLEN EN DE SYMBOLIEK VAN LITURGISCHE KLEUREN

De liturgie maakt gebruik van verschillende elementen uit de natuur, waarvan wij in het dagelijks leven ook gebruik maken en die een duidelijke zinnebeeldige taal spreken. Ik noem er vijf: water, licht, kaars, wierook, olie.



**Water** is noodzakelijk om in leven te blijven. Watertekort leidt tot een ramp. Water spreekt tot onze verbeelding vanwege zijn klaarheid en

eenvoud, maar ook om zijn kracht en gevaar. In het Oude Testament treffen we het aan als symbool van reiniging. Denk aan de rituele wassingen bij de joden en ook bij de islam. De reinigende werking van water komt sterk tot uitdrukking tijdens het sacrament van het doopsel. Jezus gebruikt water ook in een symbolische betekenis in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zie het Johannes-evangelie, hoofdstuk 4. In de verzen 13 en 14 staat: "Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen", zei Jezus, "maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft."

Wij kennen het wijwater, dat gebruikt wordt bij allerlei zegeningen en tijdens wijdingen. Het is een oud gebruik om een kruisteken met wijwater te maken bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.



**Licht** verdrijft de duisternis, waarin we ons onzeker en soms bang voelen. De H. Schrift spreekt van kinderen van de duisternis. Maar wij christenen hebben de duisternis afgelegd en zijn kinderen van het licht geworden. God is Licht en van Jezus staat geschreven, dat Hij het waarachtige Licht is dat in de wereld is gekomen om ons mensen te verlichten. Licht wijst ons de juiste weg en geeft kleur aan het leven. Licht is tevens symbool van het vuur van de liefde.

De **kaars** is gemaakt van bijenwas, een natuurproduct. De Kerk gebruikt voor de eredienst steeds edele materialen. De vlam verteert de kaars. Dit is een mooi beeld van de ziel, die opgaat in de beschouwing van God en zich geheel aan Hem wegschenkt. Het voorbeeld bij uitstek is de paarskaars, die de verzen Christus symboliseert.

**Wierook** is hars van de wierookboom. Op gloeiende kolen gestrooid, stijgen geurige rookwolken



omhoog. Al vanaf de oudheid heeft men hierin het beeld gezien van het gebed, dat moet opstijgen voor Gods troon. Op zon- en feestdagen wordt het altaar bewierookt. Aan het eind van de uitvaart wordt tijdens de absolute de overledene bewierookt, als een gebed voor zijn of haar eeuwige rust bij God.

**Olie** is zinnebeeld van kracht, maar geldt ook als geneesmiddel. In het Oude Testament kennen we het zalven van koningen en priesters. Zalving met olie is een teken van heiliging en van de heiligende kracht van de H. Geest. Bij verschillende sacramenten heb ik daar al over geschreven.



### Liturgische kleuren

Het ontstaan van liturgische kleuren dateert uit de Middeleeuwen. Paus Innocentius III (1198-1216)

regelde dat verschillende kleuren moesten helpen de juiste sfeer te scheppen voor bepaalde feestdagen en voor tijden van het kerkelijk jaar. Wij kennen nu in feite nog vier liturgische kleuren: wit, rood, groen en paars. Vroeger had je nog de kleur zwart voor Goede Vrijdag en voor de liturgie van de overledenen, maar zwart vinden we nu wat al te somber. De voorganger en zijn assistenten dragen hun gewaden in de voorgeschreven kleur.

### WAT IS DE BETEKENIS VAN DEZE KLEUREN?

**Wit** is de feestkleur, de kleur van reinheid en vreugde en wordt gebruikt op de feestdagen van Christus en de heiligen die geen martelaar zijn. Ook op Mariafeesten.

**Rood** is de kleur van liefde en van het bloed van martelaren, gebruikt op de feesten van Pinksteren en de martelaren.

**Groen** is de kleur van hoop en wordt gedragen op de zondagen na Driekoningen en de zondagen na Pinksteren.

**Paars** wordt gebruikt in de adventstijd en de veertigdagentijd en tijdens uitvaarten.

Sommige kerken hebben voor de derde zondag van de advent (zondag Gaudete) en voor de vierde zondag van de vastentijd (zondag Laetare) zelfs een **roze** kazuifel.

Op hoogtijdagen mag de kleur ook **goud** zijn. Dat geeft de liturgie een extra feestelijk tintje. Behalve in de liturgische kleding komen de kleuren soms ook terug in doeken of andere versieringen. Bekend is de omhulling van het kruisbeeld: in de Goede Week met een paarse doek, behalve op Witte Donderdag, dan is de omhulling wit.

We kunnen met recht zeggen, dat onze kerk met al haar symbolen een rijke liturgie heeft.

Koos Leemker

## IMPRESSIE VAN DE ABDIJDAGEN

### SAMEN ONDERWEG,

“U kunt echt niet meer aansluiten, want de viering is al begonnen.” Als we aanbellen aan de poort van de abdij van Westmalle kost het de nodige overtuigingskracht om toch nog heel stil de abdijkerk binnen te mogen gaan om met de monniken de eucharistie mee te vieren. Dat we onderweg zijn naar die andere Vlaamse trappistenabdij in Westvleteren geeft aan de kloosterpoort het laatste zetje.

Stil en onder de indruk van de majestueuze binnentuin treden we voor het eerst binnen in een wereld die voor de meeste deelnemers aan de abdiydagen onbekend en vreemd is. De aanblik van de goedgevulde koorbanken in de abdijkerk, de zang en de eenvoudige rituelen raken bij de meeste groepsleden een gevoelige snaar. Tijdens de lunch in het tegenovergelegen café wordt er geanimeerd gesproken over deze eerste kennismaking met het monastieke leven. Als we even later weer in de bus zitten is goed voelbaar dat we er niet alleen zin in hebben, maar dat we ook helemaal openstaan voor wat er komen gaat. Nadat we Antwerpen en Gent gepasseerd zijn wordt het landschap langzaam kaler. We verlaten de snelweg, rijden één keer verkeerd, kiezen dan toch de juiste landweg en zien dan de abdij als het ware oprijzen uit de West-Vlaamse bodem. Allerhartelijkst is de begroeting die volgt: we voelen ons meer dan welkom en worden gastvrij rondgeleid door de gastenbroeder. Kapel, gastenrefter, zalen, de abdijkerk en uiteindelijk onze kamers... Het voelt voor sommigen alsof ze in een doolhof zijn beland, maar al heel snel vindt iedereen zijn draai. De stilte in huis, tijdens de gebedsdiensten en aan tafel is erg wennen, maar gelukkig hebben de gastenbroeders hier veel begrip voor. Je merkt dat hier mensen werken en bidden die absoluut niet wereldvreemd zijn. Ze kleden zich misschien anders en vullen hun dagen op een bijzondere manier, maar hun blik is – letterlijk – open, mild en ontvankelijk. Dat zal later in de week ook blijken tijdens een gesprek dat we met één van de monniken voeren. Nu laten we ons echter meevoeren op het dagritme in de abdij en komen samen voor een eerste groepsgesprek. Er wordt aan de hand van fotokaarten gedeeld, geluisterd en doorgevraagd. Het onderlinge respect en vertrouwen is voelbaar en zal ons heel de verdere week begeleiden. Langs momenten van koffie en gezellige avonden met bier glijden we door de dagen. We maken een wandeling door zompige klei, vieren de verjaardag van Ton, kijken samen naar een film en geven ons over aan een bibliodrama. Bij die laatste activiteit worden zichtbaar mensen aan-



geraakt in de diepere lagen van hun bestaan. Een grote openheid en kwetsbaarheid worden gevoeld. Wat een rijkdom om zo samen onderweg te zijn en te spreken over ‘zaken die raken’. Veel te snel wordt het dan ook vrijdag en voert de bus, gevuld met het ‘beste bier ter wereld’ ons te-

rug naar Wijchen, naar het leven van elke dag. In de bus klinkt voortdurend als refrein: “Wanneer gaan we weer”? Nog voor thuiskomst heeft de pastor er een opdracht bij: ‘Organiseer maar gauw een vervolg want niet alleen het bier smaakt naar meer.’ Eenmaal terug achter mijn bureau druppelen er kaartjes en mailtjes binnen. Een kleine greep uit de reacties:

- *‘Vermoeidheid, verdriet om verlies en teleurstelling komen tot uiting. Toch weer kracht en hoop voelen om verder te gaan’.*

- *‘Ik heb de abdiydagen als zeer bevrijdend ervaren. Met de opgedane levenservaring was het een prettige terugreis’.*

- *‘In rust terugkomen bij jezelf, je binnenkant en je leven voelen! Dat was waarvoor ik meeding. Door stilte, vieringen, gesprekken, wandelingen en gebed is dit grotendeels gelukt. Kortom, deze dagen waren voor mij heel goed en voor herhaling vatbaar’.*

- *‘Ik wil je zeggen hoe warm dit bad was in alle opzichten. Je weet dat ik zo terug zou willen!’*

- *‘Volgens mij is het goed dit zo nu en dan te doen. Ik zie steeds meer dat je geloof, de kerk een werkplaats is om anders te leren kijken. Dan zijn deze abdiydagen een verrijking voor mezelf, maar daardoor ook voor anderen’.*

In de loop van 2019, vermoedelijk in de herfst, zullen er opnieuw abdiydagen worden aangeboden. Heb je belangstelling of wil je op de hoogte worden gehouden, laat het dan gerust weten.

pastor Andreas Inderwisch





## NIET-GEPLANDE ACTIVITEITEN

Werken in de kerk is voor mij altijd meer dan het gaande houden van 'een evenementenbureau in geloofszaken'. Een pastor is voor mij altijd meer dan iemand die geagendeerde taken uitvoert. Daarom: lees jij dit bericht en wil jij meer werk

maken van geloven en leven? Wil je me spreken maar kom je me niet zomaar tegen om me te vragen? Jong of oud? Maakt allemaal niet uit. Laat maar weten als je me nodig hebt: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 024-6412627.

Pastoraal werker Jack Steeghs



## Jeugd & Jongeren



### VERDER MET GEZINS-, JEUGD- EN JONGERENACTIVITEITEN...

Door het vertrek van collega Marieke Drent ligt er in het pastorale werkveld van De Twaalf Apostelen een belangrijk taakveld braak. Voor een deel van de taken is vrij snel een oplossing gevonden, door de sacramentenvoorbereiding bij de eerstaanspreekbare pastor neer te leggen. Zo zal ik, Jack Steeghs, de voorbereiding van de eerste communie in Batenburg, Bergharen, Hernen-Leur en Niftrik samen met collega Hennie Witsiers op me nemen. De kinderen uit genoemde vier dorpen die zich hebben opge-

geven voor het vormsel worden vanuit Wijchen begeleid. Door mijzelf en collega's Martin Claes en Andreas Inderwisch.

Ikzelf heb inmiddels afspraken gemaakt met ouders en kinderen in Bergharen. Om nader kennis te maken en om de presentatieviering van zondag 3 februari voor te bereiden.

Voor een aantal gemeenschapoverstijgende taken, zoals bijvoorbeeld de kinderkaravaan en M25, wordt momenteel naar goede oplossingen gezocht.

Pastoraal werker Jack Steeghs

## EVEN PUZZELN

### WOORDZOEKER FRANCISCUS

© L.B.

J	E	Z	U	S	O	M	I	N	D	E	R	B	R	O	E	D	E	R	S		
A	E	S	C	U	L	A	A	P	A	C	E	D	R	O	L	E	D	E	B		
P	I	Z	E	D	R	O	N	E	N	A	C	S	I	C	N	A	R	F	R		
A	N	E	U	S	H	O	O	R	N	R	E	T	S	O	O	L	K	L	U		
N	K	E	V	I	S	I	S	S	A	D	O	M	O	O	R	V	B	E	I		
L	O	F	L	I	E	D	D	E	R	S	C	H	E	P	S	E	L	E	N		
E	M	L	O	P	S	T	O	O	T	L	A	S	A	B	D	R	O	M	E		
T	R	U	U	H	C	S	E	I	A	L	P	A	C	A	I	J	N	E	O	P	
S	A	I	I	L	I	J	D	E	R	S	B	U	A	B	B	W	A	M	R	I	J
O	K	T	A	L	R	E	I	N	T	O	C	D	A	G	E	B	E	D	M		
P	M	R	F	E	E	S	T	E	E	E	I	J	N	E	R	G	E	N	S	A	
A	A	R	D	E	S	Z	W	A	R	T	N	X	A	V	E	R	I	U	S		
U	N	E	I	E	S	I	E	N	A	E	E	O	R	E	O	G	R	A	S		
W	D	O	N	T	H	A	A	L	U	C	N	U	I	C	T	R	O	P	A		

De meeste van bovenstaande woorden hebben wel iets met Franciscus te maken. Maar met welke Franciscus? Waarom staat er het woord Apostel bij en Japan? En wat hebben Clarissen en Capucijnen met Franciscus? Kunt u bij alle woorden het verband met Franciscus leggen? Wat u zeker wel kunt, is alle woordjes doorstrepen. Er blijft niets over.

Aarde - Abdij - Aesculaap - Alpaca - Alvernaberg - Assisi - Apostel - Basalt - Bedelorde - Bloemen-Boete-Bruine pij - Capucijnen - Clara - Clarissen

- De derde Orde - Dieren - Drom - Feest - Fluit - Franciskanenorde - Gebed - Goeroe - Gras - Inkom - Japan - Jezuiet - Jezus - Klooster - Kar - Lijders - Loflied der schepselen - Mand - Massa - Meel - Minderbroeders - Mos - Muilezel - Nabij - Nergens - Neushoorn - Omrit - Onthaal - Opstoot - Pace - Paus - Pauw - Portiuncula - Raap - Race-Rein - Rome - Schuur - Siena - Taster - Toegewijd - Tosti - Vissen - Vroom - Xaverius - Zeef - Zwart

## HEEFT U HET GEHOORD?

Vroeger meer dan tegenwoordig kwam 't voor dat men zich 'geroepen' voelde. Geroepen om door geloof een weg te gaan als kloosterling, broeder, non of zelfs priester. In onze tegenwoordige tijd komt het helaas steeds minder vaak voor en zien we de hoeveelheid geestelijken en gelovigen afnemen, zeker in Nederland maar ook in de ons omringende landen. Echter wil dat niet zeggen dat mensen niet willen beleven wat vroeger veel vaker voorkwam, zoals vieringen van speciale dagen en gelegenheden. Maar ook bedevaarten en processies waren in vroeger dagen drukbezochte activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de bedevaart vanuit Wijchen alleen al met meer dan een tiental touringcars. Begeleid met koren en harmonie die toen ook nog groot waren qua aantal leden.

Binnen de gemeenschap van De Twaalf Apostelen kennen we nog steeds een processie en wel die ter ere van Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus elk jaar. Graag **roepen we u op** een klein steentje bij te dragen om dit ook voor de toekomst in stand te houden! We zoeken voor het aankomende jaar mensen die willen fungeren als drager (één van de vier) van het Mariabeeld van de Antonius Abtkerk naar de Molenberg te Wijchen en een persoon die enkele coördinerende taken op zich wil nemen. Dit betreft het melden van een evenement bij de gemeente en het afstemmen van de logistieke zaken zoals stoelen etcetera en de afspraken met de molenaar.

Mocht u zich geroepen voelen, dan vragen we u zich te melden bij de contactraad van de Antonius Abt te Wijchen.

Gerard Arts en Cees Janssen



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Drie geloftes' (van Franciscus) en is bedoeld voor de periode van 2 maart t/m 7 april. Schrijft u mee? Ko-

pij kan tot en met 7 februari per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

### THEMA'S 2019

Dit jaar is het overkoepelend thema: 'Franciscaanse spiritualiteit'. Hieronder staat bij elk nummer vermeld voor welke periode de inhoud bedoeld is, welk pastoraal thema aan de orde zal komen en wanneer de kopij aangeleverd moet zijn.

Nummer 1 (26/1-3/3): Franciscus.

Nummer 2 (2/3-7/4): Drie geloftes, inleverdatum kopij: 7 februari.

Nummer 3 (6/4-5/5): Franciscus en de schepping, inleverdatum kopij: 14 maart.

Nummer 4 (4/5-2/6): Het zonnelied, inleverdatum kopij: 11 april.

Nummer 5 (1/6-7/7): Bekering, inleverdatum kopij: 9 mei.

Nummer 6 (6/7-8/9): Clara, inleverdatum kopij: 13 juni.

Nummer 7 (7/9-6/10): Ontmoeting met de melaatse, inleverdatum kopij: 15 augustus.

Nummer 8 (5/10-3/11): Franciscus' ontmoeting met dieren, inleverdatum kopij: 12 september.

Nummer 9 (2/11-15/12): Sterven, inleverdatum kopij: 10 oktober.

Nummer 10 (14/12-26/1): Kerstmis, inleverdatum kopij: 21 november.



## VOOR U GELEZEN



Handen grijpen in elkaar wanneer we elkaar de vredeswens geven, die bij ons eigen geloof en levensovertuiging hoort.

- Hindoeïsme: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

- Christendom: Behandel de ander net zoals je zelf behandeld wilt worden.

- Islam: Allah heeft ons verschillend gemaakt, opdat wij elkaar leren kennen.

- Boeddhisme: De grote weg is niet moeilijk zolang je geen onderscheid maakt.

- Humanisme: Zelf denken, zelf doen.

- Jodendom: Niet de mens maar de intentie van de mens is de maat van alle dingen.

- Soefisme: De dingen zijn zoals gij ze beschouwt.



## H. JOZEFKERK - ALVERNA

### KERST 2018 H. JOZEF ALVERNA

De kerk was mooi versierd, wat door de gelovigen werd gewaardeerd met complimenten. Ook onze kerststal vond men prachtig..

Om 18.00 uur begonnen we met een gezinsviering waarbij de kinderen door pastor Bertus Visschedijk werden uitgenodigd om samen met hem het kindje Jezus in de kribbe te leggen. Dit werd door de kinderen erg leuk gevonden. De dienst werd opgeluisterd door het koor Wybeko, dat voor mooie kerstliederen zorgde. Helaas was



de opkomst in deze viering matig.

De nachtmis om 20.00 uur daarentegen was erg goed bezocht. Voorganger was Andreas Inderwisch en de zang werd verzorgd door ons jongerenkoor. Het was een mooie viering.

Op kerstmorgen was er een goede viering die voor werd gegaan door pastor Andreas, met zang door ons koor Between. De viering werd door de gelovigen erg gewaardeerd.

Al met al mogen we als gelovigen terugkijken op een mooi kerstfeest.



## H. GEORGIUS - HEUMEN

### CARNAVALSVIERING EN ASWOENSDAG

De eucharistieviering tijdens de carnaval in Heumen is dit jaar op zondag, 3 maart om 10.00 uur. Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' uit ons dorp met prins Wilbert en jeugdprins Jurre en carnavalsvereniging 'de Dwarsliggers' uit Malden met prins Robert en hun jeugdprins Siem zullen met de Raden van Elf in deze viering aanwezig zijn.

Pastor Aloys van Velthoven gaat, zoals ieder jaar, voor in deze eucharistieviering.

Koor New Challenge, het Parochieel Zangkoor



Heumen en blaaskapel Naovenant zullen deze viering opluisteren.

Iedereen, jong en oud, is hierbij van harte uitgenodigd, zodat we er een mooie carnavalsviering

van kunnen maken.

Op Aswoensdag, 6 maart is iedereen om 14.00 uur weer welkom voor de viering met het uitreiken van het askruisje.

Contactraad Heumen



## GESPREKSRING BERGHAREN

Net als in Hernen-Leur heeft de geloofsgemeenschap van Bergharen kennis gemaakt met de gesprekskring Grond Van Leven. In deze beproefde gesprekskring komen maximaal acht deelnemers in huiskamersetting gedurende vier avonden bij elkaar op verhaal. Deelnemers worden uitgenodigd om te vertellen van het persoonlijke levensverhaal, beginnend bij de geboortegrond en eindigend met het antwoord op de vraag wie die God uit de Bijbel kennelijk is. Na afloop van de kring in Bergharen heb ik een gesprek gehad met een van de deelnemers: Thé Pekel.



### **THÉ, HOE KIJK JIJ TERUG OP DE KRING WAARAAN JIJ HEBT MEEGEDAAN?**

Ik had geen verwachtingen maar was wel nieuwsgierig. Ik was

benieuwd naar wat er dan zo speciaal is aan deze kring.

### **EN IS JOUW NIEUWSGIERIGHEID BELOOND?**

Jazeker. Er heerste een positieve sfeer. Als deelnemer voel je je op je gemak om op jouw manier mee te doen. Want er zijn tegenwoordig niet zoveel plekken waar je je levensverhaal vertelt en

deelt met dorpsgenoten. En al helemaal niet in de kerk. Dat is waardevol. Daarom hoop ik dat jij hiermee doorgaat. Misschien ook samen met de protestantse kerk hier in het dorp? Ik vond het ook fijn dat meerdere leeftijden meededen. Jong en oud. Dan hoor je verhalen die je niet kent, dan hoor je van elkaar van de zoektocht die ieder mens in het leven aangaat. Het is leerzaam en boeiend om dat van elkaar te horen. Het verrijkt.

### **WAT ZOU JE GEÏNTERESSEERDE LEZERS MEE WILLEN GEVEN?**

Met verschillende generaties in gesprek gaan over het leven dat je leidt aan de hand van je geboorteverhaal. Dat vormt. Doe gewoon mee, zou ik zeggen. Je wordt uitgenodigd om op jouw manier mee te doen.

### **DANK JE WEL THÉ.**

Graag gedaan.

Het grote verhaal van God met mensen wordt plaatselijk gevoeld en ingevuld op jouw grond van leven. Gun jezelf de kans om die ontmoeting met anderen te delen. Voorlopig ga ik niet actief werven voor een volgende kring. Heb je interesse, laat het Thé Pekel weten: [thepekel@planet.nl](mailto:thepekel@planet.nl). Bij voldoende belangstelling kan er vlak voor of na de zomer een volgende kring gehouden worden.

Pastoraal werker Jack Steeghs



## VANUIT DE CONTACTRAAD

### **VERGADERING VAN 28 NOVEMBER**

José heeft als openingswoord een gedachte verwoord over barmhartig zijn en haar benadering daarvan in relatie met iemand die warmhartig is. Een warm hart hebben voor de ander: is dat niet het belangrijkste in ons leven?

- In de stuurgroep zijn het vieringschema rond kerst en oud- en nieuwjaar, het opbouwen van de kerststal, kerstversiering en verdere kerstvoorberedeningen maar ook het ziekenpastoraat besproken. Vooral het laatste punt is momenteel een zorgkindje binnen onze geloofsgemeenschap. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom en ook de invulling zal nader besproken dienen te worden.
- Belangrijkste mededeling vanuit het pastores-

team is dat Marieke Drent per 1 februari 2019 stopt met haar werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap. We zijn het er allemaal over eens dat dat een groot verlies is, vooral voor de jeugd en jongeren binnen onze gehele parochie De Twaalf Apostelen.

- Vanuit het parochiebestuur zijn de belangrijkste mededelingen:
  - De hernieuwde tarievenlijst: m.i.v. 1 januari 2019 is het tarief voor het lezen van een misintentie €11,00 in plaats van €10,00. De hiervoor bestemde enveloppen worden aangepast.
  - De pastorie naast onze Paschaliskerk gaat waarschijnlijk in de verkoop.
  - Bovendien is de meerjarenbegroting een punt van aandacht.
- Werkgroepen: De vormselviering is (zeer waar-

schijnlijk) op 2 juni 2019. Er hebben zich twintig vormelingen aangemeld. Bovendien is er een doopsel tijdens deze viering.

- De jaarlijkse viering van de ZLTO is op 28 december a.s. in onze Paschaliskerk. Bert Oosterveer zal hierin voor de laatste keer voorgaan.
- De vrijwilligersochtend op zondag 25 november was gezellig en goed verzorgd. Dank daarvoor.

Contactraad Paschalis

## VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 25 NOVEMBER 2018

Na een mooie, inspirerende en meerstemmig gezongen viering met Andreas Inderwisch en het gemengd koor in onze Paschaliskerk gingen we met een kleine tachtig dames en heren naar Zaal Verploegen voor een gezellige ontmoeting met onze medevrijwilligers.

Drie jubilarissen: Piet Meurs (43 jaar collectant), Henk Hermsen (40 jaar koorlid) en zijn vrouw Ciska (25 jaar ziekenbezoek) zijn in het zonnetje gezet. Andreas bleek deze vrijwilligers al goed te kennen en had voor ieder een mooi woordje klaar. Een bloemetje en een cadeaubon werden



overhandigd en voor Henk was er bovendien nog de welverdiende Gregoriusspeld. Dankjewel aan deze drie mensen namens alle parochianen voor hun jarenlange inzet.

Samen hebben we ook weer veel 'Woezikse Plekskes' herontdekt dankzij de camera van Cor Toonen. Toon en Truus Laurant waren de besten in het benoemen van deze plekjes. Van de zestig foto's konden ze er drieenvijftig plaatsen. Knap! Wat we allemaal ook heel erg konden waarderen



was de reactie van de leden van ons ex-2Gether koor. Ze hadden met velen positief gereageerd op onze uitnodiging en we waren over en weer erg blij elkaar weer te zien en te spreken.

Al met al was het een heel waardevolle ontmoeting voor velen en we hopen elkaar weer te hebben kunnen inspireren voor het komende nieuwe jaar.

*Pastor Marieke Drent ging voor de laatste keer voor in de gezinsviering in de Paschaliskerk. Op het einde van de viering sprak Els namens de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap die met kinderen samenwerken onderstaand dankwoord uit!*

### LIEVE MARIEKE

Vanavond is de laatste keer dat jij bent voorgegaan in de gezinsviering bij ons in de Woezik.

Jouw contract in de parochie De Twaalf Apostelen loopt binnenkort af. Drie jaar lang ben jij als J&J-pastor hier werkzaam geweest.

Wij van de werkgroepen gezinsliturgie, eerste communie en kinderkoor vanuit de geloofsgemeenschap Paschalis, hebben de afgelopen jaren intensief met jou samengewerkt. Je wist ons te inspireren en te motiveren, jij vanuit jouw boeiend beroep, wij als vrijwilliger. Maar je luisterde ook altijd naar onze ideeën en meningen, we deden het echt samen!!!

Jouw betrokkenheid in het bijzonder naar de kinderen toe was echt geweldig. Jij weet kinderen te boeien met verhalen over Jezus en geloof in begrijpelijke taal. Met woorden die kinderen snappen. Zoals je zelf vaak zei: geen Jip en Janneke taal, het moet niet te kinderachtig zijn maar de kinderen moeten wel begrijpen wat er verteld wordt. Ik heb ooit eens deze zin ergens gelezen: Als je de taal van kinderen verstaat, kun je met ze spreken!! Die vind ik op jou van toepassing Marieke. Daardoor voelen de kinderen zich welkom in de kerk.

Je hebt nog veel meer werk gedaan, maar dat komt nog aan bod in de afscheidsviering op vrijdag 1 februari in de Abtkerk in Wijchen.

Vanuit de werkgroepen en de kinderen uit de Woezik wil ik je heel hartelijk bedanken, voor al jouw werk en inzet. Maar vooral dat wij jou als mens hebben mogen leren kennen. We hebben ook nog een cadeautje voor je. Wanneer dit beeldje straks op je werkkamer in je nieuwe parochie staat of bij jou thuis, denk dan nog eens aan al die mensen uit de Woezik die jou een warm hart toedragen!

En ik weet dat het geen mooie eigenschap is, maar wij zijn toch een beetje jaloers op de mensen uit de parochie waar je straks heen gaat. Die krijgen er een hele fijne pastor en collega bij. Marieke het ga je goed!

# Vieringschema

**02 februari / 03 februari**  
• 4e zondag door het jaar

**09 februari / 10 februari**  
• 5e zondag door het jaar

**16 februari / 17 februari**  
• 6e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>③</sup></p> <p>✦ Eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 12,31-13,13 ✦ Evangelie: Luc. 4,21-30</p>	<p>lezingen <sup>④</sup></p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11 ✦ Evangelie: Luc. 5,1-11</p>	<p>lezingen <sup>①</sup></p> <p>✦ Eerste lezing: Jer. 17,5-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,12.16-20 ✦ Evangelie: Luc. 6,17.20-26</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang met pianobegeleiding Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Doop</i>dankviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Parnassus Cees Janssen</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie <i>Voorst. Communicanten/Vormelingen</i> Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie <i>Voorst. Communicanten/Vormelingen</i> Voice Jack Steeghs</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: 1 Sam. 26,2-7.9.12-13.22-23</li> <li>✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,45-49</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 6,27-38</li> </ul>	<p>lezingen <sup>③</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Sir. 27,4-7</li> <li>✦ Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 6,39-45</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Joël 2,12-18</li> <li>✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,20-6,2</li> <li>✦ Evangelie: Mat. 6,1-6.16-18</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Familieviering Voorstellen Vormelingen Familiekoor   Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>woensdag <b>19.00</b> Aswoensdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ton van Balveren</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i> 🚗</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Gezinsviering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>woensdag <b>19.00</b> Aswoensdagviering Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Between Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.30</b> Carnavalsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag <b>19.00</b> Aswoensdagviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Carnavalsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag <b>16.00</b> Aswoensdagviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>10.00</b> Carnavalsviering New Challenge/Parochieel Zangkoor/Blaaskapel Naovenant Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag <b>14.00</b> Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Carnavalsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Belcanto Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Carnavalsviering Muzanna Jack Steeghs</p>	<p>woensdag <b>19.00</b> Aswoensdagviering Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>	<p>woensdag <b>10.00</b> Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Uitzwaaiviering Marieke Drent

vrijdag 01 februari 18.30 uur Uitzwaaiviering in de *H. Antonius Abt*kerk Wijchen. "Groeien in verbondenheid". Marieke Drent.

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.  
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.  
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.  
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.  
zondag 03 februari 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.  
zaterdag 02 maart 18.00 uur Carnavalsviering. Mazing Joy. Cees Janssen.  
zondag 03 maart 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.



### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 08 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.  
vrijdag 08 maart 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 februari 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.  
vrijdag 01 maart 09.30 uur Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 februari 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

### Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 22 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de *H. Antonius Abt*kerk Overasselt.  
maandag 28 januari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.  
maandag 11 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.  
maandag 25 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 februari 10.15 uur Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

### H. Victor | Batenburg

dinsdag 29 januari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.  
dinsdag 26 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.  
vrijdag 01 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 05 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.  
dinsdag 05 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### Kerkje | Leur

zondag 27 januari 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.  
zondag 24 februari 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

## WIJCHEN - ZUID



Geopend  
iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.







## EEN LES VOOR DE TOEKOMST

De kersttijd is achter de rug en we zijn weer in ons oude ritme aan het werk. Toch denk ik terug aan de kersttijd want het is een tijd waarin familiewaarden centraal staan, een tijd van warmte, begrip en samenzijn. In de kersttijd had ik ook de tijd om achterstanden in te halen zoals nadenken over de toekomst, achterstallig leeswerk inlopen en luisteren naar radio en TV.



Wat opvalt is dat de economie draait 'als een tierelier', maar toch hoor en lees je veel over onvrede die er op meerdere plaatsen in de wereld is. Ik moest schrikken toen een journalist alles wat er gebeurt in de wereld samenvatte als "er heerst een burgeroorlog zonder dat er geschoten wordt". Hij duidde met name op de uitvergroting van verschillen die worden uitgelicht en aangedikt als het belangrijkste punt. Een goed gesprek is niet meer mogelijk. Gevolg is dat mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan wat een splijtzwam is in gezinnen, verenigingen en buurten. Dit alles zet de bijl aan de fundamenten van onze maatschappij, maar ook aan alles waarin we geloven.

Wat heeft dit allemaal betekend voor onze geloofsgemeenschap? Onze boodschap is duidelijk een oproep tot samenwerking, luisteren, begrip voor elkaar en inzet als mantelzorger; kortom wij zoeken de menselijke maat. Een grote uitdaging als de maatschappij zich juist in tegengestelde richting dreigt te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat de 'onderstroom' bij alle mensen, ook in deze turbulente tijden, nog steeds dezelfde is. Het is en blijft van alle tijden dat er behoefte is aan zaken als 'een schouder om op te huilen', onderling begrip en elkaar helpen in 'nabuurchap'.

Deze diepmenselijke behoeften zijn zichtbaar in de eigen leefomgeving. Eenzaamheid bijvoorbeeld is een probleem van alle tijden. Volgens het Centraal Planbureau wordt het aantal eenpersoonshuishoudens in de toekomst steeds groter en dus bijna in het verlengde daarvan wordt 'eenzaamheid' een groter probleem. Dit hebben we ook geconstateerd in het vitaliteitsonderzoek. Het is een uitdaging voor de toekomst en een aanjager voor het vitaliteitsproject.

'Ademen met de maatschappelijke ontwikkelingen' is een van onze doelstellingen. De

maatschappelijke ontwikkelingen kun je samenvatten als 'onzekerheid' waarop wij een antwoord moeten geven.

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd ook kunnen zien hoe een antwoord gegeven kan worden op de 'onzekerheid' in de maatschappij. De opkomst bij het kinderkerstverhaal op 15 december 2018 was uitstekend en de reacties waren heel positief. Bij het concert dat EVENT op 16 december 2018 gaf, was de kerk volledig gevuld. Deelname aan de vieringen tijdens de kerstdagen en de belangstelling bij het kindje wiegen geven aan dat de eigen omgeving en eigen initiatieven erg belangrijk zijn.

Hein Kroft

## IN MEMORIAM



Yann van Hardeveld overleed op 24-11-2018. Hij was vele jaren enorm actief binnen onze geloofsgemeenschap. Zo was hij acoliet, lid van de avondwakegroep, hield hij tot 2008 de vrijwilligersadministratie van de Antonius Abt in Wijchen bij en werkte hij mee aan de Abt-Bode. Tot voor kort leverde hij nog ingebonden jaargangen van ons parochieblad aan. Hij was altijd plichtsgetrouw, dienend, rustig en correct. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen die hem lang hebben bijgestaan.

## VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 8 januari passeerden veel onderwerpen de revue, waaronder de volgende:

- Onze begrotingsaanvragen zijn door het parochiebestuur goedgekeurd. Dat betekent dat concreet gewerkt kan gaan worden aan de bouw van een nieuw toilet in het linkerzijportaal.
- Afgelopen weken zijn er veel hoogtepunten in de kerk geweest. Dankzij de inzet van velen is het opnieuw goed gelukt. Dan hebben we het niet alleen over de mooie vieringen rond Kerstmis en de schitterende kerststal, maar ook over het Levend Kerstverhaal op 15 december, het geslaagde optreden van popkoor Event op 16 december en de enorme kerstviering van de Viersprong op 20 december.
- Op 15 december is Tine Sengers-Kokke overleden. Zij zong jarenlang in het koor SDG en poetste trouw het koper in onze kerk totdat een ernstige ziekte haar dat onmogelijk maakte.

Theo van der Weegen



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Veel vrijwilligers hebben in de periode rond Kerstmis en jaarwisseling weer hun beste beentje voorgezet. Als contactraad zijn we daar blij mee en diaken Hennie Witsiers heeft daar in de viering met oudjaar ook bij stilgestaan. Hij had veel lof voor al die vrijwilligers.
- Gevolg van het voorgaande was een periode met een fijne sfeer en dat doet goed. Na de viering van oudjaar hebben velen gebruik gemaakt van de thee en koffie, gevolgd door een glaasje glühwein.
- De evaluatie van deze periode komt in de contactraad nog aan de orde, maar foto's van hoe de kerk versierd was, treft u nu al aan.
- We kijken met veel tevredenheid terug op onze eerste film die we op 6 december vertoond hebben. In 'Le Havre' zien we hoe een kleine gemeenschap een jonge Afrikaanse vluchteling te hulp schiet.
- Een volgende film is te verwachten in maart of april. Nadere berichten volgen in de volgende Apostelbode.
- Aan mensen die met de fiets naar onze kerk komen, wordt gevraagd om de fiets niet kort voor de ingang te plaatsen; op die manier voorkomen we overlast.
- De contactraad vergadert weer op woensdag 6 maart om 19.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

### HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. Het is erg gezellig en u mag gerust nog iemand meebrengen. Op 6 en 20 februari en 6 maart staan de deuren weer wijd open en bent u tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom!!!



Tini Poos

### EEUWFEEST

Op 8 januari is een van de vertrouwelingen van Emmanuel 100 jaar geworden. Mevrouw Thijsen viel deze eer te beurt. Bij een dergelijke gelegenheid komt de burgemeester op de koffie zoals te zien op de foto. Vanuit de Emmanuel is een flinke delegatie bij haar op bezoek geweest op De Hagert, waar zij sinds ruim een jaar woont. Vorig jaar is mevrouw Thijsen nog een keer op de herbergkoffie geweest en als de dagen weer wat langer worden, verwachten we haar weer.



### KERSTVERSIERINGEN



Ook vanuit de Apostelbode willen we haar van harte feliciteren en we hopen elkaar binnenkort weer onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten. Op deze manier willen en mogen we het leven vieren.

Namens de Emmanuelgemeenschap, Tini Poos



## TIENDE KEER VASTENMAALTIJDEN BIJ PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

Voor de tiende keer op rij organiseert de werkgroep MOV van De Twaalf Apostelen in de pastorie van Overasselt de vastenmaaltijden. De eerste maaltijd zal gehouden worden op vrijdag 8 maart 2019. Na afzegging van twee kooksters vorig jaar kunnen wij alvast een nieuwe maaltijdverzorgster aan u voorstellen: Leny van Uden uit Nederasselt. Fijn dat je gehoor gegeven hebt aan onze oproep!

Wij zijn dus nog op zoek naar een tweede kookster om de volledige zes maaltijden te kunnen verzorgen. Meer informatie over deze maaltijden en over het eigen project van deze Vastenactie kunt u lezen in de volgende Apostelbode.

Leo van Oss

## TERUGBLIK TENTOONSTELLING 'KERSTSTALLEN MET EEN VERHAAL'

De kerststallententoonstelling in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt was ook deze keer weer een groot succes. De tentoonstelling begon op zaterdag 15 december met een kleine openingsceremonie, die werd verricht door pastor Aloys van Velthoven: de herder van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Overasselt plaatste een beeld van een herder in de buitenkerststal. De herder was de enige figuur die daar nog ontbrak. Het beeld is aangeschaft met de giften van bezoekers van de vorige kerststallententoonstelling. De kerststallen waren deze keer het gehele weekend van 15 en 16 december te bewonderen. Honderden bezoekers zijn erop afgekomen. Zij liepen rustig langs de stallen en lazen de verhalen die erbij lagen. Her en der stonden groepjes te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Tussendoor werd het verhaal over hoe de geloofsgemeenschap in Overasselt aan de grote kerststal in de kerk is gekomen een aantal keren voorgelezen door Nelly Theunissen. Verder was er een kinderhoek waar kinderen met een paar kerststallen mochten spelen en kleurplaten konden kleuren. De kleurplaten waren erg populair, ook om mee naar huis te nemen.

Graag wil ik iedereen die zijn kerststal of kerstgroep voor de tentoonstelling ter beschikking heeft gesteld hartelijk danken. Ook wil ik de meer dan twintig vrijwilligers danken voor al het werk dat zij hebben verricht om deze kerststallententoonstelling tot stand te laten komen. Het was een geweldig evenement!

Jolanda Massaar



## VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 8 januari 2019

### **BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)**

- Jos heeft een ontwerp gemaakt voor een inklapbare buitenkerststal. Hier zal dit jaar aan worden gewerkt.
- Het schuurtje in de pastorietuin en het wortelboek onder het grind rondom de kerkhofkapel zullen door Jos in samenspraak met de contactraad worden aangepakt.
- Op 5 januari heeft een specialist in elektro-pneumatiek het grote orgel op de koorzolder gecontroleerd. Meevaller is dat de blaasbalg niet kapot is en nog jaren mee kan. In de lente wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

### **BEGRAAFPLAATS**

- Wat betreft de verlopen graven die niet zijn verlengd, zijn we nog in afwachting van een reactie van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen.
- De rechthebbenden van de graven die in de eerste helft van 2020 verlopen, worden deze maand aangeschreven.



## **H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ**

### **DE KERSTGROEP VIERT HONDERDSTE VERJAARDAG**

De kerststal in de H. Johannes de Doperkerk is in de kersttijd een blikvanger in de Balgoijse kerk. Balgoij heeft een mooie kerststal met een mooie beeldengroep, die er al is zolang als we ons kunnen herinneren. Hoe lang precies? Er waren mensen die zeiden dat de kerstgroep misschien



wel uit de oude kerk aan de Torenstraat afkomstig zou kunnen zijn. In december 2015 schreef ik een blog over de

### **GILDEMIS 20 JANUARI**

In de viering zullen het gildezilver en het gildeboek, die door het gilde meer dan vijftig jaar geleden in bewaring zijn gegeven aan de pastoor van Overasselt, na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst worden overhandigd aan het heropgerichte gilde Sint-Antonius Abt.

### **ENKELE OVERIGE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST**

- Evaluatie kerst en kerststallententoonstelling
- Werkgroepenbijeenkomst
- Vastenactie



*zilveren gildeschild*

kerststal in de Balgoijse kerk. Net voor Kerstmis had ik samen met Wim de Mul, kenner van religieuze kunst, in de kerk naar de kerststal gekeken, omdat hij zich afvroeg of die door Pietro Mazzotti zou kunnen zijn gemaakt. Wim bekeek de beeldengroep van afstand en was meteen overtuigd dat het inderdaad beelden waren van Mazzotti. Bij nadere inspectie bleek bij een aantal beelden ook het merkteken van Mazzotti (PM) aangebracht te zijn en dat de beeldengroep te herleiden en te dateren was. De kerstgroep in onze kerk werd vervaardigd in het begin van de twintigste eeuw in Münster door Pietro Mazzotti en is dus naar alle waarschijnlijkheid aangeschaft in de tijd dat de

### **NIEUWS UIT KAATSHEUVEL.**

#### **Kap. v. Acht.**

Heden ontvingen wij de tijding dat Kap. v. Acht benoemd is tot Pastoor te Balgoij. Hoewel wij zijn Eerw. geluk wenschen met zijn benoeming moesten we toch zijn heengaan betreuren. Kap. v. Acht was een beminde priester in onze parochie, die niet hield van veel uiterlijk vertoon en beweging, maar bekend stond om zijn mildadige vrijgevigheid in stilte. Zijn liefste werk was in 't geheim goed te doen en zijn zieken te bezoeken. Balgoij krijgt in hem een vertrouwelijke herder, die in alle omstandigheden met zijn parochianen zal weten mee te leven.

nieuwe Johannes de Doperkerk aan de Boomsestraat in gebruik werd genomen, in of net na 1914.

Heel toevallig ontdekte ik afgelopen zomer meer details over de Balgoijse kerstgroep in kranten van honderd jaar geleden. Een van de nieuwsfeiten was het overlijden van 'bouwpastoor' Martens op 4 september 1918. De benoeming van een nieuwe pastoor was in die tijd snel geregeld. Nog in dezelfde maand werd kapelaan Van Acht uit Kaatsheuvel aangesteld als nieuwe pastoor in Balgoij. Het meest verrassende en interessante bericht dat ik las in het krantennieuws van 1918, was een bericht uit de Provinciale Noordbra-

**\*\*KAATSHEUVEL, 12 Nov. Door de leden der VI. Familie is besloten aan den ZeerEerw. heer Van Acht vroeger directeur dier vereeniging, thans pastoor te Balgooi, een prachtige beeldengroep aan te bieden.**

bantsche en 's Hertogenbosche courant van 13 november, een paar

maanden na de benoeming van pastoor Van Acht. Het betrof een cadeau van de leden van de vereniging van de H. Familie uit Kaatsheuvel, waarvan de toenmalige kapelaan Van Acht directeur was geweest, aan de nieuwe pastoor van Balgoij. Een beeldengroep. De beeldengroep! De kerstgroep die nu in de Balgoijse kerk staat werd dus naar alle waarschijnlijk niet aangeschaft in de tijd dat de nieuwe Johannes de Doperkerk aan de Boomsestraat in gebruik werd genomen. Meer voor de hand liggend is het dat het een cadeautje was uit Kaatsheuvel voor de nieuwe pastoor in 1918. Dat betekent dus dat de kerststal in 2018 precies honderd jaar oud was.

Het is ook om deze reden dat de kinderen uit Balgoij, samen met Ans van Erp, allemaal een mooie kerstgroep van Jozef, Maria en het kindje Jezus met ster hebben geknutseld in het theehuis van Yvon van Haren. Die meer dan dertig mooie kerstgroepen stonden voor in een overvolle kerk tijdens de kindvriendelijke kerstviering op 24 december. Het thema van de viering uitgewerkt door Yvon van Haren was 'Kerstmis is vrede voor iedereen'. In deze viering gingen we samen op weg naar de stal van Bethlehem. Het verhaal werd verteld door twee poetsvrouwen, die samen met de kinderen een levende kerststal uitbeeldden. Ze vertelden daarbij dat heel vroeger alle verhalen over Jezus alleen maar in de bijbel te lezen waren. In het begin van de dertiende eeuw was er een monnik, Franciscus van Assisi, die het belangrijk vond dat ook arme mensen die niet konden lezen het geboorteverhaal van Jezus konden zien. Dus hij maakte een levende kerststal ergens in een grot. Zo zijn mensen al eeuwenlang op zoek naar het kind van warmte, licht, geluk en vrede. Een zoektocht naar de stal in Bethlehem en naar het kerstkind, zo mooi uitgebeeld in de kerststal die al honderd

jaar in onze kerk staat en in al die nieuwe kerststalletjes die door de kinderen zijn gemaakt. Na de viering mochten de kinderen hun eigenge maakte kerstgroep mee naar huis nemen. Een mooie herinnering aan 'Kerstmis is vrede voor iedereen'.

Piet's Blog: Balgoyse mins - <https://balgoyseminse.blog/2015/12/27/de-kerststal-in-de-balgoyse-johannes-de-doperkerk/>

Piet's Blog: Balgoyse mins - <https://balgoyseminse.blog/2018/07/22/balgoys-nieuws-in-de-krant-precies-100-jaar-geleden/>

WijchenNieuws.nl 18-12-2018 - <https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20181218/balgoyse-kinderen-knutselden-voor-de-kerst/>  
Piet van Erp





### **KINDERKERSTVIERING 24 DECEMBER 2018**

Ondanks dat het kinderkoor van Nederassel niet meer bestaat, hebben enkele dames uit Nederassel er toch voor gezorgd dat de kinderkerstviering opgeluisterd werd door enkele kinderen uit Nederassel onder leiding van Jeanne Schaaap-Bruijsten en muzikaal ondersteund door Toos Gerrits-Van Dam. Het kerstspel werd mooi gespeeld door diverse kinderen uit het dorp. De viering werd voorgedaan door Marieke Drent en de zusjes Luca en Evi Theunissen. De kerk zat vol en er werd goed geluisterd naar de verhalen die er verteld werden. Een mooie vooravond voor kerst.



Traditiegetrouw wordt er in het weekend voor 1 januari een oudejaarsviering gehouden in de H. Antonius Abt te Nederassel. In 2018 was dat op zondag 30 december.

Tijdens deze viering werd er stilgestaan bij de dingen die het afgelopen jaar gepasseerd zijn maar ook gekeken naar het komende jaar. Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk zorgde voor de muzikale omlijsting met passende liederen.

Pastor Aloys van Velthoven had een pakkende preek die hij op geheel eigen wijze vertolkte. Na deze viering was er koffie/thee met krentenbrood en werd er nog een poosje gezellig nagepraat.



*Franciscus is ook van onze tijd  
Zijn volgelingen in bruin habijt,  
waren op onze wegen  
Ze kwamen uit Alverna en uit Megen  
Zo behielden we onze katholiciteit*

Toon van Duifhuizen

### **AFSLUITING 125 JAAR H. JUDOCUSKERK**

Op zondagmorgen 16 december werd het jubileumjaar in de Judocuskerk in Hernen feestelijk afgesloten. Na afloop van de eucharistieviering, voorgedaan door Jack Leo, werd een verkorte versie van de de film vertoond die tijdens de jubileumviering op 1 juli gemaakt is. Bovendien konden geïnteresseerden het jubileumfotoboek inzien, met foto's van de vele activiteiten die gedurende het hele jaar werden gehouden. Boek bestellen? Mail naar Marijke Reijnen: [h.judocus@detwaalfapostelen.nl](mailto:h.judocus@detwaalfapostelen.nl)

*Foto Waalkanter: Focus op Judocus: foto-expositie 125 jaar H. Judocuskerk Hernen en Leur'. Anton de Wildt, Geert Peters en Piet van Kerkhof zijn er trots op. (Foto Corine van Dijk)*



## DE GESPREKSKRING GROND VAN LEVEN IN HERNEN-LEUR

Sinds mei 2018 ben ik, Jack Steeghs, werkzaam als eerstaanspreekbare pastor voor de geloofsgemeenschappen van Hernen-Leur en Bergharen in parochie De Twaalf Apostelen. Omdat ik op eerdere werkplekken goede ervaringen heb opgedaan met een gesprekskring, waarbij deelnemers in huiskamersfeer bij elkaar op verhaal komen, bied ik dit initiatief nu aan in Bergharen en Hernen-Leur. Onderstaand het gesprek dat ik onlangs na afloop van de eerste kring in Hernen-Leur heb gehouden met een van de deelnemers, Hermien van der Aa.

### **WAT IS GROND VAN LEVEN?**

Gedurende vier avonden komen vijf tot acht volwassen (M/V, jong/oud) bijeen op een plek die veilig is en vertrouwd. Deelnemers worden persoonlijk benaderd. Op de avonden worden ze uitgenodigd om te vertellen van het geleefde leven, vanaf geboorte tot nu. Het gaat om het concrete levensverhaal in de eigen woorden. Wat in de kring gezegd wordt blijft daar. De vier avonden zijn als volgt verdeeld: geboortegrond, geboortegrondwaarden, grond die we delen en de humuslaag, de voedende laag. Omdat we deze kring aanbieden vanuit de kerk, stellen we ons op de laatste avond de vraag wie die God is die volgens de traditie met ons meetrekt in het leven van alledag.



Allereerst, hartelijk dank Hermien, dat je in gesprek wil gaan, zodat ik de kans krijg om een artikel te schrijven, waardoor anderen mee kunnen lezen over deze kring.

### **WAT WAREN JE VERWACHTINGEN TOEN IK JE BELDE MET DE VRAAG OF JE MET DIT INITIATIEF MEE WIL DOEN?**

Ik had geen specifieke verwachtingen. Maar ik word altijd nieuwsgierig als er naast het bestaande aanbod nieuwe initiatieven komen, waarbij je op een andere manier met geloof en leven bezig bent.

### **ZIJN DIE VERWACHTINGEN UITGEKOMEN?**

Ik heb eigenlijk geen nieuwe mensen ontmoet! Maar het was een verrassing dat diegenen die ik al kende, dingen vertelden die ik niet wist, waardoor ik hen anders heb leren kennen. Een verrijking voor mezelf en voor de andere deelnemers aan de gesprekskring.

### **WAT IS DE MEERWAARDE VAN GROND VAN LEVEN?**

Dit initiatief verrijkt de geloofsgemeenschap en het dorp. Je hoort van anderen wat er achter het verhaal zit dat je al kent. Je snapt beter waarom mensen doen wat ze doen en hoe ze dat doen. De drempel om te praten ligt laag. Er moet niets en er kan van alles ontstaan. Misschien is dat de verademing. En ik vind het zelf altijd leuk om over het leven te praten.

### **WAT WIL JE MEEGEVEN AAN MOGELIJKE GEÏNTERESSEERDEN DIE DIT GESPREK LEZEN?**

Stap er open in. Gewoon doen!  
Een mooie afsluiting. Dank je wel.  
Graag gedaan.

Pastoraal werker Jack Steeghs  
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl  
024-6412627

### **MISINTENTIES:**

27 jan : Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-Van het Westeinde, Jan de Kleijn en overleden familie.  
2 februari: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan Thoonsen, Gerda van Heumen-Loeffen.  
10 februari: Bert van Duifhuizen, Koojsje van Heumen-Cobussen, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen.  
16 februari: Wim en Gon Hebing, Thea Wouters-Kropmann, Mies van Kerkhof en Zus van Kerkhof-Van Lubeek.  
24 februari: Annie Kersten-Steeg, Jan de Kleijn en overleden familie.  
2 / 3 maart: Thé en Dora van Oss-Van Duifhuizen, Jan Thoonsen.

Gelieve de misintenties voor de maand maart voor 4 februari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

### **OUDERENBIJENKOMST DINSDAG 5 FEBRUARI**

We komen bij elkaar in de Mijlpaal en beginnen met een korte viering om 10.00 uur, gaan daarna over tot lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen die het druk hebben en daarom geen tijd om bij ons te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus kom ook eens op dinsdag 5 februari. Je zult het vast en zeker fijn vinden samen met pastor Hennie Witsiers.



## WIJ GEDENKEN

Op 22 oktober 2018 is **Gerard Arts** uit Overasselt in Groesbeek overleden. Sinds 1966 was hij weduwnaar van Bets Arts-Willems. Gerard is in Overasselt geboren en is 87 jaar geworden. Hij was een rustige man in zijn omgang met anderen, maar altijd druk in de weer. In zijn leven is hij veel bezig geweest met dieren, zoals het fokken van kalveren en konijnen, maar hij had ook vogels als hobby. Zijn grootste hobby echter was biljarten. Hij ging ook graag naar feestjes van zijn klein- en achterkleinkinderen. In de kerk van Overasselt hebben we zijn uitvaart gevierd en hem te ruste gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats aldaar.

“Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je gestorven” stond boven de rouwaankondiging van **Arnold Bergmans**, die op 7 november 2018 is overleden in de leeftijd van 75 jaar. Nol is getrouwd geweest met Els Peeters en uit hun huwelijk zijn twee kinderen gekomen en kleinkinderen. Hij had een actief leven maar de kern van zijn activiteiten waren zijn gezin en zijn wetenschappelijk werk aan de universiteit van Nijmegen. Zijn uitvaart vond plaats op 15 november 2018 in de kerk van Wijchen. Tijdens de viering werden vooral Latijnse gezangen gezongen, omdat Nol dit mooi vond. Aan het einde klonk dan ook: “In paradisum deducant te angeli”.

Op 86-jarige leeftijd is op 12 november **Grada Wessels-Beelen** overleden in het verzorgingshuis Meander, waar zij haar laatste levensjaren heeft doorgebracht.

Grada trouwde in 1959 met Piet Wessels en zij gingen wonen op de Boskant, waar ze drie kinderen kregen. Daar begonnen ze een loonbedrijf, waaraan zij ook hard heeft meegewerkt. Grada hield van het buitenleven, van tuinieren en vooral van bloemen. Ze was een actieve vrouw die van fietsen hield, graag muziekkavonden bezocht en met haar jongste dochter er vaak op uit trok. Na een passende avondwake in de kerk van Alverna hebben we haar begeleid naar het crematorium in Nijmegen en afscheid van haar genomen.

Pieta Banken-Willems, geboren en getogen in Balgoij, was een begrip in ons dorp. Zij werd op 12 april 1922 geboren als achtste kind in een gezin met vier zussen en vijf broers. Zij trouwde in 1952 met Hent Banken en samen kregen zij zeven

kinderen. Pieta was zeer actief bij het zangkoor van de kerk, de KVO, fietsen en de gymclub. Tot op hoge leeftijd heeft zij dit alles onderhouden met haar tuin en de bloemen. De kern van haar leven was haar geloof in God. Bezoek aan de kerk, maar ook zieken, de kinderen, kleinkinderen was allemaal belangrijk. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en ondanks de zorgen van haar kinderen moest Pieta opgenomen worden in het verpleeghuis. Op 30 november 2018 is zij overleden. Na de uitvaart hebben wij haar begraven op het Balgoijse kerkhof.

Op 3 december overleed **Annie van der Reiss-Wessels** te Nijmegen in de gezegende leeftijd van 105 jaar. Annie is geboren in Alverna in een boerengezin van tien kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ze in het verzet en gaf onderduikers betrouwbare adressen. Een van de onderduikers werd haar man. Na een aantal verhuizingen kwam ze in Nijmegen terecht, waar ze tot de dag van haar overlijden geheel zelfstandig woonde. Tot op hoge leeftijd bezocht ze zieken in haar omgeving en leerde nog bridgen. Ze had een hechte band met haar gezin en familie. Haar levensmotto was: gewoon doorgaan. Op 7 december hebben we afscheid genomen van haar in de H. Jozef te Alverna en haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.



Na een periode van afnemende gezondheid is in La Verna rustig ingeslapen **Annie Kuipers-Schraven**. Zij was de weduwe van Bart Kuipers. Zij mocht 90 jaar worden. Zij en haar man kregen

twee kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Oppassen, blijven logeren, naar school brengen en halen, niets was teveel. Ze was gehecht aan de gezinnen van haar kinderen. De laatste jaren ging haar gezondheid zienderogen achteruit en moest zij noodgedwongen haar huis verlaten. Op 7 december heeft de uitvaartdienst in de H. Jozef kerk op Alverna plaatsgevonden en hebben we haar op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

In de leeftijd van 82 jaar is op 6 december 2018 **Piet Arts** uit Overasselt in Wijchen overleden. Hij is als jongste zoon geboren aan de Garstkampsestraat en zo is het leven begonnen als ‘Piet de Poel’. Piet deelde graag herinneringen over de oorlogstijd en de streken die hij uithaalde met vrienden van de lagere school. Hij leerde Nelly



Sengers kennen en samen zetten zij de boerderij 'de nieuwe Schatkuil' voort. Zij kregen twee kinderen. Door zijn brede interesses was Piet erg actief in besturen en verenigingen. De afscheidsviering was in de kerk van Overasselt en we hebben hem begraven bij zijn vrouw op het kerkhof aldaar.



Op 8 december 2018 is **Antoon Derks** overleden in de leeftijd van 93 jaar. Antoon is in Malden geboren, maar heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Overasselt gewoond. Hij is getrouwd geweest met Tilly Derks-Klaassen. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in de Woezik. Vanwege zijn sterke verbondenheid met Overasselt, zijn familie en kennissen was het zijn wens om zijn uitvaart in de kerk van Overasselt te vieren. Na de afscheidsviering in Overasselt is hij begraven op de begraafplaats in de Woezik.

**Lianne Berben-van Vorselen** overleed op dinsdag 11 december 2018 te Bommel. Lianne werd geboren op 1 maart 1941 in Enschede, in een gezin van drie. Door een verhuizing via Hilversum naar Wijchen leerde ze haar latere man Jan kennen. Het echtpaar kreeg een zoon. Haar man was een echte Wijchenaar. In 2010 overleed hij na een kort ziekbed. Lianne bleef gedurende haar hele leven een stijlvolle dame, die ondanks wat ze te dragen kreeg positief bleef: 'tel je zegeningen'. Goed voor jezelf en je naasten zorgen, gebed, reizen en jezelf blijven ontwikkelen waren een doorlopend patroon in haar leven. Maandag 17 december vond de afscheidsdienst plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Bij het dwarrelen van de eerste sneeuwvlokjes van deze winter is **Tine Sengers-Kokke** in Meerstate op 15 december rustig ingeslapen. Tine was de weduwe van Theo Sengers, de moeder van drie kinderen en de oma van twee kleinkinderen. Tine heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in de parochie. Zo was zij lid van het koor SDG en poetste zij graag het koper in de kerk. Op 21 december, midwinter, heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden in de H. Antonius Abtkerk te

Wijchen. Na de dienst heeft zij onder midwinterhoornklanken de kerk verlaten om aan haar laatste reis naar het crematorium te gaan.

Op 16 december overleed **Harrie Klaassen**. Hij werd 87 jaar oud en woonde een groot deel van zijn leven samen met zijn echtgenote Dina op de Valendrieseweg tussen Alverna en Wijchen. Harrie werkte graag buiten op de boerderij en was verbonden met de natuur. De laatste periode van zijn leven was Harrie weer herenigd met Dina op Residentie Mariëndaal in Grave. We hebben Harrie uitgeleide gedaan op 22 december vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie volgde.

**Harry Boschman** overleed op 77-jarige leeftijd. Hoewel hij de laatste periode van zijn leven in Bergharen woonachtig was, was hij lange tijd aan Wijchen verbonden in zijn autoschadebedrijf. Samen met Ria en zijn kinderen genoot Harry van vakanties in Zwitserland en van zijn kleinkinderen. De laatste periode van zijn leven was hij afhankelijk van zorg door zijn vrouw Ria en werd het leven door zijn ziekte beperkt. We hebben van Harry afscheid genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 7 januari, waarna crematie volgde.

Op nieuwjaarsdag 2019 is na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde plotseling overleden **Mientje Vroom-Paau**. Mientje was de weduwe van Gerrit Vroom. Zij was de moeder van vier dochters, de trotse oma van vijf kleinkinderen en de overgrootmoeder van Daley. Zij heeft hard gewerkt, maar bleef het liefste op de achtergrond. Zij heeft genoten van haar kleinkinderen. Zij werd van een bezige bij ten gevolge van de ziekte van Parkinson afhankelijk van anderen en daar had zij moeite mee. Haar lijfspreuk was: "Je kunt beter een ander helpen, dan dat jezelf geholpen moet worden". Op 7 januari hebben wij van haar in de H. Georgiuskerk te Heumen afscheid genomen en haar op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.





## WERELDWINKEL WIJCHEN

### ARTS FOR AFRICA

De mandenmakers en mededorpsbewoners in het noorden van Botswana en Zimbabwe hebben het zwaar. Ondanks de gedreven inzet van deze geïsoleerde gemeenschappen lukt het ze niet zonder hulp voldoende manden te verkopen om hun armoedige levensomstandigheden te verbeteren. Stichting AFORA (Arts for Africa) blijft met zijn partners deze vrouwen stimuleren om kostwinner te blijven voor hun gezin en families. Zij kunnen hierdoor belangrijke levensbe-



hoeftes zoals zeep, medicijnen, maïsmeel en schooluniformen voor hun kinderen kopen. Het maakt hen onafhankelijk, geeft zelfvertrouwen en de vrouwen ervaren een vooruitgang in hun kwaliteit van leven.

Wereldwinkel Wijchen  
Touwslagersbaan 8



### OVER DE LUISTERLIJN

Op 12 december onthulde prinses Beatrix dat het voormalige Sensor verder gaat onder de naam de Luisterlijn. Deze naam legt uit wat het belangrijkste is in de gesprekken, namelijk luisteren. Vrijwilligers van de Luisterlijn, voorheen Sensor, bieden al zestig jaar dag en nacht anonieme hulp op afstand, 365 dagen per jaar. Via telefoon, chat en e-mail. Vanuit huis, of vanuit één van de 28 locaties. De Luisterlijn wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.

### START LUISTERTRAINING IN NIJMEGEN

De Luisterlijn Nijmegen start 22 februari 2019 met het trainen van nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via [deluisterlijn.nl/vrijwilliger](http://deluisterlijn.nl/vrijwilliger). Bellen voor een anoniem gesprek kan dag en nacht naar 0900-0767 (5 ct./min.) en chatten of mailen via [deluisterlijn.nl](http://deluisterlijn.nl).

### Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactie adres:  
[apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)



### SAMEN ETEN . . . JA GEZELLIG!

Als Casey Troy Foundation willen we voor u koken als u zonder rompslomp samen met anderen (10-20 personen) wilt eten. Het enige wat u hoeft te doen is de tafel te dekken en de drankjes te serveren! Wij regelen een heerlijke Kameroense maaltijd. U kunt zelf aangeven hoe uitgebreid u het wilt. Dan spreken we ook de prijs per persoon af.

Samen eten is ook samen delen . . . de opbrengst van de maaltijd is bestemd voor orthopedische operaties van lichamelijk gehandicapte kinderen in ons centrum. Veel kinderen hebben allerlei misvormingen waardoor ze niet kunnen lopen. Door een orthopedische operatie en nadien revalidatie en aangepast schoeisel krijgen deze kinderen de mogelijkheid op een 'normaal' leven in Kameroen. Informatie kunt u verkrijgen via: [info@caseytroyfoundation.nl](mailto:info@caseytroyfoundation.nl) of telefonisch via 06-46267581.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## MEENEMEN

Wie het hoogst gooit mag beginnen zei opa, waarop zijn kleindochter de dobbelsteen pakte en hem met een flinke zwaai tegen het plafond gooide. Toen had opa iets uit te leggen. Van zo'n verhaal word ik onmiddellijk heel vrolijk, ik zie het voor me gebeuren. Onze vriend, de opa, vertelde het op een van de laatste dagen van het afgelopen jaar. Zijn kleindochter is een springerige kleuter, en opa loopt tijdelijk met krukken, oud en nieuw naast elkaar. Het is een verhaal waarvan je lippen gaan krullen en sombere gedachten het raam uitvliegen. Een vrolijke gedachte helpt om de gebeurtenissen van het vorige jaar op een rijtje te zetten. Natuurlijk was het weer een heftig jaar. Waar mensen wonen gaat het leven alle kanten uit en moet je toch je eigen weg zoeken. Als kind dacht ik dat iedereen zo leefde als de mensen in onze straat. De wereld was eenvoudig, overal dezelfde regels en alles was goed. Dit bleek dus allerm minst waar te zijn. Ik verbaas me voortdurend over de levens van andere mensen. Met vallen en opstaan moest ik ontdekken dat het leven hemel en hel tegelijkertijd kan zijn. Maar ik wil de sprankelende dingen eruit plukken en bewaren en mij daaraan vastklampen in sombere dagen. Dus zal ik dit jaar vaak denken aan de kleurrijke en levendige mensen met wie ik in



2018 heb gesproken, soms lang, soms kort. Hun woorden neem ik mee. Ik hou van mensen die de zon laten doorbreken tegen alle weersverwachtingen in.

Over kleuren gesproken, ik ben weer met tekenen begonnen. Vroeger kon ik razendsnel een wit papier vullen met felle kleuren en dikke strepen, de punten braken dikwijls omdat ik zo tekeer ging. Nu krijg ik opdrachten waarvoor ik rustig moet gaan zitten en over na moet denken. Hoe zet je bijvoorbeeld stilte op papier? En wat als je in zwart-wit moet tekenen? Ik kan nu uren aan een tekening werken zonder ongeduldig te worden, en dan

komen er soms verrassende dingen tevoorschijn. Mijn hoofd zit vol ideeën, en dat dankzij een ontmoeting met iemand bij wie ik heel lang geleden ook tekenlessen had gevolgd. Is het toeval dat je elkaar weer tegenkomt?

Ik vind januari een heerlijke maand, maar ik weet ook dat een heel nieuw jaar voor anderen een groot schrikbeeld kan zijn. Ik kan alleen maar hopen dat zij enthousiaste mensen tegenkomen die grijs kunnen veranderen in alle kleuren van de regenboog. Die de zon dragen in hun ogen. Ik wens iedereen van ganser harte vernieuwde levensvreugde in 2019. En een klein vreugdesprongetje als de dobbelsteen het plafond raakt. Dan kunnen we allemaal samen beginnen aan het nieuwe jaar met zijn nu nog verborgen mogelijkheden.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

# FRANCISCUS IN ONZE TIJD?

Op het eerste gezicht kan het als een tegenspraak overkomen dat juist in onze tijd het leven van de heilige Franciscus opnieuw velen inspireert tot solidariteit, bezinning en versoering. De wereldwijde economische crisis lijkt immers bezworen en zeker in onze Europese streken gaat het veel bedrijven weer voor de wind. Velen in ons land zien met enig optimisme de toekomst tegemoet en gelukkig hebben veel mensen die hun werk hadden verloren weer zekerheid gevonden.

Toch zien we een paus die de naam van deze middeleeuwse heilige heeft gekozen. In het seculiere Nederland is een bescheiden belangstelling voor de spiritualiteit van eenvoud en soberheid en wordt zelfs opnieuw een franciscanerklooster gesticht. Hoewel liberalisme de overheersende politieke kleur is, is er niet alleen van rooms-katholieke zijde, maar eveneens binnen protestantse stromingen belangstelling voor het charismatische leven van Franciscus.

Velen worden geraakt door de wijze waarop het leven van deze heilige in het teken is komen te staan van de boodschap van verbondenheid en solidariteit die hij uitdroeg. Zijn leven viel samen met zijn woorden. Zijn woorden sloten naadloos aan bij zijn daden. Menigeen verlangt in onze gefragmenteerde tijd naar mensen uit één stuk. Franciscus was zo iemand. Tegen de schijn in zien niet alleen christenen uit naar wegen om onze band met de aarde te herstellen, maar heeft paus Franciscus' oproep om te leven in verbondenheid met onze schepping velen aan het denken gezet over de eigen specifieke plaats van de mens in onze kosmos.

Daarom staan we in het komende kalenderjaar in een reeks artikelen stil bij verschillende facetten van het leven van Franciscus en van de spiritualiteit van de franciscanen.

In onze parochie is deze franciscaanse geest sinds lange tijd zichtbaar gemaakt door de vele franciscanen die actief zijn geweest in onze streken en kerken. Vandaar goed om de veelheid aan kanten van Franciscus' leven en werken de revue te laten passeren in de context van de hoop en de zorgen van onze tijd. Vooral de vraag naar de specifieke plaats van ons als mens in verbondenheid met wereld en samenleving is daarbij een leidraad.



Waar armoede op zich beschouwd een probleem is dat aandacht verdient en bestreden moet worden, laat Franciscus' pleidooi voor soberheid zich lezen als een weg naar eenvoud en verbondenheid. Terwijl veel mensen op zoek zijn naar zin en vervulling in hun leven, wijst Franciscus' weg van waarachtigheid naar een nieuw tijdperk van gerechtigheid en vrede.

Aan allen een gezond en gezegend nieuwjaar; vrede en alle goeds.

Martin Claes

*Redactie:*

*Geboren in luxe als Giovanni in Assisi. Twee jaar na zijn overlijden heilig verklaard als Franciscus, de 'armoedzaai-er' die met dieren praatte.*

*Op 4 oktober is het Werelddierendag: dit is ook de gedenkdag van deze heilige. Als kind droomde hij ervan om roem te verkrijgen als ridder. Uiteindelijk stond hij al zijn aardse bezittingen af om in armoede te leven naar de wil van God. De man die bekend staat als de oprichter van de franciscanenorde: Franciscus van Assisi.*

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2019** met het thema 'drie geloftes'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 februari 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.