

DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 2 maart 2019



FRANCISCUS DE DRIE GELOFTES

De geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid worden in de drie knopen van het koord gesymboliseerd.

De Twaalf
Apostelen

A decorative graphic consisting of a grey cross standing on a base of several grey spheres of varying sizes, some of which are partially overlapping.

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

ZOMAAR EEN DAG

Velerlei gebeurtenissen en emoties verschuilen zich achter simpele woorden. Juist nu, in het seizoen van berusting, de wintertijd, komen momenten van weleer tot leven. In de diepte van mijn gedachten ontwaken zes lange, verlaten winters die achter mij liggen, met als oorzaak dat mijn echtgenoot, met wie ik vele jaren in liefde mocht delen en zoveel in dankbaarheid mocht ontvangen, in 2013 geheel onverwachts dit leven los moest laten. Juist in die moeizame periode waarin droefenis centraal stond, was daar de mogelijkheid de schaduwzijde en de verwondering in dit veranderlijke leven zo nu en dan te verwoorden in dit blad. Verstilte momenten, verborgen in elk getroffen hart, vonden hun weg op papier.

Nu, op deze winterdag schets ik in alle rust een van de vele terugblikken die ik zomaar toevertrouw aan het roodborstje dat stilletjes van een stukje appel snoept op de voedertafel in mijn tuin. Behoedzaam, met een glimlach, voert de ontroering mij naar het lieve leven van vandaag, naar de volheid van de hoop en de verwachting. Ook deze winter, in en om ons heen, zal plaats maken voor een nieuw jaargetijde, wetende dat de bloeitijd in al haar schoonheid zal ontluiken door die Ene die elk moegestreden menskind doorziet en liefdevol draagt naar het licht en de vrede.

Joke Plamont-Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 5 maart, 19 maart en 2 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

OM TE NOTEREN



- 5 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 5 MAART 10.00 UUR MIJLPAAL HERNEN**
Ouderenbijeenkomst ontmoeten en bijpraten
- 6 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- * 8 MAART 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- 14 MAART** Inleverdatum kopij Apostelbode nr. 3
- 14 MAART 19.30-21.30 UUR**
Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen Entree €7,00
- 15 MAART 14.30 UUR EMMANUELKERK**
Filmmiddag 'The Way'
- * 15 MAART 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- 19 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 20 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- * 21 MAART ZANDLOPER BERGHAREN**
Vastenmaaltijd werkgroep Vastenactie
- 21 MAART 19.30-21.30 UUR**
Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen Entree €7,00
- * 22 MAART 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- 28 MAART 19.30-21.30 UUR**
Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen Entree €7,00
- * 15 MAART 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- 31 MAART 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER**
Oosterweg 4 Wijchen
- 31 MAART 14.30 UUR H. GEORGIUS HEUMEN**
Eerste heilige mis (neomist) Sander Kesseler
- 2 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 3 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 4 APRIL 19.30-21.30 UUR**
Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen Entree €7,00
- * 5 APRIL 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- 7 APRIL** Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk
- * 7 APRIL VOETBALKANTINE UHC HERNEN**
Vastenmaaltijd werkgroep Vastenactie
- 10 APRIL WOEZIK**
Apostelvergadering
- * 12 APRIL 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV
- * 13 APRIL BROUWEN&BIDDEN SINT PAULUSABDIJ**
OOSTERHOUT
Brouwdag

* hiervoor dient u zich aan te melden

AFSCHEID EN EEN WELKOM

Het was al bekend: Marieke Drent verlaat de parochie na drie jaar hard werken aan het project Jeugd en Jongeren. Na een afscheid in kleinere kring met het pastoresteam en het bestuur was op 1 februari haar laatste dag met aan het einde de 'Uitzwaaiëring'. Dat Marieke succesvol was met het opzetten van jeugd- en jongerenwerk bleek wel uit de goed gevulde kerk in deze viering. Veel kinderen met hun ouders, maar ook de oudere parochianen waren goed vertegenwoordigd.

Omdat pastor Marieke niet verder kon in onze parochie en zij met al haar opgedane kennis en ervaring in dit werk wel aan de slag kan in de Sint-Martinusparochie in Cuijk en pastores en bestuur de door Marieke opgezette activiteiten door willen laten gaan is gezocht naar extra ondersteuning van het pastoresteam. Via pastor Andreas Inderwisch is de parochie in contact gekomen met Lara van der Zee. Zij is volledig gekwalificeerd voor het pastorale werk en heeft ervaring in het jeugd- en jongerenwerk en niet alleen in de katholieke kerk. De parochie gaat met het bisdom in overleg over de mogelijkheid om Lara in te zetten voor de voortzetting van het jeugd- en jongerenwerk op declaratiebasis. Vooralsnog zou de parochie, als het bisdom toestemming geeft, Lara willen inzetten tot de zomervakantie. Daarvoor is nodig dat Lara overleg heeft met de benoemingscommissie van het bisdom en die moet toestemming geven voor de extra uitgaven die daarvoor nodig zijn. Dit overleg met het bisdom is gestart. Wij houden u op de hoogte.

Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat pastor Aloys van Velthoven door de leiding van zijn congregatie gevraagd is rector te worden van de sacramentijne gemeenschap in Brakkenstein. Eervol dat hij de verantwoordelijkheid voor deze gemeente krijgt. Zijn benoeming zal per 1 maart ingaan en in overleg met zijn congregatie zal pastor Aloys per die datum naar Brakkenstein verhuizen. Een ingrijpende verandering voor onze parochie.



foto via Leo Bijmans

De parochie verliest in pastor Aloys iemand die volledig ingegroeid en misschien wel een beetje vergroeid is met allen die hij pastoraal bijstond. Altijd en overal aanwezig, bereikbaar voor iedereen, gezonden, zieken

en nabestaanden, jong en oud. Onder de men-

sen en met de mensen en iedereen in met name Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij kent hem en zal hem zeer gaan missen en zijn collega's en de hele parochie ook.

Natuurlijk hing dit al even in de lucht en het bisdom heeft in overleg met de congregatie van de sacramentijnen en pastor Aloys naar de best mogelijke oplossing gezocht.

De parochie is het bisdom heel dankbaar dat daarbij is besloten dat pater Yves Mambuëni Makiadi (pater Yves) voltijds benoemd wordt in onze parochie. Hij zal de woning van pastor Aloys overnemen. Pater Yves heeft missionaire ervaring in meerdere landen en heeft op de theologische faculteit van de Radboud Universiteit gestudeerd. Hij kan zich goed verstaanbaar maken in het Nederlands. Weliswaar nog niet zo vloeiend als in meerdere andere talen, maar hij zal zich snel verder bekwamen. Pastoresteam en bestuur heten pater Yves van harte welkom en in de eerste contacten is al gebleken dat iedereen zin heeft in deze samenwerking.

Pastores en bestuursleden

UITZWAAIËRING PASTOR MARIEKE

Vrijdagavond 1 februari werd jongerenwerker Marieke Drent uitgezwaaid in een goed gevulde Antonius Abtkerk te Wijchen. Hartverwarmend hoeveel gezinnen met kinderen en jongeren verzameld waren rondom het afscheid van een collega, die drie jaar lang vanuit een vooruit-



strevend project veel creativiteit heeft gelegd in de aandacht voor de jongere generatie gelovigen in parochie De Twaalf Apostelen.

In een rijk aangeklede gebedsviering liet zij ons zien wat groeien in verbondenheid inhoudt. Daarom ook spraken vertegenwoordigers van de werkgroepen waarmee Marieke gewerkt heeft, vol lof over 'de vernieuwing' die gelukkig niet stopt met haar vertrek. Een rijk project eindigt, Marieke heeft een nieuwe uitdaging in Cuijk gevonden en De Twaalf Apostelen gaan verder met de 'rijpe vruchten' die Marieke de vele kinderen van de boom liet plukken:

Mogen alle goede dingen die je doet, ook al zijn ze nog klein, als een zaadje in vruchtbare grond zijn. Jij bent met jouw talenten van onschatbare waarde. In liefde en verbondenheid zorgen wij samen voor een vruchtbare aarde. God houdt van jou.

Mede namens mijn collega's: Marieke, bedankt!

Pastoraal werker Jack Steeghs



KINDERKARAVAAN



KINDERKARAVAAN

De kinderkaravaan trekt door, ook na het vertrek van Marieke. Kom je meedoen? De volgende viering is op 17 maart om 11.00 uur in de H. Antonius Abt in Wijchen. Het zal een vrolijke viering zijn waarin we weer een stukje horen over het verhaal van Mozes. Voor kinderen van 7 tot 11 jaar. (Groot)ouders, broertjes en zusjes en 'grote mensen' zijn natuurlijk ook van harte welkom.

M25

Ook M25 gaat door. We hebben in februari een gezellige chill-avond gehad in onze eigen jongerenruimte. De volgende keer gaan we cupcakes maken en brengen we die naar mensen in een verzorgingshuis. Je bent welkom op zondag 31 maart om 13.30 uur in het parochiecentrum.

TIM & LAURA



UITZWAAIVERING MARIEKE



foto's afscheidsviering gemaakt door Sjoerd Schutte

NIEUWE PASTOR



Ik ben pater Yves Mambueni Makiadi en ik behoor tot de congregatie van de Comboni-missionarissen van het Hart van Jezus (MCCJ). Dit is een missi-

onaire en religieuze familie van priesters, broeders, zusters en leken die in 1867 werd gesticht door Saint Daniel Comboni. Hij was een Italiaanse priester die verliefd werd op Afrika en het Afrikaanse volk en sindsdien heeft besloten het prachtige Italië met al zijn comfort te verlaten om zijn leven te wijden aan de evangelisatie van Afrika. Zijn motto was 'Afrika redden met Afrika', wat betekent dat de Afrikanen moeten helpen om hun eigen broeders en zusters te evangeliseren.

Ik ben op 10 augustus 2008 priester gewijd. Na mijn missionaire ervaringen in Congo, Peru, de Filipijnen, Hong Kong en Macao, vroeg ik in 2015 toestemming aan mijn oversten voor een studietijd. Ik wilde mezelf 'updaten'. Dit studieplan bracht me naar Nederland. Ik werd toegelaten aan de Radboud Universiteit voor een driejarige masteropleiding in theologie en pastorale studies. Als onderdeel van mijn professionele specialisatie in pastorale studies heb ik stage gelopen (van januari tot juni 2018) bij de Maria Geboortekerk in Nijmegen en gewerkt aan een project over 'het verwelkomen en de volledige integratie van buitenlanders en bezoekers in de lokale gemeenschap van de Maria Geboortekerk'. Dit project had als doel om meer inzicht te krijgen in (katholieke) buitenlanders en bezoekers die in onze omgeving komen, een omgeving gekenmerkt door een toenemende secularisatie. Vervolgens moesten er concrete elementen van beleidsvorming geformuleerd worden, die de integratie van buitenlanders in onze lokale kerkgemeenschap mogelijk maken. Hierdoor zou het uiteindelijke doel bereikt moeten worden, dat de kerkgemeenschap geholpen wordt met het bevorderen en ten volle beleven van de katholieke dimensie van onze kerk. Deze dimensie wordt gedefinieerd door het Tweede Vaticaans Concilie als 'Volk van God van het Nieuwe Verbond' (Lumen Gentium 9). Dat betekent een plaatselijke gemeenschap die openstaat voor mensen uit alle talen, stammen en naties (Mt.28: 16-20).

Aan het einde van mijn studie, dankzij de aanmoediging van mijn broeders en zusters van de Maria Geboortekerk en hun gebed, stond er een deur

open voor de mogelijkheid om in Nederland te blijven en als priester te dienen in het bisdom van 's-Hertogenbosch. Na mijn persoonlijke ontmoetingen en dialoog met Mgr. Gerard De Korte en in overeenstemming met mijn congregatie, werd ik officieel verwelkomd door bisschop De Korte, die mij de gelegenheid gaf om mijn christelijk geloof te delen en Gods volk te dienen als een priester in dit deel van de wereld.

Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen is waar ik nu ben toegewezen om mijn missie te beginnen. Ik dank God voor mijn zendingroeping en ik wens, samen met andere leden van het pastoraal team en de verschillende geloofsgemeenschappen die onze parochie De Twaalf Apostelen vormen, samen op deze geloofsreis (journey of faith) te gaan en het Koninkrijk van God onder ons en in onze relatie met elkaar aanwezig te maken.

Pastor Yves Mambueni Makiadi

ACTIE KERSTPAKKETTEN



Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of de uitvoering van onze jaarlijkse kerstpakkettenactie hartelijk dank

zeggen: organisaties, contactraden en privépersonen die adressen doorgaven van mensen die in aanmerking kwamen voor een kerstpakket. Mensen, die de inhoud van het pakket hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht. Mensen die bloemstukjes hebben bezorgd. Niet te vergeten de leveranciers van de producten en de bloemisten.

Zoals u ziet hebben vele vrijwilligers zich ingezet om deze actie te doen slagen. Zonder hun inzet is het niet mogelijk deze actie te organiseren. Wij danken hen dan ook heel hartelijk voor de beschikbaar gestelde tijd en de inzet die zij hieraan besteed hebben. Daarnaast past een woord van dank aan allen (privépersonen, bedrijven en instellingen) die deze actie financieel ondersteund hebben. Dit hebben zij gedaan middels de jaarlijkse collecte op het feest van Christus Koning, het zogenaamd Antoniusbrood, enveloppen met inhoud afgegeven op het parochiecentrum en via de bankrekening van de parochie. Het was niet mogelijk geweest deze kerstpakketten en bloemstukjes te kunnen geven zonder uw bijdrage. Samen hebben wij iets voor deze mensen mogen betekenen.

Aan u allen heel hartelijk dank, ook namens de mensen die iets hebben mogen ontvangen.

Het Diaconaal Beraad

FILMVERTONING EMMANUELKERK

In de vorige Apostelbode hebben we al laten weten dat we in de Emmanuelkerk af en toe een film gaan vertonen. Op vrijdagmiddag 15 maart is het weer zover. De film (THE WAY) gaat over een arts uit Californië, die het bericht krijgt dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is omgekomen. Overmand door verdriet vertrekt hij naar Frankrijk en hoort daar dat Daniel onderweg was op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.



Omdat het contact met zijn zoon niet erg intensief was, en in een poging hem nu nog wat beter te leren kennen, besluit hij om zelf de route uit te lopen.....

Het is een prachtige film zo aan het begin van de vastenperiode. Eind deze maand liggen in alle kerken nog een paar flyers om u eraan te herinneren. De film wordt kort ingeleid en nabesproken door pastor Andreas Inderwisch. De toegang is gratis maar wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de onkosten (koffie/thee/verwarming etc.). De aanvang is om 14.30 uur. Ook introducees zijn welkom.

Marion Eling-Huls



WIJCHENSE WERELDWINKEL

RECYCLE, BICYCLE

Deze blikken fiets is gemaakt van afvalblik in het dorpje Imertsitusk op Madagascar (een eiland ten oosten van Afrika). Aan de buitenkant kan je zien wat er vroeger in het blik zat. De fietsjes worden gemaakt door families die de producten afleveren aan de organisatie Solidarmad (Solidarité des Artisans de Madagascar) die ze zelf hebben opgericht. Oxfam betaalt een goede prijs, garandeert een zekere afzet en zorgt voor de export. Hierdoor zijn de families verzekerd van een goed inkomen. Naast een goed inkomen wil Oxfam duurzame ontwikkeling realiseren. Een voorbeeld hiervan is dat de producten vroeger met behulp van warmte van houtskool werden gemaakt. Tegenwoordig zijn er accu's aangeschaft waardoor een elektrische soldeerbout gebruikt kan worden.

Wijchense Wereldwinkel
Touwslagersbaan 8, Wijchen



TIENMAAL VASTENMAALTIJDEN MOV



Voor de tiende keer op rij organiseert de werkgroep MOV van De Twaalf Apostelen in de pastorie van Overasselt de vastenmaaltijden. Dit jaar voor de laatste keer met pastor Aloys van Velthoven en nu samen met zijn opvolger pastor Yves Mambueni Makiadi.

Ook dit jaar ondersteunen wij een project uit onze eigen parochie. Dit keer weer een project van de Casey Troy Foundation, voor gehandicapte kinderen in Kameroen. Meer over dit project leest u in deze Apostelbode. Als parochie De Twaalf Apostelen gaan wij ons hiervoor inzetten. Dit doen wij onder meer door in deze vastentijd op iedere vrijdag een vastenmaaltijd te houden in de pastorie van Overasselt, te beginnen op vrijdag 8 maart 2019. De volgende maaltijden zijn op 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april. De maaltijden worden gehouden van 18.00 tot 19.00 uur en de laatste is op 12 april.

We kunnen zes maaltijden verzorgen, want er heeft zich een zesde kookster aangemeld, en wel Thea Dinnissen uit Overasselt. Fijn dat zij hieraan meewerkt. Alvast bedankt, Thea.

Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen, dit om de familiale sfeer te waarborgen. Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het vastenproject van dit jaar, maar wij hopen dat u minstens € 5,- doneert voor dit goede doel.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via Loes Bloo, tel. 024-6222884.

Inlichtingen bij Leo van Oss, tel. 024-3582811.

Leo van Oss

ALTAAR EN UITRUSTING

ALTAAR

Van oudsher hebben mensen zich geroepen gevoeld tegenover God uiting te geven aan hun gevoel van afhankelijkheid en aanhankelijkheid door Hem het beste te offeren dat zij konden geven. Men plaatste de gaven op het altaar om ze aan God op te dragen.

Jezus heeft zichzelf tot slachtoffer bestemd. Op het altaar blijft de kerk zijn offer op onbloedige wijze hernieuwen in de eucharistie door de gaven van brood en wijn.

In het altaar bevindt zich de altaarsteen, die voorzien is van vijf uitgebeitelde kruisjes, symboliserend de vijf wondtekenen van Christus. In de steen bevinden zich de relieken, overblijfselen van bepaalde heiligen. Dat zou de patroonheilige van het kerkgebouw kunnen zijn, zoals de heilige Antonius Abt.

De altaarsteen is het symbool van Jezus Christus, ook steenrots genoemd. Het altaar wordt door de bisschop gewijd, alvorens aan deze tafel de eucharistie gevierd mag worden. Het altaar is het middelpunt van het kerkgebouw. Het is duidelijk dat daar met eerbied en respect mee omgegaan moet worden. Dit betekent ook dat dit geen tafel is, waar je zo maar van alles op kunt neerleggen.

Sommige kerken hebben meerdere altaren, waarvan één het hoogaltaar is. Altaren werden in de middeleeuwen vaak rijk versierd met retabels: altaarkasten met beeldengroepen die met zijluiken konden worden afgesloten. Ook zijn prachtige schilderwerken bekend, die het altaar versieren.



ALTAARUITRUSTING

Op het altaar liggen linnen doeken (altaardwalen), zoals wij ook gewend zijn bij het dekken van de tafel voor een maaltijd. Verder staan er een altaarkruis en twee kandelaars met kaarsen op het altaar.

En het missaal, het officiële gebedenboek, eventueel op een lessenaar geplaatst.

Van de liturgische vaten zijn de kelk en de paten de belangrijkste, omdat zij gebruikt worden voor de viering van de eucharistie. De paten is een kleine ronde schaal van edelmetaal, waarop tijdens de viering de hostie ligt. Ook de kelk is van edelmetaal, in ieder geval is de binnenkant van goud. Kelken zijn vaak zeer kostbaar door de inleg van edelstenen. Het komt voor dat priesters bij hun wijding een kelk cadeau krijgen van ouders of familie.

Bij de kelk behoren een lepeltje om water toe te voegen aan de wijn; een linnen doekje (het kelkdoekje) om de kelk te reinigen na de communie; een palla, een vierkant stuk gestijfd linnen waarmee de kelk tijdens de mis wordt afgedekt; het kelkvelum of kelkkleedje in de liturgische kleur van die dag; een corporale, een witte linnen doek die de priester vóór de tafeldienst op het altaar uitspreidt. Op die doek rusten de kelk en de hostie. Tenslotte de bursa, een vierkant foedraal, waarin de corporale bewaard wordt. Alles verwijst naar de heiligheid van de eucharistie. Het is echter niet gezegd dat al deze voorwerpen bij iedere eucharistieviering worden gebruikt. Het lepeltje en het kelkkleedje zie je niet vaak meer. De pausmis in de Sint Pieter te Rome geeft uiteraard een ander beeld te zien dan een eenvoudige viering in de zijkapel van een kerk of klooster!

ANDERE LITURGISCHE VATEN



Ciborie: een kelk met deksel waarin de hosties bewaard worden voor de uitreiking van de communie.

Pyxis: een ver-

guld doosje waarin het Allerheiligste naar de zieke wordt gebracht.

Monstrans: in de monstrans wordt de grote hostie ter aanbidding uitgesteld. Monstrare betekent tonen. De monstrans wordt op een centrale, duidelijk zichtbare plaats neergezet. Ook wordt hij soms tijdens processies door de priester meegedragen. In het museum Catharijneconvent te Utrecht staan zeer kostbare monstransen tentoongesteld.

Ampullen: schenkkannetjes voor wijn en water welke tijdens de H. Mis gebruikt worden.

Wijwatervat met de kwast: deze wordt op verschillende momenten in de liturgie gebruikt. Bij wijdingen en zegeningen, zoals tijdens uitvaarten bij de absoute.

Wierookvat met scheepje: een koperen of zilveren vat met kettingen waarin wierook wordt gebrand. Het H. Sacrament en het altaar kunnen hiermee geëerd worden, maar ook personen of zaken. De wierook wordt bewaard in een klein vaatje in de vorm van een scheepje.

Al deze voorwerpen tonen iets van de rijkdom van de kerk. Ze zijn echter geen persoonlijk bezit, maar zijn bedoeld om God te eren en te danken en daarvoor is het kostbaarste niet genoeg.

Koos Leemker

VASTENTIJD! OPGAVE OF UITDAGING

Met opzet gebruik ik eens het wat ouderwets klinkende woord vastentijd in plaats van veertigdagentijd. Vasten doet je meer aan hongeren denken, veertigdagentijd doet je meer aan voorbereiden op Pasen denken.

Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan merk ik dat ik nooit erg weg was van de vastentijd. Ik vond de teksten en gezangen in de kerk altijd wel wat 'zwaar' in die zes weken, en het hele vasten was mij ook niet echt op het lijf geschreven.

Als ik op paaszaterdag het vastentrommeltje open kon maken, en alles weer normaal was voelde dat geweldig!

De laatste jaren ben ik dan ook niet zo'n voorbeeldig christen geweest als het om vasten ging. Eerlijk gezegd, ik houd de goede voornemens gewoon niet vol. Meestal zei ik dan ook tegen mezelf "In de vastentijd moet je toch goed eten, anders houd ik het vasten niet vol!" Dit jaar hoop ik er toch iets meer van te maken.

Dat heeft twee redenen. De eerste is dat ik door mijn pastoraal werk en door mijn privéleven mensen tegenkom die soms vanwege hun gezondheid moeten vasten. Ik heb veel respect voor hun doorzettingsvermogen en hun behaalde successen. De tweede reden is ook van sociale aard. Als we veertig dagen lang minder geld uitgeven aan eten en drinken kunnen we inderdaad wat meer geven aan mensen die echt tekort komen, bijvoorbeeld via de vastenactie voor Kameroen. Onze jongeren zeggen gemakkelijk: "Ik heb honger of ik heb trek". Een van de jongeren die deel heeft genomen aan een stagereis vanuit zijn school naar Afrika zei dat hij dit niet meer zal zeggen, want bij het zien van hoe weinig voedsel mensen daar hebben vond hij het woord honger in Nederland helemaal niet meer op zijn plaats. Ja, ik zie het wel zitten: iets meer doen aan onze voorbereiding van Pasen om je verbonden te weten met mensen wereldwijd. Misschien draagt het ertoe bij om Pasen echt als een feest van vreugde te beleven. Vreugde om Jezus, die verrezen is, maar ook vreugde, dat we omwille van zijn woorden, zijn uitnodiging ook iets willen doen aan de levensvreugde van anderen, dichtbij of ver weg. Ik hoop dan ook dat we er iets van maken in onze parochie, deze vastentijd. Dan kunnen we zoals op onze andere activiteiten weer trots zijn en een stukje vreugde eraan beleven, dat we als christenen bij elkaar horen. Van harte wens ik u een mooie voorbereiding op Pasen.

Diaken Hennie Witsiers

VASTENACTIE 2018

Het doel van het vastenproject 2018 was een waterbron te realiseren die twaalf maanden per jaar toereikend is op het terrein van Furaha Orphans te Kenia. Deze waterbron is bestemd voor de weeskinderen en voor de mensen uit de omgeving van Rodi Kompany.

In mei 2018 is het waterproject, dankzij onze Vastenactie van start gegaan. Er werd een lokaal watercomité opgericht, wat een plan

van aanpak heeft gemaakt voor de uitvoering, beheer en borging van de watervoorziening. In het watercomité zitten verschillende afgevaardigden uit de omgeving, zoals iemand vanuit de school, vanuit het weeshuis, vanuit de leefomgeving, vanuit de kerk en enkele (wees)kinderen. Eind mei 2018 werd de gewenste diepte van 300 meter bereikt voor, zoals gepland, een waterbron die twaalf maanden per jaar gebruikt kan worden! In de maanden juni, juli en augustus is gewerkt aan de bouw van de pilaren voor de tanks en de bouw van de watervoorziening en kiosk.

De afgelopen maanden was het contact tussen het watercomité en het Nederlandse bestuur minder goed vanwege slecht bereikbare telefoons en het minder vaak fysiek aanwezig kunnen zijn van de projectmanagers. Inmiddels is het contact hersteld, wordt er nu een tussentijdse balans opgemaakt en zullen de eerste maanden van dit jaar gebruikt worden om het project te voltooien. Praktisch gezien is het dan afgerond. Het comité zal echter aan de slag blijven met de borging op langere termijn en het beheer van de voorziening. De kosten van dit project werden geraamd op een bedrag van €22.500,00.

De totale opbrengst van de Vastenactie in onze parochie bedroeg €18.912,72.

Het tekort van €3.587,28 wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie aangevuld. Uit het voorlopig financieel overzicht van dit project blijkt dat de kosten binnen de begroting blijven.

Het bestuur van de Stichting Furaha Orphans Kenia



VANUIT DE REDACTIE



Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Franciscus en de schepping' en is bedoeld voor de periode van 6 april t/m 5 mei. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 14 maart per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VASTENACTIE 2019

Voor het jaar 2019 heeft de parochiële werkgroep Vastenactie besloten om zich in te zetten voor een eigen doel. De werkgroep heeft wederom gekozen voor de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen (Casey Troy Foundation).

Door de partnerstichting Casey Association Cameroon is gevraagd om te helpen het onderwijs voor de kinderen die in het Casey's Home verblijven beter te organiseren en kwalitatief te verbeteren. De huisvesting is geen probleem, wel wil men graag de beschikking over meer en gespecialiseerde leermiddelen, een voor het speciaal onderwijs geschoolde leerkracht en ook mogelijkheden voor spel, creatieve en culturele ontwikkeling en praktische handvaardigheden.

Naast de kinderen uit het Casey's Home zullen ook lichamelijke gehandicapte kinderen uit Iki-liwindi en in de nabijheid gelegen dorpen naar school kunnen. Kinderen die weer terugkeren naar hun eigen woonsituatie, zullen door de leerkracht worden gevolgd en ze blijven begeleiding krijgen tot ze in staat zijn om regulier basis- of voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding te kunnen volgen of wellicht te kunnen gaan werken.

Speciaal onderwijs zal de komende jaren nog noodzakelijk zijn, volledige integratie in het onderwijs in Kameroen is de eerste twintig jaar niet te verwachten en bovendien komt men er ook in Nederland van terug om gehandicapte kinderen te laten integreren in het reguliere basisonderwijs. Dit project helpt de partner het speciaal onderwijs voor lichamenlijk gehandicapte kinderen op te starten gedurende drie jaar. Net zoals het Casey's Home een uniek huis is, zal ook het onderwijs de eerste jaren uniek zijn en hopelijk zal het navolging krijgen in andere regio's.

Door de aan te stellen leerkrachten te 'scholen' op het gebied van onderwijs aan gehandicapte kinderen, zullen deze kinderen een kans krijgen zich te ontwikkelen: elk kind een kans in Kameroen.



De Bisschoppelijke Vastenactie heeft dit project goedgekeurd en wil met ons gelden inzamelen om dit project van de grond te

krijgen.

De parochiële werkgroep wil zich in de komende veertigdagentijd inzetten voor dit project en heeft daarbij uw steun nodig. Want zonder uw steun kan de werkgroep ook niet helpen.

De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 6 maart 2019, tot en met paaszaterdag 20 april 2019. In deze tijd worden de volgende activiteiten georganiseerd:



Op elke vrijdagavond, met uitzondering van Goede Vrijdag, wordt er in de pastorie te Overasselt een vastenmaaltijd klaargemaakt. U kunt zich hiervoor aanmelden. Voor de aanmelding zie elders in dit blad.

Donderdag 21 maart 2019: vastenmaaltijd in de Zandloper te Bergharen.

Woensdag 2 april 2019: informatieavond over het vastenproject 2019 en verantwoording van het project 2018, in het parochiecentrum te Wijchen (Oosterweg 4), aanvang 20.00 uur.

Zondag 7 april 2019: vastenmaaltijd in de voetbalkantine UHC te Hernen.

In de periode van 8 april tot en met 20 april 2019 wordt de jaarlijkse collecte gehouden. Er wordt getracht om een huis-aan-huiscollecte te houden. De praktijk heeft ons geleerd dat er niet voldoende collectanten zijn. Als bij u in de wijk niet gecollecteerd wordt, wilt u dan uw bijdrage meenemen naar de plaatselijke kerk en het bedrag deponeren in de daarvoor bestemde bus. Mocht u nog tijd over hebben om te collecteren, neem dan contact op met de plaatselijke werkgroep. Zij zullen u met open armen ontvangen.

Zondag 14 april 2019: vastenmaaltijd in de Mijlpaal te Hernen.

Aanmelden op samendelensameneten@outlook.com. U bent bij deze activiteiten van harte welkom.

Het benodigde bedrag voor dit project wordt groot op € 24.900,00. Het is een groot bedrag, maar geef deze kinderen de kans om onderwijs te kunnen volgen. Dan kunnen zij later voor zichzelf zorgen. Jezus zegt: "Wat gij voor een der minsten gedaan hebt, hebt gij voor Mij gedaan".

Parochiële werkgroep Vastenactie

EVEN PUZZELLEN

DAMBORDPUZZEL: DE DRIE GELOFTES VAN FRANCISCUS

Door te schuiven met de letters op het dambord kunt u twee van de drie geloftes van Franciscus terugvinden. Welke gelofte ontbreekt op dit bord? We beginnen linksboven met de witte schijven bij de zwarte D (de D van Drie Geloftes) en als we rechts zijn aangekomen gaan we linksonder met de zwarte damschijven verder met de letter L (van Leven) Bent u de drie geloftes vergeten, dan mag u natuurlijk gewoon googelen.



WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



MARIAPROCESSIE,....NOG VAN DEZE TIJD?

Onze parochie kent sinds geruime tijd weer een processie. Jaarlijks, meestal hoogzomer, verzamelt zich een groepje mensen rond de Antonius Abtkerk in Wijchen rond het Mariabeeld uit de torenkapel. Bijeengeroepen rond de Mariabroederschap wordt Maria reisvaardig gemaakt om op de Molenberg in de openlucht het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming te vieren.

Onderweg wordt gebeden en gezongen. Menig Wijchenaar kijkt verbaasd toe in de winkelstraat of vanuit de jongerenhangplek die we onderweg passeren. Aangekomen op de Molenberg blijkt er doorgaans een flinke groep belangstellenden te zijn om aan de eucharistieviering in de buitenlucht deel te nemen. Na afloop is er koffie en wordt er nagepraat.

Geregeld duikt na afloop van deze zomerse oefening in Mariadevotie de vraag op of deze geloofsuiting wel van deze tijd is. Achter deze vraag gaat bij menig een de suggestie verscholen om te overwegen om deze activiteit uit de agenda te schrappen en de viering in de kerk plaats te laten vinden. Eventueel een korte processie in de parochietuin.

Hoewel bij wie actief deelneemt aan deze Mariaprocessie inderdaad af en toe een gevoel van vervreemding zal bekruipen wanneer we biddend en zingend door de Wijchense straten trekken, zal het niemand kunnen ontgaan dat er een behoorlijke groep parochianen is, die sympathiek staat tegenover deze openbare uiting van geloof. Ook dat geluid is hoorbaar bij de koffie na afloop.

Wat is wijsheid? Aanpassen aan de tijdgeest van geloofsbeleving als individuele aangelegenheid, bij voorkeur achter de voordeur, of in ieder geval binnen de muren van de parochietuin? Of is er enige wijsheid te vinden in de oude traditie waarin geloof en dagelijks leven verbonden zijn in uitingen van gemeenschapszin en menselijke nabijheid? Een parochie leeft ook in onze tijd in concrete gemeenschap en gemeenschappen.

Allereerst dwingt de toewijding van de aanzienlijke groep mensen die zich inzet voor de organisatie van deze processie groot respect af. Waardering is er zeker in de vorm van een aandachtige viering, bijgewoond door een beduidende groep parochianen en andere belangstellenden.

Minder bekend, maar niet minder belangrijk, is de wijze raad van godsdienstwetenschappers die de

ontwikkeling van religie bestuderen in relatie tot de complexe wereld waarin zij functioneren. Wanneer zij tot de conclusie komen dat godsdiensten zich in breedte en diepte ontwikkelen in contrast, maar wel in dialoog met de tijdgeest, geeft dat te denken. De weg die zij wijzen is die van integratie van dagelijks leven en geloof. Ingebed in een traditie van geloven wordt steeds opnieuw en hernieuwd aan dagelijkse voorwerpen, woorden en gebaren een betekenis toegekend. Dit maakt het voor mensen mogelijk om door de tijd heen betekenis en zin te geven aan het lief en leed dat hun overkomt. Deze betekenis overstijgt voor mensen die religieus zijn het dagelijkse bestaan. Geloof heeft daarom ook een publieke dimensie en doordringt het dagelijkse bestaan, in ieder

geval in de context van de geloofsgemeenschap en plaatselijke samenleving.

Een Mariaprocessie is een goed voorbeeld van zo'n geloofsuiting.

Hoewel traditioneel, kan iedere deelnemer zijn eigen zorgen en vreugden delen met de moederlijke toewijding van Maria. Die zorgzaamheid vieren we gezamenlijk, en daardoor kan ieder het zijne of hare in de stilte van het eigen gebed meedragen in deze viering. Het publieke karakter van de

processie benadrukt vooral de eenheid tussen geloof en dagelijks leven, ook als onderdeel van onze pluriforme samenleving.

Voorlopig zijn we voornemens de Mariaprocessie voort te zetten met steun van ieder die zich betrokken voelt. Dank aan de velen die zich er voor inzetten!

Martin Claes

ATTENTIE!

Zoals in de vorige Apostelbode werd uitgelegd, kan de Molenbergprocessie alleen in stand gehouden worden als zich mensen aanbieden het Mariabeeld te willen dragen (op dit moment zijn er nog maar drie) en als er iemand enkele coördinerende taken op zich wil nemen. Tot nu toe heeft de Broederschap Kevelaer de processie en viering georganiseerd, maar met de huidige bezetting van die groep lukt dat helaas niet meer. Vandaar deze oproep namens de contactraad: neem contact op met:

Theo van der Weegen,

tel. 024-6414814,

Theo.vanderWeegen@detwaalfapostelen.nl

COMPILATIE CONCERT SOLI DEO GLORIA

CONCERT SOLI DEO GLORIA

Zondag 27 januari was de Antonius Abtkerk in Wijchen afgeladen vol. Ruim zeshonderd belangstellenden luisterden naar het feestelijk concert van dit tweehonderd jaar oude koor. Voor de pauze was er zichtbaar genot bij veel mensen door klassiekers zoals 'Va, pensiero' uit Nabucco en het 'Hallelujah' van Handel. Velen waren getroffen door het enthousiasme van dirigent, koor, ballerina's en Het Strijkkwartet dat deze akoestische ruimte vulde met Puccini- en Mozartklanken.

In de pauze werd er een gratis bubbeldrankje geschonken. Hierna kwamen de dames stijlvol op in hun baljurken uit de zo bekende operettes van Strauss en Léhar. Zij werden door het publiek enthousiast en met staande



toeschouwers voor te bereiden op, en mee te nemen naar elke volgende muzikale verrassing. Na het ballet op spitzen van de klassieke balletgroep van Brabant Dance Centre tijdens 'An der schönen blauen Donau' werd er afgesloten met 'Schenkt man sich Rosen in Tirol'. De balletmeisjes trakteerden alle bezoekers op een roos,



ovatie ontvangen.

In het tweede deel werden de bezoekers betoerd en dansend meegezogen door de walsen en polka's uit o.a. 'Die Fledermaus' en 'Der Vogelhändler'. Dirigente Ilja van Luijk had een mooi uitgebalanceerd programma samengesteld en Rudy de Kruijf wist met zijn presentatie de

vanzelfsprekend 'aus Tirol' ! Het was voor velen een feestelijk concert en uniek in de historie van Soli Deo Gloria!

De concertcommissie van Soli Deo Gloria wil het parochiebestuur en alle vrijwilligers van het parochiecentrum danken voor alle hulp en ondersteuning die wij hebben gehad bij de voorbereiding naar ons concert.



VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad heeft vergaderd op 22 januari en de volgende punten zijn besproken:

- Trappleuning op priesterkoor

Er is een trappleuning geplaatst aan de linkerkant van het altaar om mensen die wat moeilijker ter been zijn te ondersteunen bij het betreden van het priesterkoor. Vooral wat oudere koorleden hadden hier behoefte aan.

- Verwarming kerkgebouw

De verwarming van de kerk brandt nu ook op zondagen dat er geen dienst is. Albert gaat informeren of hier een oplossing voor is, misschien bedienen via iPhone.

- Grond tennisveld

De grond van het tennisveld is nog steeds van de kerk. Hier mag niet op gebouwd worden, tenzij het contract opengebroken wordt en er nieuwe afspraken worden vastgelegd.

- Evaluatie kerst en oudejaarsviering

De nachtmis, verzorgd door de gezinsviering-groep werd erg drukbezocht. De kinderen zijn er heel goed bij betrokken. Complimenten voor de werkgroep voor het opzetten van zo'n mooie viering. Eerste kerstdag was er een sfeervolle viering, verzorgd door Mazing Joy. De kerk was goed bezet. Tijdens beide vieringen is er uitgebreid stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de Balgoijse kerststal. De oudejaarsviering was goed verzorgd. Er heerste een gezellige sfeer waarin iedereen elkaar het beste wenste voor 2019.

- Doopdankviering

Op 3 februari is er om 11.00 uur een doopdankviering voor de kinderen die de afgelopen jaren in onze kerk zijn gedoopt. Pastor Aloys regelt de boekjes en Ans zorgt voor een medaille, oorkonde en een presentje.

- Plattegrond van het kerkgebouw

Er is gevraagd om de plattegrond van de kerk met aanduiden van vluchtwegen en de plaatsen van de blusmiddelen. Deze kaart moet naar Wijnand Eling gestuurd worden. Albert zal hiervoor zorgen.

- Afscheid Marieke Drent

Per 1 maart gaat Marieke De Twaalf Apostelen verlaten. Op 1 februari is er om 18.30 uur een uitzwaaidienst in de Antonius Abt te Wijchen. Marieke krijgt als presentje een boek over Balgoij aangeboden. Er komt tijdelijk een vervangster om het werk van Marieke over te nemen.

- Vormelingen

De krijttekeningen die gemaakt zijn tijdens de adventviering te Batenburg door de vormelin-

gen moeten verwerkt worden tot een schilderij, dat aangeboden zal worden aan de dak- en thuislozenorganisatie. De vormelingen van de parochie bezoeken gezamenlijk ter voorbereiding het klooster te Megen.

- Misintenties

De prijs voor de misintenties is per 1 januari 2019 verhoogd van €10,00 naar €11,00. Meerdere intenties samen blijft €15,00.

- Financiën kerk

De collecte-inkomsten voor de maanden november en december waren opvallend hoog. Deze ruime opbrengst is veroorzaakt door twee uitvaarten die erg druk werden bezocht en het grote kerkbezoek tijdens de feestdagen. Op 31 december zijn de financiële zaken afgerond en bij de parochie in Wijchen geregeld.

De volgende vergadering van de contactraad is op 12 maart om 14.00 uur bij Marianne.

DE DOOPDANKDIENST EN KINDERZEGEN



Op 3 februari is in onze kerk een dankdienst voor dopelingen met kinderzegen gevierd voor de kinderen die de afgelopen jaren in onze kerk zijn gedoopt.

Pastor Aloys van Velthoven maakte eerst aan de kerkbezoekers zijn vertrek bekend. Daarna was er alle tijd voor de kinderen. Het thema, 'Licht op onze levensweg', werd onderstreept door het aansteken van de doopkaars. Later volgde de handoplegging bij alle kinderen die het doopsel hebben ontvangen met de woorden "Moge alle goeds je ten deel vallen op jouw weg door het leven. Moge God je zegenen". De dopelingen met hun ouders werden naar voren geroepen en ontvingen de doopschelp, oorkonde, een kaarsje met een Mariamedaille en een sneeuwkllokje ten teken van nieuw jong ontluikend leven. pastor Aloys zegende bij wegzending met de woorden: "Ga in vrede met jullie kinderen, omring ze met jullie liefde en wees gelukkig met elkaar."



Het dames- en herenkoor zorgde voor een mooie muzikale ondersteuning met passende liedjes. Het was een mooie sfeervolle viering.

Vieringschema

02 maart / 03 maart
• 8e zondag door het jaar

09 maart / 10 maart
• 1e zondag veertigdagentijd

16 maart / 17 maart
• 2e zondag veertigdagentijd



Lezingen
uit de
Heilige Schrift

lezingen ③
✦ Eerste lezing: Sir. 27,4-7
✦ Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58
✦ Evangelie: Luc. 6,39-45

lezingen ④
✦ Eerste lezing: Deut. 26,4-10
✦ Tweede lezing: Rom. 10,8-13
✦ Evangelie: Luc. 4,1-13

lezingen ①
✦ Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
✦ Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1
✦ Evangelie: Luc. 9,28b-36



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

zondag
11.00 Eucharistieviering
Elckerlyc
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)

zondag
11.00 Eucharistieviering
Familielkoo
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

zondag
11.00 *Kinderkaravaan*
Kinderkaravaankoo
Martin Claes/Lara van der Zee
Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
Wijchen**

zondag
09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Ton van Balveren

zondag
09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoo
Hennie Witsiers

zondag
09.30 Woord en Communie
Vrienden Van (Parousia)
Hennie Witsiers



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

zaterdag
19.00 *Gezinsviering*
Kinderkoo
Andreas Inderwisch

zondag
09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koo
Martin Claes

zondag
09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Andreas Inderwisch/
Yves Mambueni Makiadi



**H. Jozef
Alverna**

zondag
09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoo
Andreas Inderwisch

zaterdag
19.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoo
Aloys van Velthoven/
Yves Mambueni Makiadi

zondag
09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoo
Martin Claes



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

zondag
11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoo
Andreas Inderwisch

Geén viering

zondag
11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

zaterdag
19.30 *Carnavalsviering*
Gemengd Koo
Aloys van Velthoven

zondag
09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koo
Ad Blommerde

zaterdag
19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koo
Martin Claes/
Yves Mambueni Makiadi



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

zondag
11.00 *Carnavalsviering*
Gemengd Koo
Aloys van Velthoven

zondag
11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven/
Yves Mambueni Makiadi

zondag
11.00 Woord en Communie
Gemengd Koo
Andreas Inderwisch



**H. Georgius
Heumen**

zondag
10.00 *Carnavalsviering*
New Challenge/Parochieel
Zangkoo/Blaaskapel Naovenant
Aloys van Velthoven

zondag
09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoo
Aloys van Velthoven/
Yves Mambueni Makiadi

Geén viering



**H. Victor
Batenburg**

zondag
11.00 *Carnavalsviering*
Gemengd Koo
Hennie Witsiers

zondag
09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koo
Jack Leo

Geén viering



**H. Anna
Bergharen**

zaterdag
19.00 *Carnavalsviering*
Muzanna
Jack Steeghs

zaterdag
19.00 Eucharistieviering
Elckerlyc
Martin Claes

zondag
11.00 Woord en Communie
Gemengd Koo
Jack Steeghs



**H. Judocus
Hernen/Leur**

zondag
11.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag
11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoo
Jack Leo

zaterdag
19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoo
Jack Steeghs



**H. Damianus
Niftrik**

zondag
09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoo
Jack Leo

Geén viering

zaterdag
19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoo
Hennie Witsiers



Het Kompas

zaterdag
17.30 Eucharistieviering
Aloys van Velthoven

zaterdag
17.30 Woord en Communie
Cees Janssen

zaterdag
19.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Vieringschema

23 maart / 24 maart

• 3e zondag veertigdagentijd

30 maart / 31 maart

• 4e zondag veertigdagentijd
• zondag Laetare

06 april / 07 april

• 5e zondag veertigdagentijd

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12 ✦ Evangelie: Luc. 13,1-9 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21 ✦ Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 43,16-21 ✦ Tweede lezing: Fil. 3,8-14 ✦ Evangelie: Joh. 8,1-11
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bertus Visschedijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Between Martin Claes/Yves Mambueni Makiadi Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bertus Visschedijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers/Yves Mambueni Makiadi</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i> 🚗</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Between Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Voorst. Communicanten/Vormelingen Mazing Joy Aloys/Yves Mambueni Makiadi</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni Makiadi</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Ad Blommerde</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Voorst. Communicanten/Vormelingen Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Lara van der Zee</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Voorst. Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 14.30 Eucharistieviering New Challenge/Parochieel Zangkoor/Vlijt en Volharding Sander Kessler/Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes/Yves Mambueni Makiadi</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas.

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	☪	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	☪	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	☪	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	☪	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zaterdag 02 maart	18.00 uur	☪	Carnavalsviering. Mazing Joy. Cees Janssen.
zondag 03 maart			Géén Taizéviering.



woensdag 06 maart	19.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.
zondag 07 april	19.30 uur	☪	Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 08 maart	09.30 uur	☪	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 april	09.30 uur	☪	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 maart	09.30 uur	☪	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
woensdag 06 maart	19.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Andreas Inderwisch.
vrijdag 05 april	09.30 uur	☪	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.



H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 maart	09.30 uur	☪	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
------------------	-----------	---	---

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 22 maart	09.30 uur	☪	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	---	---

H. Antonius Abt | Nederasselt

woensdag 06 maart	19.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Gemengd Koor. Aloys van Velthoven.
-------------------	-----------	---	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☪	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
woensdag 06 maart	16.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Samenzang. Aloys van Velthoven.
maandag 11 maart	14.00 uur	☪	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 25 maart	14.00 uur	☪	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 08 april	14.00 uur	☪	Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.



De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 maart	10.15 uur	☪	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	---	--

H. Georgius | Heumen

woensdag 06 maart	14.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Aloys van Velthoven.
-------------------	------------------	---	---

H. Victor | Batenburg

dinsdag 26 maart	10.00 uur	☪	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	---	----------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 maart	10.00 uur	☪	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
woensdag 06 maart	19.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Gospelkoor. Jack Steeghs.
vrijdag 05 april	10.00 uur	☪	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



H. Judocus | Hernen

woensdag 06 maart	10.00 uur	☪	Aswoensdagviering. Parochieel Zangkoor. Jack Steeghs.
dinsdag 02 april	10.00 uur	☪	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 05 maart	10.00 uur	☪	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	---	----------------------------------

Kerkje | Leur

zondag 24 maart	19.00 uur		Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	--	---



VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de contactraad hebben we de decembermaand geëvalueerd. We kijken daar tevreden op terug. Jammer was dat op eerste kerstdag de voorganger er door een misverstand niet was en dat we juist op die dag gebruik moesten maken van het noodscenario; dat is overigens wel goed gegaan.
- Vanuit de contactraad van de Antonius Abt in Wijchen is onderzoek gedaan naar de vitaliteit van die geloofsgemeenschap. De uitkomsten waren ook van belang voor de andere kerkgemeenschappen in Wijchen en daarom is er een bijeenkomst geweest van afvaardigingen van vier contactraden (Antonius Abt, Paschalis, H. Jozef en Emmanuel). Het was een nuttige bijeenkomst en deze zal zeker nog een vervolg krijgen.
- Bij de ingang van onze kerk maken jongeren regelmatig gebruik van de beschutting die hier geboden wordt en dat levert meestal de nodige rommel op. Vaak vegen we de stoep voor vieringen en andere activiteiten in onze kerk, maar dat lukt niet altijd. We hebben hierover contact gehad met de politie en die houdt het extra in de gaten.

- Op Aswoensdag (6 maart) is er in onze kerk geen viering. De daaropvolgende zondag (10 maart) kan alsnog het askruisje worden ontvangen.
- Op zondag 7 april houden we ons feest voor de vrijwilligers. We starten met de viering om 09.30 uur en zoeken daarna 't Achterom op. De rest is nog een verrassing.
- Elders in deze Apostelbode vindt u informatie over de film die wij in onze kerk vertonen op vrijdag 15 maart om 14.30 uur.
- De vergadering van de contactraad van 6 maart is vervroegd naar 27 februari. De volgende wordt nog gepland.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Iedere eerste en derde woensdag van de maand genieten we samen van een kopje thee of koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Het is altijd gezellig en u kunt gerust iemand meebrengen. Op 6 en 20 maart en 3 april staat de deur weer wijd open en bent u tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom!!!



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het kruisje van de overledene wordt tijdens de Allerzielenviering aan een familielid meegegeven, zodra diegene naar voren komt om een kaars te ontsteken. Jaarlijks zullen drie dozen graflichten besteld worden.
- De opname van de kerstavondviering door de Wijchense Omroep gaat niet door. Er is voor een andere kerk gekozen.
- Dit jaar is er ook weer een kinderviering op eerste kerstdag. De ouders Annemiek Wijtmans en Ilse de Kleijn gaan deze viering met de kinderen verzorgen. Voor de volgende jaren nodigt de contactraad in november alle betrokkenen uit voor een gezamenlijk overleg. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt er ook dit jaar een kerstbrief aan de inwoners van Niftrik gezonden. Pastor Hennie Witsiers zal deze brief opstellen.
- De kinderen van de geloofsgemeenschappen Batenburg (1), Bergharen (3) Hernen (2) en Niftrik (6) ontvangen op zondag 26 mei 2019 hun eerste communie in de H. Damianuskerk te Niftrik. Pastor Jack Steeghs doet de voorbereiding

met deze kinderen.

- Op zaterdag 24 november 2018 is de gehele collecte bestemd voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie en op zondag 9 december 2018 is er een deurcollecte voor de adventsactie.
- Op vrijdag 30 november wordt de jaarlijkse openingsviering van de advent gehouden in de H. Victorkerk te Batenburg. Deze viering is voorbereid door de vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen Niftrik en Batenburg. De adventskrans van Niftrik wordt meegenomen naar Batenburg. Na de viering op kerstavond zal er weer glühwein en chocomel zijn en na de viering op eerste kerstdag ook limonade voor de kinderen.
- Er wordt een urnenveldje aangelegd, omdat er inmiddels al twee plaatsen voor de toekomst besproken zijn. Voorlopig gaat het om twee urnenputten die in Batenburg opgehaald kunnen worden.
- Gonnie Gerrits stopt als acoliet bij de uitvaarten. Wilhelmiën Lamers neemt deze taak over. Dank aan Gonnie voor haar inzet.

- Het afscheid van Marieke Drent is op 1 februari om 18.30 uur in de Antonius Abtkerk te Wijchen. De uitzwaaierviering wordt door twee leden van de contactraad bijgewoond.
- In de volgende vergadering komt het onderhoud van de kachels aan de orde.

- De nieuwe paaskaars is nu uitgezocht.
- De Apostelvergadering, welke op woensdag 10 april 2019 in de Woezik wordt gehouden, zal door de contactraad bijgewoond worden.



H. JUDOCUS - HERNEN

*Sint-Franciscus blijft ons boeien.
Maar weinigen zullen hem verfoeien.
Hij zocht zijn kracht in 's Heren tempel;
op de leefstijl van velen drukte hij zijn stempel.
Hij bad om met de natuur niet te knoeien.*

*In droombeelden vond hij zijn toekomstig leven;
geen ridderschap ondanks zijn vaders streven.
Franciscus ging zijn levensweg blootvoets;
wenst iedereen vrede en alle goeds.
Dat is zijn verdere leven zo gebleven.*

*Ook nu nog in franciscaanse kringen
blijft die wens rondzingen.
Drie orden stichtte hij in de kerk;
broeders, zusters en leken volgden zijn werk,
waarmee zij wereldwijd door het leven gingen.*
Toon van Duifhuizen

CARNAVAL EN VASTEN IN HET VIERINGENROOSTER

Omdat prins carnaval in het Wurmensoppersrijk dit jaar weer uit Bergharen komt en de carnavalsviering dus op zaterdagavond 2 maart plaats vindt in Bergharen, is er op die zaterdagavond geen viering in Hernen maar wél op zondag 3 maart om 11.00 uur (beide vieringen zijn woord- en communievieringen).

Aswoensdag 6 maart is er om 10.00 uur in Hernen een viering zonder communie waarin het askruisje kan worden opgehaald. In Bergharen is er een Aswoensdagviering om 19.00 uur.

OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 5 MAART

Tijdens de carnaval op dinsdagmorgen hebben we weer onze maandelijkse ouderenbijeenkomst.

Dan komen we met extra plezier bij elkaar. Nog maar een keer in de Mijlpaal voor een korte viering en daarna met lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we mee-maakten. Dus allen tot dinsdag 10.00 uur!



MISINTENTIES

2 maart: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Jan Thoonsen

10 maart: Liesbeth Giesbers-Palsma, Wim en Gon Hebing

16 maart: Thea Wouters-Kropmann, voor de overleden weldoeners

24 maart: Jan de Kleijn en overleden familie, Riet van Duifhuizen-Rutten

30 maart: Broer en Jo Peters-van Lubeek, Wim en Gon Hebing

7 april: Liesbeth Giesbers-Palsma, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen

Gelieve de misintenties voor de maand april voor 12 maart in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

VASTEN ALS VOORBEREIDING OP PASEN

De vastenperiode is een belangrijke oefenperiode voor alle gelovigen en voor iedereen die aan de slag wil met zijn of haar leven en zich weleens afvraagt: hoe kan ik de vele gebeurtenissen in mijn leven op een goede manier een plek geven? De vastenperiode is net als de aan Kerstmis voorafgaande adventsperiode een tijd van inkeer, van voorbereiding. Een goede tijd om meer bewust stil te staan bij het leven dat je leidt. Centraal staat niet of en wat je goed of fout doet, centraal staat de oproep om meer dan anders tijd te nemen voor je innerlijke leven. Om van daaruit meer bewust levend op weg te gaan naar Pasen 2019. En van daaruit het paasmysterie mee te vieren. Het bezoeken van de vieringen in de vastenperiode is daarvoor een uitstekende basis.

Pastoraal werker Jack Steeghs



VASTENACTIE 2019

Met de jaarlijkse Vastenactie worden de vastenzakjes, die eerder met de Apostelbode zijn rondgebracht, in de Goede Week huis aan huis opgehaald. Dit wordt gedaan door een aantal van onze vrijwilligers. Voor enkele wijken zijn wij nog op zoek naar collectanten. Als u ons wilt helpen met de Vastenactie kunt u bellen met Peter Sanders, telefoon 024-6222178.

Over het project van de Vastenactie kunt u meer lezen op pagina 9 van deze Apostelbode.

GILDEVIERING 20 JANUARI 2019

Het zal u niet zijn ontgaan: Overasselt heeft weer een schuttersgilde. Het gilde Sint-Antonius Abt is vorig jaar heropgericht en heeft op zondag 20 januari jl. zijn eerste gildeviering sinds de heroprichting gehouden. In die viering werden ook de stukken van het oude gilde, die bij de pastoor van de toenmalige parochie Overasselt in bewaring waren gegeven, plechtig overgedragen aan het gilde.

Volgens A.G. Schulte (1982) zou het schuttersgilde van Overasselt in het verre verleden een elitair karakter hebben gehad, 'gezien de namen van de deelnemers en ook de kwaliteit van de schilden'. Dit heeft niet kunnen verhinderen dat het gilde al ongeveer vijftig jaar niet meer actief was. De meest recente documenten stammen uit 1971, onder meer een nota van café de Zon.

In 2014 werd de contactraad benaderd door Jo van Lieshout uit Nederasselt, lid van de werkgroep archeologie van de gemeente Heumen. De werkgroep wilde een tentoonstelling inrichten over het oude gilde van Overasselt. En zo begon er een speurtocht naar alle materialen. Het zilveren borstschild met twee kleine schildjes uit 1698 en een massief zilveren vogel en een kruis, een kasboekje en een ouder boek met de ordonnantie bleken in de pastorie te liggen. Verder waren er zilveren schildjes bij de gemeente Heumen en bij de gemeente Nijmegen. Naar het oude



vaandel is in alle hoeken en gaten in het parochiecentrum en in de kerk gezocht, maar helaas is dit niet gevonden. Volgens een parochiaan zou het zijn verbrand omdat het door motten was aangetast. Al het speurwerk resulteerde in een mooie tentoonstelling op 4 januari 2015 in de Buurderij.

In het voorjaar van 2017 liet Jo de contactraad weten dat er geïnteresseerden waren voor een heroprichting van het gilde. Na een grote wervingsactie, waarbij werd vermeld dat ook vrouwen lid mochten worden, is op 30 mei 2018 het gilde heropgericht. En bij het eerste gemeentelijke koningsschieten een maand later lukte het een lid van het Overasselts gilde om de vogel naar beneden te krijgen.

In de gildeviering van 20 januari, de zondag het dichtstbij de feestdag van de H. Antonius Abt, is de heroprichting op grootse wijze gevierd. De gildes van de naburige dorpen waren hierbij natuurlijk ook aanwezig. Omdat het oude vaandel verdwenen was, heeft het gilde een nieuw vaandel laten maken, dat door pastor Van Velthoven tijdens de viering werd gezegend. Daarna toonde de vaandeldrager het nieuwe vaandel aan alle aanwezigen, terwijl het gemengd koor het Antoniuslied zong dat nog door pastoor Van Riel is geschreven. Na afloop van de mis was er een gezellig samenzijn in zaal De Zon.

Bronnen:

A.G. Schulte, Het Rijk van Nijmegen, Westelijk gedeelte (1982);

Toespraak van de voorzitter van de contactraad, Jolanda Massaar, 20 januari 2019

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 14 februari 2019

- Verlichting wijzerplaten

De begroting voor 2019, waaronder het herstel van de verlichting van het torenuurwerk, is door



het bestuur goedgekeurd. We wachten nog wel de reactie van de gemeente op het verzoek om subsidie af.

- Vervanging buxusstruiken.

Komend voorjaar zullen de buxusstruiken in de pastorietuin en in de kerkhofkapel worden vervangen door een groenblijvende struik die niet gevoelig is voor de buxusmot.

- Begraafplaats

De grafstenen van de graven waarop de rechten in 2018 zijn verlopen en niet verlengd, kunnen worden verwijderd.

De rechthebbenden van de graven die in de eerste helft van 2020 verlopen, zijn aangeschreven.

- Plattegrond kerk

Het bestuur heeft de contactraden gevraagd te controleren of er een plattegrond met daarop de vluchtwegen en locatie van brandblussers en dergelijke in de kerk aanwezig is. We gaan hiermee aan de slag.

- Enkele overige zaken die aan de orde zijn geweest

- Knielbanken

- Evaluatie hoveniersborrel

IN MEMORIAM ALBERT GIJSBERS (1935-2019)

Tijdens de jaarlijkse hoveniersborrel op 25 januari jl. ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Albert Gijsbers. Nog pas afgelopen voorjaar nam hij afscheid van de werkgroep avondwake, waarvan hij twintig jaar lid is geweest. Hij verrichtte zijn werk veelal achter de schermen, vanaf 2003 als coördinator, in welke functie hij onder meer de interne en externe contacten onderhield. Hij schreef artikelen voor het parochieblad, maakte het jaarlijks gedachtenisprentje voor de Allerzielenviering en zorgde voor de muziek tijdens avondwaken. Vanwege zijn broze gezondheid heeft hij dit mooie werk noodgedwongen moeten neerleggen. Tijdens de vrijwilligerslunch van afgelopen oktober had de contactraad aandacht willen besteden aan zijn afscheid, maar helaas lag hij op dat moment in het ziekenhuis. Daarom kreeg hij de afscheidskaars daar aangeboden. Die kaars heeft mogen branden toen hem drie maanden later de ziekenzalving werd toegediend en in de dagen van rouw na zijn overlijden.

Wij wensen zijn vrouw Berthy en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies.

Contactraad H. Antonius Abt



H. ANTONIUS ABT NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

Het looppad van het kerkhof van Nederasselt was dringend aan onderhoud toe.

In de eerste week van februari is er door Theunissen tuinplant/tuinaanleg uit Nederasselt hard gewerkt om deze entree van het kerkhof te verbeteren. Allereerst is de verharding aan het begin van het pad met enkele meters verlengd zodat er bij uitvaarten voldoende ruimte is om afscheid te nemen. De stenen banden aan de zijkant van het pad zijn over de hele lengte vervangen en in combinatie met wat aanvulling van grind is het weer netjes in orde.





BERICHT VAN PATER JAN VAN HAANDEL



Pater Jan van Haandel is 'acht nullen', zoals hij het zelf zegt. Op 7 januari vierde Jan dat hij 88 jaar geleden in Bergharen werd geboren. Januari werd echter een maand van meerdere ziekenhuisopnamen. Toen ik op 1 februari

bij hem op bezoek ging, in zijn appartement in huize St. Charles te Heythuysen, sprak hij over de kwetsbaarheid die bij zijn leeftijd hoort, maar vooral over zijn dankbaarheid om op deze plek te kunnen wonen. Huize St. Charles is waar de oud-missionarissen van de congregatie van de Witte Paters hun oude dag doorbrengen. Ze leven nog altijd in gemeenschap met elkaar, viëren dagelijks de eucharistie en bidden de getijdengebeden. Tweemaal daags drinken ze koffie in

het restaurant en voor wie wil is er eenmaal per week een avondje borrelen. Als ik er ben, vertelt Jan me over het overlijden van één van de paters. In de kapel zie ik een foto bij het altaar staan. Jan laat me het kerkhof zien, waar bij elk graf van een witte pater een identiek kruis staat. Voor God is iedereen gelijk. Jan geeft aan ook hier begraven te willen worden, want bij deze gemeenschap hoort hij thuis. Ondanks dat ze hun leven lang verspreid over Afrika hebben geleefd en gewerkt, is er een grote verbondenheid onder de paters. Hun geloof in God en hun liefde voor de Afrikaanse mensen is wat hen bindt. Op 3 februari is het 61 jaar geleden, dat Jan tot priester werd gewijd. Het merendeel van zijn leven speelde zich in Afrika af, in Mali. Zelf kijkt Jan er goed op terug. "Het goede en mooie blijft je bij, het minder goede verschuift naar de achtergrond", aldus Jan.

Jan wilde graag dat ik een boodschap door zou geven aan iedereen die hem kent. Bij deze: "Aan iedereen de groeten van mij. Ik blijf altijd aan de mensen uit Bergharen denken!".

Annemarie Gooiker



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VAN DE CONTACTRAADVERGADERING VAN 30 JANUARI 2019

Jonge lentezon

Schichtig gaan de dagen lengen
Jonge lentezon
verwarmt de aarde en
het winterse klamme loof
weer droog.

Kleurrijk bloeien
vroeg voorjaarsbloemen
Bomen en struiken ontwaken
heffen gestaag hun
jonge knop omhoog

Vogels hun paar gezang
wekt de vroege morgen
vol ijver op zoek
naar bekleding voor hun nest
Dit alles doet
mijn hart weer zingen
en is 't humeur weer op z'n best

Er word als opening een gedicht voorgelezen over de lentezon.

- Er is een interkerkelijk koor opgericht dat de naam 2Gether heeft.

- Vanuit de stuurgroep wordt medegedeeld: Er is een nieuw jaarschema gemaakt. Er wordt een nieuwe altaardwaal gekocht.

- Vanuit het bestuur is bekendgemaakt dat de pastorie in de Woezik verkocht gaat worden en er bij de gemeente een verzoek is ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen.

- Vanuit het pastoresteam is medegedeeld dat pastor Aloys van Velthoven door zijn congregatie

is verzocht om naar Nijmegen terug te komen. Het team in Wijchen gaat versterkt worden met de aanstelling van pater Yves.

- Lara van der Zee gaat wat taken van Marieke overnemen.

- Men maakt zich wel zorgen over de bezetting en het invullen van functies en diensten. En we zijn algemeen van mening dat een priester als voorganger de intenties moet voorlezen.

- Vitaliteit komt weer ter sprake. Hier moeten we weer een keer in een speciale vergadering op terugkomen.

- Er moet op meerdere plaatsen een plattegrond met vluchtroutes komen te hangen.

- In navolging op eerdere punten komt tot slot nog naar voren dat bekeken gaat worden hoe sommige zaken zo goed mogelijk kunnen worden volgehouden. Denk aan het samen oppakken van bepaalde zaken zodat kennis en kunde, ondanks afnemende aantallen vrijwilligers, zo lang mogelijk benut blijven.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Een jaar geleden kregen we de indruk dat het aantal gebruikers van het Stiltecentrum Zuid klein was geworden. Daarop hebben we aan de werkgroep die voor het dagelijks beheer zorgt, gevraagd het centrum meer bekendheid te geven en het bezoek te registreren. Aan de hand van de bezoekersaantallen in het afgelopen jaar hebben we nu in overleg met de werkgroep het parochiebestuur geadviseerd het Stiltecentrum op termijn te gaan sluiten.
- Op 13 januari ging het aangekondigde bezoek van een Oegandese delegatie niet door; enkele dagen tevoren bleek namelijk dat er geen geld was voor de vliegtickets! Martin Claes ging onveroorbaar voor en het Parnassuskoor klonk uitstekend. Maar wat Aloys van Velthoven deed was ongekend. Zijn levendig reisverhaal, zijn ritmisch bewegen en de manier waarop hij aan het eind de deurcollecte onder de aandacht bracht, dat zullen de kerkgangers zich nog lang herinneren.
- Ons koor Soli Deo Gloria verdient een groot compliment met het nieuwjaarsconcert dat op 27 januari in onze kerk is gegeven. Een volle kerk met enthousiaste mensen, voorwaar geen alledaags gezicht.

VITALITEITSPROJECT

Afgelopen maanden heeft de contactraad de voorlopige resultaten van het vitaliteitsproject bijeen gezet en besproken met het parochiebestuur en het pastoresteam en toegelicht in de Apostelvergadering. Eind januari hebben we voor het eerst met de contactraden van Emmanuel, Paschalis en Alverna overlegd over ons vitaliteitsproject. Wij gingen er namelijk van uit dat nogal wat uitkomsten van onze studies net zo belangrijk voor de andere geloofsgemeenschappen binnen de woonkern Wijchen waren en we wilden weten of zij heel andere punten naar voren zouden brengen. Hoe dat overleg verliep?

Allereerst gaven we een overzicht van de elf thema's die aan het begin van ons project interessant genoeg leken om te worden aangepakt.

De andere contactraden werd gevraagd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zouden zijn. Meteen werd genoemd 'eigentijdse vieringen'. En daarmee werden alle bijeenkomsten bedoeld die mensen kunnen trekken die geïnteresseerd zijn in God. Dus niet alleen eucharistievieringen of woord- en communievieringen maar ook andere vieringen, lezingen en activiteiten zoals het Levend Kerstverhaal en kerstvieringen van scholen in onze kerken. Allemaal activiteiten om de geloofsgemeenschap meer zichtbaar te maken.

Daarna kwamen de drie thema's aan de orde die onze contactraad afgelopen jaren heeft uitgewerkt. Om te beginnen het thema naastenliefde. Van oudsher (denk aan de franciscaanse invloed!) wordt er in onze parochie veel gedaan aan diaconie en in de belevingswereld van velen is dat vandaag de dag nog steeds heel belangrijk. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn er achter te komen wie eigenlijk behoefte heeft aan een bezoek of steun.

Het tweede thema ging over de jeugd. Hoe kunnen we meer aantrekkelijk worden voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen? Dankzij de ideeën en inzet van Marieke Drent is daar afgelopen jaren duidelijk werk van gemaakt. Maar hoe kunnen we dat voortzetten? Hebben jonge gezinnen het alleen maar te druk om nog te participeren in onze geloofsgemeenschap of speelt er meer?

In de afgelopen periode probeerde onze contactraad meer activiteiten in en rond het kerkgebouw te laten plaatsvinden, zodat de drempel om daar naar binnen te gaan verlaagd wordt. De ervaring leert dat die activiteiten echt wel aanslaan en dat er belangstelling voor is. Demografische veranderingen van Wijchen zijn niet eenvoudig te voorspellen. Maar we moeten wel alert zijn op de zuigkracht van het centrum op ouderen, de veelal jonge gezinnen die in de wijken rondom het centrum komen wonen, het probleem van eenzaamheidsgevoelens en het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Dit zijn duidelijk processen die in heel de woonkern Wijchen spelen.



We kregen de indruk dat het overleg tussen de geloofsgemeenschappen nuttig werd bevonden, we zijn benieuwd wat er van komt.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

7 oktober 2018

Mees Pavic en Jaicey Schoep

25 november 2018

Eva Groenen



KINDEROPVANG

Wist u dat er elke zondag tijdens de mis van 11.00 uur in het parochiecentrum kinderopvang is? Ervaren begeleiders staan dan klaar om uw kinderen te laten knutselen of spelen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook verhalen uit de Bijbel voorlezen. Zodra u de kerk binnenkomt, hoeft u alleen de bordjes naar links maar te volgen. Zo willen we het voor gezinnen met jonge kinderen gemakkelijker maken onze vieringen bij te wonen.



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

- De nieuwsbladen van het centrum voor parochiespiritualiteit worden besproken en voor kennisgeving aangenomen.
- De stichting Johan Winkels, kerkorgelfabriek Boxmeer, houdt zich bezig met een wetenschappelijke studie naar de orgelbouwers Johan Winkels. Harrie Winkels, Gerard P. Bik en P.J. Bogaerts uit Boxmeer. Het orgel van onze kerk is door hen gebouwd. Voor deze studie is het noodzakelijk dat het orgel bekeken wordt en er foto's komen. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Inmiddels is het orgel bekeken en wordt er thans gewerkt aan een rapport.
- De door het bestuur vastgestelde tarievenlijst is besproken. Er is een tweetal wijzigingen, namelijk de gebedsintenties door de week of in het weekend (verhoging € 1,00) en het graf delven (verhoging € 10,00).
- De openingsviering voor de advent is geëvalueerd. De vormelingen zijn vooraf aan de viering bijeen geweest in de Hostert en hebben kennisgemaakt met het straatpastoraat in Nijmegen. Aan de hand van het verhaal heeft elke vormeling een eigen schilderij gemaakt en alle schilderijen worden in één lijst verwerkt en aangeboden aan het straatpastoraat. Daarnaast hebben de vormelingen koffie, thee en koekjes meegebracht voor de dak- en thuislozen. Tot slot hebben zij gezamenlijk gegeten.

De werkgroep heeft een mooie sfeervolle viering in elkaar gezet en ten uitvoer gebracht. Na afloop waren er veel goede en mooie reacties. Er werd nog een tijdje nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee en eigengebakken gevulde speculaas. Het was jammer dat de opkomst vanuit de parochie 'De Twaalf Apostelen' niet zo erg groot was. Batenburg ligt ver weg van de overige geloofsgemeenschappen.

- Voor de opbouw van de kerststal en het aanbrengen van de versiering wordt het draaiboek gehanteerd.
- De vieringen voor de kersttijd en oud/nieuwjaar worden besproken.
- De parochiestatistiek wordt besproken. Deze geeft geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.
- Aan de carnavalsviering op zondag 3 maart 2019 wordt medewerking verleend.
- Aandacht voor de calvarieberg. De grond die aangebracht is op de gerenoveerde calvarieberg laat los en zakt naar beneden. In overleg met de bouwcoördinator en de aannemer wordt in het voorjaar een en ander hersteld.
- Herbestemming van de kerk. Er is een aantal belangstellenden voor de kerk geweest. Er is nog geen definitieve koper.
- De contactraad is op zoek naar een andere locatie voor het houden van de vieringen. Er is contact gezocht met het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken om mede gebruik te kunnen maken van de protestantse kerk in Batenburg. Het bestuur van de stichting brengt dit in haar eerstkomende vergadering aan de orde.
- De contactraad maakt een lijst van de aanwezige inventaris. Aan de hand van deze lijst zal bekeken worden welke attributen en kleding in ieder geval hier moet blijven om de vieringen mogelijk te maken.

KINDERKARAVAN

De viering met de kinderkaravaan en de voorstelling eerste-communicanten op zondag 13 januari in Batenburg was zeer geslaagd. Met Marieke Drent als pastor/begeleidster hier voor de laatste maal. Tiny, Corrie en Els, haar vaste ondersteuners, waren ook aanwezig. Wij, de parochie De Twaalf Apostelen, hebben

twaalf kerken. Twaalf keer in een jaar gaan we samen met de karavaan naar een andere kerk. En met een echt kinderkaravaankoor onder leiding van Els Bergman. Wij hadden een goed gevulde kerk met vijftig kinderen. Met heel toepasselijke, begrijpelijke liederen, zoals het lied 'Hou je aan de regels'. Vandaag was het thema:

REGELS UIT DE HEMEL

Refrein:

*Hou je aan de regels, anders maak je brokken.
Hou je aan de regels, en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels, anders gaat het fout.
Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud.*

De vader van m'n vriendje heeft een hele stoere bak.

Met spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak.

Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien.

Nu zit ie met een schade van een milletje of tien.

Dus:

Refrein: Zo volgden nog drie andere coupletten, waarvan het laatste verwijst naar regels die God ons geeft.



WIJ GEDENKEN

Bijna 96 jaar was zuster **Jacoba van Steyn** toen zij op 8 november overleed. In haar werkzame leven als zorgzame keukenzuster openbaarde zij zich als een enthousiaste vrouw met een sterke wilskracht. De laatste jaren verlangde zij naar de Heer. We danken haar voor alles en wensen haar vrede. Op 13 november hebben we in de H. Jozefkerk afscheid van haar genomen en haar begraven op de begraafplaats bij Portiuncula.

Op 30 december overleed na een lange strijd **Erwin van den Hoogen**, echtgenoot van Sabrina Kersten. Hij mocht slechts 51 jaar worden. Op 5 januari hebben we in de H. Jozefkerk afscheid van hem genomen, waarna hij werd begraven op het naastgelegen kerkhof.

Lies Verbiesen-Derks overleed op donderdag 3 januari 2019 in Wijchen. Geboren en opgegroeid op Alverna, getrouwd en gezegend met vier kinderen, acht kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Van agrarische komaf. Een zoektocht naar voldoende inkomen bracht het jonge gezin via de Noord-Oostpolder, Weerselo en Utrecht naar Wijchen. Omdat haar man de hele week van huis was, draaide het gezin op Lies. Haar man Gerrit stierf bijna twintig jaar geleden. Lies deed alles voor haar kinderen en kleinkinderen. De laatste vijf jaar kreeg ze steeds meer last van

DIT JAAR ZIJN WE MET MOZES OP STAP

Zo gaat Mozes op de bolderkar in het mandje met al de kinderen zingend voor en na de viering de kerk rond.



Voor de viering is er een terugblik en vertellen de kinderen van de vorige keren. Tijdens de viering mogen de kinderen een aantal keren naar voren komen om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wat mag wel en wat mag niet. Zo kunnen de kinderen leren geluk en liefde te brengen aan iedereen. Een goed geslaagde viering met hierna nog een gezellig samenzijn met elkaar.

Bert van Boxtel

De gelofte armoede staat niet op het dam-

OPLOSSING PUZZEL:

dementie. Dagelijks kwamen de kinderen in de Meerstaete over de vloer. Op eerste kerstdag werd Lies gesterkt door de ziekenzegen, op 10 januari werd ze geëerd met een volle H. Jozefkerk.



Op 16 januari 2019 is **Dora Laurant-Van Rijsewijk** uit Wijchen in het CWZ te Nijmegen overleden. Sinds 1998 was zij weduwe van Bert Laurant. Dora is in Elst geboren en is 85 jaar geworden. Zij was het derde kind van het gezin. Geïnspireerd door haar activiteiten bij de scouting volgde Dora een opleiding tot kleuterleidster en ging werken op de plaatselijke kleuterschool. Uit de liefde van Dora en Bert werden drie kinderen

geboren. Dora wijdde zich aan het gezinsleven, was actief in de vereniging van huisvrouwen en in de parochie St.-Everardus. Het liefst zat ze aan de keukentafel kruiswoordpuzzels te maken. In de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen hebben we haar uitvaart gevierd en haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.



Na een kortstondig ziekbed overleed **Wim Christ** thuis op 18 januari 2019. Hij was de weduwnaar van Euphemia Christ-van Sas en de levenspartner van Marian Cobussen, vader van een dochter en opa van een kleinzoon. Hij mocht 69 jaar worden. Wim was een echte familieman, betrokken en stond altijd voor iedereen klaar. Wim was iemand met een duidelijke eigen wil, koos altijd zijn eigen weg. "Verslaafd aan de weg, daar bestaat geen hulp voor", dat was de lijfspreuk van Wim. Hij was zijn vrachtwagen en zijn vrachtwagen was Wim. Na de uitvaart in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we zijn lichaam bij zijn vrouw te ruste gelegd.

Wim Marinussen werd geboren op 6 februari 1929 te Nijmegen. Als jongste in een gezin met drie kinderen, groeide hij op aan de Palkerdijk. Jarenlang runde hij met Coba Jansen, met wie hij in 1967 trouwde, een tuindersbedrijfje waarin tomaten en komkommers werden gekweekt. Wim was een gelovig man die zich verbonden voelde met onze geloofsgemeenschap. Jarenlang was hij lid van de parochieraad van de Paschaliskerk en daar vervulde hij ondanks zijn slechte gehoor ook trouw zijn dienst als lector. Wim had een grote liefde voor de natuur en wandelde dan ook graag. Zijn laatste levensjaren werden getekend door een afnemende gezondheid. Op maandag 21 januari ging hij de drempel over naar het huis van de Vader in wie hij zoveel vertrouwen had. Samen met Coba en de naaste familie namen we afscheid van Wim op zaterdag 26 januari in de H. Jozefkerk op Alverna, waarna we hem hebben toevertrouwd aan de aarde op onze eigen begraafplaats.

Liza Toonen Dekkers-Hoes overleed op 25 januari 2019 in het ziekenhuis. Geboren in Ewijk als oudste uit een gezin met vijf kinderen. Na haar huwelijk met Jo verhuisde ze naar de boerderij aan de Hoekgraaf in Bergharen. Lies hield van het buitenleven en ze genoot van de bloemen in de tuin. Ook haar broers en zus waren heel belangrijk voor haar. Het plotselinge overlijden van haar man Jo in 1994 viel haar zwaar, maar

ze herpakte zich wonderwel en zette de boerderij voort. Lies was een regelmatige bezoeker van de Kapelberg: bij Maria heeft ze vele kaarsen aangestoken. Eind 2017 werd ze ernstig ziek. Langer zelfstandig wonen kon niet meer. Lies overleed in het bijzijn van haar naaste familie. Haar laatste woorden waren: "Het is mooi geweest".

Piet Hermans, geboren en getogen in Bergharen, kwam uit een groot gezin en was boer van huis uit. Hij nam het vak en de boerderij van zijn vader over. Hij was gehuwd met Riet Hermans-Bernts. Samen kregen zij zeven kinderen en zeventien kleinkinderen. Ondanks alle drukte op de boerderij was er altijd gezelligheid en veel aanloop in het gezin, want zijn gezin kwam op de eerste plaats. Fijn vond hij dat zijn bedrijf werd voortgezet door zijn zoon en kleinzoon. Op 30 januari 2019 is hij vrij plotseling in het CWZ te Nijmegen overleden. Twee dagen voor zijn 85^e verjaardag hebben wij afscheid van hem genomen in de H. Antonius Abt te Wijchen en hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

VLUCHTELINGENWERK

De vrijwilligers en beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen, zowel in de gemeente Wijchen als Heumen. Ze begeleiden hen bij hun procedure, huisvesting, integratie, taal en werk.

Eenieder die mee wil werken aan vluchtelingenwerk kan daar terecht. Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

- Werkgevers die een stageplek, baan of werkervaringsplek voor een vluchteling beschikbaar hebben.
- Leerkrachten die informatie over gastlessen of voorlichting over en door vluchtelingen zoeken.
- Studenten die een stageplek zoeken.
- Personen die zich als vrijwilliger dienstbaar willen maken.
- Asielzoekers en statushouders die begeleiding willen.

Gemeente Heumen: maandag 13.00-17.00 uur, Steenhuys, Kloosterhof 5, 6581 BT Malden, tel. 024-6794700, e-mail: heumen@vluchtelingenwerk.nl

Gemeente Wijchen: maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur, 't Mozaiek, Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen, tel. 024-6424633, e-mail: wijchen@vluchtelingenwerk.nl

ALBERTINUMLEZINGEN 2018 – 2019, 3E CYCLUS, MAART/APRIL 2019

EINDIGHEID

Gedurende ons bestaan worden wij met talrijke aspecten van onze eindigheid geconfronteerd. In deze cyclus houden wij ons bezig met dit fenomeen dat ons elke dag weer voor belangrijke vragen stelt. Het begrip eindigheid komt ons in eerste instantie voor als een abstract begrip. We kunnen er met de nodige distantie over nadenken en discussiëren. Maar door de ervaringen van iedere dag maakt dit abstract begrip plaats voor het besef van onze persoonlijke eindigheid. Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over voltooid leven, over het recht zelf te beslissen om zijn/haar leven te (laten) beëindigen. De ethische consequenties komen daarbij nauwelijks aan bod. Eindigheid en oneindigheid, tijd en eeuwigheid zijn oude filosofische begrippen waarmee door de eeuwen heen is geworsteld. Menszijn begint met eindigheid, waarin wij de vrijheid krijgen om te kiezen. Kunnen wij de spanning tussen voltooid leven en het verlangen naar oneindigheid begrijpen?

BELEVING VAN ONZE EINDIGHEID

Datum: donderdag 14 maart 2019, 19.30 uur
Spreekster: prof. dr. Maria van den Muijsenbergh. Vanuit haar huisartsenpraktijk maakt inleidster het fenomeen eindigheid van zeer nabij mee. De problematiek wil zij vanuit de totale persoon benaderen. Actueel speelt hierbij ook de kwestie van het voltooide leven.

BEDREIGDE EINDIGHEID OF BEDREIGENDE ONEINDIGHEID?

Datum: donderdag 21 maart 2019, 19.30 uur
Spreekster: prof. dr. Marcel Olde Rikkert. Ondanks de toenemende levensverwachting neemt ook de angst voor ziekten als dementie en voor het levenseinde sterk toe. In deze lezing wordt de stand van zaken over het stoppen van veroudering en verouderingsziekten zoals dementie verhelderd. Wat zijn de kansen hierop, wat mogen we wel en wat mogen we niet verwachten binnen tien jaar? Olde Rikkert pre-

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



senteert de wetenschappelijke feiten vanuit zijn missie om de zorg voor ouderen meer te richten op de unieke persoon, op diens welzijn en op maatschappelijke doelmatigheid.

EINDIGHEID EN DE TIJD DIE VOORBIJGAAT

Datum: donderdag 28 maart 2019, 19.30 uur
Spreekster: dr. Gerrit Steunebrink.

Volgens meerdere filosofen is er een bewustzijn van tijd en eindigheid, waarmee we aan de tijd vorm en zin geven. Dat is het bewustzijn van de dood. Stel je voor dat het leven eindeloos in de tijd door zou gaan, nooit voorbij zou gaan! Onze tijd- en eindigheidbeleving krijgt zodoende structuur en zin. We bespreken dit thema aan de hand van de filosofen Max Scheler en Hans Jonas.

ONEINDIGHEID

Datum: donderdag 4 april 2019, 19.30 uur
Spreekster: dr. Marc De Kesel.

Het besef van zijn eindigheid heeft de mens altijd al doen verlangen naar oneindigheid. Hoe hij die ook noemt - God, Eeuwigheid of Nirwana-, hij ervaart dat dit verlangen hem tot in zijn diepste 'zelf' raakt. Meer nog: dat verlangen wil voorbij elke vorm van 'zelf' en hunkert naar zelfloosheid. Onze hedendaagse worsteling met eindigheid en oneindigheid, met zelf en zelfloosheid laat De Kesel zien aan de hand van een vroegmoderne mystieke tekst.

Algemene informatie

- De lezingen worden gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen.
- De lezingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Ze zijn ook afzonderlijk te volgen.
- De entree bedraagt €7,00.

Informatie: Ans Metz, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

ROLLEN

Met een passende gezichtsuitdrukking leidde hij vlekkeloos de plechtige uitvaart, strak in het zwarte pak. De nabestaanden konden met een goed gevoel huiswaarts keren. Een mooi vak, begrafenisondernemer. Enkele weken later kwamen we hem tegen bij een verjaardagsfeest. Ik had eerst niet door dat hij het was, de hele kamer schaterde om de grappen die hij zat te verkondigen. Hij leek een totaal ander iemand dan de serieuze man in het zwart, maar hij was het toch echt. We zijn allemaal ontzettend goed in het spelen van onze rol elke dag, dat houdt ons overeind in het dagelijkse leven. En dat levert vaak mooie momenten op.

Niet zo lang geleden was er een uitvaart in de grote kerk in Wijchen, een dorpsgenote was overleden op hoge leeftijd. De kist werd naar binnen gebracht, geflankeerd door zes jonge mannen in de leeftijd van studenten. Misschien deden ze dit werk als bijbaantje, maar het was mooi om te zien. Gekleed in donkere kostuums, met ernstige gezichten, vielen ze geen moment uit hun rol. Boven bij het orgel zong een koor oude Latijnse gezangen die je niet zo vaak meer hoort in de kerk, maar die pasten bij de overledene. Het is toch heel bijzonder als je op hoge leeftijd door de jongere generatie wordt weggedragen naar je laatste rustplaats.



Het is zoals het is, de kerken zitten niet meer vol, alleen bij hoge uitzondering moet je zoeken naar een vrij plekje. Dat overkwam ons een poosje geleden toen er een concert gegeven werd door het koor dat ook bij de begrafenis had gezongen. We konden nog net aan de zijkant gaan zitten met uitzicht op een pilaar, het was een beetje behelpen. We hebben een totaal andere kant van het koor gezien en gehoord, het was een zeer aangename middag. Ik heb me geen ogenblik verveeld, operette en opera, alles kwam voorbij, met versterking van een piano en een strijkkwartet. Misschien voelden sommige zangeressen zich in het begin een beetje ongemakkelijk in de weelderige lange jurken, maar dat wende snel en hoorde bij de rol die ze moesten spelen op dat moment. Als het avond was geweest hadden ze de sterren van de hemel gezongen.

Zo hebben we het allemaal druk met onszelf ons hele leven lang, en proberen we ook nog zo goed mogelijk met anderen samen te leven en te werken. Af en toe zit ik te filosoferen en vraag ik me af waar en wanneer een mens helemaal zichzelf kan zijn. Ik ben nog zoekende, en ik denk dat ik altijd andere mensen nodig zal hebben die mij een spiegel voorhouden zodat ik mezelf van een andere kant kan bekijken. Wie weet, misschien val ik wel mee. Een wijze oude vrouw zei ooit tegen mij dat de ander meevalt als je goed kijkt.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

FRANCISCUS-DRIE GELOFTES

De eerste kloostergeloftes komen in de vroege Middeleeuwen via Benedictus van Nurceia (480-543) tot ons. En de invloed daarvan beperkt zich niet tot het religieuze domein: onze huidige samenleving zou er zonder kloosterlijke geloftes absoluut anders uitzien:

Stabilitas loci (standvastigheid in leven en geloven = het vermijden van geestelijk zwerven)

Conservatio (een kloosterlijke levenswandel = bezitloosheid als basis voor het celibaat)

Obedientia (gehoorzaamheid = niet leven naar eigen goeddunken maar leven vanuit vertrouwen in mensen)

De kloostergeloftes helpen monniken om hun ideaal in de praktijk te brengen. Daarbij legt elke kloosterorde andere accenten. Bij Franciscus van Assisi gaat het uiteindelijk om een radicale overgave aan armoede vanuit een religieus ideaal. Het gaat bij Franciscus van Assisi om het doen van Gods woord.

ARMOEDE

Strikte armoede is lange tijd een belangrijk kenmerk van de orde der franciscanen. Dit betekent dat broeders niet alleen afstand doen van persoonlijk bezit, maar ook van gemeenschappelijk bezit. De oorsprong van het afleggen van al het aardse ligt in het leven van Franciscus van Assisi.

Een onverwachte ontmoeting met een melaatse verandert het leven van de jonge middenstandszoon Franciscus radicaal. Nieuw verworven inzichten kan hij alleen maar aan God toeschrijven. Franciscus leeft na zijn persoonlijke bekering aanvankelijk als kluizenaar, voordat hij in 1209 van paus Innocentius III toestemming krijgt om een nieuwe kloosterorde te stichten. De drijfveer tot een nieuwe orde zit voor Franciscus in zijn verlangen naar het herbronnen van Jezus' Bergrede. Het nastreven van het Schriftuurlijke 'zalig de armen van geest, want zij zullen het Koninkrijk van God beërven'.

GEHOORZAAMHEID

Met de komst van een nieuwe religieuze orde komen er vanzelf nieuwe vragen op. Een daarvan is de interpretatie van de heremitische traditie die Franciscus zeer dierbaar is. Er is niet veel inlevingsvermogen voor nodig om te bedenken dat het leven als kluizenaar in groepen onderlinge spanningen met zich mee laat brengen. Uiteindelijk gaat het Franciscus helemaal niet om de armoede op zichzelf, het gaat hem om de gehoorzaamheid aan de Schrift.

Franciscus haalt de richtlijnen voor de geloftes uit de Bijbel.

Naast genoemde Bergrede uit Mattheüs bijvoorbeeld uit Lucas 10:38: Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten en luistert, Martha zorgt ondertussen voor die twee. Zo worden ook de 'minderbroeders' (broeders van de minderen, de armen: Ordo Fratrum Minorum, O.F.M.), in afzondering, in kleine groepen op de weg van de levende Heer geroepen. Leiding van de abt is daarop geënt.

ONGEHUWD LEVEN

Franciscus maakt radicale keuzes in zijn leven. Om helemaal open te kunnen staan voor de roepstem van de Heer is het volgens hem belangrijk om ongehuwd te leven. Om alle tijd te kunnen besteden aan het doen van Gods woord. Broederschap. Net als in een goed huwelijk gaat het daarbij als het ware om 'het op wacht staan in de zorg voor elkaars gebrokenheid.' Bij Franciscus is geloven altijd een werkwoord vanuit een reële blijmoedige middenweg. Daarbij kan geen mens zonder de ander.

Pastoraal werker Jack Steeghs



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **april 2019** met het thema 'Franciscus en de schepping'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 14 maart 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.