



DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 3 april 2019



PASEN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

NACHTWAKE

Mijn God,
Uw ogen vinden mij.
U ziet mij altoos aan.
Luister naar mijn bede.
In het duister van de nacht
noem ik zacht Uw diepste naam.
Omarm mij met Uw rust en vrede.

Doorzie elk zoekend mensenkind,
naar Uw beeld geschapen.
Draag het door de uren heen
naar het gloren van de nieuwe dag.
Houdt U maar stil de wacht
als dan de nacht mag slapen.

Joke Plamont-Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 2, 16 en 30 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Het zonnelielied' en is bedoeld voor de periode van 4 mei t/m 2 juni. Schrijft u mee? Kopij kan

tot en met 11 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

OM TE NOTEREN



7 APRIL

Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk Wijchen
*** 7 APRIL IN DE VOETBALKANTINE UHC HERNEN**
Vastenmaaltijd georganiseerd door parochiële werkgroep Vastenactie

8-20 APRIL HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VASTENACTIE

9 APRIL 19.30 – 21.15 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

10 APRIL PASCHALISKERK WOEZIK
Apostelvergadering

11 APRIL 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

11 APRIL KOPIJ INLEVEREN APOSTELBODE
Thema 'Franciscus en het zonnelielied'

*** 12 APRIL 18.00–19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**
Vastenmaaltijd werkgroep MOV

*** 14 APRIL IN DE MIJLPAAL TE HERNEN**
Vastenmaaltijd werkgroep Vastenactie

16 APRIL 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Oosterweg 4 Inloopmorgen

17 APRIL 10.00 UUR IN DE KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

18 APRIL 19.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Witte Donderdagviering met aansluitend licht-
jestocht naar De Schakel

18 APRIL 20.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN
Live kijken naar The Passion

20 APRIL 07.00 UUR ST WALRICKRUÏNE
Schola Cantorum Karolus Magnus

28 APRIL 12.00–13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Oosterweg 4 Wijchen

30 APRIL 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 MEI 10.00 UUR IN DE KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 MEI 19.30 – 21.15 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

9 MEI 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

9 MEI KOPIJ INLEVEREN APOSTELBODE
Thema 'Clara'

***14 MEI 20.00 UUR**

Oecumenische gesprekskring 'Grond van Leven'

26 MEI 12.00–13.30 UUR MUSEUM DE KIJKZOLDER
Oosterweg 4 Wijchen

3 JUNI 19.30 UUR EMMANUELKERK
Informatie- en kennismakingavond Israëlreis

4 JUNI 19.30 – 21.15 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

6 JUNI 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksgroep 'Geloven Nu'

13 JUNI KOPIJ INLEVEREN APOSTELBODE
Thema 'Ontmoeting met de melaatse'

** hiervoor dient u zich aan te melden*

THE PASSION WIJCHEN

Ook dit jaar organiseren de samenwerkende kerken (evangelische gemeente Parousia, protestantse kerk Wijchen en onze r.-k. parochie) op de avond van Witte Donderdag 18 april een



lichtjesticht achter het grote kruis en een televisie-uitzending in De Schakel. Jong en oud kunnen aldus samen het indrukwekkende passieverhaal beleven.

19.00 uur: Wittedonderdagvieringen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en in De Schakel.

19.45 uur: Verzamelen op het kerkplein voor de kerk aan de Oosterweg.

20.00 uur: Lichtjesticht met het grote kruis.

20.30 uur: Samen live de Passion kijken in de Schakel.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Vrij toegankelijk! De route van de lichtjesticht ziet u hieronder. Aansluiting is op elk moment mogelijk! Tot 18 april!



GELOVEN NU

ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ

Afgelopen januari zijn er in de parochie twee gespreksgroepen gestart waarin verhalen uit de Bijbel met ons dagelijks leven worden verbonden. De reacties zijn erg positief en omdat er nog plaatsen vrij zijn staan hieronder nog eens de resterende data en tijden van deze eerste cyclus. Als je een keer in een van de twee gespreksgroepen wilt komen proeven, of gewoon op zoek bent naar een boeiend gesprek, dan ben je van harte welkom! Breng gerust ook iemand mee. Aanmelden is niet per se nodig.

Groep 1: dinsdagavond van 19.30 tot 21.15 uur op 9 april, 7 mei en 4 juni

Groep 2: donderdagochtend van 10.15 tot 11.45 uur op 11 april, 9 mei en 6 juni

We sluiten dit seizoen af met een gezamenlijke film



voor beide groepen op dinsdagavond 2 juli om 19.00 uur. De gespreksgroepen vinden plaats in het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen. Informatie is verkrijgbaar bij pastor

Andreas: 06-48256940

KENNISMAKING LARA VAN DER ZEE

Mijn naam is Lara van der Zee (41 jaar) en ik woon met mijn man en drie kinderen in Mook. Ik heb theologie gestudeerd in Heerlen en Nijmegen. Na een tijdje aan de universiteit te hebben gewerkt, ben ik een eigen bedrijf begonnen als vertaler, vanuit het Engels en het Duits naar het Nederlands. Dat doe ik nog steeds met veel plezier.



Met ons gezin hebben we lang in Dukenburg gewoond en daar raakten we betrokken bij de Ontmoetingskerk. Ook na onze verhuizing naar Mook ben ik daar coördinator voor kinderen en jongeren gebleven. Verder ben ik in opdracht van de Protestantse Gemeente Nijmegen (in Dukenburg werken parochie en protestantse gemeente nauw samen) een pioniersplek gestart: Zin in Nijmegen. Pioniersplekken zijn een initiatief vanuit de PKN om nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen. Bij ZIN richtten we ons op dertigers en veertigers, die wel geïnteresseerd zijn in geloof en zingeving, maar niet op (elke) zondag naar de kerk gaan. Wij zijn samen op zoek gegaan naar vormen, die deze leeftijdsgroep wel aanspreken. Want kerk zijn is niet iets wat je alleen op zondagochtend doet. Maar je hebt wel elkaar nodig, je kunt het niet alleen en het is ook fijn dat je dan samen met leeftijdsgenoten op weg kunt gaan.

De komende tijd, in elk geval tot aan de zomer, zal ik een aantal projecten voor kinderen en jongeren in de parochie De Twaalf Apostelen gaan begeleiden, zoals de kinderkaravaan en de M25-groep, zodat die dóór kunnen gaan. Ik heb daar veel zin en ik hoop velen van u de komende tijd te mogen ontmoeten.

Lara van der Zee

GOEDE WEEK

Hoe zat het ook alweer met de Goede Week? Wat herdenken we? Wat vieren we? In dit artikel vindt u de katholieke uitleg over onder meer Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

GOEDE WEEK.

De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het is de laatste week van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd) die aan Pasen voorafgaat. Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de paaswake op Stille Zaterdag, een totale periode van zeven dagen. In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. Uiteindelijk wordt met Pasen zijn verrijzenis gevierd. In de Goede Week staat dus het lijdensverhaal centraal.

PALMZONDAG.

Palmzondag is het begin van de Goede Week. Op deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en aan de mensen in de kerk uitgedeeld, omdat Jezus bij de intocht in Jeruzalem ook werd toegejuicht met palmtakken. De liturgische kleur voor Palmzondag is rood.

MAANDAG IN DE GOEDE WEEK.

Op de maandag in de Goede Week wordt een boeteviering gehouden. Deze viering wordt zo genoemd vanwege het sacrament van boete en verzoening (de biecht) dat in deze viering een belangrijke rol speelt.

WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK.

Op woensdagavond wordt een chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering worden door de bisschop de oliën gewijd, die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten doopsel, vormsel, ziekenzalving en wijding.

PAASTRIDUÛM.

Het paastriduüm is een periode van drie dagen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag, waarin op een bijzondere manier wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. Dit gebeurt door middel van diepe bezinning en gebed. Het paastriduüm wordt gezien als de belangrijkste periode van het liturgisch jaar.

WITTE DONDERDAG.

Het paastriduüm begint op Witte Donderdag met een avondmis. Op deze donderdag voor Pasen wordt het Laatste Avondmaal herdacht. Op de avond voor zijn dood aan het kruis hield Jezus een laatste maaltijd met zijn twaalf discipelen. Hij breekt en deelt hierbij het brood en deelt de wijn. Hij zegt zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem te gedenken. Hiermee heeft Jezus de eucharistie ingesteld. Op Witte Donderdag wordt dan ook de heilige eucharistie en het priesterschap gevierd. De liturgische kleur van Witte Donderdag is wit. Na de viering wordt het H. Sacrament ter aanbidding uitgesteld. Verder wordt er op diverse plaatsen 'The Passion' gehouden.

GOEDE VRIJDAG.

Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Op Goede Vrijdag wordt in de kerken het passieverhaal voorgelezen en wordt



stilgestaan bij de kruiswegstaties. Meestal gebeurt dit om 15.00 uur 's middags.

's Avonds is er een kruisverering. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen eucharistieviering wordt gehouden en is tevens een vasten- en onthoudings-

dag. De liturgische kleur van Goede Vrijdag is rood, paars of zwart.

PAASZATERDAG (STILLE ZATERDAG).

Paaszaterdag is de derde dag van het paastriduüm. Het is een rustdag tussen de dood en de verrijzenis. Jezus is dood. Men herdenkt in stilte. Op deze dag zijn er weinig activiteiten in de kerk, het blijft 'stil'. 's Avonds wordt de paaswake gehouden. Tijdens deze paaswake wordt gevierd dat Christus is overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze viering bevat veel symboliek. Aan het begin van de viering wordt het paasvuur ontstoken en gezegend. Daarna wordt de nieuwe paaskaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt in deze viering het doopwater gezegend. De liturgische kleur van de paaswake is wit.

PASEN.

Het paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de verrijzenis van Jezus gevierd. Hoewel het kerstfeest meestal veel grootser gevierd wordt, is het paasfeest theologisch gezien het belangrijkste feest in de katholieke kerk. Na vijftig dagen eindigt de paastijd met Pinksteren. De liturgische kleur voor Pasen is wit.

Diaken Hennie Witsiers

PAROCHIEREIS ISRAËL

NIEUWE DATA ÉN PRIJZEN

8 - 17 november 2019

Prijsindicatie: €1775,- tot €1875,-

Door omstandigheden zal de rondreis door Israël worden verplaatst naar november. Dit betekent dat we een nieuw programma hebben gemaakt en dat we een tiendaagse reis kunnen aanbieden voor een scherpe prijs.

Wellicht droom je al heel lang van een reis naar het Heilig Land of misschien ben je gewoon geboeid door de culturen van het Midden-Oosten of benieuwd naar de plaatsen uit de Heilige Schrift. Laat je verleiden door de geuren en kleuren van de soeks van Jeruzalem en dwaal door smalle steegjes en straten. Van 8 tot en met 17 november reizen we met de parochie van De Twaalf Apostelen naar Israël. Tien dagen vol schitterende plaatsen en rijke historie. We bezoeken de Negev-woestijn, drijven in de Dode Zee en gaan met de kabelbaan naar Massada. Via Ein Gedi en Qumran rijden we naar Jeruzalem waar onder meer de Klaagmuur, het Tempelplein, de oude stad met de Via Dolorosa en de Grafkerk op het programma staan. Ook Bethlehem ontbreekt natuurlijk niet. Een vrije middag in Jeruzalem biedt de mogelijkheid om rustig door de stad te slenteren of om een bezoek te brengen aan het Israëlmuseum. Na een bezoek aan de synagoge van het Hadassah-ziekenhuis met de wereldberoemde ramen van Marc Chagall én een bezoek aan het Holocaustmemorial Yad Vashem, rijden



we door de Jordaanvallei naar Bet Shean. In de daaropvolgende dagen volgen onder meer Kafarnaüm, Safad, Nazareth, Kana en Tel Meggido. De reis eindigt met een dagtocht naar Akko, Haifa en Caesarea. Het wordt een reis om nooit te vergeten.

De reis staat onder leiding van pastor Andreas Inderwisch en wordt uitgevoerd door DrieTour. In de reissom zijn inbegrepen de vluchten met El-Al, vervoer per touringcar, begeleiding door een Nederlandstalige gids, overnachtingen in kibboetsen en hotels, alle maaltijden, fooien en entreegelden. Vanaf twintig deelnemers gaat de reis door en kost hij € 1873,-. Bij meer dan vijftientwintig deelnemers daalt de prijs naar € 1785,-. Dit is op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 400,-. Meer informatie en een reisprogramma zijn verkrijgbaar bij pastor Andreas Inderwisch, liefst per e-mail: andreas.

inderwisch@detwaalfapostelen.nl, of anders telefonisch: 06-48256940.

Voorlopige inschrijving bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 juli 2019 per e-mail of telefonisch, eveneens bij Andreas Inderwisch. Op **maandagavond 3 juni 2019** is er om 19.30 uur een informatie- en kennismakingsbijeenkomst in de Emmanuelkerk, Homberg 25-37 te Wijchen. Op deze avond ontvangt u ook aanwijzingen voor de definitieve, digitale aanmelding. Houd er rekening mee dat je voor de reis in het bezit moet zijn van een paspoort dat geldig is tot tenminste 18 mei 2020.

Van harte welkom!



Jeugd & Jongeren



ZEILKAMP NOVENTUS 2019

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Aankomende zomer is het weer zover, zeilkamp Noventus 2019 vindt plaats van 10-17 augustus voor de jongens, en 10-14 augustus voor de meisjes! Dit zeilkamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een geweldige knotsgekke week. Onder begeleiding van onze top zeilinstructeurs word jij opgeleid tot een echte zeiler met zeildiploma! Ga jij ook mee?

Zeilkamp Noventus is een initiatief uit parochie De Twaalf Apostelen uit Wijchen en wordt ondersteund door het bisdom Den Bosch. Het zeilkamp wordt georganiseerd op en in de buurt van het Holtuseiland. Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plassen te Utrecht, omringd door alleen maar water en natuur. Ideale omstandigheden voor een zeilkamp dus!

Tijdens kamp zijn er drie verschillende niveaus waarin gezeild wordt: De fokkemat, de stuurmannen en de schippers. Als je voor het eerst meegaat leer je wat je moet kennen om een echte fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma gekregen hebt, kan je door naar de stuurmannen en daarna door naar de schippers. Daar zullen je zeilvaardigheden de ultieme test tegemoet gaan. De niveaus zijn ongeveer gelijk aan de gecertificeerde CWO-diploma's. Overigens is de inhoud van het kamp voor jongens en meiden ongeveer hetzelfde. De meiden gaan enkel wat minder lang op kamp dit jaar, verder eten we samen maar slapen we op een andere accommodatie.

Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder begeleiding van de kamp priester gaan we samen in gesprek over het katholieke geloof en vieren we 's ochtends een korte mis. Het maakt niet uit of je

LENTE EN PASEN

HET FEEST VAN HET LEVEN

Een keer per jaar reisde mijn vader naar Amsterdam. Het was in de vastentijd. Hij ging dan met de bus en de trein naar de Stille Omgang. Bij terugkomst vertelde hij honderduit over de Stille Omgang door nachtelijk Amsterdam. Met



hoevelen ze waren geweest en wat hij in de verschillende kerken had beleefd. Als boer had hij onderweg ook zijn

ogen de kost gegeven. Hij had gezien dat het jongvee al in de wei liep, de schapen hadden al lammeren, de eerste bloemen bloeiden al. Hij had gezien dat het in het westen van het land al lente was. Binnenkort zou het dus ook in het Land van Maas en Waal lente zijn, de tijd van het nieuwe leven. De veertigdagentijd (vastentijd) is de voorbereiding op Pasen, het feest van het nieuwe leven.

In alle christelijke kerken is Pasen het grootste feest, omdat Pasen staat voor het opstaan van Jezus Christus uit de dood.

De leerlingen en vrienden van Jezus komen tot de overtuiging dat Hij niet in het graf is opgeborgen maar dat Hij leeft in hen, in hun midden. Zo wordt Hij de dode die opstaat ten leven. Zo wordt Hij de gestorvene die niet opgesloten blijft in het graf.

Pasen is het feest van het leven dat zich niet laat opsluiten in het doodsgeweld van de machthebbers. Juist het feit dat Hij leeft en niet in het graf is, ontkracht de macht van de machthebbers. Leven, daar gaat het om. Of anders gezegd: Hij leeft in ons midden.

Met Pasen gedenken wij dat Jezus Christus niet in het graf is opgesloten, maar dat Hij leeft. Wanneer we dit gedenken is dat niet alleen een gebeurtenis of een ervaring uit het verleden waar we bij stil staan, maar een actuele werkelijkheid. Hoe kom ik, hoe komen wij door momenten heen, die het leven beperken, kleineren, onmogelijk maken.

Belangrijk is daarbij te beseffen dat ieder moment dat wij uit zo'n ervaring opstaan een paaservaring is, een moment dat het leven sterker is dan wat het leven afbreekt.

Iedere herfst verliezen de bomen hun bladeren, trekken bloemen zich terug in de grond. Heel de natuur lijkt dood te zijn. In de lente, onder de warmte van de sterker wordende zon, komt alles weer tot leven.

Lente en Pasen horen bij elkaar. Het feest van het Leven.

Diaken Hennie Witsiers

vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom. Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga dan naar www.zeilkampnoventus.nl of stuur een mailtje naar zeilkampnoventus@gmail.com.

Het kamp kost voor jongens €220,- en voor meisjes €160,-, dit omdat zij iets minder lang weggaan. De doelgroep van het kamp betreft tieners die na

de zomer op de middelbare school zitten (12-17 jaar). Op de website vind je extra informatie over het kamp en kun je nog eventuele vragen stellen. Namens het hele team van zeilkamp Noventus, hopelijk tot snel!

Paulus Tilma, Tijmen Wintjes, Laura van Dun en Lisette Goes

ACTIE KERKBALANS

De Actie Kerkbalans is weer van start gegaan en dan willen we graag weten hoe het gaat. De bijdragen zijn van belang voor de ondersteuning van ons pastoraat. Wij willen ook u als lezer en geveer op de hoogte houden door maandelijks de stand van de bijdragen in de Apostelbode te vermelden met de barometer op pagina 2.

Zoals de parochie al eerder berichtte wordt het Navisionsysteem waarin wij alles bijhouden vervangen door DocBase, waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden en Exact Online voor de financiële administratie van onder meer de Actie Kerkbalans. De omzetting heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de systemen zijn nog niet helemaal aangepast aan de werkwijze die de parochie in Navision gebruikte. Daarom kunnen we nu niet met zekerheid vaststellen hoe de Actie Kerkbalans verloopt. Als het op orde is publiceren wij de barometer weer.

Wij willen nu alvast de parochianen bedanken die meteen gereageerd hebben en hun bijdrage aan Kerkbalans al gestort hebben.

Mocht u het nog niet gedaan hebben, wilt u dan uw bijdrage alsnog overmaken naar rekening NL65 RABO 0135 4634 59, want wij willen onze pastorale activiteiten zo breed mogelijk blijven inzetten en extra blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het pastoraat voor onder andere jeugd en gezin met Lara van der Zee.

Werkgroep Actie Kerkbalans

DRAGEN-DIENEN-DANKEN

Dit zijn de drie aspecten van de franciscaanse levenshouding. Ze vormen de kern van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi, die helemaal in het teken staat van de navolging van Jezus. Franciscus was een man van de praktijk en niet een uitgebreid schrijver. Hij heeft enkele regels nagelaten, bedoeld voor zijn volgelingen, zijn testament, een aantal brieven en enkele gebeden en lofzangen waaronder het beroemde Zonnelied. Daarnaast kennen we zijn achten-twintig bondige teksten: geestelijke adviezen van een leider aan zijn broeders en zusters, wijsheidsspreuken genoemd. Deze wijsheidsspreuken getuigen van een diep inzicht en een groot geloof. Ze genoten al vroeg groot gezag onder de minderbroeders.

Wijsheidsspreuk 18 begint met de volgende woorden: "Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid **draagt**, zoals hij door hem gedragen wil worden, als hij in soortgelijke situatie verkeert." De tekst verwijst naar de gulden regel van Jezus: "Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook voor de ander."

Broosheid verwijst naar het aardse karakter van de mens. Wij zijn 'aardewerk', kwetsbaar, breekbaar en teer. De ene mens doet een beroep op de draagkracht van de ander en omgekeerd. De hulpverlener is van dezelfde broze makelij als de naaste. In het Zonnelied staan de woorden: dragen van ziekte en verdrukking. Het is een oproep aan ons om het onontkoombare te dulden en te dragen. Franciscus was een ervaringsdeskundige waar het ging om omgaan met het lijden dat hemzelf overkwam en met het lijden van anderen dat zijn mededogen opwekte. Dragen hier in de betekenis van aanvaarden. Dat vraagt kracht om het op je te nemen, te volharden en te wachten op betere tijden of de nodige bijstand. In het evangelie roept Jezus ons op om elkaars lasten te dragen.

In de ogen van Franciscus is dragen ook het aanvaarden van beschuldigingen waaraan men geen schuld heeft. Geen gemakkelijke opgave.

Verder brengt hij dragen in verband met het moederschap. Bedoeld is niet alleen het dragen van het kind in haar schoot, maar ook beminnen en opvoeden, raadgeven en troosten, zorgdragen en beschermen. Franciscus trekt deze aspecten door naar alle mensen, met name naar zijn eigen medebroeders. "Jullie moeten voor

elkaar moeder zijn". Hier wordt een geestelijk moederschap bedoeld, dat de zachte krachten in een mens benadrukt.

Het tweede aspect is **dienen**. De laatste woorden van het Zonnelied spreken over God dienen in grote nederigheid. Als schepsel van God moeten wij onze plaats weten. Bij Franciscus, maar ook bij Clara van Assisi, gaan dienen en nederigheid hand in hand. In onze geïndividualiseerde samenleving heeft 'iemand dienen' vaak een bittere smaak. Het geeft een gevoel van een soort slaaf zijn. Mensen willen onafhankelijk zijn. Maar als christen ligt ons geluk vooral in het dienen van de ander,. Vele mensen in onze consumptie-maatschappij spannen zich in om het beste van zichzelf te geven aan anderen, aan armen en gebrekkigen, en zo geluk te vinden.

Deze dienende naastenliefde komt naar voren in de laatste Wijsheidsspreuk(28).

"Gelukkig de dienaar die het goede dat de Heer hem laat zien, verzamelt als een schat in de hemel en er niet op uit is het aan de mensen bekend te maken met het oog op loon....". Ook hier weer dienen in nauw verband met nederigheid.

Uitgaande van de geloofsovertuiging dat God de gever is van alle leven, menselijk en niet-menselijk leven, maar ook van al het goede en mooie in de schepping, past de mens maar één houding, en dat is de houding van dankbaarheid, het derde aspect van franciscaanse

spiritualiteit. Deze houding vormt bij Franciscus de grondtoon van zijn leven. **Dankbaar** zijn betekent alles wat God geschonken heeft in goede staat aan de eigenaar teruggeven. Voor ons ligt hierin de opdracht om zorg te dragen voor het milieu. Naast lofprijzing door gebed en gezang is vooral het eucharistisch dankgebed een lofprijzing. De dankbare aanvaarding van het dagelijks brood dat God aan de mensen schenkt, komt tot uitdrukking in de offerhandeling van de eucharistie. God wordt dank gebracht voor de gaven van de aarde, voedsel voor ziel en lichaam.

Dankbaarheid uit zich ook in de liefde tot de naaste. Naar het voorbeeld van Jezus behoort het tot de levensroeping van de mens op te komen voor de armen en verdrukten, want zij zijn eveneens schepselen van God. "Wat gij voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan."

Mogen wij in het dagelijks leven iets van deze franciscaanse geest uitstralen.

Koos Leemker



VASTENACTIE 2019



Hierbij brengen wij u de activiteiten in herinnering die ten bate van de Vastenactie in de komende weken nog gehouden worden.

De parochie zet zich dit jaar in voor de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen (Casey Troy Foundation). Het motto van deze actie is: 'Je toekomst begint op school, ook voor kinderen in Kameroen'. Zie voor een toelichting van het project Apostelbode nummer 2, maart 2019.

De activiteiten die nog gehouden worden zijn:

- Vastenmaaltijden in de pastorie van Overasselt op de vrijdagen 5 en 12 april 2019 om 18.00 uur. Inschrijven kan via de briefjes achter in de kerk of via Loes Bloo, tel. nr. 024-6222884.

- Vastenmaaltijden in de geloofsgemeenschappen Bergharen en Hernen-Leur op zondag 7 april in de voetbalkantine van UHC te Hernen en op zondag 14 april in de Mijlpaal te Hernen.

Hiervoor kunt u zich aanmelden op samendelensameneten@oulook.com.

- De informatieavond over het vastenproject 2019 en de verantwoording van het project 2018 is op dinsdag 2 april 2019 in het parochiecentrum, Oosterweg 4, te Wijchen. Aanvang is 20.00 uur. U bent van harte welkom.

- Nieuw is dit jaar dat er een huis-aan-huiscollecte wordt gehouden in de periode van 8 april tot en met 20 april 2019. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. Wanneer u nog tijd overheeft en iets wilt doen, kunt u misschien helpen met collecteren voor dit doel. U kunt zich melden bij de plaatselijke werkgroep.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
diaken Hennie Witsiers

SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS

De Schola Cantorum Karolus Magnus treedt op zaterdagmorgen 20 april voor de twaalfde keer op met gregoriaanse gezangen bij de kapelruïne van Sint-Walrick in Overasselt. Om 07.00 uur trekken de 'monniken' door het bos naar de kapel en de koortsboom.

Ten gehore worden gebracht gezangen van Sint-Walrick, van Pasen, feest van de opstanding van



Christus en van Maria.

Iedereen is van harte welkom tijdens dit uur van de zonsopgang.

MARIAPROCESSIE

VOORAANKONDIGING

Elk jaar op 15 augustus vieren mensen Maria-Tenhemelopneming. Zo ook in Wijchen. Alweer geruime tijd gebeurt dit op de molenberg als het weer het toelaat. De Broederschap Kevelaer Wijchen-Beuningen heeft dit al die tijd ondersteund door organisatorische zaken over te nemen van de contactraad van de Antonius Abt. Om echter de continuïteit te waarborgen in verband met personele inzet is het noodzakelijk te bezien of er mensen genegen zijn te helpen. Om het mooie Mariabeeld van de Broederschap mee te kunnen nemen en de processie te begeleiden qua veiligheid maar ook om mee te bidden is het fijn als daar hulp voor komt! Het betreft dus een aantal dragers die met vieren het Mariabeeld dragen (gewicht valt dus wel mee!) en een meer coördinerende persoon. Deze regelt bijvoorbeeld het aanmelden van de processie bij de gemeente, de verkeersregelaars alsook de facilitaire zaken zoals stoelen en de zaken rondom het altaar. Ook het afstemmen met de mensen rondom het wel of niet doorgaan bij minder weer hoort daar dan bij. Kortom, voor meerdere uitdagingen is uw hulp gewenst zodat ieders talenten in meer of mindere mate kunnen worden ingezet. Zeker het eerste jaar zal de Broederschap eenieder bijstaan om de zaken gepast over te dragen!

Aanmelden graag via Theo van der Weegen,
Theo.vanderWeegen@detwaalfapostelen.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGER BIBLIOTHEEK



Voor de bibliotheek in het parochiecentrum zijn we op zoek naar een vrijwilliger die éénmaal per week, in de ochtend, een uur wil besteden aan het op orde houden van

de bibliotheek.

Alle boeken die er staan zijn genummerd zijn en verwerkt in een computersysteem. De boeken staan gerangschikt per thema. Alle nieuwe boeken en abonnementen van bijvoorbeeld tijdschriften, de post en gekregen boeken, worden op een vaste dag in de week verwerkt. Het is prettig om een vaste dag in de week te komen in verband met de aanloop van mensen. Pastores en vrijwilligers maken gebruik van de bibliotheek. Het is leuk werk en kost niet veel tijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanneke Groenen: jeanneke.groenen@gmail.com.



*Sint Franciscus: onze man van het jaar
Zijn respect voor de schepping was helder en klaar.
Onze tijd brengt klimaatperikelen.
We schrijven kranten vol vermanende artikelen
En over de oplossingen bestrijden we elkaar.*

Toon van Duifhuizen

GOED OM TE WETEN

De Goede Week begint op Palmzondag:

- Op zaterdagavond 13 april is er een woord- en communieviering met Jack Steeghs als voorganger.
- Op Witte Donderdag 18 april is er om 18.30 uur een eucharistieviering met als voorgangers Jack Leo en Jack Steeghs.
- Op Goede Vrijdag 19 april is er om 19.00 uur een viering met Jack Leo als voorganger.
- Op paaszaterdag 20 april is er géén viering! In Bergharen is er om 20.00 uur een paaswake met als voorgangers Jack Leo en Jack Steeghs.
- Op paaszondag 21 april is er om 11.00 uur een eucharistieviering met als voorgangers Ad Blommerde en Jack Steeghs.
- Op tweede paasdag maandag 22 april is er om 11.00 uur een eucharistieviering met Martin Claes als voorganger.

KERK EN SCHOOL

Als u deze Apostelbode leest is de vastenactiviteit in de drie groepen van de H. Hartschool inmiddels geweest. Samen met twee ouders heb ik voor de onder-, midden- en bovenbouw een programma gedaan met de kinderen. Wij hebben de betekenis van vasten in gesprek gebracht. In het najaar gaan we weer zo'n activiteit doen, maar dan gericht op een ander thema. Ik vind het fijn dat de samenwerking met de school op deze manier verloopt.

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST EN THEMA-AVOND VOOR GEWAS EN ARBEID

Ook een activiteit die inmiddels geweest is: de oecumenische biddag die ik op uitnodiging van dominee Henk Fonteyn en samen met hem heb verzorgd in Horssen.

Woensdagavond 13 maart was er een eenvoudige gebedsviering, waarna onder de koffie of thee een gesprek op gang kwam rondom onze omgang met de schepping: de situatie waaronder boeren en tuinders hun leven en werken vorm geven, werd daarbij volop meegenomen. Na afloop van die thema-avond zijn we de werking gestart voor een oecumenische variant van de gesprekskring Grond Van Leven. De datum van de eerste avond ligt vast: dinsdag 14 mei. Folders

liggen achter in de kerk. Wie zich op wil geven of meer wil weten kan me bellen of mailen: 024-6412627, jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Pastoraal werker Jack Steeghs

MISINTENTIES:

7 april: Liesbeth Giesbers-Palsma, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen, Piet en Lien Hendriks-Huberts, Cor van der Aa.

13 april: overleden familie Perquin-Steeg, Thea Wouters-Kropmann.

21 april eerste paasdag: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie Kersten-Steeg, Bert van Duifhuizen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Wim en Gon Hebing, Thea Wouters-Kropmann, Gerda van Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan de Kleijn en overleden familie, Cor en Annie van der Aa, namens de buurt Bloemlustweg.

27 april: overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen.

5 mei: Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen, Jan de Kleijn en overleden familie, Jo Derks en Jo Derks van Casteren.

Gelieve de misintenties voor de maand mei voor 8 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

SAMEN ETEN



Voor de maaltijd van 14 april in de Mijlpaal in het kader van de actie 'Samen delen samen eten' is het nog mogelijk om je op te geven. Vele vrijwilligers zorgen voor heerlijke gerechten uit Italië. Je kunt je aanmelden bij Hermien van der Aa (0487-532226) of Peter van de Loop (0487-532450) of per mail: samendelensameneten@outlook.com. Uiterlijk 11 april. Dit jaar is evenals in 2017 de Casey Troy Foundation het goede doel waarvoor we weer 'Samen delen samen eten' organiseren. Voor meer informatie hierover kun je naar de website: www.caseytroyfoundation.nl. Van harte aanbevolen en eet smakelijk!

OUDERENVIERING

De lente is begonnen en in tegenstelling tot andere jaren is op dinsdag 2 april de ouderenviering om 10.00 uur in de Mijlpaal. Misschien komen we in mei hier nog een keer, maar daarover meer in de volgende Apostelbode. Pastor Hennie Witsiers is de voorganger.



We zien u ook graag!

Vieringschema

13 april / 14 april

• 6e zondag veertigdagentijd
 ☞ Palmzondag / Wereldjongerendag

18 april

• Witte Donderdag
 ☞ Vastenactie



19 april

• Goede Vrijdag
 ☞ Vastenactie



	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ☞ Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 50,4-7 ☞ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ☞ Evangelie: Luc. 22,14-23,56	lezingen ☞ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ☞ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ☞ Evangelie: Joh. 13,1-15	lezingen ☞ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12 ☞ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9 ☞ Evangelie: Joh. 18,1-19,42
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes/Hennie Witsiers	vrijdag 15.00 Kruisweg Gelegenheidskoor Martin Claes 19.00 Goede Vrijdagviering Elckerlyc Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	Geén viering	vrijdag 15.00 Goede Vrijdagviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Gezinsviering Kinderkoor Andreas Inderwisch/ Marieke Meek	Geén viering	vrijdag 15.00 Kerk open voor stil gebed 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Andreas Inderwisch
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	Geén viering	vrijdag 15.00 Kerk open voor stil gebed 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Jack Steeghs
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	Geén viering	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	donderdag 18.30 Witte Donderdagviering Mazing Joy Aloys van Velthoven/Yves Mambueni/ Andreas Inderwisch	vrijdag 15.00 Kruisweg Werkgroep Avondwake 19.30 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni	Geén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Aloys van Velthoven 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	Geén viering	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	Geén viering	Geén viering
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs	Geén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg <i>op de Kapelberg</i> Sjaak Arntz
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	donderdag 18.30 Witte Donderdagviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Jack Steeghs	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Geén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Parochieel Zangkoor Andreas Inderwisch
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	Geén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Cees Janssen

Vieringschema

20 april

• Stille Zaterdag
• Vastenactie



21 april

• Eerste Paasdag
• Vastenactie

22 april

• Tweede Paasdag
• Vastenactie

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen * Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11 * Tweede lezing: Rom. 6,3-11 * Evangelie: Luc. 24,1-12	lezingen * Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 * Tweede lezing: Kol. 3,1-4 * Evangelie: Joh. 20,1-9	lezingen * Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 * Evangelie: Mat. 28,8-15
	H. Antonius Abt Wijchen	zaterdag 20.00 Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	maandag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Yves Mambueni Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	Geén viering
	H. Paschalis Baylon Woezik	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i>	Geén viering
	H. Jozef Alverna	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch	Geén viering
	H. Johannes de Doper Balgoij	zaterdag 18.00 Paaswake Mazing Joy Aloys van Velthoven/ Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Hennie Witsiers	Geén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni	maandag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 20.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Yves Mambueni/ Andreas Inderwisch	Geén viering	maandag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	Geén viering
	H. Anna Bergharen	zaterdag 20.00 Paaswake Gemengd Koor Jack Leo/Jack Steeghs	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	Geén viering
	H. Judocus Hernen/Leur	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ad Blommerde/Jack Steeghs	maandag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	Geén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Geén viering
	Het Kompas	zaterdag 16.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering	Geén viering

Vieringschema

27 april / 28 april

- 2e zondag van Pasen
- Beloken Pasen

04 mei / 05 mei

- 3e zondag van Pasen
- bevrijdingsdag

11 mei / 12 mei

- 4e zondag van Pasen
- zondag van de Goede Herder

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 5,12-16 ✦ Tweede lezing: Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19 ✦ Evangelie: Joh. 20,19-31 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41 ✦ Tweede lezing: Apok. 5,11-14 ✦ Evangelie: Joh. 21,1-19 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 ✦ Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17 ✦ Evangelie: Joh. 10,27-30
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ad Blommerde Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Yves Mambueni Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ad Blommerde</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Kinderkoor Martin Claes/Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ad Blommerde</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Gildeviering/ Vrijwilligersdag Par. Zangkoor/Gemengd Koor Nederasselt Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistie op de Kapelberg Opening Kapelbergseizoen Elckerlyc Martin Claes/Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Dodenherdenking

zaterdag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Yves Mambuëni / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt. Thema: 'In vrijheid kiezen'.
zaterdag 04 mei	18.45 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen. Thema: 'In vrijheid kiezen'.



H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 07 april	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
maandag 15 april	19.00 uur	✚ Boeteviering. Martin Claes.
donderdag 18 april	09.00 uur	Geén Woord en Communieviering i.v.m. Witte Donderdagviering.
zondag 05 mei	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 12 april	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 16 april	14.00 uur	☞ Paasviering voor ouderen. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers. Na afloop is er een gezellig samenzijn in 't Achterom onder het genot van een kopje koffie/thee met paasbrood.
donderdag 02 mei	19.00 uur	☞ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 09 mei	19.00 uur	☞ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 10 mei	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 03 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 april	09.30 uur	Geén Woord en Communieviering i.v.m. Goede Vrijdagviering.
vrijdag 26 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 26 april	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	---

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☞ Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 08 april	14.00 uur	☞ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 15 april	19.00 uur	☞ Boeteviering. Aloys van Velthoven/Yves Mambuëni.
maandag 22 april		Geén Viering met Dichterbij i.v.m. Tweede Paasdag.
maandag 06 mei	14.00 uur	☞ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 april	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
dinsdag 14 mei	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 30 april	10.00 uur	☞ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	------------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 april	10.00 uur	☞ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 mei	10.00 uur	☞ Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 02 april	10.00 uur	☞ Ouderenviering in de <i>Mijlpaal</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 07 mei	10.00 uur	☞ Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk</i> . Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 28 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---

☞ = Eucharistieviering ☞ = Woord- en Communieviering ☞ = Gebedsviering ☞ = Taizéviering ☞ = Rozenkransgebed

BEDEVAART WITTEM

Op zaterdag 25 mei 2019 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 79^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus te Wittem.

Het thema van deze bedevaart is: Jouw stap naar de a(A)nder.

Eenieder die graag mee wil gaan op deze bedevaart, kan zich tot vrijdag 26 april aanmelden bij: Nellie Arts, Pioniershof 6, Alverna, telefoonnr. 024-6418221 of bij diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24, Batenburg, tel.nr. 06-20541732.

De kosten bedragen € 19,50 per persoon, voor jongeren t/m 15 jaar € 10,00 per persoon.



WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

In de vergadering van maart hebben we na een start met het Onze Vader besproken wat ons en de geloofsgemeenschap zoal bezighield of -houdt. Nu de carnaval voorbij is en de voorbereiding naar Pasen is gestart met een redelijk bezochte viering van Aswoensdag, hebben we de periode van Pasen besproken. Van het versieren, aankleden van de kerk met het paastafereel tot de vieringen zoals die met Palmpasen en de eucharistieviering op eerste paasdag. Na de viering met Palmpasen zal ook in samenwerking met Marieke Meek wederom de Weegbree worden bezocht. Dit altijd tot grote vreugde van de bewoners aldaar.

Ook de komst binnen onze parochie van de nieuwe pastor Yves, die zijn opwachting al op meerdere plaatsen maakte, zorgde ervoor dat meerdere positieve reacties werden gedeeld met de vergadering. Pastor Andreas en pastor Yves

zullen de eerstevrijdagviering om beurten gaan verzorgen is het voornemen. Niet alleen binnen het pastoresteam is er nieuw bloed, ook bij het kinderkoor zijn mensen met name in de muzikale begeleiding toegetreten. Denk aan onder andere gitaar, cello en ukelele!

Bij de informatie over werkgroepen is nog gedeeld dat meerdere personen uit onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn geweest bij het kennismaken van Marieke Drent met haar nieuwe parochie in Cuijk. Het voelde als een warm welkom voor haar en Marieke toonde zich blij met de aandacht van mensen uit werkgroepen en gezinnen en kinderen uit haar periode bij ons! In deze context kwam ook het voorgaan van Sander Kessler op 31 maart aanstaande in Heumen, zijn geboortegrond, nog naar voren! Een aanrader wellicht!

Namens de contactraad, Gerard Arts



KINDERKARAVAAN IN NEDERASSELT

Elke maand komt de kinderkaravaan van parochie De Twaalf Apostelen ergens in een van onze kerken. Zondag 17 februari jl. was de kinderkaravaan in de kerk van Nederasselt. De werkgroep had er weer een goede viering van gemaakt en het kinderkoor dat meetrekt verzorgde de liedjes. Voor Lara van der Zee was dit de eerste viering in De Twaalf Apostelen. Momenteel staat het verhaal van Mozes centraal in de vieringen. Deze keer ging het over de tent die Mozes voor God ging bouwen met alles wat daarbij hoorde. Er was een redelijk groep ouders met hun kinderen om te komen luisteren naar de verhalen en samen te bidden en te vertellen. Heel erg jammer was het dat er maar één kindje uit Nederasselt aanwezig was en verder ook geen kinderen uit de nabije omgeving. Hierbij een oproep aan de ouders met jonge kinderen om naar deze vieringen te komen. Misschien is het tijdstip van 11.00 uur op zondag minder geschikt, omdat wij hier in Nederasselt gewend zijn om op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 9.30 uur de viering te hebben.

De contactraad

CARNAVALSVIERING

Met het thema 'Het leven is wat het is of soms niet' werd de carnaval in de viering op zaterdag 2 maart geopend. Het is al een jarenlange traditie dat pastor Aloys deze viering op zijn eigen manier voorgaat.



Zijn preek begon hij met het tonen van een banaan, en zong hierbij, waarom zijn de bananen krom.

Hij wilde hiermee aangeven dat het leven niet altijd is wat het lijkt.

Carnavalsvereniging de Wielwaoiers kreeg voor de carnaval de volgende zeven punten mee om te onthouden:

- Onthoud je van alleen maar naar de duistere dingen te kijken, geniet van alle licht dat er ook is.
- Onthoud je ervan een oordeel over anderen uit te spreken, geniet van het goede dat elke mens in zich draagt.

- Onthoud je ervan verschillen tussen mensen te benadrukken, geniet er juist van dat alle mensen anders zijn.
- Onthoud je van sombere gedachten aan ziekte en dood, geniet van je leven zolang je gezond en vitaal bent.
- Onthoud je van woorden die het leefklimaat vervuilen, geniet van de schoonheid in de natuur en in mensen.
- Onthoud je ervan je kwaad te maken over het gedrag van anderen, geniet van de kunst van het relativeren.
- Onthoud je van ontevredenheid en gemopper, geniet van alles waar je dankbaar voor kunt zijn.



Prins Peter de derde en jeugdprins Lars de eerste deden hun woordje tijdens de gebeden en gaven pastor Aloys, voor de laatste keer als geestelijke leider van de Wielwaoiers, een onderscheiding. Pastor Yves, die ook in de kerk was, kreeg van de beide prinsen ook een onderscheiding als welkom in Nederasselt.

Na de zegening zong het dames- en herenkoor 'ons durpke' als afsluiting van de viering en begin van carnaval 2019.

GEDOOPT
10 maart 2019
Jelte Janssen
Mieke Matijssen





KENNISMAKING MET PASTOR YVES MAMBUENI MAKIADI

Op 21 maart jl. zijn de contactraden, kosters en enige genodigden uit de geloofsgemeenschappen van Balgoij, Heumen, Nederasselt en Overasselt in het parochiecentrum te Overasselt bijeengekomen om kennis te maken met de nieuwe pastor Yves. Inmiddels waren de meesten van ons aan het idee gewend geraakt dat Aloys op 1 september de werkzaamheden voor de parochie De Twaalf Apostelen gaat neerleggen en we waren benieuwd wie onze nieuwe herder zou worden. Onder het genot van een kopje koffie of thee met cake stelden alle vier de geloofsgemeenschappen zich aan Yves voor. Ook de kosters, met wie hij nauw gaat samenwerken, stelden zich aan hem voor. Yves vertelde ons uit welk gezin hij komt en waar hij de afgelopen tien jaar als priester heeft gewerkt. Vervolgens konden wij hem vragen stellen en die waren er natuurlijk. Zo werd er gevraagd hoe lang hij al Nederlands spreekt, hoe de verschillen in culturen zijn in de landen waar hij heeft gewerkt, of hij kan autorijden, wanneer hij op het parochiecentrum komt wonen, et cetera. Kortom, het was een fijne kennismakingsbijeenkomst.



De contactraad

GEDOOPT

10 maart 2019
Sebas en Moos van Lin
24 maart 2019
Eline van den Burgt



AFSCHEID NICO JANSEN

In verband met zijn broze gezondheid was Nico Jansen, al sinds 1999 collectant in onze kerk, enige tijd uit de running. Gelukkig kon hij nog wel aanwezig zijn op de vrijwilligerslunch afgelopen oktober. Eind vorig jaar heeft hij echter moeten besluiten om definitief te stoppen met zijn vrijwilligerswerk. Een lid van de contactraad zal hem binnenkort bezoeken (of heeft dat intussen al gedaan) en hem een afscheidskaars aanbieden. Nico, bedankt!

IN MEMORIAM THÉ VAN HAREN (1934-2019)

Thé van Haren is als kerkelijk vrijwilliger begonnen toen hij in 2001 voor het kerkcomité de wijk van zijn plotseling overleden zwager Marinus Beelen overnam. Tot eind 2017 bracht hij in die wijk in de hei jaarlijks de enveloppen voor de actie Kerkbalans rond, vanaf 2005 bezorgde hij er maandelijks de Apostelbode en tot 2015 collecteerde hij er voor de Vastenactie. De laatste jaren hielp Thé bovendien met het opzetten van de kerststal in de kerk. Ook was hij al sinds 2008 lid van de werkgroep hoveniers. Als zodanig bezocht hij ieder jaar de hoveniersborrel, maar op de laatste borrel van afgelopen januari kon hij wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn. Toch kwam zijn overlijden op 6 maart jl. voor de contactraad onverwacht. Wij herinneren ons hem als een vriendelijke man die op vergaderingen en andere bijeenkomsten met zijn droge humor de aanwezigen vaak een glimlach wist te ontlokken. Op 12 maart is hij bij zijn vrouw op het kerkhof van Overasselt begraven. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.



KERKHOF H. ANNAKERK HELPENDE HANDEN GEVRAAGD!

Het kerkhof naast de H. Annakerk in Bergharen is een echte blikvanger in het dorp. Het ligt er altijd keurig verzorgd bij, maar dat gaat niet vanzelf.



De huidige ploeg kan wel wat versterking gebruiken. Wie o wie wil best af en toe meehelpen?

De werkers komen elke laatste woensdagmiddag van de maand bijeen om de boel op te ruimen en aan te harken. En voor wie denkt dat alleen mannen meedoen komt bedrogen uit! En elke keer is er gelegenheid om na afloop met elkaar koffie en thee te drinken in de naastgelegen pastorie. Meer informatie verkrijgbaar bij Bart van de Pol: 0487-531337.

Pastoraal werker Jack Steeghs

GEDOOPT

2 maart 2019
Sam Gideon van Campenhout





VANUIT DE CONTACTRAAD

PAASVIERINGEN

- De Wittedonderdagviering is dit jaar in Nederasselt.
- Palmzondag en paaswake worden in Balgoy verzorgd door de werkgroep gezinsviering.
- Paaswake en eerste paasdag gaat Aloys voor in de vieringen.
- De paaskaars moet besteld worden en ook het aantal devotiekaarsen moet worden gecontroleerd.
- Er zijn drie geloofsgemeenschappen waar de paaswake wordt gevierd. Alle paaskaarsen worden daar gewijd en op eerste paasdag volgens een ritueel in de desbetreffende kerk naar het altaar gebracht.

ANDERE INRICHTING ZIJBEUK

Omdat het gemengd koor samen is gegaan met het koor uit Alverna is er plaatsgebrek in de kofiekamer. Door de zijbeuk bij de biechtstoelen anders in te richten kunnen de koorleden daar vergaderen en koffiedrinken. De contactraad zorgt voor de nieuwe inrichting. Er komen smalle dissen die bij drukke vieringen en uitvaarten gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Duidelijke afspraken met het koor zijn hiervoor nodig, want de koorleden zullen actief mee moeten helpen bij het herinrichten als dat nodig is. Marianne stelt de kosters hiervan op de hoogte.

ZIEKEN OF ALLEENSTAANDEN BEZOEKEN

Op Witte Donderdag bezoeken kinderen van de eerste communie en het vormsel mensen die het moeilijk hebben om hun een bloemetje te geven.

ZIEKENPASTORAAT

Voor de dag van het ziekenpastoraat worden mensen benaderd door Ans van Erp. Zij kunnen deelnemen aan de viering en aan een gezellige middag.

ASWOENSDAGVIERING

In 2020 zou het goed zijn dat er een viering is op de zondag na carnaval, zodat in deze viering het askruisje kan worden ontvangen.

PASTORALE ZAKEN

Pastor Yves is per 1 maart met zijn werk in onze parochie begonnen. Hij heeft samen met pastor Aloys alle kerkdorpen bezocht en bij de Maaskantgeloofsgemeenschappen ook de carnavalsactiviteiten meegevierd. Pastor Yves neemt de taken van pastor Aloys over voor wat betreft contact met de contactraad. Samen met pastor Aloys is pastor Yves in uitvaarten, kerkdiensten en een doopviering voorgegaan. Pastor Aloys treedt terug, hij werkt op dinsdag en donderdag in Brakkenstein en op maandag en vrijdag bij De

Twaalf Apostelen. Hij blijft pastor Yves voorlopig begeleiden. Pastor Yves start met zelfstandig de H. Mis op te dragen in diverse kerken.

JONGERENPASTORAAT

Lara van der Zee neemt het jongerenpastoraat over van Marieke Drent tot 1 juli.

Zij heeft inmiddels vrijwilligers aangetrokken om haar te assisteren.

De vormelingen van de parochie bezoeken gezamenlijk ter voorbereiding van het vormsel op 26 april het klooster te Megen.

VASTENACTIE

De zakjes liggen achter in de kerk en daar staan ook de collectebussen. Vastenzakjes worden meegegeven met het Diosablad. Deze zakjes kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde bussen in de kerk of bij:

Marianne van de Boogaard, Veldsestraat 21, of bij Rose Stevens, S. Toonen Dekkersstraat 20.

De volgende vergadering is op 23 april 2019 om 14.00 uur bij Rose.

VASTENACTIE 2019

Elk kind een kans in Kameroen.

De werkgroep van onze parochie heeft weer gekozen voor de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen. Er is gevraagd om mee te helpen het onderwijs voor kinderen die in het Casey 's House verblijven beter te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Men wil graag de beschikking over gespecialiseerde leermiddelen en voor speciaal onderwijs geschoolde leerkrachten. Verder mogelijkheden voor spel, creatieve en culturele ontwikkeling en praktische vaardigheden.

Ook de lichamelijke gehandicapte kinderen uit de omliggende dorpen kunnen naar deze school komen en worden door leerkrachten gevolgd en begeleid tot zij in staat zijn regulier basis- en of voortgezet onderwijs te volgen.

Door de leerkrachten te scholen op het gebied van onderwijs aan gehandicapte kinderen zullen deze kinderen een kans krijgen zich te ontwikkelen. Het is een project waar veel geld voor nodig is, maar geef deze kinderen de kans om onderwijs te volgen!

VASTENACTIE

steunt ons project



VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de periode voor en rond Pasen is het weer lekker druk.

Op Palmzondag spelen de palmtakken een belangrijke rol; iedereen krijgt een takje mee. Op dinsdag 16 april hebben we om 14.00 uur de paasviering voor de ouderen met daarna een gezellig samenzijn in 't Achterom. Op Witte Donderdag hebben we geen viering; er zijn wel vieringen in andere kerken.

Op Goede Vrijdag hebben we de viering om 15.00 uur; dat wordt vaak een prettiger tijdstip gevonden dan 's avonds.

Op Stille Zaterdag is er bij ons geen viering; ook dan zijn er elders wel vieringen. Op eerste paasdag vieren we op de gebruikelijke tijd.

In onze kerk is geen viering op tweede paasdag.

- In de maand mei gaan we op donderdagavond weer het rozenhoedje bidden. We beginnen om 19.00 uur onder leiding van Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
- Op 15 maart hadden we in onze kerk voor de tweede maal een film. Deze keer was dat 'The Way'. Bij de eerste gelegenheid in november waren er bijna dertig bezoekers en daarom hadden we vijfenveertig stoelen klaargezet. Maar de belangstelling was overweldigend, bijna honderd kijkers. Dus stoelen erbij, een mooie volle bak. Deze middag was prima besteed.
- In april hadden we weer een grote schoonmaak

willen houden in onze kerk, maar de poetsgroep houdt alles zo netjes bij dat we dit even uitstellen.

- De komende vergaderingen van de contactraad zijn op dinsdag 2 april en woensdag 15 mei.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Iedere eerste en derde woensdag van de maand genieten we samen van een kopje thee of koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Het is reuzegezellig en iedereen is welkom. De komende gelegenheden zijn op 3 en 17 april en 1 en 15 mei. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur wijd open. En: neem gerust nog iemand mee!!!



Tini Poos

PAASVIERING 55+

Op dinsdag 16 april wordt er een paasviering gehouden voor iedereen van 55+.

We beginnen met een viering in de Emmanuëlkerk om 14.00 uur.

Daarna zetten we de bijeenkomst voort in 't Achterom met een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie, of thee met paasbrood. U bent allen van harte welkom namens het ziekenpastoraat en de werkgroep ouderen 55+.

Annie Krispijn



VANUIT DE CONTACTRAAD

Hoe komen we aan voldoende vrijwilligers voor de molenbergprocessie op 15 augustus? Daar ging het overleg met de Broederschap Kevelaer vooral over. Die groep heeft de processie afgelopen tien jaren georganiseerd, maar kan dat niet meer alleen doen. Het zou toch geweldig jammer zijn als deze traditie moet eindigen.

POPKOOR EVENT

Op zaterdag 13 april verzorgt Popkoor Event om 19.00 uur een passieconcert in onze kerk. Het belooft weer een mooie uitvoering te worden. Er wordt een spel opgevoerd, een verteller geeft uitleg en de muziek zal uitstekend bij het verhaal passen. Komt dat zien en horen.

EENZAAMHEID

Enige weken geleden werd mijn aandacht getrokken door een artikel over eenzaamheid in de NRC. In het artikel staat dat eenzaamheid gezien moet worden als een signaal dat je contact nodig hebt. De stelling is dat op dit moment zeker tien procent van de Nederlanders, oud en jong, gevoelens ervaart van sterke eenzaamheid.

We hebben toenemende eenzaamheid ook in ons vitaliteitsonderzoek als belangrijke ontwikkeling geconstateerd en horen ook in de maatschappij dat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. Maar hoe zit dat nou? Wat doe je dan? Je gaat eens kijken wat je bijvoorbeeld in publicaties van het CPB of met Google kunt vinden.

Al snel blijkt dat eenzaamheid niet simpel te beschrijven is. Het is als een veelkoppig monster dat zich in vele gedaantes laat zien.

Als we naar de toekomst kijken is volgens het NRC-artikel de raming dat het aantal eenzame ouderen groeit van 700.000 nu, naar 1,1 miljoen in 2030. Een schrikbeeld volgens minister De Jonge.

De maatschappelijke hulplijn (maatschappelijkehulplijn.nl) stelt dat eenzaamheid een schrijnend, maar vaak voorkomend probleem is. "De pijn van eenzaam zijn is niet zichtbaar, maar het voelt verschrikkelijk. En het komt dagelijks terug".

In het algemeen kunnen we stellen dat er twee aspecten zijn die eenzaamheid kunnen veroorzaken: veranderende omstandigheden en persoonlijke eigenschappen.

Al zoekende op internet kom je steeds meer informatie over eenzaamheid tegen en moet je oppassen dat je niet verstrikt raakt in de veelheid aan informatie. De vraag is wat we kunnen in de directe omgeving van onze geloofsgemeenschap en welke van deze ontwikkelingen we waarnemen. Welke koppen van het veelkoppig monster komen op ons af?

Zonder volledig te zijn wil ik toch een aantal groepen noemen waar eenzaamheid aan de orde kan zijn;

- De gehandicapte mens die niet in staat is om in de maatschappij te participeren.
- De oudere die zijn familie en vrienden om hem heen ziet wegvallen.
- De mens die zijn levenspartner heeft verloren.
- Personen die geen aansluiting vinden bij andere

ren in de maatschappij.

- De vluchteling die in ons land succesvol een nieuwe toekomst heeft opgebouwd maar zijn familie in zijn vaderland mist.
- De vluchteling die zich niet thuis voelt in Nederland.
- Personen die neerkijken op zichzelf (een lage dunk van zichzelf hebben).
- Ondernemer die zijn bedrijf failliet heeft zien gaan (schaamte!!).

Wat kunnen we daar als geloofsgemeenschap aan doen? Natuurlijk is eenzaamheid een probleem

dat we samen met vele andere organisaties moeten oppakken. Het meldpunt eenzaamheid functioneert in Wijchen. Toch wil ik een aantal tips voor u geven die ik op internet heb gevonden:

- Als je vermoedt dat iemand eenzaam is, spreek hem/haar aan, vraag dan eens door en laat je niet te snel tevreden stellen.

- Houd er rekening mee dat mensen zich kunnen schamen en niet graag over hun eenzaamheid willen praten.
- Vraag naar zijn of haar wensen en stem je hulp daarop af.
- Versterk het netwerk. Koppel mensen die aandacht nodig hebben aan mensen die aandacht kunnen geven. Als je het verdeelt blijft de draaglast en draagkracht in evenwicht.
- Schakel bij complexere situaties op tijd professionele hulp in.

Laten we eenzaamheid niet als een feit accepteren maar proberen een helpende hand te bieden aan degenen die het overkomt.

Hein Kroft



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HUWELIJKSAANKONDIGING
vrijdag 3 mei 2019
Martijn Tielemans en Suzan Derks



**Rectificatie.**

Door het ontbreken van de juiste gegevens stonden er enkele fouten in het overlijdensbericht van **Erwin van den Hoogen**. De herdenkingsviering heeft plaatsgevonden op het voetbalveld van vv Alverna en zijn vrouw heet Sabina. Onze excuses voor de gemaakte fouten.

Op 17 januari 2019 is **Elly Danen-Kersten** uit Heumen in Nijmegen overleden. Zij is geboren in Heumen en is 64 jaar geworden. Elly was getrouwd met Rob Danen. In de kerk van Heumen hebben we in de avondwake afscheid van haar genomen en ze is de volgende dag overgebracht naar het crematorium.

Langzaam voelde **Albert Gijsbers** dat zijn leven hier op aarde zou aflopen en hij is overleden op 25 januari 2019 in de leeftijd van 83 jaar. Hij werd geboren in Kerkrade en werkte als technische man bij De Staatsmijnen en later bij de universiteit van Nijmegen. Hij trouwde met Berthy en zij kregen drie kinderen. Albert was vele jaren vrijwilliger bij de Zonnebloem en de thuishulpgroep. Ook is hij twintig jaar lid geweest van de werkgroep avondwake in Overasselt waarvoor hij veel ondersteunend werk deed. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid genomen van Albert. De crematie was in besloten kring.



Op 1 februari 2019 is **Annie Verheijen-Vergeest** plotseling overleden op 82-jarige leeftijd. Annie is geboren en opgegroeid in Alverna en trouwde in 1964 met Theo Verheijen. Zij stond altijd klaar voor haar kinderen en gaf ze een warm thuis. Ook de kleinkinderen hadden bij haar een bijzonder plekje. Ook koesterde ze de familiebanden met haar broer en zussen en haar hobby was kaarten. Groot was haar verdriet toen haar man afgelopen november overleed en het stil werd in huis. In de kerk van Balgoij was de uitvaartviering en we hebben haar begraven bij haar man op het kerkhof aldaar.

Op 5 februari 2019 overleed na verschillende lichamelijke problemen **Jan de Groot** in de leeftijd van 95 jaar, weduwnaar van Nellie Aleven. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren en hij was de trotse opa van twee kleinkinderen. Hij heeft moeilijke perioden in zijn leven gekend, maar wist er steeds uit te komen. Zijn hobby's - de tuin, postduiven, fietsen en wandelen - hebben hem daarbij geholpen. Wij hebben van hem afscheid genomen op 12 februari 2019 in de Paschaliskerk in de Woerik, waarna de begrafenis op het kerkhof aldaar plaats heeft gevonden.

Op 3 juli 1942 werd **Jan de Kleijn** geboren in Alverna, als derde van veertien kinderen en op 8 februari 2019 is hij overleden. Hij mocht 76 jaar worden. Hij was gehuwd met Betsie Wolters. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren. Bij het zien van zijn zes kleinkinderen zag je zijn ogen glimmen van trots. Hij heeft het auto- en bergingsbedrijf van zijn vader voortgezet. Zijn gezondheid ging de laatste jaren steeds verder achteruit. Samen met zijn naasten en verdere familie namen we in de H. Damianuskerk te Niftrik afscheid van Jan. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden.

Het leven van **Fons Otten** begon op 29 januari 1956 te Sittard en is geëindigd op 9 februari 2019 te Niftrik. Op zijn gedachtenisprentje staat vermeld dat hij het niet op prijs zou stellen als er een uitgebreid levensverhaal over hem geschreven zou worden en al zijn verdiensten zouden worden opgesomd. Toch willen wij hem bedanken voor zijn grote inzet voor Niftrik en diverse verenigingen. Op 16 februari 2019 was zijn afscheidsviering in de H. Damianuskerk te Niftrik. Daarna heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Riet Klarenbeek woonde na haar huwelijk met Henk Krebbers lang in Niftrik. Ze was een veelzijdige vrouw, die niet alleen uitstekend kon koken en bakken, maar ook voor een schilderklus haar hand niet omdraaide.

Riet zorgde voor een warm thuis voor Henk en hun beide dochters. Voor de kleinkinderen was ze een geweldige oma die niet alleen sportief was, Riet skeelerde tot op hoge leeftijd, maar ook erg betrokken bij alles wat er om haar heen gebeurde. Na het overlijden van Henk verhuisde zij naar een appartement in het centrum van Wijchen. Hier is ze op 10 februari overleden. We namen afscheid van Riet in de kerk van de heilige Antonius Abt in Wijchen en hebben haar aansluitend op ons eigen kerkhof toevertrouwd aan de aarde.

Ze zou betovergrootmoeder worden. Met haar achterkleindochter had **Thea Doekbrijder-Timmer** (90) dit zo afgesproken. Dat ze ziek zou worden en het leven los zou moeten laten, daar had ze helemaal niet over nagedacht. Betrokken bij alles en iedereen, stond ze vol in het leven en genoot nog met volle teugen. Een Indische maaltijd, een paar dagen op de Veluwe, de natuur en dan vooral de vogels, Thea vond het allemaal prachtig. Op zondag 10 februari overleed ze in haar eigen huisje. We herdachten Thea in een mooie viering in de Paschaliskerk en hebben haar daarna bij haar al eerder overleden echtgenoot begraven.

Thuis in haar vertrouwde omgeving is **Loes van Beuningen-Peters** op 16 februari 2019 overleden in de leeftijd van 83 jaar. Loes is in Alverna geboren en groeide op in een gezin met vijf zussen en een broer. In 1963 trouwde zij met Herman van Beuningen en zij gingen in Nederasselt wonen aan de Eindsestraat. Zij kregen een zoon Frank en twee kleinkinderen. Loes had vele hobby's en was altijd zeer gastvrij. Iedereen voelde zich bij haar thuis. In mei 2018 heeft ze er bewust voor gekozen om niet verder behandeld te worden: de kwaliteit van leven stond voorop. In de kerk van Nederasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 19 februari 2019 is **Dora Hopman-Wintjes** in huize Meander te Wijchen overleden. Zij is 91 jaar geworden en was weduwe van Gerardus Hopman. Dora heeft veel gezorgd in haar leven en was begaan met iedereen in haar omgeving. Verjaardagen van kinderen en kleinkinderen sloeg ze nooit over en er ging een kaartje naar de achterkleinkinderen voor hun verjaardag. Een tijdje geleden ging het minder met haar en dat gaf ze aan in kleine opmerkingen dat ze het zwaar had. In de kerk van Balgoij was de uitvaartviering en we hebben haar begraven op de begraafplaats aldaar.

Henny van Lin, een gedreven man die midden in de gemeenschap van Overasselt stond, is op 21 februari 2019 overleden. Hij werd geboren in het café aan de Hoogstraat en is 91 jaar geworden. In 1953 trouwde hij met Trees en zij kregen vijf zonen. In zijn hele leven heeft hij aan veel verenigingen meegewerkt en ideeën aangeleverd. Voor zijn tomeloze inzet kreeg hij in 2006 een koninklijke onderscheiding. Ook had hij nog tijd voor zijn liefhebberij, de cavia's, konijnen en kwartels. In de kerk van Overasselt was de afscheidsviering en we hebben hem begraven bij zijn vrouw op de begraafplaats naast de kerk.



Lies Janssen-Janssen overleed op maandag 25 februari 2019 in Bergharen, kort nadat ze het sacrament der zieken had ontvangen. Zij was geboren in Ewijk, maar woonde het grootste deel van haar lange leven in Winssen en Bergharen. Sinds 2016 was zij weduwe van Gerrit Janssen. Als iets kenmerkend is voor deze grote boerenfamilie dan is dat een vanzelfsprekende betrokkenheid bij elkaar. Lies genoot van haar gezin, van de tuin, van het bedrijf en pakte alles aan. De vreugde die zij uitstraalde heeft haar omgeving niet onberoerd gelaten: met veel dankbaarheid hebben we op zaterdagochtend 2 maart afscheid van haar genomen in een volle H. Annakerk.

De wens van **Thé van Haren** om in zijn eigen omgeving te kunnen sterven is in vervulling gegaan. Op 6 maart 2019 is hij op 84-jarige leeftijd thuis overleden. Thé is geboren in Overasselt en groeide op in een gezin met negen kinderen. Hij ging naar de landbouwschool en nam de boerderij van zijn ouders over. In 1960 trouwde hij en hij en zijn vrouw kregen zes kinderen. Het was hard werken om de boerderij draaiende te houden. Toen dat niet meer lukte is hij gaan werken bij staatsbosbeheer. In 2017 overleed zijn vrouw. Na haar overlijden vond hij afleiding in het fietsen en het bijhouden van de tuin bij de pastorie en het onderhoud van het kerkhof. In de kerk van Overasselt was zijn uitvaart en we hebben hem te ruste gelegd bij zijn vrouw aldaar.

Op vrijdag 8 maart 2019 is **Bertus Arts** in zorgcentrum De Kasteelhof te Druten overleden. Bertus is in Batenburg geboren en getogen en 88 jaar geworden. Hij was weduwnaar van Ciska van Beuningen. Bertus is erg actief geweest in Batenburg. Hij was lid van de vroegere parochieraad, raadslid van de gemeente Batenburg en lid van het Batenburgs Erfgoed. Hij heeft zich ook ingezet voor het monument aan de Ringdijk, dat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en de twee geplaatste nagemaakte kanonnen. Velen hebben gitaarles van hem gehad. Hij was imker en hield van zijn tuin. Op 14 maart 2019 heeft de crematie in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Cor van der Aa overleed op zaterdag 9 maart in het woonzorgcomplex te Beneden-Leeuwen. Geboren als tweede in een gezin van tien kreeg hij het boerenleven van kinds af aan bijgebracht. Uit zijn huwelijk met Annie werden vier kinderen geboren. Cor was een gelovige boer in hart en nieren. Zijn levenshouding heeft hij volop overgedragen aan de volgende generatie. Cor was gezegend met een goede gezondheid, tot aan de laatste jaren. Het ging zachtjesaan minder. Twee jaar geleden was het verlies van zijn vrouw een zware slag voor hem. Donderdag 14 maart hebben we afscheid van hem genomen in een volle H. Judocuskerk te Hernen.

In het verzorgingshuis Loovelden te Huissen overleed op 15 maart **Sjaak Lamers**. Hij mocht 56 jaar worden. Hij is geboren in Niftrik en groeide op in een gezin van twee kinderen. Sjaak heeft heel zijn leven veel verzorging nodig gehad. Hij was met weinig tevreden. Het laatste jaar zorgde zijn leeftijd voor nog meer beperkingen. Hij hield ook veel van muziek. Op zaterdag 23 maart was de afscheidsviering in de kerk van St. Damianus te Niftrik, daarna hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof.

INZAMELING KLEDING

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen.

Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de vraagwijzer van de gemeente Wijchen, de Wijchense voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.



De kledingbank in Nijmegen heeft aangegeven dit voorjaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt op zaterdag 6 april a.s.

voor hen kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Zaterdag 6 april 2017 van 10.00 -13.30 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen.

Vragen of een afspraak?
info@kledingbanknijmegen.nl

Of bel ons:
06 55 86 56 68

Openingstijden:
09:30 - 16:00

Let op: kleding afhalen alleen op afspraak



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



SCHAKELACTIVITEITEN

SPIRITUALITEIT VAN DE TUIN

Tuinieren heeft een spirituele dimensie. Alle religieuze tradities kennen de symboliek van de tuin.

Het boek Genesis begint met de tuin van Eden, het boeddhisme kent zentuinen en de islam spreekt over de paradijselijke tuin als toekomstverwachting. Maaike de Haardt, voormalig



professor aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radbouduniversiteit Nijmegen, houdt zich bezig met de spiritualiteit van het alledaagse. Deze avond verkent ze met ons de spirituele dimensie van het tuinieren. In het bewerken van een tuin en de gang door de seizoenen krijgen thema's als verwondering, omgaan met vergankelijkheid en verbondenheid met iets dat groter is dan jezelf, een plek.

Lezing, dinsdag 9 april, 20.00 uur, prof.dr. Maaike de Haardt, de Schakel, Wijchen

BANKIER VAN HET VERZET

Als bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een risikante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen gulden worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uitgesluisd.

Film, donderdag 25 april, 19.30 uur, de Schakel, Wijchen

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

BIJZONDER

Mijn oudste vriendin is gestorven. Een paar dagen voor haar dood was ik nog bij haar, en zoals gewoonlijk hebben wij nog naar elkaar gezwaaid. Ik zal haar hartelijkheid en vooral haar wijze woorden nooit vergeten. Ze was gedurende haar lange leven met veel mensen verbonden, het was dan ook druk in de zaal waar we bijeen waren gekomen. Ik heb naar al die mensen stilletjes zitten kijken, wat een verschillende levens! En toch liep er een rode draad via mijn dode vriendin naar alle aanwezigen. Ik zal de gesprekken met haar missen, haar verhalen. Ik moet de herinneringen aan haar voorzichtig opbergen en goed bewaren. Zo'n afscheidsmiddag is een bijzondere ervaring, het is alsof de rest van de wereld even niet bestaat. Maar toen ik na afloop buiten stond kwam het gewone leven in alle hevigheid weer op me af. De dagen erna vond ik mijn gemoedsrust terug, de dagelijkse bezigheden bieden vaak troost. De warme dagen in februari waren cadeautjes, ik heb er zeer van genoten. Ik zag bermen vol vroege narcissen en pubers met korte mouwtjes op de fiets. De terrassen zaten vol alsof het juni was. Ik dacht ook aan de keren dat ik door mijn vriendin op koffie en taart was getrakteerd, zomaar op een doordeweekse dag. Er zijn inmiddels alweer enkele weken voorbijge-



gaan. In onze straat werd volop gewerkt. Af en toe zag ik ineens een lachend mannenhoofd als ik uit het raam keek, de rest van de man zat verborgen in de loopgraven waar eerst het trottoir lag. Alle werklieden waren heel behulpzaam, ze waarschuwden als we tijdelijk geen gas of water hadden, en tilden mijn fiets over hindernissen heen. Ik heb bewondering voor al dat ingewikkelde graafwerk. Zonder al die verschillende kabels onder onze voeten zouden we kou lijden en niet kunnen douchen. Eén ding vind ik erg jammer: alle bloesemboompjes in de straat zijn gekapt en er komen geen nieuwe voor terug. Elk voorjaar was het drie weken lang feest als alles in bloei stond. Ik mis ook de vogels, en die vogels zijn hun takken kwijt om in te nestelen. We zullen op zoek gaan naar een boompje voor onze voortuin. Nu moet ik ook weer denken aan mijn vriendin. Bij haar laatste kleine woning was een terras waar je met een paar mensen kon zitten. Het hele jaar door stonden er bloembakken vol fleurige bloeiers die er nooit verlept uitzagen, daar werd heel goed voor gezorgd. De tijd verstrijkt en gebeurtenissen krijgen hun plek. Ik heb in mijn leven al veel wijze woorden gehoord van anderen. Als al die woorden bloemen waren dan zou ik een flinke vaas kunnen vullen. Wat kan ik nog meer zeggen? Gisteren kreeg ik een telefoontje om blij van te worden: er was een meisje geboren, het leven gaat onstuitbaar verder.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

FRANCISCUS EN DE SCHEPPING

Franciscus koesterde een ongekeerde liefde en genegenheid voor de schepping. Hij preekte tot de vogels. Hij had medelijden met dieren in gevangenschap. Een speciale voorkeur had hij voor die dieren die gelijkenis met Christus vertoonden, bij voorbeeld de worm en het lam. Wormen zou hij nooit vertrappen, hij raapte ze op en legde ze langs de kant van de weg. Bomen mochten niet van hem worden omgehakt. Werd een boom gekapt dan vond hij dat men altijd een stronk moest laten staan, zodat de boom weer kon uitlopen.

Dikwijls liep hij rond met een lammetje in zijn arm, een theatrale vorm om mensen te wijzen op het Lam Gods. De maan noemde hij zijn zuster en de zon zijn broeder. Ook tot de bloemen sprak hij alsof ze levende wezens waren.

Dieren voelden zich op hun gemak bij de heilige. Hij verloste gevangene dieren uit een klem, gaf roodborstjes van zijn gebedeld voedsel en zette in de winter honing en wijn voor de bijenkorven. Maar dieren die gulzig waren, kon hij streng terechtwijzen. Vissen beschouwde hij niet als dieren, maar als vlees, want in zijn tijd dacht men dat vissen groeiden als planten. Gewoonlijk at hij geen vlees. Hij ging nimmer te paard, dat vond hij afbeulen van een dier. Hij wilde dat op een met groenten bebouwde akker ook altijd een stukje grond vrijgemaakt moest worden voor het kweken van bloemen.

Franciscus zocht in de wereld en de kosmos overal naar de voetsporen van God. Al het geschapene kon voor hem een verwijzing zijn naar God en Christus. Hij verlangde naar een innige gemeenschap met God. De werkelijkheid was voor hem een symbolische en sacrale (heilige) wereld. Alles kan wijzen naar God, omdat hij God als Schepper beleed en omdat Christus in het Nieuwe Testament de Eerstgeborene van de schepping wordt genoemd. Daarom riep Franciscus telkens de

schepselen op om God te loven.

Iedere boom was hem dierbaar, het had de kruisboom kunnen zijn, waaraan de Heer is gestorven. Franciscus kon vol vreugde zijn over de schepping, maar zijn jubel kon ineens omslaan in een diep verdriet als iets voor hem verwees naar het lijden van Christus.

Franciscus trapte nooit op water als hij zijn handen waste bij een bron. Het water herinnerde hem aan het water dat kwam uit de zijde van Christus aan het kruis en het was een verwijzing naar het water van de doop. Eerbieding liep hij over de rotsen, want Christus wordt ook de Rots genoemd. Dikwijls sliep hij in een rots. Hij was blij met de zon in de morgen, omdat de

Heer de Zon van gerechtigheid wordt genoemd. Zon en maan verlichten ons en doen onze ogen zien. Lichten, kaarsen en lampen werden nooit gedoofd door Franciscus, want zij vormden de afglans van Hem die het Licht van de wereld is (Christus zei: Ik ben het Licht van de wereld).

Ondanks zijn ziekte spreekt Franciscus de natuur aan als zijn familie. Hij bezat een bijzonder religieus natuurgevoel. Hij begint in zijn lied bij de almachtige God en daalt daarna af naar de aardse werkelijkheid. Hoewel de naam van Christus

niet in het Zonnelied voorkomt, gaat het toch ten diepste om Jezus die in het aardse leven is neergedaald. Aan het einde van het lied gaat het om de mens die het moet hebben van de liefde en vergeving en nederigheid moet betrachten.

Er is één grote tegenstrijdigheid in het leven van Franciscus. Hij had een grote zorg en liefde voor alle schepselen, maar verwaarloosde zijn eigen lichaam door dienen en vasten. Hij noemde zijn lichaam: broeder ezel.

Diaken Hennie Witsiers.



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2019 met het thema 'Het zonnelied'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 april 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.