

DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 4 mei 2019



FRANCISCUS *HET ZONNELIED*

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

GROEIKRACHT

"In de stilte van de avond kom ik jou tegemoet.

Neem plaats aan mijn zijde.

Ik, de Mensenzoon, reik jou de sleutel aan

van de deur naar de jonge morgen,

naar het ontwaakte leven.

Het brengt jou de vreugde van 'n onbevungen kind

dat blijmoedig bloemen plukt in het veld

en koren wenst op het land.

Mijn Vaders wil zal geschieden.

Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen.

Weet je te gedragen door mijn zachtaardige Geest.

De bloei en de sterkte van

de Allerhoogste zijn jou nabij."

Joke Plamont-Mees



Op dinsdagmorgen 14 en 28 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee.

Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

OM TE NOTEREN



28 APRIL

Gildedag en vrijwilligersfeest van de geloofs-gemeenschap Heumen

28 APRIL 12.00 – 13.30 UUR WIJCHEN

Museum de Kijkzolder open, Oosterweg 4

7 MEI 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN

Ouderenbijeenkomst.

9 MEI KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE

Thema 'Bekering'.

11 MEI 14.00 – 16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Tentoonstelling Hanne Post Uiterweer.

11 MEI 19.00 UUR KAPELBERG BERGHAREN

Opening Kapelbergseizoen.

14 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

15 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Ontmoetingsmorgen.

16 MEI 19.30 – 21.30 UUR

Eckhartlezing 'Op zoek naar de zielenvonk'

Zijkapel Dominicuskerk Nijmegen, entree €10,-.

19 MEI 11.00 UUR EERSTE COMMUNIE OVERASSELT

Eerste communie kinderen uit Overasselt, Nede-rasselt en Balgoij.

24 MEI 14.30 UUR EMMANUELKERK

Filmavond 'BON DIEU'.

25 MEI 14.00 – 16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Tentoonstelling Hanne Post Uiterweer.

26 MEI 11.00 UUR EERSTE COMMUNIE NIFTRIK

Eerste communie kinderen uit Niftrik, Bergha-ren, Hernen, Batenburg en Wijchen.

26 MEI 12.00 – 13.30 UUR WIJCHEN

Museum de Kijkzolder open, Oosterweg 4.

28 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

5 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Ontmoetingsmorgen.

8 JUNI 14.00 – 16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Tentoonstelling Hanne Post Uiterweer.

16 JUNI 11.00-17.00 UUR

Open kerk H. Judocus Hernen en verkoop Her-rese krintemik tijdens de Stratenmarkt.

19 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Ontmoetingsmorgen.

23 JUNI 12.15 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Lezing Jan Terlouw over vluchtelingen in het ka-der van Wereldvluchtelingendag.

*** 2 JULI 19.00 – 22.30 UUR PAROCHIECENTRUM**

Afsluiting cyclus gespreksgroepen 'Geloven Nu' met gezamenlijke filmavond. Oosterweg 4 Wij-chen.

* hiervoor dient u zich aan te melden

BLIJ MET

Je zult maar uitgenodigd worden om een cheque van € 250,- te ontvangen en de happening bij te wonen van de feestelijke heropening van de uitgebreide winkel Vraag en Aanbod! De kringloopwinkel vierde zijn twintigjarig bestaan en deelde daarbij aan vele organisaties een mooi



bedrag uit, tezamen € 65000,- ter ondersteuning van goede doelen. Wij waren er blij mee, want museum De Kijkzolder heeft niet zoveel contanten op de plank liggen. Elke financiële ondersteuning is daarom welkom. Blij waren we ook om bij de rondleiding door de winkel te horen dat de vele vrijwilligers de ingebrachte goederen voor een zacht prijsje verkopen en zo mensen blij maken met gewenste spullen. De inmiddels flink uitgegroeide organisatie is ontstaan uit de diaconie van de parochie en er is veel waardering voor de initiatiefnemers van toentertijd, zoals Henk van Zwam, Jos van Minderhout en Anton Koenders.



Ook waren we blij met de delegatie uit Oeganda. Tijdens hun verblijf in Nederland hebben neomist Sander Kessler en zijn gevolg een bezoek gebracht aan museum De Kijkzolder en de Antonius Abtkerk. De verschillende voorwerpen van het museum leidden tot geanimeerde gesprekken waarin overeenkomsten en verschillen van inzichten tussen de culturen tot uiting kwamen. Sander zag zoveel wierookvaten op zolder dat hij er graag eentje van mee naar Oeganda wilde nemen. En daar zal het niet bij blijven! Graag gedaan!

Gerard Toonen

AFSCHEID ALOYS VAN VELTHOVEN

Op zondag 25 augustus 2019 is er in de kerk van Overasselt om 13.30 uur een viering ter gelegenheid van de beëindiging per 1 september 2019 van de werkzaamheden van pastor Aloys van Velthoven in parochie De Twaalf Apostelen. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van Aloys te nemen in het verenigingsgebouw van Overasselt.

Vanuit het organiserend comité, Liza Matijssen

OPENING KAPELBERGSEIZOEN 2019

Op de eerste zaterdag van de maand mei wordt elk jaar een nieuw Kapelbergseizoen geopend. Omdat de eerste zaterdag dit jaar op 4 mei valt, de avond waarop de Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, wordt er geschoven naar zaterdag 11 mei. Om 19.00 uur zal pastoor Martin Claes met pastoraal werker Jack Steeghs van

onze parochie De Twaalf Apostelen voorgaan in de eerste eucharistieviering in de openlucht.



Al weer tachtig jaar, vanaf 1939, zetelt Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods onafgebroken op het hoogste punt in het Land van Maas en Waal. De Mariadevotie heeft daar een veel langere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van Camp, een plaats net over de Duitse grens, de Molenberg gekocht. De orde der cisterciënzers bouwde er een kapel en plaatste daarin een beeld van de Moeder van Smarten, een zogenaamde piëta. Maria is gezeten op een rotsblok met het lichaam van haar aan het kruis gestorven Zoon op haar schoot. We zien bij Hem de wondentekenen op handen, voeten en in de hartstreek. Via het kasteel van Hernen en de plaatselijke kerk daar, kwam het beeld in 1929 terug in Bergharen.

Vanaf 11 mei tot de afsluiting tijdens de Grote Maas en Waalse Mariabedevaart op zondag 18 augustus wordt in ieder geval bij goed weer op de zaterdagen om 19.00 uur een viering op de Kapelberg gehouden. Gedurende de hele maand zullen er meer plechtigheden zijn van verschillende groepen die als bedevaartgangers de weg weten te vinden om even dicht bij Maria te zijn, een kaarsje te branden en om even haar warme schutsmantel te ervaren. Meer informatie is daarover te vinden op de website www.mariakapelbergharen.nl

Sjaak Arntz

**ECKHARTLEZING****OP ZOEK NAAR DE ZIELENVONK**

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie 'zonder waarom' in deze wereld te staan en het goede te doen.

De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons 'ik' zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons 'ik' is, is het uitzicht beperkt.

Dr. Ria van den Brandt is filosoof en als onderzoeker en opleidingssupervisor verbonden aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij schreef een proefschrift over godsontvankelijkheid bij Meister Eckhart (1993). Meer recente publicaties hebben betrekking op de wijsheid van Joodse getuigen van de Tweede Wereldoorlog, zoals: Vrouwen van woorden (2014), Steeds een ander uitzicht (2015) en Veel mooie woorden: Ety Hillesum en haar boekje Levenskunst (met Peter Nissen, 2017).

De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap Nijmegen.

Algemene informatie

- De lezing wordt op donderdag 16 mei 2019 gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
- De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
- De entree bedraagt €10,-.
- Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Voor informatie: Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A
6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl
Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33,
6543 KA Nijmegen, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

BIJBELSE GESCHIEDENIS

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16: 19; Lucas 24: 51 en Handelingen van de Apostelen 1: 1-12.

Het evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus aan de elf apostelen. In het evangelie van Lucas vindt de hemelvaart plaats in Bethanië, ook direct na de laatste verschijning van Jezus.

Volgens het verhaal uit het boek Handelingen van de Apostelen voer Jezus pas veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel: "Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God" (Handelingen 1:3). Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hun dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.



"Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.'" (Handelingen 1:9 -11). Volgens de Bijbelverhalen werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld met Pinksteren.

BETEKENIS

Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest – hetgeen herdacht wordt met Pinksteren – en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

Diaken Hennie Witsiers

ONTMOETING FRANCISCUS EN DE ISLAM

Na twee mislukte pogingen, in 1212 en 1217, vertoeft Franciscus met enkele broeders in 1219 een tijdlang bij het kruisvaardersleger in Damiate (Egypte). De eerste kruistocht had plaats van 1096 tot 1099 en de laatste begon in 1270. Doel van de kruistochten was de verovering door de christenen van de Heilige Plaatsen op de Islam. Met name de bevrijding van het H. Graf stond centraal. Ook Nederlanders namen aan de strijd deel in het H. Land.

De stad Damiate viel in handen van de moslims. Toch wist Franciscus in deze plaats een ontmoeting met sultan Melek al-Kamil te arrangeren. Dit historische gebeuren is dit jaar precies achthonderd jaar geleden. Een goede aanleiding om aan dit feit aandacht te besteden. Er doen vele verhalen de ronde, maar historische bronnen hebben we eigenlijk niet. Wel is zeker dat Franciscus deze zware reis heeft ondernomen om vrede te stichten tussen de christenen en de moslims. Zijn bezoek aan de sultan was niet zonder gevaar, want de vijandigheid van de kant van moslims was groot. Heeft hij misschien aan martelaarschap gedacht? De nederige en vredelievende houding van Franciscus maakte diepe indruk. Samen met de sultan heeft hij gebeden,

maar verkondiging van de Blijde Boodschap, de bedoeling van Franciscus, laat staan pogingen tot de bekering van de sultan, zullen wel niet hebben plaatsgevonden.

Toch is deze gebeurtenis van groot belang. Hier is waarschijnlijk voor het eerst sprake van een interreligieuze dialoog, een open gesprek tussen mensen van verschillende religies, begripvol en vanuit een tolerante houding.

Kenners zeggen, dat Franciscus na deze ontmoeting is veranderd. Hij spoort de inwoners van Assisi aan tot dagelijks gebed. Die praktijk kent de islam ook. Bekend is het rituele gebed op vrijdagmiddag, waartoe de moslims worden opgeroepen vanaf de minaret of een verhoging door de muezzin, de oproeper. Kunnen we dit gebruik niet vergelijken met het luiden van de klok binnen het christendom?

Verder had hij meer aandacht voor thema's als broederschap, tolerantie en barmhartigheid. Zowel Franciscus als Mohammed beleven dat zij als mensen deel zijn van een groter geheel: van de natuur, van de schepping. Zij stellen zich daardoor niet alleen medemenselijk, maar ook medenatuurlijk op. Van daaruit zijn ze bereid om te luisteren en bereid tot dienstvaardig hande-

len. Zij voelen zich deel van een groter geheel, van het heelal. Vanuit dit geloof kent de islam allerlei voorschriften over dierenwelzijn. Bekend is het ritueel slachten om dierenleed te verzachten. Er wordt geen varkensvlees gegeten want dat is onrein. Alles wat volgens de Koran als goed en rein wordt gezien, noemt men 'halal'.

In het eerste vers van de Koran komt het woord 'barmhartige' voor als één van de vele namen voor God: "In de naam van God, de erbarmmer, de barmhartige." Zowel het christendom als de islam belijden één God. Dit vraagt van christenen het besef dat God zich ook openbaart via de islam. Beiden moeten erkennen dat ze niet alleen de waarheid in pacht hebben.

Als we beide religies vergelijken, zien we veel overeenkomsten. Al kent de islam geen sacramenten en gewijde priesters, de belangrijkste vormen van religieus leven, - de vijf zuilen van de islam genoemd - zijn ook bij ons christenen bekend. Het zijn;

1. de geloofsbelijdenis;
2. het gebed;
3. het geven van aalmoezen;
4. het vasten;
5. de bedevaart naar Mekka (indien mogelijk).

In de geloofsbelijdenis spreken wij ons geloof uit in één God. Het geven van aalmoezen is een concrete invulling van onze zorg voor de naaste in nood. Onze veertigdagentijd vertoont overeenkomst met de vastenperiode: ramadan.

Helaas moeten we constateren dat er nog veel onbegrip is en wereldwijd zelfs gewapende strijd met veel slachtoffers. Gelukkig heeft onze paus Franciscus de boodschap van zijn naamgenoot Franciscus van Assisi goed begrepen. Enige tijd geleden bezocht hij de Verenigde Arabische Emiraten. Samen met de groot-imam Al-Tayyeb ondertekende hij een verklaring waarin tot vrede werd opgeroepen. Eind maart dit jaar reisde Franciscus naar Marokko, het centrum voor de interreligieuze dialoog mogen we wel zeggen. De paus ontmoette koning Mohammed VI, die op zijn beurt de boodschap van vrede benadrukte tussen christenen en moslims. Uiteindelijk gaat het toch om wederzijds vertrouwen. Elkaar ontmoeten heeft pas zin, als een klimaat wordt geschapen waarin het goede, de goede wil, de goede bedoelingen, kunnen gedijen. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren, maar daarvoor is allereerst wederzijds respect nodig.

Koos Leemker





WIJCHENSE WERELDWINKEL

In 1975 begon Lady Susan Wood, oprichtster van Kazuri, in haar achtertuin (in Kenia) een werkplaatsje om kralen van klei/keramiek te maken. Ze begon samen met twee gehandicapte vrouwen. Het werd haar al snel duidelijk dat er veel meer vrouwen werk nodig hadden en zo werd Kazuri Beads opgericht. Hiermee begon een hulpcentrum voor vrouwen, met name alleenstaande vrouwen, die geen andere bron (echtgenoot of familie) van inkomen hadden. Omdat de werkloosheid zo hoog was (en nog steeds is) kwam het veelvuldig voor dat een werkneemster met haar inkomen een groot deel van haar familie moest zien te onderhouden. In 1988 werd de werkplaats een fabriek en het aantal vrouwen dat er werkte steeg tot honderdtwintig. De vrouwen werden er opgeleid en met deze kennis produceerden ze prachtige, unieke kralen en sieraden.

De kralen worden tot op de dag van vandaag gemaakt van klei uit het gebied rondom Mount Kenya, wat het product authentiek van deze streek maakt. De fabriek doet dienst als een ontmoetingsplaats voor al de vrouwen die er werken en de hele dag hoort men het zachte geroezemoes van stemmen. In 2011 werken er in de werkplaats inmiddels driehonderdvijftig vrouwen, en nog steeds voornamelijk alleenstaande moeders.

KAZURI heeft op het werkterrein naast de werkplaats en de winkel, een kliniek opgericht voor de werkneemsters waar zij en hun directe familieleden terecht kunnen voor gratis medische hulp/advies/voorlichting en medicijnen. Er is een gediplomeerd verpleegster aanwezig. Ook krijgen de werkneemsters 80% van hun medische kosten vergoed door KAZURI, in het geval ze doorverwezen moeten worden naar het ziekenhuis.

KAZURI is lid van de World Fair Trade Organization en werkt volgens diens richtlijnen waarop regelmatig controles worden uitgevoerd.

Wereldwinkel Wijchen
Touwslagersbaan 8

ABDIJDAGEN-PELGRIM IN HET LEVEN



ABDIJDAGEN WESTVLETEREN

26 tot en met 30 augustus 2019

Na enkele zeer geslaagde abdijdagen in december van het afgelopen jaar, is er opnieuw de mogelijkheid om met een groep een vijfdaags bezoek te brengen aan de Sint-Sixtusabdij in de Vlaamse Westhoek.

Rondom het thema 'Pelgrim in het leven' beleven we enkele dagen waarin ontmoeting, stilte en het getijdengebed centraal staan. We hebben enkele groeps gesprekken, maken een mooie wandeling, bekijken een themafilm en gaan met één van de broeders in gesprek over het monastieke leven. In de avonden is er telkens ruimte voor gezellige gesprekken onder het genot van een glas van het Westvleteren trappistenbier. De kosten voor deelname aan deze dagen bedragen €275,-. Dit is inclusief de begeleidingskosten en het vervoer, want Westvleteren is niet naast de deur en we reizen met een personenbusje. Door de keuken van de abdij kan beperkt rekening worden gehouden met dieetwensen.

Er is ruimte voor maximaal acht deelnemers. Informatie en inschrijving (voor 30 juni) bij pastor Andreas, liefst via e-mail op andreas.indervisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch op nummer 06-48256940

Op woensdagavond 3 juli is er voor de deelnemers een voorbereidingsbijeenkomst in het parochiecentrum.



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Bekering' en is bedoeld voor de periode van 1 juni t/m 7 juli. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met

9 mei per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



INHULDIGING PRIESTER SANDER KESSELER

Op 31 maart liet Heumen zich van zijn beste kanten zien! Natuurlijk in de eerste plaats door Sander Kessler zelf. Geboren en opgegroeid in Heumen begon hij aan een priesteropleiding en is nu al weer zo'n zeven jaren werkzaam in Oeganda. Afgelopen 5 januari van dit jaar is hij daar priester gewijd.

De neomist werd door het St.-Georgiusgilde naar de kerk geleid, de muziekvereniging Vlijt en Volharding liet achter in de kerk horen mooi samen te kunnen spelen en het parochieel zangkoor van Heumen stond samen met het koor New Challenge voor in de kerk te stralen. Ik kan me niet herinneren ooit een eerste mis te hebben bijgewoond, maar dit was echt heel bijzonder. Een groot aantal priesters stond in een halve cirkel achter het altaar, de Oegandese aartsbischop had een ereplaats en Sander ging met twee diakens voor in de voor hem zo vertrouwde kerk. Zijn ouders en familieleden deelden in de feestvreugde. Aan het begin van de viering schreef pastor Aloys van Velthoven de priesterwijding in in het doopboek van Heumen. Als thema van de viering had Sander gekozen voor 'Hij gelooft in mij' en in de overweging legde hij uit dat hij voortdurend het gevoel had dat God iets bijzonders met hem van plan was en dat met zijn wijding een lang gekoesterde wens in vervulling was gegaan. Na afloop van de mis werd Sander toegesproken, kreeg hij een wit kazuifel aangeboden met daarop de H. Georgius en de Heumense kerk geborduurd en luisterde iedereen naar 'Hier heur ik thuis' van Gerard Maasakkers. Het gilde bracht de jubilaris op het kerkplein een vendelhulde, waarna een feestelijke receptie volgde in het gemeenschapshuis van Heumen. Het was een groot dorpsfeest, zonnig, hoopgevend en kleurrijk.

Theo van der Weegen



TON VAN BALVEREN, 25 JAAR PRIESTER

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.*

(Huub Oosterhuis)



Op 1 april jl. woonde ik al weer vijf jaar in Druten. Ik vond er fijne woonruimte in een van de mooie appartementsgebouwen aan de dijk en kwam door deze verhuizing vanuit Brabant

terug naar mijn geboortedorp. Vanwege gezondheidsproblemen moest ik eerder stoppen met mijn werkzaamheden als pastoor in het bisdom Breda, maar gelukkig ben ik nog steeds goed in staat om als emeritus pastoor in verscheidene kerken tussen Maas en Waal voor te gaan in eucharistievieringen. Ik ben erg blij en dankbaar dat het me gegeven wordt op veel plaatsen samen met parochianen het geloof te mogen vieren.

Na zesentwintig jaar als verpleegkundige in de gezondheidszorg gewerkt te hebben besloot ik alsnog priester te worden. Het was eindelijk toegeven aan een oud verlangen, want in mijn kinderjaren was ik al drie jaar op een seminarie.

Toen ging het niet door, maar op 18 juni 1994 werd ik in de Sint-Josephkerk te Dongen door bisschop Ernst tot priester gewijd. Ik was de laatste priester voor het bisdom Breda die door hem als residerend bisschop gewijd werd.

Op zondag 23 juni hoop ik mijn 25-jarig priesterjubileum te vieren. Het feest begint 's middags om 15.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk te Druten met een feestelijke eucharistieviering. Het wordt een 'meezingmis' waarin priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werkers van harte worden uitgenodigd mij in deze viering te assisteren.

(Wie mee wil doen wordt gevraagd zich met albe en witte stola of pastoraal insigne te melden in de pastorie naast de kerk: Hogestraat 4; 6651 BK Druten)

Na de viering in de kerk vindt de receptie plaats in de pastorie naast de kerk. Achter de kerk is op De Markt genoeg ruimte om gratis te parkeren. Ik hoop dat velen de weg naar de kerk van Druten zullen weten te vinden om het feest met mij te vieren. U bent van harte welkom.

Ton van Balveren
Horst 56 6651 AG Druten

SCHAKELACTIVITEITEN

Op zaterdagmiddagen 11 en 25 mei en 8 juni is de Schakel van 14.00 tot 16.00 uur open om het werk van beeldend kunstenaar Hanne Post Uiterweer te bezichtigen. Dan is er ook gelegenheid om een stil moment voor u zelf te zoeken. Om even in de kerk te zitten met uw eigen gedachten, om te mediteren, te bidden, om tot rust te komen. Ook kunt u een kaarsje aansteken voor iemand die u dierbaar is.

Van 15.00 tot 15.30 uur zal er een moment van stilte, muziek en bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden die aansluiten bij de geëxposeerde kunst en er zal meditatieve muziek gespeeld worden.

LEZING JAN TERLOUW

JAN TERLOUW OVER VLUCHTELINGEN

In het kader van Wereldvluchtelingendag zal Jan Terlouw op zondag 23 juni in de Antonius Abtkerk van Wijchen een lezing houden over vluchtelingen. De lezing is gratis bij te wonen, begint om 12.15 uur en zal naar verwachting drie kwartier duren

Jan Terlouw (1931) is bekend als politicus en schrijver en ontving veel lof voor zijn bevlogen pleidooi voor vertrouwen tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. Tijdens de lezing zal hij zijn visie geven op het thema dat hem zo nauw aan het hart ligt: de maatschappij van nu en de toekomst.

De Antonius Abtkerk in Wijchen organiseert bijna wekelijks activiteiten, waaronder diverse muziek- en zanguitvoeringen. Ook zet de kerk zich actief in voor vluchtelingen. Zo worden de inburgering en acceptatie gestimuleerd door hen in te zetten als vrijwilliger. Tijdens de Internationale Dag van de Vluchteling wil de kerk extra aandacht geven aan de vluchtelingen die in de gemeenschap aanwezig zijn.



HERRESE KRINTEMIK

Op zondag 16 juni 2019 zijn we op de Hernense Stratenmarkt natuurlijk weer present met de ouwerwetse Herrese krintemik!

Al dertien jaar maakt bakker Jacques Maas dit mogelijk! Hij bakt de krintemik naar het geheim recept uit de jaren '50 van zijn vader Piet. Jacques mag hiervoor gebruik maken van de bakkerij van Geert Vonk uit Druten. Geert stelt elk jaar zijn bakkerij belangeloos ter beschikking. Een krintemik kost al dertien jaar onveranderd € 5,-. Tenminste € 3,- van elke krintemik gaat naar onderstaand nieuw project van zuster Marleen Burgers, die al ruim vijftig jaar in Noord-Brazilië werkt en zich inzet voor arme boeren.

Koopt u op de stratenmarkt twee of meer krintemikken, dan maakt u bovendien kans op een waardebon die u kunt besteden bij bakkerij Geert Vonk in Druten. Lukt het niet om naar de Stratenmarkt te komen, dan kunt u vanaf 1 juni 2019 ook bestellen:

Bij Marjan van Gelder-Maas, e-mail: marjan.maas@outlook.com tel. 06-13154244

Bij Serva Arts, e-mail: servaarts@hotmail.com tel. 06-14595258

Vermeld duidelijk het aantal krintemikken, uw naam, adres en telefoonnummer! De krintemikken worden dan graag bij u thuis bezorgd op zaterdag 15 juni 2019.

Marjan van Gelder-Maas

EEN NIEUW PROJECT

Op de foto staat het kerkje uit 1856 van de H. Antonius van Padua met een deel van de in 1995 onteigende grond die verdeeld is onder meer dan honderd gezinnen. Nu wonen er weer gezinnen in de buurt van het kerkje en met financiële hulp van AMA werd het hersteld voor eucharistie en vieringen van de gemeenschap. Allang hebben wij en deze gemeenschap een droom: Naast het kerkje twee eenvoudige huisjes te bouwen

zodat het kerkje dagelijks open kan blijven voor bezoek van voorbijgangers en mensen uit de streek. Ook willen we naast het kerkje een dagelijks marktje organiseren voor ecologisch verbouwde producten van de boeregezinnen van de grond Dona Helena. De huisjes blijven eigendom van de associatie Dona Helena. Het geld dient alleen om het



materiaal te kopen want de bouw wordt gedaan door de gemeenschap zelf. Met jullie bijdrage hopen we dat deze droom uiteindelijk uitkomt! Waarom na zo'n lange tijd?

Het kerkje stond op een stukje grond dat niet onteigend was. Na jaren onderhandelen zijn er vier hectaren geruild met familieleden van de vroegere grootgrondbezitter en nu staat het kerkje op grond van de associatie Dona Helena. Met dank aan organisatoren en kopers van de Herrese Krintemik, wens ik aan allen Vrede en Alle Goeds.

Zr. Marleen Burgers

FILMVERTONING EMMANUELKERK



De contactraad van de Emmanuelkerk nodigt u graag uit voor onze volgende film op 24 mei a.s. Na twee wat zwaardere films hebben we nu, met de vakantie in zicht, gekozen voor een komedie met een licht serieuze ondertoon.

De film, BON DIEU, gaat over een echtpaar met vier huwbare dochters. Het echtpaar is ruimdenkend maar als de eerste drie trouwen met respectievelijk een Jood, een Arabier en een Chinees is dat toch moeilijk te verteren. Gelukkig brengt de laatste dochter eindelijk een katholieke vriend mee naar huis. Maar of dat nu een einde maakt aan alle zorgen?

U kunt dit zelf gaan bekijken op vrijdagmiddag 24 mei om 14.30 uur.

Inloop vanaf 14.15 uur voor een kopje koffie of thee.

De toegang is gratis, maar wij zijn wel blij met een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Hopelijk tot ziens op 24 mei in de Emmanuelkerk.
Namens de contactraad, Marion Eling-Huls

EVEN PUZZELLEN

Probeer in de woordzoeker de woorden te vinden die bedoeld worden met de gegeven omschrijvingen. Het gaat over geloofszaken in het algemeen, onze parochie, gebruiken, kerkelijke feesten e.d. Er blijft geen hokje over.

M	P	I	N	K	S	T	E	R	E	N	L	M	V	V
V	A	N	V	E	L	T	H	O	V	E	N	E	A	O
H	E	M	E	L	V	A	A	R	T	I	E	N	S	R
G	R	E	B	N	E	L	O	M	O	D	A	G	T	M
I	O	F	M	U	K	A	A	R	S	J	R	E	E	S
L	R	A	D	V	E	N	T	T	T	E	N	L	N	E
I	K	A	P	E	L	N	A	N	T	T	G	L	E	L
E	Z	O	N	N	E	L	I	E	D	I	E	E	K	E
H	O	O	M	L	A	S	P	M	L	R	B	T	A	T
D	N	O	V	A	T	I	C	A	A	N	E	S	T	S
S	D	R	E	T	A	P	Z	R	U	K	D	O	L	I
M	E	I	E	R	E	N	A	C	H	S	I	P	E	P
O	M	I	S	S	I	O	N	A	R	I	S	A	E	E
O	K	E	R	S	T	M	I	S	T	N	E	R	D	K
R	L	A	A	R	D	E	H	T	A	K	O	O	R	I

1. Hoofd van de R.K. Kerk
2. Katholiek
3. Franciscan(afk.)
4. Katholieke Omroep
5. Die horen bij Pasen.
6. Opvolger van broeder Aloys
7. Achternaam van broeder Aloys.
- 8 Achternaam van pastor Marieke
9. In Balgoij wordt elk jaar in juni een Openluchtmis opgedragen. Ter ere van welke heilige?
10. Op welke andere plek in onze parochie wordt ook wel eens een openluchtmis gevierd?
11. Bekend gedicht van Franciscus
12. Bede
13. De vier weken voor Kerstmis
14. Brief uit de Bijbel
15. Gewijde handeling, door Christus ingesteld
16. Hemelgeest.
17. Feest van de geboorte van Jezus
18. Waar werd Jezus geboren ?
19. Discipel
- 20.Zonder zonde, deugdzaam
21. Hemels
22. Religieuze
23. Functies, die geen volledige arbeidstijd omvatten.
24. Bisschopskerk
25. Lering.
26. Doopvader
27. Paleis van de Paus
28. Vrijwillige overtreding
29. Sacrament, waarbij de doopbeloften worden hernieuwd.
30. In welk dagdeel worden de Vespers gebeden?
31. Priester
32. Groep, die de gezangen verzorgt.
33. Hoofdkerk
- 34.Zending
- 35.Hymne
36. Cultuurgebruik
37. Bedehuis
38. Veldverblijf
39. Verlichtingsmiddel in de kerk.
40. Mannelijk schaap
41. Wie daarmee omgaat, wordt er, volgens Jezus, mee besmet.
42. Uitroep van smart
43. Het ten hemel stijgen van Jezus
44. De vijftigste dag na Pasen
45. Hoeveel geboden stonden er op de stenen tafelen?
46. Sacrament, waarbij het hoofd met water wordt besprenkeld
47. Zich onthouden van eten en drinken.

PASSION 2019



Ook dit jaar organiseerden de samenwerkende kerken (evangelische gemeente Parousia, protestantse kerk Wijchen en onze r.-k. parochie) op de avond van Witte Donderdag 18 april een stille tocht achter het grote kruis en een televisie-uitzending in De Schakel. Jong en oud beleefden samen het indrukwekkende passieverhaal.

*foto's hierboven en hieronder van
Jan Nillesen*



WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





DODENHERDENKING

Dat wij in een land leven waarin vrijheid van woord en geschrift hoog in het vaandel staan, daarvoor mogen wij bijzonder dankbaar zijn. We kunnen veel respect opbrengen voor degenen die actief hebben gestreden en zeker hen die daarvoor als burger of militair hun leven hebben gegeven. Sommigen zijn ongewild slachtoffer geworden. In Bergharen worden daarom jaarlijks aan de vooravond van onze Nationale Bevrijdingsdag met name zij herdacht die vanuit of in de voormalige gemeente Bergharen omkwamen, te weten de toenmalige burgemeester J.J.C.M. Luske (43 jaar) die omkwam in het concentratiekamp Neuengamme, de zussen Truus (25) en Diny Derksen (23) bij het bombardement op Nijmegen, de nog jonge Chris Geurts (22) in Duitsland en de militair Toon van den Hogen (25) in het huidige Indonesië. Ook de Britse militairen Arthur Richardson (24) en Dudley C. Horn (21) worden speciaal genoemd. Dit jaar worden daarnaast de namen van nog zeven Britse militairen genoemd, die volgens recent verkregen informatie eveneens in de voormalige gemeente Bergharen om het leven kwamen.

Op 4 mei begint om 19.00 uur in de Sint-Anakerk aan de Dorpsstraat in Bergharen een herdenkingsbijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. De opzet en inhoud is sinds twee jaren anders van opzet en heeft geen specifiek kerkelijk karakter. Het blaasorkest MuzAnna zal daarbij weer toepasselijke muziek ten gehore brengen.

Aansluitend vertrekt een stille tocht naar het oude gemeentehuis op de hoek van de Dorpsstraat met de Wijksestraat. Bloemen zullen worden gelegd bij het monument voor burgemeester Luske, waarna ook op de begraafplaats bij de Nederlands-hervormde kerk bloemen op het graf van de vlieger/sergeant Horn gelegd worden. Wethouder P.L.J. Loermans zal als vertegenwoordiger van de gemeente Wijchen bij de herdenking aanwezig zijn.

Het zal vooral voor de nabestaanden hartverwarmend zijn wanneer wij daarbij in groten getale



aanwezig zijn. Voor degenen die op deze avond de nationale driekleur uitsteken; het protocol schrijft voor dat vanaf 18.00 uur tot 21.10 uur de vlag halfstok dient te hangen.

Sjaak Arntz



*Het Zonnelied staat deze maand centraal.
Over de zon, de maan en sterren brengt
Franciscus zijn verhaal,
maar ook het leven en de dood
worden als broeders en zusters uitvergroot.
Zo spreekt hij over de schepping in heldere taal.
Toon van Duifhuizen*

MEIMAAND MARIAMAAND

Je hoeft niet vroom te zijn om iets met Maria te hebben. Ik merk dat Maria niet alleen bij ouden leeft maar bijvoorbeeld ook bij mensen die in de kerk willen trouwen of een kind laten dopen. En dat is maar goed ook. Vergeleken met vorige generaties is geloven voor de huidige generatie minder vanzelfsprekend aanwezig in het leven van alledag en daardoor minder toegankelijk. Besef van gemis aan een gemeenschap waar je bij kunt horen brengt ons

dichterbij de kern: wij leven in een geïndividualiseerde maatschappij waar geloof gemakkelijk naar het privé domein wordt verwezen. Velen zeggen: "Mooi als je in Maria gelooft, maar houd het vooral voor jezelf. Want, wat is het nut daarvan in onze gesecculariseerde samenleving?" Er zijn vele mogelijkheden tot zingeving, om tot God of geloven te komen. Maria is een van de beproefde mogelijkheden om grote levensvragen of dankgebeden aan op te dragen. Maria kan helpen bij het levend houden van het besef dat mensen er in hun leven nooit alleen voor staan. Dat is een actualiteit van alle tijden. Om als het ware gedragen te worden door de tijden. Want zij is als geen ander bereid geweest om te luisteren naar Gods stem: "mij geschiede naar uw woord" (Lucas 1: de aankondiging – annunciatie – van de geboorte van Jezus aan Maria). Daarom krijgt Maria in de kerkelijke kalender extra aandacht in de maanden oktober en mei.

Pastoraal werker Jack Steeghs

VASTENPERIODE IN GESPREK OP H. HARTSCHOOL IN HERNEN



Wat fijn om de draad op te kunnen pakken die mijn voorganger Annemarie Gooiker heeft gelegd! Maandag 25 maart was het zover. Samen met twee vertrouwde vrijwilligers verzorgde ik een

identiteitsles voor ruim zestig kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw op de H. Hartschool in Hernen. Onderwerp: de vastenperiode, de aanloop naar Pasen. Een belangrijke vorming voor ieder mens van goede wil die ervoor open staat.

Centraal stond de kijktafel. Met de woestijntocht van het volk van God als aanleiding om het over de levensweg te hebben. Het stilstaan bij het leven dat jij nu leidt. Nadenken over jezelf. Waarom mensen vasten en tijd nemen om zich te bezinnen? Vragen aan jezelf stellen, om tot een motivatie te komen en individuele keuzes. Van denken overgaan tot actie.

Het programma bestond uit verhalen, gesprek en uitleg over samen onderweg zijn. De kinderen hadden een poppetje dat symbool stond voor zichzelf. Dit poppetje mochten ze op het levenspad zetten. We hebben gesproken over onderwerpen zoals over jaloers zijn op de ander om wat de ander heeft, over de ander de schuld geven van iets dat je zelf hebt gedaan, of over roddelen over iemand. Hoe ga je om met de definitie van rechtvaardigheid of met gevoelens die als een hindernis op je levenspad liggen. Hoe kun je deze hindernissen overwinnen en de valkuilen omzeilen? Maar ook als het fout gaat, wat dan?

Vier woorden laten je groeien als mens. Goed voor jou en goed voor anderen: Sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik houd van je.

Je spullen ruim je op. Waarom zou je je hart niet opruimen? Als je maar leert van wat niet goed ging en je verder durft met leven. Je bent goed zoals je bent.

Ik heb voor de kinderen een gebed voorgedragen en bij het uiteengaan kregen de kinderen een weggeefzakje met snoephartje en een boodschap mee naar huis. In de hoop dat ze het er thuis nog over hebben. En in het najaar hopen we op deze school wederom een identiteitsles te verzorgen.

De eigentijdse tien geboden die de oudsten mee naar huis kregen:

- Doof nooit de vlam van de hoop die in jou leeft.
- Er is een tijd van leven, leren, werken én vrije tijd. Wees volop mens, lééf!
- Gebruik je hoofd en handen, volg altijd je hart.
- Meer hebben is soms beter, maar lang niet altijd!
- Blijf je leven lang beseffen dat alles wat je bent en hebt ooit aan jou gegeven is. Maak dankbaar gebruik van jouw talenten.
- Er is er maar één die is zoals jij bent. Ga de wereld in vanuit die kracht en ontdek wat het leven jou te bieden heeft.
- Het leven is goed zoals het is. Laat je nooit van je stuk brengen.
- Als je vindt dat iets anders moet, besef dan: complimenten geven werkt altijd beter dan straffen uitdelen. Niemand wordt graag gecorrigeerd.
- Alles wat jij bent maakt dat wat jij doet aansprekend. Jij maakt het verschil.
- Wees een mens uit één stuk en wees daar zuinig op.

Pastoraal werker Jack Steeghs

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 7 mei zien we elkaar weer voor onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Maar let op, er is een verandering! We blijven met onze bijeenkomst het hele jaar in de Mijlpaal. De afstand van onze kerk naar Cafeesterij De Toekomst wordt teveel en daarom is in overleg met de bezoekers hiervoor gekozen. Hennie Witsiers is onze voorganger. Van harte welkom!



MISINTENTIES

5 mei: Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen, Jan de Kleijn en overleden familie, Jo Derks en Jo Derks van Casteren

12 mei: Koojsje van Heumen-Cobussen, Liesbeth Giesbers-Palsma, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerda van Heumen-Lukassen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

18 mei: Broer en Jo Peters-van Lubeek, Wim en Gon Hebing, Thea Wouters-Kropmann, voor de overleden weldoeners

26 mei: overleden familie van der Aa-Broekman, Ben Peters, Gemmy Peters, Tom van Lieshout

30 mei Hemelvaart: Broer en Jo Peters-van Lubeek, overleden familie de Kleijn-Hendriks, Hent Janssen

1 juni: Jan Thoonsen, Gerda van Heumen-Loeffen

Gelieve de misintenties voor de maand juni voor 5 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

Vieringschema

04 mei / 05 mei
 • 3e zondag van Pasen
 • bevrijdingsdag

11 mei / 12 mei
 • 4e zondag van Pasen
 • zondag van de Goede Herder

18 mei / 19 mei
 • 5e zondag van Pasen
 • zondag van de Oosterse kerken

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41 ✨ Tweede lezing: Apok. 5,11-14 ✨ Evangelie: Joh. 21,1-19	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 ✨ Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17 ✨ Evangelie: Joh. 10,27-30	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 14,21-27 ✨ Tweede lezing: Apok. 21,1-5a ✨ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Yves Mambueni Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Kinderkoor Martin Claes/ Andreas Inderwisch	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren <i>Na afloop</i> 🚗
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch
	H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	Géén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ad Blommerde	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Jongerenkoor Alverna Aloys van Velthoven/ Yves Mambueni
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	Kapelberg Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering in de H. Annakerk Gemengd Koor Yves Mambueni	zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Opening Kapelbergseizoen</i> Elckerlyc Martin Claes/Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Voice Jack Leo	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren
	H. Damianus Niftrik	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

25 mei / 26 mei
• 6e zondag van Pasen

30 mei
• Hemelvaart van de Heer

01 juni / 02 juni
• 7e zondag van Pasen
• wereld communicatiedag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29 ✦ Tweede lezing: Apok. 21,10-14.22-23 ✦ Evangelie: Joh. 14,23-29 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✦ Tweede lezing: Heb. 9,24-28;10,19-23 ✦ Evangelie: Luc. 24,46-53 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 7,55-60 ✦ Tweede lezing: Apok. 22,12-14.16-17.20 ✦ Evangelie: Joh. 17,20-26
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bertus Visschedijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Vormselviering Mazing Joy Mgr. R. Mutsaerts/ Martin Claes/Yves Mambueni</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bertus Visschedijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor Lara van der Zee <i>Na afloop</i> 🍷</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Yves Mambueni</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>donderdag 09.30 Gildeviering Gemengd Koor Yves Mambueni/ Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCoviering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering New Challenge Aloys van Velthoven/ Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Parochieel Zangkoor Ad Blommerde/Jack Steeghs</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Dodenherdenking

zaterdag 04 mei	18.30 uur	☪ Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Yves Mambueni / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt. Thema: 'In vrijheid kiezen'.
zaterdag 04 mei	18.45 uur	☪ Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Gerrit Ruitkamp. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen. Thema: 'In vrijheid kiezen'.



H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 05 mei	19.30 uur	☪ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 02 juni	19.30 uur	☪ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

donderdag 02 mei	19.00 uur	☪ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 09 mei	19.00 uur	☪ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
vrijdag 10 mei	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
donderdag 16 mei	19.00 uur	☪ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 23 mei	19.00 uur	☪ Rozenkransgebed o.l.v. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen.
donderdag 30 mei		Géén Rozenkransgebed i.v.m. Hemelvaartsdag

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 03 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 07 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 mei	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	--

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 24 mei	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	---

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☪ Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 06 mei	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 20 mei	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 03 juni	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 mei	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 mei	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	------------------------------------

H. Anna | Bergharen

vrijdag 03 mei	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	------------------------------------

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 07 mei	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	------------------------------------

Kerkje | Leur

zondag 26 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------	-----------	---

☪ = Eucharistieviering ☪☪ = Woord- en Communieviering ☪☪☪ = Gebedsviering ☪☪☪☪ = Taizéviering ☪☪☪☪☪ = Rozenkransgebed



H. JOZEFFEEST 24 MAART

Het feest van de H. Jozef, 19 maart, viel dit jaar op vrijdag en op Alverna is het de gewoonte om dit in het weekend te vieren. In de zaterdagsviering op 23 maart werd er bijzonder gedacht aan onze patroonheilige H. Jozef. Deze werd met bloemen geëerd, maar niet te uitbundig in verband met de vastentijd.



Traditiegetrouw wordt er in deze viering aan onze jubilarissen gedacht. Dit jaar hadden we maar één jubilaris, maar wel iemand die al 25 jaar haar trouwe diensten aanbiedt op allerlei gebied zoals liturgisch beraad, weekagenda verzorgen, de nabestaande na het overlijden benaderen en zorgen voor de intenties. Deze trouwe vrijwilliger, Rina Smits, die bovenstaande werkzaamheden verricht en daarnaast ook nog wel



eens andere zaken oppakt, zijn wij zeer dankbaar. Na de dienst werd ze door pastor Andreas met een mooie toespraak in het zonnetje gezet. Hierbij hoorden natuurlijk een cadeaubon en een lelie en met het zingen van een Lang zal ze leven

werd de dienst afgesloten. Hierna werden de parochianen uitgenodigd om met koffie of thee en een sneetje cake nog gezellig na te praten. Hier werd goed gebruik van gemaakt. We kunnen weer terugkijken op een mooi H. Jozeffeest.

Cor Janssen

KERKHOPPADEN

Op ons mooie kerkhof is door de maandagmorgengroep hard gewerkt aan de paden waar het moeilijk op lopen was of die met rollator of rolstoel heel erg moeilijk begaanbaar waren. Ongeveer de helft van de paden is nu opgeknapt door er split op aan te brengen. Op de paden van het urnenveld hebben we snoeisels gebruikt. De parochianen die we hebben gesproken zijn er erg blij mee. Helaas moeten we voor de rest wachten op volgend jaar, want het geld is op. Met heel veel dank aan onze groep, maar vooral aan Jan Diels die met de tractor en machines voor iedereen klaarstaat. Dit maakt het werk voor onze mannen toch behoorlijk lichter. Hopelijk blijven onze parochianen ons mooie kerkhof bezoeken en zijn ze zuinig op alles wat wordt gedaan. Laat er a.u.b. geen rommel liggen.





KINDEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP PALMZONDAG EN PASEN

PALMPAASSTOKKEN MAKEN

Woensdag na school mochten we meteen op school blijven om palmpaasstokken te maken. We waren met twaalf vriendjes en vriendinnen van school en van Balgoij. Omdat we dit elk jaar doen gaat het heel gemakkelijk. Opa Jan heeft al thuis een kruis gemaakt van hout en Jelle en ik hoeven hem alleen maar te versieren.

Eerst omwikkel je het kruis met mooi gekleurd crêpepapier en dat zet je goed vast. Daarna hang je er allemaal versieringen aan en plak je er stickers op. Dan komt het leukste: je maakt een soort snoepketting van chips en snoepjes. En die hang je voor het kruis. De regel is dat als het chipje kapot is en je er niet mee kunt rijden, je hem mag opeten. Dat is heel leuk en lekker.



Zondag wordt er nog een broodhaantje op gezet en een groen takje. In de mis lopen we allemaal een rondje in de kerk om iedereen de mooie palmpaasstokken te laten zien.

Na de kerk geef ik de stok aan mijn opa of mijn broertje Jelle doet dat; dan geef ik hem aan oma want die heeft dat ook nodig. Want palmpaasstokken maak je voor mensen die het nodig hebben.

Ik vind het altijd heel leuk om te doen.

Groetjes Silke Groenen

DE BETEKENIS VAN DE PALMPAASSTOK

Feitelijk is de hele Goede Week symbolisch verborgen in de palmpaasstok. Het palmtakje herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Het broodhaantje verwijst naar de haan die in de nacht van Witte Donderdag kraaide nadat Petrus tot drie keer toe had gezegd dat hij Jezus niet kende. De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en verwijst naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus de kruisdood stierf. De paaseitjes en versieringen staan voor het vieren van het nieuwe leven van Pasen.

Na afloop van de viering worden de palmpaasstokken naar mensen gebracht die zelf niet naar

de kerk kunnen komen om de vieringen van de Goede Week en Pasen bij te wonen, omdat ze ziek of te zwak zijn. Zo is er toch een verbondenheid met de geloofsgemeenschap.

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 10 april is tijdens de Apostelvergadering aandacht gevraagd voor regels en afspraken rond ARBO-veiligheidsregels in en om het kerkgebouw.

De contactraad is in principe verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en om de kerk, zowel tijdens de vieringen als tijdens werkzaamheden. In elk kerkgebouw komt een handelingsschema te hangen met een stappenplan 'Hoe en wat er gedaan moet worden bij ongeval en incidenten'. Dit schema hangt bij ons in de koffiekamer op het prikbord.

Er moet een verbandtrommel, ingericht volgens de voorgeschreven regels, aanwezig zijn. Deze moet elk jaar gecontroleerd worden.

De verbandtrommel staat boven op de kast in de koffiekamer. Er hangen stickers met telefoonnummers voor noodhulp.

Bij de verbandtrommel ligt een logboek waar alles met datum en tijd moet worden opgeschreven. Namen van personen mogen niet vermeld worden, vanwege de privacy. Tenzij die persoon daar toestemming voor heeft gegeven.

Er is een jaarprogramma dat ter controle ieder jaar nagelopen moet worden.

In ons kerkgebouw is **GEEN TELEFOON** aanwezig. Alle mensen die in en om de kerk werken of om andere reden in de kerk aanwezig zijn moeten zelf voor een telefoon zorgen.



Slottekst.

Je kost helemaal niets, wij krijgen jou elkaar opnieuw op deze zondag. Terwijl alles dunderd wordt. Jij doet er niet aan mee. Jij bent een ding van niks en je blijft het ook. Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet. Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag. En eigenlijk doe je een heleboel. Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging zes dagen voor zijn lijden. Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, naar die droefheid van Goede Vrijdag, naar de rouw van Silke Zaterdag. Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn handen. Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven. Het is iets heel klein, maar het helpt je om door Goede Vrijdag heen te komen. Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit.

Wegzending in zegen





VANUIT DE CONTACTRAAD

- Omdat we maar één eigen koor hebben, vragen we andere koren of die onze vieringen willen op-luisteren. Op 14 april is WyBeKo geweest en op 23 juni komt Between. Hier zijn we erg blij mee.
- Op vrijdagmiddag 24 mei wordt in onze kerk de film 'Bon Dieu' vertoond. Elders in deze Apostelbode vindt u daar meer informatie over.
- De planning voor de vertoning van de films is voor 2019 gemaakt. De volgende gelegenheden zijn 30 augustus en 22 november.
- Het is goed om eens te melden dat onze kerk regelmatig gebruikt wordt voor vergaderingen, ouderavonden en allerlei andere bijeenkomsten waaronder ook de hiervoor genoemde films. Vaak wordt de inrichting dan aangepast door enkele van onze vrijwilligers en ook de verzor-ging rond thee of koffie en soms iets meer is bij een aantal van onze mensen in goede handen.
- De komende vergaderingen van de contact-raad zijn op de woensdagen 15 mei en 3 juli.

Namens de contactraad, Tini Poos

VRIJWILLIGERSFEEST VAN 7 APRIL

Afgelopen 7 april hadden we onze tweejaarlijkse dag voor de vrijwilligers. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. De dag bestond uit drie onderdelen.

We zijn begonnen met de gebruikelijke viering om 09.30 uur. Deze kreeg een bijzonder tintje, omdat pastor Yves Manbueni Makiadi bij ons voor de eerste keer voorging. Hij deed dit samen met onze eerst aanspreekbare pastor Hennie Witsiers. Het was fijn om pastor Yves in ons midden te hebben.

Vervolgens zijn we naar het Van 't Lindenhout-museum gegaan in Kinderdorp Neerbosch. Het bleek een museum dat bij lang niet iedereen bekend was en het was de moeite van een bezoek dubbel en dwars waard. Bijna anderhalve eeuw is hier met veel liefde gezorgd voor weeskinde-ren. Zij volgden ook onderwijs om na hun jeugd



de maatschappij in te kunnen. Dit was caritas ten voeten uit. Na een kopje thee of koffie kregen we een goed gebracht verhaal te horen over de historie van deze instelling en vervolgens konden we in het museum vele foto's en gebruiksvoorwerpen uit die periode bekijken.

Als afsluiting van de dag hebben we in 't Achter-om genoten van een hapje en een drankje. Daarbij werd de organi-satie (Annet, Joke



en Marion) in het zonnetje gezet en er werd een knuffel uitgereikt aan een bijzondere vrijwilli-ger. Die knuffel ging naar iemand die niet eens op onze lijst met vrijwilligers staat, maar die wel de meeste kilometers maakt voor onze kerk. Dat is er maar eentje: Jo Witsiers. Met haar eerden we alle vrijwilligers en met name degenen die veel werk verzetten, maar zelden of nooit in de schijnwerpers staan.

We kregen veel leuke reacties terug en daar heb-ben we het voor gedaan. We hopen dat we dit in 2021 weer kunnen doen.

Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Iedere eerste en derde woensdag van de maand kunt u genieten van een kopje thee of koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Het is reu-zegezellig en iedereen is welkom. De komende gelegenheden zijn op 15 mei en 5 en 19 juni. Van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur wijd open. En als u iemand kent die wel eens wil komen kijken, breng die dan ge-woon mee!!!



Tini Poos



VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Al enkele jaren is het traditie om een bijeenkomst te houden voor alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap in Nederasselt. Deze vond dit jaar plaats op zondag 7 april. Er werd begonnen met een viering in de Antonius Abtkerk. Zoals voor zoveel gelegenheden de komende tijd, was dit de laatste vrijwilligersviering onder leiding van pastor Aloys. Hij gaat onze parochie in september verlaten. Op zijn eigen wijze liet hij tijdens zijn preek horen hoe hij de afgelopen jaren heeft ervaren in Nederasselt. Hij weet dit altijd te koppelen aan de evangelielezingen. Een speciaal moment in deze viering was dat pastor Aloys twee bewoners van Nederasselt de zegen gaf als steun voor hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Er waren dit jaar twee jubilarissen die even in het zonnetje werden gezet tijdens de viering en later ook in Dorpshuis 'Ons Huis'. Allereerst Koos van Haren die al dertig jaar vrijwilliger is. Onder andere als lid van de kerkhofgroep en als collectant. Verder werd ik zelf verrast omdat ik al vijftwintig jaar lid ben van de avondwakegroep en de laatste jaren als correspondent van de Apostelbode en bestuurslid van de contactgroep. Verrast omdat mijn medebestuurleden (bedankt Anja, Hanny en Liza) beweerden dat er dit jaar geen jubilarissen waren. In het dorpshuis werd onder genot van een hapje en drankje gezellig nagepraat en kregen de jubilarissen nog een leuke 'preek' en een cadeau. Namens de contactraad van Nederasselt willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de inzet afgelopen jaar. We hopen dat dit nog lang zo door mag gaan.

Namens de contactraad Corné Schaap



Angela en Martin Woostenburg ontvangen de zegen voor hun pelgrimstocht naar Santiago



H. VICTOR - BATENBURG

KERKGEBOUW VERKOCHT

Per 1 augustus 2019 wordt de r.-k. kerk H. Victor overgedragen aan de heer Karst Beens. Hij wordt de nieuwe eigenaar van deze mooie kerk. De heer Beens heeft het voornemen om in het gebouw appartementen te realiseren. Om dat mogelijk te maken moest de gemeente toestemming geven om de maatschappelijke functie van het gebouw om te zetten naar particulier bezit en particuliere bewoning. De parochie en de heer Beens hebben bij de gemeente geïnformeerd naar die mogelijkheid en daar is positief op gereageerd, zij het dat definitieve plannen nog door de gemeente moesten worden goedgekeurd.

Dan moest er nog overeenstemming over de aankoop prijs worden verkregen en de voorwaarden waaronder de verkoop tot stand kon komen. Vervolgens restte de toestemming van het bisdom en kon de koopovereenkomst getekend worden, wat inmiddels gebeurd is.



Daarom duurde het een hele tijd voor de wens van de heer Beens om het gebouw te kopen van de parochie definitief werd en gecommuniceerd kon worden.

Vóór 1 augustus zal de inventaris van het gebouw een nieuwe bestemming moeten krijgen. Dit moet ook in overeenstemming met het bisdom.

Vanuit de parochie zal een werkgroep gevormd worden om dit voor te bereiden. Deze commissie zal bestaan uit twee bestuursleden, twee leden van de contactraad en twee parochianen.

Er wordt ook nog een speciale dienst gehouden voor de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Dit zal later bekendgemaakt worden. Over hoe de pastorale zorg en vieringen in de geloofsgemeenschap van de H. Victor verdergaan, zal overleg gevoerd worden.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 26 mei 2019 zullen in de H. Damianuskerk twaalf kinderen hun eerste communie gaan doen. Deze kinderen komen niet alleen uit Niftrik, maar ook uit de naastliggende dorpen.



Uit Bergharen komen Duuk Vrijaldenhoven, Kyra Spanjaard en Wouter van Welie. Uit Hernen afkomstig zijn Milou Gubbels en Lisa van Dorland. In Batenburg woont Quint Witsiers. Vanuit Wijchen doet Devie van der Horst mee. Dan komen er nog vijf uit Niftrik, t.w. Lieke Wijtmans, Fie Kersten, Tijn de Kleijn, Lotte Cuppen en Siem Lemmers.

In de maand januari hebben zij zich in de eigen kerken aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Het thema voor de communie is: 'Samen onder de regenboog ...'

Zij hebben samen de voorbereiding gedaan en gaan samen de eerste communie ontvangen.



H. GEORGIUS - HEUMEN

OPROEP VOOR KOSTER(S)

Binnenkort zullen Fien en Bart Tax hun werkzaamheden als koster beëindigen.

Fien en Bart hebben het kosterwerk vele jaren verricht. We zijn nu op zoek naar een nieuwe koster of koster die hun werkzaamheden over willen nemen, want willen we blijven vieren in Heumen, dan is een koster een vereiste. Het zou fijn zijn als er meer gegadigden zijn, zodat de taken verdeeld kunnen worden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Willemien Broens, lid van de contactraad, tel. nr. 024 – 3581511.

Contactraad

GEDOOPT

7 april 2019
Robin Peters





VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 27 maart 2019

BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)

- Verlichting wijzerplaten torenklok: we zijn nog in afwachting van een reactie op een subsidieaanvraag bij de gemeente Heumen.
- Pastorie: Jos en Tien zullen in overleg met pastor Yves inventariseren wat in de pastorie aan vervanging of herstel toe is.

BEGRAAFPLAATS

- Het Erfgoedplatform zou graag twee niet-verlengde graven behouden. Het parochiebestuur heeft ons laten weten dat hier iets tegenover moet staan. Hierover zal navraag worden gedaan bij het Erfgoedplatform.

KOPIJ APOSTELBODE APRIL

- Pastor Yves merkt op dat de kennismakingsbijeenkomst met de koster en contactraden niet op 21 maart, maar op 21 februari heeft plaatsgevonden. Helaas is de Apostelbode al naar de drukkerij.

ENKELE OVERIGE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Uitvoering goedgekeurde begrotingen
- Concerten in onze kerk
- Paaskaars 2018
- Agendapunten Apostelvergadering 10 april

Deze vergadering was de laatste waarbij pastor Aloys van Velthoven aanwezig was. Voortaan zal pastor Yves Mambueni Makiadi onze vergaderingen bijwonen als hij in de gelegenheid is.

BIJeenKOMST WERkgROEPEN 3 APRIL 2019

De contactraad heeft voor het eerst een werkgroepenbijeenkomst georganiseerd in april 2016. Vervolgens zijn de werkgroepen beurtelings uitgenodigd om een half uur aan te schuiven bij een vergadering van de contactraad. Nu we bijna alle werkgroepen op deze manier hebben gesproken, vonden we het tijd om weer een algemene bijeenkomst te houden. Dit was meteen een mooie gelegenheid voor de werkgroepen om nader kennis te maken met pastor Yves Mambueni Makiadi, die ook aanwezig was. Yves vertelde blij te zijn met zijn nieuwe missie als pastor binnen de parochie De Twaalf Apostelen. Hij heeft de afgelopen vier weken al veel vriendelijke mensen mogen ontmoeten. Vervolgens kregen alle werkgroepen die aanwe-



zig waren de gelegenheid om vragen te stellen of zaken aan de orde te stellen. De werkgroep pastoraat van nabijheid, die zieken en ouderen bezoekt, vertelde op zoek te zijn naar nieuwe leden. Ook de werkgroep collectanten kan nog extra mensen gebruiken. De Knipselkrant liet weten dat het innen van de abonnementsgelden nogal eens voor problemen zorgt. Men kan niet alle abonnees apart aanschrijven, daarom worden er algemene oproepjes geplaatst in de Knipselkrant zelf, maar mensen vergeten soms of ze wel of niet betaald hebben.

Nadat alle prangende zaken aan de orde waren geweest, werd in overleg besloten om voortaan jaarlijks een werkgroepenbijeenkomst te houden.

De avond werd afgesloten met een gezellig informeel samenzijn.

Contactraad Overasselt

IN MEMORIAM GER VERTOGEN (1940-2019)

Nog tot Pasen wilde Ger Vertogen voorgaan bij het wekelijkse gebed op donderdagavond in de pastorie. In 2006 is dit gebed mede op zijn initiatief van start gegaan. In 2011 is hij er tijdelijk mee gestopt, maar hij heeft het enige tijd later toch weer opgepakt. Daarnaast heeft Ger zich ook een aantal jaren ingezet als voorganger bij de werkgroep avondwake en als gespreksleider van bijeenkomsten rondom de Bijbel op het parochiecentrum in Overasselt. En natuurlijk was hij de persoonlijk begeleider van pastor Aloys van Velthoven bij diens opleiding tot priester.

Vlak voor het donderdagavondgebed van 21 maart kregen wij bericht dat Ger was getroffen door een beroerte. Kort daarna is hij overleden, ruim anderhalf jaar na het verlies van zijn geliefde echtgenote Marijke.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE

De afgelopen maanden zijn we druk bezig met de voorbereiding van onze eerste communie. We komen elke maand bij elkaar in het parochiecentrum van Overasselt, Nederasselt of Balgoij. Dit omdat er ook een paar kinderen uit de andere geloofsgemeenschappen bij ons de communie gaan doen.

Hier praten en leren we samen over de kerk, luisteren naar Bijbelverhalen, zingen liedjes en bidden samen. Ook hebben we een speurtocht in de kerk van Nederasselt gedaan, de kruisweg gelopen en erover geleerd in de kerk van Overasselt en een hele grote puzzel over de schepping gemaakt in de kerk van Balgoij. De vorige bijeenkomst hebben we geleerd en geoefend wat te communie gaan eigenlijk betekent. Pastor Aloys begeleidt ons samen met Liza en hulpouders. We drinken samen wat en eten een koekje elke bijeenkomst. Verder zijn we regelmatig bij een (gezins)viering aanwezig in de kerk. Onlangs is de presentatieviering geweest waarin we ons voorgesteld hebben aan de gemeenschap.



Op zondag 19 mei om 11.00 uur doen wij onze eerste communie in de kerk van Overasselt.

Hieronder de namen van de communicanten uit Overasselt:

Lise Kersten, Guus Swinkels, Rosalie Berndsen, Jonneke Scheepers en Mathijs Schel

De namen van de andere kinderen zijn: Faas Kersten uit Nederasselt en Liene Willems, Erica Peters en Melissa Toonen uit Balgoij.

Dorine Schel, moeder van communicant Mathijs



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

DANKJEWELVIERING VOOR PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

Op vrijdag 5 april hebben wij, als Paschalisgemeenschap, onze eerstevrijdagviering in het teken gezet van een dankjewel voor pastor Aloys van Velthoven, die ons op 1 september als pastor van De Twaalf Apostelen zal gaan verlaten. Pastor Aloys gaf ons in de eerstevrijdagviering altijd weer veel inspiratie mee om verder te kunnen. Daar waren wij als Paschalisgemeenschap erg blij mee. Zijn woorden waren woorden uit het dagelijks leven van ons allemaal, waarbij hij toch de link wist te leggen naar ons geloof. Aan het einde van de viering hebben we pastor Aloys een kaars van onze Paschalisgemeenschap, een mooie kaart met alle namen en goede wensen voor hem en een boekenbon met een lekkere fles wijn, van alle kerkgangers die de eerste vrijdag en pastor Aloys een warm hart toedragen, gegeven. Als dank je wel. Jammer, maar met respect voor de keuze die hij gemaakt heeft. In Brakkenstein zullen ze zeker blij zijn met de komst van pastor Aloys. Ook hebben we tijdens deze eerstevrijdagviering kennis gemaakt met pastor Yves Mambueni, een warm welkom. Pastor Yves zal de eucharistievieringen van de eerste vrijdag op zich nemen. Na afloop van de viering hadden we een gezell-

ig samenzijn met koffie, thee en een lekker stuk vlaai.

Een gezellig en gemeend dank je wel!

Werkgroep eerstevrijdagviering
Geloofsgemeenschap Paschalis





VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 2 april hebben we met onze adviseur gesproken over de voortgang en planning van bouwkundige werkzaamheden. Eind april wordt begonnen met de aanleg van een (invaliden)toilet in het linkerzijportaal van de kerk en in het voorjaar zal de buitenzijde van de kerk worden geschilderd. De schade aan het dak van de kerk ten gevolge van de storm op 10 maart wordt door de verzekering vergoed. Bij inspectie is onder de dakrand van de kerk een smalle asbesthoudende rand aangetroffen die binnen enkele jaren verwijderd zal moeten worden.
- De algemene voortgang van ons vitaliteitsproject is besproken. Nu we nogal wat thematische velden hebben geanalyseerd zullen we zaken moeten gaan aanpakken. We hopen dat we met het nieuwe pastoresteam kunnen overleggen welke zaken we als eerste zullen aanpakken en welke ondersteuning de pastores daarbij kunnen leveren.
- De vrijwilligersbijdrage 2019 is verdeeld over negen clusters.
- Een actueel overzicht van concerten e.d. die dit jaar in onze kerk worden gehouden, is naar het parochiebestuur gezonden. We denken dat de activiteit op zondag 23 juni spraakmakend zal zijn.

Theo van der Weegen

VASTENACTIE

De laatste jaren heeft de werkgroep voor de Vastenactie Antonius Abt het steeds moeilijker gekregen om collectanten te werven. Om gezondheidsredenen en leeftijd is helaas het aantal flink omlaag gegaan en er vindt geen aanwas plaats.

Daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen om dit jaar de collecte niet te organiseren. Komende tijd zal bekeken worden hoe de groep op een andere manier de Vastenactie kan ondersteunen. Hierdoor zullen veel inwoners van Wijchen, in onze geloofsgemeenschap, dus ook geen vastenzakje in de brievenbus ontvangen. Mocht u een gift willen geven aan de Vastenactie, en dit jaar in het bijzonder aan ons eigen project, Casey Troy Foundation, dan kunt u een zakje achter in de kerk meenemen en uw gift in de daarvoor bestemde bus deponeren. Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken op NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van projectnummer 401241.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Tonnie Scholten

IMPRESSIE PALMPASENVIERING



Na flink wat knutselen aan de palmpasestokken was er in de viering het verhaal van de ezel en een film van de zandtovenaar over de Goede Week





Op 11 maart is na een ziekbed overleden **Tonnie Gerrits** te Wijchen. Hij mocht maar 59 jaar worden. Dat Tonnie heel bekend en geliefd was bleek wel tijdens de sfeervolle dienst waar een overvolle kerk afscheid nam. Tonnie was een familieman, een gezinsmens en zoals hij in 2014 als prins carnaval als thema had gekozen: een knuffelman. Een man met humor, doorzettingsvermogen en hardwerkend, maar die op zijn tijd wist te genieten van het leven en daarbij ook anderen betrok. Na de dienst werd een erehaag gevormd en hebben het gezin en zijn familie in besloten kring in het crematorium afscheid van Tonnie genomen.



Truus Janssen-Duighuisen is op 18 maart 2019 in de leeftijd van 95 jaar overleden. Truus is geboren in Overasselt. Heel lang heeft zij met haar man Loet in Amsterdam gewoond vanwege zijn werk daar als leraar. Samen kregen zij kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Toen het werk hen niet meer aan Amsterdam bond, zijn Truus en Loet in Wijchen gaan wonen waar ze nog vele fijne jaren hebben gehad. Begin maart werd Truus opgenomen in huize Joachim en Anna. Kort daarna is zij overleden. In haar geliefde Overasselt hebben we haar uitvaart gevierd en haar begraven op de begraafplaats aldaar.

Op 19 maart 2019 is **Frans Kessler** overleden in de leeftijd van 82 jaar. Frans is geboren in Heumen en groeide op in een boerengezin met acht kinderen. Later nam hij de boerderij over. De boerderij was zijn grote passie en het werken met de dieren zijn lust en zijn leven. Hij trouwde met Lenie Kamps en zij kregen vijf kinderen. Het heeft hem diep geraakt dat drie van zijn kinderen zijn overleden. Toen er kleinkinderen kwamen, genoot hij daarvan. Helaas is er, nadat hij gestopt was met de boerderij, niet zoveel tijd meer geweest om van te genieten. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van Frans genomen en daarna is hij overgebracht naar het crematorium.

In huize La Verna is op 19 maart 2019 **Marietje Beelen-Janssen** overleden op 88-jarige leeftijd. Marietje is op de Parksesteeg in Overasselt geboren en groeide op in een gezin met vier kinderen. In 1960 trouwde zij met Jan Beelen en zij gingen op de Zilverbergweg in Overasselt wonen.

Zij kregen daar samen twee kinderen. Het zangkoor waar ze regelmatig zong was een grote passie van haar. Ze hield veel van haar kinderen en kleinkinderen. In 1994 overleed haar man, maar ze heeft nog tot mei 2009 in Overasselt kunnen blijven wonen. Daarna verhuisde ze eerst naar Rivo Torto en later naar La Verna. In de kerk van Overasselt was de uitvaart en zij is begraven bij haar man op het kerkhof aldaar.

Op 21 maart 2019 is op 92-jarige leeftijd overleden **Jacques Bax**, echtgenoot van Trees Bax-Timmen. Jacques was een aimabele, vrolijke en nieuwsgierige man. Hij kon intens genieten van de kleine dingen en was een familieman. Hij genoot enorm van zijn gezin en de kleinkinderen. In verpleeghuis de Weegbree vond Jacques een fijn thuis, waar hij nog lang de lieve en dankbare man bleef die hij altijd is geweest.

Op 21 maart 2019 is **Truus Groenen Ebben** overleden op 90-jarige leeftijd. Truus is geboren en opgegroeid in Nijmegen. Zij was de weduwe van Gerrit Groenen en moeder van een dochter en een zoon. Haar dochter is als klein kind overleden. De kleinkinderen en de achterkleinkinderen hadden bij haar een bijzonder plekje. De laatste tijd van haar leven heeft zij doorgebracht in het verzorgingshuis de Meerstaete, waar zij een goede verzorging heeft gehad. In de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen was de afscheidsviering. We hebben haar begraven bij haar man op het kerkhof in de Woezik.

Ger Vertogen is 21 maart 2019 overleden. Hij is 79 jaar geworden. Ger was getrouwd met Marijke Vertogen-van den Wijngaart van wie hij ongeveer twee jaar geleden door haar dood afscheid moest nemen. Samen kregen ze twee kinderen en daarna ook kleinkinderen. Ger heeft op verschillende universiteiten gewerkt, het laatst aan die van Nijmegen. Hij was een filosofisch ingesteld mens. Voor de kerk heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan en hij voelde zich erbij betrokken. Op 26 maart vierden wij zijn uitvaart in de kerk van Overasselt, waarna een crematie.

Op 25 maart overleed **Riet Loeffen-Teunissen**. Zij is geboren in Nijmegen, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Alverna omdat ze in de huishouding van de familie Wessels (café te Alverna)

ging werken. Daar ontmoette ze Albert Loeffen met wie ze trouwde. Zij kregen vier dochters. Na het overlijden van Albert bleef ze aan het Europaplein in Wijchen wonen totdat ze vanwege haar gezondheid niet meer zelfstandig kon wonen. Ze ging via St.-Joseph naar Meerstaete. Daar heeft ze een fijne tijd gehad. De crematie vond plaats op 30 maart te Beuningen. Zij mocht 89 jaar worden.

Op 25 maart overleed zuster **Helena van Moorsel c.s.s.p.** op 88-jarige leeftijd. Op haar 19^e ging ze naar het klooster, volgde haar opleiding in Frankrijk en ging naar de missie in Kameroen. Daar heeft ze zich 43 jaar lang ingezet voor onderwijs aan meisjes en emancipatie van jonge vrouwen. Daarna begon ze een gemeenschap in de moeilijke Parijse volkswijk Saint-Denis. Wat ze daar beleefde beantwoordde helemaal aan haar missionaire roeping. Vol dankbaarheid keek ze terug op een rijk en mooi leven. Op 29 maart is ze begraven op het kloosterkerkhof in Wijchen.



Het leven van **Will Peters** begon op 4 maart 1949 te Nijmegen en is geëindigd op 27 maart 2019 in Nijmegen. Hij was de jongste uit een gezin van negen kinderen. In 1972 is hij getrouwd met Anny Zwartjes. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren en hij was de trotse opa van twee kleinkinderen. Hij heeft twee keer een huis gebouwd voor zijn gezin. Hij was een harde werker als metselaar in de bouw. Hij had een mooie hobby: wielrennen. Wij hebben van hem afscheid genomen op woensdag 3 april in de H. Antonius Abt te Wijchen. Daarna heeft de begrafenis op het kerkhof aldaar plaatsgevonden.

In het zorgcentrum St.-Elisabeth te Beneden-Leeuwen overleed op 28 maart 2019 **Trudy Nillesen-van den Berg**. Zij was de jongste uit een

gezin met vier dochters. In 1963 is zij getrouwd met Jo Nillesen en zij werden de ouders van twee kinderen. Zij was de trotse oma van haar kleinkinderen. Trudy was altijd bezig. Was het niet met het huishouden, dan wel met haar hobby's. De laatste jaren is zij door haar man Jo liefdevol thuis verzorgd, echter de laatste drie maanden is zij in St.-Elisabeth geweest. Wij namen van haar afscheid op 5 april in de H. Antonius Abt te Wijchen. Daarna was de crematie te Beuningen.

Henk Schutte was eerst werkzaam in de commerciële sector en werd later ziekenverzorger bij Kalorama in Beek. Hij combineerde zijn reislust met zijn religiositeit door tal van bedevaartplaatsen te bezoeken. Henk was geen spraakzaam type maar kon genieten van de mensen om zich heen. Zo'n twaalf jaar geleden begon zijn gezondheid hem in de steek te laten en verhuisde hij van Leuth naar La Verna. Daar riep de Schepper hem op 85-jarige leeftijd voor zijn Grote Reis.

Doortje Gerrits-Venbrux kwam na haar huwelijk met Jan Gerrits in Wijchen te wonen. Dat was een mooie tijd, drie kinderen werden geboren. In 1983 overleed Jan onverwachts, een verdrietige en lastige tijd volgde. Toen ze Toon Verheijen leerde kennen en met hem op de boerderij in Wanroij ging wonen, kreeg ze het leven terug! De twee gezinnen werden één en kleinkinderen vervolmaakten haar geluk. Nadat Toon in 1998 plotseling overleed, wist ze een nieuw leven op te bouwen en betekende ze veel voor haar kinderen en kleinkinderen. Op 86-jarige leeftijd is ze op 8 april overleden. Ze is begraven op het kerkhof van Alverna.

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Piet van Kerkhof
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers

Redactie adres:
 apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

OOIEVAAR

Daar stond hij, de ooievaar, vanaf zijn hooggelegen nest uitkijkend over de groene lentevelden.

Naast hem lag het vrouwtje, waarschijnlijk in afwachting van de geboorte van haar kleintjes. Het was een schitterende voorjaarsdag, er hingen allerlei beloftes in de lucht. Ik genoot van de frisheid en van de natuurgeluiden. Wij wandelden langs stokoude knotwilgen waarvan de stammen met het verstrijken van de tijd de meest wonderlijke vormen hadden gekregen. Ik keek naar rare armen van hout en diepe holtes waarin je zou kunnen liggen. Sommige bomen waren zo kromgetrokken dat je ze bijna kon horen kreunen. Aan alle kanten wrong de lente zich naar buiten, en ik zag tot mijn grote vreugde heel veel paardebloemen in de weilanden. Gelukkig is nog niet alles uitgeroeid in onze natuur, als je goed kijkt springen de kleuren je tegemoet onder de helderblauwe lucht.

Wat kwamen wij nog meer tegen onderweg? Een weiland met wel dertig lammetjes. Toevallig viel mijn blik op een van die diertjes dat een beetje apart stond buiten de groep. Het stond doodstil met het kopje naar de zon gericht. Nog maar net op de wereld en dan al op zoek naar het licht. Ieder mens is anders. Terwijl wij op ons gemak daar rondliepen scheurden motorrijders met veel



lawaai over de hogergelegen dijk, tot schrik van veel fietsers. Wij hebben vier gewone fietsen geteld tussen tientallen e-bikes. Ik wil mij niet meer onnodig haasten, ik geniet nu op een trage manier. Ik ga nog even door met zorgeloos schrijven.

Wat staat ons de komende tijd te wachten? Een dubbele verjaardag met dierbare familieleden en later in de zomer een vijftigjarig huwelijksfeest, wat willen we nog meer? Er gebeurt soms zo veel in korte tijd als je tot de grijze generatie behoort dat je blij mag zijn met elke mooie dag. Deze week ga ik op de koffie bij een jarige vriendin, dan neem ik het rode glazen vaasje weer mee. Ik weet niet meer wie van ons het ooit heeft gekocht. Het is een wisselvaasje geworden, de ene keer staat het bij mij en de keer daarop bij haar. Met bloemetjes. Hebben wij nog vakantieplannen? Misschien gaan we drie of vier dagen naar de zee, vanaf de pier genieten van de rollende golven en 's avonds aan het strand wachten totdat de zon helemaal verdwenen is. Nog ongeveer dertig woorden, dan moet ik stoppen, al zou ik nog veel meer kunnen vertellen. Ik wens iedereen veel lichtpuntjes in de lente en de zomer. Laat de hartverwarmende zon toe in uw leven, en kijk naar de tulpen, narcissen, boterbloemen en paardebloemen. Luister bij het vallen van de avond naar de merels en denk af en toe aan een prachtige ooievaar in zijn hoge nest.

Lentegroeten

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

FRANCISCUS, HET ZONNELIED

“God schreef een kostbaar boek met alle levende wezens in dit universum als letters.” Met deze woorden treedt onze paus in het voetspoor van de heilige van Assisi, van wie hij sinds zijn uitverkiezing in 2013 de naam draagt: Franciscus. In het bewustzijn dat hij in de avond van zijn leven is gekomen, schrijft de stichter van de minderbroeders een lofzang op de schepping. Franciscus is in het klooster van San Damiano en moet het bed houden. Iedere ademteug kost hem moeite, maar het belet hem niet om de schoonheid van de natuur te bezingen. De overtuiging, dat hij door het lijden te doorstaan, verzekerd mag zijn van de goddelijke barmhartigheid, wekt in zijn hart een grote jubelzang. Er weerklinkt een lied vol verwondering, waarin de hemellichamen en de elementen worden bezongen, maar waarin ook ruimte wordt gemaakt voor de schaduwkanten van ons bestaan. De troubadour van Assisi verbindt de goedheid van God met alles wat wij om ons heen zien en met alles wat ons in het leven overkomt: Het *Cantico delle creature* is geboren en begint aan zijn weg door de geschiedenis.

In onze tijd zijn er talloze vertalingen van het lied in omloop en is het veelvuldig op muziek gezet. Eén ding hebben deze composities met elkaar gemeen: broeder zon en zuster maan buitelen vrolijk over elkaar heen, terwijl de wind de wolken wegblaast of juist dichterbij brengt. Zuster water en broeder vuur strijden om schoonheid en kracht, en moeder aarde draagt vruchten op haar tijd. Een kunstenaar schildert hier een kleurrijk en bont schouwspel vol beweging en licht. Het heldere palet krijgt echter ook donkere tinten mee, wanneer ziekte en verdrukking om de hoek komen kijken. Franciscus nodigt ons uit om die laatsten te verdragen uit liefde voor onze Heer. Zelfs de dood brengt op zijn lippen nog een lofprijzing teweeg. Hij noemt de licha-

melijke dood een zuster waaraan geen mens zich kan onttrekken. Voor Franciscus is er een tweede dood, waaraan zondaars ten prooi zullen vallen, maar die op de mensen die mét God leven geen vat zal hebben.

Voor ons is het soms moeilijk om een dergelijke beeldtaal nog te verstaan. Paus Franciscus hoort er echter een oproep in om met respect zorg te dragen voor het gezamenlijke huis van de schepping en om dit huis bewoonbaar te houden voor

de komende generaties. Ook al worden beide naamgenoten door ruim zeven eeuwen gescheiden, ze raken elkaar in de ontvankelijkheid voor het geschenk van het leven en in een dankbaarheid die uit de verwondering geboren wordt. In zijn encycliek *Laudato Si'*, genoemd naar de beginwoorden van het Zonnelied – zo kennen velen in onze tijd het lied van Franciscus – verbindt de paus de zorg voor de schepping met de zorg voor de zwakkeren. Ecologie en humaniteit gaan hand in hand. Hij schrijft: “Een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid,

medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Alles is verbonden.”

In onze parochie werken we al hard aan die verbondenheid. In de diaconie, maar ook in de manier waarop we omgaan met de materialen die we gebruiken. De prachtige tuin naast ons parochiecentrum is bovendien een hedendaagse lofzang op de natuur. Met heel veel inzet is deze tuin in de voorbije jaren opnieuw tot leven gewekt. Met paus Franciscus geloof ik dat het mogelijk is om ook de tuin die onze wereld is, levend te houden en door te geven aan onze kinderen. Ik wens ons toe, dat het Zonnelied in de eeuwen die komen gaan nog vaak gezongen mag worden!

Andreas Inderwisch
pastoraal werker



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juni 2019** met het thema 'Bekering'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 mei 2019 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.