

DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 6 juli/augustus 2019



CLARA

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

VERGEZICHT

Levende God,
Wanneer ik naar de sterren tuur,
reikt U mij de hemel aan.
De pracht van Uw verheven naam
bestraalt het huis dat licht verspreidt,
ontsluit met glans Uw heerlijkheid,
doorbreekt het nachtelijk uur.

Joke Plamont - Mees



Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2018	opgeteld	2019	opgeteld	verschil
januari	64.172				
februari	54.953	119.125			
maart	13.734	132.859			
april	5.989	138.848		132.723	-6.125
mei	3.070	141.918	5.298	138.021	-3.897

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2019, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



2 JULI 10.00 UUR DE MIJLPAAL HERNEN

Ouderenbijeenkomst, elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie

* 2 JULI 19.00 – 22.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Afsluiting cyclus gespreksgroepen 'Geloven Nu' met gezamenlijke filmavond Oosterweg 4 Wijchen

3 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

7 JULI 10.30 UUR BEUNINGEN

Jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering, terrein van rundveebedrijf 'Ficary'

9 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

17 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

23 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

6 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

7 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

* 19 t/m 24 AUGUSTUS ZOMERREIS BEAURAING, BELGIË

Meerdaagse bedevaart

15 AUGUSTUS INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE

Nr. 7 (2019) 'Ontmoeting met de melaatse'

20 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

21 AUGUSTUS 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

23 AUGUSTUS 14.30 UUR EMMANUELKERK

Filmvertoning '45 YEARS'

25 AUGUSTUS 13.30 UUR ANTONIUS ABTKERK EN VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT

Afscheid pastor Aloys van Velthoven

* 26 – 30 AUGUSTUS SINT SIXTUSABDIJ VAN WESTVLETEREN

Abdijdagen

* 1 SEPTEMBER 13.00 – 14.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN

Emmaüswandeling, verzamelen H. Judocuskerk

3 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 SEPTEMBER 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN

Ouderenbijeenkomst, elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie

4 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

7 SEPTEMBER 14.30 UUR-17.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT

Ontmoetingsmiddag Ziekendag.

8 SEPTEMBER

Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Hernen

22 SEPTEMBER APOSTELVIERING ANTONIUS ABTKERK

29 SEPTEMBER 12.00–13.30 UUR MUSEUM 'DE KUKZOLDER'

parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

VAKANTIE OM OP VERHAAL TE KOMEN

De komende weken onderbreken we ons gewone ritme van alledag. De vakantie is een periode van ontspanning, vrij zijn van werkzaamheden, extra tijd hebben voor elkaar en voor het gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving op. Velen zoeken de warmte van de zon en het verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en de rust van de natuur. Weer anderen vinden steden, architectuur en kunst fascinerend. Nog anderen maken grote reizen naar andere werelddelen en andere culturen. Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde en het uitdagende. Jongeren zoeken soms leeftijdsgenoten om zich bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen te volgen. Vakantie is geen luxe. Het is een mooie tijd die iedereen gegund is. Juist eens even afstand nemen en los kunnen laten getuigt van een nuchtere en reële kijk op het leven en meer nog, het relativeert je eigen doen en laten. Jawel, ook jij kunt gemist worden ... al is het dan maar even ... en het gaat allemaal toch wel door.

Daarnaast doorbreekt een vakantie de sleur van alledag en je hebt eens oog voor andere zaken en dingen dan voor dat wat je meestal dagelijks bezighoudt. Daarbij kan een andere omgeving je helpen door bijvoorbeeld een ander dagritme en/of andere mensen om je heen.

Een vakantie slaagt op de eerste plaats niet vanwege de afgelegde kilometers maar door de mentaliteit waarmee we in zo'n vakantie staan en ermee omgaan.

Eenieder wens ik van harte een FIJNE VAKANTIE. Sta open voor nieuwe ervaringen en verrassingen en bovenal voor mensen die je dan juist ontmoet. Kijk eens met andere ogen en loop die kerk of dat kapelletje eens binnen en laat het eens op u 'afkomen' en 'inwerken'. Hoogstwaarschijnlijk beleef je het kerk-zijn thuis dan ook eens anders en weer als nieuw ... laat het maar eens gebeuren.

Want het is goed en mooi om ook eens even te denken aan God, die ons dit allemaal gegeven heeft, die ons doet kennen in zijn Schepping als een open boek ... de natuur die zich in overvloed wegschenkt, zonder onderscheid des persoons. Vakantie: een periode om op verhaal te komen voor u en voor mij!

Diaken Hennie Witsiers.



ZOMERVAKANTIEROOSTER

Zoals u allen weet gebruiken we tijdens de grote schoolvakantie een zomervakantierooster voor wat betreft de weekenddiensten. Voor de komende zomervakantie gaan we dat ook weer doen. Dat betekent dat er in negen kerken om het weekend gevierd wordt (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In drie kerken zal wel ieder weekend een viering zijn: in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, de H. Antonius Abtkerk te Overasselt en op de Kapelberg of de H. Anna-kerk te Bergharen. Dit zomervakantierooster loopt van zaterdag 13 juli 2019 tot en met zondag 18 augustus.

Wij wensen alle parochianen een fijne vakantie toe.

De pastores.

VERTREK PASTOR ALOYS NAAR GROESBEEK

Van pastor Aloys van Velthoven was bekend dat hij per 1 maart op verzoek van zijn congregatie voor 50% van zijn tijd een benoeming heeft aanvaard als rector van de Sacramentskerk van het klooster Brakkenstein in Nijmegen. Op 13 juni werd echter bekend dat de bisschop de werkkraft van pastor Aloys wegens pastorale nood op korte termijn dringend ook elders nodig heeft.

Pastor Aloys is gevraagd om per 1 juli 2019 voor 50% een benoeming te aanvaarden in de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. Gevolg is dat pastor Aloys twee maanden eerder definitief zijn werkzaamheden voor onze parochie zal beëindigen dan voorzien. Wel zullen reeds geplande verplichtingen worden nagekomen door hem. We zien in pastor Aloys een gewaardeerde en vertrouwde pastorale kracht vertrekken en danken hem voor zijn betrokken inzet. De afscheidsviering voor pastor Aloys zal overigens zoals eerder afgesproken plaatsvinden op 25 augustus om 13.30 in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.

Pastor Aloys begon zijn werkzaamheden vijftien jaar geleden in de voormalige Maaskantparochie in de dorpen Overasselt, Nederasselt en Heumen. Na de fusie tot parochie De Twaalf Apostelen werd pastor Aloys ook eerst aanspreekbare pastor in Balgoij en gedurende periodes ook in Alverna. Pastor Aloys was graag onder de mensen van zijn dorpen en sprak velen aan in zijn vieringen. We wensen hem alle goeds en zegen in zijn nieuwe parochie en kloosterkerk.

parochiebestuur en pastoresteam

ZLTO-VIERING



Op zondag 7 juli 2019 om 10.30 uur vindt onze jaarlijkse ontmoetingsviering plaats op het terrein van rundveebedrijf 'Ficary', Ficarystraat 6, te Beuningen (te bereiken via de Schoenaker).

Het thema is 'Trots.....Boerenverstand', want hoe trots zijn boeren op het werk dat zij dag in dag uit leveren.

Het gemengd koor uit Alverna en Balgoij verleent onder leiding van IJla van Luijk zijn medewerking aan de ontmoetingsviering. Voorgangers zijn ds. Henk Fonteyn en geestelijke adviseur ZLTO Jack Steeghs.

De collecte van deze viering zal geschonken worden aan 'Vakantiefonds Perspectief'. Dit is een vakantiefonds voor boeren en tuinders en hun gezinnen die te maken hebben met financiële problemen. Jaarlijks ontvangt een aantal van deze gezinnen een bijdrage voor een vakantie of een dagje uit.

De voorbereiding is in handen van de plaatselijke commissie 'Landbouw en Samenleving', per email te bereiken onder mhm.laurant.4@hetnet.nl. Intenties kunt u ter plaatse kenbaar maken.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep, belegde broodjes met een kopje koffie, thee, of een glas limonade.

U bent van harte welkom!

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen
Leden commissie 'Landbouw en Samenleving'



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Ontmoeting met de melaatse' en is bedoeld voor de periode van 7 september t/m 6 oktober.

Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 15 augustus per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

EERSTE COMMUNIE WIJCHEN

De vlag hing uit, de kerkklokken luidden vrolijk; 19 mei was het feest in de Antonius Abtkerk van Wijchen. Vijfentwintig communicantjes ontvingen die dag hun eerste communie.

Sinds een paar jaar staat het gezin achter het communicantje wanneer hij of zij de eerste communie uitgereikt krijgt. Het is mooi te zien hoe het gezin samen een kring vormt om het communicantje terwijl hij of zij de hostie uitgereikt krijgt. Het versterkt het gevoel van samen zijn en dat is precies waar de communie over gaat. Samen delen, samen zorgen, samen lachen, samen eten. Iedereen is welkom aan de tafel bij Jezus. We hopen dat de communicantjes deze boodschap hebben ervaren tijdens de voorbereidingsmiddagen en dat zij deze gedachte in hun eigen leven zullen uitdragen.



Wij bedanken pastor Martin voor de mooie viering, Lara van der Zee voor haar bijdrage aan de kindermiddagen, alle hulpouders voor hun inzet en het koor voor de prachtige zang.

Wij kijken alweer uit naar volgend jaar.

Werkgroep eerste communie
Cindy Busser en Marja de Kleijn



De laatste stap



Op 26 mei jl. is Peter van Gils op 75-jarige leeftijd overleden. Hij heeft bijna tien jaren de wandelingen voor de parochie georganiseerd. Telkens maakte hij op een speelse manier melding van die activiteit in ons parochieblad. Hij vond het belangrijk dat mensen elkaar konden ontmoeten. Wij gaan Peter zeker missen en wensen zijn vrouw Loes en (klein)kinderen alle sterkte toe.

Theo van der Weegen

FRANCISCUS ALS MOEDER

Het geestelijk moederschap neemt in de spiritualiteit van Franciscus een opvallende plaats in. Verschillende aspecten van een moederlijke houding komen in zijn Geschriften naar voren. Om die reden wordt zijn spiritualiteit wel als vrouwelijk gekarakteriseerd. Daar is zeker veel voor te zeggen, gelet op de betekenis die binnen onze cultuur aan het woord 'vrouwelijk' wordt toegekend. Als typische trekken kunnen genoemd worden: zorgzaamheid, bezorgdheid, mildheid, warmte en verbondenheid, maar ook vergevingsgezindheid. Dit worden vaak de zachte krachten in een mens genoemd.

Elk kind heeft de neiging zich te identificeren met zijn ouders. Het ene kind voelt zich meer aangetrokken door de vader; de ander door de moeder. Misschien is het optreden van Pica, de moeder van Franciscus, belangrijk geweest voor zijn manier van optreden. Zijn spiritualiteit is mede gevormd door de ridderlijke idealen waarmee hij in zijn jeugd door zijn moeder in aanraking is gekomen. Moeder Pica was van adellijke afkomst.

Franciscus was als leider van zijn broederschap zeker geen autoritaire leider, maar we kunnen zijn leiderschap het beste typeren als 'moeder des huizes'. Zonder zijn spiritualiteit uitsluitend als moederlijk te kenschetsen, blijkt uit zijn levenswijze en zeker ook uit zijn Geschriften, dat we hiermee op het goede spoor zitten. Op verschillende plaatsen in die Geschriften komt dit sterk naar voren. Franciscus ziet zichzelf vooral als moeder in zijn eigenhandig geschreven briefje aan broeder Leo. Dit originele briefje - slechts zes bij dertien centimeter groot - is bewaard gebleven en hangt in de relikwieënkapel in de Dom van Spoleto.

Broeder Leo,

je broeder Franciscus wenst je heil en vrede.

Zo zeg ik je, mijn zoon, als moeder: na alles wat wij onderweg gezegd hebben, tref ik met dit korte woord een regeling door deze raad te geven:

- en het is niet nodig <later> om raad naar mij toe te komen, want ik geef je deze raad -, als je vindt dat je op een of andere manier beter aan de Heer God kunt behagen en zijn voetspoor en armoede kunt volgen, doe dat dan met de zegen van de Heer God en onder gehoorzaamheid aan mij. En als het voor jou nodig is voor een andere bemoediging en je wilt opnieuw naar mij toe komen, kom dan.

Als een moeder is Franciscus altijd thuis. Hij staat open voor andermans problemen en weet te bemoedigen. Steeds is hij bereid om goede raad te geven zonder dwang en met respect voor ieders mening. Uit dit briefje spreekt wederzijds vertrouwen.

Ook in de Regel van de Minderbroeders, die door Franciscus is opgesteld met hulp van medebroeders, maar uiteindelijk door hem is vastgesteld, komt een passage over het moederbeeld voor.

En de een zal de ander gerust zijn nood kenbaar maken, want als een moeder haar lichamelijk kind voedt en liefheeft (vgl. 1 Tes 2,7), met hoeveel meer zorg moet iemand dan niet zijn geestelijke broeder liefhebben en voeden?

En als iemand van hen ziek wordt, moeten de andere broeders hem zó dienen, als zij zelf gediend zouden willen worden (vgl. Mt 7,12).



Vanaf het begin leefde er onder de broeders een sterk verlangen naar een leven van gebed en beschouwing. Overdag gingen ze de steden en dorpen in, om door hun actief optreden de mensen voor God te winnen. 's Nachts trokken ze zich terug in kluizenarijen of op onbewoonde en eenzame plekken, die later als voorbeeld golden voor een kloosterlijk leven. Bekend zijn nu nog de Carceri, La Verna en Greccio. Er ontstond een Regel voor Kluizenarijen, waarin sprake is van een soort roulerend moederschap.

Wie als kluizenaars willen leven, zijn met drie broeders, of hoogstens met vier; twee van hen zijn moeder. Zij hebben twee zonen of minstens één. De twee die moeder zijn, leiden het leven van Marta en de twee zonen leiden het leven van Maria (vgl. Lucas 10: 38-42).

De zonen nemen nu en dan bij toerbeurt de taak van moeder op zich zoals zij dat naar omstandigheden willen regelen.

De taak van de zoon is zich volledig te wijden aan de contemplatie met God; de taak van moeder is te zorgen voor de dagelijkse behoeften van de zoon en hem te beschermen tegen storende invloeden vanuit de buitenwereld.

Wat een prachtige taakverdeling! Wat een inspirerende en voorbeeldige levenswijze!

Zouden wij, mensen van deze tijd, hier geen lering uit kunnen trekken voor ons dagelijks leven?

Koos Leemker

FILMVERTONING IN DE EMMANUELKERK

De contactraad van de Emmanuelkerk nodigt u graag uit voor onze film op 23 augustus a.s. De film die we gaan vertonen heeft als titel '45 Years'. De film is afkomstig uit Engeland en is op 6 februari 2015 tijdens het Filmfestival van Berlijn in première gegaan. De speelduur is 93 minuten.



Een week voor haar 45^e huwelijksverjaardag is Kate Mercer bezig met de voorbereidingen van het feest. Haar man ontvangt een brief dat het lichaam van zijn vroegere vriendin is gevonden. Zij overleed vijftig jaar geleden na een ongeval in de Zwitserse alpen en nu pas werd haar bevroren lichaam, goed gepreserveerd in het ijs, teruggevonden. Haar man Geoff trekt zich daarvoor meer en meer terug in het verleden, wat leidt tot jaloezie van Kate. Terwijl de voorbereidingen voor het feest verdergaan, wordt hun relatie steeds moeilijker.

U kunt dit zelf gaan bekijken op vrijdagmiddag 23 augustus om 14.30 uur. De inloop is vanaf 14.15 uur met een kopje koffie of thee. De film zal ingeleid en kort nabesproken worden met pastor Andreas Inderwisch. De toegang is gratis, maar wij zijn wel blij met een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Hopelijk tot ziens op 23 augustus in de Emmanuelkerk.

Namens de contactraad, Tini Poos

ZOMERREIS BEAURAING

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932-1933 verscheen de heilige maagd Maria hier drieëndertig maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze-Lieve-Vrouw met het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen, aan deelnemen. Ook wij zijn dit jaar erbij.



Vertrek:

maandag 19 augustus 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug:

zaterdag 24 augustus, 12.00 uur in Limbricht

Kosten: ca. € 450,- (volpension)

Opgave: Tot 15 juli bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

VASTENACTIE 2020: EIGEN DOEL

De parochie kan dit jaar weer een 'eigen doel' indienen bij de landelijke Vastenactie. Een eigen doel is een eigen project waarvoor de parochie, eventueel in samenwerking met een stichting, actie gaat voeren in 2020. De parochie kan slechts één project indienen.

De stichting of organisatie die in aanmerking wil komen voor het 'eigen doel', dient de aanvraag uiterlijk 15 augustus 2019 ingeleverd te hebben bij de parochiële werkgroep Vastenactie. Dit moet geschieden middels het aanvraagformulier van de landelijke Vastenactie. Dit formulier kunt u opvragen bij diaken Hennie Witsiers door een e-mail te sturen aan het e-mailadres: hwitsiers@witsiers.com.

De stichting of organisatie krijgt na de indiening de kans om het ingediende project op woensdag 21 augustus a.s. mondeling toe te lichten. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Daarna maakt de parochiële werkgroep de keuze welk project wordt voorgelegd aan de projectcommissie van de landelijke Vastenactie.

Wanneer het project door de projectcommissie is goedgekeurd kan de parochie campagne voeren voor het eigen doel onder de naam van de Vastenactie.

De Vastenactie zal zo nodig 30% tot 50% subsidie aan de actieopbrengst toevoegen.

De landelijke Vastenactie hanteert een aantal richtlijnen voor de eigen doelen. Deze richtlijnen worden bij het aanvraagformulier toegevoegd.

Op zaterdag 14 september moeten de vertegenwoordigers van de parochie en twee personen van de aanvrager aanwezig zijn op een workshop in Utrecht. Als u een aanvraag indient, noteer deze datum reeds in uw agenda.

Begin tijdig met het klaarmaken van uw aanvraag en de diverse bijlagen die bijgevoegd moeten worden om deze op tijd in te kunnen dienen. Projecten ingediend na 15 augustus 2019 worden niet in behandeling genomen.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers



MIVA 2019

GEEF MEISJES EEN TOEKOMST IN KAMEROEN

In het weekend van 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor Kameroen. Centraal staat zuster Clementine, die haar leven in het teken zet van kwetsbare meisjes.

DE BESTEMMING VAN CLEMENTINE

Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam, werd zij meteen geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij wachtten daar in de hoop dat ze ingehuurd zouden worden om op de farms te werken. Het zijn de wezen van aids-slachtoffers. Deze ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie ouders geëist, hun kinderen zijn achtergebleven. Zonder ouders, soms verstoten door hun familie. De 54-jarige zuster Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat van de meisjes.

EEN EIGEN BESTAAN

Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld in Kameroen en hebben daardoor geen kans op een toekomst. Zuster Clementine vangt deze meisjes op in het opvangcentrum in Bangang. Een sober klooster, zonder stromend water, zonder toilet, soms met elektriciteit. De meisjes krijgen hier les in vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden, bijvoorbeeld naaiwerk, computerwerk en kappersvaardigheden.

Twee vrijwilligsters uit het dorp geven de lessen. De meisjes leren koken en krijgen les in hygiëne. De twee naaimachines die er zijn heeft het centrum gekregen. Na de opleiding kunnen de meisjes geld lenen om onder andere een naaimachine of kappersmateriaal te kopen en daarmee hun eigen geld te gaan verdienen.

EEN AUTO IS ONMISBAAR

Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kinderen op die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam, als het niet geregend heeft tenminste. Als het regent is de weg onbegaanbaar en verandert die in een modderstroom. De alternatieve route duurt dan ruim drie uur.

Alleen met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. Clementine: "De auto brengt ons dicht bij de families en gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

COLLECTE

In de vieringen van het weekend van 24 en 25 augustus wordt na afloop bij de deur een collecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de MIVA om zuster Clementine een auto te kunnen geven. Geef daarom een gulle bijdrage in de collecte. Deze collecte bevelen wij u van harte aan. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep MOV

VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR

WIJCHEN 20 JUNI 2019

Met ingang van 1 juni 2019 zijn vicevoorzitter Wijnand Eling en secretaris Pierre Duijkers gestopt binnen het parochiebestuur. Beiden hebben zij ruim acht en een half jaar deel uit gemaakt van het bestuur van De Twaalf Apostelen. Gezien de maximale termijn die het bisdom hanteert – twee keer vier jaar – hebben zij hun functie neer moeten leggen. Het bestuur bedankt hen voor het vele werk dat zij voor de parochie De Twaalf Apostelen hebben gedaan. Zij waren belangrijk bij de totstandkoming van onze parochie en hebben met veel inzet en betrokkenheid onze parochie zo optimaal mogelijk laten draaien. We hopen dat ze nu van hun vrije tijd mogen genieten.

Het afgelopen jaar zijn de overige bestuursleden druk bezig geweest met het zoeken van nieuwe bestuurskandidaten. Helaas heeft dit tot op heden nog geen succes opgeleverd.

Om de noodzakelijke functies in het parochiebestuur te vervullen heeft Liza Matijssen de taak van secretaris op zich genomen. De overige drie vacatures in het bestuur blijven bestaan. We proberen hiervoor de komende tijd kandidaten te vinden.

Wel heeft het parochiebestuur met instemming van het bisdom oud-pastoor Rudy de Kruijf bereid gevonden om als algemeen adviseur van onze parochie op te gaan treden. Zijn inzet zal er vooral op gericht zijn om bestuur en pastoresteam te ondersteunen bij het ontwikkelen en vormgeven van een nieuw toekomstperspectief en een bredere positionering van onze kerk in de gemeenten Heumen en Wijchen. Onderlinge samenwerking is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

bestuur parochie De Twaalf Apostelen



EVEN PUZZELEN

EEN WOORDZOEKER, MAAR DAN ANDERS

Probeer in elke groep van twaalf woorden telkens vier woorden te vinden, die op een of andere manier te maken hebben met hetzelfde begrip. In elke groep bestaat de oplossing dus uit drie nieuwe woorden. Een voorbeeldje: bij de woorden MOEDER-BEZOEK-KLOK-DOM is de oplossing het woord KERK. We kennen immers onze moederKERK, KERKbezoek, KERKklok en domKERK.

©Leo Bijmans

DE MARTELAREN VAN OEGANDA

Op 3 juni werden Charles Lwanga en metgezellen herdacht, oftewel de vijfenveertig martelaren van Oeganda. Van deze martelaren zijn er tweëntwintig katholiek, twintig anglicaans en drie moslim. Dat maakt de bedevaartsplaats in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, uniek in de wereld. Er is geen plaats waar drie religies samenkomen in de viering van martelaren. De bedevaartsplaats is wel verdeeld in een katholieke, een anglicaanse en een moslimplaats, maar de katholieke plaats is de grootste. De mis werd voorgedaan door John Baptis Odama, de aartsbisschop van Gulu, die op zondag 31 maart



in Heumen was voor de eremis van mij. Ik was door de aartsbisschop met twee anderen benoemd om die mis te organiseren. Er was een koor van vijftienhonderd mensen en de liturgische dansers die ook bij mijn wijding hadden gedanst dansten hier. Ruim vierduizend mensen liepen vanuit alle hoeken van Oeganda naar de bedevaartsplaats Namugongo. Namugongo betekent 'op de rug'. Zo zijn de martelaren tussen 23 januari en 27 januari 1885 omgebracht. Enkel omdat er een zinnetje in het 'Onze Vader' staat: "Uw koninkrijk kome". De koning van Luganda (zo heet dit gebied van Oeganda) dacht dat de volgers van Jezus ridders waren om zijn koninkrijk over te nemen. De angst die de koning had

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Hemel	ma	aqua
pa	tempo	Fin
bede	riviermonding	uit
moes	puber	paling

apostel	parochie	ga
tijdschrift	Kijk	klaver
droog	radio	koerier
zijde	vliering	raam

roofkarper	man	mogen
kerk	nar	Pasen
kapel	boom	tuin
biermerk	zondag	na

herberg	leut	druk
kerkdienst	gewaad	Bakje troost
boon	netje	religieuze
Kerst	stop	verbaal



was zo groot, dat hij zelfs zijn eigen zus prinses Kalala (Clara), die ook christen was geworden en weigerde haar geloof op te geven, liet martelen en doden. De martelaren waren tussen 18 en 43 jaar oud. Ze werden in stukken gesneden, levend verbrand of met speren doorboord.

Vandaag de dag trekken de martelaren van Oeganda miljoenen mensen naar het meer waarin enkele lichamen waren gedumpt. Dit is de katholieke bedevaartsplaats. In een dal tussen heuvels ligt een klein, nu kunstmatig, meer. Er is een brug van 80 meter lang die van de wal naar het hoofdaltaar loopt. Vanuit Gulu liepen achthonderd mensen in anderhalve week vijfhonderd kilometer om bij deze viering te zijn. Ik was verantwoordelijk voor de collecte en de distributie van de heilige communie.

VOORBEREIDING

In de dagen ervoor werden de nachten korter en de mensenmassa op de bedevaartsplaats groter. Na de voorbereidingen heb ik uren bij het meer gezeten om de mensen het sacrament van verzoening te geven, in de volksmond biecht geheten, en veel voorwerpen en mensen te zegenen. Het heeft veel indruk op mij gemaakt hoeveel jongeren en ouderen naar me toe kwamen om te biechten en aangeraakt te worden.

Er waren niet veel blanke priesters maar die kregen wel de langsterijen.

Volgend jaar word ik op deze dag verantwoordelijk voor een internationale jongerenontmoeting.



Want in Midden-Afrika is dit de enige bedevaartsplaats van martelaren en deze trekt veel pelgrims uit Tanzania, Congo, Rwanda, Kenia

en Zimbabwe. Oeganda is ook het enige land in Afrika waar drie keer een paus is geweest: in 1969 Paulus VI, in 1993 Johannes Paulus II en in 2015 Franciscus. Op 27 maart had ik samen met de Oegandese delegatie een privé-ontmoeting met paus Franciscus en de paus refereerde aan zijn historisch bezoek en noemde het een geweldige ervaring om in Oeganda te zijn geweest. Hij wenste mij Gods Geest in mijn werk in een vluchtelingenkamp en voor de jongeren in Oeganda.

DAG ZELF

Om dit voor het eerst als priester mee te maken was een overweldigende ervaring. Sinds mijn priesterwijding heb ik al veel speciale dingen mogen meemaken: de Wereldjongerendagen in Panama, een ontmoeting met paus Franciscus, mijn eerste mis in Heumen, de doop van mijn neefje Guus en nog veel meer. Maar om samen met miljoenen pelgrims te zijn, samen te staan en je geloof uit te spreken is iets wat diepe indruk op mij maakte. Ik sprak de geloofsbelijdenis in het Nederlands uit en rondom mij hoorde ik het in het Engels, Swahili, Luganda, Luo, Duits en Frans. Dat is ons geloof, dat is niet iets voor ons zelf maar iets wat we mogen delen. Soms voelde ik me ook wel een popster. Iedere keer wanneer ik op de bedevaartsplaats kwam en maar even durfde te stoppen, stonden er binnen een paar seconden mensen die de biecht wilden afleggen, een zegen wilden of wilden dat hun hoofd werd aangeraakt. Op 3 juni liep ik om 3.30 uur de poort van het heiligdom binnen en ik kwam pas tegen 5.00 uur aan bij de kerk: ik deed anderhalf uur over 500 meter, telkens werd ik staande gehouden. Maar het belangrijkste voor mij is dat ik zag hoe ik mensen rust en vrede kon brengen, simpelweg door er te zijn. Soms kon ik ze niet begrijpen omdat ze geen Engels spraken maar met gebaren kwamen we er wel uit. Het is mooi om te zien hoe we op eenvoudige wijze ons geloof zo wereldwijd mogen vieren.

Sander Kessler

MARIA-TENHEMELOPNEMING



Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de zevende eeuw door Rome overgenomen. Maria-Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

Maria is ten hemel opgenomen. De bestemming die God haar vanaf het begin van haar ontvangenis had gegeven, wordt op een prachtige manier voltooid. Maria, geboren uit de menselijke ouders Joachim en Anna, krijgt een plaats tussen de bewoners van de hemel, de engelen en de rechtvaardigen bij God.

Maria is ten hemel opgenomen. Zij is niet uit de hemel neergedaald. Zij was een mens, zoals alle mensen, alleen op een bijzondere manier begenadigd door Christus, met het oog op de verlossing die moest komen. Zo is althans ons geloof in de onbevleete ontvangenis. Niet geraakt door de erfzonde zoals wij, maar behalve in de zonde volledig mens.

De Kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar ten hemel worden opgenomen. Wij mensen, geboren uit menselijke ouders maar door God vanaf onze ontvangenis uitverkoren om met Hem gelukkig te worden, gaan onze weg door het leven.

Gaan wij onze weg. Met vallen en opstaan. Met vreugde en verdriet. Met Maria en de Kerk. De Kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar eens ten hemel worden opgenomen. Wij mogen erbij zijn. Dat is onze hoop, dat is ons feest.

Diaken Hennie Witsiers

Speciale vieringen:

Op 15 augustus, bij goed weer vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen naar de Molenberg. We vertrekken om 19.00 uur vanaf het kerkplein. Daarna vieren wij de eucharistie.

Bij slecht weer is de viering in de Abtkerk (Wijchen) om 19.00 uur.

Op 15 augustus vieren we ook om 19.00 uur op de Kapelberg te Bergharen. Bij slecht weer is de viering in de H. Annakerk te Bergharen.

In de andere kerken vieren we het feest in het weekend. De jaarlijkse bedevaart wordt gehouden op zondag 18 augustus. Aansluitend is er om 16.00 uur de eucharistieviering op de Kapelberg.

Pastoresteam

10 JUNI – TWEDE PINKSTERDAG

Onder een stralende zon was er weer een mooie Kapellentocht naar de Kapelberg in Bergharen. Veel mensen kwamen als wandelaar, fietser of met de auto van verschillende plaatsen van de parochie De Twaalf Apostelen om een kaarsje op te steken bij Maria.

Op de Kapelberg heette pastor Aloys van Velthoven iedereen hartelijk welkom.

"Hier op deze mooie plek zijn wij samen gekomen. Kijk eens naar de vogeltjes, naar de zon en voel de wind, hier komen wij op adem".

Hij memoreerde nog dat Jos van Minderhout deze mooie traditie tot stand heeft gebracht.

Aan het begin van de dienst werden mensen uit verschillende parochies uitgenodigd om een grote glazen bak te vullen met hun zelf meegebracht water. Het was een mooi gebaar, plastic flesjes, kannen, een grote gieter en zelfs een wodkafles met water. "Zo worden wij samen een".

De dienst had als thema 'Op adem komen'.

In deze hectische tijd horen we nogal eens zeggen: Ik moet er even tussenuit voor een korte vakantie, we moeten bijtanken. Zomaar even niks, geen telefoon en computer. Wat wij nodig hebben is samen op adem komen, eens te luisteren naar elkaar en er voor elkaar te zijn! Vandaag is het hier de plek om daar eens bij stil te staan. De mooie dienst werd opgeluisterd door het jongerenkoor uit Alverna. Fijn dat deze jongeren er ook voor ons waren!

Na de communie vulden twee misdienaars met diaken Hennie Witsiers kleine flesjes met het ge-



wijde water uit de glazen bak. Bij het einde van de dienst mocht iedereen een flesje water mee naar huis nemen als aandenken aan dit samenzijn.

Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers bleven nog veel bezoekers bij elkaar om 'op adem te komen'.

Bea Cronenberg



Enkele weken geleden overleed Frans Verheijen in Nijmegen. In juli 2018 nam Henk Folmer met hem zijn levensloop door, waarna Frans ons liet weten dat plaatsing kon wachten tot na zijn overlijden.

De redactie

Frans Verheijen was van 1985 tot 1994 pastoor in

Wijchen (enkele jaren zelfs van drie parochies) en daarna ging hij ook nog wel eens voor. In juli 2018 verbleef Frans nog in het hospice in Wijchen, kort daarna is hij verhuisd naar kloosterbejaardenoord Aqua Viva in Nijmegen.

ZIJN JEUGD

Frans werd in 1929 te Rotterdam geboren als middelste van zeven kinderen in een katholiek gezin. Zijn vader was duidelijk behoudend. Zo hield die vast aan de oude regels voor de vastentijd, ook toen de paus de kerkelijke voorschriften daaromtrent versoepelde. Zijn moeder was meegaand en kon gemakkelijker veranderingen accepteren.

ZIJN ROEPING

Frans had als jongen al snel de wens om priester te worden en koos voor de franciscanen. In 1942 ging Frans, net dertien jaar, naar het franciscaanse kleinseminarie in Megen. Dat lag dicht bij Bergharen, de geboorteplaats van zijn vader. Destijds leefde zijn grootvader er nog en twee ongehuwde zussen van zijn vader. Één van hen, tante Marie, kwam op de fiets om de week Frans opzoeken, nam zijn vuile was mee en zorgde zes jaar voor schone kleren. In 1949 trad hij in bij de orde van de minderbroeders franciscanen. Na het noviciaat (proefjaar) in Vlodrop bij Roermond, volgden zes jaren van opleiding tot priester: twee jaren filosofie in Venray, twee jaren theologie, bijbelstudie en kerkelijk recht in Alverna en met hetzelfde programma nog twee jaren in Weert. Daar werd hij halfvasten 1956 priester gewijd. Zijn eerste heilige mis was met Pasen in de parochiekerk van zijn ouders in Rotterdam.

ZIJN MISSIETIJD

Frans wilde graag missionaris worden, maar had niet verwacht dat hij gevraagd zou worden piloot voor de missie in Nieuw-Guinea te worden! Na een opleiding op de Nationale Luchtvaartschool in Hilversum volgde nog een opleiding tot vliegtuigmonteur in Amerika. In april 1959 arriveerde hij op Nederlands Nieuw-Guinea. Na een paar jaar (en enkele ongelukken, "Ik kon vliegen tot op zekere hoogte!") kreeg hij van zijn oversten andere taken en werd hij missionaris in de Baliemvallei.

Begin zeventiger jaren werd hij benoemd in de hoofdplaats Jayapura. Nederlands Nieuw-Guinea was inmiddels een Indonesische provincie geworden met de naam Irian Barat, nu Papoea geheten. Hij kreeg verschillende taken. In de eerste plaats moest hij voor het Centrale Missie Bureau de conclusies van het Tweede Vaticaans Concilie voor vier bisdommen organiseren. Verder werd hij pastoor voor de vele buitenlanders die daar werkten bij een groot ontwikkelingsproject van de Verenigde Naties. Daarnaast was hij secretaris van de halfjaarlijkse bisschoppenbijeenkomst. Nadat de Indonesische regering de invoer van medicijnen vanuit Nederland (MEMISA) had verboden, richtte hij een BV op om de missieposten in Papoea van medicijnen te kunnen blijven voorzien. Eind zeventiger jaren kwam Frans in overleg met zijn oversten tot het besluit om na twintig jaren Papoea te verlaten. In zekere zin was het werk geen missiewerk meer, want de Kerk kon daar op eigen benen staan.

TERUG IN NEDERLAND

De eerste zes jaren in Nederland was hij missieprocurator en zorgde zo voor de vele medebroeders en hun werk in de missies. Het was een mooie gelegenheid om weer te wennen aan het (kerkelijk) leven hier, om daarna te kunnen werken in het basispastoraat.

ZIJN WIJCHENSE TIJD

In 1985 benaderde bisschop Bluysen de franciscaanse orde voor een opvolger van pastoor Janssen in Wijchen, met als extra opdracht om die parochie

te fuseren met de Everardus- en de Paschalisparchie. Frans kreeg die taak per 1 november 1985. In 1988 fuseerden de drie geloofsgemeenschappen tot parochie De Hoeksteen. In 1994 trad Frans op zijn 65^e terug. Zijn medebroeder Jos van Minderhout werd zijn opvolger. Nog tien jaren bleef Frans assisteren in de parochie. Frans was een markante persoonlijkheid in de Wijchense gemeenschap. Zo stonden in de Wegwijs, het Hoeksteenblad en de Apostelbode geregeld artikelen over hem (denk aan riefkuukskes bakken, 'Geef Frans met een kerstpakket een kans' en Historische Vereniging Tweestromenland).

TOT SLOT ENKELE KORTE VRAGEN

- Voelde je je als pastoor gehinderd door de toenmalige conservatieve bisschoppen? "Nee, in het geheel niet. Ik was met mate gezagsgetrouw".
- Zou je jongelui aanbevelen te kiezen voor een kerkelijke functie? "Ja zeker. Maar niet alleen jongelui. De kerk, de gemeenschap, moet hen roepen, hem of haar (!) vragen. Dit kunnen, vind ik, ook gehuwde mannen of vrouwen zijn. Ik zeg dit mede omdat ik gezien en ervaren heb, hoe goed getrouwde mannen en vrouwen functioneren in de Wijchense geloofsgemeenschappen".
- Ik las dat je je met je eindigheid verzoend hebt. Hoe verwerk je zoiets? "Doodgaan vind ik niet erg; als je maar niet veel moet lijden".
- Heb je hierbij steun van jouw geloof? "Ja heel zeker. Toen mijn gezondheid kritisch werd, heb ik om het sacrament van de zieken gevraagd en ook ontvangen".

Henk Folmer



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

OPENLUCHTVIERING BIJ OUDE TOREN IN BALGOIJ

De openluchtviering wordt jaarlijks eind juni gehouden op een unieke plek in Balgoij, bij de Oude Toren, op de plek waar tot iets meer dan honderd jaar geleden de St.-Janskerk de kern van het toenmalige Balgoij markeerde. Het is goed om af en toe terug te keren naar deze plek, waar eeuwenlang mensen zoals wij hebben gewerkt en gebeden, hebben geleefd. Bij de Oude Toren worden heden en verleden bij elkaar gebracht.

Op 24 juni viert de rooms-katholieke kerk de verjaardag van Sint-Jan de Doper, zes maanden vóór die van Jezus. Daarom werd op zondag 23 juni bij de Oude Toren het Sint-Jansvuur aangestoken en spraken we de wens uit met heel ons hart dat alles zal groeien en de oogst goed zal zijn. Dat is het klassieke thema van de Sint-Jansviering en het Sint-Jansvuur. Vuur is

natuurlijk ook een geweldig beeld van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt de hartstocht van God in onze harten. Vanaf het moment dat de leerlingen de Geest ontvangen met Pinksteren, hebben zij een passie die hun hele leven lang duurt en hen ertoe aanzet om vrijmoedig en begeistert de boodschap van God te brengen. Een beeld dat erg goed past bij pastor Aloys en dat we ons allemaal zullen blijven herinneren.



Dat vuur doorgeven aan pastor Yves en aan alle mensen in onze geloofsgemeenschap, in onze parochie, was daarom het thema van de openluchtviering van dit jaar. "Het vuur doorgeven" in het voetspoor van Johannes de Doper, zo willen wij samen de reis voortzetten om het goede in ons te laten groeien en ons in te zetten voor onze medemensen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERGADERING 5 JUNI 2019

Als openingswoord wordt er een stukje voorgelezen uit het boek van Phil Bosmans: Menslieft ik wens je vrede en alle goeds. Heel toepasselijk voor het a.s. pinksterweekend met de slotregels: Ik wens je Gods Geest in deze dagen, opdat vreugde, vrede en tevredenheid je deel mogen zijn, een stuk van het paradijs!

- Een groot gedeelte van deze avond hebben we gesproken met de werkgroep gezinsliturgie. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks gemiddeld zo'n elf gezinsvieringen. Er wordt voor iedere viering een nieuw boekje gemaakt, meestal samen met de voorganger die in deze viering voorgaat. Maar helaas lopen deze kindvriendelijke vieringen de laatste tijd erg terug, op enkele uitschieters na.

De gezinsvieringen vinden plaats op iedere derde zaterdagavond van de vierwekelijkse cyclus. Op dit moment, is de werkgroep dan ook niet meer zo gemotiveerd om op deze manier verder te gaan. Zij zouden het betreuren om het bijtje erbij neer te moeten gooien, dus hebben ze het voorstel aan de contactraad gedaan om de gezinsvieringen voortaan op zondag te houden in de gebruikelijke zondagsviering van 9.30 uur. Misschien bestaat de kans dat de parochianen die doorgaans op zondag 'kerken' er dan ook bij zijn! Op enkele mensen na, zien we die niet op de zaterdagavond.

Het voorstel om dit te gaan proberen is door de contactraad aangenomen. Wel zal het aantal gezinsvieringen teruggebracht worden tot ongeveer zes vieringen per jaar.

- Verder is er nog gesproken over mogelijke veranderingen wat betreft de viering van de eerste communie. Na wat discussie kwam de contact-

raad met enkele argumenten en voorstellen. Pastor Andreas gaat die voorleggen aan het pastoresteam.

- Met Pinksteren wordt de nieuwe altaardwaal in gebruik genomen.

- Enkele vrijwilligers zullen ook dit jaar tijdens de doorkomst van de Vierdaagse in de Woetik de lopers een drankje aanbieden. Ook worden er stoelen geplaatst voor een rustmoment. Dit alles bij de zijingang van de Paschaliskerk. De kerk is die ochtend geopend, om de lopers de kans te geven voor een stil gebed of om een kaarsje aan te steken.

- Op 8 september 2019 wordt er tijdens de zondagsviering aandacht aan geschonken dat de Paschaliskerk tachtig jaar wordt. Na afloop zal er koffie en thee worden geschonken met iets lekkers erbij.

- Op 24 november zal weer de jaarlijkse vrijwilligersmorgen worden gehouden.

- Het thema vitaliteit is even aan de orde geweest, maar na de vakantie pakken we dit weer op.

We besluiten de avond met de meegebrachte hapjes en drankjes en sluiten het werkjaar op een goede en gezellige manier af. De contactraad komt na de vakantie op 11 september weer bij elkaar.

Vanaf deze plaats wens ik u allen een goede en zonnige vakantie toe!

Els Bergman

WIJCHEN - ZUID



Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



Vieringschema

13 juli / 14 juli

• 15e zondag door het jaar

20 juli / 21 juli

• 16e zondag door het jaar

27 juli / 28 juli

• 17e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Deut. 30,10-14 ✨ Tweede lezing: Kol. 1,15-20 ✨ Evangelie: Luc. 10,25-37</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 18,1-10a ✨ Tweede lezing: Kol. 1,24-28 ✨ Evangelie: Luc. 10,38-42</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 18,20-32 ✨ Tweede lezing: Kol. 2,12-14 ✨ Evangelie: Luc. 11,1-13</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Bertus Visschedijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Bertus Visschedijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch <i>Na afloop ☞</i></p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Koor uit Tiel Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Afscheid Fien & Bart Tax New Challenge Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 10.00 Afsluitingsviering Gemengd Koor Martin Claes/Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Vieringschema

03 augustus / 04 augustus

• 18e zondag door het jaar

10 augustus / 11 augustus

• 19e zondag door het jaar

17 augustus / 18 augustus

• 20e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Pr. 1,2;2,21-23 ✨ Tweede lezing: Kol. 3,1-5.9-11 ✨ Evangelie: Luc. 12,13-21</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Wijsh. 18,6-9 ✨ Tweede lezing: Heb. 11,1-2.8-19 ✨ Evangelie: Luc. 12,32-48</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Jer. 38,4-6.8-10 ✨ Tweede lezing: Heb. 12,1-4 ✨ Evangelie: Luc. 12,49-53</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bertus Visschedijk</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch <i>Na afloop ☞</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bertus Visschedijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie in de Oude Victorkerk Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering in de Oude Victorkerk Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 16.00 Maas & Waalse bedevaart Gemengd Koor Ad Blommerde/Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>

Vieringschema

24 augustus / 25 augustus
• 21e zondag door het jaar

31 augustus / 01 september
• 22e zondag door het jaar

07 september / 08 september
• 23e zondag door het jaar
• ziekenzondag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ④</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 66,18-21 ✦ Tweede lezing: Heb. 12,5-7.11-13 ✦ Evangelie: Luc. 13,22-30</p>	<p>lezingen ①</p> <p>Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29 ✦ Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a ✦ Evangelie: Luc. 14,1.7-14</p>	<p>lezingen ②</p> <p>✦ Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b ✦ Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 ✦ Evangelie: Luc. 14,25-33</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Yves Mambueni Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ad Blommerde Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ad Blommerde</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 13.30 Afscheidsviering Aloys Koren van Balgoij, Nederasselt, Overasselt, Heumen Gehele pastoresteam</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Yves Mambueni</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering in de Oude Victorkerk Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie in de Oude Victorkerk Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Kinderkaravaan Kinderkaravaankoor Lara van der Zee</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERTINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 07 juli	19.30 uur	⊕ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 04 augustus	19.30 uur	⊕ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
donderdag 15 augustus	19.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria Tenhemelopneming op de Molenberg Wijchen. Martin Claes/Cees Janssen. M.m.v. Soli Deo Gloria (Gemengd). Processie start vanaf de H. Antonius Abtkerk om 19.00 uur. Bij slecht weer is de eucharistie viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen om 19.00 uur.
zondag 01 september	19.30 uur	⊕ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 12 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 09 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 13 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 02 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambuëni.
vrijdag 06 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 16 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambuëni.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 26 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 23 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☪ Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 01 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.
maandag 15 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.
maandag 29 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.
maandag 12 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.
maandag 26 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.
maandag 09 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambuëni.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 juli	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.
dinsdag 13 augustus	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.
dinsdag 10 september	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.

Batenburg

maandag 29 juli	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 26 augustus	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
donderdag 15 augustus	19.00 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria Tenhemelopneming op de Kapelberg Bergharen. Yves Mambuëni/Jack Steeghs.
vrijdag 02 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 02 juli	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 06 augustus	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 03 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Kerkje | Leur

zondag 28 juli	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 25 augustus	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

☪ = Eucharistieviering ☪☪ = Woord- en Communieviering ☪☪☪ = Gebedsviering ⊕ = Taizéviering



*De levenswijze van Franciscus riep veel reacties op.
Clara, een edelvrouwe ook uit Assisi,
begreep hem op en top.*

*Zij richtte zich op gebed en meditatie,
een leven van volledige contemplatie.*

Met die intentie zette zij haar welgestelde leventje stop.

*Veel vrouwen voelden zich aangesproken:
ook zij hebben met hun luxe leventje gebroken.*

*Over de nieuwe levenswijze gingen zij zich vergewissen;
zij sloten zich aan bij de clarissen.*

Een nieuwe periode in het Roomse Rijk was aangebroken.

Toon van Duifhuizen

PS 11 augustus feest van Sint-Clara

EERSTE COMMUNIE

Hallo allemaal, ik heb op zondag 26 mei de eerste communie gedaan in de kerk van Niftrik.

Het koor heeft gezongen en ik heb een stukje voorgelezen samen met Siem en Lotte.

Ik vond het leuk om te doen maar ik vond het een beetje spannend, maar het was niet spannend.

Het thema was 'samen onder de regenboog'.

groetjes Lisa van Dorland



VAKANTIE EN LOSLATEN...

Vakantie is een mooi staaltje 'oefening baart kunst'. Het is een grote kunst om los te laten: ineens een tijdlang niet naar werk, niet naar de vertrouwde vereniging, niet naar school, niet vergaderen, minder leven met een scherprechende klok.

Vakantie is voor de meeste mensen zoets als thuiskomen bij jezelf en je naasten. Ineens is er een zee aan tijd en zon in je leven. Geniet ervan, thuis of op locatie.

Ook ik ben er de komende tijd even tussenuit. Diegenen die me in Hernen-Leur in de vakantieperiode nodig hebben nemen het best contact op met Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl

Ik zie jullie na de zomer graag gezond en wel terug:

- in de vertrouwde Judocuskerk
- tijdens de Emmaüswandeling op zondagmiddag 1 september

- of in de gesprekskring Grond Van Leven die op 11 september start

(zie voor beide laatstgenoemde activiteiten de vorige Apostelbode of stuur mij een mail en ik antwoord met het programma: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl).

En voor wie naar de kerk blijft komen: weet dat er in de Judocuskerk in juli en augustus om het weekend gevierd wordt. Kijk goed naar het rooster elders in dit blad om een gesloten deur te vermijden.

Heb het goed samen!

Pastoraal werker Jack Steeghs

MISINTENTIES

7 juli: Koosje van Heumen-Cobussen, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen

13 juli: Thea Wouters-Kropmann, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

27 juli: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie van der Aa-Broekman

11 aug: Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen, Riet van Duifhuizen-Rutten

17 aug: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie Kersten-Steeg, Koosje van Heumen-Cobussen, Wim en Gon Hebing, Thea Wouters-Kropmann, voor de overleden weldoeners

25 aug: Jo Derks en Jo Derks van Casteren, Broer en Jo Peters-van Lubeek

31 aug: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen Jan de Kleijn en overleden familie

8 september: Jan Thoonsen

Gelieve de misintenties voor de maand september voor 12 augustus in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

HET HOOGALTAAR IN HET LICHT

Bij binnenkomst in de Mariakapel van de H. Judocus worden de bezoekers verrast met een aanblik van het prachtige neoromaans interieur van de H. Judocuskerk met zijn vele bijzondere details, als ze door de vorig jaar geplaatste glazen deuren de kerk inkijken.

Een blikvanger is zeker het priesterkoor met het typisch franciscaans hoofdaltaar en de huidige altaartafel, de oorspronkelijke communiebank. Om het zicht hierop te verbeteren gaat bij binnenkomst van de bezoeker in de Mariakapel de verlichting automatisch aan op het hoogaltaar. Hiervoor was het aanleggen van een elektriciteitsleiding nodig van het altaar via de gewelven naar de Mariakapel. Voor het steigerwerk opstellen en afbreken, de elektriciteitsleiding leggen en het wegwerken ervan onder de houten vloeren hebben we vakbekwame vrijwilligers bereid gevonden hun bijdrage te leveren aan het uitvoeren van de klus. De contactraad dankt hen hartelijk voor de medewerking.

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Onze geloofsgemeenschap beschikt over een grote schare vrijwilligers. Parochiebestuur en contactraad zijn veel dank verschuldigd voor de inzet die op allerlei gebied wordt getoond. Een keer per jaar wordt aan deze vrijwilligers extra aandacht besteed. Dit keer zal dat gebeuren op zondag 8 september na de zondagviering in cafeesterij De Toekomst. Te zijner tijd krijgt u hiervoor nog een uitnodiging.



OUDERENBIJEENKOMST



De eerste dinsdag 3 september beginnen we weer om 10.00 uur met onze ontmoetingsbijeenkomsten in de Mijlpaal. Daarna is er koffie en thee. Welkom!



H. VICTOR - BATENBURG

VOORBEREIDING EN BOUW R.K. KERK H. VICTOR (VERVOLG)

In 1873 werden het oude kerkje en de pastorie afgebroken. Er werd een houten noodkerkje gezet en de eerste spade ging de grond in. Bij het graven van de funderingen van de pastorie werd, zo vertelt pastoor Kroonen, "op de diepte van één meter een veldkruikje gevonden, welke de Romeinse veldheren droegen, om daaruit te drinken, maar door de ruwe hand van de arbeiders in stukken geslagen werd. Er bevonden zich op den buitenkant afgodsbeelden, gepolychromeerd in blauwe en andere kleuren, welke nog geheel frisch waren, zodat men nauwelijks zoude hebben kunnen geloven, dat er meer dan duizend jaren waren overheen gegaan. Op het stadhuis te Nijmegen bevindt zich nog een dergelijk kruikje".

Architect van Dijk zorgde voor een hecht fundament onder zijn kerk. Op de plaats waar de pilaren en kolommen van de kerk zouden komen liet hij putten graven – zesendertig in totaal – met een middellijn van twee meter en acht tot tien meter diep. Deze kokers werden gevuld met Maaszand dat met behulp van pompen werd aangewaterd.

Bij het graven van de put voor de pilaar waaraan de preekstoel was bevestigd, deed men nogmaals een vreemde vondst. Laten we het opnieuw vertellen door pastoor Kroonen, die in 1887 een en ander over de bouw van de kerk voor ons optekende: "Circa vijf meter diep stiet men in October 1873 op eenen buitengewoonen monstrueuzen eikenboom, welke circa twee meter middellijn in de breedte had en op ruim twee meter in de lengte van beneden afgezaagd en uitgehold was, gevuld met heidensche urnen, waarin de

asch der menschen verborgen was, want onder de Heidenen werden de lijken verbrand. Van die urnen worden er verscheidene in het museum van het klooster der Minderbroeders te Megen bewaard. Waarschijnlijk is de buitengewone en omvangrijke boom als een godheid vereerd en zijn daaraan menschenoffers gebracht, of is het een grafkelder geweest van een aanzienlijke familie der volksstammen (de Batavieren)".

De weduwe Steeg overleed op 13 november 1873 toen de nieuwe kerk nog nauwelijks onder de kap was. Op haar bidprentje citeert de pastoor de psalmist: "Wie zal eene kloeke vrouw vinden? Zij bracht hare kinderen (twee dochters) naar het huis des Heeren. De ijver voor Gods huis heeft haar verslonden; den grondslag van den (nieuwen) tempel gelegd".

In 1875 werd op 30 april krachtens volmacht van Mgr. J. Zwijsen door pastoor J. Kroonen de nieuwe kerk ingezegend.

De nieuwe kerk werd op de eerste mei 1875 plechtig in gebruik genomen. Pastoor Kroonen werd bij de plechtige H. Mis geassisteerd door twee paters jezuïten, de paters Maas en van Rijckevorsel. Veertien kinderen deden hun eerste communie.

Overgenomen uit het boekje 'Kerk en parochie St.-Victor te Batenburg' ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Kerk St.-Victor. Wordt vervolgd in de volgende Apostelbode.

NIEUWS HERBESTEMMING H. VICTOR

Op 15 mei 2019 was er in het dorps huis de Hostert een bijeenkomst met belangstellende parochianen en inwoners van Batenburg.

Tijdens deze bijeenkomst werden de onderstaande speerpunten besproken:

- De mogelijkheid tot het vieren in de oude Sint Victorkerk.
- Bestaat de behoefte aan een devotieplek in de vorm van een Mariakapel ergens in Batenburg.
- Willen wij nog een tentoonstelling houden in het weekend van 13 en 14 juli, waarin de laatste viering gehouden gaat worden.

Ondertussen zijn we echter al een aantal stappen verder.

PUNT 1:

Wij gaan vanaf 1 augustus 2019 de vieringen houden in de oude St. Victorkerk.

Wij hebben met de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Gelderse Kerken gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit moet kunnen. Gekeken is ook naar de ruimte voor het overbergen van de noodzakelijke dingen, die we

nodig hebben voor de vieringen. We hebben afgesproken dat we de overeenkomst voor een jaar zullen aangaan.

Het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen heeft aan het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken het verzoek gedaan om het huurcontract op te stellen en aan de parochie voor te leggen.

PUNT 2:

In de bijeenkomst is gebleken dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een devotieplek in Batenburg. Op maandag 3 juni is er een gesprek geweest met de koper van de kerk. De koper biedt ons de mogelijkheid om de huidige kapel in stand te houden, onder voorwaarde dat er een werkgroep komt die deze ruimte gaat beheren. Hij wil hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid hebben. Het is dus nu aan de Batenburgers om deze werkgroep samen te stellen.

In deze kapel zal ook het beeld van Sint-Victor geplaatst gaan worden.

PUNT 3.

Op zondag 14 juli a.s. om 10.00 uur wordt de laatste viering in deze kerk gehouden. Pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers zullen in deze viering voorgaan. Eenieder is van harte welkom bij deze viering.

Er bleek ook behoefte te bestaan aan een tentoonstelling. Hiervoor is een kleine commissie in het leven geroepen. Deze commissie is ideeën aan het ontwikkelen en met de voorbereiding van de tentoonstelling begonnen.

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdagmiddag 13 juli 2019.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

De Werkgroep Herbestemming





VORMSEL

De voorbereidingen voor het vormsel samen met ouders waren erg leuk. De bijeenkomsten gingen over hoe je voor jezelf kunt opkomen en jezelf kunt zijn.

We hebben geleerd wat sacramenten zijn en verschillende Bijbelverhalen gelezen. Ook zijn we naar de ouderen geweest om daar samen spelletjes te doen, liedjes te zingen en samen te lachen. Daan is ook naar Power of Fire in Den Bosch geweest. Deze dag begon met een mooie dienst in de Sint-Janskathedraal. Dit was een hele leuke dag, er was een speurtocht in de kerk van Den Bosch, er konden vragen gesteld worden aan een kloosterzuster, er waren springkussens en nog veel meer.

2 juni hebben wij het vormsel gedaan, een bijzondere zonnige dag. Er was een koor dat mooie liederen had gekozen en gezongen!

De hulpbisschop had voor ieder een eigen verhaaltje, een 'opsteker voor als je later groter wordt'. Dit gedicht was een tekst tijdens de voorbereidingen en wij vonden het erg mooi!! ;

Het geheim van de liefde

*Al kan ik nog zo mooi praten
en zing ik als een nachtegaal
als ik de liefde niet heb
is het maar vals kabaal*

*al ken ik de duurste woorden
en heb ik alles gestudeerd
Als ik de liefde niet heb
is het geen mallemoer waard*

*liefde is niet jaloers
liefde vergeet vanzelf
liefde maakt zich niet dik
liefde zoekt nooit zichzelf*

*liefde kan alles verdragen
liefde doet iedereen recht
liefde gelooft en hoopt alles
liefde is waar en oprecht*

*geloof, hoop en liefde
die drie blijven staan
maar liefde is de grootste
liefde zal nooit vergaan.*

Groetjes Jara, Merel, Mirte, Anne en Daan

GEDOOPT

op de Kapelberg
2 juni 2019

Roos van den Boogaart



VANUIT DE CONTACTRAAD

AFSCHIED FIEN EN BART TAX

Zaterdag, 13 juli om 19.00 uur zullen Fien en Bart voor de laatste keer het kosterswerk in de kerk van Heumen verrichten. Na een lange staat van dienst hebben ze besloten om ermee te stoppen. De eucharistieviering die dag zal in het teken staan van dank dat ze dit werk zolang in onze kerk hebben kunnen doen. Na de viering is er gelegenheid om samen met Fien en Bart achter in de kerk een kop koffie of thee te drinken.

Contactraad

EERSTE COMMUNIE 26 MEI

Na maanden van voorbereidingen met pastor Aloys, pastor Yves en enkele ouders, gingen zeven kinderen in Heumen op zondag 26 mei hun eerste communie vieren.

Samen met het koor, Bart en Fien Tax, Ragonda Heidstomman en (waarschijnlijk voor het laatst in Heumen) pastor Aloys, is het voor onze kinderen een onvergetelijke en fijne viering geworden.



V.l.n.r.: Janne, Ties, Meret, Iris, Nikki, Lauren, Fien en pastor Aloys

Helaas kon pastor Yves niet bij de viering zelf aanwezig zijn, maar heeft hij wel de tijd genomen om ieder kind thuis te bezoeken en persoonlijk te feliciteren met deze mooie groei in zijn of haar geloof.

Namens alle kinderen en hun ouders: Iedereen nogmaals bedankt voor deze mooie dag.

Anja Kerkhoff



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Met een delegatie van het parochiebestuur en het pastoresteam is besproken hoe de communievieringen en centrale vormselviering ervaren zijn. Positieve geluiden die verder nog besproken worden.
- De contactraad wordt uitgedaagd om in het vervolg een activiteitenjaarplan te maken conform de 'Regeling gebruik kerken' van het parochiebestuur.
- Met het parochiebestuur is besproken hoe de AVG-wetgeving ingevuld moet worden voor de opname van de zondagvieringen via YouTube. Het bestuur heeft het advies van de contactraad overgenomen met het afsluiten van de camera in de Antonius Abt. Volgens de AVG mag het niet meer zonder toestemming van de gefilmde. Er moet rekening mee gehouden worden dat volgen van zondagvieringen via YouTube niet meer mogelijk is.
- De afgelopen weken hebben we een zeer inspirerend bezoek gehad van enkele groepen van de Speelhoeve.
- Het onderhoud van het Elckerlyc-kerkhof is thans een punt van zorg en aandacht.

Hein Kroft

VAKANTIE

De vakantietijd is aangebroken. Je gaat iets leuks doen. Voor velen betekent dat een trek naar oorden buiten de landsgrens. Iedereen bereidt zich op een eigen manier voor op de vakantie; het is een tijd waarin niet gedacht hoeft te worden aan de dagelijkse beslommeringen of aan het werk. Er is nu ook tijd voor bezinning, voor het denken aan andere zaken. Dit voelt bijna als 'niets moet maar alles mag'. Je kunt doen wat je zelf wilt en je hoeft niet te luisteren naar anderen. Je bent ontspannen.

Volgens velen een heerlijk gevoel. Er kan nu ook aandacht worden besteed aan het wel en wee van het gezin, de familie, vrienden, burens etc, kortom de andere mens komt weer in beeld. Velen spreken uit dat ze vaker deze gevoelens willen hebben en meer aandacht aan hun directe omgeving willen besteden. De mens in ons komt naar boven, gevoelens als geluk en tevredenheid zijn ineens belangrijk; er blijkt meer belangrijk te zijn dan alleen maar geld.

Het tegengeluid dat je vaak hoort is dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders niet op va-

kantie gaat of kan gaan. De oorzaken zijn divers: er is geen financiële mogelijkheid (armoede); eenzaamheid stimuleert mensen niet om op vakantie te gaan en vormt vaker nog een groter probleem; zieken, maar ook hun mantelzorgers, kunnen vanwege de ziekte niet met vakantie, de dagelijkse activiteiten staan niet toe om er enkele vakantiedagen uit te zijn en een vluchteling heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan vakantie. Kortom, het is vakantietijd maar de dagelijkse problemen waar we mee geconfronteerd worden blijven bestaan.

In een eerdere bijdrage in de Apostelbode heb ik u de dilemma's van de huidige tijd genoemd: natuur & milieu, eenzaamheid, armoede, vluchtelingen en communicatie. Ik hoop dat u ook tijdens de vakantie, als de boog minder gespannen is, uw gedachten over deze dilemma's wil laten gaan. Hopelijk ziet u nieuwe mogelijkheden om zelf of door anderen een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze dilemma's.

Maar eerst wens ik u allen namens de contactraad van de Antonius Abt een goede en plezierige vakantie. Na de drukke maanden die achter ons liggen is deze periode van ontspanning zeer welkom.

Groeten, Hein Kroft



DOPEN

9 juni 2019
Vajen Willems





VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op vrijdag 23 augustus om 14.30 uur draaien we wederom een film in onze kerk. De titel is '45 Years'. Elders in deze Apostelbode vindt u meer informatie.
- De werkgroep ziekenpastoraat houdt contact met mensen bij wie de gezondheid niet optimaal is of die eenzaam zijn. Niet altijd geven mensen dit zelf door en dus is de simpele vraag om, als u iemand kent die daar behoefte aan heeft, dit door te geven aan iemand van de werkgroep of de contactraad.
- In de meimaand is wekelijks de rozenkrans gebeden. Dit initiatief ondervindt veel waardering, ook al is de groep niet zo groot.
- Vorig jaar namen we al afscheid van Wijnand Eling als contactpersoon vanuit het parochiebestuur voor onze contactraad, maar dat bleek te vroeg. Omdat er nog geen opvolger voor hem was gevonden, heeft hij de functie van vicevoorzitter nog tot 1 juni jl. vervuld. Nu moet hij echt stoppen en dat is de gelegenheid om hem wederom te bedanken voor zijn inzet voor de hele parochie en voor onze gemeenschap in het bijzonder.

- In de vakantieperiode is er op twee zondagen geen viering, dat is op 21 juli en 4 augustus.
- Graag wensen wij eenieder een fijne vakantie. Die is voor iedereen weer anders, maar ver weg of dichtbij of lekker thuis, we hopen op een fijne tijd voor u.
- De contactraad vergadert dit seizoen op woensdag 3 juli voor de laatste keer; we starten om 19.30 uur in onze kerk. De planning voor volgend seizoen wordt nog gemaakt.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Iedere eerste en derde woensdag van de maand schenken we thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. In de vakantieperiode gaan we gewoon door, zelfs op de Wijchense dag van de Vierdaagse. Het is erg gezellig en iedereen is welkom. De komende gelegenheden zijn op 3 en 17 juli, 7 en 21 augustus en 4 september. Van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur wijd open. En breng nog iemand mee!!!



Tini Poos



COMMUNIE 2019

Op zondag 26 mei jl. gingen in Niftrik twaalf kinderen voor de eerste keer te communie. De kinderen, afkomstig uit Bergharen (Kyra, Duuk en Wout), Batenburg (Quint), Heranen (Milou en Lisa) en Niftrik (Lieke, Lotte, Fie, Siem, Devie en Tijn), hadden gezamenlijk al het voortraject doorlopen. Gedurende acht middagen werden ze door pastor Jack en pastor Hennie voorbereid op de eerste communie. Ze leerden over Jezus, over dopen en wat de Kerk inhoudt. Ze hebben geknutseld en spelletjes gedaan en iedere keer kregen ze een voorwerp om hun 'schatkist' te vullen.

Op zondag 26 mei was dus de grote dag. De kerk in Niftrik was prachtig versierd en vanuit alle vier de dorpen waren de mensen uitgelopen om bij



deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. De kerk was overvol en het koor 'Voice' zorgde voor de muzikale omlijsting. In een mooie viering hebben deze twaalf kinderen hun eerste communie ontvangen. Na de kerkdienst mochten de kinderen nog wat duiven loslaten en werden ze toegespeeld door het lyrakorps van het Damianusgilde uit Niftrik. Al met al een mooi proces en een mooie dag om op terug te kijken.

Namens de betrokken ouders,
Ilse de Kleijn-Brands



EERSTE COMMUNIE 19 MEI 2019

Op zondag 19 mei hebben negen kinderen in de kerk van Overasselt hun eerste heilige communie mogen ontvangen. Het was een prachtige viering waar we dankbaar aan terug kunnen denken. In de week ervoor zijn de kinderen nog een aantal keren bij elkaar gekomen om te oefenen in het parochiecentrum en in de kerk. Ook zijn we samen naar museum Orientalis gegaan in de Heilig Land Stichting. Ook dit was prima voor ons groepsgevoel: wij willen samen bij de kerk horen. Pastor Yves, pastor Aloys en Liza hebben ons goed begeleid en voorbereid op de eerste communie. Dat is heel fijn, we hebben veel geleerd over de kerk, bijbelverhalen, kerkelijke gebruiken en rituelen, kerkelijke feesten en nog meer. Hen willen we nogmaals bedanken hiervoor! Nu wij de communie hebben gedaan, zullen wij in goede en mindere dagen de kerk regelmatig bezoeken, kaarsjes aansteken, thuis een gebedje doen en elkaar steunen wanneer een ander dat nodig heeft. Op zondag 16 juni zijn de dankvieringen van de communicanten en de vormelingen in de kerken van Overasselt en Nederasselt.

een ouder van een communicant

HEILIG HARTBEELD OVERASSELT



Het Heilig Hartbeeld bij de kerk in Overasselt is na een grondige schoonmaak herrezen. In 1943 werd dit beeld, dat in feite een beeldengroep is bestaande uit vier personen, door de lokale bevolking aan pastoor Van Riel cadeau gedaan. Centraal staat de Christusfiguur. In de sokkel is de tekst aan-

gebracht: 'H. Hart van Jezus, zeggen Overasselt'. Voor het monument is de beplanting flink teruggesnoeid. Nu staat het beeld te pronken tussen de bloemen en is het weer van alle kanten te bewonderen.

Nelly Theunissen-Vink

ONTMOETINGSMIDDAG

'DOE WAT JE KUNT'

Dit is het thema van de zeventiende ontmoetingsmiddag die georganiseerd wordt door de werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen. Een initiatief naar aanleiding van de landelijke Nationale Ziekendag.

De ontmoetingsmiddag vindt dit jaar plaats in Overasselt op zaterdag 7 september a.s. in het Verenigingsgebouw en is bedoeld voor alle ouders, zieken en belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen.

De zaal is open om 14.00 uur.

Om 14.30 uur beginnen we met een eucharistieviering waarin pastor Yves voorgaat. Het thema: 'Doe wat je kunt' zal als een rode draad door de viering en de middag heenlopen. De dienst wordt opgeluisterd door het gemengd koor uit Overasselt. Bij binnenkomst is er gelegenheid om een eigen intentie op te geven.

Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie of thee met cake geserveerd en wordt u daarna een consumptie aangeboden.

De middag zal tegen 17.00 uur eindigen.

Als u geen vervoer hebt kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst in Overasselt. Bel hiervoor naar Riet Dinnissen Tel. 024-6222247. Zij komen u graag ophalen en weer thuisbrengen.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 19 JUNI 2019

Bouwkundige zaken (in aanwezigheid van Jos Poels)

- In overleg met het bouwkundig bureau van het bisdom en met de aannemer wordt in maart 2020 verdergegaan met het onderhoud van het kerkgebouw. Dan zal ook het asbest in de kerk worden verwijderd. Voor dit laatste wordt nog een offerte opgemaakt.

- Frans de Groot, onze bouwkundig adviseur van het bestuur, zal binnenkort opdracht geven om de verlichting van de torenklok te vervangen door LED.

- Voor renovatiewerkzaamheden aan de pastorie zijn verschillende offertes aangevraagd en doorgestuurd naar het bestuur. Het merendeel ervan is goedgekeurd.
- De worteldoek onder het grind rondom de kapel is ingekort zodat die nu niet meer boven het grind uitsteekt.
- Het Heilig Hartbeeld is voorzichtig gereinigd en het groen eromheen gesnoeid, dan wel verwij-

derd. Verdere verfraaiing wordt op de begroting van 2020 gezet.

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest

- Begraafplaats
- Groen in de pastorietuin
- Vrijwilligerslunch 2019



H. ANTONIUS ABT NEDERASSELT

Op Hemelvaartsdag is in Nederasselt de dag van het gilde. Dit jaar werd er ook extra aandacht gegeven aan het afscheid van pastor Aloys. De contactraad had de volgende speech gemaakt:

Beste Aloys, Yves en alle aanwezigen in deze kerk,

Als geloofsgemeenschap van Nederasselt willen we toch even stilstaan bij deze dag.

Aloys is namelijk vandaag voor een van de laatste keren voorgegaan in Nederasselt.

Dit willen wij als contactraad niet ongemerkt voorbij laten gaan. In samenspraak met het gilde Salvator Mundi en fanfare Wilhelmina hebben we gemeend deze dag een extra tintje te geven.

De allereerste kennismaking met Aloys in Nederasselt was in 2002. Je kwam toen stage lopen in verband met je diakenopleiding. Jan van Mil was toen in de toenmalige Maaskantparochie de pastoor. Nadat hij vertrok was er in de Maaskantparochie geen priester meer en deze taak heb jij toen in 2004 op je genomen als een soort freelancer. Jouw orde heeft je per januari 2005 voorgedragen en zodoende kwam je in vaste dienst bij de Maaskantparochie.

De samenwerking verliep prima door je flexibele instelling en belangstelling voor alle mensen van Heumen, Overasselt en Nederasselt.

In overleg met de orde van de sacramentijnen ben je in 2006 aan je priesteropleiding in Boven-donk begonnen. Dat was een hele opgave voor je, maar is toch goed gelukt.

In 2008 was je klaar met de opleiding en in juni van dat jaar ben je tot priester gewijd in de kerk van Heumen. Jouw eerste heilige mis heb je op zondag in Overasselt gedaan en in het weekend daarna een dankviering hier in deze kerk van Nederasselt.

Als neomist (een pas gewijde priester) werd je volgens de traditie van het gilde Salvator Mundi op een speciale manier geëerd. Het vaandel van het gilde werd gestreken en als enige mocht je

er overheen lopen. Dit is een voorrecht want dit mogen alléén een koning, een bisschop een paus en dus ook een neomist.

De betekenis van deze traditie is: ' 't Moge u behoeden voor de smetten der aarde'. Vanaf toen had de Maaskantparochie weer een priester als pastoor.

Een priester die bij zijn wijding een nieuwe fiets kreeg om zo de hele parochie te bedienen, en die het autorijden maar niet onder de knie kreeg. Maar je bent toch altijd overal op tijd gekomen. Ook een priester die een preek vaak begon met een actualiteit, een grap of anekdote zodat iedereen meteen aandacht had voor wat je wilde vertellen.

De tijden veranderen en het bisdom stuurde aan op een fusie met meerdere geloofsgemeenschappen in de omgeving. In september 2010 ging de Maaskantparochie deel uitmaken van De Twaalf Apostelen. Jij ging als priester deel uitmaken van het pastoresteam als aanspreekbare pastor voor Heumen, Overasselt, Nederasselt en na het overlijden van pastor Jo Verbruggen ook in Balgoij. Je bent ook een zeer geziene voorganger in de andere geloofsgemeenschappen en was voorganger in veel huwelijksvieringen en uitvaarten. Met veel tijd en aandacht heb jij je ingezet voor de vier dorpen. Als het nodig was maakte je tijd en stond je klaar voor de parochianen die een beroep op je deden.

Een meer dan fulltimejob heb je gehad afgelopen jaren, maar dat kwam ook omdat je vaak gevraagd werd voor feestjes en partijtjes. Daar zei je meestal geen nee tegen, want als echte Brabander hou je wel van een feestje.

In de ruim acht jaar dat we nu bij De Twaalf Apostelen zijn heb je vele collega's zien komen en gaan. Als pastoraal team moest je flexibel te werk gaan en elke keer weer een weg vinden om door te gaan.

Nu ga jij de parochie verlaten en een nieuwe uitdaging aan als rector in Brakkenstein. Nadat je je

vertrek bekendmaakte kwamen er veel reacties van mensen uit de parochie. Vele mensen vinden het erg jammer dat hun vertrouwde pastor gaat vertrekken.

Maar we zijn erg blij dat we een nieuwe pastor hebben gekregen in de persoon van pastor Yves. Hij heeft de mooie taak om pastor Aloys te gaan vervangen op zijn geheel eigen wijze en dat is tot nu toe al heel goed gelukt.

Aloys: Namens de contactraad en alle mensen uit Nederasselt wensen we je heel veel succes met je nieuwe toekomst in Nijmegen en willen we je heel hartelijk bedanken voor alles wat je voor Nederasselt gedaan hebt. Teveel om op te noemen dus dat gaan we ook niet doen.

Yves: Van harte welkom in Nederasselt en we wensen je veel succes en toewijding om samen met ons te vieren en te delen. Er wordt een cadeau overhandigd door de contactraad namens alle parochianen van Nederasselt.

Daarna wordt iedereen uitgenodigd om naar buiten te gaan en voor de kerk te gaan staan.



Daar zullen Aloys en Yves beide overvendeld worden door een gildebroeder. Twee priesters die overvendeld worden, een unieke gebeurtenis in Nederasselt.

Het vaandel zal driemaal linksom en driemaal rechtsom gevendeld worden voor God, koning en vaderland.

Het overvendelen is ook een traditie van Salvator Mundi en heeft de volgende betekenis: *broederschap, dienstbaarheid en trouw*.

Fanfare Wilhelmina bracht een muzikale dank aan pastor Aloys in de vorm van enkele mooie muziekstukken.



DANKVIERING

Op zondag 16 juni was de dankviering van de communicanten en de vormelingen. Er werd stilgestaan bij de Heilige Drie-eenheid, wat toepasselijk is voor deze kinderen. Natuurlijk werd er op deze Vaderdag ook stilgestaan bij de aanwezige vaders.



WIJ GEDENKEN

Op 12 mei overleed **Nelly Tijssen-Klasen** in de leeftijd van 63 jaar. Op deze dag was het Moederdag, terwijl zij nooit moeder is geweest. Nelly was de tweede dochter in het gezin. Zij was gesteld op eenvoudig en kon enorm genieten van haar tuin en de natuur. Haar paarden waren haar grote hobby waar ze veel tijd aan besteedde. Haar ziek-zijn kon zij moeilijk accepteren en ook het feit dat dit onomkeerbaar zou zijn. In de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen hebben we haar uitvaart gevierd. Zij is begraven op de natuurbegraafplaats Maashorst te Schaijk.

Het leven van **Annie van Stippen-Janssen** begon op 27 september 1938 in Overasselt en is geëindigd op 14 mei 2019 in Wijchen. Zij was met haar



zus Pieta een tweeling. Door de bijzonder sterke band tussen deze twee zussen heeft zij veel tijd in Molenhoek doorgebracht. Zij was getrouwd met Jan van Stippen en moeder van zoon Jan. Annie was de trotse oma van de tweeling Luc en Lisa. Zij wist de dementie voor de mensen die haar lief waren goed te verbloemen. Echter namen de mindere momenten de overhand van de betere. Wij hebben van haar afscheid genomen op 20 mei in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna heeft de begrafenis op het kerkhof aldaar plaatsgevonden.

Maandag 27 mei namen we in de Antonius Abt-kerk afscheid van pastor **Frans Verheijen** o.f.m. Een week eerder overleed hij in 'Aqua Viva' in Nijmegen, een verzorgingshuis voor religieuzen.

Frans, die drieënzestig jaar geleden tot priester werd gewijd, werkte twintig jaar lang als missionaris in Papoea (Indonesië). Voor zijn orde der franciscanen werkte hij een aantal jaren als missieprocurator en in 1985 werd hij tot pastoor in Wijchen benoemd. Onder zijn leiding kwam toen de Hoeksteenparochie tot stand. Frans is te ruste gelegd op het kloosterkerkhof op Alverna. 89 jaar is hij geworden, deze beminde, graag geziene pastor, vriend en mensenmens. Elders in deze Apostelbode meer over hem.

"Mensen met paarden hebben de hemel op aarde" staat boven het gedachtenisprentje van **Gerrit Kessler**. Op 23 mei mei kregen wij het bericht van zijn overlijden. Gerrit werd geboren op 26 januari 1934 te Heumen. Hij trouwde in 1961 met Coby Voet en samen kregen zij drie zonen. Toen deze gingen trouwen kwamen de kleinkinderen. Gerrit pakte zijn hobby op, het houden van Belgische trekpaarden. Hiermee ging hij uit rijden met Coby en de kinderen maar soms ook voor verenigingen. In januari werd bij Gerrit longkanker geconstateerd. Hij regelde van alles zodat Coby niet te veel zorgen zou hebben. In het crematorium, naar zijn wil, werd er gebeden en afscheid genomen in het vertrouwen dat hij altijd met ons verbonden zal blijven en eeuwige rust zal ondervinden.

Iet Moerkes-Reulink is op 24 mei 2019 overleden. Zij mocht 87 jaar worden. Zij was de weduwe van Bertus Moerkes. Samen kregen zij drie kinderen en daarna vier kleinkinderen. In 1995 zijn zij in Wijchen komen wonen. Helaas ging haar gezondheid haar parten spelen. Zij is zo lang mogelijk thuis verzorgd, waarna zij werd opgenomen in de Weegbree. Zij was een vrolijke vrouw, altijd aan het haken en breien, een familiemens, spraakzaam en gek op spelletjes. Op 1 juni hebben wij in de kerk van de H. Paschalis Baylon van haar afscheid genomen. Daarna is zij overgebracht naar het crematorium.



Op 27 mei is **Cisca Willems - van den Heuvel** op 89-jarige leeftijd overleden. Geboren en opgegroeid op Alverna, kende zij iedereen en iedereen kende haar. Op 28-jarige leeftijd trouwde ze met Harrie en hun kinderen werden in haar ouderlijk huis geboren. Helaas moest ze in juni 2016 vanwege haar gezondheid Alverna verlaten. Gelukkig kon ze later terugkomen naar La Verna waar ze tot het laatst liefdevol werd verzorgd. Op 11 mei verslechterde haar gezondheid plotse-ling, alle kracht en energie was verdwenen. Op 3 juni hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Alverna.

Zuster **Michelina de Jong** overleed op 31 mei in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Op 5 juni hebben wij haar uitvaart gevierd en haar lichaam begraven op het kloosterkerkhof te Alverna. Dat zij rust mag vinden bij haar Schepper.

OPLOSSING WOORDZOEKER

1. Ria – aal – vaart
2. Bode – blad – zolder
3. Alver – hof – palm
4. Koffie – mis – non

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

Tegenover het spoor, op een van de balkons van het flatgebouw, staat een mevrouw hevig op een tafel te meppen. Is het een vlieg die haar hindert of doet ze ochtendgymnastiek in de frisse lucht? Terwijl ik me dit afvraag arriveert de trein precies op tijd. Wij gaan zitten achter een donkere man met een kind op schoot dat de hele tijd filmpjes op een schermje zit te kijken. De man streelt regelmatig zachtjes het hoofd van zijn zoontje zoals vaders dat wereldwijd doen. Een iets ouder broertje met prachtige kroeskrulletjes roept "Ravenstein" en vraagt aan zijn moeder of ze nog in Nederland zijn. Hoe spannend is de wereld als je klein bent! Wij stappen uit in Oss en gaan verder met onze zomerse dag. Richting centrum staat een van mijn favoriete bomen met een enorme stam waar je omheen kunt lopen. Hij overspant met zijn bladerdak de hele straat van gevel tot gevel. Ik zou er bij een fikse onweersbui bijna onder gaan schuilen, volgens mij is hij bestand tegen alle bliksemschichten. Nu, in de zomer, ziet hij er werkelijk oppermachtig uit. In elk dorp en elke stad zie je mensen opbloeien onder de zomerzon. Ik kijk naar mannen en vrouwen die hun allerluchtigste kleding uit de kast hebben gehaald, armen en benen moeten bruin worden. De donkere mensen in de trein hoeven



geen moeite te doen voor een mooi kleurtje. Terrassen zitten vol, maar we vinden nog een plekje waar we ontdekt worden door een zeer ijverige ober die waarschijnlijk zo zijn vakantiegeld bij elkaar schraapt. De horeca draait op jonge mensen. Ik bezwijk voor een frambozensausje over mijn plakje cheesecake.

Zal hij binnen Europa blijven, de ijverige ober, of heeft hij plannen voor een reis naar de andere kant van de aardbol? Mijn eerste verre reis naar Napels en Pompeï ben ik nooit vergeten. De geuren, de kleuren, en de taal die als muziek in mijn oren klonk, ik had zo iets nog nooit meegemaakt in mijn geboorteplaats Heerlen. Voor het eerst voelde ik ruimte en vrijheid in mijzelf. Ik hoop dat de vriendelijke ober vindt wat hij zoekt. Ik wens dikwijls in gedachten de jonge mensen die ik onderweg tegenkom alle goeds voor de toekomst, ze zien er vaak zo kwetsbaar uit.

Hoeveel kopjes koffie hebben wij al gedronken op terrasjes in ons eigen land? Ik ben de tel kwijt. Wij hebben Nederland in de loop der jaren kleurrijker zien worden. Waar ik ook ben, in de bus of de trein of op een markt, mensen van allerlei kleuren lopen rond en allerlei onbekende klanken komen mijn oren binnen. Het bruine jongetje in de trein wilde weten of hij nog in Nederland was. Misschien komt er een tijd dat we ons niet meer hoeven af te vragen in welk land we zijn, dat elk land goed is voor iedereen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

CLARA

Bladerend in enkele boeken over Clara van Assisi, gingen mijn gedachten onwillekeurig naar een andere jonge vrouw die aan de wereld had laten zien wat je met wilskracht kunt bereiken. Het is amper tien jaar geleden dat de toen veertienjarige Laura Dekker aankondigde in haar eentje rond de wereld te willen zeilen. Nauwelijks had ze haar plannen bekendgemaakt of in de media buitelden critici en bewonderaars over elkaar heen. Zelfs de onderwijsinspectie en jeugdzorg bemoeiden zich ermee. Ondanks alle tegenwerking slaagde ze er uiteindelijk in om haar droom te verwezenlijken en zo werd ze de jongste solozeiler ooit die een tocht rond de wereld volbracht.

Gedreven door dezelfde wilskracht en overtuigd van haar roeping zocht achthonderd jaar eerder een andere jonge vrouw een weg om de droom van haar leven te verwezenlijken. Chiara di Offreduccio groeide op als dochter van een edelman in het Umbrische stadje Assisi. Het stadspaleis van de familie lag aan het plein voor de kathedraal en het is niet ondenkbaar dat de kleine Chiara - haar naam betekent 'de lichtende' - getuige is geweest van een ingrijpend moment in het leven van haar stadsgenoot Franciscus. In aanwezigheid van de bisschop legde hij zijn kleren af en gaf ze terug aan zijn vader die dacht dat hij tot de rang van dorpsgek was vervallen. Franciscus besloot om radicaal voor de armoede te kiezen en voortaan voor God te leven. In het jaar 1212 besloot Chiara om mee te doen met de armoedebeweging die hierdoor in gang was gezet. Ze ontwikkelde een eigen levensvorm die aansloot bij de spiritualiteit van Franciscus. Haar gemeenschap wilde niets bezitten en samen met haar eerste zusters streefde Clara naar een leven in grote eenvoud. Gemakkelijk was het niet en meer dan eens spoorde de paus haar aan om toch maar bezittin-

gen te aanvaarden om zo tenminste de zielzorg voor de groeiende gemeenschap te kunnen bekostigen. Maar Clara was niet bang en durfde hem tegen te spreken: "Niemand kan mij ontslaan van de navolging van Christus!"

Ook in haar keuze voor het kloosterleven had ze de nodige tegenwerking ondervonden en dat had haar alleen maar sterker gemaakt. Om de armoede te kunnen beleven, ontvluchtte ze het ouderlijk huis en meldde zich bij de broeders in Portiuncula. Daar knipte Franciscus haar haren af als het zichtbare teken van haar overgang naar het religieuze leven. De familie was woedend en probeerde haar terug te halen, maar inmiddels was Clara het kloosterslot binnengegaan, korte tijd later gevolgd door haar zus Agnes. Na een poosje vertrokken ze naar San Damiano, een kerkje dat door Franciscus eigenhandig was gerestaureerd. De broeders hadden een kloostertje bij de kerk gebouwd en op deze plaats zou Clara tot het eind van haar leven blijven. In San Damiano ontving ze in 1228 uiteindelijk van de paus het privilege van de armoede. Het was een stille erkenning van de macht van deze sterke vrouw. In 1253 vierde ze haar grootste triomf: op haar sterfbed kwam eindelijk de pauselijk goedkeuring van de leefregel die ze had opgesteld. Daarmee werd Clara de eerste vrouw die een kerkelijk goedgekeurde regel schreef.

Als je dromen hebt of als je je geroepen voelt om grote stappen te zetten, dan is het goed om te weten dat er vrouwen zijn die het voor jou hebben gedurfd. De schijnbaar onoverkomelijke muren van regels en wetgeving blijken soms lager te zijn dan ze op het eerste oog lijken. Clara en Laura hebben dit allebei mogen ervaren. Mogen ze beiden voor komende generaties jonge vrouwen - in én buiten de kerk - een bron van inspiratie zijn!

Pastor Andreas Inderwisch



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **september 2019** met het thema 'Ontmoeting met de melaatse'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 15 augustus 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.