

# DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 7 september 2019



## FRANCISCUS EN DE MELAATSE

De Twaalf  
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## BRON VAN LEVEN

Waar eens de Almachtige Zaaier de oorsprong van het leven zaaide, ontsproot langzaam maar zeker, in het binnenste van Moeder Aarde, de kern van jouw kostbaar bestaan.

Gedurende een lange tocht van groei naar rijpheid hechtte een stil verlangen zich vast aan de komende en gaande seizoenen die zich als schatten nestelden in de warme hand van de Almachtige Zaaier. Verstrengeld met het weer en de wind richtte jij je stilaan op.

Je forse, houtige stam vertakte zich op grote afstand van de grond en strekte zich daar dankbaar uit.

Vluchtig verstreken er tal van jaren.

Langs je ruwe doorleefde schors baant een bries nu speels een weg naar het vrije licht.

Op veilige hoogte, temidden van het frisgroene blad, houdt een gevleugelde zomergast tijdelijk verblijf.

Daar juicht een toon, een levenslied, ter ere van de Almachtige Zaaier. Hij sluimert noch slaapt.

Aan de talrijke vruchten die je liefdevol draagt, kent de mens de boom die drinkt uit de levensbron.

Joke Plamont - Mees



Op dinsdagmorgen 17 september en 1 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

## DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2018	opgeteld	2019	opgeteld	verschil
april	5.989	138.848		132.723	-6.125
mei	3.070	141.918	5.298	138.021	-3.897
juni	4.750	146.668	2.307	141.271	-5.397
juli	5.558	152.226	4.035	145.306	-6.920

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2019, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



- \* **1 SEPTEMBER 13.00 – 14.30 UUR H. JUDOCUS HERNEN**  
Emmaüswandeling, verzamelen bij H. Judocuskerk
- 3 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 3 SEPTEMBER 10.00 UUR IN DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst, elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie
- 4 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 7 SEPTEMBER VANAF 13.30 UUR IN VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT** (zaal open vanaf 13.00 uur)  
Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen, zieken en belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Nederasselt
- 8 SEPTEMBER 9.30 UUR**  
Viering 80 jaar Paschalis Baylonkerk
- 8 SEPTEMBER HERNEN**  
Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
- \* **11 SEPTEMBER 19.30 – 21.30 UUR**  
Bijeenkomst GROND VAN LEVEN: 'Geboortegrond'
- 12 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ APOSTELBODE**  
Nr. 8 (2019) 'Ontmoeting met dieren'
- 17 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 18 SEPTEMBER 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 18 SEPTEMBER VANAF 19.00 UUR ALZHEIMERCAFÉ WIJCHEN**  
Passedwarsstraat 69B, Wijchen 't Kompas, thema: 'Is het vergeetachtigheid of dementie?'
- \* **19 SEPTEMBER 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM**  
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
- 19 SEPTEMBER 2019, 19.30 UUR ALBERTINUMLEZING**  
Wie profiteert er van de globalisering en wie niet? Spreker: prof. dr. Coen Teulings, hoogleraar Universiteit Utrecht en oud-voorzitter Centraal Planbureau. Dominicuskerk Prof. Molkenboersstraat 5. Nijmegen. Entree € 7
- 22 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**  
Apostelviering
- \* **21 SEPTEMBER**  
Bedevaart Wijchen/Beuningingen naar Kevelaar
- 21 t/m 29 SEPTEMBER VREDESWEEK**
- \* **25 SEPTEMBER 19.30 – 21.30 UUR**  
Bijeenkomst GROND VAN LEVEN: 'Grondwaarden'
- 26 SEPTEMBER 2019, 19.30 UUR ALBERTINUMLEZING**  
De cultus van de mensenrechten. Spreker: prof. mr. dr. Willem van Genugten, emeritus hoogleraar Internationaal Recht Tilburg University en oud-adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dominicuskerk Prof. Molkenboerstraat 5. Nijmegen. Entree € 7
- 29 SEPTEMBER 12.00-13.30 UUR MUSEUM 'DE KUIKZOLDER'**  
Parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen

\* hiervoor dient u zich aan te melden

## START GELOVEN NÚ 2019-2020

Afgelopen jaar hebben we in Wijchen voor het eerst een cyclus aangeboden van Geloven Nú. Na deze voorzichtige start gaan we na de zomer verder met een maandelijkse gespreksgroep op donderdagochtend. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift gaan we met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. Jouw eigen verhaal mag daarbij verteld en gehoord worden. Geloven Nu is een methode waarbij ook ruimte is voor vragen en twijfels en antwoorden niet op voorhand gegeven worden. Juist vanwege de laagdrempeligheid heerst er vaak een ongedwongen sfeer en wordt er ook veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep. De bijeenkomsten vinden plaats op het parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch.

De bijeenkomsten vinden in 2019-2020 plaats op: donderdagochtend van 10.15 – 11.45 uur.

19 september 2019, 17 oktober 2019, 21 november 2019, 23 januari 2020, 20 februari 2020, 19 maart 2020 en 16 april 2020.

Op donderdag 28 mei 2020 sluiten we deze cyclus af met een filmavond van 19.30 - 22.30 uur. Informatie en aanmelding bij voorkeur vóór 12 september 2019 bij Andreas, via e-mail [andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl](mailto:andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl) of telefonisch 06-48256940.

Vermeld bij aanmelding behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van harte welkom!



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Franciscus' ontmoeting met dieren' en is bedoeld voor de periode van 5 oktober t/m 3 november.

Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 12 september per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## VANUIT HET BESTUUR EN PASTORESTEAM

### TELLEN KERKGANGERS

Aan de geloofsgemeenschappen is gevraagd om het aantal bezoekers bij de weekendvieringen gedurende tien weken te tellen in de periode van eind augustus tot en met begin november. Dit wil het bestuur doen om te onderzoeken of er sprake is van een terugloop van het kerkbezoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, wil het bestuur ook de kosten van de koren per viering onder de loep nemen. Aan de hand van de verzamelde gegevens kan eventueel het aantal vieringen binnen parochie De Twaalf Apostelen worden aangepast.

### AANSTELLINGEN VERLENGD

De tijdelijke aanstellingen van Andreas Inderwisch en Jack Steeghs als pastoraal werkers in onze parochie zijn omgezet in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Het bisdom heeft daar inmiddels goedkeuring voor verschaft.

Het bisdom heeft ook toestemming gegeven om Lara van der Zee vanaf 15 juli 2019 in onze parochie aan te stellen voor een driejarig project gezinspastoraat. Lara krijgt een aanstelling voor 20 uur per week.

Bestuur en pastoresteam

## APOSTELVIERING 22 SEPTEMBER 2019

Op zondag 22 september vieren we in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen de jaarlijkse Apostelviering. Alle parochianen zijn van harte welkom. De viering begint om 10.00 uur. Aan het einde ervan wordt de Apostelspeld aan een vrijwilliger uitgereikt.

Per 1 juni jl. zijn vicevoorzitter Wijnand Eling en secretaris Pierre Duijkers gestopt als lid van het parochiebestuur vanwege de maximale zittingstijd die het bisdom hanteert voor een bestuurslidmaatschap. In de Apostelviering willen wij hen bedanken voor het vele werk dat zij voor de parochie gedaan hebben. Op 22 september zijn er verder geen vieringen in de geloofsgemeenschappen.

Na de viering wordt er voor alle aanwezigen koffie en thee met krentenbrood geserveerd.

Pastoresteam en bestuur



## IK GROET U

Afgelopen april ging er een schok door Europa en de rest van de wereld. De Goede Week was juist begonnen toen de eerste beelden van een brandende Notre-Dame werden verspreid. Binnen enkele minuten was het een trending topic op Twitter, terwijl op datzelfde moment wereldwijd televisie-uitzendingen werden onderbroken. Zoals zoveel anderen, werd ik er even helemaal stil van. Stil werd ik ook van de talloze harten die werden aangeraakt en van de grote giften die werden toegezegd. Ook mensen die zichzelf niet als christelijk, of zelfs maar religieus, beschouwen, lieten merken dat wat er hier in brand stond meer was dan alleen maar een historisch gebouw. "Hier brandt een deel van ons", bekende zelfs de Franse president. De strikte scheiding die in Frankrijk normaal gesproken geldt tussen kerk en staat leek kortstondig opgeheven. Het oplaaiende vuur in de kathedraal van Parijs wierp voor heel even een licht op het geestelijke en christelijke fundament van Europa.

In de orangerode gloed van de hemel boven de stad, stonden ontelbare mensen ademloos te kijken naar het drama dat zich voor hun ogen voltrok. Er vloeiden tranen en mensen vielen elkaar in de armen. In de anonieme stad vielen de sociale grenzen weg die anders onzichtbaar tussen de verschillende bevolkingsgroepen lopen. Voor mij persoonlijk ging er van die brandende 'Moeder' van alle Franse kerken een bijna apocalyptische waarschuwing uit. Ik herinnerde mij de profetische woorden van Robert Schuman, de grondlegger van Europa, die later nog geregeld door Otto von Habsburg werden herhaald: "Europa zal christelijk zijn, of het zal niet meer zijn!" Terwijl het dak van de Notre-Dame volledig is verwoest en er een aanzienlijk aantal kunstwerken



verloren is gegaan, staan de muren nog onwankelbaar overeind en is zelfs het kostbare orgel bewaard gebleven. Aangetast door het vuur zal de kerk herbouwd worden en ze zal mooier zijn dan ooit tevoren.

Als wij vandaag de dag de ineenstorting van het christendom in onze streken menen waar te nemen, dan kan het beeld van een kerk die herbouwd wordt erg bemoedigend zijn. Misschien moet er ook binnen onze geloofsgemeenschap eerst nog veel verdwijnen dat geen eeuwigheids-waarde heeft. Dat kan pijn doen, maar het zal de ontdekking van Christus als het onverwoestbare fundament van de Kerk én van ons biddend samenkomen dichterbij brengen. Als Hij opnieuw in het centrum van onze gemeenschap komt te staan, als we ons echt door Hem laten aanraken en als wij erin slagen ons helemaal te laten vernieuwen, dan zal er vuur oplaaien dat niet verteert maar mensen in beweging brengt.

Het was ontroerend om te zien hoe op die maandagavond in april met name heel veel jonge mensen letterlijk in beweging werden gebracht. Gekeerd naar het brandende Godshuis knielden zij neer en langzaam zong door de nacht het gebed dat ook bij ons veel vaker te horen zou mogen zijn: 'Je vous salue Marie, comblée de grâce!' Ik groet u Maria, vol van genade... Voor wie het gemist heeft: [www.youtube.com/watch?v=iH8Pbcd4z80](https://www.youtube.com/watch?v=iH8Pbcd4z80)

Laten we ons vol vertrouwen richten tot de Moeder van de Heer en haar vragen om ook ons bij de hand te nemen en onze geloofsgemeenschap op te bouwen tot een onverwoestbaar huis, waarin de generaties die komen gaan haar Zoon mogen ontmoeten en geraakt kunnen worden door zijn verlossende en bevrijdende liefde.

pastor Andreas Inderwisch

## OUWERWETSE HERRESE KRINTENMIK

De opbrengst voor zuster Marleen Burgers in Brazilië is dit jaar € 2.077,30.

Hiermee kan zij materialen kopen voor de gebouwtjes bij het oude kerkje. Dit is een al jarenlange wens van de bewoners en van zuster Marleen.

Dank aan iedereen die de overheerlijke Herrese krintemik heeft gekocht en dank aan iedereen die meegewerkt heeft dit resultaat te behalen. Graag weer tot volgend jaar!

Marjan van Gelder-Maas, coördinator





## SCHATGRAVERS GEZOCHT!



In het evangelie staat een verhaal over mensen die een schat hebben gevonden en alles opgeven om die schat te kunnen krijgen. Die schat is het koninkrijk van God. Volgens Jezus is dat een koninkrijk dat

wij samen kunnen maken, voor in de toekomst, maar ook hier en nu. Wat we daarvoor nodig hebben zijn dingen als liefde, trouw, vrede, vriendschap en geduld.

We gaan samen op zoek of we die schat kunnen vinden. Soms kost dat zoeken moeite, soms komt een stukje van die schat zo maar op je pad. Als we samen zoeken krijgen we uiteindelijk misschien wel een schatkist vol. Maar het bijzondere van deze schat is dat hij nog veel mooier wordt als je hem met anderen deelt.

We hebben jou nodig om mee te zoeken! Kom naar de Kinderkaravaan.

## KINDERKARAVAAN

De Kinderkaravaan is een serie kindvriendelijke vieringen. We trekken rond langs de verschillende kerken van De Twaalf Apostelen zodat we altijd wel een keer bij jou in de buurt zijn.

De Kinderkaravaan heeft een jaarthema. Als je het jaar door meetrekt met de Kinderkaravaan leer je daardoor een heel verhaal kennen. Maar je kunt gerust ook naar één viering komen of later instappen. Zoals je hiernaast kunt zien zullen we dit jaar gaan schatgraven naar het koninkrijk van God.

Net als alle vieringen in de kerk, hebben ook de vieringen van de Kinderkaravaan een vaste opzet en volgorde. Dat is fijn want dat biedt herkenbaarheid. De opzet van de Kinderkaravaan is wel iets anders dan andere vieringen. Dat komt vooral doordat er meer ruimte is voor kinderen om even op te staan en te bewegen en om zelf mee te doen. Bij de Kinderkaravaan hoef je echt niet een uur lang stil te zitten! Dat mag overigens wel, als je dat liever doet...

Het kinderkoor uit Woezik is er telkens bij om te zingen en de vieringen extra vrolijk te maken.

Kom eens een keer meedoen. De data voor de Kinderkaravaan van dit jaar zijn:



## NACHT ZONDER DAK

Vijfentwintig tieners van de parochies De Twaalf Apostelen en H. Martinus zijn voor 24 uur dakloos. De jongeren waren in Katwijk(NB). In ons volgende nummer meer hierover.



## AGENDA KINDERKARAVAAN

Niftrik	Zondag 1 september '19	11.00 uur
Alverna	Zondag 6 oktober '19	11.00 uur
Emmanuel Wijchen	Zondag 10 november '19	11.00 uur
Hernen	Zondag 1 december '19	11.00 uur
Heumen	Zondag 26 januari '20	11.00 uur
Paschalis Woezik	Zondag 8 maart '20	11.00 uur
Nederasselt	Zondag 19 april '20	11.00 uur
Antonius Abt Wijchen	Zondag 7 juni '20	11.00 uur
Bergharen	Zaterdag 4 juli '20	19.00 uur
Overasselt	Zondag 6 september '20	11.00 uur



## INZAMELING KLEDING

De Kledingbank Nijmegen heeft aangegeven dit najaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

In overleg met de Kledingbank wordt op vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de Kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Vrijdag 4 oktober 2019 van 10.00 – 13.30 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen

Zaterdag 5 oktober 2019 van 10.00 -13.30 uur in de Protestantse Kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: [annivanbergen@gmail.com](mailto:annivanbergen@gmail.com) of [stefeilander@hotmail.com](mailto:stefeilander@hotmail.com). Het is niet mogelijk om na de genoemde inbrengtijden nog kleding aan te leveren! In het weekend van 5 en 6 oktober wordt er in de kerken van de parochie De Twaalf Apostelen een deurcollecte gehouden ten behoeve van de Kledingbank. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het aankopen van nieuw ondergoed en kousen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Diaken Hennie Witsiers



## DANKBARE EMERITUS PASTOR

“Hoe vond je het, Ton?” Deze vraag kreeg ik vaak de afgelopen dagen. “Ik geniet nog volop na,” was mijn antwoord. En zo is het ook. Ik mag terugkijken op een prachtig jubileumfeest.

Het begon met een indrukwekkende eucharistieviering. Een ‘meezingmis’ moest het worden en dat werd het. Nooit eerder hoorde ik in de Ewaldenkerk zo veel mensen uit volle borst meezingen. Het deed me ook goed dat ik velen tijdens de receptie mocht begroeten.

Heel veel dank voor uw felicitaties en de ‘envelopjes’ die ik mocht ontvangen.

Ik ga namen noemen (hopend dat ik niemand vergeet), want wat ben ik blij met al diegenen die meewerkten aan het feest in kerk en pastorie. Op de eerste plaats dank ik het parochiebestuur. Het bestuur gaf mij toestemming kerk en pastorie met tuin te gebruiken.

Dank aan organist André van Dijk, die met mij het liturgieboekje van de ‘meezingmis’ samenstelde. Hij heeft ook nog flink geoefend om mijn verzoekennummer te spelen: het ‘Prière à notre Dame’ uit de Suite Gothique van Boëlmann. Dit muziekstuk leerde ik als kind kennen dankzij Henk Tromp die het vaak speelde tijdens het lof.

Dank ook aan Ton Lansdaal, die ik mocht aanstellen als algehele leider van de feestdag en die deze taak met verve uitvoerde.

Dank jullie wel koster, lector, ceremoniaris, collectanten. Dank aan Joachim Dreihan, die prachtige bloemstukken maakte.

Bedankt Talita Sas, die foto’s maakte en bedankt acolieten; Marco met zijn kinderen verdienen een extra vermelding, want is het niet prachtig dat een vader al meerdere jaren met zijn drie kinderen ‘de mis komt dienen’? Ik eindig deze dankbetuiging met het slot van mijn preek van het afgelopen feest.

“Ik blijf hopen en bidden dat het lukken mag blij te blijven met datgene waar het in onze kerk al eeuwen om gaat: het evangelie van onze Heer Jezus Christus. ‘Evangelie’ is: ‘blijde boodschap’ en geloof me, dat blijft het.

Ik hoop dat me nog vele jaren gegeven worden om deze boodschap uit te dragen, want de boodschap van Jezus, man van Nazareth, Zoon van God, is een boodschap van vrede en vreugde, van bevrijding en vrijheid, van mildheid en mededogen, van vergeving en verzoening, een boodschap van liefde.”

Ik hoop dit nog vele jaren in de kerken tussen Maas en Waal te mogen verkondigen, want ik hou van onze Kerk.

Ton van Balveren, emeritus pastor

## EERSTE ALZHEIMERCAFÉ WIJCHEN E.O.

Het Alzheimer Café biedt een veilige, laagdrempelige en gezellige omgeving voor mensen met dementie en hun familie, vrienden of burens, en biedt hun informatie en steun. Gasten worden uitgenodigd om vragen te stellen of om ervaringen te delen. Onder het publiek van het Alzheimer Café bevinden zich ook lokale hulp- en dienstverleners; ook zij kunnen hun ervaringen of adviezen delen met de bezoekers.

Iedere avond heeft een centraal thema, zoals gedragsveranderingen; contact, beweging en muziekbeleving; juridische zaken of zorgmogelijkheden.

Wees welkom op woensdag 18 september in ‘t Kompas, Passedwardsstraat 69B, Wijchen.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur; afsluiting rond 21.00 uur.

Het thema van deze avond: ‘Is het vergeetachtigheid of dementie?’

De gastspreker die het thema gaat inleiden is prof. dr. Raymond Koopmans, specialist in ouderengeneeskunde. Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Eventueel vervoer is (tijdig) te reserveren via [www.meervoormekaar.nl/opstap](http://www.meervoormekaar.nl/opstap).

## BEDEVAART KEVELAER

### **BEDEVAART WIJCHEN/BEUNINGEN NAAR KEVELAER**

Op zaterdag 21 september gaan we vanuit ons dekenaat Wijchen-Druten gezamenlijk naar het Duitse Mariaoord Kevelaer. Dankzij onze grote deelname kunnen we wederom beschikken over de mooie basiliek voor de plechtige eucharistieviering (11.30 uur). Na een gezellige lunch, in een van de vele restaurants, vervolgen we de dag met de kruisweg (14.45 uur). We sluiten de dag af met een slotviering (16.15 uur) waarin ook de gekochte devotionalia zullen worden gezegend.



Tijdens de dag is er voldoende gelegenheid om ook te genieten van andere zaken. De laatste jaren is de belangstelling onder ouderen weer sterk toegenomen. Het programma kunt u eventueel zelf aanpassen door niet met alle onderdelen mee te doen als u dat niet wilt. Dat is nu juist wat door velen zo wordt gewaardeerd.

Opgave op zaterdag 7 september en zondag 8 september na de diensten in alle kerken.

Verdere info en tevens opgave mindervaliden aléén bij Tonnie Scholten, tel: (06) 51 58 78 58.

## VREDE EN ALLE GOEDS

Met deze vredeswens ondertekende Franciscus van Assisi zijn brieven en deze woorden sprak hij ook uit bij vele van zijn ontmoetingen. Vredelievendheid behoort tot één van de kernwaarden van de franciscaanse spiritualiteit. Vrede en alle goeds, in het Italiaans: Pace e Bene, is in de franciscaanse wereld ook vandaag nog steeds een veel geschreven en gehoorde wens. Keren we terug naar de bron.

Het hele leven van Franciscus stond in het teken van vredestichten. Zijn bekeringsproces begon al in 1202 toen hij een jaar gevangen zat in Perugia. Maar het belangrijkste bekeringsmoment was naar eigen zeggen zijn ontmoeting met de melaatse. In het begin van zijn Testament zegt hij, dat God zelf hem tussen hen in heeft gebracht. Door de melaatsen en andere mensen in de marge van de samenleving te ontmoeten, begreep Franciscus waar het in het evangelie ten diepste om ging. Bij die mensen, de verstotelingen uit de stad Assisi, vond hij de vrede die hij had gezocht.

Franciscus wordt wel profeet van de vrede genoemd. In zijn tijd waren er overal conflicten. Het begon al met het conflict met zijn vader Pietro Bernardone die hem in zijn lakenhandel wilde hebben, maar Frans koos zijn eigen weg. In 1200 raakte Assisi in oorlog met Perugia. Franciscus kwam met anderen in de gevangenis terecht en straalde daar vrolijkheid en vredelievendheid uit. Hij zorgde voor medegevangenen. Er waren in zijn jonge leven spanningen tussen de adel en de kooplui. Via zijn vader, die tot de elite van de kooplui behoorde, werd Franciscus hiermee geconfronteerd. Ook was er strijd tussen de paus en de keizer, die eeuwenlang duurde. Bekend zijn de kruistochten tegen de islam in die periode. In 1219 waagde Franciscus opnieuw een poging om deel te nemen aan zo'n kruistocht. Het lukte hem zelfs met enkele medebroeders in Damiate te komen en een ontmoeting met de sultan te organiseren met de bedoeling om verzoening tot stand te brengen.



In de Geschriften van Franciscus komt het woord 'vrede' vijftienvijftig keer voor.

In de Regel voor de minderbroeders staat:

*"Wanneer de broeders door de wereld gaan, mogen zij voor onderweg niets meenemen, geen beurs, geen reiszak, geen*

*brood, geen geld en geen stok. En in ieder huis, dat zij binnengaan, zeggen zij eerst: vrede voor dit huis."*

Franciscus' briefje aan broeder Leo opent met: *"Broeder Leo, je broeder Franciscus wenst je heil en vrede."*

Ook in het beroemde Zonnelied komen we vrede tegen. Daar wordt het verbonden met draagkracht; het verdragen van ziekte en allerlei vormen van lijden.

*"Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond."*

In zijn Testament spreekt Franciscus van een groet die de Heer hem heeft geopenbaard.

*"De Heer heeft mij een groet geopenbaard. Wij moeten zeggen: De Heer geve je vrede".*

Dat Franciscus ook vredelievend met dieren omging blijkt uit het beroemde verhaal van de wolf van Gubbio. Het verhaal staat in de bundel 'Fioretti' (bloempjes), verhalen over Franciscus die een kern van waarheid bevatten. De inwoners van het stadje Gubbio waren onrustig en angstig, want een bloeddorstige wolf roofde voortdurend allerlei dieren. Franciscus ging naar de mensen toe en zei, dat ze de wolf te eten moesten geven want hij had honger. Vervolgens stapte hij op de wolf af en maande hem de dieren van de mensen met rust te laten. De wolf werd mak en legde een voorpoot als bewijs van instemming in de hand van Franciscus. Een vredesverdrag. In en rond Gubbio herinneren verschillende standbeelden voorbijgangers nu nog aan dit gebeuren.

Er zijn 28 Wijsheidsspreuken van Franciscus bekend. Het zijn woorden van heil, bedoeld om te herhalen, te herkauwen, om er over na te denken. Spreuk 15 gaat over de vrede: *"Gelukkig wie vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zij zijn echt vredelievend die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, omwille van de liefde van onze Heer Jezus Christus in gemoed en lichaam de vrede bewaren."*

Ik wil eindigen met een gedeelte uit het 'Gebed om Vrede' dat aan Franciscus wordt toegeschreven. *"Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen; waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen; waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, wil ik eenheid stichten; waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken; waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen; waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven; waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken."*

Koos Leemker

## TERUGBLIK EN AFSCHEID

Achter op het misboekje van Berne Media staat een woord van bisschop Gerard de Korte over 'Aanvaarden en loslaten'. Hij vertelt over zijn eigen beleving van loslaten en aanvaarden.

Het deed ons denken aan het jaar 2010. De bisschop vormde de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen. Wij werden gevraagd om een taak in het nieuw te vormen parochiebestuur te aanvaarden. De een als vicevoorzitter, de ander als secretaris.

Inmiddels is het juni 2019 en volgens het bestuursreglement zijn wij te oud om nog lid te kunnen zijn van het parochiebestuur. Ook in zittingsjaren te oud in dit bestuur. Het is de bisschop met zijn staf niet ontgaan. De door de bisschop toegestane uitzonderingsperiode eindigde 1 juni en daarom is ons per 1 juni eervol ontslag verleend.

Wij nemen de overtuiging mee dat wij met z'n allen, als gehele parochie, 'goed op de winkel hebben gepast' zoals dat heet en dat in goed overleg met de staf van het bisdom hebben mogen doen.

Wij zijn heel dankbaar voor het luisterend oor van het bisdom, als de wensen en zorgen van onze parochie aan hen werden voorgelegd. Dat betreft zowel bestuur en beheerszaken, onder andere de blik op de toekomst vanaf 2010. Maar ook de pastorale taken en zorgen zijn in goed overleg met het bisdom geregeld en de parochie heeft zijn personeelsbestand in goede orde en op peil gebracht en gekregen. Wij zijn dankbaar dat Martin Claes in moeilijke tijden de beslissing en verantwoordelijkheid heeft genomen om pastoor van onze parochie te worden naast zijn omvangrijke werk aan zijn onderzoek. Er werd gewerkt aan bestuurlijke en pastorale stabiliteit in alle geloofsgemeenschappen, in werkgroepen en centraal in het parochiecentrum.

De pastores kregen secretariële ondersteuning om hun energie zoveel mogelijk voor pastorale zaken in te kunnen zetten. Emeriti komen met plezier vieringen verzorgen.

Wij zijn ook dankbaar voor de loyale en harmonieuze samenwerking van alle bestuursleden en pastores die de parochie in de laatste achtenhalf jaar ondersteund hebben.

Automatisering en bediening van de systemen, ingevuld door enthousiaste en deskundige automatiserings- en financiële kennis, waar nodig ondersteund door het bisdom, lopen goed in de parochie. Er is een gewaardeerde Apostelbode, een goed bindmiddel, waar de redactie zich al jaren professioneel voor inzet.

Er is goed gewerkt aan de Actie Kerkbalans, zo belangrijk voor de exploitatie van de parochie.

De organisatie van de begraafplaatsen is in goede handen. Wat dat betreft zijn de eerste acht jaar van de parochie qua bestuur, beheer en pastorale zorg geslaagd naar onze mening.

Onze dank gaat naar alle werkgroepen op het parochiecentrum, alle contactraadsleden die trouw naar de Apostelvergaderingen zijn gekomen en op alle communicatie grotendeels positief hebben gereageerd en hebben meegewerkt om hun lokale gemeenschap op peil te houden.

Onze dank gaat ook naar alle vrijwilligers die deze parochie ieder met zijn eigen talent in een groot aantal werkgroepen ondersteunen. Hun inzet is van vitaal belang voor het functioneren van de parochie en velen doen dat al veel langer dan wij. We moeten constateren dat er een lichte afname is in het aantal vrijwilligers in de parochie en natuurlijk moet nagegaan worden hoe het bezoek aan de vieringen loopt en eventueel verloopt. Er moet nagedacht worden hoe verder te gaan met de taakstelling van alle pastores, met vieringen in alle geloofsgemeenschappen, vitaliteit, onderhoud en aanhouden van gebouwen.

Maar aan onze inbreng komt een einde. Er is tijd en ruimte voor nieuwe visies op het gebied van pastoraat, bestuur en beheer en dat is goed. Er moeten nog losse eindjes worden afgewerkt. In samenwerking met de ARBO-commissie zullen het ARBO-beleidsplan en de RI&E voltooid worden.

Wij kijken dankbaar en tevreden terug op het werk dat wij voor de parochie hebben mogen doen en wensen de parochie alle goeds voor de komende jaren. Vooral ook succes met het betrekken van jeugd en gezin bij het parochiale leven.

Wijnand Eling en Pierre Duijkers



## WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Deze haan bestaat uit eigenlijk alles wat voorhanden is van metaal en ijzer. Met lassen worden verschillende delen metaal en ijzer aan elkaar gezet om zo karakteristieke vogels, paarden, fietsen etc. te vormen. In de laatste verwerkingsfase wordt alles gelakt om ze een



mooiere glans te geven. De producten van scrapmetaal kunnen buiten blijven en als de glans afneemt, kunt u ze zelf een nieuwe laag lak geven.



## AFSCHEIDSVIERING PASTOR ALOYS VAN VELTHOVEN

Een nieuwe weg  
met open handen



Afscheidsviering  
Aloys van Velthoven

### EEN NIEUWE WEG MET OPEN HANDEN

Dat was de titel van de afscheidsviering van pastor Aloys van Velthoven.

De viering werd ondersteund door een groot gelegenheidskoor, met koorleden uit Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij. Pastor Aloys kreeg tijdens de receptie ook cadeaus aangeboden:



25 augustus 2019

De Twaalf  
Apostelen



Op de foto hierboven van links naar rechts:  
Marianne van de Boogaard, Leo van Oss, Sander Kessler,  
Lara van der Zee, Martin Claes, Hennie Witsiers, Aloys van  
Velthoven, Jack Steeghs, Yves Mambueni Makiadi,

*misdiensers Willy, Luca en Suus.*



1. Van de gemeenschap Overasselt een vriendenboek met negentig A4'tjes met wensen en herinneringen van de Overasseltse gemeenschap.

2. Een schilderij genaamd 'De verbinding' met daarop het prieel van het kerkhof in Overasselt, dat vier zuilen heeft, kenmerkend voor de vier plaatsen (Overasselt, Nederasselt, Heumen en Balgoij), de molen van Nederasselt, de oude toren van Balgoij en een beeld uit Heumen.

3. Een nieuwe e-bike.



## VERTROUWEN



Vertrouwen, een veel gehoord en besproken woord dat regelmatig terugkwam in de voordracht van Jan Terlouw op 23 juni 2019. In de inmiddels legendarische uitzending van De Wereld Draait Door, waar hij verhaalde over 'het draadje uit de brievenbus', was dit voorbeeld volgens hem heel kenmerkend voor de tijd waarin de mensen elkaar nog vertrouwden.

Ook in de vluchtelingenproblematiek zoals wij die thans ervaren is vertrouwen een belangrijk facet. Hoeveel vertrouwen hebben we erin dat het goed komt, vertrouwen we de vluchtelingen, vertrouwen we onze leiders nog die het probleem aanpakken etc.?

De heer Terlouw gaf aan dat vluchtelingen 'van alle tijden' zijn. Om dit te onderschrijven las hij voor uit zijn persoonlijke ervaringen met vluchtelingen in de hongerwinter, die, op zoek naar eten op het platteland, door zijn toenmalige woonplaats Wezep trokken. Iedereen hielp elkaar en vertrouwde elkaar. Dit is nog maar zo kort geleden (75 jaar) maar het klinkt al zo ver weg. Denk ook aan de vluchtelingenstroom op de Balkan (40 jaar geleden) en de huidige stroom vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika die vluchten om militair geweld en economische verschillen.

Enkele ontwikkelingen van de laatste tijd hebben het vluchtelingenvraagstuk echter in een breder kader geplaatst;

- Lokale problemen worden snel wereldproblemen. Door de moderne media is een lokale gebeurtenis in korte tijd over de hele wereld bekend.
- De explosieve toename van de mogelijkheden van de technologie. Veranderingen gaan met een adembenemende snelheid en krijgen een mondiale strekking. Voeg hieraan toe de neiging om verschillen uit te vergroten en argumenten tot onwerkelijke proporties op te blazen.
- Het kapitaal regeert de wereld in toenemende mate, dit leidt tot een stimulans om met kapitaal georiënteerde middelen de wereldproblemen op te lossen.
- Het kapitaal is in de wereld oneerlijk verdeeld. Een heel klein deel van de wereldbevolking bezit het grootste gedeelte van het kapitaal.

Groot probleem is dat de politiek (= de macht) nationaal is gebleven en vooral het oog gericht heeft op het behouden en conserveren van de huidige (lokale), of meest gewenste, situatie. Een mondiaal probleem als het vluchtelingenvraagstuk moet je echter niet op nationaal niveau maar op internationaal niveau oplossen. De vraag is dan, hoe sterk zijn de internationale instituties en worden die werkelijk vertrouwd?

Jan Terlouw is ervan overtuigd dat de beste oplossing van het vluchtelingenvraagstuk is, dat voorkomen moet worden dat mensen vanuit economische motieven gaan vluchten. Voor vreemdelingen die vanwege militair geweld of onwelgevallige zaken op de vlucht zijn, bestaan diverse internationale verdragen die deze personen beschermen. Samenwerking en vertrouwen in elkaar zijn hierbij belangrijk.

Vluchtelingenstromen zijn te voorkomen door economische ontwikkeling: Zorg ervoor dat mensen zelf welvaart hebben en geen reden om elders hun heil te zoeken. Op een vraag van een der aanwezigen geeft de heer Terlouw aan dat dit ook een dempend effect zal hebben op de groei van de wereldbevolking.

Het vluchtelingenprobleem zal ook in deze tijd niet snel opgelost worden. Tot nu toe voeren nationale belangen de boventoon, vertrouwen in oplossingen is er niet, maar anderzijds breekt ieders hart als we kinderen zien in abominabele omstandigheden in vluchtelingenkampen. Dat moet toch schuren met onze menselijke gevoelens. De barmhartigheid die de mens altijd zo gekenmerkt heeft lijkt geen rol meer te spelen in een tijd waarin argumenten worden opgeblazen tot irreële proporties.

Het ontbreekt op dit moment aan vertrouwen in elkaar, in de overheid (nationaal en internationaal), in de wil om het probleem op te lossen. Dit zal moeten terugkomen om werkelijk grote stappen te zetten. Wat wij wel kunnen doen is onze gevoelens van barmhartigheid laten spreken voor hen die op de vlucht zijn voor welk geweld dan ook en hun een veilig en menswaardig verblijf geven.

Het vluchtelingenprobleem zullen we niet geheel oplossen, maar het leert ons wel hoe belangrijk het is elkaar te vertrouwen. Zoek de oplossingen in de punten waar we het over eens zijn, immers samen zijn we sterker in het aanpakken van problemen en uitdagingen.

Hein Kroft



BATENBURG  
 Zondag 14 juli 2019 om 10.00 uur  
 15<sup>e</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR

EUCHARISTIEVIERING  
 BIJ HET AFSCHEID EN DE SLUITING  
 VAN DE H. VICTORKERK

VOORGANGERS:  
 Pastoor Martin Claes  
 Diaken Hennie Witsiers

m.m.v. Gemengd Koor o.l.v. Jan Derks

Lector:  
 Bert van Boxtel  
 Marina Grandjean Roeffen

**HERBESTEMMING EN AFSCHEID**

**R.-K. H. VICTORKERK BATENBURG**

Het zat er al een hele tijd aan te komen dat onze kerk verkocht zou worden en daardoor gesloten. Maar toch, toen we een aantal maanden geleden gevraagd werden bij Hennie Witsiers te komen, en hij Tonnie Gesthuizen en mij vertelde dat de kerk per 1 augustus definitief verkocht was, kwam dat toch onverwacht. Het ging voor mijn gevoel héél snel nu.

Tonnie en ik hadden eerder met de contactraad van onze kerk contact gezocht omdat wij toch een aantal vragen hadden over de komende sluiting van onze kerk. Maar dit was nu ineens realiteit. Hij was verkocht. Onze hele mooie kerk zou eind juli voor ons gesloten worden.

Er bleef een korte tijd voor ons over om een aan-

tal zaken te 'regelen'.

Wij wilden graag een devotieplek (Mariakapel) in Batenburg houden. Ook wilden wij de mogelijkheid om te vieren in de oude Victorkerk organiseren en kijken of ons parochiebestuur daarvoor openstond.

Maar ook of onze medeparochianen daarvoor open zouden staan. Dus werd er in de Hostert een informatieve bijeenkomst georganiseerd.

Ook wilden wij een soort van afscheidswekend organiseren in onze kerk. Daar hebben we werkgroepen voor samengesteld uit de mensen die bij die bijeenkomst waren. Deze werkgroepen zouden ons helpen met een tentoonstelling in de kerk op zaterdagmiddag 13 juli. De dag voor zondag 14 juli. Deze zondag zou de allerlaatste kerkdienst in de kerk gevierd worden. In deze viering werd de kerk aan de eredienst onttrokken.

Zaterdag was er een mooie tentoonstelling van alle kostbaarheden van onze kerk. De opkomst was heel groot, boven onze verwachting. Een hele mooie middag, met voor velen van ons gemengde gevoelens. Maar voor mij nog niet echt het besef. Dat kwam zondag tijdens de eredienst. Voorgangers waren pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers. Bert van Boxtel en ik waren die zondag voor de laatste keer lector/lectrice in onze kerk.

De opkomst was ook deze dag groot. Een mooie viering, tot uiteindelijk het officiële onttrekken aan de eredienst begon. Op dat moment werd het voor velen onder ons duidelijk. Het was echt





*altaartafel ontiaan van de altaarsteen en een leeg tabernakel*



*verdriet bij jong en oud*



het laatste samenzijn in deze kerk.

Bert en ik hadden het op dat moment moeilijk om ons dankgebed uit te spreken. Nadat de dienst was afgesloten, bleven we nog even na in de kerk voor een laatste kop koffie of thee. We kregen van veel mensen lieve woorden over de afsluiting van dit weekend. De opkomst van zaterdag bij de tentoonstelling, en de opkomst van zondag waren fijn.

Nu, terwijl ik dit schrijf zijn we weer een aantal weken verder. We gaan nu verder met onze werkgroep Mariakapel. Deze blijft bestaan in onze kerk. Dat geeft een fijn gevoel. Maar ook hebben we ondertussen onze eerste viering (11 augustus) in de oude Sint-Victor gehad. Vreemd gevoel dat we nu naar deze kerk gaan voor onze vieringen. Maar ook heel blij dat we de mogelijkheid hebben dit in Batenburg te kunnen blijven doen. Tenminste met toestemming van ons parochiebestuur voor tenminste een jaar. En dan

wordt opnieuw de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap bekeken. Dat wil zeggen dat er in de maanden, september, oktober en november de opkomst tijdens onze vieringen geteld worden. En daarop wordt er een besluit genomen of onze geloofsgemeenschap vitaal genoeg is om door te gaan in de oude Sint-Victor. Ik hoop dat parochianen dan ook zeker in deze maanden naar de vieringen komen, zodat de inspanning om de kerkdiensten hier te houden beloond wordt. Ik ben blij met het feit dat we nog mogen vieren in Batenburg. Al blijft er toch nog wel even het gemis dat dit niet meer in de kerk aan de dijk zal zijn.

Geschreven door Marina Grandjean  
(vrijwilligster en betrokken Batenburgse)



### **HENNIE, EEN WOORDJE TOT JOU,**

Gewoon even bedanken voor alles wat jij voor onze geloofsgemeenschap en de gehele parochie doet en gedaan hebt.

Jij, de man die voor iedereen klaarstaat en zegt: "Dat zal ik wel doen!" Maar niet alleen hier, maar voor de hele parochie De Twaalf Apostelen.

Met doop-, eerste communie- en vormselvoorbereiding. Bij ziekte (een voorbeeld; tijdens een rit van het ene eind van de parochie naar het andere einde even een tussenstop voor de ziekenzalving en er is iemand blij en komt tot rust, mooi toch?), bij overlijden, uitvaart of crematie. Jij bent nauw betrokken bij Missie, Ontwikkeling en Vrede, Vastenactie, diaconie, kerstpakkettenactie, Caritas, redactie Apostelbode en nog veel meer.

De vele bedevaarten naar Lourdes met de handoplegging en voor ieder een persoonlijk woordje, heel bijzonder en indrukwekkend. Kevelaar en Wittem, allemaal plekken waar je als rolstoelchauffeur beter was dan met de auto.

Jo, jouw vrouw, wil ik ook bedanken. Zonder haar hulp was dit alles niet mogelijk geweest.

Nu onze en jouw kerk aan de eredienst is onttrokken, gaat er veel in onze gedachten om. We kunnen samen met de mensen van onze geloofsgemeenschap verder in de oude Sint-Victor en hopen op een mooie toekomst.

Een bloemetje komt later als Riet weer kan lopen.

Moge God met je zijn, Hennie. Dank je wel.

Bert van Boxtel

## **VREDESWEEK 2019**

**VREDESWEEK, 21 t/m 29 SEPTEMBER 2019.**



In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede verbindt over grenzen'.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisation ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee hun verlangens naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisation.

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je een nieuwe manier van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen ... met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

**DOE OOK MEE!!!**

In onze parochie schenken wij in de vieringen van het weekend van 14/15 september 2019 aandacht aan de Vredesweek. Gebeden worden aangepast en de lezingen sluiten bij de Vredesweek aan.

Op zondag 15 september 2019 wordt er in de protestantse kerk 'De Schakel' te Wijchen een oecumenische viering gehouden. Deze viering begint om 11.00 uur. Voorgangers zijn pastoraal medewerker Marieke Meek en diaken Hennie Witsiers. Het thema van deze viering is: 'Vrede verbindt over grenzen'.

Diaken Hennie Witsiers



# Vieringschema

**31 augustus / 01 september**

• 22e zondag door het jaar

• gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

**07 september / 08 september**

• 23e zondag door het jaar

• ziekenzondag

**14 september / 15 september**

• 24e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>①</sup></p> <p>Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29                  ✦ Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a                  ✦ Evangelie: Luc. 14,1.7-14</p>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <p>✦ Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b                  ✦ Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17                  ✦ Evangelie: Luc. 14,25-33</p>	<p>lezingen <sup>③</sup></p> <p>✦ Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14                  ✦ Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17                  ✦ Evangelie: Luc. 15,1-32</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Eucharistieviering                  Parnassuskoor                  Martin Claes                  Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Eucharistieviering                  Soli Deo Gloria (Gemengd)                  Ad Blommerde                  Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Oecumenische viering  <b>in de Schakel</b>                  Elckerlyckoor                  Hennie Witsiers/Mw. M. Meek</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Samenzang                  Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Emmanuelkoor                  Jack Leo</p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Samenzang                  Ad Blommerde</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Woord en Communie                  Samenzang                  Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering  <i>Paschaliskerk 80 jaar</i>                  Gemengd Koor                  Ad Blommerde <i>Na afloop ☞</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Dames- &amp; Herenkoor                  Yves Mambueni</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Woord en Communie                  Between                  Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Samenzang                  Yves Mambueni</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Woord en Communie                  Samenzang                  Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Woord en Communie                  Dames- &amp; Herenkoor                  Andreas Inderwisch</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Eucharistieviering                  Gemengd Koor                  Yves Mambueni</p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Woord en Communie                  Mazing Joy                  Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Eucharistieviering                  Gemengd Koor                  Yves Mambueni</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Eucharistieviering                  Samenzang                  Yves Mambueni</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Woord en Communie                  Samenzang                  Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Eucharistieviering  <b>Herdenking 75 jaar bevrijding</b>                  Gemengd Koor                  Aloys v. Velthoven/Yves Mambueni</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Eucharistieviering                  New Challenge                  Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
<p><b>Oude Sint-Victor Batenburg</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Woord en Communie                  Gemengd Koor                  Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><b>zondag</b>  <b>09.30</b> Eucharistieviering                  Gemengd Koor                  Jack Leo</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Woord en Communie                  Gemengd Koor                  Jack Steeghs</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Eucharistieviering                  Samenzang                  Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Woord en Communie                  Gemengd Koor                  Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Woord en Communie                  Parochieel Zangkoor                  Jack Steeghs</p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> Eucharistieviering                  Parochieel Zangkoor                  Jack Leo</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Woord en Communie                  Parochieel Zangkoor                  Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zondag</b>  <b>11.00</b> <i>Kinderkaravaan</i>                  Kinderkaravaankoor                  Lara van der Zee</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>19.00</b> Woord en Communie                  Parochieel Zangkoor                  Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>17.30</b> Eucharistieviering                  Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>17.30</b> Woord en Communie                  Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b>  <b>17.30</b> Eucharistieviering                  Ad Blommerde</p>



# Vieringschema

21 september / 22 september

- 25e zondag door het jaar
- vredeszondag

28 september / 29 september

- 26e zondag door het jaar

05 oktober / 06 oktober

- 27e zondag door het jaar
- wereldmissiedag van de kinderen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>④</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Amos 8,4-7</li> <li>✦ Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 16,1-13</li> </ul>	<p>lezingen <sup>①</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7</li> <li>✦ Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 16,19-31</li> </ul>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4</li> <li>✦ Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 17,5-10</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>10.00 Apostelviering</b> Gelegenheidskoor Gehele pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Familiekoor Ad Blommerde Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Bertus Visschedijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ad Blommerde <i>Na afloop</i> 🚗</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag <b>11.00 Kinderkaravaan</b> Kinderkaravaankoor Lara van der Zee</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Bertus Visschedijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>↑</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Andreas Inderwisch</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering New Challenge Yves Mambueni</p>
<p><b>Oude Sint-Victor Batenburg</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>↑</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Voice Martin Claes</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>↑</p>	<p>zondag <b>11.30</b> Eucharistieviering <b>Gildefeest</b> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas.

## BIJZONDERE VIERTINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 01 september	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 06 oktober	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 13 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 04 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
----------------------	-----------	---

### Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 27 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	---

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☪ Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 26 augustus	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 09 september	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 23 september	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 07 oktober	14.00 uur	☪ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.

### Verenigingsgebouw | Overasselt

zaterdag 07 september	13.30 uur	Viering van het Pastoraat van Nabijheid. Yves Mambueni. Gemengd Koor.
-----------------------	-----------	---

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 september	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
dinsdag 08 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

### Stadswal | Batenburg

dinsdag 27 augustus	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 30 september	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 september	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 oktober		<i>Geén Ouderenviering.</i>

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 september	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 01 oktober		<i>Geén Ouderenviering.</i>

### Dorpskerk | Leur

zondag 29 september	19.00 uur	Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.
---------------------	-----------	---

☪ = Eucharistieviering   ☪☪ = Woord- en Communieviering   ☪☪☪ = Gebedsviering   ✚ = Taizéviering

## WIJCHEN - ZUID



Nog tot eind oktober geopend  
iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.





*In de dertiende eeuw gebeurde er heel veel  
Franciscus verscheen op het wereldtoneel.  
Hij beleefde eenvoud en naastenliefde,  
Wat sommigen helaas griefde.  
Onverwacht kwam de kerk weer in het gareel.*



*Zijn aandacht ging uit naar  
mensen, ziek en arm.  
Daarvoor liep zijn hart heel  
warm.  
Melaatsheid was een schrik-  
beeld in die tijd,  
De samenleving wilden de me-  
laatsen kwijt,  
maar Franciscus bood hun zijn  
beschermende arm*

Toon van Duifhuizen

## ZIN IN EEN FRISSE START NA DE ZOMER?

### EMMAÜSWANDELING

Zondagmiddag 1 september organiseer ik een Emmaüswandeling voor jong en oud. We verzamelen om 13.00 uur bij de Judocuskerk en gaan dan op een bijzondere manier aan de wandel. Hoewel we gaan wandelen staat niet de sportieve inspanning centraal. Daarom ook geschikt voor mensen die slecht ter been zijn! De activiteit duurt tot uiterlijk 14.30 uur. Opgave is nodig, deelname is gratis.

### WAT IS EEN EMMAÜSWANDELING?

Een Emmaüswandeling is een inspiratiewandeling waarbij gedurende een uur twee aan twee wordt gelopen aan de hand van een tekst. Niet de sportieve prestatie staat centraal maar de bezinnende prestatie. Een Emmaüswandeling is een wandeling met stilte en gesprek. Om op een laagdrempelige manier van elkaar te leren, om van de route te leren, om verrassend dichterbij jezelf te komen.

Voor inlichtingen Jack Steeghs: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl tel. 024-6412627  
Opgave voor deelname bij Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl tel. 0487-531470

## GROND VAN LEVEN

Net als vorig najaar bied ik opnieuw de gesprekskring Grond Van Leven aan in Hernen-Leur. Denk je: 'dit gaat niet over mij want ik ben niet zo'n prater', of: 'ik houd niet van zweverige gesprek-

ken' dan is dit juist voor jou interessant. Want met mededorpsgenoten in huiskamersfeer in gesprek over het leven dat je leidt, vanuit je geboortegrond tot en met nu, is gewoonweg verrijkend.

### WAT IS GROND VAN LEVEN?

We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven en vertellen elkaar daarover. We stellen onszelf de vraag welke levensgeschiedenis we - persoonlijk - met ons meedragen en welke toekomst dat oproept: voor onszelf, voor het dorp. En we vragen ons - persoonlijk - af waar we onze voeding vandaan halen.

### DE VIER BIJEENKOMSTEN GROND VAN LEVEN:

woensdag 11 september 2019, 19.30 – 21.30 uur:  
Geboortegrond  
woensdag 25 september 2019, 19.30 – 21.30 uur:  
Grondwaarden  
woensdag 9 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur:  
Grond die we delen  
woensdag 23 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur:  
De humuslaag in onze grond

Voor inlichtingen Jack Steeghs: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl tel. 024-6412627  
Opgave voor deelname bij Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl tel. 0487-531470

Pastoraal werker Jack Steeghs

## MISINTENTIES

8 september: Jan Thoosen, Jan van Heumen, overleden vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap in dit jaar speciaal Cor van der Aa en Paul Jansen

14 september: Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing, overleden familie van der Aa-Broekman, Thea Wouters-Kropmann

28 sept: Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie

6 okt: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing, Jan Thoosen

Gelieve de misintenties voor de maand oktober voor 9 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

## PROCESSIE NAAR KEVELAER

De Wijchense processie van de parochie De Twaal Apostelen naar Kevelaer wordt gehouden op zaterdag 21 september a.s. Belangstellenden uit Hernen/Leur kunnen zich melden bij Toon van Duifhuizen, tel. 0487-531419 of email [toonvanduifhuizen@xmsnet.nl](mailto:toonvanduifhuizen@xmsnet.nl). Opgave uiterlijk 8 september a.s. De kosten voor de busreis bedragen € 20,00.

Toon van Duifhuizen

### H. VICTOR - BATENBURG

## VOORBEREIDING EN BOUW R.-K. KERK ST-VICTOR (SLOT)

Jan Steeg jr. is slechts elf maal in de kerk geweest die hij had gebouwd. 'Helaas, te vroeg ontslapen, ook voor het welzijn der parochie Batenburg en de inwoners, die hij door zijnen wijzen raad en daad zonder onderscheid van personen zoo dikwijls zijne hulp verleend had, moest hij naar Gods beschikking nog hetzelfde jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Op den 7 December 1875 gaf hij, na een smartelijk lijden van ruim vier maanden zijne vlekkeloze ziel aan zijnen God over om den loon zijner werken te gaan ontvangen', zo tekent pastoor Kroonen op. "Heere! den luister van uw huis heb ik bemind, en de woonplaats uwer heerlijkheid. Zie, ik heb alles vernieuwd", laat men de overledenen de psalmist nazeggen op zijn gedachtenisprentje.

Op zijn sterfbed had Jan Steeg nog F. 20.000,00 om de kerk van binnen te versieren gegeven. De wanden van de kerk werden rijk beschilderd met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, er kwam een fraai altaar in de kerk en op de preekstoel, die recht boven de plaats stond waar men de urnen vond, diende het christendom op de puinhopen van het heidendom te symboliseren. De overlevering immers wil, dat Sint-Willibrordus preekte in Batenburg als daar de stamhoofden bijeenkwamen en dat hij in de put, waaromheen later het kasteel gebouwd werd, de heidenen doopten. De reliëfbeelden in de preekstoel stellen dan ook taferelen uit het leven van Sint-Willibrordus voor, t.w. zijn zending uit het klooster der Benedictijnen in Ierland, zijn prediking tegenover een heiden – een Batavier in Batenburg -, zijn wijding tot bisschop van Utrecht en de omverwerping van een afgodsbeeld op Walcheren.

De nieuwe kerk werd eerst op 8 augustus 1881 plechtig geconsacreerd door Mgr. Adrianus Godschalk, bisschop van Den Bosch.

De kerk werd in 1922 verrijkt met vijf gebrandschilderde ramen achter in de kerk voor een bedrag van F. 2.400,00 en in 1924 met vier gebrandschilderde ramen in het priesterkoor voor

## OUDERENBIJEENKOMST

Op dinsdag 3 september beginnen we weer met onze ontmoetingsbijeenkomsten in de Mijlpaal. Een korte viering om even aandacht te schenken aan onze verbondenheid met God en daarna een gezellig samenzijn met koffie of thee en met allerlei verhalen. Welkom! Hopelijk komen degenen ook, die al wel eens wilden komen, maar er nog niet aan toekwamen.

een bedrag van F. 1.400,00. De aanleg van elektriciteit in 1928 bedroeg ca. F. 1.200,00.

De r.-k. St.-Victorkerk is een neogotische basiliek zonder transept, met beukig koor en westtoren met naaldspits, en werd in februari 1976 op de monumentenlijst geplaatst, zoals reeds zovele panden in het historische stadje Batenburg.

*Overgenomen uit het boekje 'Kerk en parochie St.-Victor te Batenburg' ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Kerk St.-Victor.*

## OVER DE OUDE SINT-VICTORKERK

Nu we als geloofsgemeenschap in Batenburg vanaf 1 augustus de vieringen gaan houden in de oude Sint-Victorkerk, is het misschien een leuk idee om wat uit mijn archief over deze kerk te publiceren.

Hans Vermeulen



### DE OUDE DOOPVONT

Een eeuwenoude doopvont met een hoogst merkwaardige geschiedenis. – De doopvont, hierbij afgebeeld, thans weer in gebruik genomen in de Ned. Herv. kerk te Batenburg, werd in 1566 door eenige personen uit wraak wegens de godsdienstvervolgingen, stuk geslagen. – Onlangs bemerkte de kerkvoogd J. F. Peinert aan een stoep, een groot stuk steen met een figuurtje, dat veel overeenkwam met de figuren van eene doopvont in een der naburige dorpskernen; bij de uitgraving, waartoe door den eigenaar toestemming verleend werd, kwam inderdaad de doopvont, wel is waar aan stukken, maar bijna in zijn geheel tevoorschijn. – Het ontbrekende stuk werd gezocht en gevonden; het hing aan de torenklok als gewicht. Door bekwame handen werd het geheel gerestaureerd en eenige malen reeds heeft het bij plechtigen doop dienst gedaan.

(uit dagblad 'Prins' 18 juli 1914(!))



**DOOPDANKVIERING**

Op 15 juni was in de H. Jozefkerk de doopdankviering, waarin pastor Cees Janssen voorging. Van de zes dopelingen waren er drie aanwezig. Het was een hele mooie viering, er werd goed meegebeden. Ook de kinderen werden door pastor Cees erbij betrokken, waardoor het een heel ontspannen viering is geworden. Na de dienst was er voor de volwassenen koffie of thee en voor de kinderen was er natuurlijk limonade en iets lekkers voor jong en oud. De mensen hadden het naar hun zin, er werd een behoorlijke tijd nagepraat. De andere schelpen zijn inmiddels opgehaald, wat voor ons een teken is dat de mensen die wel waarderen en dat ze mooi zijn voor op de kinderkamer.

**AFSCHEID VAN PASTOR ALOYS 31 JULI 2019**

Dit was een afscheid met een lach en een traan, pastor Aloys heeft ook voor de geloofsgemeenschap H. Jozef heel veel betekend. We hebben heel vaak een beroep op hem gedaan, er werd naar een oplossing gezocht maar meestal was het pastor Aloys die er zelf mee kwam, wat door de mensen erg werd gewaardeerd. Pastor Aloys is ook vaak bij de mensen op huisbezoek geweest, we verliezen in hem een mensenmens. In de viering ging pastor Aloys voor en er waren veel gelovigen aanwezig. Als afscheid werd na de viering een enveloppe aangeboden wat de parochianen hebben gedoneerd.



De voorzitter van de contactraad, Joke van Uuden had een afscheidswaardje, waarin ze vertelde dat we de mooie woorden van pastor Aloys toch wel erg gaan missen. Na de viering werd goed gebruikgemaakt van koffie of thee en cake en waren er veel mensen die persoonlijk afscheid namen van pastor Aloys. Pastor Aloys, bedankt wat je voor onze geloofsgemeenschap H. Jozef hebt gedaan, we gaan je nu al missen.

De contactraad



**GEDOOPT**  
16 juni 2019  
Macey de Bruijn  
7 juli 2019  
Danley Kuijpers



**DE PATROONHEILIGE VAN NIFTRIK  
GILDEFEST**

Het jaarlijkse gildefest wordt gehouden van 28 september tot en met 1 oktober 2019. Op zondag 29 september om 11.30 uur wordt het feest van de patroon van de geloofsgemeenschap en van het gilde, Sint-Damianus, gevierd. Pastor Jack Leo en diaken Hennie Witsiers zullen in deze viering voorgaan. Het parochieel zangkoor en het showorkest Riverland uit Druten luisteren de viering op. Bij deze viering zullen het St.-Damianusgilde Niftrik en het lyracorps aanwezig zijn, alsmede enkele zusterverenigingen uit de omgeving. Na de viering brengen de vendelzwaaiers van het St.-Damianusgilde de vendelgroet aan God en het vaderland. Het lyracorps verzorgt de hier-

bij behorende muziek. Tevens wordt de jaarlijkse kermis gehouden en organiseert het gilde op maandag het jaarlijks dagkoningschieten. Het is de moeite waard om deze festiviteiten mee te maken. Kom dan en doe mee. Wij wensen alle mensen van Niftrik mooie dagen toe.

Pastor Hennie Witsiers en de contactraad



**HUWELIJK**  
20 september 2019  
Martijn de Groot en Anke van Dongen



## VIERDAAGSE 2019

Ook dit jaar was in Overasselt de kerk op vrijdag opengesteld voor de doortocht van de Vierdaagse. Bij de ingang van de kerk heette pastor Yves iedereen, parochianen en wandelaars, van harte welkom. In de kerk kon men in stilte of gebed een kaarsje ontsteken. Met op de achtergrond passende muziek.

Overweldigend was de prachtige vuurzee van vijftienhonderd vlammetjes.



Ik brand een kaarsje,  
een kaarsje dat warmte geeft  
Een kaarsje dat licht schenkt, bij alles wat leeft.  
Een kaarsje verwarmt je hart.  
Een kaarsje biedt troost bij verdriet.  
Een kaarsje geeft je kracht,  
zonder warmte en licht kunnen wij niet.

Kosters Overasselt



## VANUIT DE CONTACTRAAD

### VERSLAG VERGADERING VAN 24 JULI 2019

#### VRIJWILLIGERSLUNCH

De jaarlijkse vrijwilligerslunch wordt gehouden op zondag 27 oktober in zaal de Zon. Alle bij de contactraad bekende vrijwilligers zullen hiervoor zo'n vier weken van tevoren een uitnodiging ontvangen. Omdat het gemengd koor Sint-Cecilia zelf al iets voor zijn zangers en zangeressen organiseert en daarvoor het door het bestuur vastgestelde budget krijgt, worden koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep zullen wel een uitnodiging krijgen.

#### BEGRAAFPLAATS

De rechthebbenden van de graven die in de tweede helft van 2020 zullen verlopen zijn aangeschreven. Verzocht is te reageren voor eind oktober 2019.

Er is nog geen offerte ontvangen voor het verwijderen van grafstenen. Ook is er nog geen bericht van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen over het onderhoud van de geselecteerde te behouden graven.

#### PASTORIETUIN

Pastor Yves houdt van bloeiende planten. We zullen daarom het bestuur vragen om niet alleen de buxus te mogen vervangen (wat al is goedgekeurd), maar ook om extra beplanting in de pastorietaan.

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest:

- Bouwkundige zaken
- Cursus werkgroep pastoraat van nabijheid
- Voordracht Apostelspeld 2019
- Evaluatie Vierdaagse





### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het parochiebestuur heeft het advies van onze contactraad overgenomen en besloten het huurcontract voor het Stiltecentrum Zuid per eind oktober a.s. niet meer te verlengen. De bezoekersaantallen wegen niet meer op tegen de inzet van vrijwilligers. De werkgroep is gevraagd het stiltecentrum te ontmantelen en de werkzaamheden te beëindigen.
- Jan Terlouw heeft met zijn lezing op 23 juni duidelijk gemaakt hoe hij denkt over het huidige vluchtelingendebat (zie elders in dit blad). Helaas bleek de geluidinstallatie in onze kerk te haperen. Omdat er meer klachten over onze geluidinstallatie zijn gaat de contactraad laten onderzoeken hoe die verbeterd kan worden.
- De inventarislijst van de H. Victorkerk van Batenburg is besproken. Met name lag er de vraag of hun doopvont geschikt zou zijn voor onze kerk. Die doopvont is een replica van de middeleeuwse doopvont in de huidige protestantse kerk van Batenburg en heel fors. De contactraad wil liever onze eigen doopvont behouden. Het waterbekken en de zeskantige afdekkap zijn nog origineel en doen ons herinneren aan de duizenden Wijchenaren die hierin gedoopt zijn. Het onderstel is in 2014 vernieuwd en past prima in de rechterzijkapel.



### WAAR KIES JE VOOR

Tijdens de gezinsviering van 30 juni was er ook de viering van de eerste communie voor Maryam Al Khabazy. Als veertienjarige vond ze het niet zo fijn om met de achtjarigen mee te doen. Maar ook zij heeft

zich met pastor Andreas voorbereid en samen met haar ouders en broers was zij het feestkind van de dag. Welkom in onze geloofsgemeenschap Maryam.



- Het schoonmaken van onze kerk en het onderhoud van het Elckerlyc-kerkhof laten te wensen over. Omdat daar externe partijen bij betrokken zijn is overleg met het parochiebestuur nodig.
- Herman Sterenburg blijft in het parochiebestuur contactpersoon voor onze contactraad.

Theo van der Weegen

### OPEN MONUMENTENDAG

Op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 is de Antonius Abtkerk geopend van 12.00 tot 16.30 uur. Ook de Kijkzolder is op deze uren open.

Eigenlijk worden de Open Monumentendagen landelijk gehouden op 14 en 15 september, maar de Antonius Abt is geopend in het weekend ervoor i.v.m. de Wijchense kermis die op 14 en 15 september het kerkplein in gebruik heeft als fietsenstalling. Het thema van Open Monumentendag, 'Plekken van Plezier' past misschien wel wat bij de kermis, maar het feestgedruis vanaf de markt en het kerkplein zal toch de sfeer in ons kerkgebouw geweld aandoen.

'Plekken van Plezier' hebben wij gekoppeld aan feesten die in onze kerk gevierd worden: doop-, communie- en huwelijksvieringen.

Met medewerking van de Historische Vereniging Tweestromenland en ons eigen museum De Kijkzolder wordt achter in de kerk een eenvoudige tentoonstelling opgebouwd met kleding en andere attributen die bij deze kerkelijke feesten horen. Daarnaast hangen in de kerk bij markante punten foto's met informatie.

Derk Jansen zal op beide dagen het Gradussenorgel in de kerk bespelen: van 15.30 uur - 16.15 uur. De entree is gratis.

Activiteitencommissie Antonius Abt Wijchen  
Henk Campschroer 06-29424064

### GEDOOPT

30 juni  
Jop Cuijten

7 juli  
Nola Domensino

11 augustus  
Memphis Schmidt  
Liam van Rijswijk





### AFSCHEID KOSTERS FIEN EN BART TAX

Zaterdag, 13 juli jl. hebben Fien en Bart Tax hun werkzaamheden als koster van de H. Georgiuskerk in Heumen beëindigd. Fien begon dit werk tweeëndertig jaar geleden als vrijwilligster en toen Bart in de VUT kwam, is hij Fien gaan assisteren.

Fien en Bart hebben diverse pastors meegemaakt. Pastoor Schellekens was de eerste waarmee werd samengewerkt en die werd opgevolgd door pastoor van Hoorn. Daarna volgde een aantal jaren met veel wisselingen, waaronder pastoor Van Thiel, pastoor Van den Muijsenberg, pastoor Wim Snik en pastoor Van Mil, maar Fien en Bart hebben alle wijzigingen goed opgevangen. De laatste jaren werd samengewerkt met pastoor Aloys van Velthoven, die de Maaskantparochie in 2002 kwam versterken en nu nemen ze tegelijk met hem afscheid.

Het werk van Fien en Bart was heel divers. Zij verzorgden alles rondom liturgievieringen in het weekend, huwelijken en uitvaarten. Voor de feestdagen en bijzondere gelegenheden, zoals eerste communie en vormsel, waren zij vele uren in de kerk aanwezig om alles goed te laten verlopen. Verschillende misdienaars werden door hen begeleid. Pastoor Yves en pastoor Aloys gingen voor in deze dankviering, waarbij het afscheid van Fien en Bart de rode draad vormde. Zo werden in de overweging door pastoor Aloys vergelijkingen met het evangelie en het werk van een koster gemaakt.

Aan het einde van de viering las Fien zelf nog een passend gedicht voor. Pastoor Aloys bedankte Fien en Bart voor hun grote inzet en nauwgezetheid. Daarna heeft pastoor Yves Fien en Bart een oorkonde overhandigd voor hun werk als koster

van onze geloofsgemeenschap. Fien bedankte daarna de parochianen voor het vertrouwen dat zij en Bart gekregen hebben.

Na afloop van de viering was er koffie en thee en was er gelegenheid om Fien en Bart persoonlijk te bedanken.

### NIEUWE KOSTER

In de afscheidsviering van Fien en Bart werd een nieuwe koster voorgesteld aan de parochianen: Hetty Martens-Poelen. Pastoor Aloys gaf Hetty het woord om zichzelf voor te stellen. Ze zal samen met Gerrit Laurant de werkzaamheden voor de vieringen gaan verzorgen. Hetty doet ook nog kosterwerk in de geloofsgemeenschap van Molenhoek. Pastoor Aloys wenste haar veel succes in Heumen.



### LAATSTE VIERING VAN PASTOR ALOYS IN HEUMEN

De afscheidsviering van Fien en Bart was ook de laatste viering die Aloys, als pastoor van parochie De Twaalf Apostelen, voorging in de H. Georgiuskerk in Heumen. Wij zullen hem gaan missen, vooral om zijn inzet en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap de afgelopen zeventien jaren. Heel dankbaar zijn wij voor al het werk dat hij heeft gedaan voor Heumen.

Aan het eind van de viering werd er een kleine attentie aan Aloys overhandigd. Wij wensen pastoor Aloys heel veel werkplezier als rector van het klooster in Brakkenstein en als pastoor in de parochie Groesbeek.

Contactraad Heumen





### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

- Kort voor de zomer heeft Annie van der Neut om gezondheidsredenen haar werkzaamheden voor onze kerk moeten opgeven. Dat is op de eerste plaats een aderlating voor haar, zeker omdat zij veel werk verzetten en dat met een grote passie deed. Annie was 'de koster' in onze kerk en daarmee een van de gezichtsbepalende vrijwilligers. Annie blijft onze kerk wel bezoeken en we hopen dat dit voor haar nog jaren mogelijk blijft. We wensen haar waar mogelijk van harte beterschap.
- Daarnaast heeft Gerard Broekhuijsen aangegeven om ook te stoppen als koster/lector als hij volgend voorjaar 80 jaar wordt. Op zijn staat van dienst kunnen we alleen maar met veel respect terugkijken.
- Gevolg van het voorgaande is dat we dringend een paar mensen nodig hebben die de rol van koster op zich willen nemen. Het gaat hierbij vooral om de voorbereidende werkzaamheden bij een viering en de werkzaamheden na afloop. Het eerste kost een klein half uur en het tweede ongeveer een kwartier. Het verzorgen van de verwarming valt hier niet onder, omdat dit door iemand vanuit thuis wordt gedaan.

- Voor ons nieuwe werkjaar hebben we al enkele data die van belang zijn; hieronder volgen die:
- Op zondag 8 september is er een doopviering in onze kerk en dat is redelijk bijzonder.
- Op zondag 22 september is de jaarlijkse Apostelviering in de H. Antonius Abt in Wijchen. Op die zondag is er geen viering in onze kerk.
- Op zondag 13 oktober hebben we onze Ouderenzondag.
- Allerzielen vieren we op zondag 3 november.
- Op zondag 10 november komt de Kinderkaraavaan weer in onze kerk. Deze viering begint om 11.00 uur, om 09.30 uur is er dan geen viering.
- In november draaien wij weer een film. Dat zal zijn op vrijdag 22 november om 14.30 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos



### **HERBERGKOFFIE**

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we in alle gezelligheid thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. De komende gelegenheden zijn op 4 en 18 september en 2 oktober. Van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur wijd open. U bent van harte welkom en breng gerust iemand mee!!!

Tini Poos



### **VRIJWILLIGER ZIJN OF WORDEN**

Nu de meesten weer de vakantie erop hebben zitten en al weer begonnen zijn of gaan beginnen met de normale bezigheden, is het goed ook eens stil te staan bij het volgende. Is het voor mij mogelijk en ben ik bereid om mezelf in te zetten als vrijwilliger binnen de kerkgemeenschap? Heb ik talenten die ik belangeloos wil inzetten voor een ander of anderen? Soms lijkt het of een vrijwilliger dan heel veel tijd moet investeren of speciale vaardigheden moet hebben. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn! Denk aan lid van de tuinwerkgroep of lid van de schoonmaakgroep die natuurlijk wel iets speciaals kunnen maar niet iets dat voor velen niet bereikbaar zou zijn. Voel je welkom om te informeren bij de leden van de contactraad of mensen die je kent van een werkgroep om ook iets te gaan doen zodat we met zijn allen onze geloofsgemeenschap in stand kunnen houden! Maar ook als je bijvoor-

beeld bestuurlijk iets zou willen bijdragen, zijn er nog mogelijkheden genoeg!  
Welkom!

### **NIEUWE PLEK BRIEVENBUS GELOOFSGEMEENSCHAP R.-K. PASCHALIS**

De brievenbus van de Paschaliskerk wordt verplaatst. Momenteel hangt de brievenbus nog naast de deur aan de zijkant van de kerk, kant Woeziksestraat. De nieuwe plek van de brievenbus is bij de ingang met de groene deur (zijkant kerk Woeziksestraat) naast de pastorie.

### **HUWELIJK**

20 september 2019  
Marit Huisman en Eric Haver





## PASCHALIS BAYLON JARIG!

Ondanks dat het geen groots herdenken of vieren zal worden, willen we toch even stilstaan bij het feit dat de Paschaliskerk dit jaar in september al weer tachtig jaar bestaat! Tijdens de eucharistieviering van 8 september om 9.30 uur zal hierbij worden stilgestaan. Na de viering drinken we samen koffie met iets lekkers erbij en is er een fotoboek in te zien van Piet van Casteren met mooie foto's uit deze periode. Eenieder is uiteraard van harte welkom om dit samen te vieren!

Gerard Arts



## WIJ GEDENKEN

In zijn geboorteplaats Heumen is **Jan Beelen** op 14 mei 2019 overleden in de leeftijd van 76 jaar. Jan was samen met zijn tweelingzus Annie de jongste van een gezin met elf kinderen. Hij was al jong druk in de weer met hamer en nijptang en maakte de mooiste bouwwerken en speciaal voor zijn moeder een Mariakapelletje. In 1969 trouwde hij met Tonny van den Boogaard en ze kregen twee dochters. Later kwamen daar nog vijf kleinkinderen bij wat hem veel vreugde bezorgde. Jan hield van tuinieren, zaaien en oogsten. Hij genoot van alles wat groeide en bloeide. De ziekte van Jan viel hem zwaar en hij had er graag nog wat jaren bij gehad. In de kerk van Heumen hebben we zijn afscheid gevierd.

Op 31 mei 1937 zag **Willy van den Heuvel** in Wijchen het levenslicht en op 13 juni 2019 is hij aldaar overleden. In 1963 trouwde hij voor de wet met Corrie van Kempen en in 1964 voor de kerk. Zij kregen drie kinderen. Hij was trots op zijn werk. Hij heeft als architect mooie werken achtergelaten. Zijn meesterwerken in het ziekenhuis in Waalwijk, Radboudziekenhuis, Maartenskliniek en het Canisius-Wilhelminaziekenhuis. Wij hebben afscheid van hem genomen op 19 juni 2019 in de H. Antonius Abt te Wijchen en hem begraven op de begraafplaats naast de kerk.

"Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt", staat op het gedachtenisprentje van **Jan Driessen**. Op 15 juni 2019 is hij overleden. Jan werd geboren op 24 juli 1946 op de Markt te Wijchen. Thuis maakte hij kennis met de kermis en het circus dat in die tijd voor de deur van de winkel van zijn ouders op de markt stond. Op jonge leeftijd trouwde hij met Ans de Jong en zij kregen vijf kinderen, vier kleinkinde-

ren en hij was bonusopa van twee kleinkinderen. Op de eerste zomerdag, 21 juni, hebben wij in de H. Antonius Abt te Wijchen afscheid van Jan genomen en hem begraven op de begraafplaats bij de kerk.

Op 21 juni overleed **Marietje Derks-Jordens** in de leeftijd van 81 jaar. Marietje is geboren op een boerderij in Reek, waar zij met haar twee zussen opgroeide. Ze deed de Mulo, leerde Frans en Engels, en gelijktijdig kreeg ze een opleiding die de fijne keuken werd genoemd. In 1965 trouwde zij met George Derks. Er werden vier kinderen geboren. In 1980 kwamen ze in Overasselt wonen. Ze genoot van haar zes kleinkinderen. De laatste maanden ging haar gezondheid achteruit. Ze is thuis in het bijzijn van haar man overleden. In de Antonius Abtkerk in Overasselt hebben wij haar uitvaart gevierd, daarna is ze overgebracht naar het crematorium.



**Bets Veldhuis-Milder** overleed op 27 juni en werd 90 jaar oud. Samen met haar echtgenoot Gerard had Bets goede jaren en werd een gezin gesticht. Helaas overleed Gerard op vroege leeftijd en moest er ook van Rudie afscheid worden genomen op jonge leeftijd. Desondanks slaagde Bets er in om de draad van het leven weer op te pakken en ze kon genieten van de kleinkinderen en later achterkleinkinderen. Maria was belangrijk voor Bets, en er werden geregeld kaarsjes opgestoken bij Maria. De uitvaart voor Bets was op 2 juli in de Antonius Abtkerk te Wijchen waarna crematie.

**Truus Sewalt-Opgenoort** is op 2 juli overleden. Zij mocht 78 jaar worden. Zij was de weduwe van Theo Sewalt. Samen kregen zij twee kinderen. In 1964 zijn ze in Overasselt komen wonen. Truus

hield van Overasselt, werd lid van KVO, nam deel aan activiteiten, ging volksdansen. In 2017 werd ze na een val ter revalidatie opgenomen in een zorgcentrum. Bijna twee jaar heeft ze nog thuis kunnen wonen, in het bijzijn van haar kinderen. Haar zoon Rob heeft het grootste deel van de zorg op zich genomen. Wij hebben van haar afscheid genomen op 9 juli in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt en haar aldaar te ruste gelegd bij haar man Theo.

Het leven van **Gerard Schiks** was een overvol leven, vader van negen dochters, opa van dertig kleinkinderen, overgrootvader van drieëndertig achterkleinkinderen. Hij ging werken in een psychiatrische inrichting, waar hij Riekie ontmoette. Na het werk ging hij nog naar school om omgeschoold te worden als leraar en praktijkman op Jonkerbosch. Het avontuur begon later in Overasselt met het bouwen van een huis. Er kwamen veel goede jaren, grote vreugde en soms verdriet. Een bijzondere mens, in de leeftijd van 95 jaar, 68 jaar samen met Riekie. Wij hebben van hem afscheid genomen op donderdag 4 juli in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt en hem aldaar te ruste gelegd op de begraafplaats.



Vrijdag 5 juli hebben wij afscheid genomen van **Koosje van Melis-Kuppen**. Zij werd geboren op 24 februari 1941. Koosje zorgde voor gezelligheid door haar vrolijke en ondeugende karakter. In 1956 leerde zij Wim kennen en samen bouwden ze een huisje in Overasselt. Zij werd moeder van vier kinderen en oma van tien kleinkinderen. Hard werken is ze altijd blijven doen, tot haar 74<sup>e</sup> jaar. De diagnose Alzheimer kwam hard aan binnen het gezin. Met veel zorg en liefde werd ze door Wim en kinderen thuis verzorgd, tot het niet meer kon en ze naar 'De Lage Hof' verhuisde. In de H. Antonius Abtkerk in Overasselt hebben wij haar uitvaart gevierd, daarna is zij overgebracht naar het crematorium.

Op 4 juli 2019 overleed **Hans van Duinen** in de leeftijd van 77 jaar. Hij is geboren op 12 juni 1942 te Utrecht. Hij was getrouwd met Franca en vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen. De rode draad in zijn leven was zijn gedrevenheid, optimisme, het altijd zoeken en vinden van een weg, zijn doorzettingsvermogen en het onder mensen zijn. Hij gaf op zijn eigenwijze 'wijze' invulling aan zijn leven. In de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen hebben wij op 10 juli zijn uitvaart gevierd. Daarna is hij overgebracht naar het crematorium te Beuningen, waar de crematie plaatsvond.

Het leven van **Henk van de Weem** begon op 5 september 1934 in Mill en is geëindigd op 15 juli 2019 in Velp. Hij was getrouwd met Chrisje van Tienen, vader van vier kinderen en opa van acht kleinkinderen en bonusopa van twee kleinkinderen. Hij werd als een 'Padre de familia' geboren, door zijn zussen op handen gedragen. Zijn vrouw heeft dit voortgezet, nu in zijn eigen gezin. Een kleine 40 jaar was hij als architect werkzaam in Mill. Daarna kwam hij in Wijchen wonen. Hij was bestuurder, organisator, schrijver, actief bij de scouting en de Heemkundekring. Op 19 juli is zijn leven gevierd in de Emmanuelkerk te Wijchen en op 20 juli is hij begraven op het kerkhof in Mill.

"Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt...". Dit staat op het bericht van het overlijden van **Paul 'Pauke' Jansen** op 27 juli 2019 te Hernen. Hij is op 15 april 1938 in de Woezik geboren. Hij was getrouwd met Chris Willems, vader van twee kinderen en de onvergetelijke opa van zeven kleinkinderen. Hij heeft zich volledig gegeven aan zijn gezin en hij stond altijd klaar voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een vakkundig metselaar. Zo kon hij een huis voor zijn zoon bouwen en het huis van zijn dochter geheel renoveren. Op 1 augustus heeft de uitvaartdienst in de H. Judocuskerk te Hernen plaatsgevonden en zijn lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 3 augustus overleed **Laura van Huet**. Laura was afkomstig uit Amsterdam, hertrouwde met Jan van Huet, en werd 77 jaar oud. Laura was tijdens haar werkzame leven met hart en ziel actief in de zorg. Graag was ze actief voor de diaconie in de parochie, o.a. in de Antonius Abtkerk en de Emmanuelkerk. Daarnaast was Laura als vrijwilligster actief bij het museum in Kasteel Wijchen. Helaas was het haar vanwege ziekte noodzakelijk om naar een zorginstelling te verhuizen in Ewijk en later Beuningen. De uitvaart voor Laura was in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis in de H. Landstichting.

**Cor Pijnappels** is op 5 augustus 2019 in het verzorgingshuis 'La Verna' te Alverna overleden. Hij mocht 93 jaren worden. Hij is gehuwd geweest met Gerda Elmans, vader van vier kinderen en opa van acht kleinkinderen. Hij stond in Wijchen en omstreken bekend als een vakman stoffeerder. Oostenrijk was zijn favoriete vakantieland. Hij stond op z'n 75<sup>e</sup> jaar nog op de skipiste. Hij was een man met principes en hij stond voor

wat hij zei en beloofde: "Een man een man, een woord een woord". Op 10 augustus heeft de afscheidsviering in de H. Antonius Abt plaatsgevonden. Daarna de begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

Op 5 augustus is **Ria Bruijsten** in het verpleeghuis in Huissen overleden. Ria was het zevende kind in het gezin dat bestond uit zes jongens en twee meisjes. Moe merkte al snel dat Ria wat trager was dan haar broers en in haar ontwikkeling wat achterbleef. Na de kleuterschool in Nederasselt volgde ze speciaal onderwijs in Nijmegen. Ze hield van muziek, spelletjes doen en was bij het jongerenkoor en het volksdansen. Vele jaren heeft ze in een gezinsvervangend huis gewoond, maar door de toenemende zorgbehoefte kwam zij in Huissen te wonen. Ria is 62 jaar geworden. In de kerk van Nederasselt hebben we een afscheidsviering voor haar gehouden.

**Marianne Smeets-Bouwhuis** overleed op 15 augustus in Wijchen. Een typische oudste uit een gezin van zes, geboren in de oorlog in Nijmegen. Marianne was leergierig en kwam na een carrière als secretaresse uiteindelijk in de zorg terecht: ze stelde hoge eisen aan zichzelf en kon zich helemaal geven in zorgrelaties. Ze trouwde op latere leeftijd met weduwnaar René Smeets. Het echtpaar woonde het grootste deel van het huwelijk op Alverna, waar woensdagmiddag 21 augustus de uitvaartplechtigheid plaatsvond. Na het overlijden van René kreeg Marianne het zwaar te verduren. Ze kreeg dementie en raakte daarvoor de grip kwijt op het door haar zo geliefde leven. Dat ze nu de rust mag vinden waarnaar ze zo verlangde.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactie adres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



## MIDDAGJE UIT

*Als familie gingen wij weer eens op pad en we hebben zoals gewoonlijk veel plezier en lol gehad.*

*Eerst rond de tafel voor een goed idee en uiteindelijk kwam broer Willie daar toch mee.*



*Op naar de pastorie voor koffie met koek en vervolgens een praatje vanuit de katholieke hoek. Een geschiedkundig overzicht van het geloof*

*en het ontstaan tussen religies van een diepe kloof.*

*Onder leiding van vrijwilligers op naar de zolder en daar ontdekten wij veel roomse 'kolder'.*

*Wijchen is sinds kort een museum rijker en daarmee plaatst het zich in de toeristische kijker.*

*Een collectie van devotionalia, relieken en bidprentjes met vele engeltjes zowel vrouwtjes als ventjes.*

*Het was zeer de moeite van het bekijken waard en het roomse leven staat weer goed op de kaart.*

*Daarna een wandeling via tegels naar het Mozaïek en de woorden in het dialect klonken als muziek.*

*Veel frisdrank of kelken met Leffe bier*

*en de deur van het restaurant de Markies al op een kier.*

*Daar werd lekker Bourgondisch gedronken en gegeten en door de sfeer bijna de tijd vergeten.*

*Op naar de volgende keer maar weer*

*en bij leven en welzijn riekt dit naar meer.*

Conclusie:

Wij als Alvernezen en oud Alvernezen hebben zeer genoten van het museum De Kijkzolder, vooral het verhaal over de geborduurde kazuels maakte diepe indruk. Hopelijk blijven er in de toekomst voldoende vrijwilligers komen om het voortbestaan van het museum de Kijkzolder te garanderen. Hartelijk dank.

Familie Toonen-Thomassen

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....



## REUZEN OP DE WEG

Ik heb een zwak voor hem, en dat is een sterk gevoel. Als kind ging hij vaak op zondagmorgen alleen vissen aan het Geulstrand in Valkenburg. De school boeide hem niet, hij wilde vrachtwagenchauffeur worden en dat is hij al meer dan twintig jaar, mijn neefje van bijna twee meter. Hij ziet er stoer uit met zijn tatoeages, maar van binnen is hij een zachtaardige en vriendelijke man. Ik zie hem niet zo vaak, en als we elkaar ontmoeten dan verdwijn ik bijna in zijn omhelzing. Zijn beroep zit hem als gegoten, hij is ervoor in de wieg gelegd.

Ik ben een groot bewonderaar van vrachtwagenchauffeurs. Zonder vervoer staat letterlijk alles stil. Ik mocht een keer meerijden met een vriend die wekelijks oud papier ophaalt. Dwars door de prachtige Ooijpolder, smalle wegen, afgelegen huizen, maar hij had zijn vrachtwagen volledig onder controle. Wenden en keren zonder stoepranden te beschadigen en intussen roekeloze fietsers en ongeduldige automobilisten in de gaten houden, het is een vak apart. Later wordt het oude papier verwerkt tot toilettrollen of keukenrollen die dan door een andere vrachtwagen aan de supermarkten geleverd worden waar ik ze vanuit de schappen in mijn winkelwagentje gooi. Bijna alles wat een mens nodig heeft of denkt nodig te hebben heeft een lange reis achter de rug.



Maar dit is niet het hele verhaal. Zonder al het werk vooraf door de mensen van kantoor komt er niets op de plaats van bestemming. Ik weet niet of het nu gemakkelijker is geworden met al onze computernetwerken, mensen zijn veeleisender geworden en willen alles zo snel mogelijk in huis hebben. Lang geleden heb ik een jaar gewerkt op een exportafdeling van een papierfabriek. Het was voor mij een onbekende wereld. Ik ontdekte wat er allemaal goed en fout kan gaan bij het wereldwijde goederenvervoer, en vooral hoe ontzettend belangrijk goede chauffeurs zijn voor een bedrijf. En dan zijn er nog de mensen van de loods, die exact weten hoe je al die voorwerpen netjes

in de goede volgorde verdeelt over de auto's zodat ze op het bezorgadres handig uitgeladen kunnen worden. We hebben ze nodig, die reuzen op de weg. Het begint al als je in de wieg ligt. Welke chauffeur heeft jouw luiersbroekjes afgeleverd bij de winkel om de hoek? En zo gaat het jaar in jaar uit, je hele leven lang. Ik ga in gedachten even verder naar het einde van mijn aardse bestaan. Waar komt dan mijn kist vandaan, en zou een chauffeur die kisten vervoert zich wel eens afvragen voor welke mensen ze bestemd zijn? Ik heb nog veel meer vragen, te veel voor dit stukje. En op de belangrijkste vraag heeft nog niemand een antwoord. Ik wil ook niet weten wat mijn aller-allerlaatste bestemming is, ik laat me verrassen en ik houd alles voor mogelijk.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude H. Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## FRANCISCUS - ONTMOETING MET DE MELAATSE

Giovanni Bernardone, zoon van een koopman in Umbrië, bijgenaamd Franciscus van Assisi, heeft een hele levensweg afgelegd alvorens hij tot het inzicht komt dat zo kenmerkend voor hem is geworden: goed leven in vrede met alles dat jou als mens omgeeft tot en met het onverbidlijke einde dat met elk mensenleven gegeven is: het 'Welkom broeder Dood'.

Aan dit rijke levensinzicht gaat een bekering in drie stappen vooraf.

Na het omarmen van een gelovig leven en het horen van de roepstem van de armen vervult de ontmoeting met de melaatse de derde en beslissende stap in het leven van de jonge Bernardone. Hij is dan begin twintig.

Als lezer in onze geheel andere tijd is het goed om te beseffen dat gezonde mensen en melaatsen in de middeleeuwen waarin Franciscus leefde strikt werden gescheiden. Een scheiding zo sterk zoals die er is tussen leven en dood. Als de eerste tekenen van de ziekte zich voordeden werd dat ziek-zijn kerkelijk bekrachtigd met een plechtigheid die sterk aan een uitvaart doet denken. Met een absolute, met een handvol kerkhofaarde van de priester op het hoofd van de zieke. En als laatste rituele stadium: het afstaan van alle bezit en eigendom en een fysieke verbanning uit de samenleving.

Ook Franciscus is aanvankelijk bang aangeraakt te worden door zo'n melaatse. Maar op een gegeven moment overwint hij zijn afkeer, stijgt van zijn paard, geeft de melaatse een geldstuk en kust diens hand. Daaropvolgend worden de rollen omgekeerd, wordt de geveer ontvanger, want de melaatse geeft Franciscus de vredeskus. Dan verandert Franciscus inwendig: 'wat ik bit-

ter vond, werd voor mij zoetheid naar ziel en lichaam.'

Bestaat toeval? In het leven van Franciscus blijft deze ontmoeting hem altijd bij als een verrassend nieuw element dat hij alleen maar aan God kan toeschrijven. En niet alleen inspirerend voor de orde die hij later opricht. Tot in onze seculiere wereld van vandaag en morgen blijft het belang van de waardigheid van alle leven recht overeind staan, hand in hand met het belang van wederkerigheid in zorgrelaties.

Franciscus van Assisi maakt een wonderlijke bekering door, want als zoon van de middenstand leefde hij ooit zorgeloos, mateloos en leed hij aan grootheidswaan. Franciscus in zijn testament: "Toen ik nog in zonde leefde, walgde ik er al van, als ik melaatsen alleen maar zag; maar de Heer bracht me te midden van hen en ik ben barmhartig voor hen geweest."

Vanaf de ontmoeting met de melaatse begint Franciscus zichzelf steeds onbeduidender te vinden. Daarvoor in de plaats komt een onbegrensde innerlijke ruimte voor Gods barmhartigheid. Niet alleen melaatsen gaat hij helpen, ook anderen in nood staat hij bij. Vanuit gulheid en hartelijkheid. Een diepe overtuiging. Van binnenuit gegroeid, van buitenaf aangereikt.

*Geraadpleegde bronnen:*

*Franciscus van Assisi; Eerste levensbeschrijving. Thomas van Celano – vertaald door A. Sier o.f.m.; Gottmer Haarlem '76*  
*Franciscus van Assisi; De weg van het evangelie. Anton Rotzetter o.f.m. cap.; Gottmer Haarlem 1983*

Pastoraal werker Jack Steeghs



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **oktober 2019** met het thema 'Franciscus ontmoeting met dieren'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 september 2019 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.