

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 2, maart 2021



PASEN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

AAN DE VOET VAN HET KRUIS

Opzien naar Hem
De Mensenzoon
Wiens roep de storm doet zwijgen
De kilte van de nacht verdrijft.

Genageld aan het ruwe hout
Door God en mens verlaten
Bereid om 's werelds last te dragen
Zijn verrijzenis nabij.

Joke Plamont - Mees



Zolang de coronamaatregelen duren gaat de inloopmorgen niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2019	opgeteld	2020	opgeteld	verschil
November	1.681	157.330	2.358	155.742	-1.588
December	7.618	164.948	4.528	160.270	-4.678

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans in 2021, hartelijk dank.



OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA



Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op de mijn RKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

3 MAART WEBINAR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Over het liturgisch jaar

Meer info: www.parochie-spiritualiteit.org

* **3 MAART 19.00 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door Martin Claes

10 MAART WEBINAR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Over Meister Eckhart

Meer info: www.parochie-spiritualiteit.org

* **10 MAART 19.00 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door Hennie Witsiers

11 MAART INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 3 (2021)

* **11 MAART 9.45 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00 UUR**

PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

17 MAART WEBINAR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Over Catharina van Siena.

Meer info: www.parochie-spiritualiteit.org

* **17 MAART 19.00 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door Andreas Inderwisch

18 MAART – 2 APRIL AANGEPASTE PASSION WIJCHEN

Parochietuin Antonius Abt Wijchen

Een kaarsje branden voor een dierbare overledene, of behoefte aan een moment van bezinning? De tuin is overdag voor iedereen open.

* **24 MAART 19.00 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door Yves Mambueni

* **26 MAART 14.30 UUR EMMANUELKERK**

Filmvertoning 'I, DANIEL BLAKE'

* **31 MAART 19.00 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door Andreas Inderwisch

7 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen (onder voorbehoud)

* **9 APRIL 9.45 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00 UUR**

PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

* **6 MEI 19.30 – 22.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**

'Geloven Nu', filmavond

* hiervoor dient u zich aan te melden

HET HOOGFEEST VAN PASEN

De naam hoogfeest zegt het al: Pasen is een van de voornaamste feesten van het kerkelijk jaar. Misschien spreekt Kerstmis mensen wel meer aan omwille van de idyllische sfeer waarmee wij de geboorte van het Jezuskind zijn gaan omgeven, maar toch is het paasfeest in de liturgie van de kerk van veel grotere betekenis. Zes weken lang bereiden wij er ons op voor. Het kerstfeest wordt ook wel voorafgegaan door een tijd van voorbereiding, namelijk de advent, maar die duurt maar vier weken en is minder intens dan de vasten. Gedurende de vasten wordt er immers heel wat meer van ons gevraagd. Door wat soberder te leven gedurende de vastentijd, door wat minder aan onszelf te denken en meer aandacht aan de ander te schenken, kunnen wij tot inkeer komen en gaan wij hopelijk ook onze prioriteiten herzien. Als je computer is vastgelopen wil het nog wel eens helpen hem te 'resetten'. Hij maakt dan een nieuwe start. Dat vastlopen kan ook ons overkomen. We kunnen vastraken aan sleur, aan een ongezonde manier van leven of, wat nog erger is, aan een gebrekkige opstelling tegenover je leefwereld en zelfs met de mensen met wie je het leven deelt. De vasten geeft ons de kans opnieuw te beginnen. Zo leven we naar Pasen toe, het feest van nieuw leven.

Pasen wordt gevierd in de lente. Voor veel mensen is de lente het mooiste seizoen van het jaar. Je ziet de natuur rondom je heen ontwaken, overal zie je bloemen uit de grond tevoorschijn komen. De bomen en struiken, die gedurende de winter maanden er dor en dood hebben bijgestaan, beginnen uit te lopen en staan spoedig weer volop in blad en bloem. De natuur leeft. Het zien ontluiken van dat nieuwe leven stemt menigeen tot vreugde. Het is dan ook niet toevallig dat we in deze tijd van het jaar het feest van Pasen vieren. Pasen en nieuw leven hebben alles met elkaar te maken. Met Pasen viert de gehele christengemeenschap de opstanding van Jezus van Nazareth. De apostelen mochten al spoedig na de dood van Jezus ervaren dat zijn lijden en sterven niet het einde van alles waren maar eerder een begin. Ze voelden dat Jezus voortleefde in hun midden. Ze waren immers vol van Hem. De verrijzenisverhalen en de getuigenissen van zijn verschijningen aan hen laten ons zien hoe concreet hun geloof in de verrezen Heer was. Het vervulde hen van blijdschap en enthousiasme. En dat wilden zij ook delen met de mensen om hen heen. Hun eerste verkondiging ging dan ook over Jezus die de dood heeft overwonnen door uit de dood op te staan. Die vreugde van Pasen is de eeuwen door in de



kerk blijven klinken. Nog steeds vervullen blijde klanken van het exsultet en het alleluja de harten van de gelovigen. Pasen zegt vreugde en nieuw leven. De symbolen liegen er niet om. Op de eerste plaats hebben we de paaskaars, de grote, mooi versierde kaars die gedurende de paaswake wordt gewijd. Het is het symbool van Jezus die uit de doden is opgestaan en die voortleeft in ons midden. Bij alle plechtige vieringen in de kerk wordt hij ontstoken, vooral bij plechtigheden waarbij we stilstaan bij keerpunten in ons leven zoals doop, huwelijk en overlijden.

Van oudsher is Pasen een tijd van vernieuwing. We kunnen overwegen om de paasbiecht te doen of deel te nemen aan een boeteviering en we doen onze paascommunie. We willen vernieuwd uit de vasten komen. We vieren Pasen als het even kan op ons paasbest. Dan is Pasen pas een 'zalig Pasen'.

Diaken Hennie Witsiers

ACTIE KERKBALANS 2021

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

In deze moeilijke tijd, nu het einde van de tunnel met beperkingen nog op zich laat wachten, is veerkracht zichtbaar in de parochie bij vrijwilligers en de pastores. Er is inzet van vrijwilligers. De pastores verrichten veel werk, bemoedigen en troosten, maar blijven ook uitdagen met hun zoektocht naar meer verscheidenheid in vormen om het geloof te delen. Hét doel is samen geloofsgemeenschap te zijn en te blijven. Een gezond financieel fundament is hiervoor noodzakelijk.

In 2020 is er, vanwege de tijdelijke sluiting van onze kerken en de beperking van het aantal bezoekers aan de kerkdiensten, veel minder collectegeld binnengekomen. We doen daarom een beroep op u om ruimhartig mee te doen aan Actie Kerkbalans 2021. Door uw donatie draagt u bij aan een vitale geloofsgemeenschap, zodat de pastores en vrijwilligers hun werk kunnen blijven verrichten.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL65 RABO 0135 4634 59 t.n.v. parochie De Twaalf Apostelen, Actie Kerkbalans 2021.

Op pagina 2 van de Apostelbode ziet u de barometer kerkbalans per maand.

In de Apostelbode nummer 6 van 2020 staat de begroting 2020 vermeld.

Na vaststelling van de definitieve exploitatie worden de cijfers in de Apostelbode gepubliceerd.

Blijft u meedoen voor de kerk van vandaag en morgen?

Werkgroep Kerkbalans
Liza Matijssen, Piet Hendriks





PAASCHALLENGE

In de week van 21 – 28 maart zal er een online paaschallenge worden georganiseerd, waar je als gezin aan kunt deelnemen. Dit is een spel dat je thuis kunt spelen. Je volgt de laatste dagen van Jezus en krijgt daar opdrachten bij waarmee je punten kunt verdienen. Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur dan een berichtje naar: lara.van-derzee@detwaalfapostelen.nl

EERSTE COMMUNIE

De voorbereiding voor de eerste communie is inmiddels gestart. De kinderen hebben een pakketje gekregen waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan. Samen met hun ouders (en misschien helpen broers en zussen ook wel mee) leren ze wat de doop betekent en kijken ze terug naar hun eigen doop. Voor de komende middagen gaan we ook weer op zoek naar creatieve manieren om ondanks de lockdown de voorbereiding toch door te laten gaan.



Tasje met spulletjes om thuis te starten met de voorbereiding op de eerste communie

KINDERKARAVAAN

Op zondag 31 januari was er een digitale viering van de Kinderkaravaan. Via Teams hebben we een viering gehouden rond het verhaal van Jona. De muziek werd verzorgd door kinderen uit Balgoij, waar de viering eigenlijk zou zijn. Zij hadden thuis of in de kerk de muziek ingespeeld/gezongen en

dat opgenomen. Zo ontdekken we heel wat talenten in onze parochie!

Omdat bij de Kinderkaravaan gezinnen uit verschillende plaatsen bij elkaar komen én we geen beperking van maximaal dertig mensen willen, hebben we ervoor gekozen om ook de volgende viering van de Kinderkaravaan digitaal te doen. Dat zal zijn op *zondag 14 maart om 11.00 uur*. De link om mee te doen zal weer te vinden zijn op de website, de MijnRKK-app en de nieuwsbrief.

1. 👤 👤 🌳 🍎 😬 🦴 👗 👖
2. 💪 ❤️ 🦄 🧚 🚫 👁️ 🎲 🎲
3. ⚓ 🏠 🐳 🙏 🌴 🏰 📢
4. 🐎 🐑 🚶 🎵 🎸 🇮🇸 👑
5. 10 🐸 🌑 🦶 🐜 🦴 🆓
6. 🤝 🍷 🙏 🔥 🐂 🥛 ☂️
7. 🙏 🌫️ 🤪 📢 😬 👂 🍷 🍷
8. 🧑 🚧 🐪 🗡️ 🧑 🏔️ 🐑
9. 🧑 🧑 💰 🍺 😞 🐱 🐱

We volgen met de Kinderkaravaan het verhaal van Jona. Kunnen jullie zien waar Jona staat uitgebeeld in emoji's? En wat zijn de andere Bijbelverhalen?

INTERVIEW MET INGRID VAN MEER

Ingrid van Meer heeft in de Petrusparochie in Uden meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma Petrus 2.0. Zij is momenteel werkzaam voor de dienst Familiepastoraat van het bisdom Den Bosch, maar ook nog steeds betrokken bij Petrus 2.0. Ook in onze parochie werken we aan manieren om de kerk meer toegankelijk te maken voor kinderen en gezinnen en om deze gezinnen duurzaam bij de parochie te betrekken. Petrus 2.0 vormt daarbij een bron van inspiratie. In dit interview vertelt Ingrid van Meer wat Petrus 2.0 inhoudt. Het hele interview is ook te bekijken in de MijnRKK-app.

DAG INGRID, KUN JIJ JE KORT VOORSTELLEN EN VERTELLEN WAT PETRUS 2.0 EIGENLIJK IS?

Ik ben Ingrid van Meer, moeder van drie zonen, ruim dertig jaar getrouwd. We zijn met ons gezin altijd meegegroeid met de kerk. Binnen de parochie van Uden hebben wij tien jaar geleden besloten om een verandering door te gaan voeren. Dat was noodzakelijk omdat we merkten dat in de dorpen de groep voor ondersteuning voor de sacramentenvoorbereiding heel klein werd. Daarnaast zagen we dat er eigenlijk geen kerkopbouw was. We hadden wel mooie aantallen communicanten en vormelingen, maar die zagen



bron van de foto: *Branbants Dagblad*, ©Van Assendelft Fotografie

we daarna niet meer vaak terug in de kerk.

We zijn gaan kijken wat we zouden kunnen veranderen waardoor we kerkopbouw zouden kunnen krijgen. Wij zeiden: 'We dromen er eigenlijk van dat een sacrament niet een eindpunt is, maar een stap in je geloofsleven, dat je ontvangt als je daaraan toe bent.' Daarom zijn we gaan kijken of het haalbaar was om familiecate-

chese te gaan uitrollen. In Uden verstaan we dat als: gelijktijdig met het hele gezin catechese ontvangen, elkaar ontmoeten en samen vieren. We zijn daarvoor alle gezinsleden gaan verdelen in hun eigen leeftijdscategorie zodat we catechese kunnen bieden op ieders niveau.

Nu, tien jaar later, draaien we nog steeds. Het gaat ook steeds beter en sinds twee jaar zien we ook daadwerkelijk een stukje kerkopbouw ontstaan. We zien dat gezinnen doorlopend aansluiten bij de familiecatechese. Dus niet alleen als voorbereiding op een sacrament. Dat geldt voor kinderen en tieners, maar ook voor ouders die naar de oudercatechese blijven komen.

We hebben in het begin een lange aanloop gehad omdat we alle dorpen mee wilden nemen in het proces. Dat was soms best moeilijk. Maar dat het soms lastig was, maakte wel dat ook ouders zagen dat het een proces is waarin keuzes worden gemaakt en soms ook bijgesteld. Na drie of vier jaar waren we zo ver dat we echt goed draaiden. Toen zagen we ook de opkomstpercentages goed omhoog gaan. Leuk detail is trouwens dat we nu we vanwege corona online zijn, een opkomstpercentage van 100% hebben. Dat laat wel zien dat mensen het intussen volledig omarmd hebben.

Voor groep 1-3 willen we dat de kinderen zich veilig gaan voelen in de kerk en de gemeenschap en spelenderwijs de beginselen leren van kerk-zijn.

Dan is er de groep communicantjes. Dat is vooral nog steeds groep 4, maar we zien dat ook wel verschuiven naar later. Daarna komt groep 5-6-7. Die zetten we bij elkaar omdat de verschillende leeftijden elkaar versterken. Dan komt de groep vormelingen. Daar zien we ook een verschuiving ontstaan want doordat kinderen al vanaf groep 1 meedraaien zijn ze soms al in groep 7 toe aan de volgende stap. Dan hebben ze al zo veel kennis dat we besluiten dat ze al eerder mogen aansluiten bij de vormselgroep. Dat zijn dan kinderen die ook vaak naar de kerk komen en er echt aan toe zijn.

Het mooie van familiecatechese is dat je de gezinnen kent, een langdurige betrokkenheid hebt. Ze komen voor langere tijd regelmatig naar de kerk. Dan kun je ook gaan spelen met leeftijdsgrenzen voor het ontvangen van een sacrament. We hebben ook kinderen die pas later hun vormsel ontvangen. Dat vind ik een mooie ontwikkeling die voortkomt uit dit format.

JE HEBT NU DE KINDERGROEPEN GENOEMD, MAAR WAT DOE JE MET DE OUDERS?

Ouders zijn heel belangrijk. Als we de ouders het enthousiasme voor het geloof weer kunnen laten voelen, de herinneringen weer wakker kunnen maken en ze de meerwaarde kunnen laten voelen van samen geloven, dan betekent dat dat bij de andere kinderen in het gezin ook de betrokkenheid groeit. Want ze delen samen thuis wat. We zien ook dat ouders die al langer meedoen heel helpend zijn voor ouders die nieuw instromen. We hebben bijvoorbeeld nu ook ouders van dopelingen, die aangeven dat ze nog heel zoekend zijn. Die worden omarmd door ouders van tieners, die zeggen: 'Kom maar, wij helpen je wel, wij zijn al langer op weg.' Je krijgt dus mooie gesprekken omdat ze de veiligheid voelen omdat ze erbij horen.

We vragen ze ook soms om ergens bij te helpen en dan ontstaat de vreugde van het besef: ik doe ertoe en ik kan iets bijdragen.

We zetten bij alle leeftijdsgroepen in op dat gevoel van 'jij mag er zijn', 'ik word gezien'.

Er ontstaat ook relatie, op basis van gelijkwaardigheid. Ze geven terug dat ze het zo fijn vinden om ergens bij te horen. Omdat ze zich thuis voelen, kun je diepgaande gesprekken krijgen met elkaar. Soms zijn er dingen waar we allemaal mee worstelen, maar waar je nergens over kunt praten, maar hier kan dat wel.

JULLIE HEBBEN OOK EEN PAROCHIE DIE UIT VERSCHILLENDE GE-MEENSCHAPPEN BESTAAT. KOMEN DIE HIERVOOR BIJ ELKAAR?

Ja, wij mixen dat allemaal door elkaar. De kracht zit in centraal voorbereiden, ontmoeten en vieren. Maar we bewaken daarbij wel het decentrale. Want de kerk in het dorp is ook een plek waar je graag komt. Dat moet je in ere houden. Daarom laten we de communicantjes zich daar ook presenteren. En doen we de rondleiding door de kerk ook in het eigen dorp. En ontvangen ze ook daar hun eerste communie.

Maar ze komen dus wel een keer in de maand naar de centrale kerk in Uden. We wisselen de dag af. De ene keer is het op zaterdag. Dan is het een middagprogramma, een maaltijd en dan vieren. De andere keer is het op zondag. Dan hebben we catechese, daarna vieren in de kerk en daarna ontmoeten met koffie en limonade. Want die informele onderlinge

ontmoeting is ook heel waardevol. Daardoor groeit de onderlinge betrokkenheid.

ZIJN DE VIERINGEN SPECIAAL VOOR DEZE GROEP OF VOOR DE HELE PAROCHIEGEMEENSCHAP?

Die zijn voor de hele gemeenschap! Wij willen heel graag de mensen van Petrus 2.0 en de andere parochianen bij elkaar brengen want zij vormen samen de parochiegemeenschap. Daarom viëren we samen.

WAT IS ONGEVEER HET AANTAL BETROKKENEN BIJ PETRUS 2.0?

Als iedereen er is, zijn we met ongeveer 135 mensen. Dat is wel altijd zoeken naar genoeg ruimtes, maar wel heel leuk om met zo veel te zijn.

Iedereen wordt met naam welkom geheten. Elk kind dat bij ons in de kerk komt (en we hopen dat de volwassenen dat ook gaan doen) begroet minimaal twee of drie mensen. Daardoor zie je dat er wat gebeurt in de geloofsgemeenschap. Er ontstaat een heen-en weer-beweging.

ZIE JE DAN OOK INTERACTIE ONTSTAAN TUSSEN DE GEZINNEN EN DE ANDERE KERKGANGERS?

Ja, oudere mensen staan bijvoorbeeld hun plekje af zodat een gezin wat meer vooraan kan zitten. Ze vinden het leuk om te zien dat het beweegt. Soms hebben de kinderen vragen. Dan komen ze zachtjes naar mij toe. Wij vinden het belangrijk dat daar ruimte voor is. Want als een vraag je hoofd in de war brengt, is het goed om die vraag te stellen zodat je daarna weer goed op kunt letten. Mensen vinden dat ook wel leuk. Ze missen ons ook nu we er vanwege corona niet kunnen zijn.

DANKJEWEL VOOR DIT GESPREK EN VOOR DE INSPIRATIE.

Graag gedaan. Ik wens ook jullie parochie dit fijne gevoel toe. Ik hoop dat ook jullie veel gezinnen dit enthousiasme kunnen laten voelen.

We zijn intussen met het pastoresteam en een groep vrijwilligers aan het kijken of we op een soortgelijke manier iets op kunnen zetten voor De Twaalf Apostelen. Lijkt het je leuk om daarbij mee te doen? Neem dan contact op met mij.

pastoraal werkster Lara van der Zee



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 4 april t/m 3 mei. Daarin komt Tamar uit het Oude Testament aan de orde. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 11 maart per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VRIJWILLIGERS VAN DE PAROCHIE

Elk jaar worden de gegevens van de vrijwilligers in de parochie op 1 januari bijgewerkt. Dat stelt ons in staat om wat feiten over onze vrijwilligers op te sommen. Omdat vijf jaren geleden ook zo'n overzicht in de Apostelbode (2016 nummer 2) stond, kunnen we enkele tendensen schetsen.

Per 1 januari 2021 telde de hele parochie 1115 vrijwilligers, waarvan 451 mannen en 664 vrouwen. Omdat er vijf jaren geleden nog 1365 vrijwilligers waren is het totale vrijwilligersbestand met 18,3% afgenomen.

Uitgesplitst naar de twaalf geloofsgemeenschappen, het parochiecentrum en parochie algemeen geeft dat het volgende beeld:

Per 1 januari 2021	Aantal vrijwilligers	Mannen/vrouwen
Alverna	107	41/66
Balgoij	82	28/54
Batenburg	18	14/4
Bergharen	78	39/39
Emmanuel	59	25/34
Hernen/Leur	106	58/48
Heumen	55	19/36
Nederasselt	86	28/58
Niftrik	54	21/33
Overasselt	118	44/74
Paschalis	92	34/58
Wijchen, Abt	266	100/166
Parochiecentrum	68	29/39
Parochie algemeen	94	58/36

De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is 67,6 jaar. Dat was vijf jaren geleden 64,9 jaar en begin 2013 nog maar 61,1 jaar. Dit toont duidelijk aan dat het vrijwilligerswerk niet alleen door minder mensen wordt gedaan, maar dat de vrijwilligers gemiddeld genomen alsmaar ouder zijn.

Gelukkig zijn er ook nog steeds jonge vrijwilligers. Kijken we naar degenen die maximaal 25 jaar zijn, dan blijken dat er 38 te zijn: waarvan 20 in de Antonius Abt te Wijchen (m.n. in het familiekoor) en 13 in Paschalis (m.n. in het kinderkoor). Maar vergelijken we dat aantal met de 79 jongeren begin 2016, dan laat ook deze categorie een forse daling zien.

Al met al is de samenstelling van de vrijwilligers in onze parochie zorgelijk te noemen. Hun aantal neemt met het jaar af en het valt niet mee om jongeren te binden aan onze werkgroepen en koren.

Theo van der Weegen

DEEL 2, OVER BROEDERLIJKHEID EN SOCIALE VRIENDSCHAP

In deze tweede bijdrage over de encycliek van paus Franciscus ga ik nader in op de inhoud van de eerste vier van de in totaal acht hoofdstukken.

HOOFDSTUK 1: DONKERE WOLKEN BOVEN EEN GESLOTEN WERELD

Hierin wordt een aantal trends in onze wereld beschreven, die de ontwikkeling van een universele broederschap in de weg staan. Het levert geen positief beeld op.

Vele dromen liggen aan scherven. Het leek erop dat we geleerd hebben van de vele oorlogen en rampen. We droomden van een Verenigd Europa. Toch zien we tekenen van achteruitgang: nationalisme, egoïsme, verlies aan sociale zin. Dit uit zich in de overheersing van de economische en financiële sector. De globaliserende wereld maakt van ons wel burens, maar geen broeders. We worden eenzaam. Een belangenstrijd zet ons tegen elkaar op. Het ontbreekt ons aan zorg voor de wereld om ons heen en in ons. We moeten een wij vormen, want we zijn allemaal bewoners van een gemeenschappelijk huis: onze moeder aarde, zoals Franciscus van Assisi het uitdrukte.

Overconsumptie leidt tot een wegwerpcultuur. Mensen worden niet langer beschouwd als een primaire waarde, die gerespecteerd en beschermd moet worden.

Dit geldt met name voor de arme, de gehandicapte, maar ook voor het ongebooren leven en de oudere mens. Er is nog steeds sprake van racisme. Het ligt op de loer als een virus dat steeds weer de kop opsteekt. De toegenomen rijkdom leidt tot ongelijkheid. We zien een toenemende criminaliteit, die leidt tot angst, conflicten en eenzaamheid. Denk aan de gewetenloze handelaren in drugs en wapens. Ook de ongeëvenaarde expansie van mobiele apparaten en computers leidt tot sociale agressiviteit. Het pad van de broederschap, lokaal en universeel, kan alleen worden bewandeld, volgens de paus, door vrije geesten, die bereid zijn elkaar te ontmoeten.

Geen ergere vervreemding dan het gevoel te hebben dat je nergens thuishoort.

Maar de hoop zit gelukkig diep in ons geworteld. Laten we in die hoop doorgaan op onze levensweg.

HOOFDSTUK 2: EEN VREEMDELING OP DE WEG

Dit gedeelte handelt over een eeuwenoud probleem. De paus gaat uitvoerig in op de parabel van de barmhartige Samaritaan uit Lucas, 10, 25-37.



Behandel je naaste zoals je zelf behandeld wilt worden. In dit voorbeeld wordt de gewonde achtergelaten aan de kant van de weg. De voorbijgangers hadden andere verplichtingen; ze dachten aan hun sociale status. De gewonde verstoort hun project. De smeekbede van de vreemdeling wordt niet gehoord. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend op allerlei niveaus: in de politiek, in de economie, in het dagelijks leven. Jezus spreekt over de naaste zonder grenzen. In ieder mens is het gelaat van Christus te herkennen.

HOOFDSTUK 3: EEN OPEN WERELD BEDENKEN EN ONTWIKKELEN

Het leven bestaat pas echt als we leven in gemeenschap en in broederlijkheid. Wij kunnen niet zonder medemens. De liefde doet ons boven onszelf uitstijgen. Wij moeten streven naar open samenlevingen waar plaats is voor iedereen, meer dan een wereld van zakenpartners. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en gastvrijheid zijn daarbij belangrijke aspecten. Universele liefde laat mensen tot hun recht komen. Het is onze taak het moreel goede te bevorderen. Helaas wordt daar vaak de draak mee gestoken, zoals met het geloof en de eerlijkheid. Dit is moreel verval.

Paus Franciscus bepleit de waarde van solidariteit als morele deugd. Die sociale houding komt voort uit persoonlijke bekering. Solidariteit vereist de inzet van vele mensen die verantwoordelijkheid dragen in onderwijs en opvoeding. Allereerst is het een opvoedingstaak van de ouders in gezinnen. We moeten de meest kwetsbaren in de ogen kijken, de gehandicapten en de ouderen. De wereld is voor iedereen, omdat wij allemaal met dezelfde waardigheid op deze aarde geboren zijn. In dit kader beveelt hij aan om de sociale functie van eigendom opnieuw te bekijken. Rechten van mensen en volkeren dienen gerespecteerd te worden. Op basis van wereldwijde ethiek van solidariteit is duurzame vrede pas mogelijk, is de boodschap van de paus.

HOOFDSTUK 4: EEN HART DAT OPENSTAAT VOOR DE HELE WERELD

Mensen verlaten in uiterste nood hun thuisland. Ook Nederland kent vele migranten. Wanneer de naaste een migrant is, ontstaan er complexe uitdagingen, schrijft de paus. Migrantten moeten we verwelkomen en beschermen. Bevorderen van integratie met behoud van eigen culturele en religieuze identiteit en openstaan voor de verschillen en die in de geest van broederlijkheid waarderen, dat is onze opdracht. Een vruchtbare wisselwerking in broederlijke belangeloosheid leidt tot

wederzijdse verrijking. Geven zonder wat terug te ontvangen, dat is de boodschap van Jezus. Liefde voor eigen land behouden, evenals de locale kleur, maar wel de blik verruimen om het grotere goed te zien. Bouwen aan een wereldgemeenschap moet vertrekken vanuit de eigen regio. Zo kunnen hartelijke relaties ontstaan, gepaard met dankbaarheid, solidariteit en wederkerigheid, die leiden tot een wij-gevoel.

De volgende keer komen de hoofdlijnen van de andere vier hoofdstukken aan bod.

Koos Leemker

DIACONAAL BERAAD BEDANKT U

In de weken voor Kerstmis zijn de attenties in de vorm van een bloemetje en de pasjes voor de supermarkt bij vele mensen thuisgebracht. Het was jammer dat we dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen kerstbrood hebben kunnen uitreiken. Desondanks was de kerstactie een groots gebeuren en dankbaar werk. Zeker in deze moeilijke tijd van de coronacrisis, waarin vele mensen hun baan zijn kwijtgeraakt of minder te besteden hebben gekregen.

Het diaconaal beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of uitvoering van onze jaarlijkse kerstactie hartelijk dankzeggen:

De mensen en organisaties - die de adressen van de personen die naar hun mening in aanmerking kwamen voor een pakket - aan ons hebben doorgegeven. Zij hebben ook dit jaar de pasjes thuis bezorgd.

De vrijwilligers van de ziekenbezoekgroepen, die aangegeven hebben welke personen een duwtje in de rug nodig hebben in de vorm van een bloemetje en die dit bloemetje hebben bezorgd.

De vrijwilligers van het parochiecentrum die op een of andere wijze hebben meegeholpen.

De Kerstengelen en de Voedselbank voor de prettige samenwerking.

De supermarkt en de bloemisten voor hun werk aan deze kerstactie. Wij danken hen voor hun tijd en inzet die zij hieraan besteed hebben.

Daarnaast past een woord van dank aan allen - privépersonen, bedrijven en instellingen - die deze actie financieel ondersteund hebben. Dit hebben zij gedaan middels de jaarlijkse collecte op het feest van Christus Koning (de laatste zondag van het kerkelijk jaar), het zogenoemd Antoniusbrood, enveloppen met inhoud in de brievenbussen en de overgemaakte bedragen op onze bankrekening. Zonder uw en hun bijdragen was het niet mogelijk geweest deze gezinnen een mooie kerst te bezorgen.

Aan u allen heel hartelijk dank, ook namens ieder gezin dat iets mocht ontvangen.

Het diaconaal beraad

In de Bijbel, ons geloof en de kerk spelen getallen een grote rol. Met die getallen gaan we rekensommetjes maken. Daarbij vullen we de getallen in die we hebben gevonden bij de letters van de vragen.

Ter controle staat de uitkomst daarbij al gegeven.

© Leo Bijmans

- A. Driekoningen viere we opjanuari.
- B. Maria Lichtmis opfebruari.
- C. Hoeveel dagen duurt de Vastentijd?
- D. Uit hoeveel goddelijke personen bestaat de Drieëenheid (Triniteit)?
- E. Hoeveel sacramenten kennen wij?
- F. En hoeveel werken van Barmhartigheid?
- G. Op welk uur stierf Christus aan het kruis?
- H. Hoeveel moordenaars werden er, tegelijk met Jezus, gekruisigd?
- I. Nederland telt bisdommen.
- J. Hoeveel kaarsen heeft een adventskrans?
- K. Jezus hadapostelen.
- L. Hoeveel kleine kraaltjes zitten er tussen twee grote kralen bij een rozenkrans?
- M. Hoeveel wijzen kwamen uit het oosten om Jezus te bezoeken?
- N. In welk jaar spijkerde Luther zijn stellingen op een kerkdeur in Wittenberg?
- O. Hoeveel stellingen waren dat?
- P. Hemelvaartsdag isdagen na Pasen.
- Q. En hoeveel dagen na Pasen is het Pinksteren?
- R. De artikelen van ons geloof.
- S. Degeboden van God.
- T. Maria Hemelvaart is opaugustus.
- U. De feestdag van Franciscus van Assisi is opoktober.
- V. Eén ei is geen ei. Maar hoeveel eieren noemen wij een paasei?
- W. De lente begint op maart.

- 1. $C : U = 10$
- 2. $N + O = 1612$
- 3. $D \times A = 18$
- 4. $P + Q = 90$
- 5. $F - J - M = 0$
- 6. $R \times T = 180$
- 7. $B + E + G + K = 24$
- 8. $(H \times I) - S = 4$
- 9. $(K \times L) : U = 30$
- 10. $L + V + W = 34$

Niet gemakkelijk, maar we hebben de tijd en opzoeken mag natuurlijk.

OP WEG NAAR PASEN

PALMZONDAG – ZONDAG 28 MAART 2021

Jezus trekt op een ezel Jeruzalem binnen!
Gejuich van mensen langs de weg, maar de Joodse overheid beraamt snode plannen.
Het verraad groeit zelfs op in Jezus' vriend, Judas.
De met palmtakken zwaaiende mensen in Jeruzalem langs de weg geven de naam van deze dag.
We horen het altijd boeiende lijdensverhaal.
Jezus wordt nog altijd opnieuw gekruisigd in talloze landen!

BOETEVIERING – MAANDAG 29 MAART 2021

Boeteviering als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. We willen op ons paasbest aan vieringen in de Goede Week en het Paasfeest deelnemen.

WITTE DONDERDAG – DONDERDAG 1 APRIL 2021

Jezus weet het: einde is in zicht!
Hij viert nu met zijn vrienden het Laatste Avondmaal in de vorm van het joodse paasmaal; herinnering aan de uittocht uit Egypte en de intocht in het beloofde land. Een maaltijd met brood en wijn, waarbij Hij zichzelf neerlegt met de woorden: "Dat ben Ik!"

GOEDE VRIJDAG – VRIJDAG 2 APRIL 2021

Heel vroeg op weg naar Pilatus. De Romeinse stadhouder was bij de Joden gehaat. Maar hij is nu goed genoeg om Jezus onschuldig en schandelijk te laten sterven. De tocht van Jezus door de stad Jeruzalem op weg naar de Calvarieberg. Verscheurde pijn bij het vastspijkeren aan het kruis.
Toch nog volle aandacht voor de beulen: "Vader, vergeef het hun!"
Aandacht voor de man naast Hem: "Heden nog zul je met Mij zijn in het Paradijs!"

STILLE ZATERDAG – PAASZATERDAG – 3 APRIL 2021

Pasen vier je met vuur, licht en water.
We luisteren naar heilige woorden, die uit de oudheid naar onze tijd komen.
Wij raken u met licht en water, als herinnering aan wat er gebeurd is bij ons doopsel.
Pasen is geen vrijblijvende zaak, het roept ons op tot een opdracht Christus' leven gestalte te geven.

HOOGFEEST VAN PASEN

ZONDAG 4 APRIL 2021 EN MAANDAG 5 APRIL 2021.

Pasen: Hoop op leven, op een bestaan, dat de moeite waard is!
Pasen: Overwinning op alles om ons heen wat het leven uitzichtloos maakt!
Pasen: Roept ons op tot levensoptimisme, want er is uitzicht en uitkomst!

VIEREN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

Op het moment van dit schrijven is het onzeker hoe we dit jaar de Goede Week en Pasen kunnen vieren in onze parochie De Twaalf Apostelen. Daarom hebben we als pastoraal team overlegd met bestuur en arbocommissie en komen we zo tot twee denkbare scenario's:

- We vieren zoals we dat nu doen, in de fase van de lockdown (11 februari). Dit betekent: maximaal dertig personen per viering, met opgave vooraf en met inachtneming van de bekende hygiënemaatregelen. Het vieringenrooster zoals afgedrukt in deze Apostelbode is de leidraad.

- We vieren de Goede Week en Pasen zoals in 2020. Dit betekent dat we als pastoraal team vieren in de Antonius Abtkerk te Wijchen:

- Witte Donderdag (19.00 uur),
- Kruisweg op Goede Vrijdag (15.00 uur),
- Paaswake (20.00 uur) en
- Paasmorgen (11.00 uur).

Het reguliere vieringenrooster, zoals afgedrukt in deze Apostelbode, komt daarmee te vervallen. U kunt wel met ons meevieren via de livestream.



Mocht de avondklok nog gelden, dan wordt ontheffing bij het bisdom aangevraagd voor hen die de vieringen mogelijk maken.

Welk scenario het uiteindelijk wordt, geven wij aan via de op dat moment beschikbare kanalen: de website,

weekkrant de Wegwijs, Gemeentenuws, weekendmededeling, MijnRKK-app.

We leven in tijden die met de dag een ander perspectief kunnen laten zien. Wij proberen er het beste van te maken en hopen dat u, ondanks de beperkingen, in staat bent om uw geloof levend te houden vanuit de rijkdom van de vastentijd, verder op weg naar Pasen.

Bestuur en pastoraal team
parochie De Twaalf Apostelen



VASTENACTIE 2021

In het jaar 2020 was gekozen voor het malariapreventieproject in Kameroen. Onze parochie kon in het jaar 2020, ondanks het afgelasten van de collecte door corona, een bedrag van € 5.299,00 overmaken naar de landelijke Vastenactie voor ons eigen doel. De landelijke Vastenactie heeft toch het voorschot ad € 8.000,00 betaald aan de aanvrager in Kameroen. Het vorig jaar goedgekeurde project mocht voor dit jaar doorgezet worden. Wij proberen dit jaar het project goed af te ronden.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Malaria is een van de meest voorkomende infectieziekten, die wordt verspreid door besmette muggen. Elk jaar zijn er naar schatting 220 miljoen gevallen van malariabesmetting, die leiden tot ongeveer een half miljoen sterfgevallen, vooral bij kinderen onder de vijf jaar. Daarmee vormt de ziekte een bedreiging voor de volksgezondheid. De beste manier om muggenbeten te voorkomen en muggen te doden is door muggennetten (klamboes) te gebruiken, die zijn behandeld met langwerkende insecticiden.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De Casey Association Cameroon wil in de dorpen rond Bomono en Ikiliwindi het aantal mensen dat ziek wordt of sterft aan malaria verminderen. Daarbij gaat de aandacht als eerste uit naar zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf jaar. Ook is het de bedoeling om alle mythen rond de ziekte de wereld uit te helpen en de inwoners voorlichting te geven over het belang van preventie.



HOE DOEN WE DAT?

In de 22 dorpen krijgt elk huishouden muskietennetten: één net per twee personen. Zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar krijgen voorrang. De netten gaan maximaal drie jaar mee. Daarom is het de bedoeling dat de bevolking in de tussentijd zelf spaart voor nieuwe netten. Gezondheidsmedewerkers bezoeken regelmatig de dorpen om voorlichting te geven over de behandeling van de ziekte.

- Uitdelen van muskietennetten aan alle zwangere vrouwen en aan kinderen van nul tot vier jaar.
- Geven van voorlichting over malaria. En het behandelen van vrouwen die malaria hebben opgelopen.
- Zwangere vrouwen suppletie geven (ijzer en fo-

liumzuur) om ook andere gezondheidsrisico's voor hen en hun baby's te verminderen (zoals bloedingen bij de bevallingen en spina bifida bij de baby's). Doelstelling is om in 2022 alle zwangere vrouwen en kinderen van nul tot vier jaar bereikt te hebben in beide gezondheidsregio's.

De totale kosten worden begroot op een bedrag van € 25.000,00. Hiervoor gaan wij ons als parochie serieus inzetten en wij vragen u: WIE DOET ER MEE? Het is belangrijk dat deze mensen door ons geholpen worden.

Thans is nog niet duidelijk of de huis-aan-huiscollecte in de periode van 22 maart tot en met 3 april wel gehouden kan worden. Maar er kan ook op andere manieren een bijdrage voor dit doel (preventiemaatregelen malaria Kameroen) overgemaakt worden.

De landelijke Vastenactie heeft een website en het is voor particulieren mogelijk om geld over te maken via de website. Alle Eigen-Doelenprojecten krijgen een eigen pagina op deze website. Deze kunt u hier vinden: <https://www.vastenactie.nl/projecten/malariapreventie-voor-gezinnen-in-kameroen>.

Overmaken doet u in vier stappen:

- Klik op het juiste project op de overzichtspagina van de projecten Vastenactie.
- Op de pagina van ons project vindt u zowel boven- als onderaan de pagina een doneerknop: 'doneer nu' en 'doneer nu aan dit project'. Klik op deze knop.
- Nu wordt u automatisch doorgelinkt naar de donatiepagina waar het mogelijk is om via internetbankieren een bedrag over te maken. Het Eigen Doel is automatisch al geselecteerd.
- Vul de gevraagde informatie in, klik op 'doneer nu', vul uw naam in en klik op 'betalen en donatie afronden'. Nu wordt u doorgelinkt en kunt u kiezen om met iDeal, Creditcard, PayPal of SEPA te betalen.
- Nieuw dit jaar is dat er op elke poster een exclusieve QR-code is gezet. Als u deze scant, komt u op onze eigen pagina van de website terecht, waarna er een donatie kan worden gedaan.
- Als laatste is het natuurlijk ook mogelijk om direct geld over te maken naar het rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer 401384 van het Eigen Doel, te vermelden in de omschrijving.

Samen moet het ons lukken om dit project tot een goed einde te brengen. Hartelijk dank voor uw aandacht en bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Parochiële werkgroep Vastenactie

HEILIG HARTBEELD BIJ PAROCHIECENTRUM



In de voortuin van het parochiecentrum in Wijchen staat een metershoog standbeeld van de Christusfiguur met een opengewerkt en doorboord hart. Een zogenaamd Heilig Hartbeeld.

Hierop de tekst: 'Hulde van Wijchense katholieken aan het H. Hart op het 40-jarig priesterfeest van hun pastoor A.C. Lambert 1921'. De inzegening vond plaats op 2 april van dat jaar. Dit beeld was een cadeau van de parochianen aan hun pastoor, die op die datum dus veertig jaar priester was.

Het Heilig Hart van Jezus symboliseert diens grote liefde en barmhartigheid voor de mensheid. De doorboring van zijn hart bij zijn kruisiging speelt hierbij een grote rol. Dit is onder andere beschreven in het Johannesevangelie. Ook H. Augustinus maakt hier melding van.

In de r.-k. kerk is op de derde vrijdag na Pinksteren de feestdag van het Heilig Hart.

Vanaf de 19^e eeuw ontstonden overal in parochies Broederschappen van het H. Hart.

In Wijchen werd deze vereniging in 1892 opgericht en in datzelfde jaar ook het Genootschap van het H. Hart. In het reglement van de broederschap stond letterlijk: "Wie zich strak aan de geldende regels houdt, zal geen onvoorziene of onverwachte dood sterven". In dat jaar werd ook gestart met het veertigungebed. Het Eerste Vaticaans Concilie gaf begin 20^e eeuw nieuwe impulsen aan de verering van het H. Hart.

Wat in Nederland minstens deels een rol mee-speelde was het historisch gegeven dat het katholieke volksdeel in Nederland stelselmatig onderdrukt werd door de sterke samenwerking tussen de gereformeerde kerk en de overheid. Dit resulteerde in een verbod van de verkondiging van de roomse leer en het in beslagname van de bezittingen van alle katholieke kerkorganisaties. Dit duurde van de tweede helft 16^e eeuw tot ver in de 19^e eeuw. Vanaf ca. 1800 kregen katholieken wel wat meer vrijheid, maar daar moest hard voor gevochten worden. Een voorbeeld van beperkte

vrijheid is de bouwstijl van de H. Antonius Abtkerk in Wijchen. Deze moest in 1853 sober van stijl zijn aan de buitenkant, in de zogenaamde Waterstaatstijl.

Maar in de tweede helft van de 19^e eeuw gooiden de katholieken dit juk van zich af. Men betrad met veel elan weer de openbare ruimte. Figuurlijk maar ook zeker letterlijk. Zo werden nieuwe kerken groots en groot. Voorbeelden: de kerken van Bergharen en Batenburg, maar ook het klooster in Alverna. Ook het oprichten van standbeelden in het zicht, viel daar onder. Er staat ook een H. Hartbeeld in Alverna, Hernen en Overasselt.

De terugkeer naar het openbare leven was vergezeld gegaan van de eis tot verregaande discipline en gehoorzaamheid van priesters en leken aan de bisschoppen. Zo moest pastoor Lambert in 1921 nog toestemming vragen aan de bisschop van Den Bosch om zijn cadeau te mogen inzegenen. Hij deed dit per brief, die hij ondertekende met 'uw onderdanige dienaar'. En dit na veertig jaar trouwe dienst. Van die veertig jaar was hij van 1901 tot 1925 pastoor te Wijchen.

Henk Folmer

FILM IN DE EMMANUELKERK

FILM: I, DANIEL BLAKE
VRIJDAG 26 MAART 2021, 14.30 UUR



In deze vastentijd is de keus gevallen op een oprechte, emotionele en innemende film met sociale problematiek. Medemenselijkheid, humor, warmte en (wan) hoop gaan hier hand in hand.

De 59-jarige timmerman Daniel Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep doen op de staat. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug.

Afhankelijk van de dan geldende coronaregels wordt het aantal toeschouwers bepaald. U moet zich wel weer aanmelden bij Tini Poos per e-mail tinipoos@upcmail.nl of telefoon 06-50265160. Hierbij zal gelden 'wie het eerst komt het eerst maalt', want vol is vol.

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.

De contactraad van Emmanuel

AANGEPASTE PASSION WIJCHEN IN PAROCHIE TUIN ANTONIUS ABT

Donderdag 18 maart – vrijdag 2 april 2021

- wilt u een kaarsje branden voor een dierbare overledene?
- wilt u even stilstaan bij de 40-dagentijd?
- heeft u behoefte aan een moment van bezinning?

Van donderdag 18 maart tot vrijdag 2 april wordt in de parochietuin van de Antonius Abt kerk een kruis neergelegd waar u een kaarsje kunt aansteken voor een dierbare overledene, alle overledenen aan COVID-19 of voor een andere persoon. Deze aangepaste Passion wordt op 18 maart om 14.00 uur geopend door burgemeester Marijke van Beek. Zij zal het eerste kaarsje aansteken. De opening is alleen voor genodigden.

Daarna is de tuin voor iedereen geopend en kunnen er overdag kaarsjes worden aangestoken tot vrijdagmiddag 2 april.

U bent van harte uitgenodigd!



OPENING PASSIONWAKE 2021

Anja Hulsbergen van de protestantse gemeente Rivierenland Oost heeft de burgemeester van Wijchen gevraagd voor de opening van de Passionwake 2021 op donderdag 18 maart. Onderstaande vragen van Anja Hulsbergen en antwoorden van de burgemeester verduidelijken dit.

WAT VINDT U VAN HET INITIATIEF OM OP DEZE WIJZE, EEN KRUIS IN DE PAROCHIE TUIN, AANDACHT TE BESTEDEN AAN PASEN, DE VEERTIGDAGENTIJD EN TER HERDENKING AAN ALLE OVERLEDENEN AAN COVID-19 IN DE GEMEENTE WIJCHEN, BEUNINGEN EN DRUTEN.

"Ik vind het een prachtig, ontroerend en waardig initiatief om op deze wijze, een kruis in de parochietuin, aandacht te besteden aan Pasen, de veertigdagentijd en ter herdenking aan alle overledenen aan COVID-19 in de gemeenten Wijchen, Beuningen en Druten. Pasen is voor mij het feest van de hoop, de verbinding tussen de dood en het leven (wederopstanding). Hoop als kwaliteit van

de ziel, gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd' (Václav Havel).

Pasen vertelt mij dat leven sterker is dan de dood. Dat is de hoopvolle boodschap van Pasen".

HOE HEBT U ZELF DIT AFGELOPEN JAAR ERVAREN, MET ALLE BEPERKINGEN, MAAR OOK ZORGEN OMTRENT KWETSBAAR BURGERS?

"Het afgelopen jaar, is voor velen van ons en ook voor mijn man en mij, een moeilijk jaar geweest, met vele beperkingen die ons verhinderden om invulling en uiting te geven aan onze gemeenschapszin, die we eerder normaal en gewenst vonden.

De noodgedwongen fysieke afstand die we in acht moesten en moeten nemen, maakten en maken een gebaar van troost, een zoen, een arm om de schouder van degenen die het nodig hadden en hebben onmogelijk. Dat was en is pijnlijk en verdrietig. Het was voor velen een donker jaar, waarvan het licht aan het eind van de tunnel niet zichtbaar was. Evengoed waren er warme momenten waarin we ons met elkaar verbonden wisten. Als burgemeester van Wijchen dringt zich de Stille Tocht ter nagedachtenis aan Sebastiaan Theloosen aan mij op. Maar ook in ons privéleven waren er hoogtepunten, zoals de geboorte van ons zevende kleinkind. Nieuw leven, een nieuwe toekomst gloort voor hem en ons aan de horizon".

WAT IS, IN UW OPTIEK, DE TAAK VAN DE KERKEN IN DEZE TIJD, BUITEN DE KERKDIENTEN?

"De taak van de kerken in deze tijd waarin fysieke bijeenkomsten tot een minimum beperkt zijn, is te blijven zoeken naar verbinding. Verbinding tussen de mensen onderling, inhoud geven aan de gemeenschapszin, waarnaar we zo snakken, maar vooral ook inhoud geven aan de verbinding tussen mens en God. Een God die centraal staat voor de begrippen: geloof, hoop en liefde".

WAT IS DE BOODSCHAP DIE U WILT MEEGEGEVEN AAN DE GEMEENTELEDEN VAN RIVIERENLAND OOST, MAAR FEITELIJK AAN IEDEREEN IN DE GEMEENTE WIJCHEN, BEUNINGEN, DRUTEN?

"Het duurt lang, velen hebben geleden of lijden nog steeds ten gevolge van het coronavirus. We hebben dierbaren verloren, waarvan we onder moeilijke omstandigheden afscheid hebben moeten nemen. Ons geduld wordt op de proef gesteld, maar we houden vol. Kijk uit naar het Licht, blijf omzien naar elkaar en blijf gezond!

Ik sluit af met de woorden van de Groningse zanger Ede Staal:

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west
Of 't wer altied wel weer licht"

Marijke van Beek,
burgemeester gemeente Wijchen

Vieringschema

06 maart / 07 maart

• 3e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

13 maart / 14 maart

• 4e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

20 maart / 21 maart

• 5e zondag veertigdagentijd
 Vastenactie

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Ex. 20,1-17 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25 ✨ Evangelie: Joh. 2,13-25	lezingen ✨ Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23 ✨ Tweede lezing: Ef. 2,4-10 ✨ Evangelie: Joh. 3,14-21	lezingen ✨ Eerste lezing: Jer. 31,31-34 ✨ Tweede lezing: Hebr. 5,7-9 ✨ Evangelie: Joh. 12,20-33
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ton van Balveren
	H. Paschalis Baylon Woezik	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch 11.00 Digitale Kinderkaravaan Lara van der Zee	Geén viering
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes
	H. Johannes de Doper Balgoij	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni	Geén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	Sint-Joris Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	Oude Sint-Victor Batenburg	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
	Het Kompas	Geén viering	Geén viering	Geén viering

Vieringschema

27 maart / 28 maart

• 6e zondag veertigdagentijd
 Palmzondag / Wereldjongerendag

01 april

• Witte Donderdag
 Vastenactie



02 april

• Goede Vrijdag
 Vastenactie



 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Mc. 11,1-10, Jes. 50,4-7 ✨ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ✨ Evangelie: Mc. 14,1-15,47	lezingen ✨ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✨ Evangelie: Joh. 13,1-15	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 52,13 - 53,12 ✨ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9 ✨ Evangelie: Joh. 18,1-19,42
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Ensemble Familiekoor Martin Claes/Lara van der Zee	donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Ensemble Parnassuskoor Martin Claes/Hennie Witsiers	vrijdag 15.00 Kruisweg Gelegenheidskoor Martin Claes 19.00 Goede Vrijdagviering Ens. Elckerlyckoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Goede Vrijdagviering Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering	vrijdag 15.00 Kerk open voor stil gebed 19.00 Goede Vrijdagviering Andreas Inderwisch
 H. Jozef Alverna	Géén viering	Géén viering	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Jack Steeghs
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Yves Mambueni	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering	vrijdag 15.00 Goede Vrijdag herdenking Werkgroep Avondwake
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Werkgroep Avondwake 19.00 Goede Vrijdagviering Werkgroep Avondwake
 Sint-Joris Heumen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Goede Vrijdagviering Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	Géén viering
 H. Anna Bergharen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg op de Kapelberg Sjaak Arntz
 H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes	donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Leo/Jack Steeghs	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 H. Damianus Niftrik	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Jack Leo
 Het Kompas	Géén viering	Géén viering	Géén viering

Vieringschema

03 april
• Stille Zaterdag
• Vastenactie



04 april
• Eerste Paasdag
• Vastenactie

05 april
• Tweede Paasdag
• Vastenactie

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11 ✧ Tweede lezing: Rom. 6,3-11 ✧ Evangelie: Mc. 16,1-8	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15
	H. Antonius Abt Wijchen	zaterdag 20.00 Paaswake Ens. Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes/Lara van der Zee	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Martin Claes	maandag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Yves Mambueni
	Emmanuel Wijchen	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes	Geén viering
	H. Paschalis Baylon Woezik	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Herenensemble Andreas Inderwisch	Geén viering
	H. Jozef Alverna	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ton van Balveren	Geén viering
	H. Johannes de Doper Balgoij	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	zaterdag 20.00 Paaswake Yves Mambueni/ Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni	maandag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes
	Sint-Joris Heumen	Geén viering	Geén viering	maandag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes
	Oude Sint-Victor Batenburg	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo/Hennie Witsiers	Geén viering
	H. Anna Bergharen	zaterdag 20.00 Paaswake Jack Leo/Jack Steeghs	Geén viering	Geén viering
	H. Judocus Hernen/Leur	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Leo/Jack Steeghs	maandag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	H. Damianus Niftrik	Geén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering
	Het Kompas	Geén viering	Geén viering	Geén viering

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op YouTube via het kanaal: Antonius Abt Wijchen.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
maandag 29 maart	19.00 uur	Boeteviering. Martin Claes.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 12 maart	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 09 april	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 05 maart	10.00 uur	Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 09 april	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 19 maart	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.
------------------	-----------	--

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 26 maart Géén viering.

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 29 maart	19.00 uur	Boeteviering. Yves Mambuëni.

Batenburg | Stadswal

dinsdag 30 maart Géén ontmoeting.

Beeld: Studio Vander VISIE



WEBINARS IN DE VEERTIGDAGENTIJD



Het centrum voor parochiespiritualiteit biedt in de veertigdagentijd drie webinars aan, telkens op een woensdagavond.

- 3 maart: over het liturgisch jaar met broeder Johan te Velde, benedictijn in de Willibrordsabdij te Doetinchem.
- 10 maart over Meister Eckhart met zuster Marga Zwiggelaar, dominicanes van Neerbosch.
- 17 maart over Catharina van Siena met zuster Catharina Al, dominicanes van Neerbosch (en voorheen presentator bij Radio Maria).

Meer informatie en de links vind je te zijner tijd op de website: www.parochiespiritualiteit.org

DIGITALE VEERTIGDAGENRETRAITE JEZUÏETEN



Het licht van uw gelaat is de titel van de online veertigdagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op paaszondag.

Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelmans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de veertigdagentijd, de Goede Week en het paasmysterie intenser te beleven.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de veertigdagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-Meditatie

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditatie verschijnt ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zoals al eerder werd aangekondigd, bieden we als pastoraal team in deze veertigdagentijd een bijbeldeelgroep aan. Omdat we als groep niet fysiek bij elkaar kunnen komen, maken we hierbij gebruik van Teams. Dit is een eenvoudig programma waarmee het mogelijk is om meerdere mensen tegelijk online te ontmoeten. Het werkt het beste als je Teams op je computer of tablet hebt staan, maar je kunt ook als gast deelnemen. Degenen die zich hiervoor aanmelden, ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomsten een link via de e-mail. Deze link zal ook op de website staan voor de mensen die eenmalig willen deelnemen.

Aanmelden kan via info@detwaalfapostelen.nl. De online bijeenkomsten vinden plaats aan de hand van één van de schriftlezingen van de eerstvolgende zondag. De aanvangstijd is telkens 19.00 uur en we streven er naar om ruim een uur met elkaar in gesprek te zijn.

Als je je via bovenstaand e-mailadres hebt aangemeld, dan ontvang je ook de teksten die we in de loop van de veertigdagentijd met elkaar gaan bespreken. De teksten komen ook beschikbaar op de website van de parochie.

Iedere avond wordt begeleid door één van onze eigen pastores.

Hieronder vind je alvast het rooster.

donderdag 18 februari	19.00 uur	Jack Steeghs
woensdag 24 februari	19.00 uur	Lara van der Zee
woensdag 3 maart	19.00 uur	Martin Claes
woensdag 10 maart	19.00 uur	Hennie Witsiers
woensdag 17 maart	19.00 uur	Andreas Inderwisch
woensdag 24 maart	19.00 uur	Yves Mambueni
woensdag 31 maart	19.00 uur	Andreas Inderwisch





Er valt niet aan te ontkomen,
ook het carnavalsfeest wordt ons ontnomen.
We kunnen natuurlijk ook positief denken;
laten we extra aan de Vastenactie schenken.
We kunnen daarmee veel ellende voorkomen.

Dat zijn toch mooie gedachten,
terwijl we op de Verrijzenis wachten.
Velen verkeren in grote nood
kijkend naar hun einde in hongersnood.
Daar helpen de pijn te verzachten!

Toon van Duifhuizen



*Mooi werk
bedankt Toon, Geert en Piet*

*H. Judocuskerk Hernen
in wintertijd*



MISINTENTIES:

7 maart: Jan Thoonsen, Mien van Nuland-Verploegen, Piet Hendriks, Wim en Gon Hebing

13 maart: Toon Hendriks

21 maart: Mien van Nuland-Verploegen, Katharina Otten, Riet van Duifhuizen-Rutten, Joop Rutten

27 maart: Marco van Mullekom, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Wim en Gon Hebing

4 april Pasen: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Toon Hendriks, Paul Jansen, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Mien van Nuland-Verploegen, Wim en Gon Hebing, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

Gelieve de misintenties voor de maand april
voor 9 maart in te leveren
bij Annemarie Schreven,
Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of
per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



VERSLAG VERGADERING VAN 4 FEBRUARI 2021

Ook deze vergadering werd via Zoom gehouden. Voorlopig vergadert de contactraad een keer per twee maanden. Daarom zal er niet elke maand een verslag in de Apostelbode staan.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

- Het bestuur heeft de offerte voor de pastorie-tuin en de verfraaiing rondom het H. Hartbeeld goedgekeurd. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal met de werkzaamheden worden gestart.
- De regenpijp aan de kerk waarvan de achterkant was weggerot, is inmiddels vervangen.

TERUGBLIK OP KERST

- De vieringen op kerstavond waren bijna 'vol', toen bekend werd dat deze niet zouden doorgaan. Gelukkig konden de meeste aanmelders nog terecht op eerste of tweede kerstdag, of op de zondag erna.
- Er zijn enkele gezinnen met kinderen naar de kerststal komen kijken op eerste of tweede kerstdag.

GEORGIUSKERK



Naar aanleiding van de sluiting van de Georgiuskerk in Heumen heeft onze kerk enkele stukken uit de inventaris kunnen overnemen. Dit zijn vier rode lopers en zes stoelen, die met kerst al op het priesterkoor te bewonderen waren (zie foto), twee kazuifels, twee koorkappen en een ciborie. We zijn er blij mee, maar het blijft jammer dat de kerk in Heumen gesloten moest worden.

BEGRAAFPLAATS

- Zodra de tuin van de pastorie klaar is, zal het strooiveldje worden uitgebreid, zal een nieuwe

amberboom worden aangeplant en zullen er nieuwe vaste planten in de bakken op de kerkhofkapel worden gezet.

- Over enkele graven die in 2020 zijn verlopen, maar nog niet zijn verlengd, zullen de rechthebbenden worden gebeld.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Vieringen 'vijfde zondag'
- Vastenactie
- Vraag vanuit vluchtelingenwerk

KOPEREN PRIESTERJUBILEUM PASTOR YVES MAMBUENI MAKIADI

Toen pastor Yves enkele jaren geleden binnen parochie De Twaalf Apostelen begon, vertelde hij ons onder meer dat hij op 10 augustus 2008 tot priester was gewijd. Dat betekent dat hij op 10 februari 2021 zijn twaalfeneenhalfjarig priesterjubiläum heeft gevierd. Vanwege corona was er uiteraard geen feestje, maar onze voorzitter Jolanda Massaar is die dag toch even naar hem toegegaan en ook onze kosters hebben hem gefeliciteerd. We wisten dat Yves van groen in zijn huis houdt, vandaar dat we hem een kamerplant wilden aanbieden. Maar omdat de winkels nog niet geopend zijn, kreeg hij een felicitatiekaart waarop was geschreven dat een mooie plant van onze geloofsgemeenschap op een later moment zal komen.

Nogmaals proficiat, Yves!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



Foto: Yves op tweede kerstdag 2020



UIT HET ARCHIEF

HET KAPELLETJE VAN LIENDEN AFLEVERING 2 VAN 4

Pastoor Van den Heuvel, waar we aflevering 1 mee zijn geëindigd, liet in 1954 het kleine kapelletje van Lienden bouwen. En wijlen de heer Wolters wist dat zijn vader nog een protocol in de muur ervan heeft laten metselen door Van Summeren, de bouwer van het kapelletje. "Maar wat daar op staat, weet ik ook niet".



Op 22 augustus 1954 werd het kapelletje ingezegend. En die gebeurtenis was destijds belangrijk genoeg om er door de schoolkinderen een speciaal lied voor in te laten studeren.

*"Goede moeder van 't vertrouwen
Hoor op deze blijde stond
Wij zijn blij met u in Lienden
Op ons Batenburgse grond"*

Zo klonken de eerste regels. "Tegenwoordig", zo vertelde wijlen mevrouw Wolters, "hebben alleen deelnemers van oriëntatietochten nog belangstelling voor het kapelletje. En dan komen ze ons vragen wat de letters BVO eronder betekenen (Bid Voor Ons). Of wie nu eindelijk o.l.v. van Lienden was. . ." Het kapelletje staat op de grond van wijlen de familie Wolters. En het werd in die tijd ook door deze familie onderhouden. Maar om te bidden komt er niemand meer. "D'r moet 'n wonder gebeuren wil hier nog iemand komen bidden", zo duidde de heer Wolters op adequate wijze het actuele belang van het kapelletje. Om vervolgens de blik naar achteren te richten, naar de plek waar ooit een Liendense kapel moet hebben gestaan. "Toen ik nog jong was (hij wees 'n metertje aan) zijn hier nog archeologen geweest, op zoek naar die kapel. Toen hebben ze ook resten van het kerkhof gevonden. Maar veel hebben ze geloof ik niet op kunnen graven. En mijn vader wilde dat gegraven hier ook niet. En de eigenaar van het stuk waar het kerkhof moet hebben gelegen, heeft de grond daar af laten graven en heeft er vervolgens steenpuin op laten aan brengen. (wordt vervolgd)

Hans Vermeulen



IN MEMORIAM

Op 8 januari 2021 is Marty van Beuningen uit Nederasselt overleden. Zij was getrouwd met Jos van Beuningen en in 1979 zijn zij in Nederasselt komen wonen. Marty en Jos hebben twee dochters en Marty was de trotse oma van vijf kleinkinderen. Marty is vele jaren vrijwilligster geweest binnen de geloofsgemeenschap van Nederasselt. Eind jaren '90 maakte zij deel uit van het toen zelfstandig parochiebestuur H. Antonius Abt in Nederasselt. Nadat in 2001 de zelfstandige geloofsgemeenschap van Nederasselt overging in de 'Pastorale Eenheid Maaskant' is Marty nog een aantal jaren deel blijven nemen aan enkele werkgroepen zoals o.a de avondwakegroep. In de jaren dat Nederasselt deel uitmaakte van de 'Maaskant' werd maandelijks het blad de Maaskanter uitgebracht en was Marty de bezorger van het blad bij haar in de straat en de straten in de omgeving. In 2010 ging de geloofsgemeenschap van Nederasselt op in de grote parochie De Twaalf Apostelen. Er kwam een nieuw blad voor de gehele parochie en ook toen bleef zij het parochieblad De Apostelbode in haar omgeving bezorgen. Daarnaast heeft zij zich ook heel lang ingezet voor de Vastenactie die jaarlijks door de parochie wordt georganiseerd. Marty was een zorgzame en toegewijde vrouw en iedereen werd thuis hartelijk door haar ontvangen. Nadat zij in september 2020 te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, moest ze toelaten dat er voor haar gezorgd werd in plaats van andersom. Marty is 65 jaar geworden. In de kerk van Nederasselt hebben we afscheid genomen van een sterke, zorgzame en krachtige



vrouw en we hebben haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

De toegang van de H. Antonius Abt te Nederasselt is enige dagen gesperd geweest door Koning Winter.

Gelukkig hebben enkele vrijwilligers van de tuingroep de deur en de oprit weer netjes schoongemaakt

zodat de kerk weer veilig toegankelijk is voor alle parochianen van De Twaalf Apostelen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 2 februari kwamen de volgende punten aan de orde.

- Van pastor Martin Claes hoorden we dat het pastoresteam zijn kerkelijke activiteiten zo goed mogelijk probeert voort te zetten: fysieke vieringen, online kinderkaravaan, eerste communie en vormsel opstarten en veertigdagentijd online mee te laten leven.
- Door het parochiebestuur werden we geïnformeerd over het zoeken naar vertrouwenspersonen en het nieuwe schoonmaakplan van onze kerk.
- Het overleg van ons parochiebestuur met de gemeente over het plan 'Van Kasteel naar Meer' wordt even aangehouden totdat fysiek overleg weer mogelijk is.
- Er wordt over gedacht om de volledige informatie- en communicatietechnologie van de parochie (dus m.n. die van het parochiecentrum) door een extern bureau te laten aanpakken. Nader overleg is gewenst o.a. over de taak van onze eigen vrijwilligers.
- Het ontwerpen van de nieuwe website van de parochie schiet niet op en het is nog niet bekend wanneer die in de lucht zou kunnen komen.
- Binnenkort komt een bedrijf dat gespecialiseerd is in geluidsinstallaties in kerkgebouwen voor finaal overleg naar onze kerk. Wij willen de geluidinstallatie vernieuwen en ook betere apparatuur voor beeldopnamen.
- We hebben de vrijwilligersbijdragen voor 2021 verdeeld over zeven clusters: de jongeren, het jongerenpastoraat, vier koren en het algemene cluster. Hopelijk kunnen de ontmoetingsbijeenkomsten voor deze clusters in de loop van dit jaar wèl doorgaan.

- Afgelopen jaren trokken we net voor Pasen met een groot kruis in processie naar de Schakel om het lijden van Christus te gedenken. Dat kan dit jaar vanwege corona niet. In plaats daarvan probeert een oecumenische werkgroep het grote kruis in de parochietuin op te stellen zodat iedereen op eigen gelegenheid in de weken voor Goede Vrijdag daar kan stilstaan bij het leed en verdriet in deze tijd.

HERSTELLEN STUCWERK IN DE KERK

Op verschillende plaatsen in de kerk ontstonden afgelopen jaren scheuren in het stucwerk. Dat bleek te komen door vocht in de muren dat



vanuit de fundering werd aangezogen en door de verflaag niet weg kon. In de week van 8 februari is men begonnen met het afbikken van de grijze borstweringen aan o.a. de kerkhofzijde (zie foto). Als het afbikken klaar is, kan er gestukadoord worden

en als de muren vervolgens droog zijn kan er geschilderd worden. Al met al geeft dat de komende weken overlast en kunnen de kerkgangers niet altijd op hun vertrouwde plek gaan zitten. Als het werk binnen klaar is wordt de buitenkant aangepakt.

Theo van der Weegen



VIERING VIJFDE ZONDAG VAN DE MAAND JANUARI 2021

Op zaterdagavond 30 januari hebben wij in Niftrik een Mariaviering gehouden. Deze viering was gebaseerd op het feest van Maria Lichtmis. De gebeden en lezingen waren van het feest. Tijdens deze viering zijn ook kaarsen gezegend, die na de viering meegenomen zijn door de aanwezigen om deze thuis bij het Mariabeeld te ontsteken bij gelegenheid van een bijzonder moment.

Er was geen koor en er mocht ook niet samen worden gezongen, dus hebben we geluisterd naar Marialiederen en liederen die in het teken van het licht staan. Soms was het moeilijk om niet mee te doen, maar het is goed gegaan. De mensen zijn voldaan naar huis gegaan.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 31 januari hadden we een vijfde zondag van de maand met een gebedsviering, waarbij we stil hebben gestaan bij Maria Lichtmis. Dit was een heel mooie invulling van dit weekend.

Op 7 februari hebben we de zondagse viering niet door laten gaan. Dit keer was corona niet de oorzaak, maar hielden wind en sneeuw ons thuis. Ook de viering op vrijdag 12 februari is niet doorgegaan.

Op vrijdag 26 maart draaien we, als de omstandigheden het toelaten, de film 'I, Daniel Blake'. Elders in deze uitgave vindt u meer informatie.

Al jaren is het de gewoonte om een paasviering voor ouderen te houden in de Goede Week. Door corona gaat dit deze keer niet door.

Op Goede Vrijdag is er een viering om 15.00 uur.

Op eerste paasdag is de viering op de gebruikelijke tijd.

Vergaderingen van de contactraad hebben we vanwege corona nog niet gepland. Lopende zaken worden via andere kanalen geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Onze herbergkoffie is vanwege corona vanaf 2 december niet meer doorgegaan en dat blijft zo tot en met de maand maart.

Als het ons gegund is treffen we elkaar weer op 7 april tussen 10.00 en 11.30 uur. We blijven u op de hoogte houden en hopen u straks weer welkom te heten.

Tini Poos

WILLEM DE WIT OVERLEDEN

Op 7 februari is Willem de Wit overleden. Hij is ruim dertig jaar werkzaam geweest als vrijwilliger in onze kerk. In die periode was hij rechterhand

van en klankbord voor Jo Verbruggen. Samen hebben zij veel voor Emmanuel betekend.



Willem was een geboren onderwijzer. Het grootste deel van zijn onderwijsloopbaan werkte Willem bij de schipperskinderen in Nijmegen. Van daaruit zat hij ook in landelijke organisaties voor deze kinderen. Op het einde van zijn carrière kreeg hij een koninklijke onderscheiding.

Zijn onderwijsachtergrond zag je bij Willem terug als hij lector was bij vieringen. Hij had de kunst om niet te lezen maar te vertellen. Als vrijwilliger in onze kerk heeft Willem diverse functies vervuld.

Na het overlijden van zijn vrouw Annemarie in 2009 heeft Willem nog tot 2015 in onze wijk gewoond om daarna te verhuizen naar Amsterdam waar een van zijn twee dochters woont. Hij kende Amsterdam, omdat hij ook daar enkele jaren als onderwijzer had gewerkt en als geboren Rotterdammer wilde hij graag terug naar de stad. De laatste jaren werd zijn gezondheid minder. Willem gaf aan er klaar voor te zijn. Dat hij rustig vertrok op een dag dat de rivieren hun maximale waterhoogten bereikten en sneeuwstormen ons land teisterden, duidt op veel vertrouwen in zijn reis.

Willem, dank je voor al jouw inzet en goede reis.

Namens de Emmanuelgemeenschap, Tini Poos



ORGEL H. GEORGIUSKERK

Het orgel, dat in 1963 is aangekocht door pastoor Van den Wildenberg, werd geplaatst achter in de kerk boven op het koor. Toen pastoor Schellekens in Heumen kwam, wilde hij dat de koorzangers voor in de kerk zouden staan. Een elektronisch orgel werd voor in de kerk neergezet, omdat de afstand van het orgel boven naar de koorzangers te groot was. In 1977, bij het 25-jarig jubileum van het kerkgebouw, werd het

orgel boven weer gedemonteerd en in het priesterkoor geplaatst. Het orgel is na de sluiting van de kerk op 26 en 27 januari afgebroken en naar Polen vervoerd. Het zal daar geplaatst worden in een in aanbouw zijnde kapel van





een ziekenhuis in Cieplice in Polen. Deze plaats ligt ongeveer 50 km van Krakau. Zodra het orgel is opgebouwd zullen we hier foto's van krijgen.



VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Nu onze vieringen in de Sint-Joriskerk worden gehouden moeten wij met feestdagen rekening houden met het vieringschema van de protestanten.

Witte Donderdag, paaszaterdag en eerste paasdag zijn er geen vieringen.

Op Goede Vrijdag is er een viering om 15.00 uur. Op tweede paasdag is de viering om 9.30 uur.

Contactraad Heumen



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

NA CORONA!

Nog niet zo lang geleden is de lockdown nog eens verlengd en is onze bewegingsvrijheid nog steeds op meerdere manieren beperkt. Maar voorzichtig aan wil ik toch vast nadenken over de periode na corona. Hoe komen we er met z'n allen uit? Hoe is het eenieder vergaan en wat betekent het voor ons als kerk, als geloofsgemeenschap? Zijn er nog steeds voldoende kerkgangers die zorgen voor een voldoende levendige gemeenschap en zijn er misschien zelfs mensen tot het inzicht gekomen te willen helpen die in stand te houden of zelfs uit te breiden? Ondanks de vitaliteit die we als leden van de contactraad nog steeds voelen binnen de verschillende werkgroepen, zou het prettig voelen als er enkele mensen opstaan en naar voren treden die mee willen doen, praten en doen. De afgelopen periode heeft laten zien dat mensen steun of rust maar ook bezinning zochten. Ook onderling contact werd node gemist. Wat zullen we blij zijn als bijvoorbeeld de eerste vrijdagviering weer volledig kan worden gevierd



met koffie en bijeen zijn. Maar ook gewoon naar de kerk komen zonder vooraf aanmelden en de viering meemaken zal velen goed doen. Voel je de behoefte om te helpen op welk vlak dan ook, tuin, zingen of meedenken over de invulling van vieringen, schroom niet en spreek bijvoorbeeld een koster(es) aan of een contactraadslid om te bespreken hoe we het samen kunnen invullen. We willen er graag samen sterker uitkomen en nog steeds geldt dat vele handen licht werk mogelijk maken. Graag zien we u weer in de kerk en als de regels het toelaten met zo veel mogelijk!

Gerard Arts



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Het overlijden van **Pieta Verwaaijen-Jacobs** gaf veel verdriet, maar ook opluchting dat een lang ziekbed haar bespaard is gebleven. Zij was ruim vijftig jaar getrouwd met Cor Verwaaijen en samen waren zij de trotse ouders van drie zoons, die weer voor zes kleinkinderen zorgden. Na haar zorgzame leven, waarvan ruim twintig jaar in de thuiszorg, brak voor haar een nieuwe fase in haar leven aan: het oma zijn. De herinneringen aan Pieta zullen altijd bij ons blijven, zoals de thuiskomst na een vakantie van haar zonen. Dan was het huis schoon en de koelkast gevuld. Ook de bijzondere weken bij Jos in Australië zullen nooit vergeten worden. Met een avondwake in de H. Judocuskerk in Hernen op 7 december is stilgestaan bij haar leven, waarna crematie.

Op 7 januari 2021 is **Gon Arts-Jacobs**, twee dagen na haar 89^e verjaardag overleden. Zij was geboren in Overasselt en getrouwd met Frans Arts. Het was hard werken met acht kinderen en inwonende schoonouders. Gon was een zorgzame moeder, niets was haar te veel. In 1985 verhuisden zij en Frans naar De Hage en samen maakten ze vele fietstochtjes. De verhuizing in 1997 naar De Heumense Hof in Heumen was wennen, maar haar veertien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen waren ook daar haar alles. Het overlijden van Frans was een klap, maar met haar optimistische inslag is ze hier goed mee omgegaan. Gon genoot van bezoek, winkelen en op stap met haar gezin. De laatste jaren werd haar fysieke gesteldheid minder. Na haar uitvaart in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt is zij gecremeerd op Jonkerbosch te Nijmegen.

Op veel te jonge leeftijd is **Marty van Beuningen-Smits** op 8 januari 2021 in haar eigen vertrouwde omgeving overleden. Marty is in Volkel geboren in een gezin van zes kinderen en heeft daar een fijne jeugd gehad. Met carnaval in Uden leerde ze Jos van Beuningen uit Nederasselt kennen en zij gingen na hun trouwen in Odiliapeel wonen. Jos kon daar echter niet aarden en twee jaar later zijn zij verhuisd naar de Eindsestraat in Nederasselt. Zij kregen twee dochters waar Marty erg

trots op was. Met de komst van haar vijf kleinkinderen was ze op en top oma. Met veel liefde heeft zij op haar kleinkinderen gepast en ze vond het moeilijk om hiervan afscheid te nemen. Marty is 65 jaar geworden. Op 15 januari hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Nederasselt en haar op de begraafplaats aldaar te ruste gelegd.

Op 15 januari – het zou haar 86^e verjaardag zijn geweest – namen we in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van **Gerry de Kleijn-de Gier**. Ze werd geboren in het Gelderse Hedel en trouwde met de laatste Wijchense molenaar met wie ze samen drie kinderen en twee kleinkinderen kreeg. Gerry was een opgewekte, sterke en onafhankelijke vrouw die lang werkzaam is geweest op de Nijmeegse universiteit. Ze hield van het samenzijn met haar familie en vriendinnen, volgde verschillende cursussen en was graag op reis. Haar lijfspreuk 'in een warm nest zijn alle vogels veilig', was een mooie leidraad voor haar afscheid. We hebben Gerry toevertrouwd aan de handen van onze hemelse Vader bij wie alle mensen geborgen zijn.



Nol Langenhof werd geboren op 12 augustus 1936 in Herwen en Aerdt, gemeente Lobith, en overleed op 16 januari 2021. Hij was getrouwd met An en woonde in de Molenkuil in Overasselt. Daar werden hun drie zonen geboren. Nol was werkzaam als chauffeur, eerst in Nederland en later naar het buitenland. Als vrijwilliger ging hij werken bij Hofmans in Heumen, tafeltje-dek-je rondbrengen. Hij kreeg vier

kleinkinderen, waar hij trots op was. Op zijn 71^e begon zijn gezondheid achteruit te gaan. Hij had veel verzorging nodig. De laatste drieënhalve jaar eindigde dat in vasculaire dementie. Zijn vrouw An heeft hem al die jaren bijgestaan en hij bleef in zijn eigen geliefde omgeving met zijn dierbaren. Hij is thuis gezegend op 22 januari en gecremeerd op Jonkerbosch in Nijmegen.

Bijna een eeuw duurde het leven van **Gradeke Renkens-Dinnissen (1923-2021)** van wie we afscheid namen op 23 januari in de Jozefkerk. Heel haar leven speelde zich af op haar geliefde Alverna waar ze samen met haar man Cor twee zoons kreeg, tientallen jaren zong bij Alziësto, graag

een kaartje legde en vrijwilligster was in de kerk. Gradeke keek terug op een lang en rijk leven. Hoewel de laatste jaren niet gemakkelijk waren, zei ze vaak tegen de mensen dat ze iedereen zo'n mooi leven toewenste. Haar vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen hebben zeker bijgedragen aan dat grote levensgeluk. We zullen haar missen en denken vol liefde aan haar terug.

Piet Hendriks overleed zaterdagavond 30 januari in Hernen. Een echte boer, dierenvriend, lang getrouwd met Thea – totdat hij haar na een jarenlang ziekteproces los moest laten, vader van drie en grootvader van acht. Trouwe bezoeker van de ouderenviering. Een rustige man, vaak luisterend op de achtergrond aanwezig, waarbij hij soms gevat uit de hoek kon komen. Levenslang getekend door de gevolgen van een ernstige beenbreuk in zijn jeugd op het voetbalveld. Hier heeft hij waarschijnlijk een gave aan overgehouden: Piet kon ongelooflijk puur genieten van de fluitende vogels in de bomen op het erf. Door omstandigheden is het afscheid anders

verlopen dan alle betrokkenen dachten en hoopten: na een korte plechtigheid is Piet op zaterdag 6 februari naar zijn eeuwige rustplaats gebracht, opnieuw verenigd met echtgenote Thea.

Trots en dankbaar voor alles wat hij heeft geleerd en nalaat, heeft zijn gezin afscheid genomen van **Henk Banken**. Geboren te Batenburg op 8 augustus 1934, overleden in het CWZ te Nijmegen op 7 februari 2021. In 1963 is hij getrouwd met Christina Derksen uit Angeren (Bemmel), zijn grote liefde. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren en zij werden de grootouders van negen kleinkinderen. Hij was de grondlegger, oud-directeur, ambassadeur en lid van de Raad van Advies Banken Champignons Group, pater familias. Vele jaren van zijn vrije tijd heeft hij zich ingezet als lid van het parochiebestuur van de voormalige parochie Sint-Victor. Hij heeft meegewerkt aan de herbestemming van de parochiekerk. Zijn afscheid heeft op 12 februari 2021 in het crematorium plaatsgevonden.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

EEN CADEAU VOOR JOU, EEN TOEKOMST VOOR HAAR

Het verhaal achter Sjaal met Verhaal Eigenlijk zijn er twee verhalen; het verhaal achter onze producten en het verhaal over hoe het bedrijf Sjaal met Verhaal is ontstaan. Die twee verhalen zijn innig met elkaar verweven en de drijvende kracht achter het succes dat we iedere dag ervaren. Een groeiend bedrijf hier in Nederland met populaire en unieke producten, een groeiende positieve impact op het leven van honderden vrouwen in Nepal.

ER WAS EENS...

Het verhaal begint bij Inge Hoogesteger die in 2013 voor het eerst een bezoek bracht aan Nepal. Destijds een welkome afwisseling van de drukte die haar goedlopende carrière bij Randstad met zich meebracht. Ze stapte een compleet andere wereld in;

"ik werd geraakt door de prachtige bevolking en de schoonheid van de natuur. Een bezoek aan een kinderkuis in Pokhara liet mij inzien dat je zelf geen kinderen hoeft te hebben om toch iets voor een kind te kunnen betekenen. Ook werd ik geraakt door de kracht van de Nepalese vrouwen".

Want voor jezelf en je kinderen zorgen is niet mak-

kelijk in een land waar armoede heerst en zorg en onderwijs niet vanzelfsprekend zijn. Ondanks de zware omstandigheden overheerst de vriendelijkheid en gastvrijheid van de mensen daar.



Inge voelde zich meteen op haar gemak en wilde iets doen. Ze kocht een aantal sjaals om in Nederland te verkopen. Dat betekende in-

komsten voor de vrouwen die de sjaals maken en de opbrengst zou ze doneren aan het kindertehuis. Ze had nog geen idee dat deze actie haar leven en dat van honderden andere vrouwen op zijn kop zou zetten.

EEN VOL HUIS, EEN VOL HART.

Want eenmaal terug in Nederland waren die sjaals binnen een week verkocht. En toen haar omgeving hoorde dat ze nog eens naar Nepal zou gaan, stroomden de bestellingen binnen. Tegelijkertijd voelde Inge de behoefte om voor langere tijd vrij te nemen van haar werk en deed een verzoek voor een sabbatical.

"De maanden erna verliepen als een rollercoaster. Ik maakte verschillende reizen naar Nepal en Thai-

land, ontmoette de juiste mensen en de spullen die ik kocht bleken heel populair in Nederland". Haar woonkamer vulde zich met spullen en haar hart liep vol van de voldoening die dat gaf. En toen nam Inge een sprong in het diepe; ze nam ontslag om zich helemaal te richten op haar kersverse bedrijf 'Sjaal met Verhaal'.

DE GROEI VAN EEN 'SOCIAL ENTERPRISE'.

Er kwam een pand, er kwam een heel team van enthousiaste medewerkers en het bleef allang niet meer alleen bij sjaals; vloerkleden, onderzetter, sieraden, tassen en allerlei vilten decoraties werden ingekocht. Allemaal hebben ze iets belangrijks gemeen: ze zijn kleurrijk, uniek en handgemaakt. En met de verkoop creëert Sjaal met Verhaal werk voor inmiddels meer dan duizend vrouwen in Nepal en Thailand. Economisch zelfstandig kunnen zijn heeft een enorme positieve impact op hun leven en dat van hun kinderen. Deze missie staat altijd voorop en dat maakt Sjaal met Verhaal een 'social enterprise': een onderneming die het maken van winst niet als doel heeft, maar als middel ziet voor het bijdragen aan een betere wereld.



Dat bijdragen aan een betere wereld doet Sjaal met Verhaal niet alleen met het ondernemen, maar ook nog met het ondersteunen van verschillende projecten, zoals het bouwen van een medische post, en ook het kindertehuis waar het allemaal begon kan nog steeds rekenen op steun. In tijden van crisis, zoals na de grote aardbeving of de uitbraak van COVID-19, zet Sjaal met Verhaal extra stappen om de gemeenschap te helpen.

NOG LANG EN GELUKKIG?

Nog steeds reist Inge met regelmaat naar Nepal om met eigen ogen te zien hoe alle producten gemaakt worden en hoe het gaat met de vrouwen. En er is altijd overleg met de ondernemers daar

om steeds weer nieuwe producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoefte van de Nederlandse markt. Zo is er steeds weer iets nieuws te vinden bij Sjaal met Verhaal, passend bij het seizoen en de trends die op dat moment leven.

"De eerste contacten in Nepal zijn uitgegroeid tot vriendschappen en maken dat Nepal een tweede thuis is geworden. En de support van mijn familie, vrienden, vrijwilligers, de vaste teamleden en een aantal professionele adviseurs maken dat Sjaal met Verhaal zich blijft ontwikkelen". Toch blijft het een uitdaging om te werken aan de missie om werk te creëren voor vrouwen in Nepal zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Het ontwikkelingsland wordt niet alleen geteisterd door armoede, maar kent ook vele tegenslagen in de vorm van aardbevingen, landverschuivingen, een sprinkhanenplaag en natuurlijk de crisis door COVID-19. Wanneer de landsgrenzen sluiten is er al snel een ernstig tekort aan voedsel en medicijnen. De impact van welke tegenslag dan ook is groot. Daarom is het des te belangrijker om de vrouwen daar een stabiele basis te geven en



extra in te springen wanneer het land getroffen wordt door rampspoed. Die support kan natuurlijk niet bestaan zonder jullie, de mensen die onze producten (in)kopen. Of het een verhaal wordt met een gelukkig einde, dat bepalen we met elkaar.

Namens ons en de honderden vrouwen in Nepal, dankjewel!

De artikelen van Sjaal met een Verhaal zijn ook te vinden bij de Wijchense Wereldwinkel.

ANTWOORDEN PUZZEL

- A. 6, B. 2, C. 40, D. 3, E. 7, F. 7, G. 3, H. 2, I. 7, J. 4, K. 12, L. 10, M.3, N. 1517, O. 95, P. 40, Q. 50, R. 12, S. 10, T. 15, U. 4, V. 3, W. 21.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Piet van Kerkhof
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers



Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

WATER

Een elektrisch kacheltje achter me, een sjaal om de nek en dikke schoenen aan mijn voeten. Uitgerend op de eerste ijskoude dag van dit jaar heeft de verwarmingsketel er genoeg van. Het is zondag, de wegen zijn onbegaanbaar en dus kan er op zijn vroegst morgenochtend een monteur komen. Gisteravond vielen de eerste sneeuwvlokken, waterdruppels in feestkledij, prachtig om te zien in het licht van de buitenlamp. Maar toen ik vanmorgen voorzichtig uit het raam keek schrok ik. Er was in onze beschutte tuin een klein skilandschap ontstaan. De felle wind had sneeuwheuvels gevormd tegen de muur en de garage. Ik belde naar mijn zus in Limburg waar het tot mijn verbazing alleen hevig had geregend, geen vlokje te zien. Grote verschillen in een klein land.

Water heeft vele gezichten. Hoeveel mensen hebben de schaatsen al van de zolder gehaald? Stoer het ijs op met de striemende wind in je gezicht, en dan maar ploeteren en denken dat je aan de elfstedentocht bezig bent. Ik heb nooit leren schaatsen, ik ben helemaal geen wintersporter. Ik heb het veel liever warm in een groene wereld. Hoog in de bergen in een spierwitte omgeving, nee, ik zou me gevangen voelen. Maar fotogeniek zijn al die besneeuwde bomen en struiken wel.



Intussen denk ik voorzichtig aan de lente. Volgende maand, dat duurt niet meer zo lang. Dan komen eerst de maartse buien met hagel en soms een onweersklap. Toen ik lang geleden in een flat vierhoog woonde knalden er hagelstenen zo groot als knikkers tegen het keukenraam. Dat was water in een erg agressieve vorm. Ik ben in paniek naar de gang gevlucht met een hartslag die veel te hoog was.

Koel helder water, we kunnen niet zonder. Het wordt niet voor niets bij heel veel rituelen gebruikt. Ik kan er ook zeer van genieten. Ik zat eens op mijn fiets, het was dertig graden, toen ik door een felle regenbui werd overvallen. Het was heerlijk om de tikkende regendruppels op mijn blote hoofd te voelen. Even later strooide de zon diamanten in de plassen op de weg, schitterend! Water, je kunt er over blijven vertellen. Wij zijn gisteren naar de dijk bij Ewijk gereden om naar de hoge waterstand in de Waal te kijken. Alle uiterwaarden overstroomd, bomen met natte voeten en een indrukwekkende waterplas. In de verte een schip dat langzaam zijn weg zocht en op de brug het dagelijkse verkeer.

En nu zit ik hier bij een klein kacheltje al te dromen van de lente en van een warme zomerdag. Ik zie mezelf al zitten op een terrasje met uitzicht op zee. Maar eerst de verwarmingsmonteur morgenvroeg. Voordat de sneeuw was gevallen ontdekte ik in een hoekje van de tuin een piepklein sneeuwklonje. Dat vond ik hartverwarmend en hoopgevend.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EVA

Na het prachtige verhaal van Ester, dat verscheen in onze laatste publicatie van januari, vervolgen we onze serie en maken kennis met een andere vrouw uit de Bijbel. Deze keer gaan we niet vooruit, maar doen we stappen terug naar het begin om het verhaal te vertellen van het meest onbegrepen vrouwelijke personage in de Bijbel, maar die in het Oude Testament wordt voorgesteld als de moeder van alle levenden. Hier willen we het verhaal vertellen van Eva, de vrouw van Adam en de moeder van Kaïn, Abel, Seth en nog veel meer.

Nadat God de man op de laatste dag van zijn scheppingswerk had geschapen, hem in de hof van Eden had geplaatst en hem de verantwoordelijkheid over heel zijn schepping had toevertrouwd (Gen. 2,7-8), zag God, volgens het boek Genesis (Gen. 2,18) dat het niet goed was voor de mens om alleen te zijn.

God liet de man in diepe slaap vallen en haalde toen een van zijn ribben eruit die Hij vormde om een wezen te creëren dat Adam 'vrouw' ('iesja') noemde, omdat ze uit de man ('iesj') werd gehaald (Gen. 2,22-23). Eva was de eerste vrouw die door God was geschapen. Ze was puur en heilig. 'Vrouw' is meer een algemene aanduiding dan een naam. Als vrouw werd Eva door God geschapen om een metgezel en hulp te zijn voor Adam.

Adam en Eva waren de eerste man en vrouw die door God waren geschapen en het eerste paar dat op aarde leefde. Ze leefden allebei in grote harmonie met God en zijn schepping, tot de dag waarop ze, misleid door Satan (slang), beiden Gods woord overtraden en de vrucht aten van de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 3). De overtreding van Eva (en Adam) veroorzaakte een grote breuk in de relatie tussen God en de mens en introduceerde zonde en dood in de wereld. De eerste man en de eerste vrouw werden uit de tuin van Eden verdreven. En het was na hun verdrijving uit de tuin van Eden dat Adam zijn vrouw 'Eva' noemde.

'Eva' was meer dan een simpele naam. Het was de naam die de functie en bestemming in de spirituele geschiedenis beschreef van de eerst geschapen vrouw, aan wie het voorrecht werd gegeven om de moeder van alle levenden te zijn (Gen. 3,20). Eva



betekent 'leven' of 'de leven gevende' of 'moeder van allen die leven hebben', en haar leven is in alle levenden, omdat uit haar zoons en dochters werden geboren die de eerste menselijke familie op aarde vormden en waarvan de mensheid afstamt (Gen. 5,1-32 - 9,1-19).

In veel religies en voor velen van ons, wordt 'Eva' meestal genoemd en in het bijzonder bekend in verband met haar overtreding, die volgens Gen. 3,1-18 de oorzaak is van goddelijke vloek, menselijke sterfelijkheid en ontberingen. Zonder zonde geschapen, werd Eva de eerste zondaar ter wereld, en als moeder van alle levenden introduceerde Eva zonde bij haar nageslacht, en dus zijn alle mensen sindsdien 'in zonde geboren'. De overtreding van Eva heeft zeker de dood in de wereld gebracht, toch blijft Eva de vrouw en moeder door wie voor het eerst het menselijk leven op aarde werd gevestigd.

Concluderend, leven geven was de betekenis van Eva's naam en haar bestemming. Dit vindt nog zijn diepste betekenis in het bevel van de Schepper tot de eerst geschapen man en vrouw: "... Wees vruchtbaar en vermenigvuldig; vul de aarde..." (Gen. 1,28). Hoeveel kinderen had Eva? ...de Bijbel zegt het niet. Wel zegt de Bijbel dat Adam na de geboorte van Seth nog achthonderd jaar leefde en zonen en dochters kreeg (Gen. 5,4). Eva zal ongetwijfeld hun moeder zijn geweest. Eva's kinderen vermenigvuldigden zich en brachten leven overal (Gen. 5). En dit is het leven dat we allemaal als mens delen en dat van ons allemaal tot op zekere hoogte kinderen maakt van Eva uit wier familie we allemaal afstammen en wier leven in elk levende is.

In tegenstelling tot Eva wier overtreding de mensheid zonde en dood bracht, erkende de vroege Kerk de Maagd Maria als de 'nieuwe Eva' door wie de Verlosser van het menselijk ras de geschapen wereld binnenkwam om zonde en dood te overwinnen en nieuw leven te vestigen. Daardoor wordt in de christelijke traditie Maria, de Moeder van Christus, gezien als de nieuwe Eva en de moeder van alle levenden.

Pastor Yves Mambueni

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **april 2021 en heeft als thema 'Tamar'**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 maart 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.