

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 3, april 2021



TAMAR

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

NAASTEN

Wie zijn zij die vluchten,
op zoek naar spijs en levend water?
Waar leiden hun sporen naar toe,
bitter verkrampd op zoek naar het wonder
van Gods warme ontmoeting met mensen,
naar een vreedzame plek waar wij elkaar
begroeten, verwelkomen?

Hoever is het land
waar zij de weg niet kennen,
waar de taal van de liefde klinkt.
Waar mensen elkaar mogen zien,
elkaar leren kennen om gekend te worden,
voor wiens ogen zij niet zijn verborgen,
om te ontvangen wat heel maakt,
waar handen reiken, schouders dragen,
waar een hart zich mag openen voor de vrede
die geschonken wordt in vrijheid?

Joke Plamont - Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari		106.412		103.781	-2.631

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans in 2021, hartelijk dank.



OM TE NOTEREN



CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op de mijn RKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

2 APRIL 17.00 UUR VIA YOUTUBE AFSLUITING PASSION
Live te volgen (zie www.detwaalfapostelen.nl)

7 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen (onder voorbehoud)

8 APRIL

Inleverdatum kopij Apostelbode: Nr. 4 (2021)

2 MEI EERSTE COMMUNIE H. DAMIANUS NIFTRIK

Eerste communie kinderen uit Niftrik en Batenburg

9 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT NEDERASSELT

Eerste communie kinderen uit Nederasselt

9 MEI EERSTE COMMUNIE H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ

Eerste communie kinderen uit Balgoij

16 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT OVERASSELT

Eerste communie kinderen uit Overasselt

23 MEI EERSTE COMMUNIE PASCHALIS WOEZIK

Eerste communie kinderen uit Nederasselt (besloten)

30 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT WIJCHEN

Eerste communie kinderen uit Wijchen (besloten)

* hiervoor dient u zich aan te melden

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving



Zolang de coronamaatregelen duren gaat de inloopmorgen niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

AFSCHEID DIAKEN ANDREAS INDERWISCH

Drie jaar geleden werd mij gevraagd om mijzelf in deze Apostelbode aan onze geloofsgemeenschap te presenteren. Ik deed dit graag en koos hierbij een afbeelding van de Homeless Jesus: een bronzen sculptuur van een dakloze met op zijn voeten de wondtekenen van het kruis. Voor mij is het nog altijd een mooie verbeelding van de zorgzaamheid die we als christenen voor elkaar mogen hebben. Aanvankelijk hoopte ik aan die zorgzaamheid een diaconale invulling te zullen geven, maar gaandeweg vroegen andere taken om mijn aandacht en tijd. Een groot aantal zieken mocht ik persoonlijk bezoeken en soms was er daarbij ook de gelegenheid om in de intimiteit van de huiselijke omgeving een communieviering te houden. Er werden gespreksgroepen gestart en filmmiddagen georganiseerd. Aan de oecumenische catechetische activiteiten werd vorm en inhoud gegeven. Drie keer mocht ik een groep begeleiden tijdens bezinningsdagen in Westvleteren en Thorn en er was zelfs een heuse parochiereis naar Israël. Daarnaast waren er iedere week wel enkele vieringen en ook bij uitvaarten was er voortdurend gelegenheid om met mensen een stukje van hun levensweg te gaan. Gemeenschap kreeg hiermee gestalte en het was goed om deel te mogen uitmaken van een levende kring van mensen die samen onderweg willen zijn.

Vorig jaar werd er een dringend beroep op mij gedaan en dat beroep herhaalde zich begin januari. In overleg met onze bisschop en na enkele goede gesprekken heb ik gemeend hieraan gehoor te moeten geven. Vanaf 1 mei zal ik daarom werkzaam zijn als diaken en geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Van alle diaconale taken is de zorg voor de zieken door de Kerk altijd belangrijk gevonden en daarom voelt het naderende afscheid van Wijchen ook niet als een breuk. Het is met een zekere vreugde dat ik mijn nieuwe taak op mij neem. Toch voel ik ook de pijn van het afgesneden worden en naar de eerste reacties te oordelen is die pijn wederzijds. Als je samen onderweg bent en groeit in vertrouwdeheid en geloof, dan is loslaten niet eenvoudig. De bisschop heeft gelukkig toegezegd om met ons parochiebestuur te willen kijken naar de toekomst en daar ben ik natuurlijk blij mee. Ik kijk terug op drie prachtige jaren in een gemeenschap van enthousiaste mensen en met fijne collega's. Dank jullie wel allemaal! Het is met een zegen die ik vaak mocht uitspreken, dat ik jullie elkaars en Gods nabijheid wil toewensen. Hopelijk zien we elkaar ook in de toekomst nog bij een goede gelegenheid.

DE WEG

De weg zal voor je opengaan, de zon zal voor je schijnen.

De wind zal door je haren gaan, de regen zal verdwijnen.

De dag zal lichten en de nacht zal zacht zijn en vol sterren.

De Geest van God zal bij jou zijn, zijn zegen jou beschermen!

diaken Andreas Inderwisch

CONTACTPERSONEN AANMELDEN VIERINGEN

APRIL 2020

EMMANUEL WIJCHEN:

Tini Poos, 06-50265160, tinipoos@upcmail.nl

H. ANNA BERGHAREN:

Thé Pekel, 0487-531651, thepekel@planet.nl

H. ANTONIUS ABT NEDERASSET:

Liza Matijssen, 024-6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl

H. ANTONIUS ABT OVERASSET:

Tien Theunissen, 06-13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl

H. ANTONIUS ABT WIJCHEN:

Contactraad, 06-82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl

H. DAMIANUS NIFTRIK:

Jan Derks, 06-53164226, jderksniftrik@hotmail.com

H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ:

Marianne van den Boogaard, 024-6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl

H. JOZEF ALVERNA:

Anny Rosmalen, 06-29277272, annyrosmalen80@gmail.com

H. GEORGIUS HEUMEN:

Hetty Martens-Poelen, 06-23523965, hetty.poelen@hotmail.com

H. JUDOCUS HERNEN:

Marijke Reijnen, 0487-531470 of 06-21806854, h.judocus@detwaalfapostelen.nl

H. PASCHALIS WIJCHEN:

Marijke de Groot, 06-30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl

OUDE ST.-VICTOR BATENBURG:

Bert van Boxtel, 0487-540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com



EEN KERK VAN BLIJVENDE WAARDE

In het omgaan met iets of iemand ontdekt men de waarde daarvan. De waarde benoemen of een naam geven lukt niet iedereen. Vaak komen we tot twee of drie aanduidingen, terwijl er toch zoveel meer is. Dit geldt ook voor de veelzijdige waarde van de Kerk.

Kerk, het huis van de VADER.
Kerk als plaats voor gebed.
Kerk als plaats voor het woord.
Kerk als geloofsruimte.
Kerk als plaats van ontmoeting.
Kerk als plaats van geborgenheid.
Kerk als plaats van de eredienst.
Kerk als plaats voor de doop.
Kerk als plaats om te huwen.
Kerk als plaats om te rouwen.
Kerk als plaats voor de wijding.
Kerk als plaats van gewetensonderzoek.
Kerk als plaats van inkeer.
Kerk als plaats van verzoening.
Kerk als plaats van herinnering.
Kerk als plaats voor aanbidding.
Kerk als plaats van ontdekking.
Kerk als plaats van communie.
Kerk als plaats van pelgrimage.
Kerk als plaats van verbondenheid.
Kerk als gewijde ruimte.

Een Kerk met ruimte voor naastenliefde en zorg voor medenaasten in nood.
Een Kerk waar je als mens bij God mag zijn.
Een Kerk waar je de balans vindt tussen Jezus en jezelf.
Een Kerk waar je de balans vindt tussen jezelf en je medechristenen.
Een Kerk die mij als mens belangrijk vindt.
Een Kerk die er is voor jong en oud.
Een Kerk van blijvende waarde.
Een Kerk als kunstwerk.
Een Kerk die leeft dankzij gaven.



De blijvende waarde van de Kerk wordt financieel ondersteund door de actie Kerkbalans die reeds begonnen is in onze parochie. Uiteraard is het een vrijwillige bijdrage. Elk bedrag is welkom. U helpt er uw kerk en parochie mee in stand te houden.

Want willen we deze prachtige kerkgebouwen behouden dan zullen we met z'n allen de noodzakelijke kosten op moeten blijven brengen. Vanwege het beperkte aantal kerkgangers door de coronamaatregelen, vragen wij u te kijken of het mogelijk is uw bijdrage te verhogen.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nr. NL65 RABO 0135 4634 59 van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen o.v.v. Actie Kerkbalans.

**BEDANKT VOOR
UW BIJDRAGE**



DE LUISTERLIJN 088 0767000



De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per

telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

Voortaan is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terecht kunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. "Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten", zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn. Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer – alleen het normale lokale beltarief. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. "De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op."

DEEL 3: OVER BROEDERLIJKHEID EN SOCIALE VRIENDSCHAP

Er is veel over deze sociale encycliek te zeggen, maar ik beperk me tot drie bijdragen. Hieronder korte samenvattingen van de hoofdstukken 5 tot en met 8 en tenslotte citeer ik het Oecumenisch Gebed waarmee de paus de encycliek eindigt.

HOOFDSTUK 5: EEN BETERE POLITIEK

De paus verwerpt populisme en liberalisme, dat alleen de economische belangen van de machtingen der aarde dient. Het is noodzakelijk de armen te helpen, maar einddoel is dat mensen door arbeid een waardig leven opbouwen. Het creëren van werkgelegenheid is een grote opdracht van regeringen. Het privéleven moet beschermd worden door de wet; door openbare orde en sociale gerechtigheid. Wij zullen onze levensstijl moeten veranderen, want anders krijgen politieke propaganda en economische belangen de boventoon. De neiging tot egoïsme en de begeerte naar steeds meer materiële zaken zijn menselijke zwakheden, waar we ons tegen moeten wapenen. De markt kan niet alle problemen oplossen. Opvoeding en onderwijs zijn van wezenlijk belang.

De Verenigde Naties zijn een stevige basis om te komen tot universele broederschap. Er moet gestreefd worden naar een betere politiek met spirituele diepgang. Er is een politieke liefde noodzakelijk die integreert en samenbrengt, die solidariteit en wederzijds vertrouwen uitstraalt, die opkomt voor hulpbehoevenden en kwetsbaren en de dialoog tussen mensen bevordert. Belangrijker dan succes is de vraag, welke bijdrage heb ik geleverd aan de verbetering van de wereld, m.a.w. hoe vruchtbaar is mijn leven geweest?

HOOFDSTUK 6: DIALOOG EN VRIENDSCHAP IN DE SAMENLEVING

De dialoog tussen generaties en volkeren is belangrijk. Samen moeten we bouwen en zoeken naar oplossingen voor mondiale problemen. Wetenschappelijke ontwikkelingen zijn prima, maar interdisciplinaire communicatie (contacten tussen de verschillende wetenschappen) biedt nieuwe perspectieven. De globalisering van de wereld leidt tot meer verbondenheid.

Internet is in dit opzicht een zegen, maar oppassen dat het niet het slechtste in mensen naar boven haalt. Oppassen voor relativisme, maar streven naar waarheid en consensus. Ontmoeting

leidt tot vriendelijkheid en vreugde om anderen te erkennen. Het bevrijdt ons van wreedheid, die menselijke relaties besmet, maar ook van angst. Het leven is de kunst om mensen te ontmoeten, ondanks de vele meningsverschillen.

Door elkaar aan te vullen, door bruggen te bouwen en door gezamenlijk plannen te maken, verrijken we elkaar. Zo ontstaat een nieuwe cultuur.

HOOFDSTUK 7: WEGEN NAAR HERNIEUWDE ONTMOETING

Op vele plaatsen in de wereld zijn vredesinitiatieven. Geen verborgen agenda's, geen huichelarij of holle diplomatie. De basis is de historische waarheid van de feiten. De waarheid is de onafscheidelijke bondgenoot van gerechtigheid en barmhartigheid. Het begint in de familie. Ruzies moeten leiden tot verzoening.

Bouwen aan de sociale vrede van een land kent geen eindpunt. Het is een voortdurend proces, waarbij ieder mens een essentiële rol speelt. Bij de opbouw van sociale vriendschap moeten we beginnen bij de minsten: armen en kwetsbaren. De paus gaat ook in op de waarde en betekenis van vergeving. Verzoening en vergeving zijn centrale thema's in het christendom, maar ook

in andere godsdiensten. Dit moet niet leiden tot apathie of onverdraagzaamheid. Jezus veroordeelt geweld om macht te krijgen. Hij zegt dat we zeven maal zeven keer (dus altijd) moeten vergeven.

Conflicten doen zich onvermijdelijk voor, maar belangrijk is het gesprek, de dialoog en het streven naar verzoening. Vergeten is geen

optie, maar blijven herinneren, zoals de Shoah (de massale vervolging en vernietiging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog). De Holocaust is het blijvende symbool van hoe groot het menselijk kwaad kan zijn.

Wraak, maar zeker oorlog en doodstraf zijn geen oplossingen. De moderne technologie is een zegen, maar ook een groot gevaar. Denk aan een nucleaire oorlog. Laten wij het geld dat aan wapens wordt besteed, gebruiken voor een wereldfonds om de honger voorgoed uit de wereld te bannen.

HOOFDSTUK 8: GODSDIENSTEN IN DIENST VAN BROEDERLIJKHEID IN DE WERELD

Wij zijn allemaal kinderen van dezelfde Vader. Dit geloof is het ultieme fundament. In naam van een ideologie God uit de samenleving bannen leidt tot het aanbidden van afgodsbeelden en daardoor worden waardigheid en rechten geschonden. De crisis in de moderne wereld wordt veroorzaakt door afstand te doen van religieuze



waarden, door individualisme en materialisme. De Kerk is een huis met open deuren; zij is Moeder met Maria als voorbeeld. Zij brengt hoop en is een teken van eenheid. Onze christelijke identiteit komt tot uiting in het liefhebben van de naaste en bovenal God. Het Evangelie is onze bron.

Paus Franciscus eindigt met een waarschuwing voor terrorisme en fundamentalisme en doet een oproep tot vrede in naam van God, van onschuldige mensen, armen, noodlijdenden, behoeftigen, uitgestotenen, wezen, vluchtelingen. Ik sluit hieronder af met het Oecumenisch Gebed van de paus.

Koos Leemker

OECUMENISCH GEBED

Onze God, Drie-ene-liefde, laat vanuit uw goddelijke intimiteit de kracht van verbondenheid in ons stromen, een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen.

Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus, in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.

Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie en dat we Christus mogen ontmoeten in ieder mens.

Christus de Gekruisigde, aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld die verlaten en vergeten worden.

Christus de Verrezenen, aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht.

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, weerspiegeld in alle volkeren op aarde.

Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is, hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn van die ene menselijke familie waar U zoveel van houdt. Amen!



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 1 mei t/m 6 juni. Daarin komt Ruth uit het Oude Testament

aan de orde. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 8 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



VASTEN
zakje

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

VASTENACTIE

In de periode van 22 maart 2021 tot en met 3 april 2021 is de collecte ten behoeve van de jaarlijkse Vastenactie.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het malariaproject: maatregelen ter preventie van malaria in de dorpen rondom Bomomo en Ikiliwindi in Kameroen. Dit project is opgezet door de Casey Troy Foundation uit Wijchen in samenwerking met de Casey Association Cameroon. Zie voor de verdere toelichting van het project de Apostelbode van maart 2021.

Vanwege de beperkende maatregelen door corona kan de huis-aan-huiscollecte wederom niet gehouden worden.

Willen wij dit project ondersteunen, dan vragen wij u dringend maar ook beleefd uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Vastenactie nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van de Vastenactie o.v.v. het projectnummer 401384.

Een andere mogelijkheid is uw bijdrage in de collectebus in de kerken of in de brievenbus van het parochiecentrum te deponeren.

De vastenzakjes worden zo veel mogelijk in deze Apostelbode gedaan en die kunt u meenemen naar de kerk om in de daarvoor bestemde collectebus te deponeren. Ook liggen er in de kerken vastenzakjes. Gebruik die voor uw bijdrage.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

parochiële werkgroep Vastenactie



PAASTIJD

PAASTIJD: VREUGDE TUSSEN TWIJFEL EN VERTROUWEN

Het verhaal van het lege graf stelt ons ieder jaar opnieuw voor raadselen. De verwarring van de apostelen is zelfs over de tijdspanne van duizenden jaren invoelbaar vanuit onze evenmin rustgevende tijd. Sommige omstanders vermoeden list en bedrog om een verklaring te geven voor het verdwenen dode lichaam van Jezus. Bij een aantal anderen begon een vaag vermoeden te dagen: misschien zou wat Jezus tijdens zijn aardse leven aankondigde toch waar zijn. Hij zou worden vervolgd, lijden en sterven, maar ook verrijzen als eerste mens en Heer.

De werkelijkheid waarin de apostelen zich na Pasen bevonden was bijna zeker onwerkelijk: hun leraar en vriend was tegelijkertijd van hen gescheiden, en hun meer dan ooit nabij. De

verschijningsverhalen uit het boek Handelingen vertellen hoe de apostelen worstelden met de nieuwe werkelijkheid waarin ze zichzelf terugvonden na Pasen. De reactie is herkenbaar. Ze sloten zichzelf op uit angst, aarzelden over de toekomst van hun beweging, twijfelden soms ronduit aan de echtheid van de persoon Jezus die aan hen verscheen (Thomas), en stonden voor de ingewikkelde taak om het vuur dat hun harten brandende had gehouden op een nieuwe manier door te geven. Tijdens het aardse leven van Jezus waren ze tamelijk zeker van hun zaak. Petrus kreeg de sleutels overhandigd en de bijnaam 'steenrots'. Johannes was de leerling die zich vriend van Jezus kon noemen. Een enkele keer was er zelfs een moeder die om ereplaatsen voor haar apostelzonen in de hemel verzocht. Na Pasen is de sfeer totaal anders. Naast vreugde is er de opgave om te leven met vragen over de toekomst. Vragen die overgaan in nieuwe vragen.

Het afgelopen jaar hebben ook wij moeten leren leven met vragen over onze toekomst. Net als onder de apostelen was er onder ons geregeld onrust en verwarring. Twijfel steekt geregeld de kop op, in en onder ons. Veel van wat voorheen als zeker en onaantastbaar werd beschouwd in onze levenswijze bleek toch minder bestendig. Angst en opstand waren soms tastbaar aanwe-

zig in onze samenleving. Anderzijds hebben we moeten constateren dat een nieuwe tijd ook nieuwe mogelijkheden geeft.

Opvallend aan de Bijbelverhalen uit de paastijd is dat de apostelen niet blijven steken in hun onrust en angst. Uiteindelijk is het de H. Geest die vertrouwen en kracht geeft. Evenmin als in onze tijd, was voor de kring van volgelingen van Jezus duidelijk hoe of wie die door Jezus bij zijn afscheid aangekondigde H. Geest zou kunnen zijn. Echter, op een of andere wijze raakten de apostelen dwars door hun vragen en twijfel ervan overtuigd dat hen een Helper, of zelfs Trooster

vergezelde in de onzekere tijd. Sommigen bleken tot veel meer in staat dan ze ooit van zichzelf hadden verwacht en konden met hulp van de H. Geest zelf zieken bijstaan en genezen. Anderen bleken de gave van leiderschap te hebben om te leven met vragen en rich-

ting te kunnen geven aan de prille gemeenschap. Geen enkele individuele apostel heeft de H. Geest voor zichzelf kunnen claimen. Ze zien, ieder afzonderlijk, andere aspecten van diezelfde H. Geest: moed, goede raad, vuur, liefde, eenheid, en andere goede gaven die een onzekere gemeenschap kunnen dragen. Uiteindelijk neemt de vreugde de overhand over de onzekerheid. Echter, de H. Geest blijkt de apostelen alleen richting te kunnen geven wanneer ze durven leven met vragen.

Het afgelopen jaar heeft ons als parochiegemeenschap geleerd om te leren leven met vragen. Van de apostelen kunnen we in de paastijd leren om in vertrouwen te leven met vragen. Diezelfde H. Geest is in en onder ons. Aan ons de missie om deze te ontdekken en vrijmoedig ruimte te gunnen.

Martin Claes



EVEN PUZZELLEN

WOORDZOEKER

Elk woordje, dat je in deze woordzoeker herkent, mag je doorstrepen (horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren). Als je dat helemaal goed hebt gedaan, blijft er geen hokje meer over. En om in de paasstemming te komen kunnen we de woorden, die iets met de paastijd te maken hebben, een mooi geel kleurtje geven.

© Leo Bijmans

P	A	L	M	Z	O	N	D	A	G	O	N	G	E	B	E	D
A	A	R	T	X	E	I	T	N	A	K	A	V	S	A	A	P
A	N	A	D	IJ	N	L	A	A	M	D	N	O	V	A	M	W
S	D	A	S	E	D	A	W	K	IJ	L	R	E	E	N	O	O
B	E	L	I	E	D	E	T	R	A	A	V	L	E	M	E	H
R	N	E	R	E	I	K	V	E	R	R	IJ	Z	E	N	I	S
O	K	G	A	D	R	E	D	N	O	D	E	T	T	I	W	C
O	E	A	E	A	D	J	R	N	E	T	H	C	I	L	N	H
D	N	A	M	E	N	D	R	E	I	O	O	D	I	E	E	I
S	P	R	O	N	G	N	E	O	N	E	I	T	D	N	S	L
M	A	G	R	P	A	A	S	H	A	Z	E	N	K	T	S	D
A	A	E	U	I	L	M	I	U	L	P	O	D	R	E	I	E
L	S	J	E	M	A	R	I	A	A	W	Z	E	E	D	C	R
S	B	K	L	E	Z	E	G	E	N	I	N	G	K	E	R	E
A	E	A	K	K	U	I	K	E	N	T	J	E	S	E	A	N
A	S	T	I	L	L	E	Z	A	T	E	R	D	A	G	N	T
P	T	G	R	A	F	S	T	E	E	N	B	L	O	E	M	E
D	E	T	W	A	A	L	F	A	P	O	S	T	E	L	E	N

KERKBERICHTEN WEGWIJS

Gedurende vele jaren waren de kerkberichten in de Wegwijs een veelgelezen en betrouwbare wegwijzer in het aanbod van vieringen door de verschillende kerken die in en rond Wijchen actief zijn. Intussen heeft de nieuwe eigenaar van de weekkrant aangegeven dat, mede door de virusuitbraak, het advertentieaanbod is gewijzigd en er daardoor geregeld niet voldoende ruimte beschikbaar is voor plaatsing van de kerkberichten. Parochiebestuur en commissie communicatie van onze parochie erkennen dat velen dit informatiekanaal rondom vieringen node missen en zijn in gesprek over alternatieven.

Pastoor Martin Claes



DE TWAALF APOSTELN 2.0

In het vorige nummer van de Apostelbode stond een interview met Ingrid van Meer van Petrus 2.0 in Uden. In parochie De Twaalf Apostelen zetten we op een vergelijkbare manier stappen die meer ruimte gaan bieden aan gezinnen en kinderen.

Projectgroep gestart...

We dromen van een parochie waar gezinnen actief bij betrokken zijn. Waar kinderen niet alleen voor de eerste communie voorbereiding komen en dan weer uit beeld raken, maar een vriendengroep vormen die bij elkaar wil blijven komen. Met groepen voor alle leeftijden, van peuters tot tieners.

We dromen van een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze ervaren dat ze niet alleen zijn in hun geloof. Waar ouders die hun kinderen iets mee willen geven, samen kunnen ontdekken wat dat 'iets' is en hoe je daar thuis vorm aan geeft.

We dromen van een kerk waar je met het hele gezin naartoe kunt komen. Waar je dan niet het enige gezin bent, maar bekenden tegenkomt. Waar je niet naartoe komt omdat je je verplicht voelt, maar omdat je graag wilt. Omdat je begrijpt wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. Omdat je daar rust vindt en liefde ervaart. Omdat je vindt wat je zoekt en soms een glimp opvangt van Wie je zoekt.

We dromen van een parochie waarin mensen samen het verhaal van God ontdekken. Jong en oud, van Heumen tot Batenburg/Bergharen. Waar mensen regelmatig op een centrale plek bij elkaar komen om samen gemeenschap te vormen, maar ook betrokken blijven of worden bij hun eigen dorp of wijk.

We zijn intussen ook begonnen om deze droom werkelijkheid te laten worden. Er is een groep op weg gegaan van ongeveer tien vrijwilligers plus het pastoresteam. Binnen deze groep zijn kleinere groepjes gevormd die per leeftijdsgroep een programma gaan samenstellen. Hopelijk kunnen we daar in de volgende Apostelbode al wat meer over vertellen. We kunnen daarbij zeker nog versterking gebruiken.

DOE JE MET ONS MEE?

Omdat we ons gezonden weten als mensen van goede wil geloven wij er in dat het écht kan: een parochie waar plaats is voor velen, die gedragen wordt door velen...

We zoeken naar mensen, jong en oud, die het leuk vinden om met kinderen te werken en hen te helpen om te groeien in geloof. Daarbij hebben we niet alleen mensen nodig die de catechese geven, maar ook mensen die de ranja maken, zorgen dat de ruimtes gastvrij zijn ingericht en na afloop weer worden opgeruimd, mensen die organisatorisch sterk zijn en aan de achterkant ervoor zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen, mensen die de communicatie verzorgen, mensen die creatieve werkvormen bedenken, mensen die een verhaal tot leven kunnen brengen met hun stem, mensen die... Wat doe jij?



verhaal tot leven kunnen brengen met hun stem, mensen die... Wat doe jij?

Neem voor meer informatie contact op met
pastor Lara van der Zee:
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

EERSTE COMMUNIE 2021

Het voorjaar komt er aan en daarmee ook de eersteprovincievieringen. We hebben er dit jaar voor gekozen om de vieringen zo veel mogelijk in de eigen gemeenschap te houden. Daardoor blijven de groepjes klein en is de kans het grootst dat de vieringen binnen de coronabeperkingen door kunnen gaan. De eersteprovincievieringen zullen plaatsvinden op die zondag in mei waarop in de betreffende gemeenschap eucharistie wordt gevierd. Hieronder vindt u een overzicht van de data (de ontbrekende dorpen hebben dit jaar geen communicantjes).

Niftrik (+ Batenburg): 2 mei

Balgoij: 9 mei

Nederasselt: 9 mei

Overasselt: 16 mei

Paschalis: 23 mei (+ 25 april communicanten 2020) - besloten

Antonius Abt Wijchen: 30 mei + 27 juni (+ 25 april communicanten 2020) - besloten

Hernen: nog niet bekend

Bergharen: nog niet bekend

We beseffen dat dit aanpassingen vraagt van de 'gewone' kerkgangers. Als we in mei nog steeds maar dertig personen mogen toelaten in de kerk, betekent dit dat er minder plekken beschikbaar zijn voor de vaste bezoekers. Maar hoe mooi is het dat er ondanks alle beperkingen toch weer kinderen een volgende stap in hun geloofsleven kunnen zetten en ze dat kunnen doen in hun eigen dorp. Dat is ook waar we in de toekomst naartoe willen: in de voorbereiding gezinnen uit De Twaalf Apostelen bij elkaar brengen zodat ze ervaren dat ze niet alleen zijn als jongeren in de kerk, maar ook de verbondenheid met het eigen dorp behouden.



EERSTECOMMUNIEVIERINGEN IN DE ANTONIUS ABT-WIJCHEN EN PASCHALIS

De groepen communicanten in de Antonius Abt-Wijchen en de Paschalis zijn zo groot dat het maximum van dertig personen al bereikt wordt door alleen de gezinnen van de communicanten. Dat betekent dat de eerstecommunievieringen in deze kerken besloten zullen zijn. Bovendien zijn daar ook nog kinderen die de voorbereiding vorig jaar hebben gedaan, maar nog geen viering hebben gehad. Deze zullen plaatsvinden op 25 april.

Voor de Paschalis is er op vrijdag 23 april een extra eucharistieviering. In de Antonius Abtkerk is er elke maandag, dinsdag en woensdag gelegenheid om een eucharistieviering bij te wonen.

PASSION 2021



Bij de opening werd door Lara van der Zee de bedoeling uitgelegd. "Je bent hier welkom om een kaarsje aan te komen steken en jouw gedachten of gebeden onder woorden te brengen. We denken daarbij vooral aan de slachtoffers van corona. Maar laten we ook niet hen vergeten die op zo veel andere manieren te lijden hebben onder corona: ouderen en mensen met een

kwetsbare gezondheid, die geen bezoek kunnen ontvangen, iedereen, jong en oud, die zich eenzaam voelt omdat activiteiten niet door kunnen gaan, mensen die hun werk of hun bedrijf zijn kwijtgeraakt, gezinnen die onder druk zijn komen te staan of gewoon dat je bang bent om wat er om ons heen gebeurt.

Het kruis is een teken van verdriet en pijn. Het herinnert aan het lijden van Jezus. Maar het verhaal van Jezus was niet afgelopen met het kruis. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Na de diepste duisternis komt er toch nog licht. We hopen dat deze plek ook voor u, voor jullie, een plek van gedenken, maar ook een plek van licht en hoop wordt. Dat we mogen ervaren dat Gods licht er voor ons is en dat we kracht krijgen om een licht voor elkaar te zijn."

Helaas mislukte de livestream op 18 maart door technische problemen. Hopelijk lukt het wel om op Goede Vrijdag 2 april om 17.00 uur de Passion met een livestream af te sluiten.



droneopname; Richard Immel



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 2 maart kwamen de volgende punten aan de orde.

- In de loop van dit jaar ontstaan er enkele vacatures in het parochiebestuur. Het is belangrijk dat de huidige bestuursleden hun opvolgers kunnen inwerken.

- De reparatie van het binnenstucwerk is hopelijk binnen enkele weken afgerond, zodat met Pasen alle banken weer gebruikt kunnen worden. Later wordt de muur aan de buitenkant aangepakt. Het H. Hartbeeld in de tuin zal vóór Pinksteren zijn schoon gemaakt en geïmpregneerd.



- Een gespecialiseerd bedrijf heeft onlangs in onze kerk een heel overtuigende demonstratie gegeven van een nieuwe geluidsinstallatie. Het parochiebestuur heeft de bijbehorende offerte goedgekeurd, maar er moeten nog enkele opties of varianten bekeken worden.

- Op donderdag 18 maart start 's middags de Passionwake in de parochietuin. Die wordt georganiseerd door een oecumenische werkgroep. Vanwege de coronabeperkingen zijn de opening- en slotbijeenkomst alleen maar online te volgen, maar tot en met Goede Vrijdag zal iedereen overdag in staat zijn om bij het kruis een kaarsje aan te steken en stil te staan bij het leed in de wereld. We zijn blij dat de tuingroep wil helpen bij het inrichten van deze bijzondere plek.

- De contactraad gaat werkgroepen pas weer uitnodigen voor overleg als er fysiek vergaderd kan worden.

- Kunnen er dit jaar nog wel ontmoetingsbijeenkomsten voor vrijwilligers worden georganiseerd? Van het parochiebestuur is bericht ontvangen dat er dit jaar ook een alternatief mogelijk is. Dat bericht gaan we doorgeven aan de clusters van onze vrijwilligers. Wat het algemene cluster betreft, daarvoor zal de contactraad over enkele maanden zelf moeten beslissen of het wel of niet tot een uitstapje in 2021 kan komen.

Theo van der Weegen

LEVEN BIJ DE MARIAGROT

Bij mijn bezoek aan de Mariagrot in de pastorie-tuin zie ik dat het leven vanuit de grond er weer helemaal is. Voorjaarsbolletjes in alle kleuren en uitlopende blaadjes aan de bomen komen tevoorschijn, daar word ik blij van!

Een trouwe groep vrijwilligers is weer druk bezig met gras maaien, schoffelen, onkruid weghalen en de paden verfraaien om zo deze mooie plek bij Maria weer als een eldorado te maken! Ook het tuinmeubilair wordt grondig onderhanden genomen en geschilderd. Het met elkaar samenwerken geeft een heerlijk gevoel. Er worden in de coronatijd op deze plek steeds meer kaarsjes bij de grot gebrand, een mooie plek om samen te zijn en te bidden, waar momenteel extra behoefte aan is.

Ineens bekruipt mij het gevoel van de sfeer in onze kerk bij de wekelijkse diensten, een gemis aan saamhorigheid door alle protocollen die worden opgelegd. Ja, we moeten er met z'n allen het beste van zien te maken. Hopelijk worden er snel weer manieren gevonden om ook in de kerk weer fijn samen te kunnen komen en te mogen zingen. De afstand naar elkaar is nu wel erg groot! Hierbij denken wij aan de vaccinatie en het wat flexibeler omgaan met elkaar, waar wij erg naar verlangen, terug naar 'Samen Kerk'.

Laten we hoopvol zijn en positief blijven kijken naar de toekomst!

Bea Cronenberg



Vieringschema

05 april

- Tweede Paasdag
- Vastenactie

10 april / 11 april

- 2e zondag van Pasen
- zondag vld Goddelijke Barmhartigheid

17 april / 18 april

- 3e zondag van Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-31 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5 ✧ Evangelie: Lc. 24,35-48
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Herenensemble Andreas Inderwisch</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>maandag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

Vieringschema

24 april / 25 april

- 4e zondag van Pasen
- zondag v/d goede herder

01 mei / 02 mei

- 5e zondag van Pasen

08 mei / 09 mei

- 6e zondag van Pasen
- moederdag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 9,8-15 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 3,18-22 ✧ Evangelie: Mc. 1,12-15 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 ✧ Evangelie: Mc. 9,2-10 	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 20,1-17 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25 ✧ Evangelie: Joh. 2,13-25
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Eerste Communie Ensemble Familiekoor Martin Claes/Lara v/d Zee</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Voorganger onbekend</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Besloten viering <i>Eerste Communie</i> Ensemble Kinderkoor Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Communie</i> Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Eerste Communie</i> Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 <i>Kinderkaravaan</i> Lara van der Zee</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Lara van der Zee</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Opening Kapelbergseizoen Jack Steeghs/Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Communie</i> Ad Blommerde/Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op  YouTube via het kanaal: Antonius Abt Wijchen.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 09 april	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 14 mei	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 09 april	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.
vrijdag 23 april	10.00 uur	Eucharistieviering i.v.m. <i>besloten viering</i> zondag 25 april. Ad Blommerde.
vrijdag 07 mei	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 16 april	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambuëni.
------------------	-----------	------------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 23 april		Geén viering.
------------------	--	---------------

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
------------------	-----------	--

Batenburg | Stadswal

dinsdag 27 april		Geén ontmoeting.
------------------	--	------------------

BOEKBESPREKING

Een probleem van ongekende omvang: eenzaamheid. Ouderen, jongeren, mensen die zich niet begrepen voelen, zich verlaten weten, voor allen geldt dat gevoelens van eenzaamheid, er alleen voor staan in denken, doen en voelen, hen parten speelt, hen bij de keel grijpt. Een eenduidig recept is er niet. We kennen de Week tegen de Eenzaamheid, waarbij tientallen maatschappelijke organisaties waaronder veel kerken, aandacht vragen voor het probleem.

Want ja, het is een probleem. Soms is het goed een tijdje alleen te zijn, maar een mens is gebaat bij een mens naast of tegenover haar of hem, en bij veel mensen wil dat niet lukken.

Als er iemand is die eenzaamheid met verstand van zaken kan beschrijven is het Marinus van den Berg, de eminente ziekenhuispastor van katholieken huize die, met het geloof in zijn rugzak, mensen nabij was, hen in de spiegel leerde kijken en met hen op weg ging. Hij schreef het boekje *Ode aan de Eenzaamheid*, over oorzaken en vormen van eenzaamheid. Wat Marinus betreft is het geen anti-eenzaamheidsprogramma, maar wil hij met zijn verhalen en observaties eenzaamheid signaleren om uit te nodigen tot gesprek. Het boek, zo schrijft Van den Berg, pendelt

tussen gewenste en ongewenste eenzaamheid. 'Het is een ode aan wie we óók zijn. We zijn niet alleen samen mens, maar ook alleen en uniek. We kunnen niet alleen samen leven, en we kunnen niet samen leven zonder alleen te zijn.' Een zin die tot nadenken stemt. En dat is wat Van den Berg ook wil, want eenzaamheid bestaat in soorten, om te beginnen de tweedeling tussen zelfgekozen en ongewenste eenzaamheid. Bijzonder is een brief die een vrouw aan Marinus schreef toen hij met haar aan de praat raakte over eenzaamheid. Enkele flarden: '... ik ben van mening dat het alleen zijn nooit went, althans voor de meeste mensen, voor de gemiddelde mens... Ik denk dat de gemiddelde mens meer gemaakt is voor samen-zijn: dat er iemand voor jou is, de arm om je heen, samen eten, en samen oud worden. Zoiets.'

Teun-Jan Tabak





*Ook bij Sint-Judocus is er een mutatie,
aanpassen dus aan de nieuwe situatie.
Pastoor en kapelaan deden hun werk;
ze woonden vlak bij de kerk.
Veranderingen zonder escalatie.*

*Een eigen pastoor en kapelaan
kunnen hier al lang niet meer bestaan.
De bezittingen gingen mee naar
De Twaalf Apostelen organisatie.
Onlangs was de pastorie te koop
op een prachtige locatie.*

We horen ongetwijfeld nog hoe de verkoop is gegaan.

*We wachten de berichten uit Wijchen af.
Daar zetelt immers onze parochiestaf.
Geruchten wijzen op een Brabantse koper.
Deze kreeg, na gebruikelijke bedenktijd, de loper.
Wonen in Hernen is zeker geen straf.*

Toon van Duifhuizen



VERKOOP VAN DE PASTORIE

Tot het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw telde de oude pastorie altijd meerdere bewoners. Later, toen er geen kapelaan meer werd aangesteld, nam het kerkbestuur het besluit dit veel te grote gebouw te verkopen.

In 1970 werd een nieuwe kleinere pastorie gebouwd die voldeed aan de eisen van de tijd. Vanuit de nieuwe pastorie was de kerk nu door de pastoor te bereiken via eigen terrein.

De laatste pastoor die er woonde - tot november 1999 - was pastoor J. Groos. Daarna werd de pastorie een aantal jaren als vergaderruimte gebruikt, voornamelijk door het kerkbestuur.

Met de vorming van de fusieparochie De Twaalf Apostelen werd duidelijk dat er geen nieuwe priester zou worden gehuisvest in de pastorie. Het bestuur gaf toestemming om het pand te verhuren.

Eind 2020 is het pand vrijgekomen. Na inspectie door de bouwkundig adviseur van de parochie bleek dat er veel aan het pand moest worden gedaan om het opnieuw te kunnen verhuren. Dit leidde tot het besluit van het parochiebestuur het pand te laten taxeren en te verkopen. Per 1 mei gaat het pand over naar de nieuwe eigenaren.

BETROKKENHEID BLIJFT

Beste mensen,
Ik vind het fijn dat we vanuit de geloofsgemeenschap van de H. Judocus wekelijks vieringen kunnen aanbieden met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo is er iets van contact, ontmoeting, gezamenlijk gebed, gesprek en zelfs mooie koorzang. Op deze plaats past een groot compliment aan alle vrijwilligers (in het bijzonder het koorensemble) die zich hiervoor inzetten!

Dat vieren doen we niet zomaar en zeker niet omdat we onszelf op een voetstuk willen plaatsen. Als pastoraal team en bestuur hebben we enkele keren serieus overwogen om het fysieke vieren tijdelijk te stoppen... Zo kent ook ieders persoonlijke leven soms een fase van wikken en wegen met uiteindelijk een besluit. Ik ben blij dat we die zorgvuldigheid serieus hebben genomen en doen wat kan om 'de hartslag' van onze geloofsgemeenschap en van de parochie gaande te houden.

BEZOEK EN/OF COMMUNIE AAN HUIS ONTVANGEN, EVENTUEEL BELLEN?

Vieren is niet alles. Sommigen durven fysieke vieringen misschien niet aan of maken de afweziging om de mis op tv te volgen of andere dingen te doen. Daarom deze oproep: mocht u graag bezoek wensen en/of de communie aan huis ontvangen, laat het me weten. Ook met de inachtneming van een kleine afstand is er iets van ontmoeting mogelijk, mits we gezond zijn. Eventueel bellen we met elkaar. Kijk maar wat bij u past.

MEEDOEN MET GROND VAN LEVEN?

De gesprekskring Grond Van Leven heb ik in september 2020 weer opgestart maar toen kwamen de strengere coronamaatregelen. De huidige groep wacht nog steeds op het moment dat we verder kunnen. Een digitale gesprekskring is voor Grond Van Leven niet zo geschikt, voor de kring Bijbeldelen – die momenteel in de parochie loopt – is dat anders. Fijn dat dat wel kan.

Mocht u interesse hebben om uw persoonlijke levensverhaal in een kleine en veilige groep te delen, vanuit de thema's: geboortegrond, geboortegrondwaarden, grond die we delen en de voedende laag, oftewel: wie is God voor u? Laat het me weten, dan zet ik u alvast op een lijst voor na de zomer.

Alle goeds en hopelijk tot binnenkort. Mede namens de contactraad.

Pastoraal werker Jack Steeghs
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
06-26989411

MISINTENTIES

4 april Pasen: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Toon Hendriks, Paul Jansen, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Mien van Nuland-Verploegen, Koosje van Heumen-Cobussen, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp- van het Westeinde, overleden familie van der Aa-Broekman, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Wim en Gon Hebing

18 april: Paul Jansen, Marcel Kolks, Walter Humberto Caceres Cifuentes, voor de overleden weldoeners

24 april: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Wim en Gon Hebing

2 mei: Toon Hendriks, Jan Thoonsen, Wim en Gon Hebing

8 mei: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Thé en Trees Reuvers, Gerda van Heumen-Lukassen, Koosje van Heumen-Cobussen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen

Gelieve de misintenties voor de maand mei voor 6 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HEILIG HARTBEELD

Een beetje verscholen tussen de bomen staat bij de H. Damianuskerk in Niftrik ook een Heilig Hartbeeld. Het beeld wordt 's avonds aangelicht. De tuingroep zorgt voor de plantjes in het perk rondom het beeld.

Op 8 augustus 1943 werd de parochie Niftrik toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Het bij die gelegenheid onthulde H. Hartbeeld in de kerktuin is een geschenk van Sebertus Uijen-Spierings en werd gemaakt door de beeldhouwer Albert Meertens (1904-1971) uit Berg en Dal.

Op de sokkel staat de tekst:

'HART VAN JESUS –
ONZE VREDE EN ONZE VERZOENING'.

De naam van de beeldhouwer is ook nog vaag te zien.

De contactraad

(Gijs van Dijk heeft voor de historische toelichting gezorgd.)





UIT HET ARCHIEF

**HET KAPELLETJE VAN LIENDEN
AFLEVERING 3 VAN 4**

ONGEORDEDE STAPEL

Van een oude, verloren gegane kapel in Lienden, vlakbij het kapelletje uit 1954, zal weinig meer te vinden zijn. Tenzij in de kerkarchieven. Pastoor Van der Pol is wel behulpzaam, maar weet van niets. Hij is ook nog maar kort in Batenburg. "Ik zal Henny Witsiers er 'ns naar vragen, die zou 't moeten weten". Maar Henny Witsiers blijkt voornamelijk verrast. "Ik had nog nooit gehoord van een kapel in Lienden", bekent de gewezen gemeentesecretaris van Batenburg eerlijk. "En het archief... tja". Het is een beetje pijnlijk, maar dat archief is eigenlijk een grote ongeordende stapel kerkbescheiden. Voor 't laatst doorwrocht door Huub van Heiningen voor zijn standaardwerk over de Batenburgse geschiedenis 'Eeuwenlang Twist-appel' dat in '87 werd uitgebracht. "En daarin staat niets over een kapel in Lienden", weet Henny Witsiers zeker. Huub van Heiningen heeft daaromtrent dus niets kunnen vinden...

LEZING IN 'T CAFÉ

Op zichzelf is dat ruim voldoende aanleiding om eervol met de naspeuringen naar de verloren gegane kapelgeschiedenis te stoppen. Maar we hebben nog een kans: (wijlen) mevrouw Door Wolters, de oudere zus van de eerder genoemde heer Wolters. Zij woont in Batenburg en van 't kleine kapelletje weet ze wel 't een en 't ander. Maar van de grote kapel vrijwel niets. Pastoor Van den Heuvel wist daar veel van. Ik weet nog dat hij er een keer een lezing over gegeven heeft in 't café van Anneke Strik hier in Batenburg. Maar mijn vader wist voordien ook al dat er ooit een kapel had gestaan. Het heet daarom ook Kapelhof", aldus mevrouw Wolters. En inderdaad, haar broer heeft een bord met die naam nog in zijn schuur staan.

PROCESSIES

Als herinnering aan die grote kapel heeft pastoor Van den Heuvel het kleine kapelletje laten bouwen, dat wist mevrouw Wolters zeker. "Vierhonderd gulden hebben de Liendenaren er toen voor bijeen gebracht. En vervolgens heeft mijn vader gewoon zijn naam er in laten metselen. We hadden wel 'n kopie van het ingemetselde document, maar die is later verbrand. Dus ik weet niet zeker meer wat daar op staat". (wordt vervolgd)

Hans Vermeulen



VANUIT DE CONTACTRAAD



• Corona blijft ons nog steeds parten spelen. Daardoor ging op vrijdag 26 maart de film 'I, Daniel Blake' niet door. We vestigen nu onze hoop op 2 juli met 'The Green Book'.

- Om dezelfde reden wordt er in de meimaand geen rozenhoedje geboden.
- In de weekendvieringen mogen we dertig mensen toelaten en het toeval wil dat we dit aantal op één keer na steeds mochten verwelkomen.
- Er staat op dit moment geen vergadering van de contactraad op de planning. Lopende zaken worden via andere kanalen geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Onze herbergkoffie ligt al vier maanden stil. Als het ons gegund is, treffen we elkaar weer op 7 april tussen 10.00 en 11.30 uur. We houden u op de hoogte en hopen straks de deuren weer open te kunnen zetten.

Tini Poos



• Op zondag 14 maart is er in de H. Antonius Abt te Nederassel de voorstellingsviering van de communicanten geweest. Een mooie viering voorgegaan door pastor Yves met samenwerking van een ensemble van Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk. Drie kinderen zijn zich aan het voorbereiden om op zondag 9 mei de eerste communie te ontvangen in de kerk van Nederassel.



Communicanten 2021
Giel van Haren
Bart Janssen
Teuntje de Kruijf



MARIALOF

Vanaf mei 2021 gaan we één keer per maand op de eerste vrijdag, in de kerk van Nederassel een Marialof vieren. Het Marialof beginnen we op 7 mei a.s om 15.00 uur, het hoofdthema is natuurlijk Maria. Pastor Yves zal daarin voorgaan. We bidden (zingen) en stellen het Allerheiligste uit voor een momentje van aanbidding. En wanneer het weer mogelijk is i.v.m. corona, drinken we na afloop een kopje koffie/thee en praten gezellig met elkaar. U bent allen van harte welkom.

Truus Broekmans



VOORSTELLINGSVIERING COMMUNICANTEN

Zondag 14 maart vond in onze Johannes de Doperkerk de voorstellingsviering plaats van de twee kinderen uit Balgoij die dit jaar de eerste communie gaan doen, Samanta Berben en Thomas Bouwman. Tijdens de H. Mis die voorgegaan werd door pastor Yves, stelden de kinderen zich voor aan de dertig mensen in de kerk. Voordat de viering begon hadden ze alle inwoners van Balgoij al laten horen dat ze in de kerk waren, want ze mochten de kerkklokken luiden. Deze voorstelling is onderdeel van de voorbereiding op weg naar de eerste communie op zondag 9 mei in onze kerk.





ONS KERKGEBOUW

Vijf jaar geleden vierden wij het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Dat deden we met een prachtige mis en een receptie in het Verenigingsgebouw. Op 10 augustus 2021 is het dus alweer 130 jaar geleden dat onze kerk in gebruik is genomen. Toch weer een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan. In de afgelopen 130 jaar is er van alles gebeurd in onze parochie. Landelijk zijn er in die jaren twee wereldoorlogen, diverse pandemieën en diverse tragedies geweest. Maar ook onze eigen geloofsgemeenschap heeft een geschiedenis met verhalen en anekdotes. Voor de Apostelbode van na de zomer zijn we op zoek naar verhalen uit onze geloofsgemeenschap die we mogen publiceren en delen met de parochianen.

- Wat heeft u meegemaakt dat betrekking heeft op onze kerk?
- Welke leuke en minder leuke herinneringen? Heeft u verhalen gehoord over de watersnoodramp van 1925/1926?
- Wat weet u zich nog te herinneren over wat er in onze kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde?
- Weet u iets te vertellen over de processies in het dorp of over de tijd dat u misdienaar was?
- Kunt u zich een gebeurtenis in het dorp herinneren waarbij de gehele gemeenschap meeleefde of heeft u kleine verhalen of anekdotes van langer of korter geleden?

Alles is van harte welkom. U kunt uw verhaal opschrijven en in de brievenbus van Hoogstraat 5 doen of mailen naar Overasselt@detwaalfapostelen.nl.

Jolanda Massaar,
voorzitter contactraad H. Antonius Abt Overasselt



Overasselt, R. H. Kerk en Pastorie



eerste mis pater Beda Theunissen 1932



eerste mis pater Theo Derks 1955



begravenis familie Welles 1941



processiedeelnemers



Overasselt, Hoogstraat

1949



VANUIT DE CONTACTRAAD

Afgelopen woensdag hebben we met toestemming en met de nodige voorzorgsmaatregelen eindelijk weer eens elkaar in een vergadersetting gezien en gesproken. In de vergadering kwam uiteraard het aanstaande vertrek van Andreas Inderwisch als onze eerstverantwoordelijke pastor ter sprake. Ook de gang van zaken rond de vieringen met kerst is geëvalueerd en doorgenomen omdat dat tot op heden ook nog steeds was uitgebleven. We hebben de hoop uitgesproken dat we snel een vervanger tegemoet kunnen zien maar daar is nu nog niet zoveel van te zeggen. Door de besloten, ofwel niet vrij toegankelijke viering voor de eerstecommunicanten, zou er twee weken geen mogelijkheid zijn om te vieren in de Paschalis. Daarom is besloten een eerste-vrijdagviering te plannen op 23 april om 10.00 uur. De viering op de zondag erna, 25 april is dan dus alleen voor de eerstecommunicanten en hun ouders en broers en zussen. De melding dat de Mariakapel inderdaad vorm gaat krijgen binnen onze kerk was verder een positief punt zodat uiteindelijk de uitvoering nu in gang mag worden gezet. Onder tijdsdruk van de avondklok was al eerder begonnen, maar moest uiteindelijk de vergadering om 20.30 uur worden afgesloten om ieder op tijd thuis te laten komen.

Gerard Arts

EERSTEVRIJDAGVIERING VERZET

Op zondag 25 april zullen de eerstecommunicanten van 2020 alsnog hun eerste communie ontvangen. De viering vindt plaats in besloten kring. Dat betekent dat er geen andere parochianen dan de ouders en broers en zussen welkom kunnen worden geheten. Om toch een moment te hebben rond dat weekend is besloten om een viering in te plannen op de vrijdag ervoor. Dus zal er op 23 april om 10.00 uur een viering zijn om te voorkomen dat er anders twee weken geen viering in de Paschalis is.

Contactraad Paschalis

POSITIEF CORONANIEUWS

In de afgelopen tijd is binnen de Paschalis gebleken dat we behoefte hadden en hebben aan een plek om even te bezinnen, te bidden of gewoon even stil te zijn. De gecreëerde Mariakapel achter in de kerk heeft gaandeweg getoond in een behoefte te voorzien en gemaakt dat we een vervolg in een meer blijvende uitvoering zouden willen als geloofsgemeenschap. Sinds kort is bekend geworden dat we van het parochiebestuur goedkeuring hebben gekregen om de plannen, die we als contactraad samen met onze bouwadviseur Henk Jansen hadden voorbereid, uit te gaan voeren. Voor enkele zaken hebben we uiteraard bedrijven moeten benaderen, maar wellicht kunnen we hier en daar nog wat hulp gebruiken. Tegen de tijd dat we met de uitvoering gaan beginnen, zullen we hierop graag nog even terugkomen om wellicht nog iets te kunnen besparen. Allereerst zal worden gewerkt aan het definitieve ontwerp van de benodigde deuren en de noodzakelijke vergunning in verband met de monumentenstatus. Wel zijn we nu al verheugd over deze volgende stappen voor een Mariakapel voor de Paschalis.

Namens de contactraad, Gerard Arts

GEDOOPT

Vajèn Kersten

Luke Gabriel Cunana



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Na een moeilijke periode moesten we kort na zijn 81^e verjaardag afscheid nemen van **Piet Arts** (1940-2021). Zijn leven begon en eindigde op Alverna waar hij te midden van de mensen die hem vertrouwd waren steeds zijn steentje wilde

bijdragen. Piet was een gewaardeerd lid van het koor en een trouwe kerkhofvrijwilliger. Met zijn Mientje woonde hij de laatste jaren aan de Panhuisweg. Daar had hij alle ruimte voor de pony's waarmee hij vele prijzen in de wacht sleepte. Piet was een echt familiemens en hield veel van zijn kinderen en kleinkinderen. In hun aanwezigheid ontving hij nog de ziekenzalving in 'zijn' Jozefkerk en in diezelfde kerk hebben we op Aswoensdag ook zijn leven gevierd. Aansluitend

hebben we Piet toevertrouwd aan de Alvernese aarde, dichtbij zijn ouders en de andere familieleden die hem in de dood zijn voorgedaan. Piet, bedankt voor alles wat je voor onze Jozefgemeenschap hebt betekend!

Dora Dinnissen werd op 19 juli 1925 als derde kind geboren op de Hessenberg te Overasselt. In dit gezin waren vijf kinderen. Ze groeide op in een eenvoudig en degelijk boerengezin. Ze was vanaf haar jeugd meer een buitenmens dan een keukenprinses. Zij was gehuwd met Hent Nikkelen. Uit hun liefde werden tien kinderen geboren, waarvan de een na jongste bij de geboorte overleden is. Zij was de oma van vele kleinkinderen. En overgrootmoeder van de achterkleinkinderen. Het twintigste achterkleinkind werd geboren op de dag van haar overlijden. Op 13 februari 2021 is Dora overleden. Op 18 februari 2021 hebben we afscheid van haar genomen in de kerk H. Paschalis Baylon en haar op de begraafplaats aldaar te ruste gelegd.

Op 24 februari 2021 is **Onno der Linden** overleden. Hij was geboren in Leiden op 20 december 1942. Onno kon uren met je in discussie gaan over diverse onderwerpen. De politiek was zijn favoriete onderwerp. Hij verdedigde zijn standpunt heel stevig en gaf niet gemakkelijk toe. De sociale voorzieningen waren ook vaak onderwerp van bespreking. De uitkeringen waren te laag en hij had soms andere ideeën. Zijn afscheid heeft op 27 februari 2021 in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Willy van Rens is geboren op 28 februari 1942 in Overasselt. Hij groeide op met vier broers en drie zussen, voetbalde bij de Overasseltse Boys, zat bij de fanfare in zijn jeugd. In 1970 ontmoette hij Henny. Ze trouwden en er werden twee zonen geboren. Willy was actief in het verenigingsleven, als prins en penningmeester bij de carnaval, en als voorzitter bij het gilde in Nederasselt. In de hobbyschuur heeft hij veel geknutseld aan zijn hobby's, 'zijn motor en tractor'. Ook zijn schapen en groentetuin waren zijn liefhebberij. De kleinkinderen leerden daar al vroeg over de natuur. In 2012 vierden Willy en Henny hun 40-jarig huwelijk. In 2016 sloeg het noodlot toe, dementie. Willy ging wonen in de Buurderij de Lage Hof, waar hij nog kon genieten van de vele wandelingen en het samenzijn met Henny. Wij hebben

zijn uitvaart 22 februari 2021 gevierd in Overasselt en hem te ruste gelegd op de begraafplaats.

Annie en Frits van Hoogstraten zijn een week na elkaar overleden als gevolg van het coronavirus. Annie is in 1931 geboren in Horssen, Frits in 1927 als een echte Herrenaar. Ze leerden elkaar kennen op de Horssense kermis en trouwden in 1963. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren, later werden Annie en Frits trotse grootouders van zes kleinkinderen. Het leven in het buitengebied van achtereenvolgens Leur en Hernen vormt de stabiele basis van hun beider trouw; de laatste vijf jaar woonde het echtpaar in het centrum van Hernen. De handen van Annie waren altijd bezig, zij was van het meegaan met de tijd. Frits was de man van de traditie die genoot van (de handel in) varkens, paarden en koeien. De (klein)kinderen waren beider grote trots. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden:

Annie op vrijdag 26 februari in het crematorium van Beuningen. Het afscheid van Frits was op vrijdag 5 maart in de Judocuskerk te Hernen, waarna hij is begraven op de nabijgelegen begraafplaats.

Ongeveer een jaar geleden kreeg **Piet Straten** (1935-2021) te horen dat hij ziek was en misschien niet meer zo lang zou leven. Optimistisch als hij was, besloot hij om samen met zijn vrouw Nelly, dochter Betty en schoonzoon Marco de strijd

aan te gaan. Er volgden enkele behandelingen en het leek beter met hem te gaan. Piet nam weer overal aan deel, sloeg geen viering over in zijn vertrouwde Paschaliskerk en hij genoot ervan om zijn familie om zich heen te hebben. Afgelopen herfst werd hij ingehaald door zijn ziekte en beetje bij beetje ging het minder met hem. Enkele keren was er bij hem thuis een communieviering. Daaruit putte hij kracht. Op zondag 14 maart legde hij zijn handen in de handen van de Heer op wie hij vertrouwde. We namen afscheid van een lieve, hartelijke, creatieve en tevreden man, vader, broer en vriend op zaterdag 20 maart in de Paschaliskerk waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium in Beuningen. We zullen hem heel erg missen, ook in onze geloofsgemeenschap.



Touwslagersbaan 8 Wijchen

De Moeder's India Geuren is een wierook die met de hand is gerold en samengesteld uit natuurzuivere ingrediënten. De Moeder's India Geuren zijn gebaseerd op traditionele Indiase wierook en ruiken daarom sterker dan andere wierooksoorten. Elke geur heeft als basis honing en een hars met de naam Mattipal, wat de karakteristieke ronde zoete geur bepaalt en de stokjes zacht doet aanvoelen. Het atelier van De Moeders Geuren bestaat al 44 jaar en is opgezet in Pondicherry India.

Wierook betekent gewijde of heilige rook. Het is al vele duizenden jaren oud. Waarschijnlijk is het gebruik van wierook ontstaan nadat iemand een stukje hars van de boom Boswellia op een smeulend vuurtje gooide en ontdekte dat de rook een speciale geur met zich meedroeg. Deze wierookhars werd bij reukoffers gebruikt. Een reukoffer had tot doel contact te maken met de goden en hen te bewegen antwoord te geven op vragen en gebeden. De geur werd met de rook meege dragen naar de wereld van de goden (je zag de rook opstijgen naar de hemel en oplossen, ofwel overgaan in de godenwereld). In de tijd van de farao's was wierook al een belangrijk onderdeel van rituelen. Wierook was een van de belangrijkste handelsgoederen van karavanen. De prijs kon die van goud evenaren. Wierook was bovendien belangrijk door zijn effect op negatieve invloeden van buiten. Wierook zuivert, beschermt tegen negatieve vibraties en verbetert de sfeer in het algemeen.

De klimaatverandering zorgt er ook voor dat we meer last krijgen/houden van muggen en van vreemde soorten die in noordelijker gebieden gesignaleerd worden. De kruidengeur 'Muggen' bestaat voornamelijk uit fijn gemalen Nochibladeren. Onlangs verscheen een artikel in The Hindu over de eenvoud van gedroogde Nochibladeren: muggen houden simpelweg niet van de geur en

vliegen er voor weg. Dus door simpelweg een stokje wierook van deze gedroogde bladeren te branden, blijven de muggen uit je buurt.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

We moesten even wachten, de weg was smal en voor ons stond een grote vrachtwagen een enorme lading zand te lossen. De laadbak ging omhoog en heel langzaam liep het zand eruit. Even later ging de bak weer omlaag en konden wij passeren. Ik kijk graag naar vrachtwagens, ze kunnen zo veel. Ik vind het spannend als een vuilniswagen onze straat binnenrijdt, de grote grijpers die de bakken optillen en weer neerzetten, prachtig werk. Ik heb bewondering voor bijna alle grote machines, voor treinen, vliegtuigen, containerschepen. Ze zijn allemaal ontstaan omdat mensen ze hebben bedacht.



Waar zouden we zijn zonder de dromen en ondernemingszin van mensen? En het houdt nooit op. Als kind keek ik naar de treinen in Heerlen, grote zwarte rookpluimen spuwden ze hemelwaarts. Als je een reisje had gemaakt moest je bij aankomst het treinkaartje inleveren. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Een dag of wat geleden zag ik een programma over Australië. Een zeer lange goederentrein zonder machinist reed dwars door het land terwijl ergens heel ver weg alles werd geregeld. Ik blijf me verbazen. Lang geleden werkte ik op kantoor bij een papierfabriek. Soms mocht ik formulieren wegbrengen naar het fabrieksgedeelte, een imposante ruimte met kolossale machines. Er was een bak waarin een grijze massa ronddraaide, papierpulp die even later als een groot, meer dan kamerbreed tapijt uit een

rollensysteem tevoorschijn kwam en daarna in smalle repen gesneden werd. Het eindproduct bestond uit keurige verpakkingen die het afgelopen jaar zo veel gehamsterd werden in de supermarkten. Stof tot nadenken, ook ik heb er toen meer gekocht dan ik nodig had.

Ik spring van de hak op de tak. Wie heeft ooit het kerkorgel bedacht? Ik ben wel eens gaan kijken achter de orgelpijpen, dat is een ingewikkelde toestand. Ik zou willen weten wie als eerst op het idee is gekomen dat er hemelse muziek zou kunnen klinken uit zo'n log instrument. En de orgels zijn gelukkig nog niet verdwenen, ook nu zijn er nog toonkunstenaars die je in hogere sferen brengen.

Om nog even in die hogere sferen te blijven: waarom wil de mens een vogel zijn? Telkens als ik vliegtuigstrepen zie denk ik aan de passagiers die op dat moment zitten te eten of te lezen of gewoon een dutje doen. Ik heb een aantal keren gevlogen, met vlieg angst en hoogtevrees. Bij elke onverwachte beweging dacht ik dat mijn einde nabij was. Nu moet ik ineens denken aan wat ik een van de allergrootste prestaties van de mensheid vind, de bemande vlucht naar de maan. Ik benijd de man die als eerste vanaf de maan de prachtige blauwe planeet aarde zag.

Maar ondanks al onze technische uitvindingen door de eeuwen heen weten wij nog steeds niet hoe een postduif vanuit Zuid-Frankrijk de weg terugvindt naar Wijchen. Daar moet een mens toch nederig van worden.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijs en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

TAMAR

Wachten. Mijn leven bestaat uit wachten. Aan mijn beide borsten houd ik nu alweer enkele maanden mijn tweeling. En ik wacht tot ze verzadigd zijn. In de ochtend, de middag, de avond en de nacht. En steeds als ik ze op mijn armen draag, komt alles weer terug. Het was misschien niet goed wat ik deed, maar de Eeuwige heeft het zeker zo gevoegd.

Twee keer werd ik weduwe – kinderloos. En een nieuwe echtgenoot werd mij niet gegund. O ja, ik begrijp mijn schoonvader heel goed. Hij was verkocht aan zijn zoons en de laatste, Sela, moest zeker blijven leven. Maar het was toch zeker niet mijn schuld dat Er zo jong moest sterven? Eigenlijk lag het ongeluk al besloten in zijn naam. Had Juda daar niet over nagedacht, toen hij die naam uitkoos voor zijn oudste? Achterstevoren gelezen betekent die naam immers 'kwaad'. En slecht was hij zeker in de ogen van de Heer. Kinderen had ik hem niet geschonken en daarom moest Onan zijn plaats innemen. In het Boek van de Wet was dit immers zo bepaald. Hij had geen keus. En ook ik niet...

Maar het noodlot sloeg nogmaals toe. Of was het toch de hand van de Eeuwige? Telkens als ik in mijn schoot nieuw leven dacht te ontvangen, had hij zich teruggetrokken. En toen, ineens, was hij gestorven. Juda beloofde mij wel zijn derde zoon, maar in zijn ogen las ik de angst. De angst en duizenden verwijten. Daarom stuurde hij mij terug. Terug naar mijn vader om te wachten. Te wachten tot ik eindelijk geroepen werd. Maar er gebeurde helemaal niets.

Diep in mij groeide de opstand, of noem het een drang naar onafhankelijkheid. Wat het ook was, ik besloot om het heft in eigen hand te nemen. Herinner ook jij je nog die zijweg, even voorbij Timna? Hij wordt 'de opening van de ogen' genoemd. Juist op die plaats bedekte ik mij met een sluier en wachtte. Deze keer duurde het niet lang. Juda – mijn eigen schoonvader – kwam

voorbij en lonkte naar me. Het was duidelijk wat hij wilde, maar ik zei hem pas dan met hem mee te gaan als ik een geitenbokje kreeg.

Dat was een gouden zet. Veel had hij bij zich, meer zeker geen bokje. En wachten kon hij niet, dat was wel duidelijk. Met open ogen trapte hij erin. Zijn snoer, zijn zegel én zijn staf die zouden mijn onderpand worden. Blind van wellust gaf hij ze en wat ik hoopte, gebeurde...

Het duurde niet lang – hooguit enkele schreden van de zon – en toen maakte hij zich uit de voeten. Hij riep nog het bokje te gaan halen, maar ondertussen was ik alweer op weg naar de tent van mijn vader, gooide de sluier in een hoek en nam mijn weduwendracht weer aan.

Drie maanden later stoof Juda onze tent binnen. Razend was hij en sloeg me vol in mijn gezicht: 'Hoer!', riep hij uit. Iemand had hem verteld dat ik zwanger was en als zijn schoondochter behoorde ik tot zijn huis. Hij kon met me doen wat hij wilde. En zijn wil was niets anders dan de brandstapel. Brutaal en onverschrokken keek ik hem aan. In mijn handen lagen het snoer en het zegel die hij me als onderpand gegeven had. 'Herkent u deze misschien? Ik ben zwanger van de man die ze mij gegeven heeft.' Ontzet keek Juda mij aan, zette een stap naar achteren en stamelde: 'Zij is onschuldig, maar ik ben dat zeker niet!'

Ik moest erop wachten, maar eindelijk waren de rollen omgedraaid. In zijn angst bleef hij voortaan uit mijn buurt. Niet veel later sloot Sela mij in zijn hart: 'Jij bent een sterke vrouw Tamar, een hele sterke vrouw.' Hij bleef het maar herhalen. Net zolang totdat de nacht ons omarmde en ik in mijn dromen voelde hoe vier voetjes en vier handjes samen speelden in mijn buik.

diaken Andreas Inderwisch



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2021 en heeft als thema 'Ruth'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 april 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.