

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 4, mei 2021



HEMELVAART - PINKSTEREN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

LENTETOOI

*Wijd en zijd
bekleedt het licht
Uw luister
bestraalt alom Uw majesteit.*

*Ten gunste van bloesem en blad
ontluikt de pracht
in Uw hand.*

Joke Plamont - Mees



Zolang de coronamaatregelen
duren gaat de inloopmorgen niet
door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari	35.431	106.412		103.781	-2.631
Maart	10.210	116.622	16.098	119.879	+3.257

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans
in 2021, hartelijk dank.



OM TE NOTEREN



CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op de mijn RKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

2 MEI EERSTE COMMUNIE H. DAMIANUS

Eerste communie voor Niftrik en Batenburg

9 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT NEDERASSELT

Eerste communie kinderen uit Nederasselt

9 MEI EERSTE COMMUNIE H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ

Eerste communie kinderen uit Balgoij

13 MEI IN-LEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 5 (2021) Thema Sarah

16 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT OVERASSELT

Eerste communie kinderen uit Overasselt

23 MEI EERSTE COMMUNIE PASCHALIS WOEZIK

Eerste communie kinderen uit Nederasselt (besloten)

30 MEI EERSTE COMMUNIE ANTONIUS ABT WIJCHEN

Eerste communie kinderen uit Wijchen (besloten)

30 MEI FIETSTOCHT LANGS DE MARIAKAPellen

(zie pagina's 3 en 8)



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 5 juni t/m 4 juli. Daarin komt Sarah uit het Oude Testament

aan de orde. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 13 mei per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VIJFDE ZONDAG 30 MEI 2021

Er komt weer een 5^e zondag aan, dit keer in de meimaand, Mariamaand. Zoals vaker aangegeven vieren we in een 5^e weekend van de maand niet volgens het rooster om eens een keer anders te vieren, om collega's de kans te geven om met de activiteiten mee te doen. Maar ook om andere activiteiten aan te bieden die vanwege de benodigde afstemming en samenwerking meer voorbereiding vergen. Dit laatste is tot nog toe heel moeilijk geweest vanwege de beperkende coronamaatregelen. Onderstaand wat we eind mei gaan doen...

In het laatste weekend van mei zijn er op zaterdag 29 mei geen vieringen, behalve die van 19.00 uur op de Kapelberg in Bergharen vanwege de streekfunctie in het lente- en zomerseizoen.

ZATERDAG 29 MEI:

19.00 uur viering op de Kapelberg Bergharen.

ZONDAG 30 MEI:

11.00 uur eucharistieviering in Antonius Abtkerk Wijchen inclusief viering van de eerste heilige communie (dit betekent dat er nog maar een beperkt aantal plaatsen over zullen zijn).

11.00 uur eucharistieviering in Antonius Abtkerk Overasselt.

Fietstocht langs de kapellen in de parochie, met een pauzeplek op het kerkplein bij de H. Judocuskerk in Hernen tussen 14.00 – 15.00 uur.

16.00 uur Marialof op de Kapelberg in Bergharen (bij slecht weer wordt – zoals gebruikelijk – uitgeweken naar de H. Annakerk).

AANMELDEN NODIG VOOR DEELNAME AAN VIERING

Voor de vieringen, ook die op de Kapelberg, is het nodig om u vooraf aan te melden bij de bekende contactpersonen.

De kapellentocht kunt u op eigen gelegenheid fietsen (op de site van de parochie komt een kaartje beschikbaar dat u kunt printen).

De pauzeplek is als extra ingelast voor alle sportievelingen. Het tijdstip is zo gekozen dat het aansluit bij hen die de fietstocht combineren met een bezoek aan het Marialof op de Kapelberg.

Voor alle activiteiten volgen we de coronamaatregelen zoals ze op 30 mei gelden. Minstens: houd afstand, let op elkaar en heb een mondneusmasker bij de hand.

DE RESTERENDE 5^E ZONDAGEN IN 2021 OP EEN RIJ:

Zaterdag 29 en zondag 30 mei

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober

Raadpleeg voor de laatste stand van zaken de parochiewebsite, de MijnRKK-app of stuur uw vraag naar: Info@detwaalfapostelen.nl

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen

MEIMAAND - MARIAMAAND

Op 21 maart begon de lente, op 4 april was het Pasen, het feest van het nieuwe leven en dan volgt de meimaand: de mooiste maand van het jaar.

Er zijn dan voor velen weer vrije dagen.

We vieren Koningsdag.

We herdenken dankbaar allen die in oorlogstijd hun leven offerden voor anderen in ons land, maar ook elders, waar ook ter wereld.

We vieren onze nationale feestdag, een dag waarop we bewust zijn dat we in een vrij en goed land leven, in vrede.

Wij herdenken de Hemelvaart van Jezus, die weer terugkeert naar de Vader en die voor ons door zijn kruisdood de hemelpoort heeft geopend.

Wij ontvangen met Pinksteren de H. Geest, de Helper die Jezus ons beloofd heeft.

We zijn blij dat de meimaand weer in ons land komt: MEIMAAND – MARIAMAAND.

We zoeken Maria op.

Gij, moeder van mensen en van volkeren,
wij brengen de hele mensheid
bij U met haar angst en hoop.

Geef hun het licht van de ware wijsheid.
Leid hen bij het zoeken naar vrijheid en
gerechtigheid voor allen.

Help, dat alle christenen de weg,
de waarheid en het leven vinden.

Ga met ons mee, moeder Maria, op onze
levensweg en leid ons door dit leven
naar het land van geluk bij Jezus, uw
Zoon. Amen.

Diaken Hennie Witsiers



KAPELLENTOCHT 2021....WEL OF NIET?

Ja en nee!

Een dergelijk antwoord roept natuurlijk vragen op en vereist uitleg. Oorzaak: de coronapandemie en de bijkomende maatregelen en vooruitzichten. Bijeenkomsten moeten immers veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is nog veel te hoog. Dit maakt dat we de jaarlijkse dekenale kapellentocht voor de tweede keer niet door kunnen laten gaan. Juist het samen op pad gaan, het samen eucharistie vieren op de Kapelberg is daarom opnieuw uitgesloten.

Indertijd, nu vijftien jaar geleden, is de kapellentocht voor het eerst georganiseerd op initiatief van de toenmalige dekenale raad Wijchen om een impuls te geven aan het samen 'kerk zijn'. Met Pinksteren wordt het ontstaan van de kerk gevierd. Des te mooier om dat dan ook samen te doen met zoveel mogelijk mensen van verschillende parochies.

De kapellentocht is inmiddels een traditie geworden binnen het dekenaat Druten-Wijchen, waarbij Maria bijzondere aandacht krijgt en door de dag heen verschillende kapellen bezocht worden. Dit jaar zou, naast de parochies H. Franciscus en H. Clara Druten en De Twaalf Apostelen Wijchen voor het eerst ook parochie Johannes XXIII Beuningen deelnemen. Extra pijnlijk dat de kapellentocht 2021 niet doorgaat.

Nee..... Er zal dus dit jaar voor deze gelegenheid geen gezamenlijke eucharistieviering zijn op de kapelberg in Bergharen.

Ja..... U kunt natuurlijk wel, de maatregelen in acht nemend, ver-



schillende kapellen bezoeken, per auto, fiets of lopend en er een kaarsje opsteken. Een zinvolle uitdaging.

U graag een gezond weerzien toegewenst, zeker op de zestiende kapellentocht 2022 (!) en een vriendelijke groet namens het organisatiecomité kapellentocht:

Gerard Toonen

HEMELVAART VAN DE HEER

Bij zijn afscheid zei Jezus tot zijn leerlingen: "Het is goed voor u dat Ik heenga". Kan afscheid moeten nemen iets goeds inhouden? Jawel. Jezus' leerlingen werden uitgedaagd hun leven te vervolgen zonder de zichtbare en vanzelfsprekende aanwezigheid van hun Heer.

Het is nu hun beurt om op weg te gaan en de Blijde Boodschap uit te dragen. Ook voor ons is veel zekerheid 'ten hemel gevaren'. We moeten op nieuwe wijzen leren geloven. Maar afscheid nemen schept ruimte voor iets nieuws.

"Wat staat ge toch naar de hemel te staren?" Blijf niet staren op wat vroeger was. Maak ruimte voor Gods Geest. Laat het in ons en in de Kerk weer Pinksteren worden.

Diaken Hennie Witsiers

CONTACTPERSONEN AANMELDEN VIERINGEN

EMMANUEL WIJCHEN:

Tini Poos, 06-50265160, tinipoos@upcmail.nl

H. ANNA BERGHAREN:

Thé Pikel, 0487-531651, thepikel@planet.nl

H. ANTONIUS ABT NEDERASSELT:

Liza Matijssen, 024-6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl

H. ANTONIUS ABT OVERASSELT:

Tien Theunissen, 06-13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl

H. ANTONIUS ABT WIJCHEN:

Contactraad, 06-82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl

H. DAMIANUS NIFTRIK:

Jan Derks, 06-53164226, jderksniftrik@hotmail.com

H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ:

Marianne van den Boogaard, 024-6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl

H. JOZEF ALVERNA:

Anny Rosmalen, 06-29277272, annyrosmalen80@gmail.com

H. GEORGIUS HEUMEN:

Hetty Martens-Poelen, 06-23523965, hetty.poelen@hotmail.com

H. JUDOCUS HERNEN:

Marijke Reijnen, 0487-531470 of 06-21806854, h.judocus@detwaalfapostelen.nl

H. PASCHALIS WIJCHEN:

Marijke de Groot, 06-30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl

OUDE ST.-VICTOR BATENBURG:

Bert van Boxtel, 0487-540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com

DEEL 1: HET BOEK SPREUKEN

Onder deze titel werd in 2020 het boek van Gerard Swüste, theoloog en jarenlang werkzaam bij de KRO-radio, uitgegeven over de zogenoemde wijsheidsboeken uit het Oude Testament: Spreuken, Prediker en Hooglied. Swüste heeft de boeken opnieuw vertaald en uitgebreid toegelicht. Wijsheid neemt een belangrijke plaats in in de Bijbel. Zij is de vrouwelijke kant van God. Daarom wordt ook gesproken over Vrouwe Wijsheid. De boeken worden toegeschreven aan koning Salomo. Hij is de zoon van koning David, die dichter is van een aantal psalmen. Duidelijk is wel dat we hier te maken hebben met een poëtische familie. Dat de wijsheidsboeken op naam van Salomo staan, wil niet zeggen dat hij ook werkelijk de auteur is. Ze stammen wel uit de tijd en traditie van Salomo. Hij is beroemd om zijn wijsheid en heeft volgens de H. Schrift vele werken geschreven. David en Salomo leefden rond het jaar 1000 voor Christus.

De drie boeken zijn verschillend van inhoud en stijl, maar hun poëtische taal en levenswijsheid komen overeen. Spreuken zou geschreven zijn voor kinderen en jongeren als een wegwijzer door het leven; het Hooglied voor jongvolwassenen en pasgehuwden om hen bij benadering te laten voelen wat liefde is, en Prediker als een levensles van de wijze, oude man die weet waar het in het leven om gaat en tevens de betrekkelijkheid van de dingen laat zien. Deze geschriften stoelen op levenservaring en niet op diepzinnige theologische vragen en dat verklaart meteen de titel van het boek van Swüste: 'Uit het leven gegrepen'. Deze poëtische boeken zijn niet in één keer opgeschreven, maar kennen een lang groeiproces. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan het godsbegrip. Hier is geen sprake van een god die hoog zetelt, straft en belooft, zonder mededogen. God is hier de Levende, die bevrijdt en wijze woorden aanreikt.

In deze bijdrage ga ik nader in op het boek Spreuken, het uitgebreidste van de drie. In mijn volgende bijdragen bespreek ik Prediker en het Hooglied. Het boek Spreuken heeft als ondertitel: Levenslessen van Vrouwe Wijsheid. Het is meer een verzameling van zegswijzen, levenslessen, dan een lopend verhaal of een goed opgebouwd betoog. Dit genre heeft een respectabele geschiedenis. Al rond 2000 voor Christus zijn in Egypte bundels met dergelijke teksten gevonden. Egypte is het land waar het volk Israël in slavernij leefde en uiteindelijk bevrijd werd door de hand van de Levende. Maar Egypte is ook het land met een grote cultu-



rele ontwikkeling, waar de wijsheid van ouds te halen viel.

Het boek Spreuken behoort tot de wijsheidsliteratuur. De spreuken zijn kort, getuigen van levenskunst en hebben tot doel moreel besef bij te brengen bij de lezer. Het boek heeft volgens Bijbelkenners pas zijn definitieve vorm gekregen in de tweede eeuw voor Christus.

Thema's die aan bod komen zijn: goede manieren, eerlijkheid, betrouwbaarheid, juiste levenshouding, bescheidenheid, geduld, mildheid, zorgvuldig gedrag en ontzag voor God, de Levende.

Het boek bestaat uit drie delen: de hoofdstukken 1 tot en met 9 bevatten raadgevingen van de vader aan de zoon of van de leermeester aan de leerling; de hoofdstukken 10 tot en met 29 beschrijven

losse spreuken over uiteenlopende onderwerpen, en tenslotte hoofdstuk 30 en 31 met o.a. het bekende loflied op de sterke vrouw. Deze tekst wordt vaak in uitvaarten gelezen bij een overleden moeder.

Veel spreuken hebben een parallelle vorm, dat wil zeggen dat ze uit twee delen bestaan, die een tegenstelling uitdrukken tussen iets wat wijs of goed

is en iets wat dwaas of slecht is.

Hieronder een voorbeeld.

2:20 *Ga op de weg van de goede mensen koester de paden van de rechtvaardigen,*
2:21 *want oprechte mensen zullen wonen in het land, de onkreukbaren mogen daar blijven,*
2:22 *maar slechte mensen worden weggevaagd uit het land, geniepige mensen worden weggesleurd.*

VOORBEELDEN UIT DEEL 1 4:10 - 4:13

4:10 *Luister, mijn zoon, neem mijn woorden tot je en je levensjaren zullen talrijk zijn.*
4:11 *In de weg van de wijsheid heb ik je onderwezen, ik heb je geleid in het juiste spoor.*
4:12 *Als je gaat, zal je niets in de weg worden gelegd, al ren je, je zult niet struikelen.*
4:13 *Houd je aan deze vermaningen, laat ze nooit los, bewaar ze, want ze betekenen leven voor jou.*

VOORBEELDEN UIT DEEL 2

10:4 *Wie werkt met een luie vuist wordt arm, maar de ijverige hand maakt rijk.*
11:5 *Rechtvaardigheid houdt de integere op de rechte weg, maar door zijn slechte daden valt de slechte mens.*
14:13 *Ook bij het lachen kan een hart pijn hebben en plezier loopt uit op droefheid.*

VOORBEELDEN UIT DEEL 3

30:5 *Ieder woord van God is puur, een schild is hij voor wie schuilen bij hem.*

31:6 *Geef sterke drank aan iemand die al is opgegeven, wijn aan een verbitterde ziel.*

31:10 *Een sterke vrouw, wie kan die vinden? Zij is aanzienlijk meer waard dan koraal.*

31:16 *Zij heeft oog op een akker, ze koopt die, met de vrucht van haar handen plant ze een wijngaard.*

31:20 *Haar hand strekt ze uit naar de behoeftige, haar vingers komen de arme tegemoet.*

31:30 *Aantrekkelijk zijn is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, een vrouw met ontzag voor de LEVENDE, die wordt geprezen.*

Voldoende stof om even over na te denken.

Koos Leemker

INTERVIEW

Ik ben in gesprek met Frank Edeling, de coördinator voor het nieuwe project SchuldHulpMaatje dat we in Wijchen aan het ontwikkelen zijn.



Paul: Wat lijkt je zo boeiend aan dit werk, Frank?

Frank: Het mooie ervan lijkt mij, is dat we concreet mensen kunnen gaan helpen. Ik heb niet aan den lijve ervaren wat het is om diep in de schulden te zitten, maar ik heb inmiddels, door

alles wat ik erover gelezen heb, en door de cursus voor maatje, die wij samen hebben gedaan, wel genoeg informatie opgedaan om me een voorstelling te kunnen maken. Allesbepalend voor je hele welzijn, die zorgen om het geld, en alle redenen om als maatje naast die mensen te gaan staan. Hen met raad en daad terzijde te staan. Daar geef ik graag een deel van mijn tijd voor.

P: Een deel van je tijd, zeg je. Het wordt vast een grote klus!

F: Ja dat klopt, maar ik ben in de gelukkige positie dat ik als zzp'er een eigen adviespraktijk heb waarbij ik mijn tijd zelf kan indelen. Daarin blijft nog tijd over die ik graag ten dienste wil stellen van mensen die het wat minder hebben getroffen.

P: Nu, daar zijn we heel blij mee! Hoe heb je de start van het project ervaren?

F: Ik had het me in een wat hoger tempo voorgesteld, maar dat komt natuurlijk allemaal door de coronapandemie. We hebben wel heel vlot de stichting 'Boven de streep' kunnen oprichten en

de benodigde steun van fondsen en van de burgerlijke gemeente kunnen realiseren. En er zijn ook nog in korte tijd een groot aantal maatjes gevonden, die graag willen starten. Dus dat is allemaal hartstikke mooi, maar nu moeten we de maatjes in een driedaagse cursus gaan trainen. We gaan met elkaar die cursus hier in Wijchen doen. Dat wordt met trainers vanuit SchuldHulpMaatje Nederland geregeld en de maatjes worden van daaruit ook gecertificeerd. Maar wanneer dat coronaveilig kan gebeuren, dat is nog even zoeken, dus daar is nu het wachten op. En daarom kan het project nog niet een vliegende start maken.

P: Die maatjes die we al gevonden hebben, hoe kijk je tegen die groep aan?

F: Heel positief! We hebben ze allemaal gesproken de afgelopen maanden. We hebben er nu dertien bereid gevonden om de cursus te gaan doen. Een heel diverse groep, een deel met meer de hulpverlenersachtergrond en anderen weer met een meer financiële achtergrond, maar allemaal heel gemotiveerd om als maatje te gaan functioneren. Het wordt ook leuk, denk ik, om die groep elkaar onderling te laten inspireren. Er komen ook regelmatige terugkomenten door het jaar heen. Dit om ervaringen met elkaar uit te wisselen en onze kennis up-to-date te houden. Dat lijkt me ook heel inspirerend voor ons als coördinatoren.

P: Gaat het makkelijk worden, denk je?

F: Nou nee, dat denk ik niet! Het is voor mensen een hele stap om te erkennen dat ze er financieel niet meer uitkomen en als ze dat proces van weer financieel gezond worden in moeten gaan, dan zijn daarin heel wat pijnlijke momenten. We moeten als maatjes eerst een goede band opbouwen en zorgen voor een grote gunfactor voor ons werk, want het is natuurlijk allemaal vrijwillig, hè. Wordt het de hulpvrager te veel en te moeilijk, dan kunnen ze zomaar van de ene op de andere dag zeggen dat ze er geen behoefte meer aan hebben, aan de hulp van een maatje. De kunst voor ons zal zijn om de taal van de hulpvrager te gaan spreken, zodat ze echt ervaren dat we als maatje naast hen willen staan. Het beste uit jezelf halen, om er te kunnen zijn voor die ander. Daar gaat het om!

P: Inderdaad, dat is waar het werk van SchuldHulpMaatje voor staat. Bedankt dat je je er zo intensief voor wil inzetten. En ik hoop dat jij, en wij met elkaar, er ook veel plezier aan zullen beleven en ons door dit werk geïnspireerd zullen voelen!

Paul Oosterhoff

PINKSTEREN

Pinksteren is het feest van enthousiastelingen en van doorzetten. Het feest van niet bij de pakken neerzitten, van het hoofd niet laten hangen. Want Pinksteren is het feest van de Geest, van de heilige Geest, van de goede Geest.



'Alsof er een geweldige wind opstak', zo maakt het prachtige pinksterverhaal over 'de neerdaling van de Geest' aanschouwelijk wat de Bijbel met 'geest' bedoelt. De Bijbelse Geest is een kracht die als een geweldige wind over de leerlingen vaardig wordt en hen in beweging zet. Het voelt als een vurige bezieling waar zij vol van zijn en warm van worden.

Door de bezielende kracht van de heilige Geest wordt dat kleine groepje leerlingen 'samen met enkele vrouwen en Maria' aangeblazen en aangewakkerd om naar buiten te treden en Gods woord te verkondigen en een nieuw begin te maken. Gods Geest wordt zichtbaar, niet alleen in de vrijmoedigheid van de leerlingen, maar ook in de omstanders, inwoners van Jeruzalem en mensen van diverse afkomst en overal vandaan. Zij delen met elkaar hun verwondering en verbazing dat ze elkaar verstaan en begrijpen. En aan dat gesprek mogen zelfs de sceptici meedoen, degenen die menen dat het allemaal niks voorstelt en dat de leerlingen zich te buiten gegaan zijn aan zoete wijn.

Pinksteren is net achter de rug, het verhaal nog maar nauwelijks begonnen of we lezen verder in de Handelingen der Apostelen: Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel om er te gaan bidden als zij een man ontmoeten die vanaf zijn geboorte verlamd is en smekend zijn hand naar hen uitstrekt. Petrus kijkt hem aan en zegt: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik je, in de naam van Jezus, sta op en wandel". Hij neemt hem bij de hand en doet hem opstaan. Verwonderlijk eigenlijk dat deze man, eenmaal genezen, niet Petrus bedankt, maar God. Petrus zelf bevestigt dit.

Niet hij zelf heeft dit wonder verricht. Het was slechts mogelijk in de naam van Jezus.

In dit vervolg op het verhaal van Pinksteren komt duidelijk naar voren waar het in de missie, die Jezus leerlingen ontvangen hebben, eigenlijk om gaat, want ook wij kunnen op onze beurt in Jezus' naam mensen overeind houden, troosten en bijstaan, hen rechtop doen staan, en zo helpen hun leven in eigen hand te nemen.

Een christen die de Geest geeft is springlevend, want hij staat altijd klaar voor de mens in nood.

Ik wens ons allen toe dat we elkaar veel te geven hebben.

Diaken Hennie Witsiers

4 - 5 MEI DODENHERDENKING - VRIJHEID

Vrijheid is als een kampvuur of een haardvuur. Mensen warmen zich aan het vuur en aan elkaar, ze beleven verbondenheid en saamhorigheid. Maar je moet wel zorgen, dat het vuur blijft branden, want als je een kampvuur of haardvuur laat uitgaan is dat ongeveer hetzelfde als zeggen, ga maar naar huis, ga maar naar bed, het feest is afgelopen. Maar als ieder in zijn eigen hokje, in zijn eigen bed zit, op zijn eigen eilandje, of zoals het vaak is, als ieder in zijn eigen hokje gestopt wordt, kun je geen verbondenheid in vrijheid vieren.

Hokjesgeest is een grote bedreiging voor echte vrijheid. En toch zie je hoe links en rechts steeds weer muren worden opgetrokken, muren die de menselijke vrijheid inperken en beschadigen, muren die maken dat wegen door het leven doodlopend worden, in figuurlijke zin, helaas soms ook in letterlijke zin.

Extreem denken, links of rechts, trekt muren op in de samenleving, muren van onverdraagzaamheid, muren van discriminatie, muren van vooroordelen. Machtszucht en machtswillekeur bouwen hoge muren rond eigen belangen, waar anderen tegen te pletter lopen.

Welvaart en de angst iets van zijn welvaart te verliezen veroorzaken hoge muren om mensen buiten te houden, gesloten grenzen waar asielzoekers tegenaan lopen. Maar zolang er muren worden opgetrokken, zijn mensen niet echt vrij, aan welke kant van de muur zij ook leven. Zolang muren een samenleving verdeeld houden, zijn mensen beknot in hun vrijheid.

Een samenleving, een wereld, is dan alleen leefbaar als we muren weten af te breken en verbondenheid in vrijheid beleven in ons dagelijks bestaan.

Onze samenleving is ook pas echt vrij als we ervoor zorgen, dat het vuur van de vrijheid geen uitslaande brand wordt, als vrijheid geïnterpreteerd wordt als: alles moet kunnen, alles moet gezegd kunnen worden, alles moet gedaan kunnen worden. Want dat is geen vrijheid die mensen samenbindt, maar juist verdeelt, dat is geen vuur dat verwarmt, maar juist verkilt en verhardt en dus beschadigt en slachtoffers maakt.

Vrijheid kan alleen dan verwarmen als het wederzijdse respect uitstraalt, als het verdraagzaamheid en mildheid jegens anderen kent, als het in gebed is in oprechte zorg en aandacht voor elkaar. Dat is de weg die Jezus ons in het evangelie wijst. En wij zijn allemaal geroepen om die weg te gaan.

Diaken Hennie Witsiers



MOEDERDAG

Per moeder is het verschillend hoe te eren
mag ze nu uitslapen of moet ze uit de veren.

Staat ze voor haar gezin altijd vroeg op,
vindt ze uitslapen vast een strop.

Voor haar is het een straf,
als men roept: Ma, nog niet van je bed af?

Vandaag zorgen wij voor jou,
jij bent altijd voor ons in touw.

Maar slaapt moeder op zondag altijd al uit,
neem dan als kind een ander besluit.

Blijf net zolang onder je laken
tot moeder je wakker komt maken.

Maakt ze je verwijten,
stel dan voor samen te ontbijten.

Gert van Boxtel



EVEN PUZZELN

'OP ZOEK NAAR MARIA'

Niet alleen op televisie, maar ook in de Apostelbode gaan we op zoek naar Maria. 'n Goed idee, om in de meimaand op zoek te gaan naar Maria in de geloofsgemeenschappen van De Twaalf Apostelen. Beslist een leuk fietstochtje voor ouders of opa en oma's met hun kinderen. En we verloten deze keer ook nog een prijsje onder de goede inzenders. U kunt inzenden tot 31 mei 2021.

U kunt uw oplossing insturen naar de redactie : apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Veel succes .



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



PAASCHALLENGE

Op zondag 28 maart hebben we meegedaan met de online PaasChallenge. In de vorm van filmpjes hebben we het lijdensverhaal van Jezus gevolgd en de emoties die daarbij horen. Na elk filmpje volgde een soms grappige, soms serieuze opdracht waar je punten mee kon verdienen. Zo moest een gezinslid ingepakt worden in wc-papier zoals destijds Lazarus was bedekt met doeken (met een bonuspunt voor de ingepakte baby), zijn er foto's gemaakt van onze verleidingen (veel telefoons), hebben we



elkaars talenten ontdekt en is uiteindelijk de paasvreugde gedeeld door paaseitjes te brengen naar de burens. Maar bovenal zijn we op een vrolijke en leerzame manier met het hele gezin bezig geweest met het paasverhaal.

VORMSEL 2021

Vorige week kwam een van de vrijwilligers 's avonds de tent van de Passion controleren, toen hij een groep jongeren bij de Lourdesgrot zag zitten. Zouden het hangjongeren zijn die de tuin hebben ontdekt? Maar nee, deze jongeren waren rustig en geconcentreerd met iets bezig. Het waren de jongeren die bezig zijn met de voorbereiding voor het vormsel. Ze hebben een gebedsnoer gemaakt, dat ze vervolgens hebben gebruikt in een meditatief gebed. Buiten in de tuin, lekker in de zon. Zo kunnen we toch op een veilige manier samenkomen voor de vormselvoorbereiding. En het buiten zijn, met de mogelijkheid om tussendoor even te rennen, kwam de concentratie ook ten goede (of was dat het toezien oog van Maria?).

Op zaterdag 19 juni zullen deze jongeren het vormsel ontvangen.



EERSTE COMMUNIE

Ook met de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie zijn we zoveel mogelijk buiten actief. De week voor Pasen zijn de communicanten naar de Kapelberg gekomen en hebben ze daar kennism gemaakt met de kruisweg en geleerd over bidden. In de week na Pasen hebben ze laten zien dat ze al heel goed weten dat je ook in je daden kunt laten zien dat je Jezus wil navolgen. Ze kwamen plotseling allerlei mensen tegen die hulp nodig hadden. Als barmhartige Samaritanen hebben zij iedereen goed geholpen. Nogmaals dank aan de vormelingen die in deze vossenjacht hun rol als hulpbehoevenden goed hebben gespeeld.

COMMUNICATIETALENT GEZOCHT

Volgend jaar willen we de communie- en vormselvoorbereiding onderbrengen in een groter geheel. Er zal dan een aanbod zijn voor verschillende leeftijdsgroepen: 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 jaar en voor de ouders. We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om ervoor te zorgen dat de informatie hierover op tijd en overzichtelijk bij alle



ouders terecht komt.

Heb jij ervaring met het maken van overzichten, samenstellen van nieuws-

brieven en bijhouden van appgroepen (of wil je dat leren), neem dan contact op met pastor Lara (lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl).

AFSCHEID ANDREAS INDERWISCH

Wij willen als geloofsgemeenschappen Balgoij, Heumen, Nederasselt, en Overasselt jou, diaken Andreas, hartelijk bedanken voor je inzet in onze vier kerkdorpen, in de drie jaren dat je bent voorgegaan in diverse weekendvieringen.

In het dankwoord na de viering in Overasselt op zondag 11 april jl. wensten we je in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch veel werkvreugde, in alle opzichten, zodat het snel een vertrouwde devotievolle arbeidsplaats voor je mag worden, als diaken en geestelijk verzorger. Moge de zegen van de Heer op je werk rusten.

Natuurlijk hoort bij een bedankje een cadeau, in de vorm van een bloeiende plant met heel veel knoppen, voorstellende de mensen die regelmatig in de vieringen, waarin jij voor mocht gaan, aanwezig waren.

Verder hebben we een dalmatiek uitgekozen, die jij, naar ons ter ore is gekomen, mooi vond en je zal herinneren aan de vier kleurrijke kerkdorpen Balgoij, Heumen, Nederasselt, en Overasselt. Uiteraard in overleg met pastor Yves. Andreas, hopelijk zien we elkaar nog in de toekomst, hier, of bij een andere gelegenheid. Nogmaals bedankt. Het ga je goed!

Nelly en Tien Theunissen (kosters)



DE IJSHEILIGEN



De ijsheiligen zijn Sint-Mamertus, Sint-Pancratus, Sint-Servatius en Sint-Bonifatius.

We vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. Zij hebben hun bijnaam ontleend aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in mei vaak in volle bloei staat in West-Europa. Een late nachtvorst kan dan veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de ijsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Dat gevaar loert nog zeker tot juni.

Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de ijsheiligen meestal de overgang naar een periode met meer en meer zomers karakter.

De eerste berichten over deze 'strenge heren' dateren van rond het jaar 1000. Het fenomeen heeft verschillende spreuken opgeleverd die de wijsheid doorgeven pas na de ijsheiligen te beginnen met het planten in de volle grond.

Enkele van deze spreuken:

*Pancraas, Servaas en Bonifaas,
brengen sneeuw en ijs helaas!*

*Al is Mamertus oud en grijs,
houdt hij van vriezen nog en ijs.*

*Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas
houdt meer van wol dan van het schaap.*

Diaken Hennie Witsiers



Van donderdag 19 maart t/m Goede Vrijdag 2 april hebben veel mensen het grote kruis in de parochietuin bezocht en daar hun gevoelens neergeschreven en/of een kaars aangestoken. Afgaande op de reacties was het een goed idee van de drie geloofsgemeenschappen (behalve onze katholieke parochie ook de protestantse gemeente Rivierenland Oost en de evangelische gemeente Parousia) om dit mogelijk te maken. Nu kerkelijke vieringen vanwege de coronamaatregelen niet door veel mensen kunnen worden bijgewoond, kreeg men zo een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de passietijd, bij het lijden en verdriet in deze wereld. In de afsluitende viering (die nog steeds door iedereen bekeken kan worden via https://www.youtube.com/watch?v=K36KXHwn_o&t=2m20s)

legde pastor Lara van der Zee een verband met het thema 'Ik ben bij jou' van de tv-uitzending op Witte Donderdag dit jaar:

"Het thema van de Passion dit jaar, gisteren op tv uitgezonden, is hier twee weken lang beleefd. 'Ik ben bij jou' ook al moeten we afstand houden. Ook al kunnen we niet bij elkaar op bezoek. Ook al heeft de dood ons van elkaar gescheiden".

Vervolgens werden enkele teksten uit het intentieboek uitgesproken en namen genoemd. "Omdat zij nooit vergeten zullen worden. Niet door ons, niet door God. 'Ik ben jou', bij je vreugde én je verdriet. De kaarsjes die hier zijn aangestoken laten dat zien".

Tot slot past een woord van dank aan de mensen van onze tuinploeg. Zonder hun enthousiaste medewerking had deze Passion nooit zo'n succes kunnen worden.

Theo van der Weegen



Vieringschema

13 mei

• Hemelvaart van de Heer

15 mei / 16 mei

• 7e zondag van Pasen
• wereldcommunicatiedag

22 mei / 23 mei

• Pinksteren

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✦ Tweede lezing: Ef. 4,1-13 ✦ Evangelie: Mc. 16,15-20 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 1,15-17.20a.20c-26 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 4,11-16 ✦ Evangelie: Joh. 17,11b-19 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✦ Tweede lezing: Gal. 5,16-25 ✦ Evangelie: Joh. 15,26-27; 16,12-15
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Heren Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Besloten viering <i>Eerste Communie</i> Ensemble Kinderkoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

Vieringschema

24 mei

- Tweede Pinksterdag
- H. Maria, Moeder v.d. Kerk

29 mei / 30 mei

- 9e zondag van Pasen
- Feest van de H. Drie-eenheid

05 juni / 06 juni

- 10e zondag door het jaar
- Feest van het H. Sacrament

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Gen. 3,9-15.20 ✧ Evangelie: Joh. 19,25-34	lezingen ^⑤ ✧ Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,14-17 ✧ Evangelie: Mt. 28,16-20	lezingen ^① ✧ Eerste lezing: Ex. 24,3-8 ✧ Tweede lezing: Hebr. 9,11-15 ✧ Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26
	H. Antonius Abt Wijchen	maandag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes	zondag 11.00 <i>Familieviering</i> <i>Eerste Communie</i> Ensemble Familiekoor Martin Claes/Lara v/d Zee	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni
	Emmanuel Wijchen	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	Géén viering
	H. Jozef Alverna	Géén viering	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Lara van der Zee
	H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	Géén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	Géén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	maandag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Woord en Communie Lara van der Zee
	Sint-Joris Heumen	Géén viering	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	Géén viering
	Kapelberg Bergharen	Géén viering	zaterdag zondag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni 16.00 Lof Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs
	H. Judocus Hernen/Leur	maandag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
	H. Damianus Niftrik	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
	Het Kompas	Géén viering	Géén viering	Géén viering

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op  YouTube via het kanaal: Antonius Abt Wijchen.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 14 mei	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 juni	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 07 mei	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.
vrijdag 21 mei	10.00 uur	Woord- en Communieviering i.v.m. <i>besloten viering</i> zondag 23 mei. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 juni	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 21 mei	09.30 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.
----------------	-----------	-----------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 28 mei		Géén viering.
----------------	--	---------------

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 07 mei	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
----------------	-----------	--------------------------

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
------------------	-----------	--



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Iedereen die wel eens in Zuid-Afrika geweest is, zal enthousiast vertellen over de schoonheid van het land, de aardige mensen en de geweldige natuur. Souvenirs of cadeaus uitzoeken is een feest omdat er zulke prachtige dingen gemaakt worden en te koop zijn.

Zo is daar ook het oog op duurzaamheid ontstaan. Met name het recyclen van petflessen. PET staat voor polyethyleentereftalaat, een kunststof afgeleid van polyester. PET is het type dat gebruikt wordt voor plastic flessen, voedselverpakkingen en non-food. Meest bekend zijn de waterflesjes. Hiervan maakt Siyabonga hele mooie boodschappentassen. Ze zijn kleurrijk, duurzaam en ook nog fair trade. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Desiree is verantwoordelijk voor de mooie beschildering van de tassen.

Vrijwel alle producten komen uit werkgelegenheidsprojecten op het platteland. Door aankoop van de producten draagt u bij aan een beter le-

ven voor de makers ervan. Alle projecten worden door Siyabonga bezocht en de arbeidsomstandigheden zijn goed. De medewerkers verdienen een goed salaris, worden niet onderbetaald en uiteraard vindt er geen kinderarbeid plaats. Nog even over de naam. Siyabonga betekent letterlijk 'wij danken u' in de Zulutaal.

Wijchense Wereldwinkel



DE GOEDE WEEK IN HET VOORMALIG KRUISPUNT

Voor ons begon de Goede Week met een woord- en communieviering in Batenburg op de zesde zondag van de veertigdagentijd, **Palmzondag**. Muziek met cd-speler. Na de begroeting zijn de palmtakken gezegend, die ieder na de viering mee naar huis kon nemen. Een ingetogen viering vanwege corona zonder processie of opmaak. Met het korte passieverhaal.

Witte Donderdag vierden we in Hernen met als thema 'Doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan'. Voorgangers waren Jack Leo en Jack Steeghs en het parochieel zangkoor Ensemble verzorgde de gezangen.

Dienstbaarheid is de reden waarom wij deze avond bij elkaar zijn gekomen, om het laatste avondmaal te vieren, zoals Jezus dat deed net voor zijn dood. Dat dit beginnende teken van de eucharistie eenieder blijvend mag inspireren, sterken en helpen op de weg die ons wacht. In de verkondiging vertelde Jack ons over de veranderingen in de jaren zestig door het Tweede Vaticaans Concilie, meer met elkaar en de rol van de lector in de viering.

Goede Vrijdag waren we in Niftrik bij de kruisweg, een indrukwekkende viering met voorganger en lector, een kruisdrager en een persoon die voor passende muziek zorgde. De teksten werden om beurten gelezen. Zo konden betreffende personen op hun plek blijven staan en de kruisdrager ging van statie tot statie.

Paaswake in Bergharen. Achter in de kerk is het paasvuur ontstoken en gezegend en hieraan is de paaskaars ontstoken en is dit licht aan de mensen doorgegeven. Voor in de kerk is de paaskaars op de standaard gezet en zijn de kaarsen van Batenburg, Hernen en Niftrik ontstoken. Na de viering konden de kaarsen mee naar iedere geloofsgemeenschap genomen worden. Tijdens het Gloria konden de klokken weer van zich laten horen, de vasten is voorbij.

Hoogfeest van Pasen, eucharistie in de oude Victor, een goed bezochte viering in een mooi versierde kerk. Met als thema 'Leven, de dood voorbij'.

Passion, het houten processiekruis in de parochietuin van de H. Antonius Abtkerk met het thema



'Ik ben er voor jou'. Het was een mooie plek en zichtbaar om tot rust te komen. En het weer was goed. Dat was toch mooi meegenomen. Zo zal de Goede Week 2021 in veel opzichten voor veel mensen niet gemakkelijk zijn geweest.

Bert van Boxtel





*Tijdig zagen we het al aankomen,
van een coronavrije Pasen konden
we alleen maar dromen.*

*In de Goede Week en tijdens de paasdagen
hoefden we over het aantal vieringen niet te klagen,
en verder wachten we tot er betere tijden komen.*

*Langzaam worden de berichten meer hoopvol,
vaccinaties spelen een hoofdrol.*

*Soms wordt de
waarde nog ontkend.
Ik heb me tweemaal laten prikken,
dat voelt content.*

Met complottheorieën maken ze mij niet dol.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES:

13 mei Hemelvaart: Thé en Trees Reuvers

22 mei Pinksteren: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Marco van Mullekom, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Koosje van Heumen-Cobussen, overleden familie Van der Aa-Broekman, Broer en Jo Peters-van Lubeek, Hent Janssen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Wim en Gon Hebing, voor de overleden weldoeners

6 juni: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Marco van Mullekom, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Loeffen, Jan Thoonsen, Ben Peters en Gemmy, Tom van Lieshout

Gelieve de misintenties voor de maand juni voor 12 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

GOED OM TE WETEN: MINDER VIERINGEN IN HERNEN TIJDENS KAPELBERGSEIZOEN 2021

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we met ingang van het nieuwe vieringenrooster in 2020 gedurende het kapelbergseizoen in Bergharen om de week gingen vieren in Hernen... Dit omdat we genoodzaakt worden om vieringen in De Twaalf Apostelen steeds meer te bekijken vanuit de gehele parochie in plaats van vanuit iedere afzonderlijke geloofsgemeenschap. Uiteindelijk konden we afgelopen zomer in Hernen gewoon wekelijks doorvieren omdat we het rooster als nog rond kregen.

Nu er onlangs een collega is weggegaan en versterking nog even op zich laat wachten brengen we het aanbod weekendvieringen in Hernen tijdelijk terug van wekelijks naar tweewekelijks.

Dit betekent dat er in de maanden mei, juni, juli en augustus 2021 vieringen zijn in de H. Judocus in het eerste en het derde weekend van de maand. Uiteraard met uitzondering van Pinksteren (4^e weekend in mei). Zie verder het in deze Apostelbode afgedrukte vieringenrooster. Vanaf september kan er weer wekelijks gevierd worden in de H. Judocus.

Pastoraal werker Jack Steeghs,
namens het pastorale team



UIT HET ARCHIEF



HET KAPELLETJE VAN LIENDEN VIERDE EN LAATSTE AFLEVERING.

"Wat ik me nog wel heel goed kan herinneren zijn de processies naar het kapelletje. Vanuit Batenburg kwam de processie dan met lampionnetjes. Dat is nog lang doorgedaan; mijn nichtjes zijn daar nog bruidje bij geweest en die zijn nu allemaal ook in de veertig. Ja, dat was

altijd een mooi gezicht." Het raadsel van de kapel

is er niet mee opgelost. Lienden is ook volgens de geschiedschrijvers ooit veel groter geweest dan het gehucht nu. Wat moest zo'n gering plaatsje met een eigen kapel? En nog vreemder, met een eigen kerkhof? Als de lezing van pastoor Van den Heuvel nog ooit ergens opduikt, maken we er nog graag melding van. Tot die tijd is de verloren gegane kapel 'het geheim van Lienden'.

STERFBED

Of . . ? "In de Elsthof woont Rika Strik samen met haar man Daan", zegt mevrouw Wolters enige dagen later door de telefoon, "Ik heb er de laatste tijd toch nog 'ns over nagedacht. Zij is bij pastoor

Van den Heuvel in betrekking geweest (ze was vijftien jaar zijn huishoudster), misschien weet zij iets". Maar mevrouw Strik kan aan dit verhaal ook geen nieuwe feiten toevoegen. En foto's van de processie heeft zij ook niet.

"Maar ik weet nog wel dat bij de inzegening van het kleine kapelletje er een lied is gemaakt. Op zijn sterfbed vroeg de pastoor nog of ik dat voor hem wilde zingen. Maar dat heb ik niet gedaan, ik kan helemaal niet zingen... Die man ... die was zo geweldig bij. Ik heb wel 'ns tegen 'm gezegd dat ie 'n boek moest schrijven over wat ie van Batenburg wist. Dat durf ik niet, zei hij dan. Er is veel te veel. . .".

Hans Vermeulen

Het lied dat bij de inzegening op 22 augustus 1954 is geschreven (waarschijnlijk door pastoor Van den Heuvel zelf) werd gezongen door schoolkinderen: 'Moeder van 't vertrouwen', Mater Fiduciaie

1 *Goede Moeder van 't vertrouwen
Hoor op deze blijde stond:
Wij zijn blij met u in Lienden
Op ons Batenburgse grond.*

Refrein:

*Reik ons toe uw lange arm,
Maak ons harten blij en warm!*



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Corona maakte van de Goede Week en Pasen een gebeuren in kleine kring. Dat deed echter niets af aan de vieringen op beide dagen. Prima verzorgde vieringen in een goed schoongemaakte en mooi versierde kerk. Doordat Uschi niet bij de viering kon zijn bespeelde Fieke ons orgeltje weer. Muziek en zang droegen fantastisch bij aan de vieringen. Daarbij hoort dank aan allen die hiervoor gezorgd hebben. Op eerste paasdag moesten we zelfs mensen teleurstellen, omdat het 'vol' zat.
- In de Goede Week hebben alle vrijwilligers een kaars met de tekst 'Vrijwilligers zorgen voor verlichting' ontvangen. We kregen veel warme reacties terug.
- Vanwege corona wordt er voor het tweede jaar op rij in de meimaand geen rozenhoedje gebeden.
- Op Hemelvaartsdag is er in onze kerk geen viering. De viering op de dag erna, de tweede vrijdag, gaat wel door en hierin zal zeker worden teruggeblikt op Hemelvaart.
- Op 30 mei hebben we weer een vijfde zondag in de maand. Onze kerk zal niet open zijn, maar

2 *Bronsgroen is de kleur van Lienden,
Groenig straalt ons toe Uw kleed,
Kleur van 't hoopvol vertrouwen;
Ondanks zorg en mensenleed.*

Refrein:

3 *'k Zie Uw ogen, 'k weet Uw harte,
'k Zie Uw Jezus, die reeds lacht;
Houdt zo, dierb're Panden, samen,
Hiervoor eeuwig bij ons wacht.*

Refrein:

4 *Eendracht zij het keur van Lienden,
Samenwerking, vrind naast vrind,
Zoals Gij Uw vingers strengelt
Om het knuistje van uw kind.*

Refrein:

5 *En dan ruisen alle linden,
Alle bomen, alle blad;
Ave, Ave, Lieve Moeder;
Strooi Uw vreë op ieders pad.*

Refrein:

de parochie staat absoluut niet stil. Hierover leest u elders in de Apostelbode.

- Fysieke vergaderingen van de contactraad hebben we in deze periode niet. Lopende zaken worden via andere kanalen geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Onze herbergkoffie heeft nog steeds te lijden onder corona. Mocht het ons gegund zijn, dan zien we elkaar weer op 5 en 19 mei tussen 10.00 en 11.30 uur. We houden u op de hoogte en hopen straks de deuren weer open te kunnen zetten. Twijfelt u, bel gewoon even.

Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING (VIA ZOOM) VAN 13 APRIL 2021

BOUWKUNDIGE ZAKEN



De werkzaamheden in de pastorie en de verfraaiing rondom het H. Hartbeeld zijn grotendeels klaar. De beuk is gesnoeid en er zijn enkele struiken en een boom geroid. Zie bijgaande foto's.

Op het kerkplein is een boom geroid die het licht van een schijnwerper tegenhield. Een paar meter verderop is een nieuwe boom aangeplant.



TERUGBLIK OP GOEDE WEEK EN PASEN

De viering van Witte Donderdag was in Balgoij, met de eerstecommunicanten van Overasselt, Nederasselt en Balgoij.

De werkgroep avondwake heeft de vieringen op Goede Vrijdag verzorgd. In de paaswake heeft pastor Yves, behalve de paaskaars van Overasselt, ook die van Alverna, Balgoij en Heumen gewijd. De vieringen op eerste en tweede paasdag waren 'vol' (binnen de coronaregels). Op eerste paasdag was er wegens ziekte een aanpassing wat betreft voorgangers.

ANTENNE-INSTALLATIE

Naar aanleiding van een verzoek van KPN zal de contactraad het bestuur vragen om in ieder geval van tevoren te onderzoeken wat buurtbewoners hiervan vinden.

EERSTE COMMUNIE

In Overasselt zijn er dit jaar vier eerstecommunicanten. Oorspronkelijk was het plan om de voorbereidingen met alle kinderen uit de parochie samen te doen, maar vanwege corona kon dat helaas niet. De kinderen hebben hun bijeenkomsten daarom met zijn vieren gehad.

BEGRAAFPLAATS

Voor de uitbreiding van het strooiveldje en de aanplant van een nieuwe boom zal een offerte worden aangevraagd.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Niet-verlengde graven
- Koorzang in de kerk

PRESENTATIEVIERING 21 MAART

Op 21 maart mochten de communicanten van dit jaar, Apphia, Twan en Jochem, zich tijdens de presentatieviering voorstellen aan alle parochianen.

Er stond een mooie, uit hout gezaagde boom in de kerk met foto's van de communicanten die waren omringd met gekleurde handen van hun gezinsleden. Deze boom staat symbool voor het thema van de communie dit jaar: 'Een nieuw begin en een kans om te groeien'.

De kinderen hadden een ster versierd met daarop een foto van zichzelf. Tijdens de viering mochten zij deze ster in een levende boom bij het altaar hangen. De communicanten hebben zich daarna aan alle aanwezigen voorgesteld.

Lukas is er later nog bij gekomen en heeft zich voorgesteld tijdens de viering met Palmpasen. De communicanten vonden het spannend, maar hebben het heel goed gedaan.

De eerste communie is dit jaar op zondag 16 mei 2021.





VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 6 april heeft de contactraad weer online vergaderd.

- Besproken zijn de ervaringen met het handhaven van de COVID-19-maatregelen in de afgelopen tijd. De beperking van het aantal parochianen bij een viering tot maximaal dertig heeft veel gevolgen voor het kerkbezoek gehad en de mogelijkheid om in eigen omgeving een viering bij te wonen was beperkt. Een compliment voor onze parochianen die zich keurig aan de voorschriften hebben gehouden, ook wat betreft het bezoek van de vieringen. Gelukkig heeft het uitzenden van de vieringen (YouTube) een alternatief geboden. Geconstateerd mag worden dat onze parochianen hunkeren naar het weer kunnen bijwonen van de vieringen in de eigen kerk. Hopelijk is er weer meer mogelijk ten tijde van het verschijnen van deze Apostelbode.

- De Wijchense Passion, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Wijchen, met de opstelling van het kruis in de tuin van het parochiecentrum, is een groot succes geworden. Op deze wijze vieren van het passieverhaal is een mooie invulling van de behoefte om stil te staan bij het lijden en sterven van Christus in coronatijd. Of de Passion volgend jaar weer op deze wijze gevierd zal worden is nog onderwerp van evaluatie in de projectgroep.

- Met Martin Claes is gesproken over de eerste communie en het vormsel (19 juni). Helaas moet ook bij deze activiteiten nog rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. Lara van der Zee is druk bezig met het verder invullen van deze activiteiten. De contactraad hoopt dat u begrip zult opbrengen voor de beperkingen die corona aan de vieringen stelt maar vooral dat het voor

communicanten en vormelingen een feestelijke viering zal zijn.

- Pastor Andreas Inderwisch zal deze maand afscheid nemen van de parochie. Pastor Andreas was weliswaar niet altijd actief in onze geloofsgemeenschap maar toch zeker aanwezig op vele momenten. Wij bedanken als contactraad pastor Andreas voor zijn inzet voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt en wensen hem veel succes in zijn nieuwe standplaats in Den Bosch.

Hein Kroft

IN MEMORIAM

- Nelly Jansen-van Schadewijk is op 11 maart in de leeftijd van 90 jaren overleden. Van 1996 tot 2008 was ze lid van de bloemsiergroep en de kerkraad.



- Rinie Derks is op 1 april op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was vanaf 2018 een zeer gewaardeerd lid van de klusgroep van onze kerk en het parochiecentrum.

- Theo de Kleijn is op 5 april op 90-jarige leeftijd overleden.

Velen zullen zich hem nog herinneren als de koster van de Everarduskerk, van de vieringen in de OZO en in verzorgingstehuizen en als lid van het college van collectanten in onze kerk. Voor zijn vele vrijwilligerswerk kreeg hij in 2015 een koninklijke onderscheiding.



EERSTE COMMUNIE

Op zondag 2 mei 2019 zullen in de H. Damianus vier kinderen hun eerste communie gaan doen. Er komen twee kinderen uit Niftrik: Jet de Kleijn en Emma Wijtmans. Uit Batenburg komen ook twee kinderen: Daan Hendriks en Noree Witsiers. Zij hebben samen de voorbereiding gedaan en gaan samen de eerste communie ontvangen. In deze viering gaan pastor Ad Blommerde en diaken Hennie Witsiers voor.

Wij wensen hun een mooie viering en een feestelijke dag toe.

GEDOOPT

5 april
Jet de Kleijn





PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

TER HERINNERING: GERRIT SCHAMP

Op 20 maart kwam het droevige bericht dat Gerrit Schamp was overleden. Hij was sinds 2006 (overgenomen van zijn broer Huub) onze voorman van de werkgroep voor de kerktuin en de begraafplaats van de Heilige Paschalis Baylon kerk in Woezik.

Hij was er altijd, want het moest vooral schoon zijn, dat was zijn instelling. Hij vormde een aantal vrijwilligers om zich heen, die het leuk vonden om op maandagmorgen rondom de kerk werkzaamheden te verrichten, zodat het voor iedere bezoeker netjes en opgeruimd was. Hij zorgde ervoor dat er zwarte split kwam tussen de graven, waardoor onkruid minder kans kreeg.

Door de week, ja zelfs op zondagmiddag, even gaan kijken wat er maandag gedaan kan worden. Hij hield van een praatje maken en was er na de koffie nog iets lekkers over, dan liet hij zich dat goed smaken.

Hij was in voor een grapje en een grolletje en hij had hele leuke zinspelingen tijdens het werk.

Als wij rond twaalf



uur stopten met de werkzaamheden ging Gerrit nog even een rondje doen. Hij zag nog iets, dat gedaan moest worden en jawel, op maandagmiddag ging hij terug om het klusje nog te klaren.

Zo was Gerrit, jarenlang deed hij het zo, tot ongeveer twee jaar geleden. Zijn vrouw Toos ging achteruit. Daar had Gerrit het heel moeilijk mee. Iedere maandagmorgen kwam hij nog trouw naar de kerktuin toe maar het werd steeds iets minder.

Gelukkig maakte hij nog mee dat er een nieuw bewateringssysteem aangelegd mocht worden, Hij vond het maar niks dat iedere zomer de grasveldjes helemaal geel werden omdat het niet natgemaakt kon worden. Helaas heeft hij de opkomst van het nieuwe gras dat ingezaaid is niet meer mee mogen maken.

Menig bezoeker van de kerktuin en begraafplaats zei: "wat ziet het er hier toch netjes uit". Gerrit, dat was ook jouw verdienste, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de parochie.



Tuingroep en de dames van de koffie.



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

Op de zaterdag voor de Goede Week is het een traditie dat er palmtakken gezegend worden. Vanwege corona was de zegening aangepast. Achter in de kerk lagen diverse palmtakken uitgespreid op een tafel. Pastor Yves sprak enkele gebeden uit en zegende de palmtakken. Na de viering kon men een takje mee naar huis nemen.



Tijdens de preek werd de betekenis van de palmpasenstok uitgelegd. Enkele kinderen uit Nederasselt hadden deze gemaakt en versierd met de diverse symbolen. Ook werden zij actief betrokken om onderstaande betekenis van de symbolen kenbaar te maken aan de mensen in de kerk. Het kruisje staat symbool voor het

kruis waarop Jezus stierf. De palmtakken staan symbool voor de intocht in Jeruzalem. Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus bij het laatste avondmaal. De haan staat symbool voor de haan die één keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. De eitjes staan symbool voor een nieuw leven. Dertig rozijnen zijn de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. De twaalf pinda's verwijzen naar de twaalf apostelen.

In de week voor Pasen werd in Nederasselt de jaarlijkse vastenactie gehouden. Aangezien de zakjes niet opgehaald konden worden (corona) werd er nu aan de medeparochianen gevraagd om de vastenzakjes in aangewezen brievenbussen in Nederasselt te deponeren. De opbrengst was voor Nederasselt € 485.35. Zoals u wellicht weet gaat het geld dit jaar naar het malariapreventieproject in Kameroen. Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Corné Schaap



PASEN 2021



Ondanks de heftigheid van de coronapandemie, hebben we als geloofsgemeenschap toch een mooi paasfeest kunnen vieren.

• Op 2 april hebben we een hele mooie Goede Vrijdag gevierd met als voorganger Jack Steeghs, zonder zang of muziek. Heel ingetogen en devoot, helaas met weinig mensen. De aanwezigen

waren erg blij met deze mooie dienst.

• Op 4 april, paasmorgen was er een plechtige viering. Onze voorganger Andreas Inderwisch heeft er iets heel erg moois van gemaakt. Jammer dat je veel mensen moet weigeren. Ons koor, dat helaas gehandicapt was door ziekte heeft zijn uiterste best gedaan om er toch ook iets moois van te maken. Ook de versiergroep heeft zijn beste beentje voor gezet, ook al was het maar voor één weekend. De gelovigen hebben, voor zover ik heb gehoord een mooi paasweekend beleefd.



Iedereen, zowel koster als lectoren, bedankt dat jullie hebben meegewerkt aan onze mooie vieringen, dank je wel.

Anny Rosmalen

IN MEMORIAM PATER JOHANNES MARINUS (JAN) KORTSTEE – 1938 - 2021

Op 21 maart jl. is onze oud-pastor Jan Kortstee overleden. Jan Kortstee is ongeveer tien jaar pastor van de H. Jozef (Alverna) geweest (1998-2007). We herinneren hem als een pastor die zeer betrokken was bij de geloofsgemeenschap van Alverna. Jan Kortstee, geboren op 26 oktober 1938 te Heino, volgde de Latijnse school te Gemert en trad in 1966 in bij de orde der franciscanen in Weert en werd in 1973 in Kerkdriel tot priester gewijd. Hij is in vele parochies pastor geweest, achtereenvolgens in Bommelerwaard, Delft, Utrecht-Zuilen en Oudewater en werd in 1998 benoemd tot pastor van de H. Jozef op Alverna.



Wij herinneren ons Jan Kortstee als een zeer toegewijde pastor en als een verbindend persoon tussen mensen. Hij wist mensen te raken door zijn pastorale eenvoud. Hij was sportief, liep jaarlijks met gemak de Vierdaagse mee en was een fervent zanger bij het koor Amicitia. Na het samengaan van de H. Jozef in De Twaalf Apostelen heeft Jan Kortstee zijn pastorale werkzaamheden beëindigd en is hij benoemd (2007-2017) tot kloosteroverste (gardiaan) bij de minderbroeders franciscanen die woonachtig zijn in Rivo Torto. Ook deze taak heeft hij met liefde en zorgzaamheid voor zijn medebroeders volbracht.

Jan Kortstee is – na een kort ziekbed - overleden op 21 maart 2021 en begraven op het kloosterkerkhof. Moge hij rusten in vrede bij Hem die hij zijn hele leven heeft gediend.

Rob Oostendorp

WIJ GEDENKEN



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

In liefdevolle herinnering aan **Frans Hammen**. Geboren te Balgoij op 23 juni 1952, overleden te Overasselt op 12 maart 2021. Frans werd geboren als vierde kind in het gezin Hammen. Hij heeft een mooie jeugd gehad, was veel buiten, er was veel vrijheid, maar hij moest ook helpen op de boerderij. Hij ontmoette Lettie en trouwde met haar in 1974. Hij bouwde een huis in de Hage. Daar heeft hij negentien jaar gewoond, maar er was nog een wens om ooit nog een vrijstaand huis

te bouwen, met alles voorbereid op de toekomst. Twee stamhouders werden er geboren, daar was hij trots op. Hij was een zorgzame vader. Frans was trainer en coach bij het voetbal. In 2012 werd hij opa, er kwamen vijf kleinkinderen. In 2020 sloeg het noodlot toe, ondanks zijn wilskracht en positieve houding heeft Frans de strijd verloren. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de kerk van H. Antonius Abt in Overasselt, waarna wij hem hebben begeleid naar het crematorium te Nijmegen.

Nelly Jansen - van Schadewijk werd op 5 januari 1931 geboren in de Kromstraat te Oss. Negen jaar was zij enig kind en groeide daarna op met

twee zusjes. Zij heeft heel haar leven voor hen gezorgd en de verantwoordelijkheid gedragen. Zij begon thuis een eigen schoonheidssalon. Onder het motto 'Kan niet, bestaat niet' is zij zeer actief geweest. Zij werd vrijwilligster bij de burgerbescherming als telefoniste. In januari 1961 gaf zij haar jawoord aan Gerard Jansen. Uit hun liefde zijn drie kinderen geboren. Na enkele verhuizingen in Oss, kwam het gezin in Wijchen te wonen. Haar vurigste wens om tot op het laatste moment, toen de gezondheidsklachten de overhand namen, op de Aalsburg te blijven wonen, werd ingevuld en gedragen door haar man. Op 11 maart 2021 is zij in het hospice vredig ingeslapen. Wij hebben haar afscheid op 19 maart 2021 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen gevierd en haar te ruste gelegd op de begraafplaats.



Na bijna vier jaren verzorgd te zijn geweest in de Meerenburgh te Leur is **Riek van Haandel - van Rijn** op 90-jarige leeftijd overleden. Zij werd als tiende in een gezin van twaalf kinderen te Dieden geboren. Riek en haar man Harrie van Haandel hebben het reeds bestaande schildersbedrijf verder uitgebreid. Haar geloof is altijd een belangrijk onderdeel van haar leven geweest. Haar enige zoon heeft haar drie kleinkinderen gegeven. Grote vreugde beleefde zij aan haar kleinkinderen. Zij toonde veel interesse in hun opleiding en muzikale ontwikkeling. Tijdens de afscheidsviering op 20 maart 2021 in de H. Annakerk te Bergharen hebben zij instrumentaal de viering mee opgeleusterd. Aansluitend aan de viering hebben we haar te ruste gelegd bij haar man op het naastgelegen kerkhof.

Marie Jacobs - Roelofs was een zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. Ze werd geboren in Heumen op 14 januari 1929, en overleed op 20 maart 2021, ze trouwde met Jan Jacobs en ze kregen vijf kinderen. Marie was een harde werker, alles moest netjes opgeruimd zijn. Ze wandelde graag met haar hondje of ze was bezig in haar tuin. Elke week met haar zus koffie drinken of bingo spe-

len, dat was haar lust en leven. In 2015 ging haar gezondheid achteruit, uitslag dementie. Na een korte periode van herstel elders, ging ze wonen in De Lage Hof. Daar was ze in goede handen, ze heeft nog vele mooie jaren genoten van iedereen en alles. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 26 maart in de kerk van H. Antonius Abt in Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd bij haar man op de begraafplaats.

Heel graag wilde **Rinie Derks** (1949-2021) nog een keer de lente beleven, maar veel te snel haalde zijn ziekte hem in. Toch was het op een zonnige lentedag dat hij op 1 april in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen het leven los moest laten. Zijn laatste woorden waren: 'I'm ready to go...' Rinie was er steeds voor de mensen die een beroep op hem deden, gaf zijn tijd en aandacht aan vrijwilligerswerk in de sport en in de kerk en bracht veel tijd door met Doritha en hun hond Zorro. Hij had een prettig gevoel voor humor, was ontzettend handig en maakte af waar hij aan begon. Thuis was Rinie aan de Kasteellaan in Wijchen en op de begraafplaats tegenover zijn huis had hij al een plekje uitgezocht. Na een afscheidsdienst in de Antonius Abtkerk hebben we hem te voet begeleid naar zijn laatste rustplaats. We zullen hem missen in onze geloofsgemeenschap.

Theo de Kleijn overleed op 5 april en werd 90 jaar oud. Samen met zijn vrouw Jo woonde hij lange tijd aan de Ringlaan en was op veel terreinen actief in de Wijchense gemeenschap als vrijwilliger. In onze parochie was hij aanvankelijk actief als koster in de Everarduskerk, en hij bleef zich op veel manieren inzetten in de Antonius Abt, Elsthof en St.-Jozef. Theo was graag onder de mensen. Voor zijn langdurige en veelzijdige inzet werd hij koninklijk onderscheiden in 2015. De laatste jaren werd zijn gezondheid kwetsbaar. We hebben Theo op 12 april uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

TERUGBLIK PASEN

Er lag een briefje op de grond, aan ons allebei geadresseerd. Kinderlijk handschrift, van wie? En kijk, op een doordeweekse dag word je zomaar blij gemaakt met een tekening van een negenjarige uit Heerlen, dochtertje van mijn nichtje. Het nichtje dat tijdens een zonnige vakantie verliefd werd op een Turkse jongeman met wie zij nu al ruim tien jaar is getrouwd. Wij waren bij de kerkelijke inzegening waarbij de Bijbel en de Koran naast elkaar lagen op het altaar. Het dochtertje is een levendig kind met veel fantasie. Ze ziet er prachtig uit, lang donker haar en stralende ogen. Ik werd helemaal vrolijk van haar tekening. Een vader- en een moedervogel zitten aan weerskanten van een groot nest. De moeder heeft een wormpje in de snavel voor haar net uit het ei gekropen jongen. Linksboven een dikke wolk met regendruppels en aan de rechterkant een stralende zon. Ik kreeg er een paasgevoel van, ik had de zon achter de wolken nodig. Gisteren, op eerste paasdag, mocht ik voor het eerst sinds meer dan een jaar muziek maken bij een paasviering. Ik heb er van genoten, ik hoorde weer ergens bij. Ik fietste met opgeheven hoofd naar huis. Het was koud, maar in de omgeving zagen de bloesembomen er uit als een feestje. De lente weet van geen wijken, zij gaat haar eigen gang tussen de



hagelbuien en windvlagen door. Ik heb mijn zussen gebeld, hun stemmen weer gehoord. Ook zij proberen iets feestelijks van de paasdagen te maken, al kunnen hun kinderen en kleinkinderen niet allemaal tegelijk op bezoek komen.

Wij kijken de laatste tijd iets vaker naar de televisie dan we gewend waren, en dan kom je soms onverwacht in een bijzondere uitzending terecht, een programma vanuit Heerlen bij omroep Limburg. Bekende beelden. Er stond een muzikant op het dak van de stadsschouwburg een voor mij overbekend lied te spelen over hoe mooi het is in het heuvelland. Er ging een steek van heimwee door mijn Limburgse hart. Het land van Maas en Waal is mij heel dierbaar geworden, ik wil er niet weg, maar af en toe komen mijn zuidelijke wortels naar boven. Vandaag, tweede paasdag, koud en stormachtig, mijn lente- en zomerkleden liggen te wachten op zolder. Ik verheug me op het bezoek van een vriendin vanmiddag. Gewoon met iemand over van alles kunnen praten, dat hebben we allemaal heel erg nodig.

Kopje koffie met iets erbij en elkaar in de ogen kijken. Ik wil nooit somber eindigen in deze stukjes. Afgelopen week waren we in de voortuin bezig toen een buurtgenote even een praatje kwam maken. Ze vertelde dat in september hun derde kind geboren zal worden. Ik vond het heel mooi dat ze het nu al aan ons vertelde. Met dit bericht en het Limburgse liedje in mijn achterhoofd sluit ik af.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijs en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
vacature		
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

RUTH

LANDELIJKE BOERINNEN BELANGEN

Ricky Schut-Hakvoort is een oud-boerin uit het gewezen netwerk van de Landelijke Boerinnen Belangen (LBB) waar ik in het verleden regelmatig mee heb samengewerkt. Vanaf de jaren tachtig voerde zij, samen met collega-boerinnen, een jarenlange strijd tegen – wat zij noemden – ‘het agrarische mannenbolwerk’. Een van de grootste verdiensten van de LBB is dat ze het taboe van armoede in de landbouw op de kaart hebben gekregen.

Anders dan vaak wordt gedacht liggen de armoedecijfers op het platteland namelijk veel hoger dan in de grote steden (landelijk schommelen de armoedecijfers al jaren rond de 10% van de beroepsbevolking, in de agrarische sector ligt dat cijfer – nog steeds – drie keer hoger).

In haar boek ‘De kroniek van een boerenleven’ (2015) zijn de eerste woorden die Ricky schrijft: ‘Mijn verhaal is ook ons verhaal.’ (Een geoefende Bijbellezer hoort meteen de oudtestamentische Ruth doorklinken: ‘uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’ – daarover zo dadelijk meer).

Vervolgens beschrijft Ricky haar levensverhaal met tal van doorkijkjes naar de geloofstraditie waarmee zij verbonden is (‘De kroniek van een boerenleven’ leest makkelijk weg en is verkrijgbaar via uitgeverij Boekscout: <https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=5860>).

RUTH

Een piepklein én opmerkelijk groots Bijbelboek, dat is Ruth. In dit oudtestamentische oogstverhaal komen we het eerste praktijkvoorbeeld van armoede tegen (Noömi). En wat ook opvalt: op het eerste gezicht is er geen actieve hoofdrol voor mannen weggelegd – ze gaan namelijk allemaal dood. Maar, als Elimélek niet was weggetrokken uit Bethlehem had onze heilsgeschiedenis er nu heel anders uitgezien...

Bestemming Moab betekende voor Elimélek heidens gebied aanvaarden. Als er hongersnood is breekt nood wet, maar kan er überhaupt iets goeds uit Moab komen? Volgens de regels niet, volgens ‘Gods Geest’ wel. Uitgerekend Eliméleks

zonen huwen een heidense. Uiteindelijk komt Ruth (een van beide schoondochters) als moeder van zoon Obed in de bloedlijn van koning David terecht, de bloedlijn waaruit vele generaties later Jezus van Nazareth wordt geboren (zie: Mattheüs 1, 1 – 17 en Lucas 3, 23 – 38).

God werkt in en door mensen die er het beste van proberen te maken. Ruth wil niet met haar schoonzus terug naar haar land Moab. ‘Iets’ trekt haar met schoonmoeder Noömi mee naar Bethlehem en laat haar onderweg die prachtige barmhartige woorden zeggen: "uw volk is mijn volk, uw God is mijn God".

LES VAN RUTH VOOR ONZE TIJD

Onze geïndividualiseerde en sterk economisch georiënteerde wereld leert vooral: de voornaamste activiteiten in het leven draaien om ‘kopen en verkopen’. Een gelovige zal zeggen: nee, de voornaamste activiteiten in het leven draaien om ‘geven’. Ruth zou daaraan kunnen toevoegen: de belangrijkste activiteiten in het leven gaan over verbintenissen, het vermogen om jezelf weg te kunnen geven.

Het blijft fascinerend om te zien dat het vaak de vrouwen zijn die armoede en onrecht als eerste aanvoelen, er vervolgens vruchtbaar mee aan de slag gaan en er zelfs hun levensdoel uithalen.

Pastoraal werker Jack Steeghs



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **mei 2021 en heeft als thema 'Sarah'**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 mei 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.