

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 7, september 2021



REBEKKA

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

HOOP EN LIEFDE

Bemind menskind.

*Ik kleur voor jou het rozenrood van de ware liefde
en het wit van de wolken boven jou.*

De gouden maan, Gods sterrenpracht.

*Ik kleur het prille ochtendblauw,
een tere vlinder om een bloem.*

Ik kleur voor jou het heden en dat moment van toen.

*Ik kleur die ene traan die zijn eigen weg moet gaan
langs levensvreugde en verdriet,
door niemand ooit begrepen,
niemand die het ziet.*

Ik kleur mijn zwakheid en jouw stille kracht.

*Ik kleur de tijd die na een lange strijd
dan toch de vrijheid bracht.*

Ik kleur die glimlach waar ik op vertrouw

in dit grijze, soms zo kleurloze bestaan.

Ik kleur jouw diepste naam,

omdat ik zoveel van je hou.

Joke Plamont - Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari	35.431	106.412		103.781	-2.631
Maart	10.210	116.622	16.098	119.879	+3.257
April	7.343	123.965	6.463	126.342	+2.377
Mei	2.999	126.964	1.906	128.248	+1.284
Juni	3.336	130.300	6.055	134.303	+4.003
Juli	5.113	135.413	3.764	138.067	+2.654

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans in 2021, hartelijk dank.



Zolang de coronamaatregelen duren gaat de inloopmorgen niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

1 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

9 SEPTEMBER inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 8 (2021)

11-12 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG 2021

De volgende kerken zijn opengesteld:

De H. Anna za 12.00 – 15.00

De H. Antonius Abt za 11.00 - 16.30 en

zo 12 september 12.30 - 16.30

De H. Damianus za 11 sep. 12.00 - 16.00 en

zo 12 sep. 12.00 - 16.00

De H. Johannes de Doper za 11 sep. 14.00 - 17.00

en zo 12 sep. 12.00 - 17.00

De H. Judocus za 11 sep. 13.00 - 16.00 en

zo 12 sep. 13.00 - 16.00

De Oude Dorpskerk in Leur zo 12 sep. 12.00 - 17.00

De Oude Victor in Batenburg za 11 sep. 12.00 - 17.00

en zo 12 sep. 12.00 - 17.00

15 SEPTEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

18 SEPTEMBER VANAF 14.30 UUR DORPSHUIS NEDERASSELT

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor alle parochianen en met name de ouderen, zieken en alleenstaanden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen.

*** 19 SEPTEMBER 14.30 UUR MAASPOORT IN DEN BOSCH**

Familiemusical Ruth. Een eeuwenoud verhaal uit de Bijbel dat echter nog niets van zijn kracht verloren heeft.

***26 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Apostelviering met 25-jarig wijdingsjubileum van diaken Hennie Witsiers en uitreiking van de apostelspeld.

3 OKTOBER INFOMARKT APOSTELEN 2.0

Tevens inloopmiddag met mogelijkheid tot aanmelding communie- en vormselvoorbereiding

6 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen



* hiervoor dient u zich aan te melden

VANUIT HET BESTUUR

NIEUW LID VAN HET PAROCHIEBESTUUR



Wie is Dick Hesse ? Sinds twee maanden is er een nieuw lid bij het parochiebestuur gekomen. Hij heet Dick Hesse. Dick zal de functie van vicevoorzitter op zich nemen. Dick Hesse is geboren in 1946 in

Nijmegen. Hij is daar opgegroeid en op school geweest. Hij interesseerde zich al vroeg voor automatisering. Tegenwoordig heet dit ICT. Hij woont al ongeveer veertig jaar in Wijchen en ook nog steeds in hetzelfde huis. Zijn vrouw Meggy kreeg indertijd een baan aan de Mariaschool. En zo kwam het dat zij een huis zijn gaan zoeken in Wijchen. Hun kinderen zijn hier geboren en groot geworden. En nu is het huis weer voor hun tweeën. De kinderen zijn uitgevlogen.

Ik had een gesprek met Dick naar aanleiding van de benoeming.

WAT ZIJN JE STERKE KANTEN EN JE ZWAKKE KANTEN?

Dat is gelijk een moeilijke vraag. Het ligt er maar aan op welk moment je het bekijkt. Ik ben bijvoorbeeld gewend leiding te geven vanuit mijn commerciële functies. Eigenlijk ben ik het bedrijfsleven ingegaan als automatiseerder bij Singer Friden. Al vrij snel kreeg ik meer een leidinggevende functie. Ik ben wel van werkgever veranderd, maar ik ben vooral commercieel leidinggevende gebleven.

Ik ben voor overleggen, samen besluiten nemen en inschattingen maken, maar het moet niet te lang duren. Ik heb de neiging om daardoor beslissingen te forceren. Maar mensen willen niet graag geforceerde besluiten nemen. Een probleem kan dan ondergronds voort etteren. Ik ben echter wel duidelijk. En een besluit staat voor mij vast. En als ik afspraken maak dan houd ik me daaraan.

Naast mijn functies in het bedrijfsleven, heb ik ook jaren als reserveofficier gediend. De laatste jaren ben ik veelal uitgezonden geweest. O.a. naar Bosnië (vijf maal) en ook naar Kreta. Er is daar een opvang voor Nederlandse militairen die terugkomen uit o.a. Afghanistan. Een aparte wereld, die niet erg bekend is. Leidinggeven vind ik leuk. Ik zie het als een positieve eigenschap.

WAAROP IS JE BESLUIT GEBASEERD OM JE BIJ HET KERKBESTUUR AAN TE SLUITEN?

Ik zag enige tijd geleden een verzoek in het parochieblad voor mensen voor het ziekenpastoraat.

Ik heb recent vier functies neergelegd, dus ik had ruimte. Dit was iemand van het parochiebestuur ter ore gekomen. En na twee maanden ziekenpastoraat was ik al overgestapt. Ik heb gelijk kennis gemaakt met het parochiebestuur. Het is een groep positieve mensen. Er wordt naar je geluisterd en je kunt open zijn. Het voelde gelijk goed. Ik denk wel dat deze functie meer tijd zal vragen dan de vier functies die ik heb neergelegd. Ik heb iets met de kerk. Ik ben bijvoorbeeld achttien jaar lid geweest van het Parnassuskoor. Ook al ben ik zelf niet iemand die iedere zondag naar de kerk gaat. Het kerkelijke trekt me. Het is jammer dat het zo in elkaar zakt. Ik bedoel niet alleen het kerkbezoek maar ook de geloofsbeleving. Heeft de kerk zoals we die nu aanbieden wel voldoende aantrekkingskracht? Mensen zoeken naar houvast. Maar men komt veelal uit bij andere invullingen, niet meer bij de kerk. Het is niet gemakkelijk om hier iets aan te doen. Het is een uitdaging, samen met de medebestuurders.

ZIE JE BINNEN DE KERK POSITIEVE DINGEN?

Om iets heel recents te noemen: na de overstromingen in Limburg kwamen overal vrijwilligers vandaan om te helpen. O.a. bij de kerk in Valkenburg. Zestig vrijwilligers zijn intensief bezig geweest om de kerk schoon te maken. Er is toch zorg voor de kerk.

In parochie De Twaalf Apostelen zijn we bezig met een nieuw jongerenprogramma. Zie het als een nieuwe missie. Vroeger ging de missie naar Afrika. Nu is het een ontwikkeling in onze eigen gelederen. Vroeger was er dwang om naar de kerk te gaan. Van je ouders of de pastoor. Nu kiezen kinderen zelf.

HEB JE NOG TIJD VOOR HOBBY'S?

Ik zing graag. Ik ben overgegaan naar Muzimare in Grave. Wij zijn een klein koor onder leiding van Sophia Brink. Zodra het weer kan en mag komen wij ook graag naar Wijchen om een concert te geven. Muziek is belangrijk in mijn leven. En ik ben een ervaren vierdaagseloper. Zoals bekend is dit al twee jaar niet meer mogelijk geweest. Maar ik voel me fit en kijk uit naar volgend jaar.

KRIJG JE NOG ANDERE TAKEN BEHALVE VICEVOORZITTER?

Vanuit mijn ervaringen heb ik veel interesse in ICT. Een nieuwe uitdaging voor de kerk. De communicatiemogelijkheden zijn tegenwoordig enorm en we benutten die onvoldoende. Hier ligt nog een groot onontgonnen terrein voor onze parochie. We zullen hier snel en met volle inzet mee aan de slag moeten gaan.

Oh ja, we zoeken nog mensen met affiniteit hiermee. Kun je dat er ook gelijk inzetten?

Marium Lahm

INTRODUCTIE NIEUWE FUNCTIE: DE VERTROUWENSPERSON



Daar waar mensen met elkaar omgaan kan zich grensoverschrijdend gedrag voordoen. Ook in onze parochie kunnen vrijwilligers, pastores en parochianen geconfronteerd worden met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het parochiebestuur hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschappen.

Wie het gevoel heeft dat beroepskrachten of vrijwilligers, die werkzaam zijn in onze parochie, grenzen overschreden hebben en daarmee de sociale veiligheid in gevaar hebben gebracht kan hierover in gesprek gaan met een van de twee nieuw aangestelde vertrouwenspersonen binnen onze parochie.

Met de aanstelling van de twee vertrouwenspersonen, te weten Cecile Kuijpers en Hans Siemerink, wil het parochiebestuur grensoverschrijdend gedrag tegengaan en de sociale veiligheid bevorderen. De vertrouwenspersonen zijn er voor alle beroepskrachten en vrijwilligers maar ook voor de parochianen. Zij zijn volledig onafhankelijk en gaan vertrouwelijk om met de informatie die zij krijgen. Feitelijk is er sprake van geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor de vertrouwenspersoon naar de kerkleiding, tenzij de vertrouwenspersoon toestemming heeft gekregen van de klager.

Er is bewust gekozen voor zowel een vrouw als een man als vertrouwenspersoon, waardoor iemand met een klacht kan kiezen waar hij/zij zich goed bij voelt. Beide vertrouwenspersonen hebben geen binding met onze parochie hetgeen de onafhankelijkheid kracht bijzet.

Grensoverschrijdend gedrag kan zich voordoen in vele vormen. Te denken valt aan seksueel misbruik; seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten; fysiek, psychisch of verbaal geweld; discriminatie en radicalisering. Je kunt zeggen dat het voornamelijk gaat over machtsmisbruik en het op een onredelijke of ongepaste manier uitoefenen van macht.

Het parochiebestuur heeft twee mailadressen opengesteld voor de vertrouwenspersonen. Naar een geschikte werkplek wordt nog gezocht.

Na een periode van één jaar zal een evaluatie plaatsvinden samen met de vertrouwenspersonen en het parochiebestuur. Doel is lering te trekken uit situaties die zich in het eerste jaar hebben voorgedaan.

De vertrouwenspersonen stellen zich op de vol-

gende pagina aan de lezers van de Apostelbode voor.

Voor de mensen die niet werken met de computer zijn bij het secretariaat van het parochiecentrum de privénummers van de vertrouwenspersonen bekend. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens zelf telefonisch contact op.

Het bestuur

GEMISTE KANS ...

De titel komt enigszins dramatisch over. Zo erg is het echter niet, wel jammer. Aanleiding tot het gebruik van deze titel is het feit dat op zondag 18 juli jl. bisschop De Korte onaangekondigd voorging in de eucharistieviering in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Na afloop werden hem koffie en een lekker broodje aangeboden. Dé kans om de bisschop te verleiden om museum De Kijkzolder te bezichtigen. Ria te Riele wist hem zover te krijgen! Vooral het huisaltaartje trok zijn aandacht. Als kleine jongen, gestoken in eigen misdienaarskleren, 'speelde' hij al de priester aan het huisaltaartje en reikte hij de communie uit (pepermuntjes) aan zijn huisgenoten. Hij adviseerde ons het museum meer dan één keer per maand open te stellen, zo enthousiast was hij. Jammer dat we geen foto van hem genomen hebben tijdens dit bezoek aan het museum. Een gemiste kans? Ja, jammer, we waren te verbouwereerd.

Of het museum voor u opengaat in september en we o.a. de prachtige uitgestalde en opgehangen iconen weer kunnen bewonderen? Het ziet er momenteel niet naar uit. We kunnen bezoekers vooralsnog geen veilige en gezonde omgeving garanderen. We hopen spoedig een en ander voor u te mogen organiseren, zodat u het parochiemuseum weer kunt bezoeken.

Gerard Toonen



VERTROUWENSPERSONEN



Bij deze wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Cecile Kuijpers en onlangs benoemd tot vertrouwenspersoon in parochie De Twaalf Apostelen. Ik ben al vele jaren werkzaam in het onderwijs, momenteel als docent bij de af-

deling Pedagogiek van de Radboud Universiteit. Ik begeleid studenten in hun opleiding en vorming tot (ortho)pedagoog en coördineer stages op het gebied van pedagogisch beleid. Verder ben ik actief als vrijwilliger in de Antonius van Paduagemeenschap in Nijmegen van de parochie H. Stefanus, o.a. als lekenvoorganger en lid van de locatieraad. Momenteel volg ik ook cursussen aan het Titus Brandsma Instituut, centrum voor spiritualiteit te Nijmegen. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen op een veilige manier in een parochie kan participeren en respectvol wordt benaderd, of het nu is als betaald functionaris, vrijwilliger of kerkbezoeker. U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor of wanneer u iemand nodig heeft die meedenkt over een situatie die voor u onaangenaam is. Ik ga op een zorgvuldige en betrokken manier te werk, en u kunt er zeker van zijn dat alles wat besproken wordt volledig vertrouwelijk is. Een tijdje geleden hebben mijn collega Hans Siemerink en ik een prettige kennismaking gehad met het parochiebestuur en het pastoresteam. Wij zullen deze functie het komend jaar dan ook zo goed mogelijk gaan invullen.

Mailadres van Cecile Kuijpers:
cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl



Mijn naam is Hans Siemerink. Mijn familie komt van oorsprong uit Oldenzaal. Ik ben geboren aan het begin van de oorlog, in 1941, in een klein dorpje in de verre veengebieden van Twente; in Geesteren, dat valt onder de gemeente Tubbergen. Mijn vader was daar jong onderwijzer. De lagere school heb ik

in Delden doorlopen; Stad Delden, toen nog. Dus hoe je het ook draait of keert, ik ben een Tukker! Ik weet niet of ik er nog zou willen wonen, maar het land, de streek, is me wel heel dierbaar. Toen ik elf jaar was ben ik, volstrekt eigen keuze, naar het kleinseminarie van het aartsbisdom Utrecht, in Apeldoorn, vertrokken. In 1964 werd ik tot priester gewijd, en heb ik de opdracht gekregen van de toenmalige aartsbisschop, kardinaal Alfrink, om in Parijs verder te studeren. Dat heb ik altijd als een grote uitverkiezing ervaren. In 1970 kreeg ik een aanstelling aan de theologische faculteit in Nijmegen, afdeling pastoraaltheologie. In datzelfde jaar ben ik ook gehuwd.

Mijn hele werkzame leven ben ik aan de faculteit verbonden geweest. De laatste vijf jaar voor mijn pensioen parttime gedetacheerd, door de faculteit, bij het aartsbisdom. Ik heb me altijd, ondanks mijn huwelijk, zeer met kerk en bisdom verbonden blijven voelen.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk aan de faculteit bestond uit het geven van supervisie, zowel individuele- als groepssupervisie. Het gaat daarbij om een vorm van begeleiding in het kader van stages in parochies, ziekenhuizen en middelbare scholen. De begeleiding bestaat m.n. in een bijdrage aan de zelfreflectie van de student/beginnend pastor of geestelijk verzorger/ beginnend docent. Zelfreflectie over de persoon, als persoon van de beginnende professional, is wellicht de belangrijkste 'factor' in zijn of haar leerproces. Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan, en ben gaandeweg steeds meer gaan ervaren, hoezeer die begeleiding bij de zelfreflectie oneindig veel meer effect heeft op de persoon in zijn of haar leerproces, dan welke goede adviezen en raadgevingen dan ook!

Ik hoop dat mijn werk als 'mediator' in parochie De Twaalf Apostelen in dezelfde sfeer van openheid en luisteren mag vorm krijgen.

Mailadres van Hans Siemerink:
hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl

In een tweetal bijdragen wil ik eerst het leven van de H. Norbertus beschrijven en vervolgens de orde van de norbertijnen, hun spiritualiteit en verspreiding. De aanleiding is, dat de orde dit jaar 900 jaar bestaat en in Nederland vrij grote bekendheid geniet.

Norbertus werd rond 1080 in Gennep geboren. De precieze datum is niet bekend. Zijn vader Heribert was heer van de heerlijkheid Gennep en woonde op een mottekasteel bij het Ketelwoud, nu Reichswald geheten. Zijn moeder heette Hedwig. Een mottekasteel is een soort fort ter verdediging tegen vijanden en de woonplaats van edellieden. Het zogenoemde Gennepershuis bestaat nog als een ruïne, gelegen aan de Maas in het Noord-Limburgse Gennep. Het was een groot ommuurd fort met drie verdedigingstorens, grachten, opslagplaatsen, woningen, stallen, gevangenis, molenhuis, brouwerij, bakkerij, school en kapel. In 1710 verwoestten de Franse legers het kasteel volledig.

De ouders van Norbertus stamden af van de vorsten van Lotharingen en Bourgondië. Norbertus wordt door hen voorbestemd om carrière te maken in de geestelijke stand. Op jonge leeftijd wordt hij kanunnik aan de St.-Victordom in Xanten. Hij krijgt een uitstekende opleiding aan het hof van Hendrik V, keizer van het Heilige Roomse Rijk en bij Frederik I, de aartsbisschop van Keulen. De strijd tussen de paus en de Duitse keizer over de vraag, wie de bisschoppen benoemt (de zogenoemde Investituurstrijd) trekt een zware wissel op de gemoedstoestand van de jonge Norbertus. Hij is in het gevolg van Hendrik V wanneer deze in 1111 in Rome de paus gijzelt. Dit gebeurt tot ontzetting van Norbertus. Wanneer in 1113 zijn beschermheer Frederik I de kant van de paus kiest in de strijd met de Duitse keizer, moet ook

Norbertus partij kiezen. Hij kiest voor de paus.

Na een heftige periode van twijfel en onrust kiest Norbertus voor een totaal ander leven. Hij gaat in 1114 naar de benedictijnerabdij van Siegburg na een bekeringsmoment in een hevige onweersbui. Een bliksemschicht sloeg vlak voor de voeten van zijn paard in. Het beest steigerde en wierp Norbertus op de grond.



Daarna maakt hij een bekeringsproces door en komt steeds kritischer te staan tegenover het wereldse leven van de geestelijken, waaronder die in Xanten.

Hij besluit zijn luxueus leven als kanunnik vaarwel te zeggen. Hij geeft zijn wereldse carrière op en kiest voor een leven van armoede en

ontbering. Hij deelt zijn bezittingen uit aan de armen en trekt als een prediker rond, overal de mensen aansporend tot boete en verzoening. Van edelman wordt hij bedelman.

In 1115 wordt hij tot priester gewijd door de aartsbisschop van Keulen. Zijn soberder leven zonder privébezit wordt hem niet in dank afgenomen en hij wordt steeds meer een zoeker naar evangelisch leven naar het voorbeeld van rondtrekkende predikers. Met twee leken trok hij predikend rond en kwam in Avignon (Fr) terecht, waar hij uiteindelijk van de paus toestemming kreeg om door te gaan met preken. De paus bracht Norbertus in contact met de bisschop van Laon, die geïnteresseerd was in de hervorming van het plaatselijke kloosterleven. Toen de pogingen van Norbertus mislukten raadde de bisschop hem aan om zelf een gemeenschap te stichten buiten de stad. Het werd Prémontré in een afgelegen gebied waar zich al enkele kluizenaars bevonden. Norbertus vormde met hen en enkele gezellen een gemeenschap.

Met Kerstmis 1121 sloot deze gemeenschap zich door de drie geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid officieel aaneen. Zij namen de Regel van Augustinus aan. De orde van de norbertijnen of premonstratenzers was hiermee geboren. De orde van Prémontré zou de bakermat worden van honderden andere kloosters.

Wie denkt dat Norbertus hiermee zijn levensdoel bereikt heeft, vergist zich. Hij zal na een bezoek aan Rome in 1126 aartsbisschop van Maagdenburg worden en tevens een belangrijke rol spelen in de steeds weer oplaaiende machtsstrijd tussen de pausen en de Duitse keizers. Hij bracht de financiën van het bisdom op orde, haalde de bezem door het bestuur en de organisatie, verbeterde de zielzorg, het kloosterleven en de leefwijze van de kanunniken. Hij dwong priesters hun ambt naar behoren uit te oefenen en celibatair te leven. Hij overleefde twee moordaanslagen. Norbertus stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg. Zijn sterfdag werd later zijn naamdag. Norbertus werd begraven in het norbertijnenklooster in Maagdenburg. In 1621 werd hij heilig verklaard. In 1626 tijdens de Dertigjarige Oorlog werd zijn gebeente naar het norbertijnenklooster Strahov in Praag gebracht.

Ik eindig met het spinnenwonder.

In de Heilige Johannes de Doperkerk in Ottersum staat Norbertus afgebeeld als bisschop met een monstrans in zijn hand, symbool van de eucharistie. Daar is ook een muurschildering waarop het 'spinnenwonder' wordt verbeeld. Toen Norbertus eens de mis opdroeg in de abdij van Kloosterrade (Rolduc) viel een giftige spin in de geconsacreerde wijn, die hij niet mocht weggooien. Norbertus dronk uit de kelk en nieste daarna de spin uit.

Koos Leemker

OPEN MONUMENTENDAG 2021



KERKRAMEN IN DE GEMEENTE WIJCHEN 35^E EDITIE OPEN MONUMENTENDAG, 11 EN 12 SEPTEMBER 2021

'Mijn monument is jouw monument' is het thema voor Open Monumentendag dit jaar.

Er is extra aandacht voor de monumentale gebrandschilderde

glas-in-loodramen in zeven geopende kerken binnen de gemeente Wijchen.

Aanleiding is het werk van Jo Bormans die de afgelopen twee jaar de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de circa dertig katholieke kerken in het Land van Maas en Waal in het Rijk van Nijmegen (westelijk gedeelte) heeft geïnventariseerd, beschreven, gefotografeerd en samengebracht in de website 'kerkramentussenmaasenwaal.nl'.

Dit religieus erfgoed is van grote cultuurhistorische waarde en verdient aandacht van een groter publiek.

Burgemeester Marijke van Beek opent Open Monumentendag 2021 op zaterdag 11 september om 12:00 uur in de H. Annakerk in Bergharen.

Aansluitend is er om 13:00 uur een lezing over de glas-in-loodramen in de Zandloper. Voor de lezing dient u te reserveren.

Dat kan via de landelijke website of door een e-mail te sturen naar: omd.tweestromenland@outlook.com

De opengestelde kerken bieden u dit jaar een unieke kans om zelf deze prachtige ramen van binnenuit te bekijken. De meest tot de verbeelding sprekende kerkramen tonen Bijbelse voorstellingen uit het Oude en Nieuwe

Testament, heilige of christelijke symbolen en monogrammen. De andere ramen zijn voorzien van kleurrijke meetkundige-, bloem-, en bladpatronen. Ze geven een extra dimensie aan een kerkgebouw en brengen prachtig, betoverend gekleurd licht binnen.

Omdat het lastig kan zijn om de voorstellingen goed te zien en te weten wat er op deze bijzondere vensters allemaal is afgebeeld is er een kijkwijzer beschikbaar.

De volgende kerken zijn opengesteld:

De H. Anna Bergharen za 11 sep. 12.00 – 15.00

De H. Antonius Abt Wijchen za 11.00 - 16.30

zo 12 sep. 12.30 - 16.30

De H. Damianus Niftrik

za 11 sep. 12.00 - 16.00

zo 12 sep. 12.00 - 16.00

De H. Johannes de Doper Balgoij

za 11 sep. 14.00 - 17.00

zo 12 sep. 12.00 - 17.00

De H. Judocus Hernen

za 11 sep. 13.00 - 16.00

zo 12 sep. 13.00 - 16.00

De Oude Dorpskerk in Leur

zo 12 sep. 12.00 - 17.00

De Oude Victor in Batenburg

za 11 sep. 12.00 - 17.00

zo 12 sep. 12.00 - 17.00

Op www.openmonumentendag.nl kunt u een overzicht van alle opengestelde monumenten en alle activiteiten vinden. Toegang tot de monumenten en activiteiten is altijd gratis.

Denkt u bij bezoek aan de regels die nog gelden in verband met coronapreventie.

Als u langer dan 15 minuten wilt genieten van de rust en de mooie ramen, neem dan plaats in de banken bij de stickers.

Draag zorg voor uzelf en zo ook voor anderen

Houd afstand



Vermijd contact met anderen en was regelmatig uw handen



V voorkom besmetting





EERSTE COMMUNIE

Na een weg vol hindernissen hebben toch de meeste kinderen die zich hadden aangemeld hun eerste communie kunnen doen. De vieringen waren zo veel mogelijk in de eigen gemeenschap. Zo hebben we van begin mei in Niftrik tot eind juni in de Abt Wijchen bijna elke week ergens feest gevierd. Bij de laatste vieringen mochten er ook al weer wat meer mensen meevieren in de kerk, maar overal was er een livestream verbinding zodat vanuit thuis meegevierd kon worden. Heel fijn dat dit mogelijk was!

In de Paschalis en de Abt Wijchen is vorig jaar de eerste communie uitgesteld omdat de groep te groot was om in één viering met de coronaregels te kunnen vieren. Die groepen zijn gesplitst in kleinere groepjes. In september zullen de laatste kinderen van die groep hun eerste communie ontvangen: op 12 september in de Antonius Abtkerk en op 19 september in de Paschaliskerk.

En dan gaan we op weg met de nieuwe groepen. Op *zondag 3 oktober* is er een inloopmiddag waar ouders en kinderen kennis kunnen maken met het nieuwe programma en kunnen inschrij-

ven voor de communievoorbereiding.

Het is gebruikelijk dat kinderen de communievoorbereiding doen in groep 4. Maar het kan ook prima nog in groep 5 (of 6, of 7...). Groep 4 is eerder een minimumleeftijd omdat kinderen dan al zelf kunnen lezen en begrijpen waar het over gaat. Maar we merken dat de kinderen er eigenlijk nog meer aan hebben als ze nog een jaartje ouder zijn. Dus als jullie vanwege corona de communie hebben uitgesteld, zijn jullie zeker van harte welkom om komend jaar alsnog mee te doen!

VORMSEL 2021

Op zaterdag 19 juni hebben acht jonge mensen het vormsel ontvangen. Het was een mooie viering waarin de vormelingen veel zelf hebben gedaan. Gelukkig mocht er ook weer familie bij zijn.

Omdat de voorbereiding vanwege de lockdown later was gestart, hebben we op zaterdag 12 juni een vormelingsdag gehouden om de gemiste programmaonderdelen in te halen. Van 's morgens 9.30 uur tot 's avonds 19.00 uur zijn de vormelingen bezig geweest. We hebben nagedacht over de geloofsbelijdenis en een eigen versie daarvan geschreven, samen gegeten, moodboards gemaakt over de thema's geloof, hoop en liefde, koekjes bezorgd bij mensen die vanwege corona veel minder sociale contacten hebben en aan het eind van de dag hebben we de kerk veranderd in een escape room. Gelukkig is het gelukt om de oplossing en dus de uitgang te vinden.

VORMSEL 2022

Denk je erover om komend jaar het vormsel te doen? Wil je meer informatie over wat het vormsel is en hoe de voorbereiding gaat? Kom dan ook naar de



inloopmiddag op *zondag 3 oktober*. Er is die dag een hoop te doen in de parochietuin, waaronder een plek waar je terecht kunt met al je vragen over het vormsel.

FAMILIEMUSICAL RUTH

Over een jonge vrouw die alle grenzen overwint. Op zondag 19 september om 14.30 uur kun je in Maaspoort Sport & Events terecht voor de familiemusical Ruth. Het is een eeuwenoud verhaal uit de Bijbel dat echter nog niets van zijn kracht verloren heeft.

HET VERHAAL

De hoofdrolspelers zijn Naomi, een wijze oude weduwe uit Bethlehem in Israël, en Ruth, de mooie, jonge vrouw uit het vijandelijke Moab. Toch is er tussen beiden verbinding. Bij alles wat zij meemaken, blijven ze elkaar trouw en er ontstaat een diepe vriendschap. En dan verschijnt Boaz op het toneel, rijk, good looking en nog vrijgezel. Een verhaal over culturen die botsen, over afscheid nemen en opnieuw beginnen en over doorzettingsvermogen.

INFORMATIE

Wil je reserveren, de trailer zien of andere informatie, ga dan naar de website: www.ruth-musical.org/nl. Een ticket kost € 19,95 en een gezinsticket voor vier personen € 75,-.

APOSTELN 2.0

U heeft in de Apostelbodes van de afgelopen maanden al regelmatig kunnen lezen over het nieuwe programma voor gezinnen: Apostelen 2.0. Dit najaar gaan we hiermee starten.

Waarom Apostelen 2.0? Omdat wij merken dat het steeds lastiger wordt om jongere generaties te betrekken bij ons gedeelde geloof. Wij hebben gezien dat een breed aanbod voor de jongere leeftijdsgroepen niet meer bij de afzonderlijke geloofsgemeenschappen neergelegd kan worden. Op parochieniveau kunnen we wél samen bouwen aan toekomst.

Doelgroepen: Gezinnen, kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners, ouders, volwassenen

Wanneer? Zondag 29 augustus is er een eerste kennismaking met Apostelen 2.0, bedoeld voor bovenstaande groepen; Zondag 3 oktober is er een infomarkt voor alle geïnteresseerden, tevens het moment van aanmelden voor communicanten/vormelingen; de eerste bijeenkomst van Apostelen 2.0 is eind oktober.

Apostelen 2.0 = meer doorlopend ontmoeten en leren vanuit Schrift en Traditie

In parochie De Twaalf Apostelen bieden we vanaf werkseizoen 2021/2022 het ontmoetings- en leeraanbod voor de jongere generaties op een nieuwe manier aan: In drie blokken van elk vier weekendbijeenkomsten gaan we meer dan nu het geval is bouwen aan de toekomst. De drie blokken van elk vier bijeenkomsten volgen de liturgische kalender: het eerste blok werkt toe naar Kerstmis, het tweede naar Pasen en het derde naar Pinksteren.

Naast de kinderen die zich aanmelden voor de sacramentenvoorbereiding (communie, vormsel) starten we met bijeenkomsten voor groep 1 – 2, de leeftijd tussen communie en vormsel, tieners en een groep voor ouders/volwassenen. Elke groep krijgt een eigen programma, waarna de diverse groepen samenkomen in een gezamenlijke viering. De weekendbijeenkomsten zullen afwisselend op zaterdag en zondag plaatsvinden om zo ruimte te bieden voor geïnteresseerden met meerdere verplichtingen.

KENNISMAKEN MET APOSTELN 2.0?

Op zondagmorgen 29 augustus nemen we afscheid van de kinderkaravaan zoals we die de afgelopen jaren hebben leren kennen als de van dorp tot dorp rondtrekkende karavaan, speciaal bedoeld voor gezinnen met jongere kinderen. De werkvorm van de kinderkaravaan blijven we gebruiken, maar het rondtrekken gaan we beëindigen. Apostelen 2.0 zal zoveel mogelijk centraal in de parochie worden aangeboden om in gezamenlijkheid te kunnen bouwen met een gemeenschap die voldoende mogelijkheden in zich houdt. Want het gaat om groei van geloofskennis en betrokkenheid bij de parochie zoals we die overgedragen hebben gekregen.

Op zondagmiddag 3 oktober is er in de middag een open inloop en een divers programma voor alle leeftijdsgroepen.

ORGANISATIE

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers en leden van het pastorale team. Wij hebben in de coronatijd hard gewerkt om een haalbare basis voor elkaar te krijgen. Wil je met ons meedoen? Dat kan. Laat het ons weten en we nemen contact met je op! info@detwaalfapostelen.nl of 06-13659042.

Groetjes!

Pastor Lara, Wim, Cindy, Jan, Linda, pastor Yves, pastor Jack, Rudy, Jeanne, pastoor Martin, Sabine, Guido, Marja, Ilse en Hugo



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 2 oktober t/m 7 november. Daarin komt de vrouw van Job uit het Oude Testament

aan de orde. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 9 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

EVEN PUZZELLEN

Hieronder ziet u een aantal foto's, die bijna allemaal gemaakt zijn in onze parochie. Welke foto's horen daar niet bij? Kent u alle kerken?

©Leo Bijmans



HENNIE WITSIERS 25 JAAR DIAKEN

WIJDINGSJUBILEUM DIAKEN HENNIE WITSIERS

Diaken Hennie Witsiers is iemand die het liefste op de achtergrond werkt. Hij helpt daar waar de nood het hoogste is. Op 28 september is het precies 25 jaar geleden dat hij samen met vier anderen diaken werd gewijd in de Bossche Sint-Janskathedraal. Dezelfde datum, 25 jaar geleden, werd hij benoemd als diaken. Aanvankelijk



vooral in Batenburg, Niftrik en Bergharen. Later komen we Hennie tegen in Wijchen, om nog weer later over het hele gebied van onze parochie werkzaam te zijn. Waar Hennie is, is zijn echtgenote Jo. Permanent diaken ben je immers niet alleen. Deze bijzondere wijding is verbonden aan één naam, maar wordt in feite gedragen door twee. Jo brengt Hen-

nie immers bij nacht en ontij met de auto naar waar zijn aanwezigheid is gewenst, en ondersteunt zijn werk op allerlei manieren: waarvoor veel dank! Hennie werkt graag op de achtergrond, maar is eerst aanspreekbare pastor in Batenburg, Niftrik en de Emmanuelkerk te Wijchen. Hij ging voor in talloze uitvaartvieringen, doopvieringen, huwelijksvieringen en weekendvieringen. Maria heeft zijn bijzondere devotie, en Hennie ging vaak en graag mee als begeleider naar Lourdes en andere bedevaartsoorden. Daarnaast heeft Hennie zich als kartrekker ingezet voor velen in de knel: het diaconaal beraad en veel individuele gesprekken met mensen in nood. Bijzonder is dat Hennie zelden 'nee' verkocht als er een verzoek aan hem werd gedaan om pastorale bijstand in welke vorm dan ook. We zijn hem daar als pastoresteam, bestuur en parochie heel dankbaar voor en wensen hem toe om nog veel gezonde jaren aan zijn respectabele 77 jaren toe te kunnen voegen, samen met Jo. Op de dag van de Apostelviering, 26 september, zullen we zijn wijdingsjubileum vieren en hem, samen met Jo, in het zonnetje zetten.

Namens pastoresteam en bestuur,
Martin Claes

OOGSTDANKVIERING

ZONDAG 5 SEPTEMBER 11.00 UUR: OOGSTDANKVIERING MET BISSCHOP GERARD DE KORTE

2021 is een bijzonder jaar voor de coöperatieve land- en tuinbouw in Noord-Brabant en in het Gelders Rivierengebied: het is dit jaar namelijk 125 jaar geleden dat pater Gerlacus van der Elsen de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond oprichtte. Daarom is de commissie Landbouw en Samenleving van de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen verheugd dat Mgr. Dr. Gerard de Korte, de bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, bereid is om voor te gaan in een feestelijke eu-
charistieviering.

Deze bijzondere ontmoetingsviering wordt gehouden op zondag 5 september om 11.00 uur op het terrein van Camiel Jansen, Bijsterhuizenstraat 15, 6546AK Nijmegen. (adres is per auto alleen te bereiken via Schoenaker = N847, de Verlengde Wilhelminalaan en de Elsenpas)



Aan de viering werken verder mee: pastoraal werker Jack Steeghs - tevens geestelijk adviseur van de afdeling, het koor Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk, het Boerenbondsmuseum Gemert tevens collectiedoel - en het gilde uit Niftrik.

Tijdschema:

11.00 uur viering

12.00 uur vraaggesprek met de bisschop

12.30 uur soep, koffie / thee en belegde broodjes en een optreden van het gilde

U bent van harte welkom!

Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.

Graag het totaal aantal personen dat bij uw huishouden hoort en naar de viering komt uiterlijk woensdag 1 september doorgeven aan Truus Laurant: mhm.laurant.4@hetnet.nl of 024-6414514.

U kunt bij haar tevens misintenties opgeven. Dit kan ook ter plaatse als u de viering bezoekt.

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen
Leden Commissie 'Landbouw en Samenleving'

Foto: Gerlacus van den Elsen, ingemetseld als hoeksteen in de abdijkerk van Berne-Heeswijk: een gedenksteen mogelijk gemaakt door gaven van boeren en tuinders.

MARIA-TENHEMELOPNEMING

14-15 AUGUSTUS 2021

Daags voor Maria-Tenhemelopneming werd er hard gewerkt in de tuin bij de Mariagrot ter voorbereiding op de eucharistieviering van 15 augustus. Veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen o.a. met het schoonmaken en klaarzetten van ruim honderd stoelen, bloemenversiering, etc.. Er heerste grote saamhorigheid onder elkaar met na afloop gezellig koffie!

ZONDAG 15 AUGUSTUS

Het beloofde een mooie dag te worden, de weergoden waren ons goed gezind en de tuin zag er uitnodigend uit. De klokken luidden en de viering kon bij de grot plaatsvinden. Pastoor Martin Claes opende, verwelkomde iedereen en hij sprak de hoop uit dat de viering een start mocht zijn voor een nieuwe levensweg.

De laatste maanden werden er veel kaarsjes gebrand bij Maria, veel zorgen werden bij haar neergelegd. Mooi dat Maria de functie van de kerk heeft overgenomen, zij speelt voor ons een belangrijke rol. Het mannenkoor verzorgde de gregoriaanse gezangen waaronder het Magnificat en het Ave Maria.

Onze kerk is nog steeds beperkt open en daarom vonden toch heel veel mensen hun weg bij de Mariagrot. Maria heeft zelf ook heel veel moeilijke momenten in haar leven gekend maar bleef altijd positief in alle omstandigheden, een voorbeeld voor ons.

Er heerste een grote saamhorigheid in de bloemenrijke tuin, er was letterlijk en figuurlijk warmte te voelen.

Na de zegen werd iedereen uitgenodigd voor het slotlied 'God groet U zoals bloemen'. Dit werd uit volle borst tweestemmig ten gehore gebracht.

Na afloop was er koffie met iets lekkers, geserveerd door de gastvrouwen van onze parochie. Petje af voor alle vrijwilligers die aan deze mooie viering hebben bijgedragen. Zou het niet fijn zijn om deze mooie plek meerdere keren in het jaar te gaan gebruiken?

Bea Cronenberg

Op www.detwaalfapostelen.nl (onder de knop Kerktv) of op <https://dashboard.dienstmeekijken.nl/detwaalfapostelen> is de volledige viering terug te kijken.



APOSTELVIERING

Op zondag 26 september vieren we in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen de jaarlijkse Apostelviering. Alle parochianen zijn van harte welkom. De viering begint om 10.00 uur. Aan het einde ervan wordt de Apostelspeld aan een vrijwilliger uitgereikt.

Tevens wordt er aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van Hennie Witsiers als diaken (zie pagina 11).

In deze viering willen wij alle vrijwilligers bedanken voor het vele werk dat zij voor de parochie gedaan hebben. Op 26 september zijn er verder geen vieringen in de geloofsgemeenschappen.

Na de viering wordt er voor alle aanwezigen koffie en thee met krentenbrood geserveerd.

In verband met de huidige richtlijnen ter preventie van een nieuwe coronabuitbraak zijn er slechts honderd plaatsen te vergeven.

U kunt zich aanmelden als u onderstaande vragen met nee kunt beantwoorden.

VRAGEN GEZONDHEIDSCHECK

1. Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende klachten?

U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).

U hoest (anders dan u gewend bent).

U bent benauwd of kortademig (anders dan u gewend bent).

U heeft verhoging of koorts.

U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.

2. Heeft u corona?

Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten (anders dan u gewend bent) ?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

En had u de afgelopen tien dagen nauw contact met uw huisgenoot?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

nauw contact had met iemand die corona heeft of had?

in corona risicogebied was?

GEEN AFSpraak BIJ 'JA'

Bij een of meerdere keren 'ja' op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af.

Pastoresteam en bestuur

VREDESWEEK

18 TIM 26 SEPTEMBER 2021

WAT IS DE VREDESWEEK?

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, het moet anders.

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, de actieweek voor vrede van PAX, laten ze al meer dan vijftig jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt vrede op de kaart gezet. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd. Deze verschillende activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken ze een krachtig geluid.

THEMA 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Voor 2021 kiest PAX 'inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek.

VIERINGEN

In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen wij op dit moment nog niet zeggen of er in deze parochie vredesweekvieringen gehouden kunnen worden. Let daarom op de mededelingen in de weekbladen.

Parochiële werkgroep MOV

DE VAKANTIE ZIT EROP: WE BEGINNEN WEER!



Vakantie doorbreekt de sleur van alledag en je hebt oog voor andere zaken / dingen dan dat wat je meestal dagelijks bezighoudt. Een andere omgeving, een ander dagritme en andere mensen om je heen doen je deugd.

Ik hoop dan ook dat u een fijne vakantie hebt gehad - ook al hadden we soms wat beter weer verwacht. We zijn weer aan het werk, de scholen zijn weer begonnen en ook ons parochieleven met zijn vergaderingen, de werkgroepen zijn weer begonnen. Mogelijk mogen de koren ook beginnen.

Opnieuw beginnen, dat is een wens die de meeste mensen welbekend in de oren zal klinken. Starten met een schone lei, net doen alsof je geen verleden hebt. Dat kan slaan op je werk, je relatie, maar ook op het moment dat je het gevoel hebt met het verkeerde been uit bed te zijn gestapt.

"De seizoenen komen terug, de jaren niet", is een uitspraak van Ivo de Wijs. Een wijze uitdrukking.

Het geeft aan dat verandering binnen een bestaand leven toch mogelijk is. Dat je niet alles kunt overdoen in je leven, maar wel een andere draai kunt geven aan wat je nu anders wilt doen. Je kunt een nieuwe baan zoeken, waarin je je beter tot je recht voelt komen, een andere manier vinden om met je partner om te gaan, stoppen met roken, meer gaan bewegen, of je schoonouders vaker bezoeken.

Er is altijd een mogelijkheid om dingen te veranderen en een nieuw begin te maken. Soms kun je dit zelf doen, soms heb je hier hulp bij nodig. Het vergt moed om een nieuw begin te maken. Je gaat er misschien vanuit dat het doel toch niet haalbaar is. Maar als je toch besluit om iets in je leven te veranderen, dan geeft dat voldoening. In onze parochie willen we ook veranderen en we beginnen met een nieuw initiatief, te weten De Twaalf Apostelen 2.0. In de Apostelbode van juli/augustus is dit reeds aangekondigd en in deze Apostelbode wordt er meer over gezegd. Lees deze beide stukken en doe mee.

Het is vaak een aantoonbaar keerpunt in je leven. Jaren later kun je zeggen: "Op dat moment, in die situatie heb ik besloten dat ik iets wilde veranderen." De mogelijkheid om een nieuw begin te maken kan ook in de diepste ellende een sprankje hoop geven.

Diaken Hennie Witsiers

BEDEVAART KEVELAER 2021 - AFGELAST

Het niet doorgaan van de bedevaart naar Kevelaer, georganiseerd door de Broederschap der processie Wijchen-Beuningen - Kevelaer, zal niet als een verrassing komen, maar toch willen we daar een bericht aan wijden. Zeker omdat de mensen waarmee we op pad gaan, het gevoel van steun door zo'n dag, nu extra goed kunnen gebruiken. We hebben door de vele en ook steeds wisselende COVID-maatregelen, maar ook het besef dat de mensen zelf er nog niet gerust op zouden kunnen zijn om met zijn allen te reizen, moeten besluiten de bedevaart voor 2021 niet door te laten gaan.

Het risico om, met toch voornamelijk mensen uit een kwetsbare leeftijdscategorie, op pad te gaan en dan met zijn allen in een bus te gaan zitten, vinden we niet verantwoord. Als daar dan nog bij zou komen dat we de bezetting van de bussen zouden moeten aanpassen, zou bovendien de laagdrempelige vergoeding die we vragen wellicht een extra hobbel zijn geworden. De mindervaliden hebben tot nu toe bovendien nog steeds met zoveel, soms wisselende, maatregelen te maken, dat we die ook niet zomaar mee zouden krijgen.

We hopen dat we begin volgend jaar wel kunnen melden dat de bedevaart van 2022 door zal gaan. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende maanden en winter. We wensen ieder een periode toe waarin de contacten weer als vanouds mogen worden en de gezondheid geen gevaar meer oplevert, zodat we elkaar volgend jaar weer zien en samen op bedevaart mogen gaan naar Maria in Kevelaer!

Namens de Broederschap Wijchen-Beuningen - Kevelaer,
Blijf gezond!

Gerard Arts, voorzitter



PROCESSIONS UIT MIJN JEUGD

In de tijd dat ik op de lagere school zat, werden veel kerkelijke feesten en gebeurtenissen gevierd met een processie. Omdat dit volgens een wet uit 1848 was verboden voor op de openbare weg, werd deze in ons dorp Overasselt in de kerk op het kerkplein en kerkhof gehouden. Het was telkens een heel gebeuren voordat iedereen was aangekleed en op de goede plaats stond. Pastoor Van Hout baande zich met een rood hoofd een weg tussen alle deelnemers en bepaalde op welke plekken iedereen moest staan. Onze hoofdmeester had zijn handen vol aan de onrustige schoolkinderen waarvan velen als schildknaap, bruidje, engeltje, vlag- of vaandeldrager werden ingezet. Het kerkbestuur, de voltallige harmonie en het kerkkoor waren er ook bij. Anna, de pastoorsmeid, deelde de schilden, vaandels en vlaggen uit aan de kinderen.



Bij de sacramentsprocessie liep de pastoor met de monstrans onder een baldakijn, die gedragen werd door vier mannen. De stoet bestond vooraan uit twee processielantaarndragers met in hun mid-den het processiekruis. Daarna het kerkbestuur, de vaandeldragers, bruidjes en schildknappen. Dan het wierookvat, de iconen en hierna de pastoor onder het baldakijn. Hierachter weer het kerkkoor en de harmonie met als laatste alle leken. Zo trok deze bonte stoet al zingend en biddend vanaf het kerkplein over het kerkhof naar de kerk toe. Ik herinner me nog dat een vriendje het schild op kop kreeg aangeboden door de pastoorsmeid. Onderweg sommeerde zijn moeder hem om het om te draai-



en. Dit durfde hij niet te doen omdat hij het zo aangereikt had gekregen.

Bij een processie ter nagedachtenis van Maria werd een schraag met het mooie Mariabeeld gedragen door vier maagden. Een van mijn oudere broers maakte daar een keer een grapje over, maar gelukkig begreep ik dat toen nog niet. Ook herinner ik me dat er een processie langs de met geelwitte vaandels versierde Hoogstraat trok. Ik heb toen met drie vriendjes meegedaan als negertje en we moesten geld voor de missie ophalen. Hiermee hadden we zoveel succes dat we alle vier een papieren rijksdaalder kregen.

Theo Dinnissen

ONTMOETINGSMIDDAG

Op 18 september a.s. wordt de jaarlijkse ontmoetingsmiddag, georganiseerd door het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen, gehouden in Nederasselt, in het dorps huis aan het Kerklaantje. De ontmoetingsmiddag is bedoeld voor alle parochianen uit Overasselt, Nederasselt en Heumen om elkaar te ontmoeten en te spreken onder gezellige omstandigheden. Een warme uitnodiging voor alle ouderen, zieken, alleenstaanden en aan huis gebonden parochianen. Dit in navolging van de landelijke Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.30 uur met een eucharistieviering met een toepasselijk thema, voorgegaan door pastor Yves en er zal muzikale begeleiding zijn. Ter plaatse kunnen misintenties opgegeven worden.

Na de eucharistieviering is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee met iets lekkers en daarna een glaasje drank. Sluiting van de middag zal rond 16.45 uur zijn.

Omdat deze ontmoetingsmiddag vorig jaar geen doorgang kon hebben vanwege het COVID-virus, hopen we van harte dat het dit jaar wel kan plaatsvinden. En dat vele mensen aanwezig zullen zijn. Vervoer kan geregeld worden via de Vrijwillige Thuishulp Overasselt, Riet Dinnissen tel: 024-6222247 of neem contact op met Ricky Ariëns tel. 024-6221897.

Vieringschema

28 augustus / 29 augustus
• 22e zondag door het jaar

04 september / 05 september
• 23e zondag door het jaar

11 september / 12 september
• 24e zondag door het jaar
• ziekenzondag

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^⑤ ✦ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 ✦ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 ✦ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23	lezingen ^① ✦ Eerste lezing: Jes. 35,4-7 ✦ Tweede lezing: Jak. 2,1-5 ✦ Evangelie: Mc. 7,31-37	lezingen ^② ✦ Eerste lezing: Jes. 50,5-9a ✦ Tweede lezing: Jak. 2,14-18 ✦ Evangelie: Mc. 8,27-35
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Kinderkaravaan Kinderkaravaankoor Martin Claes/Lara van der Zee	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlykkoor Yves Mambuëni	zondag 11.00 Familieviering <i>Eerste Communie</i> Ensemble Familiekoor Martin Claes/Lara v/d Zee
 Emmanuel Wijchen	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Ensemble Emmanuelkoor Hennie Witsiers	Géén viering
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes
 H. Jozef Alverna	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Ensemble Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	Géén viering
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambuëni
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
 Sint-Joris Heumen	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni	Géén viering
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	Géén viering
 H. Judocus Hernen/Leur	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes
 H. Damianus Niftrik	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Géén viering
 Het Kompas	Géén viering	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema

18 september / 19 september

- 25e zondag door het jaar
- vredesweek

25 september / 26 september

- 26e zondag door het jaar
- vredeszondag

02 oktober / 03 oktober

- 27e zondag door het jaar
- wereldmissie kinderen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Wijsh. 2,12.17-20 ✧ Tweede lezing: Jak. 3,16-4,3 ✧ Evangelie: Mc. 9,30-37 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Num. 11,25-29 ✧ Tweede lezing: Jak. 5,1-6 ✧ Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 2,18-24 ✧ Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 ✧ Evangelie: Mc. 10,2-16
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes</p>	<p>zondag 10.00 <i>Apostelviering</i> Ensemble Gelegenheidskoor Gehele pastoresteam</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Ensemble Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> Lara v/d Zee/Ad Blommerde</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Dames- & Herenkoor Ad Blommerde</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Ensemble Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Dames- & Herenkoor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Op dit moment is er geen livestream wegens een defecte camera. Er wordt aan gewerkt.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Hennie Witsiers.
iedere vrijdag (vanaf 10/09)	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament met mogelijkheid voor het sacrament van boete & verzoening (biecht). Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 10 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 03 september	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 01 oktober	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 17 september	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
----------------------	-----------	------------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 27 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 24 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 03 september	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 01 oktober	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed. Yves Mambueni.
------------------	-----------	----------------------------

Batenburg | Stadswal

dinsdag 31 augustus		Géén ontmoeting.
dinsdag 28 september		Géén ontmoeting.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

SAWAHASA IS EEN FAIR TRADE GECERTIFICEERDE IMPORTEUR

Sawahasa betekent 'precies goed voor iedereen'. Solidaire, rechtvaardige en directe samenwerking met de producenten is de kracht van deze importeur. Samen met de producenten stimuleert Sawahasa economische ontwikkeling in minder bevoorrechte regio's in de wereld door middel van eerlijke handel in traditioneel handwerk. Het doel hiervan is om achtergestelde producenten en hun gemeenschappen een kans te geven een gepast levensonderhoud op te bouwen en om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.

Alle producten zijn gemaakt door producenten uit ontwikkelingslanden. Het assortiment bestaat onder andere uit traditioneel handwerk (handicraft) uit Thailand, Peru en India.

De inkooporganisatie heeft ook een project in Myanmar (Birma). Dit is ook het land waar de tas met uilen op de foto hiernaast vandaan komt. De bevolking daar is zeer bedreven in allerlei soorten ambachtelijke arbeid.



GERARDUSKALENDER 2022

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De kalender kost €8,50 en is te koop bij Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N, 6602 DE Wijchen, 024-6414500 en bij Peter van der Loop, Korenstraat 12, 6617 CB Bergharen, 06-12479205.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

GEDOOPT

18 juli 2021
Luciano Verstegen
Nino Verstegen
Gina Verstegen



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 1 augustus heeft het Emmanuelkoor de viering weer opgeluisterd en dat was in anderhalf jaar niet mogelijk geweest. Het koor mag nog niet op volle sterkte aantreden vanwege de beperkingen door corona. In het achterliggende anderhalf jaar zijn de vieringen opgeluisterd door de zang van Caroline de Winkel. Zij werd begeleid door Uschi Krawczik of Fieke Bijmans. Wij zijn erg dankbaar dat zij dit hebben gedaan.
- Op 6 augustus is Aggie Willemse plotseling overleden. Zij en Michèl zijn heel veel jaren vrijwilliger in onze kerk geweest. Zij hebben in die periode veel werk verzet en daar blijven we dankbaar voor. Nu wensen we Michèl, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
- De contactraad heeft op 23 augustus weer vergaderd. Met zes personen is dit wel te doen in coronatijd. Jammer is wel dat een aantal vaste gasten er nog niet bij kunnen zijn.
- Op 26 september wordt de verjaardag van onze parochie gevierd met een bijzondere viering die om 10.00 uur begint. Maar dat bijzondere wordt extra bijzonder, omdat we ook stil zullen staan bij het feit dat Hennie Witsiers 25 jaar geleden tot diaken is gewijd. Elders in deze uitgave leest u hierover meer.

Namens de contactraad,
Tini Poos

GERARD BROEKHUIJSEN

Vorig jaar werd Gerard 80 jaar en dat was voor hem het moment om als vrijwilliger te stoppen. Nu nemen we niet van elke vrijwilliger afscheid zoals bij Gerard, maar bij hem had dit wel een



zeer bijzondere reden. Gerard is maar liefst 73 jaar op diverse fronten werkzaam geweest voor verschillende kerken. Dat begon in zijn geboorteplaats Arnhem en liep via de H. Antonius Abt van Wijchen naar Emmanuel. In 2013 heeft Gerard de apostelspeld gekregen. Vorig jaar april hadden we al een zondagse viering hieraan willen wijden, maar corona verhinderde dit. Op 11 juli hebben we een extra viering gehouden met de mensen die Gerard daar graag bij wilde hebben. Na afloop was er binnen de coronaregels een gezellig informeel samenzijn. We hebben Wil in de feestvreugde betrokken, omdat ook zij een stapje terug doet. Met Gerard, Wil, hun kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden kijken we terug op een bescheiden, maar warm afscheid.

Tini Poos



HERBERGKOFFIE



Corona blijft ons nog wel even parten spelen, maar de herbergkoffie loopt vanaf juli weer.

De komende gelegenheden zijn op woensdag 1 en 15 september en 6 oktober. Om 10.00 uur gaan de deuren open en om 11.30 uur sluiten we af. Zo lang als nodig noteren we naam en telefoonnummer van degenen die binnenlopen. Ook het handen ontsmetten en een mondkapje dragen bij binnenkomst gelden nog wel even. Graag tot ziens en van harte welkom.

Tini Poos



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

Ondanks de vakanties zijn er altijd veel vrijwilligers in de weer om de kerk en tuin in Nederassel te verzorgen.

De tuingroep heeft de heg rondom de kerk weer netjes geknipt. Dit o.a. omdat daar een taxushaag staat. In het snoeiwerk van de taxushaag zit de stof baccatine. Dit is een basisgrondstof voor chemotherapie. Dus alle snoeiwerk is netjes in zakken gedaan en wordt opgehaald door de buxustaxi die zorgt dat alle snoeiwerk op de juiste plaats terechtkomt.



Ook zijn er enkele voorzetrampen van de kerk schoongemaakt en weer netjes vastgezet en gemonteerd. De voorzetrampen zorgen er al vele jaren voor dat de glas-in-loodramen beschermd worden voor weersinvloeden. Door deze schoonmaakactie zijn de ramen weer netjes schoon en kunnen ze er weer enkele jaren tegenaan.

Dank aan alle vrijwilligers die zich weer ingezet hebben om dit te realiseren.

Contactraad Nederassel



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 6 juli heeft de contactraad gelukkig weer fysiek kunnen vergaderen.

- Onze secretaris Marium Lahm deelde mee dat ze eind augustus stopt met haar activiteiten in de contactraad. Aan de reacties viel af te lezen dat sommigen dat verwacht hadden, ik eerlijk gezegd nog niet.
- De contactraad wordt daarmee wel erg klein, we hopen nieuwe leden te verwelkomen. Vooral jonge vrijwilligers en leden van de koren zijn welkom, want die portefeuilles zijn momenteel niet ingevuld.
- In 2013 is de helft van het leien dak van onze kerk (kerkhofzijde) vernieuwd. Na de zomervakantie zal de andere helft (parochiecentrumzijde) worden aangepakt.
- De mededelingen vanuit het parochiebestuur en pastoresteam waren summier, omdat de belangrijkste zaken de volgende avond in de parochievergadering aan de orde kwamen.

Theo van der Weegen

25-JARIG JUBILEUM DIRIGENT ROB ENGELS

Op 1 juni van dit jaar was Rob Engels 25 jaar dirigent van het Parnassuskoor in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Hij nam na het overlijden van zijn broer Cees in december 1995 het dirigentenstokje over.

Rob studeerde viool en blokfluit aan het conservatorium te Zwolle. Hij behaalde de onderwijsaktes voor beide instrumenten en het eindexamen uitvoerend musicus voor viool. Rob zette zijn studie voort in Brussel en specialiseerde zich op



de barokviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Er volgden nog diverse aanvullende cursussen; tevens bekwaamde hij zich in koor- en orkestleiding. Rob doceerde viool aan de muziekschool in Nijmegen. Hij is di-

rigent van drie koren en muzikaal leider van het Nijmeegs muziekensemble Octime. Tevens is hij leider en concertmeester van het Ensemble Conservatoire.

We hebben onder leiding van Rob veel diensten en concerten mogen verzorgen, o.a. de kerstvieringen, de koordagen, concerten in de Weegbree, Kalorama en het Radboudziekenhuis. Ook hebben we twee keer de Vierdaagsemis in de St.-Stevenskerk in Nijmegen mogen opluisteren.

We hopen dat we als Parnassuskoor nog vele diensten en concerten mogen verzorgen en dat we als koor met Rob nog lang gezond en muzikaal mogen blijven.

Bestuur Parnassuskoor



H. JUDOCUS - HERNEN

*Het jaar 2021 is alweer over de helft gekomen,
we zitten nog over coronavrij en lekker weer te dromen.
We zijn het wel een beetje zat
en vragen ons af: zit er nog meer in het vat?
Zullen we aan de rest van de virussen kunnen ontkomen?
Maar kom, laten we de somberheid verjagen,
ook al zien we het verkorten van de dagen.
De herfst kan ook veel schoonheid geven
en met klimaatverandering zullen we moeten leven.
Hoe zullen de gevolgen ons belagen?
Na de donkere herfstperiode
komt de Licht van Kerstmis-episode.
Mooi om daarnaar uit te kijken,
voorkomen we dat we onder somberheid bezwijken.
Het optimisme komt dan weer in de mode.*

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES

5 september: Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, overleden familie de Kleijn-Hendriks
Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing

11 september : Toon Hendriks

19 september: overleden familie van der Aa-Broekman

25 september: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Thé en Trees Reuvers, Wim en Gon Hebing

3 oktober: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Jan Thoonsen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand okt. voor 8 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

IN MEMORIAM

AGGIE WILLEMSE-SCHOONWATER



Aggie was met Michèl in 1980 een van de eerste vrijwilligers van de Emmanuel-geloofsgemeenschap. In het voorjaar van 2006 werd ze daar gehuldigd voor 25 jaren kosters- en lectorwerk! Ze is tot zeker in 2011 nog lector in Emmanuel geweest en daarna heeft ze Michèl jarenlang geassisteerd bij zijn kosterschap in de Antonius Abtkerk van Wijchen. Bij veel parochianen zal ze in die ruim veertig jaren vrijwilligerschap een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Zij ruste in vrede.

EERSTE COMMUNIE

Op 20 juni jl. was het op deze zonovergoten dag dan toch zover. Sam, Pim en Stijn mochten de eerste communie ontvangen. Directe familieleden en enkele parochianen konden hierbij aanwezig zijn. Er was zelfs gezorgd voor een livestream, zodat andere belangstellenden de viering toch konden volgen op afstand. Het was een intieme viering waarbij pastoor Martin Claes en pastor Jack Steeghs voorgingen. Het ensemble Parochieel Zangkoor verzorgde de zang. De communicanten kregen ook een aantal belangrijke taken te vervullen. Al met al was het een feestelijke dag. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk gemaakt heeft!



GEDOOPT IN HET KERKJE VAN LEUR

19 juni 2021
Lyves van Prehn



JAN STEEG EN ZIJN FAMILIE (1)

HERINNERINGEN

Er is in Batenburg, afgezien van de gesloten parochiekerk en de gedachte aan het in 1984 gesloopte klooster, alleen nog de Jan Steegweg, dus bijna niets meer dat ons nog herinnert aan de familie Steeg. De boerderij in de kom van Lienden, waar de Steegs woonden, is afgebrand in 1892 en nooit meer herbouwd. En verre familieleden uit Hernen en Leur, de plaats waar Jan Steeg senior in 1767 werd geboren, weten zich van de Batenburgse tak - waaruit alle bezit naar kerk en caritas vloeide - niet veel meer te herinneren. Vader Jan en zoon Jan, die veel geld bezaten en daarvan weinig voor zichzelf nodig hadden. Vader en zoon waren godvruchtige mensen, die wisten dat wat men aan de minsten der Zijnen deed aan God gedaan was.

FAMILIE STEEG

Johannes Steeg senior werd in oktober 1767 geboren in Leur, op de plek waar nu de zorgboerderij 'De Meerenburgh' staat. Jan trouwt in mei 1827 in gemeenschap van goederen met



de relatief arme boerendochter Gertrudus Smits, zij is echter wel ruim dertig jaar jonger dan Jan (geboren te Overasselt op 6 november 1796 en overleden te Batenburg op 2 juni 1874). Zij krijgen samen zes kinderen, waarvan er vier hun kindertijd overleven. Jan was al ruim zestig jaar oud toen op 8 augustus 1828 zijn oudste dochter Johanna werd geboren op de boerderij in Lienden. Johanna ging naar het klooster, werd zuster Gildeberta en overleed in Tilburg op 26 augustus 1875. Op 19 december 1829 werd het tweede kind geboren, ook een meisje, dat de naam Allegonde kreeg. Ook zij ging naar het klooster en werd hier zuster Hieronyma. Zij overleed in Deursen op 5 augustus 1912. Dan werd er op 26 september 1832 de derde dochter geboren in

het gezin Steeg. Dat was Elisabeth, die echter op zeer jonge leeftijd overleed. Johannes Steeg junior – de stichter van de Batenburgse kerk – werd geboren op 8 september 1834 en stierf in zijn geboortehuis op 41-jarige leeftijd de 7^e december 1875 (enkele maanden voordat de Batenburgse kerk gereed zou zijn). Hij was ook de enige van het gezin die in Batenburg bleef wonen en werken. Op 7 november 1842, toen vader Steeg 75 jaar oud was, werd een tweede zoon geboren, Gerardus Willibrordus – die evenals zijn beide zusters zijn leven geheel aan de dienst van God wilde wijden en daarom ging studeren op het seminarie in St. Michielsgestel. Maar deze jongen stierf – nog geen 18 jaar oud – op 10 juni 1860.

Hans Vermeulen

foto: De huidige Meerenburgh in Leur

ONZE LIEVE VROUW VAN LIENDEN

'MOEDER VAN 'T VERTROUWEN' MATER FIDUCIAE

De Mariakapel in de buurtschap Lienden werd feestelijk ingezegend op 22 augustus 1954. Opvallend is dat er nog Batenburgers zijn die het kapelletje niet weten te staan. En dat Lienden als buurtschap wel zeventien huizen telt. Waarvan vier met twee huishoudens. Zo is in 2007 de Kapellentocht in het leven geroepen en zo houden we ieder jaar op tweede pinksterdag een Kapellentocht, te voet, op de fiets of met de auto. Alle kerken van De Twaalf Apostelen doen hier aan mee. Wijchen, Woezik, Hernen, Bergharen, Batenburg, Niftrik, Alverna, Balgoij, maar ook Heumen, Overasselt en Nederasselt zijn van de partij. Sinds enkele jaren doet de parochie Druuten en Puiflijk ook mee. Nu is er ook een mooie fietsroute uitgezet voor de deelnemers. De kapel was na 67 jaren aan een onderhoudsbeurt toe. Jan en Joke Hofmans, Liendensestraat 7, zijn de naaste burens van het kapelletje, en Bert en Ilse Kuijpers zijn het die daartoe het initiatief namen en een voorstel deden om tot reparatie te komen, en zij hebben hier hun medewerking aan gegeven.

Parochie De Twaalf Apostelen is de trotse eigenaar van de kapel en heeft hier goedkeuring aan gegeven.

Als wij zuinig met onze monumenten omgaan kunnen wij met onze kinderen en kleinkinderen hier nog mooie verhalen en herinneringen aan beleven.

In 1954 stonden er in de omgeving, op de beste gronden, veel hoogstam perenbomen en appelbomen, meer groen dan nu. Ik ben dan ook echt trots op mijn geboorteplek Lienden. Wij gingen



in processie, ook de mensen vanuit Batenburg, in de meimaand en oktobermaand iedere zondagmiddag naar het kapelletje het rozenhoedje bidden en het lied zingen.

*Goede Moeder van 't Vertrouwen
Hoor op deze blijde stond:
Wij zijn blij met U in Lienden,
Op ons Batenburgse grond.*

*Refrein: Reik ons toe Uw lange arm,
Maak ons harten blij en warm!!*

*Bronsgroen is de kleur van Lienden,
Groenig straalt ons toe Uw kleet,
Kleur van 't hoopvol vast vertrouwen,
Ondanks zorg en mensenleed.
Refrein:*

*'k Zie Uw ogen, 'k weet Uw harte,
'k Zie Uw Jezus, die reeds lacht:
Houd zo, dierb're panden, samen,
Hier voor eeuwig bij ons wacht.
Refrein:*

*Eendracht zij het keur van Lienden,
Samenwerking, vrind naast vrind,
Zoals Gij uw vingers strengelt,
Om het knuistje van Uw Kind,
Refrein:*

*En dan ruisen alle linden,
Alle bomen, alle blad:
Ave, Ave, Lieve Moeder:
Strooi Uw vreê op ieders pad.
Refrein:*



Links en rechts twee foto's van voor de restauratie.



na de restauratie

Pastoor Th. van den Heuvel heeft het hele lied zelf gemaakt. Hij heeft met de opening uitleg gegeven van het beeldje. Het beeldje heeft één lange arm om ons als Liendenaren tot steun te zijn en te omarmen.

Bert van Boxtel



GEDENKKRUISJES

Beste mensen,

Vorig jaar tijdens de laatste vieringen in de H. Georgiuskerk hebben veel nabestaanden een gedenkkruisje van hun dierbare overledene(n) opgehaald. Toch zijn er nog kruisjes achtergebleven. Het kan zijn dat mensen waarnaar de brief destijds was gestuurd, waren verhuisd of al waren overleden zonder dat wij dat wisten.

Wij willen u daarom allemaal verzoeken, indien bekend, familieleden van onderstaande overledenen te attenderen op dit schrijven. De familie zelf of u kunt zich dan melden bij E. van Duijnhoven (06-14519714 of eajvand@gmail.com).

- Theo Janssen † 2000
- Anita Spanjaards-Wolters † 2002
- Gertrudis J. Wijers-Creemers † 2000
- Gerrit Thomassen † 2004
- Rinus Wijers † 2012
- Joop de Lange † 2006
- Bianca Lansink-Hendriks † 2007
- Geertruida de Lange Köster † 2007
- Toon van Kuppenveld † 2008
- Bets-Paau-Janssen † 2017
- Marcel Verkuijlen † 2008
- Thij Jansen † 2001
- Peter van Dijk † 2009
- Frans Kessler † 1991
- Alfred Leverington † 2014
- Theodora Claassen † 1997?
- Maria Franssen † 2001

OVERDRACHT VAN HET SINT-JORISBEELD NAAR DE SINT-JORISSCHOOL IN HEUMEN

Op woensdag 7 juli was het dan zover. Na jaren in de H. Georgiuskerk in Heumen te hebben gestaan, moest hij er dan toch aan geloven. Het beeld van Sint-Joris die in gevecht is met de draak, moest een nieuw onderkomen krijgen. De H. Georgiuskerk was immers aan de eredienst onttrokken en



werd langzaam ontmanteld van zijn belangrijke relikwieën.

Het Sint-Georgiusgilde voelt zich zeer verwant met het beeld en heeft aangeboden het te adopteren. Na verschillende gesprekken te hebben gehad met de overheid van het gilde en het bestuur van De Twaalf Apostelen is er een zeer passende locatie gevonden voor 'Sint-Joris'. De basisschool Sint-Joris in Heumen zette haar deuren open om middels een mooie ceremonie 'Sint-Joris' een nieuw verblijf te bieden. Samen met de Heumense schooljeugd hebben de gildebroe-

ders 'Sint-Joris' opgehaald bij de kerk en in een optocht zijn ze gezamenlijk opgetrokken naar de basisschool. Daar is hij door muziekvereniging Vlijt en Volharding muzikaal onthaald en is er nog een vendelhuide gegeven door de vendeliers van het Sint-Georgiusgilde. Een fantastisch moment omdat ook de basisschool juist in die week van 7 juli zijn honderd-jarig bestaan vierde.



AFSCHEID DRIE LEDEN VAN HET PASTORAAT VAN NABIJHEID

Op 8 juli jongstleden hebben we afscheid genomen van drie leden van het Pastoraat van Nabijheid, te weten Tonny Loeffen, Tonny Jetten en Mientje Janssen-Bouwmeester. Na respectievelijk 21 jaar, 13 jaar en 12 jaar hebben ze laten weten te willen stoppen met hun bezoeken, namens de kerk, aan zieken, ouderen, nabestaanden, alleenstaanden en huisgebonden personen. Hun wens was om afscheid te nemen in kleine



kring en er niet teveel ophef over te maken. Dit resulteerde in een gezellige ochtend in de tuin van pastor Yves, in een lekker zonnetje. De leden met wie ze het langst hadden samengewerkt, waren uitgenodigd en de stemming was gemoedelijk.

Tijdens de koffie met gebak kregen we een onverwacht telefoontje van pastor Aloys van Velthoven, de medeoprichter van het huidige Pastoraat van Nabijheid, nu 21 jaar geleden.

Aloys sprak zijn dank uit voor het vele werk dat de drie dames verricht hadden en voor de ondersteuning die hij van hen had ondervonden.

Tussen de koffie en het drankje met de hapjes spraken Ricky en pastor Yves het drietal toe. Ricky haalde hoogtepunten aan uit de afgelopen 21 jaren en pastor Yves bedankte de dames voor alle zorgzame werkzaamheden. In hun werk was de goedheid van God te zien. En zoals in Prediker wordt verhaald: "Alles heeft zijn uur en tijd. Er is een tijd van werken en een tijd van rusten". Pastor Yves gaf aan dat ze nu van deze tijd van rusten ook mogen genieten. Daarna overhandigde hij de parochiekaars aan ieder van hen en Adelheid overhandigde hen een bos bloemen.

Daarna werden de dames nog persoonlijk toegesproken door Ricky, met details uit de notulen van al die jaren. Vanuit de werkgroep kregen ze alle drie een doos Merci, voor hun jarenlange inzet.

130 JAAR GELEDEN

Op 10 augustus jl. was het 130 jaar geleden dat de kerk van Overasselt werd gewijd. Ter gelegenheid hiervan een anekdote over de bouw ervan (1890-1891), in 1967 opgetekend door J. Schlicher, voormalig hoofd der school.

De leidekkers waren nogal lollige druiven en zij spuwden niet in een borrel. Nu was dit laatste alleszins verklaarbaar, omdat zij in pension waren in de herberg van Hol. Wekenlang bleven zij hier te gast, want zij werkten niet in akkoordloon! Het vergde heel wat tijd, alvorens zij het hele kerkdak hadden 'beleid', maar toen was het dan ook waterdicht!

Op een zondagmiddag zaten zij, zoals gewoonlijk in gezelschap van enkele kornuiten uit het dorp, weer achter hun borrel. Het ene neutje na het andere verdween achter hun kiezen en Hol stond zich achter de tap vergenoegd in de handen te wrijven. Hij hoorde graag dat zijn twee kostgangers het hoogste woord hadden, want daardoor steeg zijn omzet alsmaar hoger! Buiten was het niet te harden, zó stormde het en bij vlagen striemde de regen tegen de ruiten. In de gelagkamer bij Hol was het behaaglijk, al kon je

er dan de rook snijden en al was de atmosfeer sterk geïnfecteerd met alcohol dampen.

Hoe de juiste toedracht is geweest, weet niemand meer. Of dat een paar jonge boeren uit het dorp, die wellicht ook wat zweverig in het hoofd waren geworden, hen hadden 'opgejuind', of dat er misschien een weddenschap in het spel was ... ik weet het ècht niet. Maar in ieder geval maakten de twee gasten op een gegeven ogenblik doldriest bekend, dat ze de kerktoren zouden gaan beklimmen.

Niemand geloofde het natuurlijk. Stel je voor: boven aan de spits te gaan hangen met zó'n storm en met een paar liter jenever in je slokdarm! Maar al spoedig waggelden alle bezoekers, met de twee opscheppers voorop, naar buiten om de waaghalzerij-van-de-eeuw te aanschouwen. Alleen Hol bleef angstig op het hoekje bij zijn kroeg toekijken, want de arme kerel zag zijn klandizie ineens een paar procent dalen! Intussen waren verscheidene omwonende dorpingen haastig toegelopen, want zo'n nieuwtje is in een mum van tijd rond. De beide onverschrokken kerels waren inderdaad de toren in geklommen en staken wat later hun hoofd door de galmgaten naar buiten. Beneden zagen zij de groeiende volksoploop. Dat prikkelde hun overmoed nog een paar graadjes erger en weldra zagen de toeschouwers in dit buitencircus de twee acrobaten naar buiten klauteren. Het werd doodstil en de zenuwen knapten haast. De werkschuitjes, bevestigd aan de torenspits, zwiepten in de razende storm heen en weer, maar desondanks slingerden de kerels zich erin en begonnen allerlei grimassen te maken.

De omstanders durfden haast niet meer naar boven te kijken, want elk ogenblik verwachtten ze, dat de waaghalzen naar beneden zouden tuimelen en te pletter vallen. Dat gebeurde natuurlijk niet!

Onder de schare ging een zucht van verlichting op, toen de leidekkers weer op de begane grond waren gearriveerd. Daarna ging het in triomf naar Hol z'n herberg, want daar moest op gedronken worden, hi, ha, ho!

Uit: Missiethuisfront, No. 9 (1967)



EEN BIJZONDERE UITVAART

Tachtig jaar geleden vond in de kerk van Overasselt een uitvaart plaats die op de dorpingen een diepe indruk moet hebben gemaakt. In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 augustus 1941 werd een geallieerde bommenwerper op de terugweg vanuit Duitsland door een Duitse nachtjager neergeschoten. Het vliegtuig vloog in brand en stortte even na 14.00 uur neer op boerderij 'De Morsheuvel' aan de Kerkstraat (nu Schoonenburgseweg). Behalve de zevenkoppige bemanning, in de leeftijd van 24 tot 33 jaar, kwam hierbij het hele gezin Welles om het leven: Johan Welles 34 jaar, Maria Welles-Broekman, 32 jaar en hun zoontje Johan van een half jaar. De boerderij werd totaal verwoest.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

Na lange tijd is de contactraad weer bij elkaar geweest en de volgende punten zijn besproken:

RINGLEIDING

De ringleiding van de kerk van Heumen is overgenomen. Er wordt nu gekeken of de ringleiding nog functioneel is om in de kerk van Balgoij te plaatsen. De microfoon werkt op dit moment ook beter. Sprekers zijn duidelijker te verstaan.

VERWARMING KERK

De verwarming is door de monteur van de klok afgehaald en kan alleen nog maar handmatig bediend worden. De kosters weten hoe dit werkt.

AANLICHTEN KERKGEBOUW

Het zou mooi zijn als onze kerk verlicht wordt. Een soort welkom thuis in onze geloofsgemeenschap! Er wordt onderzocht of dit te realiseren is.

MARIABEELD

Het Mariabeeld is ernstig beschadigd door invloeden van vocht en warmte. Nu is het beeld bijgewerkt zodat het er op het oog redelijk uit ziet. Wij gaan op zoek naar een ander Mariabeeld om het huidige beeld op te knappen en dan regelmatig van beeld te kunnen wisselen.

EVALUATIE EERSTE COMMUNIE

In Balgoij hebben twee kinderen de eerste communie gedaan. Het was een feestelijke dienst. De communicanten deelden aan het einde van de viering papieren bloemen uit met zonnebloempitten passend in het thema: Groeien en bloeien. Ook voor de moeders waren er bloemen vanwege Moederdag. Volgend jaar wordt de voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel opge-

Op dinsdag 12 augustus zijn de drie gezinsleden begraven op het Overasselts kerkhof. Hun graf is daar nog steeds te vinden.



Foto: Boerderij 'De Morsheuvel' met op de voorgrond Johan (in de kindervagen) en vijf buurkinderen. Rechts is mevrouw Welles nog net te zien.

nomen in het familiepastoraat Apostel 2.0. De eerste communie wordt wel in de eigen geloofsgemeenschap gedaan, maar het vormsel zal op een centrale plaats worden toegediend omdat er een vormheer bij betrokken is.

EVALUATIE CORONA

In onze kerk zijn de kerkbezoeken teruggelopen. Ook is er niet meer gecollecteerd en de opbrengst is dus ook veel minder. Nu zijn er versoepelingen. De 1,5 meter afstand moet gehandhaafd blijven. Op dit moment mag weer van alle bestickerde plaatsen gebruik worden gemaakt. Het noteren van namen en telefoonnummers blijft van kracht. Het aantal koorleden mag uitgebreid worden tot twaalf, mits 1,5 m in acht wordt genomen.

URNENKELDERTJES

Er zijn bijna geen vrije urnekeldertjes meer op de begraafplaats beschikbaar. Er worden vijf nieuwe keldertjes bijgemaakt.

OPEN MONUMENTENDAG

Deelname van de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij aan de 35^e editie van Open Monumentendag met het thema: 'Mijn monument is jouw monument'.

De Johannes de Doperkerk is op zaterdag 11 september geopend van 14:00 tot 17:00 uur en op zondag 12 september van 12:00 tot 17:00 uur. In het kort: De Johannes de Doperkerk is sober gebouwd in 1913-1914, in baksteen uitgevoerd naar een ontwerp van architect Jan van der Valk (Rotterdam, 1873-Tilburg, 1961). Kruiskerk met opvallend ontwerp. Prachtige glas-in-loodramen. Gebouwd in 1913-1914 ter vervanging van de oude kerk (nu St.-Janstoren).

Rose Stevens, contactraad Balgoij



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Willy Gerrits - van den Broek werd op 16 juli 1950 geboren te Bergharen en is overleden op 5 april 2021, tweede paasdag. Zij was de dochter van Hent van den Broek en Riet Coenders. Op 7 november 1968 heeft zij haar jawoord gegeven aan Jan Gerrits. Zij hebben 54 jaar lief en leed met elkaar gedeeld. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren. Zij was de trotse oma van vier kleinkinderen. Vanwege de coronamaatregelen heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Op zaterdag 5 juni 2021 heeft haar gezin haar as uitgestrooid op het strooiveld van de begraafplaats nabij de Paschalis Baylonkerk te Woezik.



Henk Walraven werd geboren in augustus 1931 en overleed op 11 juni 2021. Henk vormde samen met Wies de spil van de familie. Een ding had hij zich heilig voorgenomen: Aangezien zijn eigen jeugd niet erg gelukkig was, zou het hij samen met Wies anders doen. Dat heeft hij gedaan. In 1962 trouwde hij met Wies. Hun huwelijk was gelukkig en warm en er werden drie dochters geboren. Na een aantal jaren in Hatert te hebben gewoond verhuisden ze naar Molenhoek, later naar Wijchen. Daar hebben ze fijne jaren gehad. Henk was een zorgzame man voor zijn vrouw, voor zijn dochters en schoonzonen en later voor zijn acht kleinkinderen. In 2019 was het zelfstandig samenwonen niet meer mogelijk door de ziekte Alzheimer. Hij verhuisde naar Dreumel, waar hij in het bijzijn van zijn familie is ingeslapen. Zijn afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de kerk te Alverna, Henk is gecremeerd op 18 juni.

Ank Oostendorp-van Gaal overleed op 14 juni en werd 79 jaar. Als oudste dochter van zes kinderen groeide zij op in Nijmegen. Zij trouwde met Rob Oostendorp en zij kregen twee kinderen. Ank was een krachtige vrouw en genoot van haar opgroeiende kinderen en kleinkinderen. Zij had het vermogen om haar gevoelens in woorden om te zetten in gedichten en verhalen. Talloze gedichten heeft zij achtergelaten in bundels en tijdschriften. De laatste jaren werd haar

geestelijke gezondheid echter steeds kwetsbaarder en dat was voor Ank moeilijk te accepteren. Wij hebben op 19 juni in een ontroerende viering afscheid van haar genomen in haar geliefde H. Jozefkerk op Alverna. Zij is te ruste gelegd op de begraafplaats te Berg en Dal. Rustig en vredig en zo is het goed.

Joop Camstra werd geboren te Amsterdam in januari 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was de helft van een tweeling. Zijn tweelingzus overleed net na de oorlog. Vreselijke oorlogsjaren waren dat. Gelukkig heeft hij zijn verdere jeugd onbezorgd kunnen beleven. Joop was een buitenbeentje, net even anders, onhandiger. Hij deed de Mulo, voetbalde en danste graag. Later werd hij conciërge, een baan waarin hij zijn sociale vaardigheden kwijt kon. Zijn huwelijk eindigde in een scheiding en hij kreeg de zorg over zijn zoon. Door de ontmoeting met Ellie

kwam er weer geluk in zijn leven. Na zijn pensionering kwam hij naar Overasselt, waar hij werd omringd door de familie van Ellie. Joop is overleden op 15 juni 2021. Zijn afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna hij is gecremeerd in Jonkerbosch Nijmegen.

Joke Clemens-van Leeuwen werd geboren te Leerdam in augustus 1923. Zij was een creatieve, sportieve vrouw, bijna 68 jaar getrouwd met Theo. Ze hadden het goed samen. 'Allemaal samen' dat was haar lijfspreuk. Ze was trots op haar kleinkinderen en toen ze achterkleinkinderen kreeg waren die de vreugde van haar leven. Ze breide en naaide voor haar kinderen, later maakte ze patchworkkleden en merklappen. Ze zat bij een koor, was lid van handwerkclubjes, speelde bridge, ging samen fietsen. Ze verhuisde naar Overasselt omdat daar drie dochters woonden. In 2016 overleed haar Theo en was ze haar anker kwijt. Joke overleed op 16 juni. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 22 juni in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats bij haar man.

Koos van Dreumel, geboren op 16 januari 1939 op Alverna als tweede kind en overleden op 18 juni 2021 te Nijmegen. In 1964 is Koos getrouwd met Jo Wessels. Uit hun liefde werden vier kin-

deren geboren. Van zijn oudste zoon moesten zij na een dag al afscheid nemen. Hij was de trotse opa van zeven kleinkinderen. Hij had een eigen transportbedrijf en was de hele week van huis. De zondag was heilig, dan stond hij op het voetbalveld op Alverna. Koos had een sterke eigen mening, vooral op het gebied van voetbal. Koos hield van gezelligheid en genoot van zijn vakantie-reizen. Vanwege zijn gezondheid moest hij verhuizen naar het verzorgingshuis de Passerel. De uitvaartdienst was op 25 juni 2021 in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna vond de crematie plaats.

Toon Brinkman werd geboren in augustus 1960 te Heumen. In liefdevolle herinnering aan Toon, dat hoorde we tijdens de afscheidsviering in Overasselt. Toon heeft gewoond in een warm huis van Dichterbij. Hij heeft daar mooie jaren gehad met zijn lievelingsmuziek op de accordeon, zijn sleutels, de zon, paardrijden. Hij genoot hiervan. Langzaam is zijn kaarsje opgebrand en hij is overleden op 21 juni. Zijn afscheidsviering heeft plaatsgevonden in besloten kring, met familie en medewerkers van Dichterbij, in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we hem te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aldaar.

Paul van Heumen, geboren op 10 april 1972 te Niftrik, als jongste van vier kinderen, en overleden op 27 juni 2021 te Batenburg. Hij is op 10 augustus 2002 gehuwd met Jacqueline van Dorst. Uit hun liefde zijn drie dochters geboren. In 2000 startte Paul zijn eigen bedrijf. Zijn gezin en familie waren erg belangrijk voor hem. Voor het gezin maakte hij altijd tijd. Hij genoot ook van de talloze wintersportvakanties en in de zomer met het gezin op vakantie in eigen land. Ook genoot hij van de reizen naar Spanje, met vrienden daar off the road rijden met de quad. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 5 juli 2021 in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof nabij de H. Jozefkerk op Alverna.

Op 29 juni overleed op 87-jarige leeftijd **Riet Jansen-Arts**. Na lange tijd met haar echtgenoot Rinus op de Havikstraat te hebben gewoond, was het moeilijk voor haar om na het overlijden van Rinus de draad weer opnieuw op te pakken. In goede tijden was Riet veel samen met Rinus en genoot van de Vierdaagse, de hond, en van

de vele ontmoetingen tijdens haar werk. Ze was zorgzaam en rustig. Gedurende de laatste jaren van haar leven had Riet zelf meer zorg nodig. We hebben haar op 5 juli uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie te Nijmegen.

Op zondag 11 juli overleed in het verpleeghuis Kalorama **Toos Tax** op de leeftijd van 74 jaar. Zij werd geboren en groeide op in Oploo als oudste van het (boeren)gezin Strijbosch. Toos was getrouwd met (de timmerman) Rien Tax uit Heumen, die vier jaar geleden ernstig ziek bleek te zijn en toen binnen korte tijd kwam te overlijden. Hij werd begraven bij de Paschaliskerk bij

hun oudste zoon Mark, die in 2001 met zijn motor verongelukte. Toos was altijd een sterke vrouw die veel tegenslagen in haar leven moest zien te overwinnen. In de Wijchense (parochie)gemeenschap was zij lang actief als vrijwilligster.

Voor een aantal ouderen en zieken bezocht zij regelmatig en trouw. In december 2020 bleek zij ALS te hebben. Op 19 juli vond in het Yardenhuis te Beuningen voor haar de uitvaart plaats.

Na een actief en ondernemend leven, overleed op 11 juli **Bep van Kraaij-Klaassen**. Ze werd 83 jaar oud. Bep was in al haar activiteiten zeer verbonden met de Wijchense gemeenschap. Samen met haar echtgenoot Henk stond ze aan de wieg van het Wijchense bakkersbedrijf, maar genoot ook van de carnaval, de vierdaagse en de vele ontmoetingen met mensen. Na een tijd in het centrum aan het Europaplein te hebben gewoond, werd haar gezondheid kwetsbaarder, en verhuisde Bep naar Meerstaete. We hebben Bep uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 17 juli, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Anton Koenders overleed op 14 juli en werd 79 jaar oud. Hij zal worden gemist in al zijn veelkleurigheid! We hebben hem op 20 juli uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

In liefdevolle herinnering aan **Annie Peters-Kuenger**, weduwe van Jan Peters. Annie is geboren in Groenlo in juni 1931. Zij trouwde met Jan en kreeg drie kinderen. Later kwamen er vijf kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. Annie was een warm en liefdevol mens, stond altijd klaar



voor haar gezin familie en vrienden. Haar man, met wie ze bijna 60 jaar in de echt verbonden is geweest, en kinderen waren alles, daar hield ze veel van. Annie overleed in Portiuncula te Wijchen op 17 juli. Op haar gedachtenis prentje staat geciteerd: "Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje". Daarom, schrijft haar gezin, zullen we met een glimlach naar boven kijken. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 22 juli in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats bij haar man.

Dien Niessing-van Rossum, geboren op 24 januari 1932 te Wijchen, als oudste van zes kinderen, en overleden op 18 juli 2021 in het CWZ te Nijmegen. Zij was gehuwd met Toon Niessing. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren en zij waren de trotse grootouders van drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Na de lagere school heeft zij de opleiding tot coupeuse gedaan. Dit was de rode draad door haar verdere leven. Zij maakte zelf de kleding voor haar gezin. Ook heeft zij meegewerkt aan het maken van kleding voor dorpsgenoten, waarvan de opbrengst naar de missie ging. Vaandels en doeken uit de kerk werden door haar gerestaureerd. De mantel van het Mariabeeld is van haar handen. De kleding van de carnavalsvereniging is ook door haar gemaakt. Wij hebben van haar op 23 juli 2021 afscheid genomen tijdens de viering in de Antonius Abtkerk te Overasselt. Daarna was de crematie in het crematorium Waalstede.

Willy Hopman-Broekman, geboren op 28 september 1939 op de 'De Regulierenhof' in Hatert als jongste van acht kinderen en op 1 augustus 2021 overleden te Overasselt. In 1964 gaf zij haar ja-woord aan Piet Hopman. Uit hun liefde werden zes kinderen geboren en samen hebben zij de boerderij opgebouwd tot een prachtig bedrijf.

Zij was een enthousiaste en hardwerkende ondernemster, die er van alles deed. Haar gezin en familie stonden bij Willy op de eerste plaats. Zij had zorg voor iedereen. Ruim twintig jaar geleden werd bij haar de ziekte van Parkinson vastgesteld. Dit kon zij moeilijk accepteren en zij heeft er alles aan gedaan om zo lang mogelijk fit te blijven. Haar uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2021 in de H. Jozefkerk op Alverna. We hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.



Op 10 oktober 1945 is **Wil Steins** geboren te Nijmegen en op 6 augustus 2021 te Wijchen overleden. Hij was de weduwnaar van Tilly Steins-Cillessen. Uit hun liefde is een zoon geboren en hij was opa van een kleindochter. Hij kwam uit Ewijk en heeft zijn laatste weken doorgebracht in het hospice te Wijchen. Hij had een grote maatschappelijke betrokkenheid en heeft een leven geleefd dat in het teken stond van het zorgen voor mensen die het minder hadden dan hijzelf. Tijdens de ziekte van zijn vrouw heeft hij alles gedaan om haar thuis te verzorgen. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2021 in de Antonius Abtkerk te Wijchen. De crematiedienst was in het crematorium Waalstede.

Als een dief in de nacht, zo onverwachts overleed **Aggie Willemse-Schoonwater** op 6 augustus. Zij werd geboren in 1944 en bracht haar jeugd-jaren door in Brakkenstein (Nijmegen). Zij was 49 jaar getrouwd met Michèl. Samen kregen zij vier dochters en acht kleinkinderen. Aggie was bijzonder zorgzaam en het geloof was heel belangrijk voor haar. Niet alleen haar gezin maar ook de school en de parochie konden op haar rekenen. Zij was onder andere voorleesmoeder, koster, lector, ze zong in het rouw- en trouwkoor, enz... Aggie's leven stond in het teken van 'er zijn voor anderen'. Vanuit de Antonius Abtkerk hebben wij haar uitvaart gevierd en Aggie begraven op het naastgelegen kerkhof. Dat zij mag rusten bij God.

Tonnie van den Heuvel is geboren op 20 maart 1948 op Alverna en overleed op 10 augustus 2021 in het CWZ te Nijmegen. Hij is ongehuwd gebleven. Hij is werkzaam geweest bij een schrijfma-chinezaak in Cuijk. Hier heeft hij het goed naar zijn zin gehad en er vele vrienden aan overgehouden. Tonnie hield van de bezoeken aan de Efteling met zijn familie. Hij was daar graag en genoot er

elke keer weer. Voor Tonnie mocht het gehele jaar Kerstmis zijn, maar dat kan niet. Toch had hij zijn eigen kersttijd. In november de opbouw van de versiering zowel binnen als buiten. Hij wist voor het opbouwen altijd wel mensen te vinden die hem daarbij hielpen. Eind januari moest alles afgebroken en opgeslagen. Hij heeft hulp gehad van zijn burens, zodat hij zelfstandig kon blijven wonen. Zijn afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2021 in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna de crematie.

HET 'BLAUWE BOEKJE' IS ER WEER!

Voor het elfde achtereenvolgende jaar heeft de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken) een activiteitengids samengesteld voor het komende seizoen.

Met dit boekje wil de taakgroep een andere manier van kerk-zijn mogelijk maken, waarbij het accent ligt op 'de ontmoeting met de ander': samen naar een mooie film kijken, in gesprek gaan na een boeiende lezing, tijdens een wandeling letterlijk een eindje met elkaar oplopen, aandacht hebben voor elkaar – dit alles ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Zo kan de kerk naast de vieringen op zondag een verbindende functie vervullen in de samenleving. En dat lukt: veel buitenkerkelijken komen graag 'op verhaal' bij een van de activiteiten. Momenteel bestaat de taakgroep VOS uit twaalf personen: mensen van de Protestantse Gemeente Rivierland Oost (PGRO) en van de rooms-katholieke kerken in Maas en Waal Oost. Een jaar lang brainstormen zij over nieuwe initiatieven.

In het vorige seizoen kwam er door corona van veel evenementen niets terecht. Dit jaar zijn er weer veel interessante lezingen, excursies, wandelingen, films, etc. gepland. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om enigszins de kosten te dekken. Doordat het VOS-seizoen loopt van 1 september tot 1 juni, is het onmogelijk de bezorging gelijktijdig met het kerkblad te laten lopen. Een extra woord van dank aan deze vele helpers is dus zeker op zijn plaats! Het boekje kan gratis afgehaald worden in de rooms-katholieke en protestantse kerken in Wijchen, Beuningen en Druten. Ook ligt het klaar in het Wijchense Mozaïek (bibliotheek), in de wijkcentra in Wijchen en in de protestantse kerken in Horssen en Bergharen. Tenslotte kan men het boekje downloaden via www.pkn.rivierlandoost.nl De Taakgroep VOS hoopt - corona volente - weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van de kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!

Arna Bearda

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



GEZOCHT MEDEWERKERS MEDIA OP VRIJWILLIGE BASIS



Parochie De Twaalf Apostelen is op zoek naar vrijwilligers die de communicatie via de website en andere kanalen kunnen beheren. Je werkt samen met andere vrijwilligers. Je denkt mee over de inzet van social media in relatie tot de overall communicatie.

Je belangrijkste taken zijn:

- het bedenken en zoeken van online content: tekst, beeld, video.
- contact onderhouden met vrijwilligers, bestuur en pastoresteam en op social media.

JOUW PROFIEL

Je hebt kennis van online communicatiekanalen, goede kennis van de Nederlandse taal. Je hebt gevoel voor het vinden van een passende toonzetting voor de hele parochie.

Je kunt goed zelfstandig en samen werken.

Aanmelden:

dick.hesse@detwaalfapostelen.nl

Vanaf linksboven
Emmanuelkerk - Balgoij (Johannes de Doper) -
Balgoij (OudeToren) - Druten - Alverna (Oude
Stiltecentrum Wijchen Zuid - Anto-
nissabt Wijchen - Cuijk - Woerik - Heumen - Neer-
Steijl- Alverna - Heumen - Overasselt - Bergha-
ren - Hernen - Weert - Batenburg - Nitrrik.

oplossing puzzel:

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

WANDELING

Ze staan er fier bij, de afrikaantjes, zo van: kijk, we zijn er weer! Een heel jaar lang lagen ze dicht tegen elkaar in de beschuitbus waarin ik hun zaadjes verzamel als de bloemen uitgebloeid zijn. Ze zijn lang en slank dit jaar, net een stel onhandige pubers. In de pot bij de achterdeur zwaaien ze vrolijk naar een wit vlindertje dat een perfecte landing maakt in de lavendel bij de oude schutting. Er hangen geraniums aan de bovenste planken, en een rond tafeltje bedekt de zwakke plekken in het hout. Eén kant van de schutting is helemaal overwoekerd door klimop die niet stuk te krijgen is, lang geleden begonnen als een heel klein plantje in een potje. Aan de achterkant was het een feest van roze klimrozen. Weken heb ik ervan genoten, maar nu mogen ze uitrusten tot het volgende jaar. De natuur zorgt altijd voor verrassingen. Naast de rozen komen elke lente tientallen groene puntjes uit de grond die razendsnel uitgroeien tot flinke stengels met gele bloemen. Ook voor ons huis zijn ze bijna niet meer uit te roeien. In het najaar trekken we heel veel wortels eruit om te voorkomen dat onze Margrietstraat van naam moet veranderen. Terug naar de achtertuin. Bodembedekkers, wilde aardbeities die willen voordringen en kleine blauwe bloemetjes die



terugvechten om hun plekje te behouden, het blijft spannend. De tuin is eigenlijk te klein voor wat er staat, we zijn in het begin te enthousiast geweest. Midden in de tuin staat een piramidebeuk, nu bijna veertig jaar oud. Het is maar goed dat we hem niet te dicht tegen de garagemuur hebben gezet anders was er nu gevaar voor instorten. We hebben hem noodgedwongen al heel vaak gesnoeid, een keer zelfs zo drastisch dat er alleen stompjes van takken overbleven. Als een soort troost zat er dat jaar de hele lente een merel schitterend te fluiten totdat de zon onderging. Ik kijk uit het raam, het stormt, en de beuk wuift naar mij alsof hij wil zeggen: ik ben nog lang niet klaar met mijn leven. Uit zijn oude stam komen steeds op de gekste plaatsen nieuwe scheuten tevoorschijn, hij trekt zich weinig aan van de zaag en de snoeischaar. Er zit een groot gat in het hout, er lopen barsten van boven naar beneden, maar zijn levenslust is onverwoestbaar. Bomen lijken op mensen. Ook wij beginnen klein, ook wij proberen ons in weer en wind staande te houden, en ook wij moeten andere wegen zoeken als wij verliezen lijden in ons leven. Ook een mensenleven heeft veel vertakkingen. Ik hou van onze boom, hij leeft waarschijnlijk langer dan ikzelf, misschien zal ik ooit als stof wegwaaien tussen zijn takken, dat vind ik een fijne gedachte.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
vacature		
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

REBEKKA

Echtgenote van Isaak, de erfgenaam van Abraham, Rebekka, wiens naam in het Hebreeuws betekent 'stevig vastbinden' of 'boeiend', is een van de meest prominente vrouwen in de voorouderverhalen in Genesis, in termen van haar actieve rol en haar controle over gebeurtenissen. In Genesis 24-27 vinden we de prachtig opgebouwde verhalen die beschrijven hoe Rebekka de vrouw van Isaak wordt, hoe ze na een lange periode van onvruchtbaarheid de tweelingzonen Esau en Jacob baart, en uiteindelijk hoe ze de eerste plaats in de afstamming voor haar jongste zoon Jacob verkrijgt, die voorbestemd is om de voorvader van heel Israël te worden.

Sommigen vinden de rol die Rebekka speelde toen ze haar man Isaak ertoe bracht om de zegen die aan de eerstgeborene Esau was beloofd, aan zijn broer Jacob te geven, niet fraai. Haar bedrog ten behoeve van Jacob draagt echter wel bij aan het beeld van een bewonderenswaardige en assertieve vrouw. De vrouw die weet te krijgen wat ze wil. Door slimme manipulatie, waarbij Isaak wordt misleid, heeft Rebekka haar doel bereikt en bepaalt ze het lot van de familie. Om haar favoriete zoon te beschermen tegen Esau's wraak gebruikte Rebekka opnieuw een list: Ze overtuigde Isaak met een smoes ervan om Jacob naar haar familie in Padan-Aram (in Mesopotamië) te sturen zodat hij daar een vrouw voor zichzelf zou kunnen vinden (Gen. 27:41; 28:1-5).

Rebekka's list die haar in staat stelde het geboorterecht voor haar geliefde zoon Jacob veilig te stellen en hem te beschermen tegen Esau's toorn door hem weg te sturen - vormt een voorwerp van controverse onder Bijbelcommentatoren, die beweren dat bedrieglijke vrouwen zoals Rebekka Bijbelse waarden ondermijnen. Terwijl in werkelijkheid de Bijbelse tekst duidelijk is over Gods bedoeling om Jacob de lijn van Abraham te laten voortzetten. Hieronder is het verhaal en

de motivatie achter de controversiële actie van Rebekka.

Volgens Gen. 25, toen Rebekka, na een lange periode van onvruchtbaarheid, zwanger werd, gebeurde het dat de kinderen in haar baarmoeder constant elkaar verdrongen. In haar wanhoop besloot ze naar de tempel te gaan om de Heer te raadplegen. Die sprak tot haar: "Twee volken zijn het die je draagt; twee naties die uiteengaan reeds in uw schoot. Een van de twee zal machtiger zijn: de oudste zal de jongste dienen..." (Gen. 25,22-24). Dit suggereert dat Rebekka iets wist over haar nog niet geboren kinderen wat niemand anders wist. Ze wist uit het orakel dat Jahweh Jacob, de jongere, bevoordeelde boven Esau, de eerstgeborene. Dit orakel, dat Rebekka hoogstwaarschijnlijk geheim hield, rechtvaardigt grotendeels de houding en de rol van Rebekka bij het stelen van de zegen

die Isaak aan Esau beloofde voor haar jongste zoon Jacob, zoals wordt verteld in Gen. 27. Door de list voerde Rebekka dus Gods wil uit die aan haar werd geopenbaard toen ze God raadpleegde in de tempel. Het was binnen Gods plan dat Jacob, en niet Esau, de erfgenaam van het verbond zou zijn.

Ondanks haar controversiële houding en bedrieglijke actie, verheft de joodse traditie Rebekka in het algemeen, door haar als een rechtschapen vrouw en zelfs als een profeet te beschouwen. Als een vindingrijke bedrieger diende Rebekka God en speelde ze een grote rol bij het in stand houden van de voorouderlijke afstamming van Israël via haar zoon Jacob.

List is geen christelijke deugd, maar misschien dat het verhaal van Rebekka ons oproept om al onze talenten, capaciteiten en creativiteiten te gebruiken om actief bij te dragen aan de verwezenlijking van Gods plan in ons eigen leven en in onze samenleving.

Pastor Yves Mambueni

bron: <https://jwa.org/encyclopedia/article/rebekah-bible>



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **oktober 2021** en heeft als thema '**de vrouw van Job**'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 september 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.