

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 9, november 2021



RACHAB

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

WEERKLANK

Verloren echolied
je verkoos de verste verten
voorbij de broze levensbaan

In de stilte van de nacht
zijn onverwacht
jouw klanken van mij heengegaan

Zoete pijn
zeg mij nogmaals hoe je heette
bezing nog eenmaal het verdriet
opdat ik nimmer zal vergeten
de tonen die je achterliet.

Joke Plamont - Mees



Inloopmorgen kan weer!

Op dinsdagmorgen 9 november, 23 november en 7 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari	35.431	106.412		103.781	-2.631
Maart	10.210	116.622	16.098	119.879	+3.257
April	7.343	123.965	6.463	126.342	+2.377
Mei	2.999	126.964	1.906	128.248	+1.284
Juni	3.336	130.300	6.055	134.303	+4.003
Juli	5.113	135.413	3.764	138.067	+2.654
augustus	2.210	137.623	2.070	140.137	+2.514

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans in 2021, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



3 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

4 NOVEMBER 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

Lezing 'Wat ben ik? De persoon als ik-zegger en als jij-zegger', entree 7 euro

6 NOVEMBER 20.00 UUR ANTONIUS ABT OVERASSELT

Optreden ensemble INTERVALLI

6 NOVEMBER 20.00 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN

Optreden van koor 'Stemmen van Troost en Licht'

9 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

9 EN 16 NOVEMBER 19.30 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezingen over het werk van Eddy Hillesum, door ds. Dick Sonneveld

11 NOVEMBER 19.30 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN

Film: Il y a longtemps que je t'aime

11 NOVEMBER 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

Lezing 'Niet ik, maar Christus, op zoek naar een christelijke identiteit', entree 7 euro

10 OKTOBER T/M 21 NOVEMBER 14.00-16.00 UUR

in de Schakel Wijchen, expositie 'Vergeten Verhalen', schilderijen van Nadine Zanow

17 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

18 NOVEMBER 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

Lezing 'Identiteit in transformatie: geloof en (trans)gender in Nederland', entree 7 euro

23 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

24 NOVEMBER 19.30-20.30 UUR MET MICROSOFT TEAMS

Bijbeldelen: in gesprek met elkaar aan de hand van zondagslezing

25 NOVEMBER 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIMEGEN

Lezing 'Politiek en identiteit', entree 7 euro

28 NOVEMBER 12.00-13.30 UUR DE KIJKZOLDER OPEN

1 DECEMBER 10.00 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN

Leeskring, waarin samen een boek gelezen en besproken wordt

1 DECEMBER 19.30 – 20.30 UUR MET MICROSOFT TEAMS

Bijbeldelen: in gesprek met elkaar aan de hand van zondagslezing

1 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

7 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

8 DECEMBER 19.30 – 20.30 UUR MET MICROSOFT TEAMS

Bijbeldelen: in gesprek met elkaar aan de hand van zondagslezing

Warm Welkom

NIEUWS VAN DE PASTORES

EÉN PAROCHIE, TWAALF GELOOFSGEMEENSCHAPPEN, TIJD NODIG VOOR VERDIEPING

Leidend blijft onze gezamenlijke betrokkenheid, zoals verwoord op het banier van de parochie: samen het verhaal van God en mensen ontdekken. Wij vinden het belangrijk om veranderingen onder te brengen binnen die ene parochie, bestaande uit twaalf geloofsgemeenschappen. Iedere gemeenschap doet ertoe, ieder mens doet ertoe. Net als de tijd die nodig is om tot een persoonlijke/gezamenlijke verdieping van blijvende betrokkenheid te komen.

VERANDERENDE ROL PASTORALE TEAM

Het pastoraal team staat middenin de veranderingen die gaande zijn. We beginnen bij het rijke gegeven dat we als collega's verschillen: in rol, ervaring, talenten en mogelijkheden. Die rijkdom gaan we meer benutten. Het eerst-aanspreekbaar model handhaven we vanwege de vertrouwde voor de geloofsgemeenschappen en de pastor, om pastoraal nabij te kunnen blijven. Tegelijkertijd verleggen we binnen het eerst-aanspreekbaar model het accent van 'zo veel mogelijk plaatselijk gaande houden' naar het 'bouwen met dat wat ons bindt'. Meer leven en werken met het geloofsmysterie van de verzen Heer.

TWEE PROGRAMMA'S: APOSTELN 2.0 EN DIENEN 2.0

Via twee programma's werken we toe naar meer inhoud en gemeenschapsvorming daar waar dat het meest nodig is.

- Het eerste programma is gericht op de doelgroepen die behoren bij het familiepastoraat: Apostelen 2.0.
- Het tweede programma – dat we op termijn gaan starten – is meer gericht op het verdiepen en verbreden van het dienende karakter van geloven: Dienen 2.0.



Veranderingen in parochie en geloofsgemeenschappen gebeuren niet van de een op de andere dag en niet alles kan meteen. We zijn als mensen onderweg. Beperkt en hoopvol. Daarom heeft het pastorale team op de jaarlijkse teamdag stilgestaan bij een kunstwerk van Peter Barelkowski: via dit schilderij oefenen we in de verschillende

rollen en talenten die we nu als team in huis hebben.

CONCRETE VERANDERINGEN IN HET PASTORALE TEAM

Pastoraal werker Lara van der Zee stapt binnenkort over van familiepastoraat naar basispastoraat met een eerstaanspreekbare rol voor de geloofsgemeenschappen van de H. Jozef en de H. Paschalis Baylon. Als pastoraal team dragen we met elkaar zorg voor Apostelen 2.0 – samen met een groep betrokken vrijwilligers. Er komt een extra collega ter ondersteuning: een coördinator missionaire parochie. Pastoraal werker Jack Steeghs vervult voorlopig extra ondersteunende taken en zal zich op termijn inzetten voor Dienen 2.0.

Pastorale team parochie De Twaalf Apostelen

BIJBELDELEN

SAMEN VERDER OP WEG MET WOORDEN VAN LEVEN

Het digitale aanbod 'Bijbeldelen' is een van de vruchten die is ontstaan in de coronaperiode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het binnen de oecumene aan. We komen wekelijks samen op woensdagavond in de sterke tijd van het jaar. Aan de hand van één van de zondagslezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken. Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú. Voor de gesprekken maken we gebruik van Teams. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen. Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer: info@detwaalfapostelen.nl

ADVENT 2021

Woensdag 24 november	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 1 december	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 8 december	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 15 december	19.30 – 20.30 uur

VASTEN 2022

Donderdag 3 maart	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 9 maart,	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 16 maart	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 23 maart	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 30 maart	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 6 april	19.30 – 20.30 uur
Woensdag 13 april	19.30 – 20.30 uur

Pastorale team parochie De Twaalf Apostelen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 12 december t/m 30 januari. Daarin komt Meriam uit het Oude Testament aan de orde. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 25 november per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



MUSEUM DE KIJKZOLDER OPEN

Het loslaten van veel coronamaatregelen maakt het mogelijk om ons museum, dat lange tijd gesloten is geweest, weer te bezoeken. Daarbij de thematentoonstelling Iconen, met medewerking van kunstenaar Jeanne Jeurissen en Ad van Starveren. Nog te bezichtigen op de zondagen 28 november, 26 december en 30 januari 2022 van 12.00 tot 13.30 uur. Daarna wordt de zolder ingeruimd voor een nieuwe special: 'Weg van Lijden'. Van harte hopen we dat u van deze gelegenheid gebruik maakt. Uiteraard gelden de basisregels tegen het verspreiden van het coronavirus.

Gerard Toonen

EVEN PUZZELLEN

WOORDZOEKER RACHAB

©L.B.

Als je op internet in de (kinder)bijbel het spannende verhaal van Rachab leest, kom je veel van onderstaande woorden tegen. Als je al die woordjes hebt gevonden en goed hebt doorgestreept, houd je nog maar één woordje over. Welk?

Achterbuur-achtervolgers-achtervolging-banger-bazuinen-bedreiging-bel-bergen-bijbel-boek-boer-dak-doei-drie-eerbaar-erkers-genade-gevaar-gluiperd-God-granen-handen-Hebreeuwse-herbergierster-hoes-Israël-Jehova-Jericho-Jordaan-Jozua-Kaleb-leugens-loeren-nacht-noen-notoir-overspel-park-pension-Rachab-rapen-rechtvaardig-redding-religieus-rood koord-schade-sluw-spion-stadsmuur-stadspoorten-stoa-studie-vaart-vee-verspieders-vlshopen-vrijheid-vrouw-zonde-zopie-zus.

V	L	A	S	H	O	P	E	N	L	E	U	G	E	N	S	H
O	E	E	N	R	U	U	M	S	D	A	T	S	L	U	W	E
H	E	R	B	E	R	G	I	E	R	S	T	E	R	E	O	B
C	B	R	S	N	G	O	D	D	O	E	I	D	U	T	S	R
I	A	N	E	P	A	R	K	A	O	K	A	L	E	B	T	E
R	N	C	O	C	I	A	E	R	K	E	R	S	A	A	A	E
E	G	G	H	S	H	E	D	B	D	L	S	H	U	Z	D	U
J	E	R	R	T	E	T	D	R	O	T	C	A	Z	U	S	W
T	R	A	A	V	E	G	V	E	O	A	H	N	O	I	P	S
G	E	N	A	D	E	R	R	A	R	J	A	D	J	N	O	E
L	L	E	P	S	R	E	V	O	A	S	D	E	K	E	O	B
U	I	N	O	E	N	O	T	O	I	R	E	N	E	N	R	IJ
I	G	V	R	IJ	H	E	I	D	L	E	D	N	O	Z	T	B
P	I	R	R	E	D	D	I	N	G	G	R	I	B	O	E	E
E	E	O	J	B	E	D	R	E	I	G	I	N	G	P	N	L
R	U	U	B	R	E	T	H	C	A	P	E	N	S	I	O	N
D	S	W	N	A	C	H	T	E	R	V	O	L	G	E	R	S

H. PETRUS CANISIUS

VIJFHONDERDSTE GEBORTEDAG VAN DE H. PETRUS CANISIUS (1521 – 1597)

Op 8 mei dit jaar was het vijfhonderd jaar geleden, dat de H. Petrus Canisius in Nijmegen werd geboren. Als bekende Nijmeegse heilige is het goed hieraan aandacht te besteden.

Hij was de zoon van Jacob Kanis en Egidia van Houweningen. Zijn vader was burgemeester van Nijmegen. De familienaam Kanis komt van het Latijnse woord *canis*, dat 'hond' betekent. We zouden hem op z'n Nederlands Pieter de Hond kunnen noemen. Zijn geboortehuis stond aan de Lage Markt in Nijmegen en in het Hunnerpark staat zijn standbeeld.

Zijn voorbereidende studies kreeg hij op de fratersschool in Nijmegen. In 1534 zette hij zijn studie voort in Keulen en begon in 1536 aan de universiteit met een rechtenstudie. In 1539 studeerde hij een jaar in Leuven en kwam in 1540 weer terug in Keulen. In 1543 kwam hij in contact met de jezuïeten en leerde de pas door Ignatius van Loyola gestichte 'Sociëteit van Jezus' kennen. Hij trad dat jaar op 8 mei in en werd daarmee de eerste Nederlandse jezuïet.

In 1546 werd hij tot priester gewijd.

In 1549 legde hij in Rome zijn plechtige kloostergeloften af in aanwezigheid van Ignatius van Loyola. In dat zelfde jaar promoveerde hij te Bologna in de theologie.

Al gauw openbaarden zich zijn vele talenten en grote wetenschappelijke productiviteit. Vooral als hoogleraar en prediker kreeg hij bekendheid. In de volgende steden was hij werkzaam: Ingolstadt, Wenen, Praag, Augsburg, Innsbruck, München en Fribourg.

Hij nam deel aan twee zittingen van het Concilie van Trente (1545 – 1563). Door paus Paulus III was hij als raadgever aangesteld.

Het Concilie van Trente is in de kerkgeschiedenis zeer bekend en van grote betekenis als reactie op de Reformatie, zoals deze door Calvijn en Luther werd gepropageerd. Het concilie vond plaats in de Noord-Italiaanse stad Trente om de calvinistische en lutherse waarnemers in staat te stellen aanwezig te zijn.

Hoofddoel van het concilie was de misstanden en misbruiken in de Katholieke Kerk aan te pakken. Tegenover de protestanten werd het absolute gezag van de paus bekrachtigd. Er werden vele besluiten genomen, die in veel gevallen tot in onze tijd nog gelden:

De canon van de Bijbel (de lijst van gewijde boeken) werd vastgesteld.



- De openbaring bestaat uit de H. Schrift en de kerkelijke traditie.
- Het Latijn is de liturgische taal (na Vaticanum II werd de landstaal ingevoerd).
- Er zijn zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, biecht, huwelijk, priesterschap, sacrament van de zieken.
- Het dogma van de transsubstantiatie: de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus tijdens de eucharistie.
- Standpunt van de Kerk over aflaten, heiligenverering en het vagevuur.

Dit concilie kan beschouwd worden als het hart van de Contrareformatie en Petrus Canisius speelde in dit proces een belangrijke rol, op nadrukkelijk verzoek van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. Met name in de Duitssprekende landen van Europa verdedigde hij het katholieke geloof tegenover het protestantisme.

Het beroemdste werk van Petrus Canisius is wel zijn catechismus, uitgegeven in 1555 onder de titel: 'Summa Doctrinae Christianae' (Samenvatting van de Christelijke Leer). Het werd het meest herdrukte en vertaalde boek uit de Nederlandse geschiedenis en is verschenen in 26 talen. Hij maakte drie uitgaven: voor

kinderen, voor volwassenen en voor geleerden. Als vorm koos hij voor de vraag-antwoord-vorm, die ouderen onder ons nog kennen van de catechismuslessen. Vraag: Waartoe zijn wij op aarde? Antwoord: Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.

In 1939 verscheen een Nederlandse Bijbelvertaling van de Canisiusvereniging onder de naam 'Petrus Canisiusvertaling'. Dit is dus geen werk van Petrus Canisius. De Canisiusvereniging is in 1904 opgericht om de katholieke leer in oecumenisch perspectief uiteen te zetten. Deze naam werd in 1948 veranderd in Sint-Willibrordvereniging.

Petrus Canisius stierf in 1597 te Fribourg (Zwitserland) met zijn catechismus in zijn handen. In 1864 werd hij zalig verklaard en in 1925 door paus Pius XI heilig verklaard. Pius XI schonk hem de eretitel kerkleraar. Zijn relieken worden bewaard in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk) in Nijmegen. Het betreft fragmenten van een wervel en zijn schoenen. Zijn naam leeft voort in de naam van een kerk, een straatnaam, een school en een ziekenhuis.

Koos Leemker

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

'GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND'

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

HOOPVOLLE ONTWIKKELINGEN ROND DE ZORG VOOR MOEDERS EN JONGE KINDEREN.

In 2019 was de kindersterfte in de wereld gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Adventsactie steunt dit jaar de volgende projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

OPVANGHUIS VOOR ZWANGERE VROUWEN IN ZIMBABWE

Het UMP-district is een plattelandsgebied in het noordoosten van Zimbabwe. De plattelandsbevolking lijdt aan chronische ondervoeding als gevolg van de aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Relatief veel pasgeborenen en hun moeders sterven rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. Het project wil er voor zorgen dat door uitbreiding en renovatie van het huidige opvanghuis jaarlijks tweehonderdvijftig moeders met hun kinderen worden opgevangen, alsmede zeventig vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er vijftien lokale verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van geboortezorg en zuigelingen- en kleuterzorg. Er worden dertig ouderparen opgeleid in de zorg voor baby's en peuters. Deze ouders kunnen hun nieuwe kennis in hun omgeving delen. Ook worden dertig groepen vrouwen uit driehonderd huishoudens getraind op het gebied van moeder- en kindzorg.

De kliniek krijgt haar eigen kippenren. De eieren uit eigen productie worden gebruikt om de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen te helpen aansterken.

ZORG TIJDENS DE ZWANGERSCHAP IN DE GAZASTROOK

De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door COVID-19-restricties. Een groot deel van de moeders en de kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede. COVID-19 verergert de situatie: nu de gezondheidszorg zich met name richt op het bestrijden van het virus, kan dit ten koste gaan van de zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Het medisch team van Caritas Jeruzalem zal in het district Wadi al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Caritas zal ook veertienhonderd zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

VERBETEREN VAN DE GEBOORTEZORG IN SOMALIË

Droogte, overstromingen, gebrek aan voedsel en conflicten ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners kan niet voorzien in het eigen levensonderhoud en is afhankelijk van humanitaire hulp. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot extreem hoge sterftcijfers van moeders en pasgeborenen baby's.

Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen honderdvijftig kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziekten.

Wilt u deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift:

- Overmaken op rekeningnummer NL89INGB06531000 t.n.v. Adventsactie
- In het weekend van 11-12 december deponeren in het collectemandje tijdens de weekendviering, of in de collecteblokken die achter in de kerk staan. (Deze collecte wordt van harte aanbevolen.)

Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw milde bijdrage.

De Bisschoppelijke Adventsactie en de parochiële werkgroep MOV.



APOSTELEN 2.0

Hoi, ik ben Ruben, 12 jaar, en ik zit op het Montessori College in Nijmegen maar woon in Wijchen. Ik zing in het familiekoor van de kerk en ik heb in juni mijn vormsel gedaan. Ik wil graag een verslag uitbrengen van het feest van 3 oktober, omdat we een nieuw project voor kinderen en families starten in de kerk. Mijn moeder vroeg of ik wilde helpen die middag. En dat wilde ik wel.

Het was superleuk. Maar het was wel jammer dat het regende die dag. Anders had het feest buiten plaatsgevonden. Nu was er in de kerk van alles te doen voor ouders en kinderen.

Er stond een springkussen buiten en ik zou dus opletten bij het springkussen. Maar omdat het regende was hier (bijna) niemand en was het springkussen nat. In de kerk waren spelletjes en toen heb ik daar maar geholpen. Ook konden ouders en kinderen vragen stellen over het nieuwe project aan de vrijwilligers van het project. Er waren standjes met informatie voor kinderen die het vormsel of de eerste communie wilden doen. Ook kon je meezingen in het koor of leren wat je moet doen als misdienaar. We hebben samen een hele grote puzzel gemaakt. En er waren koffie en thee en limonade en spekjes.

Er was ook een ruitafel met allemaal leuke spullen. Als je speelgoed had dat je niet meer gebruikte, kon je dit op de tafel leggen en ruilen met ander speelgoed. Mijn moeder had onze discobal daarbij gelegd en eigenlijk was ik het er niet zo mee eens. Maar maakt niet uit, want ik zag wel iets anders leuks; een kleine teddybeer met een kerstmuts op en een klein sjaaltje om. Ik heb hem 'Kerstje' genoemd. Mijn moeder en ik zaten over te gooien met 'Kerstje' en toen gooide ik hem op een plastic plaat bij de ingang van de kerk en we konden de teddybeer er nog maar net afhalen met een ladder en een stok.

Gelukkig kwamen er later in de middag ook nog wat van mijn vrienden. Samen hebben we een kussengevecht gehouden in de 'chill-kamer' boven in de pastorie (ik denk niet dat dit mocht, maar het was wel leuk). Ik hoop dat het nieuwe project leuk wordt en dat er meer kinderen naar de kerk komen, want met z'n allen is het leuk.

Ik had veel plezier en ik hoop degenen die er waren ook.

Groetjes van Ruben

GEZINSPROGRAMMA APOSTELEN 2.0

Op 3 oktober was in de Antonius Abt Wijchen de infomiddag en kick-off van Apostelen 2.0, het gezinsprogramma van onze parochie. Een enthousiaste groep mensen, vrijwilligers en professionals van parochie De Twaalf Apostelen, was die zondagmiddag in Wijchen om informatie te geven over de vele mogelijkheden die Apostelen 2.0 biedt.

Apostelen 2.0 is een programma voor ouders, tieners en kinderen vanaf groep 1 en het biedt een doorlopend aanbod aan de verschillende leeftijdsgroepen. De verschillende leeftijdsgroepen

hebben allemaal namen van een apostel. In drie blokken van vier bijeenkomsten gaan we met elkaar op weg naar Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Een gezinsprogramma voor ouders en kinderen, dus niet alleen voor de communicanten en vormelingen. Iedereen is welkom, ongeacht bij welke geloofsgemeenschap u hoort en of u regelmatig in de kerk komt of niet. Binnen dit gezinsprogramma Apostelen 2.0 wordt ook de voorbereiding van de communicanten en vormelingen van 2022 meegenomen.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn geweest om naar de infomiddag te gaan en u wilt u als gezin alsnog aanmelden dan kan dat tot donderdag 28 oktober. Op zondag 31 oktober is de eerste bijeenkomst. Ook als u een communicant of vormeling voor 2022 hebt in uw gezin, kunt u hem of haar nog tot 28 oktober aanmelden.

Meer informatie, vragen of aanmelden: Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl.

Ineke Wintjes





Als het stormt in een mensenleven, kun je je beklagen bij God of dankbaar zijn voor dat wat er wél is. In Aardenburg, de oudste stad van Zeeland, luisterde ik naar het verhaal van Marc en Dinique, die elkaar op latere leeftijd hadden gevonden en die dankbaarheid uitstraalden. Ze vertelden dat ze in de jaren van de nieuwe liefde allebei de dood in de ogen hadden gekeken. Ze waren hun onbevangingheid kwijt, maar hadden er het besef voor teruggekregen dat iedere dag samen een geschenk is. Ze bouwden daarom een kapel langs de kant van de weg. Zo kan iedereen die daar langsloopt een kaarsje opsteken en even thuiskomen bij God.

In het hoge noorden luisterde ik naar het verhaal van Marie-Jolanda Bresser. Zij verloor alweer wat jaren geleden haar zoon bij een brommerongeluk, van het ene op het andere moment. Het voelde alsof ze geamputeerd was en voor geruime tijd van de wereld verdween. Zo groot was de schok. Maar ze besepte na enige tijd ook dat ze haar zoon geen recht deed door te blijven treuren. Ze wilde betekenis geven aan zijn leven, hoe kort dat ook was. Daarom ging ze van Groningen naar Megen lopen, maakte daar etappes van en schreef die helemaal uit. Ze noemde dat het Clarapad, naar de middeleeuwse heilige Clara, die nauw verbonden met de schepping en met de armen leefde en zo de weg van Jezus volgde. Dat pad is nu een pelgrimsroute. Zo is de onomkeerbare dood van haar zoon het beginpunt geworden van een nieuw leven voor moeder Marie-Jolanda en talloze wandelaars.

Tegenwind kan een uitnodiging zijn om door de tranen heen betekenis te geven aan pijn en verdriet, en om door de scheuren van het leven heen het licht weer een beetje te laten schijnen.

Leo Fijen



boven - totaal pad
rechts - stempelpost



Overgenomen uit het blad 'Diakonie & Parochie'.

NODEN VAN DEZE TIJD

Dorstigen laven ...

Waar vorig jaar de zomer dorst bracht door grote droogte en hittekracht kwam deze zomer het water te veel en te hoog en hielden veel huizen het niet droog.

Hongerigen spijzen ...

Ineens is alles weg, huis en haard, is er nood aan eten, drinken, kleding, onderdak. Vele handen zijn helpend uitgestoken en gastvrijheid is bij honderdtal ontloken.

Vreemdelingen huizen ...

Familieleden bieden hun huis aan vreemden nemen mensen op. Er is nood aangedaan mensen willen met elkaar verder gaan.

Naakten kleden ...

Het is niet normaal, ineens zo te staan leeg, van alle gewone dingen ontdaan geen kleren meer om te dragen daar kan een inzameling veel aan bijdragen.

Zieken bezoeken ...

Uit het niets kwam een onbekende ziekte velen werden ziek na sociaal contact. Er mocht geen mens meer op bezoek gaan Je mocht wel zwaaien aan het raam.

Gevangenen bezoeken ...

Mensen zijn gevangen in veel leed dat hen omhult als een kleed. Liefde, bezoek, aanwezig zijn, het vermindert een beetje de pijn.

Doden begraven ...

Velen werden ziek en kwamen in ademnood en ondanks alle medische bijstand kwam de dood.

Je liefsten begraven met veel eer afscheid nemen op afstand doet zo zeer.

Hub Crijns, 9 augustus 2021

IN GESPREK MET

Rechtvaardigheid...

is een van de zeven christelijke deugden.

Hoe gaan we als christenen van tegenwoordig om met dit begrip. Ik vroeg het Rob Oostendorp.

Rob Oostendorp is ongeveer zes jaar geleden verhuisd van Wijchen naar Berg en Dal. Toch is hij nog steeds betrokken bij de H. Jozefkerk op Alverna. Hij voelt zich thuis bij deze kerkgemeenschap. Rob Oostendorp is geboren en opgegroeid in Nijmegen-Oost. Hij heeft gewerkt als fysiotherapeut en heeft zich later gespecialiseerd in revalidatiewetenschappen. Hij is in 1988 gepromoveerd en in 2000 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



RECHTVAARDIG

Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel bij hem. Ik ben opgegroeid en gevormd in een goed katholiek gezin. Maar zonder toeters en belletjes. Rechtvaardig zijn hoorde erbij. Evenals bij mijn eigen kinderen. Je probeert er goede mensen van te maken. En ik denk dat ik daar wel in geslaagd ben. Ik vind het een moeilijk begrip. Rechtvaardigheid is een empathisch gevoel. Je kunt het ook uit elkaar halen: recht - vaardig. Dan weet iedereen waar we het over hebben. Het is niet altijd meetbaar. Het is een persoonlijke maat voor wat goed en slecht is. Kinderen zeggen nogal eens als je ze corrigeert: "Dat is niet eerlijk". Maar rechtvaardigheid is dieper. Mogelijk dat het daardoor een moeilijk woord is en niet vaak gebruikt wordt.

VERGEVING

Rechtvaardigheid staat in relatie met vergeving. In de kerk komt dit veel voor. Wij zeggen het allemaal tijdens de dienst. We vragen om vergeving. Maar wat vragen we eigenlijk? Of zeggen we het na? In de kerk zeg je dikwijls dingen die niet op jou van toepassing zijn. Doen wij zonden? Zijn zonden dat wat je vroeger in de biechtstoel zei? Dingen die echt slecht zijn, dat zijn zonden volgens mij. Je hoort rechtvaardig te leven. Daar draait het om. Hoe je met je familie, vrienden en

andere mensen omgaat. Of hoe ik indertijd met mijn patiënten omging.

ONZE RELATIE MET GOD

Is God altijd rechtvaardig? Neen, God is niet altijd rechtvaardig. Dat voelde ik dikwijls bij mijn werk. Maar ook persoonlijk. Bijvoorbeeld bij dementie. Ik ervaar dementie als onrechtvaardig. Hoeveel mensen lijden daar niet onder. Iedereen probeert er het beste van te maken. In de kern ervaar ik de ziekte als onrechtvaardig. Mijn vrouw was dement. Dat was heel moeilijk. De eerste periode na haar overlijden had ik het gevoel van onrechtvaardigheid. Je zegt het niet, je ervaart het. Waarom? Later ga je er meer over nadenken en krijg je berusting. Kijk naar de Paralympische Spelen. Als ik iemand met twee prothesen zie hardlopen. Het ontroert me. Er is dus een wisselwerking van emoties.

GELOOF

Geloof en kerkbezoek is iets anders. Kerkbezoek is geen maat voor het geloof. Toch worden de geloofsgemeenschappen daarop afgerekend. Niet iedereen praat gemakkelijk over geloven. Het heeft iets filosofisch. Misschien moeten we kijken naar het aantal kaarsjes dat wordt opgestoken. In vol vertrouwen en geloof. Symboliek? Tweehonderd kaarsjes is een mooiere maat voor geloof dan het aantal kerkbezoekers. En mogelijk is het ook rechtvaardiger. Mijn vrouw had bijvoorbeeld grenzeloos vertrouwen in Maria. We hebben daar veel over gepraat. Ik probeer het nu in stand te houden. Recent heb ik bij een Mariafeestdag in het blad van de H. Jozefkerk geschreven: "Mensen, ga allemaal naar de Mariakapel en steek een kaarsje op om Maria te feliciteren". Ik zie het graag toegankelijker en eenvoudiger. Ik was laatst met mijn kleinkinderen in de kerk. Ze zeiden: "Ik snap er niets van wat die meneer zegt". Maar hoe moet ik 'geloof' uitleggen? Dacht ik.

Misschien moet je zeggen: "God, zullen we samen een kopje koffie drinken en leg het me nog eens uit. Ik denk daar veel over na".

Marium Lahm

APOSTELVIERING 2021



26 SEPTEMBER IN DE H. ANTONIUS ABTKERK TE WIJCHEN

Vanwege corona kon er in 2020 geen Apostelviering worden gevierd, maar op 26 september jl. hebben we de jaarlijkse Apostelviering wel weer kunnen houden en ook nog eens met een bijzonder feestelijk tintje. Het 25-jarig jubileum van Hennie Witsiers als diaken stond in deze viering centraal.

Het thema van de Apostelviering was 'Wees Ruimhartig'. Dit thema past precies bij het vele werk dat Hennie in de parochie De Twaalf Apostelen verricht. Als verrassing voor Hennie werd hij 's ochtends vroeg samen met zijn vrouw Jo met de koets in Batenburg opgehaald. De twee kleinkinderen van Hennie en Jo mochten ook met de koets meerijden. Bij aankomst bij de kerk werd Hennie opgewacht door het St.-Damianusgilde uit Niftrik dat hem en de andere pastores naar het altaar begeleidde. Na de passende overweging vanuit het thema en de treffende woorden aan Hennie door Jack Steeghs kwam de uitreiking van de Apostelspeld. Martin noemde heel wat activiteiten die door de kandidate in de loop der jaren zijn gedaan, zoals het opzetten van kinderdiensten en het mede actief zijn in het ziekenpastoraat. Eveneens is de kandidate al vele jaren het aanspreekpunt voor de interieurverzorging van de kerk. Zij is ook erg creatief en boetseert originele aandenkens voor communicanten en vormelingen. Daarnaast is zij al ruim vijftien jaar kosteres in de kerk van Balgoij. Na al het genoemde werd Ans van Erp uit Balgoij uitgenodigd om de Apostelspeld in ontvangst te komen nemen. Onder hartelijke woorden en felicitaties van Martin Claes werd bij Ans de Apostelspeld door pastoraal medewerkster Lara van der Zee opgespeld. Ook ontving Ans een mooie bos bloemen. Van de contactraad van Balgoij kreeg Ans ook een felicitatie met bloemen, waarna een groot applaus weerklonk in de kerk. Hierna werd de viering voortgezet. Aan het einde van de viering was Hennie Witsiers het middelpunt en werd uitgebreid stilgestaan bij zijn 25-jarig jubileum als diaken. Door Martin werd hij toegesproken voor zijn trouwe en toegewijde inzet voor de parochie. Van het pastoresteam kreeg hij een icoon aangeboden. Na de zegening en bij het verlaten van de kerk stonden de vendeliers van het gilde van Niftrik klaar om een vendelhulde te geven voor de jubilaris. Na deze feestelijkheden was iedereen uitgenodigd om naar zaal Sterrebosch te gaan voor koffie met gebak. Daar werden Hennie en zijn toegewijde vrouw Jo opnieuw in het zonnetje gezet met hartelijke woorden van Rudy de Kruijf en kregen zij een reis naar Israël aangeboden. Ook werd er nog een aantal felicitaties geprojecteerd van volwassenen en kinderen die Hennie

in de afgelopen 25 jaar gedoopt heeft. Daarna was er tijd voor een persoonlijke felicitatie aan Hennie en Jo.

Het parochiebestuur



ACTVITEITEN VAN VOS

VOS STAAT VOOR DE TAAGROEP VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE RI-VIERENLAND OOST WAAR OOK ONZE R.-K. PAROCHIE IN PARTICIPEERT. DE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN DE SCHAKEL, PIUS XII STRAAT 85, TENZIJ ANDERS VERMELD.

DUURZAAMHEID IN DE LANDBOUW

donderdag 4 november 2021, 20.00 uur

In 2019 is door wetenschappers Hans Meek en Martin van Ittersum aandacht besteed aan het thema duurzaamheid, energie en voedselproductie in mondiaal en Europees perspectief. Deze keer willen we inzicht geven in hoe duurzame voedselproductie lokaal speelt: welke invulling geven lokale ondernemers aan duurzaamheid in de landbouw en voor welke dilemma's staan zij? We hebben een viertal agrariërs uit Maas en Waal uitgenodigd om te vertellen welke (on-)mogelijkheden zij ondervinden. Ook zal er gelegenheid zijn voor vragen en suggesties over en weer. We vinden het fijn als we van te voren al wat vragen of suggesties ontvangen (zie e-mailadres of eventueel schriftelijk bij binnenkomst). Medewerking wordt verleend door Martin van Ittersum, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen, Wageningen Universiteit.

De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen

Info: Henk Kapel / t 024 6415119

henk.kapel@hetnet.nl

KWETSBAARHEID EN KRACHT IN ZANG EN MUZIEK



Het koor 'Stemmen van Troost en Licht' dat in Nijmegen regelmatig bij uitvaarten zingt, gaat eigentijdse koorwerken laten horen, omlijst met tekst en muziek.

Concert, donderdag 6 november 20.00 uur

HET WERK VAN ETTY HILLESUM

Ds. Dick Sonneveld laat in twee avonden aan de hand van schrijfster ETTY HILLESUM ontdekken dat haar handelen bepaald werd door een 'innerlijke stem'. De zin van ons bestaan wordt bepaald door een innerlijk geheim, dat bij ieder mens aanwezig is.

Lezingen: 9 en 16 november, 19.30 uur

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T'AIME

De film van Philippe Claudel gaat over twee zussen waarvan er een na een jarenlange gevangenisstraf intrekt bij de ander. Deze film zet aan tot nadenken over (on)schuld en lijden en ... kent een verrassend slot.

Film, donderdag 11 november, 19.30 uur



EXPOSITIE 'VERGETEN VERHALEN'

Van 10 oktober tot en met 21 november zal er in de Schakel te Wijchen een expositie zijn van schilderijen van de Beuningse kunstenaar Nadine Zanow. Haar werk is als een verhaal en bevat elementen van folklore, figuren en legendes. Het beweegt en brengt stilte. En altijd maakt het ons bewust van de emoties die we als mens delen. Deze tentoonstelling is een selectie uit verschillende series en thema's van haar werk en bevat zowel figuratieve als abstracte beelden.

Plaats: De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen

Data: alle zaterdagen vanaf 16 oktober – 20 november van 14 – 16 uur Op een ander moment is bezichtiging mogelijk op afspraak.

Info: Margreet van der Meij / t 0652172290,

e-mail: margreetvandermeij@hetnet.nl

Stilte, muziek en bezinning bij kunst in de kerk Op alle zaterdagen tussen 16 oktober en 20 november is de Schakel, Pius XII straat 85 in Wijchen van 14.00 – 16.00 uur open om het werk van de beeldend kunstenaar Nadine Zanow te bezichtigen. Tijdens de opening van de kerk is er ook gelegenheid om een stil moment voor u zelf te zoeken. Om te mediteren, te bidden, om een kaars aan te steken en tot rust te komen.

Op 13 november zal er van 15.00 - 15.30 uur een moment van stilte, muziek en bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden die aansluiten bij de schilderijen van de kunstenaar en er zal live meditatieve muziek gespeeld worden.

Plaats: De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen

Data: 20 november van 15.00 – 15.30 uur

Info: Margreet van der Meij / t 0652172290,

e-mail: margreetvandermeij@hetnet.nl.

KERSTPAKKETTENACTIE 2021

Het stap voor stap afscheid nemen van de coronaregels, met onlangs nog de anderhalvemetermaatregel, en het tegelijkertijd invoeren van de verplichte QR-code – met het gedoe voor onder meer senioren die niet zo goed met de computer overweg kunnen, zorgen er voor dat het voorlopig nog niet rustig wordt op het maatschappelijk front. Deze pandemie heeft zichtbaar gemaakt hoe diep de scheuren in onze samenleving intussen zijn. Of alles straks normaal zal worden is ongewis. Het gedrag van ons allen zal daarin mede de bepalende factor zijn. Met andere woorden: het grote sociale experiment, waartoe de coronacrisis ons heeft gedwongen is nog lang niet voorbij.

De financiële zorgen zijn voor vele mensen op dit moment zeer groot. Veel mensen hebben in deze coronacrisis hun baan verloren, de koopverbetering zit er voorlopig niet in, de energie en de levensmiddelen worden duurder, de voedselbanken krijgen nieuwe aanvragers. Sinterklaas en de kersttijd staan binnenkort voor de deur. Voor vele mensen zal dit een zeer moeilijke tijd worden.

Vele jaren verzorgden wij kerstpakketten voor mensen die onder de grens van armoede komen. De laatste twee jaar hebben wij dit kerstpakket vervangen door een pasje, waarmee bij de supermarkt levensmiddelen gekocht konden worden. Betrokkene kon dan zelf kopen wat hij of zij met Kerstmis wilde gebruiken.

Helaas moeten wij opnieuw constateren dat er ook nu veel gezinnen onder de armoedegrens leven. Wij verwachten dat er deze keer meer zulke

gezinnen zullen zijn. Ieder jaar opnieuw moeten wij een beroep doen op uw barmhartigheid als parochiaan om een gulle bijdrage te leveren in de kosten van deze kerstpasjes.

De parochie kan dit niet alleen doen. Wij vragen u dan ook deze actie financieel te ondersteunen. Hiervoor is een aantal mogelijkheden:

In het laatste weekend van het kerkelijk jaar (20 en 21 november 2021) wordt in alle kerken van onze parochie een collecte gehouden. Dit is geen extra collecte. Deze collecte is volledig bestemd voor de kerstactie.

U kunt ook een enveloppe afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van de overige kerken in de parochie. Op de enveloppe wel vermelden 'KERSTACTIE'.



Of u kunt een bedrag overmaken op de bankrekening met IBAN-nummer NL70 RABO 0135 4640 48 ten name van parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen, onder vermelding van 'KERSTACTIE'.

Bedrijven en instellingen die ons al jaren ondersteunen willen wij vragen ons deze keer wederom financieel te ondersteunen. Uw bijdrage blijft bijzonder welkom.

Wij danken u allen voor uw barmhartigheid en voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Met diaconale groeten van het Diaconaal Beraad, diaken Hennie Witsiers



GERARDUSKALENDER 2022

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De kalender kost €8,50 en is te koop bij:

Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N, 6602 DE Wijchen, 024-6414500 en Peter van der Loop, Korenstraat 12, 6617 CB Bergharen, 06-12479205.



Vieringschema

06 november / 07 november

- 32e zondag door het jaar
- H. Willibrord

13 november / 14 november

- 33e zondag door het jaar
- werelddag v/d armen

20 november / 21 november

- 34e zondag door het jaar
- Christus Koning v/h heelal

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingsen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✦ Tweede lezing: Hebr. 13,7-9a.15-17a ✦ Evangelie: Mc. 16,15-20 	<p>lezingsen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Dan. 12,1-3 ✦ Tweede lezing: Hebr. 10,11-14.18 ✦ Evangelie: Mc. 13,24-32 	<p>lezingsen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Dan. 7,13-14 ✦ Tweede lezing: Apok. 1,5-8 ✦ Evangelie: Joh. 18,33b-37
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag zondag 18.00 <i>Gezinsviering Apostelen 2.0</i> Kinderkoor Lara v/d Zee 11.00 Eucharistieviering Elckelyckoor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Doli Deo Gloria (Gemengd) Ad Blommerde</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Herenensemble Lara v/d Zee <i>Na afloop ☕</i></p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ad Blommerde</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Lara v/d Zee</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Yves Mambueni</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie <i>Ceciliafeest</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>

Vieringschema

27 november / 28 november
• 1e zondag van de advent

04 december / 05 december
• 2e zondag van de advent

11 december / 12 december
• 3e zondag van de advent
• zondag Gaudete

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Jer. 33,14-16 ✨ Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2 ✨ Evangelie: Luc. 21,25-28.34-36	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✨ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✨ Evangelie: Luc. 3,1-6	lezingen ^② ✨ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✨ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✨ Evangelie: Luc. 3,10-18
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Apostelen 2.0 Familiekoor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni	zaterdag zondag 18.00 Gezinsviering Apostelen 2.0 Kinderkoor Lara v/d Zee 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	Géén viering
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Yves Mambueni	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes <i>Na afloop ☕</i>
 H. Jozef Alverna	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara v/d Zee	Géén viering
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni
 H. Antonius Abt Overasselt	zaterdag zondag 19.00 Openingsviering Advent Martin Claes/Yves Mambueni 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
 Sint-Joris Heumen	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni	Géén viering
 Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
 H. Anna Bergharen	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	Géén viering
 H. Judocus Hernen/Leur	Géén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
 H. Damianus Niftrik	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	Géén viering
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube
Kijk via de button KERKTV op onze website of rechtstreeks op  YouTube

Openingsviering Advent

zaterdag 27 november 19.00 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Martin Claes & Yves Mambueni.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
iedere vrijdag	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament met mogelijkheid voor het sacrament van boete & verzoening (biecht). Yves Mambueni.
zondag 07 november	14.00 uur	Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
zondag 05 december	14.00 uur	Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 12 november	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers
vrijdag 10 december	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 12 december	17.00 uur	Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 05 november	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.
vrijdag 03 december	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 19 november	09.30 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.
---------------------	-----------	-----------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 26 november	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	---

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 05 november	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 03 december	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed. Yves Mambueni.
dinsdag 09 november	10.15 uur	Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
dinsdag 14 december	10.15 uur	Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
donderdag 16 december	11.00 uur	Kerstviering KBO. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal

dinsdag 30 november	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
---------------------	-----------	---

Bergharen | H. Anna

vrijdag 05 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 december	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Voor veel (vooral jonge) mensen is de olifant het dier waar zij ontzag voor hebben en die zij het meest bewonderen. Zij vinden olifanten mooie dieren, die beschermd moeten worden. De mens is de enige werkelijke bedreiging voor olifanten, omdat olifanten en mensen allebei veel ruimte, voedsel en water nodig hebben. Olifanten zijn heel intelligente dieren. Alleen gebruikt de olifant zijn intelligentie niet om anderen te doden of om er zelf beter van te worden.

Ze hebben een speciale wijze van met elkaar praten, waarvan het infrason geluid niet door mensen gehoord kan worden. Hiermee kunnen olifanten over grote afstanden van vele kilometers met elkaar communiceren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen graag een beeld van een olifant in huis hebben.





*De lichtjes van Allerzielen gloeien nog door,
het avondduister gaat steeds voor.
Maar in de advent zegt de kerk,
het kerstlicht moet weer aan het werk.
De ster van Bethlehem breekt door.*

*In de lezingen van de kerk horen we
toekomstgeluid.
De stam van Jesse breidt uit.
De volkstelling moet er komen
en doorbreekt de geboorte dromen.
De voorspellingen komen uit.*

Toon van Duifhuizen

RENOVATIE GAZON BIJ DE H. JUDOCUSKERK.

Het gazon voor en achter de kerk was toe aan een grondige opknappbeurt, aldus de mannen met groene vingers. Het 'gazon' bestond voor het overgrote deel uit een dikke laag mos en zat vol kuilen en gaten. Het maaien van dit gras was een zware klus. In samenwerking met de hovenier heeft de kerkhofgroep de renovatie opgepakt.



Begin september werd de oude grasmat losgewerkt met een frees. Daarna werd er een bodemverbeteraar op de grond aangebracht en gelijkmatig verspreid. Hierdoor worden het wateropnemend vermogen, de beluchting en de vruchtbaarheid van de grond verbeterd.

Na een lichte bewerking is het gras ingezaaid en aangerold. Inmiddels staat het gras erop en ligt de grasmat er weer prachtig bij. De contactraad bedankt de kerkhofgroep, de hovenier en de catering voor hun inzet.



het resultaat van hard werken

MISINTENTIES

2 november: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Peter van Est, Toon Hendriks, Paul Jansen, Gradus, Annie, Geert en Marco van Mullekom, Gerda van Heumen-Loeffen, Adriaan en Stien Hoeks-Van der Wielen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Thé en Trees Reuvers, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Koojsje van Heumen-Cobussen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, overleden familie van der Aa-Broekman, overleden leden van BHL-senior, voorheen KBO Bergharen-Hernen-Leur, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim Vergeest, Hent van As, Broer en Riet Steeg, Joop Rutten, Jan Schreven, Britt Geurts, Bert van Duifhuizen, Piet en Annie Steeg-Kersten, Broer en Jo Peters-van Lubeek, Cor en Annie van der Aa-van Casteren, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-van het Westeinde, Herman Arts, overleden familie Hendriks-van Zwambagt en Ton

7 november: Jan Thoonsen, Hent Janssen, Gradus en Annie van Heumen-Janssen, Jan van Lubeek, de ouders Engelbert en Katharina Otten, Wim en Gon Hebing

13 november: Ben Weeren, de ouders Kolks – Roes, Jan van Lubeek

21 november: Jan de Kleijn en overleden familie

27 november: Pieta Verwaaijen-Jacobs, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Elsmarie Schmitz, Wim en Gon Hebing

5 december: Jan Thoonsen, Wim en Gon Hebing

11 december: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Valdevino de Souza in Brazilië overleden

Gelieve de misintenties voor de maanden december en januari 2022 vóór 23 november in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



ZENDMAST

Op 24 september ontving de contactraad bericht dat het parochiebestuur op 22 september heeft besloten om akkoord te gaan met de plaatsing van een zendmast in de kerktoren van onze kerk. Eerder had het bestuur laten weten dat er, alvorens een besluit zou worden genomen over een eventuele plaatsing, met de contactraad zou worden overlegd. Wij waren dan ook zeer verrast door dit onverwachte bericht. Anderhalve week later kwam vanuit het bestuur de mededeling dat er door KPN een vergunningsprocedure bij de gemeente wordt opgestart, gedurende welke procedure belanghebbenden bij de gemeente hun zienswijze kenbaar kunnen maken en/of bezwaar kunnen indienen tegen de vergunning. Op 9 oktober hebben wij als contactraad desondanks opnieuw onze bezwaren, waarop tot op heden niet inhoudelijk is ingegaan, aan het parochiebestuur voorgelegd. In onze vergadering van 26 oktober horen wij waarschijnlijk meer.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

ALLERZIELEN

Het ensemble INTERVALLI onder leiding van Marianne Salden zingt een bijna vergeten Requiem uit de zestiende eeuw. Op zaterdag 6 november om 20.00 uur in de Antonius Abtkerk te Overasselt kunt u dit bijzondere concert ter gelegenheid van Allerzielen meemaken.

Afkomstig uit Ieper schreef Jacobus de Kerle (1531-1591) een Officium Defunctorum (kortweg Requiem) voor vierstemmig koor.

Deze ontroerende muziek is generaties lang toegeschreven aan zijn meer beroemde collega Lassus. In 1614, 23 jaar na zijn dood, werd het handschrift voor het eerst in druk uitgegeven.

De ontwikkeling van de westerse muziek werd in de renaissance grotendeels bepaald door zo'n zestal generaties componisten afkomstig uit de Lage Landen en Noord-Frankrijk. Wij noemen hen de 'Vlaamse polyfonisten'. De Fransen zeggen: l'école franco-flamande. Deze muzikanten zwierven uit door heel Europa en werkten als kapelmeester aan keizerlijke, koninklijke en andere adellijke hoven in Vlaanderen, Bourgondië, Spanje, Italië, en Midden-Europa. Of aan de pauselijke kapel in Rome en aan de grote kathedralen, waaronder de San Marco in Venetië.

Zo ook Jacobus de Kerle. Als jonge zanger kwam hij in Italië terecht, waar hij van 1555 tot 1562 kapelmeester en organist was in de muziekkapel van de kathedraal van Orvieto. In die tijd werd hij tot priester gewijd en vergezelde hij kardinaal Otto von Waldburg naar Barcelona. Na terugkeer werkte hij aan het hof van de kardinaal in Dillingen. In 1567 treffen we hem als kapelmeester in zijn geboortestad Ieper. Later werd hij organist aan de Dom van Augsburg, waarna Kempten en Cambrai hem lokten. En in 1582 vluchtte hij als trouwe aanhanger van de Spaanse koning naar Mons (Bergen in Henegouwen). Zijn laatste levensjaren bracht hij door aan het hof van de Keulse keurvorst en na diens bekering tot het protestantisme aan de hoven van keizer Rudolf II in Wenen en in Praag, waar hij op 7 januari 1591 overleed.

Tijdens het concilie van Trente had hij een belangrijke positie in de commissie voor kerkmuziek, die uiteindelijk adviseerde om Palestrina's stijl en tekstgebruik als uitgangspunt voor de religieuze muziek te nemen.

De Kerle componeerde hymnen, psalmen, madrigalen, Magnificats en vier- tot zesstemmige missen, motetten en responsories, en twee Requiems.

Het ensemble INTERVALLI herdenkt ook Josquin Desprez (1440-1521) die vijfhonderd jaar geleden overleed.

Het concert wordt opgedragen ter nagedachte-nis aan de slachtoffers van de pandemie.

Erik Dyckhoff





25 JAAR DIAKEN

Op 10 oktober werd in Batenburg tijdens de viering stilgestaan bij het feit dat Hennie Witsiers 25 jaar geleden tot diaken werd gewijd. Een mooie dag, om in dankbaarheid op terug te zien. Het was bijzonder dat wij dit heugelijke feit met Hennie als Batenburger in ons midden in De oude Victor konden vieren. De mooi versierde kerk was goed gevuld met familie, vrienden en parochianen. Jack Leo was tijdens de eucharistieviering onze voorganger, tijdens zijn overweging bracht hij lovende woorden. Verder hadden wij de eer dat violiste Judith Steenbrink met col-



lega met zang en muziek een bijzondere bijdrage aan de viering heeft gegeven. Na afloop was er gelegenheid om te feliciteren en een kop koffie, thee of limonade met iets erbij tot zich te nemen. Het was een gezellig samenzijn. Wij willen de vrijwilligers die in onze geloofsgemeenschap de helpende hand

bieden en altijd klaar staan hartelijk danken. De viering van 10 oktober is terug te kijken via het kanaal De Twaalf Apostelen: <https://www.detwaalfapostelen.nl> knop kerktv

Bert van Boxtel

foto's: Wouterjansen.nl

JAN STEEG EN ZIJN FAMILIE (3)

1875 – DE INZEGENING

Geertruida Steeg is inmiddels overleden en zoon Jan is ernstig ziek, maar dan op 30 april 1875, wordt krachtens volmacht van Mgr. J. Zwijzen door pastoor Kroonen de nieuwe kerk ingezegend en daarna op 1 mei 1875 plechtig in gebruik genomen. Pastoor Kroonen werd bij deze heilige mis geassisteerd door twee paters jezuiten. Ook deden veertien kinderen in deze viering hun eerste heilige communie.

INTERIEUR

Jan Steeg jr. is slechts elf keer in deze nieuwe kerk geweest, die hij had laten bouwen. Op zijn sterfbed had Jan Steeg nog twintigduizend gulden gegeven om de kerk van binnen te versieren. De wanden van de kerk werden rijk beschilderd met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, er kwam een fraai altaar in de kerk en de preekstoel, die boven de plaats stond waar men urnen vond, diende het christendom op de puinhopen van het heidendom te symboliseren.



De reliëfbeelden in de preekstoel stellen dan ook taferelen uit het leven van Sint-Willibrordus voor, te weten zijn zending, zijn prediking, zijn wijding tot bisschop van Utrecht en de omverwerping van een afgodsbeeld op Walcheren.

GECONSACREERD

De nieuwe kerk werd eerst op 8 augustus 1881 plechtig geconsacreerd door Mgr. Adr. Godschalk. Er was vijfhonderd gulden bijeengehaald om de kerk te versieren en het stadje was in feesttooi gestoken met erebogen, guirlandes en vlaggen. Ook waren er op die zondagmiddag rond zes uur meer dan vierduizend vreemdelingen in Batenburg. Aan het begin van het stadje werd de bisschop begroet door Gerrit Vos, een jongen van de school, en bij het klooster St.-Jansgesticht door een meisje, Johanna van Galen. De kerk werd in 1922 verrijkt met vijf gebrandschilderde ramen achter in de kerk voor een bedrag van vierentwintighonderd gulden en twee jaar later met vier gebrandschilderde ramen in het priesterkoor voor een bedrag van veertienhonderd gulden. De aanleg van elektriciteit in 1928 bedroeg twaalfhonderd gulden. De voormalige rooms-katholieke kerk St.-Victor is



een neogothische basiliek zonder transept, met beukig koor en westtoren met naaldspits. Deze kerk werd in februari 1976 op de monumentenlijst geplaatst en in 2019 aan de eredienst onttrokken en verkocht.

Hans Vermeulen

De foto is van de Calvarieberg op de r.-k. begraafplaats aan de Kasteelse Allee waar Jan Steeg en zijn moeder liggen begraven



SINT-JORISKERK HEUMEN

KERKKLOKKEN LUIDEN

Wellicht heeft u het al gemerkt: de tijd staat stil en de klokken van de H. Georgiuskerk luiden niet meer. Niet meer tussen 9.00 en 18.00 uur, maar ook niet bij een overlijden. Dit alles heeft uiteraard te maken met de verkoop en de bouw van woningen. Maar gelukkig zullen de klokken blijven hangen en zal de tijd weer gaan lopen als de verbouwing is afgerond.

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

Vindt u ook dat de begraafplaats er altijd goed verzorgd uit ziet? Het onkruid weggeschoffeld en de heg netjes geknipt? Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet!

Want hoe zou de begraafplaats eruitzien als Gerrit dit niet meer doet? "Dan zijn er toch nog de anderen van de hoveniersgroep die het werk doen?" hoor ik u zeggen. Maar helaas, er zijn geen anderen. Al het hele jaar is Gerrit urenlang alleen aan het werk om het kerkhof er goed uit te laten zien. U zult begrijpen dat dit zo niet langer kan.

Daarom doen wij een oproep om Gerrit te komen helpen, zodat we weer kunnen spreken van een hoveniersgroep. Een andere mogelijkheid is het onderhoud uitbesteden aan een hoveniersbedrijf. Dit zal dan wel extra kosten geven die verrekend gaan worden met de kosten van een begrafenis in Heumen.

Mensen die wat tijd over hebben en 1x per maand gedurende april t/m november willen helpen kunnen zich melden bij E. van Duijnhoven (eajvand@gmail.com of 06 - 14519714).

De contactraad



H. DAMIANUS - NIFTRIK

Op zondag 21 november is om 11.00 uur de Cecilieviering in onze kerk, met medewerking van het zangkoor H. Damianus.



ANTONIUS ABT - NEDERASSEL

Zoals het traditie is in Nederassel wordt er op 2 november weer een Allerzielenviering gehouden in de H. Antonius Abt.

De avondwakegroep gaat voor in deze viering en u bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Aanvang 19.00 uur.



- Op initiatief van enkele inwoners van Nederassel is er op de eerste vrijdag van de maand een Marialof in de kerk van Nederassel.

Pastor Yves gaat hierin voor. De rozenkrans wordt gebeden, afgewisseld met enkele gebeden en gedachten. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Aanvang 15.00 uur.



ONTMOETINGSMIDDAG IN NEDERASSEL

In het kader van de jaarlijkse Nationale Ziekendag, heeft het Pastoraat van Nabijheid Overassel, Nederassel en Heumen zijn jaarlijkse ontmoetingsmiddag georganiseerd op 18 september jl. in Nederassel. In een sfeervol ingericht en feestelijk, met bloemen versierd dorps huis, begon de middag met een eucharistieviering, voorgegaan door pastor Yves en muzikaal ondersteund door het koor Mazing Joy o.l.v. Ilja v. Luijk. Het thema van de viering was 'Er zijn voor elkaar'. Pastor Yves refereerde in zijn overweging aan het evangelie over de Samaritaan en het voornaamste gebod. Pastor Yves deed een beroep op ons allen, om om te kijken naar onze naasten. Het enige wat dat kost, is tijd. Ook de liedjes en de gebeden sloten mooi aan op dit thema. Daarna werden er koffie en thee met cake geserveerd en een consumptie aangeboden aan de aanwezigen. Er was een grote opkomst. Het werd een

gezellige middag en aan de geluiden te horen had iedereen er weer zin in om elkaar, op gepaste afstand, weer te ontmoeten.

Ricky Ariëns



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

ANS VAN ERP ONTVANGT DE APOSTELSPELD VOOR VRIJWILLIGERS VAN PAROCHIE DE TWAALF APOSTELEN

Ans van harte gefeliciteerd!!

Ans heeft met recht de Apostelspeld van De Twaalf Apostelen in ontvangst mogen nemen. Met trots vermelden wij als contactraad haar staat van verdiensten.

- In 1992 heeft Ans zitting genomen in het kerkbestuur van H. Johannes de Doper te Balgoij en nu, negenentwintig jaar later, is Ans nog steeds lid van de stuurgroep pastoraat.
- Tijdens de ambtstermijn van Mgr. Arts heeft Ans mede de kinderdiensten opgezet.
- Toen er geen pastoor meer was in Balgoij heeft Ans zich ingezet om samen met Jos van Minderhout diensten in de kerk te realiseren.
- Ans is ook al jaren actief in het ziekenpastoraat. Daarnaast zet zij zich in voor het liturgisch beraad van De Twaalf Apostelen.
- Ans is vele jaren aanspreekpunt voor het verzorgen van het interieur van de kerk geweest. Zij stuurde andere vrijwilligers aan om de kerk mee schoon te maken, het koper te poetsen en de voorraad poetsmiddelen aan te vullen.
- Al ruim zeventien jaar is Ans kosteres van onze geloofsgemeenschap. Verder is zij erg creatief en versiert ze de kerk met Kerstmis en Pasen extra mooi.
- Ook voor de communicanten, vormelingen en dopelingen boetseert zij een origineel aandenken dat past bij het thema van de communicanten, vormelingen en kinderen die gedoopt worden. Eerst deed Ans dat alleen in Balgoij, maar nu doet zij dat ook voor andere geloofsgemeenschappen. De communicantjes en vormelingen maken het presentje zelf met Ans af tijdens een workshop.

Zoals je kunt lezen is Ans een echte duizendpoot die zich al jaren belangeloos inzet voor onze geloofsgemeenschap en parochie De Twaalf Apostelen. Ans, we hopen nog lang een beroep op jouw vele kwaliteiten te mogen doen.

Contactraad H. Johannes de Doperkerk





VANUIT DE CONTACTRAAD

• We kijken met veel tevredenheid terug op het jubileum van onze diaken Hennie Witsiers en uiteraard ook zijn steun en toeverlaat Jo. Hierbij is uitgebreid stilgestaan in de Apostelviering,



maar wij vonden het prettig om er na de viering van 3 oktober nog even op terug te komen. Het werd een geanimeerd samenzijn. We hadden de inrichting van de kerk aangepast.

Als **gemeenschap** hebben we Hennie niet alleen een ca-

deau aangeboden, maar hem ook toegezongen met een lied dat hem qua melodie heel bekend in de oren klonk. De tekst staat hiernaast afgedrukt.

• In de achter ons liggende periode hebben we de inrichting



van de kerk diverse keren veranderd. We konden de coronastelling opheffen. We hebben de stoelen voor de weekendvieringen in één blok geplaatst. Tussendoor hadden we de lezing 'Joodse rituelen' op 7 oktober en de Apostelvergadering op



13 oktober en daarvoor hadden we een vergaderopstelling inclusief tafels. Het blijkt dat de inrichting in een mum van tijd kan worden aangepast en dat is onder deze omstandigheden erg prettig.

• Allerzielen vierten we dit jaar op 7 november met de viering op de gebruikelijke tijd. We staan stil bij al onze dierbaren die we niet meer in ons midden hebben en dan speciaal bij degenen die kortgeleden zijn overleden.

• Iets verder vooruit is de periode rond Kerstmis. De viering voor ouderen staat al vast en wel op dinsdag 21 december om 14.00 uur. Diaken Hennie Witsiers zal voorgaan en het Emmanuelkoor verzorgt de zang.

Onder voorbehoud staan de andere vieringen gepland op 24 december om 20.00 uur, 25 december om 09.30 uur en 2 januari om 09.30 uur.

• De contactraad vergadert op woensdag 10 november om 19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

Wijze: God groet u zuivere bloeme.

't is feest nu beste Hennie in onze herbergkerk.

Aanspreekbaar voor ons allen,

het is jouw dag'lijks werk.

Een kwart eeuw nu diaken, de kerk zeer toegewijd.

Het kan je nooit teveel zijn,

bij dag en nacht, ontijd.

*Jouw priesterwens werd vroeger
al in de kiem gesmoord.*

*(Om niet zo'n zuiv're reden;
wij hebben dat gehoord).*

*Dat viel jou zwaar maar later,
kwam juffrouw Jo in beeld
en werd je dus geen pater,
het had niet veel gescheeld.*

*Na jaren bij gemeente,
kreeg jij opnieuw het licht.*

Ging naar diakenstudie en deed die heel gericht.

*Jouw dienstbaarheid opvallend,
staat steeds voor ieder klaar
en Jo brengt jou al jaren
naar elk gewenst altaar.*

Dus hebben jullie samen een zilv'ren jubilee.

*Wij willen daarvoor danken,
ja jullie alle twee!!*

*Wij wensen goede jaren
voor beiden in 't verschiet
Geniet ook naast het werken,
en ja, vergeet ons niet.*

HERBERGKOFFIE

Onze herbergkoffie loopt weer als een trein en dat doet velen goed. De eerstvolgende gelegenheden zijn op de woensdagen 17 november en 1 en 15 december. Om 10.00 uur gaan de deuren open en om 11.30 sluiten we af.



Graag tot ziens en van harte welkom.

Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

• We constateren dat de Apostelviering op 26 september in onze kerk goed is verlopen. Het mooie weer en de versoepeling van de coronamaatregelen maakten het mogelijk om het jubileum van Hennie Witsiers extra feestelijk te maken. Het optreden van het gilde uit Niftrik op het plein voor de kerk trok veel kijkers. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Hennie.

• De renovatie van de leien op het kerkdak verloopt voorspoedig. Hopelijk zijn we eind van het jaar de overlast van steigers en opslag van leien kwijt.

• Van Herman Sterenberg vernamen we dat de laatste besluiten over de realisatie van de nieuwe geluidsinstallatie genomen zijn. Hopelijk zal de geluidsinstallatie in november worden geïnstalleerd. Ook zal dan betere apparatuur worden geïnstalleerd om het online volgen van erediensten in de kerk te verbeteren. Om een goede plaats te realiseren voor het bedieningspaneel zullen de eerste drie banken in de zijbeuk naast de sacristie deur worden verwijderd.

• De activiteitencommissie is weer gestart met het plannen van activiteiten in de kerk. Deelname aan het monumentenweekend was de eerste stap. Ger van den Bogaard is nauw betrokken bij de voorbereiding van het kinderkerstverhaal op zaterdag 18 december. Een optreden van het Parnassuskoor zit reeds in de planning en ook kijken we naar mogelijkheden om in 2022 de Passion te laten uitvoeren. Helaas zijn activiteiten als een thema-optreden van onze zangkoren door de coronaproblemen nog niet mogelijk geweest.

• Op het kerkhof zal een bankje geplaatst worden. Het is geweldig dat hoveniersbedrijf De Meulenhof dat bankje voor de begraafplaats wil sponsoren. Ger van den Bogaard zal het bankje meteen aanvragen bij Wijchen Gezond. Wijchen Gezond heeft eerder gemeld dat het fabricageproces ongeveer een maand is; door corona is er echter een achterstand in de aflevering van de bankjes. Het bankje wordt gemaakt door leerlingen van het Pro College uit Wijchen.

• De contactraad wil graag op een zondag in 2022 stilstaan bij het vele werk van de vrijwilligers die actief zijn in onze geloofsgemeenschap. Wij zijn nog in gesprek met het pastoresteam over een datum.

Hein Kroft



Afgelopen voorjaar zijn het reliëf van Franciscus en het (honderd jaar oude) Heilig Hartbeeld in de tuin bij het parochiecentrum professioneel schoongemaakt.



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Op 20 september 2021 is **Tiny Derks-Vink** in het ziekenhuis te Nijmegen overleden in de leeftijd van 81 jaar. Tiny is in Nijmegen geboren en was de middelste in een gezin van acht kinderen. In 1961 leerde ze haar man Sjef Derks kennen en zij trouwden in 1966 en gingen in Nederasselt wonen. Tiny en Sjef kregen drie kinderen. Vanaf die tijd stond haar leven in het teken van het gezin. Tiny was de trotse oma van zes kleinkinderen. Ze is jarenlang lid geweest van de vrouwenbond GKV en hielp graag met het naaien voor het jaarlijkse carnaval. Naarmate ze ouder werd en als gevolg van enkele ongelukken die ze heeft gehad, ging het niet zo makkelijk meer en nam haar man de taken over en zorgde bijzonder goed voor haar. Ongeveer een jaar geleden verhuisden ze naar een appartement en na een afnemende gezondheid is ze rustig ingeslapen. In de kerk van Nederasselt was de afscheidsviering en daarna is Tiny naar het crematorium gebracht.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, heeft haar gezin op 13 september 2021 onverwacht afscheid moeten nemen van **Gerrie Zwartjes-Nillesen**. Gerrie was de weduwe van Jan Zwartjes, de moeder van twee kinderen en de trotse oma van kleinzoon Robin. Zij mocht 81 jaar worden. Ze miste haar Jan, maar bleef nieuwsgierig naar het leven, waar ze volop van genoot. Tot het einde. De afscheidsdienst heeft op 20 september 2021 in besloten kring plaatsgevonden.



Betsie Giesbers-van der Ven is geboren op 6 juni 1940 in Zeeland. Daar heeft zij gewoond tot ze Ries leerde kennen. Na slechts een jaar verkering zijn ze in 1966 getrouwd en op de boerderij in de Woezik gaan wonen. Daar hebben ze jarenlang samen met veel plezier op de boerderij gewerkt. De deur stond altijd open en iedereen was altijd van harte welkom. Betsie was gelovig en dat uitte zich in elke week naar de kerk gaan en ze zong in het kerkkoor. Eind augustus zijn Ries en Betsie naar Balgoij verhuisd. Helaas heeft Betsie daar niet lang van kunnen genieten. Op 16 septem-

ber heeft zij de laatste sacramenten toegediend gekregen en ze is op 17 september rustig heengegaan. Op 24 september hebben wij, helemaal volgens haar wens, afscheid van haar genomen. Betsie is begraven op het kerkhof in de Woezik.

Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat haar dierbaar was, is op 18 september 2021 onverwachts overleden **Riet Banken-van Hoogstraten**, weduwe van Gerard Banken. Riet was de moeder van vier kinderen en de trotse oma van haar kleinkinderen en overgrootoma van haar achterkleinkind. Riet was een sterke en creatieve vrouw. Zij stond altijd klaar voor haar gezin. Het verlies van haar dochter Marion was een groot gemis voor haar. Zij mocht 91 jaar worden. De afscheidsdienst heeft op 24 september 2021 plaatsgevonden in het Yardenhuis te Beuningen.

Piet van Rossum is op zaterdag 2 oktober in Nijmegen overleden. Twee dagen eerder werd hij opgenomen nadat hij zich niet goed voelde. Het blijkt mis te zijn. Zijn echtgenote en beide dochters komen snel naar Nijmegen en horen in de ochtend hoe Piet vrede heeft met de gegeven situatie: "Ik heb een goed leven gehad, het is goed zo". Piet en echtgenote Fien werkten jarenlang samen in hun meubelfabriek, eerst in België en later in Bergharen. Maar ook genoten ze beiden volop van het leven, van het gezin, van de kleinkinderen. Donderdag 7 oktober hebben we afscheid genomen van een gedreven man die zich heeft opgewerkt vanuit een groot gezin dat het niet makkelijk heeft gehad. Na de uitvaart in de Annakerk te Bergharen is Piet begraven op het naastgelegen kerkhof.

Riek van den Berg-van Summeren is geboren op 29 mei 1934 te Horssen, als oudste in een gezin van zeven kinderen, en op 3 oktober 2021 in Waelwick te Ewijk overleden. Op 26 november 1953 gaf zij haar jawoord aan Nic van de Berg en samen gingen ze wonen op het Meleveld, waar zij een loonbedrijf met boerderij startten. Uit hun liefde werden tien kinderen geboren en dat was hard werken. Zij was de trotse oma van haar kleinkinderen en overgrootoma van de achterkleinkinderen. Haar afscheidsdienst was op 9 oktober 2021 in de H. Annakerk te Bergharen.

Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Horsen.

Op 27 februari 1950 te Wijchen zag **Geert Sanders** het levenslicht. Zijn jawoord gaf hij op 13 mei 1974 aan Corrie van Schadewijk uit Dennenburg. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen en twee kleinkinderen. Geert was een groot horecamaan en ondernemer, een mensenvriend, die voor iedereen klaarstond die bij hem aanklopte. Hij groette iedereen die hij zag en tegenkwam. Ondanks zijn drukke werkzaamheden nam hij de tijd voor zijn kinderen, stond voor hen klaar en hielp hen bij alles waar ze zijn hulp bij nodig hadden. Hij was een groot Mariavereerder. Hij heeft de bedevaartsplaats Kevelaar regelmatig bezocht en hij is op de fiets naar Lourdes geweest. Kaarsen van beide bedevaartsplaatsen waren in de kerk aanwezig. Onder grote belangstelling vond de afscheidsdienst plaats op 11 oktober 2021 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats te Schaijk.

Gerda Swartjes – Marcusse is op donderdag 7 oktober in Druten overleden. Geboren en opgegroeid in Winsen, vanaf haar huwelijk met Piet woonde ze lang in Bergharen. Het gezin kent het geluk van ruim 51 jaar huwelijk en twee zonen, schoondochters en drie kleinkinderen, maar ook het verdriet van een doodgeboren zoon. Gerda is levenslang gelukkig geweest in het anderen gelukkig maken, met haar zo kenmerkende zorgzame karakter. Haar laatste jaren kan ze door een nare ziekte niet thuis doorbrengen, maar in Dekkerswald Nijmegen en De Kasteelhof Druten.

We hebben afscheid van Gerda genomen op vrijdag 15 oktober in de Annakerk te Bergharen waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Beuningen. Haar leven kent zware momenten maar de lichtere en vrolijke momenten overheersen: er is dankbaarheid en vrede – zo heeft Gerda het gewild.

Maarten van Haren is geboren te Tiel op 28 september 1971, hij groeide op bij Tinie en Mienke van Haren in Overasselt. Wat waren ze trots op hun zoon. Als kind was Maarten graag in zijn eigen wereld, spelend met de hondjes Loeki en Trixi. Vaak was hij te vinden met papa Tinie aan de Maas, om samen te vissen. Na de schooltijd in dienst, Maarten was actief bij de tankeenheid. Zijn passie was muziek, hij had al op jonge leeftijd een eigen studio, hij was bij



de satelliet te vinden. Later bij MOS (Mook), de lokale omroep in St. Anthonis, om uiteindelijk te settelen bij Unique FM in Heumen. Vanaf 2000 was hij bij

SVO, voor het verzorgen van licht en geluid. Bij Floor is hij begonnen als lasser, later bij ISL Logistic. Daar leerde hij Roger kennen. Samen zijn zij in Brunssum gaan wonen, waar ze een gezellige tijd hebben gehad. Helaas is op 8 oktober hier een einde aan gekomen. Maarten is gecremeerd in Nijmegen op 15 oktober 2021.

Jan van Lubeek werd op 8 januari 1933 als negende in een gezin met tien kinderen te Hernen geboren en op 8 oktober 2021 is hij overleden in het zorgcentrum St.-Barbara te Dreumel. In 1961 is hij getrouwd met Cis Arts en samen begonnen zij een verf-glas-behangwinkel en drogisterij, nog weer later uitgebreid met een supermarkt. Zij hadden een druk leven met een gezin van vier kinderen. Ze kregen ook vier kleinkinderen en dit jaar mochten ze in mei hun 60-jarig huwelijk vieren. Jan had vele hobby's, maar de sport was zijn grootste hobby. Hij is vanuit Hernen verhuisd naar Boven-Leeuwen. Jan heeft vele gezondheidsproblemen gehad, de laatste acht maanden heeft hij samen met zijn vrouw doorgebracht in St.-Barbara. Ze waren weer samen thuis. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2021 in de H. Judocuskerk te Hernen. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Pieta de Kleijn-Hendriks (95) is maandag 18 oktober 2021 overleden in Beek-Ubbergen. Geboren in Wezel en later in Hernen komen wonen. Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van een heel groot gezin. Pieta heeft meerdere tegenslagen gekend, zoals het veel te vroege overlijden van zoon Bert, schoonzoon Toon – en ook echtgenoot Jan is reeds geruime tijd niet meer onder ons. Voorzien van de kracht van de ziekenzegening is ze haar laatste maanden ingegaan. Met een plechtige heilige mis hebben we op vrijdag 22 oktober in dankbaarheid afscheid van haar genomen in de H. Judocuskerk in Hernen, waarna ze is bijgezet bij haar echtgenoot op het naastgelegen kerkhof.





IDENTITEIT

IDENTITEIT IN HET GEDING

Vanuit vier verschillende invalshoeken zal in deze lezingencyclus het vraagstuk van identiteit worden benaderd: de invalshoek van het psychisch-lichamelijke; die van het religieuze, in het bijzonder christelijke; die van gender; en ten slotte die van de politiek.



**WAT BEN IK?
DE PERSOON ALS IK-ZEGGER EN ALS
JIJ-ZEGGER**
Datum: 04 november 2021:
Spreker: Dr. Monica Meijzing,
Faculteit Filosofie, Tilburg
Universiteit

**'NIET IK, MAAR CHRISTUS'
OP ZOEK NAAR EEN CHRISTELIJKE
IDENTITEIT**

Datum: 11 november 2021:
Spreker: Patrick Chatelion
Counet, emeritus hoogleraar
Bijbel in de Nederlandse cul-
tuur aan de Universiteit van
Amsterdam



**IDENTITEIT IN TRANSFORMATIE:
GELOOF EN (TRANS)GENDER IN
NEDERLAND**
Datum: 18 november 2021:
Spreker: Mariecke van den
Berg, Bijzonder hoogleraar
feminisme en christendom
aan de Radboud Universi-
teit

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Piet van Kerkhof
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



POLITIEK EN IDENTITEIT

Datum: 25 november 2021:



Spreker: Dr. Theo de Wit,
universitair docent sociaal po-
litieke filosofie, Theologische
Faculteit Tilburg

ALGEMENE INFORMATIE:

De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De entree bedraagt €7,00. Er is een ringleiding beschikbaar.

VRIENDENBIJDRAGE

Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI: onder vermelding van AG/orde der dominicanen). Albertinumgenootschap
Website: www.albertinumgenootschap.nl Mail: info@albertinumgenootschap.nl

SECRETARIS:

Bärbel De Groot-Kopetzky, Waalkade 80,
6511 XR Nijmegen, 024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

FOLDERS EN INFORMATIE

Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A, 6581 XW Mal-
den, 024-3581963 e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

OPLOSSING PUZZEL

Over blijft het woordje **EERBAAR**

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:
Adres:
.....
Postcode+Woonplaats

GEDACHTEN

Ze belde vanuit Granada, kilometers van mij vandaan had ze aan mijn verjaardag gedacht, heel bijzonder. Vandaag kwam er nog een mailtje uit Zuid-Frankrijk, en op mijn bureau liggen fraaie kaarten met lieve wensen. Ik vind het hartverwarmend dat zo veel mensen aan mij denken, dat ze in hun vaak drukke leven mij niet vergeten. Waar blijven mijn eigen gedachten, weet ik morgen nog wat er vandaag allemaal door mij heengaat? Weet ik overmorgen nog de details van de mooie wandeling van vandaag? En welke dingen uit mijn leven kan en wil ik niet vergeten? Het is bijna twee november, de dag waarop veel mensen hun dierbare overledenen herdenken.

Dat zijn er heel veel als je net je vierenzeventigste verjaardag hebt gevierd, de lijst wordt snel langer. Mijn moeder was vierenvijftig toen ze stierf, en ik weet nog hoe ze lachte, en hoe haar handen eruitzagen. Van mijn vader herinner ik me zijn zorgelijke blik en zijn manier van lopen. Vrienden en kennissen, zij roepen van alles bij me op, zij komen in geuren en kleuren voorbij. Ik kan in gedachten door de prachtige tuin van een overleden vriendin wandelen, en de boerenkoolstamppot proeven die zij altijd met Kerstmis op

**MET MIJN
GEDACHTEN
ERGENS ANDERS**

**BEN IK ALTIJD
OVERAL**

POSTBUS 1045
6801 BA ARNHEM

Loesje

tafel zette. Stemmen kan ik ook niet vergeten, soms hoor ik ver weg in een uithoek van mijn gedachten hele gesprekken tussen mijn dierbare overledenen. Ik stel me voor dat ze aan de overkant van het leven elkaar regelmatig ontmoeten en op me letten. Ik ben vrij om te denken wat ik wil. Mijn doden, ze zijn altijd op de achtergrond aanwezig, bakens in mijn leven. Ook de mensen aan wie ik minder mooie herinneringen heb zijn heel belangrijk geweest, ook zij hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Op dit moment dringen ze zich naar voren, ze willen in dit stukje genoemd worden, maar de groep is te groot, het zou een dik boek worden. Ik wil op deze plek aan de naamloze doden denken, de mensen die alleen zijn gestorven en van wie niemand weet waar ze begraven zijn. Ook zij hebben geleefd, de zon heeft glans aan hun haren gegeven, de regen bracht verkoeling op hun wangen

en de lente was een tijd van hoop en verlangens. Als er maar genoeg tijd is verstreken dan word ook ik, net als iedereen, een naamloze dode. Maar nu zitten wij allemaal nog met een hoofd vol gedachten en liggen wij soms de hele nacht te piekeren. En ik vraag mij af waar al mijn gedachten van mijn hele leven gebleven zijn op het moment dat ik overlijd. En of ik misschien opgenomen word in de groep van mijn dierbare overledenen aan de andere kant van het leven. Dat zou mooi zijn.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijs en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
vacature		
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	06-13659042

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

RACHAB

RACHAB: EEN VROUW MET SCHERP ZICHT OP DE TOEKOMST

Als we de rode draad volgen van het verhaal dat de geschiedenisboeken in de Bijbel vertellen over de manier waarop het volk van Israël uiteindelijk in het beloofde land zijn intrek kon nemen, zien we geregeld dat er mensen een hoofdrol hebben met een scherp zicht op het juiste toekomstperspectief. Rachab was zo iemand. Ze woonde in de buurt van de stad Jericho en had een publieke taak: herbergierster en bijkomende dienstverlening. Niet bepaald een erebaan dus. Bijzonder is dat juist deze vrouw een cruciale rol speelt, wanneer de verspieders van het volk Israël in het beloofde land bij de stad die zij voornemens zijn in te nemen, een kijkje komen nemen: Jericho.

Het Bijbelboek Jozua vertelt in het tweede hoofdstuk hoe de koning van Jericho lont ruikt en de vijandige verspieders op hun morele gehalte inschat. Hij vindt ze vervolgens in de herberg bij zijn stad. Rachab leidt de koning met een babbeltruck om de tuin en verbergt de verspieders op het dak. Wel is Rachab sluw en praktisch: ze vraagt de verspieders om haar en haar familie te sparen wanneer de toekomstige bezetter de stad zal komen innemen. Als motief voert ze aan te erkennen en te belijden dat 'de Heer, jullie God, is God in de hemel boven en op de aarde beneden.' (Joz. 2,11) Wanneer de stad Jericho in handen van de Israëlieten valt, nadat deze zevenmaal met de Ark van het Verbond, onder hoorngeschal en geschreeuw, was omcirkeld, worden Rachab en de haren gespaard. 'Zij wonen in Israël, tot op de dag van vandaag, omdat Rachab de mannen had verborgen die Jozua had uitgezonden om Jericho te verkennen.' (Joz.

6, 25) Het rode koord, dat aanvankelijk een teken van verleiding was, hing bij de belegering als reddend herkenningsteken voor de bezettende soldaten uit het raam.

Juist Rachab, die zich niet meteen kon verheugen over een onkreukbare reputatie, ziet scherper dan de anderen. Was dat omdat zij, als goede bekende ter plaatse, wist 'hoe de hazen zouden lopen?' Of was zij, zoals de schrijvers van het boek Jozua ons willen laten geloven, begaafd met een verfijnd inzicht in religieuze zaken. De

God van Israël die trouw is, en die zelfs de Rode Zee laat stilstaan kan niet anders dan met overgave en eerbied tegemoet worden getreden. Hoe het ook zij, Rachab en de kring rondom haar, werden behandeld als laatste rechtvaardigen in een chaotische oorlogssituatie van machtsoverdracht en bezetting.

Kennelijk kunnen we een scherpe blik op de toekomst juist daar vinden waar we die het minst zouden verwachten. Wat zou het geheim van Rachab behelzen? Waarschijnlijk niet de troeblerende bijverschijnselen van haar werkomgeving. Wellicht eerder een andere bijwerking: haar openheid richting toekomst en haar scherpe blik voor de rode draad van Gods handelen met mensen in de gewone

gang van zaken.

Zo'n rode draad zoeken we momenteel bij de overgang naar meer vertrouwde vormen van samenleven na de virusuitbraak. Misschien vertelt het verhaal van Rachab ons, dat we die rode draad zullen vinden, als we erin slagen om die in het gewone leven te zien waar hij al is. God blijft altijd aan zijn mensen nabij, hoezeer de rode draad ook lijkt te ontbreken.

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **december 2021 en heeft als thema 'Meriam'**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 25 november 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.