

# DE APOSTELBODE

Jaargang 9 | nummer 5 juni 2019



**FRANCISCUS**  
**BEKERING**

**De Twaalf**  
**Apostelen**

The logo for 'De Twaalf Apostelen' consists of a cross and several spheres of varying sizes, some of which are shaded to create a 3D effect.

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## LEVENSLICHT

*Bewogen was ik op de dag  
Toen ik het jonge boompje zag,  
Onlangs geplant in vruchtbare grond  
Waar hemel en aarde de Schepper begroeten.*



*Gedreven droeg de dageraad  
Gods weldaad naar de zon.  
Veilig, in het vroege licht,  
Rijpte stil het tere leven  
In ruste voor Zijn aangezicht,  
Diep geworteld in Zijn bron.*

Joke Plamont-Mees

## Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 11 en 25 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
O.V.V. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2018	opgeteld	2019	opgeteld	verschil
januari	64.172				
februari	54.953	119.125			
maart	13.734	132.859			
april	5989	138.848		132.723	-6125

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2019, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



**26 MEI 11.00 UUR EERSTE COMMUNIE NIFTRIK**  
Eerste communie kinderen uit Niftrik, Bergharen, Hernen, Batenburg en Wijchen.

**26 MEI 12.00 – 13.30 UUR WIJCHEN**  
Museum de Kijzolder open, Oosterweg 4.

**28 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

**4 JUNI 10.00 UUR DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst.

**5 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Ontmoetingsmorgen.

**8 JUNI 14.00 – 16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Tentoonstelling Hanne Post Uiterweer.

**10 JUNI 2<sup>E</sup> PINKSTERDAG**  
Kapellentocht eindpunt kapelberg Bergharen.

**16 JUNI 11.00-17.00 UUR**  
Open kerk H. Judocus Hernen en verkoop Herrese krintemik tijdens de Stratenmarkt.

**19 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Ontmoetingsmorgen.

**22 JUNI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT**  
Concert 'Orpheus, with his lute'.

**23 JUNI 12.15 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**  
Lezing Jan Terlouw over vluchtelingen in het kader van Wereldvluchtelingendag.

**25 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

**4 JUNI 10.00 UUR DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst.

**\* 2 JULI 19.00 – 22.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Afsluiting cyclus gespreksgroepen 'Geloven Nu' met gezamenlijke filmavond. Oosterweg 4 Wijchen.

**3 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Ontmoetingsmorgen.

**20 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Ontmoetingsmorgen.

**\* 19 t/m 24 AUGUSTUS ZOMERREIS BEAURAING, BELGIË**  
Meerdaagse bedevaart.

**25 AUGUSTUS 13.30 UUR ANTONIUS ABTKERK EN VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**  
Afscheid pastor Aloys van Velthoven.

**\* 26 – 30 AUGUSTUS ST.-SIXTUSABDIJ-WESTVLETEREN**  
Abdijdagen.

**\* 1 SEPTEMBER 13.00 – 14.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**  
Emmaüswandeling, plek van verzamelen H. Judocuskerk.

**7 SEPTEMBER 14.30 UUR-17.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**  
Ontmoetingsmiddag Ziekendag.

\* hiervoor dient u zich aan te melden

## KAPELLETOCHT 2019

Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, wordt al weer voor de dertiende keer de Kapellentocht gehouden in het dekenaat Druten-Wijchen. In-dertijd is deze georganiseerd om een impuls te geven aan ons samen 'kerk-zijn'. Met Pinksteren wordt het ontstaan van de Kerk gevierd, dus des te mooier om dit samen te doen. Om 10.00 uur in de ochtend, hopelijk bij stralend weer, gaan pastor Aloys van Velthoven, pastor Jos Hermans uit Druten en diaken Hennie Witsiers voor in de eucharistieviering, die als thema draagt: 'Op adem komen'. Het jongerenkoor uit Alverna verzorgt de zang en het combo zal ongetwijfeld mooi klinken in de openlucht. We vinden het fijn dat Aloys de overweging wil doen, want het is wellicht de laatste keer dat hij deelneemt aan de Kapellentocht nu hij in augustus definitief afscheid neemt van De Twaalf Apostelen. Steeds een fervent wandelaar, want elk jaar liep hij met een groep vanaf Nederasselt naar de Kapelberg in Bergharen. Een aardige tippel! U wordt trouwens uitgedaagd om als wandelaar naar de viering te komen. Zie bijgaand schema.

### Vertrekpunten:

- Nederasselt om 6.45 uur, vanaf J. Thijssenstraat 1a (Truus Broekman);
- Wijchen-centrum om 7.30 uur, vanaf kerkplein Antonius Abt, contactpersoon Jo Jansen;
- Bergharen om 5.45 uur (via Wijchen), vanaf kerkplein H. Anna, contactpersoon Henk van der Wielen;
- Hernen en Leur trekken samen op om 9.00 uur, vanaf kerkplein H. Judocus Hernen, gastvrouwen Marijke Reijnen en Nelly Hendriks.



Een gezonde sportieve activiteit voor de tweede pinksterdag is ook om één of meerdere kapellen van onze parochie te bezoeken, bijvoorbeeld per (elektrische) fiets.

- Overasselt: Mariakapel H. Antonius Abtkerk;
- Alverna: Mariakapel naast de H. Jozefkerk;
- Alverna: Boskantse Mariakapel, Boskantse Broekstraat;
- Wijchen-centrum: Mariakapel H. Antonius Abtkerk en Mariagrot pastorietuin;

- Wijchen-zuid: Stiltecentrum aan de Zuiderdreef;
- Niftrik: Mariakapel H. Damianuskerk;
- Lienden: Mariakapelletje Liendensestraat;
- Batenburg: Mariakapel H. Victorkerk;
- Bergharen: devotiehoek H. Annakerk;
- Hernen en Leur: Mariakapel H. Judocuskerk;
- Woezik: Mariabeeld tuin H. Paschalis Baylonkerk.



Een gezellige Kapellentocht toegewenst namens de commissie Kapellentocht:

Gerard Toonen



### VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema 'Clara' en is bedoeld voor de periode van 6 juli t/m 8 september. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 9 mei per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## SOAMEN OP 'N BENKSKE STELT ZICH VOOR

Wij van 'Soamen op 'n Benkske' zijn een werkgroep die activiteiten organiseert voor mensen die niet zo gemakkelijk ergens alleen naar toe gaan of niet zo makkelijk contacten leggen. Voor ouderen voor wie de week lang duurt of voor mensen die het moeilijk vinden om aansluiting te vinden. Mensen met een beperkt sociaal netwerk of die eenzaam zijn.



Je kunt je af en toe alleen voelen. Of niet alleen naar activiteiten durven gaan. Of een periode het gevoel hebben dat de muren op je afkomen. Ongeveer vijf tot zeven procent van de Nederlanders voelt zich eenzaam of ernstig eenzaam. Eenzaamheid neemt toe omdat we steeds minder persoonlijk contact hebben en steeds meer digitaal communiceren. Onder alle leeftijden komt eenzaamheid voor. Bij ouderen, alleenstaande ouders, maar ook bij jongeren.

De werkgroep 'Soamen op 'n Benkske' is in oktober 2018 gestart met activiteiten om iets te kunnen doen aan het levensgeluk van mensen. Bezoekers weten onze initiatieven erg te waarderen. Na onze bijeenkomsten is de dankbaarheid groot.

De activiteiten die 'Soamen op 'n Benkske' tot nu toe heeft georganiseerd zijn:

- Een gezellige middag uit in het kasteel met burgemeester Hans Verheijen en cabaretier Jo

Toonen, Oudhollandse spelen (sjoelen en mens-erger-je-niet);

- Een kerstbrunch op eerste kerstdag in het schaatscafé met livemuziek;
- 'Samen Quizen' en 'Samen Zingen' in de huiskamer van 't Mozaïek.

We wisselen de activiteiten af en we sturen de mensen die bij ons bekend zijn een persoonlijke uitnodiging. Wij proberen de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te maken door ze gratis aan te bieden of tegen een kleine vergoeding. Bij elke activiteit worden de deelnemers voorzien van koffie, thee, een hapje en drankjes. En soms zelfs van een lichte maaltijd. We zijn afhankelijk van sponsoring en giften om dit te kunnen blijven doen.

Mocht u graag willen deelnemen aan de activiteiten van 'Soamen op 'n Benkske', dan kunt u een e-mail sturen naar [benkskewijchen@gmail.com](mailto:benkskewijchen@gmail.com) of uw naam, adres en telefoonnummer op een briefje sturen aan het volgende adres: Leostraat 26 6603 EB Wijchen.

De werkgroep Soamen op 'n Benkske bestaat uit: Elaine van Haren (voorzitter), Sjaak Jansen, Angelique Haas, Peggy van Beek, Leonie van den Nieuwenhuijzen, Pieter van der Have.



## PINKSTEREN: EEN NIEUW BEGIN

Pinksteren is een van de drie grote feesten van het kerkelijk jaar. Dat Pinksteren een feestdag is, en nog wel een dubbele, dat weet een klein kind. Maar wat we nu eigenlijk met Pinksteren vieren, dat zullen maar heel weinig mensen, en zelfs weinig gelovigen kunnen vertellen.



Toch is het verhaal van de neerdaling van de Heilige Geest over de eerste christengemeenschap, de leerlingen, een heel bijzonder verhaal. Het is een wonderlijk verhaal. We spreken daarom van het pinksterwonder. Dan hebben we het over de geest van God die zichtbaar, in de vorm van vurige tongen, over de leerlingen neerdaalde. En dan kwam daar nog het talenwonder bij. Want toen de apostelen moedig van Christus gingen getuigen, zo zegt het verhaal, hoorden hun toehoorders hen spreken in hun eigen taal. Een prachtig verhaal, eigenlijk te mooi om waar te zijn. Wat is er op die eerste pinkstermorgen nu werkelijk gebeurd? Wie zal het zeggen? Maar eigenlijk is dat ook van minder belang.

We kunnen ons beter afvragen wat de schrijver van de Handelingen met zijn verhaal ons wilde vertellen. Eén ding is zeker: de leerlingen hebben op die ochtend een ervaring gehad, iets meegemaakt, dat in hen een grote ommekeer teweegbracht. Ze werden letterlijk 'begeesterd' om de boodschap van Jezus van Nazareth uit te gaan dragen naar de wereld. Daar was moed voor nodig en die hadden ze nu opeens. Daar was geloof voor nodig en dat was nu sterker dan ooit. Daar was saamhorigheid voor nodig en ze waren het er samen over eens dat er werk aan de winkel was.

Ramen en deuren vlogen open en met heel veel vuur zijn zij de boodschap van Jezus gaan verkondigen. Na hen hebben duizenden, ja miljoenen, die taak overgenomen en het geloof heeft zich door de eeuwen heen over geheel de wereld verspreid.

De Kerk heeft in de loop der eeuwen haar goede, maar ook haar slechte tijden gehad; haar slagen maar ook haar falen. Onze tijd lijkt er vooral een van falen te zijn. Niet alleen de Kerk, maar ook

het geloofsleven staat in onze huidige samenleving onder druk. De Kerk heeft haar centrale plaats in de maatschappij moeten inleveren. Het gevaar is dat wij als gelovigen, net als de leerlingen vóór het pinkstergebeuren, ons dan ook maar gaan terugtrekken binnen de veilige muren van onze kerken, in de hoop dat het slechte zal overwaaien en er betere tijden zullen aanbreken.

Zou het in plaats daarvan niet beter zijn dat we nu de gelederen sluiten? De tijd is gekomen, lijkt het, om eindelijk eens over de muren van onze eigen vertrouwde parochie heen te kijken en met vereende krachten een eigentijdse vorm van kerk-zijn op te bouwen.

Laten we eens kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en hoe we samen als een grote parochie niet alleen kunnen overleven, maar ook een echt levende en elkaar inspirerende gemeenschap opbouwen, een sterkere parochie, waar aandacht is voor jong en oud en waar iedereen zich thuis kan voelen. Want zo kan ook onder ons het pinksterwonder plaatsvinden.

Diaken Hennie Witsiers

## AFSCHEID



Beste allemaal,

Op zondag 7 april hebben Corrie en ik (Tiny) afscheid genomen als vrijwilligers van de kinderkaravaan. Wij hebben de inzet en de medewerking van de kinderen en ouders zeer op prijs gesteld. Jullie waren betrokken en deden mee met ons. Heel wat onderwerpen zijn besproken en uitgelegd. Ook werden we in alle twaalf geloofsgemeenschappen gastvrij ontvangen. Wij danken dan ook alle koster en gastvrouwen en -heren. De kinderkaravaan gaat verder. Er zijn nieuwe vrijwilligers en jullie kunnen allemaal met de kinderkaravaan verder trekken. Ook zal Els met het jeugdkoor Doremifasol uit de Woezik betrokken blijven.

Wij wensen jullie alle succes en een goede reis, kinderkaravaan!!

Vriendelijke groeten,

Corrie, Els en Tiny

In Nepal heb je enorme bergen, mooie mensen en een diepe godsdienst in het dagelijks leven. Dit is het beeld van Nepal. Maar het land in de Himalaya heeft ook een schaduwzijde: het kastensysteem, wat leidt tot de strikte opdeling van de bevolking in Nepal in verschillende vakken.

Het fairtradebedrijf NEPALAYA biedt werk in zijn fabriek in Kathmandu-Nepal aan werknemers die behoren tot de laagste kaste (de zogenoemde 'onaanraakbaren'), of aan mosliminderheden die geen onderwijs hebben. Voor veel van deze



mensen betekent dit dat ze alleen het laagste werk mogen doen waardoor hun lonen zeer laag zijn en het heel moeilijk is voor hen om een veilige werkplek te vinden. Basu en Hancock Tiwari, oprichters van het familiebedrijf NEPALAYA, kennen de slechte werksituatie van hun landgenoten. Ze

zetten zich vooral in voor mensen die tot sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen horen en die door hen onder de beste arbeidsvoorwaarden worden ingehuurd.

Nepalaya benadrukt dat de vijftientig mannen en vrouwen goed worden behandeld en betaald. Zo wordt het levensonderhoud van hun gezinnen en hun levenskwaliteit verbeterd.

Wijchense Wereldwinkel

### GEVEN....EN ONTVANGEN

Je zult maar als pasgewijd priester een geit ontvangen. Het overkwam neomist Sander Kessler, geboren in Heumen, in Oeganda. Onlangs heeft hij zijn eerste heilige mis opgedragen in Heumen en hij bezocht later met een meegekomen Oegandese delegatie museum De Kijkzolder. Daar



zag hij spullen die hij graag meegenomen zou hebben. Drie wierookvaten trokken in het bijzonder zijn aandacht.

Die kon hij in zijn koffer wel meenemen op zijn terugreis. Het museum bezit nog meer wierookvaten en kon deze drie wel missen.

Sander, vergezeld van zijn neefje, kwam later terug om ze op te halen.

Dozen vol kruisbeelden, kazuifels zonder voering....hij wilde het allemaal meenemen, maar dat is niet te doen in de gewone reiskoffers. Misschien weet iemand een oplossing om dergelijke spullen in Oeganda te krijgen?

Museum De Kijkzolder heeft onlangs ook zelf veel spullen ontvangen. Een kaartenbak met grote platen waarop momenten afgebeeld staan uit de mis die gefotografeerd zijn door de bekende Nijmeegse fotograaf Grijpink. Albums vol mooi beloningsplaatjes, bidprentjes en een anti-



etiek hostie-ijzer, een smeedijzeren bakijzer voor het bakken van hosties. Heel uniek. Een groot zelfgemaakt houten kruis met de passiewerktuigen, lijdenssymbolen die bij het lijden van Christus horen.

Regelmatig ontvangen we van mensen devotionalia die iets

toevoegen aan het museum. We ontvangen graag....maar geven soms ook weg wat kan en waar vraag naar is.

Gerard Toonen



## GEBED VAN FRANCISCUS - HET ONZE VADER

Franciscus van Assisi staat met zijn gebed bij het Onze Vader in een lange, eerbiedwaardige traditie. Hij heeft talrijke voorlopers en tijdgenoten. Deskundigen zijn ervan overtuigd, dat Franciscus dit gebed zelf heeft samengesteld en heel vaak heeft gebeden. Het wordt gedateerd rond 1220, zes jaar voor zijn dood. Franciscus was een man van gebed, zoals ook blijkt uit zijn nalatenschap. Dit gebed is de vrucht van aandachtige en mediterende lezing van het Onze Vader, dat Jezus zijn leerlingen heeft geleerd en dus ook ons als zijn volgelingen. Wij bidden het Onze Vader regelmatig, met name ook tijdens de eucharistie. De ene keer willen we onze dank uitspreken, de andere keer smeken we God om hulp in noodsituaties, zowel bij persoonlijke omstandigheden zoals een ernstige ziekte, als mondiaal in situaties zoals oorlogsgeweld, natuurrampen of bij zware omvangrijke ongelukken.

Vanwege de rijke, inspirerende inhoud neem ik dit gebed hier integraal op.

*1 O, onze allerheiligste Vader, onze schepper, verlosser, trooster en redder.*

*2 Die in de hemel zijt, in de engelen en heiligen. Gij verlicht hen tot kennis, omdat Gij, Heer, licht zijt; Gij ontvlamt tot liefde, omdat Gij, Heer, liefde zijt; Gij woont in hen en vervult hen tot gelukzaligheid, omdat Gij, Heer, het hoogste goed zijt, het eeuwige goed van wie alle goed voortkomt en zonder wie er geen goed bestaat.*

*3 Uw naam worde geheiligd. Moge de kennis van U in ons zo helder worden dat wij inzien wat de breedte is van uw weldaden, de lengte van uw beloften, de hoogte van uw majesteit en de diepte van uw oordelen. (vgl. Ef 3,18)*

*4 Uw koninkrijk kome, opdat Gij in ons regeert door uw genade en ons doet komen in uw koninkrijk, waar het aanschouwen van U onverhuld is, het beminnen van U onverdeeld, het samenzijn met U gelukkig en het genieten van U blijvend.*

*5 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, zodat wij U beminnen: met heel ons hart door steeds aan U te denken; met heel onze ziel door*

*steeds naar U te verlangen; met heel ons verstand door al onze inspanningen op U te richten en uw eer in alles te zoeken; met al onze krachten (vgl. Mt 22,37) door al onze krachten en vermogens van ziel en lichaam in te zetten ten dienste van de liefde tot U en van niets anders; en zodat wij onze naasten beminnen als onszelf door allen, zoveel wij maar kunnen, tot Uw liefde te trekken; door ons te verheugen over het goede van anderen zoals over dat van onszelf, door mee te lijden aan het kwaad en door niemand enige aanstoot te geven. (vgl. 2 Kor 6,3)*

*6 Geef ons heden ons dagelijks brood, uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, om te gedenken, te beseffen en te eerbiedigen de liefde die Hij voor ons heeft gehad en alles wat Hij voor ons heeft gezegd, gedaan en gedragen.*

*7 En vergeef ons onze schulden door uw onuitsprekelijke barmhartigheid, door de kracht van het lijden van uw geliefde Zoon en door de verdiensten en voorspraak van de allerzaligste maagd en van al uw uitverkorenen.*

*8 Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en wat wij niet ten volle vergeven, geef, Heer, dat wij het toch ten volle vergeven, zodat wij omwille van U de vijanden waarachtig liefhebben, voor hen toegewijd bij U ten beste spreken, niemand kwaad met kwaad vergelden (vgl. 1 Te 5,15) en ernaar streven hun omwille van U in alles van nut te zijn.*

*9 En breng ons niet in beproeving, niet in een onduidelijke of herkenbare, plotse linge of onophoudelijke.*

*10 Maar verlos ons van het kwade, van het voorbije, het tegenwoordige en het toekomstige. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.*

Moge Franciscus' gebed u vreugde en troost brengen en bemoedigen in moeilijke tijden.

Koos Leemker



## ZOMERREIS BEAURAING



De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932-1933 verscheen de heilige maagd Maria hier drieëndertig maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze-Lieve-Vrouw met het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen.

Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen, aan deelnemen. Ook wij zijn dit jaar erbij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed in dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaal park. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daaruit een schitterend uitzicht over de stad.



Wie het sportiever wil, kan ook een kanotocht over de



Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnestad van Namen, de oude abdij van Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van het bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

### **Vertrek:**

maandag 19 augustus 13.00 uur vanuit Limbricht

### **Terug:**

zaterdag 24 augustus, 12.00 uur in Limbricht

**Kosten:** ca. € 450,- (volpension)

**Opgave:** Tot 15 juli bij [www.platform30plus.nl](http://www.platform30plus.nl) of pastoor M. Otto, [m.a.j.otto@hetnet.nl](mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl) of 046-4515595.

## TIENDE VASTENMAALTIJD OVERASSELT

Dit jaar waren de vastenmaaltijden wel heel speciaal met twee pastors aan tafel. En weer ondersteunde parochie De Twaalf Apostelen een eigen project. Voor de gehandicapte kinderen van de Casey Troy Foundation in Kameroen kunnen nu speciale leermiddelen en speelmaterialen aangeschaft worden.



Alle zes de vastenmaaltijden waren zo goed bezet met gulle gasten, dat maar liefst een bedrag van € 576,00 bij de Vastenactie gestort kon worden.

Maar dit is ook bereikt dankzij onze fantastische 'kooksterren'! Veel dank zijn we verschuldigd aan de dames die dit jaar de maaltijden

verzorgd hebben: Riek Wientjes, Leen van Uden, Threes van Oss, Tonnie Jansen, Thea Dinnissen en Fien Tax. Loes Bloo zorgde voor de coördinatie. Allen bedankt voor dit mooie resultaat!

Om deze activiteit voor de toekomst te behouden kan ondergetekende heel goed assistentie gebruiken. Ik doe bij deze dan ook een dringende oproep aan geïnteresseerden uit Nederasselt, Overasselt of Heumen om te reageren.

Wat ooit door pastor Aloys van Velthoven opgezet is willen wij graag met pastor Yves Mambueni Makiadi voortzetten.

Reacties graag naar Leo van Oss: [lhvanoss@gmail.com](mailto:lhvanoss@gmail.com)

Leo van Oss





## ZIEKENDAG-ONTMOETINGS-DAG

Een keer per jaar hebben we ontmoetingsdag, dit keer op 3 mei.

Rond 13.00 uur werden de mensen door de Opstap naar de Emmanuelkerk gebracht of zij kwamen op eigen gelegenheid. Ze werden welkom geheten door de mensen van het ziekenpastoraat. Het was een drukte van belang. Aan alles was te zien dat de mensen zich verheugden op deze dag.

De eucharistieviering was een dienst met mooie teksten en liedjes. Het thema, 'Je bent nooit alleen' met de vuurtoren op de voorkant van het boekje sprak erg aan bij de mensen.

Pastor Visschedijk had mooie en troostende woorden voor de mensen. Iedereen was onder de indruk van de handoplegging en zegen.

Na de viering hadden we een gezellig samenzijn in 't Achterom. Daar konden de mensen elkaar ontmoeten. Tijdens de koffie, of thee, een consumptie met een hapje en niet te vergeten een advocaatje met slagroom hebben de mensen genoten van deze dag.

Met dank aan alle pastores en vrijwilligers van het ziekenpastoraat kunnen wij terugzien op een geslaagde ontmoetingsdag.

Annie Krispijn



## EVEN PUZZELEN

### WOORDZOEKER BEKEREN.

In deze woordzoeker geven wij u deze keer niet de gezochte woorden, maar moet u zelf de woorden zoeken en doorstrepen, die veelal iets met bekeren te maken hebben. Daarbij moet u wel bedenken, dat ook voetbalclubs als Ajax en PSV altijd heel graag verder willen bekeren. En ook deze keer blijft er weer geen hokje over.

M	E	M	I	S	A	R	E	T	A	P	N	G
G	I	I	K	T	S	U	B	M	U	L	O	C
N	K	S	A	A	O	M	A	C	A	O	N	H
I	N	S	S	I	M	E	A	M	E	N	N	R
L	V	I	T	I	O	P	R	E	E	K	E	I
E	B	E	E	B	O	P	I	N	I	E	N	S
D	A	R	M	R	R	N	D	O	O	P	O	T
N	F	I	U	I	S	T	A	G	E	O	D	E
E	R	E	B	U	S	I	U	R	K	N	I	N
Z	I	L	V	E	R	P	A	P	I	E	R	E
E	K	M	I	S	S	I	E	P	O	S	T	N
L	A	N	D	S	K	A	M	P	I	O	E	N
G	E	E	S	T	N	E	N	E	D	I	E	H



### VOOR DE KINDEREN

Verbind de puntjes en je kunt zien naar wie Jezus na zijn opstanding zwaait.

(Johannes 21:1-14)



## VORMELINGEN NAAR MEGEN

We gingen eerst met de pont naar Megen, toen we aan de overkant waren gingen we te voet verder naar het klooster. Toen we daar waren aangekomen, werden we vriendelijk verwelkomd door een franciscaan die ons meenam naar de kerk. Daar mochten we ons kaarsje neerzetten. Over de kerk heeft hij ons toen veel geleerd. Bijvoorbeeld ik weet nu dat de duif in de kerk het teken van de Heilige Geest is.

Daarna kregen we een rondleiding door het klooster zelf. We mochten in de keuken, de eetzaal en achter het orgel kijken. Ik vond de beelden die overal stonden heel mooi, maar bij een beeld waar twee mensen uitgebeeld waren dacht ik dat hij de ander beet, maar hij kuste de ander, hihi. Wat ik ook mooi vond waren de glas-in-loodramen. En dat we vanachter het orgel naar beneden de kerk in konden kijken. Daarna gingen we naar het kapelletje van het Heilig Broerke van Megen. Daar mochten we allemaal onze wens die op een papiertje stond in de mouw of capuchon doen. Daarna gingen we op het bankje nog iets



eten en drinken. En toen liepen we terug naar de pont om over te steken. Vanuit daar gingen we naar huis. Ik vond het een leuke en interessante dag.

Door Eva

We waren naar het klooster in Megen geweest. Eerst gingen we met de pont naar de over-

kant en zo liepen we verder naar het klooster. Toen kwamen we binnen en moesten allemaal gaan zitten. Toen vertelde een meneer over het klooster. We moesten vragen over het geloof beantwoorden. Toen moesten we duiven zoeken in het klooster. Daarna kregen we een rondleiding door het klooster. En we kregen veel te horen over een meneer. Zijn vader was rijk maar hij koos de kant van de armen. Toen gingen we naar een plek waar iedereen mocht komen om een briefje in de mouw van hem te doen. Toen waren we klaar en kregen iets te eten en te drinken.

Door Silke

Wij, de vormelingen uit Overasselt, Nederasselt, Balgoij en Wijchen zijn met pastor Aloys en pastor Yves op 26 april naar het klooster van de franciscanen in Megen gegaan. We gingen met



(pastor Yves) Silke, Noor, Anouk, Eva, Tess (pastor Aloys).

de pont over de Maas en daarna te voet richting het klooster. Het was heel gezellig met de pont. Toen we bij het klooster kwamen, werden we welkom geheten door een broeder. We hebben uitleg gekregen over wat ze allemaal doen in een klooster. We hebben ook vragen gesteld en kregen een rondleiding door het klooster. We liepen bijvoorbeeld over een gang waar mensen onder de grond begraven lagen. Hij liet ons de eetkamer, keuken, en het orgel zien.

Daarna gingen we het lichtje wegzetten en een euro in de bus stoppen en we mochten een briefje in de capuchon stoppen. Op het plein hebben we iets gegeten en gedronken. Toen iedereen klaar was liepen we weer naar de pont. Toen we aan de overkant kwamen, gingen we met de auto naar huis. Het was echt lachen in de auto.

Door Anouk en Tess

Op vrijdag 26 April jongstleden gingen we met Pastor Aloys en Yves, Mariane en alle vormelingen van dit jaar naar de Paters in Megen. Met het veerponkje kwamen we over de maas aan in Megen. Te voet gingen we met onze brandende kaarsjes richting het klooster. Een broeder vertelde in de kerk over de kerk. Daarna hebben we een rondleiding gehad in het klooster waar ze leven.

De Paters koken samen, eten samen, leven samen en bidden meerdere malen per dag. Na de rondleiding zijn we naar een beeld gegaan waar we onze eigen briefjes met wensen konden achterlaten. Als laatste liepen we weer terug naar het veerponkje. En het volgende heb ik er van geleerd.

Ik heb gezien dat Paters in saamhorigheid leven. En dat ik het niet zo vaak meer tegen kom in mijn leven. Het is ieders keuze om zo te leven. Ik vind het wel bijzonder en heb er respect voor.

Noor

Wij gingen met alle kinderen die het vormsel deden naar Megen en staken over de pont. Daar gingen we lopend vanaf de pont naar de kerk toe. Pater Loek Bosch stond al op ons te

wachten, met hem gingen we de kerk binnen. Wij mochten onze kaarsjes voor het altaar zetten en op stoelen in de kerk gaan zitten. Pater Loek ging eerst met ons het Onze Vader bidden en daarna vertelde hij over de franciscanen en hoe deze naar Megen zijn gekomen. Hierna mochten wij vragen stellen over dingen die wij niet snaptten of niet wisten wat ze betekenden in de kerk. Hierna kregen we een rondleiding, hier vertelde pater Loek dat vroeger de paters begraven werden in de gangen van het klooster. Ook gingen wij naar de eetzaal. Hier bidden en eten de paters drie keer per dag. Ze koken zelf het eten en moeten ook zelf afwassen. Vanuit de keuken gingen wij naar boven waar je van boven af de kerk in kon kijken en het orgel mooi kon zien. Hier bidden de paters samen. Als laatste gingen we naar de kapel aan de zijkant van het klooster. Hier ligt het Heilige Broerke van Megen begraven. Wij mochten een boodschap of intentie in zijn mouw doen en het kaarsje bij

het altaar zetten. Iedereen had wat klein geld meegenomen en dit hebben wij in het offerblok gedaan en toen namen wij afscheid van pater Loek. Op een pleintje in Megen kregen wij nog een krentenbol en wat te drinken om van daaruit weer met de pont naar de auto te gaan en zo weer naar Wijchen te rijden. Wij vonden het een hele leuke middag.

Geschreven door Roos en Brent



## H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- De kerk in Batenburg is onder voorbehoud verkocht en de overdracht is op 31 augustus. De inventaris wordt eruit gehaald. Andere geloofsgemeenschappen uit de parochie kunnen gebruikmaken van deze inventaris als dat nodig mocht zijn. Waardevolle stukken worden misschien opgeslagen in het museum van het Catharijneconvent in Utrecht.
- Aswoensdag vieren op de zondag na carnaval in 2020 in Balgoij wordt door pastor Yves doorgegeven bij het pastoraal overleg.
- Hoeveelheid palmtakjes voor Palmzondag ophalen was een probleem. Nu is er al een adres voor 2020 gevonden.
- Het dames- en herenkor zingt erg weinig in Balgoij en veel meer in Alverna. Probleem is dat er om de twee weken een kerkdienst is in Balgoij. Toch goed naar het rooster blijven kijken en op tijd reageren wanneer het conceptrooster wordt aangeboden.
- Stand van zaken stichting graven. De eerste serie te ruimen graven is verplaatst. Nu wordt een tweede serie graven aangeboden om te worden geruimd of herplaatst.

### EVALUATIE PAASVIERINGEN

- De wittedonderdagviering in Nederasselt is goed verlopen. Door de communicantjes zijn kleine attenties in de vorm van een bloemstukje naar mensen gebracht die een dierbare hebben verloren.

- De goederdonderdagviering in Overasselt was een



mooie viering. Bij deze viering zijn de vormelingen betrokken.

- De kindvriendelijke paaswake in Balgoij is druk bezocht en de betrokkenheid van de kinderen was groot. Ook de ontvangst onder de toren was geheel in stijl verzorgd door Ans.

- Schoonmaken

van de kerk. Er moet een jaarplanner komen om het schoonmaken en het koperpoetsen goed te regelen. Voorstel is om alle betrokkenen uit te nodigen en dan gezamenlijk het plan van aanpak te bespreken.

- Kerkrampen wassen. Er wordt een glazenwasser gevraagd om een begroting te maken van de kosten van het wassen van de ramen van de kerk aan de buitenkant. In overleg met het parochiebestuur wordt dit dan bekeken.

- Op 25 augustus viert pastor Aloys zijn afscheid in de kerk van Overasselt om 13.30 uur.

- De opbrengst van de vastenactie 2019 in Balgoij was €113,66. Hartelijk dank voor uw gaven.

- De volgende vergadering is op 11 juni 2019 om 14.00 uur bij Marianne.

### **HULDIGEN ERELID Jo ARTS**

Tijdens de H. Mis op eerste paasdag op 21 april is mevrouw Jo Arts-Jansen gehuldigd als erelid van het gemengd zangkoor Johannes de Doper. Jo is vanaf 1967 lid van het koor, dat is dus al twee- en vijftig jaar!! Heel trouw heeft zij haar steentje bijgedragen tijdens de repetities en het zingen bij vieringen. Ook is zij jaren actief geweest in het kerkbestuur van Balgoij en zij is nog steeds een trouwe hulp bij het poetsen van het koper in de kerk. Pastor Aloys sprak terecht lovende woorden over zo'n lange en trouwe staat van dienst. Jo ontving uit handen van pastor Aloys een oorkonde en van het zangkoor en de contactraad een mooie bos bloemen.

Jo, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en heel erg bedankt voor je grote inzet.



## **EMMANUELKERK - WIJCHEN**

### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

- In onze kerk is de ringleiding vernieuwd. Iemand van ons heeft deze op de kop kunnen tikken in een kerk in Gouda.
- Op 3 mei stonden onze ouderen en zieken in het middelpunt van de belangstelling. De middag begon met de Ziekendagviering in een volle kerk. De indeling van de stoelen was wat ruimer om het geheel voor iedereen wat gemakkelijker te maken. Ook het samenzijn na deze viering in 't Achterom werd zeer gewaardeerd. Dank je wel voor degenen die dit alles hebben verzorgd.
- De laatste vergadering in dit seizoen van de contactraad is alweer op komst: woensdag 3 juli om 19.30 uur in onze kerk.

Namens de contactraad, Tini Poos

### **HERBERGKOFFIE**

Iedere eerste en derde woensdag van de maand kunt u genieten van een kopje thee of koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. Het is erg gezellig en iedereen is welkom. De komende gelegenheden zijn op 5 en 19 juni en 3 en 20 juli. Van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur wijd open. En breng eens iemand mee!!!



Tini Poos



# Vieringschema

**08 juni / 09 juni**

• *Pinksteren*

**10 juni**

• *Tweede Pinksterdag*  
• *Maria, Moeder van de Kerk*

**15 juni / 16 juni**

• *Feest van de H. Drie-eenheid*  
• *vaderdag*

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>①</sup></p> <p>✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,8-17 ✧ Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26</p>	<p>lezingen</p> <p>✧ Eerste lezing: Gen. 3,9-15.20 / Hand.1,12-14 ✧ Evangelie: Joh. 19,25-34</p>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <p>✧ Eerste lezing: Spr. 8,22-31 ✧ Tweede lezing: Rom. 5,1-5 ✧ Evangelie: Joh. 16,12-15</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>		<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>		<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>		<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop</i> </p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Heren koor Yves Mambueni</p>		<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Ton van Balveren</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>		<p>Géén viering</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>		<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Dankviering Communicanten/Vormelingen Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>		<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Dankviering Communicanten/Vormelingen Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>		<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Dankviering Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>		<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p><b>maandag</b> <b>10.00</b> Eucharistieviering Tevens Kapellentocht   JK Alverna Aloys van Velthoven/ Hennie Witsiers/Jos Hermans</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Kinderkaravaan</i> Kinderkaravaankoor Lara van der Zee</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>		<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>		<p>Géén viering</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>		<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Gen. 14,18-20</li> <li>✦ Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 9,11b-17</li> </ul>	<p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: 1 Kon.19,16b.19-21</li> <li>✦ Tweede lezing: Gal. 5,1.13-18</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 9,51-62</li> </ul>	<p>lezingen ①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Jes. 66,10-14c</li> <li>✦ Tweede lezing: Gal. 6,14-18</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 10,1-12.17-20</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Bertus Visschedijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag 11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiëkoor Martin Claes/ Andreas Inderwisch Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Between Bertus Visschedijk</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Samenzang met pianobegeleiding Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Yves Mambuëni</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering bij de Oude Toren Dames- &amp; Herenkoor/Mazing Joy Aloys van Velthoven/Yves Mambuëni</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambuëni</p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambuëni</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambuëni</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Yves Mambuëni</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag 09.30</b> Viering Parochieel Zangkoor Voorganger onbekend</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Ad Blommerde</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag 17.30</b> Eucharistieviering Yves Mambuëni</p>	<p><b>zaterdag 17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p><b>zaterdag 17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 02 juni	19.30 uur	⊕ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 07 juli	19.30 uur	⊕ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 14 juni	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	---

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
vrijdag 05 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

### Viering Z.L.T.O.

zondag 07 juli	10.30 uur	Viering verzorgd door de Z.L.T.O. bij Familie Derks, Ficarystraat 6, Beuningen. Voorgangers: Jack Steeghs en Ds. Henk Fontuin. M.m.v. het Dames- & Herenkor Alverna-Balgoij.
----------------	-----------	--

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 21 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	--

### Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 28 juni	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	---

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	☪ Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 03 juni	14.00 uur	⊕ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 17 juni	14.00 uur	⊕ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.
maandag 01 juli	14.00 uur	⊕ Viering met Dichterbij. Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 11 juni	10.15 uur	Eucharistieviering. Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	--

### H. Victor | Batenburg

dinsdag 25 juni	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	------------------------------------

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 juli	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	------------------------------------

### De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 04 juni	10.00 uur	☪ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	------------------------------------

### Kerkje | Leur

zondag 30 juni	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
----------------	-----------	---

⊕ = Eucharistieviering   ☪ = Woord- en Communieviering   ☪ = Gebedsviering   ⊕ = Taizéviering

## WIJCHEN - ZUID



Geopend  
iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.







## VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 1 mei 2019

### **BOUWKUNDIGE ZAKEN**

- De plattegrond van de kerk, waarop onder meer staat aangegeven waar brandblusapparatuur te vinden is, is klaar en zal binnenkort in de kerk worden aangebracht.
- De gemeente Heumen heeft de aanvraag van de subsidie voor de verlichting van de torenklok helaas afgewezen. Dit betekent dat de vervanging van de verlichting, waarmee we binnenkort hopen te kunnen starten, geheel voor rekening van de parochie komt.

### **VASTENACTIE**

- De Vastenactie heeft dit jaar evenveel opgebracht als vorig jaar. Hartelijk dank aan alle gevers en aan de collectanten.

### **TERUGBLIK APOSTELVERGADERING**

- Alle contactraden hebben een handelings-schema, een logboek en een sticker waarop de inhoud van de verbanddoos staat, gekregen. Deze worden door de kosters meegenomen voor in de sacristie.

- De contactraad van Overasselt heeft het parochiebestuur opnieuw gevraagd het beleid met betrekking tot de tarieven voor het gebruik van de kerkgebouwen door externe uitvoerenden aan te passen. Helaas blijft het bestuur bij zijn standpunt.

### **BEGRAAFPLAATS**

- We zijn nog in afwachting van een offerte voor grafsteenverwijdering die via het bestuur zou worden aangevraagd. Er zal navraag worden gedaan.
- Door een misverstand is de ginkgo gekapt in plaats van gesnoeid. Aanplant van nieuw groen is besproken.
- Nu de buxushaag rondom het strooiveldje vanwege aantasting door de buxusmot is verwijderd, kiest de meerderheid van de contactraad ervoor het veldje uit te breiden.

### **ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST**

- Groen in de pastorietaan
- Open Monumentendag 15 september



## AFSCHEID RIKY LUCASSEN

Onlangs is Riky Lucassen gestopt met haar werkzaamheden als kerkelijk vrijwilliger.

Riky was al sinds oktober 2009 lid van het pastoraat van nabijheid. In die hoedanigheid bezocht zij regelmatig zieken en ouderen in onze geloofsgemeenschap. Daarnaast was zij al heel wat jaren een van de collectanten voor de jaarlijkse Vastenactie. Op de vrijwilligerslunch van vorig jaar oktober kon zij gelukkig nog aanwezig zijn, maar haar gezondheid laat het sindsdien helaas afweten. Er zal haar zeer binnenkort een afscheidskaars worden aangeboden. Riky, heel hartelijk dank!

## CONCERT 'ORPHEUS, WITH HIS LUTE'

Laat u betoveren door prachtige klanken! Het kleine koor eenvoortwaalf brengt ditmaal een bruisend programma rond Orpheus en zijn luit. Deze mythologische held liet niemand onberoerd. Zelfs de natuur boog voor zijn luit en zang; Orpheus wist een 'blijvende lente' te creëren. De schoonheid van zijn liedjes relativeerde de problemen van zijn luisteraars. Gekweld harten kon hij met zijn muziek genezen. Zijn muziek kon zelfs gevechten sussen. Kom en laat u meevoeren. U hoort werken van o.a. Saint-Saëns, Britten, Swingle, Werle, Lang en MacFarren.

Gastdirigent is Ulrikke Reed Findenegg

Toegang voor een vrijwillige bijdrage en een drankje na afloop. [www.eenvoortwaalf.nl](http://www.eenvoortwaalf.nl)

Concert 'Orpheus, with his lute'.

Zaterdag 22 juni 20.00 uur Antonius Abtkerk, Overasselt





## VOORBEREIDING EN BOUW R.K. KERK H. VICTOR

Johannes Steeg senior, gehuwd met de ruim dertig jaar jongere Gertrudis Smits (geboren te Overasselt op 6 november 1796 en overleden te Batenburg op 2 juni 1874), was al ruim zestig jaar oud toen op 8 augustus 1828 zijn oudste dochter Johanna werd geboren op zijn boerderij in Lienden. Johanna ging naar het klooster, werd zuster Gildeberta en overleed in Tilburg op 26 januari 1875. Op 19 december 1829 werd het tweede meisje, Allegonda geboren. Zij werd later zuster Hieronyma en overleed in Deursen op 5 augustus 1912. Op 26 september 1832 werd in het gezin Steeg de derde dochter geboren. Dat was Elisabeth, die zeer jong overleed. Johannes Steeg junior – de stichter van de Batenburgse kerk – werd geboren op 8 september 1834 en hij stierf in zijn geboortehuis op 41-jarige leeftijd op 7 december 1875. Johannes was de enige van het gezin die in Batenburg bleef

wonen en werken. Op 7 november 1842, toen vader Steeg 75 jaar oud was, werd een tweede zoon geboren – Gerardus Willibrordus – die evenals zijn beide zusters zijn leven geheel aan de dienst van God wilde wijden en daarom ging studeren op het seminarie in St. Michielsgestel. Maar deze jongen stierf – nog geen 18 jaar oud – op 10 juni 1860. Moeder Steeg-Smits, die in 1843 met jonge kinderen achterbleef, een dochtertje en een veelbelovende zoon verloor en twee andere meisjes naar het klooster bracht, stierf op 2 juni 1874 na een langdurige ziekte en na herhaaldelijk voorzien te zijn geweest van de laatste heilige sacramenten.

Zoals het 'in perpetuum memoriam' op een steen in de torenmuur vermeldt, is op 13 maart 1874 de eerste steen voor de nieuwe kerk van Batenburg met de gebruikelijke plechtigheden gelegd door Johannes Steeg. Die deed dat mede namens zijn moeder en zijn zusters Johanna en Allegonda. Aan pastoor Johannes Kroonen, die kort tevoren (op 30 augustus 1872) pastoor Matthias Coppes was opgevolgd, werd op 1 januari 1873 door zijn parochianen als nieuwjaarsgeschenk een nieuwe kerk toegezegd. De kerk zelf had nauwelijks bezittingen. De aanwezige waardepapieren brachten nauwelijks 3.000 gulden op, maar dat was precies

voldoende om de gronden naast de bestaande oude kerk aan te kopen om aldus een bouwterrein te krijgen. Maar Jan Steeg, die de gemeenschap ook diende als wethouder en kerkmeester, zegde toe de kerk geheel te zullen betalen mits de overige parochianen zouden zorgen voor een even schone pastorie. Hij betaalde daarvoor 50.000 gulden en telde later, toen de kerk bijna voltooid was, nog eens 20.000 gulden neer voor het altaar,

de ornamenten en versieringen. Dat alles moet hij rechtstreeks met de aannemer en andere leveranciers verrekenend hebben; in de kerkrekeningen van die jaren is geen enkele uitgavenpost voor de nieuwe kerk of pastorie te vinden.

De bouw van de kerk ging niet zonder bezwaren. Er waren vijf inwoners die in maart 1873 bezwaar maakten, omdat zij meenden dat hun belangen en die van anderen daardoor geschaad zouden worden. Een openbaar weggetje was door het kerkbestuur van de gemeente aangekocht. De kerk is ten

dele op dit bewuste weggetje gebouwd.

De bouwer van de kerk was de 'architect' Cornelis van Dijk, geboren op 5 juni 1833 te Houten, waar zijn vader timmerman was. Ook Cornelis begon als timmerman en ging weldra – meestal samen met zijn broers – grotere bouwwerken in eigen beheer uitvoeren. Cornelis van Dijk werd – evenals zijn vader – opgevoed in de hervormde godsdienst. Maar zijn moeder was katholiek en als de bijna dertigjarige Cornelis in het begin van de zestiger jaren naar Brabant verhuist, wordt hij ook katholiek. Hij huwde op 19 augustus 1864 in Geertruidenberg met Cornelia de Kroon. Van beroep is Cornelis dan nog altijd timmerman, doch zeer waarschijnlijk bouwt hij in Brabant – mogelijk onder leiding van architecten – al kerken. In de jaren 1868 – 1869 bouwde hij zijn eerste 'eigen' kerk in Maasbommel. Daarna bouwt hij een parochiekerk in Zeeland. De kerk van Batenburg is de derde kerk van architect Cornelis van Dijk, die later nog kerken bouwde in Deursen, Mill, Wamel, Deest, Nijmegen (Doddendaal), Oploo en Eindhoven.

Overgenomen uit het boekje 'Kerk en parochie St.-Victor te Batenburg' ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Kerk St.-Victor. Wordt vervolgd in de volgende Apostelbode.





## EEN VITALE GELOOFSGEMEENSCHAP

De afgelopen jaren heeft de contactraad een verkenning gedaan naar vitaliteit en geconcludeerd dat het voor een vitale geloofsgemeenschap belangrijk is om de actuele maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Een belangrijke conclusie waarbij is vastgesteld dat deze ook van betekenis is voor andere geloofsgemeenschappen, dus in ons geval voor de hele parochie De Twaalf Apostelen.

Ironisch is het vast te stellen dat in deze tijd van 'media-geloof' -denk bijvoorbeeld aan de Passion- slechts nog sporadisch geappelleerd wordt aan onze christelijke waarden. Deze gevoelens lijken zeer actueel nog versterkt te worden door de publieke reactie op de brand in de Notre Dame.

In dit licht was ik verrast door de opmerkingen van een journaliste van NRC over dit gebeuren. Zij stelt; "In het verleden had de kerk meer te bieden dan alleen geloof, zingeving en gebouw. Het was één van de steunpilaren van het menselijk bestaan en heeft een nog veel belangrijker rol kunnen vervullen voor al die alleenstaanden. Want in de kerk was je niet alleen. Daar vierde je belangrijke momenten in het leven, werd geld ingezameld als er noden waren en hielp je ouderen en kwetsbaren en was je lid van een organisatie waarmee rekening werd gehouden". Een opmerking die aangeeft dat kerk-zijn meer is dan het 'media-geloof'.

Uit de contacten die we met andere geloofsgemeenschappen hebben gehad in het vitaliteitsproject blijkt dat de bovenstaand geschetste maatschappelijke veranderingen voor alle geloofsgemeenschappen belangrijk zijn. Het thema dat heel passend wordt verwoord als 'eigentijds vieren' is voor iedere geloofsgemeenschap van belang.

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen hebben we in het project verkend en deze ontwikkelingen zijn samen te vatten in de trefwoorden eenzaamheid, vluchtelingen, armoede, zorg voor de natuur en communicatie.

Hoe ver de betrokkenheid gaat voor de katholieke gemeenschap bij deze onderwerpen is niet duidelijk. Vaststaat dat we vanuit onze eigen diepste christelijke overtuiging deze onderwerpen moeten oppakken. Wat gebeurd is kunnen we niet veranderen; onze toekomst ligt bij onze acties op de belangrijkste onderwerpen van de toekomst. De slogan is: Wees actief met de toekomst en neem de wijze lessen uit het verleden daarbij mee.

Dat kunnen we niet alleen, we moeten het parochiebreed aanpakken en mogelijk zelfs nog breder met andere groepen of verenigingen en misschien wel met meerdere parochies. Hier ligt een belangrijke taak voor het pastoresteam en het parochiebestuur.

De eerste stap die we als geloofsgemeenschap gaan nemen is proberen om de actualiteit van de diverse onderwerpen 'in te kleuren'.

Het kerkgebouw is er voor iedereen. Door het organiseren van activiteiten die 'passend' zijn bij de kerk zoals concerten, sommige met en door anderen, willen we de kerk een thuis laten zijn waardoor ook eenzaamheid doorbroken kan worden.

Dr. Jan Terlouw zal ons op 23 juni zijn visie geven op het vluchtelingenvraagstuk en wat vluchtelingenwerk hier kan betekenen.

In het kader van Wereldvoedseldag (woensdag 16 oktober) willen we stilstaan bij de natuur die ons ruim voorziet van voeding maar ook bij de andere zijde: de armoede die zich op vele plaatsen in onze maatschappij manifesteert.

Hein Kroft

### JAN TERLOUW OVER VLUCHTELINGEN



In het kader van Wereldvluchtelingendag zal Jan Terlouw op zondag 23 juni in de Antonius Abtkerk van Wijchen een lezing houden over

vluchtelingen. De lezing is gratis bij te wonen, begint om 12.15 uur en zal naar verwachting drie kwartier duren

Jan Terlouw (1931) is bekend als politicus en schrijver en ontving veel lof voor zijn bevolgen pleidooi voor vertrouwen tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. Tijdens de lezing zal hij zijn visie geven op het thema dat hem zo nauw aan het hart ligt: de maatschappij van nu en de toekomst.

De Antonius Abtkerk in Wijchen organiseert bijna wekelijks activiteiten, waaronder diverse muziek- en zanguitvoeringen. Ook zet de kerk zich actief in voor vluchtelingen. Zo worden de inburgering en acceptatie gestimuleerd door hen in te zetten als vrijwilliger. Tijdens de Internationale Dag van de Vluchteling wil de kerk extra aandacht geven aan de vluchtelingen die in de gemeenschap aanwezig zijn.



## PALMPASEN EN WITTE DONDERDAGVIERING

Evenals voorgaande jaren heeft een groep kinderen van de basisschool ook dit jaar een palmpasenstok versierd.

Aan de stok hadden ze twaalf pinda's geregen. Deze waren het symbool voor de twaalf apostelen. Er hing ook een ketting aan met dertig rozijnen. Dat waren de zilverlingen die Judas kreeg om



Jezus te verraden.

Verder was de stok versierd met verschillende kleuren als symbool van de aarde, de lucht, de bomen en de liefde. Tot

slot werd er net voor de viering een broodhaantje opgezet.

De kinderen liepen samen met pastor Martin Claes in optocht naar de kerk. In de kerk werden de palmtakjes gezegend en ook de mooie palmpasenstokken van de kinderen. Na de zegening liepen de kinderen in processie een rondje door de kerk. Na de viering mochten de kinderen de stok mee naar huis nemen.

Dit jaar was de wittedonderdagviering in de kerk van Nederasselt. Voor deze viering werden speciaal uitgenodigd de kinderen uit Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoy die dit jaar hun eerste communie doen. In de viering legde pastor Aloys het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen uit aan de kinderen. Voordat men in die tijd aan tafel ging, was het de gewoonte dat men de voeten wuste. Zo ook deed Jezus dat bij zijn leerlingen. Dit ritueel had ook plaats in



deze viering waarbij een paar kinderen mochten helpen. De communicanten hielpen verder met het aangeven van brood en wijn en de bloemstukjes die gemaakt zijn voor de zieken in onze geloofsgemeenschappen. De bloemstukjes werden na de viering door de communicanten naar de zieke mensen gebracht.

## DODENHERDENKING IN DE GEMEENTE HEUMEN

Op zaterdag 4 mei was de aanvang van de dodenherdenking in de kerk van Nederasselt. Het was een goed bezochte oecumenische viering voor de gehele gemeente Heumen. Pastor Yves en dominee Gert-Jan Deunk gingen voor in deze viering. Het koor Mazing Joy zong erg toepasselijke liederen. Na de viering liep men in een stille tocht naar het monument dat gelegen is tussen Overasselt en Nederasselt. Hier ging de herdenking verder met een toespraak van burgemeester mevrouw Mittendorff. De Last Post en het Wilhelmus werden gespeeld door Bram



van Haren uit Overasselt en er werden nog enkele gedichten voorgelezen. Daarna werden er een krans en enkele bloemstukken bij het monument gelegd. De kinderen van scouting Malden legden ook bloemen bij het monument. Tot slot werd het monument overvendeld door de vaandrig van het gilde van Nederasselt.

Ondanks de kou waren er zeer veel mensen aanwezig bij deze herdenking. Rondom het monument stonden de drie gildes van Nederasselt, Overasselt en Heumen.

Corné Schaap

## VOORAANKONDIGING

### AANDACHT VOOR ELKAAR

Dit is het thema van de zeventiende ontmoetingsmiddag die georganiseerd wordt door de werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt en Heumen. Een initiatief naar aanleiding van de landelijke Nationale Ziekendag.

De ontmoetingsmiddag vindt dit jaar plaats in Overasselt op zaterdag 7 september a.s. in het Verenigingsgebouw en is bedoeld voor alle ouderen, zieken en belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen.

De zaal is open om 14.00 uur.

Om 14.30 uur beginnen we met een eucharistieviering waarin pastor Yves voorgaat. Het thema 'Aandacht voor elkaar' zal als een rode draad door de viering en de middag heenlopen. De dienst wordt opgeluisterd door het gemengd koor uit Overasselt. Bij binnenkomst is er gelegenheid om een eigen intentie op te geven.

Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie of thee met cake geserveerd en wordt u daarna een consumptie aangeboden.

De middag zal tegen 17.00 uur eindigen.

Als u geen vervoer hebt kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst in Overasselt. Zij komen u graag ophalen en brengen u ook weer thuis.

Bel hiervoor naar Riet Dinnissen, tel. 024-6222247.



### DOPEN

16 juni 2019  
Tim Toenders



### H. DAMIANUS - NIFTRIK.

### GETROUWD

Op vrijdag 3 mei 2019 hebben Martijn Tielemans en Suzan Derks elkaar het jawoord gegeven.

Wij wensen hun van harte proficiat en alle goeds voor de toekomst.

### 40 JAAR GETROUWD

Op 21 juni a.s. zijn Jan en Rikie Derks veertig jaar getrouwd. Zij willen dit vieren op zaterdag 22 juni. Het feest begint in de H. Damianuskerk te Niftrik met een viering uit dankbaarheid.

Wij danken Jan en Rikie voor hun geweldige inzet voor de geloofsgemeenschap van Niftrik. Er kan altijd een beroep op hen gedaan worden en ze zijn altijd bereid om in de kerk te helpen. Wij wensen hun een mooie dag toe en alle goeds voor de toekomst in een goede gezondheid.

Pastor Hennie Witsiers en de contactraad





### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

Als openingswoord wordt er een gedicht voor-gelezen met als titel: bewijs of geloof. Bewijs voor het bestaan voor God? In de natuur zie je wellicht hoe je Gods bestaan zou kunnen zien. Alles lijkt dor en dood en toch steeds weer heeft die dorre struik, boom of plant een knop die het begin vormt van groei en bloei.

- De eerste samenwerking met Lara van der Zee is goed bevallen.
- Voor de reis naar Israël, die gepland staat in september zijn op dit moment achttien personen geïnteresseerd om mee te gaan. In aansluiting daarop is de vakantieplanning nog niet rond maar er wordt aan gewerkt.
- De verkoop van de kerk in Batenburg is nu rond, afgezien van enkele zaken die met het bisdom geregeld moeten worden. Denk daarbij o.a. aan het uit de erediens onttrekken van de kerk.
- Ook de pastorie in de Woezik staat nu officieel te koop.
- Recent is er vanuit het bisdom bij monde van de bisschop in een nieuwsbrief de gedachte

geopperd of de kerk op tweede pinksterdag opengesteld kan worden voor bezichtiging. Daarvoor moet eerst gekeken worden hoe we dat zouden willen en kunnen invullen want er zullen dan ook vrijwilligers in de kerk moeten zijn om de kerk te openen. Vooralsnog lijkt dit in deze tijd niet zomaar in te vullen.

- De verwarming in onze kerk is opgesplitst zodat tijdens de repetitie niet meer de hele kerk verwarmd hoeft te worden.
- Met Pasen was de kerk goed bezocht: er waren honderdzestig personen bij de viering aanwezig.
- Pastor Aloys van Velthoven neemt op 25 augustus afscheid als pastor binnen parochie De Twaalf Apostelen. De viering zal zijn om 13.30 uur in Overasselt .
- Vanuit de werkgroep Vastenactie werd medegedeeld dat er een bedrag van €1386,65 was opgehaald door de geloofsgemeenschap Paschalis. Het totale bedrag van De Twaalf Apostelen was nog niet bekend.

Melchior Föllings



*In het leven van Franciscus heeft zich heel wat afgespeeld,  
Graag houden we zijn voorbeeld in beeld.  
Voor een luxe leventje was zijn bed gespreid.  
Maar na gevangenschap en ziekte was hij tot een ander  
leven bereid.  
Zijn weelde werd door hem met de armen gedeeld.*

*Zijn voorbeeld werd breed uitgemeten,  
Maakte veel los in menig geweten.  
Desondanks blijft er armoede wereldwijd,  
Het is een voortdurende verbeten strijd.  
Hebben wij ons genoeg van onze taak gekweten?  
Toon van Duifhuizen*

### **VIERING TIJDENS WEEKEND STRATENLOOP EN STRATENMARKT**

Op 15 juni wordt 's middags de Stratenloop in het dorp gehouden. Om 19.00 uur kunt u gewoon naar de viering in onze kerk. Er zijn geen obstakels. Op 16 juni kunt u tijdens de Stratenmarkt de kerk komen bezichtigen. Er is die dag geen viering in verband met de kapellentocht.

### **KERK OPEN TIJDENS HERNENSE STRATENMARKT**

Pastoraal werker Jack Steeghs is op de Stratenmarkt beschikbaar voor een goed (pastoraal) gesprek. U kunt hem vinden in de H. Judocus-kerk.



Verder kondigt hij twee activiteiten aan:

- Zondag 1 september: Emmaüswandeling
- Tijdens de Stratenmarkt start de inschrijving voor een Emmaüswandeling.  
Tijdstip: van 13.00 uur-14.00 uur. Plek van verzamelen: H. Judocuskerk. Opgave is nodig: meld je nu aan! Minimaal aantal deelnemers: twee. Doelgroep: jong en oud. Deelname is gratis.

Wat is een Emmaüswandeling?

Een Emmaüswandeling is een inspiratiewandeling waarbij gedurende een uur twee aan twee wordt gelopen aan de hand van een tekst. Niet de sportieve prestatie staat centraal maar de bezinnende prestatie. Een Emmaüswandeling is een wandeling met stilte en gesprek. Om op een laagdrempelige manier van elkaar te leren, om van de route te leren, om verrassend dicht bij jezelf te komen.

Voor inlichtingen Jack Steeghs: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl tel. 024-6412627

Opgave voor deelname bij Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl tel. 0487-531470 Diegenen die zich opgeven krijgen altijd tijdig bericht of de wandeling doorgaat.



- Gesprekskring Grond Van Leven
- Na de zomer van 2019 biedt Jack Steeghs opnieuw de gesprekskring Grond Van Leven aan:

Tijdens de Stratenmarkt start de inschrijving. Opgave is nodig: wees er snel bij, want er is plaats voor maximaal acht

deelnemers! Doelgroep: volwassenen woonachtig in Hernen-Leur. Deelname aan deze kring is gratis.

Wat is Grond Van Leven?

We ontmoeten elkaar rondom ieders dagelijkse werk en leven en vertellen elkaar daarvan. We stellen onszelf de vraag welke levensgeschiedenis we - persoonlijk - met ons meedragen en welke toekomst dat oproept: voor onszelf, voor het dorp. En we vragen ons - persoonlijk - af waar we onze voeding vandaan halen.

De vier bijeenkomsten:

woensdag 11 september 2019, 19.30 - 21.30 uur: Geboortegrond

woensdag 25 september 2019, 19.30 - 21.30 uur: Grondwaarden

woensdag 9 oktober 2019, 19.30 - 21.30 uur: Grond die we delen

woensdag 23 oktober 2019, 19.30 - 21.30 uur: De humuslaag in onze grond

Voor inlichtingen Jack Steeghs: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl tel. 024-6412627

Opgave voor deelname bij Marijke Reijnen: h.judocus@detwaalfapostelen.nl tel. 0487-531470 Diegenen die zich opgeven krijgen altijd tijdig bericht of de kring doorgaat en waar we samenkomen.

### MISINTENTIES:

1 juni: Jan Thoonsen, Gerda van Heumen-Loef-fen

8 juni : Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing  
Thea Wouters-Kropmann, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden ouders Remmers-Grim, Hendrik en Oda van Uden -Peperkamp

15 juni: Bert van Duifhuizen

23 juni: Koosje van Heumen-Cobussen, Wim en Gon Hebing

29 juni: Thea Wouters-Kropmann, Bert van Duifhuizen

7 juli: Koosje van Heumen-Cobussen, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen

Gelieve de misintenties voor de maand juli en augustus voor 10 juni in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

### KAPELLETOCHT

Op tweede pinksterdag wordt de jaarlijkse Kapellentocht gehouden. Vanaf 8.30 uur staat de koffie en thee weer voor u klaar in onze H. Judocuskerk. U kunt even op adem komen om daarna het laatste gedeelte van de tocht gezamenlijk af te leggen. U bent van harte welkom!



### OUDERENBIJEENKOMST

Een maand is heel gauw voorbij. Dinsdag 4 juni is het alweer onze bijeenkomst voor ouderen in de Mijlpaal. We beginnen om 10 uur met een viering waarin Hennie Witsiers voorgaat en drinken dan gezellig samen koffie of thee. Omdat de volgende Apostelbode pas op 28 juni van de drukkerij komt, vermelden we nu ook al dat de volgende ouderenviering op 2 juli is.



## GILDEVIERING EN VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 28 april werd de feestdag van de H. Georgius, patroon van onze kerk en het gilde, gevierd.

Zoals gewoonlijk begon deze dag met een eucharistieviering. Pastor Aloys verwelkomde het gilde buiten en nam de relikwie in ontvangst. Het gilde kwam met tromgeroffel de kerk binnen. Vervolgens werd de relikwie op het altaar geplaatst. De vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap waren ook aanwezig, want voor hen is op deze dag het vrijwilligersfeest.

Pastor Aloys was voor de laatste keer als gildepastor de voorganger in deze viering. De gezangen werden verzorgd door het parochieel zangkoor van Heumen en het gemengd koor van Nederassel. Pastor Aloys had het in de overweging over geloven in deze tijd en over de kernwaarden van het gilde: broederschap, trouw en dienstbaarheid. Aan het einde van de viering werd Toon Kroes door de hoofdmans benoemd tot erelid van het Sint-Georgiusgilde voor zijn inzet bij het gilde.

Het was een mooie viering. Hierna ging het gilde op weg naar het koningschieten. De vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap waren uitgenodigd in dorps huis Terp voor een gezellig samenzijn.

Onder het genot van een kop koffie of thee met een soesje en een borrel werd er gezellig gepraat en was er de mogelijkheid om oude fotoalbums in te zien van verschillende kerkelijke feesten. Bij het inzien van deze fotoalbums komen er altijd weer veel herinneringen en gesprekspunten naar boven. Pastor Aloys bedankte de vrijwilligers voor het vele werk in het afgelopen jaar en hij zei te hopen dat pastor Yves zich ook thuis zal voelen in de gemeenschap Heumen. Hierna werd een lunch geserveerd. We kunnen terugzien op een gezellige morgen.



Contactraad Heumen







**Anny Steenwelle-Meyer** overleed op 27 maart en werd 80 jaar oud. Anny was rustig en kon genieten van de kleine dingen van het leven. Het was een slag toen haar echtgenoot Isidoor op jonge leeftijd overleed, maar Anny kon haar leven weer oppakken. Ze woonde aan de Touwslagersbaan en was een bekend gezicht in onze parochie en lange tijd gastvrouw in het parochiecentrum. Die taak is Anny tot aan haar ziekte blijven vervullen. We hebben Anny uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 1 april, waarna ze werd begraven in Nijmegen.

Vrolijk, warm en lief. Deze woorden kozen Arthur, Wendy en Bibi bij het veel te vroege overlijden - zij werd slechts 62 jaar - van hun echtgenote en moeder **Yvonne Haggenburg-van Bussel**. Zij overleed op 13 april. Wie haar heeft gekend, weet hoe waar ze zijn. Yvonne was op verschillende manieren betrokken bij onze geloofsgemeenschap, niet in de laatste plaats door haar lidmaatschap van het Elckerlyckoor. Ze koos zelf de liederen uit voor haar afscheidsdienst. In een overvolle Antonius Abtkerk gaf zij ons de boodschap mee dat het licht dat ons het leven geeft, altijd sterker is dan de dood. Dat geldt ook voor de liefde waarmee wij haar zullen blijven noemen. Dat ze geborgen mag zijn in Gods hand.

Op 18 april overleed **Rob Loeffen**. Hij werd 57 jaar oud. Samen met Bea en de kinderen vormde hij een hecht gezin. Geboren in de Woezik is Rob altijd verbonden gebleven met Wijchen. Hij woonde in de Weertjes en werkte in de ICT. Rob was zorgzaam, had een open oog en een open hart voor wat er in de samenleving gebeurde. Hij zette zich in als vrijwilliger, genoot van tennis, mountainbiken en golf. Zijn ziekte verdroeg hij dapper en Rob bleef zoveel mogelijk contact houden met de mensen om hem heen. We hebben Rob uitgeleide gedaan op 24 april vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna hij werd begraven op het kerkhof aldaar.

**Ton van Hout** overleed op eerste paasdag 2019 in Wijchen. Geboren en opgegroeid in Wijchen, getrouwd en gezegend met twee kinderen en drie kleinkinderen, is hij zijn hele leven actief geweest in het Wijchense verenigingsleven. Betrokkenheid was voor hem een vanzelfsprekendheid. Net als zijn trouw aan de parochie. De laatste jaren werd hij door zijn ziekte steeds meer op de proef gesteld. Wat blijft is de dankbaarheid voor het vele goeds dat Ton heeft gedaan. Met trots

en liefde namen we afscheid van hem op vrijdag 26 april in de Antonius Abtkerk te Wijchen.

**Martin Klaus** overleed op 1 mei op 50-jarige leeftijd. Martin heeft als projectmanager zijn bijdrage geleverd aan het tot stand komen van grote bouwprojecten, maar was tevens zeer actief in de Wijchense gemeentepolitiek, o.a. als raadslid. Martin had gelukkige jaren met Felice en de kinderen en genoot van familie en vakantie. In 2018 fietste hij op de Alpe d'Huzes om geld te verzamelen. Martin was meer dan tien jaar ziek, maar bleef zich op positieve wijze inzetten voor familie, vrienden en de Wijchense samenleving. De uitvaart voor Martin vond plaats op 8 mei in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Martin is op het kerkhof naast de kerk begraven.



In de ochtend van 5 mei 2019 is **Lies van den Boogaard-Ariëns** thuis overleden op 92-jarige leeftijd. Lies is in Nederasselt geboren in een groot gezin van veertien kinderen. In 1952 trouwde ze met Jan en gingen in Nederasselt in de verbouwde boterfabriek wonen. Samen kregen ze een gezin met zeven kinderen en negentien kleinkinderen. Daar kon ze intens van genieten en ook van de geboorte van haar achterkleinkinderen. Lies ging wekelijks zwemmen en kaarten en had het druk met het bijhouden van verjaardagen. Ondanks haar hoge leeftijd heeft ze zelfstandig kunnen wonen met behulp van de buurt. In de kerk van Nederasselt hebben we haar uitvaart gevierd en haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Op 9 mei namen we in een volle Paschaliskerk afscheid van **Theo van Kaauwen**. Hij was op 80-jarige leeftijd op 1 mei overleden. Een bloemengroet sierde zijn vaste plaats in het koor waarin hij samen met zijn vrouw Dina jarenlang heeft gezongen. Zijn grote inzet voor onze geloofsgemeenschap bracht hem in 2010 een koninklijke onderscheiding. Warm, hartelijk en betrokken, altijd bereid een helpende hand te bieden: zo was Theo en zo zullen we hem blijvend gedenken. Het koor van de Paschaliskerk zong bij zijn uitvaart over geborgenheid en rust. Moge hij in Gods hand die geborgenheid gevonden hebben!



## VOOR U GELEZEN

### KRACHT

Vanaf het balkon van mijn vorige huis keek ik uit op een sportschool. 's Winters merkte ik daar weinig van. Maar 's zomers, als ik 's avonds rustig op het balkon zat, had ik rechtstreeks uitzicht op de gespierde lichamen. Getrainde sporters werkten zich in het zweet om nog sterker te worden dan ze al waren. Het was één en al kracht wat er te zien was.



Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak met bewondering gekeken heb naar die lichamelijke kracht. En toch... Toch heb ik nog meer bewondering voor een ander soort kracht: geestkracht. Het mooiste voorbeeld is voor mij de vrouw die ik ooit tijdens mijn werk in het ziekenhuis ontmoette. Ze was klein en broodmager. Ze was al maanden

ziek en zo verzwakt dat ze nauwelijks een kopje koffie kon optillen. Lichamelijke kracht had ze niet meer. Toch had iedereen in het ziekenhuis het erover hoe sterk ze was. Ondanks haar ziekte bleef ze vrolijk, had ze belangstelling voor andere mensen en vertrouwen in de toekomst. Dat was pas kracht!

Ooit vroeg ik haar waar ze die kracht vandaan haalde. Bij het antwoord kreeg ze tranen in haar ogen. Niet van verdriet, maar van ontroering. "Die kracht, die krijg ik van boven," zei ze. "Ik hoef het niet uit mezelf te halen. Die kracht komt van God." Om sterk te zijn had zij geen spierballen nodig. God gaf haar meer kracht dan ze door jarenlang trainen in een sportschool had kunnen krijgen.



Engelien Hulsman

*De teksten op deze pagina zijn met toestemming overgenomen uit Oase Magazine. Voor meer informatie zie: [www.oasedagopeningen.nl](http://www.oasedagopeningen.nl)*

### Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactie adres:  
[apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## IDEALEN

Ik kende het woord niet, ik zat pas enkele maanden op de basisschool en leefde van dag tot dag. Je moest je best doen, dan ging je misschien over. Van de ene klas naar de andere klas. Spelen met klasgenootjes, ik kreeg een keer een lollie van Nellie, ik zie haar nog zo voor me. Mijn wereld was heel klein en veilig. Omdat ik toevallig goed kon leren werd ik toen ik bijna dertien was naar het gymnasium gestuurd. Wist ik in die tijd al wat ik wilde worden? In de verste verte niet. Iedere avond zat ik te studeren terwijl de wereld in rap tempo veranderde, het waren de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Ik leed aan verliefdheden en worstelde met de puberchaos in mijn hoofd. Af en toe ontsnapte ik uit mijn schriften. Dan droomde ik weg in romantische familieromans die zich altijd afspeelden in grote huizen met prachtige tuinen. Of ik verslond spannende boeken waarin ik in mijn fantasie de hoofdrol speelde. Had ik idealen? Wat moest ik me daarbij voorstellen? Moest ik de wereld gaan verbeteren?

Na zes jaar slaagde ik voor mijn eindexamen, diploma op zak, maar nog geen duidelijk beeld over mijn toekomst. De wereld was geen paradijs op aarde, en wie zat er op mij te wachten, wie had mij nodig? Ik besloot te gaan werken in het

ziekenhuis, en jawel, ik had mijn plek gevonden. Met vallen en opstaan gingen mijn ogen open door alle zieke mensen die ik ontmoette. Maar wat moest ik nog veel leren na mijn naïeve schooljaren. Het leven kwam soms als een stortbui over mij heen. De wereld verbeteren was duidelijk te hoog gegrepen, maar zieke mensen helpen ging mij beter af. Maar was dit mijn ideaal? Ik deed wat ik kon en voelde me er goed bij.

Enkele jaren later werd ik onrustig, ik wilde mijn grenzen verleggen, er moest nog meer te ontdekken zijn. In mijn jeugd was het een hele stap als je in je eigen land op kamers ging. Het is de beste beslissing in mijn leven geweest, al zou ik misschien niet gegaan zijn als ik vijf jaar vooruit had kunnen kijken. Maar gelukkig is de toekomst meestal in nevelen gehuld. De stortbui werd een orkaan en ik moest er hoe dan ook doorheen.

Door alle stromen van het leven heen ben ik blijven zwemmen en niet verdronken. Ik wilde mensen helpen, maar vaak hebben anderen mij op de oever getrokken als het nodig was. Zijn de idealen uit mijn jeugd overeind gebleven? Ik denk nog steeds dat alle mensen een reddingslijn in hun handen dragen die ze anderen kunnen toewerpen, ik zie het om me heen gebeuren. Maar ik kan mijn dromen nog niet missen, ik zet ze op papier of fluit ze de lucht in vanaf de muziekstandaard. En ik zwem nog even door.



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## BEKERING

Ooit een bekeringservaring gehad? Of klinkt bekering te veel naar vroeger, of als iets dat voor heiligen is weggelegd. Je bekeren tot een ander geloof of overtuiging. Maar bekering of omkeren ligt ook in gewone alledaagse zaken.

Als wij het over Franciscus hebben, kunnen wij niet om zijn bekering heen. Die bekering is misschien wel een van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven, waardoor hij uiteindelijk is geworden wie hij nu is. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat Franciscus zeven keer een bekering heeft doorge-

maakt. De belangrijkste is waarschijnlijk zijn ervaring nadat hij gevangen was genomen als soldaat bij een veldslag, en na een jaar doodziek thuiskwam. Toen hij hersteld was, ontmoette hij een melaatse en dat was het moment waarop Franciscus zich bekeerde tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid. Zijn ouders begrepen hem niet en wilden dat hij terug zou keren naar huis, om te werken in de zaak van zijn vader, die een rijke lakenkoopman was.

Nog steeds kom je mensen tegen die een stap zetten zoals die van Franciscus. Die een mooie baan hadden, maar gekozen hebben voor een eenvoudig leven in een klooster, of die zelf iets opgericht hebben om dienstbaar te zijn aan mensen.

Een dezer dagen hoorde ik van een collega dat het haar opviel dat verschillende pastoors in Nederland het pastoraat opgeven, ook al ging het nog zo goed, en zich hebben aangesloten bij een klooster of een nieuwe beweging. De reden, aldus mijn collega, is dat zij teveel met besturen en administratie bezig zijn en niet met waar zij werkelijk voor gekozen hadden bij hun priesterwijding, namelijk om direct zorg voor mensen te dragen. Ik kan deze gedachtegang wel vol-



gen. Het heeft allereerst te maken met de grootte van de parochies, die weer zijn oorzaak vindt in het minder betrokken zijn van mensen bij het geloof of in het verlaten van het geloof. Maar

ook met de structuur van de Kerk, waarin het hoofd van de parochie een priester moet zijn. En daar zit van alles aan vast. Geen eenvoudige 'baan', weet ik toevallig. Het is de vraag of wij onze priesters in de huidige situatie van onze Kerk, nog wel de volledige taak van pastoor-zijn moeten geven. Misschien moeten gelovigen die geschoold zijn in het

aansturen van een organisatie een plaats krijgen in onze parochies, waardoor onze priesters het meer kunnen waarmaken er direct voor mensen te zijn. Zeker nu gelovigen zo verspreid wonen. Kijk maar naar onze parochie: van Batenburg tot Heumen tot de Woezik. Een grote driehoek als het ware.

Dat vraagt een omkeer of bekering van de organisatie van de Kerk, waardoor ze er meer voor de mensen kan zijn. Daarnaast vraagt het van ons, de gelovigen, een andere kijk. Hoe vaak worden priesters niet op het laatste moment gevraagd voor de ziekenzalving, terwijl iemand al weken ziek is? Niet alleen verandering in het denken van de leiding van de Kerk is misschien noodzakelijk, maar ook van alle leden van de kerk. Als de Kerk niet dient, dient zij voor niets. In de bekeringen van Franciscus, of je er nu drie of zeven telt, zie je steeds zijn omkering naar de mensen in een lijn met God, bron van ons bestaan.

Met Pinksteren bidden wij om de Geest van inzicht. Moge die Geest ons allen leiden, juist omdat het leven niet helemaal te bevatten is.

Zalig Pinksteren.

pastor Aloys van Velthoven



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juli 2019** met het thema 'Clara'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 juni 2019 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.