

DE APOSTELBODE

Jaargang 10 | nummer 2 maart 2020



GEEF HET DOOR

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

VOOR DE LENTE WEER BEGINT

Gedragen door die Ene, zuchten de donkere dagen naar vriendelijk licht en bloei.

Zie hier . . . geborgen in de schoot van dit winters bestaan wacht stil en ongeschonden het wonder van zichtbaar nieuw leven.

Joke Plamont - Mees



Op dinsdagmorgen 3, 17 en 31 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2018	opgeteld	2019	opgeteld	verschil
oktober	9.066	165.075	6.965	155.649	-9.426
november	2.522	167.596	1.681	157.330	-10.266
december	4.872	172.468	7.618	164.948	-7.520

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2020, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



1 MAART – 12 APRIL DE SCHAKEL WIJCHEN

Expositie: 'De kruisweg'

5 MAART 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap 'Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie',

8 MAART 11.00 – 15.00 UUR H. PASCHALIS BAYLON

De Twaalf Apostelen Gezinsdag en kinderkeravaan

*** 11 MAART 17.30 UUR ZANDLOPER BERGHAREN**

Maaltijd in het kader van de vastenactie, €6,-

12 MAART KOPIJ INLEVERDATUM

Apostelbode: Nr. 3 (2020)

12 MAART 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap 'Christelijke sociale leer in beweging', bisschop G. de Korte

12 MAART 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Film 'Julieta'

*** 15 MAART 17.00 UUR RIJHAL BERGHAREN**

Maaltijd in het kader van de vastenactie, €6,-

17 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

18 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 19 MAART 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM**

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

19 MAART 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap 'Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke waarden',

24 MAART 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing 'Marc Chagall'

26 MAART 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN

Lezing Albertinumgenootschap 'Traditie: ballast of rijkdom?'

31 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

2 APRIL 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

Lezing 'Mens waar ben je?'

3 APRIL 14.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN

Film: 'I, Daniel Blake'

4 APRIL 19.30 UUR H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Concert Soli Deo Gloria

*** 5 APRIL 17.00 UUR MIJLPAAL HERNEN**

Maaltijd in het kader van de vastenactie, €6,-

9 APRIL CENTRUM WIJCHEN

The Passion Wijchen

*** 16 APRIL 10.15 – 11.45 UUR PAROCHIECENTRUM**

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

*** 18 t/m 21 APRIL**

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België

** hiervoor dient u zich aan te melden*

(Voor alle lezingen in de Dominicuskerk geldt een entree van €7,-)

MINDER VIERINGEN IN DE PAROCHIE

Op verzoek van het pastoresteam en het parochiebestuur was er op 29 januari een extra ingelaste apostelvergadering. De redenen hiervoor waren tweeledig. Enerzijds hebben we in het pastoresteam gemerkt dat we over de afgelopen periode in toenemende mate problemen hebben ondervonden bij het samenstellen van het vieringschema voor de weekenden. Anderzijds hebben we in onderlinge gesprekken in het pastoresteam en met het parochiebestuur gemerkt dat er behoefte is om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de pastorale zorg en daarmee o.a. ook van de vieringen.

Vooraf rondom grote feestdagen, maar ook door het jaar heen, zijn we voor de verzorging van de weekendvieringen in grote mate kwetsbaar geworden door de veelvuldige en structurele inzet van emeriti-pastores. We zijn blij met hun inzet en vernemen ook dat hun komst zeer wordt gewaardeerd door parochianen. Maar met het verstrijken der jaren worden onze leeftijden hoger en onze kwetsbaarheid groter. Helaas heeft dat in de laatste periode enkele keren geleid tot problemen bij de verzorging van de geplande weekendvieringen. Nog veel vaker leidde dat tot problemen achter de schermen bij het maken van roosters en, soms acuut, bij het tijdig vinden van vervangers. We hebben daarom geconstateerd dat we te kwetsbaar geworden zijn. Daarnaast hebben we ook door middel van tellingen kunnen zien dat er met betrekking tot het kerkbezoek in veel gemeenschappen een dalende tendens is.

Anderzijds hebben we in ons pastoresteam ook kunnen zien dat er veel goede initiatieven zijn in onze geloofsgemeenschappen die het verdienen om op een goede wijze te worden ondersteund. Doordat pastores veel tijd besteden aan liturgie, is er geregeld weinig tijd over voor ontmoeting en om deze goede initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen.

We hebben daarom in overleg met het parochiebestuur besloten om per 1 mei van dit jaar naar een ander weekendvieringenrooster over te gaan. We zullen in drie geloofsgemeenschappen, Antonius Abt Overasselt, Antonius Abt Wijchen en de H. Judocuskerk te Hernen, wekelijks vieringen blijven verzorgen in het weekend. In alle andere kerken zullen vieringen om de week gaan plaatsvinden. We zijn op de apostelvergadering in gesprek gegaan met de contactraden om wensen met betrekking tot tijden en dagen te inventariseren. We trachten tot een rooster te komen dat zoveel mogelijk hieraan tegemoet komt.

Tevens zullen we voor het basisrooster van een

vierwekenschema overgaan naar een maandschema. Daarmee kan de vrijkomende ruimte voor vernieuwing en ontmoeting, o.a. ook op vijfde zondagen in sommige maanden, gebruikt worden om uitvoering te geven aan de wensen van ontmoeting en verbetering van kwaliteit. We gaan dit vormgeven door het organiseren van bijzondere vieringen in combinatie met activiteiten. Daarnaast zijn we als pastoresteam op structurele wijze met elkaar en het parochiebestuur in gesprek om ook de aspecten diaconie, vorming en catechese, gezinsspastoraat en opbouw van onze gemeenschappen aan te wenden om de pastorale zorg in onze parochie ook voor de toekomst te kunnen waarborgen.

We hopen zo als pastoresteam en parochiebestuur de krachten te kunnen bundelen en alle goede dingen die in onze parochie gebeuren te ondersteunen en te laten groeien.

Martin Claes

PASSION 2020

The Passion Wijchen is een initiatief van de samenwerkende kerken Wijchen (evangelische gemeente Parousia, protestantse gemeente Rivierenland Oost, parochie De Twaalf Apostelen). Op 9 april is jong en oud uitgenodigd om op een speciale manier aandacht te hebben voor een bijzonder verhaal: The Passion!

18.30 uur: Viering Witte Donderdag in de Antonius Abtkerk, Oosterweg 4 Wijchen.

19.00 uur: Viering Witte Donderdag in De Schakel

19.45 uur: Verzamelen op het kerkplein bij de Antonius Abtkerk Oosterweg 4 Wijchen.

20.00 uur: Stille tocht met een groot kruis

20.30 uur: Samen live de Passion kijken in De Schakel.

Alles is vrij toegankelijk!

Aansluiten kan op ieder moment.

Wil je enkel een onderdeel meedoen?

Geen probleem!



ROZENKRANS

NAAR AANLEIDING VAN.....

Met interesse en vol bewondering lees ik de artikelen van Koos Leemker in De Apostelbode. Zo ook het artikel over de rozenkrans in de uitgave van februari 2020. Daarin staat vermeld dat de geschiedenis van het rozenkransgebed volgens de traditie teruggaat op een Mariaverschijning in 1208 aan de heilige Dominicus, stichter van de orde der Dominicanen. Hij geloofde in de kracht van het gebed tot Maria, zeker nadat hij van Maria in een visioen de rozenkrans overhandigd kreeg. Dit visioen is door vele kunstenaars uitgebeeld. Ook op het grote schilderij, dat nu op De Kijkzolder als pronkstuk te bekijken valt en als retabel diende van het Maria-altaar in de Antonius Abtkerk van vóór de verbouwing in 1939. Lange tijd heeft dit schilderij in een vergeten hoek op de zolder van de pastorie gestaan, maar nu gelukkig voor ieder weer te zien in het parochiemuseum. Op het schilderij staat ook een hond afgebeeld met een fakkel in de bek. Volgens een populaire legende



droomde de moeder van Dominicus dit tafereel vóór zijn geboorte, waarmee hij heel de wereld in vuur en vlam zou zetten. Zijn volgelingen, de Domini Canes = Honden van de Heer, hebben de rozenkransdevotie sindsdien altijd heel actief uitgedragen.

Gerard Toonen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 4 april t/m 3 mei. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 12 maart per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VASTENACTIE SAMEN DELEN SAMEN ETEN

Voor het zevende jaar op rij worden in Bergharen en Hernen in het kader van de vastenactie weer drie maaltijden georganiseerd waarvan de opbrengst dit jaar ten goede komt aan de malaria-preventie in Kameroen middels aanschaf van muskietennetten. Meer informatie over dit doel: zie de website www.caseytrouffoundation.nl.

Met de goede ervaringen van voorgaande jaren kan ook deze keer een mooi bedrag bijeen worden gebracht door gezellig samen te eten. Iedereen is van harte welkom en voor een bedrag van zes euro kan worden aangeschoven bij een van de maaltijden.

Aanmelden is mogelijk bij:

Hermien van der Aa, tel. 06-23498546, of bij Peter van der Loop, tel. 0487-532450.

Aanmelden kan ook per e-mail: samendelensameneten@outlook.com.

Data, locatie en thema van de maaltijden:

Woensdag 11 maart vanaf 17.30 uur in de Zandloper te Bergharen staan nasi, pasta en salades op het menu.

Zondag 15 maart wordt vanaf 17.00 uur in de rijhal in Bergharen een maaltijd met het thema 'Wat de pot schaft' aangeboden.

Zondag 5 april wordt in de Mijlpaal vanaf 17.00 uur 'Lekker Hollands' gegeten.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen eten, maar wilt u wel graag een bijdrage geven aan deze vastenactie, dan kunt u deze in de collectebus van de vastenactie in de kerken deponeren.

De maaltijdengroep Bergharen, Hernen Leur

Woensdag 11 maart 2020 - 17.30u

Zandloper Bergharen
Nasi, Pasta's en Salades

€ 6,00

Zondag 15 maart 2020 - 17.00u

Rijhal Bergharen
Eten wat de pot schaft ?!

€ 6,00

Zondag 5 april 2020 - 17.00u

Mijlpaal Hernen
Lekker Hollands

€ 6,00

Deelnemen aan één, twee of alle drie de maaltijden? U kunt zich per e-mail: samendelensameneten@outlook.com of telefonisch aanmelden bij Hermien (06-23498546) of Peter (0487-532450)

ARBOWET EN REGELGEVING

De parochie valt als organisatie onder de Arbowet, die er voor zorgt dat mensen verantwoord, veilig en gezond kunnen werken.

Het parochiebestuur heeft een arbo-commissie ingesteld en die heeft, aan de hand van het Risico-Inventarisatie en -Evaluatieformulier (RI&E-formulier) voor kerken, een arbobeleidsplan opgesteld en een RI&E voor de parochie uitgewerkt. Het bestuur heeft de ontwikkelde stukken goedgekeurd en naar het bisdom gestuurd.

De arbocommissie bestaat uit: W. Eling, voorzitter, D. Merx, preventie-medewerkster, C. van der Sterren, lid van het parochiebestuur en portefeuillehoudster arbo en H. Kennis, gespecialiseerd in veiligheid en andere arbozaken.

Er zijn praktische aanwijzingen en controles ontwikkeld voor het verantwoord, veilig en gezond werken van medewerkers en vrijwilligers in de parochie.

HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

- Alle medewerkers kunnen beschikken over een arbo-introductieformulier met tips voor het veilig uit kunnen voeren van de werkzaamheden, wat te doen bij een ongeval, brand etc. en hoe deze te melden. Het arbo-introductieformulier is eenvoudig tot een klein handzaam formulier samen te vouwen.

Alle contactraden krijgen ook één arbo-introductiebrochure (A5-formaat) met dezelfde informatie als in het arbo-introductieformulier, maar als boekje met een inhoudsopgave en een groter lettertype.

- Er is een jaarprogramma opgesteld waarin per maand een van de risicovoorwerpen/middelen wordt gecontroleerd. Zo wordt bijvoorbeeld in januari gevraagd de bestrijdingsmiddelen te inventariseren en te controleren, in februari het tuingereedschap en zo verder. Door jaarstickers aan te brengen weet iedereen dat hij of zij met goedgekeurd materiaal werkt.

- Iedere contactraad heeft een arbo-logboekje gekregen. Hierin moeten incidenten worden vermeld die in de geloofsgemeenschap hebben plaatsgevonden met de maatregelen die genomen zijn.

- Er is een meldingschema gemaakt dat in kleurgroepen aangeeft wat te doen in geval van een ongeval met; brand, gas, bestrijdingsmiddelen en als ontruiming nodig is. Dat schema heeft de contactraad goed zichtbaar opgehangen zodat het kan worden geraadpleegd.

- Er zijn ook vier geplastificeerde EHBO-kaarten gemaakt die aangeven hoe pleisters aan te brengen, hoe mensen met brandwonden te helpen en hoe mensen met een herseninfarct of problemen vanwege hun diabetes te herkennen en te helpen. Die worden bewaard bij de verbanddozen.



Alle informatie is aanwezig bij de contactraden en op het parochiecentrum en kan doorgegeven worden aan de medewerkers en vrijwilligers.

W. Eling

UITLEG VEILIGHEID AAN KOSTERS

Op 21 januari werd er op verzoek van de koster in de grote zaal van het parochiecentrum een informatieavond gehouden voor alle koster van De Twaalf Apostelen.

We waren blij met de grote opkomst van tweentwintig personen.

De avond werd geleid door Donny Merx.

Het onderwerp was, hoe te handelen bij onverwachte gebeurtenissen in de kerk, zoals tijdens de diensten. De koster coördineert de gang van zaken.

Met haar ervaring vertelde Donny waar iedereen in zijn eigen kerk op moet letten.

Waar zijn de nooduitgangen? Zijn deze toegankelijk voor iedereen en zijn ze open?

Waar hangen een plattegrond, brandblussers, de EHBO-trommel en zijn deze toegankelijk?

Zijn de trappen veilig? Worden ze elk jaar gekeurd?

Gebruik de trappen en ga niet op een stoel staan! Ga niet alléén aan de slag in en rond de kerk maar zorg dat je minimaal met z'n tweeën bent.

Het was een avond met heel veel nuttige informatie die ook nog wordt toegestuurd via de contactraad. De aanwezigen waren het erover eens dat het een leerzame avond was en zeker voor herhaling vatbaar!

Namens het liturgisch beraad.

Truus Broekman en Ricky de Bruijn

IN MEMORIAM CEES JANSSEN

Op 25 september 1944 is Cees Janssen geboren te Nijmegen, waar hij ook is opgegroeid. Hij is getrouwd met Jetty Hendriks. Uit hun liefde zijn twee zonen geboren en hij mocht opa worden van een kleinzoon.

Op 26 september 1998 is Cees door Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans tot diaken gewijd en werd hij benoemd tot diaken van parochie De Hoeksteen te Wijchen. Bij de fusie van parochies tot de parochie De Twaalf Apostelen in september 2010 werd hij benoemd tot diaken van deze nieuwe parochie. Op 9 juni 2013 nam Cees afscheid van de parochie als fulltimediaken. Hij ging met emeritaat, maar bleef tot aan het einde van zijn leven in de parochie op diverse plaatsen assisteren.

Vanuit de kindbescherming ging hij als pastor werken in de parochie De Hoeksteen. Hij was betrokken bij de gezinnen door de gesprekken met de ouders van dopelingen, communicanten



en vormelingen. Hij deed de voorbereiding met de bruidsparen op hun huwelijk. Vele parochianen heeft hij be-

geleid in het laatste deel van hun leven en hun uitvaart gedaan. Hij was de eerst-aanspreekbare pastor in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Jozefkerk op Alverna. Volgens zijn eigen administratie heeft Cees 192 huwelijken bevestigd, 649 dopen gedaan en 270 uitvaarten geleid. Iets wat iemand bijhoudt die dat belangrijk vindt. Namens de parochie deed hij ook het pastoraat bij de senioren in de verzorgingstehuizen.

CONCERT SOLI DEO GLORIA

Na het succesvolle opera- en operetteconcert van vorig jaar gaat Soli Deo Gloria nogmaals in het decor van de prachtige Antonius Abtkerk van Wijchen een feestelijk concert verzorgen met een knipoog naar de paastijd en het ontluikende voorjaar.

Het oudste koor van Wijchen zal op zijn thuisbasis in samenwerking met 'Het Strijkkwartet' o.l.v. Scarlett Arts, bekende klassieke liederen ten gehore brengen. De balletleerlingen van 'Brabant Dance Centre' zullen het concert met dans omlijsten. Zo kunt u onder andere gaan genieten van het 'Ave Verum' van Mozart en 'The Lord bless you and keep you' van Rutter.

Na de pauze wanen we ons in Weense sferen en gaan we verder in operettestijl met onder

Zijn laatste viering was op eerste kerstdag in Meerstate.



Cees was een groot Maria-vereerder. Hij is vele jaren als pastor/begeleider meegeweest naar de bedevaartplaats Lourdes. Vele mensen heeft hij hier mogen begeleiden en ondersteunen in hun moeilijke dagen. Namens het pastoresteam was hij betrokken bij de Broederschap van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar. In deze bedevaarten had hij de leiding en zorgde hij voor de liturgie. Mede door hem is de jaarlijkse Mariaprocessie in ere hersteld. Na zijn afscheid werd zijn gezondheid steeds slechter. Vele ziekenhuisbezoeken en opnames volgden voor hem. Hij moest steeds meer inleveren. Hier had hij veel moeite mee; hij wilde nog zo graag doorgaan. Hij kon zijn werk niet loslaten en heeft uiteindelijk alles gegeven. Bij Cees stonden dienstbaarheid en dankbaarheid zeer hoog in het vaandel.

Op 30 januari 2020 heeft de uitvaart plaatsgevonden in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna was er in het crematorium te Beuningen een crematiedienst. Op beide plaatsen werd hij begeleid door de Broederschap en werden er vele mooie toespraken gehouden. Wij zullen hem missen en wensen zijn gezin alle sterkte toe om dit gemis te kunnen dragen.

Moge hij rusten in vrede.

Namens het pastoresteam,
Diaken Hennie Witsiers

*Hartelijk danken wij u voor het medeleven en de prachtige woorden die wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en trotse opa.
Jetty, Robert, Iris en Lenn*



opera en operetteconcert 2019

andere het bekende 'Viljalied' van Lehár en 'An der schönen blauen Donau' van Strauss.

Het geheel staat onder leiding van Ilja van Luijk. Zaterdag 4 april, om 19.30 uur in de Antonius Abtkerk, Oosterweg 2, Wijchen.

EVEN VOORSTELLEN.....

Mijn naam is Carla van der Sterren en ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van het parochiebestuur. Ik ben bijna achtenveertig jaar geleden geboren in Doetinchem, sinds 2003 getrouwd met Pasquino



en samen hebben wij twee dochters, Valerie en Kirsten. Ik werk nu ruim vierentwintig jaar bij Synthon, een farmaceutisch bedrijf in Nijmegen. Eerst als toxicologe, maar sinds 2004 op de octrooiafdeling.

Mijn hobby's zijn dingen doen met de meiden, lezen, fotograferen, reizen en wandelen met Barko (onze rottweiler). Daarnaast ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger en/of bestuurslid, o.a. bij de EHBO-vereniging

Nijmegen en Stichting Koprol, een organisatie die zich inzet om sportieve activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking.

Ik wil graag nieuwe mensen ontmoeten en was op zoek naar een nieuwe uitdaging op vrijwilligersgebied, toen pastor Andreas mij vroeg om eens na te denken over een functie in het parochiebestuur. En eigenlijk voelde dat idee meteen al goed. Tijdens een prettig kennismakingsgesprek met Herman Sterenburg en Liza Matijssen klikte het van beide kanten. Inmiddels heb ik al een aantal bestuursvergaderingen mogen meemaken en wat me iedere keer opnieuw aanspreekt, is de informele sfeer, de grote betrokkenheid en het enthousiasme van alle bestuursleden.

Op 15 januari jl. ben ik officieel tot het bestuur toegetreden en ik kijk ernaar uit om 'officieel' van start te gaan en zo mijn steentje bij te dragen aan onze parochie.

Carla van der Sterren-Mol



Jeugd & Jongeren



DE TWAALF-APOSTELEN-GEZINSDAG

8 MAART 2020

11.00 – 15.00 UUR

PASCHALISKEK WOEZIK

Een dag om in verbinding te komen met jezelf, met de ander en met God. We gaan vieren, samen eten en spelenderwijs verdiepen. Op zoek naar de talenten die ieder van ons heeft meegekregen. Soms weet je heel goed waar je talenten liggen, soms is dat wat moeilijker om van jezelf te zeggen. Maar we hebben allemaal talenten gekregen. Op deze zondag gaan we daarnaar schatgraven.

**SCHAT-
GRAVERS
GEZOCHT**

We zijn dit jaar volop bezig met schatten verzamelen: de kinderkaravaan trekt langs verschillende

plekken in onze parochie waar we schatten ontdekken en ook de kinderen die de eerste communie doen hebben al heel wat schatten verzameld in hun schatkistjes. De communicantjes doen dat tijdens de kindermiddagen. Voor de ouders zijn er zo nu en dan ouderavonden. Op deze gezinsdag mag het hele gezin meedoen, samen. Ouders, communicantjes, broertjes en zusjes, gezinnen die met de kinderkaravaan meetrekken en alle gezinnen die mee willen schatgraven.

We beginnen om 11.00 uur met een viering van de kinderkaravaan. Daarna gaan we samen lekker eten en dan is er een middagprogramma waarin we op een speelse manier op zoek gaan naar klein geluk, verbinding en werken aan zelfvertrouwen. Want weten wie je bent en welke talenten je hebt meegekregen geeft je kracht om te groeien, als kind en als ouder. De middag eindigt rond 15.00 uur.

Meer informatie en aanmelden: pastor Lara van der Zee, lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl



WORKSHOP THEMA EENZAAMHEID

De vrijwilligers van het Pastoraat van Nabijheid Overasselt-Nederasselt-Heumen, hadden donderdagmiddag 13 februari om 13.30 uur in het gemeenschapscentrum Overasselt een workshop over het thema eenzaamheid. Tamara Bouman was bereid gevonden om deze middag te leiden. Zij is gepromoveerd op dit thema en werkzaam bij Stichting Vilans te Utrecht. Ook een medewerker van gemeente Heumen was aanwezig. Bovendien heeft de gemeente Heumen een subsidie verleend voor deze geweldige bezinningsmiddag.

Er waren dertig belangstellenden aanwezig. Het programma was als volgt:

- Voorzitter Ricky Ariens opende de bezinningsmiddag en heette iedereen welkom.
- Een gedicht over eenzaamheid werd voorgelezen door Adelheid den Hollander.
- Daarna nam Tamara Bouman het over.
- Pastor Yves sloot de middag met een gebed.

De volgende onderwerpen werden behandeld en besproken in diverse discussies:

Eenzaamheid, wat is het, hoe signaleer je het en wat is eraan te doen?

- Wat is eenzaamheid?
- Welke soorten eenzaamheid zijn er?
- Wat zijn de oorzaken en risicofactoren?
- Gevolgen van eenzaamheid.
- Wie zijn er eenzaam?
- Signaleren van eenzaamheid
- Aanpak van eenzaamheid
- Wat weten we wat werkt?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich heel eenzaam.

Mensen die vereenzamen trekken zich vaak terug en ontwikkelen negatieve denkpatronen. Deze kunnen leiden tot een passieve of defensieve houding ("ik ga niet naar het feestje, niemand zit toch op mij te wachten"). Als mensen leren om negatieve gedachten anders te interpreteren, kan sociaal contact gemakkelijker tot stand komen.

Wat hebben wij vanmiddag geleerd:

- Eenzaamheid is een belangrijk onderwerp dat veel mensen aangaat.
- Eenzaamheid signaleren is niet gemakkelijk, maar signaleringskaarten kunnen ondersteuning geven.

- Ga erover in gesprek.
- Eenzaamheid aanpakken heeft zin, maar wel met interventies die passen bij het individu.



- Alleen ontmoetingsmogelijkheid is niet voldoende.
- Er is vaak behoefte aan diepgaandere contacten.
- Kijk naar het lokale aanbod en hoe dat gericht ingezet kan worden, dus maatwerk.

GEDICHT EENZAAMHEID

*Eenzaamheid, een gevoel
Waar niemand aan kan wennen
Eenzaamheid, een woord
Dat niemand wil kennen
Maar toch bestaan ze
Eenzame mensen met verdriet
Die hunkeren naar gezelschap
Maar niemand die dat aan hen ziet
Geen bekende stem meer horen
Geen warmte en liefde voelen
Je voelt je alleen en verloren
Dat is wat ze met eenzaamheid bedoelen
Het gevoel dat niemand met je wil praten
Het gevoel dat niemand je kent
Geen enkeling heeft dat in de gaten
Omdat je doet alsof je gelukkig bent.*

(bron:

www.1001gedichten.nl/gedichten/72399/eenzaamheid/)

FILM EMMANUELKERK

FILM 1, DANIEL BLAKE, VRIJDAG 3 APRIL

In deze vastentijd is de keus gevallen op een oprechte, emotionele en innemende film met sociale problematiek. Medemenselijkheid, humor, warmte en (wan)hoop gaan hier hand in hand... Daniel Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep doen op de staat. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug.

Inloop met koffie of thee om 14.15 uur

Aanvang film: 14.30 uur

U bent allen (ook met introduc e) van harte welkom. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Namens de contactraad van Emmanuel,
Marion Eling-Huls



DE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS

In aansluiting op mijn vorige bijdrage over de rozenkrans gaat het hier over de geheimen van de rozenkrans. Bij het woord 'geheim' moeten we in dit verband niet denken aan zaken die verborgen moeten blijven; aan feiten of situaties die anderen niet mogen weten. Ook niet aan een ambtsgeheim, dat geldt voor een arts of advocaat.

Hier moet het woord 'geheim' worden opgevat in de betekenis van mysterie. Bij het bidden van de rozenkrans kunnen we geloofsgeheimen overdenken. Concreet zijn dat de gebeurtenissen uit het leven van Jezus, waarover wij kunnen mediteren. Daarnaast is er uiteraard ruimte om te bidden voor eigen intenties, zoals ziekte of overlijden van dierbaren. Ook de noden van de wereld vragen onze aandacht: armoede, geweld en oorlog, klimaatproblemen.

Vanouds kent de Kerk drie groepen geheimen: de droevige geheimen, de blijde geheimen en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 2002 in de apostolische brief 'Rosarium Virginis Mariae' (Rozengaard van de Maagd Maria) vijf geheimen van het Licht toe. Omdat Christus het centrum en de oorsprong van het rozenkransgebed is, mogen de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn openbare leven er niet in ontbreken. Christus is het Licht van de wereld. Hieronder een opsomming van de vier groepen geheimen. Elke groep bestaat uit vijf geheimen, één voor elk tientje van de rozenkrans. Het getal vijf wordt wel in verband gebracht met de vijf wondtekenen van Jezus aan het kruis.

DROEVIGE GEHEIMEN

- Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
- Jezus wordt geseseld
- Jezus wordt met doornen gekroond
- Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarie
- Jezus sterft aan het kruis

BLIJDE GEHEIMEN

- De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
- Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
- Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
- Jezus wordt in de tempel opgedragen
- Jezus wordt in de tempel teruggevonden

GLORIEVOLLE GEHEIMEN

- Jezus verrijst uit de doden
- Jezus stijgt op ten hemel

- De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
- Maria wordt in de hemel opgenomen
- Maria wordt in de hemel gekroond

GEHEIMEN VAN HET LICHT

- De doop van Jezus in de Jordaan
- De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana
- Jezus' aankondiging van het Rijk Gods en zijn oproep tot bekering
- De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
- Jezus stelt de eucharistie in.

De geheimen van de rozenkrans worden volgens onderstaand weekschema overwogen:

- maandag: blijde geheimen
- dinsdag: droevige geheimen
- woensdag: glorievolle geheimen
- donderdag: geheimen van het Licht
- vrijdag: droevige geheimen
- zaterdag: blijde geheimen
- zondag: glorievolle geheimen

Tenslotte: Onze parochie kent een lange franciscaanse traditie.

De minderbroeders franciscanen hebben een rozenkrans met zeven tientjes.

Deze rozenkrans werd in grote vorm gedragen aan het koord van de pij. Deze gewoonte is in onbruik geraakt. Het kleine formaat van deze rozenkrans bestaat nog wel. De zeven geheimen, die hier bij horen, worden de zeven geheimen van vreugde genoemd. Ze bestaan uit een combinatie van bovengenoemde blijde en glorievolle geheimen.

Koos Leemker



KLOOSTERKERKHOF OP TIENAKKER

Generaties lang was dit kerkhof onttrokken aan de dagelijkse Wijchense blik. Het lag midden in het tuin- en boerderijgebied van het klooster Tienakker van de franciscanessen van St.-Lucia (van Bennebroek). De privacy was de zusters heilig.

De zusters kochten de Havesaete den Tienakker in 1854. St.-Antonius van Padua werd er de beschermheilige. In 1855 arriveerden de eerste vijf zusters. Dit gebied was eerder in eigendom van notaris Roggen, maar deze ging failliet. Een deel van het oorspronkelijk kloostergebouw heet in de volksmond nog steeds het notarishuis. In 1882 werd een deel van dit huis afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

In 1858 werd het kerkhof ingezegend. De eerste begrafenis vond plaats op 3 augustus 1858; het betrof zuster Constantia van den Berg. De eerste drie algemene oversten liggen in een gezamenlijk graf met een monumentaal grote grafsteen. De oversten hierna zijn allen in een standaardgraf begraven.

Het kerkhof omvat honderdacht graven. Toen deze alle in gebruik genomen waren, besloot men een tweede stoffelijk overschot per graf ter aarde te bestellen. De tekstplaat kwam bij de tweede begrafenis per graf, aan het voeteneind. De namen waren de kloosternamen en niet die uit het burgerleven. In 1942 werd een muurtje rondom het kerkhof geplaatst. In 1948 werden alle graven geruimd. Het betrof honderdachtenveertig overledenen.



Hierna werd, nadat alle graven bezet waren, overal weer een tweede gestorvene bijgezet. 108 begrafenis later, werd begonnen een derde gestorvene per graf bij te zetten. Oktober 2000 vond de laatste teraardebestelling plaats. Dit was de vierhonderdzevende sinds de opening van dit kerkhof.

In 2000 werd het klooster plus grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Het kerkhof be-



hield zijn toenmalige status, maar het recht van begraven kwam te vervallen. De zusters verhuisden naar hun klooster in Alverna, Portiuncula geheten, dat een eigen kerkhof heeft.

Op 14 oktober 2019 werd het kerkhof van Tienakker overgedragen aan de gemeente Wijchen. Het is tezamen met het kloostergebouw al langere tijd een gemeentelijk monument. Het kerkhof heeft tevens de status van cultureel erfgoed. Hierdoor is het ruimen van dit kerkhof dan ook geen optie.

Tiny Romviel was lang tuinman bij de zusters. Na hun vertrek verzorgde de familie Romviel bijna twintig jaar het kerkhof, naar grote tevredenheid van de zusters.

In een gesprek met de gemeente bleek dat men een tekstbord wilde plaatsen met informatie over dit kerkhof. De muur is op meerdere plaatsen gescheurd; op minstens één plek dusdanig ernstig dat deze op termijn zal omvallen. Dit heeft de aandacht van de gemeente. Het totale onderhoud wordt namelijk vanaf nu verzorgd door de gemeente.

Met dank aan de zusters Marie José Mulder en Anne-Marie Jorna voor het geven van aanvullende informatie.

Henk Folmer

VASTENACTIE 2020

In de periode van 30 maart tot en met 11 april wordt de jaarlijkse collecte gehouden. Er wordt getracht om een huis-aan-huiscollecte te houden. De praktijk heeft ons geleerd dat er niet voldoende collectanten zijn. Als bij u in de wijk of in het dorp niet gecollecteerd wordt, wilt u dan uw bijdrage meenemen naar de plaatselijke kerk en het bedrag deponeren in de daarvoor bestemde collectebus? Mocht u nog tijd over hebben om te collecteren, neem dan contact op met de plaatselijke werkgroep. Die zal u met open armen ontvangen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL21 INGB 000 000 5850 ten name van Vastenactie o.v.v. project 401384. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van muskietennetten in Kameroen. Zie de toelichting in de vorige Apostelbode.

Parochiële werkgroep Vastenactie

EINDRAPPORTAGE VASTENPROJECT 2018

Voor het jaar 2018 was gekozen voor de Vastenactie van de Stichting Furaha Orphans Kenia. Het doel van dit project was het realiseren van een waterbron, die twaalf maanden per jaar toereikend is, op het terrein van de Stichting. Deze waterbron is bestemd voor de weeskinderen, de schoolkinderen en de mensen uit de omgeving van Rodi Kompany.

In mei 2018 is het waterproject van start gegaan. Er werd onder leiding van Clemens een lokaal watercomité opgericht. Dit comité heeft een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering, beheer en borging van de watervoorziening. In het comité zitten verschillende afgevaardigden uit de omgeving, zoals iemand vanuit de school, vanuit het weeshuis, vanuit de leefomgeving, vanuit de kerk en enkele (wees)kinderen.

Eind mei 2018 werd de gewenste diepte van 300 meter bereikt met, zoals gepland, een waterbron die twaalf maanden per jaar gebruikt kan worden. In de maanden juli en augustus is gewerkt aan de bouw van de pilaren voor de tanks en de bouw van de watervoorziening en kiosk. In de

eerste maanden van het jaar 2019 is het project voltooid en de watervoorziening in gebruik genomen.

Door de nieuwe watervoorziening kunnen de scholen, het weeshuis en de mensen uit de directe omgeving gebruik maken van schoon water. De verwachting is dat het infectiegevaar en ziekten zullen afnemen.

Na de opening van de watervoorziening gingen er al snel enkele onderdelen kapot. Het heeft twee tot drie maanden geduurd voordat deze waren gerepareerd.

Continu is aansturing vanuit Nederland nodig. Vinger aan de pols vanuit Nederland blijft noodzakelijk. Dit is soms moeilijk te begrijpen, omdat de mensen daar aangeven de watervoorziening van zeer grote waarde te vinden. Een stukje technische kennis ontbreekt. Van belang is dat mensen geschoold en getraind worden. Vinger aan de pols betekent niet dat we vanuit Nederland initiatieven moeten gaan overnemen. Het is van belang dat die bij onze Keniaanse partners blijven liggen, om uiteindelijk intrinsieke motivatie te kunnen bereiken.

FINANCIËEL OVERZICHT:	
Contant collecteopbrengst:	€ 16.668,22
Ingeleverde en ontvangen machtigingen	€ 1616,50
Overboekingen rechtstreeks Vastenactie	€ 333,00
Vastenzakjes rechtstreeks Vastenactie	€ 295,00
Totale opbrengst van de parochie	€ 18.912,72
Toegezegde en ontvangen bijdrage van de Vastenactie	€ 7.500,00
Totale opbrengst ten behoeve van het project	€ 26.412,72
KOSTEN:	
Aanleg put	€ 18.000,00
Aanleg watervoorziening	€ 4.500,00
TOTALE KOSTEN	€ 22.500,00
OVERSCHOT	€ 3.912,72

Het overschot is gestort in de solidariteitspot van de Vastenactie, omdat de stichting geen aanvullende begroting kon indienen.

Parochiële werkgroep Vastenactie

VASTENACTIE

2018

SINT-JOZEF



Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart (het hoogfeest van de Heilige Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria).

Jozef was de man van Maria en de (wettige) vader van Jezus. Hij was timmerman in Nazareth.

De verering van Sint-Jozef ontstond in de vijfde eeuw in het Oosten en verspreidde

zich pas vanaf de vroege middeleeuwen naar het westen. In 1479 werd de viering van zijn feest op 19 maart ingevoerd in Rome en daarna in 1621 opgenomen in de universele Romeinse kalender en werd het een geboden feestdag.

Paus Pius IX gaf hem in 1870 de titel beschermer van de kerk, terwijl Paus Pius X in 1955 het feest van Jozef de werkmans of patroon van de arbeid introduceerde. Paus Johannes XXIII van zijn kant zorgde ervoor dat de naam van Sint-Jozef toegevoegd werd aan de lijst van de heiligen in de canon van de Romeinse mis. Bij de kalenderhervorming van 1969 werd deze dag als facultatief ingesteld.

Sint-Jozef is de beschermheilige van België en Canada. In Limburg wordt hij vaak liefkozend 'Sint Joep' genoemd. Frans: Saint Joseph, Spaans: San José.

Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in het Matteüsevangelie genoemd als zoon van ene Jakob.

De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstamming was van koning David. Hij was timmerman van beroep. Later wordt hij niet meer genoemd, terwijl Maria dat wel wordt. Mogelijk was hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus twaalf jaar oud is. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was rond 30 na Christus.

In Matteüs 1 staat een stamlijst van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus.

Jozef wordt ook genoemd als:

Patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, jeugd, wezen, kuisheid, arbeiders, houthakkers, uitgestotenen, reiziger, stervenden en een zalige dood.

Patroon bij oogaandoeningen en hopeloze zaken.

Patroon tegen bekeringen en woningnood.

Als 19 maart in de Goede Week of op Palmzondag valt, wordt het hoogfeest van Sint-Jozef verplaatst naar de zaterdag voor Palmzondag. Als 19 maart op een zondag in de veertigdagentijd valt, wordt de viering verplaatst naar maandag 20 maart.

VADERDAG.

Aangezien Sint-Jozef beschouwd wordt als ideaalbeeld van de vader, wordt in sommige landen op deze dag ook Vaderdag gevierd. O.a. in België (Antwerpen en de Kempen), Italië, Spanje, Portugal en sommige Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.

WEERSPREUK:

'St.-Jozef helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar'.

Overgenomen uit: Wereld Feesten Almanak

HAPPIETARIA - POPUPRESTAURANT

VOOR HET GOEDE DOEL

Op 18 februari 2020 opende Happietaria Nijmegen voor de elfde keer haar deuren. Dit keer aan de Profetenlaan 2 (Heilig Landstichting), in het pand van Le Souk d'Orient.

Wij zijn vier dagen in de week open (maandag tot en met donderdag), tot 2 april. Happietaria is dus een tijdelijk restaurant en wordt volledig gerund door studenten van christelijke verenigingen, vrijwillig.

De opbrengst van ons restaurant is dit jaar bestemd voor de wederopbouw van landbouwondernemingen in Syrië. Nu de boeren net zijn teruggekeerd naar hun stukje land, hebben ze niets meer. Met dit project krijgen ze zaden, gereedschappen, een koe of geit en middelen om bijen te houden. Met een jaar hulp kunnen ze weer op eigen benen gaan staan. Door hun jarenlange ervaring met landbouw hoeven ze niets te leren en staan ze te popelen om weer aan de slag te gaan!

Wij hebben als doel € 25.000,00 op te halen voor het project in Syrië. De opbrengst komt uit de diners die genuttigd worden in ons restaurant. Door bij ons een hapje te komen eten, steunt u dus direct dit project! Meer weten of reserveren? Bezoek onze website op www.happietarianijmegen.nl.

Wij zien er naar uit u te verwelkomen in ons restaurant!

Heerlijke groeten,
het Happietaria Management Team

JONGEREN- EN GEZINSBEDEVAART: SAMEN NAAR LOURDES

VAN 17 TOT EN MET 24 OKTOBER (HERFSTVAKANTIE)

Met het hele gezin naar Lourdes.

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een bergriviertje loopt, ziet ze in een grot een mooie jonge vrouw staan. Zo begon ruim honderd zestig jaar geleden de geschiedenis van Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, de moeder van Jezus.



WIE KAN MEE?

Jongens en meisjes die bijna net zo oud zijn als Bernadette toen, kunnen bij dezelfde grot Maria leren kennen. Wie dat een keer

wil meemaken, kan meegaan met onze speciale jongeren- en gezinsbedevaart. In de herfstvakantie van 2020 gaan we Bernadette achterna. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen kunnen samen kennismaken met Lourdes. Tijdens deze reis is er een speciaal op kinderen, tieners en jongeren afgestemd programma. Ook deelnemers die zorg nodig hebben, zijn van harte welkom, maar er gaan deze week geen zorgvrijwilligers mee. U moet de zorg dus zelf kunnen bieden.

Een bijzondere pelgrim op deze bedevaart is Mgr. De Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. Met deze diocesane jongeren- en gezinsbedevaart sluit hij het bijzondere bisdomjaar in het teken van de gezinnen af.

HOE GAAN WE?

We reizen met de bus. Deelnemers kunnen kiezen uit een nachtbus die rechtstreeks naar Lourdes rijdt, of een dagbus. Tijdens de heenreis van de 9-daagse dagbus logeren we in Beaune en in Gages. Op de terugweg is er een overnachting in Nevers. In Lourdes verblijven we in een gezellig hotel.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

8-daagse reis per nachtbus in driesterrenhotel:
Volwassenen als (mede)begeleider van een of meer kinderen/jongeren: € 690,00
Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar: € 345,00
Toeslag 1-persoonskamer: € 160,00
9-daagse reis per dagbus in driesterrenhotel:
Volwassenen als (mede)begeleider van een of meer kinderen/jongeren: € 850,00
Kinderen tot en met 18 jaar: € 425,00
Toeslag 1-persoonskamer: € 220,00

Voor vragen kunt u zich wenden tot diaken Hennie Witsiers, telefoonnummer 06-20541732.

De inschrijfformulieren zijn ook bij hem verkrijgbaar.

ST.-JOZEFBEDEVAART



De stichting van de Sint-Jozefkapel in Smakt is geregeld bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroek, pastoor-deken te Venray, op het kasteel Macken in Holthees.

In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en

de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het rand-schrift 'Sint Joseph bid voor ons 1700'. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter, baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapenstein tegen de buitenmuur.

Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van een kleine bedevaartsplaats tot een oord van gebed en verering van St.-Jozef. Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St.-Jozef) trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel. St.-Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat. St.-Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St.-Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood.

Op donderdag 19 maart, hoogfeest van St.-Jozef, zijn speciale vieringen en wel op de onderstaande tijden:

08.30 uur eucharistieviering.

11.00 uur hoogmis door Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond.

15.00 uur gebedsdienst met uitstalling van het Allerheiligste.

19.15 uur eucharistieviering.

Diaken Hennie Witsiers

Vieringschema

29 februari / 01 maart

- 1e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

07 maart / 08 maart

- 2e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

14 maart / 15 maart

- 3e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7 ✧ Tweede lezing: Rom. 5,12-19 ✧ Evangelie: Mt. 4,1-11 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a ✧ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10 ✧ Evangelie: Mt. 17,1-9 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 17,3-7 ✧ Tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8 ✧ Evangelie: Joh. 4,5-42
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Martin Claes/Lara van der Zee Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Kinderkaravaan Kinderkaravaankoor Lara van der Zee</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Voorst. Communicanten & Vormelingen</i> Dames- & Herenkoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ad Blommerde</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlykkoor Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Belcanto Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Voice Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema

21 maart / 22 maart

- 4e zondag veertigdagentijd
- zondag Laetare

28 maart / 29 maart

- 5e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

04 april / 05 april

- Palmzondag
- Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a ✧ Tweede lezing: Ef. 5,8-14 ✧ Evangelie: Joh. 9,1-41 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ez. 37,12-14 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,8-11 ✧ Evangelie: Joh. 11,1-45 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 50,4-7 ✧ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ✧ Evangelie: Mt. 26,14 - 27,66
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang met pianobegeleiding Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop ☰</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Gezinsviering Kinderkoor Lara van der Zee</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Andreas Inderwisch</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ad Blommerde</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ad Blommerde</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Vorst. Communicanten & Vormelingen</i> Samenzang Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Voice Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 01 maart	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 05 april	19.30 uur	✚ Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
maandag 06 april	19.00 uur	Boeteviering. Martin Claes.

Wijchen | Emmanuel

zondag 8 maart	17.00 uur	Kroatische eucharistieviering. Koffie na afloop.
vrijdag 13 maart	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 28 februari	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 27 maart	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 06 maart	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.
vrijdag 03 april	09.30 uur	Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 20 maart	09.30 uur	Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.
------------------	-----------	--

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	✚ Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abt</i> kerk Overasselt.
maandag 24 februari	14.00 uur	✚ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 09 maart	14.00 uur	✚ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 23 maart	14.00 uur	✚ Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 06 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 06 april	19.00 uur	Boeteviering. Yves Mambueni.

Overasselt | De Mijlpaal

dinsdag 10 maart	10.15 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
------------------	-----------	------------------------------------

Batenburg | Stadswal

dinsdag 25 februari	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 31 maart	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Anna

vrijdag 06 maart	10.00 uur	✚ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 april	10.00 uur	✚ Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Hernen | De Mijlpaal

dinsdag 03 maart	10.00 uur	✚ Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 07 april	10.00 uur	✚ Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Leur | Dorpskerk

zondag 29 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.
-----------------	-----------	---

✚ = Eucharistieviering ✚ = Woord- en Communieviering ✚ = Gebedsviering ✚ = Taizéviering



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

KURK

We hebben een mooie kurken tas bij ons in de Wijchense Wereldwinkel. Deze komt uit Portugal. De kurk wordt één keer per negen jaar van de boom gehaald waarna hij wordt gemerkt met het jaartal van negen jaar later en de initialen van wie de boom is. Kurk is erg duurzaam.



HULP GEVRAAGD...

Voor een alleenstaande jongeman zoeken we iemand die hem eens per week wegwijs zou willen maken op zijn keyboard en hem wat les zou willen geven. Denk je ons te kunnen helpen.....

stuur een mailtje aan visser75@xs4all.nl



*De veertigdagentijd breekt aan;
we zijn met de noden in de wereld begaan.
Onze vastenactie richt zich op Kameroen,
daar hebben ze met heftige malariaproblemen te doen.
Hun smeekbeden kunnen we toch niet weerstaan?
Steun ons, vraagt de parochiële werkgroep,
sta wat af van onze welvaart, is de oproep.
Malaria en hongerdood,
Kameroen is in grote nood.
Help daar, ook al is het ver van onze stoep*

Toon van Duifhuizen

MIJN VOORBEREIDING OP DE CARNAVALSVIERING



Voordat de vastentijd begint, delen de kerken in Bergharen en Hernen-Leur de jaarlijks terugkerende carnavalsviering. Meestal komt de prins het ene jaar uit Bergharen en het andere jaar uit Hernen-Leur. Een traditie om te koesteren.

Sinds vorig jaar ben ik hierbij betrokken en dat vind ik fijn. Op deze plek nu enkele woorden over het proces dat voorafgaat aan elke carnavalsviering, dit jaar zaterdag 22 februari in Hernen.

Het contact met de Wurmensoppers begint altijd met weten wie de prins(es) en jeugdprins(es) zijn. Daarna maken we een afspraak. In het gesprek met de aanstaande heersers over het Soppersrijk hoor ik de persoonlijke verhalen: goed om elkaar te leren kennen, tegelijkertijd ontstaat er dankbaar materiaal voor de inhoud van de carnavalsviering. Zo werk ik graag.

Meestal stel ik lezingen en gebeden voor en vraag ik of dit zo kan en past. Uiteindelijk probeer ik in de overweging de werelden van kerk en carnaval met elkaar te verbinden. Niet om de dorpen naar de geest van vroeger te kerstenen. Wel om elkaar recht te doen op een manier die het menszijn dat we hier delen verbindt, waarbij ik altijd in mijn intuïtieve handelen voor ogen hou dat God er als het ware op toe kan zien 'het is goed zo'.

Als ik deze woorden schrijf zit ik middenin de voorbereiding, in de hoop dat het weer een mooi geheel met elkaar gaat worden. Of dat gelukt is? Ik hoor het graag.

Pastoraal werker Jack Steeghs

VASTENTAFEL IN HERNEN, BERGHAREN EN LEUR



Het is inmiddels een traditie dat we in de geloofsgemeenschap van de H. Judocus de vastenactie vormgeven met een maaltijd voor het goede doel. Dit doen we samen met de geloofsgemeenschap van de H. Anna en de protestantse kerkgemeenschap uit

Bergharen. Op drie verschillende dagen organiseren we een maaltijd voor het goede doel. Op deze dagen wordt er door een steeds wisselende groep vrijwilligers gekookt. Voor € 6,00 per persoon kunt u samen met uw dorpsgenoten genieten van een overheerlijke maaltijd en een goed gesprek. Dit bedrag komt vrijwel geheel ten goede aan het goede doel: de aanschaf van muskietennetten in Kameroen. De muskietennetten zijn een belangrijk hulpmiddel om het overbrengen van ziekten door insecten te voorkomen.

Mocht u graag op een gezellige en smakelijke manier een bijdrage willen leveren aan het goede doel, dan bent u van harte welkom.

Voor opgave zie pagina 4.

MISINTENTIES:

8 maart: Mien van Nuland-Verploegen, Jan Thoosen

14 maart: Ben Weeren, Wim en Gon Hebing

22 maart: Mien van Nuland-Verploegen, Riet van Duifhuizen-Rutten, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Piet en Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing

5 april: Mien van Nuland-Verploegen, Jan Thoosen, voor de overleden weldoeners

Gelieve de misintenties voor de maand april voor 10 maart in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

OUDERENVIERING

De ouderenviering van maart vindt plaats op dinsdag 3 maart om 10.00 uur in de Mijlpaal. Hennie Witsiers is onze voorganger. U bent weer van harte welkom!





VANUIT DE CONTACTRAAD

Als openingswoord wordt voorgelezen: 'Genieten! Een zaligheid', uit een bundel van Phil Bosmans. Genieten van de kleine dingen zoals van een mooie bloem, een lekker kopje koffie of van elke glimlach.

STUURGROEP

Vanuit de stuurgroep wordt er nagedacht over de viering op Aswoensdag, waarin we de palmtakjes verbranden en over een presentatie van de kruisweg van Aad de Haas op Goede Vrijdag.



APOSTELVERGADERING

Er was een grote vertegenwoordiging van alle contactraden bij de apostelvergadering van 29 januari 2020.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Henk Jansen besprak met ons allerlei bouwzaken, zoals het vervangen van de spotjes bij het priesterkoor en het voorbereiden van een subsidie-aanvraag voor o.a. het vervangen van de leien van het oostelijke kerkdak.
- In een ingelaste apostelvergadering hebben we o.a. gehoord dat we dit kalenderjaar elke maand één bepaald aspect van arbozaken dienen te onderzoeken, want onze vrijwilligers hebben ook te maken met arbeidsomstandigheden.
- Afgelopen jaren hebben we de werkgroepen die in het kerkgebouw zelf actief zijn, in de gelegenheid gesteld om samen eigen vrijwilligersfeestjes te organiseren. Omdat de contactraad ter ore kwam dat enkele personen liever met het algemene uitje wilden meegaan, hebben we al deze vrijwilligers laten kiezen. De meerderheid koos voor het algemene uitje, zodat de kerkgebonden werkgroepen vanaf 2020

Besproken is het nieuwe vieringschema (maandschema). Daaruit kwam naar voren dat er om het andere weekend een viering is. Voor het vijfde weekend wil men een themaviering houden. In de contactraadvergadering hebben we dit besproken.

KINDERKARAVAAN

Op zondag 8 maart 2020 om 11.00 uur komt de kinderkaravaan weer naar de Paschalis geloofsgemeenschap. Na de viering zal er een gezinsmiddag zijn.

LITURGISCH BERAAD

Pastor Martin Claes is vanuit het pastoresteam toegevoegd aan het Liturgisch Beraad. Hij stelt voor om voor de gehele parochie een boekje te maken voor De Goede Week en Pasen. In de viering van Witte Donderdag graag weer de voetenwassing.

VIERINGSCHEMA: INVULLING VOORGANGERS.

Voor het inroosteren van voorgangers in het vieringschema zou de Paschalis geloofsgemeenschap pastor Ad Blommerde vaker ingeroosterd willen zien. Pastor Blommerde geeft aan graag in de Paschaliskerk voor te gaan.
Marijke de Groot

opgaan in het algemene cluster. De contactraad heeft voor elk cluster het budget voor dit jaar bepaald.

- We hadden graag met de contactraden van Emmanuel, Paschalis en Alverna opnieuw willen overleggen over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen, maar door de laatst bekend geworden plannen van het pastoresteam, stellen we dat overleg even uit.
- De contactraad denkt dat het goed zou zijn als al onze vrijwilligers geïnformeerd worden over de organisatie van onze parochie en hoe bepaalde praktische zaken als verzekeringen, vergoedingen en vertrouwenspersonen eigenlijk zijn geregeld. Daarom hebben we een korte brochure opgesteld, die ter beoordeling aan het parochiebestuur wordt aangeboden.

Theo van der Weegen

WAT ZOEKEN WE IN DEZE TIJD?

Een vraag die velen zich regelmatig zullen stellen en bij het beantwoorden ervan zullen zij zowel zichzelf, hun directe eigen omgeving, de eigen woonplaats maar ook de nationale en internationale situatie betrekken. Het beantwoorden van deze vraag blijkt vaak erg moeilijk en men komt niet verder dan vast te stellen wat men niet wil. Daarmee zijn we niet uniek want we zien steeds vaker dat dit antwoord wordt verpakt in publieke onvrede in de vorm van demonstraties, verbaal geweld of in nepnieuws. Ik durf hier te stellen dat we dagelijks zo overspoeld worden met deze signalen dat ze ons dagelijkse leven zijn gaan bepalen. Maar de vraag wat we in deze tijd zoeken is hiermee nog niet beantwoord.



Onze welvaart in de vorm van machogedrag, moderne hulpmiddelen als iPhone, communicatiemiddelen, vakantiemogelijkheden en onderwijsaanbod maken het bijna onmogelijk om als persoon bij de vraag stil te staan. We leven volgens het uitgangspunt 'in een wereld van overvloed moet alles wat je wenst beschikbaar zijn'. We moeten geloven dat we voortdurend elkaars concurrent zijn.

Opvallend zijn de antwoorden op de vraag binnen de eigen omgeving. We komen dan op meer menselijke gevoelswaarden als goede huisvesting, fijne woonomgeving, goede onderlinge contacten, vaak samengevat onder het begrip 'naberschap'. Dan blijken we veel meer tevreden. Recent onderzoek van CBS naar de tevredenheid in Nederland heeft deze constatering ook gerapporteerd. Als individu, in onze eigen omgeving, zijn we dus veel meer tevreden dan als burger.

Echt opvallend wordt het als we als individu deze vraag moeten beantwoorden. Dan zijn we op zoek naar zaken als persoonlijke erkenning, harmonie, spreken we over gezondheid en hechten we sterk aan familie en gezin. Een andere vraag is dan ook

belangrijk: Wat kan ik voor de ander betekenen? We constateren dan dat in deze wereld de menselijke waarde ook van belang is.

Nu raken we aan de rol die wij als christen hebben. Op persoonlijk vlak zijn er antwoorden op vragen die niet als feiten kunnen worden beantwoord maar waar we geloof in moeten hebben. De christelijke historie is vol van voorbeelden van personen die hun inspiratie hebben vertaald in een gedachtegoed en leefgewoonte die vraagt om te worden nageleefd. Iedereen moet zelf vaststellen welke inspiratie hij uit het verleden kan putten. Moeilijk wordt het als deze ervaringen worden vertaald naar de moderne tijd: Hoe kan ik als christen leven in de moderne tijd?

De maatschappij verandert en dat merkt iedereen. Er worden steeds vaker vragen gesteld bij de acceptatie van de nieuwste ontwikkelingen. Zijn die wel nodig? Je ziet een behoefte om terug te schakelen naar de vraag: Wie ben ik? Je ziet een trend dat de mens op zoek is naar het 'gewone'. Bedoeld wordt dan de zoektocht naar de harmonieuze samenleving waar weer aandacht is voor elkaar als persoon. In medialand wordt dat inmiddels de 'Slow TV' trend genoemd.

Mijn conclusie is dat het christendom de vragen van de huidige tijd goed kan beantwoorden. De antwoorden moeten dan wel worden verrat in de taal van deze tijd. Een uitdaging voor de Kerk om de waarden en normen waar zij voor staat aan te geven in een modern jasje. Een vitale geloofsge-meenschap moet hiertoe in staat zijn in haar eigen omgeving.

Hein Kroft

GEDOOPT

12 januari Narek Amin

19 januari Nick van Elferen

26 januari Kirsten Andeweg



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

KENNISMAKINGSVIERING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Op 15 maart is er een kennismakingsviering eerste communie en vormsel van Heumen, Nederasselt en Balgoij. Dit is in de kerk van Balgoij. De kinderen presenteren schatkistjes en duiven onder de toren. De H. Mis wordt opgedragen door pastor Yves. Marianne is bij de voorbereidingen aanwezig.

ZIEKENPASTORAAT

Pastor Yves wil graag een vaste tijd om aandacht te besteden aan het ziekenpastoraat in Balgoij. Hij wil graag mensen bezoeken die het door moeilijke omstandigheden nodig hebben, maar ook mensen die een bezoekje om wat voor reden dan ook op prijs stellen. De contactraad stelt een lijstje met namen, adressen en telefoonnummers samen. Maar

iedere parochiaan kan ook persoonlijk contact met pastor Yves opnemen.

WERKWIJZE BIJ EEN UITVAART IN DE KERK

De uitvaartondernemer neemt contact op met de bereikbaarheidsdienst van de parochie namens de familie. De parochie neemt contact op met de contactpersoon van de geloofsgemeenschap. Voor Balgoij is dat Petra Jans.

KERKBALANS

Er zijn posters in de kerk opgehangen om aandacht voor dit onderwerp te vragen. Het geldt voor de kerkbalans kan automatisch overgemaakt worden naar parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen. Er is in Balgoij nog een rekeningnummer, dat nog door verschillende parochianen wordt gebruikt. Ook dit geldt gaat naar de hoofdrekening van Kerkbalans.

KERKDIENTEN KERSTMIS EN OUDJAAR

De kindvriendelijke kerstdienst op 24 december is zeer goed bezocht. De kinderen hadden onder leiding van Ans van Erp en Yvon van Haren prachtige verlichte sterren gemaakt. Op eerste kerstdag was er een stemmige hoogmis waar wederom veel gelovigen bij betrokken waren.

Op oudejaarsdag was er 's morgens nog een uitvaart en was er wat minder belangstelling. Twee dames van het gemengd zangkoor hebben de viering opgeluisterd met kerstliederen, die door de gelovigen werden meegezongen en na deze viering werd het jaar 2019 stemmig afgesloten.

VERLICHTEN VAN KERKGEBOUW

Omdat onze kerk valt onder de monumentencommissie van de gemeente Wijchen zal het aanlichten van de kerktoren nog nader worden onderzocht met betrekking tot de regelgeving. Er wordt in Overasselt geïnformeerd hoe men er daar mee omgaat.

ONDERHOUD RONDOM KERKGEBOUW

In samenwerking met de heggenvlechtgroep zijn de bomen rondom het kerkplein gesnoeid. De koperen regenpijpen zijn opnieuw aangebracht. Voor het Mariakapelletje komt een ijzeren poortje om water en blad buiten te houden.

ARBORICHTLIJNEN 2020

Er is op de apostelvergadering van januari stil gestaan bij de arbovoorschriften en regelhandhaving in onze kerken.

Ook gereedschap en tuingereedschap moet aan bepaalde eisen voldoen. Het plan van aanpak ligt reeds in de kerk.

VERMINDERING KERKDIENTEN VANAF 1 MEI 2020

In de kerken van Wijchen (H. Antonius Abt) , Herenen en Overasselt is iedere week een kerkdienst. In de overige geloofsgemeenschappen is er twee keer per maand een dienst. Het is belangrijk de dag en tijd aan te passen zodat het goed op elkaar wordt afgestemd. Bij een maand met vijf weken komt er voor de vijfde zondag een bijzondere viering.

De volgende vergadering is op 24 maart om 20.00 uur bij Rose.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Met enige moeite hebben we alle activiteiten die Annie van der Neut voorheen verrichtte bij anderen kunnen onderbrengen. Daar zijn we blij mee, maar een paar extra schouders zou erg welkom zijn; misschien iets voor u?
- Na kussentjes op de stoelen in onze kerk hebben we de vloerbedekking onder het altaar kunnen vervangen. Dat was hard nodig en het ziet er nu weer prima uit.
- Vrijdag 3 april vertonen we weer een film. Dit keer is dat 'I, Daniel Blake'. Meer hierover vindt u elders in deze Apostelbode.
- Op woensdag 18 maart om 19.30 uur vergadert de contactraad weer.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand staan voor u in de herberg van onze Emmanuelkerk de thee en de koffie klaar en daar doen we een koekje bij. De komende twee gelegenheden zijn op 18 maart en 1 april. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom en breng gerust iemand mee!!!

Op 18 maart hebben we een extraatje. We vertonen dan tijdens de koffie vanaf ongeveer kwart over tien een filmopname van The Passion die vorig jaar in Groesbeek werd opgevoerd. Heel veel mensen uit dat dorp hebben daaraan meegewerkt.



Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 20 februari 2020

VASTENACTIE

In de Goede Week (6 tot 11 april) wordt er weer gecollecteerd voor de Vastenactie. Voor enkele wijken is Peter Sanders nog op zoek naar collectanten. Wie zich voor dit goede doel wil inzetten, kan zich bij hem melden (tel. 024-6222178).

KNIPSELKRANT

De werkgroep Knipselkrant heeft laten weten te zijn gestopt. De abonnees zijn al op de hoogte gesteld. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die zich voor de Knipselkrant hebben ingezet! In een volgende Apostelbode leest u meer over de geschiedenis ervan.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

- Gisteren was er een overleg in de kerk over de bouwkundige werkzaamheden die in april van start gaan. Behalve de onderdelen die vallen onder de subsidieregeling instandhouding monumenten (dat wil zeggen dat de subsidie 50% van de subsidiabele kosten bedraagt), wordt de verlichting van het torenuurwerk vervangen. Een verslag van het overleg zal ons nog worden toegestuurd.
- Voor de verfraaiing rondom het Heilig Hartbeeld bij de kerk en de nieuwe beplanting in de pastorietuin is een offerte aangevraagd bij een tuiniersbedrijf.

BEGRAAFPLAATS

De grafstenen van de graven die vorig jaar of al eerder zijn verlopen en niet meer verlengd, zijn op 14 februari verwijderd.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Rooster kerkelijke vieringen
- Concerten in onze kerk
- Workshop over eenzaamheid (zie elders in deze Apostelbode)
- Eerste controleactie arbo-jaarprogramma

Bij deze vergadering was Rudy de Kruijf aanwezig.

De contactraad

GILDEVIERING

Op zondag 19 januari hield het vorig jaar heropgerichte gilde Sint-Antonius Abt van Overasselt voor het eerst een gildeviering, als we de oprichtingsviering van vorig jaar tenminste niet meetellen. Op bijgaande foto's ziet u onder meer gildekoning André Gerrits en zijn echtgenote Wilma, samen met pastor Yves Mambueni Makiadi.



Foto's Frans Stevens

MIJLPAAL- EN LAGEHOFVIERINGEN

Het bezoekersaantal loopt terug. Jammer, we willen deze vieringen nog graag voortzetten. Graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de eucharistieviering, elke tweede dinsdag van de maand te Overasselt in de Mijlpaal om 10.15 uur. Ook bent u van harte welkom in de eucharistieviering in de Lage Hof, elke tweede zaterdag van de maand om 14.30 uur samen met pastor Yves.

Contactpersoon: Nelly Theunissen



VANUIT DE CONTACTRAAD



Op maandag 27 januari werd de kerk van Nederasselst een keer goed onderhanden genomen.

Met het opbouwen van een grote steiger in het middenpad van de kerk was het mogelijk om met een ragebol op een

lange steel een keer alle stof en spinnenwebben te verwijderen in de nok van de kerk. Samen met pastor Yves en diverse vrijwilligers werd niet alleen de nok, maar ook de rest van de kerk grondig schoongemaakt met de ragebol. De dagen



daarna, toen het stof nedergedaald was, werd de kerk netjes gepoetst en daarmee is de kerk weer schoon voor 2020.

De contactraad wil iedereen hartelijk

danken voor de medewerking.

Ook het kerkhof van Nederasselst ontkomt er niet aan dat diverse graven geruimd moeten worden. De families van de overledenen hebben aangegeven dat zij niet langer voor het graf willen of kunnen zorgen. Er zijn diverse graven geruimd door een gecertificeerd bedrijf. Dat zorgt wel voor enkele kale plekken op het kerkhof.



UIT HET ARCHIEF

DE OUDE SINT-VICTORKERK (DEEL 1)

De allereerste kerk in Batenburg was mogelijk gewijd aan Sint-Willibrord, hij zou een van de heren van Batenburg zelf hebben bekeerd tot het christendom. Gedurende de middeleeuwen groeide de band tussen de kerk van Batenburg en de Dom van Xanten waardoor de beschermheilige van Xanten ook die van Batenburg werd. Hierdoor werd de kerk niet langer aan Sint-Willibrord gewijd, maar aan Sint-Victor.

Bij de verheffing tot kapittelkerk (rond 1443/44) hoorden een deken en zes kanunniken. Als kapittel had de kerk ook het patronaatsrecht over de kerken in de nabijgelegen dorpen Horsen en Maasbommel. Later, in het jaar 1507, kwamen er nog een aantal privileges bij. Deze nieuwe privileges werden door Karel van Gelre aan de kapittelkerk verleend. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog was de Sint-Victorkerk meermalen doel van verwoestingen: in 1566 werd deze kerk onder aanvoering van Herman van Bronkhorst geplunderd en in 1600 bombardeerde prins Maurits de kerk. Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk herbouwd. In 1608 krijgt Batenburg zijn eerste predikant: Wilhelmus Isfordink. De herbouw van het schip is in 1612 voltooid, de consistoriekamer in 1619, het jaar waarin ook de grafelijke grafkapel is ingericht. Het gotische

koor werd niet meer opnieuw opgebouwd en de toren werd van een tentdak voorzien. Hierna breekt voor de Batenburgse kerk een periode van rust en stabiliteit aan. In de 19^e eeuw werden de toren en de westeinden van het schip van de rest afgescheiden en heringericht. De noordelijke ruimte kreeg aan de westmuur een schoorsteen en een schuifraam, waardoor ze bruikbaar werd als schoollokaal. Het schooltje kreeg een eigen ingang aan de noordkant met een portaaltje voor de klompen. In de Tweede Wereldoorlog diende de kerk als onderduikadres voor een joods echtpaar uit Amsterdam. Zij sliepen in het schooltje, verbleven overdag in de consistoriekamer en hielden contact met de tegenoverliggende Custerie via signalen. Tijdens kerkdiensten verbleven ze op zolder. De toenmalige koster en zijn vrouw (H. van de Bovenkamp en H. C. van de Boven-



kamp - van der Schie) hebben anderhalf jaar voor deze mensen gezorgd. De kerk is in 1979 overgedragen aan de stichting Oude Gelders Kerken.

Hans Vermeulen



VIJFTIG JAAR JONGERENKOOR

Bij de oprichting van het jongerenkoor vijftig jaar geleden was veertien de leeftijd waarop je lid mocht worden van het koor en mocht je blijven tot je dertigste. Die grens van dertig hebben we maar laten gaan, anders zou er geen koor meer over zijn. Een andere naam geven aan ons koor hebben we regelmatig overwogen, maar wat het dan zou moeten worden weten we ook niet. Dus blijven we voorlopig maar het jongerenkoor, maar uiteraard zijn (goede) suggesties voor een nieuwe naam altijd welkom.

In het huidige koor zitten een aantal leden die al meer dan twintig jaar lid zijn. Sommigen zijn op hun veertiende begonnen, anderen doorgestroomd van het toen nog bestaande kinderkoor. De kracht van ons huidige koor zit in de onderlinge vriendschap, verbondenheid en saamhorigheid. De verbondenheid met het koor is erg groot, inmiddels wonen er mensen in Loenen, Arnhem, Wijchen, Nijmegen en uiteraard op Alverna. We kunnen met elkaar lachen en huilen en we zijn er voor elkaar. Vooral lachen is iets wat we graag doen, met op menige repetitie de slappe lach tot gevolg.

Als koor zijn we erg dankbaar voor ons combo. Roel als zanger en op de basgitaar, Hein op gitaar of keyboard, John op gitaar en Michel achter de drums. Zij zorgen voor de muziek, zonder hen is er eigenlijk geen koor.

In de loop der jaren zijn er behoorlijk wat dirigenten voorbijgekomen, sommigen voor wat langere tijd, anderen voor erg korte tijd. Maar ook hebben we tijden gekend zonder dirigent. In de jaren zonder dirigent was het Theo die ons de liedjes aanleerde met behulp van keyboard, of orgel en uiteraard met heel veel geduld. Jan-Willem heeft het koor nieuw leven in geblazen met zijn enorme enthousiasme en zijn muzikaliteit. Zijn impact op ons koor was groot. Dat is ook terug te vinden door de vele liederen in ons repertoire die hij ons heeft aangeleerd. In-

middels zwaait José alweer een aantal jaren met het dirigentenstokje. In het verleden was zij ook al dirigente van ons koor, dus eigenlijk heeft ze gewoon een vrij lange pauze genomen en kon ze ons toch niet missen. Wel willen we als koor nogal eens zelf een melodie bedenken bij nummers die we al jaren zingen, hoewel die melodie nergens op papier terug te vinden is. Alvernese wijsheid noemen we dat.



Dankbaar en blij zijn wij ook met alle hulp van Anny Rosmalen. Anny is al zolang wij ons kunnen heugen onze steun en toeverlaat binnen de parochie. Bij haar kunnen we te allen tijde terecht voor vragen, bij problemen en voor informatie. Anny dank je wel!

Omdat we een klein ledenaantal hebben is het soms puzzelen wie er welke dienst wel of niet kan komen zingen. Ons streven is uiteraard dat iedereen er altijd is. Helaas kunnen we dat niet altijd waarmaken. Werk, kinderen, vakantie, ziekte, het zijn allemaal dingen waardoor we wel eens niet aanwezig kunnen zijn. Dus staan we een keer te zingen met erg weinig mensen, dan weten jullie dat het echt niet anders kan. Dan vragen we jullie gewoon wat harder met ons mee te zingen!



Tot slot nog een dankjewel aan alle mensen in de kerk die graag naar ons komen luisteren. Dank je wel voor het applaus dat we krijgen na een goed gezongen dienst, soms zelfs na een niet goed gezongen dienst, voor het speciaal naar een dienst komen omdat wij zingen, een dankjewel aan de koster, lezers en voorgangers in de diensten en aan iedereen die we vergeten zijn! Op naar de volgende vijftig jaar!

Jongerenkoor Alverna: Jose, Roel, Hein John, Michel, Marieke, Eveline, Lennie, Theo, Martijn, Linda A, Linda L, Els, Debbie, Angélique, Lotte



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die 500 tekens incl. spaties beslaat.

Mien de Swart-Jansen is samen met haar tweelingzus in 1928 geboren op de Wezelseberg en opgegroeid, met nog vijf andere broers en zussen. Op de Paschalisschool heeft ze Jo ontmoet en ze trouwde met hem op 27-jarige leeftijd. Ze gingen wonen in de Woezik en kregen samen vijf kinderen. Mien was altijd actief: thuis in het huishouden en in de groentetuin, schoonmaken bij anderen, kleding naaien en verstellen voor anderen. Ook in de Paschaliskerk was ze actief. Ze hielp mee met het schoonmaken en toen ze dat niet meer kon ging ze koffie zetten voor de vrijwilligers. In 2013 kreeg Mien een ernstig herseninfarct. Met veel hulp heeft ze nog een aantal jaren in een Woezikse seniorenwoning kunnen wonen. Begin 2019 hebben Mien en Jo de overstap gemaakt naar 'La Verna'. Ze is op 20 december, te midden van Jo en de kinderen, rustig heengegaan.

In herinnering aan **Gerard Rosmalen** geboren op 5 oktober 1936 en overleden op 9 januari 2020. Gerard was de vierde in de rij van tien kinderen. In 1969 trouwde hij met Corrie. Samen kregen zij een zoon. Later werd hij de trotse opa van twee kleinkinderen. Ondanks zijn lichamelijke tegenslagen, bleef hij altijd positief. Klagen zat niet in zijn aard. Altijd in voor een geintje en feestje. Zijn uitvaart was in de Antonius Abtkerk te Wijchen, hij ligt te ruste op het parochiekerkhof naast de kerk.

Op 17 januari overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving **Gerrit Verstraaten**, echtgenoot van Mieke Verstraaten-Willems met wie hij 55 jaar getrouwd was en op Alverna woonde. Gerrit werd geboren op 31 mei 1928 te Velp en werd 91 jaar. Hij was vader van vijf kinderen en trotse opa van vijftien kleinkinderen, waar hij volop van genoot. Voor de kleinkinderen was Gerrit een geweldige opa. We namen afscheid van Gerrit op 23 januari in de kerk van Alverna. Na afloop van de uitvaartdienst is hij op het daarnaast gelegen kerkhof begraven.



In de leeftijd van 79 jaar is op 24 januari 2020 **Diny Roelofs – van Haren** overleden. Diny is in Nederasselt geboren als jongste in een gezin van twaalf kinderen. Zij hield van het familieleven, iedereen zorgde voor elkaar en de deur stond altijd open. Ze maakte veel kleding zelf, maar ook voor de carnavalsvereniging zorgde ze dat de prins, de raad van elf en de pages in de mooiste creaties rondliepen. Diny trouwde met Leo Roelofs en zij kregen twee kinderen. Ze was ook een trotse oma van haar drie kleinkinderen. Haar gezondheid heeft veel te verduren gehad door allerlei kwalen die ze telkens toch wist te overwinnen. Haar lichaam was op, ondanks haar wilskracht te willen blijven leven. In de kerk van Nederasselt hebben we van haar afscheid genomen en daarna is Diny overgebracht naar het crematorium.

Dank voor je liefde en trouw, ik ga nu gauw. Want het begin is reeds in zicht, ik voel de warmte van een licht. Het is een korte tekst die boven de rouwaankondiging staat van **Cees Janssen**, vader, opa en diaken. In het jaar waarin Nederland viert dat het 75 jaar geleden bevrijd is, overleed op 25 januari Cees. Hij werd geboren op 25 september 1944 te Nijmegen en werd grootgebracht in een warm gezin. Samen met zijn vrouw Jetty kreeg hij twee kinderen: Remco, van wie hij met zijn gezin veel te vroeg afscheid moest nemen en Robert die samenging met Iris en uit deze twee werd Lenn, zijn kleinkind geboren. Cees heeft vele jaren gewerkt voor de kinderbescherming en later als pastor/diaken voor de Hoeksteen en De Twaalf Apostelen. Zijn gezondheid was niet sterk maar de laatste dagen ging die snel achteruit. Thuis in zijn eigen huis is hij rustig ingeslapen. In een volle H. Jozefkerk op Alverna vierden wij zijn afscheid. Cees, bedankt voor alles en moge je rusten in Gods hand.

Op 1 februari vond in de Paschaliskerk de uitvaart plaats van **Theo Duffhues**, geboren te Oeffelt, ruim 95 jaar geleden. Theo overleed op 27 januari 2020. Hij was 44 jaar gehuwd met Doortje Peters-Sengers die al in september 1994 overleed; samen brachten zij elf kinderen groot. Theo verdiende de kost als timmerman in de bouw, maar was daarnaast o.a. ook nog een aantal jaren bode op het Wijchens gemeentehuis. Als

koorzanger en vrijwilliger maakte hij zich op tal van manieren verdienstelijk voor de kerk. Trouw, loyaliteit en een groot verantwoordelijkheidsbesef kenmerkten zijn persoon. We hebben hem na een drukbezochte viering naast het kerkgebouw bij zijn vrouw begraven.

Op 30 januari 2020 overleed **Antoon van Blokland** in het verpleeghuis La Verna, waar hij als jongste bewoner op 72-jarige leeftijd binnenkwam en als jongste bewoner op 74-jarige leeftijd overleed. Sinds het overlijden van zijn echtgenote Dora van Blokland-Huiskens in 2016 ging het bergafwaarts met Antoon. De meest gelukkige jaren beleefde Antoon met zijn vrouw in Wijchen, waar zij samen jarenlang woonden op de Karekietstraat. Beiden werkten ze mee aan de opvang voor dak- en thuislozen in De Hulsen, Nijmegen. Antoon als kok en Doortje als gastvrouw. Antoon was geen prater, maar 'stille wateren hebben diepe gronden'. Op 6 februari 2020 hebben wij Antoon vanuit de H. Paschaliskerk uitgeleide gedaan en hem bij zijn vrouw begraven.

Cor Arts, zoon van Wiel en Mien Arts-Wessels, werd geboren op 9 februari 1967 als derde in een gezin van vier kinderen. Hij groeide op in Alverna en bracht zijn lagere schooljaren door op de jongensschool aan de Leemweg. Gezien zijn talenten en perfectie had hij de MTS-opleiding bouwkunde in Nijmegen met glans kunnen afronden. Helaas sloeg op 15 augustus 1983 het noodlot toe. Een ongeluk met een hoge dwarslaesie tot gevolg gooide zijn leven volledig overhoop. Dankzij zijn enorme vechtlust en positieve instelling, alsook de ondersteuning van zijn ouders en vele anderen, heeft hij zich terug in het leven geknokt. Het laatste halfjaar ging zijn gezondheid snel achteruit. Op 1 februari 2020 is hij in het bijzijn van heel zijn familie rustig ingeslapen. De uitvaartdienst heeft op 8 februari 2020, daags voor zijn verjaardag, plaatsgevonden in de H. Jozefkerk op Alverna. Zijn lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 2 februari 2020 is **Gon van Raaij-Jans** in het verpleeghuis in Beek overleden. Zij is 79 jaar geworden. Gon is in Nederasselt geboren en was de jongste van het gezin. In 1971 trouwde ze met Thijs van Raaij uit Overasselt en zijn ze in Nederasselt gaan wonen. Zij hield erg van het verzorgen van groenten en bloemen in de tuin en kon prachtige bloemstukken maken. Vele

jaren heeft ze met een groep dames de bloemenstand verzorgd van de jaarlijkse fancy-fair. Ze deed ook vrijwilligerswerk voor de kerk, waar ze vele jaren koster is geweest en hielp met het maken van de bloemenversiering en het schoonmaakwerk. Gon en Thijs kregen een dochter en ze was de trotse oma van een kleinzoon. Maar helaas liet langzaam haar geheugen haar in steek en kon ze niet meer thuis blijven wonen. In de kerk van Nederasselt was de afscheidsviering en daarna heeft de familie haar begeleid naar het crematorium.

Trees van Kuijk – Van Kaauwen overleed op 9 februari, thuis aan de Heumenseweg te Alverna, omringd door de mensen die haar lief waren. Ze werd 68 jaar oud. Samen met haar echtgenoot Jo was ze, zeker in haar jonge jaren, graag onder de mensen en genoot van de dingen die het leven te bieden heeft. Trees stond bekend om haar gevoel voor humor, dat haar ook tijdens haar ziekte niet in de steek liet. We hebben Trees uitgeleide gedaan vanuit de H. Jozefkerk te Alverna op 15 februari, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.



Op 18 december 1926 werd geboren Johanna Wilhelmina de Groot, na haar professie op 16 augustus 1953 ging zij verder als **zuster Laetania**, een gelovige gastvrije franciscanes die haar beroep als gezinsverzorgster met aandacht en humor vervulde. Zij overleed op 10 februari 2020 in Alverna waar zij in Huize Portiuncula woonde. Na haar uitvaart is zij begraven op het kloosterkerkhof aldaar.

“Huilen mag, maar niet bang zijn, je mag jezelf niet verliezen in verdriet.” Deze woorden gaf **Anneke Nieuwenhuis - Kokke** (1952-2020) mee aan haar man, kinderen en kleinkinderen toen een veel te vroeg afscheid zich aankondigde op 30 januari 2020. Anneke was een positieve, verbindende, sprankelende en loyale vrouw die zich met hart en ziel inzette voor haar gezin en voor haar baan in het onderwijs. Na haar pensioen was ze vrijwilligster in het Valkhofmuseum in haar geboortestad en bleef ze ook als coach actief op twee scholen. Nog maar enkele jaren geleden had ze het Parnassuskoor ontdekt en kon daarin haar muzikale talenten ontplooiën. Dat ze een gewaardeerd koorlid was, bleek bij haar afscheid op 6 februari. In een volle Antonius Abtkerk zong 'haar' koor de liederen die ze zelf had uitgekozen. We hebben Anneke aansluitend begraven op het kerkhof naast de kerk.

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

FILM: 'JULIETA'



Julieta woont samen met haar 18-jarige dochter Antía in Madrid. Julieta heeft onlangs haar man verloren en probeert het verlies te verwerken. De verdrietige periode waar moeder en dochter doorheen gaan, zet hun relatie op scherp en drijft hen langzaam uit elkaar. Een film over schuld en confrontatie, en een film die de vraag bespreekt wat mensen ertoe brengt diegene te verlaten, van wie ze het meest houden.

Donderdag 12 maart, 19.30 uur

STILTE, MUZIEK EN BEZINNING BIJ KUNST IN DE KERK

Een gelegenheid om het werk van Gerard Ursem te bezichtigen en om even in de kerk te zitten met uw eigen gedachten, om te mediteren, te bidden, om tot rust te komen. Van 15.00 – 15.30 uur zal er een moment van stilte, muziek en bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden die aansluiten bij de kruisweg en er zal meditatieve muziek gespeeld worden. 14 maart en 4 april, 14.00 - 16.00 uur

MARC CHAGALL

De kunst van Chagall beweegt zich tussen droom en werkelijkheid. In zijn schilderijen gebruikt hij mooie, heldere kleuren. Hij is mede internationaal beroemd geworden door zijn ontwerpen van glas-in-loodramen in kerken, synagogen en andere gebouwen. In deze lezing worden vooral uit deze categorie een aantal afbeeldingen getoond met toelichting door ons gemeentelid John Lansen. 24 maart, 20.00 uur



MENS WAAR BEN JE?

Guus Prevoo is pastoraal werker en verbonden aan de Vastenactie. Hij neemt ons mee op een ontdekkingsreis langs de hongerdoeken en hun betekenis. Hongerdoeken verwijzen naar een oud gebruik om in de vastentijd het altaar aan het oog te onttrekken. Vaak hadden ze het leven, lijden en sterven van Jezus tot onderwerp en vormden zo een aanschouwelijke

catechese in de veertigdagentijd. De vergeten traditie werd midden jaren zeventig weer opgepakt in Duitsland. Het waren vooral kunstenaars van het zuidelijk halfrond die werden uitgenodigd om de vaak kleurrijke voorstellingen te maken.

Lezing, donderdag 2 april, 20.00 uur



ALBERTINUMLEZINGEN

CHRISTELIJKE SOCIALE LEER IN BEWEGING

Datum: 12 maart 2020. Spreker: Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. Vraag is wat de christelijke leer na de ontzuiling, in een tijd van individualisme en neoliberalisme, ons nog te vertellen heeft.

PLEIDOOI VOOR EEN (HER)WAARDERING VAN BURGERLIJKE WAARDEN

Datum: 19 maart 2020. Spreker: drs. Pieter Jan Dijkman, directeur wetenschappelijk instituut van het CDA. Waarom zijn burgerlijke waarden zo belangrijk? Startend vanuit het christelijk mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. De humaniseringsopdracht die volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen van tegengestelde posities.

TRADITIE: BALLAST OF RIJKDOM?

EEN VERKENNING IN DOMINICAANS PERSPECTIEF

Datum: 26 maart 2020. Spreker: Joy van der Werf o.p., dominicanes van Neerbosch. Tradities: ballast of rijkdom? Hoe het ook zij, we kunnen niet zonder! Wat is nodig om elkaar te verstaan?

De zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.

De lezingen beginnen om 19.30 uur;

De entree bedraagt €7,-. Er is een ringleiding beschikbaar.

meer info: Ans Metz, 024-3228285

e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl
Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

ONRUST

Van computers word ik onrustig. Na drie keer opstarten ben ik nog geen regel opgeschoten. De storm buiten maakt het er niet beter op, maar vooruit, ik begin gewoon opnieuw. De laptop heeft regelmatig kuren, en ik ben geen deskundige op dit gebied. Maar ik wil blijven geloven dat ik nog altijd slimmer ben dan een machine. Wat wilde ik vertellen deze keer? Soms denk ik dat ik op een andere planeet ben geland. Afgelopen week zag ik een reclameblokje op de televisie. Ik had het geluid uitgeschakeld en probeerde zo te volgen wat zich allemaal afspeelde op het scherm. De beelden wisselden zo snel dat ik ze niet kon tellen, het leek alsof ik in een vreemde nachtmerrie zat. Toen ik het geluid weer aanzette was de chaos compleet. En dit alles wordt dagelijks over ons uitgegoten en aangeprezen alsof we niet meer zonder kunnen. Alles is avontuur en moet vooral leuk en snel zijn.

De stiltecoupé in de trein was gisteren een verademing. Wij zaten hoog en droog terwijl buiten de storm op de loer lag. Toen we in Wijchen uitstapten kregen we de volle laag regen en wind over ons heen. Ons huis stond nog overeind en de dakpannen hadden zich netjes gedragen, we zijn gelukkige mensen. Even later belde de vriendin die we hadden opgezocht, ze wilde weten of we veilig waren aangekomen zonder vertragingen.



Ik ken haar al bijna vijfenvijftig jaar, van blond en zwart naar allebei grijs. We hebben gezamenlijke verhalen en kunnen lachen om dezelfde dingen, kortom, ze is me dierbaar.

Af en toe breekt de zon door terwijl ik zit te typen, ze neemt een beetje weg van de onrust in mijn hoofd. Nog even, en ik sta weer met beide benen op de grond. De rest van de week ga ik op zoek naar rustpunten in de drukte van alledag. Baby's kunnen heel vast slapen te midden van stadslawaai, ze trekken zich terug in een onverstoorbare stilte. En jonge mensen luisteren naar muziek via hun witte oordopjes om de drukke wereld even buiten te sluiten. Iedereen heeft een eigen manier om op adem te komen.

Vorige week zag ik ineens een sneeuw-klokje in onze tuin waar ik heel blij van werd, net als van de bloeiende narcissen in de berm. Ze zijn er veel te vroeg, ik hoop dat er geen strenge vorst meer komt.

Ik spring van de hak op de tak, dat komt door het naderende voorjaar. Ik zat onlangs te kijken naar een documentaire over een Londens ziekenhuis. Een zeer oude meneer vertelde over zijn overleden vrouw. Hij ging altijd tien minuten vóór zijn vrouw naar bed om haar kant van het bed voor te verwarmen. De blik in zijn ogen zal ik niet vergeten. Ik wilde met de liefde afsluiten, dat is gelukt dankzij die oude meneer. Hij was een waar rustpunt te midden van de drukte in dat grote ziekenhuis.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude H. Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GEEF HET DOOR

In dit nummer een vraaggesprek met ons nieuwe bestuurslid Carla van der Sterren (48)



KUN JE JE KORT VOORSTELLEN: WIE BEN JE EN HOE BEN JE BETROKKEN BIJ ONZE PAROCHIE?

Ik ben getrouwd met Pasquino en samen hebben we twee dochters, Valerie en Kirsten. Eigenlijk ben ik door de meiden betrokken geraakt bij de geloofsgemeenschap in de Woezik. Ze zijn daar allebei gedoopt en bij de eerste communie van de oudste zong het kinderkoor. Valerie was daar zo enthousiast over dat ze meteen lid wilde worden en ook Kirsten zong later met veel plezier mee. Als moeder bracht ik ze jarenlang naar de repetities. Toen ze verleden jaar besloten om niet langer meer mee te zingen, was ik er zelf intussen wel aan toe om op de een of andere manier iets bij te dragen aan de gemeenschap en aan de wederzijdse betrokkenheid van mensen. De vraag kwam of ik misschien lid zou willen worden van het parochiebestuur en ik hoefde daar eigenlijk niet eens zo lang over na te denken.

OP WELKE MANIER VIND JIJ HIER INSPIRATIE?

Wat mij heel erg inspireert is dat mijn bijdrage wordt gezien én gewaardeerd. Je zit er niet alleen maar bij, maar je voelt dat de mensen elkaar respecteren. De kennis die je inbrengt, wordt bovendien ook echt gebruikt en dat geeft weer nieuwe inspiratie. In mijn werk als octrooigemachtigde zie je toch vaak niet meer wat je nou precies hebt bijgedragen, maar hier is dat anders. Het is fijn om op deze manier mijn geloof handen en voeten te geven. Dat geloof is sowieso belangrijk voor mij en het helpt me juist op de momenten dat het wat moeilijker wordt om door te zetten en om twijfel te overwinnen. Soms leg ik mijn vragen 'boven' neer en krijg dan onverwacht antwoord, zomaar. Dat overkomt me – bijvoorbeeld tijdens een wandeling – en voelt goed en vredig, alsof iets oneindig goeds ineens heel dichtbij is.



HOE KRIJGT GELOOF EEN PLAATS IN JOUW GEZIN? WAT ZOU JE WILLEN DOORGEVEN?

In het begin was het best moeilijk om iets over te dragen op de kinderen, maar tijdens de voorbereiding op de eerste communie van Valerie zijn we begonnen met voorlezen uit de kinderbijbel. Onze jongste dochter vroeg toen spontaan: "Goh, heb ik hetzelfde boek of heb ik deel twee?" Het was een opstapje naar andere en misschien ook wel diepere vragen. Ook bij tekenfilms die we samen keken, kwamen er de nodige vragen. Daar hebben we ruimte voor gemaakt. Tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om als gezin samen stil te staan en tijd te nemen voor gebed en momenten van rust. Gelukkig zitten de kinderen nu op een school waar ook veel aandacht is voor levensvragen. Als je me vraagt wat ik door zou willen geven, dan zijn dat toch vooral bepaalde kernwaarden. Juist in onze samenleving met al haar tegenkrachten vind ik bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan heel rijk en waardevol.

WAT WIL JIJ BIJDAGEN OM OUDEREN EN JONGEREN TE BEREIKEN?

We moeten vooral niet laten vallen wat we nu hebben en de ouderen die er nog in de kerk zijn blijven koesteren. De tussengroep die daarna komt is veel kleiner en naar mijn idee moeilijker te bereiken. De jongste generaties zijn juist weer ontvankelijker voor levensvragen. Soms heb ik het gevoel dat er in protestantse kerken meer gemeenschapsgevoel is. Het lijkt mij daarom van belang om gastvrijheid als belangrijke eigenschap van onze eigen geloofsgemeenschap meer aandacht te geven.

EN DAN DE ESTAFETTEVRAAG: WAT WIL JIJ VRAAGEN AAN DE VOLGENDE GEÏNTERVIEWDE?

Heb jij misschien een idee hoe we meer mensen enthousiast kunnen maken om als vrijwilliger in onze kerk actief te worden?

pastoraal werker Andreas Inderwisch

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2020. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 maart 2020 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.