

DE APOSTELBODE

Jaargang 10 | nummer 6 juli/augustus 2020



**GOD GAAT NOOIT OP VAKANTIE
MAAR HIJ LAAT WEL DE ZON SCHIJNEN**

visje
WWW.VISPOSTERS.NL

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

Het kind in jou

Op de weg van het volle leven
ziet Hij verwonderd om
naar al wat leeft,
wat licht en adem heeft,
terwille van het Kind
dat zelf het leven is,
wiens waarheid woont in jou.

Joke Plamont-Mees

OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA



Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws. Het coronavirus bepaalt de agenda.

1 JULI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

15 JULI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie; Koffie-ontmoetingsmorgen

5 AUGUSTUS 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

13 AUGUSTUS INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 7 (2020)

19 AUGUSTUS 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

28 AUGUSTUS 14.30 UUR EMMANUELKERK

Filmvertoning 'Demain tout commence'

2 SEPTEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 10 SEPTEMBER 10.15-11.45 UUR EN 14.15-16.00**

UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

*** 22 SEPTEMBER 19.30-21.30 UUR BIJ EEN VAN DE DEELNEMERS THUIS**

Bijeenkomst 'GROND VAN LEVEN'

*** 8 OKTOBER 10.15-11.45 UUR EN 14.15-16.00 UUR**

PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

*** hiervoor dient u zich aan te melden**

GEBEDSINTENTIES



Vanaf het eerste weekend in juli zullen in alle kerken de opgegeven gebedsintenties weer gelezen worden.

pastoresteam



Zolang de coronamaatregelen duren gaat de inloopmorgen niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi



**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2019	opgeteld	2020	opgeteld	verschil
februari		110.007		106.412	-3.595
Maart	12.061	122.068	10.210	116.622	-5.446
April	10.655	132.723	7.343	123.965	-8.758
Mei	5.297	138.020	2.999	126.964	-11.056

**OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN**



**GEEF NIJ
VOOR
JE EIGEN
KERK**

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 2020, hartelijk dank.

Protocol voor openstelling van de kerken van De Twaalf Apostelen

Voor de kerkdienst:



Wilt u thuis uw handen wassen



Toiletgebruik graag thuis, voor u naar de kerk komt



We schudden géén handen

Voor het binnengaan in de kerk:



Met klachten mag u niet naar binnen



U dient eerst uw handen te desinfecteren



We houden 1,5 meter afstand van elkaar

Tijdens de kerkdienst:



De koster of coördinator bepaalt waar u gaat zitten



We mogen niet samen zingen



De collecte is na afloop bij de uitgang in een mandje

Na de kerkdienst:



U verlaat de kerk op aanwijzing van de koster of coördinator



We mogen géén koffie drinken na afloop



We vragen u direct te vertrekken na de dienst

**De Twaalf
Apostelen**

VANUIT HET BESTUUR

Beste parochianen,
In de maand juni zijn op verschillende plaatsen doordeweekse vieringen begonnen, waarbij dertig mensen aanwezig mochten zijn.

Vanaf het eerste weekend van juli streven we ernaar om in alle kerken te beginnen met de vieringen, waarbij maximaal honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimte in de kerk dat toelaat.

In de kerken van Antonius Abt in Wijchen, in de Antonius Abt in Overasselt en in de H. Judocus te Hernen zal er elk weekend een viering zijn – en in het kapelbergseizoen ook op de Kapelberg in Bergharen.

In alle andere kerken is er één viering per veertien dagen. In de geloofsgemeenschappen van Heumen, Balgoij, Niftrik en Batenburg waren we dit al gewend, maar nu ook in de kerken van Nederasselt, Alverna, Woezik, Emmanuel en Bergharen (maar, zoals gezegd, met uitzondering van het kapelbergseizoen). Dit jaar is op zaterdag 29 augustus de laatste weekendviering op de Bergharense Kapelberg (de gebruikelijke Maas- en Waalse Mariabedevoort gaat dit jaar niet door). Na het kapelbergseizoen schakelt Bergharen over op eens in de veertien dagen vieren in de H. Anakerk.

Met de hervatting van de weekendvieringen zal ook weer de heilige communie worden uitgereikt. Per kerk zal de voorganger aangeven op welke wijze het uitreiken van de communie zal verlopen.

Omdat de afstand van 1,5 meter ook in de kerken gehanteerd wordt, zullen de zitplaatsen waar men niet kan zitten gemarkeerd worden. Bij binnenkomst vindt u bij de deur een dispenser met gel waarmee u uw handen kunt reinigen. Ook staan er vrijwilligers die u begeleiden naar uw plaats. Het zal wel even wennen zijn, maar als we ons allen aan de regels houden kunnen we veilig samen vieren. Voorlopig mogen er nog geen koren zingen en is er geen samenzang. Er mag wel op een orgel of piano gespeeld worden.

Voor de bezoekers van de Antonius Abtkerk in Wijchen komt er een aanmeldsysteem omdat daar gemiddeld meer dan honderd mensen per weekend naar de viering komen. U kunt zich in de week voorafgaande aan de betreffende zondag tot en met donderdagochtend aanmelden via de mail (aanmelding@detwaalfapostelen.nl) of door te bellen naar het parochiecentrum (024-6412627, bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 12.00 uur).

Kijk naar het rooster in deze Apostelbode in

welke kerken vieringen zijn, in de Wegwijs, in de MijnRKK-app van de parochie of Hét Gemeente-Nieuws voor de dorpen Overasselt, Nederasselt en Heumen.

We zijn blij dat we weer samen kunnen komen om te vieren en verheugen ons erop u weer te zien. U bent van harte welkom!

Pastoresteam en bestuur

VRAGEN OVER UW GEZONDHEID

Bij het aanmelden voor het bijwonen van een viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen stelt de gastvrouw u de volgende vragen of krijgt u deze per email toegestuurd.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
 - Hoesten
 - Benauwdheid
 - Verkoudheidsklachten
 - Verhoging of koorts boven de 37,5°C
 - Reuk- en/of smaakverlies
 - Diarree?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen veertien dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maakt u dan geen afspraak om te komen maar volgt u de viering via ons YouTubekanaal op zondag om 11.00 uur.

Als u op de dag dat u komt nog steeds klachtenvrij bent, bent u van harte welkom.

Meer informatie op rivm.nl/covid19

Carla van der Sterren

Donny Merx



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 5 september t/m 4 oktober. Schrijft u mee? Kopij kan tot

en met 13 augustus per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VASTENACTIE

Aan het begin van de coronatijd is reeds besloten de collecte ten behoeve van de jaarlijkse Vastenactie uit te stellen naar de maanden juli en/of augustus. Omdat het nog steeds niet duidelijk is wanneer de niet gehouden collectes wel gehouden kunnen worden, is het gewenst dat er een ander voorstel komt om het houden van de collecte mogelijk te maken.

De bisschoppelijke Vastenactie heeft voorgesteld om de projecten 'eigen doelen' door te schuiven naar het volgende jaar, omdat de verwachting is dat er dit jaar niet voldoende ingezameld wordt voor het uitvoeren van de projecten.

Op basis hiervan is er overleg geweest met het bestuur van de stichting Casey Troy Foundation. Het project was malariapreventie voor de bewoners van Bomoko en Ilkiwindi in Kameroen.

Besloten is dit project door te schuiven naar het jaar 2021 en de collecte te houden in de Vastentijd van het jaar 2021. Dit betekent dat er voor het volgende jaar geen ander project ingediend kan worden. De stichting in Kameroen heeft reeds een voorschot van € 8.000,00 ontvangen en kan hiermede een begin maken met de preventie. Wij rekenen

het volgende jaar op uw bijdrage, want zonder uw bijdrage kunnen wij de Casey Troy Foundation niet helpen.

De parochiële werkgroep Vastenactie

BEDEVAARTEN AFGELAST



JONGEREN- EN GEZINSBEDEVAART LOURDES

De eerder in de Apostelbode aangekondigde jongeren- en gezinsbedevaart 'Samen naar Lourdes' in de periode van 17 tot en met 24 oktober 2020 (herfstvakantie) gaat dit jaar vanwege de bekende reden niet door. Volgend jaar wordt bekeken of deze bedevaart in 2021 wel door kan gaan.

Diaken Hennie Witsiers

BEDEVAART KEVELAAR

Voor de editie van 2020 moeten we als Broederschap bekendmaken dat de bedevaart naar Kevelaar niet zal doorgaan. Dit vanwege de gevolgen van corona en de risico's die daarmee gepaard gaan. Uiteraard wensen we iedereen wel de steun van Maria toe bij het doorkomen van deze vreemde periode en hopen we dat we u volgend jaar weer kunnen meenemen en ontmoeten! Blijf gezond en tot volgend jaar!

Broederschap Kevelaar Wijchen-Beuningen

EVEN PUZZELN

VAKANTIEPUZZEL NEDERLANDSE BEDEVAARTSPLAATSEN.

Met de Apostelbode gaan we op ontdekkingstocht in eigen land.

Door de coronacrisis kunnen we dit jaar niet op bedevaart naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella of Lourdes, maar weet u dat er ook in Nederland tal van interessante bedevaartsplaatsen zijn? Sommige zelfs heel dichtbij, zoals de koortsboom in onze eigen parochie of Sint-Machutus in Escharen, waar men, vooral op tweede pinksterdag, ter bedevaart ging om genezing te vragen van kinderziekten. Leuk om eens naar toe te fietsen. En als u dan toch ergens in de buurt bent, kijk dan meteen ook eens naar zo'n kapelletje in uw vakantieplaats.

Zoek bij elke omschrijving of heilige de juiste plaats. Soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Bij de juiste keuze staan de antwoorden op alfabetische volgorde.

Laat ons eens horen als u in een van de gegeven plaatsen geweest bent.

Veel devotie en ook veel vakantieplezier.

1. Bloedmirakel, 2. Stille Omgang, 3. Gerardus Majella, 4. Kapelberg, 5. Boxmeerse Vaart, 6. H. Bloedprocessie, 7. Martelaren van Gorcum, 8. Heilig Sacrament, 9. Onze Lieve Vrouw in 't Zand, 10. Sint Job, 11. Spijkerkapel, 12. O.L.V. van Handel, 13. De Zoete Moeder, 14. O.L.V. ter Nood, 15. Genoveva van Parijs, 16. O.L.V. van Lourdes, 17. H. Anna, 18. Maria van Leeuwarden, 19. Sint Servatius, 20. O.L.V. van de Polder, 21. Maria van de H. Eik, 22. Koortsboom, 23. O.L.V. van Renkum, 24. Lourdesgrot in de Lourdeskapel, 25. Sint Jozef, 26. De Heilige Ontkommer, 27. O.L.V. onder de Linden, 28. Peerke Donders, 29. Wonderkruis. 30. O.L.V. van het water, 31. O.L.V. van de besloten tuin, 32. Gerardus Majella.

U kunt kiezen uit de volgende bedevaartsplaatsen:

A. Overasselt. B. Wittem. C. Warfhuizen. D. Leeuwarden. E. Steenbergen. F. Thorn. G. de Rips. H. Berg-haren. I. Barger-Oosterveld. J. Heiloo. K. Esdonk. L. Oirschot. M. Scheveningen. O. Holset. P. Maastricht. Q. 's Hertogenbosch. R. Enscht. S. Brielle. T. Smakt. U. Tilburg. V. Volendam. W. Handel. X. Brunssum. IJ. Renkum. Z. Katwijk aan de Maas. AA. Koolwijk (Berghem). BB. Middelburg. CC. Boxtel. DD. Boxmeer. EE. Uden. FF. Alkmaar. GG. Amsterdam.

@Leo Bijmans

HET KERKGEBOUW

DEEL 3 TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN DE KERK ... GEEN OPTIMISTISCH BEELD, MAAR TOCH HOOP EN VERTROUWEN...

In de periode 1970 - 2008 hebben negenhonderd katholieke kerken de deuren gesloten. Kardinaal Eijk meldde vorig jaar dat van de thans nog bestaande zestienhonderd kerken in 2025 er meer dan duizend zullen dichtgaan. De komende tien jaar zal 50% van de kloosters dichtgaan, is de voorspelling. De RKK telt nog 3,7 miljoen ingeschreven leden. Vanaf 1970 is het aantal al met 22% verminderd (1,2 miljoen). Op dit moment telt de kerk in de weekenden nog ongeveer tweehonderdduizend kerkgangers. Behalve dat het ledenbestand achteruitloopt, vergrijsst het ook. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 70 jaar. Aan de onderkant komen er nauwelijks jongeren bij.

Fusieparochies moeten zich niet rijk rekenen, want vele mensen verlaten de kerk eerder dan dat ze meegaan naar de nieuwe parochie. Bekend is dat de vrijwilligers - en daar heeft onze kerk er gelukkig nog heel veel van - bij fusies gemakkelijk in verwarring raken door de nieuwe rol die zij krijgen. Een oorzaak van kerkverlating ligt waarschijnlijk ook in de gebrekkige communicatie met de gelovigen. De bisschoppen zijn bezig met

beleidsplannen voor sluiting en fusie, maar de basis wordt er nauwelijks bij betrokken. Ook op parochieel niveau is het van belang dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen. Daarvoor zijn soms extra parochievergaderingen nodig.

Ook contacten met buurtparochies kunnen vruchtbaar zijn. Mensen blijken vaak vooral een band te hebben met het kerkgebouw uit gewoonte of vanuit een lange traditie, los van hun geloofsovertuiging.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kerksluiting in Nederland. Toch komen af en toe resultaten naar buiten. Zo blijkt dat dorpsgemeenschappen hun gesloten kerk minder missen dan gedacht. Sociale functies van de kerk worden moeiteloos overgenomen door lokale maatschappelijke organisaties.

Duidelijk is dat de kerksluitingen doorgaan en dat ook het aantal kerkverlaters niet stopt. Wat betekent dit voor de steeds kleiner wordende groep katholieken en hun geloofspraktijk? Allereerst kunnen wij natuurlijk vaststellen, dat onze boodschap ijzersterk is en elke crisis overleeft. Evangelie betekent Blijde Boodschap. Gedoopten zijn gezonden. Die missionaire gedachte moet en zal blijven. Ook al is het kerkgebouw gesloten, wij zullen op één of andere manier blijven samenko-

men en vieren. Saneren betekent 'gezond maken' en niet alleen afbreken. Dat proces vraagt wel geloof in de toekomst. Er is echter niemand die een duidelijke visie heeft, hoe de kerk er in de nabije toekomst uit gaat zien. Paus Franciscus sprak de bemoedigende woorden: "Jezus' Licht is veel groter dan de duisternis van de wereld." Wij moeten bidden om de Heilige Geest, die ons nieuwe inzichten geeft.

Dr. Joep de Hart, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, trekt de conclusie dat de Kerk een weg moet vinden om relevant te blijven voor de sterk geïndividualiseerde westerse wereld. Dat is naast gebed voor de Kerk vooral een hele stevige opgave. Als troost en bemoediging zien we in Afrika en Zuidoost-Azië groei van het aantal gelovigen. Wereldwijd zijn er 1,2 miljard katholieken. Dat klinkt positief, maar het biedt geen oplossing voor onze concrete landelijke en plaatselijke problemen. Welk perspectief valt op dit moment te schetsen?

Wat er plaatselijk ook gebeurt in de toekomst, de kleiner wordende geloofsgemeenschap blijft behoefte houden aan een ruimte om samen te komen. Centraal staat de plaats voor de eucharistieviering, maar ook de bediening van de sacramenten als doopsel, vormsel, eerste communie vragen een geschikte ruimte. De parochie moet een plek hebben waar gelovigen kunnen bidden en mediteren, een plek voor vreugde bij feesten en voor verdriet bij uitvaarten, voor gespreksgroepen e.a.. Ons parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen biedt vele mogelijkheden. Ook een Mariakapel heeft grote betekenis voor de gemeenschap. De kleine groep die overblijft zal zich vooral moeten richten op 'kerk-zijn' in religieuze zin en minder op maatschappelijk actief zijn. Je kunt je beschikbare tijd maar eenmaal besteden.

Pastorale zorg en diaconale zorg blijven belangrijk. De groep vrijwilligers blijft van grote waarde en zal met zorg en respect behandeld moeten worden. Er zal een herverdeling van taken nodig zijn voor de pastores en er zullen nieuwe vormen van samenwerking gezocht moeten worden.

Parochievernieuwing betekent allereerst Christus centraal stellen. Gedoopten zijn leerlingen van Christus. 'Wees niet bang' was de lijfspreuk van Mgr. Tiny Muskens. Laten we over oude patronen en structuren heenstappen. Het instituut Kerk staat niet centraal; ook het stenen gebouw niet. Het Heilige Begin, de boodschap van Jezus, die moeten wij vasthouden en uitdragen. Wel hebben wij een gewijde ruimte nodig, waar God ons kan ontmoeten en wij Hem. Waar wij mogen vieren, bidden, zingen, gemeenschap ervaren en uitgezonden worden om te getuigen. Mag de Heilige Geest het vuur in ons doen branden en Jezus ons

bemoedigen met de woorden: "Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden".

Een hoopvol perspectief.

Koos Leemker



MIVA KERKCOLLECTE 2020

AANDACHT VOOR VLUCHTELINGEN IN BANGLADESH

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar wordt uw aandacht gevraagd voor vluchtelingen in Bangladesh.

DE BESTEMMING VAN PIONIER ANWAR

Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie is heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

GEZONDHEIDSZORG VOOR ROHINGYA-VLUCHTELINGEN IN BANGLADESH

In 2017 vluchtten ruim zevenhonderdduizend Rohingya van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld.

Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze ook niet. In dit uitzichtloze bestaan zorgt pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg.

MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.

OVER MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL42 INGB 0000 0029 50 ten name van MIVA, o.v.v. collecte 2020.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep MOV

Jeugd & Jongeren

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL



Langzaamaan starten steeds meer activiteiten weer op. Zo kijken we ook hoe we de groepen die zich voorbereiden op de eerste communie en het vormsel weer oppakken.

Voor de viering van de eerste communie moeten we rekening houden met de richtlijnen voor het samenkomen van groepen. Er mogen maximaal honderd mensen komen en die moeten 1,5 m afstand van elkaar kunnen houden. Op sommige plekken in onze parochie is het mogelijk om onder die voorwaarden een eerste communieviering te houden. Daar zijn de vieringen gepland voor eind september of begin oktober. Op andere plekken zijn de groepen te groot en wordt de viering uitgesteld tot volgend voorjaar. Het zijn bijzondere omstandigheden en dat vraagt van iedereen aanpassingen.

De communicantjes hebben wel samen Pinksteren gevierd. In de week voor Pinksteren hebben de pastores en de begeleiders van de werkgroepen bij ieder kind een buisje bellenblaas thuis gebracht. Wat was het fijn om iedereen op die manier weer eventjes te zien!

Met de bellenblaas kun je de aanwezigheid van de heilige Geest verbeelden. De heilige Geest is met Pinksteren bij ons gekomen als helper. De heilige Geest zie je niet, maar hij is er wel. Zoals de wind of je adem. Door bellen te blazen wordt je adem even zichtbaar in prachtige regenboogbellen. Zo wordt soms ook de heilige Geest even zichtbaar.



De kinderen hebben via de app foto's met elkaar gedeeld van het bellenblazen.

Ondertussen gaat de voorbereiding voor het vormsel

ook door. We hopen dat de viering begin oktober zal kunnen plaatsvinden. De voorbereiding hebben we de afgelopen weken via Zoom gedaan. We worden daar steeds handiger in...

Voor de zomer zullen we nog een keer een buitenactiviteit hebben en dan gaan we in september verder.

pastoraal werkster Lara van der Zee

BROOD VAN HET LEVEN

SACRAMENTS DAG 2020

Recent hebben wij het pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de Levende. En mensen worden opgeroepen om hun leven te verbinden met Hem.

Christenen spreken, om het met een knipoog te zeggen, heel beleefd over het Godsgeheim. Niet met twee maar zelfs met drie woorden. Op zondag 7 juni hebben wij de drie-ene God gevierd. Als Vader, Zoon en Geest. In kracht van de Geest kunnen wij Jezus herkennen als Gods Zoon en door de Zoon ontmoeten wij de liefdevolle en vergevende Vader. Ik hoop dat u het feest van Gods Drievuldigheid met vreugde en ook dankbaar hebt kunnen vieren. Dankbaar dat wij deze God hebben leren kennen en Hij zijn zorgende en beschermende hand op ons heeft gelegd.

HERVATTING VAN HET COMMUNICEREN

Zondag 14 juni vierde de Kerk Sacramentsdag. Juist dit jaar is dat een gedenkwaardig feest geworden. Er is immers weer communie uitgereikt. U weet dat vanaf half maart de coronacrisis ons heeft gedwongen om in gesloten kerkgebouwen de Eucharistie te vieren. Maar maatschappelijk en ook kerkelijk zijn er gelukkig versoepelingen mogelijk. Vanaf 1 juni, de gedachtenis van Maria als moeder van de Kerk, vierden wij weer met open kerken en zijn dertig gelovigen welkom. Vanaf 1 juli zullen wij, als er geen dramatische dingen gebeuren, met honderd gelovigen kunnen vieren. Sacramentsdag wordt na drie maanden weer de mogelijkheid geboden om de Heilige Communie te ontvangen. Ik besef dat veel katholieken, door het afzien van de sacramentele communie, een groot offer hebben moeten brengen. Maar zij deden het om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze naasten. Doordat het virus nog onder ons



is, zijn met name rond de communiegang vanaf 14 juni door de Nederlandse bisschoppen specifieke regelingen getroffen. Sommige priesters en andere gelovigen beleven de nieuwe regelgeving als klinisch die de intensiteit van het moment kan

verstoren. Ik ben niet ongevoelig voor dit bezwaar maar wil nogmaals de nadruk leggen op het feit dat onze geloofsgemeenschap geen bron van besmetting mag zijn. Optimale hygiëne moet in de huidige omstandigheden het parool zijn.

Levensreis

Ons leven wordt wel eens voorgesteld als een reis. Om mens te blijven hebben wij op deze levensreis ook momenten van rust en bezinning nodig. Wij kunnen dan kijken welke weg wij hebben afgelegd en wat er nog komen gaat. Voor rooms-katholieken vormt de eucharistie een pleisterplaats bij uitstek. Voor Gods aangezicht komen wij samen om ons leven te overdenken. Wij vieren de grote daden van God in de geschiedenis van Israël en in Jezus Christus. En wij vertrouwen ons leven toe aan Gods leiding. Wij vieren de zelfgave van Christus en delen in Gods bevrijdende liefde in zijn Zoon.

Maaltijd, offer en verbond

Iedere eucharistie heeft verschillende dimensies. Veel katholieken in ons bisdom beleven de Eucharistie, zo vermoed ik, primair als een maaltijd. En daar is niets mis mee. Want tijdens ons samenkomen wordt immers het laatste Avondmaal geactualiseerd. Tijdens die maaltijd met zijn vrienden heeft Christus de viering van de Joodse Paasmaaltijd omgebogen naar zichzelf. De God die slaven bevrijdt, is in de Zoon zichtbaar geworden. In Hem schenkt God bevrijding aan mensen die gevangen zijn in liefdeloosheid. Hij doorbreekt de macht van de dood en schenkt uitzicht op eeuwig leven. En Hij maakt mensen vrij tot liefdevolle dienstbaarheid.

Iedere eucharistie vieren wij ook de offerende zelfgave van Christus. Zijn hele bestaan wordt bepaald door de dienstbaarheid van de Vader en alle mensen. Tijdens het laatste Avondmaal wordt dat in beeld gebracht. Brood wordt gebroken en wijn gaat rond als teken van delende, schenkende en vergevende liefde. Een dag later zal op Golgotha het lichaam van de Heer worden gebroken. Het gaat om de totale offergave van Christus. Jezus schenkt zijn leven als consequentie van zijn trouw aan de roeping van de Vader. Tijdens de viering van de eucharistie wordt het ene unieke offer van Christus, in kracht van Gods Geest, tegenwoordig gesteld.

De eucharistie vormt de bezegeling van het nieuwe verbond tussen God en de mensen. Maaltijd, offer en verbond zijn zo centrale aspecten van de Eucharistie. In een rituele maaltijd wordt het verzoenende levensoffer van Christus tegenwoordig gesteld. Wij worden opgenomen in het nieuwe verbond dat God in Christus met ons gesloten heeft. Iedere keer als wij de eucharistie vieren is de Heer ons liefdevol rakelings nabij.

Eucharistie en diaconie

Op zaterdag 6 juni mocht ik in de kathedraal vijf mannen, op weg naar hun diakenwijding in het

MARIA-TENHEMELOPNEMING

najaar, aanstellen tot acoliet. Als acoliet zijn zij geroepen tot de dienst van het altaar en mogen zij de communie, het Brood van het leven, uitdelen aan hun broeders en zusters. Eucharistie en diaconie hebben alles met elkaar te maken. Vanuit zijn verbondenheid met zijn Vader vergeeft en geneest Christus mensen. Hij is nabij aan allen die zwak en kwetsbaar zijn. Ieder die zich inlaat met Hem en Hem viert in de eucharistie als 'gevaarlijke herinnering' (Johann Baptist Metz) wordt uitgedaagd om zelf solidair te zijn met de kleinen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Met al degenen die geen helper hebben. In hen ontmoeten wij immers de Heer zelf. (vgl. Matheus 25, 31-40).

Tot slot

Ik hoop dat u een bijzondere Sacramentsdag hebt gehad. Dat de ontmoeting met Christus in Woord en Sacrament u vreugde heeft geschonken. In kracht van de eucharistie, als bron en hoogtepunt van christelijk leven, kunnen wij onze katholieke geloofsgemeenschap gestalte geven en verder opbouwen.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte,
bisschop van 's-Hertogenbosch

FILM EMMANUELKERK

FILM: *DEMAIN TOUT COMMENCE*



VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020 IN DE EMMANUELKERK.

Samuel leidt een zorgeloos leven (zonder verantwoordelijkheden en zonder hard werken) in het zonnige zuiden van Frankrijk, aan de kust, bij mensen van wie hij houdt. Tot een van zijn vroegere veroveringen laat weten dat hij de vader is van Gloria, een paar maanden oude baby, die ze

bij hem achterlaat. Dat ziet Samuel niet zitten en vastberaden om het kind terug te brengen, vertrekt hij hals over kop naar Londen. Acht jaar later hebben vader en dochter hun leven opgebouwd in Londen en zijn ze onafscheidelijk geworden. Maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil haar dochter terug.

Inloop met koffie of thee om 14.00 uur

Aanvang film: 14.30 uur

U bent allen (ook met introduc ) van harte welkom. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Namens de contactraad van Emmanuel,
Marion Eling-Huls

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de zevende eeuw door Rome overgenomen. Maria-Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de Moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten – 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen feesten waarop Maria als heilige ge erd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria-Tenhemelopneming'. Dit feest werd einde zesde eeuw door keizer Mauriti us in Byzantium ingevoerd. In de zevende eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Maria is ten hemel opgenomen. De bestemming die God haar vanaf het begin van haar ontvangenis had gegeven, wordt op een prachtige manier voltooid. Maria, geboren uit de menselijke ouders Joachim en Anna, krijgt een plaats tussen de bewoners van de hemel, de engelen en de rechtvaardigen, bij God.

Maria is ten hemel opgenomen. Zij is niet uit de hemel neergedaald. Zij was een mens, zoals alle mensen, alleen op een bijzondere manier begenadigd door Christus, met het oog op de verlossing die moest komen. Zo is althans ons geloof in de onbevleete ontvangenis. Niet geraakt door de erfzonde zoals wij, maar behalve in de zonde volledig mens.

De Kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar eens ten hemel worden opgenomen. Wij mensen, geboren uit menselijke ouders maar door God vanaf onze ontvangenis uitverkoren om met Hem gelukkig te worden, gaan onze weg door het leven.

Gaan wij onze weg. Met vallen en opstaan. Met vreugde en verdriet. Met Maria en de Kerk. De Kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar ten hemel worden opgenomen. Wij mogen erbij zijn. Dat is onze hoop, dat is ons feest.

Diaken Hennie Witsiers

VAKANTIE OM OP VERHAAL TE KOMEN

Al enkele maanden is de wereld getroffen door het coronavirus. Vele slachtoffers zijn er gevallen. Ook in ons land, in onze omgeving. Vele mensen moeten nog herstellen van dit virus en dat kan nog enige tijd in beslag nemen.

De versoepeling van de maatregelen is ingezet, de kerken zijn weer open, de grenzen zijn voor de vakantie opengesteld.

Wel bestaat er nog de angst dat er een tweede uitbraak van dit virus komt. We blijven hopen en bidden dat dit niet gaat gebeuren.

Toch proberen we de komende weken ons gewone ritme van alledag te onderbreken voor de vakantie.

De vakantie is een periode van ontspanning, vrij zijn van de werkzaamheden, extra tijd hebben voor elkaar en voor het gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving op. Velen zoeken de warmte van de zon op en het verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en de rust van de natuur. Gelukkig kunnen we dit ook in ons eigen land, omdat de meerderheid toch in eigen land wil blijven. Dit kan ook in de steden, waar ook architectuur en kunst te bezichtigen is.

Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde en het uitdagende. Andere jongeren zoeken soms leeftijdsgenoten om zich bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen te volgen. Desondanks wordt van hen verwacht dat ze zich houden aan de coronamaatregelen, want veiligheid en gezondheid van jezelf en van anderen moet bovenaan staan.

Vakantie is geen luxe. Het is een mooie tijd die iedereen gegund is. Juist eens even 'afstand' kunnen nemen en 'los' kunnen laten getuigt van een nuchtere en reële kijk op het leven. En meer nog, het relateert je eigen doen en laten. Jawel, ook u/jij kunt gemist worden, al is het dan maar even en het gaat allemaal toch wel door.

Daarnaast doorbreekt een vakantie de sleur van alledag en je hebt eens oog voor andere zaken/dingen dan voor dat wat je meestal dagelijks bezighoudt. Daarbij kan een andere omgeving helpen en een ander dagritme en andere mensen om je heen.

Een vakantie slaagt op de eerste plaats niet vanwege de afgelegde kilometers maar door de mentaliteit waarmee we in zo'n vakantie staan en



ermee omgaan.

Eenieder wens ik een FIJNE VAKANTIE en vul die tijd in zoals het u goeddunkt.

Sta open voor nieuwe ervaringen en verrassingen en bovenal voor mensen, die je dan juist ontmoet. Kijk eens met andere ogen en loop die kerk of dat kapelletje eens binnen en laat het eens op u 'afkomen' en 'inwerken'.

Hoogstwaarschijnlijk beleef en ervaar je het kerkzijn thuis dan ook eens anders en weer nieuwer, laat het maar eens gebeuren. Want het is goed en mooi om ook eens even te denken aan God, die ons dit allemaal gegeven heeft, die ons doet kennen in zijn Schepping als een open boek, de natuur die zich in overvloed weg-schenkt, zonder onderscheid des persoons.

Vakantie: een periode om op verhaal te komen voor u/jullie en voor mij!

Diaken Hennie Witsiers

ECHT VAKANTIE

Echt vakantie beleven is misschien:
'zomaar' ergens gaan zitten
en als een kind de wereld inkijken:
spontaan, ongehinderd,
bewonderend, verwonderd,
genietend
van alles wat tot je komt.

Echt vakantie beleven is misschien:
'zomaar' de schoonheid van Gods schepping
tot je en in je toelaten:
de vliegende vogels,
de ruisende bomen,
de bloeiende bloemen,
de overdrijvende wolken,
de onderstaande zon,
de verkwikkende regen,
de zachte lichtval
en de invallende duisternis.

Echt vakantie beleven is misschien:
'zomaar' speuren
naar de oorsprong van alles om je heen
en dan wellicht
achter en in alles
iemand ontdekken
die wel eens het begin
en einde kan zijn van alles:
God, die wij de 'eeuwige Liefde' noemen.

FEEST VAN DE HERSCHEPPING - PINKSTEREN 2020

Het paasfeest, Hemelvaart en ook het pinksterfeest vierden wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impliceerde uiterste voorzichtigheid. Want de eredienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van medemensen worden. Natuurlijk heeft dat bij veel gelovigen uitermate veel pijn en verdriet gegeven, niet in de laatste plaats ook bij de priesters en de bisschoppen. De onmogelijkheid om de Heilige Communie te ontvangen en de beperking tot de geestelijke communie is voor talrijke gelovigen een heel groot offer geweest. Mede door de grote discipline en het uithoudingsvermogen van verreweg de meeste Nederlanders lijkt het virus enigszins onder controle te zijn. Maar zolang er geen afdoende medicijnen voor patiënten zijn ontwikkeld en vooral zolang er geen vaccin tegen het virus is gevonden, is uiterste alertheid noodzakelijk. Zowel van de regering als van ons als mensen van de Kerk.

KERKELIJKE HERSCHEPPING

Pinksteren vormt het feest van Gods Geest. Wij lezen in het Nieuwe Testament dat tijdens het eerste pinksterfeest angstige en lamgeslagen leerlingen van Jezus weer moed vatten. Zij beëindigen een zelfgekozen afzondering. De deuren en ramen gaan open. In kracht van de heilige Geest verkondigen zij Gods grote daden met als kern Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw in Jezus Christus. Pinksteren betekent in zekere zin de geboorte van de Kerk. De leerlingen staan op uit hun verlamming en vatten moed om als missionarissen te gaan getuigen. Tegen die achtergrond mogen wij Pinksteren het feest van de herschepping noemen.

Allereerst in Jeruzalem, maar als snel ook buiten de stad, worden volgelingen van Jezus actief. Eerst worden Joodse mensen aangesproken. Maar al spoedig wordt duidelijk dat God de poort van het geloof heeft opengezet voor alle mensen. Het Evangelie heeft een universele strekking. Uit alle volkeren, rassen en talen worden mensen uitgenodigd hun hart aan het Evangelie te geven en in vriendschap met de levende Christus te gaan leven.

In deze dagen beleven wij, als gelovigen in Nederland, in zekere zin ook een herschepping,

of op zijn minst een kerkelijke herstart. De versoepelingen die maatschappelijk mogelijk zijn, bieden ook voor onze Kerk nieuw perspectief. Nog voorzichtig en stap voor stap. In de maand juni gaat het om eucharistievieringen met dertig gelovigen. En per 1 juli zal dat met honderd gelovigen mogelijk zijn. Op Sacramentsdag, zondag 14 juni, zal na drie maanden weer de Heilige Communie worden uitgereikt. Tenzij een tweede besmettingsgolf roet in het eten gooit en de overheid alsnog nieuwe beperkende maatregelen moet afkondigen. Alles bijeen zijn de versoepelingen een reden tot grote dankbaarheid.

De bisschoppelijke regels die vanaf 1 juni gelden, hebben niet overal gejuich opgeroepen. Sommige regels worden als extreem voorzichtig beleefd. Ik besef dat de bisschoppen veel van de pastores en besturen vragen om de kerkelijke herstart in goede banen te leiden. Het zou fantastisch zijn als de stringente regels spoedig kunnen worden versoepeld. Maar zolang het virus onder ons is, mag juist van de Kerk als morele instantie, worden verwacht dat zij optimaal zorgt voor de gezondheid van mensen. Ik heb alle vertrouwen dat pastorale teams en besturen op dit punt prudent zullen handelen.

Door de crisis zijn heel veel pastores op digitaal terrein creatief geworden. Gelukkig kon zo in veel gevallen de liturgie van de Kerk bij de gelovigen gebracht worden en kon ook op catechetisch en diaconaal terrein het nodige werk doorgang vinden. Zo hoor ik van meerdere priesters dat zij langs de digitale weg catechese geven of met hun jongeren in contact blijven. Laten wij hopen dat bij de doorstart van het kerkelijk leven de mogelijkheden van de techniek optimaal worden benut voor een nieuwe missionaire inzet.

Maatschappelijke herschepping

Het virus heeft naast medische ook grote sociale gevolgen. Ik noem alleen al de eenzaamheid van ouderen én jongeren. Steeds duidelijker wordt echter ook de sociaaleconomische impact van de wereldwijde pandemie. Vele miljoenen mensen zijn werkeloos geworden en vele miljarden zijn verdampt. De coronacrisis raakt de wereld in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. Wij stonden immers al vòòr de crisis voor de taak om de wereld tot 2050 rechtvaardiger en duurzamer te maken. Wij vieren dit jaar het lustrum van de encycliek *Laudato Si*. In 2015 schreef onze paus dit baanbrekende document en de inhoud is van uitermate groot belang tot op de dag van vandaag.

Paus Franciscus komt op voor een cultuur van het leven. In de visie van de paus gaat het dan niet

alleen om het bescherming van het ongebooren leven en het oude, aftakelende leven maar ook om wereldwijde sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Wij moeten de komende jaren onze blik steeds meer verbreden en niet alleen zorgen voor mensen maar ook voor onze dieren en planten.

De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, citeerde recent in een interview het Engelse spreekwoord 'Never waste a good crisis'. De coronacrisis vormt voor overheden, ondernemingen en burgers een extra uitdaging om de totale economie verder te verduurzamen, massale verspilling van voedsel en grondstoffen effectief te bestrijden en te komen tot een betere verdeling van de goederen van deze wereld. Om dit te realiseren doet de paus een oproep tot een ecologische bekering. Wij moeten recht doen aan de armen en vluchtelingen van deze wereld en goed omgaan met Moeder Aarde. In de komende jaren moet deze wereldwijde transitie meer en meer gestalte krijgen. Een geweldige opdracht voor de gehele mensheid. De Pinkstergeest kan christenen inspireren tot deze maatschappelijke herschepping die de komende decennia zal moeten plaatsvinden. Paus Franciscus roept in Laudato Si op tot een bundeling van alle spirituele krachten, christenen, andersgelovigen en ongelovigen. De inzet voor meer rechtvaardigheid en bescherming van de schepping vormt immers een opdracht voor alle mensen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Wij geloven dat Gods Geest ver buiten de Kerk aan het werk is. Het ware, goede en schone buiten de christelijke cultuurkring mogen wij dankbaar zien als het werk van Gods Geest.



Veni sancte
Spiritus
Kom heilige
Geest

KOM SCHEPPER GEEST

Op weg naar het pinksterfeest bidden wij om de komst van Gods scheppende en herscheppende Geest. Zowel kerkelijk als maatschappelijk staan wij voor grote uitdagingen. De Geest wil christenen inspireren om de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus te nemen en te bouwen aan missionaire parochies rondom Christus. Tevens staan wij voor de uitdaging om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke herschepping. Opdat recht wordt gedaan aan de waardigheid van alle mensen als schepselen van God en de aarde, die ons draagt en voedt, wordt beschermd. God is de eigenaar van deze aarde. Wij zijn niets meer dan rentmeesters en hoveniers.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte,
bisschop van 's-Hertogenbosch

START GELOVEN NÚ 2020-2021



Afgelopen jaar hebben we in Wijchen voor de tweede keer een goed bezochte cyclus aangeboden van Geloven Nú. Na de zomer hopen we – met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen – verder te gaan met twee maandelijke gespreksgroepen op donderdagochtend en donderdagmiddag. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift gaan we met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. Jouw eigen verhaal mag daarbij verteld en gehoord worden. Geloven Nu is een methode waarbij ook ruimte is voor vragen en twijfels en antwoorden niet op voorhand gegeven worden. Juist vanwege de laagdrempeligheid heerst er vaak een ongedwongen sfeer en wordt er ook veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep. De bijeenkomsten vinden plaats op het parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch.

De groepen vinden in 2020-2021 plaats in het parochiecentrum op:

donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur
maximaal zeven deelnemers
donderdagmiddag van 14.15 – 16.00 uur
maximaal zeven deelnemers

10 september, 8 oktober, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 9 april

Op maandagavond 9 november en donderdagavond 6 mei wordt een filmavond aangeboden voor beide groepen samen. Na de film is er gelegenheid voor uitwisseling en gezellige ontmoeting. De film begint telkens om 19.30 uur.

Informatie en aanmelding bij voorkeur vóór 1 september bij Andreas, via e-mail andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch 06-48256940

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geef bij opgave aan of je kiest voor de morgen- of middaggroep en vermeld behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van harte welkom!

pastor Andreas Inderwisch

Vieringschema

04 juli / 05 juli
• 14e zondag door het jaar

11 juli / 12 juli
• 15e zondag door het jaar

18 juli / 19 juli
• 16e zondag door het jaar

 Lezingen uit de Heilige Schrift	Lezingen	lezingen ^①	lezingen ^②	lezingen ^③
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ton van Balveren
	H. Paschalis Baylon Woezik	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch	Geén viering
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes
	H. Johannes de Doper Balgoij	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
	Oude Sint-Victor Batenburg	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
	Het Kompas	Geén viering	Geén viering	Geén viering

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12 ✦ Tweede lezing: Rom. 8,28-30 ✦ Evangelie: Mt. 13,44-52</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 55,1-3 ✦ Tweede lezing: Rom. 8,35.37-39 ✦ Evangelie: Mt. 14,13-21</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: 1 Kon. 19,9a.11-13a ✦ Tweede lezing: Rom. 9,1-5 ✦ Evangelie: Mt. 14,22-33</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

Vieringschema

15 augustus / 16 augustus

- Maria Tenhemelopneming
- 20e zondag door het jaar

22 augustus / 23 augustus

- 21e zondag door het jaar

29 augustus / 30 augustus

- 22e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 56,1.6-7 ✧ Tweede lezing: Rom. 11,13-15.29-32 ✧ Evangelie: Mt. 15,21-28 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 22,19-23 ✧ Tweede lezing: Rom. 11,33-36 ✧ Evangelie: Mt. 16,13-20 	<p>lezingen ^⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ✧ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ✧ Evangelie: Mt. 16,21-27
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zaterdag / zondag 19.00 Eucharistieviering bij de Mariagrot Martin Claes 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jack Steeghs</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Kinderkaravaan</i> Lara van der Zee / Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via  YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op  YouTube via het kanaal: **Antonius Abt Wijchen**.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 10 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 14 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 03 juli	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 07 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 04 september	09.30 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 21 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 24 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 28 augustus	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Batenburg

dinsdag 28 juli	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 25 augustus	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	----------------------------------

H. Judocus | Hernen

dinsdag 01 september	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	----------------------------------

VIJFDE ZONDAGVIERING

Het nieuwe vieringenrooster is gebaseerd op een ritme van vier weken. Dat betekent dat er een paar keer per jaar een vijfde zondag in de maand is. In die weekenden zal er een gemeenschappelijke viering voor de hele parochie zijn. In het vijfde weekend van augustus zal deze viering plaatsvinden op de Kapelberg. Het zal een viering zijn van de Kinderkaravaan, maar zeker niet alleen bedoeld voor kinderen. Iedereen is welkom. Deze viering is tevens de afsluiting van het kapelbergseizoen en de afsluiting van het jaarthema 'schatzoekers' van de Kinderkaravaan.

Wie: alle parochianen van De Twaalf Apostelen
Wat: vijfde zondagviering met als thema: Wie is de belangrijkste?

Waar: Kapelberg Bergharen

Wanneer: zaterdag 29 augustus 2020 om 19.00 uur





*Het coronavirus vraagt van ons veel geduld,
maandenlang is de wereld ervan vervuld.
Onderlinge contacten zijn heel beperkt;
er wordt volop van huis uit gewerkt.
Geleerden onderzoeken inmiddels:
wie heeft schuld?*

*Ons dagelijks leven raakte danig in de war,
geen kerk, geen sport, geen club, geen bar.
Maar heel langzaam gaat het beter;
we leven van elkaar af op anderhalve meter.
De een is tevree, de ander vindt de regels te star.*

*We willen terug naar de normale gang van zaken,
elkaar met knuffel en zoen weer raken.
We willen bezoek aan onze kerk,
maar het nieuwe normaal stelt paal en perk.
Zeventien miljoen mensen moeten ...
over elkaar waken.*

Toon van Duifhuizen

BEVRIJDING

Op 24 mei jl. was er op tv een indrukwekkende documentaire over de Amerikaanse begraafplaats in het Limburgse Margraten waar meer dan achtduizend Amerikaanse militairen begraven zijn. Mijn gedachten dwaalden af naar de foto van Dallas Gerald Firlotte in onze Mariakapel. Hij was geen Amerikaan en hij overleefde de Tweede Wereldoorlog. Dallas was een Canadees die zich vrijwillig had aangemeld voor het geallieerde leger. Hij werd tankcommandant en vocht in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In Frankrijk raakte hij gewond, maar overleefde. Tussen de gevechten door, onder andere in Groesbeek, kwam hij met zijn regiment tweemaal voor een rustperiode in Hernen. Met nog drie collega-tankcommandanten betrok hij een slaapkamer in ons huis aan De Zandberg B70 (nu de Dreef 7). 's Avonds waren de sergeanten vaak in ons gezin te gast. Rummikub was daarbij het favoriete spel. Na de tweede rustperiode vertrokken de militairen voor de voortzetting van de verovering van Duitsland. Na een langdurig verblijf in Duitsland gingen de militairen terug naar Canada en er was geen contact meer.

In 1996 kwam geheel onverwacht, bij de gemeente Wijchen, een telexbericht binnen met een foto van ons gezin, waarop ons adres en dat de familie Firlotte naar ons op zoek was. Johan Janssen, bekend met de Wijchense geschiedenis, werd ingeschakeld om ons op te sporen. Dat was voor hem een peulenschil. Onmiddellijk heb-

ben we ons in Canada gemeld. Dat resulteerde in meerdere bezoeken van zoon Gary Firlotte en zijn vrouw Carol aan Hernen. Helaas kon Dallas de vliegreis niet meer aan. Het kanongebulder in de oorlog had zijn evenwichtsorgaan beschadigd waardoor hij een evenwichtsstoornis had gekregen. Toch konden via briefwisseling en verhalen van zoon Gary nog de herinneringen worden opgehaald. Zo wist Dallas zich te herinneren dat hij, toen hij een weekend in Londen ging passagieren, voor mijn zussen (17 en 19) een kettinkje met kruisje kocht; maar ze mochten van moeder het kettinkje niet dragen voordat de priester de kettinkjes had gezegend; en moeder ging daarvoor persoonlijk naar de priester (pastoor Wassenaar). Het is niet alleen een anekdote, het tekent ook hoe met devotionalia werd omgegaan in het rijke roomse leven.

Op 26 oktober 2000 is Dallas overleden, 77 jaar oud. In 2002 kwamen Gary en zijn vrouw Carol opnieuw op bezoek in Hernen. Zij hadden een plaquette vervaardigd met de foto van Dallas met het verzoek deze plaquette een plaats te geven



in de kerk. Dank voor de gastvrijheid aan de Canadese militairen betoond en in het bijzonder aan Dallas Firlotte. In overleg met het toenmalige kerkbestuur heeft de plaquette een plaats gekregen in de entree van de kerk. Inmiddels is de plaquette

als het ware opgenomen in de Mariakapel. 75 jaar bevrijd: vond ik een goede gelegenheid hier even bij stil te staan.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES

Bij het aanleveren van de misintenties voor deze Apostelbode is het vieringschema nog niet bekend. Vandaar dat er in deze Apostelbode geen misintenties vermeld staan.

Wanneer het bekend gemaakt is dat er een viering zal plaatsvinden en u een misintentie afgelezen wilt hebben, kunt u contact opnemen met Annemarie Schreven via misintentiesjudocus@gmail.com of 0487-531191.



VERSLAG VERGADERING VAN 9 JUNI 2020

Ook deze vergadering werd, net als de vorige, gehouden middels een zoomsessie.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

- De oplevering van de werkzaamheden aan de kerk heeft inmiddels plaatsgevonden. De steiger staat er nog, maar deze zal op korte termijn worden weggehaald.
- Er is ook een nieuwe schoorsteen gemonteerd. De kachel moet nog wel worden ingesteld. Dat gebeurt binnenkort.
- Het schilderwerk aan de zuidzijde van de kerk zal over ruim een halfjaar aan bod komen.

EERSTE COMMUNIE

Onder voorbehoud van de komende ontwikkelingen zal de eerste communie voor de Overasseltse kinderen plaatsvinden op zondag 4 oktober. Komende vrijdag is er voor het eerst weer een bijeenkomst.

GESPREK MET GEMENGD KOOR D.D. 14 MEI

Op 14 mei heeft de contactraad via zoom gesproken met de voorzitter en de penningmeester van gemengd koor Sint-Cecilia. Hierin kwam onder meer naar voren dat het nog onzeker is wanneer het koor weer als koor aanwezig kan zijn bij vieringen, nu bekend is dat het coronavirus zich sneller verspreidt als mensen samen zingen. Het gesprek is wat de contactraad betreft naar tevredenheid verlopen. We hopen dat dit voor het koor ook het geval is.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Hervatting kerkelijke vieringen in juli
- Pastorietuin (in afwachting van de offerte van het hoveniersbedrijf)



Op de foto links onderaan ziet u de communicanten uit Balgoij, Heumen en Nederasselt. Ook zij waren op vrijdag 12 juni aanwezig.

12 JUNI: COMMUNICANTEN WEER BIJ ELKAAR!

Nu we langzaam aan wennen aan het nieuwe normaal, kunnen we ook weer de dagelijkse activiteiten oppakken. Voor de communicanten betekent dit dat ze zich verder kunnen voorbereiden op de eerste communie. Als per 1 juli bijeenkomsten tot honderd personen mogelijk zijn, dan valt die dit jaar op 4 oktober. Uiteraard wel volgens de richtlijnen van het RIVM. Gezondheid staat voorop!

Vanmiddag hebben we elkaar, sinds een lange tijd, weer gezien. Vanwege het prachtige weer vond dit weerzien buiten in de pastorietuin plaats. We hebben herhaald wat we tot nu toe behandeld hebben. Denk hierbij aan het kruisteken, het Onze Vader en wat is Pasen, Hemelvaart en Pinksteren ook alweer? Sommige kinderen vinden het kruisteken nog wat lastig, dus dit hebben we nog even geoefend. Vervolgens hebben de kinderen nog heerlijk gedanst. Het was fijn om weer bij elkaar te zijn!

Natasja van Hout





VANUIT DE CONTACTRAAD

Aangezien er ook tijdens het pinksterweekend geen kerkdiensten waren in onze geloofs-gemeenschap werd de H. Antonius Abt tussen 11.00 en 12.00 op eerste pinksterdag opengesteld voor belangstellenden.

Diverse mensen kwamen naar onze kerk en staken een kaarsje aan, vóór in de kerk. Er werd toegezien op de RIVM-regels en dus voldoende ruimte gehouden tussen de aanwezigen.

De mensen bleven meestal een tijdje in de kerk zitten met hun eigen overwegingen en gedachten.

We vertrouwen erop dat we binnenkort weer regelmatig vieringen kunnen houden in onze kerk.

Corné Schaap



UIT HET ARCHIEF

In deze uitgave van de Apostelbode wederom een korte biografie van één van onze pastoors van de St.-Victorkerk: pastoor Theodorus van den Heuvel. Theodorus Hubertus Johannes van den Heuvel werd geboren te Tilburg op 4 december 1898 en ontving de priesterwijding op 26 mei 1923. Hij werd achtereenvolgens benoemd tot kapelaan te Nieuwkuijk op 28 september 1923, tot kapelaan te Druten op 11 oktober 1929, tot kapelaan te Eersel op 9 december 1932, tot vicaris te St. Antonis op 13 augustus 1937 en tot pastoor te Batenburg op 3 oktober 1941. Na een korte ziekte en voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden is hij op 23 februari 1956 overleden. Na de plechtige uitvaart te Batenburg op maandag 27 februari is pastoor Theodorus Hubertus Johannes van den Heuvel bijgezet in het priestergraf op het r.-k. kerkhof aldaar. Pastoor van den Heuvel werd slechts 57 jaar. Hierbij afgedrukt het familiebericht van het overlijden van pastoor Van den Heuvel.

Hans Vermeulen



Het heeft God behaagd tot Zich te roepen, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze dierbare Zoon, Broer, Zwager en Heerom,
de Zeereerwaarde Heer

**THEODORUS HUBERTUS JOHANNES
VAN DEN HEUVEL**

Pastoor van de parochie St.-Victor te Batenburg
in de ouderdom van 57 jaar.

Namens de familie:
Mevr. J. van den Heuvel-Eras

Batenburg, 23 februari 1956
Cond.-adres: Groesbeekseweg 86, Nijmegen.

Lauden en Metten worden gezongen op maandag 27 februari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Victor te Batenburg.

De solemne Uitvaart, waartoe u wordt uitgenodigd, wordt opgedragen om ongeveer 11.00 uur, gevolgd door de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Te goed 10.30 uur vertrekt een autobus vanaf de markt te Wychen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Door alle coronamaatregelen is ver vooruit kijken niet gemakkelijk, maar we doen ons best.
- Om aan de maatregelen van corona te voldoen is onze kerk anders ingericht. De stoelen staan los en op afstand van elkaar.
- Op vrijdag 12 juni hebben we de eerste viering in onze kerk weer gehad. Het betrof de tweede vrijdag van de maand.
- Op zondag 5 juli hebben we onze eerste zondagse viering. Dan gaat het nieuwe rooster in, waarbij we elk eerste en derde weekend op zondag een viering hebben.
- Op de zondagen dat we in onze kerk geen viering hebben, gaan we kijken of we vervoer kunnen regelen voor degenen die graag naar een andere kerk willen, maar daarvoor zelf geen vervoer hebben. Dit kan via telefoon 024-6411174 (Tini Poos).
- Op vrijdag 28 augustus staat onze eerste film in het nieuwe seizoen op de rol. We weten natuurlijk nog niet zeker of dit doorgaat en hoeveel mensen we mogen toelaten. Daarover berichten we nog wel via andere media, zoals de website van de parochie.
- Op woensdag 8 juli hebben we een vergadering van de contactraad gepland.

Namens de contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in de herberg van onze Emmanuelkerk. Corona heeft enige tijd roet in het eten gegooid, maar onder voorbehoud staat de deur weer open. We hopen elkaar weer te zien op 1 en 15 juli, 5 en 19 augustus en 2 september tussen 10.00 en 11.30 uur. Van harte welkom.

Tini Poos



AFSCHEID GERARD BROEKHUIJSEN

Op 26 april hadden we Gerard uit willen zwaaien als koster/lector. Gerard heeft vorig jaar aangegeven dat hij dit jaar na Pasen wilde stoppen. Op donderdag 11 juni hebben we Gerard in kleine kring in het zonnetje gezet en hem vooral heel veel dank gezegd voor zijn lange staat van dienst als vrijwilliger. Maar liefst drieënzeventig jaar geleden is Gerard als misdienaar begonnen in zijn geboorteplaats Arnhem en vanaf dat moment is hij altijd dienstbaar geweest aan de kerk. Hij stond nooit op de voorgrond, maar heeft genoeg alle mogelijke werkzaamheden verricht. In de kerk H. Antonius Abt was hij een van de eerste drie volwassen acolieten. Nadat de Emmanuelkerk is begonnen, was Gerard vooral bezig in onze kerk en dat was niet alleen als lector/koster. Hij is lange tijd secretaris geweest van de kerkraad, de voorloper van de contactraad. Hij heeft altijd het blaadje van de kerk bezorgd, de kerststal mee opgebouwd enz. enz. Gerard is daarvoor in 2013 onderscheiden met de Apostelspeld. Als we Gerard noemen, mogen we zijn vrouw Wil zeker niet vergeten. Zij heeft zich met piano en zang meer dan veertig jaar ingezet voor Emmanuel.

Voor het afscheid zijn Hennie Witsiers en Marion Eling bij Gerard en Wil op bezoek geweest. En wat geef je zo iemand dan cadeau? Na de nodige omzwervingen kwamen we bij het boek 'Biblica, Atlas van de Bijbel' uit. Vervolgens zijn Marion en ik bij de bisschop geweest en hij heeft met veel genoegen een brief voor Gerard geschreven om een vrijwilliger van zijn formaat te bedanken. De bisschop deed daar nog twee van zijn eigen boeken bij.

Het bijzonder gezellige afscheid in kleine kring krijgt nog wel een vervolg tijdens een viering in de kerk, maar dit gaan we nog plannen.

Nu kunnen we alleen maar afsluiten met: **BESTE GERARD, HEEL VEEL DANK EN ALLE GOEDS!!!!**

Namens de contactraad, Tini Poos





VANUIT DE CONTACTRAAD

Eindelijk zijn de mensen weer welkom bij de vieringen in onze kerk. De doordeweekse vieringen zijn al op 2 juni begonnen en daarbij loopt alles naar wens. Daar hoeft niets speciaals voor geregeld te worden.

Maar voor de vieringen op zondag, die beginnen op 5 juli a.s., moet wel wat geregeld worden, want er mogen maar maximaal honderd mensen aanwezig zijn (exclusief voorgangers en vrijwilligers). Dat betekent dat mensen die de viering willen bijwonen zich in de week voorafgaand aan de viering moeten aanmelden. Dat kan per e-mail (aanmelding@detwaalfapostelen.nl) of telefonisch van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via 024-6412627. U wordt verzocht uw naam, telefoonnummer en het aantal personen op te geven. De telefoonwacht zal u enkele gezondheidsvragen stellen (zie pagina 3). Daarbij geldt het principe 'vol is vol'.

Op zondag zal de middelste deur vanaf 10.45 uur open zijn. Daar wordt gecontroleerd of men zich inderdaad aangemeld heeft en er zal worden gevraagd of men geen corona-achtige klachten heeft. Vanwege de toegangscontrole zou het fijn zijn als iedereen uiterlijk vijf minuten voor 11.00 uur aanwezig is. Achter in de kerk staat een dispenser met gel om de handen te reinigen en daar vindt men de misboekjes. Een vrijwilliger

zal de mensen hun plaats wijzen, want voorkomen moet worden dat mensen die later komen langs anderen moeten manoeuvreren.

Er mag nog niet door de kerkgangers gezongen worden. De communie zal wel worden uitgereikt (mogelijk met een pincet op uw hand). Tijdens de mis zullen geen collectemandjes rondgaan. Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid voor uw financiële bijdrage.

Het kan natuurlijk zijn dat de organisatie in de komende weken bijgesteld wordt (versoepeld of verzwwaard). Dat zal via Wegwijs, RKK-app en website bekendgemaakt worden. Als mensen willen komen helpen bij de organisatie van de vieringen op zondag, dan kunnen ze zich bij mij melden (024-6414814, theo.vanderweegen@detwaalfapostelen.nl).

Theo van der Weegen

GEBEDSINTENTIES

Vanaf 1 juli zullen de opgegeven gebedsintenties weer voorgelezen worden. Nieuwe gebedsintenties bij voorkeur telefonisch opgeven, maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur via 024-6412627.

OPLOSSING PUZZEL

1. FF 2. GG 3. I.B 4. H 5. DD 6. CC 7. S 8. X 9. G 10. R 11. K 12. W
13. Q 14. J 15. O 16. Z 17. AA 18. D 19. P 20. BB 21. L 22. A
23. IJ 24. M 25. T 26. E 27. F 28. U 29. EE 30. V 31. C 32. B



CORONA-ERFENIS

Wat zou u willen overhouden aan de periode waarin we nu zitten? De periode met het allesoverheersende coronavirus dat alle gewone dingen ongewoon of niet-alledaags lijkt te maken. Afgezien van alle vervelende dingen en de velen die we moeten missen, of voor nu of voor altijd, zijn er ook dingen die we hebben omarmd. Als we de aantallen waxinelichtjes als graadmeter mogen nemen, is er behoefte gebleken aan een kaarsenkapel bij of in onze Paschaliskerk. Als contactraad zullen we nagaan of we iets dergelijks permanent kunnen faciliteren binnen onze mogelijkheden. Het doet goed dat de behoefte aan gemeenschap-zijn, gevoelens en gedachten delen nog steeds zeker bestaat. Omdat we niet voor niets *contactraad* zijn, vinden we het hebben van contacten en het delen van ideeën en gedachten belangrijk genoeg om positief te bekijken en ernaar te handelen. Ook het schrift

met de mogelijkheid om er, liefst met je eigen pen, een gedachte of wens achter te laten doet velen goed.

Blijf gezond en tot binnenkort weer IN de kerk.

Gerard Arts





WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Willy Boschman-van Well geboren te Wijchen op 3 april 1930 en overleden op 1 juni 2020, was een sterke, rustige en zorgzame vrouw en moeder. Trots op haar twee kinderen en supertrots op haar kleinkinderen. Haar huis was de samenhang voor velen en zonder haar is die samenhang verdwenen. Bij Willy was iedereen welkom en er was altijd genoeg om te eten en te drinken. Er was nooit een lege pan. Geloof nam een belangrijk deel van haar leven in. Hoewel ze niet altijd naar de kerk kon omdat ze voor haar man moest zorgen, probeerde Willy met haar man elke zondag de Heilige Mis op televisie te volgen. Geloof in Jezus was de bron van haar kracht en inspiratie. Na de uitvaart in de kerk op 8 juni hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats te Wijchen.



Jo Polman overleed op vrijdag 29 mei 2020 op Alverna. Hij groeide op in een groot katholiek boerengezin op Alverna en woonde later, tijdens zijn huwelijk met Truus Peters, in de Woezik. Het gezin werd verblijd met drie kinderen maar kreeg later veel verdriet te verwerken: Truus overleed plotseling en veel te jong. Jo vond in Ans een nieuwe relatie maar er braken verwarrende tijden aan voor het gezin. Maart 2020 sloeg corona toe, waarvan Jo genas. Toch kwam hij uiteindelijk niet meer gewoon thuis. Een levensgenieter met groene vingers, een fervent koorzanger en biljarter is heengegaan. We hebben op woensdagmiddag 3 juni afscheid van hem genomen in het crematorium in Nijmegen.

In december 2019 maakte **Nel Hendriks-Sanders** (1934-2020) een lelijke val in haar huisje aan de

Hoogbroekseweg. Hierdoor had ze veel verzorging nodig en moest er een goede plaats voor haar worden gezocht. Gelukkig stonden haar vier kinderen om haar heen en ook de kleinkinderen waren erg bij oma betrokken. Toch voelde ze zich niet thuis in Berg en Dal en wilde heel graag terug naar haar geliefde Alverna, waar ze de mensen kende en zich als geboortige Groesbeekse erg thuis voelde. Haar overlijden kwam toch nog sneller dan verwacht en zo moesten we op 4 juni afscheid van haar nemen in de kerk waar ze ruim veertig jaar een trouwe koorzanger was geweest. Aansluitend aan de mooie uitvaartdienst werd ze bij haar man begraven op de begraafplaats van Alverna.

Toon Hendriks overleed op donderdagmiddag 11 juni in de nabijheid van zijn vrouw Willy en zoon Toine en Simone. Toon heeft zijn hele leven als boer gewerkt op en met Herrese grond. Hoe snel kan het gaan ... in december 2019 nog vierde de familie uitgebreid het gouden huwelijk... Nog geen maand later waren dokter en specialist bijna kind aan huis. Soms gebeurt er in een mensenleven gewoonweg teveel in een te korte tijd. Dan is het fijn als de grond waarop Toon zijn hele leven lief en leed deelde, voor hem dragend wordt: donderdag 18 juni stond er een erehaag van trekkers op de route van de boerderij naar de kerk: we hebben waardig afscheid van hem genomen in de H. Judocuskerk te Hernen, waarna hij is begraven op het omringende kerkhof.



MIJN RKK-APP

Wilt u nog sneller op de hoogte zijn van nieuws uit de parochie? Meld u dan aan voor de Mijn-RKK-app. Stuur een mailtje naar: mijnrkk@detwaalfapostelen.nl om toegelaten te worden tot de beveiligde omgeving.

Naast nieuws uit de parochie en de kerkprovincie, staat in deze app ook elke week de overweging van de zondag, worden er foto's toegevoegd en is er ruimte om (hulp)vragen aan elkaar te stellen.

pastoraal werker Lara van der Zee

		werkelijk 2018	werkelijk 2019	begroting 2020
1999	Kosten onroerend goed	€ 297.890	€ 342.896	€ 330.000
2999	Financiële lasten	€ 3.693	€ 3.816	€ 4.000
3999	Persoonskosten	€ 267.119	€ 293.107	€ 300.000
4099	Kosten eredienst	€ 111.439	€ 111.912	€ 102.000
4299	Kosten pastoraal	€ 35.107	€ 34.796	€ 40.000
4499	Verpl. en vrijw. bijdragen	€ 108.437	€ 111.624	€ 110.000
4599	Begraafplaats kosten	€ 12.940	€ 22.947	€ 25.000
5999	Beheerskosten	€ 39.817	€ 53.401	€ 50.000
6119	Incidentele lasten	€ 3.889	€ 21.956	€ -
	Totaal lasten	€ 880.331	€ 996.455	€ 961.000
7999	Bijdragen parochianen	€ 375.605	€ 351.946	€ 320.000
8999	Opbr. uit bezit. & beleg.	€ 261.493	€ 262.704	€ 280.000
9099	Functionele inkomsten	€ -	€ 3.500	€ 3.500
9119	Incidentele baten	€ 34.202	€ 3.934	€ -
9599	Begraafplaats baten	€ 168.985	€ 162.104	€ 155.000
	Totaal baten	€ 840.285	€ 784.188	€ 758.500
	Exploitatieresultaat	€ -40.046	€ -212.267	€ -202.500



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

WAT BETEKENT HET ALS U FAIRTRADEPRODUCTEN IN EEN WINKEL ZIET LIGGEN?

Producten met keurmerken, zoals FairTrade, dragen eraan bij dat consumenten steeds meer oog hebben voor mens en milieu achter een product en dat boeren en arbeiders een normaal loon verdienen.

Fairtrade wil dus niet zeggen dat dat alleen geldt voor koffie, thee en chocolade, maar ook heel veel kunstenaars uit derdewereldlanden maken



mooie beelden, sieraden, kaarsen en ga zo maar door. Ook dat is fairtrade. Het komt eigenlijk hierop neer dat doordat fairtrade in het leven is geroepen, er veel mensen in derdewereldlanden een beter bestaan voor zichzelf en hun familie hebben gekregen.

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Piet van Kerkhof
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers



Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl
Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

CADEAUTJE

Ik ben op zoek naar een zomerse gedachte. Dat kost even moeite want buiten regent het stevig uit dikke donkere wolken. Maar ineens dringt er een straaltje zonlicht door de grijze massa en ja, dan schiet mij het ijsje te binnen. Op een mooie pinksterdag, dit klinkt als een liedje van vroeger, liepen wij rond het kasteel van Hernen. Prachtige paden met kolossale bomen aan weerskanten, bomen met wortels die op grote voeten lijken en takken die de grond bijna raken. Vogels zongen dat het een lieve lust was, het was lente en kraamtijd voor de merels, de mezen en alles wat vliegt. Thuis draaien we wel eens een cd met vogelgeluiden terwijl we zitten te eten, heel apart tijdens de boterham met kaas.



Terug naar het kasteel, de achterkant vind ik het mooist. We liepen langs de vijver naar de parkeerplaats en besloten door te rijden naar het volgende dorp, de dag was nog lang niet voorbij. We stopten bij een camping en zagen mensen met een ijsco in de hand, het ijsloketje was open. Wat wil je nog meer? Prachtig uitzicht over de wetering, luie bleke koeien in de wei. Ik hou van koeien, ze gaan altijd precies goed liggen, hun lijf mooi gerangschikt in het gras. En dan de lichtgekleurde kalfjes ernaast, het hele tafereel volmaakt. In alle rust stonden wij daar te genieten van onze chocolade- en frambozenlekkernij. Die zonnige

pinksterdag was een cadeautje.

We zijn intussen al in de maand juni aangekomen, de helft van het jaar is bijna voorbij. Wat voor zomer gaan we tegemoet? Mensen worden ongeduldig, willen even ontsnappen aan de beperkingen van de laatste maanden. De pandemie heeft zoveel veroorzaakt en is nog lang niet voorbij. En dan zijn er nog de indrukwekkende samenkomsten tegen het racisme. Er gebeurt zoveel en op zoveel plaatsen tegelijkertijd dat het moeilijk te bevatten is. Wat moet ik doen? Soms wil ik ook gewoon even weg van alles.

Gelukkig zijn er niet ver van Wijchen meer plaatsen waar het goed toeven is. We stapten in de auto en gingen langs de Maas richting Cuijk waar ik lang geleden twee jaar heb gewoond. Even kijken naar de schepen en het golvende water met op de achtergrond de enorme kerk. Teruglopend naar het centrum gingen we op zoek naar een kopje koffie, en waarachtig, er was een plekje vrij zonder dat we hadden moeten reserveren. Alles was blinkend schoon-gepoetst, de meisjes droegen handschoenen en waren bijzonder vriendelijk. Ik hoop dat al die horecazaken het redden, iedereen werkt zo hard. De tijd zal het leren, de komende periode wordt spannend in alle opzichten. Binnenkort gaan wij na lange tijd op bezoek in Limburg, daar kijk ik naar uit. Over een paar maanden weten we of het een goede zomer was. We wachten geduldig af.

Zomerse groeten van Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude H. Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GEEF HET GELOOF DOOR

Kunnen jullie je kort voorstellen: Wie ben je en hoe ben je betrokken bij parochie De Twaalf Apostelen?

Tien: Ik ben Tien Theunissen, in Overasselt geboren en daar woon ik nog steeds. In april 1972 getrouwd met Nelly. Wij hebben samen een dochter en een zoon. Toen ik jong was gingen we geregeld met school naar de kerk, zondags naar de kindermis en soms het lof. Na mijn schoolperiode heb ik verschillende werkzaamheden gedaan.



Bijna vijfendertig jaar ben ik tankwagenchauffeur geweest, dat was mijn passie. Toen ik met vervroegd pensioen ging in 2008, ben ik benaderd of ik medekoster wilde worden. Dat heb ik toegezegd. Nu ben ik de hoofdkoster en het aanspreekpunt voor de pastor en parochianen.

Nelly: Ik ben Nelly Theunissen-Vink, getrouwd met Tien. Ook geboren in Overasselt, zelfs in dezelfde straat als Tien. Daar zijn wij elkaar tegengekomen. Van beroep ben ik verpleegkundige. Ik heb bijna veertig jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Een mooi en dankbaar werk, ik kreeg hier veel voldoening van. Samen verzorgen wij het kosterschap, ik ben al jaren lector, zit in het groepje pastoraat van nabijheid en ben het aanspreekpunt voor de avondwake, het dopen van de kinderen en ik verzorg samen met pastor Yves de Mijlpaal- en Lage Hofvieringen 1 x per maand.

Op welke manier vind je hier inspiratie?

Tien: Samen vieren en beleven met medeparochianen die we ontmoeten in de kerk en daaromheen in het vrijwilligerswerk, in onder andere de contactraad en de hoveniersgroep. Als geloofsgemeenschap moeten we het samen doen. Dat vind ik mooi en als pionnen vormen we samen een geheel. Ook haal ik veel inspiratie uit werkzaamheden in de kerk, de kerk als gebouw. Altijd als ik erin werk zie ik toch weer nieuwe dingen, ook na al die jaren, iedere keer weer.

Nelly: Ik kan mij helemaal aansluiten bij Tien. Mijn inspiratie komt ook door samenzijn, nabijheid, in het gewone leven van alledag, in lief en leed, samen vieringen voorbereiden en uitvoeren. Lectorschap en voorgaan bij een avondwake, bezig zijn

met thema's voor de ouderen en de verstandelijk beperkte mensen, om een zo mooi mogelijke en begrijpbare viering te maken. Dat geeft mij voldoening.

Hoe krijgt geloof een plaats in je leven? Wat zou je van je geloof willen doorgeven?

Tien: Van huis uit werd het geloof er toch met zachte hand ingebracht, vooral zondags en vaak door de week naar de kerk. Later natuurlijk, als volwassene wat je ermee doet en hoe dat je dit zelf ervaart en beleven wil. Het goede eruithalen en dat doorgeven aan eenieder die ervoor openstaat.

Nelly: Mijn ouders waren diepgelovig, daar heb ik wat van meegekregen. Bidden en naar de kerk gaan was erg belangrijk. Een kaarsje aansteken bij Maria voor moeilijke momenten, voor een zieke of voor onszelf dat we nog lang samen en gezond mogen blijven. Onze kinderen hebben we vrijgelaten in hoe ze hun geloof invullen. Ze zijn beiden gedoopt en hebben hun eerste communie en vormsel gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat ze hun eigen weg daarin zullen vinden, samen weer met hun kinderen.

Er zijn in onze tijd minder kerken en veel mensen die andersgelovig zijn in Nederland. Hoe kunnen we ons geloof dan toch blijven doorgeven?

Openstellen en gastvrij blijven voor alle mensen, toch proberen geloof door te geven. Je ziet nu in deze coronatijd hoe anders mensen een eigen invulling kunnen geven aan medemensen. Een vernieuwende manier, bijvoorbeeld vieringen via YouTube, door betrokkenheid naar een ander, een bezoekje, of een kaartje...als het niet in de kerk kan in deze uitzonderlijke tijd. Al is dit voor jongeren moeilijk, om dit 'op onze wijze' te doen, toch staan zij op hun manier ervoor open. Tijden veranderen. Ook de geloofsbeleving, maar ik geloof... dat het niet verdwijnt. Het geloof kan ook buiten de kerk beleefd worden.

Estafettevraag voor de volgende Apostelbode?



Kunnen en willen we ons geloof samen delen met niet- of andersgelovigen en hoe?

Pastor Yves Mambueni

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **september 2020**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 augustus 2020 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.