

DE APOSTELBODE

Jaargang 10 nummer 8, oktober 2020



OKTOBER ... MARIAMAAND

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

GEHEIMEN VAN LEVEN

Rusteloze aarde,
door winden en stormen omploegd,
geborgen in de nabijheid
van Hem die was, die is
die eeuwig zal zijn...

Langs wouden van regen,
voorbij eeuwig ijs,
beplante Hij de Hof van Eden,
bezielde stil het paradijs

Altoos wacht de God van vrede.
vanuit de diepten van de nacht,
opent Hij zijn vaderhand.
In stenen gebeiteld
heeft Hij zijn woord gebracht.

Wonderbare wereld,
zoekend naar het ritme van de tijd,
ontstaan uit bronnen van licht en leven
door Hem die was, die is in eeuwigheid.

Joke Plamont



Zolang de coronamaatregelen
duren gaat de inloopmorgen
niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2019	opgeteld	2020	opgeteld	verschil
April	10.655	132.723	7.343	123.965	-8.758
Mei	5.297	138.020	2.999	126.964	-11.056
Juni	2.307	141.271	3.336	130.300	-10.971
Juli	4.035	145.306	5.113	135.413	-9.893
Augustus	1.277	146.583	2.210	137.623	-8.960

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans
2020, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde acti-
viteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op onze website
www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

7 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
*** 8 OKTOBER 10.15 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00**
UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

9 OKTOBER 10.00-12.00 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

Inzameling voor Kledingbank 2020

10 OKTOBER 10.00-12.00 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

Inzameling voor Kledingbank 2020

15 OKTOBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 9 (2020)

21 OKTOBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

4 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

***9 NOVEMBER 19.30-22.30 UUR PAROCHIECENTRUM**

Oosterweg 4 Wijchen, 'Geloven Nu', filmavond

18 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

19 NOVEMBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 10 (2020)

*** 3 DECEMBER 10.15 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00**
UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

***10 t/m 14 DECEMBER**

Bezinningsdagen Thorn 'Deze tijd is vol verwach-
ting'

2021

7 JANUARI 2021 INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 1 (2021)

*** 14 JANUARI 10.15 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00**
UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

*** 11 FEBRUARI 10.15 – 11.45 UUR EN 14.15 – 16.00**
UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

* hiervoor dient u zich aan te melden

OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN

Extra
Actie
Kerkbalans



GEEF HET GELOOF DOOR



WIE ZIJN JULLIE EN HOE ZIJN JULLIE BETROKKEN BIJ ONZE PAROCHIE?

Wij zijn Mies en Betsie van der Wijst en wonen ongeveer twee jaar in Wijchen. We woonden al op veel plaatsen, maar nergens zijn er zoveel kerken als

hier. Toen we elkaar leerden kennen, was Mies erg betrokken bij de kerk en het voelde goed om samen de weg van het geloof te gaan. In De Twaalf Apostelen werden we fijn ontvangen. In de Emmanuelkerk - waar Betsie lector is en Mies koster en acoliet - was er vanaf het begin een hartelijk contact. Ook de Apostelbode viel al snel op de mat. Omdat we gewend zijn om ook door de week naar de kerk te gaan, leerden we snel andere mensen kennen. Betsie is meteen kennis gaan maken met onze pastoor. De verschillende activiteiten die georganiseerd worden versterkten het gevoel in een warm bad terecht te zijn gekomen.

OP WELKE MANIER VINDEN JULLIE HIER INSPIRATIE?

Het geloof vieren en delen is voor ons belangrijk. We houden erg van de eucharistievieringen, maar vinden ook inspiratie in andere vieringen. De zondag is voor ons een bijzondere dag, die we beginnen met een radio uitzending met klasieke muziek om daarna naar de kerk te gaan. We halen ook heel veel inspiratie uit de ontmoeting met medeparochianen. Na de coronatijd was het echt een vreugde om elkaar weer terug te zien.

Mies: "Juist daarom heb ik er wat moeite mee dat mensen zeggen dat ze ook wel kunnen geloven zonder de parochie".

Betsie: "Het gebouw staat niet voorop, maar het helpt wel mee om God te ontmoeten. Stilte voor de viering is dan ook belangrijk om je goed voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer".

HOE KRIJGT GELOOF EEN PLAATS IN JULLIE LEVEN? WAT ZOU JE WILLEN DOORGEVEN?

We lezen iedere dag de teksten uit het tijdschrift *Bezinning op het Woord*. Onze kinderen en kleinkinderen proberen we zoveel mogelijk mee te nemen op onze geloofsweg. Als de kleinkinderen komen logeren dan gaan ze ook altijd mee naar de kerk. Als echtpaar praten we veel over het geloof en bidden samen ook heel regelmatig. Daarnaast hebben we veel inspirerende

boeken, ook voor onze kleinkinderen. Onze ouders hebben bij ons een zaadje geplant waardoor we niet zijn afgehaakt en wij proberen dit nu ook bij onze eigen (klein-)kinderen te doen.

Mies: "Ik zou vooral willen doorgeven dat je altijd hoop mag blijven houden".

Betsie: "En ik, dat er iemand is die er altijd voor je is in welke omstandigheden dan ook. Daardoor heb je een wereldwijde familie en hoef je je nooit alleen te voelen! Ook bij Maria kun je heel veel kwijt. In mijn ogen kun je haar alles voorleggen en ze helpt altijd".

WE DELEN VEEL SAMEN IN ONZE PAROCHIE, MAAR IEDERE GELOOFSGEMEENSCHAP HEEFT OOK EEN EIGENHEID. WELKE EIGENHEID Zouden JULLIE WILLEN BEHOUDEN VAN JULLIE PLEK?

We vragen ons af of er wel zulke grote verschillen zijn. We kijken allemaal door onze eigen bril – ook in de kerk – en dan valt al snel op wat er anders is. Maar: in de kerk gaat het toch eigenlijk in de eerste plaats over wat we gemeenschappelijk hebben, namelijk ons geloof in God, het contact met gelijkgestemden. Ook gaan we allemaal de weg van Jezus en delen we dezelfde sacramenten. We mogen daarom onze grenzen en beperkingen overwinnen en meer sámen de toekomst tegemoet gaan. Vol vertrouwen op Hem en met een grote positiviteit. Wij willen jullie graag ontmoeten. In welk gebouw dat uiteindelijk gebeurt, maakt ons niet uit.



ESTAFETTEVRAAG VOOR DE VOLGENDE APOSTELBODE?

Hoe kunnen mensen vertrouwen blijven houden in de toekomst van ons geloof?

pastor Andreas Inderwisch



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 7 november tot en met 13 december. Schrijft u mee? Kopij

kan tot en met 15 oktober per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

GEDACHTEN

LEEG IS HET LEVEN ZONDER GOD GELEID
RIJK IS HET LEVEN MET GOD GEVIERD

Nee, 't is niet allemaal ellende
en dreiging, angst en lelijkheid,
onheil dat niet is af te wenden,
het is geen uitzichtloze tijd!
Er zijn nog zoveel goede dingen:
er staan nog sterren aan de lucht,
er zijn nog mensen die gaan zingen
met hoop en passie. En de zucht
van zomerwinden in de bomen,
de regendruppels op dor land,
het zonlicht uitgestort in stromen,
een liefdeskus, een vriendenband.
Ons leven is niet enkel vragen
terwijl er nooit een antwoord komt.
Het is niet enkel lasten dragen
waaronder onze rug zich kromt.
Er zijn nog wond'ren te beleven
't is niet ons koel verstand
Dat ons de richting aan moet geven.
Het is Gods stem, het is Gods hand
(vrij naar Nel Benschop)

Laat ons positief naar de toekomst blijven kijken en
niet meedeinen met doemdenkers en pessimisten.
Wees dankbaar, dat er nog zoveel mensen zijn met
open ogen en een warm hart voor misdeelden en
eenzamen. Inspireer de personen die je ontmoet
met een welgemeende glimlach en een hart onder
de riem. Zit het even tegen: Weet dat God nabij
is. En herhaal "De Heer is mijn Herder, het zal mij
nooit aan iets ontbreken"

B. Bardeel

GERARDUSKALENDER 2021

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De kalender kost € 7,95 en is te koop bij:

Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N, 6602 DE Wijchen, 024-6414500 en
Peter van der Loop, Korenstraat 12, 6617 CB Bergharen, 06-12479205.

EVEN PUZZELLEN

DEZE KEER GAAN WE WOORDRITSEN.

Op de stippelijntjes tussen twee woorden past telkens een ander goed Nederlands woord, dat samen met het linkerwoord een nieuw woord vormt, en daarnaast ook perfect past aan het rechterwoord. Voorbeeld:

- BROM.....TUIG. Hiertussen past het woord Vlieg (Bromvlieg - Vliegtuig)
- WATER.....WATER. Hiertussen past LEIDING (Waterleiding - Leidingwater).

De woorden hebben veelal te maken met kerk en parochie, dus blader ook eens door deze Apostelbode voor inspiratie.

@Leo Bijmans

1. KAPEL..... KAPEL
2. KAPEL.....HAREN
3. OLIE.....KERK
4. DOOP.....FIETS
5. KERK.....KRAAI
6. MIS.....KELDER
7. KERK.....LAND
8. PAROCHIE.....GEMEENTE
9. ESTAFETTE.....STUK
10. WERELD.....CENTRUM
11. KLOOSTER.....TROMMEL
12. CONTACT.....GEVER
13. HERBERG..... POT
14. EUCHARISTIE.....SCHEMA
15. KERK.....ZANG
16. ZIEKEN..... UUR
17. KOOR.....KOOR
18. KERST.....DIENAAR
19. PAAS.....SERVIES
20. SCHIJN.....VERKLARING
21. MARIA.....TAFEL
22. HONING.....GELOVIGE
23. NEVEN.....VERBAND
24. ENGELN.....DRACHT
25. CHRISTEN.....KERK
26. BIECHT.....HOUDING
27. KERK.....GEHEIM
28. NACHT.....COMMUNICATIE
29. KAARS.....SLANG
30. JAAR.....STER
31. APOSTEL.....GRAVEN



H. PAUS JOHANNES II (1920-2005)

DEEL 2: VAN PAUSKEUZE (1978) TOT HEILIGVERKLARING (2014)

Het jaar 1978 werd het jaar van de drie pausen. Na een pontificaat van vijftien jaar overleed op 6 augustus paus Paulus VI (1897-1978). Na een kort conclaaf werd op 27 augustus kardinaal Albino Luciani (1912-1978), de patriarch van Venetië, tot paus gekozen en hij nam de naam aan: Johannes Paulus. Deze lachende paus zoals hij genoemd werd, overleed reeds na drieënderig dagen op 28 september. In oktober had het volgende conclaaf plaats, dat slechts drie dagen duurde. Honderdelf kardinalen kozen in acht stemrondes kardinaal Wojtyła op 16 oktober tot paus. Hij nam de naam aan van Johannes Paulus II, uit respect voor zijn drie voorgangers. Een Poolse paus, sinds het jaar 1522 geen Italiaan.

Zijn pontificaat duurde maar liefst zevenentwintig jaar en was in vele opzichten indrukwekkend. Hij begon zijn pausschap op de betrekkelijk jonge leeftijd van 58 jaar. Geen enkele paus in de geschiedenis heeft zoveel gereisd als hij. Hij maakt tweehonderdvijftig officiële reizen, bezocht meer dan duizend steden en honderdneuentwintig landen buiten Italië.

Van 11 tot 14 mei 1985 bezocht hij Nederland. Kardinaal Simonis, toen de kerkleider van Nederland, waarschuwde tevoren al voor het kille onthaal dat de paus te wachten stond. Binnen de katholieke kerk in ons land waren allerlei progressieve geluiden te horen, die de paus zeker niet zijn ontgaan. Het waren met name vrouwen als hoogleraar Tine Halkes, Wies Stael-Merkx en Hedwig Wasser, die van zich lieten horen. Kort voor het pausbezoek had op 8 mei een manifestatie plaats in Den Haag. Daar is de Acht Meibeweging uit ontstaan. Allerlei vrijzinnige ideeën werden geuit en de positie van vrouwen in de Kerk kreeg de volle aandacht. Aan de orde kwamen kwesties als ongehuwd samenwonen, aandacht voor gescheiden gelovigen, voor homoseksuelen, voor gehuwde priesters en vrouwelijke priesters. In de Jaarbeurs in Utrecht week Hedwig Wasser af van haar tevoren door kardinaal Simonis goedgekeurde rede. Haar toespraak werd in de zaal ontvangen zowel met applaus als met boegeroep. De paus zelf reageerde er niet op.

In 1989 heeft de val van het communisme in Oost-Europa plaats. De paus wordt als sleutelfiguur gezien. Diplomatieke relaties met de Sovjet-Unie worden in 1990 gestart; met Israël gebeurt dat in 1994.

Tijdens zijn reizen hield de paus meer dan drieduizend toespraken en ontmoette hij minstens vijftienhonderd staatshoofden. Zijn reizen brachten miljoenen mensen op de been. Hiermee werd hij evenals de apostel Paulus een groot geloofsverkon-

diger.

Tijdens zijn pontificaat benoemde hij meer dan driehonderd bisschoppen, waaronder onze kardinaal Wim Eijk van Utrecht, emeritus bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond. Ad Simonis werd tot kardinaal gecreëerd, evenals Jorge Bergoglio, onze huidige paus Franciscus.

Ook voegde Johannes Paulus II een record aantal heiligen en zaligen toe aan de kalender van de Kerk, waaronder de zalige Titus Brandsma in 1985 en Moeder Teresa in 2003.

Van zijn hand verschenen veertien encyclieken. 'Redemptor Hominis', de eerste uit 1979 over de betekenis van Christus als Verlosser. In 1987 verscheen 'Redemptor Mater', over Maria, Moeder van de Verlosser, bij de opening van het Mariajaar. 'Centesimus Annus' uit 1991 greep terug op de honderd jaar eerdere encycliek 'Rerum Novarum' die handelt over de sociale leer van de Kerk. Verschillende encyclieken behandelen morele thema's, zoals over de beschermwaardigheid van elk menselijk leven.

Johannes Paulus II is ook de initiatiefnemer van de Wereldjongerendagen, internationale bijeenkomsten om de

drie jaar gehouden in grote steden ergens in de wereld, gestart in 1984 in Rome met naar schatting dertigduizend aanwezigen. In 2000 had de bijeenkomst opnieuw in Rome plaats omdat dat jaar was uitgeroepen tot Heilig Jaar. Tweemaal werden deze dagen in Polen georganiseerd: in 1991 in de Mariabedevaartplaats Czestochowa met 1.6 miljoen deelnemers en in 2016 in Krakau met 3 miljoen jongeren. Voor 2022 staat Lissabon in Portugal op de agenda.

Paus Johannes Paulus II maakt grote indruk door zijn leven, maar ook door zijn sterven. De laatste levensfase van de mens is waardevol, omdat daarin de kwetsbaarheid zichtbaar wordt. Deze paus was daarin een voorbeeld. Hij was broos, maar vol wilskracht. Ondanks zijn zichtbare lijden wilde hij de Kerk als opvolger van Petrus leiden tot zijn levens-einde. Hij overleed op 2 april 2005.

Na een lange uitvaartplechtigheid onder een enorme belangstelling werd hij bijgezet in de crypte van de Sint-Pieter. Zijn zaligverklaringsproces kwam daarna al gauw op gang. Zijn opvolger en naaste medewerker paus Benedictus XVI verklaarde hem op 1 mei 2011 zalig. Zijn heiligverklaring door paus Franciscus volgde daar snel op: 27 april 2014. Zijn naamdag is 22 oktober, de dag waarop hij in 1978 als paus werd geïntroniseerd. Zijn verering is vooral groot in zijn geboorteland Polen. In vele kerken bevindt zich een portret of beeld van deze geliefde paus.

Koos Leemker



TERUGBLIK TIEN JAAR DE TWAALF APOSTELEN

Aan de contactraden is gevraagd om de ervaring van tien jaar parochie De Twaalf Apostelen op papier te zetten. Hier hun bijdragen

De geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen maakte reeds deel uit van de parochie De Hoeksteen, een van de drie parochies die werden samengevoegd tot de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen. Het werken in een parochie met een centraal bestuur waarin meerdere geloofsgemeenschappen actief zijn was voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen niet nieuw. Nu zijn dit twaalf geloofsgemeenschappen met elk een eigen identiteit en contactraad als operationeel verantwoordelijk orgaan.

Sleutelwoorden bij de vorming van de nieuwe parochie, dus de belangrijkste aandachtsgebieden, waren coördinatie en communicatie. Er is veel tijd van het bestuur gaan zitten in het invullen hiervan. De eerste jaren was de taakafbakening tussen bestuur en contactraad een veelvuldig punt van discussie.

De meest voelbare veranderingen waren het 'delen' van de geestelijken, het beheer van financiële, wettelijke (zoals arbo) en bouwkundige zaken door het nieuwe parochiebestuur, de start van de kinderkaravaan, en het gezamenlijke parochieblad, de Apostelbode.

Voor het coördineren van de dagelijkse gang van zaken binnen de geloofsgemeenschap werd een contactraad ingesteld. De contactraad moest veel taken oppakken en constateerde tegelijkertijd dat er parochiebreed steeds minder ruimte is voor het samen nadenken over vernieuwingen en veranderingen, terwijl dat in deze tijd juist hard nodig is. Zo is gebleken dat vitaliteit een belangrijk onderwerp is dat een gezamenlijke aanpak nodig maakt.

De terugloop van het aantal actieve parochianen en het wegvallen van vrijwilligers (vergrijzing) zijn zeer relevante ontwikkelingen (voor alle geloofsgemeenschappen) en maken het steeds moeilijker om de gewenste activiteiten voort te zetten. De contactraad moet alle zeilen bijzetten om de dagelijkse gang van zaken gaande te houden en het lijkt derhalve logisch dat er weinig animo is voor vernieuwing of verandering.

Na tien jaar constateren we dat we feitelijk nog steeds op weg zijn en dat we genoodzaakt zijn ons steeds aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zullen de consequenties van de coronapandemie, hoewel nu nog niet te overzien,

aanzienlijk zijn en veel aandacht vragen van de contactraad.

Hein Kroft



Vanuit de voormalige pastorale eenheid Maaskant willen we als **geloofsgemeenschap Nederasselt** onze ervaringen delen over het tienjarig bestaan van De Twaalf Apostelen.

De samenvoeging van deze grote parochie werd door het bisdom Den Bosch opgelegd. Dat was in eerste instantie confronterend, maar aangezien we de noodzaak voor de toekomst zagen hebben we positief meegewerkt aan de totstandkoming van deze parochie. In het begin was het zeker wennen omdat er nu veel zaken centraal geregeld en aangestuurd werden. Zeker ook omdat de Maaskantparochie de zaken goed voor elkaar had en we nu dingen moesten overgeven aan het algemeen bestuur.

De vitaliteit van de geloofsgemeenschap in Nederasselt is goed. Dankzij de vele vrijwilligers, die in eerste instantie wat argwanend stonden tegenover de samenvoeging, heeft Nederasselt zich aangepast aan de gang van zaken van De Twaalf Apostelen. De voordelen van een grote parochie werden zichtbaar doordat er diverse zaken beter georganiseerd en gedigitaliseerd konden worden. Dit geldt voornamelijk voor de ledenadministratie, Kerkbalans, het vieringenrooster en de registratie van het toedienen van de sacramenten. Ook een gezamenlijk parochieblad, de Apostelbode, is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de twaalf geloofsgemeenschappen.

De kerkgangers in Nederasselt waren gewend aan een vaste pastor, maar vonden het ook vernieuwend als er een andere voorganger in de viering voorging. Soms werd er geïnformeerd wie de voorganger was en waar deze vandaan kwam, maar acceptatie was er altijd.

Het gemis van elke week een viering is er nog steeds. Gezien de inzetbaarheid van onvoldoende voorgangers en het teruglopend kerkbezoek zijn er nu twee vieringen per maand. Maar met het nu stabiele aantal bezoekers, ook uit andere geloofsgemeenschappen, zien wij de toekomst zonnig tegemoet.

contactraad Nederasselt

Zoals altijd wanneer je even stilstaat bij een bepaalde gebeurtenis valt op hoe lang die alweer geleden is, en hoe de tijd voorbijvliegt. Tegelijkertijd realiseer je je dat er ook heel veel veranderd is in die periode. Zowel in onze eigen geloofsgemeenschap als in de gehele parochie.

Met de contactraad terugblikkend op de afgelopen tijd, klinkt een gevoel van heimwee en weemoed door naar de periode dat we als Het Kruispunt nog een eigen zelfstandige parochie vormden, met daarbij een gevoel van vertrouwen in eigen kracht om op die voet verder te gaan. De vraag is of dat helemaal terecht is. Ook in die situatie zouden we zijn geconfronteerd met problemen en daaruit voortvloeiende pijnlijke beslissingen. Een bestuur op wat grotere afstand kan daar wellicht een betere afweging in maken, in ieder geval minder gehinderd door emotionaliteit.

In die zin denk ik dat we blij moeten zijn met de gefuseerde parochie, maar het was wennen. Van twee kanten. Want ook binnen de voormalige Hoeksteen moest er een knop worden omgezet. Er kwamen immers niet twee pastorale eenheden met zeven geloofsgemeenschappen bij die zich wel zouden schikken naar de gang van zaken die men in Wijchen gewend was, maar twee pastorale eenheden met een eigen kijk op de gang van zaken, die verwachtten dat ook daar rekening mee werd gehouden. Samen een parochie vormend van twaalf geloofsgemeenschappen met hun historisch gegroeide eigenheid en gelijkwaardigheid. De afgelopen tien jaren hebben laten zien dat zowel pastoresteam als bestuur die verscheidenheid naar waarde hebben weten te schatten.

De snelle veranderingen in de afgelopen tien jaren hebben ook duidelijk gemaakt dat de fusie op het juiste moment is gekomen. Het is goed dat we een gezamenlijke structuur hebben opgezet op een moment dat er nog voldoende vitaliteit in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen is en niet hebben gewacht op het moment dat het niet meer lukt. Daarmee is de parochie klaar voor de veranderingen in de toekomst. Laten we hopen dat we daarbij gevrijwaard worden van nog meer schaalvergroting.

Daarom is een felicitatie met dit tienjarig jubileum op zijn plaats aan allen die samen die parochie maken en daarbij de wens dat we de gezamenlijke toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Namens de contactraad

H. Judocus in Hernen-Leur Piet van Uden

Balگوj is heel lang een zelfstandige parochie geweest met een eigen pastoor. De laatste pastoor die in Balگوj woonde was pastoor Arts. Toen in Wijchen de parochie De Hoeksteen werd opgericht is de **parochie Balگوj** zelfstandig gebleven. Deze zelfstandigheid werd niet met open armen ontvangen. Er werd vorm aan gegeven in een personele unie. De parochie Balگوj werkte echter wel samen met Niftrik, Hernen en Leur. Pastoor Groos was pastoor van deze dorpen.

Daar Balگوj in het verenigingsleven vaker sa-

mening met Nederasselt, gebeurde dit ook bij de voorbereidingen van de eerste communie, het vormsel en de schoolcatechese. Daar kwam later ook de samenwerking met de Maaskantparochies bij. In 2010 gingen stemmen op om alle kleine geloofsgemeenschappen samen te voegen. De Maaskant en De Hoeksteen, samen twaalf geloofsgemeenschappen, gingen samen onder de nieuwe naam De Twaalf Apostelen.

De eerste periode waren er wel zo nu en dan wat strubbelingen. Niet alles verliep soepel. Iedereen was te veel bezig om op te komen voor zijn eigen geloofsgemeenschap. Maar inmiddels is de samenwerking volwassen geworden en kunnen we spreken van een goede samenwerking.

Hopelijk volgen er nog veel vruchtbare jaren.

Met vriendelijke groeten,
contactraad Johannes de Doper Balگوj



Bij de oprichting van parochie De Twaalf Apostelen hadden wij het wel even benauwd. Zou ons kerkje dit overleven? Nu, tien jaar later, weten we dat we de eerste stormen doorstaan hebben. Het parochiebestuur heeft zijn belofte waargemaakt

en heeft zeven jaar lang zoveel mogelijk kerkgebouwen kunnen behouden. Fijn voor de daarbij behorende geloofsgemeenschappen die heel honkvast waren en zijn. Helaas moeten we inzien dat dat niet langer meer mogelijk is en moeten we allen leren op andere plaatsen samen te komen om te vieren. In de praktijk valt dat tegen en we zien dat ook bij onze **geloofsgemeenschap Emmanuel**.

Toen we nog De Hoeksteen waren, was dat ook al het geval. Ondanks mooie projecten zoals 'Samen de lamp brandend houden' hebben we nog nooit geleerd elders te kerken, of, beter nog, om anders kerk te zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Tot onze vreugde zien we bij de films die we draaien en ook, af en toe, bij de herbergkoffie, wel mensen die behoren tot een andere geloofsgemeenschap. Dat geldt ook nu er een nieuw vieringenrooster is gemaakt, waarbij er minder vieringen zijn.

Dit alles sterkt ons in het streven om nog meer, andersoortige, bijeenkomsten te organiseren op het snijvlak van kerk en samenleving. Ons zaalkerkje is daar bij uitstek geschikt voor.

Op een boekje uit de tijd van De Hoeksteen staat een afbeelding die ik hier graag laat zien.

Mensen die samen een kerk(gebouw) overeind houden. Wij ervaren dat onze parochie De Twaalf Apostelen na tien jaar nog veel zal moeten leren om een(s)'gezin'(d) te worden.

Vanuit Emmanuel willen wij graag ons steentje bijdragen aan het zoeken naar nieuwe wegen om

samen KERK te zijn. En om niet het gebouw te stutten, maar wel onze parochiegemeenschap.

Marion Eling- Huls,
voorzitter contactraad Emmanuel

2010, weet u het nog? Het jaar dat Nederland in Zuid-Afrika met 1-0 de WK-finale verloor van Spanje, FC Twente voor de eerste maal kampioen van Nederland werd en de dodenherdenking verstoord werd door de damschreeuwer. Maar ook het jaar dat in Wijchen en Heumen onder leiding van Rudy de Kruijff twaalf geloofsgemeenschappen fuseerden tot één nieuwe parochie De Twaalf Apostelen.

Wat betekende dit voor de **geloofsgemeenschap H. Jozef in Alverna**? Door de fusie van de parochie enkele jaren eerder met de parochies H. Antonius Abt (Wijchen), H. Paschalis-Baylon en H. Johannes de Doper waren wij al gewend om samen te werken in een groter geheel. Doordat wij op Alverna al summier samenwerkten met H. Antonius Abt in Overasselt vonden wij het samengaan van de twaalf geloofsgemeenschappen een versterking voor het geheel omdat de contactraad er ook van overtuigd was dat kleinere parochies geen kans hadden om het alleen te redden.

Wij weten dat er vanuit het nieuwe bestuur gezocht is om alle geloofsgemeenschappen de aandacht te geven die nodig was om de gemeenschap levend te houden voor de inwoners. Dit gebeurt nog steeds door tweemaal per jaar een Apostelvergadering te houden om door middel van overleg en discussie te bespreken wat er leeft.

Vanuit de contactraad H. Jozef vinden wij de samenwerking met het bestuur en het pastoresteam prettig verlopen. Bij alle vergaderingen is een afgevaardigde van zowel het bestuur als het pastoresteam aanwezig om mee te praten over wat er leeft op Alverna en wat er verbeterd kan worden.

Als contactraad weten wij dat er bij de inwoners van Alverna wel eens anders over gedacht wordt omdat we er toch aan moesten wennen dat er geen vaste voorganger meer was en dat er ook vaak een wisseling was van de eerst aanspreekbare pastor.

Gelukkig heeft de contactraad dit altijd uit kunnen leggen aan de parochianen en hebben wij op Alverna nog steeds voldoende vrijwilligers voor ondersteuning van zowel de kerk, het kerkhof als de diensten. Zonder kerkbezoek en vrijwilligers is er geen geloofsgemeenschap.

Wij zien de nabije toekomst, als onderdeel van De Twaalf Apostelen dan ook met vertrouwen tegemoet waarbij wij ons wel realiseren dat bij afnemend kerkbezoek de dreiging blijft dat het niet meer haalbaar is om de kerk draaiende te houden. Voorlopig willen wij hier nog niet aan denken. Vandaar dat er

vanuit het bestuur en diverse contactraden overleg plaatsvindt op welke wijze de kerk meer zichtbaar kan zijn in de gemeenschap. Jammer genoeg is dit door corona ook even stil komen te liggen.

Wij blijven positief en gaan door om samen met alle geloofsgemeenschappen binnen parochie De Twaalf Apostelen het geloof levend te houden.

Contactraad H. Jozef Alverna



Voor de fusie maakte **H. Damianus** deel uit van de samenwerking Batenburg, Bergharen, Hernen en Niftrik. Er werd toen bewust gekozen voor samenwerking. Pastoraal werd er samengewerkt om organisatorisch effectiever en met minder projectbegeleiders te kunnen functioneren.

Toch wilde iedereen zelf verantwoordelijk blijven voor goederen en financiën in de parochies. Deze samenwerking werkte goed, al snel bleek dat deze kerkdorpen veel gemeen hadden, elkaar snel begrepen en met goed overleg naar elkaar toe groeiden. Er waren nog voldoende vrijwilligers voor pastorale en dagelijkse werken en bestuurlijke functies. Voor Niftrik, dat zelf geen pastoor meer had, was het fijn dat we met deze samenwerking konden meedraaien in een rooster waarin altijd een voorganger was geregeld. Het dekenaat organiseerde onder Jos van Minderhout bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van twaalf parochies waarin we elkaars bijzonderheden in de parochies konden uitwisselen en er werden onderwerpen van gemeenschappelijke aard zoals arbo, kerkhofbeheer etc. besproken.

Op aandringen van het bisdom werd tien jaar geleden de oprichting van de grote parochie De Twaalf Apostelen geïntroduceerd. Het belangrijkste motief was het steeds maar verminderen van het aantal voorgangers, bestuursleden en kerkgangers. Dit vereiste een andere structuur in het dekenaat. Doel was om met minder voorgangers en bestuursleden en later ook kerkgebouwen het geloof organisatorisch en financieel te kunnen blijven voortzetten. Daarvoor was een fusie van alle twaalf kerkdorpen nodig. In Niftrik werd dit onder de gelovigen niet hartelijk ontvangen. Dit betekende afstand doen van de eigen identiteit van de parochie. Pastoraal ging nog wel, maar materieel voelden veel gelovigen het alsof we onder curatele kwamen van het grote geheel. Voorheen konden we min of meer zelf beslissen over ons kerkgebouw, gronden en financiën en dat wilden velen niet zo maar opgeven. Omdat het bisdom over de parochies beslist, gingen we wel op in De Twaalf Apostelen.

Als contactraad hebben we ervaren dat er toch veel voordelen zijn aan de grote parochie. Tal van onderwerpen waar we zelf niet meer aan toekwamen worden centraal voorbereid en mee opgelost. Onderwerpen zoals communicatie, voorbereidingen doop en vormsel, kinder- en ziekenpastoraat, verwerking

financiën, arbo, gebouwenbeheer, kerkhofbeheer worden centraal gestuurd en aangepakt. In de Apostelvergaderingen worden dergelijke onderwerpen belicht en de voortgang ervan besproken. De toekomst noopt ook tot gestructureerde aanpak van deze onderwerpen. Het bestuur en pastoraal team proberen er het beste van te maken. Wij als contactraad van H. Damianus voelen nog steeds dat we een kleine geloofsgemeenschap zijn in vergelijking met anderen. De benadering van onze parochianen is vrij direct. We kennen de gelovigen. Vrijwilligers zijn er nog genoeg te vinden en sluiten gemakkelijk aan bij een werkgroep. De vrijwilligersbijeenkomsten zijn aangenaam. Met één viering per twee weken is het goed te doen. Het geleidelijk teruglopen van het aantal kerkbezoekers is wel een zorg. De coronatijd doet er geen goed aan. Gelukkig hebben we nog een vaste kern kerkgangers. Het rooster geeft zekerheid dat wat betreft de voorganger het altijd geregeld is. Wel zouden we graag onze pastoor vaker zien als dat mogelijk is.

De jaarlijkse Apostelviering is altijd goed voorbereid en is een fijne viering. Jammer is dat van onze geloofsgemeenschap weinigen deze bezoeken. Gemeenschappelijke bijeenkomsten kunnen niet zomaar de plaatselijke vieringen vervangen. We zijn bevreesd dat als het kerkgebouw gesloten zou worden er maar weinigen de stap nemen om naar een centrale kerk te gaan. Het moet dan wel uitnodigend zijn door kwaliteit. Misschien dat samenwerking van de oude parochieverbanden nog soelaas biedt. Al met al zijn we gelukkig dat we onderdeel vormen van De Twaalf Apostelen en hopen dit als kleine geloofsgemeenschap zo lang mogelijk te blijven.

De contactraad H. Damianus

De tijd was te krap om andere mensen binnen de geloofsgemeenschap te bevragen hoe men het heeft ervaren om één grote parochie te zijn, maar het staat eenieder natuurlijk vrij om zijn of haar eigen beleving in te sturen voor een volgende Apostelbode. Voor de contactraad is er na de fusie van alles veranderd en met name in de beginjaren heeft dat nogal eens wrijving opgeleverd. Een contactraad is natuurlijk niet identiek aan de geloofsgemeenschap. De tijd om anderen te bevragen was echter krap. We denken trouwens dat de meeste **Overasseltse** mensen niet zoveel van de fusie hebben gemerkt, behalve dat ze met wat meer afwisseling wat betreft voorgangers in de vieringen te maken hebben gekregen en de Apostelbode in de plaats kwam van de Maaskanter. Maar uiteraard staat het eenieder vrij om zijn of haar eigen beleving op te schrijven en in te sturen voor een volgende Apostelbode. Voor de contactraad veranderde er echter wel van alles en met name in de beginjaren heeft dat nogal

eens wrijving opgeleverd. Van beheerscommissie werden we contactraad en hadden we formeel geen zeggenschap meer over een aantal zaken die onze kerk betreffen. Voor een enkeling was het moeilijk te verkroppen dat financiën die binnenkwamen via bijvoorbeeld Kerkbalans niet werden geormerkt ten behoeve van onze eigen geloofsgemeenschap. Zulke geluiden worden nu minder gehoord, al vinden we het soms nog wel jammer dat alle grotere uitgaven eerst via een begroting moeten worden voorgelegd aan het bestuur. Niet eens zozeer omdat we er zelf geen zeggenschap meer over hebben – het bestuur is er immers niet op uit om onze aanvragen af te keuren - maar vooral omdat het zoveel tijd kost. Sowieso is het gevoel niet dat de fusie ons tijdsbesparing heeft opgeleverd, al kan dat natuurlijk ook komen omdat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.

Ook de vanzelfsprekendheid waarmee bij de fusie de leiding van verschillende werkgroepen in handen werd gelegd van – zo leek het soms – vrijwilligers van de oude Hoeksteen wekte soms irritatie op.

Waar we in de beginjaren echter de meeste moeite mee hadden is de communicatie met het bestuur. Voor ons gevoel werd er niet altijd geluisterd naar wat de contactraad inbracht en vergat men wel eens om ons (tijdig) te berichten over de ontwikkelingen binnen de parochie. Maar daarmee werd ons ook een spiegel voorgehouden. Want zijn wij zelf wel zo sterk in de communicatie naar onze werkgroepen? En allengs ging - en gaat - het gelukkig steeds beter.

Men kan zich achteraf wel afvragen of een fusie van twaalf kerken tot één parochie niet een te ambitieus plan was. Bij een samengaan van de Maaskant met slechts drie andere geloofsgemeenschappen waren volgens ons kortere lijntjes met het bestuur mogelijk geweest.

Hoe prettig korte lijntjes zijn blijkt uit de Apostelvergaderingen. Twee keer per jaar komen het bestuur, het pastoresteam en alle contactraden bijeen voor overleg. Het is fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten. Jammer dat dat in deze coronatijd niet kan.

We zijn heel blij met onze grote groep enthousiaste vrijwilligers, die ook in deze periode voor een groot deel actief zijn gebleven. De Apostelbode wordt gewoon rondgebracht, de hoveniers houden de begraafplaats bij, de koster doet hun werk in de kerk, het pastoraat van nabijheid gaat op een creatieve manier om met bezoeken aan ouderen en zieken, et cetera. Helaas is het nog niet mogelijk dat het gemengd koor weer voor repetities bij elkaar komt en de vieringen ondersteunt. Door de vitaliteit in onze gemeenschap, zien we oplossingen komen





voor ontstane problemen en is er in ieder geval muziek tijdens de vieringen. We zien de toekomst positief tegemoet, met dank aan alle vrijwilligers.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

Hoe is je gevoel bij de afgelopen tien jaar parochie de Twaalf Apostelen en het tot stand komen ervan verlopen? Het is niet zo eenvoudig om deze vraag te beantwoorden omdat het nogal generaliserend is als je voor een hele geloofsgemeenschap reageert. Met dit in het achterhoofd denk ik namens de **geloofsgemeenschap van de Paschalis** te kunnen zeggen dat het algemene gevoel is dat we redelijk optimistisch en tevreden zijn. Redelijk optimistisch omdat je als enkele kerk en geloofsgemeenschap niet zou kunnen voortbestaan omdat er zoveel zaken zijn die geregeld moeten worden of zijn en deze nu centraal kunnen worden opgepakt. Tevreden omdat we positief willen zijn in onze communicatie over samen dingen doen en oppakken.

Betekent dit dat je niet hebt hoeven wennen of dat je dingen wel eens anders had willen zien gaan? Natuurlijk niet! Maar de tijd heeft verder bevestigd dat we een samenwerking nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Onze vitaliteit binnen de verschillende geloofsgemeenschappen is sterk afhankelijk van leeftijd en het gevoel van 'verbonden voelen met'. Vrijwilligers hebben we binnen de Paschalis voor de vele taken nog voldoende maar een aanwas vanuit de jeugd en vooral van de 30-50-jarigen is zeer toe te juichen. Daarmee zou je de toekomst rooskleuriger bekijken omdat je dan de waarborging hebt de vele werkzaamheden te kunnen blijven invullen. Ook het kerkbezoek moeten we vasthouden en liefst uitbreiden. Door de nu ingestelde tweewekelijkse vieringen zijn er misschien gelovigen die ook eens voor een andere kerk kiezen. Dit geldt over en weer.

Omdat we al vóór het ontstaan van De Twaalf Apostelen in kleiner verband in de Hoeksteen samenwerkten, hebben we minder het idee gehad dat we onze identiteit hoefden op te geven. We voelen ons als gemeenschap nog steeds onderling sterk verbonden. We denken dat onderling overleg ons tot nu toe meer heeft opgeleverd binnen deze samenwerking. Dat betekent echter niet dat we alles zomaar goedvonden. Je moet echter ook reëel blijven en als er argumenten zijn moet je die voor het voetlicht brengen om uiteindelijk tot overeenstemming te komen. Samenwerking en werkbare afspraken brachten en brengen ons samen verder! Op naar de volgende mijlpaal!

Gerard Arts contactraad Paschalis Baylon

INZAMELING KLEDINGBANK

Inzameling kleding voor Kledingbank Nijmegen in Wijchen op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 2020.

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij Kledingbank Nijmegen. Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Gemeente Wijchen, de Wijchense Voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

Door de COVID-19-epidemie is de inzameling dit voorjaar niet doorgegaan. De Kledingbank Nijmegen heeft aangegeven dit najaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

Uitgangspunt is dat we dit najaar wel inzamelen, onder voorbehoud van COVID-19-aanpassingen. De inzameling is op vrijdag 9 oktober en 10 oktober a.s. in beide kerken in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen.

U kunt (schone) kleding inleveren:

- Vrijdag 9 oktober 2020 van 10.00 – 12.00 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen
- Zaterdag 10 oktober 2020 van 10.00 -12.00 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius de XII straat in Wijchen.

We verzoeken u alleen schone kleding aan te leveren en in plastic vuilniszakken. Heeft u deze niet, dan zijn die verkrijgbaar bij de kerk (wel moet u de kleding hier zelf in verpakken).

Ook afgedankte kleding kunt u inleveren. Deze kleding graag in aparte vuilniszakken aanleveren met het label 'afgedankt'erop. Deze kleding wordt per kilo verkocht en dit levert inkomsten op voor de kledingbank.

Vrijwilligers zullen zorgen voor een 'veilige routing' en we vragen u zich te houden aan hun instructies. Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: annivanbergen@gmail.com of stefeilander@hotmail.com

KERKCOLLECTE VOOR KLEDINGBANK

In het weekend van 10 en 11 oktober wordt in de kerken van parochie De Twaalf Apostelen ge-collecteerd voor de kledingbank. In dit weekend worden er dus twee collectes gehouden. De eerste collecte is voor de parochie.

De opbrengst voor de tweede collecte (kledingbank) is bestemd voor de aanschaf van ondergoed en sokken. Deze collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.

ROZENKRANSMAAND

Op 7 oktober viert de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Deze viering wordt doorgetrokken in heel de oktobermaand. Voor velen is het rozenkransgebed een vertrouwd gebed dat hen ook buiten de rozenkransmaand helpt om lief en leed toe te vertrouwen aan de moederlijke zorg van Maria. Het is ook een echt kerkelijk gebed dat gebaseerd is op heiliging van de tijd in het getijdengebed. Het is als het ware een 'volkse' invulling van het liturgische getijdengebed dat diakens, priesters en religieuzen bidden op het ritme van de dag en de week.

Wie de rozenkrans bidt, neemt deel aan het grote gebed van de Kerk door en voor het Godsvolk. De - oorspronkelijke - drie groepen van de mysteries (geheimen) - blijde, droeve en glorievolle, met telkens vijf weesgegroeten (tientjes), vormen in totaal honderdvijftig weesgegroeten die staan voor de honderdvijftig psalmen die wij in het getijdengebed bidden, gespreid over het ritme van de week en de maand.

Dit samen bidden is een wezenlijk element van ons kerk-zijn. Het draagt de Kerk in haar inzet om het evangelie gestalte te geven in de verkondiging en in dienstbaarheid. Immers, verkondiging zonder gebed is leeg en ook de dienstbaarheid in concrete daden van naastenliefde wordt gedragen en verheven door het gebed tot een waarachtig getuigenis van Gods liefde voor iedere mens.

Het gebed geeft als het ware de goede toonaard aan onze verkondiging en verwerkelijking van de Blijde Boodschap. Zoals het Magnificat van Maria aan het begin van het nieuwe verbond de toon zet voor het heil dat in Christus woord en daad wordt. Paus Johannes Paulus II heeft aan de drie groepen van mysteries nog een vierde bijgevoegd: de zogenaamde lichtmysteries die de blijdschap van het evangelie uitademen in gebed.

We geven hier de vier groepen van mysteries als een uitnodiging om te bidden, de Blijde Boodschap in verbondenheid met heel de kerkgemeenschap.

BLIJDE MYSTERIES:

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.
3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

MYSTERIES VAN HET LICHT:

1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. De bruiloft van Kana.
3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering.

4. De gedaanteverandering op de berg Tabor.
5. De instelling van de eucharistie.

DROEVE MYSTERIES:

1. De doodsangst van Jezus.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha.
5. Jezus sterft aan het kruis.

GLORIEVOLLE MYSTERIES:

1. De opstanding van Jezus uit de doden.
2. De Hemelvaart van Jezus.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria ten hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.



Op 13 oktober 1917 verscheen de H. Maagd Maria in het Portugese Fatima voor de zesde en laatste keer aan de drie herderskinderen Lucia (10), Francisco (9) en Jacinta (7).

Maria sprak tot Lucia onder andere: "Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ga voort met altijd, iedere dag, het rozenhoedje te bidden. De oorlog loopt ten einde en de soldaten zullen spoedig naar huis keren." Het gaat hier over de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918).

De H. Maagd had bij eerdere verschijningen beloofd om bij deze laatste verschijning een wonder te doen, zodat alle aanwezigen haar boodschappen, die de drie herderskinderen aan de mensen door-gaven, zouden geloven. Er waren die stormachtige en regenachtige dag ongeveer zeventigduizend mensen samengekomen op de plaats van de verschijningen. Er waren nieuwsgierigen, ongelovigen maar vooral ook veel gelovigen. Na het bidden van het rozenhoedje kwam een lichtstraal en vlak daarna Onze Lieve Vrouw boven de steeneik, de plaats waar zij ook de ander keren was verschenen. Op de vraag naar de vele noden en gezinnen die de mensen hadden voorgelegd antwoordde de H. Maagd: "De mensen moeten hun leven beteren en vergiffenis vragen voor hun zonden." Om er met een bedroefd gelaat aan toe te voegen: "Dat zij toch ophouden God te beledigen. Hij is al zoveel beledigd." Deze woorden vormen de kern van de hele boodschap van Fatima en hebben de meeste indruk gemaakt op Lucia.

Wij kunnen nauwelijks de waarde en de gevolgen beseffen, als wij gelovig ingaan op het moederlijke verzoek van de H. Maagd Maria om dagelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede in de gezinnen, in de naties en in heel de wereld.

Diaken Hennie Witsiers

Zie ook: <https://olvternood.nl/sermon/oktober-maria-maand-rozenkransmaand/>

BIJ EEN AANSTAANDE DIAKENWIJDING

Op zaterdag 7 november hoop ik uit handen van onze bisschop Gerard de Korte de diakenwijding te mogen ontvangen. Samen met vijf andere mannen, waaronder twee priesterkandidaten, bereid ik mij op dit moment voor op deze bijzondere dag. Al in de vroege kerk hadden diakens een rol in de zorg voor de geloofsgemeenschappen, in het bijzonder voor zieken en mensen die in het leven minder goed mee kunnen komen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit mooie en eigenlijk vergeten ambt in ere hersteld en ook toegankelijk gemaakt voor gehuwde mannen. Zorgzame aandacht voor kwetsbare mensen is in onze tijd misschien wel een van de belangrijkste opdrachten voor een christelijke gemeenschap. Van harte zal ik mij, binnen mijn mogelijkheden, na de wijding dan ook inzetten voor de mensen in onze omgeving die behoefte hebben aan aandacht, een goed woord of praktische hulp. Veel mensen in onze parochie hebben al laten weten graag bij de wijding aanwezig te willen zijn. Het coronavirus en het aantal wijdelingen maakt dit tot mijn verdriet nagenoeg onmogelijk.

De wijdingsplechtigheid is voor alle belangstellenden die niet aanwezig kunnen zijn echter rechtstreeks te volgen vanaf 10.30 uur via de livestream van de Bossche kathedraal: www.mariajohannes.nl of via het YouTube kanaal: www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDII-_zj-GazQ/live

CADEAUS



Hoewel het altijd bijzonder voelt om een met zorg gekozen geschenk te ontvangen,

wil ik bij gelegenheid van de wijding voor mijzelf niets vragen. Heel graag wil ik het goede werk van Mary's Meals ondersteunen en u vragen om mij hiervoor een gift te doen toekomen. Dat kan persoonlijk, maar ook via de bekende brievenbussen van de parochie. Als u mijn naam op de envelop wilt schrijven, dan komen deze vanzelf bij mij terecht. In deze Apostelbode kunt u het eerste deel lezen van een interview met Magnus MacFarlane, de stichter van Mary's Meals.

In deze weken van voorbereiding op de wijding vraag ik ook graag om uw begeleidend gebed. Ik zie er naar uit om ook als diaken onze geloofsgemeenschappen te blijven dienen!

pastor Andreas

IEDEREEN KAN IETS DOEN

Een interview met Magnus MacFarlane-Barrow-deel 1



MAGNUS, JE BENT DE STICHTER VAN MARY'S MEALS. VOOR ALLE LEZERS DIE DEZE BEWEGING NIET KENNEN: WAAR GAAT HET OM?

Mary's Meals is een eenvoudig project om de armste kinderen van deze wereld dagelijks een warme schoolmaaltijd aan te bieden. Daarmee stillen we de behoefte van hongerige kinderen aan voedsel. Tegelijkertijd maken we het zo mogelijk om naar school te komen en te leren. Zonder deze schoolmaaltijden moeten veel van deze kinderen werken om te overleven en zij missen daardoor de lessen of zijn te zwak en hongerig om überhaupt te kunnen leren. Het voedsel dat wij aanbieden wordt zoveel mogelijk regionaal ingekocht en door vrijwilligers bereid en uitgedeeld. Het gaat dus om het bieden van lokale oplossingen. Doordat wij de kinderen helpen, ondersteunen we tegelijkertijd de regionale economie en de plaatselijke boeren. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt doordat er inmiddels wereldwijd vele daden van liefde worden gesteld. We hebben ontzettend veel donateurs die vaak andere mensen attent maken op onze missie.

WAAROM DE NAAM MARY'S MEALS?

Onze naam is voor ons erg belangrijk. Maria is de moeder van Jezus en door haar aanwezigheid in Medjugorje werd Mary's Meals geïnspireerd. We geloven dat dit werk op een bijzonder manier aan haar toebehoort. We vragen haar als Moeder van God – en wel als daadkrachtige moeder die lijden, armoede, nood en ballingschap heeft gekend en misschien zelf wel moeite had om haar gezin te voeden – om ons te laten zien hoe wij dit werk moeten doen én om het op een manier te doen die haar eer bewijst en die een verwijzing is naar haar zoon Jezus.

JULIE NOEMEN MARY'S MEALS EEN BASISBEWEGING. WAT BETEKENT DAT?

Dat betekent dat het werk in de hele wereld op heel veel plaatsen met kleine stapjes groeit. Iedere daad van liefde is waardevol voor ons en het maakt niet uit hoe groot die is. Diegenen die dagelijks voor Mary's Meals werken hebben vaak het gevoel kleine zaden te zaaien doordat we alle mensen uitnodigen om zich bij onze missie aan te sluiten. Wij weten niet wanneer dit zaad ontkiemt of welke wonderbaarlijke vruchten het zal dragen. We hebben daar geen grip op en het

hangt niet van ons af, maar veel meer van Gods genade en van zijn voorzienigheid. Juist door dit werk mogen wij zien hoe goed mensen zijn. Onze basisbeweging bestaat uit vele duizenden wonderbaarlijke mensen die op heel veel verschillende manieren vrijgevig zijn. Vaak geven ze echt totdat het pijn doet! Het is een wezenlijk deel van onze missie om zoveel mogelijk mensen bij dit werk te betrekken en uit te nodigen om een steentje bij te dragen. Ieder mens kan iets geven, los van zijn of haar ras, godsdienst of afkomst – rijk of arm, jonger of ouder. Ieder mens, die gelooft dat elk kind tenminste één dagelijkse warme maaltijd zou moeten hebben, kan iets bijdragen en elke gave is uniek en onvervangbaar.

JE BENT VADER VAN ZEVEN KINDEREN. WAT MOTIVEERT JOU OM JE TEGELIJK OM ZOVEEL KINDEREN IN DE HELE WERELD TE BEKOMMEREN?

Ik denk dat we allemaal kunnen zien dat mensen die van kinderen houden van alle kinderen houden, niet alleen maar van de kinderen van hun eigen familie, geloofsgemeenschap, stad of land. Natuurlijk hebben we als ouders een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze eigen kinderen. We verheugen ons over hen en hebben een heel diepe band met hen. Maar de ervaring om zelf ouder te zijn, betekent niet dat we ons minder om andere kinderen zouden moeten bekommeren. Het tegendeel is waar! Als we van zo dichtbij de behoeften van onze eigen kinderen leren kennen, kan onze empathie voor andere kinderen die niet eens in hun basisbehoeften kunnen voorzien alleen maar groter worden. Ik geloof niet dat ik in dat opzicht een bijzondere of unieke motivatie heb. Ik denk zelfs dat alle mensen van goede wil hongerige kinderen willen helpen, zelfs als die ver bij ze vandaan wonen. Misschien zien ze soms geen goede mogelijkheid, maar Mary's Meals maakt het voor alle mensen mogelijk om te helpen.

MARY'S MEALS VOEDT INMIDDELS DAGELIJKS BIJNA TWEE MILJOEN SCHOOLKINDEREN IN NEGENTIEN LANDEN. HEB JE OOK REKENING GEHOUDEN MET DEZE ONTWIKKELING VAN HET WERK?

Heel eerlijk: toen we bijna dertig jaar geleden in Schotland begonnen met de inzameling van hulpgoederen voor het voormalige Joegoslavië was het zeker niet de bedoeling om een nieuwe organisatie in het leven te roepen. Ik had ook nooit gedacht dat het mijn levenswerk zou worden. Nog iedere dag ben ik verwonderd dat het zo gelopen is. Maar toen Mary's Meals werd geboren, begon ik te geloven dat dit eenvoudige visioen, om ieder kind in deze wereld dagelijks van een schoolmaaltijd te voorzien, zo overtuigend is dat het werk zal groeien. Ook omdat er zoveel goede mensen zijn én omdat we helemaal vertrouwen

op de Moeder Gods en onder haar bescherming werken. Wie kunnen niet in de toekomst kijken, maar ik heb het gevoel dat ons werk in heel veel opzichten nog maar net begonnen is.

Het eerste deel van dit artikel is met toestemming in vertaling overgenomen uit 'Feuer und Licht', nr. 288 juni 2020. In het volgende nummer van de Apostelbode vindt u het tweede deel. Meer informatie over Mary's Meals is te vinden op www.marysmeals.nl



OPROEP DEELNAME ACTIE KERKBALANS

In deze bijzondere tijd brengen wij de actie Kerkbalans nogmaals onder uw aandacht. Veel parochianen hebben gehoor gegeven aan onze oproep deel te nemen aan de actie Kerkbalans, zoals is te zien aan de barometer kerkbalans op pagina 2 van de Apostelbode.

Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, benadrukt met zijn oproep het belang om naar vermogen bij te dragen: "Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in de kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen". Mocht de brief aan het begin van het jaar aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan hopen wij dat u met deze herinnering alsnog uw steentje wilt bijdragen.

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59 van parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Kerkbalans 2020.

De werkgroep kerkbalans,
Liza Matijssen en Piet Hendriks

Vieringschema

10 oktober / 11 oktober
• 28e zondag door het jaar

17 oktober / 18 oktober
• 29e zondag door het jaar
• wereldmissiedag

24 oktober / 25 oktober
• 30e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^② ✧ Eerste lezing: Jes. 25,6-10a ✧ Tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-20 ✧ Evangelie: Mt. 22,1-14	lezingen ^③ ✧ Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 ✧ Tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b ✧ Evangelie: Mt. 22,15-21	lezingen ^④ ✧ Eerste lezing: Ex. 22,20-26 ✧ Tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10 ✧ Evangelie: Mt. 22,34-40
	H. Antonius Abt Wijchen	zaterdag zondag 19.00 Vormselviering Vic. Theo Lamers/Yves Mambueni 11.00 Eucharistieviering Ensem. Elckerlyc Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes	zondag 11.00 Familieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Ensemble Familiekoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes	Geén viering
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Andreas Inderwisch	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Jozef Alverna	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Yves Mambueni	Geén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	Geén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	Geén viering
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Georgius Heumen	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Jack Steeghs	Geén viering
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	Geén viering
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	Geén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering
	Het Kompas	Geén viering	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Yves Mambueni

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <p>✦ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 ✦ Evangelie: Mt. 5,1-12a</p>	<p>lezingen</p> <p>✦ Eerste lezing: Job 19,1.23-27a ✦ Tweede lezing: Rom. 14,7-9.10b-12 ✦ Evangelie: Joh. 17,24-26</p>	<p>lezingen</p> <p>✦ Eerste lezing: Wijsh. 6,12-16 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 ✦ Evangelie: Mt. 25,1-13</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering SDG Heren Yves Mambueni 14.00 Allerzielenviering (besloten) Martin Claes</p>	<p>maandag 19.00 Allerzielenviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes/ Andreas Inderwisch</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag zondag 19.00 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake 10.00 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie <i>Sint Maarten</i> Andreas Inderwisch/ Lara v/d Zee</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 14.00 Allerzielenviering (besloten) Andreas Inderwisch 16.00 Allerzielenviering (besloten) Andreas Inderwisch</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 09.30-10.30 Kerk open voor herdenking en een kaarsje aan te steken 11.00 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Allerheiligenviering Yves Mambueni</p>	<p>maandag 19.30 Allerzielenviering Werkgroep Avondwake</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zaterdag zondag 11.00 Eucharistie Yves Mambueni <i>Herdenking overledenen aan corona</i> 11.00 Allerheiligenviering Lara v/d Zee</p>	<p>maandag 18.30 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake 19.30 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Yves Mambueni</p>	<p>maandag 19.00 Allerzielenviering (besloten) Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>zondag 11.00 Allerzielenviering (besloten) Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Allerheiligenviering Jack Steeghs</p>	<p>maandag 19.00 Allerzielenviering (besloten) Werkgroep Avondwake/ Jack Steeghs</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Allerheiligenviering Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>maandag 19.00 Allerzielenviering bij het Kasteel Werkgroep Avondwake/ Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 14.00 Allerzielenviering Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Hennie Witsiers Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via  YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op

via het kanaal: **Antonius Abt Wijchen.**

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 09 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	---

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 oktober	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 06 november	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
--------------------	-----------	------------------------------------

Zuiderhoek | Wijchen

vrijdag 23 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	---

Batenburg

dinsdag 27 oktober	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
--------------------	-----------	---



Jeugd & Jongeren



Kinder KARAVAAN

KINDERKARAVAAN 20/21

We beginnen weer met een nieuw themaverhaal voor de kinderkaravaan. Kennen jullie het verhaal van Jona, die werd opgeslokt door een vis? Wisten jullie dat dit verhaal uit de Bijbel komt? Het is een verhaal dat vol zit met wonderbaarlijke, maar ook met herkenbare gebeurtenissen. Jona is een profeet van God, maar dan wel een opstandige profeet. Hij heeft er helemaal geen zin om te doen wat God van hem vraagt. Hij loopt weg, stelt vragen bij wat God doet en wordt zelfs boos op God. Willen jullie weten hoe dat afloopt? Kom dan ook naar de Kinderkaravaan. En natuurlijk gaan we dan ook jonassen... We kunnen nog ouders gebruiken die willen helpen om de vieringen voor te bereiden en de kinderen te begeleiden tijdens de viering. Iets voor jou? Neem contact op met pastor Lara (lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl). Je bent ook van harte welkom als je niet elke viering erbij kunt zijn.

DE DATA VOOR HET KOMEND SEIZOEN

Emmanuel Wijchen
Zondag 4 oktober 2020 11.00 uur

H. Joh. De Doper Balgoij
Zondag 31 januari 2021 11.00 uur

Paschalis Woezik
Zondag 14 maart 2021 11.00 uur

Antonius Abt Overasselt
Zondag 2 mei 2021 11.00 uur

Kapelberg Bergharen
Zaterdag 3 juli 2021 19.00 uur





VORMSEL 2020

Op 10 oktober 2020 om 19.00 uur zullen de vormelingen van dit jaar hun H. Vormsel ontvangen. Vanwege corona zal de viering alleen toegankelijk zijn voor genodigden. U bent van harte welkom om mee te vieren via de livestream.

EERSTE COMMUNIE

Inmiddels hebben de eerste communicantjes hun eerste communie ontvangen. Wat fijn dat dit eindelijk kon. De komende weken zullen op verschillende locaties kleine groepjes kinderen hun eerste communie ontvangen.

De voorbereiding van de nieuwe groep communicanten zal later starten dan normaal. De ouders die dit betreft zullen hier nog informatie over krijgen. U kunt ook zelf al aangeven dat u op de hoogte gehouden wil worden. Dit kunt u melden via: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl



H. VICTOR - BATENBURG

ALLERZIELENVIERING

De jaarlijkse Allerzielenviering wordt dit jaar gehouden op zondag 1 november om 11.00 uur in de oude St.-Victorkerk te Batenburg.

Vanwege het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen kunnen niet alle mensen uitgenodigd worden voor deze viering. Wij zullen ons bij deze viering beperken tot de familieleden van de dit jaar overledenen. Zij worden door middel van een afzonderlijke brief hiervoor uitgenodigd.

Om 12.00 uur zullen de graven op het kerkhof gezegend worden en daarbij kan iedereen aanwezig zijn, als u plaatsneemt bij het graf van uw dierbare.

Wij hopen dat u voor dit besluit begrip zult hebben, want wij moeten een uitbraak van het coronavirus zien te voorkomen.

De contactraad

UIT HET ARCHIEF

Verslag van een fietstocht in 1940 (deel 2)

Dat bij de vorstelijke familie Van Batenburg het denkbeeld bestaan heeft de kerk later nog te verfraaien en te vergroten blijkt uit een oorkonde uit 1675, die in het archief van de kerk aanwezig is.

Eenvoudig is het kerkje van buiten, bij het binnentreden zien we een schat van herinneringen en geschiedenis, opgetekend op rijke wapenborden. Allereerst zien we het

wapenbord van Willem Adriaan graaf van Horne, baron van Kessel en heer van Wuustwezel, generaal der artillerie en kolonel-commandant van een regiment infanterie. Het bord dat met zijn ornamentale versiering van de vloer tot aan het plafond van de kerk reikt, is een monumentaal stuk en een juweeltje van houtsnijkunst. Wenden wij ons, voor dit bord staande, naar rechts, dan vinden wij op de oostelijke muur naast de preekstoel een kleiner, doch zeer fraai bewerkt hangend wapenbord.

Dit bord draagt het algemeen wapen van het geslacht Nassau-Saarbrücken. Weerszijden van de ingang, dus tegenover het grote wapenbord van Willem Adriaan, hangen twee wapenborden, uitmuntend door de keurige afwerking en wijzende op de alliantie van het huis Batenburg met Bentheim Steinfurt. Naast het orgel zien we een in de muur gemetselde grafsteen. Deze grafsteen is van jonker Gijsbert van Bronckhorst Batenburg, overleden in het jaar 1429. Aan de andere kant van het orgel, boven de ingang naar de toren, hangt wederom een groot wapenbord, dat een alliantie aangeeft van de geslachten Oranje Nassau, Merode en Horne.

Hans Vermeulen





AFSCHEID GEMENGD KOOR H. VICTOR

Beste medegelovigen,
Vandaag, zondag 13 september 2020, nemen wij afscheid van de leden van het gemengd koor van deze geloofsgemeenschap.

In het voorjaar van 1974 is vastgesteld dat het moeilijk werd om de uitvaartmissen alleen door de heren te laten verzorgen. Er waren gewoon te weinig koorzangers. Niemand trad in die tijd tot het kerkkoor toe. Er moest een oplossing komen en die vond men door de dames mee te laten doen. In die tijd kon dat al en was men bezig de deuren van de kerk meer open te zetten. In die tijd was pater Martien Brouwers hier werkzaam als assistent en hij wilde wel helpen bij het opzetten van het dames- en herenkoor (gemengd koor). Hij bleef dirigent tot zijn vertrek in 1986. Hij werd opgevolgd door mevrouw Van Lubeek, de heer Jan Hermens en de heer Jan Derks. Het gemengd koor is officieel gestart op 1 september 1974. De drie dames zijn vanaf het begin bij het koor betrokken geweest en zijn dus 46 jaar lid geweest van dit koor.

Half maart van dit jaar viel het openbaar leven in ons land stil door de lockdown. Dit had ook weerslag op het kerkelijk leven. De Goede Week en Pasen, de meimaand, de zondagse vieringen, uitvaarten, vieringen van de eerste communie en het vormsel konden niet gevierd worden. We moesten ons 'behelpen' met vieringen die via livestreams werden uitgezonden. Sinds begin van de zomer is er gelukkig weer meer mogelijk. Ook voor de kerkkoren heeft het stilvallen van het kerkelijk leven grote weerslag gehad. Het niet mogen zingen bij al die hierboven genoemde vieringen en feestdagen heeft veel pijn en teleurstelling gebracht. Rationeel wisten we dat het niet anders kon, maar ons gelovig hart protesteerde. Het wordt er allemaal niet makkelijker of 'leuker' op. Maar menige koorzanger hoor je ook zeggen: "Ik wil wel, maar durf niet ...". Dat is alleszins begrijpelijk. Het lijkt ons dat elke zanger zich prettig

en vooral veilig moet kunnen voelen. Er wordt van ons allemaal veel geduld gevraagd.

De voorbije tijd is voor de leden van het gemengd koor een tijd van bezinning geweest. Daarbij hebben het zich prettig en vooral veilig voelen een grote rol gespeeld. Het koor heeft het zingen zo lang mogelijk volgehouden, maar door het wereldwijde coronavirus was het voor nu niet meer haalbaar. De groep was al te klein en zou op korte termijn nog kleiner worden. De gemiddelde leeftijd is behoorlijk gestegen en de lichamelijke klachten maken het steeds lastiger om door te kunnen gaan. Zij hebben dan ook het gezamenlijke eenduidige besluit genomen om met ingang van 1 september 2020 te stoppen. Ik wil de leden hier nog een keer in de schijnwerpers zetten. We kunnen niet op een goede manier afscheid nemen, we mogen geen handen schudden en wij mogen niet gezamenlijk een kopje koffie drinken.

Leden van ons zangkoor, jullie verdienen een dankwoord voor alles wat jullie hebben gedaan. Jullie kwamen trouw eerst elke dinsdagavond en de laatste jaren elke dinsdagmorgen naar de repetitie, weer of geen weer. Ik heb nooit geteld hoeveel keren jullie de vieringen hebben opgeleusterd. Daarnaast hebben jullie gezongen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en in het verpleeghuis de Weegbree te Wijchen.

Ondanks wat er in jullie leven gebeurde, bleven jullie het koor trouw. Het was voor jullie een goede tijd. Het koor had ook een sociale functie, het was een vast punt in de week waar iedereen naar uitkeek. Ik wil eindigen. Ik heb jullie als afscheid nog in het zonnetje willen zetten, dat hebben jullie dubbel en dwars verdiend. Het ga jullie goed.

De contactraad wil jullie nog een afscheidscadeau geven. Wij hebben daarover nagedacht wat wij jullie zouden kunnen geven. Wij dachten: Jullie krijgen nu meer tijd om iets anders te doen en jullie vrije tijd moet toch gevuld worden. Wij kwamen op het idee in plaats van bloemen iets anders te geven en wel bloembollen. Deze moeten geplant worden in de tuin. Daar kun je enige tijd mee bezig zijn en de aanplant vergt ook onderhoud. En je hebt er langer plezier van. Daarnaast geven wij jullie de parochiekaars mee.

Diaken Hennie Witsiers



VANUIT DE CONTACTRAAD

Els leest het openingswoord. Dit stukje is al in de vorige Apostelbode afgedrukt.

- Men is nog druk bezig om een passende oplossing te vinden voor een blijvende Mariakapel. Wordt vervolgd.
- Volgens het tweewekelijks weekendschema zou de kerk bij ons op 1 november gesloten zijn. Toch hebben wij gemeend dat er op deze dag een Allerzielenviering moet zijn. Uit eerbeton voor onze overledenen en nabestaanden. Met een paar mensen uit de contactraad zijn we bezig om een alternatieve Allerzielenviering voor te bereiden. Met mooie teksten en muziek.
- Na enkele ziekenhuisopnames en behandelingen, gaat het gelukkig weer beter met de dirigent van het dames- en herenchor. Frans, vanaf deze plaats wensen we jou een voorspoedig herstel toe en hopelijk snel tot ziens achter de piano of het orgel en voor het koor!
- Hoe de kerstvieringen dit jaar worden ingevuld is nog erg onzeker. Er moet worden bekeken wat veilig en haalbaar is wat betreft de coronamaatregelen.
- Ook is gesproken over wat de afspraken zijn rondom een uitvaart in een van de kerken van De Twaalf Apostelen. De volgorde is: De uitvaartleider neemt contact op met de koster van de kerk waar de uitvaart is gewenst. De koster neemt contact op met het pastores-team of er een pastor beschikbaar is op de gewenste datum en het gewenste tijdstip. En of de kerk vrij is. Daarna neemt de pastor contact op met de nabestaanden. Vervolgens wordt er samen met pastor en nabestaanden een waardige afscheidsdienst voorbereid.

Namens de contactraad, Els Bergman

FIETSTOCHT VAN DE GROENE TUINGROEP PASCHALISKERK

Donderdagmorgen 27 augustus 09.30 uur was het weer zover, onze jaarlijkse fietstocht. Het weer was prima (niet te warm, redelijke temperatuur later wel iets regen).

Twee van de organisatie wisten de route, voor de andere zeven van de tuingroep was het een verrassing waar de tocht naar toe zou gaan.

We reden richting Leur en Hernen (langs het mooie kasteel) richting Bergharen, langs de wetering op naar Horssen. Het fruit (appels en



peren) hing prachtig aan de bomen te wachten op de pluk.

Je kon zien dat de dag ervoor de wind vrij spel had gehad, overal lagen bladeren en takken op de wegen en paden. Binnendoor richting Druten (door het bosje van Druten) via wat omwegen naar de Waal. In de haven ligt een restaurantboot met een prachtig uitzicht op de Waal.

Tijd voor een heerlijk bakje koffie of thee met appelgebak. Vanwege coronaregels moesten we wel anderhalve meter uit elkaar zitten.

Na de koffie of thee vervolgden we onze fietstocht richting Boven-Leeuwen. We staken de Van Heemstraweg over en fietsten naar Maasbommel. We gingen dus van de Waal naar de Maas (ja, ja, echt dus het Land van Maas en Waal). Ook hier is het echt genieten van de mooie natuur die je ziet (even regenkleding nodig).

Het was alweer middag, iedereen had wel zin in een uitsmijter en die kun je prima nuttigen bij Moeke Mooren. Maar bij Moeke Mooren hebben ze geen lunchkaarten meer, maar je doet via een Tablet je bestelling. Maar ja, het zijn allemaal oudjes, dus hoe doe je dat? Na even wat uitleg lukte het en na vijftien minuten zat iedereen lekker te eten.

Na afgerekend te hebben, gingen we richting Appeltern, langs het prachtige stoomgemaal en ook langs de tuinen van Appeltern richting Batenburg. Als je door Batenburg heen fietst is het net of de tijd heeft stilgestaan. Het is gewoon een prachtig dorpje.

Na Batenburg zijn we beneden langs de dijk gaan fietsen. In een paar jaar tijd is hier een mooi natuurgebied ontstaan. We hebben niet de hele dijk gevolgd richting Niftrik, maar zijn linksaf richting Hernen gegaan.

Via wat binnenwegen zijn we weer in de Woezik beland (rond de klok van 4 uur) en hebben we ons bij zaal Verploegen op het terras een lekker biertje laten voorzetten.

Een prachtige fietstocht werd zo afgesloten en je zag dat iedereen genoten had.

Bedankt organisatie,
Namens de tuingroep Paschalis

JEUGDKOOR DO-RE-MI-FA-SOL

Na bijna een half jaar niet gezongen te hebben met ons jeugdkoor, mochten we eigenlijk weer!! Op 25 augustus was de eerste repetitie. Wat fijn om iedereen weer te zien. En op zaterdagavond 29 augustus hebben we weer een viering opgeluisterd met onze liedjes. Ditmaal op de Kappelberg in Bergharen tijdens de kinderkaravaan. Heerlijk in de buitenlucht, en ... het bleef droog, geen regen gelukkig. Ook heel mooi om te zien dat de jongste kinderen er waren, maar ook alle tieners. Bedankt nogmaals dat jullie zo goed vertegenwoordigd waren. En nog twee zangers die altijd bij de kinderkaravaan zijn, kwamen met ons koor meezingen.

De muzikale begeleiding was ook weer top: Gabriel op de piano, Sjoerd op de gitaar, Elise bespeelde de cello en Gerard op de drums, hij viel in voor Maarten die verhinderd was. Vaak is Nina er ook nog bij die dan ook op de piano speelt. Fijn dat de muzikanten zo enthousiast zijn!! Wat is het toch mooi om zo met z'n allen te zingen en muziek te maken. Vooral in zo'n kindvriendelijke viering klinkt het toch heerlijk, al die vrolijke liedjes in begrijpelijke taal voor de kids.

Maar ... hoe lang is dit nog mogelijk? De tieners krijgen het steeds drukker op de middelbare school en met hun bijbaantjes. En ik weet dat ze

ZINGEN

zoveel mogelijk nog willen komen zingen. En ik weet ook dat ze het 'zelig' voor mij vinden als er zo weinig komen om te zingen. Daarom wil ik dringend een oproep doen: Wie o wie, wil er bij ons kinderkoor komen zingen? Als je toch regelmatig met je papa, mama of opa en oma naar de kindervieringen gaat, kun je toch net zo goed mee komen zingen? Is veel leuker dan stil in de bank te moeten zitten! En dat je een keertje niet naar de repetitie komt is echt geen ramp. Kinderen leren zo snel een lied.

Kom anders een keertje op een repetitie luisteren en kijken of je het leuk vindt. We repeteren op dinsdagavond van 18.45-19.30 uur in de Paschalliskerk. En echt, zingen is zo verschrikkelijk leuk. Je moet er toch niet aan denken dat er straks geen liedjes meer worden gezongen tijdens een viering speciaal voor de kinderen.

Voor vragen mag je mij altijd bellen en misschien zie ik jullie binnenkort.

Hartelijke groeten, Els Bergman (dirigent)
Tel. 024-6411841



H. DAMIANUS - NIFTRIK

ALLERZIELENVIERING

De Allerzielenviering wordt gehouden op zondag 1 november 2020 om 14.00 uur.

Vanwege de beperking van het aantal plaatsen in de kerk zal deze viering gehouden worden op het kerkhof.

In de kerk is het niet mogelijk om iedereen bij deze viering toe te laten. Wij hebben dan ook gekozen voor het kerkhof. Er wordt hiervoor een aangepaste viering gemaakt.

Wij nodigen u uit de viering bij te wonen.

De contactraad



H. JUDOCUS - HERNEN

VERBONDEN DOOR LICHT IN HERNEN

Leven op afstand, teruggeworpen worden op jezelf, het kenmerkt de tijd waarin we leven, de tijd waarin we afstand houden, om elkaar te beschermen. Maar afscheid nemen en afstand houden gaan eigenlijk niet samen. Op maandag 2 november vieren we Allerzielen, de dag waarop over heel de wereld dierbare overledenen worden herdacht. Juist in dit jaar is samenkomen in verbondenheid belangrijker dan ooit. Het biedt ons de kans samen stil te staan bij het gemis van de mensen die ons lief waren, elkaar steun te bieden en samen te herdenken. In Hernen kennen we een jarenlange traditie van samenkomen

In de herfstmaand november, staan de eerste dagen in het teken van 'remember'.

*Allerheiligen en Allerzielen,
graven van dierbaren bezoeken en knielen
en we leven weer door naar december.*

*Het kerkhof ligt er schitterend bij,
lichtjes en bloemen rij aan rij.
Onze gevoelens zijn bij wie ons verlieten.
Mogen zij hemelse vreugde genieten;
onze hoop steunt ons daarbij.*

Toon van Duifhuizen

in de kerk, het noemen van namen en het branden van kaarsen. De coronacrisis maakt deze manier van samenkomen onmogelijk. Om toch handen en voeten te kunnen geven aan ons verdriet, aan onze behoefte om samen te komen, aan de wens om te herdenken, kiezen wij dit jaar voor een andere vorm van de Allerzielenviering. Dit jaar willen wij herdenken in gebed, in het noemen van namen, het branden van kaarsen en uiting geven aan onze gevoelens in nieuwe rituelen. Om iedereen de gelegenheid te bieden Allerzielen te vieren, hebben wij besloten de Allerzielenherdenking te houden rondom kasteel Hernen. Op het grasveld voor het kasteel branden wij een groot vuur, teken van warmte en licht. Rondom dit vuur vormen wij een cirkel van verbondenheid, ongeacht geloof en achtergrond. Om 19.00 uur beginnen wij met een korte herdenking, die onze traditionele kerkdienst vervangt. Tijdens deze herdenking noemen wij de namen van de mensen die ons ontvallen zijn en branden wij kaarsen voor de overledenen van de afgelopen jaren. Wij geven uiting aan ons verdriet in woord, gebaar en gebed. Rond 19.30 uur maakt pastor Hennie Witsiers een rondgang over het kerkhof om de graven te zegenen. Na deze herdenking kan eenieder op zijn eigen wijze uiting geven aan zijn herinneringen. Op verschillende plaatsen rondom het kasteel kunt u deelnemen aan rituelen om dierbaren die waar ook ter wereld zijn begraven, gecremeerd of uitgestrooid te gedenken. Gelovig of niet gelovig, jong of oud, iedereen kan deelnemen. Op een niet-traditionele manier kunnen dierbaren in het licht worden geplaatst. Om zo, 'verbonden in Licht', troost te ervaren. Naast de rituelen op het grasveld voor het kasteel, bestaat de mogelijkheid om stil te zijn bij de klanken van mooie liedjes in de sfeervol verlichte kasteeltuin. Op meerdere plekken zal daar worden gezongen en zullen op verzoek namen worden verwerkt in een liedje. Juist in deze tijd is het gevoel niet alleen te zijn heel waardevol.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

De Zonnebloem afdeling Hernen/Leur viert dit jaar haar veertigjarig jubileum. Tijdens de feestelijke reünie op 12 september in de Mijlpaal werd onze vrijwilligster Betty van der Aa benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marijke van Beek. Betty's inzet op vele plaatsen is niet onopgemerkt gebleven. Voor onze geloofsgemeenschap is zij tot op de dag van vandaag regelmatig lector in de weekendvieringen, nu al meer dan vijftien jaar. Bovendien staat zij paraat als er activiteiten plaatsvinden waar vele helpende handen nodig zijn (restaura-



tie kerk, jubilea, ziekendag). Zij is het type vrijwilliger waar onze geloofsgemeenschap op kan bouwen. Kortom Betty van der Aa is een veelzijdig vrijwilliger die haar talenten vanzelfsprekend

inzet om de gemeenschap te versterken.

We feliciteren haar van harte met deze mooie onderscheiding.

Contactraad H. Judocus Hernen/Leur

MISINTENTIES:

4 oktober: Jan Thoosen , Mien van Nuland-Verploegen, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing

10 oktober: Gerda van Heumen-Lukassen, Peter van Est, overleden familie van der Aa-Broekman

18 oktober: Mien Verploegen-van Nuland

24 oktober: Riet van Duifhuizen-Rutten, Wim en Gon Hebing

1 november: Mien Verploegen-van Nuland

2 november (Allerzielen): Gerda van Heumen-Loeffen, Cor en Annie van der Aa-van Casteren, Gerda van Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan Thoosen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie van der Aa-Broekman, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, Peter van Est, Jan van Heumen, Toon Hendriks, Paul Jansen, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Koojsje van Heumen-Cobussen

7 november: Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand november en begin december voor 12 oktober in te leveren bij:

Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42,
tel.: 0487-531191, of

per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



EEN BERICHT OVER ALLERZIELEN.

Hoe jammer we het ook vinden, door alle maatregelen in verband met corona hebben we de komende Allerzielenviering aan moeten passen. De families van wie afgelopen twee jaar een geliefde is overleden, krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van de viering. Van hun dierbare hangt er nog een kruisje in onze kerk.

Met deze families zullen afspraken gemaakt worden hoeveel familieleden welkom zijn in de kerk, in verband met de anderhalve meter afstand die we in acht moeten nemen.

Voor de andere families is er helaas geen ruimte in deze viering. Voor wie toch graag even naar de kerk wil gaan zijn de deuren één uur vóór de viering geopend, zodat er een kaarsje voor bij het altaar aangestoken kan worden. Of u kunt gewoon even rustig zitten om in gedachte bij uw overledenen te zijn. Op die manier kunt u zich hopelijk toch betrokken voelen bij Allerzielen. Een kaars op het kerkhof plaatsen kan natuurlijk altijd!

We hopen dat we volgend jaar weer iedereen welkom kunnen heten en dat we Allerzielen dan weer samen zullen kunnen vieren.

Werkgroep avondwake Nederasselt



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING 25 AUGUSTUS

ALLERZIELENVIERING 2020 (IN AANWEZIGHEID VAN NELLY THEUNISSEN)

Vanwege de coronacrisis is er in onze kerk momenteel slechts beperkt plaats. Daarom is de Allerzielenviering dit jaar in principe alleen bedoeld voor genodigden. Het is helaas niet anders.

ANDERE VIERINGEN

- Zoals in een eerdere Apostelbode vermeld, zullen de Overasseltse communicanten op 4 oktober hun eerste communie in onze kerk ontvangen. Op 10 oktober wordt aan alle vormelingen van

IN MEMORIAM

Op maandag 31 augustus 2020 is Jan Roelofs uit Nederasselt overleden. Jan is geboren en getogen in Nederasselt en is zijn hele leven in Nederasselt blijven wonen. In 1967 trouwde hij met Trees de Jong. Samen hadden zij een pluimveebedrijf. Naast zijn werk hield Jan ook van sporten, maar voetballen was toch wel zijn favoriete sport. Veel tijd heeft hij met zijn kinderen en kleinkinderen op het voetbalveld doorgebracht. Hij had ook een grote hobby: eenden, ganzen en zwanen. Daar stak hij veel tijd en energie in. Het was een lust voor het oog om te zien hoe mooi het erbij lag. Maar hij hield ook van sociale contacten en zette zich in als vrijwilliger. Heel veel jaren is Jan vrijwilliger geweest bij de kerk en samen met Trees was hij een trouwe bezoeker van de weekendvieringen. Hij was actief bij de werkgroep voor het onderhoud van het kerkhof en de tuin rondom de kerk. Om de veertien dagen was hij met een groep mannen aanwezig om ervoor te zorgen dat het kerkhof er verzorgd bij lag. Maar ook samen gezellig koffiedrinken en bijpraten hoorden daarbij. Met het opbouwen van de kerststal in de kerk en het plaatsen van de kerstboom is hij vele jaren betrokken geweest om de kerk rondom kerst sfeervol aan te kleden. Heel erg jammer dat hij ongeveer een jaar geleden deze activiteiten moest stoppen vanwege zijn gezondheid. Jan wilde nog wel, maar zijn lichaam liet hem in de steek. Langzaam werd het minder en Jan en Trees hadden meer zorg nodig. Ze konden niet langer in Nederasselt blijven wonen en zijn verhuisd naar Catharinahof in Grave. Daar is Jan overleden. Hij zou op 19 september 79 jaar zijn geworden.

de parochie in de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen het vormsel toegediend. Ook bij deze vieringen is er slechts beperkt ruimte. Via een videoverbinding of -opname kunnen belangstellenden toch getuige zijn.

- Het gemengd koor zal voorlopig nog niet zingen. Wel komt organist Henk van Elferen tweemaal per maand spelen en zal er elke derde zondag een pianist en/of violist van elders aanwezig zijn.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

- De Monumentenwacht heeft op 23 juni onze kerk geïnspecteerd. Nu er afgelopen voorjaar onderhoud aan de kerk is verricht, worden het

herstel van het voegwerk in de westelijke gevels van de transepten en het aanbrengen van enkele vlonders in de spits niet meer vermeld onder de aanbevolen werkzaamheden. Beide zijn naar tevredenheid van de Monumentenwacht afgerond. Een klein aantal andere punten wordt echter nog wel met een s (slecht) beoordeeld.

- De offerte voor de pastorietuin en het stukje grond rondom het H. Hartbeeld is op 30 juni ontvangen. De daarop vermelde werkzaamheden zullen nog worden doorgesproken.

VRIJWILLIGERSLUNCH

- De vrijwilligerslunch gaat dit jaar, zoals al eerder vermeld, niet door. Alle vrijwilligers worden hierover per brief geïnformeerd. De jubilarissen zullen worden bezocht door iemand van de contactraad.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Begraafplaats
- Apostelviering en Apostelspeld



PS In de nacht na deze vergadering woedde er een hevige storm met als gevolg dat de amberboom op ons kerkhof helaas doormidden is gebroken.

JUBILERENDE VRIJWILLIGERS BINNEN DE GELOOFSGEMEENSCHAP OVERASSELT

Het is binnen de geloofsgemeenschap Overasselt alweer een aantal jaren traditie om in de maand oktober met al onze vrijwilligers een lunch te houden. Omdat we - nu het coronavirus nog steeds rondwaart - geen onnodige risico's willen nemen, hebben we besloten om de vrijwilligerslunch dit jaar over te slaan. Volgend jaar is hopelijk alles weer 'normaal'. Dan zullen we de lunch extra feestelijk maken.

Dit jaar hebben wij drie jubilarissen in ons midden die al 25 jaar onafgebroken voor onze kerk in touw zijn. Het zijn Jac Theunissen, Erik Dyckhoff en Peter Sanders. Zij zouden normaal gesproken tijdens de lunch zijn toegesproken, maar helaas zal dat dit jaar niet mogelijk zijn.

In 1994 werden Jac en zijn vrouw An gevraagd om kosterwerkzaamheden in de kerk van Over-

asselt te verrichten. Jac zat toen net in de VUT en vaste koster Wim Dinnissen was door ziekte plotseling uitgevallen. Nadat Wim in januari 1998 officieel afscheid had genomen, waren Jac en An, samen met Jan van Delst, voortaan de koster van de Overasseltse kerk. Het half uur-tje per week dat van hen was gevraagd, bleek al snel heel wat meer te zijn, maar zij hebben het werk altijd met veel plezier gedaan. Jac en An hebben het dan ook maar liefst twintig jaar volgehouden, waarbij ze vier pastoors hebben meegemaakt. Nadat ze in april 2015 met het kosterwerk waren gestopt, is Jac lid gebleven van de werkgroep hoveniers. Samen met enkele anderen onderhoudt hij de pastorietuin. Ook helpt hij nog steeds met het jaarlijks opbouwen van de kerststal in de kerk. Vandaar dat hij nu al 25 jaar kerkelijk vrijwilliger is.

Erik is in 1995 onder pastoor Van den Muijsenberg begonnen als lector en collectant in de wekelijkse vieringen en is dit tot nu toe ononderbroken blijven doen. Daarnaast was hij vanaf 2003 tot de fusie in 2010 lid van het pastoraatsteam binnen de Maaskantparochie. Erik zingt overigens in het ensemble Intervalli, dat al enkele keren een prachtig optreden in onze kerk heeft verzorgd. In het verleden heeft hij zijn zangkwaliteiten ook weleens ingezet bij ons eigen kerkkoor Sint-Cecilia.

Peter is in 1995 begonnen als lid van het kerkbestuur van Overasselt, later de beheerscommissie en sinds de fusie de contactraad, waarvan hij nog steeds deel uitmaakt. Daarnaast was hij lid van het kerkcomité tot dit werd opgeheven. Op dit moment is hij bovendien collectant tijdens zondagsvieringen, lid van de werkgroep hoveniers, acoliet bij uitvaarten, coördineert hij de Vastenactie in Overasselt, waarbij hij ook zelf als collectant dienstdoet, coördineert hij de bezorging van de Apostelbode in Overasselt en bezorgt hij deze ook zelf. Ook werkt hij elk jaar mee aan de opbouw van de kerststal buiten de kerk. Kortom, Peter is op kerkvrijwillig gebied alweer 25 jaar van alle markten thuis.

De drie jubilarissen zijn in september bezocht door leden van de contactraad, waarbij hun een jubileumcadeau en een bloemetje zijn aangeboden.

Al onze vrijwilligers willen wij heel hartelijk danken voor het werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. Wij hopen hen volgend jaar weer tijdens de lunch te ontmoeten.

Contactraad Overasselt



ALLERZIELENVIERING IN BERGHAREN IN CORONATIJD

VOORRANG AAN NABESTAANDEN DIE IN DE AFGELOPEN TIJD EEN DIERBARE HEBBEN VERLOREN

Op maandag 2 november zal de viering van Allerzielen in Bergharen in een andere vorm plaatsvinden dan we gewend zijn. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen is er maar een beperkt aantal plaatsen in de Sint-Annakerk beschikbaar. Daarom wordt in eerste instantie voorrang gegeven aan mensen die in de afgelopen tijd een dierbare hebben verloren. Het is belangrijk dat zij zich vóór 12 oktober a.s. aanmelden om zeker te zijn van een plaats in de kerk.

Daarna kan iedereen die bij de viering aanwezig wil zijn zich aanmelden zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Helaas geldt hier VOL = VOL.

Naar verwachting is de viering in de kerk rond 20.00 uur afgelopen. Daarop aansluitend is er een korte plechtigheid op de begraafplaats, waarbij iedereen vrij kan aansluiten.

Overigens is de begraafplaats de gehele dag toegankelijk om uw dierbaren te gedenken, de

graven, urnenputten en het strooiveld te bezoeken, en bloemen en lichtjes voor hen te plaatsen.

WIJZE VAN AANMELDEN

Aanmeldingen kunnen uitsluitend worden gedaan per e-mail naar thepekel@planet.nl met vermelding van het aantal personen uit het aantal huishoudens.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De eerste film die we in onze kerk hebben gedraaid dit seizoen trok op 28 augustus precies het aantal bezoekers dat we konden toelaten in het coronatijdperk. Dat betekende dus uitverkocht, maar niet vol. Het was wel fijn om deze activiteit te kunnen hervatten. Op 20 november draaien we de volgende film: 'The two popes'.
- Op 13 september is de Kroatische gemeenschap weer gestart met de maandelijkse viering in onze kerk (tweede zondag van de maand om 17.00 uur).
- Op zondag 4 oktober om 11.00 uur komt de Kinderkaravaan weer in onze kerk. Hoe dit precies gaat lopen vanwege corona wordt nog bekeken. Voor onze kerkgangers is het aanvangstijdstip even om in de gaten te houden.
- Het tienjarig bestaan van onze parochie De Twaalf Apostelen kan niet gevierd worden zoals we zouden willen. Elders in deze editie vindt u vanuit onze kerk een artikel van Marion Eling rond dit jubileum.

- De werkgroep ouderen vanuit 't Achterom kan vanwege corona nog niet beginnen met haar activiteiten. Gevolg is dat de Ouderendag in oktober en de kerstviering in de week voor Kerstmis niet door zullen gaan. Dit is erg jammer, maar het is helaas niet anders.
- Binnen onze kerk zijn we bezig om het archief op orde te brengen. Mocht u materiaal hebben dat hierin thuishoort, wilt u het dan bij ons afgeven?
- Vanuit onze kerk proberen we aandacht te geven aan mensen die ziek en/of eenzaam zijn, maar we weten niet altijd wie daar behoefte aan heeft. Kent u deze mensen, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
- De contactraad komt weer bijeen op 7 oktober om 19.00 uur.

Namens de contactraad,
Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in onze herberg van de Emmanuelkerk. Uiteraard



gelden de corona-aanpassingen, maar dat doet aan de gezelligheid niets af. De komende maanden zien we elkaar op 7 en 21 oktober en 4 en 18 november tussen 10.00 en 11.30 uur. Van harte welkom.

Tini Poos



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- De contactraad heeft de afgelopen tijd niet vergaderd en alleen telefonisch onderling contacten onderhouden. Vele activiteiten konden niet doorgaan en hulde aan allen die bijgedragen hebben aan het mogelijk maken van vieringen waarbij voldaan wordt aan de RIVM-normen.
- We beseffen dat velen die actief zijn in onze geloofsgemeenschap behoren tot de kwetsbare groep voor het virus.
- Aangezien iedere extra activiteit moet worden aangemeld (en goedgekeurd!) bij de autoriteiten is besloten om voorlopig geen extra activiteiten te organiseren.
- De contactraad heeft met pastoor Martin Claes gesproken over de Allerzielenviering (2 november). Gezien de regels die het RIVM stelt kunnen we deze viering niet in de vorm houden zoals we de afgelopen jaren gewend waren.
- Er is verder overlegd in het pastoresteam en besloten dat de viering in twee gedeelten wordt gehouden. Op zondagmiddag 1 november is er om 14.00 uur een viering voor nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar. Door de beperkte capaciteit van de kerk zal hier een beperkt aantal personen per overledene aanwezig kunnen zijn. De intentie is om iedereen hiervoor

uit te nodigen. Na afloop van deze viering zullen ook de graven gezegend worden.

- Op maandagavond 2 november vindt dan de gewone Allerzielenviering plaats voor andere belangstellenden. Er zal geen zegening van de graven plaatsvinden omdat het donker is.

Bij alle vieringen zullen we ons moeten houden aan de RIVM-richtlijnen en het maximum aantal personen dat in de kerk aanwezig mag zijn. Hoe we dat gaan organiseren is nog onderwerp van overleg en zal nog worden gecommuniceerd via diverse media.

- Het feest van Allerheiligen wordt op zondagmorgen 1 november in de mis van 11.00 uur gevierd.
- Het pastoresteam gaat zich de komende weken beraden over de mogelijkheden van vieringen rond de kerstdagen 2020.
- Hoewel een nieuwe geluidsinstallatie hoog op de wensenlijst staat is er besloten voorlopig geen verdere activiteiten te ondernemen totdat meer bekend is over de financiële situatie 'na corona'.
- Gezien de ontwikkelingen rond de coronapandemie heeft de contactraad besloten de activiteiten in het kader van het project vitaliteit voorlopig op te schorten.

Hein Kroft



Op 13 september hebben vijf kinderen uit twee gezinnen hun eerste communie mogen ontvangen.

In een aangepaste viering met het familiekoor werd het ondanks corona toch nog een feestelijke aangelegenheid.

Lieve kinderen, van harte gefeliciteerd en dank je wel dat jullie bij de Kerk van Jezus willen horen.



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Panicos Panagides is op 16 mei 1962 geboren te Limassol (Cyprus). Daar groeide hij op. Na vele omzwervingen is hij in Nederland komen wonen. Hij heeft gewoond aan de Homberg. Hij was alleenstaand en gastvrij voor de zonen van zijn broer in Wijchen. Op 14 augustus 2020 is hij vrij plotseling in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden. De afscheidsdienst is gehouden in het uitvaartcentrum Wessels op 20 augustus 2020. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.



Op 20 januari 1931 werd **Riet van Rijsbergen-Schuiling** te Nijmegen geboren. Zij groeide op in een gezin van zes kinderen. Zij is in 1952 getrouwd met Jo van Rijsbergen en hun liefde werd bekroond met zes kinderen. Zij was ook de trotse oma van haar kleinkinderen en overgrootmoeder van de achterkleinkinderen. Zij stond altijd klaar voor haar kinderen. Op 30 augustus is zij in de Meander te Wijchen overleden. Haar leven hebben we gevierd in de afscheidsdienst op 3 september 2020 in de H. Antonius Abtkerk. Daarna heeft de crematiedienst plaatsgevonden te Nijmegen.

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht en dan bedoelen we **Gerard Gerrits**, geboren 27 september 1943, overleden op 30 augustus 2020 te Overasselt. Gerard werd geboren als jongste in de rij in het gezin van negen. Hij was de zoon van Sjang en Truus Gerrits-Loermans. Gerard heeft een liefdevolle jeugd gehad op Worsum. Hij volgde de opleiding automonteur, heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt in de Ford Automobielen. Voor zijn familie was hij een rots in de branding, iedereen kon een beroep op hem

doen. Hij trouwde met Henny in 1971, hij genoot van de vele vakanties, de wedstrijden van Feijenoord, fietsen in de natuur. Hij wilde nog zo graag, maar zijn gezondheid liet het niet toe. Na een eucharistieviering hebben we hem te ruste gelegd op de begraafplaats in Overasselt.

Na een periode van afnemende gezondheid is op 31 augustus 2020 **Jan Roelofs** uit Nederasselt in het verzorgingshuis Catharinahof in de leeftijd van bijna 79 jaar overleden. Jan is in Nederasselt geboren en heeft daar zijn hele leven gewoond.

In 1967 trouwde hij met Trees de Jong en zij kregen samen twee zonen. Ook was Jan erg trots op zijn vier kleinkinderen. Jan was naast zijn werk ook een fanatiek sportman; tafeltennis, biljarten, maar vooral voetballen. Vele jaren is Jan vrijwilliger geweest bij de kerk voor het onderhoud aan het kerkhof en het opbouwen van de kerststal. Ook deed hij hand- en spandiensten in het dorps-huis. Helaas liet de gezondheid hem in de steek en was hij genoodzaakt te verhuizen voor meer zorg. In de kerk van Nederasselt hebben we op 5 september zijn uitvaart gevierd en hem overgebracht naar het crematorium.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

OPLOSSING PUZZEL

1. Berg 2. Berg 3. Dom 4. Water 5. Toren 6. Wijn
7. Vader 8. Centrum 9. Vraag 10. Winkel 11. Moppen
12. Raad 13. Koffie 14. Vieringen 15. Koor
16. Bezoek 17. Zang 18. Mis 19. Ontbijt 20. Heilig
21. Lieder 22. Bij 23. Dienst 24. Haar 25. Dom
26. Geheim 27. Bank 28. Mis 29. Licht 30. Gang
31. Bode

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Piet van Kerkhof
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers



Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

WIJBeko

Er hangen kleine spinnenwebjes in de heggen, de zomer sluipt langzaam weg. Ik had nog een stille hoop dat de dirigent en ik in september verder zouden kunnen gaan met het ouderenkoor, maar helaas, het lukt niet meer. Het koor heeft meer dan veertig jaar gezongen, zelf zat ik ruim negenentwintig jaar achter de toetsen. Ik vond vanmorgen op zolder een oude foto van jaren geleden, alle koorleden in zwart-wit uniform. In de bloeitijd waren er zeker vijfendertig zangers en zangeressen, nu zijn de meeste mensen op de foto overleden. De tijd staat nu eenmaal niet stil.



kwamen trouw elke vrijdagmorgen naar de repetitie, weer of geen weer. Ik heb nooit geteld hoe vaak we kerkdiensten hebben opgeluisterd, eerst in de Elsthof, waaronder heel wat uitvaarten, later in de Meander. We hebben gezongen in Ewijk, in de Weegbree, we zijn naar korenmiddagen buiten Wijchen geweest, we hebben gezellige middagen verzorgd in St.-Jozef en nog veel meer.

Ik kan niet alles opsommen, ik weet wel dat jullie allemaal belangrijk zijn geweest voor veel mensen. Wijbeko is een afkorting van: Wijchens bejaardenkoor. Ik vind het een ere naam. Ondanks alles wat er in jullie leven gebeurde bleven jullie het koor trouw. We hebben zelfs enkele honderdplussers meegemaakt, ik zal ze nooit vergeten. Huub, de dirigent, heeft al die jaren gezorgd voor geschikte muziek, voor vervoer indien nodig en voor heel wat door hem zelf gebakken traktaties. Kortom, het was een goede tijd. Het koor had ook een sociale functie, het was een vast punt in de week waar iedereen naar uitkeek. Ik denk ook aan alle andere koren die het nu moeilijk hebben en niet weten of en hoe ze verder moeten gaan. Muziek is zo belangrijk, wereldwijd en voor iedereen. Ik hoop dat zangers, dirigenten en muzikanten de moed niet verliezen en een nieuwe weg zullen vinden tussen de notenbalken.

Ik wil eindigen met Wijbeko, mijn koor. Lieve mensen, ik heb jullie als afscheid nog in het zonnetje willen zetten, dat hebben jullie dubbel en dwars verdiend! Het ga jullie goed!

Ik wil eindigen met Wijbeko, mijn koor. Lieve mensen, ik heb jullie als afscheid nog in het zonnetje willen zetten, dat hebben jullie dubbel en dwars verdiend! Het ga jullie goed!

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambuëni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	pastoraal werker	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

TIEN JAAR DE TWAALF APOSTELEN

Door de huidige maatregelen voor ieders gezondheid is het vieren van ons tienjarig bestaan niet in de vorm zoals we dat gewend zijn. Hier ziet u een compilatie van de afgelopen tien jaar samen het verhaal van God en de mensen ontdekken.



INSTALLATIE PAROCHIE
2010



2011



de gilden tonen hun respect
2012



2019



koffiedrinken na
de viering 2013



2015



2018



jong en oud
vieren 2014



2017



speeddaten
na de viering 2017



2016



DE DOPELINGEN VAN VIJF JAAR GELEDEN MAAKTEN
HUN EIGEN VAANDELS
2015

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **november 2020**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 15 oktober 2020 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.