

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 1, februari 2021



EST(H)ER

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

DE WENSBALLON

De wensballon van mijn zesjarige kleindochter zocht zijn eigen weg in de donkere nacht. Zojuist rustte hij nog in twee ongedurige kinderhandjes.

Een blij mensenkind wenste hem een goede reis toe, in dat eerste uur van het nieuwe jaar. Op dat moment overviel mij de gedachte dat er zoveel wensen rondtrekken, wensen van jonge en oude mensen, rijk en arm, wensen om voorspoed, gezondheid en genegenheid. Stil koesterde ik het denkbeeld dat hoop naast de vertwijfeling, vrede naast oorlog, liefde naast brute haat altijd uitzicht bieden betreffende de toekomst, voor ons allen nu nog onbekend.

Zoals de wensballon van een kleuter zijn zoektocht begon in de diepe duisternis, zo klonk vol overtuiging een zuivere kinderstem "Oma, ik weet zeker dat mijn wens uitkomt."

Vastberaden sloeg ik een arm om twee tere schouders.

"Hoop doet leven, kleine meid. Houd deze waarheid stevig vast en draag haar uit, een leven lang, opdat je naasten in deze donkere wereld enkel levenskracht en licht mogen putten uit dit geloof, de verwachting en de liefde."

Joke Plamont - Mees

OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud.

Volg a.u.b. de media en kijk op de mijn RKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

De maandelijkse gespreksgroep 'Geloven Nu' wordt tot nader order onderbroken. De deelnemers weten inmiddels dat vanwege de corona-aanscherpingen de bijeenkomsten voorlopig niet doorgaan.

*31 JANUARI 11.00 UUR DIGITAAL

Kinderkaravaan, aanmelding vooraf mogelijk via Facebook of MijnRKK.

17 FEBRUARI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

3 MAART 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 26 MAART 14.30 UUR EMMANUELKERK**
Filmvertoning 'I, DANIEL BLAKE'

* hiervoor dient u zich aan te melden



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 6 maart t/m 4 april (Pasen). Het thema is 'Eva'. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 11 februari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



Tot nader bericht afgelast in verband met de coronamaatregelen.

DOET U AL MEE? REKENING: NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2019	opgeteld	2020	opgeteld	verschil
Juni	2.307	141.271	3.336	130.300	-10.971
Juli	4.035	145.306	5.113	135.413	-9.893
Augustus	1.277	146.583	2.210	137.623	-8.960
September	2.101	148.684	9.681	147.304	-1.380
Oktober	6.965	155.649	6.080	153.384	-2.265
November	1.681	157.330	2.358	155.742	-1.588
December	7.618	164.948	4.528	160.270	-4.678

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE IN 2020!



VIJFDE ZONDAG IN DE MAAND

WAAROM OOK WEER?

Vanwege het gewijzigde vieringenrooster kennen we sinds augustus 2020 het fenomeen van de vijfde zondag. Het idee van het pastorale team is om deze vier jaarlijks terugkerende weekenden nou eens anders in te vullen dan de overige achtenveertig weekenden. Waarom? Niet om het team te ontlasten, veel meer om andere mensen te betrekken en/of te bereiken met de invulling van ons gedeelde geloof. Om andere vormen te ontdekken met elkaar, om eventueel een viering te houden waaraan veel meer aandacht besteed kan worden...

Daarom ook willen we het aantal plekken met activiteiten beperken tot een of enkele geloofsgemeenschappen. De pastores kunnen dan ook elkaar ter plekke ondersteunen. Daardoor is er veel meer mogelijk: een speciale liederenviering, een diaconaal weekend, extra aandacht voor gezinnen of jongeren. Het kan allemaal, mits wij als pastoraal team gevoed en uitgedaagd worden vanuit wat er plaatselijk leeft en gedragen wordt.

CORONA MAAKT HET VOORLOPIG LASTIG

Dat het idee achter de vijfde zondag niet vanzelf spreekt hebben we gemerkt. Niet iedereen is enthousiast. Daarbij hebben we de pech van het heersende coronavirus, waardoor het enthousiasmeren en samenbrengen van groepen voorlopig niet zomaar kan.

Daarom ook zijn we beperkt voor het vijfde week-

end van 30/31 januari, maar onderaan dit artikel vindt u een overzicht van de vieringen en openstellingen die op het moment van dit schrijven bekend zijn. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken de MijnRKK-app of stuur een mail naar onderstaand adres.

HEBT U NU EEN IDEE? LAAT HET ONS WETEN!

Hebt u een goed idee voor de vijfde zondag, wilt u zelf eens een overweging verzorgen? Loopt u warm voor een doe-activiteit? Wilt u met een groep op excursie naar een plek waar het gelukt is om nieuwe wegen in te slaan? Wilt u meer gezinsgerichte activiteiten?

Als u met dit soort vragen rondloopt is de vijfde zondag de kans om uw verlangen waar te maken. Dat kan op verschillende manieren: als deelnemer, als iemand die met het team in gesprek wil, als iemand die mee wil uitvoeren, anderszins...

Laat het ons weten via Info@detwaalfapostelen.nl en wij nemen contact met u op.

DE VIJFDE ZONDAGEN IN 2021 OP EEN RIJ:

Zaterdag 30 en zondag 31 januari
Zaterdag 29 en zondag 30 mei (weekend na Pinksteren)

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen

Kerk	datum	tijd	activiteit
H. Anna Bergharen	30 en 31 januari	10.00 - 19.00 uur	Openstelling Mariakapel
Kapelberg Bergharen	Alle dagen		Openstelling
H. Judocus	31 januari	11.00 uur	Gebedsviering Maria-Lichtmis
H. Damianus	30 januari	19.00 uur	Gebedsviering Maria-Lichtmis
Batenburg	30 en 31 januari	09.00 - 16.00 uur	Openstelling Mariakapel
Antonius Abt Overasselt	31 januari	11.00 uur	Eucharistieviering
Antonius Abt Nederasselt	31 januari	09.30 - 10.30 uur	Gebedsviering + ophalen van de doopvis
Digitaal	31 januari	11.00 uur	Kinderkaravaan
Paschaliskerk	30 en 31 januari	10.00 - 17.00 uur	Openstelling Mariakapel
Emmanuelkerk	31 januari	09.30 uur	Gebedsviering Maria-Lichtmis
H. Jozef Alverna	30 januari	19.00 uur	Woord- en communiviering, Maria-Lichtmis met gelegenheid Blasiuszegen
Antonius Abt Wijchem	31 januari	11.00 uur	Eucharistieviering



KERSTGEZINSVIERINGEN

Voor het eerst dit jaar hebben de verschillende kerstgezinsvieringswerkgroepen uit onze parochie samengewerkt om de gezinsviering met kerst voor te bereiden. Dit jaar werd er daarbij nogal wat creativiteit gevraagd vanwege corona. Daarom was het extra fijn dat we niet op elke locatie apart het wiel hoefden uit te vinden. Al gauw kwam het idee om een filmpje te maken van het kerstverhaal dat door de kinderen zou worden gespeeld. Het is een prachtig film-



pje geworden! Kinderen uit Overasselt waren de vertellers en maakten muziek, terwijl kinderen uit Niftrik, Balgoy en Batenburg het verhaal speelden. Met de herders in een wei met echte schapen en Maria en Jozef in een echte stal.

Op kerstavond hebben we een onlineviering gehad via Teams. Anders dan bij de livestream vanuit de Abt was het hierbij ook mogelijk om elkaar te zien en te horen. Op die manier konden we toch ook echt samen vieren. We hebben het filmpje bekeken, de kinderen hebben verteld wat hun grootste kerstwens is en we hebben samen gebeden.

Wil je het filmpje ook nog zien? Dat kan! Ga naar: <https://youtu.be/725oYMjdHbA>



START VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

In januari zouden we gaan starten met de voorbereidingen voor de eerste communie en het vormsel. Helaas gooide corona weer roet in het eten. Zolang de scholen dicht zijn, zullen er ook geen fysieke kinderactiviteiten in de parochie worden georganiseerd. En voor de eerste bijeenkomst

vinden we het toch wel heel belangrijk om elkaar in het echt te zien. Zodra de scholen weer opengaan, zullen we beginnen met de communie- en vormselvoorbereiding.

Voor het vormsel is er nog plek voor nieuwe aanmeldingen. Heb je in de drukte voor kerst de informatieavond gemist? Neem dan even contact op met pastor Lara.

De voorbereiding voor de eerste communie is dit jaar centraal in Wijchen. Zo kunnen de kinderen ervaren dat ze niet alleen zijn, maar dat we samen kerk zijn. De vieringen van de eerste communie zullen in mei in de eigen gemeenschap zijn.



KINDERKARAVAAN

Op zondag 31 januari om 11.00 uur zal er weer een viering van de Kinderkaravaan zijn. Om het voor zoveel mogelijk gezinnen mogelijk te maken om bij deze viering aanwezig te zijn zal het een *online*-viering zijn. We maken verbinding met elkaar via Teams. Zodat we elkaar ook kunnen zien en met elkaar kunnen praten.

We volgen dit jaar met de Kinderkaravaan het verhaal van Jona. De vorige keer hebben we gehoord dat God aan Job vroeg om naar de stad Nineve te gaan. Job wilde dat niet en ging precies de tegenovergestelde kant op. Toen raakte het schip waarmee Job was weggegaan in een zware storm en gooiden de mannen op het schip Job overboord in de hoop dat de zee daardoor weer kalm zou worden. Hoe zou het verhaal verder gaan?

De link om in te loggen bij de viering is te vinden op de website, in de nieuwsbrief en in de MijnRKK-app.

pastoraal werker Lara van der Zee

DEEL 1.

OVER BROEDERLIJKHEID EN SOCIALE VRIENDSCHAP

Aan de vooravond van de 4^e oktober 2020 - de feestdag van Franciscus van Assisi - droeg paus Franciscus de mis op bij het graf van Franciscus in de basiliek van Assisi. Hij ondertekende daar zijn derde encycliek 'Fratelli tutti'.

De titel van zijn vorige encycliek 'Laudato Si' uit 2015 ontleende de paus aan het Zonnelied van Franciscus. In vers drie van dit lied van broeder Zon staat: "Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen". In de encycliek 'Fratelli tutti' laat hij zich inspireren door de eerste regel van Wijsheidsspreuk 6 van de H. Franciscus, die gaat over de navolging van de Heer: "Broeders, laten wij allemaal de goede Herder voor ogen houden, die het lijden aan het kruis heeft doorstaan om zijn schapen te redden". Een aansporing voor een manier van leven in de geest van het evangelie.

Er zit een duidelijke lijn in de drie encyclieken die de paus tijdens zijn pontificaat het licht heeft doen zien. De eerste encycliek 'Evangelium gaudium' (Over de vreugde van het Evangelie) vertrekt vanuit en gaat over de relatie met God; 'Laudato Si' pleit voor een duurzame en eerbiedige relatie met Gods schepping en 'Fratelli tutti' gaat over de relatie met elkaar, mondiaal, los van ras, cultuur, religie. Paus Franciscus draagt zijn boodschap met volle overtuiging uit, zoals opnieuw bleek uit zijn kersttoespraak op eerste kerstdag 2020. Of dit zijn sluitstuk is, zal de toekomst uitwijzen, maar deze triptiek kan beschouwd worden als een grote bijdrage aan het christelijk sociale denken en geeft een samenvatting van zijn hele beleid. Voor deze rijke nalatenschap kunnen we onze hardwerkende, eenvoudige en inspirerende paus dankbaar zijn.

Ga er maar aanstaan. Deze derde encycliek is een lijvig document van tachtig pagina's. In acht hoofdstukken komen alle grote misstanden in de wereld aan de orde, zoals oorlog, populisme, opvang van vluchtelingen, een groeiende kloof tussen arm en rijk, slavernij, de wegwerpwereld, mensenrechten, pandemieën en andere rampen. Maar er is ook hoop; daarvoor schetst de paus voldoende perspectieven. In dit artikel en het volgende ga ik nader in op context en inhoud van deze encycliek. In de inleiding schrijft de paus dat hij zich opnieuw heeft laten inspireren door de heilige Franciscus, de heilige van broederlijke liefde, eenvoud en vreugde, de broeder van de zon, de zee en de wind, maar die zich nog meer wist te verenigen met zijn medemensen. Hij zaaide overal vrede en liep dicht bij de armen, de verlatenen, de zieken,



de afgedankten en de laatsten. Zijn grenzeloos hart was in staat verder te gaan dan de afstanden van herkomst, nationaliteit, kleur en religie. Beroemd is zijn bezoek aan sultan Malik al-Kamil in Egypte (waarschijnlijk in 1219), van wie de persoon Franciscus verschilde in taal, cultuur en religie. Dat bezoek had bovendien plaats op een historisch moment, namelijk tijdens de kruistochten. Hij kwam niet om de sultan te bekeren, maar om de liefde van God te verkondigen. Als broeders gingen zij na deze ontmoeting uit elkaar.

In de inleiding benadrukt de paus ook dat hij openstaat voor een dialoog met alle mensen van goede wil. Hij had contact met de orthodoxe patriarch Bartolomeüs en met de groot-imam Ahmad Al-Tayyeb, die hij in Abu Dhabi ontmoette. Samen benadrukten zij, dat alle mensen als gelijken door

God geschapen zijn en geroepen zijn om samen te leven als broeders onder elkaar. Toen hij aan deze encycliek begon, brak onverwacht de COVID-19-pandemie uit, de coronacrisis. Hij hoopt dat in deze tijd waarin we leven, de erkenning van de waardigheid van ieder mens mag toenemen en dat een wereldwijd verlangen naar broederschap mag herleven.

In alle openheid zegt de paus dat hij zich bij het nadenken en schrijven over het thema 'universele broederschap' bijzonder gestimuleerd heeft gevoeld door o.a. Martin Luther King, Desmond Tutu en Mahatma Gandhi. De paus heeft een open hart voor de wereld. Hij eindigt zijn herderlijk schrijven met twee gebeden: Gebed tot de Schepper en een Oecumenisch gebed.

Ik eindig met het 'Gebed tot de Schepper' en ga in mijn volgende bijdrage wat dieper in op de inhoud van 'Fratelli Tutti'.

Gebed tot de Schepper

Heer en Vader van de mensheid,

U die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen,

blaas een broederlijke geest in ons hart.

Inspireer ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.

Help ons om gezondere samenlevingen en een waardiger wereld te creëren,

zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.

Moge ons hart zich openen voor alle volkeren en naties van de aarde,

om het goede en de schoonheid te erkennen die U in elk van hen hebt gezaaid,

om banden van eenheid, gemeenschappelijke projecten en gedeelde hoop te smeden.

Amen!

Koos Leemker

SAMEN BIJBELLEZEN IN DE VASTEN

OP WEG NAAR JERUZALEM -

Tijdens de komende veertigdagentijd willen we graag de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan over bijbelteksten. We vormen kleine groepjes (ongeveer vijf personen) die samen de lezing van de zondag lezen en met elkaar uitwisselen welke vragen en gedachten daarbij opkomen. Dat zal waarschijnlijk in digitale vorm gaan, dus via Zoom, Teams of Skype.

Meer informatie volgt via de website en de MijnRKK-app of stuur een mail naar: info@det-waalfapostelen.nl om op de hoogte te worden gehouden.

pastoraal werkster Lara van der Zee

APP-TOCHT LEVEND KERSTVERHAAL



Vlak voor kerst is er in het centrum van Wijchen altijd het sprookjesfestijn met in de kerk een levend

kerstverhaal. Dat kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar gelukkig was er een alternatief dat wel kon.

Via een app kon je een tocht lopen langs verschillende locaties in Wijchen, waar dan telkens een stukje van het kerstverhaal werd verteld in de vorm van een filmpje. Bij het reisbureau werd verteld hoe de reis van Maria en Jozef naar Bethlehem ging, bij



het gemeentehuis vertelde de ambtenaar waarom iedereen zich moest laten inschrijven, enz. Aan het eind lag er nog een leuke verrassing klaar.

Op deze manier konden gezinnen toch het kerstverhaal beleven. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit mogelijk te maken!



pastoraal werkster Lara van der Zee

familie Hinten bij het fotomoment aan het eind van de tocht

VASTEN EN VASTENACTIE

Vasten, een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of mobiele telefoon uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

VASTEN EN VASTENACTIE

Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent 'even minderen voor een ander'. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. Vroeger voerden we alleen campagne tijdens de vastentijd, tegenwoordig gaat dat het hele jaar door. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen bereid in actie te komen voor een ander.

VASTENPERIODE

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur 's middags. Dat zijn zesentwintig dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er veertig dagen over. Het getal veertig verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het beloofde land.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de r.-k. kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (halfvasten) en Witte Donderdag.

VASTENACTIE

VEERTIGDAGENTIJD EN CARNAVAL

40
dagentijd



Het is onze gewoonte om te spreken over carnaval en veertigdagentijd, in plaats van omgekeerd. Aannemelijk, omdat de viering van carnaval de veertigdagentijd inluidt. Een jaar geleden werd alles anders. De soberheid van de veertigdagentijd bleef zich uitstrekken over de rest van het jaar. Intussen hebben we het kalenderjaar 2020 achter ons gelaten en kijken reikhalzend uit naar de periode dat we weer zonder hindernissen kunnen samenkomen, zingen en feesten. Ons geduld wordt nog op de proef gesteld. De eerste prikken worden gezet, maar het zal nog een tijd duren voor we in vrijheid kunnen vieren en zingen.

Al in november van het afgelopen jaar werd duidelijk dat er geen carnavaliseizoen zal zijn zoals andere jaren. Maar er is hoop op verlichting! Laat dat ons motto zijn voor de komende veertigdagentijd wanneer we ons als parochie ook onder deze omstandigheden gaan voorbereiden op Pasen. Zoals Jezus en Johannes de Doper in de woestijn, hopen we op verlichting en zien de kiemen van het licht langzaam groeien. Uithoudingsvermogen en geduld zullen ons uiteindelijk brengen waar we willen komen. De veertigdagentijd zal ons ook dit jaar in gereedheid brengen om het nieuwe leven welkom te heten. Het feest van bevrijding volgt dit jaar dus op de veertigdagentijd, in plaats van omgekeerd.

Martin Claes

COMMUNIE UITREIKEN EN VEILIGHEID

Velen vinden tijdens de vieringen ondanks beperkingen steun en kracht in het samenzijn en in het ontvangen van de H. Communie. Gelukkig hebben we, na een periode van afzien van uitreiking van de communie in overeenstemming met instructies van de bisschoppen en van de overheid een protocol in praktijk kunnen brengen dat het mogelijk maakt om de communie tijdens vieringen veilig uit te reiken. Leidend daarbij is dat we in het pastoresteam in samenspraak met de arbocommissie voor veiligheid en coronamaatregelen van onze parochie als voorgangers werken vanuit hetzelfde protocol, waarbij ieders veiligheid voorop staat.

Kleine verschillen tussen voorgangers bij het uitreiken van de communie hebben veelal als achtergrond dat regels en protocollen zonder uitzondering om toepassing vragen in een specifieke situatie, plaats en persoon. Keuzes hieromtrent zijn door voorgangers altijd in over-

leg met collega's gemaakt en besproken met de arbocommissie in onze parochie. Aarzelt u niet om bij eventuele vragen contact met de voorganger op te nemen. Veiligheid is prioriteit van ons allen!

Martin Claes

UITZONDERING VOOR KERKEN CORONAWET

WAAROM VORMEN KERKEN EEN UITZONDERING OP CORONAREGELS?

Vrijheid van godsdienst is in Nederland een grondrecht, vastgelegd in artikel 6 van de grondwet.

De overheid kan alleen regels stellen buiten gebouwen en besloten plaatsen van geloofsgemeenschappen. Kortom: in die gebouwen heeft Mark Rutte niets te vertellen. Vandaar de uitzonderingspositie, en vandaar dat 'dringende advies' waar de premier het over heeft.

Die godsdienstvrijheid en de daarbij behorende rechten werden begin negentiende eeuw, toen deze werd bekrachtigd, buitengewoon belangrijk gevonden. En daarom staat er ook in het ontwerp van de coronawet een uitzondering voor kerken.

De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal dertig, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de vieringen

geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met enkele zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

*** Aanmelden voor een viering is verplicht evenals het beantwoorden van de gezondheidscheck vooraf en op de dag zelf.**

Carla van der Sterren
en Donny Merx

HAD JE EEN OF MEERDERE VAN DEZE KLACHTEN IN DE AFGELOPEN 24 UUR?



Hoesten



Neusverkoudheid



Koorts vanaf 38 graden



Benaauwdeheidsklachten

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benaauwdeheidsklachten?



Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?



Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?



Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?



INDIEN EEN VAN DE VRAGEN MET JA BEANTWOORD WORDT, MAAK DAN GEEN AFSpraak OF ANNULEER DE AFSpraak

ASWOENSDAG

Veel tradities zijn het afgelopen jaar al overhoop gehaald door corona. Het jaarlijkse askruisje dat gelovigen op Aswoensdag halen - dit jaar op 17 februari - is daar één van. Als je je aan de maatregelen van de anderhalvemetersamenleving wil houden, is het namelijk bijna onmogelijk om zo'n askruisje op het voorhoofd van mensen te zetten. Daarom adviseert de Nationale Raad voor Liturgie om gelovigen dit jaar te bestrooien met as.



aldus Smeets. "Op deze manier denken we dat het zeer verantwoord en veilig kan gebeuren".

BOETEDOENING

Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof een dag van bezinning en boetvaardigheid. Gelovigen krijgen normaal gesproken een kruisje van as op het voorhoofd getekend. Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. Aswoensdag is het begin van de veertig dagen durende vastentijd.

STROOIEN

Het strooien van as op het hoofd van mensen is voorloper van het askruisje in de christelijke traditie. En dit jaar wordt er weer op teruggegrepen: door het strooien van as vindt er namelijk geen fysiek contact plaats. "Om te voorkomen dat de priester en de ontvanger te dicht bij elkaar komen, moeten beide personen een mondkapje dragen", vertelt vicaris Ed Smeets, lid van de Nationale Raad voor Liturgie. "Ook worden de woorden 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren' dit jaar niet uitgesproken",

WOESTIJN

De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken. De kerk verwacht dat er dan geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd.

bron; <https://111.nl/111mburg-centraal-wordt-het-askruisje-in-coronatijd-wel-gezet-161939/>

EVEN PUZZELLEN

D	I	P	L	O	M	A	U	I	T	R	E	I	K	I	N	G		
G	L	T	H	E	A	T	E	R	P	D	I	E	H	I	J	R	V	
A	O	E	E	I	J	L	B	O	E	T	E	R	B	I	J	L	E	S
D	C	Z	G	G	R	U	E	L	K	M	S	P	E	L	E	N		
R	K	E	E	E	W	I	E	Z	I	V	R	O	L	I	J	K	H	
A	D	B	B	E	T	E	R	S	O	L	I	S	T	E	N	O		
A	O	L	R	N	R	E	L	I	V	E	S	T	R	E	A	M		
J	W	I	J	A	C	O	R	O	N	A	K	K	E	R	N	F	E	
R	N	K	O	A	P	T	I	U	P	S	N	R	W	Z	S	O		
E	A	V	E	R	S	C	H	I	L	O	U	K	A	A	T	F		
V	E	L	U	N	C	H	E	N	E	O	F	T	S	A	A	F		
R	E	S	T	A	U	R	A	N	T	L	F	E	S	M	N	I		
E	T	S	V	V	P	O	S	I	T	I	E	V	E	R	D	C		
V	O	G	N	A	Z	R	O	O	K	K	L	A	N	T	A	E		
O	P	E	N	L	U	C	H	T	M	I	S	C	H	O	O	L		

In deze woordzoeker staan vooral woorden over allerlei zaken waarmee wij afgelopen jaar helaas geconfronteerd werden, maar ook woorden over dingen, die in 2021 misschien weer kunnen en mogen. Gebruik uw fantasie dus goed. En wie zoekt, zal vinden. Er blijft, bij juiste invulling, geen hokje over.

© Leo Bijmans



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 29 november hadden we een vijfde zondag in de maand november. Dit was tevens de eerste zondag van de advent. We stelden onze kerk open voor persoonlijk gebed. Er was gezorgd voor passende teksten en muziek. Aan het einde was elke bezoeker in de gelegenheid om iemand een kaartje te sturen. Hier werd ruim gebruik van gemaakt. We kijken terug op een mooie start van deze zondag.
- De kerstdagen verliepen anders dan andere jaren. Dat was spijtig, maar de genomen maatregelen waren en zijn heel begrijpelijk. Toch kijken we terug op twee fijne vieringen (25 december en 3 januari) in een fraai versierde kerk. En: alle beschikbare plekken waren bezet.
- De film 'Victoria & Abdul' wordt op 29 januari NIET gedraaid.
- In januari is er weer een vijfde zondag. Op 31 januari om 9.30 uur houden we een gebedsviering, waarbij we stilstaan bij Maria-Lichtmis. Hennie Witsiers is de voorganger.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Vanaf 5 december vinden de vieringen van de geloofsgemeenschap Heumen plaats in de protestantse Sint-Joriskerk te Heumen. Deze kerk staat tegenover de aan de eredienst onttrokken H. Georgiuskerk. Tot 1615 was de Sint-Joriskerk van de katholieken. Daarna kwam de kerk na de reformatie in handen van de protestanten. Nu worden de katholieken weer welkom geheten in deze kerk voor de vieringen. Pastor Yves is blij met de goede verstandhouding. Het is voor de geloofsgemeenschap nog even wennen in de nieuwe omgeving. De parochianen zijn er wel blij mee dat er in Heumen toch vieringen worden gehouden. De Sint-Joriskerk is kleiner dan de Georgiuskerk en dat geeft aan de vieringen iets warmes. We zitten hier dicht bij elkaar, waardoor het samen vieren meer beleefd kan worden, maar verder is er geen verschil. Ook hier is de viering van begin tot eind een rooms-katholieke viering. De kerk is niet het gebouw, maar de mensen. We zijn



- Net als vorig jaar hebben we op Aswoensdag (17 februari) een viering met het daarbij behorende askruisje. De begintijd is 9.30 uur en wederom is Hennie Witsiers de voorganger.
- Vergaderingen van de contactraad waarbij iedereen fysiek aanwezig is, zijn voorlopig niet mogelijk. In dat opzicht wachten we op betere tijden. Lopende zaken worden via andere kanalen geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Ook onze herbergkoffie heeft te lijden onder corona. Na 2 december konden we de deuren niet meer openzetten. Ook op 3 februari zal er geen herbergkoffie zijn. Als het daarna wel door kan gaan, zien we elkaar weer op 17 februari en 3 maart tussen 10.00 en 11.30 uur. We houden u op de hoogte en hopen u weer van harte welkom te heten.



Tini Poos

onze vertrouwde plek kwijt, maar de gang naar de Sint-Joriskerk zal geleidelijk vanzelfsprekender worden en zal dan zeker onze vertrouwde plek gaan worden.

De Sint-Joriskerk heeft honderdtwaalf zitplaatsen. In de coronatijd kunnen er in verband met de ruimte maar tweeëntwintig personen deelnemen aan de viering. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de koster Hetty Martens-Poelen, hettypoelen@hotmail.com, tel. 06 – 23523965.

De vieringen zijn de eerste en derde zaterdag van de maand om 19.00 uur. Dit staat ook vermeld in de Apostelbode en in het Gemeentenieuws.

Contactraad Heumen



KERST 2020

Inmiddels liggen de feestdagen van 2020 alweer enige tijd achter ons, met een kerstviering die onwezenlijk en vreemd was. Geen vieringen op kerstavond en een viering op eerste kerstdag met aansluitend het openzijn van de kerk voor het bezichtigen van de kerststallen. Zowel het landelijk signaal van gesloten kerken op kerstavond als het aanmelden voor overige vieringen zorgden voor een probleemloze viering op eerste kerstdag. Iedereen presenteerde zijn of haar kaart al op voorhand en doordat men toch nog redelijk gespreid aankwam was ook de anderhalve meter geen probleem. Dit was voor ons als contactraad erg prettig en zorgde toch nog voor een beetje het kerstgevoel. Het niet vieren op de kerstavond was voor ons als contactraad al voor de afkondiging door de bisschop de enig juiste manier om deze periode door te komen in de context van de maatregelen van de overheid. Wij hopen eenieder weer te zien en te ontmoeten in de komende tijd, in gezondheid en voorspoed zodat wellicht iets ruimer vieren met Pasen wel mogelijk gaat zijn!

Gerard Arts, contactraad

MARIAKAPEL, VOOR HOOP EN TROOST

Wellicht heeft u het gehoord of in de krant gelezen, dat op vrijdag 4 december 2020 het mooie Mariabeeld en een mooi lantaarntje door iemand is meegenomen.

We waren verdrietig toen we op zaterdagmorgen de deur van de kapel openden en geen Maria en lantaarntje meer zagen staan.

Geen Maria in de kapel, dat kan niet. Daarom hebben we een mooie foto van de buiten-Mariakapel neergezet. Nadat we contact hadden opgenomen met de mensen van de Kijkzolder, of er daar misschien nog een mooi Mariabeeld in het depot stond, kregen wij een telefoontje van een parochiaan.

Hij vertelde dat hij graag een mooi Mariabeeld uit zijn eigen verzameling aan de Mariakapel voor de Paschaliskerk wilde schenken.

We waren erg verrast en blij met het mooie beeld. Nogmaals onze hartelijk dank.

Tijdens de viering van zondag 13 december 2020 heeft pastor Ton van Balveren het Mariabeeld gewijd, waarna het naar de kapel is gedragen.



Dit was een emotioneel gebeuren.

Maria is nu weer op haar plekje, omringd door vele bloemen, die door de mensen neergezet worden, en de vele kaarsjes die er gebrand worden voor hoop en troost in deze moeilijke tijd.

Namens de werkgroep Mariakapel

GEMENGD KOOR

Donderdag 10 december is het gemengd koor van de Paschalis gemeenschap in een vergadering bijeengewees. Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat het dameskoor stopt. De groep bestaat nog maar uit zes dames en door de lange pauze die er nu is voelen ze zich niet meer in staat nog te gaan zingen. Ook is tijdens deze bijeenkomst het koorlid Truus Boere gehuldigd, zij heeft vijfenvijftig jaar in het gemengd koor gezongen.

Door het bestuur is haar de onderscheiding van de Gregoriusstichting die bij zo'n jubileum hoort en een bos bloemen overhandigd. De mannen van het koor zullen proberen zo veel mogelijk de diensten met gezangen te verzorgen. Wij hopen dat er spoedig een einde komt aan de corona pandemie en dat de mannen nog lang de diensten mogen opluisteren.

Namens het r.-k. gemengd koor Paschalis hartelijk bedankt voor uw belangstelling al die jaren.

Bert Arnts



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING DECEMBER 2020

Bij deze vergadering, die via zoom werd gehouden, was bestuurslid Carla van der Sterren aanwezig.

BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)

- Zodra de offerte voor de pastorietuin en de verfraaiing rondom het H. Hartbeeld door het bestuur is goedgekeurd, kan met de werkzaamheden worden gestart.
- De verlichting van de wijzer op de kerkklok aan de westzijde is hersteld. Er zat een fout in het sleepcontact.
- Het schilderwerk rond de kerk is klaar.
- Er moet een regenpijp worden vervangen waarvan de achterkant is weggerot.

GEEN HOVENIERSBORREL

Vanwege het coronavirus zal er dit jaar geen hoveniersborrel worden gehouden. We kijken naar een alternatief voor de hoveniers, die steeds weer klaarstaan om ons kerkhof netjes te houden

BEGRAAFPLAATS

Anderhalf jaar geleden hebben we besloten dat het strooiveldje wordt uitgebreid omdat het momenteel eigenlijk te klein is voor een uitstrooiing. Tegelijkertijd zullen we een nieuwe boom aanplanten die in de plaats komt van de in de augustusstorm gesneuvelde amberboom. We wachten nog wel even de reactie van het bestuur af op onze begroting. Overigens is het niet de bedoeling dat mensen zonder melding de as van een overledene uitstrooien op het strooiveldje. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de begraafplaatsbeheerder en/of de contactraad. Zie ook de tarievenlijst van de parochie.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Arbocontroles
- Vooruitblik op kerst
- Afscheid van enkele vrijwilligers

VRIJWILLIGERS GESTOPT

Afgelopen december hebben wij afscheid genomen van enkele vrijwilligers.

De eerste is Jo van Haren. Hij was vanaf oktober 1998 lid van de werkgroep hoveniers. Ook was hij tot het voorjaar van 2019 lid van de werkgroep Knipselkrant. Enkele maanden geleden is Jo samen met zijn vrouw Dora, die jarenlang als

alt bij het gemengd koor heeft gezongen, verhuisd naar Mill.

Anita van Eldijk is met haar vrijwilligerswerk gestopt vanwege een verhuizing. Zij was, nadat jongerenpluskoor Just-Us in 2006 als kerkkoor stopte, medeoprichter en lid van Joy4all tot dit in 2017 werd opgeheven. Ook was zij korte tijd lid van het gemengd koor. Daarnaast zorgde ze er jarenlang voor dat bij feestelijke vieringen de geelwitgekleurde linten in de kerk werden opgehangen.

Tot slot is gestopt Coby Arts-Rutten, die vanaf januari 2010 het kaarsengeld van de Mariakapel telde en ervoor zorgde dat dit bij de parochie terecht kwam.

Deze vrijwilligers hebben allen een afscheidskaars gekregen met een bloemetje of een kaart. Wij danken hen hierbij nogmaals voor hun jarenlange inzet.

Contactraad

KERST 2020



Ons thema van advent was 'op weg naar het licht'. Elke zondag van de advent hebben we kaarsen ontstoken in een cirkel, zodat er aan het eind van de advent vier cirkels stonden, met in het midden een grote kaars die eigenlijk in de kerstnacht zou worden ontstoken. Omdat corona nog steeds onder ons is, is dat nu op eerste kerstdag gedaan: 'het grote licht van Kerstmis'! De vieringen op eerste en tweede kerstdag zijn met dertig parochianen mooi en sfeervol verlopen. De kerk was op beide kerstdagen opengesteld om mensen de gelegenheid te bieden de kerk individueel te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken en de kerststal te bezichtigen.

Tien en Nelly Theunissen

Vieringschema

30 januari / 31 januari
 • 4e zondag door het jaar
 Kerkbalans

06 februari / 07 februari
 • 5e zondag door het jaar

13 februari / 14 februari
 • 6e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Deut. 18,15-20 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35 ✨ Evangelie: Mc. 1,21-28	lezingen ✨ Eerste lezing: Job 7,1-4.6-7 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 9,16-19.22-23 ✨ Evangelie: Mc. 1,29-39	lezingen ✨ Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-46 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 ✨ Evangelie: Mc. 1,40-45
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassus Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Soli Deo Gloria Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Gebedsviering Maria Lichtmis	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Geén viering
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag & zondag Openstelling Mariakapel tussen 10.00 - 17.00	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Herenensemble Andreas Inderwisch
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Maria Lichtmis met gelegenheid Blasiuszegen Andreas Inderwisch	zaterdag 19.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	Geén viering
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Digitale Kinderkaravaan Lara van der Zee De link hiervoor is te vinden op onze website en de MijnRKK app	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Gebedsviering Maria Lichtmis Tevens ophalen van de doopvis	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch	zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch
	Prot. Kerk Sint-Joris Heumen	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Geén viering
	Oude Sint-Victor Batenburg	zaterdag & zondag Openstelling Mariakapel tussen 09.00 - 16.00	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zaterdag & zondag Openstelling Mariakapel tussen 10.00 - 19.00 De Kapelberg is <i>alle dagen</i> geopend voor een bezoek	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	Geén viering
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Gebedsviering	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Gebedsviering Maria Lichtmis	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Geén viering
	Het Kompas	Geén viering	Geén viering	Geén viering

Vieringschema

20 februari / 21 februari

- 1e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

27 februari / 28 februari

- 2e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

06 maart / 07 maart

- 3e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Gen. 9,8-15 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 3,18-22 ✦ Evangelie: Mc. 1,12-15 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 ✦ Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 ✦ Evangelie: Mc. 9,2-10 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ex. 20,1-17 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25 ✦ Evangelie: Joh. 2,13-25
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassus Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Ensemble Familiekoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassus Yves Mambueni</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Herensembel Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Andreas Inderwisch</p>
 <p>Prot. Kerk Sint-Joris Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Utzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via  YouTube

U kunt deze vieringen live volgen op  YouTube via het kanaal: **Antonius Abt Wijchen**.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
woensdag 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering. Martin Claes.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 12 februari	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
woensdag 17 februari	09.30 uur	Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 maart	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 05 februari	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
woensdag 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 05 maart	10.00 uur	Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Alverna | H. Jozef

woensdag 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 19 februari	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 26 februari	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	---

Nederasselt | H. Antonius Abt

woensdag 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
----------------------	-----------	-----------------------------------

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
woensdag 17 februari	16.00 uur	Aswoensdagviering. Yves Mambueni.

Heumen | Protestantse Kerk Sint-Joris

woensdag 17 februari	14.00 uur	Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
----------------------	-----------	-----------------------------------

Batenburg | Stadswal

dinsdag 26 januari	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 23 februari	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Anna

woensdag 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering. Jack Steeghs.
----------------------	-----------	----------------------------------

Hernen | H. Judocus

woensdag 17 februari	10.00 uur	Aswoensdagviering. Jack Steeghs.
----------------------	-----------	----------------------------------



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Dit soort kinderkrugjes wordt in Indonesië gemaakt. Uiteraard vervaardigd uit hout van daar. De leuke gezichtjes op de krugjes zijn met de hand gemaakt en handmatig ingekleurd. Dit is weer zo'n typisch fairtrade product dat veel doelen steunt, voor jou, voor je kraamcadeau, gewoon voor je kleintje, maar ook om mensen te steunen die het niet zo gemakkelijk hebben als wij in Nederland. Natuurlijk



hebben wij het ook moeilijk in deze coronatijd. Maar helaas is dit over de hele wereld het geval. Dus stel je voor hoe het voor de mensen is in de derdewereldlanden. Moeten we ze nu niet extra steunen? Dit is mogelijk, niet alleen door een mooi krugje als dit te kopen, maar op veel meer manieren.



*2020 was me het jaar wel,
corona pakte ons heel fel
geen paasmis geen nachtmis in onze kerk;
het virus ging beangstigend aan het werk.
In onze mooie kerststal
vonden we het kerstkind wel.*

*We hebben kaarsjes gebrand bij de stal.
Zo bestormden we het hemelse heelal.
We zijn het nieuwe jaar ingegaan,
het virus is nog lang niet van de baan.
Hopelijk brengt het ons niet ten val.*

*Bij het testen op besmetting is 'negatief' positief.
Verantwoordelijkheid dragen waarderen de
media bepaald niet lief.
Natuurlijk trekt corona op onze maatschappij
een forse wissel,
ongeacht of de maatregelen komen van
Rutte, De Jonge of Van Dissel.
Met z'n allen ons positief opstellen biedt een
goed perspectief.*

Toon van Duifhuizen

VIJFDE ZONDAG: GEBEDSVIERING

Elders in dit blad (pagina 3) staat een uitgebreid artikel waarin we als pastoraal team opnieuw ingaan op de bedoeling en betekenis van de vijfde zondag in parochie De Twaalf Apostelen. Door de coronamaatregelen kunnen we vooralsnog helaas niet waarmaken wat we graag zouden willen: vier keer per jaar andersoortige activiteiten op een of enkele plekken, meer ruimte voor initiatieven vanuit de gemeenschappen, meer creativiteit en verdieping, alternatieven voor de overweging, et cetera... Voorlopig kijken we daarom per geloofsgemeenschap en per keer wat haalbaar is.

Zondag 31 januari om 11.00 uur is er in Hernen een gebedsviering die in het teken staat van Maria-Lichtmis.

Aanmelden voor deze viering bij Marijke Reijnen:
h.judocus@detwaalfapostelen.nl of 0487-531470

Pastoraal werker Jack Steeghs

MISINTENTIES

31 januari: Elsmarie Schmitz, Toon Hendriks, Gerda van Heumen-Loeffen

7 februari: Jan Thoosen, Tien en Riek van Duihuizen-Hoeks, Mien van Nuland-Verploegen, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen,

14 februari: Wim en Gon Hebing

21 februari: Cor en Annie van der Aa-van Casteren, Mien van Nuland-Verploegen, overleden familie Kolks-Roes

27 februari: Pieta Verwaaijen-Jacobs, Wim en Gon Hebing

7 maart: Jan Thoosen, Mien van Nuland-Verploegen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand maart voor 9 februari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com





VANUIT DE CONTACTRAAD

Allereerst willen wij vanuit de geloofsgemeenschap Nederasselt iedereen een mooi en gezond 2021 toewensen.

Het was een bewogen jaar met voor vele mensen veel aanpassingen, zowel privé als zakelijk.

Ook voor onze kerk waren er veranderingen wat betreft vieringen en indeling in de kerk. De pandemie zorgde ervoor dat we voor een duidelijke routing en plaatsaanduiding in de kerk moesten zorgen. Fijn dat alle medeparochianen zich prima aan de geldende regels hebben gehouden en dat we meestal toch een 'volle' kerk mochten hebben.

Maximaal dertig personen was voor Kerstmis natuurlijk moeilijk en daarom begrijpelijk dat het bisdom ervoor gekozen heeft om op kerstavond alle kerken te sluiten voor kerkgangers.

Wij hebben in Nederasselt op eerste kerstdag een mooie viering gehad.

Mede door pastor Yves en de muzikale omlijsting van Mazing Joy kwamen alle aanwezige parochianen in de kerstsfeer.

Na de viering was de kerk opengesteld voor publiek. Er zijn diverse gezinnen naar de kerststal komen kijken waarbij er voor de kinderen een kleine lekkernij was.

Dank aan de vrijwilligers die de H. Antonius Abt van Nederasselt weer prachtig versierd hebben en de gehele kerststal weer mooi hebben uitgesteld.

Corné Schaap





KERSTMIS IN HET JAAR 2020

Een jaar waarin het coronavirus rondging en het leven van velen overhoop haalde. Maar het kerstverhaal en de kerstgedachte zijn nog steeds dezelfde. In een stal is een Kind geboren, de Redder van alle mensen. Engelen zingen over vrede voor iedereen op aarde.

Ook dit jaar schitterde bij ons de ster aan de kerktoren, de kerststal stond voor in de mooi versierde kerk. In de Mariakapel hingen kersten en nieuwjaarswensen van de kinderen. Maar de viering op kerstavond kon niet doorgaan. Het koor mocht zijn gezangen niet laten horen. Er was geen gezellig samenzijn.

De gezinsviering op eerste kerstdag kon gelukkig wel doorgaan. Met een beperkt aantal mensen in de kerk, die een kaartje moesten hebben en een mondkapje moesten dragen. Andere jaren speelden de kinderen het kerstverhaal en zongen zij kerstliedjes. Dat was dit jaar moeilijk te verwezenlijken. Daarom is ervoor gekozen om het kerstspel te filmen. Via het verrijdbare digibord van school (bedankt voor het lenen) konden we hiernaar kijken en luisteren. Kinderen lazen het kerstverhaal voor en speelden op hun instrumenten kerstmuziek. We zagen hoe Jozef en Maria op een 'ezel' naar Bethlehem gingen en uitkwa-

men bij een stal. Daar werd Jezus geboren tussen de schapen. Een engelenschaar vertelde dat aan de herders. Zij gingen op bezoek bij het Kind. Ook de koningen kwamen met hun geschenken naar de stal.

Inderdaad een andere viering in de kerk, gedeeltelijk via een scherm te volgen. Het mooie ervan is dat het voorbereid is door mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen en uitgevoerd door kinderen uit verschillende dorpen. Dank aan allen die aan dit kerstspel hebben meegewerkt.

Het jaar 2020 is voor veel mensen een somber en verdrietig jaar geweest. Mensen werden ziek of overleden zelfs aan het virus. Mensen waren angstig en eenzaam. Je kon elkaar alleen maar op afstand ontmoeten. Veel ging niet door.

Kerstmis is een feest van hoop en licht. De kinderen wensen dat het coronavirus in 2021 weg zal gaan, ze hopen op gezondheid, dat we samen weer leuke dingen kunnen doen en dat mensen niet meer eenzaam zijn. Dat er vrede komt.

De contactraad sluit zich bij de wensen van de kinderen aan.

Namens de contactraad Annie van As





KERSTMIS IN CORONATIJD



Het is allemaal zoveel anders, 2020 is een jaar dat ons altijd bij zal blijven. Dit jaar hebben wij als katholieke gemeenschap in Batenburg geen gezamenlijke kerstviering met onze protestantse medegelovigen kunnen vieren. Wij hebben eerste kerstdag een eucharistieviering

gehad met zesentwintig gelovigen. Er is geen koor meer. Dit wordt nu met een cd-speler ingevuld. De kerststal is mooi opgebouwd met onze vrijwilligers. Jack Leo, onze voorganger zei: "Zeer mooi van compositie, en ruimtelijke vormgeving"!

Wij maken gebruik van de oude Sint-Victor. Dat is een kleine kerk, dus hadden we een kleinere kerststal aan de linkerkant en aan de andere kant de drie koningen vanuit het oosten onderweg. Zie bijgaande foto's.

Eerste en tweede kerstdag was er gelegenheid om van 14.00 uur tot 16.00 uur de kerststal te bezichtigen. Die is door rond de vijfenvijftig personen bewonderd.

Wij kunnen de rechtstreekse vieringen vanuit de H. Antonius Abt in Wijchen ook volgen. Deze keer



de kerstavondviering zonder publiek met Yves Mambuëni als voorganger, Hennie Witsiers en Andreas Inderwisch als medecelebrant en Jack Steeghs als lector.

Een mooie viering met de preek door pastor Andreas.

Als wij de viering nog eens een keer terug

zouden kunnen kijken, dat zou onze wens zijn. Hier zal het in de toekomst meer en meer naar toe moeten.

We hebben ook de oecumenische oudejaarsviering, een gezamenlijke herdenkingsdienst voor

de slachtoffers van COVID-19 in Beuningen kunnen volgen met vertegenwoordiging van de gemeente door de burgemeester. Zo mogen we er samen iets moois van maken met een hoopvolle gedachte voor 2021 zoals hoop in de ogen van het pasgeboren kerstkind.

Hiermede wens ik iedereen een liefdevol gezond nieuwjaar.

Bert van Boxtel

UIT HET ARCHIEF

HET KAPELLETJE VAN LIENDEN AFLEVERING 1 VAN 4



Het kapelletje van Lienden (in 1954 gebouwd ter herinnering aan een verloren gegane kapel in Lienden) was eens doel van processies, maar nu vrijwel vergeten. Tussen Niftrik en Batenburg, onder aan de dijk achter het Cittersgemeal, ligt de buurtschap Lienden (behorende bij Batenburg). Een stuk of tien huizen en een heel klein kapelletje. Dat kapelletje is toegewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouw van Lienden. En achter dat kapelletje, letterlijk achter dat kapelletje, bevindt zich de verloren gegane geschiedenis van een grote Liendense kapel met een eigen kerkhof. Het Liendens kapelletje staat op de hoek van de Liendensestraat en de Jan Steegweg, tegenover het voormalig bezit van de familie Steeg. (De Sint-Victorkerk in Batenburg is vrijwel volledig door de vrijgezelle en vrij rijke Jan Steeg betaald.) Vandaar wellicht de suggestie dat dit kapelletje ter dankbare nagedachtenis aan de familie Steeg daar is neergezet. En misschien was dat ook wel een argument. Maar wijlen de heer Wolters, gewoon hebbende in het huis pal achter het kapelletje, wees in zijn tijd op een andere mogelijkheid. "Een eindje hierachter, daar bij die grote boom, heeft ooit een grotere kapel gestaan, met een eigen kerkhof". De heer Wolters wist dat van zijn vader, die overigens geboortig uit Balgoij was. Helaas wist de heer Wolters niet wanneer de kapel daar had gestaan. Honderd jaar geleden? "Langer", maar hij wist echt niet wanneer. Pastoor Van den Heuvel, die heeft er wel onderzoek naar gedaan, dat wist hij wel, maar ja, die is ook al lang dood. (wordt vervolgd)

Hans Vermeulen



VANUIT DE CONTACTRAAD

Ook dit jaar is de kerststal weer mooi opgebouwd door de kerkhofwerkers. De teleurstelling dat de nachtmissen op 24 december niet doorgingen door corona was dan ook groot. De kinderdienst in de kerk waar fraaie lichtpuntjes voor gemaakt zijn kwam helaas ook te vervallen. Wel heeft voorganger pastor Lara van der Zee op het laatste moment nog een onlineviering georganiseerd. Via de WhatsAppgroepen van de straten in Balgoij is dit naar de ouders en kinderen gecommuniceerd. Er was dus op kerstavond om 19.00 uur een digitale kinderviering met kerstspel (zie <https://youtu.be/725oYMjdHbA>).

Alleen op eerste kerstdag is de kerstviering doorgegaan. Dit was een mooi gezongen stemmige viering waar het blazersensemble van René en Silvia voor extra sfeer zorgden. Na afloop mochten de dertig kerkbezoekers een kerstlichtje meenemen om een lichtpuntje te zijn voor anderen.

Op 2 januari 2021 vierden we op zaterdagavond met een klein groepje gelovigen het nieuwe jaar. Een bijzonder woord van dank aan het zangkoortje van vier dames dat o.l.v. Henriette een mooie muzikale bijdrage verzorgde. Dit keer was er geen koffie en glühwein maar wel een lekkere oliebol, gebakken door Marianne, bij het verlaten van de kerk.

Na een beladen en voor velen van ons een zwaar jaar 2020, wensen wij u allen een gezegend en gezond 2021 toe.

contactraad

VERDERE MEDEDELINGEN

De viering van de Kinderkaravaan van 31 januari zal niet plaatsvinden in Balgoij, maar zal een onlineviering worden. Voor meer details zie de pagina Jeugd & Jongeren.

Mochten er nog kinderen zijn die de eerste communie of het vormsel willen doen, dan kunnen zij zich opgeven bij Marianne van den Boogaard 06-13439963 of 024-6453933.

De eerste communie wordt dit jaar toegediend op 9 mei in Balgoij.



OPBRENGST MARIAKAPEL NAAR CASEY TROY FOUNDATION



Op donderdag 10 december jl. hebben Marianne van den Boogaard en Albert Thijssen een bedrag van €750,- overhandigd aan de bestuursdelegatie van de Casey Troy Foundation, te weten Peter Fiechter, penningmeester en Caroline Visser, secretaris.

Het geld is de opbrengst van het opsteken van kaarsjes in de Mariakapel. Heel fijn dat we als gemeenschap in Balgoij zo'n mooi bedrag bij elkaar hebben gebracht. De Casey Troy Foundation is een Wijchense stichting die zich inzet voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. Het geld wordt gebruikt voor orthopedische operaties van kinderen die gehandicapt ter wereld komen. Vaak door ondervoeding van de moeder.

Namens de contactraad, Rose Stevens

EEN GEDICHT VAN EEN DICHTER UIT KAMEROEN

WIE ALLEEN LOOPT...

*Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de vrijheid.
Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.*

*Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.*

*Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten,
Ze heeft maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.*

*Maar in de gemeenschap
Heeft ieder duizend handen,
Heeft ieder duizend voeten,
Loopt niemand ooit alleen.*

Patrice Kayo, Kameroen



VANUIT DE CONTACTRAAD

Vanwege de aangescherpte maatregelen heeft de contactraad op 5 januari voor het eerst geprobeerd om digitaal te vergaderen. Jammer dat niet iedereen volwaardig kon deelnemen.

- Van het parochiebestuur vernamen we dat er overleg is geweest tussen de landschapsarchitect van het plan Van Kasteel tot Meer en enkele leden van het parochiebestuur en vrijwilligers van de tuin van het parochiecentrum. Allerlei opties zijn besproken. Het uitgangspunt is dat de grond eigendom van de parochie blijft. Over enige tijd zal het parochiebestuur met de gezamenlijke projectleider en de landschapsarchitect overleggen. Bij dat gesprek zullen ook beide leden van de tuingroep worden uitgenodigd.

- Voor de komende vijf jaren is voor ons kerkgebouw een nieuwe brimsubsidie vastgesteld. In die periode zal de andere helft van het leien dak vervangen moeten worden. Dat het stucwerk in onze kerk op bepaalde plaatsen loslaat, zou kunnen liggen aan de fundering. Daar wordt iets aan gedaan. Voor de contactraad heeft het vervangen van de geluidsinstallatie een grote prioriteit.

- De organisatie van Kerstmis en oud en nieuw eiste dit jaar veel improvisatie en flexibiliteit van onze vrijwilligers. Des te fijner is het dan om te constateren dat het allemaal behoorlijk gladjes is verlopen. Het plotseling uitvallen van de vieringen op kerstavond maakte dat nogal wat

mensen die voor die avond hadden geboekt niet meer met Kerstmis bij een van onze andere vieringen konden zijn, want die andere vieringen waren ook al snel volgeboekt. Zorgen voor muzikale ondersteuning van de vieringen was ook lastig. Achteraf constateren we dat het beter was geweest als het maximum aantal zangers duidelijker gecommuniceerd was. Het doet ons deugd dat er meer dan driehonderd mensen 's middags naar de kerststal zijn komen kijken. Alle vrijwilligers: bedankt!

- Ons vitaliteitsonderzoek staat eigenlijk al een jaar stil. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid en grote veranderingen, zodat het verstandig lijkt pas op de plaats te maken totdat we van anderen (pastoresteam, contactraden, etc.) nieuwe impulsen krijgen.

Theo van der Weegen



Omdat donderdagmorgen de weekagenda wordt gemaakt dienen gebedsintenties voor de zondag en de daaropvolgende week vóór woensdag 12.00 uur te worden opgegeven.



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Maria Kuppen overleed op zondag 29 november te La Verna, Alverna. Geboren en opgegroeid in Wijchen, lange tijd getrouwd met Douwe en moeder van vijf kinderen. Ze maakte veel mee in haar jonge jaren en kreeg daar op latere leeftijd steeds meer last van. Ze belandde in diverse klinieken maar overwon zichzelf uiteindelijk en kwam in de reguliere ouderenzorg terecht. Ondanks haar vaak zwaarmoedige leven had ze de charme om mensen voor zich te winnen. Ook maakte ze graag uitstapjes. Nog het meest genoot ze van die ene reis naar Lourdes met een

WIJ GEDENKEN

kleindochter. Op zaterdag 5 december hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Dat ze de rust mag hebben gevonden waar ze een groot deel van haar leven naar heeft gezocht.

Annie Jansen-Hendriks is maandag 7 december 2020 in Bergharen overleden. Sinds haar negentigste verjaardag in maart was ze niet meer de oude. Het leek wel alsof het leven langzaam uit haar wegsijpelde. Voordat ze met Harrie Jansen trouwde was ze onder andere actief in de huishoudelijke ondersteuning in Wijchen, daarna samen met haar man op de boerderij in Neerbosch (later in Lunen) in voor- en achterhuis en in het gezin dat uitgroeide naar vier kinderen. Er is dankbaarheid en berusting. We mogen terugkij-

ken op een rijk en gelovig leven: de rozenkrans bewaarde ze elke nacht onder het hoofdkussen. Ondersteund door haar jongste zoon genoot ze afgelopen zomer nog van enkele vieringen op de Kapelberg. We hebben afscheid van haar genomen in de Annakerk, waarna ze is bijgezet bij haar man op Alverna.

Catrien Gerrits – Duijghuisen geboren 8 december 1936 en overleden op 24 november 2020. Catrien werd op Worsum geboren als achtste in een groot gezin. Na de lagere school doorliep ze de huishoudschool, en ging ze werken als bezigheidstherapeute. Ze trouwde met Piet Gerrits, samen kregen ze drie kinderen. Catrien deed vrijwilligerswerk bij het verenigingsgebouw en de sporthal. Haar gezondheid ging achteruit en er werd MS vastgesteld. Dat ze bijna 84 jaar is geworden was uiteindelijk nog heel bijzonder, dankzij de hulp van haar naasten en de thuiszorg. Ze kreeg drie kleinkinderen, die hebben hun oma alleen gekend in haar rolstoel. Na de ziekenzalving is zij in het bijzijn van haar man rustig ingeslapen. Haar afscheid was in het crematorium Waalstede.

Bert van Langen is geboren op 4 januari 1940 in Overasselt boven smederij Van Langen. Met vijf broers en vier zussen heeft hij een fijne jeugd gehad. In 1966 trouwde hij met Mientje. Bert ging werken bij Kropman en in Wijchen wonen. Daar zijn drie kinderen geboren. In 1974 zijn ze teruggegaan naar Overasselt, waar hij zijn eigen huis bouwde. Daar is hij altijd trots op geweest. Hij voetbalde graag. Na zijn pensioen deed hij vrijwilligerswerk bij Kadans en de Buurderij en ging samen met zijn vrouw wandelen en fietsen. Vanaf 2014 ging het slechter met zijn gezondheid. Een moeilijke tijd brak aan. Hij is nog jaren thuis geweest met de goede zorg van Mientje. In 2017 verhuisde hij naar de Lage Hof. Mientje bleef hem dagelijks bezoeken en voor hem zorgen. Zijn uitvaart was op 9 december 2020 in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt. Daarna is hij te ruste gelegd op de begraafplaats.

Frits Grim was een bekend en vertrouwd gezicht in Wijchen. Hij overleed op 8 december en werd 87 jaar oud. Samen met zijn gezin woonde hij lange tijd in het centrum van Wijchen. Frits was een harde werker, maar kon ook genieten van de goede dingen van het leven. Zo liep hij vijfenvijftig maal de vierdaagse, fietste graag en was een hartelijk mens. Lange tijd hielp hij bij de verzorging van zijn echtgenote Nelly in de Weegbree,

en bleef na haar overlijden jarenlang als vrijwilliger. We hebben Frits uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 15 december, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

An Peperzak-Peters werd geboren op 17 juli 1930 in Nijmegen en overleed op 17 december 2020 te Nijmegen. Zij trouwde op 28 februari 1957 met Rudi Peperzak. Samen kregen zij twee kinderen waar ze trots op waren. Zij mocht oma worden van vijf kleinzonen. Rudi overleed op 59-jarige leeftijd. Ze werd jong weduwe, maar is niet bij de pakken gaan neerzitten. Omdat zij veel onderweg was, hebben de kinderen haar een mobieltje gegeven. Lang is zij mobiel gebleven tot ongeveer haar 85^e jaar. Haar vrijheid werd flink beperkt. De ouderdom kwam met verschillende gebreken. Hierdoor moest zij in een verpleeghuis opgenomen worden. Toen kwam nog corona en met een mondkapje herkende ze haar kinderen moeilijk. Corona houdt nergens rekening mee en dat overkwam haar. Op 23 december 2020 hebben wij in de Antonius Abtkerk te Wijchen haar leven herdacht en afscheid genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.



Een liefdevolle herinnering aan **Marietje Duijghuisen-van de Groes**, echtgenote van Antoon Duijghuisen. Marietje werd geboren op 24 oktober 1930 te

Overasselt en is gestorven op 20 december 2020. Prachtige jaren, niet treuren dat ze voorbijgingen, glimlachen dat ze er geweest zijn. Haar uitvaart was in de H. Antonius Abtkerk waarna zij te ruste is gelegd bij haar man Toon op de begraafplaats te Overasselt.

Op 20 december is **Piet (Respicus) Weijs o.f.m.** op 89-jarige leeftijd overleden. Na zijn priesterwijding in 1956 was hij pastoraal werkzaam in Hoogcruts, St.-Maartensvoeren, Alverna en Venlo. Van 1967 tot 1997 was hij pastoor in Malbergen-Maastricht. Na zijn emeritaat bleef hij beschikbaar voor pastorale assistenties. Vanaf maart 2020 woonde hij in de gemeenschap Alverna/Wijchen. Op 28 december is het afscheid gevierd van deze beminlijke mens, hartelijke medebroeder en toegewijd pastor. Hij is begraven op het kloosterkerkhof.

“Het is goed, het gaat goed en het komt goed”, dat is een uitspraak van **Jan Derks**, geboren 23 november 1932. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium, hoog beginnen, je kunt altijd nog zakken. Op 20-jarige leeftijd was hij klaar met

zijn studie en ging Jan in de bakkerij van zijn vader werken. In 1961 trouwde hij met Marie en ze kregen samen vier kinderen. Na vijf dagen weer afscheid moeten nemen van hun derde kindje Jacqueline, dat was moeilijk. Hij heeft genoten van de vele vakanties met zijn gezin. Jan was een harde werker en trots op zijn bedrijf, de jongens namen de touwtjes over na een hartinfarct. Toch bleef hij verbonden met het bedrijf door handen spandiensten te verlenen. Hij overleed op 21 december 2020. Zijn uitvaart was in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt, waarna hij te ruste is gelegd op de begraafplaats aldaar.

Bertha Peters-Derks overleed op 23 december en werd 94 jaar oud. De laatste jaren woonde Bertha in La Verna. Haar vaste stek was haar woning aan de Sylvesterstraat op Alverna. Bertha genoot van de gewone dingen van haar bestaan en was gastvrij. Samen met haar man The ging ze graag op familiebezoek in Heumen en vond plezier in bijpraten met buurtgenoten en vrienden. Veel kaarsjes heeft Bertha opgestoken bij Maria. We hebben Bertha uitgeleide gedaan op 30 december vanuit de H. Jozefkerk te Alverna, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Riek Arts-van Hulst overleed op maandag 4 januari in de Herbergier te Beneden-Leeuwen. Haar leven lang leefde ze vanuit haar geboortegrond Puiflijk. Opgegroeid in een warm en groot gezin blijkt het onderwijs helemaal haar wereld. Door haar huwelijk met Kees moet ze, zoals destijds gebruikelijk, haar baan opgeven. Tot groot verdriet van het jonge paar brengt het huwelijk geen kinderen. Dat gemis compenseert Riek door vele ondersteunende werkzaamheden in de huisartsenpraktijk van haar man. En menig neef en nicht komt logeren en wordt getrakteerd op een bijzonder kindvriendelijk onthaal. Als man-lief Kees overlijdt neemt de zorgvraag toe. Tot in haar laatste jaar geniet ze van elk aangeboden

autoritje door Maas en Waal, waarbij iets lekkers onderweg niet mag ontbreken. Woensdag 13 januari hebben we afscheid van haar genomen in crematorium Waalstede te Nijmegen.

Rieky van der Sanden is geboren op 10 juni 1928 in Nederasselt. Rieky was de dochter van de toenmalige dorpsmid van Nederasselt. Zij was gehuwd met Harry Scheerder. Zij was de moeder van twee dochters, oma van vijf kleinkinderen en de omi van zes achterkleinkinderen. Rieky hield van de gezelligheid van mensen om zich heen. Ze was sociaal, gastvrij en behulpzaam voor iedereen die hulp nodig had. Ze hield van spreuken en ze was een fan van Peerke Donders en Toon Hermans. De laatste jaren van haar leven had zij, als gevolg van toegenomen dementie, verpleeghuiszorg nodig. Op 8 januari 2021 is zij rustig ingeslapen. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 13 januari 2021 in de Antonius Abtkerk te Nederasselt. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Piet Basten overleed op vrijdag 8 januari vrij onverwachts in Bergharen, de plaats waar hij zijn hele leven woonde en waar hij ook zijn vrouw vond: Mien. Het gezin kreeg drie kinderen. Zijn leven lang leefde Piet vanuit zijn geliefde accordeonmuziek, vanuit het geloof en zijn werken voor de Annakerk en op de Kapelberg. Dat 'de berg' er in lente en zomer altijd zo piekfijn uitziet is mede te danken aan zijn stimulerende krachten, samen met vele andere 'handige handen'. Piet hield van bloemen, vissen, miste het liefst geen race van Max Verstappen, bezocht trouw zijn vrouw in De Weegbree en was graag onder de mensen. Zaterdag 16 januari hebben we afscheid van hem genomen in de Annakerk te Bergharen, waarna Piet in besloten kring is gecremeerd. We zullen hem missen.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:
Adres:
.....
Postcode+Woonplaats

BEGIN

Twee januari. Ik heb me altijd verheugd op de eerste maand van een heel nieuw jaar. Ik verbeeld me dat ik al kan merken dat het langer licht is en dat er in de verte nieuwe kansen op me wachten. In het afgelopen jaar was het niet allemaal kommer en kwel. Ik heb gezien waartoe mensen in staat zijn in moeilijke maanden en dat vind ik hoopgevend voor de komende tijd. Tegelijkertijd blijf ik me verbazen over wat er elke dag om ons heen gebeurt.

Wij waren vroeg in de middag in een grote supermarkt buiten Wijchen. Het was er razend druk met mondkapjes in allerlei kleuren. Volgeladen winkelwagentjes verlieten de zaak. Ik moest meteen denken aan de dagen voor de kerst, ruim een week geleden. Is alles wat we toen met z'n allen gekocht hebben al op? We konden niet naar een restaurant voor een feestelijk menu en een groot gezelschap uitnodigen mocht niet, dus maakten we er thuis het beste van. Ik denk dat we heel veel honger naar gezelligheid en saamhorigheid hadden. Misschien hebben de vogeltjes in de tuin een extraatje gehad van alles wat overbleef zodat ze ons in het voorjaar op een mooi fluitconcert kunnen trakteren. Hoe dan ook, we zullen nog een poos geduld moeten hebben



voordat we ons weer wat vrijer kunnen bewegen. Soms wil ik even een koolmeesje zijn of een merel, en pinda's snoepen die aan de boom hangen. Ik speel al jaren blokfluit, misschien heb ik het vogelgefluit ook snel onder de knie. Als u in het voorjaar een merel variaties van Mozart hoort fluiten dan ben ik het.

Wat betreft onze eetgewoontes, enkele jaren geleden was ik in een grote kippenschuur. Er zaten ongeveer vijftienduizend dieren die ongelooflijk veel lawaai maakten, een oorverdovend gekakel. Ik denk er soms aan als er een gekookt eitje voor me ligt. Ergens heeft een kip haar best gedaan op dit ragfijne omhulsel waarin een fraaie gele dooier verborgen zit. Zo'n prachtig ei is toch ook een symbool van nieuw leven. Ik eet het met smaak op. Ik wil met meer respect kijken naar wat er op mijn bord ligt en voortaan scharreleitjes kopen.

Ik weet niet of het aan mijn eigen leeftijd ligt, maar de jongens en meisjes die de schappen vullen en achter de kassa zitten in de supermarkten lijken elk jaar jonger te worden. Ik had te doen met het meisje dat onze boodschappen doorschoof op de lopende band, ze leek niet ouder dan vijftien, net uit het ei gekropen. Ik hoop dat ze in de loop van het jaar haar mondkapje in de prullenbak mag gooien. Ik wens al die jonge mensen een schitterende lente met veel verliefdheden en vriendschappen. Ik wens ons allemaal nabijheid en warmte.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Andreas Inderwisch	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

EST(H)ER

"Ik noem je voortaan Ester. Zo heten veel meisjes in de buurt. 'Ster' betekent dat. Een beroemde godin hier heet ook zo. Dan val je tenminste niet op."

Dit jaar zullen we op deze achterpagina's kennismaken met een aantal vrouwen uit het Oude Testament. We beginnen met Ester. De woorden uit het citaat hierboven zijn uitgesproken door Mordechai, de oom van Ester. Het verhaal is gesitueerd in Babylon in de tijd dat Ahasveros koning was 'van Indië tot Ethiopië'. Het verhaal wordt daarmee geplaatst in de zogenaamde Babylonische ballingschap, die begon in 587 voor Christus. De Joden verbleven als minderheid in een vreemd land. Ze zijn niet geliefd omdat ze vasthouden aan hun eigen geloof en gebruiken en daardoor anders zijn dan de mensen om hen heen. Mordechai raadt daarom zijn nichtje aan om haar naam te veranderen van Hadassa naar Ester.

Koning Ahasveros is op zoek naar een nieuwe koningin. Daarvoor worden alle mooie jonge vrouwen naar het paleis ontboden. Na een voorbereidingstijd worden ze voor de koning geleid en uiteindelijk zal één van hen gekozen worden tot koningin. Dat wordt Ester.

De regels aan het hof zijn streng. De koning bepaalt. Zelfs zijn vrouw mag alleen naar hem toe komen als hij haar heeft gevraagd te komen en alleen spreken als hij haar iets heeft gevraagd.

Een van de hovelingen, Haman, heeft een hekel aan Mordechai en zijn volk en heeft de koning zo ver gekregen een decreet af te kondigen om alle Joden te laten ombrengen. De datum waarop

dat zal plaatsvinden is vastgesteld door het lot ('poer'). Mordechai probeert Ester over te halen om naar de koning toe te gaan om hem te smeken dit plan af te blazen. Ester aarzelt. Als zij op eigen initiatief naar de koning gaat, overtreedt ze de regels van het hof en brengt ze zichzelf in levensgevaar. Bovendien is tot dat moment aan het hof niet bekend dat zijzelf Joods is. Uiteindelijk doet ze het toch. Ze bedenkt een slim plan waardoor uiteindelijk Haman aan de galg eindigt en het decreet om de Joden te doden wordt ingetrokken.



Het verhaal van Ester wordt in de Joodse traditie gelezen op het feest van Poerim. Dat valt in februari en lijkt wel een beetje op ons carnaval. Kinderen verkleeden zich, er wordt flink muziek en lawaai gemaakt en gedronken. Kinderen nemen een ratel mee en mogen elke keer als de naam Haman gelezen wordt zo hard lawaai maken dat de naam onverstaaanbaar is. Volwassenen drinken tot ze het verschil tussen 'Haman' en 'Mordechai' niet meer kennen.

Ester maakt afschuwelijke dingen mee en er spelen veel thema's die (helaas) nog steeds actueel zijn: vrouwen die als gebruiksvoorwerpen worden behandeld, volkeren die worden zwartgemaakt en uitgemoord, machtsintriges. Tegelijk is haar verhaal de bron van een feest vol vrolijkheid en humor. Ester is niet blind voor de moeilijkheden waarmee haar volk te maken krijgt, maar zoekt en vindt binnen de gegeven omstandigheden de weg naar het leven en is daardoor een blijvende bron van inspiratie.

Pastoraal werkster Lara van der Zee

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2021** en heeft als thema **Eva**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 februari 2021 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.