

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 5, juni 2021



SARA

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

ONDER UW HOEDE

Almachtige God,
laat mij als een goudsbloem bloeien,
opdat ik elke dag mag groeien
naar de poort van Uw ontferming.
Het is niet wat ik verdien.
Enkel door de bloemen die op aarde bloeien
ervaar ik Uw bescherming
en mag ik Uw genade zien.

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen - Wijchen en omgeving



Zolang de coronamaatregelen
duren gaat de inloopmorgen niet
door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari	35.431	106.412		103.781	-2.631
Maart	10.210	116.622	16.098	119.879	+3.257
April	7.343	123.965	6.463	126.342	+2.377

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans
in 2021, hartelijk dank.



OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Volg a.u.b. de media en kijk op de mijn RKK-app
of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor
actueel nieuws.

10 JUNI INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 6 (2021) thema 'Judith'



Maria & Wij Zaterdag 3 juli, Den Bosch

Met het hele gezin op avontuurlijke zoektocht naar Maria!



bisdom van
's-Hertogenbosch

Wandelend door de binnenstad ontmoet je Maria.
Ze laat je zingen en knopen ontwarren.
Ze geeft goede raad, droogt tranen
en laat zich tekenen op de stoep.

De Twaalf
Apostelen

Meer informatie: www.detwaalfapostelen.nl

Aanmelding per email: hennie.witsiers@detwaalfapostelen.nl



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is
bedoeld voor de periode van
3 juli t/m 5 september. Daarin
komt Judith uit het Oude Tes-
tament aan de orde. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 10 juni per e-mail worden ge-
zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl,
of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

JAAR VAN DE HEILIGE JOZEF

8 DECEMBER 2020 – 8 DECEMBER 2021.

Op 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria, heeft paus Franciscus een apostolische brief gepubliceerd: *Patris corde*, waarin hij een heel jaar toewijdt aan de heilige Jozef. Onderstaande tekst komt uit de vertaling van de brief op de website rkkkerk.nl.

diaken Hennie Witsiers

Dit Jozefjaar loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021, omdat Jozef op 8 december 1870, precies 150 jaar geleden, werd uitgeroepen tot patroonheilige van de Universele Kerk in het document *Quemadmodum Deus*.

Met het hart van een vader, zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën 'de Zoon van Jozef' wordt genoemd.

De twee evangelisten die zijn figuur belichten, Matteüs en Lucas, vertellen weinig, maar genoeg om duidelijk te maken wat voor vader hij was en welke zending de Voorzienigheid hem had toevertrouwd.

Wij weten dat hij een eenvoudige timmerman was, verloofd met Maria een 'rechtschapen man', altijd bereid om de wil van God uit te voeren die in zijn wet is geopenbaard en door wel vier dromen. Na een lange en moeizame reis van Nazareth naar Bethlehem zag hij de Messias geboren worden in een stal, omdat er elders 'geen plaats voor hen was'. Hij was getuige van de aanbidding van de herders en de Wijzen, die respectievelijk het volk Israël en de heidense volken vertegenwoordigen.

Hij had de moed om het wettelijk vaderschap van Jezus op zich te nemen, die hij de door de engel geopenbaarde naam gaf: "Gij moet Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden". Zoals bekend betekende bij oude volken het geven van een naam aan een persoon of een ding dat het daardoor aan iemand toebehoorde, zoals Adam deed in het verhaal van Genesis.

In de Tempel, veertig dagen na de geboorte, droeg Jozef samen met de moeder het Kind aan de Heer op en luisterde met verbazing naar de profetie die Simeon deed over Jezus en Maria. Om Jezus tegen Herodes te beschermen, verbleef hij als vreemdeling in Egypte. Toen hij naar zijn vaderland terugkeerde, leefde hij in het verbor-

gene van het kleine, onbekende dorp Nazareth in Galilea – vanwaar, zo werd gezegd, 'geen profeet opstaat' en 'nooit iets goeds kan komen', ver van Bethlehem, zijn geboorteplaats, en van Jeruzalem waar de Tempel stond. Toen zij juist tijdens een pelgrimstocht naar Jeruzalem de twaalfjarige Jezus kwijtraakten, zochten hij en Maria angstig naar Hem en vonden Hem in de Tempel, terwijl hij met de wetgeleerden sprak.

In het onderricht van de pausen neemt, na Maria, de Moeder van God, geen heilige zoveel plaats in als Jozef, haar echtgenoot. De boodschap die verrat ligt in de weinige feiten die door de Evangeliën zijn overgeleverd, zijn door mijn voorgangers verdiept om zijn centrale rol in de heilsgeschiedenis duidelijker naar voren te brengen: de zalige Pius IX heeft hem uitgeroepen tot 'patroon van de Katholieke Kerk'; de eerwaarde Pius XII stelde hem voor als 'patroon van de arbeiders' en de heilige Johannes Paulus II als 'hoeder van de Verlosser'. Het volk roept hem aan als 'patroon van een goede dood'.



Nu het 150 jaar geleden is dat de zalige Pius IX hem op 8 december 1870 tot patroon van de Katholieke Kerk uitriep, wil ik graag enkele persoonlijke overwegingen met u delen over deze buitengewone figuur, die zo dicht bij de menselijke omstandigheden van ieder van ons staat. Want – zoals Jezus zegt –

“de mond spreekt waar het hart van overloopt”. Dit verlangen is gegroeid tijdens deze maanden van pandemie, waarin we, te midden van de crisis die ons treft, kunnen ervaren dat ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven. Artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt. Al deze mensen oefenen dagelijks geduld en geven hoop, waarbij zij ervoor waken paniek te zaaien maar wel medeverantwoordelijkheid. Hoeveel vaders, moeders, opa's en oma's, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van allen. Iedereen

kan in de heilige Jozef de man vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid.

GEBED TOT SINT-JOZEF

*Wees gegroet, hoeder van de Verlosser,
en echtgenoot van de Maagd Maria.
aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd.
In u stelde Maria haar vertrouwen,*

*met u is Christus mens geworden.
O gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader en leid ons op onze levensweg.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en
moed, en bescherm ons tegen alle kwaad.
Amen.*

Rome, Sint-Jan van Lateranen, 8 december 2020.
Plechtigheid van de Onbevleete Ontvangenis van de Maagd Maria, in het jaar 2020, het achtste van mijn pontificaat.

Paus Franciscus

EVEN PUZZELN (SARA E.A.)

Bij de naam Sara denken we al gauw aan de vijftigste verjaardag van een vrouw. Dan heeft ze immers 'Sara' gezien. Er zijn echter veel meer namen die in spreekwoorden of uitdrukkingen terugkomen, bijvoorbeeld Jantje Beton, maar ook vinden we jongens- en meisjesnamen, bijvoorbeeld bij bomen en planten, zoals Iris. Probeer te ontdekken welke naam je kunt verbinden met onderstaande foto's. ©LB



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

UIT HET LEVEN GEGREPEN

DEEL 2: HET BOEK PREDIKER

Het boek Prediker wil ons leren om vragen te stellen. Het wil ons erop voorbereiden dat er in het leven vragen aan ieder van ons gesteld worden. Het gaat dan niet over gemakkelijke kwesties. Vragen over hoe je moet leven. Maar ook bijvoorbeeld de vraag: hoe is het mogelijk dat het goede vaak niet beloond wordt en het kwaad niet gestraft? In het boek Spreuken leek het vanzelfsprekend dat goede mensen beloond en slechte mensen gestraft worden. Volgens Prediker is dat nog niet zo zeker. De vraag kan bij ons opkomen: waarom zou ik me nog inspannen om het goede te doen, als het toch niet helpt? Het boek geeft niet direct antwoorden, maar overwegingen en het stelt tegenvragen.

De naam Prediker is afkomstig van Maarten Luther. In het Hebreeuws heet dit boek 'Kohélet'. Als ondertitel heeft het boek de naam 'Verzamelaar' gekregen, iemand die wijsheden verzamelt. Hij is geen leidinggevende, maar spreekt wel met gezag.

In de verzen 1 en 12 van hoofdstuk 1 wordt de Verzamelaar voorgesteld als iemand van koninklijke afkomst.

1:1 *Woorden van de Verzamelaar, zoon van David, koning in Jeruzalem.*

1:12 *Ik ben de Verzamelaar, was koning over Israël in Jeruzalem.*

Daarmee kan alleen koning Salomo bedoeld worden. Hij is immers de enige afstammeling van David, die koning was over heel Israël. Toch is het vrijwel zeker dat Salomo niet de auteur is van dit boek. Koning Salomo leefde in de tiende eeuw voor Christus. Taalgebruik en woordkeus wijzen er volgens de geleerden op, dat het boek Prediker dateert uit de derde eeuw voor Christus. Het boek staat in een rijke traditie van wijsheidsgeschriften en die worden gewoonlijk toegeschreven aan koning Salomo.

Toch bestaat er een oud verhaal, dat verband legt tussen Salomo en de Verzamelaar. De oud geworden Salomo zou tot het inzicht zijn gekomen, dat zijn leven niet goed is geweest. Hij had wel de Tempel gebouwd voor de Levende (God) en hij had het land met wijsheid bestuurd, maar hij was ook verknocht geraakt aan zijn rijkdom en zijn vele vrouwen. Bovendien had hij het koninkrijk verscheurd achtergelaten. Salomo besloot daarom in stilte afstand te doen van de troon en als zwerver door het land te trekken en overal te verkondigen wat hij van het leven geleerd had. Dat zou later opgeschreven zijn in het boek Prediker.



Uiteindelijk is het boek, zoals vele Bijbelboeken, samengesteld door een eindredacteur uit het vele materiaal over wijsheden, uitspraken en gedachten, die al langere tijd bekend waren.

Vers 1:2 over 'lucht' wordt beschouwd al motto voor het hele boek.

1:2 *Lucht en nog eens lucht, zegt de Verzamelaar, lucht en nog eens lucht, alles is lucht.*

Van dit vers zijn nogal wat vertalingen in omloop. Beroemd is het gezegde 'ijdelheid der ijdelheden'. De Verzamelaar vraagt zich af of het wel nuttig is naar wijsheid te blijven zoeken. Is dat niet je druk maken voor niets, het najagen van wind? Alles wat werkelijk van belang is in het leven is 'ongrijpbaar', is niet de vatten en niet te bevatten. Uiteindelijk is de zoektocht zelf al zinvol.

God wordt in Prediker vaker genoemd dan in de beide andere boeken van Salomo. De mens moet ontzag hebben voor God. God beoordeelt de mens naar zijn doen en laten. De mens moet er zich van bewust zijn dat alles wat hij heeft een gave van God is.

In hoofdstuk 3, de verzen 2 tot en met 8, wordt gesuggereerd, dat alles in zekere regelmaat gebeurt. In zeven verzen (zeven als een heilig getal!) wisselen positief en negatief elkaar af. Drie voorbeelden.

3:1 *Voor alles is een uur, een tijd voor alles onder de hemel:*

3:2 *Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven, een tijd om te*

planten, een tijd om planten te rooien.

3:4 *Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen, een tijd om te treuren, een tijd om te dansen.*

3:8 *Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten, een tijd van oorlog, een tijd van vrede.*

Wat er na jou komt, is en blijft de grote vraag waar nooit een antwoord op komt. Leef en geniet, zegt Prediker.

3:22 *Zo zag ik dat er voor de mensen niets anders goed kan zijn dan plezier te hebben in wat ze doen, want dat komt hun toe, want wie kan hun laten zien wat er na hen komt?*

Ik eindig met twee kenmerkende verzen, die wij zeker herkennen.

10:8 *Wie een kuil graaft, kan er zelf in vallen, wie een muur afbreekt, kan door een slang worden gebeten.*

5:9 *Wie van geld houdt, krijgt nooit genoeg van geld en wie van veel houdt, wil altijd meer hebben.*

Ook dat is lucht.

Koos Leemker

LINTJES VOOR PAROCHIANEN

LINTJES IN WIJCHEN

De lintjesregen daalde dit jaar neer bij vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen.



Op maandag 26 april heeft **Theo van der Weegen**, uit handen van de burgemeester van Wijchen, mevrouw Marijke van Beek, een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. In het bijzijn

van zijn vrouw, drie dochters en kleinkinderen speldde de burgemeester, na een korte toespraak waarin zij Theo's activiteiten de revue liet passeren, Theo de versierselen op als dank voor de vele activiteiten die hij de laatste dertig jaar heeft verricht voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt. Vooral zijn onvermoeibare inzet voor het parochieblad, vanaf de eerste Abtbode tot nu De Apostelbode, het blad van de parochie De Twaalf Apostelen.

Kenmerkend voor Theo is dat hij heel actief is maar zelf altijd op de achtergrond blijft. Op veel vragen heeft hij misschien niet direct een antwoord maar al snel komt dan zijn opmerking: "Ja, daar is wel eens over gesproken maar dat zoek ik na.." Het antwoord duikt hij dan op in zijn grote archief. Het aandachtsgebied is niet alleen geloofszaken maar ook organisatorische en administratieve zaken. Theo is in die dertig jaar lid geweest van vele commissies en besturen.

Theo wordt als persoon door velen omschreven als 'vriendelijk', 'betrokken', 'hulpvaardig', 'bruggenbouwer', 'integer persoon' en als 'de probleemoplosser'. Theo is dus heel veelzijdig, ook bij zijn vroegere werkgever, wat ook tot uiting komt in de waardering van de Radboud Universiteit Nijmegen in een ondersteunende brief bij de aanvraag en in de aanwezigheid van prof. dr. Felling.

De verrassing was groot toen Theo hoorde dat hij de koninklijke onderscheiding uitgereikt zou krijgen. Hij verdient het dat zijn inzet ook op deze wijze in de aandacht komt. Namens de geloofsgemeenschap Antonius Abt hebben Marijke Lahm en ondergetekende Theo van harte gefeliciteerd met de hem toegevallen eer.

Hein Kroft

Loes van Gils - van Hal zet zich sinds 1981 belangeloos in voor de Zonnebloem, afdeling Wijchen. Tot 2005 was zij daar wijkcontactpersoon. Daar-

naast is zij nog altijd bezoekvrijwilligster. Ook is zij sinds 2012 te vinden in de kringloopwinkel in Wijchen.

Zij vervult daar inmiddels een coördinerende rol. Vanaf 2010 was Loes drie jaar vrijwilligster bij woonzorgboerderij De Hagert. Elke twee weken ondersteunde zij de werkgroep 'Eten en Ontmoeten'. Loes van Gils is dertig jaar lid geweest van het Parnassuskoor (waarvan jarenlang als bestuurslid) en ze hielp haar man Peter steeds met de organisatie van wandeltochten voor de parochie. Uiteraard feliciteert de parochie haar van harte!



LINTJES IN OVERASSELT

Op 26 april jl. ontving **Tonny Janssen-Brands**

een koninklijke onderscheiding, mede vanwege haar grote inzet voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt Overasselt. Zij was in 1982 betrokken bij de oprichting van de werkgroep gezinsvieringen en bleef lid van die werkgroep tot 2007. Sinds 1998 is ze lid van de werkgroep interieurverzorgers in de kerk, waarvan zij tevens de contactpersoon is. Daarnaast heeft ze enkele jaren gecollecteerd voor de Vastenactie en is ze een van de koks van de vastenmaaltijden. Vorig jaar heeft zij zich aangesloten bij de werkgroep pastoraat van nabijheid.

Ook **Rose van Lin-Willems** ontving een onderscheiding. Sinds begin 2017 is zij lid van de werkgroep kerkversiering. Al veel langer is zij (net als Tonny overigens) vrijwilliger bij Dichterbij. Met de bewoners daarvan bezoekt ze onder meer de speciale vieringen in onze kerk.

Zowel Rose als Tonny verrichten ook buiten de kerk werkzaamheden als vrijwilliger. Allebei van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

contactraad Antonius Abt Overasselt





EERSTECOMMUNIEVIERINGEN

Deze maand zijn er overal in onze parochie eerstecommunievieringen. Verderop in deze Apostelbode kunt u daar verslagen van vinden. De omstandigheden zijn anders dan andere jaren. Er mogen minder mensen in de kerk, het feest thuis is beperkter, maar de vieringen zijn niet minder feestelijk. Door de kleine groepjes in de eigen kerk voelt het vaak juist extra speciaal.

EN NA DE COMMUNIE...

We horen gelukkig vaak dat de kinderen de voorbereidingsmiddagen voor de eerste communie heel leuk vonden. Dan is het eigenlijk jammer dat het ook weer ophoudt. Zeker voor de kinderen van dit jaar, die een deel van de voorbereiding online hebben gehad. Het nieuwe familieprogramma is daarvoor bedoeld: om dat wat we samen hebben opgebouwd door te laten gaan. Om elkaar te blijven zien, meer te leren over God en de kerk en samen te blijven vieren. En dan niet alleen voor de communicanten, maar ook voor hun broertjes en zusjes en niet te vergeten hun ouders. Vanaf volgend schooljaar gaan we van start.

KINDERKARAVAN



Op zondag 2 mei is de Kinderkaravaan weer fysiek verder getrokken en wel naar de kerk van Overasselt. Het was fijn om weer 'in het echt' te vieren. We hebben het laatste hoofdstuk

van het boek Jona gelezen, waarin Jona boos is omdat God medelijden heeft met de bewoners van Nineve en zijn dreigement om de stad te verwoesten niet uitvoert. God vraagt of het wel terecht is dat Jona boos is. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dat hebben we in de viering ook gemerkt. Letterlijk door met een verrekijker te kijken. Maar ook door samen een spelletje te doen. Daar heb je soms geen zin in, maar als je het op een andere manier bekijkt kan het toch leuk zijn.

De volgende Kinderkaravaan is op zaterdag 3 juli om 19.00 uur op de Kapelberg in Bergharen. We sluiten dan het verhaal van Jona af. En misschien gaan we dan ook wel echt jonassen...

OP AVONTUURLIJKE ZOEKTOCHT NAAR MARIA

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kappelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?

Het bisdom organiseert op zaterdag 3 juli een ontdekkingstocht naar Maria, voor alle gezinnen in het bisdom. De dag opent om 9.30 uur met een Mariaverhaal voor alle deelnemers. Uw gezin wordt als pelgrim op weg gestuurd met een pelgrimszegen. De wandelkaart brengt u langs mooie – en vaak onbekende plekjes – in de stad. U ontmoet Maria die knopen in onze ziel ontwaart. U praat met een engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een gezicht in een grote stoepkrijttekening en hoort over de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht. Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor een van de zes workshops. U krijgt een lunch en om 14.00 uur sluiten we samen af in de Sint-Janskathedraal. Met een lekker hapje voor onderweg gaat u om 15.15 uur weer naar huis. We vragen voor deze dag een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon.

De ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. Voor parochies die wat verder van Den Bosch liggen, is busvervoer mogelijk. Deze is bij de prijs inbegrepen. De pelgrimstocht wordt conform de dan geldende coronamaatregelen georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Hennie Witsiers of Lara van der Zee voor meer informatie. Aanmelden kan nog.

Jona gaat naar Nineve

WAAROM NIET? DARAM NIET!
 Jona is boos op God. Hij wil niet naar Nineve. Kun jij ontdekken waarom Jona niet wilde gaan? Kijk goed welke woorden de letters in de rondjes vormen en vul de missende woorden in in de tekst.

Heer, U wilde die (1) _____ helemaal niet verwoesten!
 Dat dacht ik al toen ik nog (2) _____ was. U bent
 een (3) _____ God. U bent vol van (4) _____
 _____ en (5) _____. U bent (6) _____
 _____ en houdt er (7) _____ van om (8) _____
 _____ te (9) _____.



EERSTECOMMUNIEVIERING BALGOIJ

Op zondag 9 mei jl. ontvingen in Balgoij Samanta Berben en Thomas Bouwman de eerste communie. Het was een warme en misschien door de coronamaatregelen ook een hele intieme dienst in de mooi versierde Heilige Johannes de Doperkerk. De voorbereiding hadden de Balgoijse kinderen samen gedaan met de communicanten uit Nederasselt, die op dezelfde dag in hun eigen kerk de eerste communie ontvingen.



haar kind is heel speciaal. Daarom hebben Samanta en Thomas als dank een roos gebracht naar Maria, de moeder van Jezus. Daarna gingen ze ook een roos brengen naar hun eigen moeder.

Pastor Yves, die in de viering voorging, had met zijn verhalen en vragen de kinderen geholpen in de voorbereiding. Dit deed hij samen met



Liza Matijssen, die behalve de inhoudelijke voorbereiding ook de organisatie regelde. Tijdens de viering hielpen Samanta en Thomas met voorlezen en het klaarmaken van de tafel. Het ensemble van Mazing Joy o.l.v. Ilja van Luijk zorgde voor de muzikale opluistering.

Het thema van de viering was groeien en bloeien. Thomas vertelde in het slotgebed: "Strooi om je heen, kleine bloemetjes van vreugde". Daarom hebben de communicanten aan het einde van de viering bij het naar buiten gaan iedereen een papieren bloem gegeven met in het hart zonnebloemzaadjes. Deze mochten de kerkgangers thuis planten. De zaadjes zullen uitgroeien tot mooie zonnebloemen en zijn zo symbool van de wens en hoop van de ouders dat hun kinderen gesteund door het geloof uitgroeien tot fijne liefdevolle mensen.

Eigenlijk was het zondag 9 mei dubbel feest. Samanta en Thomas deden hun eerste communie en het was ook Moederdag. De liefde van een moeder voor

Dank aan iedereen die deze mooie dag mogelijk heeft gemaakt. De viering is terug te kijken via:

<https://dashboard.dienstmeekijken.nl/detwaalfapostelen/699>.

De ouders van de communicanten



Met dank aan Rona Laurant voor de foto's.



EERSTECOMMUNIEVIERING NEDERASSELT



Op zondag 9 mei hebben drie kinderen uit Nederasselt de eerste communie ontvangen. In de kerk waren, naast de drie communicanten, de ouders en verdere genodigden om deze bijzondere vie-



ring bij te wonen. Pastor Yves ging deze viering voor en samen met Giel, Bart en Teuntje maakte hij de tafel klaar om de communie te vieren. Met als koor een aangepast ensemble van Mazing Joy was het een mooie dienst. We wensen Teuntje, Giel en Bart veel succes toe in de toekomst en dat we hen nog vaak in onze kerk mogen begroeten.

Omdat het tevens Moederdag was had pastor Yves aan het einde van de viering voor alle moeders een leuke verrassing.



Op Hemelvaartsdag is er traditiegetrouw een viering in onze kerk samen met het gilde Salvator Mundi. Vanwege corona is deze in aangepaste vorm gevierd. In de maand mei staat Maria centraal in onze kerk en zij stond dan ook prachtig versierd prominent voor in de kerk. Met dank aan de versiergroep.

MARIALOF

Op vrijdag 7 mei was er een Marialof in de kerk van Nederasselt. Een nieuwe activiteit in deze kerk om een Marialof te houden op de eerste vrijdag van de maand om 15.00 uur.

In dit Marialof waren er parochianen uit Nederasselt, maar ook enkele uit Overasselt en Heumen. Het ensemble Mazing Joy zorgde met een klein groepje zangeressen voor mooie Marialiederden.



Met het bidden van de rozenkrans, gebed en liederen was het een mooi samenzijn met Maria als centraal middelpunt van de viering. Pastor Yves was de voorganger en de viering werd afgesloten door de zegen met het Allerheiligste.

Vieringschema

05 juni / 06 juni

- 10e zondag door het jaar
- Feest van het H. Sacrament

12 juni / 13 juni

- 11e zondag door het jaar

19 juni / 20 juni

- 12e zondag door het jaar
- vaderdag

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^①	lezingen ^②	lezingen ^③
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes	zaterdag zondag 19.00 Vormselviering Vic. Theo Lamers/Lara v/d Zee 11.00 Eucharistieviering Ensem. SDG Ad Blommerde
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes	Géén viering
 H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
 Sint-Joris Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Géén viering
 Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	Géén viering	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> Ensemble Parochieel Zangkoor Martin Claes/Jack Steeghs
 H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Géén viering	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
 Het Kompas	Géén viering	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

26 juni / 27 juni

- 13e zondag door het jaar
- zondag v/d goede herder

03 juli / 04 juli

- 14e zondag door het jaar

10 juli / 11 juli

- 15e zondag door het jaar
- moederdag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^④	lezingen ^①	lezingen ^②
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Eerste Communie Ensemble Familiekoor Martin Claes/Lara v/d Zee	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Parnassuskoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ensemble Elckerlyckoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Yves Mambueni	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes
	H. Jozef Alverna	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	Géén viering
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ensemble Mazing Joy Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
	Sint-Joris Heumen	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jack Leo	zaterdag 19.00 Kinderkaravaan Lara van der Zee	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
	H. Judocus Hernen/Leur	Géén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Ensemble Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	Géén viering
	H. Damianus Niftrik	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Géén viering
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via YouTube
U kunt deze vieringen live volgen op YouTube via het kanaal: **Antonius Abt Wijchen**.

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Hennie Witsiers.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 11 juni	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 09 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 04 juni	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 02 juli	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 18 juni	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
-----------------	-----------	------------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 25 juni		Geén viering.
-----------------	--	---------------

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 04 juni	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 02 juli	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
------------------	-----------	--

Batenburg | Stadswal

dinsdag 29 juni		Geén ontmoeting.
-----------------	--	------------------



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

**KLANKSCHALEN BIEDEN ONDERSTEUNING
IN DE LAATSTE LEVENSFASE.**

Veel mensen kennen klankschalen van een bezoek aan de sauna of in relatie tot yoga of meditatie. De vibrerende tonen hebben een therapeutisch effect. Ze geven rust en brengen lichaam en geest in balans. Dat je met klankschalen ook op een zachte en respectvolle manier het stervensproces kunt ondersteunen is nog relatief onbekend. Deze vorm van palliatieve zorg kan heel waardevol zijn.

Uit observatie blijkt dat klankschalen een zeer rustgevend effect kunnen hebben bij deze doelgroep. Angst en onrust kunnen plaats maken voor rust en ontspanning in zowel het hoofd als in het lichaam. Door de harmonie van de klanken en de trillingen kunnen mensen meer tot zichzelf komen. Je ziet dat mensen soms gespannen of onrustig zijn, dat hun ademhaling hoog zit. Klankschalen kunnen dan voor verlichting zorgen. Ook wanneer iemand al in slaap is. Je merkt dat er een vorm van ontspanning ontstaat en de ademhaling dieper en rustiger wordt. Daar

hoef je niets voor te doen, het gebeurt vanzelf. Mensen hoeven ook geen ervaring met klankschalen te hebben om er baat bij te hebben.

Normaal gesproken beweeg je de klankschalen boven het lichaam van boven naar beneden om te aarden, maar bij mensen die stervende zijn doe je het andersom. Zij mogen het leven juist loslaten. Het samenspel van de klanken en trillingen ondersteunt dat proces.





*We leven in een warrige tijd,
waarin corona zich in veel varianten verspreidt.
Overall mondkapjes en anderhalvemeterborden,
telkens weer hoop dat het beter zal worden.
Deskundige meningen vaak in onderlinge strijd.*

*Ons kerkelijk jaar kent veel feesten,
soms moeten we ze beleven in onze geesten.
Houden we vol, hopen op betere tijden.
Leven we mee met wie moeten lijden.
Inmiddels zijn we gevaccineerd;
tenminste de meesten.*

Toon van Duifhuizen

EERSTECOMMUNIEVIERING

Op zondag 20 juni ontvangen Stijn van Dorland, Pim Rijntjes en Sam van Welie hun eerste heilige communie in een feestelijke viering in de H. Judocuskerk. Ik vind het fijn dat we er ondanks alle coronabeperkingen in geslaagd zijn om ook voor deze groep de inhoud van de voorgenomen communiemiddagen recht te kunnen doen. De bijeenkomsten vonden deels plaats in het parochiecentrum van Wijchen, deels thuis via een pakketje met instructies, een middag op de kapelberg in Bergharen en de laatste bijeenkomst over de eucharistie in de Judocuskerk – met aansluitend een verkenningstocht door de kerk.

Wat het beperkte aantal plaatsen in de kerk betreft: zoals het er nu uitziet zijn er op 20 juni naast de communicanten en hun directe familie meerdere plaatsen vrij voor parochianen die graag naar deze weekendviering komen. Houd voor de laatste stand van zaken de berichtgeving via MijnRKK-app of parochiewebsite goed in de gaten. Wie er bij wil zijn: graag z.s.m. reserveren via Marijke Reijnen.

Weet ook dat er van deze viering een kwalitatief goede livestream beschikbaar komt die zowel rechtstreeks via het dashboard op de parochiewebsite te volgen is, maar ook achteraf bekeken kan worden: <https://dashboard.dienstmeekijken.nl/detwaalfapostelen>

Pastoraal werker Jack Steeghs

MISINTENTIES

6 juni : Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Marco van Mullekom, Gerda van Heumen-Loeffen, Jan Thoonsen, Ben Peters en Gemmy, Tom van Lieshout, Jan de Kleijn en overleden familie, Toon Hendriks, Wim en Gon Hebing

20 juni: Thé en Trees Reuvers, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, voor de overleden wel-doeners, Wim en Gon Hebing

4 juli: Pieta Verwaaijen-Jacobs, Wim en Gon Hebing, Jan Thoonsen, Koosje van Heumen-Cobussen, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie

Gelieve de misintenties voor de maand juli en augustus voor 8 juni in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



GEDOOPT

18 april 2021

Daan Hendriks (uit Batenburg)



HET DONDERDAGAVONDGEBED

Vroeger werd er veel gebeden. Ik zie het nog zo voor me: als familie op een winteravond geknield rondom de kachel een Weesgegroet en een Onze Vader biddend. Als je weer opstond stond het patroon van de kokosmat in je knieën.

In kloosters werd en wordt ook veel gebeden. Meerdere keren op een dag is er een gebedsmoment. Eén daarvan is het avondgebed, waarin psalmen worden gebeden en gezongen, veelal beurteilungen, en de lezing van de dag uit de bijbel wordt gelezen en mogelijk kort becommentarieerd. De verschillende onderdelen worden met elkaar verbonden door stiltes die het geheel een meditatieve sfeer geven. Er is geen duidelijke priesterrol; wel iemand die voorgaat in gebed, veelal wisselend per dag.

Met dit alles in het achterhoofd, is het Donderdagavondgebed zo'n veertien à vijftien jaar geleden (precies weet ik het niet) opgezet in onze parochie, de toen nog zelfstandige Antonius-Abtparochie in Overasselt. Ger Vertogen (inmiddels overleden) en pastoor Aloys van Velthoven (inmiddels werkzaam in Groesbeek) waren de initiatiefnemers. De vieringen vonden aanvankelijk in de bovenzaal van het parochiecentrum plaats. Het begon om 19.00 uur en duurde een halfuurtje. We zaten gewoon met z'n allen rondom de grote, ovale tafel. Er werd samen gezongen en gebeden met tussendoor veel stiltes. Bij het Onze Vader staan we hand in hand en krijgen we de zegen. In het begin gingen Aloys en Ger voor, later namen ook anderen het voortouw in de vieringen. Het had een intieme sfeer, van het als gelovigen elkaar nabij zijn, van samen zingen en bidden en stil zijn, in een atmosfeer waarin de aanwezigheid van Hem zich laat voelen.

Inmiddels zijn we vele jaren verder; velen van het begin zijn heengegaan en maar weinigen erbij gekomen en vele haren zijn grijs gebleven of nog grijzer geworden. We zitten niet meer aan de grote ovale tafel in de bovenzaal maar in het kleine kamertje van het parochiecentrum (waar het overigens bijzonder sfeervol is) met zes tot acht personen. En sinds corona hebben we moeten

verhuizen naar de kerk, voor het altaar. Verscheidene mensen durven vanwege de pandemie ook niet meer te komen zodat het aantal deelnemers nog kleiner is geworden. En dat in een grote ruimte; het kan in het begin een wat verloren gevoel geven, al valt dat tijdens de viering doorgaans helemaal weg.



Wat gebleven is, is de sfeer. Met woorden als 'stukje rust', 'bezinning' en 'delend samenzijn' probeert men dit aan te duiden.

Maar we weten ook dat we met steeds minder zijn en om het levend te houden, zouden we graag nieuwe mensen verwelkomen, om het Donderdagavondgebed met hun fysieke aanwezigheid te ondersteunen en te dragen.

We beseffen dat het voor wie alleen zondags naar de kerk gaat, wellicht een hele stap is om op de donderdagavond extra naar de kerk te komen. Terwijl je niet eens te communie kunt gaan. Mogelijk heeft dit ook meegespeeld in de gedachte van pastoor Yves, die voornemens is om elke maand een tafelgebed met het Donderdagavondgebed te verbinden en dan ook de communie uit te delen.

Misschien alles bij elkaar de moeite waard om het eens te proberen; we zijn immers toch al meer gericht op thuis en tot jezelf komen. Wellicht kan er nog gerust een extra rustpunt bij, in verbinding met God en anderen.

Weet dat u in ieder geval meer dan welkom bent !
Wim Klaver

ZENDINSTALLATIE OP ONZE KERK?

Op 19 mei zal in opdracht van KPN worden onderzocht of de toren van onze kerk geschikt is voor de plaatsing van een zendinstallatie. Bij de verschijning van deze Apostelbode heeft het onderzoek dus al plaatsgevonden.

Wij zijn niet onverdeeld enthousiast over de plannen om een dergelijke installatie op onze kerk te plaatsen en hebben onze bezwaren hier tegen kenbaar gemaakt bij het parochiebestuur. Sinds de fusie hebben wij echter geen zeggenschap meer over ons kerkgebouw.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

KOOR ST.-CECILIA UIT OVERASSELT ZOEKT DIRIGENT

Onze dirigent Fred Weijers gaat het Ceciliakoor in Overasselt verlaten. Hij gaat naar Brabant verhuizen. Dit is heel jammer voor ons koor.

Daarom zoeken we voor na de coronaperiode een enthousiaste dirigent.

Misschien bent u wel de aangewezen persoon of kent u iemand in uw omgeving die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.

We zijn op zoek naar iemand die:

- Op de donderdagavond kan repeteren;
- eenmaal per twee weken op de zondagochtend het koor kan begeleiden tijdens de kerkdienst, en ook beschikbaar is voor uitvaarten.

Voor de vergoedingen wordt uitgegaan van de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigent.

Bij interesse: Graag contact opnemen met Ine Wijnakker-Arts, tel. 024-6221994 of via e-mail: franswijnakker@hotmail.com



H. DAMIANUS - NIFTRIK

EERSTE COMMUNIE

Na de voorbereidingsbijeenkomsten vanaf begin februari was het 2 mei dan eindelijk zover.

Vier kinderen, te weten twee uit Batenburg en twee uit Niftrik, deden hun eerste communie. Gedurende de voorbereiding maakten de kinderen tijdens elke kindermiddag kennis met elkaar en met tradities en thema's van de kerk. In de eerste bijeenkomst kregen de kinderen een schatkistje. Na iedere bijeenkomst kwam er een voorwerp in het kistje bij, zodat het kistje op het einde aardig gevuld was. Wanneer ze in het kistje kijken, kunnen zij zich steeds herinneren wat zij geleerd hebben.

Met een beperkt aantal mensen hebben zij hun eerste communie gevierd. De kerk was mooi, maar eenvoudig versierd. De mensen die er niet bij konden zijn, hebben de viering kunnen volgen via een livestream.

Er was geen koor aanwezig, maar een peetoom van een van de kinderen heeft dit mooi opgevangen, zodat het toch een mooie en sfeervolle viering kon zijn. Alle kinderen hadden een eigen taak in de viering: voorlezen en het mee klaar maken van het altaar.

Pastor Ad Blommerde en diaken Hennie Witsiers hebben met alle aanwezigen er een mooie viering van gemaakt. Na de zegen en het klokkenspel van Lieke Wijtmans en Quint Witsiers ging iedereen naar huis om nog een feestje te vieren. Dan zit zo'n dag er alweer op.

Dank aan iedereen die deze mooie dag mogelijk heeft gemaakt.

Diaken Hennie Witsiers



V.l.n.r.: Emma Wijtmans, Jet de Kleijn, Daan Hendriks en Noree Witsiers



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Corona zorgt nog steeds voor beperkingen. Zo zal de film 'The green book' op 2 juli niet doorgaan. Met de planning van de films voor het nieuwe seizoen zijn we nog bezig; daarover de volgende keer meer.

- De contactraad zal weer gaan vergaderen. Dit is door het kleine aantal leden van de contactraad niet zo'n probleem. We kunnen ons wel aan de voorschriften houden. Tot nu toe zijn lopende zaken steeds op andere manieren geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Onze herbergkoffie heeft nog steeds te lijden onder corona. Ook al zijn er versoepelingen, het blijft nog steeds niet mogelijk om onze herbergkoffie te laten doorgaan. Dat betekent dat er in de maand juni geen koffie wordt geschonken. In juli hopen we op beter, maar dat laten we de volgende keer weten.

Tini Poos





ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 4 mei heeft de contactraad weer online vergaderd.

- De verruiming van de mogelijkheid tot bijwonen van de vieringen wordt met veel instemming ontvangen. Voor onze kerk betekent dat een uitbreiding tot 72 personen per viering. De overige COVID-19-maatregelen moeten nog wel gevolgd worden.
- Er moet rekening mee gehouden worden dat door de COVID-19-situatie ook de komende maanden vieringen aangepast moeten plaatsvinden. Bezoekers wordt gevraagd de aanwijzingen steeds te volgen.
- Vastgesteld wordt dat de laatste tijd de kerkberichten slechts spaarzaam zijn terug te vinden in de Wegwijs. Gevraagd wordt aan de contactpersoon om in deze situatie verbetering te brengen.
- De contactraad heeft met instemming kennisgenomen van de conclusies van het comité dat in Wijchen 'The Passion' heeft georganiseerd. Nieuwe mogelijkheden zijn verkend en positief ontvangen. Volgend jaar zal zeker weer stilgestaan worden bij de Passion.
- Komende vergadering van het parochiebestuur in mei zal een besluit genomen worden over de camera's die nodig zijn voor een goede opname van de vieringen als onderdeel van de nieuwe geluidsinstallatie. Daarna zal een realisatieplan worden gemaakt.

- We zullen deelnemen aan de Open Monumentendagen (11 en 12 september), mits de dan geldende coronaregels dit mogelijk maken.
- Gesproken is over de wens van het bestuur om de verantwoordelijkheid voor het kerkhof aan de Elkerlycweg bij de contactraad neer te leggen.
- De coronaregels maken het organiseren van een gezamenlijke activiteit voor de vrijwilligers die tot het algemene cluster behoren onmogelijk. Bekeken zal worden of op een andere wijze kan worden stilgestaan bij de cruciale rol van vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap.

Hein Kroft

AANTAL AANWEZIGEN BIJ VIERINGEN

Goed nieuws: Vanaf 2 mei mogen we veel meer mensen in onze kerk toelaten! Moesten we eerder al bij dertig aanmeldingen 'nee' verkopen, nu hoeven we dat pas bij 72 te doen! We mogen namelijk tot 10% van het aantal zitplaatsen gaan. Afgelopen zondagen konden mensen die zich niet hadden aangemeld en op de bonnefooi op zondag tegen elven naar de kerk kwamen, gewoon naar binnen (tenzij ze coronaklachten hadden uiteraard). We heten u van harte welkom!!

GEDOOPT

15 mei 2021

Senne van der Vliet



H. JOZEFKERK - ALVERNA

IN MEMORIAM



Op 21 april kregen wij het droevige bericht dat een dag eerder in het ziekenhuis onze voorzitter van de contactraad, Joke van Uuden, aan de gevolgen van het coronavirus overleden is. Joke lag al een aantal weken in het ziekenhuis en iedereen had goede hoop dat ze weer zou herstellen, maar tot groot verdriet van haar naaste omgeving mocht dit niet zo zijn. Naast haar taken als voorzitter en actief lid van de kerkraad was Joke ook één dag per week gastvrouw in de pastorie voor mensen die even een praatje wilden maken.

Ook was ze oud-voorzitter van het enkele jaren geleden gefuseerde dames- en herenkoor Alverna/Balگوij, waar zij niet alleen haar stem liet horen, maar ook altijd bezig was om de zaken goed te regelen.

Naast haar vrijwilligerswerk voor de H. Jozef was Joke ook vrijwilligster in dorpshuis De Oase.

De kerkraad en het zangkoor zullen Joke niet alleen missen als voorzitter en lid maar ook als iemand die altijd klaarstond om te helpen waar het nodig was.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De contactraad



UIT HET ARCHIEF

DE LOURDESGROT

MARIAMAAND

De maand mei is in de katholieke kerk de Mariamaand, de maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. Na een viertal afleveringen gewijd te hebben aan het kapelletje van O.L. Vrouw van Lienden, wil ik graag in de uitgave van deze Mariamaand iets schrijven over een andere Mariakapel die ruim tachtig jaar heeft gestaan in de kloostertuin van de zusters aan de Grootestraat.

DE ZUSTERS VAN BATENBURG

Nadat eind oktober 1881 de eerste zusters van JMJ zich hadden gevestigd in het nieuwe klooster, lieten ze in de kloostertuin rond de eeuwwisseling een Lourdesgrot bouwen, waar alle Batenburgers de maagd Maria konden vereren en waar vroeger vele malen vanuit de r.k.-kerk de processie naartoe trok om te bidden.



OVER PROCESSIONS GESPROKEN

In 1953 vertrok vanuit Batenburg een eenmalige bedevaart naar de Dom in Xanten onder leiding van pastoor Th. van den Heuvel, uit dankbaarheid voor het behoud van Batenburg. Er is echter nooit sprake geweest van georganiseerde bedevaarten naar St.-Victor te Batenburg. De

processies die in Batenburg plaatsvonden hadden geen betrekking op St.-Victor, maar trokken vanuit de parochiekerk naar de kapel van O.L. Vrouw van Lienden en naar de Mariagrot in de kloostertuin van de zusters aan de Grootestraat.

VERKOOP VAN KLOOSTER EN KLOOSTERTUIN

Eind jaren '50 verkochten het kerkbestuur en zuster Lucie het klooster en de tuin aan de toenmalige burgemeester Zweers, die met zijn gezin in een deel van het klooster ging wonen en de rest gebruikte voor verschillende doeleinden. Zo was er een textielatelier in gevestigd, een toneelzaal en een bioscoop. Er was zelfs enige tijd een hanenmesterij op zolder. De kloostertuin met de Lourdesgrot, waar voorheen de devote parochianen hun gebeden lieten horen, raakte overwoekerd door onkruid en hoge populieren. Een oudere bewoner van Batenburg verzochtte bij de afbraak van het klooster in 1984 nog: "Ze moeten als

het enigszins kan de grot zien te behouden, want ik weet nog goed hoe ik aan de hand van zuster Lucie daar mocht gaan kijken, dat roept bij mij nog vele mooie herinneringen op". Die verzuchting was vergeefs. Het klooster en de Mariagrot maakten definitief plaats voor woningbouw in 'historische' stijl.

Hans Vermeulen



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

André Driessen overleed 12 april 2021 en werd 75 jaar oud. Hij was gehuwd met Mieke Smits. André was een warme, krachtige persoonlijkheid die beschikte over humor en gezelligheid. Hij sprak niet met veel woorden, maar kon genieten van het samenzijn met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. De winkel was zijn lust en zijn leven. Met passie heeft hij deze winkel samen

met Mieke opgebouwd tot een mooie zaak. De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds kwetsbaarder en dat was niet gemakkelijk voor hem. Wij hebben André op 19 april uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Joke van Uuden-De Wildt was een zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. Ze werd als oudste dochter op 5 november 1947 geboren aan de Leemweg in Wijchen en overleed op 20 april 2021. Ze trouwde op 17 november 1971 met Henk van Uuden en ze kregen twee kinderen.



Joke is een hardwerkende vrouw geweest. Na het overlijden van haar man vond ze veel afleiding in het kerkkoor van de parochie en in De Oase op Alverna, maar ook door te wandelen en te fietsen en met het oppassen op haar kleinkinderen. Zij werd getroffen door het coronavirus, dat haar fataal is geworden. Na de afscheidsdienst in de H. Jozefkerk op Alverna hebben we haar lichaam te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.



Piet van Loveren werd geboren op 18 augustus 1936 en is overleden op 20 april 2021. Er is een bijzonder mens heengegaan. Piet is ooit geïnterviewd als een bijzondere Wijchenaar en dat was hij ook. Piet heeft lang aan de Panhuisweg gewoond, maar in 2009 is hij bij zijn zus Lies gaan wonen in Overasselt. Hij heeft altijd hard gewerkt met paard en wagen, melk ophalen bij de boer en wegbrengen naar de melkfabriek. Als loonwerker was het Piet niet gauw te gek of te zwaar. Bomen rooien, graven delven, beerputten legen, hij draaide zijn hand er niet voor om. Piet was altijd te herkennen aan zijn hoedje en sigaartje. Hij ging zijn eigen weg, reed overal met zijn 45-kilometerautootje heen, het maakte hem niet uit waar hij reed. De weg is van iedereen zei hij altijd. Na een val is hij opgenomen in Malderburch en om broer en zus weer samen te brengen is ook Lies daarheen over-

OPLOSSINGEN PUZZEL

1. Kees, 2. Toon, 3. Riet, 4. Jan, 5. Roos,
6. Zwaan(tje), 7. Hans, 8. Abraham, 9. Mercedes,
10. Trui, 11. Margriet, 12. Merel.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
 Piet van Erp
 Piet van Kerkhof
 Donny Merx
 Theo van der Weegen
 Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



geplaatst. Daar heeft hij een goede tijd gehad. Zijn afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de kerk van H. Antonius Abt in Overasselt waarna we hem te ruste hebben gelegd op de begraafplaats.

Riet Lamers werd op 6 september 1948 geboren op boerderij 'De Elshof' in Woezik. Zij was de oudste in het gezin van vier kinderen. Zij trouwde in 1967 met Ger Creemers. Met hem verhuisde Riet naar Ooij bij Nijmegen en er werden drie zonen geboren. Na haar scheiding is ze omstreeks 1989 met haar levenspartner Toon in Leuth gaan wonen. De laatste anderhalf jaar van haar leven is zij een keer per week in de zorgboerderij Buitenleven te Groesbeek geweest. Op 23 april is zij onverwacht overleden. Aansluitend aan de afscheidsviering op 30 april 2021 in de Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar te ruste gelegd bij haar moeder op het kerkhof aldaar.

Diny Krebbers overleed op 9 mei 2021 te Nijmegen en werd 87 jaar. Zij was de oudste van zeven kinderen en groeide op te Niftrik. Op jonge leeftijd koos zij voor de zorg. Zij volgde een opleiding tot verpleegkundige in Den Bosch en later in Oss de opleiding tot kraamverpleegkundige. Zij is niet gehuwd geweest en heeft in Oss gewoond totdat zij ziek werd. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 17 mei in de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen, waarna zij is begeleid naar het crematorium.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

HELM

Ineens was hij er, een mannetje van een jaar of drie met een erg grote fietshelm op zijn kleuterhoofdje. Hij rende in volle vaart over het terras waar wij aan de koffie zaten. Bij opa op de fiets, de lente om je heen en een ijsje in het vooruitzicht, het ware geluk. Even later rende hij in tegenovergestelde richting voorbij, een grote helm op beentjes. Wat zou zijn opa denken? Ziet hij zichzelf in lang vervlogen tijden of droomt hij een mooie toekomst voor zijn kleinkind? Misschien maakt hij zijn kleinzoon nog mee als deze is opgegroeid tot een weerbarstige puber met een nog grotere helm. Ik verzin graag een toekomst voor jongeren die onverwacht op mijn pad komen.

Een paar weken geleden was ik in een telefoonwinkel om na lang aarzelen een smartphone te kopen, het moest er toch eens van komen. Ik schrijf achter een laptop dus een smartphone zou dan niet al te ingewikkeld moeten zijn. Ik werd geholpen door een erg jonge man met een waar engelengeduld. Het leeftijdsverschil tussen ons was behoorlijk groot, maar hij was volledig op zijn gemak en legde alles langzaam en duidelijk uit. Ik bedacht dat hij ook heel geschikt zijn om in de zorg te werken of als docent in een klas



vol moeilijke leerlingen. Weinig jongeren van nu zullen veertig jaar hetzelfde werk blijven doen. Ze ronden een opleiding af en gaan vervolgens heel andere wegen bewandelen. Ik verliet in ieder geval tevreden de telefoonwinkel. Ik kon me voorstellen dat ik later graag door dezelfde jongeman geholpen zou willen worden in een zorgcentrum.

Een ander verhaal: 'first dates', ik kijk er wel eens naar. Mensen hopen via een televisieprogramma een partner te vinden. Veel jongeren vertellen dat ze graag 'huisje-boompje-beestje' zouden willen. Ze zoeken iemand die je kunt vertrouwen en komen niet graag thuis in een leeg huis. Eigenlijk is er niet zo veel veranderd in dat opzicht en dat verbaast me niet. De meeste mensen hebben geen heel grote wensen. Ik zie het jongetje met de fietshelm al dijktochtjes maken met een vrolijke partner en uitrusten in een gezellig café.

Ik ga even terug in de tijd. Opa's en oma's heb ik niet gekend. Ik heb het goed gehad in mijn kindertijd, ik weet nog van vriendinnetjes, warme zomers in het openluchtzwembad, heerlijke gehaktballen en knapperige frietjes, nieuwe kleren met Pasen en nog veel meer. Door de jaren heen ben ik geworden die ik nu ben. Ik hoop dat het jongetje met de grote fietshelm nog veel helmen zal verslijten in zijn leven, dat hij als hij verdwaalt altijd de goede weg terug zal vinden.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijzen en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
vacature		
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 32A
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

SARA

Sara of Sarah, 'vorstin' of 'voornamen vrouw', was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de halfzuster en de vrouw van Abraham. Ze komt onder andere voor in het Bijbelboek Genesis.

Sara's oorspronkelijke naam was Sarai. Ze deelde als halfzus van Abraham dezelfde vader, Terach, maar had een andere moeder.

Sara en Abraham hebben tijdens hun leven veel moeilijkheden gehad. Lang geleden moesten zij wegtrekken uit het land waar zij geboren waren. Zij moesten hun familie achterlaten in Haran, dat voor hen tot een tweede vaderland was geworden. Sara, Abraham en neef Lot moesten verder gaan, zoals God het Abraham gezegd had. Eindelijk in Kanaän gearriveerd worden zij door de honger opgejaagd naar Egypte. En zo ging het maar door! Van het één vielen zij in het ander. Maar toch waren al deze moeilijkheden maar momenten geweest. Zij moesten er door en zij kwamen er door. Het geloof gaf hun steeds opnieuw moed. Hun God ging met hen mee, dat wisten zij. God ging vooraan en zij volgden.



Het gaat tussen Sara en Abraham niet goed. Sara is onvruchtbaar gebleken. In heel de familie is nageslacht, alleen bij haar niet. En daar hebben Sara en Abraham veel verdriet van. Zij die ditzelfde hebben meegemaakt, kunnen dit begrijpen. Dan treden krachten en gevoelens in het huwelijk op die je liever niet hebt, die je aanvreten. Alleen samen kun je daar uitkomen.

Het gaat nu over Sara en Abraham en hun grote verdriet. Tien jaar waren ze nu al in Kanaän. En het bleef stil in hun tent. Wat hadden ze veel gebeden. Maar er kwam geen antwoord. Hun gebed werd schijnbaar niet gehoord. En dat, terwijl er toch over het leven van Sara en Abraham een belofte lag: aan uw nageslacht zal ik dit land Kanaän geven; ik zal u tot een groot volk maken; uw nageslacht zal ik maken als het stof der aarde.

Op een dag kwam de Heer naar Abraham toe bij de eikenboom van Mamré. Abraham zat op dat moment bij de ingang van zijn tent. Het was op het heetst van de dag. Hij keek op en zag dat er drie mannen voor hem stonden. Hij stond op en liep naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Wilt u alstublieft mijn gasten zijn? Laat mij water voor u halen, zodat u uw voeten kan wassen. En rust wat uit onder de boom. Ik zal u wat te eten brengen, zodat u een beetje opknapt voordat u verder reist. Want daarvoor bent u toch bij mij langsgekomen" Ze zeiden: "Graag". Abraham ging snel naar Sara in de tent en zei: "Ga vlug deeg maken en brood bakken." Daarna liep Abraham naar de koeien en koos een gezond vet kalf uit. Hij bracht het naar de knecht, die het snel voor hem ging slachten en klaarmaken. Toen het eten klaar was zette hij het voor de mannen neer met boter en melk. Hij bleef onder de boom staan.

Toen vroegen ze hem: "Waar is je vrouw Sara?" Hij zei: "Daar in de tent". En Hij zei tegen hem: "Over een jaar kom ik bij je terug. Dan zal je vrouw Sara een zoon hebben." Sara luisterde bij de ingang van de tent. Zij was allang te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachte Sara in zichzelf en dacht: Alsof ik nog naar mijn man zou verlangen, nu we allebei al zo oud zijn. Toen zei de Heer tegen Abraham: "Waarom lacht Sara daar? Waarom zegt ze: Alsof ik nog een kind zou krijgen, terwijl ik al zo oud ben? Voor de Heer is niets te wonderlijk. Op de juiste tijd, over een jaar, zal ik bij jullie terugkomen. Dan zal Sara een zoon hebben". Toen loog Sara en zei: "Ik heb niet gelachen." Want ze was bang. Maar de Heer zei: "Dat is niet waar. Je hebt wél gelachen."

Sara was op haar hoge leeftijd nog een handwerkende, creatieve, reële en vitale vrouw.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juli 2021 en heeft als thema 'Judith'**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 juni 2021 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.