

DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 8, oktober 2021



DE VROUW VAN JOB

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

TOEVERLAAT

De avond valt...
Verstild met het laatste schijnsel van de dag,
zicht vast op de eeuwenoude woorden,
omlijst aan de muur.
Het streelt de fijne letters, de sierlijk geschreven
zinnen.

In een vast en innig vertrouwen weidt de ware,
leidende God Zijn volgzame kudde op grazige
grond.
Zijn staf beschermt de weerlozen, de verdrukten.
Hij brengt hen door diepe, donkere dalen
naar de rust van het kabbelende water.
De tocht zet zich voort naar het veilige Vaderhuis,
alwaar zij onder Zijn hoede
mogen wonen tot in lengte van dagen.

Geurige balsem verzacht er de pijn,
verzorgt er de wonden.
De tafel staat klaar. Een maaltijd wacht.
De wijn sprankelt in de beker,
door Zijn hand tot de rand gevuld.
De wereldvrede ziet het aan en zwijgt...

Tijden verstrijken,
door de stormen van het moment lijkt het licht
thans gedoofd.
In het verborgene aanwezig,
fluistert nog de stilte...

Vertolkt in woord en zin een altijddurende trouw:
'De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken'

Joke Plamont-Mees

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Januari					
Februari	35.431	106.412		103.781	-2.631
Maart	10.210	116.622	16.098	119.879	+3.257
April	7.343	123.965	6.463	126.342	+2.377
Mei	2.999	126.964	1.906	128.248	+1.284
Juni	3.336	130.300	6.055	134.303	+4.003
Juli	5.113	135.413	3.764	138.067	+2.654
augustus	2.210	137.623	2.070	140.137	+2.514

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans
in 2021, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN

CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app
of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor
actueel nieuws.

26 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Apostelviering met 25-jarig wijdingsjubileum
van diaken Hennie Witsiers

***29 SEPTEMBER 10.00 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN**
Leeskring, waarin samen een boek gelezen en
besproken wordt

3 OKTOBER PAROCHIEDAG MET APOSTELN 2.0
Tevens inloopmiddag (aanmelding) communie-
en vormselvoorbereiding

6 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 6 OKTOBER 19.15 KOETSHUIS BEUNINGEN**
agapéviering Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen

8 OKTOBER 10.00 – 12.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Kledinginzamelactie Oosterweg 4 Wijchen

9 OKTOBER 10.00 – 12.00 UUR DE SCHAKEL
Kledinginzamelactie, Pius de XII straat Wijchen

14 OKTOBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 9 (2021)

20 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 20 OKTOBER 19.15 KOETSHUIS BEUNINGEN**
agapéviering Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen

*** 20 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR BERGHAREN**
De Zandloper Info- en vragenavond met betrek-
king tot de sluiting H. Annakerk

3 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 3 NOVEMBER 19.15 KOETSHUIS BEUNINGEN**
agapéviering Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen

*** 17 NOVEMBER 19.15 KOETSHUIS BEUNINGEN**
agapéviering Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen

*** 1 DECEMBER 10.00 UUR IN DE SCHAKEL WIJCHEN**
Leeskring, waarin samen een boek gelezen en
besproken wordt

* *aanmelden verplicht zie ook pagina 3 onderaan voor de
leeskring*



Op het moment dat deze Apostelbode gedrukt gaat worden
is helaas nog niet bekend wanneer de inloopmorgens weer
door kunnen gaan.

Annie, Nel, Toos en Waldi

SLUITING H. ANNAKERK BERGHAREN

BESTE INWONERS / PAROCHIANEN VAN BERGHAREN...

Zoals in vele kerkgenootschappen in ons land zien we ook in parochie De Twaalf Apostelen een terugloop: zichtbaar in een afnemend kerkbezoek, een afnemende aanvraag voor huwelijk en doop en een steeds minder vanzelfsprekende deelname aan eerste communie en vormsel. Hoewel er de nodige trouwe groepen en individuele betrokkenen zijn die regelmatig meewerken en/of de weekendvieringen en andere activiteiten bezoeken is er bijna geen aanwas meer vanuit jongere generaties. Het gelovige dorpsleven zoals dat lange tijd functioneerde, dat werkt niet meer. Het is tijd voor een nieuwe aanpak.

NIEUWE TIJD

De vernieuwing die nodig is om anderen te kunnen bereiken doet een stevig beroep op de draagkracht van de huidige geloofsgemeenschappen en vrijwilligers, met name op hen die zijn opgegroeid met het volgende ideaalbeeld: elk dorp heeft een katholieke kerk waar alles omtrent geloof voorhanden is en gaande wordt gehouden.

Dit vertrouwde beeld van betrokkenheid kunnen we niet langer als uitgangspunt van beleid nemen. Daarom stopt het proces van kerksluiting niet met het sluiten van de kerken in Batenburg (2019) en Heumen (2020). Bergharen is de volgende kerk die gesloten wordt en dat heeft te maken met de staat van het gebouw. Op dit moment is de Annakerk wind- en waterdicht, maar op redelijk korte termijn is er een nieuw leien dak nodig. Het bestuur heeft in overleg met de contactraad dan ook besloten om actief te gaan zoeken naar een herbestemming voor de kerk van Bergharen.

Zoals gezegd staan we met elkaar aan de vooravond van een nieuwe tijd, waarin alles dat vertrouwd is niet vanzelfsprekend op dezelfde manier voortgezet kan worden. Aan de ene kant zijn we genoodzaakt om te snijden in het aantal gebouwen. Aan de andere kant streven we naar zoveel mogelijk activiteiten op het gebied van vieren, leren en dienen (Apostelen 2.0). We beseffen als pastoraal team en bestuur dat we ingrijpende besluiten nemen. We doen dit voor meer perspectief, om naast vertrouwd parochianen nieuwe mensen te kunnen bereiken voor

het aan ons allen overgedragen geloof. Dat is ons aller opdracht.

PAROCHIEAVOND IN BERGHAREN OP WOENSDAGAVOND 20 OKTOBER 2021

Samenvattend: de verdergaande afnemende betrokkenheid in parochie De Twaalf Apostelen laat geen andere keuze over dan geleidelijk aan toegroeien naar minder kerkgebouwen. De kerk van Bergharen is de eerstvolgende die binnen afzienbare tijd de deuren sluit. Met de sluiting van het kerkgebouw blijft de geloofsgemeenschap van Bergharen gewoon doorgaan met de vieringen op de Kapelberg. De contactraad, andere plaatselijke betrokkenen en de eerst aanspreekbare pastor dragen zorg voor de voortgang. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen leven. Daarom is er voor de inwoners en parochianen in Bergharen een avond belegd

in De Zandloper op woensdag 20 oktober van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Het is nodig om u daarvoor aan te melden.

Per mail: info@detwaalfapostelen.nl of telefonisch: 024-6412627.

Namens bestuur en pastoresteam
parochie De Twaalf Apostelen,
Martin Claes

VANUIT HET BESTUUR

Sinds het afscheid van Wijnand Eling in juni 2019 staat de functie van vicevoorzitter open. Op dat moment hebben we niemand kunnen vinden om die functie te vervullen. Drie maanden geleden is Dick Hesse benoemd door het bisdom als nieuw lid van het parochiebestuur en medio september neemt hij de functie van vicevoorzitter op zich. Inmiddels heeft het bestuur een notulist bereid gevonden om de vergaderingen te notuleren. Als bestuur zijn wij erg blij met de komst van Annemarie Dam-Arts als notulist. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een penningmeester. Omdat de benoemingsperiode van Hans Helmonds in september dit jaar afloopt, heeft het bestuur bij het bisdom een verzoek ingediend voor verlenging van zijn bestuursfunctie.

Liza Matijssen

Voor informatie en aanmelden leeskring: ds. Jan Willem Drost (jwdrost@rivierenlandoost.nl/06-48574709) of drs. Anja Hulsbergen (ahulsbergen@rivierenlandoost.nl/06-30290304)

PESJONKELE

Mit Allerziele moeste we altied naor de kerk
Bidde vur die èrme ziele in ut vaogevuur.
Mins, dè vond ik nou ins un moj werk
Kloie mit oew vriendjes, wel haost un uur.
Inne volle aflaat moeste zien te kriege
Mar dè is tot nou an toe mien grotste plaog
want dan konde un zieltje naor de hemel laote
vliege.
Mar of ut mien ooit gelukt is, is nog steeds de
vraag.

Inne volle aflaat ware vijf Onze Vaders en vijf
Weesgegroeete
En daor binde zomar nie mi klaor
Eigelijk hân daor ok nog vijf 'Eer aan de Vader'
bij gemoete
Mar dè vond ik in dieje tied mar raor.
Ik was al nie zo gek op dè bidde
Dus sloeg ik die duk over toen
Of dè goed was laot ik in ut midde
Ik heb er wel un bietje spiet van, mar kan ut nie
mir overdoen.

De kerkdeur, die stond dan helemaol ope
En hadde dan oewe aflaat vol
Moeste naor buute un rundje gaon lope
En daor makte wij dan de grôtste lol.
Wel keek ik altie urst stiekum naor boove
Of ik nie un zieltje vliege zag
Mar ze kunne me van alles belove
Ik heb nooit iets gezien tot vandaag den dag.

Ge gingt zitte bidde op blote knieës
Ut liefs erges in de achterste bank
En dèt ut pien dee is nogal wiedades
Ut was volges mien de innigste dank
Verder moeste goed op oew vriendjes lette
Dèt ze nie veur oe naor buute ginge lope
Want ge wout toch alles op alles zette
Dè ge eerder de bank waart uitgekrope.

Vurral as er ware jonge griete
Dan waor ik en mien vriendjes alert
Buute gauw die vrollie efkes kniepe
Of trekke ân heur paerdestert.
De jongens probeerde mekaor um te douwe
Of hun pootje werd gelicht
Dan moeste ze ins kwaod zien kieke, al die ouwe
Wij dan wèr vlug naor binne, mit un ernstig ge-
zicht.

Op zônne dag ware wij wer druk an ut klote
Ut stut nog net zo helder vur mien geest.
Hân ze pastoor van Hout gewaarschuwd en die
was umgeloep
Nou minse toen wert ut pas un feest

Hij sloeg ons tège onze kop an en dè dee verrekke
pien
En hij tierde en schold ons naor de hel
Dè makte toen toch zônne indruk op mien
Dè 'k stond te rille in mien vel.

Hij trok ons ân ons ore de kerk in, helemaol naor
veure
We moeste zitte op ons knieës op ut altaorrand
Ge snapt wel wa er toen verder ging gebeure
Iedereen kon ons zien zitte, wanne schâând
Mar of ie toen ziele uut ut vaogevuur geholpe hèt
betwiefel ik nog hede ten daoge
Want toen ut uut was mit onze pret
Hân we ân Onze Lieve Heer heel wa andere dinge
te vraoge.

Theo Dinnissen

Noot van de redactie:

Het woord pesjonkelen of pesjoenkelen is af-
geleid van de zogenoemde 'Portiuncula-aflaat'.
Sint-Franciscus van Assisi zou volgens een legende
in een verwaarloosde kapel in Portiuncula zo bit-
ter hebben geweend over het lot van de zondaars
dat hij aan Christus vroeg een bijzondere aflaat
in te stellen zodat berouwvolle gelovigen gered
zouden worden. Christus verscheen aan hem en
zei: "Franciscus, je vraagt veel van mij, maar ik
zal jou steeds grotere gunsten verlenen. Je ge-
bed is verhoord. Ga naar mijn plaatsbekleder, de
paus, en vraag in mijn naam om de aflaat die ik
jou gegeven heb." Franciscus ging naar paus Ho-
norius en vertelde hem wat er gebeurd was. De
paus geloofde hem en besloot dat de door Fran-
ciscus opgeknapte Portiuncula-kapel plechtig op
2 augustus 1216 moest worden ingewijd en dat
iedereen die voortaan op de 2^e augustus de kapel
bezoekt een volle aflaat zou kunnen verdienen.
Vanaf de 14^e eeuw was de Portiuncula-aflaat een
zogeheten toties-quoties-aflaat, dat wil zeggen
dat deze zo vaak als mogelijk te verdienen valt.
Aanvankelijk gold deze regeling alleen in Porti-
uncula, maar daarna in alle franciscaanse kerken
en later in alle parochiekerken. Het betrof hier
een volle aflaat die te verdienen was elke keer als
je een katholiek godshuis bezocht, zelfs als dat
betekende dat je meerdere keren achter elkaar
dezelfde kerk in- en uitliep. Het pauselijk gezag
verleende ook de mogelijkheid om op Allerzielen
(2 november) voor de zielen in het vagevuur een
volle aflaat te verdienen door het bezoek aan een
kerk. Aangezien dit gebruik lijkt op de praktijk
van de Portiuncula-aflaat werd het daarbij beho-
rend kerkbezoek portiunculere (verbasterd naar
pesjoenkelen) genoemd.

Bron: <https://kro-ncrv.nl>

NEGENHONDERD JAAR NORBERTIJNEN

DEEL 2: DE SPIRITUALITEIT EN DE VERSPREIDING VAN DE ORDE.

De orde van de norbertijnen is door de H. Norbertus gesticht in 1121 in het Franse Prémontré. 2021 is dus een Norbertusjaar. Officieel heten de volgelingen reguliere kanunniken van de orde van Prémontré. Naast premonstratenzers worden ze ook witheren genoemd vanwege het dragen van een wit habijt.

Het motto van de norbertijnen is: 'Ad omne opus bonum paratus': Tot elk goed werk bereid.

Sint-Augustinus (354-450), bisschop en kerkleraar, schenkt in een visioen aan Norbertus zijn Regel voor zijn nog jonge gemeenschap. Deze Regel geeft de richtlijnen aan voor het leven van de norbertijnen, zoals ook voor andere ordes, zoals uiteraard de augustijnen. Centraal staat het zoeken naar evenwicht, die het midden houdt tussen contemplatie en actie. Naast gezamenlijk gebed en een gemeenschapsleven kent de orde vormen van apostolaat, die aansluiten bij de noden van de directe omgeving. Deze leefwijze wordt genoemd: *vita mixta* (het gemengde leven). De huidige abt-generaal; de Belg Jos Wouters, zegt over de toekomst van de orde: "Het belangrijkste is de spirituele uitstraling die gevoed wordt door de ervaring van Gods liefde voor de wereld waarin onze gemeenschappen biddend aanwezig zijn." Deze uitspraak treft de kern van de spiritualiteit van de norbertijnen. Een gemeenschappelijk leven binnen de abdij met een sterke aandacht voor gebed en meditatie en als medebroeders zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook het thema schuld en vergeving neemt een belangrijke plaats in. Wij zijn allemaal zondige mensen en hebben onze tekorten. Dat speelt natuurlijk ook in een kloostergemeenschap, waar de broeders nauw op elkaar betrokken zijn. Elkaar kunnen vergeven is ook binnen zo'n gemeenschap van wezenlijk belang. Het leven in en buiten de abdij wordt gekenmerkt door eenvoud en soberheid.

De norbertijnen hebben vanouds sterke aandacht voor de viering van de liturgie. Daarnaast is de aanwezigheid in de samenleving belangrijk, met name op plaatsen waar pastorale ondersteuning gewenst is. Hierbij kan gedacht worden aan parochiewerk, vormingswerk, zoals bijbel- en liturgiecurssussen, maar ook waren de

norbertijnen actief in het onderwijs. Aandacht voor de minderbedeelden en de armen naar het



voorbeeld van de H. Norbertus staat daarbij centraal in het werk voor de samenleving.

De verspreiding van de orde nam na de dood van Norbertus een grote vlucht. Er waren toen al ongeveer vijftig kloosters en er volgden meer. De secularisatie heeft in de afgelopen eeuw grote veranderingen gebracht. De orde telt wereldwijd nog ongeveer dertienhonderd leden, verspreid over zesentwintig landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Brazilië, Noord-Amerika, India, maar vooral België en Nederland. In België zijn bekend de abdijen van Averbode en Grimbergen. Heel bekend was de Belgische pater Werenfried van Straaten (1913-2003), de oprichter van Kerk in Nood, met name zijn inzet voor Oostpriesterhulp. Hij stond bekend als 'de spekpater'. In Nederland kennen we de abdij van Berne in Heeswijk-Dinter. De in 2018 overleden oud-abt Ton Baeten heeft vaak zijn stem laten horen over de ontwikkeling van de Kerk in Nederland.

Berne werd gesticht in 1134 onder de leuze: 'Berne ut lucerna': Dat Berne het licht mag verspreiden. De huidige abt is Denis Hendrickx. De abdij telt nog dertien norbertijnen, een oblaat en acht participanten. De abdij is vooral bekend geworden door de uitgave van de wekelijkse misboekjes met de teksten van de betreffende zon- of feestdag en toepasselijke liederen. Onze parochie maakt hier al jaren gebruik van. Ook de boekwinkel van Berne geniet een zeer goede naam.

Al vanaf 1122 schiep Norbertus de mogelijkheid voor vrouwen zich in gemeenschap aan te sluiten bij de nieuwe religieuze beweging in Prémontré. De premonstratenzer vrouwen vonden onderdak in de door Norbertus en gezellen gestichte abdijen. Er ontstonden een soort dubbelkloosters, maar strikt gescheiden van de mannen woonden de vrouwen in een apart gedeelte van het complex en wijdden zich aan het getijdengebed en de zorg voor de gasten.

Rond 1200 besloot het generaal kapittel dat de norbertinessen zich in eigen kloosters moesten vestigen. Later kwamen er steeds meer priorijen waar een priorin de verantwoording had over het klooster. De norbertinessen kennen geen abdisen, zoals andere kloosterordes. Vanaf de 15^e eeuw tot het Tweede Vaticaans Concilie leefden de norbertinessen als slotzusters, afgesloten van de buitenwereld. Daarna werden de zusters ook actief in de samenleving.

In Nederland hebben de norbertinessen nog twee vestigingen: priorij Sint-Catharinadal in Ooster-

hout en de gemeenschap Mariëngaard in Hierden. Sint-Catharinadal bestaat dit jaar 750 jaar, het oudste bestaande klooster in Nederland. Er wonen nog twaalf zusters. Zuster Maria Magdalena van Bussel is de priorin. Zij beschikken over een grote wijngaard, waarvan het beheer in een stichting is ondergebracht. Hun wijn is bekend en heeft een flinke afzet, waarmee zij deels in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast restaureren ze antieke boeken en doen ze kalligrafisch werk. Het motto van de stichting Sint-Catharinadal is: Christus de wijnstok. Een symbool met een rijke betekenis.

Koos Leemker

EVEN PUZZELN

MET ALLERZIELEN HERDENKEN WIJ ©L.B.2021

In het verspreidingsgebied van de Apostelbode wordt op diverse plaatsen de herinnering aan overledenen levend gehouden. Goed, om met Allerzielen deze plekjes eens op te zoeken om er even bij stil te staan. Maar weet u ze te vinden?

ALLERZIELEN

Hoewel we langzaam meer zicht krijgen op een stapsgewijze terugkeer naar ons gewone parochieritme, zullen we ook dit jaar waarschijnlijk nog met beperkingen te maken hebben voor de viering van Allerheiligen en Allerzielen. We zullen zeker naar mogelijkheden zoeken om, op aangepaste wijze, de overledenen uit onze geloofsgemeenschappen te gedenken. Het betekent dat we in sommige gemeenschappen in het weekend zullen vieren, en in andere gemeenschappen op 2 november, al dan niet in combinatie met het bezoeken en zegenen van graven op begraafplaatsen. Een mooie traditie om onze overledenen te gedenken in combinatie met de heiligen uit onze geloofstraditie: samen vormen ze de voorhoede van onze gemeenschap. Juist wanneer we lege plaatsen ervaren in onze eigen kringen, hebben we behoefte aan verbondenheid en troost. Daarom vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

pastoor Martin Claes



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



LAATSTE KINDERKARAVAAN EN VOORSTELLEN APOSTELEN 2.0



TERUGBLIK OP DE KINDERKARAVAAN

Toen ik een paar jaar geleden in deze parochie kwam, was mijn eerste kennismaking een viering van de Kinderkaravaan in Batenburg. Ik vond het prachtig: een viering die echt kindvriendelijk was, met gezinnen die elkaar kenden, een enthousiast kinderkoor en volop leven. De viering maakte deel uit van een serie waarin een Bijbelverhaal werd gevolgd, waardoor er ook ruimte was voor verdieping. En het vond plaats in een dorp waar de gemeenschap te klein was geworden om zelf nog regelmatig gezinsmissen te houden. Dankzij de Kinderkaravaan konden de kinderen toch nog een keer naar een kindvriendelijke viering in het eigen dorp.

Ik heb met heel veel plezier de Kinderkaravaan voortgezet na het vertrek van pastor Marieke Drent. Na het verhaal van Jozef en Mozes zijn we gaan schatgraven en afgelopen jaar hebben we het verhaal van Jona uitgediept.

Het zijn deze mooie ervaringen met de Kinderkaravaan die mede de inspiratie vormen voor het nieuwe programma Apostelen 2.0. We hebben al ervaren hoe mooi en verrijkend het is om met gezinnen samen te komen in de kerk. Er zijn

vriendschappen gevormd en versterkt. Gezinnen hebben ervaren dat gelovig zijn niet ouderwets of saai is. Het was fijn om te merken dat de kerk naast de taal van de traditie ook de taal van nu kan spreken en dat beide er mogen zijn. Het was goed om dieper in een Bijbelverhaal te duiken en zo te ontdekken dat er meer mooie Bijbelverhalen zijn dan het kerstverhaal en dat die verhalen ons ook in deze tijd iets te zeggen hebben.

Het zijn precies die ervaringen die we willen versterken met Apostelen 2.0 door een programma te bieden voor het hele gezin met verdieping, ontmoeten en kindvriendelijk vieren. Komen jullie meedoen?

pastoraal werkster Lara van der Zee



Tijdens de viering hebben de kinderen een grote puzzel gemaakt. Maar hij was nog niet compleet! Op 3 oktober gaan we proberen om hem verder af te maken.

STANDS MET ACTIVITEITEN APOSTELN 2.0

Tijdens de laatste kinderkaravaan was er ook aandacht met diverse stands voor Apostelen 2.0.

Bij de redactie kwam de vraag binnen "Wat is dat: Apostelen 2.0?"

Pastor Lara van der Zee geeft antwoord:

"De 2.0 in Apostelen 2.0 is een begrip dat komt uit de digitale wereld. Als er een game of een computerprogramma wordt gemaakt, wordt daar vaak na een tijdje een update van gemaakt. Dan worden er dingen gewijzigd die niet meer zo goed werken, worden nieuwe technieken die inmiddels beschikbaar zijn erin verwerkt en wordt rekening gehouden met vragen van gebruikers. Als het gaat om kleine veranderingen wordt het cijfer achter de punt veranderd: versie 1.0 wordt versie 1.1. Als er grotere veranderingen worden uitgevoerd verandert het cijfer voor de punt: versie 1.1 wordt versie 2.0.

Wij willen met deze naam aangeven dat we staan in de traditie, maar tegelijk een nieuwe vorm kiezen".



VIJFDE ZONDAG IN PAROCHIE

In het weekend van 30 en 31 oktober vieren we een vijfde zaterdag en zondag van de maand. Dit betekent dat we afwijken van het reguliere vieringenrooster.

In sommige geloofsgemeenschappen wordt Allerzielen gevierd in dit weekend (andere geloofsgemeenschappen herdenken de dierbaren die ons ontvallen zijn op 2 november). Voor de plaatsen en tijden verwijzen we u naar het vieringschema elders in deze Apostelbode. Met het oog op de toekomst van de hele parochie: start Apostelen 2.0 in Wijchen.

START 2.0 MET 'DE SCHEPPING' (OP DE FOTO: DE PUZZEL UIT HET COMMUNITRAJECT)



Apostelen 2.0 begint op zondagmorgen 31 oktober. Na een voorbereidings-tijd van een jaar en de inzet van velen starten we nu met de nieuwe opzet van het familiepastoraat. Voortaan hebben we een doorlopend programma, dat

gedurende twaalf weekendbijeenkomsten per jaar wordt aangeboden, speciaal voor gezinnen, kinderen en jongeren. Binnen dat programma vindt ook de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel plaats.

De bijeenkomsten lopen uit op een gezamenlijke viering die toegankelijk is voor iedereen. Wees vooral welkom op zondagmorgen om 11.00 uur in de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Wat betreft de coronamaatregelen: respecteer de actuele maatregelen en let op elkaar!

Pastoraal team
parochie De Twaalf Apostelen



Wijchen

Raboclubsupport-project SchuldHulpMaatje Binnenkort kunt u weer stemmen als lid van de bank om clubs te ondersteunen. Dit jaar kunt u daarmee ook geld binnenhalen voor ons project SchuldHulpMaatje in Wijchen.

Het werkt zo. Van 4 tot 24 oktober kunt u inloggen op de website van Raboclubsupport 2021. Daar staan allerlei clubs en stichtingen vermeld die u uw stem kunt meegeven. Hoe meer stemmen, hoe meer geld vanuit het fonds van de bank voor uw favoriete club. U mag als lid drie stemmen uitbrengen, dus naast uw eigen sportclub, kunt u ook een stem geven aan de stichting waaronder het project SchuldHulpMaatje valt: de stichting 'Boven de streep'.

Met het extra geld dat we op deze wijze ontvangen, genereren we weer via PR acties, meer naamsbekendheid voor SchuldHulpMaatje en zo kunnen we meer mensen in financiële problemen bereiken en helpen om 'boven de streep' te komen.

Niet vergeten te stemmen tussen 4 en 24 oktober, Rabo clubsupport - Stichting Boven de streep.

Paul Oosterhoff, mede-coördinator project SchuldHulpMaatje Wijchen

De Stichting Zambian Schools First (ZSF) is begin 2020 opgericht om basisscholen in Zambia te ondersteunen die niet door de overheid worden gefinancierd.

Deze scholen zijn initiatieven van privépersonen/onderwijzers en zijn gelegen in achterstandswijken/gebieden in Lusaka/Zambia. Momenteel heeft de stichting een aantal initiatieven gerealiseerd, en nog onder handen, om de leeromgeving van de basisschoolkinderen te verbeteren. De verbeteringen worden nu voor een deel uit onze eigen middelen gefinancierd.

Echter, extra inkomsten om (deel)projecten af te ronden zijn meer dan nodig.

Een voorbeeld van een lopende activiteit is het projectplan TIPS (Tiny Imaginary Private School Lusaka). Zie hiervoor enkele situatiefoto's.

Voor meer informatie: Zie de website van Zambian Schools First: zambianschoolsfirst.nl.

Met vriendelijke groet,
Peter Nelissen
Voorzitter Zambian Schools First



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 6 november t/m 13 december. Daarin komt Rachab uit het

Oude Testament aan de orde. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 14 oktober per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

ENGELSTALIGE MIS IN WIJCHEN

Op zondag 5 september begonnen we met dertien echtparen en achttien kinderen, allemaal buitenlanders, en enkele Nederlandse lokale leden, onze Engelstalige mis in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen. Deze viering vindt elke eerste zondag van de maand plaats om 14.00 uur, gevolgd door een uur bijbelstudie en afgesloten met koffie/diner. Hoewel onze eerste doelgroep lokale buitenlanders en expatfamilies zijn, is iedereen van harte welkom.

WAT IS DE NOODZAAK VAN ZO'N INITIATIEF IN ONZE PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN?

Nederland is een multiculturele samenleving en de kerk, als een kleine samenleving op zich, is niet alleen de thuisbasis van de Nederlandse lokale bevolking, maar ook van vele lokale buitenlanders, expatfamilies, internationale studenten, asielzoekers en vluchtelingen die zich in deze nieuwe context bevinden. Hun aanwezigheid vereist een grote openheid van onze parochiegemeenschap ten opzichte van een multicultureel gemeenschapsmodel dat zich sterk inzet voor het bevorderen en naleven van de katholiciteit van onze kerk, die

een huis is voor mensen van alle naties, rassen en talen. Om een kans te bieden op een vlotte integratie van buitenlanders in onze parochiegemeenschap, moeten we allemaal een echte gastvrije cultuur opbouwen. Die gaat niet alleen over het openhouden van de deur van onze kerk(en) om

iedereen binnen te laten, maar in de eerste plaats over de erkenning van de aanwezigheid van de ander (buitenlanders), over openheid naar zijn/haar cultuur en over het tonen van oprechte bezorgdheid over zijn/haar situatie en behoeften. Een van die fundamentele behoeften van onze buitenlandse broeders en zusters die naar Nederland komen, naast studie en werk, is de noodzaak om in de kerkgemeenschap te integreren, waarin ze samen met anderen het geloof waarin ze zijn opgegroeid ten volle kunnen leven en praktiseren. Niettemin is de realiteit dat deze integratie voor onze buitenlandse broeders en zusters nooit automatisch en niet altijd gemakkelijk is. Dit komt door verschillende factoren, zoals cultuurverschillen, gebrek aan aandacht en gastvrijheid van de lokale leden en de taalbarrière.

In deze context betekent de Engelstalige mis niet om een aparte of onafhankelijke gemeenschap te maken, maar om de deur te openen die de

integratie van buitenlanders in onze parochiegemeenschap zal vergemakkelijken. Het is bedoeld om zoveel mogelijk buitenlanders samen te brengen om een familie te vormen waarin ze een echte steun voor elkaar kunnen worden, ondanks dat ze zo ver weg van hun eigen en biologische families zijn. Het is een speciale kans voor onze buitenlandse broeders en zusters om nieuwe vrienden te ontmoeten, zodat niemand meer vreemd zal zijn. We willen een kerkelijke familie vormen die onze broeders en zusters de kans geeft om diep hun geloof te beleven, ondanks de non-stop toenemende secularisatie zoals die in Nederland wordt ervaren. En het samen vieren van de liturgie heeft de kracht om alle hierboven genoemde doelen te bereiken, aangezien liturgie een daad van aanbidding is die niet slechts een combinatie is van rituelen en symbolen, maar een praktijk die de gelovige helpt om een diepe relatie met God en met elkaar aan te gaan.

Wat we willen bereiken met de Engelstalige Mis is om onze parochie De Twaalf Apostelen te helpen om deel te nemen aan het proces van het opbouwen van een ware spiritualiteit van de gemeenschap,



die onze buitenlandse broeders en zusters een echte context biedt waar ze hun geloof kunnen koesteren en verdiepen. Een spiritualiteit van de gemeenschap die onze parochiegemeenschap kan helpen om de katholiciteit van de Kerk, gedefinieerd door het Tweede Vaticaans Concilie als 'Volk van God van het Nieuwe Verbond' te verdiepen en te promoten (paus Paulus VI, 1964, Lumen Gentium, nr. 9).

Dat betekent enerzijds een lokale kerk die openstaat voor mensen van alle talen, rassen, stammen en naties (Mat. 28,16-20) en waar cultuurverschil en taal nooit een obstakel zullen zijn. En aan de andere kant een kerkfamilie waarin buitenlanders, ver weg van hun biologische families, een grote steun voor elkaar kunnen zijn in deze geloofsreis die wordt uitgedaagd door de non-stop toenemende secularisatie die onze Nederlandse samenleving kenmerkt. Deze volledige integratie zal echter nooit mogelijk zijn zonder de positieve houding, openheid en gastvrije cultuur van onze kant, want Kerk zijn we allemaal.

Volg ons op onze Facebook (English Mass Wijchen) om op de hoogte te blijven van ons programma en onze activiteiten.

Pastor Yves Mambueni



DE GESCHIEDENIS

De geschiedenis van de Wijchense Wereldwinkel begint bij de bouw van het protestants kerkelijk centrum De Schakel in 1980. Op initiatief van mensen die vonden dat ook de 'Derde Wereld' hierin een plaats moest kunnen hebben, stelde de kerkeraad hiervoor een ruimte beschikbaar. Dit leidde tot de oprichting van de Vereniging Wijchense Wereldwinkel die nog voor 1980 met een groep van twaalf vrijwilligers kon starten met de verkoop van koffie en kunstnijverheid. Daarnaast werd aan voorlichting en ook aan vorming van de eigen groep gedaan.

We verhuisden na enige tijd naar de kiosk 'Sam-Sam'. Maar al snel bleek de kiosk te klein. Ruimtegebrek belemmerde de verkoopmogelijkheden en ook de voorraadruimte leverde problemen op. Op 20 juni 1992 kon in het centrum een winkel geopend worden. Deze winkel was voorheen de huiskamer van bakker Van Dorst. Maar ook hier kregen we ruimtegebrek en we verhuisden in 2008 naar de Touwslagersbaan waar we nu nog steeds zitten. De inrichting was op de manier van de Landelijke Vereniging, kleuren okergeel/paars/oranje vloer en de glazen schappen zoals het nu nog is. De LVWW zorgde ook voor de 'bestektekeningen'. Inmiddels hebben we maar liefst dertig vrijwilligers en is de Wijchense Wereldwinkel niet alleen maar op Fairtrade gericht maar ook op duurzaamheid.



Tot 2015 was de winkel georganiseerd vanuit het bestuur en de winkelcoördinator. In 2016 is begonnen met de organisatorische verandering naar de werkgroepenstructuur: vijf werkgroepen (inkoop, inrichting, pr, medewerkers en dagelijks bestuur) werken autonoom (binnen hun door de ledenvergadering goedgekeurde jaarplan) aan de taken binnen hun werkgebied.

De Wijchense Wereldwinkel speelt sinds 2019 een centrale rol in de organisatie en certificering van Fairtrade gemeente Wijchen. Dit certificaat is in mei 2021 toegekend.

Vorig jaar bestonden we veertig jaar, maar konden dit door COVID-19 niet vieren. Nu hebben we besloten om hier een jaar later toch aandacht aan te schenken door onder andere onze geschiedenis naar buiten te brengen.

Helga Thijsen

Aanbidding van het Heilig Sacrament maakt deel uit van de rooms-katholieke devotionele tradities en bestaat uit het doorbrengen van tijd (een uur) in stil gebed met Jezus volledig aanwezig in het uitgestelde Allerheiligste Sacrament/Eucharistie.

Het christelijk leven vereist een constante, zo niet permanente ontmoeting met Jezus die ons vanuit ons doopsel heeft geroepen om Hem te volgen en zijn getuigen te zijn in deze wereld. Christen zijn betekent dan permanent verbonden zijn met Jezus, die niet alleen ware betekenis aan ons leven geeft, maar ons ook helpt om het ware doel van ons bestaan te vinden. In deze context is de beoefening of daad van aanbidding zonder enige twijfel een van de beste manieren om ons met Jezus te verbinden. Aanbidden betekent onszelf in de heilige aanwezigheid van de Heer plaatsen door naar Hem te staren en Hem al onze aandacht te schenken. Meer dan het gewone kijken is de daad van aanbidding een diep gebaar van beleefdheid jegens Jezus wiens aanwezigheid we



erkennen in de allerheiligste eucharistie (Luk. 22,19).

De aanbidding van het Allerheiligst Sacrament helpt ons om geleidelijk

een diepe kennis van God binnen te gaan. Het is het elementaire gebaar van beleefdheid waarmee we het respect uitdrukken dat God, onze Vader en Schepper en zijn geliefde Zoon Jezus Christus, onze Broeder en Heiland, toekomt. Er is geen betere manier om ons gepaste respect voor God te tonen dan door deze daad van aanbidding - die niet alleen ons hart en onze intelligentie zuivert, maar ons ook helpt om de grootsheid van Gods oneindige liefde voor al zijn geliefde kinderen te begrijpen. Aanbidding is dan de daad van respect die ons helpt onze persoonlijke relatie met de Heer te verdiepen en te groeien in onze kinderlijke houding ten opzichte van onze hemelse Vader. Aanbidding is een daad die ons innerlijk transformeert en ons dichter bij God brengt. Aanbidden is teruggaan naar de bron van ons wezen/bestaan (Marie-Dominique Philippe, *Suivre l'Agneau* p.10). De daad van aanbidding is daarom een daad van diepe en bijzondere liefde van een schepsel voor zijn/haar Schepper, van een zoon/dochter naar zijn/haar Vader, van een leerling naar zijn/haar

Meester. Dat is de reden waarom aanbidding zo belangrijk is voor elke christen. Het is het fundament van ons christelijk leven omdat het ons terugvoert naar de bron van ons bestaan. Dit kan beter worden verklaard door dit beroemde citaat van Augustinus: "U hebt ons voor Uzelf gemaakt, o Heer, en ons hart is rusteloos totdat het in U rust." - (St.-Augustinus van Hippo, Confessiones). Dit betekent dat aanbidding de diepste natuurlijke daad van ieder mens is. De mens is pas volledig mens wanneer hij/zij God aanbidt (Suivre l'Agneau p.13), wanneer hij/zij de levende en werkelijke aanwezigheid erkent van de Heer die ons heeft gemaakt, die van ons houdt en die ervoor heeft gekozen om permanent onder ons te blijven door het brood in zijn eigen Lichaam te veranderen (Luk. 22,19).

Christenen/gelovigen die we zijn, aanbidding van het Allerheiligste Sacrament moet centraal worden in ons leven en ons brengen tot een grotere intimiteit met Jezus.

Wat we echt nodig hebben om deze intimiteit van gebed in aanbidding binnen te gaan, is de innerlijke stilte. Dit is de houding die ons ertoe aanzet om met Jezus te spreken zonder enige verbale taal te gebruiken. Dat betekent een non-verbale dialoog met Jezus aangaan door alleen de taal van het hart te gebruiken, net zoals dat gebeurt tussen twee geliefden die soms met elkaar communiceren zonder een woord te zeggen. Stilte in aanbidding zorgt ervoor dat we vanuit ons hart naar God luisteren en van daaruit ook tot Hem spreken als dat nodig is. Door innerlijk stil te blijven, geven we al onze zintuigen aan de Heer over, terwijl we ons voorbereiden om Hem al onze aandacht te schenken en alleen bij Hem te zijn.

Vandaag moeten we echter erkennen dat zwijgen voor velen van ons een grote uitdaging blijft en voor veel mensen een van de moeilijkste oefeningen. Het lijkt alsof we bang zijn om bij onszelf te zijn en bang zijn om in stilte te blijven. Zelfs als we niet spreken, zijn onze geest en ons innerlijk altijd bezig. Dit maakt het moeilijk om naar God te luisteren die meestal van hart tot hart tot ons spreekt. Aanbidding geeft ons de prachtige kans om de stilte van ons hart binnen te gaan en daar God te ontmoeten die in stilte tot ons spreekt. In de stilte van de aanbidding komen we tot een beter begrip van de liefde van God, maar ook van de mysterieuze schakel die ons door geloof, hoop en liefde met Jezus verbindt.

We besluiten onze reflectie met deze prachtige aansporing van H. Johannes Paulus II, die ons herinnert aan het belang van aanbidding in ons christelijk leven: "Ik moedig christenen aan om regelmatig Christus te bezoeken die aanwezig is in het Heilig Sacrament, want we zijn allemaal

geroepen om in de aanwezigheid van God te blijven. Bij contemplatie zullen christenen steeds dieper beseffen dat het Paasmysterie de kern vormt van al het christelijke leven." (H. Johannes Paulus II, brief aan de bisschop van Luik ter gelegenheid van de 750^e verjaardag van de eerste viering van Corpus Christi).

Pastor Yves Mambueni

UITNODIGING AANBIDDING

AANBIDDING EN SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING IN DE H. ANTONIUS ABT TE WIJCHEN

Een christelijke gemeenschap die het gelaat van Christus wil aanschouwen... kan niet anders dan dit aspect van de eucharistische eredienst ontwikkelen, die de vruchten van onze gemeenschap in het Lichaam en Bloed van de Heer verlengt en vergroot (Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharistia nr. 25).

Met deze aansporing van de H. Johannes Paulus II willen wij aan al onze parochianen mededelen dat elke vrijdagavond in de H. Antonius Abt te Wijchen een uur van aanbidding van het Allerheiligste Sacrament plaatsvindt. Voor wie dat wenst is er de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Dit uur van gebed en persoonlijke ontmoeting met de Heer wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, eindigend met de plechtige zegen. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons deze reis van verdieping van onze persoonlijke relatie met Christus te beginnen in de stilte van de aanbidding van zijn aanwezigheid in de Allerheiligste eucharistie.



"De tijd die je met Jezus doorbrengt in het Heilig Sacrament, is de beste tijd die je op aarde zult doorbrengen. Elk moment dat je met Jezus doorbrengt, zal je eenheid met Hem verdiepen en je ziel voor eeuwig glorieuzer en mooier maken in de hemel, en zal helpen om eeuwige vrede op aarde tot stand te brengen". H. Moeder Teresa van Calcutta.

Namens het pastoresteam, Yves Mambueni

Vieringschema

25 september / 26 september

- 26e zondag door het jaar
- vredeszondag

02 oktober / 03 oktober

- 27e zondag door het jaar
- wereldmissie kinderen

09 oktober / 10 oktober

- 28e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Num. 11,25-29 ✧ Tweede lezing: Jak. 5,1-6 ✧ Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 2,18-24 ✧ Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 ✧ Evangelie: Mc. 10,2-16 	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11 ✧ Tweede lezing: Hebr. 4,12-13 ✧ Evangelie: Mc. 10,17-30
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 10.00 Apostelviering Gelegenheidskoor Gehele pastoresteam</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria Gemengd Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Lara van der Zee</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Yves Mambueni</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema

16 oktober / 17 oktober
• 29e zondag door het jaar

23 oktober / 24 oktober
• 30e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

30 oktober / 31 oktober
• 31e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 53,10-11 ✧ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16 ✧ Evangelie: Mc. 10,35-45 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer. 31,7-9 ✧ Tweede lezing: Hebr. 5,1-6 ✧ Evangelie: Mc. 10,46-52 	<p>lezingen ^⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Deut. 6,2-6 ✧ Tweede lezing: Hebr. 7,23-28 ✧ Evangelie: Mc. 12,28b-34
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiëkoor Martin Claes/Lara van der Zee</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Startviering Apostelen 2.0</i> Martin Claes/Lara van der Zee/ Jack Steeghs</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Yves Mambuëni</p>	<p>zondag 09.30 <i>Allerzielenviering</i> Herenensemble Werkgroep Herdenkingsviering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 <i>Allerzielenviering</i> Werkgroep Avondwake</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambuëni</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambuëni</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Yves Mambuëni</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 <i>Allerzielenviering</i> Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 14.00 <i>Allerzielenviering</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema	01 november • <i>Allerheiligen</i>	02 november • <i>Allerzielen</i>	06 november / 07 november • <i>32e zondag door het jaar</i> • <i>H. Willibrord</i>
 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 ✦ Evangelie: Mt. 5,1-12a	lezingen ✦ Eerste lezing: Klaagl. 3,17-26 ✦ Tweede lezing: Rom. 5,5-11 ✦ Evangelie: Joh. 14,1-6	lezingen ① ✦ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✦ Tweede lezing: Hebr. 13,7-9a.15-17a ✦ Evangelie: Mc. 16,15-20
 H. Antonius Abt Wijchen	maandag 19.00 Allerheiligenviering Soli Deo Gloria Heren Martin Claes	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Soli Deo Gloria Gemengd Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni
 Emmanuel Wijchen	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Jozef Alverna	Géén viering	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Ad Blommerde	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Mazing Joy Werkgroep Avondwake	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	maandag 19.00 Allerheiligenviering Yves Mambueni	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Werkgroep Avondwake	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
 Sint-Joris Heumen	Géén viering	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Yves Mambueni	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Anna Bergharen	Géén viering	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Woord en Communie Jack Steeghs
 H. Judocus Hernen/Leur	Géén viering	dinsdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 H. Damianus Niftrik	Géén viering	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	Géén viering	Géén viering	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube
Kijk via de butten KERKTV op onze website of rechtstreeks op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord en Communieviering. Hennie Witsiers.
iedere vrijdag	19.00 uur	Aanbedding van het Allerheiligst Sacrament met mogelijkheid voor het sacrament van boete & verzoening (biecht). Yves Mambueni.
zondag 10 oktober	14.00 uur	Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuel

vrijdag 08 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 10 oktober	17.00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 12 november	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 01 oktober	10.00 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 05 november	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.

Alverna | H. Jozef

vrijdag 15 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
--------------------	-----------	------------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 24 september	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 22 oktober	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 01 oktober	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 05 november	15.00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed. Yves Mambueni.
dinsdag 12 oktober	10.15 uur	Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
dinsdag 09 november	10.15 uur	Mijlpaalviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal

dinsdag 28 september	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 26 oktober	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Anna

vrijdag 01 oktober	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 05 november	10.00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



IN DE SCHAKEL (PROT. GEMEENTE RIVIERENLAND OOST) EN IN HET PAROCHIE-CENTRUM VAN DE TWAALF APOSTELN IN WIJCHEN

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen. Mensen met een heel krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de gemeente Wijchen, de Wijchense Voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie.

U kunt (schone en bruikbare) kleding inleveren:
Vrijdag 8 oktober 2020 van 10.00-12.00 uur
in het parochiecentrum van de Twaalf Apostelen,
Oosterweg 4 te Wijchen

Zaterdag 9 oktober 2020 van 10.00-12.00 uur
in de protestantse Kerk de Schakel, Pius de XII straat 85 in Wijchen.

We verzoeken u alleen schone en nog bruikbare kleding aan te leveren en in plastic vuilniszakken. Heeft u deze niet dan zijn die verkrijgbaar bij de kerk. Wel moet u de kleding hier zelf in verpakken. Het is niet meer mogelijk om niet-bruikbare kleding en schoenen in te leveren.

De vrijwilligers zullen zorgen voor een veilige 'corona-routing' en we vragen u zich te houden aan hun instructies. Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan:

annievanbergen@gmail.com of
stefeilander@hotmail.com

OOGSTDANKVIERING IN RIJK VAN NIJMEGEN

EERT RIJKE TRADITIE VAN KRUIS EN PLOEG

Als afdeling kennen we al jaren de goede gewoonte van een jaarlijkse ontmoetingsviering in de winter, tussen kerst en oud en nieuw, én een jaarlijkse ontmoetingsviering op de eerste zondag van juli. De laatste jaren op het boeren erf. Een mooie samenwerking tussen de parochie en de landbouworganisatie, kruis en ploeg. Ergens in de coronaperiode maakte een lid ons erop attent dat 2021 een jubileumjaar is, want



geestelijk vader Gerlacus van den Elsen richtte op 17 augustus 1896 de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond op – de voorloper van de huidige ZLTO. De geestelijk adviseur van de afdeling, pastoraal werker Jack Steeghs, hoorde in maart bisschop Gerard de Korte over boeren spreken op Radio 1. Goede woorden vragen om een compliment. Zo ontstond er een band om in de komende ontmoetingsviering samen te gaan werken. 125 jaar NCB/ZLTO. Belangrijk om op zoveel mogelijk plekken te vieren.

Aan deze oogstdankviering zijn vele maanden van overleg voorafgegaan. Wikken en wegen wat wel kan en wat niet – want we zitten voorjaar 2021 nog middenin de beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt. Een lange periode ook van volharding en blijven overleggen waar we het allemaal voor doen. Misschien is het daarom, dat we nu met elkaar echt heel trots zijn op het resultaat: een kleine tweehonderd bezoekers op een zonovergoten zondag begin september die elkaar ontmoeten op een prachtig versierd erf, met een mooi verzorgde viering, met een verkondiging van de bisschop waarin hij de vinger legt op de opdracht waar we met elkaar voor staan. Het op een verantwoorde manier doorgeven van de aarde: 'maar die opdracht kun je onmogelijk op het bordje van individuele boeren en tuinders leggen, het is een gezamenlijke opgave'.

Aan het eind van de viering wordt Sjaak Hoes uit Ewijk gelauwerd voor zijn 75-jarig lidmaatschap. Afdelingsvoorzitter Herbert Verploegen weet de goede toon aan te slaan in een gesprek met de jubilaris waardoor het lange wachten op de soep, koffie/thee en broodjes even wordt vergeten. En dan is er nog het luisterrijke klokkenspel en kleurrijke vendelzwaaien van het gilde uit Niftrik!



Het gilde brengt een vendelgroet aan de bisschop



Harrie Verkampen van het boerenbondsmuseum kondigt een mooie collecteopbrengst af: 'en kom vooral gauw eens kijken'

Veel dank aan de afdeling en aan het gastbedrijf, het grondverzetbedrijf van de familie Jansen. En ere wie ere toekomt: de vele gouden handen van de commissie waarbij de namen van Bert van Boxtel en Truus Laurant niet in dit verslag mogen ontbreken. We doen het samen, met vele goede mensen zonder wie een dag als deze gewoonweg onmogelijk is.

Commissie Landbouw en samenleving, ZLTO afdeling
Rijk van Nijmegen

Hoop ...

Een van de zeven christelijke deugden.

Hoe gaan we als christenen van tegenwoordig om met de christelijke deugden? Ik vroeg het aan Edwin van Duijnhoven uit Heumen.



WIE IS EDWIN VAN DUIJNHOVEN?

Edwin van Duijnhoven werd in 1970 geboren in Heumen. Hier is hij naar school gegaan en opgegroeid. Zijn ouders hadden een boerderij.

Later is Edwin in Utrecht diergeneeskunde gaan studeren. Op dit moment werkt hij in het onderzoek. Edwin is actief bij de contactraad van Heumen en zorgt voor de begrafenisadministratie, de misintenties en is bij de groep die de Apostelbode verspreidt.

HOOP IS DE WENS DAT HET VERLANGEN WAAR KAN WORDEN

Beschouwen we de huidige kerk, dan hoop je dat de toekomst anders zal zijn. Edwin kiest zijn woorden rustig. Hij denkt na en formuleert weloverwogen.

Maar wat is hoop eigenlijk? En is er een verwantschap tussen hoop en verlangen, of zijn dit twee onafhankelijke dingen?

PAST HOOP IN JE LEVEN?

Als er iets tegen zit, dan zeg je altijd dat het wel goed zal komen. Iedereen heeft wel eens tegenslag. Maar het ligt eraan hoe je in het leven staat hoe je ermee omgaat. Jaren geleden heb ik een ernstig ongeluk gehad met de racefiets. Natuurlijk hoop je op dat moment dat het ooit wel goed zal komen. En daarom ga je door. Dat geeft je de kracht.

Of dit aangeboren is of een gevolg van je opvoeding? Dat vindt hij moeilijk te beantwoorden.

Maar mogelijk is het wel een factor in het gezinsleven.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Edwin is actief als lid van de contactraad. Hij doet dit nu bijna twintig jaar. Vanaf de tijd dat hij weer terug in Heumen is komen wonen. Hij zegt dat hij niet vlug zal stoppen. Je zadelt dan andere mensen ermee op, zegt hij. Want met zo'n kleine gemeenschap ziet hij geen opvolging.

Dat zie je ook bij het onderhoud van de begraafplaats van Heumen. Mijn vader heeft altijd voor het onderhoud gezorgd. Samen met de hoveniersgroep. Mijn vader heeft dit lang gedaan. Hij was de kartrekker. Nu hij overleden is, is er nu nog maar één man actief. Maar ook hij is nu in de tachtig (Gerrit Laurant). Hij is nu alleen bezig. Wat als hij ook wegvalt? Wat dan? Je hoopt dat meerdere mensen komen helpen. Zodat het niet op één persoon terecht komt. Maar het blijkt dat mensen dat anders zien. "Dat moet maar een tuinbedrijf gaan doen", zeggen ze.

Je hoopt en verlangt dat het goed zal komen. Maar zal dat ook zo zijn? Het zou mooi zijn als nagedachtenis.

POSITIEVE GEVOLGEN VAN HOOP HEBBEN

Kunnen hoop en verlangen, zoals je het hierboven hebt geformuleerd ook positieve gevolgen hebben?

Er was al langere tijd sprake van dat het kerkgebouw gesloten zou worden. Veel mensen hebben zich er tegen verzet. Zij hoopten dat ze het daarmee zouden tegenhouden. Als je realistisch bent dan zie je dat dit niet kan. Ook al verlang je er naar om alles zo te laten. Op dit moment huurt de r.-k. kerk bij de protestante gemeenschap. Dit bevalt goed. Met dit initiatief hebben we de krant gehaald. Mensen willen in Heumen blijven vieren. Niet naar een ander kerkdorp gaan.

Voordat de dienst begint zit men nu gezellig te praten. Men heeft daardoor meer contact dan eerst. Je zit ook dichter bij elkaar, zelfs met inachtneming van de coronamaatregelen. En het is er lekker warm. (Ik ben een koukleum – verontschuldigt hij zich.) De katholieke kerk was te groot geworden en slecht verwarmd. Er is dus toch iets goeds uit gekomen.

NEGATIEVE GEVOLGEN

Je ontdekt en ervaart in je leven dat wensen dikwijls bijgesteld moeten worden. Anders word je erg teleurgesteld in het leven. Je hoopt en verlangt dikwijls dat iets anders zal gaan. Maar je eigen wensen veranderen en de tijd verandert. Je moet wel hoop houden. Zo hoop ik dat we met hetzelfde aantal mensen in de kerk in Heumen zullen blijven. Op dit moment zijn er ongeveer dertig mensen die naar de dienst komen. Maar de mensen worden ouder. Je hoopt dat er nieuwe kerkgangers zullen komen die zich aan willen sluiten. Misschien uit het nieuwe wijkje? Zijn handen geven aan dat hij het niet weet. In de parochie hebben we project Apostelen 2.0. Een leuk initiatief, maar is het haalbaar om elke keer met je kinderen naar Wijchen te gaan vanuit Heumen? Of komen ze hiernaartoe? Daardoor kan je erg teleurgesteld worden. Maar misschien

vinden we hier iets aangepast. Het koor New Challenge gaat weer zingen. Misschien inspireert dit mensen om te komen. Ik hoop het.

IS 'HOOP HEBBEN' AANGEBOREN?

Niet iedereen is hoopvol. Dat zie je in de kranten. Het is vlug negatief. Je hebt wel stille wensen. Verlangen moet je houden. Wij hopen dat de kerk te klein zal worden. Wij

hopen dat het aantal stijgt en dat er andere mensen bijkomen.

En mijn hoop is dat er toch vrijwilligers bij komen in Heumen. Dat er over de gehele linie versterking zal komen. Ja, dat zou mooi zijn!

Marium Lahm



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Inmiddels alweer enige tijd geleden, voor de vakantieperiode, hadden we als contactraad een afsluitende vergadering voor de periode tot aan die vakantie. Gelukkig mochten we beginnen in nagenoeg complete bezetting en was het openingswoord een persoonlijk woord, waarin ondanks afscheid moeten nemen van nabije verwanten, een positief geluid werd verwoord met een speciale variant van 'tel je zegeningen!' Wees dankbaar voor de goede dingen, ondanks het ervaren van verlies.

De puntjes die we verder nog hebben besproken zijn samen te vatten onder het doornemen van de dagelijkse, wekelijkse gang van zaken. Belangrijker was het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid weer eens te onderstrepen door samen te komen en elkaar te zien. Daadwerkelijk zien en horen zoals we als mensen hopen elkaar te ontmoeten. Na een toast met het meegebrachte wijntje of biertje een gezellig samenzijn en de wens dat ieder zou mogen gaan genieten van zijn of haar vakantie.

Inmiddels is de eerste vergadering ook weer geweest en heeft ieder ervan genoten.

Gerard Arts



VANUIT DE CONTACTRAAD

Vergadering 8-9-2021

Opening door Bert Arnts met een gedicht uit een Chinees verhaal 'Goed zijn'.

- Bij de afgelopen vrijdagviering was ineens Andreas binnengekomen en door Yves uitgenodigd om mee voor te gaan. Dit is een regel binnen de katholieke kerk.
- Er zijn misboekjes voor de viering van 1 november. Er moet nog overlegd worden hoe dit jaar de Allerzielenviering kan worden vormgegeven.
- Er wordt nog steeds gezocht naar uitbreiding van het pastoresteam, een pastor.
- Het ziekenpastoraat zwemt een beetje en samen moeten we goed onze ogen en oren de kost geven om te weten waar en wanneer onze hulp wordt gevraagd.
- Met Kerstmis hebben wij weer aangegeven graag om 18.00 uur een dienst met kerstspel en daarna om 20.00 uur een gezinsviering te houden. Daarna eerste kerstdag (zaterdag) om 9.30 uur een H. Mis met zang van het herenkoor.
- 31 oktober is de 5^e zondag van de maand. Hoe gaan we die verzorgen?
- De tuingroep gaat gevraagd worden de vrijwilligerssochtend mee te verzorgen. Er moet nog wel het een en ander worden afgesproken. Bert Arnts en Marijke de Groot nemen hiervoor contact met de groep op.

Bert Arnts, contactraad



*Als ik dit schrijf zitten we in mooie septemberdagen;
over het weer horen we niet meer klagen.
Nu we dit lezen zien we het verkorten
van het daglicht,
maar de kalende bomen geven ons
toch wat vergezicht.
Zo kijken we uit naar het Licht van de kerstdagen.*

*Voordat dat grote Licht ons zal bereiken,
gaan we in gedachte
naar onze dierbare overledenen kijken.
Op twee november zijn even weer terug in rouw,
herinneren we ons in liefde:
zus, broer, man, vrouw.
We moesten hen laten gaan,
maar ze mogen niet uit onze gevoelens wijken.*
Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES

25 september: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Thé en Trees Reuvers, Wim en Gon Hebing

3 oktober: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Jan Thoonsen, Wim en Gon Hebing

9 oktober: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, voor de overleden weldoeners

17 oktober: Gerda van Heumen- Lukassen

23 oktober: Riet van Duifhuizen-Rutten, overleden familie van der Aa-Broekman, Wim en Gon Hebing

2 november: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Peter van Est, Toon Hendriks, Paul Jansen, Gradus, Annie, Geert en Marco van Mullekom, Gerda van Heumen-Loeffen, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Thé en Trees Reuvers, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Koojsje van Heumen-Cobussen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, overleden familie van der Aa-Broekman, overleden leden van BHL-senior voorheen KBO Bergharen-Hernen-Leur

7 november: Jan Thoonsen, Hent Janssen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand nov. t/m 13 dec. voor 14 okt. in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

ALLERZIELEN IN HERNEN

DINSDAG 2 NOVEMBER 2021:

VERBONDEN DOOR LICHT EEN DIERBARE GEDENKEN

Een dierbare gedenken: voor de parochianen die zich nauw verbonden voelen met de H. Judocuskerk én voor dorpelingen die misschien iets verder afstaan van de katholieke geloofstraditie maar net zo stil willen staan bij een dierbare overledene.



Daarom komt er om 19.00 uur een vertrouwde (korte) Allerzielenviering in de kerk met Jack Steeghs als voorganger, waarna de graven worden gezegend.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom rondom het kasteel waar we via een verlichte oprijlaan naar toe wandelen.

Via niet-traditionele betekenisvolle handelingen kunnen dierbaren worden herdacht. Via 'Verbonden door Licht' kunnen gelovigen en niet-geloven zo samen troost ervaren.

Naast de rituelen op het grasveld voor het kasteel, bestaat de mogelijkheid om stil te zijn bij de klanken van de mooie liedjes in de sfeervol verlichte kasteeltuin. Op meerdere plekken zal daar worden gezongen.

Misintenties voor de Allerzielenviering in de kerk graag opgeven bij Annemarie Schreven.

Nelly, Hermien, Els en Jack

GEZINSKERSTVIERING IN HERNEN? OPROEP OM MEE TE DENKEN EN/OF MEE TE DOEN!

Wie wil er meedenken en/of meedoen om met Kerstmis een gezinskerstviering op kerstavond 24 december om 18.00 uur in de H. Judocuskerk mogelijk te kunnen maken?

Wij zijn blij met alle vormen van betrokkenheid: van alleen meedenken, meeorganiseren tot aan het meedoen in de viering. Laat het mij weten voor een nog te plannen overleg!

AANRADER

Weet ook dat er – net als vorig jaar – vanuit de parochie een gezamenlijk voorbereidende bijeenkomst wordt aangereikt vanuit het familiepastoraat. Om niet elk jaar in elk dorp zelf het wiel uit te hoeven vinden, voor meer gezamenlijke draagkracht. Meer weten?

Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of
06-26989411

Pastoraal werker Jack Steeghs



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2021

ZENDMAST

Op 28 juli is KPN nogmaals in onze kerk geweest voor onderzoek. Het is nog niet bekend wat de resultaten daarvan zijn, evenmin als van het eerdere onderzoek.

TERREIN NAAST DE BEGRAAFPLAATS

Het door een haag omheinde grasveld naast de begraafplaats is eigendom van de parochie. Momenteel is het bijvoorbeeld als speelveldje voor kinderen ongeschikt, omdat er honden op worden uitgelaten. Wij verzoeken hondenbezitters dan ook om het daartoe aangewezen veldje op de hoek met de Hend de Kleijnstraat te gebruiken.

CONCERTEN IN DE KERK

Nu de maatregelen in verband met corona worden/zijn versoepeld, is het weer mogelijk om af en toe een concert in de kerk te organiseren. Het koor Intervalli en KNA/Engsele hebben hiertoe een verzoek gedaan. Meer informatie volgt in de Apostelbodes van november en december.

VRIJWILLIGERSLUNCH

Ondanks bovengenoemde versoepelingen is, vanwege de onzekerheid over de coronaontwikkelingen in het najaar, besloten om de vrijwilligerslunch nog even uit te stellen.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

Nieuwe tarieven begraafplaats;
Het gemengd koor zingt weer bij vieringen, zij het nog in kleine formatie;
De luidmotoren van beide luidklokken zijn vervangen;
In augustus heeft het jaarlijks onderhoud van het grote orgel plaatsgevonden.



OPEN MONUMENTENDAG H. JOHANNES DE DOPER BALGOIJ

Op zaterdag 11 september en zondag 12 september heeft onze kerk meegedaan aan de Open Monumentendag. Het thema was: 'Mijn monument, jouw monument'. De kerkraden met glas-in-lood in de gemeente Wijchen stonden centraal. De oorspronkelijke glas-in-loodramen van onze kerk, naar ontwerp van architect Jan van der Valk, zijn gesneuveld in 1940 toen geprobeerd werd de kerktoren op te blazen, omdat die als uitkijkpost of oriëntatiepunt voor de Duitsers zou kunnen dienen. De mooie kunstzinnige glas-in-loodramen van 1913 zijn vervangen door glas-in-loodramen in de kleurtinten blauw, roze, geel, groen, paars, lichtrood bruin en beige. De vele ramen zorgen voor een mooie lichtinval en een warme sfeer in de kerk. Beide muren van het zuider- en noordertransept bevatten drie hoge rondboogramen met in het centrum figuratief glas-in-lood uit 1941 van Piet Clijsen uit Tilburg.



Als voorbeeld de afbeelding in het middenraam van het zuidertransept die Christus Koning voorstelt met kelk en hostie.

Er zijn tijdens de Open Dagen een vijftigtal bezoekers geweest die erg enthousiast waren over de glas-in-loodramen, de mooie gewelven en het schoonmetselwerk.

Leuk nieuws was ook dat er in 1913 door de architect Jan van der Valk een kerk is gebouwd in Tilburg die exact hetzelfde is als de H. Johannes de Doperkerk. Alleen is die kerk drie maal zo groot. De kerk heet Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad, ook wel de Broekhovense kerk genoemd. Zeker de moeite waard om daar eens op bezoek te gaan.

De contactraad is op zoek naar foto's van onze kerk, vooral van de periode van 1914 tot 1940,

om zo de geschiedenis nog beter in beeld te kunnen brengen.

VANUIT DE CONTACTRAAD

APOSTELEN 2.0

De laatste Kinderkaravaan is geweest tijdens een viering in Antonius Abt en er is gestart met Apostelen 2.0. Officieel is de start van Apostelen 2.0 op de eerste zondag van oktober, 3 oktober in de Antonius Abt te Wijchen. De aftrap wordt groots opgezet voor kinderen en ouders, er komen uitnodigingen in de Wegwijs en in de Apostelbode.

VACATURE

De vacature die ontstaan is na het vertrek van pastor Andreas is nog niet ingevuld bij het pastoresteam. Er wordt gezocht naar geschikte personen. Nu komen ook mensen in aanmerking zonder theologische achtergrond.

APOSTELSPELD

De Apostelspel wordt uitgereikt tijdens de eucharistie van de Apostelviering. Deze keer wordt de speld voor de laatste keer aan één persoon gegeven. Voortaan zal een groep vrijwilligers worden gekozen. Tijdens deze viering wordt ook stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van Hennie Witsiers.

TERUGLOOP KERKBEZOEKERS BALGOIJ

Het kerkbezoek van de geloofsgemeenschap Balgoij is sterk teruggelopen. Door deze terugloop loopt onze kerk het risico om gesloten te worden. Dit baart ons grote zorgen.

Er wordt binnenkort hierover een berichtje geplaatst in het Diosablad.

Volgende vergadering is op 12 oktober om 20.00 uur bij Marianne.

Namens de contactraad,
Rose Stevens





VANUIT DE CONTACTRAAD

- De contactraad heeft in het begin van zijn vergadering stilgestaan bij de ontwikkelingen in de zomerperiode met betrekking tot de corona-epidemie. De hoop is uitgesproken dat de beperkende maatregelen snel kunnen worden opgeheven. De komende weken worden spannend!
- Hopelijk kunnen we ook weer snel starten met het ontwikkelen van extra activiteiten in de kerk. Als eerste zullen we op 11 en 12 september deelnemen aan de Open Monumentendagen. De coronaregels kunnen hierbij gehandhaafd worden.
- Onze secretaris Marium Lahm heeft per 1 september 2021 het lidmaatschap van de contactraad beëindigd. Het secretariaat van de contactraad heeft zij overgedragen aan Ton Wouters. De contactraad wil Marium bij deze nogmaals bedanken voor haar inzet.
- Door het vertrek van Marium Lahm bestaat de contactraad nu uit vijf personen. Graag willen wij de bezetting uitbreiden met nieuwe parochianen. Indien u belangstelling heeft, dan kunt u dat kenbaar maken bij de secretaris.
- Diverse bouwkundige activiteiten zijn besproken. Met name het vervangen van de



leien op het dak van de kerk zal mogelijk enige hinder opleveren. We verwachten dat u daar begrip voor heeft maar gezien de omvang van het werk zal de hinder ook langere tijd duren.

- Met pastoor Martin Claes is gesproken over het programma Apostelen 2.0. Een sterk signaal van onze parochie door het op deze wijze vormgeven van het familiepastoraat. Een uitdagend programma waar wij alle support aan zullen geven.
- We zijn blij met de nieuwe wijze waarop het hoogfeest van Maria Hemelvaart is gevierd bij de Mariagrot. Alle betrokkenen waren enthousiast en deze viering zal zeker komende jaren voortgezet worden.

Hein Kroft



GEHUWD

op 11-9-2021
Natalie Fleuren en Leo van Drempt





VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 3 september hebben we de eerste film gedraaid in dit seizoen. We hebben het aantal kijkers tot dertig beperkt en dat betekende dat we acht personen teleur moesten stellen.
- Allerzielen vieren we dit jaar op 7 november met de viering op de gebruikelijke tijd. We staan stil bij al onze dierbaren die we niet meer in ons midden hebben en dan speciaal bij degenen die kortgeleden zijn overleden.
- De contactraad vergadert op woensdag 6 oktober om 19.00 uur. We willen dan weer iedere belangstellende welkom heten.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE



Hoewel we nog steeds rekening moeten houden met de coronamaatregelen, loopt de herbergkoffie weer als vanouds. We noteren nog wel wie aanwezig is, we houden voldoende afstand en we desinfecteren onze handen.

De eerstvolgende gelegenheden zijn op woensdag 6 en 20 oktober en 3 november. Om 10.00 uur gaan de deuren open en om 11.30 sluiten we af.

Graag tot ziens en van harte welkom.

Tini Poos



H. VICTOR - BATENBURG

JAN STEEG EN ZIJN FAMILIE (2)

FAMILIE STEEG

We waren beland in het jaar 1842, waarin zoon Gerardus werd geboren. Vader Jan kon toen eindelijk de grote hofstede met vijftien morgen grond aankopen waar hij jaren met zijn gezin hoopte te kunnen wonen. Lang heeft hij echter niet van zijn nieuwe bezit kunnen genieten, want een jaar na zijn aankoop kwam hij te overlijden. Zijn oudste dochter was toen 14 jaar en de jongste zoon 1 jaar oud. Wel liet hij zijn gezin in welstand achter.

DE GODSVRUCHTIGE WEDUWE GEERTRUI STEEG-SMITS

Geertrui Steeg-Smits is halverwege de veertig en daarmee in de kracht van haar leven als ze weduwe wordt van Jan Steeg (sr.). Zij moet een godsvruchtige vrouw zijn geweest die de katholieke parochie en geestelijkheid zeer was toegedaan. In het jaar 1853 schenkt zij namelijk de parochie een kerkorgel. Zoon Jan wordt in 1872 gekozen tot wethouder van Batenburg, maar het lijkt erop dat hij sterk onder de invloed staat van zijn moeder. Zij is en blijft in het bevolkingsregister tot haar dood in 1874 vermeld als gezinshoofd en landbouwster.

JAN STEEG, FINANCIERT DE BATENBURGSE PAROCHIE

In 1872, het jaar dat Jan Steeg wethouder wordt, komt er een nieuwe pastoor in Batenburg: Johannes Kroonen. Geertrui en Jan beloven hem bij zijn aantreden een nieuwe kerk. De familie Steeg legt 50.000 gulden op tafel en daarmee wordt de architect/aannemer rechtstreeks betaald. Wel willen (volgens de overlevering) Jan en zijn moeder de kerk bovenop de dijk, zodat ze die vanuit het buurtschap Lienden kunnen zien. In deze periode wordt ook een r.k. armenbestuur opgericht, met Jan Steeg als eerste president. Voor de ondersteuning van armlastige katholieken wordt een fonds opgericht, waaraan ook de familie Steeg weer een aanzienlijke bijdrage levert. Een paar jaar later is de kerk op de dijk bijna klaar, maar Geertrui is inmiddels overleden en Jan is ernstig ziek.

Hans Vermeulen

Noot van de redactie: Bidprentje van zuster Maria Gildebertha. Zij was een jongere zus van wethouder Jan Steeg. De in de vorige Apostelbode vermelde oudste zus Johanna is op vijfjarige leeftijd in 1833 overleden.





Vanwege alle maatregelen rondom corona is er in Nederasselt het afgelopen jaar geen gelegenheid geweest om een vrijwilligersfeest te organiseren.

Wij, als contactraad, wilden onze vrijwilligers toch bedanken voor het werk dat afgelopen jaar toch nog gedaan is in en rondom onze kerk. De dames en heren werden verrast met een chocoladetablet en een mooie kaart erbij.

Wij zijn blij met jullie!!!

Contactraad Nederasselt



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Rina van Druten-Remmits, geboren op 23 november 1927 in Oijen, als oudste in een gezin van zeven kinderen, en op 17 augustus 2021 overleden in het verpleeghuis St.-Elisabeth te Beneden-Leeuwen. In 1957 gaf zij haar jawoord aan Wim van Druten uit Afferden. Uit hun liefde werden vier kinderen geboren. Hun eerste kind werd dood geboren. Zij was de trotse oma van zes kleinkinderen. Haar man Wim is in 2014 overleden. Zij verstond de kunst om van alle dingen, groot of klein, te genieten. Het zorgen voor anderen stond op haar lijf geschreven. Zij genoot van de contacten met en uitjes van de Vrouwen van Nu. Haar uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2021 in de H. Annakerk te Bergharen. Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof 't Hoog te Afferden.

Bertha Theunissen-Janssen is geboren op 28 mei 1932 'in de hei' te Overasselt. Bertha vond het fijn om naar school te gaan, maar al vroeg moest er hard gewerkt worden. Ze had meer plezier in het werk als huishoudster in Nijmegen dan thuis op de boerderij. Bertha trouwde met Jan in 1963 en ze kregen drie kinderen, later



WIJ GEDENKEN

kwamen er zeven kleinkinderen bij. Bertha leidde een eenvoudig leven. Belangrijk voor haar was haar werk, zoals was vouwen en kleding verstellen. Gastvrijheid stond bovenaan, contact maken met veel mensen en ze een luisterend oor bieden. De verhuizing van de Kasteelsestraat naar het woonzorgcomplex De Lage Hof was niet eenvoudig. Beetje bij beetje ging haar gezondheid achteruit en op 14 augustus is ze rustig ingeslapen. Haar uitvaart was op 20 augustus in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats bij haar man.

Marijke van Rijswijk-Kuipers werd geboren op 11 april 1950 te Wijchen. Uit haar huwelijk met Sjaak van Rijswijk werden vier kinderen geboren, haar grote trots. Ze zorgde voor een warm en liefdevol thuis waar iedereen altijd welkom was. Zij stond voor iedereen altijd klaar. Haar lijfspreuk was: 'Alles kan en alles mag'. Haar vier kleinkinderen hebben haar veel energie en vreugde gegeven. In haar relatiebemiddelingsbureau zag zij een nieuwe uitdaging. In het afgelopen jaar werd duidelijk hoe sterk ze was en heeft ze iedereen verstedeld doen staan. Liefde is ook loslaten. Op 20 augustus 2021 is zij in haar vertrouwde omgeving in het bijzijn van haar gezin overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2021 in de Anto-

nus Abtkerk te Wijchen. Daarna is haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Henny Noordeloos stond middenin het leven toen hij op zaterdag 4 september op 62-jarige leeftijd plotseling uit het leven werd gerukt. Een ongelofelijk hard gelag voor echtgenote Vienna, dochter Marieke, zoon Frank en vele anderen – niet in het minst zijn collega's van de facilitaire dienst Vilente in Doorwerth. Geboren in Huissen maar vooral in Nijmegen opgegroeid kreeg hij al jong te maken met het verlies van beide ouders. Henny was nooit spraakzaam over zijn innerlijke leven en deed alles voor zijn naasten, thuis en buitenshuis. Die laatste zaterdag nog, in alle vroegte zoonlief naar Friesland brengen, het huis schilderen en met zijn echtgenote plannen maken... Als woorden tekort schieten houden we elkaar vast en delen ons verdriet in tekenen, met een zee van witte rozen op zijn graf. Donderdagmiddag 9 september hebben we afscheid van hem genomen in de Antonius Abtkerk van Wijchen, waarna hij is begraven op het naastgelegen kerkhof.

Een sterke, warme en creatieve vrouw, **Jettie Hofslammerinks**, overleed op 4 september 2021. Zij werd 87 jaar. Zij was de weduwe van Paul Hofs, moeder van vijf kinderen, trotse oma van de kleinkinderen en omi van de achterkleinkinderen. Zij was de spil van het gezin en creëerde een warm, gezellig thuis. Een zelfstandige vrouw die uitkwam voor haar mening. Soms ongevraagd en niet altijd even welkom, maar zij liet zich niet tegenhouden en meestal had ze gelijk. Een goudeerlijke wijze en krachtige vrouw maar vooral een lieve moeder en oma. Als ze je eenmaal in haar hart had gesloten, had je haar helemaal. De uitvaartdienst is gehouden op 10 september 2021 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar man op het parochiekerkhof bij de kerk.

Jan Theunissen is geboren op 20 mei 1936 op Staddijk te Nijmegen, als derde van acht kinderen. Na zeven jaar verkering heeft hij zijn jawoord gegeven aan Riet Derks. Samen hebben zij drie kinderen

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



gekregen en zeven kleinkinderen. In 1971 zijn zij van Staddijk verhuisd naar de Heikampseweg op Alverna. Ook hier is hij doorgedaan met tuinieren. Hij beschikte over een groentetuin en een grote bloementuin, die hij graag met trots aan iedereen liet zien. Op de eerste paasdag heeft hij voor het eerst geslapen in zijn nieuwe appartement in Portiuncula.

Hij heeft ook nog vrijwilligerswerk gedaan, zoals in de dierentuin, op het voetbalveld, met het wassen van kleren voor de voetbalclub en het bijhouden van een tuintje hier en daar. Na een kort ziekbed is hij op 6 september overleden. De afscheidsdienst is gehouden in de H. Jozefkerk op Alverna op 11 september 2021. Daarna was de crematie in het crematorium te Beuningen.

OEUCUMENISCHE AGAPÈVIERING

Elke twee weken komen katholieken en protestanten op woensdag bij elkaar voor een agapé-viering. In de bijeenkomsten luisteren we naar meditatieve muziek, we lezen een bijbelgedeelte en delen onze gedachten daarover met elkaar. We delen brood en wijn, bidden, wensen elkaar vrede en tot slot zingen we een lied.

Het Koetshuis, Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen. Aanvang: 19.15 uur. Data in 2021: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december. Info en aanmelden: pastor Ruud Roefs, 024-6771271, ruud.roefs@johannesxxiii.nl of bij ds. Dick Sonneveld, 06-41494539, dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

12. Maasbandijk Niftrik
11. Heumenseweg Alverna (David van der Reis)
10. Dijk Balgoy
9. De Dreef Hernen
8. Bergharen (Burg. Luské)
7. Viaduct Woezik (Thijsje de Bruijn)
6. Kerkhof Wijchen
5. Viaduct Niftrik (Linda van den Berg)
4. Kerkhof Wijchen
3. Overasselt
2. Wijchen Meerdreef
1. Dijk Batenburg
Foto
Oplossing puzzel:

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

NAZOMER

Uitgebloeide zonnebloemen met hangende kopjes rondom een maisveld in Bergharen, prachtig! De zomer is overduidelijk voorbij maar geeft nog even een toegift. In een flits zag ik mezelf staan in een uitgestrekt heldergeel veld in de Toscaanse heuvels, lang geleden maar onvergetelijk. Ik hou van de nazomer maar word er ook een beetje treurig van. Het zonlicht is al ietwat versleten maar zorgt voor fraaie schaduwen om ons heen. Koele avonden, eerder donker, daar moet ik altijd aan wennen. 's Morgens zijn de ramen nat, de zon gooit er schitteringen doorheen. Buiten zie je dat heggen en struiken zich toedekken met dunne spinnenwebjes, net een kanten kleed. De straten zijn op een andere manier levendig, je ziet geleidelijk aan de kleding van de mensen veranderen. Een enkele optimist zit nog op de fiets in zijn blote armen en hier en daar komt er nog een korte broek voorbij. Kinderen fietsen weer naar school, de tassen vol nieuwe spullen. Dat was altijd spannend vroeger, lege schriften, boeken kافتen, een zelfgemaakte inktlap van allerlei stofrestjes en de geur van inkt als je de nieuwe kroontjespen in het potje doopte. Jonge kinderen zullen niet weten waar ik over praat. Tijden veranderen, in mijn jeugd was de laptop nog niet uitgevonden.



Wat brengt de herfst? Zal het rustiger worden in de wandelgangen? Er waren veel opstandige mensen in de afgelopen maanden, er gingen heel wat verschillende meningen rond in het land. Ik heb me soms ongemakkelijk gevoeld als ik grote mensenmassa's zag en uitbundig feestende mensen die elkaar om de hals vlogen. Mijn eigen mening over deze coronatijd moest ik regelmatig bijstellen, niets is zeker en dat is altijd zo geweest. Is er echt zo veel veranderd in de wereld? Rampen en ziektes zijn van alle tijden net als feesten en massabijeenkomsten. Brood en spelen horen bij ons allemaal. Afscheid nemen eveneens, al willen we dat vaak niet. Maar het kan ook een heel nieuw begin zijn. Ik was bij de fysiotherapeut, een enthousiaste jongeman. Na zeven jaar in Wijchen gewerkt te hebben ging hij naar een volgende werkplek in Nijmegen, hij had er zin in. Een gemakkelijk afscheid, maar toch een nieuw begin. Goede tijden, slechte tijden, alles gaat voorbij. Van de slechte tijden heb ik heel, heel veel geleerd, ze hebben de goede tijden nog mooier gemaakt. De fysiotherapeut liet me op zijn smartphone een foto zien van zijn pasgeboren dochtertje, hij straalde helemaal. En daar werd ik weer blij van. Ik ga straks pitten verzamelen uit onze eigen zonnebloemen. En mocht het een sombere herfst worden dan zal ik vaak aan de Toscaanse velden en heuvels gaan denken, en aan de zonnebloemen in Bergharen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
vacature		
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DE VROUW VAN JOB



DE VROUW VAN JOB

Op deze achterpagina leren we dit jaar een aantal vrouwen uit het Oude Testament beter kennen. We hebben al een aantal bekende namen langs zien komen: Esther, Eva, Ruth, Judith, Sara. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die niet met naam genoemd worden, terwijl het verhaal van God met mensen toch ook op hun leven van grote invloed is geweest. Aan deze vrouwen willen we ook aandacht schenken. De vrouw van Job staat symbool voor deze vrouwen die naamloos op de achtergrond blijven.

HET BOEK JOB

Het boek Job hoort bij de wijsheidsboeken van het Oude Testament. Dit zijn boeken waarin algemene menselijke vragen en inzichten beschreven worden. In het boek Job gaat het over de vraag waarom het lijden ook goede mensen treft. Job wordt wel de 'lijdende rechtvaardige' genoemd. Hij heeft altijd goed geleefd, heeft zich aan Gods geboden gehouden en gezorgd voor armen en kwetsbaren en toch wordt hij getroffen door ondraaglijk lijden: hij verliest zijn vee en zijn bezittingen en daarmee zijn inkomen, zijn kinderen komen om bij een natuurramp en hij wordt getroffen door akelige ziektes. Vele hoofdstukken lang discussieert Job met zijn vrienden over de vraag hoe dit kan.

Het boek Job wordt vaak tot de wereldliteratuur gerekend. Niet alleen omdat het thema van alle tijden is, maar ook omdat het van literair hoog niveau is.

Des te schrijnender is het dat het een behoorlijk mannelijk boek is. De vrouw van Job wordt

door even zwaar lijden getroffen: ook zij wordt in armoede gestort, ook zij verliest haar tien (!) kinderen. Maar zij blijft naamloos en wordt in het hele verhaal nauwelijks genoemd. Waar Job hoofdstukken lang aan het woord is, krijgt zij slechts één regel, die vaak ook nog negatief geïnterpreteerd wordt. In hoofdstuk 2 zegt zij tegen Job: "Waarom blijf je toch zo onberispelijk? Vervloek/zegen¹ God toch en sterf." (Job 2,9 NBV)

GATEN VULLEN



In een verhaal is niet alleen belangrijk wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt. Gaten in de tekst nodigen uit om zelf in te vullen wat er ontbreekt, waardoor een grotere betrokkenheid bij de tekst ontstaat. Dat iets er niet staat, wil dus niet altijd zeggen dat het onbelangrijk is.

Dat geldt ook voor de vrouw van Job. Het feit dat er nauwelijks aandacht is voor haar, is door de eeuwen heen gezien als een gat dat om invulling vraagt. In vertalingen uit het begin van de jaartelling worden er al verzen over haar toegevoegd en krijgt ze zelfs een naam. Want het lijden van vrouwen is natuurlijk niet minder belangrijk dan dat van mannen.

Jobs vrouw blijft hem trouw, ze heeft waarschijnlijk zijn wonden verzorgd en is in een patriarchale samenleving op zoek gegaan naar manieren om aan inkomen te komen en zo hen beiden in leven te houden. Ze staat daarmee voor al die vrouwen die niet in de schijnwerpers (willen) staan, maar wel doen wat er gedaan moet worden en hun geliefden bijstaan. En die mogen best een keer in het zonnetje gezet worden.

pastoraal werkster Lara van der Zee

1) Het Hebreeuwse woord 'barakh' dat hier wordt gebruikt heeft als grondbetekenis 'zegenen'. De meeste vertalingen vatten dit hier echter sarcastisch op en vertalen het als 'vervloeken'.

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **november 2021 en heeft als thema 'Rachab'**. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 14 oktober 2021 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.