



DE APOSTELBODE

Jaargang 11 | nummer 10, december 2021/januari 2022



KERSTMIS 2021

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

DE HERDERS

Ken jij het verhaal van de herders,
de herders in een donkere nacht?
Zij zagen een ster,
een stralende ster
die hen bij een stalletje bracht.

Ken jij het verhaal van de wijzen?
Zij droegen mantels van satijn.
Zij vonden een kind in het stalletje,
een koning.
Hij was nog heel erg klein.

Ken jij het verhaal van de koning,
geboren in een donkere nacht?
Hij kwam naar de wereld
voor alle mensen.
Hij was het die ons eens het kerstfeest bracht.

Joke Plamont - Mees



Zolang de coronabeperkingen
duren, kan de inloopmorgen niet
doorgaan. Zodra het weer kan
zullen we onze vaste klanten in-
formereren.

Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2020	opgeteld	2021	opgeteld	verschil
Mei	2.999	126.964	1.906	128.248	+1.284
Juni	3.336	130.300	6.055	134.303	+4.003
Juli	5.113	135.413	3.764	138.067	+2.654
augustus	2.210	137.623	2.070	140.137	+2.514
september	9.681	147.304	2.045	142.184	-5.120
oktober	6.079	153.383	2.681	144.865	-8.518

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans
in 2021, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



CORONAVIRUS BEPAALT AGENDA

Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app
of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor
actueel nieuws.

Kerststallen bekijken kan tijdens de kerstperiode:



Paschaliskerk de kerststal is
tijdens de normale openingstij-
den van de Mariakapel vanuit
die kapel te bezichtigen.

***15 DECEMBER 19.30 – 20.30 UUR MET MS TEAMS**

Bijbeldelen: in gesprek met elkaar aan de hand
van zondagslezing.

***18 DECEMBER START 15.00 UUR HEUMEN**

Kerstkuier! Een kuiertocht door Heumen langs
diverse kersttaferelen.

25 DECEMBER

Antonius Abtkerk Nederasselt kerststal kijken
tot een uur na de viering van 9.30 uur.

Antonius Abtkerk Overasselt kerststal kijken tot
een uur na de viering van 11.00 uur. De kerststal
buiten is de hele dag te bezichtigen.

Emmanuelkerk kerststal kijken tot 11.00 uur.

H. Damianuskerk Niftrik kerststal kijken tot een
uur na de viering.

25 DECEMBER + 1 JANUARI 2022 10.00 – 12.00 UUR

H. Johannes de Doperkerk Balgoij kerststal kij-
ken voor en na de viering.

H. Jozefkerk Alverna kerststal kijken voor en na
de viering.

25 + 26 DECEMBER 12.00 – 16.00 UUR

Antonius Abtkerk Wijchen kerststal kijken.

25 DECEMBER 14.00 – 15.30 UUR

H. Judocuskerk Hernen kerststal kijken.

26 DECEMBER 13.00-15.30 UUR

H. Annakerk Bergharen kerststal kijken.

2022

6 JANUARI INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 1 (2022) thema: Elia.

22 JANUARI 19.00 OF 16.00 UUR HEUMEN

Oecumenische Taizéviering.

***28 JANUARI 14.30 UUR EMMANUELKERK**

Film Victoria en Abdul.

29 JANUARI 20.00 UUR ANTONIUS ABT OVERASSELT

Optreden vocaal ensemble EENVOORTWAALF.

* aanmelden verplicht



ACTIE KERKBALANS

**GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
ACTIE KERKBALANS 2022 KOMT ERAAN**

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

NIEUWS VAN DE PASTORES

WISSELINGEN IN HET PASTORALE TEAM

- Ramon Roks (24) uit Nijmegen komt het pastorale team versterken. Hij wordt aangesteld als coördinator missionair pastoraat en zal in die hoedanigheid vooral werkzaam zijn in Apostelen 2.0.
- Het is de bedoeling dat pastoraal werker Lara van der Zee vanaf dat moment naar het basispastoraat gaat om 'eerst aanspreekbare' te worden voor de geloofsgemeenschappen van de H. Paschalis Baylon en de H. Jozef. Door omstandigheden heeft zij zich helaas ziek moeten melden en kan zij haar werkzaamheden tijdelijk niet uitoefenen.
- Pastoraal werker Jack Steeghs gaat een dag per week meer werken. Deze extra uren worden gericht op het vernieuwen van het diaconale aandachtsveld.
- Door het tijdelijke wegvallen van Lara zal het pastorale team de ondersteunende taken binnen Apostelen 2.0 op zich nemen en doen wat gedaan kan worden.

Bestuur en pastorale team De Twaalf Apostelen

VANUIT HET BESTUUR



Langs deze weg willen wij u laten weten dat Dick Hesse per 1 november jl. zijn functie als vice-voorzitter van het parochiebestuur heeft neergelegd. Wij betreuren zijn besluit, maar hebben hier alle begrip voor en danken hem voor zijn inzet in de afgelopen maanden. Dicks taken zullen onder de overige bestuursleden worden verdeeld.

We zijn nu dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en roepen geïnteresseerden op om verkennend met ons in gesprek te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met Liza Matijssen (mail: liza.matijssen@detwaalfapostelen.nl).

WISSELING BESTUURSFUNCTIE

Vanaf juni 2019 heeft Liza Matijssen de functie van secretaris in het parochiebestuur op zich genomen. Omdat zij in september 2022 aftredend is en niet meer door het bisdom benoemd zal worden als lid van het parochiebestuur, haar derde termijn zit er dan op, is het nu tijd om het secretariaat over te dragen. Met ingang van 1 januari 2022 gaat Carla van der Sterren de functie van secretaris op zich nemen. De bestuursleden vinden het erg fijn dat Carla hiertoe bereid is gevonden. Liza zal lid blijven van het parochiebestuur totdat haar periodieke benoemingstermijn is afgelopen.

Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden (vicevoorzitter en penningmeester) en roept geïnteresseerden op om verkennend met ons in gesprek te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met Carla van der Sterren (mail: carla.vandersterren@detwaalfapostelen.nl).

bestuur De Twaalf Apostelen

POGINGEN TOT OPLICHTING?

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) waarschuwt dat criminelen wel eens geld proberen af te troggelen door nepberichtjes te sturen. Ze sturen dan een Whatsappberichtje of een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de pastoor en sporen de ontvangers aan om geld over te maken.

Voor alle duidelijkheid: Parochie De Twaalf Apostelen zal **nóóit** via whatsapp of e-mail vragen om geld over te maken! Mocht u toch ooit zo'n bericht ontvangen, click dan nergens op, doe geen betaling en meld het bericht bij het secretariaat van de parochie.

secretariaat@detwaalfapostelen.nl

TERUGBLIK GROND VAN LEVEN

Terugblik op de zesde gesprekskring Grond Van Leven in parochie De Twaalf



Apostelen. Ik zit aan de keukentafel van José van Bethlehem in Horsen, een van de deelnemers aan de onlangs gehouden gespreks-

kring. Onze terugblik start als de thee wordt ingeschonken en de appelflappen bijna uit de oven komen...

José is geboren in Nijkerk en later verhuisd naar achtereenvolgens Hernen en Horsen. In 2019 leest zij in dorpsblad Op De Hoogte van de gesprekskring en besluit zich later aan te melden. Ik vraag naar haar overwegingen...

Ik had er meteen een goed gevoel bij. Je levensverhaal vertellen in een veilige sfeer en naar elkaars levensverhalen luisteren. Het boeit me als mensen stilstaan bij hun leven.

Wat waren je verwachtingen vooraf?

Ik had geen verwachtingen. Ik hoopte een stukje voldoening te vinden. Om mijn verhaal te kunnen vertellen en te luisteren naar anderen. Ik was ook heel benieuwd hoe jij dat als pastoraal werker aanpakt en of jij er van leert.

Dit soort avonden zijn voor mij als pastoraal werker uitermate vormend. Omdat mensen van zichzelf vertellen, van het leven zoals het gelopen is. Beginnend vanaf de wieg tot aan wie je nu bent en met de vraag op het eind wat dit met God van doen heeft. En welk beeld deelnemers bij 'God' hebben? Een kring in huiskamersfeer voor vijf tot acht deelnemers, voor jong en oud, voor wie veel meegemaakt heeft en voor wie het leven minder spannend verloopt.

Juist ja. Het leven is ingewikkeld genoeg. Dat uitpluizen kost tijd en brengt een groep heel veel. Op het laatst vond ik het jammer dat het maar vier avonden duurt. En toch is het goed dat er een duidelijk einde aan zit. Dat geeft allen die erbij waren te denken. Oud en jong hebben elkaar nodig. Zeker in onze tijd. Jonge mensen staan op een andere manier in het leven en dat is goed. Levenservaring betekent niet per se dat de oudere alles beter weet.

Wat kun je verder meegeven aan de volwassenen die misschien geïnteresseerd raken door ons gesprek?

Niet alles in het leven hoeft betaald te worden, Alles wat je in je leven geeft, krijg je op de een of andere manier terug.

Interesse om mee te doen in een volgende kring?

Vanwege de coronapandemie plan ik nu nog geen nieuwe kring. Bij voldoende aanmeldingen ben ik voornemens om een nieuwe kring te starten in februari 2022. Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Laat het me weten: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 06-26989411

Pastoraal werker Jack Steeghs

OEUCUMENISCHE TAIZEVIERING IN HEUMEN

Van dinsdag 18 januari tot en met dinsdag 25 januari 2022 vindt bijna overal de traditionele Week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Het thema voor dit jaar is 'Licht in het duister'. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2: 'We zagen zijn Ster in het Oosten' (Mt. 2,2). Het thema is geïnspireerd op het bekende verhaal van de Drie Koningen die de Heilige Familie bezochten vlak na de geboorte van Jezus.



Om vele redenen beschouwen we de Drie Koningen als symbool van eenheid in verscheidenheid. Deze gebedsweek herinnert ons eraan dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde lichaam, het Lichaam van Christus, en dat we allemaal tot dezelfde Kerk behoren, de Kerk van

Christus; daarom zijn we allemaal broeders en zusters in Christus onze Heer (1 Kor. 12, 12-31).

Om in deze eenheid verder te groeien, organiseren de protestantse gemeente Heumen en de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van Heumen op zaterdag 22 januari 2022 in de Joriskerk een oecumenische Taizéviering met het thema: 'Licht in het duister'. In onze huidige wereld, die wordt gekenmerkt door angst, teleurstelling en onzekerheid, blijft Christus, het Licht van de Wereld, de bron van onze hoop en kracht.

Onze viering is van 19.00 tot 20.00 uur (of van 16.00 tot 17.00 uur wegens het huidige schema) en wordt bijgestaan door onze twee koren: het r.-k. koor New Challenge en de Cantorij van de protestantse kerk. Bij de viering proberen wij zo mogelijk gebruik te maken van verschillende talen. De voorgangers zijn dominee Hermen Kroesbergen en pastor Yves Mambueni.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem dan gerust contact op met onze voorbereidingsgroep: Will Hagens (willhagens@planet.nl), Ilona Wijnakker (ilonawijnakker@gmail.com).

We hopen je te zien.

Pastor Yves Mambueni

JAN PIETERSZOOM SWEELINCK

DEVENTER 1561 – AMSTERDAM 1621

EEN PROTESTANTSE ORGELMEESTER MET EEN KATHOLIEK RANDJE



Op 16 oktober 2021 was het vierhonderd jaar geleden dat Jan Pieterszoon Sweelinck stierf. In muziekkringen is dit feit op verschillende manieren herdacht. Hij was een virtuoos organist, componist en muziekpedagoog in de overgangstijd van de renaissance naar de barok.

Hij was de oudste van vier kinderen van Pieter Swibberts en Elsgen Sweelinck, dochter van de Deventer stadschirurg. Zij hanteerden de achternaam van hun moeder. Dit was niet alleen vanwege de vooraanstaande positie van haar familie in de Hanzestad Deventer, maar ook vanwege het bastaardschap van Sweelincks vader. Deze was de zoon van de katholieke priester Swibbert van Keyserswerth en zijn concubine Wibbe Moring. Priesters die hun celibaatsge-lofte verbraken waren ook in de 16^e eeuw een voorkomend verschijnsel, waartegen fel werd geprotesteerd. De maatschappelijke positie van hun kinderen was laag.

Swibbert kwam uit Rijnland in Duitsland, verhuisde als priester naar Deventer en werd daar organist en kanunnik van de St. Lebuinuskerk. Hij stichtte een onwettig gezin met uiteindelijk zeven kinderen. Pieter Sweelinck, de vader van Jan Pieterszoon, werd ook organist in de Lebuinuskerk. Grootvader en vader waren beiden grootmeesters op het orgel.

Jan Pieterszoon verhuisde met zijn ouders in 1564 naar Amsterdam, waar vader organist werd van de Oude of Sint Nicolaaskerk op het Oudekerksplein 23. Dit was de belangrijkste stadskerk van Amsterdam. Hij bleef tot zijn dood in 1573 organist van deze kerk.

Jan Pieterszoon leerde het spelen op orgel en klavecimbel aanvankelijk van zijn vader. Hij was al in 1577 op 15-jarige leeftijd als vaste organist in de Oude Kerk werkzaam. Ook heeft hij les gehad van de organisten van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Naast orgelspel toont hij ook een grote vaardigheid in het componeren. Bekend zijn zijn meerstemmige toonzettingen van het Geneefse psalter en van katholieke liturgische teksten en gezangen. Deskundigen zien hierin Venetiaanse invloeden. Of Sweelinck op studiereis is geweest naar Italië, zoals vele kunstenaars uit het westen in die tijd deden, is niet zeker. Wel blijkt uit zijn composities invloed van de beroemde boeken van de Venetiaan Zarlino

en van Andrea Gabrieli, de organist van de San Marco. Hun werken waren over heel Europa verspreid en bekend.

Sweelinck was niet alleen een voortreffelijk organist, maar ook een groot improvisator en muziekpedagoog. Hij had vele leerlingen uit Nederland en Duitsland.

Hij trouwde in 1590 met Claesgen Puyner, dochter van een koopman uit Medemblik. Zij kregen zes kinderen en woonden in de Koestraat op het terrein van een voormalig klooster.

Wat zijn godsdienstige overtuiging betreft, weten wij dat hij katholiek is gedoopt en opgevoed. Zijn vader stond in een katholieke traditie. Toen het Amsterdamse stadsbestuur in 1578 overging in protestantse handen, kon Sweelinck het orgel in de Oude Kerk niet meer bespelen tijdens kerkdiensten. Orgelspelen tijdens calvinistische vieringen mocht niet, maar het stadsbestuur had de beide orgels wel intact gelaten en zo kon hij buiten de diensten naar hartelust spelen. Hij gaf drukbezochte concerten; het werden een soort gratis promenadeconcerten, waarbij het publiek de kerk vrij in en uit kon lopen.

Sweelinck werd een publiekstrekker. Ging je naar Amsterdam, dan moest je zijn voortreffelijke orgelspel horen.

Of hij protestant is geworden, is onduidelijk. Sommige auteurs menen dat zijn *Cantiones Sacrae* (Heilige Liederen) het bewijs vormen van zijn blijvende katholieke sympathie. Dit wordt nog versterkt door zijn verbondenheid met de bekende dichter Joost

van den Vondel, die zich nadrukkelijk bekeerd had tot het katholicisme. Wel is Sweelinck binnen de Nederduits gereformeerde kerken een bekende naam gebleven.

Zijn zeventig orgelwerken zijn in 2002 op negen cd's gezet door bekende Nederlandse organisten, waaronder Ton Koopman en Leo van Doeselaar. In 2010 zijn zeven cd's verschenen met vocale werken, uitgevoerd door het Gesualdo Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp. In het werk van Sweelinck staat het religieuze karakter centraal.

In Elburg bevindt zich in het Nationaal Orgelmuseum een Sweelinckkamer, gewijd aan leven en werk van de beroemde organist. Ook staat er een bronzen borstbeeld, gemaakt door de kunstenaar Bea Rozendaal.

Binnen het Conservatorium van Amsterdam heb je de Sweelinck Academie voor jong talent. Op een postzegel en het briefje van vijftig gulden stond Sweelinck afgebeeld. Bij de invoering van de euro in 2002 verdween zijn beeltenis. Het tv-programma 'Verborgen Verleden' ont-



hulde in 2013, dat de popmuzikant Stef Bos een directe afstammeling is van Sweelinck.

Jan Pieterszoon Sweelinck overleed na een kortstondige ziekte op 16 oktober 1621. Op 20 oktober werd hij onder gelui van de grote klok van de Oude Kerk begraven in de oostelijke koor-gang van het kerkgebouw. Hij werd genoemd als 'den aldercloecksten ende constichsten organist deser eeuwe' en "weerdigh een Prince der Musycken genoemd te worden". Joost van den Vondel dichtte zijn grafschrift:

*Dits Sweelinck's sterfelyk deel, ten troost ons nagebleven
't Onsterfelyk hout de maet bij Godt in 't eeuwig leven
Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor
Een goddelycke galm in aller Enghlen oor*

Koos Leemker



EVEN PUZZELN

staande woordjes goed hebt doorgestreept, blijft er geen hokje over. Goed zoeken, want er zijn heel veel woordjes, die beginnen met KERST.

Fijne kerstdagen©L.B.

Arrenslee-Cantate-Eer-Engel-Eren-Evangelie-Ezel-Herders-IJsc0-Jas-Jezus-Jozef-Kerk-Kerkbezoek-Kerst-Kerstbal-Kerstbomen-Kerstbrood-Kerstenen-Kerstgratificatie-Kerstkaart-Kerstkalkoenen-Kerstkribbe-Kerstlied-Kerstman-Kerstmis-Kerstomaatjes-Kerstster-Kersttoespraak-Kerstvakantie-Kerstzegels-Kiertje-Krans-Lam-Lekker-Lezen-Maanden-Maria-Menu-Nachtmis-Nachtwake-Noot-Ranja-Schaapjes-Sneeuw-Spar-Stal-Stil-Wijzen

K	E	R	K	B	E	Z	O	E	K	M	A	A	N	D	E	N	
E	E	K	E	R	S	T	K	R	I	B	B	E	N	G	E	L	
R	L	R	R	S	I	M	T	H	C	A	N	J	O	Z	E	F	
S	S	E	S	D	S	N	A	R	K	E	S	N	E	E	U	W	
T	N	T	T	T	E	C	D	O	O	R	B	T	S	R	E	K	
T	E	S	R	E	G	I	H	K	E	R	S	T	E	N	E	N	
O	R	T	A	L	K	R	L	A	B	T	S	R	E	K	I	A	
E	R	S	A	A	L	A	A	T	A	I	R	A	M	W	L	M	
S	A	R	K	M	K	E	W	T	S	P	O	C	S	I	J	E	T
P	N	E	T	T	R	E	Z	T	I	R	J	A	S	Z	G	S	
R	J	K	S	R	E	D	R	E	H	F	E	E	R	E	N	R	
A	A	R	R	J	E	Z	U	S	N	C	I	K	S	N	A	E	
A	E	M	E	N	U	E	T	A	T	N	A	C	P	O	V	K	
K	E	R	K	E	R	S	T	B	O	M	E	N	A	O	E	K	
S	L	E	G	E	Z	T	S	R	E	K	I	E	R	T	J	E	
K	E	R	S	T	O	M	A	A	T	J	E	S	S	T	I	L	
S	T	A	L	K	E	R	S	T	V	A	K	A	N	T	I	E	

APOSTELN 2.0 GOED OP WEG



Zondag 31 oktober hebben we een goede start gemaakt met de doorlopende 'leven en geloven' – beweging voor de jongere generaties in



onze parochie. We gaan in twaalf bijeenkomsten per seizoen bouwen aan toekomst. Ambitieuw. Met elkaar. Als team van ongeveer twintig vrijwilligers, gesteund door het pastorale team (het bestuur en tal van mensen op de achtergrond!). Wij geloven dat het kan: meer leren vanuit de aangereikte geloofsbronnen en met voldoende aansluiting bij het heden. Sterker nog... Vergelijken met de losse communie- en vormselprojecten merken we nu al de meerwaarde van 2.0: omdat deze beweging de inzet van diverse eenlingen, werkgroepen en generaties met elkaar verbindt.

Zondag 31 oktober zijn we met vijf leeftijdsgroepen van start gegaan met het thema 'schepping'. Er waren zeker de nodige opstartperikelen, maar daar laten we ons niet door uit het veld slaan. Zo heeft pastoraal werker Lara van der Zee door omstandigheden haar taken tijdelijk los moeten laten: Jack Steeghs is bereid gevonden om haar rol tijdelijk over te nemen en zijn collega's voor de taken die hij nu vanuit het team niet kan waarmaken. We zijn dankbaar voor die doorgaande lijn. En we krijgen versterking: volgend nummer stelt Ramon Roks zich voor. Hij is in deeltijd aangesteld als coördinator missionair pastoraal en zal in die functie met name zichtbaar zijn in Apostelen 2.0.

We hebben meer tegenslagen: als team zijn we goed voorbereid op de tweede bijeenkomst, zaterdag 13 november. Met een programma vol verwachting... met Sint-Maarten, Sinterklaas en andere betekenisvolle heiligen die iets zeggen over de blijde boodschap die wekelijks in de kerken wordt verkondigd... En dan stijgen de coronacijfers snel, komt er de zoveelste persconferentie en zit het hele team op vrijdagavond 12 november tot in de late uurtjes te appen en bellen... 'wat te doen met morgen?'

Uiteindelijk komen we eruit en voelen we ons genoodzaakt om op het laatste moment de 2.0 activiteit van 13 november én ook die van 28 november af te gelasten. Want, met die circa honderd verwachte aanwezigen, in verschillende groepen, lopend, etend en enthousiast gemaakt...

Sommige kinderen blijken verkouden maar negatief getest: op de bijeenkomst is de verkoudheid

zichtbaar en roept ongetwijfeld vragen of onveiligheid op; bij sommige ouders voelt het niet goed: niet naar werk mogen maar wel naar 2.0? Een teamlid zegt het als volgt: "Zodra het gemakkelijker uit te leggen is om het niet door te laten gaan, dan uit te leggen om het wel door te laten gaan, dan is de keuze helder".

En dan kunnen er fouten gebeuren, ondanks het zorgvuldige afstemmen. Zo waren we de gastvrouwen vergeten af te melden. U begrijpt hoe wij ons voelden... Corona maakt alles anders, maar een welgemeend excuus is wel het minste dat hier past.

U leest het goed. We zijn goed op weg, niet bepaald zonder fouten of tekortkomingen, maar het is de goede Geest, het goede gesternte waaronder wij elkaar gevonden hebben en hoopvol op weg gaan, met een bijzondere geboorte in het vooruitzicht: God is met ons. Waar en hoe Hij ook maar geboren mag worden.

Leest u dit en wilt u meer weten, omdat u nieuwsgierig bent geworden en misschien mee wil doen in het team dat deze beweging gaande houdt? Wij lezen het graag op apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

Team Apostelen 2.0

VERSLAG APOSTELN 2.0

Hallo, ik ben Eline Westerbeek, ik ben twaalf jaar en ik zit op het Dominicus College in Nijmegen en ik woon in Wijchen. Ik zing en speel klarinet hier in het familiekoor en ik heb afgelopen juni het vormsel gedaan.



Nu doe ik mee aan de Apostelen 2.0. Het is superleuk! Zondag 31 oktober was de eerste bijeenkomst in de Antonius Abtkerk.

We kwamen binnen in de kerk en werden in groepen op leeftijd verdeeld. Toen zijn we per groepje naar onze ruimte gegaan.

Ik zat in de groep met mensen die op de middelbare school zitten. En wij gingen naar het jeugdhonk. Daar gingen we dingen bedenken om het jeugdhonk aan te passen.

Ik bedacht met twee andere meiden wat ideeën. En dan hadden we ook twee jongens die samen ideeën bedachten. Dat was echt supergezellig en er kwamen goede ideeën uit.

We gaan de volgende keer weer verder om de ideeën uit te werken. Het thema tot Kerstmis is de Schepping. Dus wij gaan een nieuw jeugdhonk scheppen. Toen was het tijd om te stoppen met de activiteiten en gingen we wat drinken. Er was ook een lekker koekje of plakje cake. En toen gingen we naar de mis. Doe jij met ons mee?

Groetjes, Eline Westerbeek

WAT DOET DE VINCENTIUSVERENIGING?

In het afgelopen jaar heeft de Vincentiusvereniging Wijchen weer verschillende hulpvragen ontvangen van inwoners die niet over de financiële middelen beschikken om de gevraagde zaken zelf te betalen.

Het betreft mensen die van minimale inkomsten moeten leven. Vincentius bezoekt deze Wijchenaren en mede dankzij sponsors hebben ze aan hen o.a. het volgende verstrekt:

- tweedehands fietsen;
- schoolspullen voor scholieren van middelbare scholen;
- schoolboeken hbo-student;
- tafels, bedden, matrassen en linnengoed voor vluchtelingen;
- tegoedbonnen van de Hema voor kinderen;
- gratis ijskaarten voor minima en cliënten van de voedselbank;
- tegoedbonnen voor gratis bezoek aan kapperszaak;
- pc's voor statushouders;
- theatervoorstelling voor kinderen van arme gezinnen;
- betalen van behandelingen bij tandarts;
- dinerbonnen voor alleenstaanden;
- kosten voor vakantie van een gezin.

De Vincentiusvereniging is een Wijchense vrijwilligersorganisatie en een ANBI-instelling. Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de goede doelen dan kan dat op rekeningnummer NL 65 RABO 0135 4097 21

Alvast hartelijk dank,

Gerard Hendriks
voorzitter Vincentiusvereniging Wijchen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 29 januari t/m 6 maart. Daarin wordt de profeet Elia behandeld. Kopij kan tot en met 6 januari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Bent u door ziekte aan huis gekluisterd of vaak alleen en zou u graag af en toe iemand van uw geloofsgemeenschap op bezoek willen?

De huidige parochie De Twaalf Apostelen bestaat uit twaalf vroegere parochies in en rond Wijchen. In elke geloofsgemeenschap is er een vrijwilligersgroepje, dat zorgt voor het bezoeken van langdurig zieken, eenzamen, of anderen die behoefte hebben aan een praatje. Bij de ene kerk heet het 'ziekenpastoraat', bij de andere 'bezoekgroep' of 'pastoraat van nabijheid'. Maar de essentie is hetzelfde: we willen de ander laten ervaren dat hij/zij niet alleen is en dat we hem/haar niet vergeten.

Zou u zelf graag een bezoekje van een van deze vrijwilligers willen? Of weet u iemand, die dat graag zou willen? Bel naar het secretariaat van het parochiecentrum: 024-6412627. Of stuur een e-mail naar: ziekenpastoraat@detwaalfapostelen.nl Er wordt voor gezorgd dat uw verzoek op de goede plek komt. Natuurlijk kunt u ook iemand van uw eigen geloofsgemeenschap bellen of aanspreken.

CONTACTADRESSEN ZIEKENPASTORAAT

H. Antonius Abt Wijchen
Emmanuel Wijchen
H. Jozef Alverna
Paschalis Woezik
H. Johannes de Doper te Balgoij
Parochiecentrum 024-6412627

H. Georgius Heumen
H. Antonius Abt Overasselt
H. Antonius Abt Nederasselt
Pastoraat van Nabijheid 024-6221897

H. Judocus Hernen 06-21806854
H. Anna Bergharen 06-10795382
H. Victor Batenburg 06-20541732
H. Damianus Niftrik 048-6412374

KERSTVIERING OUDEREN 55+

KERSTVIERING OUDEREN 55+ IN 't ACHTEROM

Vorig jaar kon de kerstviering vanwege corona niet doorgaan, dit jaar is de viering op dinsdag 21 december. We beginnen om 14.00 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom. Onder het genot van een kopje koffie of thee met kerstbrood is er een gezellig samenzijn. U bent allen van harte welkom mits de regelgeving dit toelaat.

(In 't Achterom is een geldige QR-code met legitimatie verplicht)

Werkgroep Ouderen en Het Ziekenpastoraat



Je moet iets voor een ander doen als katholiek. Gerard Hendriks is geboren in 1952. Deze rijzige man was ooit leerkracht op de Mariaschool en de Paschalisschool. Hij was wethouder in Wijchen namens het CDA, is bekend door zijn inzet voor verenigingen, caritasactiviteiten en hij zingt in

het Parnassuskoor.

Wij spraken over een van de zeven hoofddeugden namelijk: naastenliefde in deze tijd.

NAASTENLIEFDE OF LIEFDADIGHEID?

Deze twee begrippen liggen dicht bij elkaar maar ik vind dat zij toch verschillend zijn. Liefdadigheid is eigenlijk niet zo'n prettig woord. Het doet wat oubollig aan en het heeft de uitstraling van 'Kijk mij eens goed zijn'. Neen, ik houd gewoon van mensen. Daarom geef ik de voorkeur aan het woord naastenliefde. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Er zijn altijd mensen die tussen 'wal en schip' vallen. Daar moet een opvang voor zijn. Ik kan er niet goed tegen als mensen in de problemen zitten.

NAASTENLIEFDE VULT JE LEVEN.

Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin met tantes die in het klooster zaten. Zoals gebruikelijk in die tijd was het gezinsleven gericht op de kerk. Op een dag kwam er een missionaris langs op school. Ik luisterde goed. Zelfs zo goed dat de priester naar ons huis kwam om mijn moeder te vertellen dat ik zo aandachtig was geweest en of ik geen missionaris wilde worden. Mijn moeder wimpelde het af. Ja ja, anders was ik misschien wel missionaris geworden (Haha).

LIEFDE VOOR GOD EN DE LIEFDE VOOR ONZE NAASTEN, OMSCHRIJFT JEZUS ALS HET GROOTSTE GEBOD.

Liefde voor God en de naasten worden eigenlijk gelijkgesteld. God zie ik niet als een 'gedachte God'. Ik zie wel de prachtige schepping. Daar kan ik van genieten. Ik ben ook meer praktisch ingesteld, denk ik. In het verleden was er veel uiterlijk vertoon in de kerk. Daar is veel geld ingestoken dat wat mij betreft beter naar de armen had kunnen gaan. Dat is een triest verhaal. Daarbij houd ik persoonlijk niet zo van uiterlijk vertoon. Ik vind het ook niet zo nodig om iedere zondag naar de kerk te gaan. Dat heeft Jezus volgens mij zo niet bedoeld met christen zijn.

Maar wel dat christen-zijn inhoudt, dat iedereen een menswaardig bestaan heeft. En gelukkig zie ik dat heel veel in Wijchen.

Voor mij is het belangrijker om in je dagelijks leven, dus iedere dag, te laten zien dat je je als christen gedraagt. En dat kan ook op een andere manier dan, zoals in mijn jeugd, heel vaak naar de kerk te gaan.

NIEUWE TIJD, NIEUWE INZICHTEN.

Een aantal jaren geleden is er een grote verschuiving zichtbaar geworden. De kerk heeft zich meer naar buiten gedraaid. Wij zijn niet minder christelijk geworden, maar ik zie een andere invulling. Minder het gebouw, meer de mensen. Het kerkgebouw is nog steeds belangrijk om in samen te komen als een groep, met gezang en gebed. Af en toe heb je een 'peptalk' nodig. Ik zie naastenliefde als God dienen. Soms worden heftige dingen in de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld bij het ongeluk met de kermis enige jaren geleden, in korte tijd samen opgelost. Dat is kerk, dat is gemeenschap. Zo zie ik het ook bij de Vincentiusvereniging. Wij helpen bij kleine noden. Onopvallend, maar wel effectief. Wel opvallend is dat de protestantse diaconie en de caritas van de katholieke kerk intensief samenwerken. En dat is al vanaf het begin (1864). Naastenliefde in de gemeenschap is belangrijk.

VERDELING.

Ik vind dat een goed leven niet alleen voor de welgestelden moet zijn. Op dit moment is eerlijke verdeling nog steeds niet vanzelfsprekend. Wil ik zelf een prettig leven hebben, dan moet iedereen een prettig leven hebben. Het zou mij anders irriteren. En het geeft mij zeker geen goed gevoel. Daarom is het belangrijk dat de gemeenschap een homogene groep is. Je moet niet tegenover elkaar staan, maar je moet het samen doen. Daar heb jij belang bij, daar heeft iedereen belang bij.

DE KERK ALS ORIËNTATIEPUNT.

Ik ben betrokken bij de monumenten in Wijchen. Wij moeten er zorgvuldig mee omgaan. En vooral niet negatief. Ook al kunnen kerken niet meer gebruikt worden voor de eredienst. Je kunt de gebouwen andere invullingen geven. Je ziet daar dikwijls mooie voorbeelden van. Ook in Wijchen en omgeving dringt dit door. Daarbij: de kerk is een prachtig oriëntatiepunt. Een stedenbouwkundig en een godsdienstig oriëntatiepunt voor ons allen.

M.L.



BIJZONDERE KRAAMVISITE OP 6 JANUARI

Met Driekoningen wordt duidelijk dat de kleine Jezus een bijzondere opdracht in zijn leven heeft. Want niet iedereen krijgt zomaar kraamvisite van koningen uit verre landen!

WAT WORDT ER MET DRIEKONINGEN PRECIJS GEVIERD?

Met de ontkerkelijkheid weten veel mensen de betekenis van deze christelijke feestdag niet meer. Hier een korte uitleg. Driekoningen valt op 6 januari en wordt zowel door protestanten als door katholieken gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan baby Jezus in Bethlehem. De wijzen gingen op pad, omdat ze een wonderlijke ster aan de hemel zagen staan die hen uiteindelijk de weg naar hem wees.



CASPAR, MELCHIOR EN BALTHAZAR

Driekoningen is een volkse benaming. Het wijkt af van wat er in het evangelie volgens Matteüs staat. Daar is geen sprake van koningen maar van wijzen. Er wordt ook geen aantal genoemd. Pas in de negende eeuw krijgen de drie 'koningen' een naam: Caspar, Melchior en Balthazar. Caspar, Melchior en Balthasar staan volgens een legende symbool voor de niet-Joden aan wie de Heer wordt geopenbaard. De drie wijzen zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. Balthasar, de zwarte koning, is nog jong, kwam uit Azie, Melchior, oud en met een grijze baard, kwam uit Europa en Caspar, die van middelbare leeftijd is, uit Afrika.

De drie wijzen namen voor het pasgeboren kindje wierook, mirre en goud mee. Goud is het symbool voor koningen, wierook voor Jezus' goddelijke afkomst en met mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven.

Rond het feest van Driekoningen bestaan van oudsher vele volkse gebruiken. Zo gaan kinderen in het zuiden van Nederland verkleed als Caspar, Melchior of Balthasar van huis tot huis en zingen driekoningenliederen. Als dank hiervoor krijgen ze wat zakgeld of snoep.

In sommige streken is het de gewoonte om op 6 januari een driekoningentaart op tafel te zetten. Een platte taart van speciaal amandeldeeg met erin een munt, een boon (of meerdere) of een porseleinen beeldje. Wie boon, munt of beeldje in zijn stuk taart vindt is die dag de koning en mocht bijvoorbeeld zeggen wat men ging eten.

Bron: weetwatjeviert.nl



Begin december zal in de H. Antonius Abtkerk Wijchen een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik worden genomen. Op dat moment zullen er ook nieuwe camera's voor KerkTV worden geplaatst. Daarmee gaan we onze uitzendingen naar een wat hoger niveau brengen; we kunnen nadien ook bijvoorbeeld teksten en liederen bij u thuis op beeld laten zien.

We blijven voorlopig uitzenden op ons kanaal op YouTube, te vinden door te zoeken op 'apostelviering'. U krijgt dan de apostelviering van afgelopen jaar te zien. Onder deze uitzending ziet u ons beeldmerk uit het logo. Als u daar op klikt, komt u op ons kanaal terecht. Hier vindt u de komende vieringen, alsmede de vieringen die reeds uitgezonden zijn. Ook komende kerstavond zal de besloten kerstavondviering te zien zijn via bovenstaand kanaal.

We hopen dat we hiermee onze parochianen weer beter kunnen bereiken.

Alexander de Haas

U kunt uiteraard ook 'gewoon' naar www.detwaalfapostelen.nl gaan, op de knop KERKTV drukken, (zo nodig de YouTube-voorlooppagina wegdrucken) en de gewenste viering starten.



MUSEUM DE KIJKZOLDER

EEN VOORZICHTIGE VOORUITBLIK...

Om in deze periode corona zo snel mogelijk samen onder controle te krijgen, heeft de beheergroep van het parochiemuseum besloten voorlopig museum De Kijkzolder gesloten te houden. De huidige virusgolf is dusdanig, dat het verstandig lijkt om zo min mogelijk contacten te onderhouden. Het betekent wel het einde van een mooie en interessante wisselcollectie: 'Iconen'. Deze stond tot en met januari 2022 gepland. Van harte hopen we eind februari het museum opnieuw maandelijks voor u open te kunnen stellen met als nieuwe deeltentoonstelling: 'Weg van Lijden'. Hierbij zal vooral de kruisweg centraal staan. We zien u dan weer graag op zolder!

Een sfeervolle kerst en een zalig nieuwjaar toegewenst.

Gerard Toonen

RELEVANTE REGELS CORONA IN ONZE KERKEN

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen vanuit de overheid, die vanaf 27 november van kracht zijn, hebben de Nederlandse bisschoppen op 1 december 2021 een persbericht doen uitgaan met daarin de regels voor het kerkelijk leven. Deze regels gelden per direct. Het persbericht is toegankelijk via onderstaande link:

<https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-breiden-coronamaatregelen-uit-geen-vieringen-na-17-00-uur-ook-niet-met-kerstmis/>.

De basisregels die wij van onze kerkgangers verwachten zijn:



- Blijf thuis bij klachten en laat u testen, ook als u al gevaccineerd bent.
- Ontsmet de handen bij binnenkomst.
- Houd 1,5 meter afstand, dat geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar niet voor mensen van hetzelfde adres.
- Draag een mondkapje als u zich in de kerk verplaatst.

VIERINGEN

- De zaterdagavondvieringen gaan de pastores vervroegen naar 16.00 uur daar waar het kan, met aanmeldingen.
- Maandag 6 december wordt besproken om de gezinskerstavondvieringen te vervroegen naar 15.30 uur. De overige vieringen op kerstavond komen te vervallen.
- De vieringen in Het Kompas vervallen.
- Viering aanbidding vrijdagavond vervroegen.
- De viering op maandagavond Antonius Abt Wijchen komt te vervallen
- Fysieke vergaderingen, bijeenkomsten in de avonden komen te vervallen.

KERSTAL BEKIJKEN

Het 'kindje wiegen' kan vanwege de 1,5 meter afstand alleen met het gezin gedaan worden. Alle bezoekers vanaf 10 jaar dienen daarbij een mondkapje op te hebben en men mag niet langer dan 15 minuten ergens blijven staan. Wie daar langer wil blijven, kan uiteraard plaatsnemen in de banken.

Bid mee tijdens
de Week van gebed voor eenheid
www.weekvangebed.nl

week
van
gebed
voor eenheid

Van 16 tot en met 23 januari 2022 staan we tijdens de week van gebed voor eenheid van christenen stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2.

“Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een lang verwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij 'omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood' (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn Schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crisis die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die ruim tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.



De Week van gebed voor eenheid is een initiatief van Missie Nederland en de Raad van Kerken.

In onze parochie zullen op zaterdag 22 januari en zondag 23 januari 2022 op drie plaatsen oecumenische vieringen gehouden worden en wel in de H. Joriskerk in Heumen, de Antonius Abtkerk te Wijchen en in de H. Annakerk te Bergharen. Eenieder is in deze kerken van harte welkom.



KERSTMIS VROEGER

Als je in de tachtig bent is het niet zo gek dat je gaat terugkijken en denken over hoe iets vroeger was of hoe sommige dingen anders liepen dan nu. Je krijgt ook steeds meer tijd om na te denken en terug te kijken. Dat is eens te meer waar nu wereldwijd het coronavirus om zich heen grijpt. Je wordt al direct ingedeeld in de risicogroep en je moet thuisblijven terwijl je denkt en voelt dat je nog jaren te gaan hebt. Het maakt angstig: alle contacten vermijden. Boodschappen laten doen in plaats van er zelf op uit te gaan en er min of meer een uitstapje van te maken en mensen te ontmoeten. Maar die sombere gedachten ebbten weg. "Ut kos koier" hoor ik dan wel eens in mijn omgeving. En zo is het maar net. Er werd me zelfs gevraagd iets te rijmen of dichten over Kerstmis. Gelukkig doe ik er nog toe en die gedachte fleurt op. Na een paar dagen had ik het rijmpje voor elkaar. Het nadenken over Kerstmis bracht me op de gedachte hoe anders Kerstmis in mijn kindertijd werd gevierd ten opzichte van nu. Ik dacht: laat ik het eens op papier zetten. Geen boeken er op naslaan maar gewoon uit eigen herinnering opschrijven hoe het er in Hernen aan toeging en in Bergharen zal het niet veel anders zijn geweest.

Kerstmis begon eigenlijk al op 24 december. Iedereen werd geacht te gaan biechten. Met de kerstdagen in het vooruitzicht werd assistentie ingeroepen vanuit het patersklooster Alverna. Die assistent had het heel druk in zijn biechtstoel. Zonden belijden aan een vreemde was voor veel mensen toch gemakkelijker dan aan de bekende pastoor of kapelaan. Ja, u begrijpt het al, we hadden toen alleen voor Hernen en Leur twee priesters. De assistent had niet alleen een taak in de biechtstoel maar was ook de derde persoon bij de 'plechtige nachtmis met drie heren'.

Een andere bijzonderheid was dat elke priester op eerste kerstdag drie heilige missen mocht vieren. Er werden dus in de Sint-Judocuskerk op kerstnacht/morgen liefst negen heilige missen gelezen. Een drukte van belang ook voor ons als misdienaars. Hoe werd dat geregeld? Wel, de nachtmis was meestal om vier of vijf uur in de morgen in de kerk waar geen verwarming was.



Pastoor, kapelaan en assistent vormden het trio voor de 'mis met drie heren', waarbij de pastoor de celebrant/voorganger was. Een plechtige (solemnelle) hoogmis (de nachtmis). Het parochieel koor, uitsluitend mannen, zette zijn beste beentje voor en zong de vaste gezangen. Alles in het Latijn. Ik kan me niet herinneren of er toen al meerstemmig werd gezongen. De parochianen zorgden voor een overvolle kerk met staanplaatsen achterin. Was de hoogmis aangekomen bij de communieuitreiking, dan ging de celebrant verder met de nachtmis en de twee stille missen. Een van de twee assistenten, meestal de kapelaan, ging communie uitreiken. Iedereen knielde aan de communiebank, handen onder het tafellinnen en de hostie werd op de tong gelegd. De



andere assistent begon aan zijn drie stille missen aan een van de zijaltaren. Onderwijl zongen het koor en de gelovigen een reeks van kerstliederen uit de toen bekende bundel van kerstzangen. Tegen de tijd dat de celebrant zijn drie missen had gelezen was het communie uitreiken ook afgelopen en ging de kapelaan twee missen lezen aan een van de zijaltaren en vervolgens was hij de celebrant voor de hoogmis van tien uur. Een Bergharens leeftijdgenoot (AZ) herkende bovenstaand verhaal en zag het weer helemaal voor zich hoe Tontje de kuster van het een naar het ander altaar sjouwde. Ook herinnerde hij zich hoe de organist af en toe flarden van moderne deuntjes tussen de orgelmuziek wist te frommelen. En na dat alles gingen de gelovigen naar huis, tot op het bot verkleumd. En thuis wachtte de balkenbrij of verse worst of andere warme lekkernij. Veel lezers zullen het zich niet herinneren, maar die hebben dan toch de gelegenheid om te vergelijken met



het kerstmis vieren van nu.

Hernen, Toon van Duifhuizen

Redactie: de foto links is van een viering in Hernen, zoals bij feestelijke vieringen gebruikelijk was. De andere foto's zijn enkel ter illustratie en komen niet uit Hernen of Bergharen

Bron: eigen archief en Catharijne Verhalen

KERSTMIS



WANT ER WAS VOOR HEN GEEN PLAATS IN DE HERBERG.

Ik weet niet of het u ooit is opgevallen dat het kerstverhaal niet wordt verteld vanuit het oogpunt van de machthebbers, maar vanuit de beleving van gewone mensen. De heersers van die tijd, keizer Augustus, koning Herodes en de landvoogd Quirinius zijn in dit verhaal een stelletje figuranten. Ze spelen geen rol van betekenis. Maria, Jozef en de herders zijn de hoofdpersonen. Zij zijn, net als wij, onderweg. Op zoek naar een verblijfplaats. Naar een plaats waar zij zichzelf kunnen zijn. Maar er blijkt voor hen geen plaats te zijn in de herberg.



Dat roept bij ons natuurlijk het beeld op van de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die ook op zoek zijn naar een goed heenkomen, een

plaats waar ze veilig zijn en niet voor hun leven hoeven te vrezen. De vraag zou nu kunnen zijn: 'Zijn zij bij ons welkom? Is er voor hen plaats in onze herberg?' Maar we kunnen ook naar onszelf kijken. Naar onze eigen zoektocht naar houvast en oriëntatie. Want daarbij moeten wij wel eens ervaren dat er ook voor ons geen plaats is. Geen plaats waar we met ons verdriet of boosheid terecht kunnen. Of dat wij bij onze pogingen om onze idealen en dromen te verwezenlijken ook wel eens voor gesloten deuren komen te staan.

In een van onze kerken wordt het beeld van een herberg gebruikt. De bedenkers gingen ervan uit dat het beeld van een herberg goede Bijbelse papieren had, maar in de nieuwste Bijbel is het woord 'herberg' in het kerstverhaal niet meer te vinden. Daarmee staat het beeld van onze herberg echter nog niet op losse schroeven. In de parabel van de barmhartige Samaritaan wordt de beroofde en verwonde reiziger naar een herberg gebracht, waar hij weer kan herstellen en bijkomen van zijn hachelijk avontuur.

Ik ben er me van bewust dat, wanneer de betrokken geloofsgemeenschap Emmanuel dat ideale beeld van herberg probeert waar te maken, er bij sommigen misschien bepaalde verwachtingen gewekt kunnen worden waaraan niet altijd voldaan kan worden. Herberg zijn betekent niet dat alles zo maar moet kunnen. De gasten die in een herberg onderdak vinden houden zich ook aan de regels en betalen hun gelag. Dat doet geen afbreuk aan de gastvrijheid waarmee ze worden verwelkomd. Niet de waard alleen, maar alle gasten samen bepalen de sfeer van hartelijk-

heid waardoor men zich er thuis kan voelen. De stamgasten moeten zorgen dat nieuwe bezoekers niet het gevoel hebben niet welkom te zijn in hun midden. Want dan gaan zij, net als Jozef en Maria, een deur verder. Er is dan misschien wel plaats, maar zij voelen er zich niet op hun plaats.

Als we deze vergelijking dan weer proberen toe te passen op onze gehele parochie, zullen we misschien in alle eerlijkheid moeten toegeven dat wij in dit opzicht nog wel een eindje te gaan hebben. Je hoort mensen vaak klagen dat er bijna alleen maar grijze koppen in de kerk zitten. Dat we geen jeugd meer zien. Dat zou natuurlijk ook wel een beetje aan onszelf kunnen liggen. De vraag die mij daarom vaak bezighoudt en die ik gedurende de komende kersttijd aan ieder van ons zou willen stellen is dan ook: Wat zouden wij als voorganger, als koster, als acoliet, als bloemengroep, als kindernevendienst, als team voor de familieviering, als dirigent, als organist, als koor, en ook als trouwe kerkbezoekers nog kunnen doen of misschien ook wel laten, om bijvoorbeeld de vieringen in onze kerken een vorm en inhoud te geven die jong en oud, trouwe en niet trouwe kerkbezoekers, nog meer aanspreekt.

Het doet mij goed dat er in onze parochie een beweging op gang is gekomen. Sinds een paar maanden is gezinspastoraat Apostelen 2.0. gestart met catechetische bijeenkomsten met daaraan verbonden een aangepaste viering. Een coördinator missionaire parochie, het pastoresteam, vele (toegeruste) vrijwilligers werken samen met gezinnen aan deze nieuwe ontwikkeling. Dit biedt misschien onze parochie perspectief.

Moge het voor u allen ondanks alle coronamaatregelen een zalig kerstfeest worden.

Namen het pastoresteam en bestuur wens ik u dit allen toe.

Diaken Hennie Witsiers





VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 13 november zijn de zitplaatsen in onze kerk weer voorzien van anderhalvemeter-stickers. Voorsnog is aanmelding en registratie niet nodig. We rekenen op gezond verstand van onze kerkgangers.

Op zondag 30 januari 2022 willen we na afloop van de viering van 11 uur vrijwilligers die al vijftientig, of zelfs veertig jaar vrijwilliger zijn, in het licht zetten. Normaal doen we dat om de twee jaren tijdens een vrijwilligersuitje, maar vanwege corona zijn die in 2020 en 2021 niet doorgegaan.

Op 3 november heeft de contactraad gesproken met vertegenwoordigers van onze vier koren, die afgelopen anderhalf jaar nauwelijks hebben kunnen zingen vanwege de coronamaatregelen.

- De omvang van het Elckerlyckoor is teruggelopen naar negentien personen (drie personen vanwege corona) en is pas onlangs weer met zingen begonnen.
- Het Parnassuskoor heeft maandenlang alleen met een trio bestaande uit een violist, pianist en een gastsoliste de vieringen ondersteund.
- Soli Deo Gloria heeft in kleine groepjes met wisselende samenstelling wel doorgezongen.
- Het Familiekoor heeft ook in kleine samenstelling kunnen blijven zingen en is verheugd dat er met de start van Apostelen 2.0 zelfs méér kinderen komen.

SDG en Parnassuskoor hebben ook weer plannen gemaakt voor concerten in onze kerk. De contactraad praatte de koren bij over de nieuwe geluidsinstallatie. Vanwege Apostelen 2.0 zou het fijn zijn als het korenrooster (welk koor zingt op welke dag) voortaan per kalenderjaar wordt opgemaakt en niet zoals nu per kerkelijk jaar.

Theo van der Weegen

H. HARTBEELD 100 JAAR

Op zondag 21 november verbond de voorganger Ad Blommerde het feest van Christus Koning aan het beeld van het H. Hart van Jezus. In onze parochietuin staat al honderd jaar zo'n beeld. Tijden zijn veranderd, in 1921 werd het beeld door pastoor A. C. Lambert ingezegend en stond er werkelijk een massa mensen omheen, de burgemeester voorop, met bruidsmisjes en o.a. de Katholieke



Bouwwakkers met hun vaandel. In zijn preek stelde de pastor de vraag welk beeld van Jezus het beste past. Een ontzettend groot beeld van Christus Koning zoals in Rio de Janeiro en in de Poolse plaats Świebodzin? Het antwoord haalde Ad Blommerde uit het evangelie van deze laatste zondag van het kerkelijk jaar: Jezus om na te volgen met een hart voor de mensen! Als we Jezus willen volgen dan moeten we hart hebben voor onze medemensen. Daarom staat het beeld in Wijchen ook buiten, naar de samenleving toe gericht, iedereen kan het zien. Na afloop van de viering maakte het weer het gelukkig mogelijk om even stil te staan bij het beeld, daar wat te bidden en een lied te zingen.

WIE KENT DEZE BEELDEN?

In de ontvangstkamer van het parochiecentrum stonden al enkele jaren twee duidelijk bij elkaar horende heiligenbeelden. Nu Apostelen 2.0 die kamer nodig heeft kwam de vraag of deze beelden naar onze kerk konden worden verplaatst. Inmiddels staan ze in de nis van de dagkapel.

Helaas is niet bekend waar deze beelden vandaan komen en wat hun verhaal is. Het vermoeden (maar niemand weet het echt) is dat ze uit de kapel of gang van huize St.-Jozef in Wijchen komen. Vandaar deze oproep: wie kent deze beelden en weet waar we meer informatie kunnen vinden? Graag doorgeven aan Theo van der Weegen (024-6414814 of theo.vanderweegen@detwaalfapostelen.nl)



ACTIVITEITENCOMMISSIE

Voor het praktisch ondersteunen van concerten en het openstellen van onze kerk bij diverse gelegenheden (denk aan het levend kerstverhaal, 'kindje wiegen', Passion, Open Monumentendag, Wereldvoedseldag, etc.) is er een activiteitencommissie. Binnen die commissie zijn er nu nog maar twee personen in staat activiteiten te plannen of te organiseren. Wie wil hen daarmee komen helpen? Graag melden bij Hein Kroft (024-6419896 of kroft@xmsnet.nl).

Vieringschema

04 december / 05 december
• 2e zondag van de advent

11 december / 12 december
• 3e zondag van de advent
• zondag Gaudete

18 december / 19 december
• 4e zondag van de advent

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✨ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✨ Evangelie: Luc. 3,1-6	lezingen ✨ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✨ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✨ Evangelie: Luc. 3,10-18	lezingen ✨ Eerste lezing: Mi. 5,1-4a ✨ Tweede lezing: Heb. 10,5-10 ✨ Evangelie: Luc. 1,39-45
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes	Géén viering
 H. Jozef Alverna	zaterdag 16.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren	zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni
 Sint-Joris Heumen	zaterdag 16.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 16.00 Eucharistieviering Samenzang Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo	Géén viering
 H. Anna Bergharen	Géén viering	Géén viering	zaterdag 16.00 Eucharistieviering Martin Claes
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 16.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	Géén viering	zaterdag 16.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 Het Kompas	Géén viering	Géén viering	Géén viering

Vieringschema

vrijdag 24 december
• Kerstavond

zaterdag 25 december
• Eerste Kerstdag

zondag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Feest van de H. Familie



Lezingen
uit de
Heilige Schrift

lezingen

✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
✧ Evangelie: Luc. 2,1-14

lezingen

✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
✧ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
✧ Evangelie: Joh. 1,1-18

lezingen

✧ Eerste lezing: 1 Sam. 1,20-22.24-28
✧ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-2.21-24
✧ Evangelie: Luc. 2,41-52

NB. voor alle vieringen met Kerst is aanmelding vereist. Kijk voor de contactgegevens in de WegWijs of op onze website.



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

15.30 Gezinskerstviering
door het Familiekoor

20.00 Besloten
Kerstavondviering
Gelegenheidskoor
Alle pastores

**Deze viering wordt live
uitgezonden via ons
YouTube kanaal
(zie elders in dit blad)**

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Ton van Balveren

12.00 Kindje wiegen
-
14.00

14.00 English Mass
Kinderkoor
Yves Mambueni

15.00 Kindje wiegen
-
16.00

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes

12.00 Kindje wiegen
-
16.00



**Emmanuel
Wijchen**

Geén viering

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Geén viering



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

Geén viering

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Ad Blommerde

Geén viering



**H. Jozef
Alverna**

Geén viering

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Martin Claes

Geén viering



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

15.30 Gezinskerstviering
Hennie Witsiers

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Geén viering



Het Kompas

Geén viering

Vieringschema

vrijdag 24 december
• Kerstavond

zaterdag 25 december
• Eerste Kerstdag

zondag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Feest van de H. Familie



**Lezingen
uit de
Heilige Schrift**

lezingen
✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
✧ Evangelie: Luc. 2,1-14

lezingen
✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
✧ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
✧ Evangelie: Joh. 1,1-18

lezingen
✧ Eerste lezing: 1 Sam. 1,20-22.24-28
✧ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-2.21-24
✧ Evangelie: Luc. 2,41-52

NB. voor alle vieringen met Kerst is aanmelding vereist. Kijk voor de contactgegevens in de WegWijs of op onze website.



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

Géén viering



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

15.30 Gezinskerstviering
Yves Mambueni

11.00 Eucharistieviering
Martin Claes

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni



**Sint-Joris
Heumen**

Géén viering

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni



**Oude
Sint-Victor
Batenburg**

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering



**H. Anna
Bergharen**

Géén viering

Géén viering



11.00 Woord en Communie
Jack Steeghs



**H. Judocus
Hernen/Leur**

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers



**H. Damianus
Niftrik**

Géén viering

11.00 Gezinskerstviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Vieringschema

31 december

• Oudjaar

01 januari / 02 januari

• Maria, Moeder van God
• Openbaring des Heren

08 januari / 09 januari

• Doop van de Heer

	Lezingen uit de Heilige Schrift		lezingen 01-01 02-01 ^① * Eerste lezing: Num. 6,22-27 Jes. 60,1-6 * Tweede lezing: Gal. 4,4-7 Ef. 3,2-3a.5-6 * Evangelie: Luc. 2,16-21 Mat. 2,1-12	lezingen ^② * Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 * Tweede lezing: Tit. 2,11-14;3,4-7 * Evangelie: Luc. 3,15-16.21-22
	H. Antonius Abt Wijchen	vrijdag 19.00 Oudejaarsviering* Samenzang Martin Claes	zaterdag/zondag 11.00 Nieuwjaarsviering Soli Deo Gloria Martin Claes 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers <i>Na afloop ☕</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Martin Claes
	H. Jozef Alverna	vrijdag 19.00 Oudejaarsviering* Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	zaterdag 11.00 Nieuwjaarsviering Ton van Balveren	zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren
	H. Antonius Abt Overasselt	<i>Géén viering</i>	zaterdag 11.00 Nieuwjaarsviering Yves Mambueni	zondag 11.00 Eucharistieviering Ton van Balveren
	Sint-Joris Heumen	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo
	H. Anna Bergharen	<i>Géén viering</i>	zaterdag 11.00 Nieuwjaarsviering Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Géén viering</i>	zaterdag 11.00 Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Parochieel Zangkoor Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
	Het Kompas	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zaterdag 17.30 Eucharistieviering* Martin Claes

NB. de aanvangstijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website.

Vieringschema

15 januari / 16 januari
• 2e zondag door het jaar

22 januari / 23 januari
• 3e zondag door het jaar
• bidweek voor de eenheid

29 januari / 30 januari
• 4e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 62, 1-5 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,4-11 ✧ Evangelie: Joh. 2,1-12 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,12-30 ✧ Evangelie: Luc. 1,1-4; 4,14-21 	<p>lezingen ^⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,31-13,13 ✧ Evangelie: Luc. 4,21-30
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Herenensemble Yves Mambueni</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Mazing Joy Yves Mambueni</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ad Blommerde</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Yves Mambueni</p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* New Challenge Ton van Balveren</p>	<p>zaterdag 19.00 Oecumenische Taizéviering* New Challenge/Cantorij Sint-Joris Yves Mambueni/ Ds. Hermen Kroesbergen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie* Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering* Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie* Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering* Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie* Hennie Witsiers</p>

NB. de aanvangstijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website.

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube
Kijk via de button KERKTV op onze website of rechtstreeks op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abt

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes. [Deze avondviering vervalt in de maand december]
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 17 december	16.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
zondag 02 januari	14.00 uur	Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 07 januari	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Hennie Witsiers.*
vrijdag 14 januari	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Hennie Witsiers.*
vrijdag 21 januari	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.*
vrijdag 28 januari	19.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.*

Wijchen | Emmanuel

dinsdag 21 december	14:00 uur	Ouderenviering Kerstmis. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.
zondag 09 januari	17.00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 14 januari	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon

vrijdag 07 januari	10.00 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.
--------------------	-----------	-----------------------------------

Alverna | H. Jozef

vrijdag 17 december	09.30 uur	Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 21 januari	09.30 uur	Eucharistieviering. Ad Blommerde.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 28 januari	09.30 uur	Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	---

Nederasselt | H. Antonius Abt

vrijdag 07 januari	15.00 uur	Marialof. Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	----------------------------

Overasselt | H. Antonius Abt

iedere donderdag	16.00 uur	Avondgebed. Yves Mambueni.
dinsdag 14 december	10.15 uur	Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
donderdag 16 december	11.00 uur	Kerstviering KBO. Yves Mambueni.
dinsdag 11 januari	10.15 uur	Mijlpaalviering.

Heumen | Sint-Joris

zaterdag 18 december	15.00 uur	Oecumenische Kerstkuier. Kleine groepjes lopen langs de kersttaferelen in het dorp met eindpunt in de kerk.
----------------------	-----------	--

Batenburg | Stadswal

dinsdag 28 december	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 25 januari	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

B. de aanvangstijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Het ontstaan van de verschillende soorten steen dankt zichzelf aan een eeuwige cyclus. Hoewel we de indruk kunnen hebben dat het aardoppervlak een redelijk stabiel iets is, is het constant in beweging. Neem bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Huamangasteen is een materiaal dat alleen in het dorp Huamanga voorkomt, hoog in de ber-



gen boven de stad Ayacucho in Peru. Van dit gesteente maken de kunstenaars in deze stad mooie beeldjes en ze staan bekend om het maken van kerststalletjes van dit gesteente.



*De herfst nam afscheid met storm en donder,
bij het kasteel ging een grote beuk
er aan ten onder.*

*Vroegvallende bladeren en
uitbundige zwammengroei,
gingen vooraf aan het stormgeloei.
wat waren ze mooi: het duo beukenwonder.*

*Zo lopen we dan binnen in de donkere dagen,
ons vertrouwen mag niet versagen.*

*Ondanks alle coronatwijfel en onzekerheid,
komt het licht van Kerstmis
over de wereldchristenheid.*

*We gaan het kerstkind om gezondheid,
liefde en vrede vragen.*

*Met Kerstmis staan ons drie vieringen te wachten;
aan groot en klein geven zij mooie gedachten.*

*Vrede en alle goeds wensen we elkaar,
voor Kerstmis en het Nieuwe Jaar.
voor alle dagen, voor alle nachten.*

Toon van Duifhuizen

GEZINSKERSTVIERING

OP KERSTAVOND 24 DECEMBER OM 15.30 UUR ÓF...

Op het moment van dit schrijven is het heel onzeker hoe vieren met Kerstmis er dit jaar uit gaat zien. Als er een lockdown komt bestaat de mogelijkheid dat de gebruikelijke gezinskerstviering in ons dorp wordt vervangen door een rondtrekkend kerstverhaal: Maria en Jozef onderweg naar Bethlehem. Zouden ze daarbij ook Hernen aandoen?

Pastoraal werker Jack Steeghs

KERSTSTALLEN

EERSTE KERSTDAG VAN 14.00 TOT 15.30 UUR

Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerststallen. Deze worden weer ieder jaar met de grootste zorg neergezet. Je komt zeker wel even kijken met je kinderen of je kleinkinderen. Kom, kijk, geniet, en wordt er stil van...

NIEUWJAARSVIERING

ZATERDAG 1 JANUARI 2022

De eerste viering in het nieuwe jaar om 11.00 uur. Na afloop van de viering is er achter in de kerk met koffie een mooi moment om elkaar alle goeds toe te wensen.

(Door de coronaontwikkelingen kan het zijn dat dit alles niet kan doorgaan.)

MISINTENTIES

11 december: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Valdevino de Souza in Brazilië overleden.

19 december: Gerda van Heumen-Loeffen, Elsmarie Schmitz, Broer en Jo Peters-van Lubeek, Riek Ligtfoot-Peters, Piet en Lien Hendriks-Huberts, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, overleden ouders Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, voor de overleden weldoeners.

Kerstmis: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Herman Schreven, Peter van Est, Toon Hendriks, Wim en Gon Hebing, Paul Jansen, Gradus, Annie, Geert en Marco van Mullekom, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan Thoonsen, Koojsje van Heumen-Cobussen overleden familie van Heumen-Cobussen, overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, overleden familie van der Aa-Broekman, Jan en Pieta de Kleijn en overleden familie, Pastoor Leo Kolks, Wim Vergeest, Broer en Riet Steeg, Jan Schreven, Britt Geurts, Cor en Annie van der Aa-van Casteren, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, David Strik, Ben Hendriks en overleden familie Hendriks-Taks, ouders Reijnen-Prujjs, ouders Zondag-van der Sluijs, overleden ouders Hendriks-van Boxtel en Marie-José, overleden familie Welten-van Deursen, Bert van Duifhuizen, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-van het Westeinde.

Tweede kerstdag: Marco van Mullekom.

1 januari: Jan Thoonsen, Gerda van Heumen-Lukassen, Koojsje van Heumen-Cobussen, Bert van Duifhuizen.

9 januari: Pieta Verwaaijen-Jacobs.

29 januari: Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-van het Westeinde.

Gelieve de misintenties voor de maand februari voor 4 januari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com.

VERBONDEN DOOR LICHT

DIT JAAR EEN BIJZONDERE *ALLERZIELEN IN HERNEN*



Een mooie viering om 19.00 uur in de H. Judocuskerk met aansluitend het zegenen van de graven spreekt tegenwoordig niet iedereen aan, hoe rijk en tijdloos deze manier van gedenken ook is. Zeker in Hernen. Want ook dit jaar was het in de kerk weer een warm gebeuren met elkaar en mooi verzorgd met het gezang van het ensemble onder leiding van Huub Peters.

Dit jaar heeft de geloofsgemeenschap van de H. Judocus samengewerkt met het initiatief dat Els, Henriëtte en Marieke al jaren in Druten uitvoeren: Verbonden door licht. Een initiatief dat vorm kreeg tegenover de kerk, in de kasteeltuin.



Voor wie er niet bij is geweest: eenieder kon langs meerdere 'staties' door de kasteeltuin wandelen, gedichten in zich opnemen, meedoen met eigentijdse rituelen: bellen blazen voor een dierbare overledene, een lieve gedachte op een onbrandbaar papieren zakje met waxinelichtje schrijven, de naam van jouw dierbare in een lied terug horen...

Wat niet in alle berichtgeving goed tot uitdrukking is gekomen, is dat beide initiatieven vanuit samenwerking tot stand zijn gekomen en dat we in de berichtgeving naar elkaar verwijzen. Daarover hebben we goede afspraken gemaakt voor volgend jaar. Wordt vervolgd.



ANTONIUS ABT - OVERASSELT



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2021

Bij deze vergadering was een afvaardiging vanuit het bestuur aanwezig.

ZENDMAST

De vergadering werd begonnen met het bestuursbesluit om akkoord te gaan met de plaatsing van een zendmast in onze kerk. De contactraad had het bestuur enkele malen een mail gestuurd met argumenten tegen de plaatsing van een zendmast. Volgens de bestuursafvaardiging was op deze argumenten niet ingegaan omdat ze niet steekhoudend zouden zijn. Ook werd vermeld dat de contactraad geen beslissingsbevoegdheid heeft. Volgens het bestuur levert een zendmast geen gevaar op voor de volksgezondheid, kan de parochie met de huurinkomsten goede dingen doen, heeft het bisdom geen bezwaar en staan op twee andere kerken binnen de parochie ook al zendmasten. Er moet nog wel een vergunningsprocedure worden opgestart. Eenieder kan dan zijn of haar zienswijze bekendmaken bij de gemeente Heumen en/of bezwaar indienen zodra de vergunning is afgegeven.

Onze belangrijkste argumenten tegen de mast waren (en zijn) dat we niet willen riskeren dat

onze kerk, nu of in de toekomst, een bron van onrust en/of onenigheid wordt (zoals met eerdere zendmasten binnen onze gemeente en elders in het land), en dat we ons afvragen of het wel past om een gewijd kerkgebouw te verhuren voor dergelijke commerciële activiteiten. Daarnaast is binnen de contactraad niet iedereen ervan overtuigd dat de laatste woorden over de effecten op de volksgezondheid al zijn gesproken.

GEMENGD KOOR

Het gemengd koor heeft een nieuwe dirigent: Guido van Swieten. Tijdens de viering van 24 oktober heeft hij het koor voor het eerst gedi-ri-geerd.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

Op 1 september is de Monumentenwacht Gelderland voor zijn jaarlijkse inspectie in onze kerk geweest. Onze kerk verkeert op constructief belangrijke onderdelen in goede staat. Enkele punten uit het rapport worden op de begroting voor 2022 gezet. In de kerkhofkapel zullen enkele loszittende tegels worden vastgezet.

BEGRAAFPLAATS

Er is een offerte ontvangen voor de uitbreiding

van het strooiveldje. Deze wordt doorgestuurd naar het bestuur.

Inmiddels zijn meerdere graven verlopen en niet meer verlengd. De meeste grafstenen zijn niet herbruikbaar en zullen worden verwijderd en vernietigd. Hiervoor zijn door de contactraad offertes bij drie bedrijven aangevraagd. Ook deze worden doorgestuurd naar het bestuur.

Een werkgroep van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen heeft een aantal graven op ons kerkhof aangewezen die de groep graag wil behouden. Hierover hebben wij de werkgroep gevraagd hoe het onderhoud van de graven die niet meer zijn/worden verlengd bekostigd gaat worden en wat er moet gebeuren om te voorkomen dat een grafsteen, waarop het recht nog niet is verlopen, wordt vervangen na een bijzetting.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Pastorale zaken
- Concerten in de kerk
- Storing microfoon

EENVOORTWAALF

CONCERT: ZATERDAG 29 JANUARI OM 20.00 UUR

ANTONIUS ABTKERK, OVERASSELT

Vocaal ensemble Eenvoortwaalf durft het aan en zingt hedendaagse Baltische folklore.

Het kleine koor Eenvoortwaalf brengt, als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten, op 29 januari een sprankelend concert. Laat u meevoeren door Letse, Litouwse en Estse tong-



brekers op bewerkelijke ritmiek, met net andere tooncombinaties en intonatie. Dat maakt deze muziek karakteristiek en speciaal.

Het programma is samengesteld door gastdirigente Žana Naidionova. Zij is opgegroeid in Litouwen, trots op haar roots en verheugd dat Eenvoortwaalf deze bijzondere en in Nederland onbekende muziek uitvoert. De zangers op hun beurt zijn blij dat Žana met ongekend enthousiasme ons laat kennismaken met deze mooie Baltische klanken.

De componisten die u hoort zijn Pärt, Tormis, Kreek en minder bekende componisten als Mence en Simkus. Allemaal hebben ze de Baltische folklore als inspiratiebron gebruikt. In de werken staan de natuur, die bijna heilig is, en de dagelijkse dingen centraal.

Toegang: vrijwillige bijdrage en een drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ



ALLERZIELENVIERING

Op zondag 31 oktober werd er een herdenkingsdienst gevierd om de overledenen te gedenken. In het bijzonder alle overledenen van de afgelopen twee jaar, omdat dit vanwege corona vorig jaar niet mogelijk was. Het was een drukbezochte dienst. Fijn om weer in een volle kerk te mogen vieren.

Bij binnenkomst kon iedere bezoeker een kaarsje aansteken voor zijn of haar persoonlijke intenties. Voor het altaar was een tafel met kaarsen en foto's geplaatst van de mensen die ons in de afgelopen twee jaar ontvallen zijn.

Het dames- en herenchoor Andiamo verzorgde op mooie wijze, met passende liederen, de gehele dienst o.l.v. Ilja van Luijk.

Gerrie Valks en Piet van Erp gingen samen met diaken Hennie Witsiers voor in de viering. Met

goedgekozen teksten is stilgestaan bij het verdriet en verlies van een dierbare. Van elke familie werd iemand gevraagd om een kaars aan te steken bij het gedachtenisprentje. Het waren helaas zeventien mensen van wie afscheid moest worden genomen.

De overledenen vanaf 2016 tot en met 2018 werden nog extra genoemd. Van de mensen die vanaf 2019 overleden zijn vertelden Piet en Gerrie een persoonlijke levensloop, zodat deze personen weer wat dichterbij de mensen kwamen staan.





Charles van Haren bracht tussen het voorlezen van de verhalen een solo ten gehore op de trombone, begeleid door Ilja op het orgel. Het geheel klonk warm en ge-

voelig.

Aan het einde van het noemen van de namen en de persoonlijke verhalen zong Mieke van Haren 'Telkens weer' met een aangepaste tekst voor de dierbare overledenen uit Balgoij.

Na afloop van de viering was er voor de nabestaanden van de overledenen vanaf 2019 een mooie witte roos en ging Hennie Witsiers mee naar het kerkhof om de graven te zegenen.

Waar een klein dorp sterk in is: een warme, troostrijke en respectvolle viering voor de geliefden die ons ontvallen zijn. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

JUBILARISSEN ANDIAMO

Op 28 november zijn Piet Hopman en Ilja van Luijk tijdens een sfeervolle viering gehuldigd.



Piet is al veertig jaar lid van het zangkoor. De eerste tijd als zanger van het koor Laudate Dominum uit Alverna en sinds 2018 van het samengestelde koor Andiamo uit Balgoij/Alverna. Piet is een zeer trouw lid die de repetities en vieringen in

de kerk altijd bezoekt. Met recht is aan Piet de gouden medaille voor veertig jaar trouwe dienst van de Sint-Gregoriusvereniging opgespeld door Hennie Witsiers en is aan hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Ilja de Kruijff-van Luijk staat al vijftwintig jaar voor het koor als organist en dirigent. Met veel overgave heeft zij het koor naar een hoger niveau gebracht.



Onder haar leiding luistert het koor niet alleen kerkdiensten op, maar heeft het ook musicals en operettes opgevoerd. Ilja is onderscheiden met de zilveren medaille van de Sint-Gregoriusvereniging voor vijftwintig jaar

trouwe dienst en heeft ook de daarbij behorende oorkonde ontvangen uit handen van Hennie Witsiers aan het einde van de viering. Piet en Ilja, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! Het

Ceciliafeest wat er daarna, normaal gesproken, bijhoort kon helaas vanwege corona nu niet doorgaan, maar wordt op een ander tijdstip gevierd.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Daar het ook de eerste zondag van de advent is, is bij aanvang van de viering de eerste adventskaars ontstoken. Deze kaars is zaterdagavond 27 november in een speciale openingsdienst van de advent in de Antonius Abtkerk te Overasselt met als thema: 'Licht in het duister' door de pastores van De Twaalf Apostelen gewijd.

Twee kinderen, Benjamin en Stella lazen een gedichtje voor over het licht.

KERSTVIERINGEN EN NIEUWJAARSVIERING

24 december is er een gezinsviering om 15.30 uur. Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep gezinsviering van Balgoij en Nederasselt. In deze viering wordt veel aandacht besteed aan de belevingswereld van kinderen en zij hebben in deze viering ook een belangrijke rol. De viering wordt muzikaal verzorgd door Mazing Joy. 25 december is er om 11.00 uur een plechtige hoogmis, voorgegaan door pastor Yves en muzikaal opgeluisterd door Andiamo.

Op nieuwjaarsdag 1 januari is er een gezongen heilige mis om 11.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen onder het genot van oliebollen, koffie of thee en glühwein.

Namens contactraad Balgoij Rose Stevens



SINT-JORISKERK HEUMEN



KERSTKUIER 2021

Om alvast in de kerstsfeer te komen nodigen de protestantse gemeente Heumen en de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Heumen u allen uit voor een Kerstkuier op zaterdag 18 december die begint om 15.00 uur. In kleine groepjes van jong en oud beginnen wij vanaf de parkeerplaats achter de Joriskerk in Heumen. We volgen de lichtjes langs de weg voor een route van ongeveer twee kilometer door het dorp. Onderweg komen wij taferelen van het kerstverhaal tegen, zangers van kerstliedjes, muzikanten, dieren en nog veel meer! De route eindigt in de kerk waar iedereen een klein aandenken krijgt. Iedereen kan mee doen. Zorg dat u deze feestelijke gebeurtenis in deze donkere dagen niet mist! Komt u ook? De laatste groepjes starten om 15.45 uur. Wilt u meer informatie of meehelpen met de voorbereiding, neem contact op via predikant@pknheumen.nl.

Vorbereidingscommissie



VANUIT DE CONTACTRAAD

Als opening werd een tekst gelezen, gekozen door Gerard uit 'Niet te geloven' van Phil Bosmans, met de titel 'Ik begrijp de ongelovigen'. Daarop aansluitend is ook gesproken over de bijeenkomsten en inzet voor Apostelen 2.0 en je eraan committeren. Het gevoel overheerste dat het nogal vaag is waarvoor je je inschrijft. We zullen als contactraad ernaar streven om bijvoorbeeld iemand van de werkgroep te vragen om extra duiding te geven tijdens de vrijwilligersochtend om de info beter voor het voetlicht te krijgen.

Op Monumentendag zijn er meerdere leuke contacten geweest van met name mensen van buiten onze eigen regio. De ontwikkelingen door corona maar ook de plannen rond de kerk in Bergharen en de afwikkeling in Heumen, waar vooralsnog de Mariakapel punt van aandacht blijft, zijn besproken.

Ook zijn de invulling door het pastoresteam van de eerst-aanspreekbare pastores, de begrotingen en de komende vieringen aan bod geweest. De hoop werd uitgesproken dat we op 28 november, met hulp bij de organisatie van de tuingroep, een vrijwilligersochtend zullen hebben. Rond 22.00 uur is de vergadering afgesloten
Gerard Arts

VERGADERING VAN 25-11-2021

Els leest een gedeelte van een krantenartikel voor, geschreven door pastoor Ben Wolbers, pastoor van de Onze Lieve Vrouwe parochie Boxmeer.

Een bemoedigend woord:

"Ik kom regelmatig mensen tegen die zich teleurgesteld voelen over het kerkelijk gebeuren. Ze zien het zondagsbezoek achteruitgaan, ze constateren overwegend 'grijze koppen' in de kerk. Ze missen de jongeren in de kerk, ze vinden dat de kerk niet meer beseft wat er werkelijk leeft in de maatschappij. Maar als het gesprek er zich voor leent, probeer ik ook te wijzen op het geloof van al de mensen, die elk weekend in duizenden kerken in ons land samen komen om te bidden en om te luisteren naar de wijsheid en de goede raad van de Bijbel.

Ik vind dat er te weinig stilgestaan wordt bij de liefde en de inzet, waarmee veel mensen juist vanuit hun geloof zorgdragen voor de mensen die het moeilijk hebben. Het diaconale werk van de kerk is nog steeds een niet weg te denken factor in het sociale leven van Nederland.

Menigeen die zich als vrijwilliger inzet voor Am-

nesty of in milieuorganisaties doet dat vanuit zijn of haar geloof".

Met dank aan pastoor Ben Wolbers

Aan dit artikel moest ik terugdenken, toen ik laatst in gesprek was met een groepje jongeren. Ik wist dat zij het druk hebben met hun studie, bijbaantjes en sport. Maar wat ik niet wist is dat zij zich ook inzetten als vrijwilliger voor hun medemens.

Door bijvoorbeeld wekelijks sportles te geven aan jonge kinderen. Ze zetten zich in voor de vakantie/bouwweken in de zomervakantie voor de jeugd. Ook ken ik vele jongeren die zich inzetten bij scouting, voetbal enz. enz.

Maar ook tijdens studie en stages in binnen en buitenland worden er hele mooie projecten opgestart door al die jongeren en vaak geheel belangeloos. Weliswaar zitten deze jongeren niet wekelijks in de kerk, maar is het niet prachtig wat zij voor anderen, hun naasten betekenen en overhebben?? Ik vind dat we al deze jonge mensen eens in het zonnetje mogen zetten... dus petje af voor al deze jongeren. Zij lopen er niet mee te koop wat ze zoal als vrijwilliger doen.

Ondanks soms de negatieve geluiden in de krant of tv over jongeren wil ik besluiten met deze zin die iemand ooit zei: "Dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert!!"

* Het schema van de kerst is bijna opgelost met het inplannen van de voorgangers.

* 1^e kerstdag 9.30 uur eucharistieviering.

* De stickers zijn weer geplakt in de kerk i.v.m. de huidige coronamaatregelen.

* Er is besloten dat het niet verantwoord is om de geplande vrijwilligersmorgen door te laten gaan. De aankomende week zullen de vrijwilligers hierover worden geïnformeerd. Jammer dat het niet kan, maar helaas is het nu even niet anders.

* Op 1 december is Ramon Roks de nieuwe 'kartrekker' voor Apostelen 2.0. Welkom en veel succes, Ramon.

* De begroting is besproken en wordt binnenkort ingediend.

* De verwachting is dat op 6 januari 2022 de nieuwe website van parochie De Twaalf Apostelen klaar is en in de lucht gaat.

* Ook de planning voor de bouw en het inrichten van de nieuwe Mariakapel heeft alle aandacht.

Met vriendelijke groet, Els Bergman
lid van de contactraad

ALLERZIELENVIERING

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is in onze geloofsgemeenschap Paschalis door een speciale werkgroep een herdenkingsviering Allerzielen verzorgd, deze keer met als titel 'Jouw naam in mijn hart geborgen'.

Op zondag 31 oktober kwamen we met velen bij elkaar om de overledenen van het afgelopen jaar, maar ook onze eerder overleden dierbaren te herdenken.

Het was een ingetogen maar zeker ook indrukwekkende viering, waarin de namen van de twaalf overleden medeparochianen genoemd werden en voor hen een kaarsje aangestoken werd. Ook kregen de nabestaanden een hart met de naam en datum van overlijden uitgereikt en het gedicht 'Jouw naam'. Een mooi gebaar en een goede herinnering aan dit samenzijn.

De werkgroep las mooie teksten en gedichten voor, soms ontroerend maar vooral ook moed-gevend en troostend. Het mooie Ave Maria paste ook perfect bij deze dienst. Het herenensemble (ook al was het klein) zorgde voor een welluiden-

de bijdrage in de vorm van passende liederen. Al met al een heel zinvolle en dierbare Allerzielenviering voor en door bezielde en bezielende medeparochianen. Dank hiervoor.

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Op zondag 28 november was er een bijeenkomst gepland voor de parochianen die zich als vrijwilliger inzetten voor onze Paschalisgeloofsgemeenschap. Helaas hebben we deze vanwege de huidige coronaregels moeten annuleren. Uiteraard wordt deze op een later tijdstip alsnog gehouden en wanneer een nieuwe datum gepland is krijgen zij opnieuw een uitnodiging.

Namens contactraad en tuingroep, José

EXTRAATJE

Bij de eerste-vrijdagviering van 3 december hebben we een brunch voor alle kerkgangers. Mits de richtlijnen ter preventie van corona dit toelaten.



H. VICTOR - BATENBURG



photography wouterjansen.nl

lichtje meenemen om op het graf van hun dierbaren te plaatsen om zo hun naasten te herdenken. Ook dit jaar hebben we Allerzielen op deze manier gevierd. Pastor Hennie zegende de graven met twee jongens die het processiekruis en het wijwater bij zich hadden.

Het is ieder jaar een speciaal gebeuren, het begint met de begraafplaats spic en span klaar te maken met de kerkhofgroep. De nabestaanden zorgen ieder dat de graven van hun geliefden netjes zijn, en er staan veel bloemen. Het is een plek door velen bezocht en van ontmoeten.

Bert van Boxtel

HERINNERINGEN

2 november Allerzielen is de dag dat we onze dierbare overledenen herdenken. Wij doen dat in Batenburg ieder jaar door tijdens de viering in de kerk de overledenen te gedenken van het afgelopen jaar, door de namen te noemen en een kaars aan te steken. Tevens delen we een kaartje uit met de namen van de overledenen van de afgelopen vijf jaren. Voor deze viering worden de betreffende families uitgenodigd. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof op de Kasteelse Allee. De mensen mogen dan een

IN HERINNERING: PASTOOR JOHANNES KROONEN

In deze laatste Apostelbode van dit jaar en in de eerstvolgende uitgaven wil ik wat aandacht schenken aan de personen die belangrijk zijn geweest voor ons stadje, in kerk, school, bestuur en gemeenschap van Batenburg. In deze uitgave: pastoor Kroonen.



Pastoor Johannes Kroonen werd geboren op 10 januari 1825, als laatste van vijf

kinderen, aan de andere kant van de Maas van Batenburg (Demen). Zijn vader Lambertus Kroonen was van 1838 tot 1852 burgemeester van Deursen-Dennenburg. Zijn moeder was Anna van den Heuvel. Johannes had nog één oudere broer, Hendrikus, die was geboren in 1807 en nog vier zussen: Maria (1809), Antonetta (1812), Gertrudis (1817) en Cornelia (1822). Na de lagere school en het seminarie te hebben doorlopen, werd hij priester gewijd te 's-Hertogenbosch op 14 juni 1851, kapelaan te Groesbeek 27 juni 1851, kapelaan te Millingen 12 april 1859, pas-

toor te Batenburg op 30 augustus 1872. Tijdens zijn pastoraat van 1872 tot 1890 blijkt hij een groot organisator te zijn. Er wordt in Batenburg een nieuwe kerk gebouwd, een klooster gesticht en een armbestuur opgericht. Zo ontstond in het hart van Batenburg een omvangrijk r.-k. kerkdomein. Het katholieke onderwijs wordt verankerd. Op 26 december 1890 wordt hij benoemd als pastoor van Megen en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (zie foto), Na meermalen te zijn voorzien van de H.H. Sacramenten is hij overleden te Megen op 6 april 1913 en aldaar begraven.

Hans Vermeulen



H. ANNA - BERGHAREN



GESLAAGDE VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Op zondag 31 oktober werd er na twee jaar coronastilte voor de vrijwilligers van de Sint-Annakerk in Bergharen een gezellige brunch gehouden in De Zandloper. Vanaf 11.00 uur kwam een groot deel van hen samen om gezellig met elkaar te praten en daarbij wat



te eten en te drinken.

Op een groot scherm werden foto's en filmpjes van de kerk getoond die met een drone waren gemaakt door de schoonzoon van het echtpaar Van Kessel. Gedurende deze bijeenkomst werden ook de paaskaarsen van de voorbije twee jaren onder de aanwezigen verloot. De vijfenvijftig aanwezigen hebben tot in de middag volop genoten van deze ontmoeting.

Op deze ochtend werden de leden van het 'gemengd koor', sinds jaren, met uitzondering van de organist, al zonder heren, in het zonnetje gezet. Sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt er niet meer gezongen en de hoge leeftijd begon voor de meeste dames ook mee te spelen. Vandaar dat zij besloten hebben om definitief als koor te stoppen. Voor het opluisteren van de viering zijn zij jarenlang via een wenteltrap naar het oksaal gegaan om in de nabijheid van het grote kerkorgel hun zangkwaliteiten in te zetten voor de opluistering van de eredienst. De laatste jaren gebeurde dat veel met begeleiding van een kleiner orgel bene-



den in de kerk. Liza Matijssen van het kerkbestuur was vanuit Nederasselt naar de uithoek Bergharen gekomen om een kort woordje tot de dames te richten en hen te bedanken voor hun jarenlange inzet. Zij zegde toe te proberen om bij hoogtijdagen en minstens eenmaal per maand een koor te laten zingen in Bergharen. De zangeressen werden getrakteerd op een bos bloemen en wanneer zij niet ook nog deel uitmaakten van een andere werkgroep werd hun een kaars overhandigd met daarop de beeltenis van Sint-Anna-te-drieën.

INFORMATIE HERBESTEMMING KERK

Op 20 oktober is in de Zandloper een eerste informatieavond gehouden over het voorgenomen afstoten van de Sint-Annakerk door onze parochie. Namens het parochiebestuur heeft vicevoorzitter Dick Hesse een poging gewaagd om een en ander toe te lichten. Het moge duidelijk zijn dat er nog veel nagedacht en gesproken moet worden voordat bekend is wat er in de toekomst mogelijk zal zijn in dit, door onze voorouders met veel geld in het jaar 1894 gerealiseerde gebouw. Hoopvol mogen we inmiddels wel zijn dat het rijksmonument niet tegen de vlakte zal gaan. De last van het onderhoud van gebouwen blijft voor de parochie te zwaar nu in deze tijd het kerkbezoek gestaag terugloopt en de inkomsten van collecte en Kerkbalans ondermaats blijven. Batenburg en Heumen hebben al eerder de kerkdeuren zien sluiten. En in de toekomst zal dat voor andere kerken in de parochie ook gevolgen hebben. Zeker is, en daarop is al met nadruk aangedrongen, dat het gebouw in gebruik blijft totdat de plannen van een nieuwe eigenaar gerealiseerd gaan worden. Bergharen wil niet opgescheept worden met een leegstaand gebouw waaromheen onkruid welig kan tieren en verder verval op de loer ligt.

Sjaak Arntz



ALLERZIELENVIERING

Op 2 november was in de H. Jozefkerk de Allerzielenviering. Voorganger Ad Blommerde maakte er een hele mooie viering van waar de aanwezigen erg blij mee waren, gezien de reacties achteraf, zelfs via de mail. Vanwege corona was de kerk nog niet overvol. Onze overledenen werden op een respectvolle wijze herdacht. Na de dienst konden de mensen naar het kerkhof, alwaar de verlichting brandde. Op de graven stonden brandende kaarsen, geplaatst door de scouting onder leiding van



Roel. Zij verdienen hiervoor dikke lof, zij staan altijd voor ons klaar. Pastor Ad begon met een gebed bij het kruis, waarna de graven werden gezegend.

Ook dit werd door de mensen erg gewaardeerd. Misschien zijn er verbeteringen nodig, maar we doen ons best. We hopen dit nog lang te kunnen volhouden, maar we hebben wel vrijwilligers nodig om dit te kunnen blijven doen.

Agnes Verploegen en Anny Rosmalen



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

• Op donderdag 21 oktober werd er door de KBO Overasselt-Nederasselt een Marialof gehouden in de kerk van Nederasselt. Vele KBO-leden, maar ook andere belangstellenden, waren op deze donderdagmiddag in deze viering om te bidden ter ere van Maria. Deze middag werd na het lof gezellig afgesloten in dorpshuis 'Ons Huis' met koffie of thee en een bingo.

• Op dinsdag 2 november ging de avondwakegroep van Nederasselt voor in een Allerzielenviering. Wegens corona kon deze vorig jaar niet doorgaan en dus werden nu alle overledenen van de afgelopen twee jaar herdacht in deze viering. Na de viering was er de gelegenheid om op de graven een lichtje te plaatsen.

• In Nederasselt zijn er tijdens Kerstmis 2021 de volgende vieringen:
Zaterdag 25 december: aanvang 9.30 uur.
Daarna blijft de kerk nog één uur open om iedereen de gelegenheid te geven om de kerststal te bewonderen. Mits de coronaregels dit toelaten. U bent van harte uitgenodigd.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Allerzielen vierden we dit jaar pas op 7 november. We kijken terug op een mooie, goedverzorgde en goedbezochte viering
 - Corona blijft ons achtervolgen en dat zorgt ook voor de nodige onzekerheid. Veel plannings worden onderuitgehaald en dat betekent dat het goed is om het laatste nieuws in de gaten te houden.
 - De vieringen rond Kerstmis en jaarwisseling staan gepland en zijn terug te vinden in het vieringschema.
- Een extra vermelding verdient de viering voor ouderen op dinsdag 21 december om 14.00 uur. Diaken Hennie Witsiers zal voorgaan en het Emmanuelkoor verzorgt de zang. Na de viering op 2 januari drinken we samen thee en koffie en nog iets meer.
- Op vrijdag 28 januari hopen we weer een film te kunnen vertonen. Dat wordt dan 'Victoria en Abdul'. Elders in deze uitgave staat hierover meer informatie.
 - De contactraad vergadert op woensdag 19 januari om 19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

De maatregelen rond corona hebben ons genoodzaakt om de herbergkoffie even niet door te laten gaan. Uiteraard hopen we op betere tijden. Graag tot dan.



Tini Poos



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, heeft haar dochter met haar gezin afscheid moeten nemen van **Trees van Perlo-Swartjes**. Zij was de weduwe van Toon van Perlo, de moeder van een dochter en de trotse oma van twee kleindochters. Zij is op 5 maart 1939 te Beuningen geboren en op 2 november 2021, na een kortstondig ziekbed, in de Meander te Wijchen overleden. Dansen was haar grootste passie. Op 9 november 2021 werd de uitvaartdienst in de Paschalis Baylonkerk te Woezik gehouden. Daarna is Trees naar het crematorium Waalstede gebracht.

Wies Theunissen-Klabbers werd geboren op 23 november 1933 in Overasselt, als zesde van tien kinderen. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool, werkte bij de buurman en later bij een gezin in Wijchen. Toen haar oudste zus het huis verliet, kwam Wies thuis te werken. Op de kermis leerde ze Wim kennen, ze trouwden en kregen samen twee kinderen. Wies was een buitenmens, samen wandelen, fietsen en buiten lezen bij mooi weer. Wies bleef actief na het overlijden van Wim in 2008. Ze hield van de natuur, van planten en pompoenen, haar vensterbank stond altijd vol met stekjes. Drie jaar geleden ging haar gezondheid achteruit, ze verhuisde naar verzorgingstehuis La Verna in Alverna, waar ze twee jaar heeft gewoond. Haar uitvaart was 4 november 2021 in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats bij haar man Wim.



Op 15 oktober 2021 is **Harry Scheerder** te Waalwijk overleden. Harry is geboren in Huissen op 23 augustus 1922. Hij heeft de gezegende leeftijd bereikt van 99 jaar. In januari is zijn vrouw Riek Scheerder-van de Sanden overleden. Zij wilde graag in Nederasselt, haar geboorteplaats, worden begraven. Nu, korter dan een jaar erna, nemen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen afscheid van hun vader, opa en overgrootvader in de kerk van Nederasselt. Geloof en vertrouwen op God en Maria waren zijn kenmerken en een troost in moeilijke een-

zame tijden. Na de uitvaartviering werd hij te ruste gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats te Nederasselt.

Dien Cornelissen-Loeffen werd geboren op 7 april 1930 als derde dochter in een gezin van vijf kinderen. Dien heeft een eenvoudig leven geleefd. Tijdens haar jeugd moest ze hard werken op het land en in de huishouding op verschillende adressen. Ze leerde Martien kennen op de kermis en stapte in 1955 met hem in het huwelijksbootje. Ze trokken in in het ouderlijk huis op de Ewijkseweg en kregen samen vier kinderen. De zorg voor de kinderen stond bij Dien op de eerste plaats. Daarnaast had ze nog de zorg voor haar inwonende moeder en oom. Kort na hun 40-jarig huwelijk stierf Martien onverwachts. Wat was ze blij dat ze in 1985 verhuisd waren naar de Meeuwenstraat. Dien heeft veel lichamelijke ongemakken gekend in haar leven, maar met hulp van haar kinderen en thuiszorg kon ze thuis blijven wonen. Trots was ze op haar klein- en achterkleinkinderen, ze genoot van hen. Dien heeft kort in een hospice gelegen in Druten, haar uitvaart was 20 november 2021 in de kerk van H. Antonius Abt te Overasselt, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats bij haar man Martien.

Op 22 november 2021 is **Betsie Lanters-van den Belt** in het hospice te Wijchen overleden in de leeftijd van 83 jaar. Betsie is in Zwolle geboren. Zij gaf in 1966 haar jawoord aan Ko Lanters. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Haar werkzaam leven begon in een gezin van drie kinderen en na vier jaren waren er zeven kinderen. Op haar negentiende ging zij werken bij de Katholieke Gezinszorg in de St.-Annaparochie provincie Friesland. Dit was een parochie van de franciscanen. Hier moest zij ook missiewerk doen, omdat er maar weinig katholieke mensen woonden. Zij kwam als bruid in de Merelstraat te Wijchen wonen, omdat haar man vertegenwoordiger was. Hier heeft zij altijd gewoond, behalve de laatste dagen. Toen verbleef zij in het hospice, waar zij het aards paradijs heeft gevonden. De uitvaartdienst was in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 29 november 2021. Daarna vond de crematie in Waalstede plaats.

Gonny Borsten-Kleijnen werd geboren op 9 juli 1933 in Wijchen. Op 10 augustus 1957 is zij ge-

huwd met Tiny Borsten. Zij kregen samen drie kinderen. Vanaf 1958 had zij samen met haar man een drogisterij en schildersbedrijf. Zij is zeer actief geweest in de gemeentepolitiek (gemeenteraadslid). Hierna kreeg zij meer interesse in de plaatselijke archeologie. Gonny stond midden in het leven en genoot van de contacten met anderen. Daarnaast heeft zij ook moeilijke tijden gekend zoals het overlijden van haar man en van haar zoon. In januari 2021 kreeg zij zelf een hersenbloeding en moest vanaf die tijd verzorgd worden. Haar twee dochters hebben haar thuis met hulp van anderen verzorgd. Op 27 november 2021 is zij thuis ingeslapen. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op 2 december 2021. Haar lichaam hebben we te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof nabij de H. Antonius Abtkerk te Wijchen.

ACTVITEITEN VAN VOS

VOS staat voor de taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving van de protestantse gemeente Rivierenland Oost waar ook onze r.-k. parochie in participeert.

ONLINE BIJBELDELEN TIJDENS ADVENT:

samen verder op weg met woorden van leven.

Het digitale aanbod 'Bijbeldelen' is ontstaan in de coronaperiode. Aan de hand van één van de zondagslezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek. Misschien springen er enkele woorden uit die ons raken. Samen proberen we te begrijpen wat de oude woorden betekenen voor ons leven nú. Voor de gesprekken maken we gebruik van de app 'Teams'. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen.

Advent 2021, woensdag 15 december 19.30 – 20.30 uur online.

Informatie: Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen. Telefoon: 024-6412627, info@detwaalfapostelen.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



FILM: VICTORIA & ABDUL

Vrijdag 28 januari 2022 om 14.30 uur in de Emmanuelkerk.

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een uitzonderlijke vriendschap. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het gouden jubileum van koningin Victoria, blijkt er een klik te zijn tussen hen beiden. Koningin Victoria krijgt steeds meer een hekel aan de strenge regels die haar positie als koningin met zich meebrengt en trekt zich op aan de vriendschap met Karim die haar de wereld met andere ogen laat bekijken. Dit tot ergernis en wanhoop van de mensen aan het hof. Afhankelijk van de dan geldende coronaregels wordt het aantal toeschouwers bepaald.

U moet zich weer aanmelden bij Tini Poos per e-mail tinipoos@upcmail.nl of telefoon 06-50265160. Hierbij zal gelden 'wie het eerst komt het eerst maalt', want vol is vol.

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

U bent van harte welkom.

De contactraad van Emmanuel



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats



GERAAKT

Een fractie van een seconde, een stralende lach van een baby, het is slechts een flits uit een reclamespotje, en iedere keer word ik er door geraakt. Het is knap gemaakt, het lijkt alsof het kind speciaal naar mij lacht, ik word er telkens blij van. Meteen erna word ik overgoten met indringende nieuwsberichten die ik soms haast niet meer kan verdragen. Daar word ik ook door geraakt maar dan op een heel andere manier. Sommige beelden blijven mij lang bij, zoals het gezicht van de arts in het oosten van Europa die in tranen was om de ellende van de migranten, hij wist niet meer hoe hij moest helpen. Er zijn zo veel goedwillende mensen die geen kant uit kunnen en zich totaal machteloos voelen in de chaotische wereld van vandaag. Zelf liep ik deze week met gemengde gevoelens door winkelstraten vol kerstversieringen. De feestverlichting kon de beelden van de rellen in ons land niet verjagen. Ergens moeten er toch kerstgedachten in de harten van de mensen liggen, verborgen onder de rusteloosheid en de zorgen van alledag. Wat maakt, al is het maar voor even, een einde aan onze onrust? Mijn partner en ik, wij stonden onlangs bij de sluizen in Heumen, het Maas-Waalkanaal lag te schitteren in



de bleke zonnestrallen. Af en toe voer een schip voorbij met zo'n kalmerend regelmatig gebrom. De bocht in het kanaal nodigt uit om vooruit te kijken, het einde is nog niet in zicht, je kunt nog alle kanten uit. De bomen langs de dijk hadden hun blad laten vallen en strekten hun kale armen uit naar de prachtige lucht. We moeten veel vaker naar boven kijken, we zijn net zo kwetsbaar als het blad dat zich losmaakt van de boom. De seizoenen raken mij ieder jaar opnieuw.

Ik ben het afgelopen jaar vaak geschrokken van de agressie in de maatschappij, hoe kan het zo uit de hand lopen? Maar ik blijf zoeken naar het goede in de mensen, er gebeuren gelukkig ook veel mooie dingen. Wij mochten een symposium bijwonen in de Schakel, de kerk van de protestantse gemeente in Wijchen. Ik heb geboeid geluisterd naar de verhalen over kwetsbaarheid en kracht, ik heb genoten van de troostvolle muziek. De middag was zorgvuldig en met liefde samengesteld en paste in deze onzekere tijd. Ik heb weer hoop gekregen op betere tijden, en zo is er toch een kerstgedachte gaan groeien. Ik ga weer naar het begin van mijn verhaal, naar de onschuldige lach van het kleine kind dat heel het leven nog moet gaan ontdekken. Ik wens elk kind een liefdevol hart en de kracht om op te staan tegen de agressie in de wereld. En ik wens ons allemaal goede krachten in al onze kwetsbaarheid.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecentrum gesloten. Informatie via de wegwijz en www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Ramon Roks	coördinator 2.0	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	06-13659042

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732



VROUWEN UIT HET OUDE TESTAMENT: MIRJAM

FAMILIE EN GEZIN DOEN ERTOE

Dat Jezus geen enig kind is weten we onder andere uit de evangeliën (Mattheüs 12,46; Lucas 8,19; Marcus 6,3). Jezus had ook zussen maar zij worden niet bij naam genoemd (Mattheüs 13, 56). Gezin en familie zijn een belangrijk begrip in het overgeleverde en over te dragen christelijk geloof. Vooral omdat de dagelijkse leefomgeving de belangrijkste omstandigheden zijn om vertrouwen in het leven te oefenen: geloven betekent het leven aandurven, er je talenten in aanspreken en dat voor God brengen. Het is belangrijk om oog te houden voor een doorlopende lijn van leven/geloven. Daarom zijn we onlangs in onze parochie begonnen met Apostelen 2.0 (zie voor meer informatie elders in dit nummer).

Met dit kerstnummer sluiten we de achterpaginareeks 'vrouwen uit het Oude Testament af': de Joodse afkomst van Jezus wijst vandaag naar Mirjam. De zus van Mozes en Aäron.

MIRJAM ZET DE TOON

Mirjam (Latijn voor 'Maria') komen we voor het eerst tegen in het boek van de uittocht (Exodus). Een eerste vermelding 'als zuster' lezen we op het moment dat Mozes wordt geboren en door zijn moeder in een rieten mandje wordt gelegd. Israël leeft in die tijd als een door farao onderdrukt volk. Daarom ziet Mirjam dat haar moeder de jonggeborene in het mandje legt en hoe de dochter van farao het kind bemerkt. Dan vraagt ze aan haar om hulp, om een voedster, om voogdij. Een volgende moment lezen we wanneer Mozes volwassen is geworden. Hij verleent zijn volk de doortocht door met zijn staf de Rietzee te doen splijten, om vervolgens het water weer in de vertrouwde bedding terug te laten vloeien, farao en zijn leger meenemend in het kolkende water. En dan, net voordat Gods

volk onder leiding van Mozes aan de lange tocht door de woestijn begint, pakt Mirjam haar tamborijn, waarna alle vrouwen haar dansend en spelend volgen. En Mirjam zingt een lied voor de Heer: 'Zing voor de HEER, want Hij is de Hoogste; paard en berijder dreef Hij in zee.'

In het boek Numeri zit het volk van God middenin de woestijn en trekt richting het beloofde land. Op een gegeven moment wordt het gezag van Mozes betwist door Aäron en Mirjam, vanwege zijn huwelijk met een vrouw uit een vreemd volk. Broer en zus werpen de vraag op of de Heer alleen door Mozes tot zijn volk spreekt?



Spreekt Hij niet net zo door Aäron en Mirjam? Maar God blijft die gans andere en zet Mozes als zijn dienaar op een voorkeurspositie en Aäron en Mirjam in de afgeleide rol van profeet. Even daarna lijkt Mirjam, ondanks zalvende woorden van Mozes, door de Heer gestraft te worden: ze overlijdt aan de gevolgen van melaatsheid. Dit aangrijpende voorval werpt bij mij de vraag op wie die 'brute' God uit de oudtestamentische traditie wel niet is? En dan vallen me de woorden binnen van

een bekende rabbijn die ooit zei, dat tegenslag of ziekte je niet scheidt van hen die gelukkig en gezond zijn. Tegenslag zegt (net als geluk) dat niet alles in het leven om jou draait. Dat jij (die gans andere) God niet bent of ten volle kent.

Laten we Mirjam daarom vooral gedenken als die moedige profetes die in haar tijd het mannenbolwerk durft te trotseren, die voorafgaand aan de lange tocht naar het beloofde land met dans en muziek eer aan de Allerhoogste brengt. Mirjam leidt de allerbelangrijkste leerfase van haar volk muzikaal in en laat zo op een blijmoedige manier zien wat een levend geloof betekent.

Pastoraal werker Jack Steeghs

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **januari 2022** en heeft als thema 'Elia'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 6 januari 2022 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.