

# DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 1, februari 2023



**HEILIGE BLASIUS**

**EXTRA BIJLAGE  
LEZERSONDERZOEK**

**Doe digitaal mee met het lezersonderzoek: <https://detwaalfapostelen.nl/lezersonderzoek/>**

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## ANDERS

Sta maar bekend om je vriendelijkheid  
En niet om je looks, om je geld of je tijd  
Niet om je oordeel, mening of meer  
Sta maar bekend om de Naam van de Heer

Sta maar bekend om je blijde gezicht  
Om hoop en om liefde, om leven en licht  
Om dat je kunt zwijgen als spreken niet werkt  
Wees maar zo stil dat een ander het merkt

Sta maar bekend om je eerlijke blik  
En om je "eerst jij – en dan daarna pas ik"  
Om je tevredenheid met wet je hebt  
En om de rust en de lucht die je schept

Sta maar bekend als een dienaar en vriend  
Om het niet opeisen wat je verdient  
Durf maar een anders te zijn dan de rest  
Dan lijkt je op Jezus en dat is best

Anne Lies, Christelijke gedichten,  
[facebook.com/dichterbijdedag](https://facebook.com/dichterbijdedag)



Op dinsdagmorgen 31 januari, 14 en 28 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:**  
**NL65 RABO 0135 4634 59**  
**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

**Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

|           | 2021  | opgeteld | 2022  | opgeteld | verschil |
|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| augustus  | 2.549 | 140.137  | 6.388 | 132.736  | -7.401   |
| september | 2.047 | 142.184  | 3.895 | 136.631  | -5.553   |
| oktober   | 2.681 | 144.865  | 3.575 | 140.206  | -4.659   |
| november  | 1.779 | 146.644  | 2.368 | 142.574  | -4.070   |
| december  | 6.253 | 152.897  | 6.746 | 149.320  | -3.577   |

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2022, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) voor actueel nieuws.

**\* 23 JANUARI 19.30-21.30 UUR LOCATIE REGIO WIJCHEN**

Start gesprekskring: GROND VAN LEVEN

**27 JANUARI 14.30 UUR EMMANUELKERK**

Filmvertoning 'I, Daniel Blake'

**31 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**\* 31 JANUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN (VOS)**

Boekbespreking: Homo Deus van Yuval Noah Harari

**1 FEBRUARI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**2 FEBRUARI 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM (VOS)**

Oecumenisch leerhuis: Maria Magdalena (eerste bijeenkomst)

**9 FEBRUARI INLEVERDATUM KOPIJ**

Apostelbode: Nr. 2 (2023)

**9 FEBRUARI 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM (VOS)**

Oecumenisch leerhuis: Maria Magdalena (tweede bijeenkomst)

**12 FEBRUARI 15.00 UUR ANTONIUS ABT OVERASSELT**

Concert ensemble INTERVALLI

**14 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**15 FEBRUARI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**16 FEBRUARI 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN (VOS)**

Film: 'De dirigent'

**\* 23 FEBRUARI 19.30-20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen

**28 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**1 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**\* 1 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen

\* aanmelden verplicht

## DE ACHTERKANT

**INLEIDING OP DE THEMA'S OP DE ACHTERKANT**

Dit jaar zal op de achterkant een serie over 'nadere uitleg van heiligen en bijzondere feesten gedurende het jaar' staan.

In dit eerste nummer een verhaal over de H. Blasius.

## VANUIT HET PASTORESTEAM



### OVERLIJDEN EMERITUS PAUS BENEDICTUS XVI

Op het einde van het jaar 2022 overleed emeritus paus Benedictus XVI. In de eerste week van het nieuwe jaar konden we via televisie en media zijn uitvaart 'bijwonen'. Het was een bijzondere gebeurtenis, omdat de uitvaart plaatsvond onder leiding van de huidige paus Franciscus. Kardinaal Joseph Ratzinger werd in 2005 gekozen tot paus en nam de naam Benedictus XVI aan. Zijn pontificaat duurde van 2005 tot 2013.

Paus Benedictus XVI was een groot en invloedrijk theoloog. Hij schreef talloze boeken en artikelen, en begon zijn loopbaan als professor. Als eindverantwoordelijke voor de Congregatie voor de Geloofsleer had hij gedurende bijna 25 jaar de taak, om te midden van een beweeglijke wereld richting te geven aan de theologie van de RK Kerk. Hij maakte zich daarmee niet bij alle theologen en godsdienstwetenschappers populair, maar heeft die taak op zeer deskundige en toegewijde wijze op zich genomen. Benedictus XVI trad als paus terug in 2013. Hij leefde daarna in een klooster binnen de muren van het Vaticaan en bleef actief als wetenschapper. Zoals bij alle personen van groot formaat, was er zowel kritiek als bewondering. De tijd zal het ons leren. In onze parochie hebben we met een groep belangstellende parochianen zijn boeken over de persoon van Jezus gelezen. Ook hebben we zijn encycliek 'Caritas in veritate' (liefde in waarheid) bestudeerd en besproken. Het was pittige, maar boeiende lectuur!

Zijn uitvaart was naar eigen wens 'sober en plechtig' in het Latijn. Hij ruste in vrede!

Pastoor Martin Claes

Redactie:

Op de website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) kunt u een uitgebreide versie over dit onderwerp vinden.

## VANUIT HET BESTUUR

### KERKBALANS 2023

In januari ontvangt u een brief van de Actie Kerkbalans. Wij vragen u hierin om deel te nemen met een financiële bijdrage. Het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Vele parochianen steunen de parochie al jaren. Voor mensen die ons ook in de komende jaren willen blijven steunen is het te overwegen om te geven met een 'periodieke schenking'. Dat maakt de gift volledig aftrekbaar voor de belasting. Uw bijdrage, groot of klein, ze maken onze parochie de moeite waard. Doet u mee?

## BIJBELDELEN

### SAMEN VERDER OP WEG MET WOORDEN VAN LEVEN

Het digitale aanbod 'Bijbeldelelen' is een van de vruchten die is ontstaan in de coronaperiode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het binnen de oecumene aan. Dit keer komen we wekelijks samen op woensdagavond in de veertigdagentijd. Aan de hand van één van de Bijbellezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken.



Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú.

Voor de gesprekken maken we gebruik van Teams. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen.

Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer:  
[info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl)

### VASTEN 2023

De eerste keer op donderdag vanwege Aswoensdag:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| donderdag 23 februari, | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 1 maart,      | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 8 maart,      | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 15 maart,     | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 22 maart,     | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 29 maart,     | 19.30 – 20.30 uur |
| woensdag 5 april,      | 19.30 – 20.30 uur |

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen



## DEELNAME WERELDJONGERENDAGEN 2023

### EEN ERVARING DIE JE NOOIT ZULT VERGETEN

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste internationale jongerenevenement ter wereld en bieden jongeren de kans om het katholieke geloof te vieren en deel te nemen aan een wereldwijde gemeenschap. Tijdens de WJD kun je nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, samen feestvieren en de eucharistie beleven. Het is een unieke kans om je grenzen te verleggen en om deel te nemen aan een onvergetelijke ervaring.

Parochie De Twaalf Apostelen, met haar twaalf geloofsgemeenschappen, wil graag aandacht geven aan de Wereldjongerendagen. Het zou mooi zijn om een groepje jongeren de kans te geven om deel te nemen aan deze unieke ervaring, die vol zit met avontuur, bezinning en gezelligheid. Rudy de Kruijf uit onze parochie, die zelf vier keer heeft deelgenomen aan de WJD, noemt het een onvergetelijke ervaring. Hij zou het ook andere jongeren gunnen om deel te nemen aan dit evenement. Als je interesse hebt om deel te nemen aan de reis vanuit parochie De Twaalf Apostelen naar de WJD in de zomer van 2023, wees dan zeker om contact op te nemen via [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl). Het belooft een ervaring te zijn die je nooit zult vergeten.

Vanuit het bisdom 's-Hertogenbosch word je uitgenodigd om mee te gaan op een 16-daagse busreis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon, Portugal, in juli en augustus 2023. Tijdens deze reis zullen er ook bezoeken worden gebracht aan een aantal andere culturele en religieuze plekken, waaronder Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima.

Taizé is een broedergemeenschap in het midden van Frankrijk, die is uitgegroeid tot een van de grootste kerkelijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Jongeren uit de hele wereld komen hier voor ontmoeting en bezinning. In Barcelona, de stad van Gaudí en de Sagrada Familia, kun je cultuur en natuur ontdekken, terwijl je in Toledo, de middeleeuwse Spaanse stad die het hart vormde van drie wereldreligies, kennis kunt maken met het centrum van de stad, dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. In Fatima, een bedevaartsoord waar Maria in 1917 zes keer verscheen aan herderskinderen, kun je meedoen aan de lichtprocessie.

Wat gebeurt er tijdens de WJD 2023 in Lissabon? Het thema van deze keer is: 'Maria stond op en ging met spoed' (Lucas 1,39). Maria is een echte

gids voor ons, mensen. Zij leert ons 'ja' zeggen; 'ja' op de roepstem van God. Wij kunnen haar daarin als voorbeeld nemen. Daarom koos paus Franciscus voor dit krachtige, activerende thema. De hoogtepunten wisselen elkaar af tijdens het internationale programma van de Wereldjongerendagen van 1 t/m 6 augustus 2023. Grootse, indrukwekkende events, afgewisseld met intieme, ontroerende momenten van geloof en ontmoeting. Gedurende het hele programma zul je je deel voelen van de grote, wereldwijde gemeenschap van de jonge Kerk, verzameld rond de paus.

Vanaf de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1984, in Vaticaanstad, hebben de jongeren van de wereld massaal antwoord gegeven op de uitnodiging van de paus, om zich rondom hem te verzamelen voor het grootste jongerenevent ter wereld. In het verleden zijn er al vele indrukwekkende edities van de WJD gehouden, zoals in Krakau (Polen) in 2016 en in Panama-Stad (Panama) in 2019. Tijdens deze edities zijn er respectievelijk 3.500.000 en 700.000 bezoekers geweest, en was paus Franciscus aanwezig.



Heb je interesse om deel te nemen aan de reis naar de WJD in de zomer van 2023 (inschrijven kan tot 1 mei 2023), neem dan contact op met parochie De Twaalf Apostelen of met het

bisdom 's-Hertogenbosch voor meer informatie: <https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/wereldjongerendagen-2023/> Een folder met uitgebreide informatie kun je downloaden:

<https://www.bisdomdenbosch.nl/wp-content/uploads/2022/10/WJD23-Folder-3luik-BDB.pdf>

Piet van Erp



*foto's:  
Apostelbode  
2011-08*





### OP WEG MET THOMAS

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we na de zomer begonnen aan het tweede seizoen van Apostelen 2.0. Deelnemers zijn gezinnen met wie we zo'n tien keer per jaar afwisselend op zaterdag en zondag bij elkaar komen voor catechesebijeenkomsten. Ouders en kinderen in verschillende leeftijdsgroepen gaan tijdens die bijeenkomsten over eenzelfde thema in gesprek. Zelf mag ik samen met pastor Yves Mambueni de ouders begeleiden, de zogenaamde Thomas-groep.

Aanleiding voor het programma Apostelen 2.0 is de constatering dat we steeds minder van ons geloof weten. Sterker nog, als we op zoek gaan naar spiritualiteit zoeken we het heel snel buiten de kerk en dat is jammer aangezien onze eigen christelijke traditie heel veel schatten rijk is. Natuurlijk kennen ook andere culturen, geloven en tradities waarheden die ons leven betekenis kunnen geven, maar waarom ver zoeken als het ook dichtbij huis te vinden is.



Het kost wel moeite om deze schatten te ontdekken. Moeite voor ons als parochie om deze schatten op te poetsen en toegankelijk te maken, moeite voor parochianen om met ieders drukke agenda samen op zoek te gaan.

In dertig thema's verspreid over drie jaar hebben we ons geloof proberen samen te vatten. De afgelopen keren ging het respectievelijk over familie, wonderen en Maria. We kijken natuurlijk in eerste instantie wat de Bijbel hierover te vertellen heeft. Dat blijft voor ons de belangrijkste bron van ons geloof. Maar het zal moeten landen in het leven van alledag, het leven van nu. Om ons daar bewust van te blijven laat ik

aan het begin van iedere bijeenkomst een bijbel en een krant zien. Samen met elkaar proberen we een brug te slaan tussen het Woord van God in de Bijbel en de woorden van nu in de krant. Woorden uit de traditie, zoals de kernachtige samenvatting in de catechismus, geschriften van paus en bisschoppen en levensverhalen van heiligen helpen ons hierbij.

Het is geen kant-en-klaarprogramma, waar we gebruik van maken. Ook voor pastor Yves en mij vraagt het tijd van voorbereiding. Een uitdaging, maar zeker ook leuk om te doen. De bijeenkomsten voor de ouders zijn laagdrempelig, waar ook ruimte is voor interactie en het delen van eigen (geloofs)verhalen. Ook is er tijd voor ontmoeting bij de gezamenlijke maaltijd en een afsluitende viering.

Het is een nieuw begin voor onze parochie dat ons veel vertrouwen geeft voor de toekomst. We richten ons in eerste instantie op de gezinnen, maar hopen het snel te kunnen verbreden door de thema's ook voor een breder publiek toegankelijk te maken. Samen gaan we bouwen aan een nieuwe toekomst.

Deze toekomst zal niet alleen zichtbaar worden binnen onze kerkgebouwen, maar zeker ook daarbuiten. Ons programma van Dienen NU geeft ons daarbij richting, maar ook in onze eigen omgeving kunnen we in kleine dingen het verschil maken.

Samen ontdekken we het verhaal van God en mensen.

Rudy de Kruijf

### LEZERSONDERZOEK

De parochie wil graag weten wat u van de Apostelbode vindt. Leest u hem? Is het blad voldoende interessant? Mist u bepaalde informatie? Eveneens zijn we benieuwd wat u van de website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) vindt.

Daarom treft u in deze Apostelbode een inlegvel aan met een korte vragenlijst. Het zal u weinig tijd kosten en het helpt de parochie in haar besluitvorming. Graag vóór 6 maart inleveren in een van onze kerken of brievenbussen, of opsturen naar parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## MEERDAAGSE BEDEVAART BEAURAING

Het Nederlands Beauraing Comité 'Pro Maria', afdeling bisdom Den Bosch, organiseert een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2023 heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.



Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, dvd over Beauraing, lof en

de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, kruisweg, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het zorgteam te betalen. Reissom vanaf € 320,- per persoon.

Voor meer inlichtingen pelgrimssecretariaat, dhr. H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, website <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/> of website <http://nbcpromaria.weebly.com/> Opgave tot zes weken voor de bedevaart.



U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail om een afspraak te maken.

Cecile Kuijpers:  
[cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl](mailto:cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl)

Hans Siemerink:  
[hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl](mailto:hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl)

## VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

### OECUMENISCH LEERHUIS: MARIA MAGDALENA

De laatste jaren krijgt Maria Magdalena meer aandacht in de verhalen over Jezus' leven. Zo kreeg ze in de tv-uitzending Passion 2022 een duidelijke rol en enkele jaren geleden stelde de paus dat Maria een volwaardige apostel was. De opzet van het leerhuis over Maria Magdalena is heel bijzonder. Op de eerste avond wordt er gelijktijdig op drie plaatsen (Druten, Beuningen, Wijchen) over Maria Magdalena gesproken. Op de tweede avond komen de drie groepen bijeen in het parochiecentrum.

2 februari 20.00 uur, de Wijchense bijeenkomst vindt plaats o.l.v. Lara van der Zee in het parochiecentrum, Oosterweg 4.

9 februari 20.00, gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. Lara van der Zee in het parochiecentrum, Oosterweg 4.

### FILM: DE DIRIGENT

Deze Nederlandse bekroonde speelfilm is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Antonia Brico. Eind jaren '20 van de vorige eeuw werd zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld. De film laat zien hoeveel tegenslagen ze moest overwinnen om haar droom waar te maken.

De Schakel, Wijchen, donderdag 16 februari, 19.30 uur.

### EXPOSITIE: EEN EIGENTIJDSE KRUISWEG

Kunstenaar Marijke van Dijk geeft in veertien kruiswegstaties een intiem beeld van menselijk lijden, ongeacht tijd, cultuur, geloofsovertuiging en politiek. Ze zijn gebaseerd op het boek 'Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen' dat zij samen met schrijver Steven van Campen samenstelde.

De Schakel, Wijchen, tussen 26 februari en 26 maart op zondagen van 14.00 tot 16.00 uur.

De kunstenaar vertelt op 2 maart om 20.00 uur in de Schakel hoe haar kruisweg is ontstaan.

### FILM: GOOD-BYE LENIN

Oktober 1989, Oost-Duitsland. De moeder van Alex ontwaakt na acht maanden, maar haar hart is zo zwak dat elke shock haar fataal kan zijn. En wat is er nog meer choquerend dan de val van de Berlijnse Muur? Alex probeert de omwenteling in hun land te verbloemen, maar wat begint als een kleine leugen, loopt meer en meer uit de hand.

Vrijdag 3 maart, 14.30 uur, Emmanuelkerk

## H. WILLIBRORD (658 - 739)

Willibrord werd geboren in Northumbrië in Engeland. Het geboortjaar is waarschijnlijk 658. In vroegere tijden was er vaak onzekerheid over het precieze geboortjaar. Hij stierf op 7 november 739 in Echternach (Luxemburg). Hij was een zoon van pas tot het christendom bekeerde ouders. Als 7-jarig jongetje werd hij als oblaat toevertrouwd aan het benedictijnenklooster van Ripon nabij York in Engeland. Een oblaat werd in het klooster opgevoed om er later in te treden. Dat gebeurde bij Willibrord ook. Hij was leerling van de H. Wilfried.

Op 15-jarige leeftijd legde hij de geloften af en kreeg het monnikshabit aan. Op z'n 20ste vertrok de jonge benedictijn naar Ierland. In de abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich onder abt Egbert aan strenge tucht. Hij bleef er dertien jaar. Op ongeveer 30-jarige leeftijd werd hij daar priester gewijd.

In 689 behaalde de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal een grote overwinning op de heidense Friese koning Radboud. Nu kon de wens van Willibrord om de Friezen te bekeren in vervulling gaan. In de herfst van 690 trok hij met elf of twaalf gezellen, onder wie Werenfried van Elst, via het huidige Katwijk, bij de monding van de Rijn, naar Friesland om Jezus' voorbeeld te volgen door rondtrekkend het evangelie te verkondigen.

Na twee moeilijke reizen naar Rome werd hij in 695 door paus Sergius I tot bisschop gewijd en benoemd tot aartsbisschop van de Friezen. De paus gaf hem de voornaam Clemens, die Willibrord zelden gebruikte. Zijn spreuk bij zijn bisschopswijding luidde: 'In Dei nomine feliciter' (in de naam van God gelukkig). Na terugkeer van zijn tweede reis naar Rome liet hij op het Domplein in Trecht (het huidige Utrecht) op de plek van het vroegere Romeinse castellum het kerkje bouwen, dat toegewijd werd aan de H. Martinus van Tours, en ook bouwde hij de Salvatorkerk. Tevens zorgde hij voor de bouw van een klooster en een school. Door de steun van Pepijn van Herstal kreeg Willibrord van de Frankische adel een groot aantal landgoederen. Daardoor was hij in staat een groot aantal kerken en kloosters in te richten. Zo kon hij ook de later beroemd geworden abdij van Echternach stichten. Vanuit die abdij bereidde hij zijn missietochten voor naar Frisia, Thüringen en Denemarken.

Hij ontving vele schenkingen, onder andere in Susteren, Boxtel en Hilvarenbeek. En aan de noordelijke grens kreeg hij de omgeving van Heiloo en Egmond in bezit. Daardoor had Willibrord

veel werk aan beheer en bestuur van de kerken en kapellen. Hij was behoedzaam en volgde het beleid van de Franken.

Na de dood van Pepijn van Herstal in 714 brak een burgeroorlog uit, waardoor Radboud het verloren gebied rond Utrecht weer kon terugveroveren. Wat Willibrord had opgebouwd, werd verwoest. Toen Karel Martel echter de Friezen een nederlaag toebracht in een bloedige strijd bij Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede), kon Willibrord zich in Utrecht blijvend vestigen. Dat gebeurde uiteindelijk in het jaar 734, vijf jaar voor zijn dood.

Intussen had hij in 719 Bonifatius op bezoek gekregen, die drie jaar bleef en naar de Germaanse landen ging om de bevolking daar te kerstenen. Willibrord raakte steeds hechter met Echternach verbonden. Na zijn vele vermoeiende reizen vond hij daar rust en tijd voor bezinning en gebed. Ook bleef hij van daaruit contact houden met zijn missiegebied. Op 7 november 739 stierf

hij op 81-jarige leeftijd in Echternach en is daar ook begraven in de crypte van de basiliek.

In die crypte bevindt zich ook de Willibrordusbron, zoals er ook een is in Heiloo. Waterbronnen en -putten spelen een grote rol in legendes over Willibrord, omdat het christendom tegenover de natuurverering van de Germanen stelt, dat Christus de enige en eeuwige bron is.

De methode van Willibrord was nogal radicaal. Hij was in staat om heidense afgodsbeelden te verbrijzelen, zoals op Walcheren zou zijn gebeurd, toen hij daar

met zijn gezelschap aankwam. Ook staat hij afgebeeld terwijl hij met zijn staf een waterbron doet ontspringen.

Na zijn dood werd hij al snel als heilige vereerd in Echternach. Zijn graf groeide uit tot pelgrimsplaats. In het jaar 800 moest de bescheiden kerk al worden vervangen door een grote Karolingische kerk. Zijn naam werd verbonden aan kerken in Nederland en België, o.a. in Deurne, Eersel en Bakel en uiteraard in Utrecht. In Echternach, maar ook in de Catharina-kathedraal in Utrecht bevindt zich een reliekschrijn met fragmenten van botten, schoeisel en kazuifel. In Echternach nemen op de dinsdag na Pinksteren vele bedevaartgangers deel aan de zogenoemde springprocessie. Het dorp St. Willebrord draagt zijn naam.

Met recht wordt de H. Willibrord apostel van de Friezen en de Lage Landen genoemd en mogen we hem vereren als de patroonheilige van Nederland.

Koos Leemker



## ACTIE NA INCIDENT

Het komt wel eens voor dat iemand tijdens een viering onwel wordt. Onder leiding van de koster(s) wordt geprobeerd in een dergelijke situatie alles zo rustig mogelijk te laten verlopen, zowel voor het slachtoffer als voor de omgeving.



De koster(s) hebben hiervoor training gehad. De vieringen worden niet onderbroken om ook op deze manier te zorgen voor rust en privacy voor het slachtoffer. Indien er mensen vlak bij een slachtoffer zijn is het fijn als zij meekijken en hulp aanbieden in alle rust en met weinig commotie. Als er een ambulance nodig is zullen de koster(s) dit aangeven en begeleiden.

Donny Merx, preventiemedewerker  
parochie De Twaalf Apostelen



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 4 maart t/m 2 april en staat in het teken van H. Jozef. Kopij kan tot en met 9 februari per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR



Met ingang van 1 januari 2023 is Piet van Kerkhof lid geworden van het parochiebestuur. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem

veel succes en plezier in zijn nieuwe functie. Piet is een bekend gezicht in de geloofsgemeenschap H. Judocus in Hernen, waar hij actief is als vrijwilliger. Daarnaast is hij lid van de redactie van de Apostelbode. Na het bijwonen van de bestuursvergadering in december en enig nadenken tijdens de kerstdagen heeft Piet besloten om het bestuur te komen versterken, waar wij uiteraard heel blij mee zijn. In de komende periode zal Piet zich oriënteren op de invulling van zijn functie en de bijbehorende portefeuille(s).

Echter, nog niet alle vacante posities in het bestuur zijn ingevuld. Daarom zijn wij nog steeds druk op zoek naar meer nieuwe kandidaten.

namens het bestuur Carla van der Sterren

## EVEN PUZZELN

### ZOEK DE CATEGORIE

©L.B.

De woorden in onderstaande vakjes kunt u onderverdelen in vijf categorieën van elk vier woorden, die iets met elkaar te maken hebben. Soms zijn er meer mogelijkheden.

Voorbeeldje: bij de namen Mark Rutte, Hans Wiegel, Edith Schippers en Sophie Hermans kun je als categorie denken aan politici, maar ook aan de VVD.

Probeer de vijf categorieën te ontdekken. Ze hebben allemaal betrekking op ons geloof of onze parochie. Dus veel is in de Apostelbode te vinden.

|               |            |            |          |
|---------------|------------|------------|----------|
| Jozef         | Yves       | Gedicht    | Kerstmis |
| Column        | Anna       | Pasen      | Judocus  |
| Priesterschap | Pinksteren | Puzzel     | Doopsel  |
| Martin        | Hennie     | Victor     | Vormsel  |
| Vieringschema | Huwelijk   | Hemelvaart | Lara     |

|             |  |
|-------------|--|
| Categorie 1 |  |
| Categorie 2 |  |
| Categorie 3 |  |
| Categorie 4 |  |
| Categorie 5 |  |



## IN GESPREK MET ...

Ik help liever dan dat het allemaal betaald wordt.

### **HET ONZEVADER**

Dit is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Dit keer spreek ik met Albert Thijssen uit Balgoij over de plaats hiervan in zijn leven.

### **WIE IS ALBERT THIJSSSEN?**

Albert Thijssen is geboren in 1956 in Malden. Je kunt hem een veelzijdig mens noemen. Hij was werkzaam als fiscaal agrarisch adviseur, maar hij heeft zelf ook een boerenbedrijf gehad. Hij heeft in Malden gewoond, in Horst, op de Kraayenberg in Wijchen en nu woont de familie tot volle tevredenheid in Balgoij.



Toen wij hier in Balgoij kwamen wonen hebben wij ons snel kunnen aanpassen. Onze kinderen gingen hier naar het basisonderwijs. Dan heb je vlug aanspraak. Er zijn hier veel verenigingen. Wij waren al snel actief bij de organisatie van Koninginnedag, de harmonie, de kerk, de kerkraad en de kerkhofgroep. Als ik ergens binnenkom, dan is het: "Hij moet zeker weer wat". Maar dat komt altijd wel goed.

### **AANSLUITING BIJ DE TWAALF APOSTELENPAROCHIE**

De aansluiting van de 'Johan de Doper' bij 'De Twaalf Apostelenparochie' ging moeizaam. Financieel hadden we het goed voor mekaar in Balgoij. We hadden goede deals gesloten. We hebben ook jaren samengewerkt met Hernen en Niftrik. Dat ging allemaal goed. En dan moet je dat loslaten. De fusie met de andere elf geloofsgemeenschappen was een hele stap. Balgoij staat bekend als eigenzinnig. En dat kwam ook uit.

### **HERINNERINGEN AAN HET ONZEVADER**

Wij komen uit een streng katholiek gezin. Ik ging iedere dag naar de kerk en ik ben ook misdienaar geweest. Iedere dag werd het Onzevader en Weesgegroet gebeden aan tafel. Iedereen zat dan aan tafel. Niet alleen onze zes kinderen en vader en moeder. Maar ook opoe en opa hoorden erbij. Opoe regelde met strenge hand het familieleven. Ook het religieuze gedeelte.

### **VERVREEMD**

De basis van het geloof was goed bij ons, maar

toch vervreemd je op een bepaald moment in je leven van het geloof. Ik ben bijvoorbeeld niet van de kerkdienst. Dienstbaarheid aan de medemens vind ik belangrijker. Mensen plezier geven, mensen vooruithelpen in het leven. Ik sta er nu wel anders in dan indertijd. Het taboe op het geloof begint er wat af te gaan. Wij hebben een kerststal en er wordt gebeden met de kleinkinderen. De laatste jaren heb ik meer rust. Wij hebben nogal wat meegemaakt en dat drukt je met de neus weer op de feiten. Ik zet een stip op de horizon. Een positieve levenshouding werkt louterend. Nu ben ik nog hier. En daar werk ik aan.

### **UW WIL GESCHIEDE**

Dit vind ik een lastige. Ik kan moeilijk omgaan met hiërarchie. Leven volgens úw wil. Je moet leven naar dienstbaarheid in je omgeving. Niet omdat het moet, maar uit vrije wil. Dat geeft voldoening. Ik zou dit willen aanbevelen aan alle mensen. Eigenlijk doen mensen zichzelf te kort als ze egoïstisch leven. Want als je menselijk en sociaal kan leven, geeft dit veel levensvreugde. Ik kan het iedereen aanbevelen.

### **IN DE HEMEL EN OP AARDE**

Ik ben heel benieuwd naar de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat ik snel dood wil. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze er genoeg van hebben en dood willen. Ik zeg altijd: "Dood zijn kun je nog lang genoeg". Het is hier nog te mooi voor ons. Ik zou de dood het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Wat er daarna komt, dat weten we nog niet. Ik geloof in het mystieke. Ik ben opgevoed als katholiek en dat er één God is. Er is meer tussen hemel en aarde, daar ben ik van overtuigd. Dat mystieke trekt me.

### **HET ONZEVADER EN TRADITIE**

Het is een heel traditioneel gebed. Ik merk dat het in de loop van de tijd is 'versleten'. De betekenis gaat verloren. Je denkt niet meer na over de inhoud. Pastoor Groos zei ooit tegen mij: "Een verhaal moet landen". En dat voel ik ook zo. Ik denk dat we te lang óver de hoofden van de mensen heen hebben gepraat. Misschien dat ik daardoor op mijn eigen manier invulling geef aan het geloof en de gebeden.

Ik ben heus niet tegen tradities. Maar als het is versleten zegt het inhoudelijk niets meer.

Wat mij wel ontroert in de kerk? Een gregoriaanse mis.\* Misschien is dit wel meer de herinnering dan de inhoud?

De plaats van het Onzevader in de kerkdienst vind ik eigenlijk niet juist. Je bidt het 'Onzevader' voor het eten. Ik zie het als een openingsgebed. En als openingsgebed in het begin van de mis

zou een betere plaats zijn. Dan krijgt het meer aandacht.

### **TOEKOMST VAN DE KERKGEMEENSCHAP BALGOIJ**

Wat mij opvalt in Balgoij: vraag je mensen voor een eenmalige klus dan is iedereen bereid om te helpen. Maar iets structureels doen, dat is dikwijls moeilijk. Toch moeten we ons allemaal inzetten. Voor een dorp is het belangrijk dat het levendig is.



Wat betreft de kerk: wij hebben recent een adviesgroep opgericht. 18 november was de eerste bijeenkomst. Over tien jaar zullen er binnen de parochie De Twaalf Apostelen hoogstwaarschijnlijk nog maar drie kerken open zijn. Ook Balgoij zal gesloten worden, oftewel, aan de eredienst worden onttrokken. Het kerkhof zal nog wel worden gebruikt en natuurlijk de Mariakapel. Daar zijn we erg trots op. De vraag voor ons is welke bestemming ons kerkgebouw zou kunnen krijgen.

Ik ben benieuwd of we daar een invulling aan kunnen geven. Het kerkbestuur vond het een goed idee dat we daar zelf nu al mee bezig zijn. Hier zie je de dorpsgeest weer in terug.

Marium Lahm

*\*Gregoriaanse mis: Met het gregoriaans wordt een groep oude, eenstemmige gezangen uit de katholieke eredienst aangeduid. Uit de talloze psalmen en liederen die in omloop waren werd onder keizer Karel de Grote één standaardliturgie gedichteerd, met vaste melodieën.*

### **CARNAVAL**

Carnaval is het feest dat voorafgaat aan de veertigdagentijd, met name gevierd in katholieke landen en streken. Vermommingen, optochten, de oprichting van een narrenrijk en uitbundige eetfestijnen en drinkgelagen tekenen het feest. Aan de vooravond van de ingetogen veertigdaagse vasten wordt in veel rooms-katholieke landen en streken enkele dagen een uitbundig carnavalsfeest gevierd. De feestgangers vermommen zich, stellen een spotheerschappij in, en geven zich over aan onmatige eetfestijnen en drinkgelagen. In Nederland wordt het feest ook wel met Vastenavond aangeduid, hoewel hiermee van oorsprong slechts de laatste dag vóór Aswoensdag werd bedoeld.

Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De zevende zon-

dag voorafgaande aan paaszondag is carnavalszondag. Het feest begint in Nederland doorgaans op de zaterdag daarvoor en eindigt bij de aanvang van Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd.

Carnavalsmascottes en symbolen worden dan verbrand of begraven. Op Aswoensdag wordt het dagelijks leven weer opgepakt.

In een aantal van onze geloofsgemeenschappen wordt het carnavalsfeest ook uitbundig gevierd. Dat gunnen wij hun ook. Maar het zou mooi zijn als het feest afgesloten wordt met het halen van het askruisje op woensdag in de kerk.

Diaken Hennie Witsiers



### **ASWOENSDAG**



Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de veertig dagen durende vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door Vastenavond en het carnaval.

Op Aswoensdag laten gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester of diaken het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren".

De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gewijd werden op palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Diaken Hennie Witsiers

## KERSTFEEST 2022....BIJZONDER



We beginnen al heel vroeg met de voorbereidingen, half september.

Binnen de parochie zijn in alle twaalf ge-

loofsgemeenschappen de voorbereidingen door de nodige vrijwilligers van start gegaan. Er wordt gezorgd voor een kerstattentie/ kerststukje, voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Of die een moeilijk jaar hebben gehad.

De diaconale werkgroep en de pastoraatsgroep zorgen weer voor de kerstpakkettenactie voor de mensen die extra aandacht behoeven in de kersttijd.

Voor de afdeling Rijk van Nijmegen van de ZLTO werken we samen met Jack Steeghs, onze geestelijk adviseur (die ook nauwe banden onderhoudt met de agrarische sector) om een thema te kiezen. Ook wordt de plek van samenkomst vastgelegd en wordt er inhoud aan gegeven.

Dan komt Kerstmis dichterbij, de kerststallen in de verschillende kerken worden geplaatst, gebeurt allemaal door onze vrijwilligers met liefde en plezier. Iedereen heeft zijn ideeën, mooi toch? 24 december een drukke dag voor pastores, vieringen voorgaan op meerdere plaatsen en ook nog op verschillende wijze.

Wij, Bert en Riet mogen Hennie en Jo om 15.00 uur ophalen voor de kerstviering in het Kompas om 16.00 uur in een mooi versierde ontmoetingsruimte met ongeveer tachtig mensen die met de mooiste kleren aan gekomen zijn. Hennie opende met de woorden: "Zo druk heb ik het hier nog nooit gezien".

Het koor onder de bezielende leiding van Huub en organist Fieke was er vandaag ook weer bij na de coronajaren. Al deze mensen konden zo weer fijn samen vieren met na afloop koffie of thee met kerststol.

Om 17.30 uur Hennie afgezet voor de gezinskerstviering in de Antonius Abt van Wijchen.

En om 20.00 uur in de Oude Victor een oecumenische viering met als voorgangers ds. J.W. Drost en Hennie Witsiers met als thema 'Even vrede op aarde'. Een viering van woord en gebed met samenzang en begeleiding van het orgel door Fred Hommersom. Het was geweldig om zo sa-

men te mogen vieren. Na afloop waren er glühwein en warme chocolademelk met kerststol, het was een fijn samenzijn.

Rond 22.30 uur zitten we thuis even voor de tv en kijken we op RN7 naar een viering in de St.-Stevenskerk in Nijmegen

en daar staat een Batenburger in het koor mee te zingen en hij helpt hier ook nog mee met de bouw van de kerststal. Bewonderingswaardig.

Om 23.30 de nachtmis vanuit Sneek. Veel mensen kennen deze pastoor Peter van der Weide van de zondagviering op tv. Nu met een preek over al zijn engelen geschilderd of in beelden in de kerk, het waren er wel honderd. Het zijn boodschappers tussen hemel en aarde, zij werken met engelengeduld enz.

Dit alles kwam in een gesprek (op tv), met iemand die graag naar de nachtmis wilde, maar er was niemand die haar daarmee van dienst kon zijn. Om 23.30 uur keek ze in bed naar de tv. Ze was heel blij dat ze dat gedaan had. Zo had ze nog een mooie kerst gehad, gelukkig was ze. Zo ook iemand die thuis de communie mocht ontvangen en daardoor de vrede van Christus kon beleven. Om zo het kerstfeest te mogen vieren dat is bijzonder.

In deze geest willen wij iedereen een zalig en gelukkig 2023 wensen.



Bert en Riet van Boxtel



## VOORSTELLEN: FRITS HENDRIKS

Per 1 februari ben ik als pastoraal werker actief in de parochie. De andere leden van het pastoraal team hebben me zeer warm ontvangen en ik ben dan ook benieuwd naar wat we de komende tijden samen mogen gaan doen. Maar laat ik iets over mezelf en mijn werk vertellen.



“Ik denk dat de term ‘verantwoordelijkheid nemen’ centraal staat. Samen aan de slag, om ook op andere manieren kerk te zijn.” Zo keek de vicevoorzitter van het kerkbestuur in Berkel-Enschot terug op mijn functioneren. Afgelopen zomer nam ik daar na twee jaar afscheid als pastoraal werker. Met deze woorden heb ik mij ook gepresenteerd bij de verschillende sollicitatiegesprekken, omdat ik ze mooi vind aansluiten bij het motto van De Twaalf Apostelen: Samen het verhaal van God en mensen ontdekken. En dat sluit weer aan op de spiritualiteit die ik heb meegekregen toen ik als jonge student theologie vijf jaar lang monnik was, bij de trappisten van Abdij Lilbosch in Echt. God zoeken is in zo’n klooster de leus. Dat is een opdracht voor iedereen afzonderlijk en voor de gemeenschap als geheel. God zoeken, niet om Hem te vinden, maar om altijd weer iets nieuws te ontdekken van zijn oneindige goedheid, waarheid en schoonheid, in de Bijbel, in gebed en in verhalen van de mensen om ons heen.

Daarom heb ik er zin in om juist hier in deze parochie aan de slag te gaan. Ik, Frits Hendriks, 42 jaar, ex-monnik dus, celibatair, geboren in Midden-Limburg, studies in Nijmegen en Leuven, wonend in Nijmegen, tijdelijk leraar levensbeschouwing in Veghel. Per 1 februari heb ik een aanstelling voor 9,5 uur, maar vanaf de zomervakantie (als mijn werk als leraar erop zit) voor 19 uur per week, met name in de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen, om voor te gaan in vieringen en om de nieuwe bewegingen van Apostelen 2.0 en Dienen NU te helpen dragen. En uiteraard ben ik voor elke parochiaan die daar behoefte aan heeft beschikbaar voor een goed gesprek, een vraag, samen bidden, of zomaar een praatje. Tot aan de zomer ben ik beschikbaar op maandag en vrijdag. Tot ziens!

Frits Hendriks  
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

## WERKZAAMHEDEN RAMON ROKS

Vol enthousiasme ben ik ruim een jaar geleden in december aan de slag gegaan binnen het pastoraal team van onze parochie De Twaalf Apostelen.

Als coördinator missionaire parochie was ik in die periode met name actief als coördinator van de beweging Apostelen 2.0, in de familievieringen in Wijchen, als begeleider van de vormelingen en de tienergroep en binnen de werkgroep The Passion in Wijchen. In deze periode heb ik met een heel aantal parochianen en vrijwilligers kennis mogen maken en ook zeker genoten van deze pastorale contacten en het enthousiasme en de inzet van de mensen in onze parochie.

Jammer genoeg heb ik aan het eind van de zomer tijdelijk al mijn taken moeten neerleggen in verband met een ziekteverlof. Dit is voor mij geen makkelijke periode geweest. Gelukkig gaat het met mij al geruime tijd een stuk beter en laat ik, nu ik dat weer kan, graag iets van mij horen. In de komende periode zal ik her en der in onze parochie weer verschillende taken op mij nemen. Al zullen dit niet één op één dezelfde taken zijn als die ik voor mijn verlof had, toch zie ik ernaar uit langzaam ook binnen onze parochie me weer pastoraal in te zetten. Ik zie ernaar uit een aantal mooie dingen te mogen doen waar dat kan en voor mij bekende en ook onbekende gezichten in onze parochie te gaan zien. Graag tot ziens!

Ramon Roks





**ADVENT**



De advent is in het christendom de benaming voor de aanlooperperiode naar Kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord *adventus*. Tijdens deze periode bereiden de christenen zich voor op het kerstfeest.

Tijdens de adventtijd waren er in de H. Antonius Abtkerk in Nederassel twee vieringen.

In de kerk werden er tijdens deze viering kaarsen op de grote adventskrans aangestoken. Voor vier mensen uit Nederassel waren er kransen gemaakt om deze inwoners vanwege hun persoonlijke situatie tijdens de adventtijd én tijdens de kerstdagen een extra licht te geven.

**ALLERZIELEN**

Op 2 november ging de avondwakegroep van Nederassel traditiegetrouw voor in de viering van Allerzielen. Een viering met zorgvuldig uitgezochte teksten en mooie gezangen uitgevoerd door Mazing Joy. De overledenen van afgelopen jaren werden met een kaarsje herdacht en de vele intenties gaven aan dat men nog veel waarde



hecht aan een Allerzielenviering. Na deze viering ging men vanuit de kerk naar het kerkhof om de graven van de overledenen te verlichten en te bezoeken.

**KINDERVIERING**

Na twee jaar zonder kinderviering was er in 2022 weer een mooie kindvriendelijke woorden communieviering. De teksten en gezangen waren aangepast zodat ook de kinderen deze viering goed konden volgen en begrijpen. Enkele ouders lazen het kerstverhaal voor en tien kinderen deden mee met het lichtjesspel waarbij duidelijk werd



dat slecht één klein lichtje kan zorgen dat alles verlicht kan worden met licht en warmte.

Het was een drukbezochte viering met op het eind een kleine traktatie voor de kinderen.



**KERSTVIERING**

Op eerste kerstdag om 9.30 uur was er een eucharistieviering met pastor Yves en Mazing Joy.

Een volle kerk met sfeervolle liederen en warme woorden van pastor Yves. Tevens werd er op het eind van deze viering afscheid genomen van onze misdienaars Lars en Casper. Na een dankwoord van pastor Yves, met de belofte aan hem dat ze nog regelmatig naar de kerk komen, kregen ze beiden een cadeautje en applaus van de aanwezigen in de kerk.



Dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft, in welke vorm dan ook, aan de vieringen.

Contactraad Nederassel



**CARNAVAL**

Op vrijdag 17 februari is er een carnavalsmis samen met carnavalsvereniging De Wielwaoiers uit Nederassel. Aanvang 19.00 uur. U bent van harte welkom!



## Vieringschema

**28 januari / 29 januari**  
• 4e zondag door het jaar

**04 februari / 05 februari**  
• 5e zondag door het jaar

**11 februari / 12 februari**  
• 6e zondag door het jaar

|    | Lezingen<br>uit de<br>Heilige Schrift | lezingsen<br>⊛ Eerste lezing: Sef. 2,3; 3,12-13<br>⊛ Tweede lezing: 1 Kor. 1,26-31<br>⊛ Evangelie: Mt. 5,1-12a | lezingsen<br>⊛ Eerste lezing: Jes. 58,7-10<br>⊛ Tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5<br>⊛ Evangelie: Mt. 5,13-16                                    | lezingsen<br>⊛ Eerste lezing: Sir. 15,15-20<br>⊛ Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10<br>⊛ Evangelie: Mt. 5,17-37 |
|--|---------------------------------------|--|--|---|
|    | <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>        | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Familiekoor<br>Martin Claes                                       | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Elckerlyckoor<br>Yves Mambueni<br><b>14.00</b> English Mass<br>English choir<br>Yves Mambueni | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Parnassuskoor<br>Martin Claes/Frits Hendriks                 |
|    | <b>Emmanuel Wijchen</b>               | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>09.30</b> Woord en Communie<br>Emmanuelkoor<br>Hennie Witsiers  | <i>Géén viering</i>   |
|    | <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>     | <i>Géén viering</i>  | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Herenensemble<br>Martin Claes                                |
|    | <b>H. Jozef Alverna</b>               | <i>Géén viering</i>  | zaterdag<br><b>19.00</b> Woord en Communie<br>Dames- & Herenkoor<br>Lara van der Zee   | <i>Géén viering</i>   |
|    | <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>   | <i>Géén viering</i>  | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Mazing Joy<br>Yves Mambueni                                  |
|  | <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>    | <i>Géén viering</i>  | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Mazing Joy<br>Yves Mambueni                                  |
|  | <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>     | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Yves Mambueni  | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Ramon Roks  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Ceciliakoor<br>Ton van Balveren                              |
|  | <b>Sint-Joris Heumen</b>              | <i>Géén viering</i>  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Yves Mambueni  | <i>Géén viering</i>   |
|  | <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>     | <i>Géén viering</i>  | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jack Leo  |
|  | <b>H. Anna Bergharen</b>              | <i>Géén viering</i>  | zaterdag<br><b>19.00</b> Woord en Communie<br>Elckerlyckoor<br>Jack Steeghs  | <i>Géén viering</i>   |
|  | <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>         | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Parochieel Zangkoor<br>Hennie Witsiers                             | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Parochieel Zangkoor<br>Jack Steeghs  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Parochieel Zangkoor<br>Martin Claes                        |
|  | <b>H. Damianus Niftrik</b>            | <i>Géén viering</i>  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Parochieel Zangkoor<br>Jack Leo   | <i>Géén viering</i>   |
|  | <b>Het Kompas</b>                     | <i>Géén viering</i>  | zaterdag<br><b>17.30</b> Woord en Communie<br>Hennie Witsiers  | zaterdag<br><b>17.30</b> Eucharistieviering<br>Martin Claes   |

## Vieringschema

**18 februari / 19 februari**  
• 7e zondag door het jaar

**25 februari / 26 februari**  
• 1e zondag veertigdagentijd

**04 maart / 05 maart**  
• 2e zondag veertigdagentijd

|  <p>Lezingen<br/>uit de<br/>Heilige Schrift</p>      | <p>lezingen <sup>③</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Lev. 19,1-2.17-18</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 5,38-48</li> </ul> | <p>lezingen <sup>④</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 5,12-19</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 4,1-11</li> </ul> | <p>lezingen <sup>①</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a</li> <li>✧ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 17,1-9</li> </ul> |
|--|--|---|--|
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Wijchen</b></p>       | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Soli Deo Gloria (Gemengd)<br/>Martin Claes</p>   | <p>zaterdag   zondag<br/><b>18.00</b> Apostelen 2.0<br/>Familiekoor<br/>Jack Steeghs/Lara van der Zee<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Martin Claes</p>              | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Soli Deo Gloria (Gemengd)<br/>Yves Mambueni<br/><b>14.00</b> English Mass<br/>English choir<br/>Yves Mambueni</p>                    |
|  <p><b>Emmanuel<br/>Wijchen</b></p>                  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Emmanuelkoor<br/>Martin Claes</p>  | <p>Géén viering</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Emmanuelkoor<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>H. Paschalis<br/>Baylon<br/>Woezik</b></p>    | <p>Géén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Herenensemble<br/>Lara van der Zee<br/><i>Na afloop ☕</i></p>  | <p>Géén viering</p>  |
|  <p><b>H. Jozef<br/>Alverna</b></p>                  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Ton van Balveren</p>  | <p>Géén viering</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Lara van der Zee</p>   |
|  <p><b>H. Johannes<br/>de Doper<br/>Balgoij</b></p> | <p>Géén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Andiamo<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>Géén viering</p>  |
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Nederasselt</b></p> | <p>Géén viering</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Mazing Joy<br/>Ramon Roks</p>  | <p>Géén viering</p>  |
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Overasselt</b></p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Carnavalsviering<br/>Ceciliakoar<br/>Frits Hendriks</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Lara van der Zee</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Frits Hendriks</p>  |
|  <p><b>Sint-Joris<br/>Heumen</b></p>               | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Martin Claes</p>   | <p>Géén viering</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>New Challenge<br/>Yves Mambueni</p>  |
|  <p><b>Oude<br/>Sint-Victor<br/>Batenburg</b></p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Carnavalsviering<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>Géén viering</p>  |
|  <p><b>H. Anna<br/>Bergharen</b></p>               | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Carnavalsviering<br/>Samenzang<br/>Jack Steeghs</p>   | <p>Géén viering</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Jack Steeghs</p>  |
|  <p><b>H. Judocus<br/>Hernen/Leur</b></p>          | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Jack Leo</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Martin Claes</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Jack Steeghs</p>  |
|  <p><b>H. Damianus<br/>Niftrik</b></p>             | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Hennie Witsiers</p>   | <p>Géén viering</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Jack Leo</p>   |
|  <p><b>Het Kompas</b></p>                          | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Hennie Witsiers</p>   | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Eucharistieviering<br/>Martin Claes</p>  | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Hennie Witsiers</p>   |

## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube  
Kijk via de button KERKTV op onze website of rechtstreeks op  YouTube

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| iedere maandag       | 19.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes.                          |
| iedere dinsdag       | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes.                          |
| iedere woensdag      | 09.00 uur | Eucharistieviering. Martin Claes.                          |
| iedere woensdag      | 09.30 uur | Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni. |
| iedere donderdag     | 09.00 uur | Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.                |
| woensdag 22 februari | 19:00 uur | Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes.   |



### Wijchen | Emmanuelkerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 10 februari  | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.       |
| zondag 12 februari   | 17.00 uur | Kroatische viering.                               |
| woensdag 22 februari | 09.30 uur | Aswoensdagviering. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 10 maart     | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.       |
| zondag 12 maart      | 17.00 uur | Kroatische viering.                               |

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 03 februari  | 10.00 uur | Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.    |
| woensdag 22 februari | 19:00 uur | Aswoensdagviering. Samenlang. Lara van der Zee. |
| vrijdag 03 maart     | 10.00 uur | Eucharistieviering. Yves Mambueni.              |

### Alverna | H. Jozefkerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 20 januari   | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.            |
| vrijdag 17 februari  | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.            |
| woensdag 22 februari | 19:00 uur | Aswoensdagviering. Dames- & Herenkoor. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 17 maart     | 09.30 uur | Eucharistieviering. Yves Mambueni.                      |



### Wijchen | Zuiderhoek

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 27 januari  | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 24 februari | 09.30 uur | Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers. |

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 03 februari  | 15.00 uur | Marialof. Yves Mambueni.                      |
| vrijdag 17 februari  | 19.00 uur | Carnavalsviering. Mazing Joy. Yves Mambueni.  |
| woensdag 22 februari | 19:00 uur | Aswoensdagviering. Mazing Joy. Yves Mambueni. |
| vrijdag 03 maart     | 15.00 uur | Marialof. Yves Mambueni.                      |



### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| iedere donderdag     | 19.00 uur | Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.    |
| woensdag 22 februari | 16:00 uur | Aswoensdagviering. Samenlang. Yves Mambueni. |

### Heumen | Sint-Joriskerk

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| donderdag 16 februari | 18.30 uur | Carnavalsviering. New Challenge. Aloys van Velthoven. |
| woensdag 22 februari  | 14:00 uur | Aswoensdagviering. Samenlang. Yves Mambueni.          |

### Batenburg | Stadswal

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| maandag 26 januari  | 09.30 uur | Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg. |
| maandag 27 februari | 09.30 uur | Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg. |

### Bergharen | H. Annakerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 03 februari  | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers.            |
| woensdag 22 februari | 19:00 uur | Aswoensdagviering. Samenlang. Jack Steeghs. |
| vrijdag 03 maart     | 10.00 uur | Ouderenviering. Hennie Witsiers.            |



### Hernen | H. Judocuskerk

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| woensdag 22 februari | 10:00 uur | Aswoensdagviering. Samenlang. Jack Steeghs. |
|----------------------|-----------|---|





*Voorbij; de kaarsjes allemaal uitgeblazen.  
Geleegd zijn de lekkere volle glazen.  
Voorbij; de knuffels van de mensen,  
Uitvoeren nu de goede wensen,  
Laten we elkaar daarmee verbazen.*

*Een jaar vol goede voornemens en gedachten,  
We gaan veel goeds verwachten.  
Zelf kunnen we veel goeds maken,  
Ook als we in een dip geraken,  
Zo komen we weer uit bij de herdertjes lagen bij nachte.*  
Toon van Duifhuizen

### **WARMEKLEDINGACTIE**

Vanuit de parochie kwam de oproep om voor de 175 in Wijchen gevestigde Oekraïners een warmekledingactie te houden. In de weekenden 3 en 4 november en 10 en 11 november werd de mogelijkheid geboden om na de viering de kleding in de kerk in te leveren. De viering waarin deze mededeling werd gedaan was direct na een erg druk bezochte uitvaart, waardoor de bezetting minimaal was en er weinig mensen rechtstreeks op de hoogte werden gebracht. Daarom is het idee ontstaan om door het versturen van een mail de bekendheid van deze actie uit te breiden. Suggesties om facebook en de plaatselijke schoolkrant te gebruiken deden de rest. De actie heeft in Hernen tot een overweldigend resultaat geleid. Jassen, truien en dassen, het leek wel of iedereen wat op te ruimen had. Op zondag 4 november werden er 27 zakken en dozen, groot en klein, ingeleverd (zie foto). Op 11 november waren het er



heeft in Hernen tot een overweldigend resultaat geleid. Jassen, truien en dassen, het leek wel of iedereen wat op te ruimen had. Op zondag 4 november werden er 27 zakken en dozen, groot en klein, ingeleverd (zie foto). Op 11 november waren het er

nog eens 21! In Wijchen leverde dit de reactie op "waarin een klein dorp groot kan zijn". Ik denk dat ik namens de organisatie iedereen mag bedanken voor het meedoen en spreek de hoop uit dat de Oekraïners niet alleen warm gekleed werden, maar er ook een warm gevoel bij gekregen hebben.

Piet van Kerkhof

### **MISINTENTIES**

29 januari: Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-Van het Westeinde

5 februari: Koosje van Heumen-Cobussen, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim Reuvers t.g.v. z'n 100ste verjaardag, Gerda van Heumen-Loeffen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen  
5 maart: Jan en Pieta de Kleijn

Gelieve de misintenties voor de maand maart voor 6 februari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

### **TERUGBLIK OP GEZELLIGE GEZINSKERSTVIERING**

Zaterdagavond 24 december 18.00 uur was het dan eindelijk zover: na twee coronajaren, meerdere overleggen en twee keer oefenen eindelijk weer een kerstspel zonder beperkingen in een mooi gevulde kerk met inbreng van jong en oud.



Nogmaals dank aan de vele dorpsgenoten die medewerking verleenden!

Mede namens Meriam, Claudia en Marieke, pastoraal werker Jack Steeghs



### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

In de contactraadvergadering van 3 januari maakten we kennis met Jac Trum, die voortaan namens het parochiebestuur bij onze vergaderingen aanwezig zal zijn. Als Jac het even goed gaat doen als Herman Sterenborg in de afgelopen jaren, dan zullen we daar blij mee zijn. Helaas was Martin Claes nog niet aanwezig, we hoorden dat hij eerst met het parochiebestuur

en pastoresteam gaat overleggen hoe hij zich voortaan meer kan gaan oriënteren op het pastorale handwerk.

Apostelen 2.0 heeft nu een rustiger frequentie van één keer per maand, wat voor de begeleiding meer ontspannen is. We hoorden hoe belangrijk het is om ver vooruit te plannen, zodat bijtijds overleg met de koren en andere gebruikers van de kerk en het parochiecentrum mogelijk is.

De gang van zaken rond Kerstmis en Nieuwjaar is besproken. Gelukkig waren er bij alle drie de vieringen op kerstavond en bij de viering op eerste kerstdag veel kerkgangers aanwezig; de contactraad hoopt in elk geval dat het aanbod van vieringen eind 2023 niet minder hoeft te zijn. Over de komende adventsactie in onze geloofsgemeenschap hebben we met iemand van de betreffende werkgroep overlegd. Vroeger geschiedde dat door huis-aan-huiscollectes, maar vanwege een teruglopend aantal vrijwilligers lukt dat niet meer. Hopelijk vinden we samen een nieuwe vorm.

Theo van der Weegen

### OPROEP NIEUWE CONTACTRAADLEDEN

De contactraad bestaat nu nog maar uit vier personen en dat is te veel weinig voor onze grote (en complexe) geloofsgemeenschap. Om voldoende contact te hebben met alle werkgroepen is het gewenst dat er zeker twee leden bij komen. In de regel vergadert de contactraad elke eerste dinsdagavond van de maand in het parochiecentrum. Meer informatie is te verkrijgen bij mij.

Theo van der Weegen  
tel. 024-6414814

### OPTREDEN VAN EVENT

Op 11 december 2022 hebben meer dan zeshonderd belangstellenden de kerstuitvoering van het popkoor EVENT bezocht in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Tel daarbij op dat het aantal koorleden en begeleiders ook meer dan

honderd personen was, dan kan geconcludeerd worden dat de kerk met ruim zevenhonderd personen bijna vol was. De aanwezigen werden door het koor, onder leiding van Trees Rutten, getrakteerd op een breed scala van kerstliederen, afgewisseld door optredens van een tweetal trompettisten en solisten uit het koor.

Ook werden enkele traditionele kerstliederen ten gehore gebracht waardoor de aanwezigen ook spontaan konden meezingen.

Een extra waardering is er voor de kerstgroep van jonge kinderen en ouderen die het kerstverhaal van het kindje Jezus op imponerende wijze deed herleven. De nieuwjaarsgroet, in tien talen uitgesproken, aan het eind van het concert was ronduit imponerend. Na afloop werden lovende woorden gesproken aan het adres van koor, trompettisten en algehele leiding door het echtpaar Kor en Trees Rutten.

Als geloofsgemeenschap zijn we blij dat EVENT gebruikgemaakt heeft van onze kerk maar zeker ook met de mooie muziek waar we van hebben genoten.

Hein Kroft



### EMMANUELKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen periode. Mooie, goed verzorgde en goed bezochte vieringen en een keurig versierde kerk. Op eerste kerstdag ging iedereen met een kerststolletje naar huis en na de viering op nieuwjaarsdag was het heel gezellig met thee, koffie en een glaasje. Dit alles gaf een groot gevoel van verbondenheid.



- Op 22 februari is het Aswoensdag en op die dag is er om 09.30 uur een viering in onze kerk met uitreiking van het askruisje.

- De komende vergadering van de contactraad wordt nog gepland.

Namens de contactraad, Tini Poos

#### HERBERGKOFFIE



De herbergkoffie gaat in het nieuwe jaar gewoon door. Op de woensdagen 1 en 15 februari en 1 maart bent u van harte welkom. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u gezellig aanschuiven en breng gewoon nog iemand mee.

Tini Poos





## CECILIAFEEST NOVEMBER 2022

Op 27 november vierde het dames- en herenkoor 'Andiamo' zijn jaarlijks Ceciliafeest.

Tijdens de viering in de kerk met als voorganger Hennie Witsiers werd stilgestaan bij de heilige Cecilia, de patroonheilige van muziekgezelschappen en koren. Ook werd jubilaris Gerrie de Valk in het zonnetje gezet. Gerrie is al vanaf 1997 lid van het koor en vierde dus haar zilveren jubileum.



Vijfentwintig jaar zingt Gerrie haar

partijtje mee bij de sopranen. Gerrie werd toegesproken door Hennie en zij mocht een oorkonde en een cadeaucheque in ontvangst nemen. Namens de contactraad kreeg zij een bloemetje.

Daarna ging het feest verder in het dorps huis 'Het Ballegoyke'. Gewoonlijk is er een heel programma met toneel en zang, maar omdat er veel aandacht naar het concert is gegaan was het feest nu ingetogener. Ook de voorzitter zette Gerrie nog in het zonnetje met een mooie speech en bloemen en een cadeautje.

Na een uitgebreide lunch werd er gezellig geëcht onder genot van een drankje en hapjes. Op de achtergrond speelde wat nostalgische muziek die zo nu en dan werd meegezongen.

Voldaan ging iedereen rond de klok van vijf uur weer huiswaarts.

Rose Stevens



## IN MEMORIAM HENRIËTTE VLEDDER

Op 2 januari 2023 hebben wij als koor afscheid moeten nemen van onze organiste Henriëtte. Vorig jaar kreeg zij het slechte nieuws dat ze ongeneeslijk ziek was. Heel dapper heeft Henriëtte alles gedaan om de ziekte de baas te worden, maar dat is helaas niet gelukt. Henriëtte is dertig jaar organiste geweest in de H. Jozefkerk op Alverna en toen de koren van Alverna en Balgoij in 2018 samen zijn gegaan, is zij ook organiste in Balgoij geweest. Henriëtte, heel veel dank voor je geweldige inzet voor het koor Andiamo.

Henriëtte, rust zacht.

Rose Stevens

## IMPRESSIE VAN INFORMATIEAVOND 'HERBESTEMMING KERK BALGOIJ' OP 18 NOVEMBER 2022

De adviesgroep kreeg veel complimenten over de organisatie en inhoud van de bijeenkomst en dat smaakt naar meer. De adviesgroep wil graag voor het vervolg de groep van ruim vijfendertig inwoners - die er deze keer bij waren - uitbreiden. Het gaat ons allemaal aan! Kijk op de site [www.twaalfapostelen.nl](http://www.twaalfapostelen.nl) onder het kopje 'gemeenschappen' voor onder andere een verslag van 18 november, de gestelde vragen en antwoorden. Maar ook voor de voorbeelden van herbestemming elders in het land, het kerkenpaspoort, de inleiding door Rudy de Kruijf en de opdracht aan de werkgroep. Het gesprek kwam goed op gang toen iedereen zijn voorkeuren kon aangeven. Twee groene stickers voor je positieve voorkeuren en een rode voor wat je zeker niet zou willen. Er kon gestickerd worden op de volgende herbestemmingen:

- 1) Cultuur (exposie, historie, muziekschool etc.);
- 2) Wonen (ouderen en jongeren);
- 3) Zorg (huisarts, fysio, thuiszorg);
- 4) Sociaal-maatschappelijk (ontmoeten/viering, huiskamer, combinatie met het Dorps huis, dagbesteding, gebruik dorpsplein, pakket service, zelfbedieningswinkel, apotheekafhaalpunt, maaltijdservice);
- 5) Verblijf en recreatie (hotel, café, restaurant, terras);
- 6) Multifunctioneel met combinaties van bovenstaande verschillende functies.

Op basis van de geplakte stickers springen de volgende scenario's eruit om verder te onderzoeken:

- Combinatie zorg en wonen
- Combinatie cultuur en recreatie
- Sociaal maatschappelijk ondernemen (in de richting van de zorg).

Hoe nu verder? Nu is het tijd om de scenario's uit te werken. De adviesgroep zoekt mensen met (professionele) ervaring en interesse in deze sectoren en roept ook jongeren en nieuwkomers in Balgoij op om mee te doen met de verdere voorbereiding. Belangstelling om vanuit je eigen achtergrond een keertje mee te denken? Meld je aan via [leefbaarbalgoij@gmail.com](mailto:leefbaarbalgoij@gmail.com). Ook vragen kun je stellen via [leefbaarbalgoij@gmail.com](mailto:leefbaarbalgoij@gmail.com). Als de verschillende scenario's globaal zijn uitgewerkt plannen we een nieuwe informatiebijeenkomst voor het hele dorp. Wij kijken uit naar jullie reacties en tot in het voorjaar! Voor nu een inspirerend 2023!

De adviesgroep



## AFSCHEID VAN ONZE KOSTERS TIEN EN THEO

Zoals u intussen bekend zal zijn, zijn onze koster Tien Theunissen en Theo Theunissen per 1 januari 2023 met al hun vrijwilligerswerkzaamheden gestopt.

Tien heeft de afgelopen vijftien jaar bijzonder veel vrijwilligerswerk verricht. In april 2008 is hij begonnen bij de werkgroep hoveniers.



Niet veel later, in december 2008, werd hij koster, en sinds april 2015 was hij hoofdkoster. Vanaf mei 2011 was Tien bovendien lid van de contactraad. Behalve de regu-

liere kosterwerkzaamheden in het weekend, bij speciale vieringen zoals met Kerstmis en Pasen, bij uitvaarten en bij concerten, die hij vaak samen met zijn vrouw Nelly verrichtte, vervulde Tien ook alle technische taken rondom de kerk en de pastorie, zoals het toezicht op het onderhoud van de kerkklokken, de verwarming, de bliksembeveiliging en de verlichting, alsmede het assisteren bij het onderhoud van de piano en het orgel. De laatste acht jaren was hij daarbij ook nog de contactpersoon van de werkgroep hoveniers. Vrijwel elke dag was Tien wel in de kerk of op de begraafplaats te vinden, waar hij allerlei werkzaamheden verrichtte. Bij zijn aantreden als koster had Tien zich voorgenomen om te stoppen bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar en in 2022 heeft hij de daad bij het woord gevoegd. Wij zullen hem heel erg missen. Dat het erg moeilijk is om voor alles wat hij deed opvolgers te vinden hebben we al gemerkt en we zullen ongetwijfeld nog tegen allerlei zaken aanlopen die Tien altijd stilzwijgend heeft verricht.

Theo Theunissen (geen familie van Tien) begon als koster in april 2015. De eerste jaren wisselde hij de weekendvieringen af met Tien en ook kosterde hij regelmatig op feestdagen. Vanwege ziekte was hij de laatste tijd wat minder inzetbaar. In oktober 2016 sloot Theo zich aan bij de contactraad. Omdat hij bezig was met een promotieonderzoek had hij niet altijd tijd om bij de vergaderingen aanwezig te zijn, maar als hij er was wist hij be-

paalde zaken soms van een onverwachte kant te belichten. Op 12 februari zal Theo nog één keer als contactpersoon voor de kerk fungeren bij het concert van Intervalli.

Onze nieuwe koster zijn Henny Gerrits-Festen uit Overasselt en Ria Jansen-Stuart uit Wijchen met haar partner Cor. Nelly Theunissen-Vink blijft op de achtergrond voorlopig nog ondersteuning bieden. Marijke Schel-Derksen en Rinie Renkens-Gerrits zijn de nieuwe contactpersonen - geen koster - voor uitvaarten.

Het afscheid van Tien en Theo werd gehouden op zondag 22 januari. Na afloop van de viering werden beiden toegesproken door pastor Yves en Jolanda Massaar, voorzitter van de contactraad, en kregen ze een afscheidskaars met een cadeau aangeboden. Daarna werd achter in de kerk koffie of thee met iets lekkers erbij geserveerd en konden alle parochianen persoonlijk afscheid nemen. Een verslag hiervan kunnen we helaas niet leveren, omdat de Apostelbode al eerder bij de drukker lag.

Tien en Theo, allebei heel hartelijk dank voor al het werk dat jullie hebben verricht.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

## LICHTPUNTJE

Op 27 december jl. hebben leden van Mazing Joy bij een aantal mensen binnen en buiten onze parochie een 'lichtje' gebracht. Ook in Overasselt werden mensen verrast met een lied en een presentje met een lichtje, zoals op bijgaande foto is te zien. Heel hartelijk dank!



## JUBILARISSEN KOOR ST.-CECILIA TE OVERASSELT

Dit jaar heeft het koor van St.-Cecilia te Overasselt veel leden die een jubileum vieren. De afgelopen jaren waren er vanwege corona geen vieringen rondom de jubilarissen, daarom willen wij ze dit jaar extra in het zonnetje zetten.

Dit is niet zomaar een jubileum. En het zijn niet zomaar jubilarissen.

Onze leden zijn trouwe leden die elke week komen repeteren in het gemeenschapshuis en eens in de twee weken de zang in de dienst in de H. Antonius Abt kerk te Overasselt verzorgen. Met enthousiasme, toewijding en enorme betrokkenheid bij elkaar en de gemeenschap, willen we hen noemen en laten zien.

Op de dag van St.-Cecilia, de patroonheilige van de muziek, zijn zij dan ook in onze kerk door pastor Yves Mambueni Makiadi genoemd en geëerd.

Tevens is ons fijne St.-Ceciliakoor op zoek naar een nieuwe dirigent!

Marijke Schel-Derksen



*Van links naar rechts:*

*Wim van Melis, 50 jaar lid. Piet van Gemert, 51 jaar lid.  
Jo Kuppen, 50 jaar lid. Marijke Schel-Derksen, 42 jaar lid.  
Jo van Dartel- Wintjes, 25 jaar lid.  
Mientje Wintjes- Peters 26 jaar lid.*

## CONCERT INTERVALLI 12 FEBRUARI

Op zondag 12 februari zal het in Overasselt inmiddels welbekende ensemble Intervalli een concert in onze kerk houden. Intervalli is door onze vorig jaar overleden vrijwilliger Erik Dyckhoff opgericht en heeft al diverse malen in Overasselt gezongen. Erik heeft nog gerepeteerd met het programma dat het koor in onze kerk ten gehore zal brengen. Het concert, dat om 15.00 uur begint, wordt dan ook opgedragen aan hem. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

## OPNIEUW KOPERDIEFSTAL

In december hebben wij voor de vierde (!) keer in 2022 aangifte moeten doen van koperdiefstal. Deze keer betrof het de bovenste delen van de regenpiepen aan de zuidkant van de kerk. (De



onderste delen waren eerder dat jaar al gestolen.) Tien Theunissen heeft foto's gemaakt, waarvan er hier een is bijgevoegd.

De koperen buizen zullen noodgedwongen worden vervangen door pvc-buizen.

Contactraad H. Antonius Abt  
Overasselt

## AFSCHEID VAN BERTHY GIJSBERS EN BETS VAN HAREN

Jarenlang heeft Berthy Gijsbers de intenties verzorgd voor de kerken van Heumen, Nederasselt en Overasselt. In maart 1996 is zij met dit werk gestart en sindsdien zorgde ze er voor dat de gebedsintenties voor de drie kerken werden bijgehouden, wekelijks keurig werden aangeleverd aan de voorgangers en dat ze werden opgenomen in de regionale bladen, tegenwoordig *Het Gemeentnieuws*. De laatste jaren deed zij dat samen met Bets van Haren uit Nederasselt. Deze twee vrijwilligers waren elke week te vinden in de pastorie van Overasselt. Op 19 december waren ze daar voor het laatst. Tot hun verrassing kwam Peter Sanders van de contactraad die maandagmiddag met gebak naar de pastorie. Pastor Yves en Peter hebben Berthy en Bets een boeket bloemen en een afscheidskaars aangeboden. Nelly Theunissen-Vink en Maria Janssen gaan het werk van Berthy en Bets voortzetten.

Berthy en Bets, allebei heel hartelijk dank!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt





### UIT DE CONTACTRAAD VAN 1 DECEMBER

- Binnen onze geloofsgemeenschap staat verbondenheid altijd centraal. De hierbij toepasselijke openingstekst met als titel 'Verbinding' wordt door José gelezen.
- De stuurgroep heeft, met hulp van de tuinmedewerkers, een kastje in de nieuwe Mariakapel opgehangen met als doel, 'neem wat je nodig hebt, breng wat je kunt missen'. Het gaat hierbij dan om houdbare verpakte levensmiddelen.
- Zowel binnen het pastoresteam als binnen het bestuur wordt gewerkt aan de invulling van de vacatures. Ook is het omgaan met energie en de prijzen in het bestuur een 'hot item'.
- De herdenkingszuil aan de ingang van het kerkhof is inmiddels geplaatst. Het bord met bewegwijzering wordt verplaatst.
- Lara wijst ons op de site van De Twaalf Apostelen en het deel dat beschikbaar is voor onze Paschaligeloofsgemeenschap. Met name het belang van Verbinding en Ontmoeting (onze trots) dragen we graag uit via de koffiedrinkmogelijkheden na de vieringen, de eerste vrijdagvieringen en andere contactmogelijkheden.
- Het liturgisch beraad is voorlopig opgeschort i.v.m. het ontbreken van aansturing vanuit het pastoresteam.
- Het vrijwilligersfeest is een geslaagde viering geworden met ook het in het zonnetje zetten van acht jubilarissen. Fijn dat we ons nog steeds met zovelen willen inzetten voor elkaar en de geloofsgemeenschap. De tuingroep had een mooie quiz in elkaar gezet en hiervoor waren zelfs een paar prijsjes beschikbaar. Met een heerlijke lunch en een afscheidswordje werd de gezellige ochtend afgesloten.
- Met kerst heeft ons kinderkoor Doremifasol zijn laatste optreden. Jammer maar er komen te weinig kinderen (geen) naar de gezinsvieringen. Er komt nog een artikel in Wegwijs. Dank aan Els en de begeleidingsband voor het verzorgen en begeleiden van de diensten al die jaren!!!
- Vrijdag 6 januari Eerste vrijdagviering met Driekoningenlunch.

### UITSTAPJE CONTACTRAAD GELOOFGEMEENSCHAP PASCHALIS

Het mocht weer, dus ook ons jaarlijkse uitje met de contactraad werd gepland, en wel op zondag 16 oktober jl. Truus en Els waren de reisleiders en dus waren we zeker van een geslaagde dag.

We begonnen met een kopje koffie in het kerkzaaltje, waar de planning voor deze dag werd uitgelegd. We startten overdag met elf personen en met het avondeten zouden Frans en Marijke, Gerda en misschien ook Henk nog aansluiten. Om 09.45 uur vertrokken we met drie auto's naar Heeswijk-Dinther, waar we de eucharistieviering in de mooie kerk bij de Abdij van Berne bijwoonden. Helaas moesten we zelf meezingen (ook daar is niet meer wekelijks een zangkoor), maar binnen onze contactraad is best nogal wat muzikaal talent, dus dat kwam helemaal goed. De viering, verzorgd door alle nog in leven zijnde norbertijnen, was toch indrukwekkend in een volle kerk, met lezingen over 'bidden'. De aansluitende preek door de abt was 'werelds' en naar deze tijd vertaald.

Na de dienst was er koffie met appeltaart (of iets anders) in de ontvangstruimte bij de abdij en de winkel. Hier konden we ook nog even rondsnuffelen tussen de boeken, kaarten en kaarsen en nog veel meer moois. Natuurlijk was er ook het abdijbier, maar dat konden we in de middag eerst nog zelf proeven.

Om 13.00 uur werd een kop tomatensoep geserveerd met een tosti en een kop koffie of thee. Aansluitend was een gids geregeld die ons een rondleiding gaf door de mooie abdijs tuinen en door het klooster waar nu nog dertien norbertijnen wonen. Voorafgaand hieraan zagen we een film over de geschiedenis van het klooster, de norbertijnen en hun leefregel: 'ad omne opus bonum paratus', wat Lara natuurlijk wist te vertalen in goed Nederlands: 'tot elk goed werk bereid'. Augustinus is hun belangrijke voorbeeld.

Ter afsluiting van de middag was er nog een bierproeverij geregeld. Een ander drankje was ook mogelijk, maar de meesten gingen voor de proeverij. En dat was geen verkeerde keuze. De speciale soorten abdijbier gingen erin als de spreekwoordelijke koek en de flesjes werden tot de laatste druppels leeg gemaakt. Om 17.00 uur werd afgesloten met een speciaal dankwoord voor onze gids Jacques, die heel veel informatie en uitleg heeft kunnen geven.

Tenslotte in Wijchen in ons eigen parochiezaaltje, waar genoemde mensen zich bij ons konden aansluiten, was er een drankje en werd een lekker buffet gebracht. Hier konden we nog gezellig na-

praten en vertellen aan de nieuw aangeschoven mensen hoe bijzonder en mooi de dag was. Een prima jaarlijks CONTACT dus op een informele manier voor onze contactraadleden. Natuurlijk met dank aan de organisatoren Truus en Els.

## HULPKAST

**'PAK WAT JE NODIG HEBT, GEEF WAT JE KUNT MISSEN'.**

Veel mensen zijn in deze tijd onverwacht hard getroffen door de coronacrisis en de stijgende prijzen en hebben daardoor moeite om financieel rond te komen. Daarom hangt er in de Mariakapel van de Paschaliskerk een kastje, waaruit mensen



die iets nodig hebben – vaak ongezien – één of meerdere artikelen uit het kastje kunnen pakken. Dit kastje werkt naar TWEE kanten: als u, als goede buur of plaatsgenoot, iets zou kunnen en willen missen voor de mensen die deze boodschappen goed kunnen gebruiken, heel

graag!

Wat kun je erin zetten: Blikken of zakken soep, koffie en thee, frisdrank e.d. dus langer houdbare producten. Dus geen verse etenswaren, rookwaren en alcoholische dranken.

De Mariakapel in de Paschaliskerk is elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Wij hopen zo een bijdrage

te kunnen leveren aan de armoedebestrijding. Dank aan iedereen voor de bijdrage.

Contactraad geloofsgemeenschap Paschalis

## ONTMOETINGSVIERING MET BRUNCH

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een ontmoetingsviering in de Paschaliskerk. In de viering is er ruimte voor ieders persoonlijke intentie, waarbij een kaarsje wordt aangestoken.



Na de viering ontmoeten we elkaar ook nog bij de koffie. Na de viering van 6 januari werden we daarbij nog extra verwend door de vrijwilligers die dit organiseren: er was een heuse brunch. We mochten smullen van een pastetje met champignonragout en lekkere broodjes. Heerlijk om zo het jaar te beginnen.

Komt u ook een keer meedoen? De volgende keer is vrijdag 3 februari, dan weer gewoon met koffie.

Lara van der Zee



## H. VICTOR - BATENBURG

### UIT HET ARCHIEF

#### DE BRIEFKAART VAN PASTOOR VAN DEN HEUVEL

Pastoor Theodorus van den Heuvel werd geboren op 4 december 1898 in Tilburg en was pastoor van Batenburg van 1941 t/m 1956. Hij vierde op 4 december 1949 zijn eenenvijftigste verjaardag en naar aanleiding van één van zijn felicitaties op deze dag, schreef hij als dank hiervoor op 20-12-1949 deze briefkaart aan de familie Dekkers in St. Anthonis (NB).

#### TEKST VAN DE BRIEFKAART.



"Bb 20.12.49

Beste vrienden, Hartelijk dank voor uw felicitaties van 4 Dec. – Ik kom weinig van huis, hoewel ik jullie H. Hartbeeld graag eens wouw zien! -Beste beterschap voor Leo Sprenkels! Ik heb koster gefeliciteerd op zijn verjaardag, maar niets meer

terug gehoord. Ik vries-hier-in . . ! Groeten voor vader, moeder en Jan.

Uw in .-X,- Pastoor v.d.H"

#### HERINNERING

Nooit heeft hij eigen voordeel gezocht, alles offerde hij op voor zijn parochie. Eenvoud en oprechtheid, welsprekendheid en gastvrijheid bleven bij hem tot het laatst. Zijn kinderlijk geloof bleek duidelijk uit alle mooie devoties, novenen en octaven, relikwievereringen en bedevaarten, die hij in zijn parochie vierde. Zijn laatste gang met zijn volk was de kruisweg op 17 februari 's avonds. Jezus volgend op Zijn kruisweg riep Jezus hem om ook zijn hoogste offer, zijn leven, te geven. Op 23 februari (zes dagen na deze kruisweg) en na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten ontsiep hij. Na de plechtige uitvaart te Batenburg op maandag 27 februari is pastoor Van den Heuvel bijgezet in het priestergraf op het r.-k. kerkhof te Batenburg.

Hans Vermeulen



### VANUIT DE CONTACTRAAD

Na de coronajaren is er dit jaar weer een carnavalsviering in Heumen. Deze eucharistieviering zal voor de eerste keer in de St.-Joriskerk worden gehouden. Omdat de PKN op zondagmorgen de viering heeft, is gekozen voor een viering op donderdagavond 16 februari om 18.30 uur. Pastor Aloys van Velthoven is de voorganger en koor New Challenge zal deze viering opluisteren. Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' uit ons dorp met prins Paul I en jeugdprinses Iris zullen met de Raden van Elf in deze viering aanwezig zijn.

Iedereen, jong en oud, is hierbij van harte uitgenodigd, zodat we er een mooie carnavalsviering van kunnen maken.

Op Aswoensdag 22 februari is iedereen om 14.00 uur weer welkom voor de viering met het uitreiken van het askruisje.

Contactraad Heumen



### KERSTMIS 2022

Op de donderdag voor Kerstmis hebben de leerlingen van basisschool St.-Jozef een bezoek aan de kerk gebracht. Dit sloot aan bij het project over het christendom waar de school mee bezig was.



School en kerk staan naast elkaar; de kinderen hebben de kerk vaak genoeg aan de buitenkant gezien. Nu was de binnenkant aan de beurt.

Eerst werd de kerststal bezichtigd. Daar zagen de kinderen dat de koningen o.a. wierook meebrachten. Wierook wordt ook tijdens vieringen in de kerk gebruikt. Opa/koster Jan liet zien hoe wierook ontstoken wordt en hoe het gebruikt wordt.

De kinderen hebben naar de niet meer gebruikte preekstoel gekeken, en uitleg gekregen over het beeld en het glas-in-loodraam van St.-Jozef. Ze zijn in de doopkapel geweest waar een aantal kinderen gedoopt is.



Daarna zijn ze naar boven gegaan om vanaf het koor de kerk in te kijken. Het liefst waren ze tot boven in de toren geklommen, maar dat mocht niet.

De leerlingen van groep 4 t/m 8

zijn aan de hand van opdrachten zelf op speurtocht in de kerk geweest.

Tot slot is er een kaarsje opgestoken voor de mensen die we missen.

De kinderen waren enthousiast en geïnteresseerd. Ze hebben op een andere manier naar de kerk gekeken.

Op kerstavond was er een mooie viering met als voorganger pastor Leo en met zang van het koor. Na afloop was er gelegenheid om nog gezellig wat na te praten.

In de gezinsviering op eerste kerstdag waren er veel kinderen met hun ouders. De kinderen speelden het kerstverhaal na. Er lag ook dit jaar een echte baby in de kribbe.



Na twee jaar van coronamaatregelen was het fijn om weer samen het kerstfeest te kunnen vieren.

Er zijn veel vrijwilligers geweest die geholpen hebben bij de voorbereiding van de kerstvieringen en bij de vieringen zelf.

Hartelijk dank daarvoor!

De contactraad





Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

**Ate van Balen** werd op 11 juli 1943 in Leeuwarderadeel geboren. Na zijn schooltijd ging hij in Nijmegen studeren en was actief in de studentenpolitiek. In zijn werkzame leven was Ate docent op een middelbare school, bij het KPC in Den Bosch en rector op het Reynaertcollege in Hulst. In 1973 is hij in Overasselt komen wonen. Ate was actief in het dorpsleven en een van de oprichters van het Dorpsplatform. Hij hield van reizen, wandelen en fietsen. Ate had een tomeloze energie, was optimistisch en zat vol met humor. Zijn laatste dertien jaar was Ate samen met Klazien en hebben ze heel veel over de wereld gereisd. De dood van zijn zoon Floris in 2002 was een groot dieptepunt in zijn leven. Nadat hij in 2015 een herseninfarct kreeg bleek in 2021 dat Ate een hersentumor had. Hierdoor werd hij bedlegerig. Op 29 oktober is hij gestorven en we hebben daarna op een bijzondere manier afscheid van hem genomen in de kerk van Overasselt.

**Toos Haas-Mooren** werd op 31 oktober 1925 te Wijchen geboren. Zij groeide op in een gezin van negen kinderen. Zij trouwde met Cor Haas en uit hun liefde werden acht kinderen geboren.

Zij was een trotse oma voor haar klein- en achterkleinkinderen en zij heeft van hen genoten. Toos was een zorgzame moeder en stond altijd voor anderen klaar. Na het overlijden van haar man is zij gaan zingen bij drie koren, dit werd haar passie. Zij heeft tegenslagen en ziektes overwonnen. Ze wilde graag honderd jaar worden, maar dit is niet gelukt. Op 1 december 2022 namen we afscheid van haar in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Aansluitend hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

**Mientje Jacobs-Beelen** werd geboren op 11 maart 1935 aan het Vosseneind in Heumen en groeide op in een groot, warm en hecht gezin. Ze leerde Thé kennen en in 1961 trouwde ze en kreeg in korte tijd zeven kinderen. Haar kennis en ervaring als gezinsverzorgende kwamen goed van pas, ze wist mooie waarden mee te geven. Mientje hield van bloemen en planten, handwerken, kleding maken en koken. Ze had steun aan haar geloof toen Thé in 1998 kwam te overlijden. Ze was dol

op haar klein- en achterkleinkinderen, ze genoot van familiebijeenkomsten, de sinterklaasmiddagen. Op 5 december 2022 is ze overleden. Haar uitvaart was in H. Antonius Abt in Overasselt, waarna ze werd begraven bij haar man Thé op het naastgelegen kerkhof.

**Doortje Helmond-Engelaar** werd op 22 maart 1926 in Nijmegen geboren. Uit haar huwelijk met Bart Helmond werden vier kinderen geboren. Zij was de trotse oma van zes kleinkinderen en de overgrootmoeder van zes achterkleinkinderen. Zij was sterk, zorgzaam en altijd aan het werk. Twee van haar kinderen zijn haar in de dood voorgedaan en dit heeft haar groot verdriet gedaan. Zij heeft heel vaak een weesgegroetje gebeden en een kaarsje opgestoken voor wie het nodig had. Op 29 november 2022 is Doortje te Wijchen overleden. De afscheidsviering was op 6 december in de H. Antonius Abtkerk, waarna zij werd begraven op het naastgelegen kerkhof. Na de viering kreeg eenieder een kaarsje mee met het verzoek dit kaarsje thuis te ontsteken en aan haar te denken.



**Piet Rosmalen** is op 6 maart 1935 geboren in Alverna, waar hij opgroeide op een kleine boerderij bij het klooster. Al vroeg heeft hij geleerd om hard te werken en dat is hij zijn leven lang blijven doen. Ook thuis was hij altijd aan het klussen.

Hij was getrouwd met Anny en samen kregen ze vier kinderen en twaalf kleinkinderen. Zij waren zijn lust en zijn leven. Piet en Anny hebben zich samen altijd volop ingezet voor de parochiegemeenschap van Alverna. Piet deed dat o.a. als lid van kerkhofgroep. Zijn gezondheid was al een tijdje broos, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht op 25 december 2022. We hebben op 2 januari afscheid van hem genomen in de H. Jozefkerk van Alverna.

**Ria Saat** is op 6 januari 1941 geboren in Nijmegen. Haar hele jeugd heeft ze doorgebracht in een gezin met drie kinderen, waarvan zij de middelste was. Ze trouwde en kreeg twee kinderen, Alexander en Marieke, maar het huwelijk hield uiteindelijk geen stand. Zij heeft de kinderen zelf moeten opvoeden, naast dat zij ook kostwinner van het gezin was. Ze was een zorgzame en zeer gelovige vrouw en kon veel steun vinden bij Maria. Op zaterdag 3 december is Ria plotseling overleden. De afscheidsviering heeft plaatsge-

vonden op vrijdag 9 december in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna we haar hebben begraven op het nabijgelegen kerkhof.

**Lida Helmonds-de Wilde** zag het levenslicht op 6 februari 1943 te Breda. Zij groeide op in een gezin van zeven kinderen. In 1967 trouwde zij met Hans Helmonds en zij kwamen in 1975 op Alverna te wonen. Uit hun liefde zijn drie kinderen geboren en later kwamen daar ook nog vier kleinkinderen bij. Zij hebben samen genoten van de vele reizen, die ze maakten met hun kinderen, familie en samen. In de loop van de jaren werd haar gezondheid wat brozer. Op 20 december 2022 is zij vrij plotseling overleden. Haar afscheid heeft op woensdag 28 december 2022 in de H. Jozefkerk op Alverna plaatsgevonden. Na deze viering hebben we haar begeleid naar het crematorium Waalstede te Nijmegen.



**Henriëtte Vledder-Cornelisse** werd geboren in de oorlog en groeide op in een katholiek en muzikaal gezin te Nijmegen. Ze trouwde met Piet, werd moeder van Saskia en Bart en gaf thuis orgel- en pianoles. Henriëtte hield van eenvoud en zag het geluk in de kleine dingen. De kleinkinderen hebben haar veel vreugde gegeven. *'Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek'* staat op haar gedachtenisprentje te lezen. In de muziek kon Henriëtte haar gevoel kwijt. Ruim dertig jaar was zij de organist van het kerkkoor van Alverna. Toen Piet in 2021 overleed werd Henriëtte ongeneeslijk ziek. Henriëtte heeft nooit openlijk gesproken over haar joodse afkomst net zoals haar moeder. Op haar sterfbed wilde ze niet meer zwijgen. Een steen uit Sobibor, waar haar grootouders in de oorlog omgekomen zijn, is met haar meegegaan. Joods symbool van eeuwig leven. Haar naam zal

niet vergeten worden. Henriëtte overleed op kerstavond. Op 2 januari heeft het kerkkoor voor haar gezongen in de afscheidsdienst in crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen. Henriëtte is 79 jaar geworden.

Op 5 januari 1937 werd **Greet Bruins-van Uuden** op Alverna geboren als oudste dochter in een gezin van zes kinderen. Naarmate ze ouder werden moesten ze allemaal een steentje bijdragen in het runnen van de winkel. Op haar vierentwintigste jaar trouwde zij met haar grote liefde Jo Bruins. Zij werden ouders van twee zonen en twee dochters. Later de trotse opa en oma van tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Toen de kinderen groot waren was er meer tijd voor uitstapjes, vakanties en fietstochtjes. Dat deden ze graag met de zussen en zwagers. Na een ongelukkige val is Greet opgenomen geweest in het ziekenhuis en een verpleeghuis. Op 28 december 2022 is zij overleden. Op 5 januari 2023 (haar verjaardag) namen we afscheid in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna is haar lichaam ten ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

**Wil van Doorn-de Bruijn** werd op 31 januari 1940 in de Meidoornstraat te Wijchen geboren als jongste van een gezin van vier dochters. Toen Cor van Doorn, haar buurjongen, uit militaire dienst kwam, zagen ze elkaar met andere ogen en werden op slag verliefd. Zij trouwden en kregen samen twee dochters. In Italië op vakantie genoten zij van het eten, de temperatuur en de sfeer. Het leven werd een feestje met de komst van de kleinkinderen. Dertig jaren heeft Wil geschilderd bij een schilderclub. Zij maakte ontelbare en kleurrijke schilderijen. Haar gezondheid begon op te spelen. Optimistisch als ze was ging ze met goede moed alles aan. Op 31 december 2022 is zij overleden. Wij hebben op 7 januari 2023 van haar afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

**OPLOSSINGEN PUZZEL**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Categorie 1 | Kerken/parochies          |
| Categorie 2 | Pastoraal team            |
| Categorie 3 | Sacramenten               |
| Categorie 4 | Kerkelijke feestdagen     |
| Categorie 5 | Rubriek in de Apostelbode |

**Redactieleden Apostelbode:**

Jack van Casteren  
 Piet van Erp  
 Piet van Kerkhof  
 Donny Merx  
 Theo van der Weegen  
 Hennie Witsiers

Redactieadres:  
 apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

.....

Postcode+Woonplaats .....

## KONIJNTJE

Het was een verrassing: een zwart konijntje op een witte muur. Hoe oud zal ik geweest zijn, misschien zes, zeven jaar. Mijn vader bewoog zijn handen, ik was stomverbaasd! Er liepen beesten over de muur die er niet echt waren, schaduwen. Ik deed mijn vader na en er verscheen een die-rentuin vol fantasiebeesten.

Ik kan genieten van schaduwen, zoals op tweede kerstdag, toen wij in een sfeervolle ruimte van een kasteel naar muziek luisterden. Door het raam viel winterlicht over de violiste. Ik zag kleine schaduwen van haar oorbellen in een huidplooi achter haar oorschelp terwijl de muziek de verborgen droefheid in ons hart verjoeg, de niet-zichtbare schaduwen in ons leven die zich soms moeilijk laten verdrijven maar door de vioolklanken even op de vlucht sloegen.

Schaduwen van boomtakken wandelden met het zonlicht mee over de muur met af en toe een zwarte vogel op de achtergrond.

Het is inmiddels twee januari, een bleek zonnetje valt voorzichtig door het raam en ik zie de schaduwen van mijn tikkende vingers. Mijn gedachten moeten nog op gang komen, de laatste dagen van 2022 spelen nog door mijn hoofd. Ik denk met een warm hart terug aan de kerstdagen, aan de kerkdiensten waarin ik na lange tijd weer achter de orgeltoetsen zat en overbekende liedjes mocht spelen. Het was als vanouds, alsof de afgelopen coronajaren weggevaagd waren.



Oudejaarsdag, ik heb het altijd een rare dag gevonden. Het was een heftig jaar, 2022, een jaar waarin veel sombere schaduwen over de mensen vielen, in heel de wereld. En toch komt de kracht van mensen overal weer tevoorschijn. Terwijl ik een boterham zat te eten zag ik mensen in de kou op primitieve vuurtjes een maaltijd klaar maken. Voor zover mogelijk werden puinhopen geruimd en slaappleatsen ingericht in schuilkeiders. Ik had medelijden met de heel oude mensen die alles wat ze opgebouwd hadden in een klap kwijt waren. Maar wie schiet er iets mee op als ik medelijden heb met jong en oud, met de hele wereld?

Ik verbaas me altijd over de uitbundige feesten van oudejaarsavond. Mensen gaan uit hun dak, dansen, zingen en tellen af tot het grote moment is aangebroken en vallen dan meteen in elkaars armen. Is zo'n moment dan toch een teken dat we niet alle hoop willen verliezen?

Ik vind januari een fijne maand, maar dan praat ik alleen over mezelf. Er zijn mensen die voor het eerst een heel jaar zonder een dierbare moeten leven, er zijn nog zo veel andere mensen voor wie de toekomst donker lijkt. Ik wens iedereen die het nodig heeft lichtpuntjes, de dagen worden al wat langer, de zon zal feller gaan schijnen en mooie schaduwen voor ons maken die de somberheid voor een moment kunnen verjagen. Het schaduwspel van een zwart konijntje op een witte muur, licht en schaduw, ze zijn onafscheidelijk.

## Pastoraal team

|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| Martin Claes          | pastoor              | 024-6412627 |
| Yves Mambueni Makiadi | priester             | 024-6221276 |
| Hennie Witsiers       | diaken               | 06-20541732 |
| Jack Steeghs          | pastoraal werker     | 024-6412627 |
| Lara van der Zee      | pastoraal werker     | 06-13659042 |
| Frits Hendriks        | pastoraal werker     | 024-6412627 |
| Ramon Roks            | coördinator          | 06-19864645 |
|                       | missionaire parochie |             |

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen

Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:

Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

website: [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl)

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19  
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## HEILIGE BLASIUS

De heilige Blasius werd geboren in een rijke en adellijke familie, waar hij als een christen opgroeide. Hij werd bisschop van Sebaste, Armenië, het huidige Sivas in Oost-Turkije, in het begin van de vierde eeuw na Christus.

De Romeinse keizer Licinius, die eerst de christenen tolereerde, ging ze in het jaar 316 vervolgen. Het werd een tijd van vervolging van de katholieke kerk. Veel gelovigen vonden de marteldood, omdat zij hun liefde en geloof in Jezus Christus niet wilden opgeven. Blasius vluchtte naar de bergen en woonde in een grot. Zijn enige gezelschap waren wilde dieren, maar de bisschop werd snel vrienden met hen, genas hun wonden en zegende hen. Maar toen de jagers van de keizer op jacht waren naar wilde dieren voor de arena, ontdekten zij Blasius in zijn grot en namen hem gevangen. Zo werd Sint-Blasius opgepakt en aan folteringen onderworpen. Eerst deed men pogingen om hem te verdrinken, maar hij wandelde eenvoudig over de golven weg. Toen werd hij letterlijk over de hekel gehaald en zijn lichaam werd met wolkommen opengereten. Uiteindelijk werd hij naar de executieplaats buiten de stad geleid om te worden onthoofd, volgens zeggen in gezelschap van twee kinderen en zeven vrouwen.

De verering van Blasius begon al op een vroeg tijdstip in Europa, namelijk in de negende eeuw. In de achtste eeuw werd al een kerk in de Duitse stad Erfurt aan hem gewijd. In de tiende eeuw kwamen relieken van hem terecht in het Zwarte Woud; de abdij van Reginbertus van Seldenbüren heette sindsdien Sankt Blasien. In het Vlaamse Rumbeke vindt jaarlijks rondom zijn feestdag de Blasiuskermis plaats. De Nederlandse plaats Cadier en Keer heeft elk jaar een Blasiusbedevaart.

Het meest bekend over Blasius is het verhaal waarin hij kort voor zijn marteldood een jon-

getje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Onder tranen smeekte zijn moeder om hulp. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered mocht worden. En dat hetzelfde mocht gebeuren met hen die in zijn, 'Blasius', naam, God om hulp zouden vragen. Op hetzelfde moment werd het jongetje gered. Dit verhaal zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen. Op 3 februari, de feestdag van Sint-Blasius, komen in veel parochies de gelovigen in de kerk naar voren; de priester houdt bij elk persoon twee – al dan niet brandende – op het feest van Maria Lichtmis gewijde kaarsen kruislings voor de keel en spreekt het volgende gebed uit: "Door de voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius, moge God u bevrijden van keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest".



Blasius is de beschermheilige van lijdens aan keelziekten; van dokters (op grond van het feit dat hij mensen en dieren genas); van kaarders (vanwege de krammen

waarmee hij werd gemarteld) en beroepen waarbij krammen of hekels werden gebruikt, zoals wol- en lakenproducenten, wolarbeiders, wol-kammers, wolhandelaren, spinnerijeigenaren en wevers, maar ook kleermakers en meer in het bijzonder hoeden-, kousen- en schoenmakers; en verder ook van leerlooiers, boerenknechten; metselaars, stukadoors en steenhouwers.

Blasius wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd) met kruis, met twee gekruiste kaarsen of een gedraaide waskaars (herinnering aan het bovenbeschreven liturgisch gebruik waarmee bescherming wordt afgesmeekt tegen keelziekten); boek; ijzeren vlaskam of hekel.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind februari 2023 uit en heeft als thema 'H. Jozef'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 februari 2023 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.