

DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 3, april 2023



BELOKEN PASEN

ZONDAG VAN BARMHARTIGHEID

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

Er breekt een
nieuwe morgen aan
de vrouwen zijn
naar het graf gegaan
Hij is hier niet
Hij is opgestaan!

Waarom is het
dat u beeft?
zie de plaats
waar Hij gelegen heeft
vertel het iedereen
Jezus leeft!

- Leo Heuvelman -



Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving



Op dinsdagmorgen 11 en 25 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
januari	67.187		71.708		+4.521
februari	100.466	167.653	89.987	161.695	-10.479

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

30 MAART 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN (VOS)

Film: 'Maria Magdalena'

*** 31 MAART 18.00-19.00 UUR PASTORIE OVERASSELT**

Vastenmaaltijd bij pastor Yves Mambueni

1 APRIL 19.00 UUR ANTONIUS ABTKERK, WIJCHEN

Com-passion-concert

2 APRIL VIERING 11.00 H. DAMIANUSKERK, NIFTRIK

Vijftigjarig jubileum parochieel zangkoor

2 APRIL 14.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Passieconcert door koor Surplus

4 APRIL 20.00 UUR-INLOOP 19.30 UUR EMMANUELKERK

Bezinningsavond Goede Week

5 APRIL 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 5 APRIL 19.30 - 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen

6 APRIL 20.00 UUR CENTRUM WIJCHEN

The Passion Wijchen, vanaf het plein voor de Antonius Abtkerk van Wijchen naar de Schakel

8 APRIL 07.00 UUR BIJ DE RUÏNE EN KOORTSBOOM VAN ST.-WALRICK BIJ OVERASSELT

Gregoriaanse gezangen door de Schola Cantorum Karolus Magnus

11 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

13 APRIL INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 4 (2023)

13 APRIL 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

VOS-activiteit: film 'Les Innocentes (De onschuldigen)'

16 APRIL 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Jubileumconcert Parnassuskoor, veertigjarig bestaan

18 APRIL 20.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

VOS-activiteit: lezing 'Glas-in-lood en poëzie'

19 APRIL 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

23 APRIL 10.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

VOS-activiteit: musical 'Mirjam'

25 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 MEI 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

*** 6 T/M 9 MEI BEAURAING, BELGIË**

Meerdaagse bedevaart

16 MEI 14.00 UUR H. JUDOCUSKERK HERNEN

Kostermiddag

* aanmelden verplicht



APOSTELEN 2.0



WAT MAAKT JOU STERK?

Dat was het thema van de viering na weer een fijne bijeenkomst van Apostelen 2.0. Het was het weekend waarin de start van de vastentijd aangegrepen werd om de kinderen en hun ouders te vertellen wat deze periode eigenlijk inhoudt. In de verschillende leeftijdsgroepen werden activiteiten aangeboden om de kinderen te laten ervaren hoe het is om niet alles voor jezelf te hebben. Om te delen met elkaar en om iets voor een ander te doen. Er werden prachtige gesprekken gevoerd, er werd gekleurd en getekend en er werden zelfs spullen geruild in de winkels in het centrum van Wijchen.

In de Johannesgroep, voor kinderen uit groep 1, 2 en 3, werd aandacht besteed aan het verhaal van Jezus in de storm. De storm die ervoor zorgde dat de vrienden van Jezus bang waren om te zinken met de boot. Maar gelukkig bedachten ze dat Jezus hen kon helpen. Hij liet de storm liggen. Hij vertelde hun ook dat God hen altijd beschermt en dat zijn vrienden altijd mogen vertrouwen op zijn hulp. Vanuit dat verhaal zijn we overgegaan op het hier en nu: wat kunnen wij nu doen om anderen te helpen? En hoewel onze kinderen nog jong zijn, kwamen er de mooiste ideeën. Van papa en mama helpen, iets leuks met oma doen, tot iets aardigs doen voor andere kinderen. Natuurlijk kwam toen het moment voor ons om in te haken op het vastenproject. We



zijn met de kinderen naar de deeltafel in de kerk gelopen. De tafel waarop spulletjes neergelegd kunnen worden die je zelf niet meer nodig hebt, maar waar je een ander nog blij mee kunt maken. Er werden al wat boeken neergelegd en de kinderen waren vooral aan het bekijken wat er allemaal op de tafel lag. En natuurlijk nam het enthousiasme toe toen ze hoorden dat wanneer je er iets oplegt, je ook weer iets leuks uit kunt kiezen om mee te nemen.

Maar hoe mooi is dat? Als kinderen enthousiast worden om iets te doen voor een ander? Dat ze ervaren dat je blij wordt wanneer je samen deelt of iemand helpt. En dat ook de ander daar blij van wordt. Even stilstaan bij een ander. Wat kun jij doen om een ander blij te maken? Dat maakt jou sterk.

Na het samen kleuren en samen genieten van een heerlijke maaltijd, werd de bijeenkomst afgesloten met een korte viering in de kerk. Met herkenbare liedjes van het Familiekoor, het aansteken van een kaarsje en een gesprek. Met iedereen die in de kerk aanwezig was. Pastor Lara vertelde ons dat de vastentijd eigenlijk ook een periode is om zelf te groeien, door het maken van nieuwe voornemens. Dus zijn we in gesprek gegaan met elkaar: wat kan ik doen om mezelf te verbeteren en op die manier te groeien. Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we kijken naar wat er al gelukt is en hoe we misschien, soms, nog wat hulp kunnen gebruiken.

Samen - Delen - Groeien

Met elkaar. Dat maakt ons sterk!

Linda van Nieuwamerongen
deelnemster Apostelen 2.0

BEZINNINGSAVOND

WAT IS ER GOED AAN DE GOEDE WEEK?

Op dinsdag 4 april organiseert het pastoraal team een bezinningsavond over de Goede Week. Welke vieringen zijn er in die week? Wat vieren we op Witte Donderdag allemaal? Wat kan Goede Vrijdag en Stille Zaterdag betekenen voor ons geloofsleven? Wat zit er achter het verrijzenisverhaal van Pasen? Interessant voor wie al jaren het triduüm beleeft, maar ook leerzaam voor wie nog niet zo vertrouwd is met de vieringen van de Goede Week en Pasen. Locatie: Emmanuelkerk, Homberg 2537 Wijchen. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Frits Hendriks, pastoraal werker



De Twaalf
Apostelen

RESULTATEN LEZERSONDERZOEK

Tegelijk met het eerste nummer van de Apostelbode in dit jaar is een lezersonderzoek gehouden onder alle lezers. De antwoordformulieren konden tot 6 maart worden ingeleverd. In totaal zijn 624 formulieren ontvangen (477 schriftelijk en 147 via internet). Ten opzichte van de totale oplage (pakweg 4800) lijkt dat niet veel, maar het is veel meer dan we hadden verwacht. Veel mensen hebben de moeite genomen om de parochie hun mening door te geven! Op de schriftelijke formulieren stond ook veel tekst en uitleg waarom men een bepaald antwoord gaf, daar was in de internetversie niet in voorzien (maar de open vragen werden daartoe soms wel gebruikt). Overigens werden daarbij geloofsgemeenschappen vaak nog steeds parochies genoemd.

1. HOE VAAK LEEST U DE APOSTELBODE?



Van de negentien personen die de Apostelbode nooit lezen, hebben twee personen aangegeven dat ze het blad niet meer hoeven te ontvangen. In de categorie 'vaak' merkt iemand op "Door de deelname aan Apostelen 2.0 voel ik me meer betrokken bij de kerk, en bij de Apostelbode".

2. WAT VINDT U VAN DE VORMGEVING VAN DE APOSTELBODE?

De rapportcijfers variëren van 2 t/m 10. Het gemiddelde rapportcijfer is 8.0. In totaal vinden zeven personen de vormgeving onvoldoende.



APOSTELBODE?

87% van alle respondenten vindt tien nummers per jaar goed, 1% zou meer nummers willen, 8% minder.

4. WAT VINDT U VAN DE INHOUD VAN DE APOSTELBODE?

Ook op deze vraag lopen de rapportcijfers van 2 t/m 10. Het gemiddelde rapportcijfer is 7.9. In totaal geven tien respondenten de inhoud een onvoldoende. Enkele respondenten geven aan dat er te weinig over de eigen geloofsgemeenschap in staat. Een ander dringt aan op een betere eindcontrole (juist in dát nummer was het vieringschema fout opgenomen).

5. WELKE RUBRIEKEN INTERESSEREN U HET MEEST?

Vanwege de ruimte (de hele vragenlijst moest op twee A4'tjes) gaven we op het formulier alleen het vieringschema, de algemene artikelen, de pastorale achterkant en de rubriek van de eigen geloofsgemeenschap aan.

- Alles of bijna alles: 57 keer
- Vieringschema: 335 keer (het vaakst als eerste genoemd)

- Een bepaalde geloofsgemeenschap: 267 keer
- Algemene artikelen: 181 keer
- Pastorale achterkant: 67 keer

Uit zichzelf hebben de respondenten allerlei rubrieken, artikelen en onderwerpen genoemd. Als mensen meer dan drie dingen genoemd hebben, dan zijn die gewoon meegeteld.

- Wij gedenken: 168 keer
- Meerdere/alle geloofsgemeenschappen: 41 keer
- Column Fieke: 41 keer
- In gesprek met: 36 keer
- Apostelen 2.0 en Vanuit pastoresteam: 11 keer
- Om te noteren: 11 keer
- Vanuit bestuur: 10 keer
- Koos Leemker: 10 keer
- Puzzel: 5 keer
- Gedichten: 3 keer
- Diaconie: 2 keer

6. WELKE INFORMATIE MIST U?

86% van de respondenten geeft op deze vraag geen antwoord of het antwoord dat ze zo niets zouden weten. 91 respondenten noemen wel een of meerdere dingen die ze missen:

(Meer over) het bisdom en de wereldkerk, het parochiebestuur, de pastores, de eigen geloofsgemeenschap, over gezinnen en jongeren, gedichten, uitleg waarom er maar enkele vieringen zijn op de 5^e zondag van de maand, misintenties, hoe je via internet de viering kunt volgen. Meer gerelateerd aan de hedendaagse maatschappij, meer positief nieuws. Diverse respondenten vinden de foto's te klein of te donker. Kosten van de Apostelbode, etc. Enkele respondenten zouden graag op pagina 2 een inhoudsopgave zien.

Vijf respondenten storen zich aan de grootte van enkele rubrieken, zoals Wij gedenken en De heiligen.

7. BEZOEKT U WEL EENS DE WEBSITE?

De meeste respondenten (71%) bezoeken nooit de website www.detwaalfapostelen.nl van de parochie, 20% een paar keer per jaar, 6% eens per maand, 2% wekelijks en 0,3% dagelijks. Vier respondenten antwoorden met 'zelden' of 'heel soms'.

Verscheidene respondenten geven aan helemaal geen internet te hebben. Enkele geven aan dat ze van het bestaan van de website niet wisten en dat ze nu pas voor het eerst gekeken hebben!

8. ZO JA, WAT VINDT U VAN DE WEBSITE?



Degenen die ooit de website bezoeken geven daarvoor een gemiddeld rapportcijfer 7, de rapportcijfers variëren van 1

t/m 10. In totaal geven 24 van de 168 respondenten de website een onvoldoende. Een van hen geeft de toelichting: 'ooit gekeken, maar er straalde weinig van uit'.

9. ZO JA, WAT WAREN UW BEVINDINGEN OVER DE WEBSITE?

In totaal hebben 151 respondenten deze vraag beantwoord, soms kort met 'ja' of 'nee', maar soms ook heel concreet en informatief!

Konden ze vinden wat ze zochten? 54% wel, 32% niet, 6% deels wel, deels niet.

Klopte de informatie? 53% vond van wel, 42% vond van niet. Tenslotte gaven best veel respondenten aan wat ze precies misten.

10. VOLGT U WEL EENS DE YOUTUBE-UITZENDING?

De viering op zondag in de H. Antonius Abtkerk van Wijchen is namelijk via de website en YouTube te volgen. 76% van de respondenten volgden die nooit, 17% heel af en toe en 5% regelmatig. Een greep uit de toelichtingen: 'Kijken naar de KRO-viering op zondag', 'vooral in de coronatijd', 'ooit gekeken, maar er straalde weinig van uit' en 'Kan het niet goed vinden'.

11. IN WELK DORP OF GELOOFSGEMEENSCHAP WOONT U?

Uit alle geloofsgemeenschappen is meegedaan aan het lezersonderzoek. In een klein aantal gevallen zijn meerdere mogelijkheden aangekruist. Dat kan erop wijzen dat de vragenlijst door meerdere mensen is ingevuld of dat respondenten ook gedacht hebben aan de plaats waar ze zich verbonden mee voelen.



12. WAT IS UW LEEFTIJD?

43% van de respondenten is '76 jaar of ouder' (nogal wat mensen in deze categorie vermelden trots



hun hoge leeftijd), 35% valt in de categorie 66-75 jaar, 13% in de categorie 56-65 jaar, 5% in de categorie 46-55 jaar, slechts

drie personen zijn tussen 36-45 jaar en twee personen 25-35 jaar. Geen enkele respondent is jonger dan 25 jaar!

13. HOE VAAK BEZOEKT U EEN VAN ONZE KERKEN VOOR EEN VIERING?

44% geeft aan regelmatig een viering in een van onze kerken te bezoeken, 40% af en toe en 15% nooit. Daarbij worden o.a. de volgende toelichtingen gegeven: 'ik loop heel slecht', 'alleen voor speciale vieringen', 'ga altijd in Nijmegen naar de kerk', 'in het Kompas' en 'naar de Lage Hof'.

De uitkomsten van het lezersonderzoek zijn zeker de moeite waard en zullen worden doorgegeven aan de betreffende groeperingen binnen de parochie, zodat ze besproken worden en gevolgen kunnen hebben. Alle inzenders, van harte bedankt!

Theo van der Weegen

BEDEVAART H. GERARDUS TE WITTEM



Op zaterdag 20 mei 2023 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 82^e keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de bedevaart is: 'volg Gods stem'.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze

intenties, ook schriftelijk, aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Nellie Arts, Pioniershof 6, Alverna; 024-6419221.

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24 Batenburg; 06-20541732.

De laatste dag van aanmelding is 21 april 2023.

De kosten van deze bedevaart bedragen:

€ 25,00 per volwassene;

€ 10,00 per kind/tiener tot en met 15 jaar.

De opstapplaats is station Wijchen.

Diaken Hennie Witsiers

PASSION 2023

COM-PASSION-CONCERT

Op zaterdag 1 april wordt in de Antonius Abtkerk van Wijchen om 19.00 uur een gratis toegankelijk concert georganiseerd door Gery Vermeulen. Meer informatie is te vinden op <https://detwaalfapostelen.nl/activiteit/com-passion-2023>.



PASSIECONCERT OP 2 APRIL

Door het koor Surplus wordt op zondag 2 april om 14.30 uur in de Schakel een concert verzorgd. Het programma is te vinden op <https://www.koorsurplus.nl/concert-informatie/>. Toegangskartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen.



KRUISTOCHT OP 6 APRIL

Op Witte Donderdag wordt om 20.00 uur het grote houten kruis vanaf het kerkplein aan de Oosterweg gedragen naar de Schakel. Daar kunnen we samen de tv-uitzending uit Harlingen bekijken.

KRUIS IN PAROCHIEUITUIN TOT 11 APRIL

Als deze Apostelbode verschijnt ligt het grote houten kruis al in de parochietuin. Tot en met tweede paasdag kan men daar stilstaan bij het verdriet en lijden en bij de hoop en verwachting in de huidige wereld.



VASTENACTIE 2023 HERINNERING

VASTENACTIE

In de vorige uitgave van de Apostelbode is vermeld dat er dit jaar tijdens de veertigdagentijd aandacht besteed wordt aan het landelijke bisschoppelijke vastenproject voor Zuid-Soedan. Het project is daarin duidelijk toegelicht en u wordt naar dat artikel op pagina 3 verwezen.

Nu wordt u eraan herinnerd dat er in de periode van 27 maart tot en met 10 april 2023 gelden ingezameld worden voor dit project.

In de periode van 27 maart tot en met 8 april wordt de jaarlijkse huiscollecte, voor zover dit mogelijk is, gehouden.

De verwachting is dat er dit jaar weer niet voldoende collectanten zijn. Indien er bij u geen collectant aan de deur komt, wordt u dringend doch beleefd gevraagd het vastenzakje mee naar de kerk te nemen en dit in de daarvoor bestemde collectebus of -zuil te deponeren.

Hoe komt u aan een vastenzakje? In delen van de parochie wordt het zakje huis aan huis in de brievenbus, in andere delen is het vastenzakje in de Apostelbode gestopt. Daarnaast liggen er in de kerken vastenzakjes. U kunt een zakje meenemen, of het geld meenemen, het geld in een zakje doen en het zakje vervolgens deponeren in de daarvoor bestemde bus of zuil.

De zakjes kunnen tot en met tweede paasdag ingeleverd worden.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks storten op de bankrekening van de Vastenactie:

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van Vastenactie 2023.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
diaken Hennie Witsiers



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 6 mei t/m 4 juni en heeft als thema Hemelvaart. Kopij kan tot en met 13 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

GEMEENSCHAP SANT' EGIDIO

De gemeenschap Sant' Egidio is een lekenbeweging binnen de katholieke kerk, opgericht in 1968 door Andrea Riccardi, student geschiedenis in Rome. Het was in de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie, waarin sterk het beeld van de Kerk als Volk Gods Onderweg naar voren kwam. Riccardi maakte kennis met de arme buitenwijken van Rome. Hij werd er diep door geraakt en het deed hem beseffen dat het naleven van het evangelie als christen voor alles betekent: zorg voor de armen. Zo ontstond een groep van geëngageerde christenen, allereerst in Rome. Men kent geen formeel lidmaatschap en legt geen geloften af.

Sant' Egidio is de naam van de kerk in de wijk Trastevere in Rome. Hier is tot vandaag het centrum van de gemeenschap gevestigd. De H. Egidius werd rond 640 in Athene geboren, leefde als kluizenaar en wordt meestal afgebeeld als benedictijner abt met een klein hertje, dat tegen hem opspringt. Volgens de overlevering verzegelde dit edelhert hem in de bossen, waar hij als kluizenaar leefde.

Sant' Egidio kent wereldwijd zeventigduizend leden in zeventig landen. Binnen plaatselijke gemeenschappen zetten zij zich vanuit dezelfde spiritualiteit in voor gezamenlijke doelstellingen: Het gebed vormt het fundament en het middelpunt van het leven.

Het doorgeven van het evangelie is fundamenteel voor de gemeenschap en is aan allen gericht die op zoek zijn naar zingeving.

Solidariteit met de armen wordt in praktijk gebracht als eredienst in de geest van het evangelie en van de Kerk.

De oecumene leeft bij de gemeenschap in de vriendschap, in het gebed en in het zoeken naar eenheid onder de christenen over heel de wereld.

De dialoog als Weg naar Vrede (Vaticanum II) door samenwerking onder alle religies als een levenswijze en als methode voor verzoening van conflicten, een sterk verlangen van Sant' Egidio.

Vanuit een stedelijke context wil de gemeenschap nieuwe ideeën in de samenleving inbrengen. In de steden, met name in de voorsteden, komt de verpaupering het sterkst naar voren. Kennis van de geschiedenis voorkomt dat we een al te simplistische kijk op de wereld hebben. Haar complexiteit, haar lijden zoals in de Tweede Wereldoorlog, de Shoah, de vele martelaren in de twintigste en eenentwintigste eeuw, de strijd tegen aids, de vredesproblematiek, de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Op 27 oktober 1986 ontmoetten alle religieuze wereldleiders elkaar in Assisi op initiatief van paus

Johannes Paulus II. Centraal stond het gebed voor de vrede en het bevorderen van de interreligieuze dialoog. Die geest van Assisi wil Sant' Egidio handhaven door elk jaar in een andere stad een bijeenkomst te organiseren.

Sant' Egidio is in 1986 door de H. Stoel erkend als internationale, publieke lekenvereniging. De paus is ook bisschop van Rome, waar de gemeenschap is ontstaan. Door de spirituele verbondenheid in het gebed heeft de beweging een hechte band met de universele Kerk. Hilde Kieboom is verantwoordelijke van Sant' Egidio in België en Nederland. Zij heeft de overtuiging dat de westerse samenleving behoefte heeft aan inspirerende visioenen. In het evangelie schuilt een visionaire kracht, die ook voor het oude continent Europa hoop kan uitstralen. De huidige secularisering heeft niet het laatste woord.

In Nederland komt de gemeenschap van Sant' Egidio wekelijks op dinsdag- en vrijdagavond om 20.00 uur voor gebed bijeen in de Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam.

Vanuit de kracht van het evangelie is de dienst aan de armen de roeping van Sant' Egidio. God houdt het meest van de armen. De liefde voor Jezus en voor de armen komt uit dezelfde bron. De armen 'evangeliseren' ons.

In verschillende landen in de wereld is Sant' Egidio aanwezig met verschillende projecten. Met name in Mozambique en Malawi. Men spreekt van dreamcentra. In Afrika is hiv-besmetting met vaak aids als gevolg, een groot probleem. Het aantal besmettingen loopt

in de miljoenen, maar er is hoop; allereerst door gebed. Maar ook door medicatie en allerlei vormen van dienstverlening, bij voorkeur gratis. Ook wordt aandacht besteed aan preventie: huwelijksstrouw, condoomgebruik en onthouding. Er worden flinke successen geboekt.

Het project 'Adoptie op afstand' ontwikkelt adoptieprogramma's voor weeskinderen. Daarvoor moeten de leefomstandigheden verbeterd worden: voeding, vooral babymelk, gezondheidszorg, onderdak. Vaak een strijd op leven en dood. De vruchten van het werk zie je pas veel later. Afrika is geen verloren continent. Ondanks het zwaar koloniaal verleden liggen in Afrika grote kansen, alleen al vanwege de rijkdom aan grondstoffen. Je zou kunnen zeggen: "Europa heeft Afrika nodig."

Ook vredeswerk is een kwestie van lange adem. De tegenstellingen tussen arm en rijk in de wereld nemen toe. Sant' Egidio sticht op verschillende plaatsen in de wereld Scholen van Vrede. El Salvador in Zuid-Amerika is een goed voorbeeld. (In dat land werd in 1980 bisschop Oscar Romero vermoord.) Burgeroorlogen kosten duizenden slachtoffers. Door de inzet van Sant' Egidio werden guerillastrij-



ders vaak mensen van vrede. Een bekeringsproces is dus mogelijk. Ook heeft de gemeenschap een bijdrage geleverd, o.a. in Azië, aan de afschaffing van de doodstraf.



Andrea Riccardi, de stichter van Sant'Egidio, wil blijven bouwen aan een universele gemeenschap van vrede. Hij wijst op de verschillende vormen van islam. Wij moeten meewerken, ook in de moslimlanden, aan een open dialoog tussen christenen en moslims. Hij spreekt over een Arabische lente. Door zo'n interreligieuze dialoog brengen wij een vreedzame samenleving steeds dichterbij. Een mooi perspectief.

Koos Leemker

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

OVERZICHT VOS-ACTIVITEITEN 3 APRIL T/M 7 MEI

FILM: *LES INNOCENTES (DE ONSCHULDIGEN)*

Deze Frans-Poolse film uit 2016 is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een arts die in de winter van 1945 in het Franse ziekenhuis in Warschau werkte. De film werd in 2017 genomineerd voor vier Césars.

De Schakel, Wijchen, donderdag 13 april, 19.30 uur

LEZING: *GLAS-IN-LOOD EN POËZIE*

Ds. Paul Oosterhoff maakt elk jaar voor Pasen een glas-in-loodraam met een bijbehorend gedicht. Hij wil een aantal van deze ramen laten zien en de gedichten bespreken.

De Schakel, dinsdag 18 april, 20.00 uur

MUSICAL: *MIRJAM*

Vrijwilligers van binnen en buiten de protestantse gemeente voeren een musical op over het leven van Mirjam, de zus van Mozes

De Schakel, zondag 23 april, 10.30 uur

EVEN PUZZELEN

... EEN LENTEPUZZEL

©L.B.

Zie jij alle verschillen tussen de bovenste en de onderste foto?



Er zijn 23 verschillen.

IN GESPREK MET ...

Wat zegt het Onzevader ons nog?

Ik kreeg meerdere reacties op mijn oproep over de reeks 'het Onzevader'.

De reactie van Riet Sipma-Janssen vond ik zo inspirerend dat ik deze graag wil toevoegen.

WIE IS RIET SIPMAN-JANSSEN?

Riet is in 1946 in Nijmegen geboren. Ze groeide op in een gezin met negen kinderen.



Ze was de oudste en moest daarom na haar schoolopleiding gaan werken. Want er moest geld verdiend worden. Ze kwam op een kantoor als boekhouder.

Vierenvijftig jaar geleden is ze getrouwd en

in Wijchen komen wonen. Ze woont nog steeds in hetzelfde huis. Helaas is haar man ongeveer vijftien jaar geleden overleden. Riet heeft twee volwassen kinderen. Ze kan prachtig kantslossen. En ze is vooral heel erg bezig met de Bijbel.

HET VERHAAL VAN RIET

"Naar aanleiding van de artikelen in de Apostelbode over het Onzevader die ik met plezier en belangstelling heb gelezen, wil ik u graag het volgende vertellen.

Ik vind en vond het altijd al een prachtig gebed waar alles in zit. Ik kwam onlangs een Engelse vertaling tegen van het Onzevader vanuit het Aramees, de taal die Jezus sprak toen Hij hier op aarde rondtrok. Het Aramees heeft hele andere uitdrukkingen. Het Aramees is bijvoorbeeld een taal die je met je hele lichaam doet. Het fascineert me omdat de tekst veel dieper gaat dan wat wij gewend zijn met ons westers denken.

Ik ben echt een paar weken bezig geweest met mijn vertaling uit het Engels. Vreselijk moeilijk om zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven en er toch begrijpelijk Nederlands van te maken zonder de inhoud te veranderen of geweld aan te doen. Dit is het geworden. Het is zeker niet volmaakt en voor verbetering vatbaar.

O kosmische Levensschenker van alle glans en trilling, verzacht de essentie van ons bestaan en maak ruimte in ons waar Uw aanwezigheid kan verblijven.

Vul ons met Uw creativiteit zodat we versterkt worden de vruchten van Uw opdracht voort te brengen. Laat al onze werken vrucht dragen in overeenkomst met ons verlangen.

Schenk ons de wijsheid om te delen en elk schepsel te voorzien van wat er nodig is om te groeien en te bloeien.

Ontdoe ons van de verwarrende draden van het lot die ons binden, zoals wij anderen ontdoen van hun verstrikkingen door gemaakte fouten.

Laat ons niet verleid worden door dat wat ons afleidt van ons ware doel, maar verlicht de kansen van het huidige ogenblik.

Want U bent de oorsprong (basis) en de vruchtbare visie, de geboorte, de kracht en de vervulling, (zo)als alles verzameld is en opnieuw eenheid is".

WAAROM BEN JE ZO MET DE BIJBEL BEZIG?

Ik was nog jong toen ik in de kerk zat. Het viel me op dat de mis zo afgeraffeld werd. Ik heb daar lang over nagedacht. Mogelijk ben ik daarom mijn eigen weg gaan zoeken? Ik heb veel gelezen en ik ben er nog mee bezig. Ik ben mijn hele leven al zoekende naar de zin van het leven.

Mijn andere hobby is kantslossen. Je creëert er mooie dingen mee. En het geeft me rust om te mediteren over Bijbelteksten. Zo probeer ik die te begrijpen. Ik heb daarvoor veel gelezen. Zoals 'De meesters van het verre oosten' en 'Het evangelie van Thomas'. Het waren geen gemakkelijke boeken, maar nu snap ik de Bijbel nog beter. Nadat ik de vertaling had gemaakt kwam er weer zo'n prachtig boek op mijn pad (weer zo'n wonder dat me overkwam): 'Gebeden van de kosmos', meditatie over het Onzevader in het Aramees. Toen begreep ik dat het Onzevader zoals wij het bidden, een heel eenvoudige uitdrukking is van wat Jezus werkelijk heeft gezegd. In het Aramees is elk woord veelomvatter dan in onze westerse talen. Het vergt een andere manier van denken en vooral voelen.

DE TOEKOMST.

Ik ben nu 77 jaar. Ik probeer vitaal te zijn, maar ik kan niet meer alles op één dag. Ik ben niet bang om dood te gaan. Je doet alleen een jasje uit, zei ik ooit tegen mijn kleinkind toen zijn opa was overleden. Wat opa tot opa maakte, dat is er niet meer. Zijn lichaam heeft hij niet meer nodig. Dat gaan we straks begraven. De ziel van opa leeft door in de hemel.

Marium Lahm

Heeft u ook een mooi verhaal over het Onzevader? U kunt een mail sturen naar: apostelbode@detwaalfapostelen.nl t.a.v. Marium Lahm.

Zoals al in de vorige Apostelbode werd aangekondigd bestaat het Parnassuskoor in deze maand veertig jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat het koor al driftig aan het oefenen is voor een concert op **zondagmiddag 16 april om 15.00 uur in de H. Antonius Abtkerk**. Vanaf 14.30 uur gaat de kerk open en kan men een mooi plaatsje uitzoeken.

Er wordt een groot aantal liederen ten gehore gebracht die representatief zijn voor de verschillende dirigenten die voor het koor hebben gestaan. In de beginperiode waren dat Jos Verbeeten en Cees Engels. Hun stijl werd gekenmerkt door lichte muziek met veel tempo.

De huidige dirigent Rob Engels die ruim vijftig jaar de muzikale leiding heeft, zorgt voor meer klassiek repertoire. De solopartijen van diverse liederen zullen gezongen worden door Hanneke Engels. Zij is een geschoolde zangeres en dochter van oud-dirigent Cees Engels. Verder wordt het koor begeleid door een professioneel symfonieorkest.

Na de zondagvieringen van 11.00 uur zullen kaartjes verkocht worden op het kerkplein. Als tegemoetkoming in de kosten vraagt men € 5,-. Ook bij kapsalon Van de Water in de Spoorstraat zijn kaartjes in de voorverkoop beschikbaar.

Na afloop van het concert kunt u de dertien jubilarissen die al veertig jaar bij Parnassus actief zijn feliciteren. We hopen tijdens ons jubileumconcert vele trouwe kerkbezoekers te zien.

Voorzitter Gerard Hendriks



SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS

Zangritueel en bijeenkomst van de gregoriaanse Schola Cantorum Karolus Magnus op paaszaterdag 8 april 2023 om 07.00 uur bij de St.-Walrickkapel en ruïne en koortsboom te Overasselt.

Op a.s. paaszaterdag 8 april 2023, bij het krieken van de dag om 07.00 uur, zal de Schola Cantorum Karolus Magnus, onder leiding van Stan Hollaardt wederom een zangritueel en bijeenkomst presenteren bij de koortsboom bij de St.-Walrickkapel. Er is een plechtigheid, waarbij door de Schola gregoriaanse gezangen worden gezongen. Zij presenteren zich als benedictijner monniken.

De gezangen hebben betrekking op deze oeroude en mystieke plek. De geschiedenis van St.-Walrick, Karel de Grote en St.-Willibrord. En natuurlijk wordt ook en vooral de koortsboom toegezongen. Hij is oude getuige en mediator van ernstig zieken en de hoop op genezing. Ook wordt er een lapje in de boom gehangen. Bij de gezangen spelen de Goede week en het aankomende Pasen een belangrijke rol. De immer aanwezige en meezingende vogels worden ook bezongen.

Deze bijeenkomst is opgenomen in het nationaal programma van Immaterieel Cultureel Erfgoed. En ook



de koortsboom is afgelopen jaar hoog benoemd tot prominente boom van Nederland. U wordt van harte uitgenodigd.

Na de bijeenkomst wordt u ook uitgenodigd om gezamenlijk een kop koffie te komen drinken in café restaurant St.-Walrick. U hoeft niet in te tekenen.

Na de bijeenkomst met de Schola, start er om 8.30 uur, vanaf café-restaurant St.-Walrick een bijeenkomst georganiseerd door Nederasselt Gezond en Erfgoedplatform, een acht kilometer lange geschiedkundige en archeologische wandeling door het land van Walrick en de Hoemannen. U kunt hiervoor separaat intekenen bij info@nederasseltgezond.nl

Edo Fennema

PASEN

Nadat we de dagen van Jezus' lijden en sterven hebben herdacht, gaan we over tot de viering van zijn verrijzenis. Met Jezus dalen wij als het ware af in de duisternis van het graf om daar de eerste glimp van de verrijzenis af te wachten en op te vangen. Licht wordt ontstoken in de donkere nacht, licht dat ons – brandend op de paaskaars – voorgaat in de nacht, zoals eens de vuurzuil de weg van het Joodse volk door de woestijn verlichtte, de weg die ons door het water van het doopsel brengt tot het beloofde land, de hemel.

Een wake, die – zoals de naam al zegt – langer duurt dan een doorsneeviering: wakend, zoals de tien bruidsmisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Midden in deze heilige nacht zal de Blijde Boodschap weerklinken dat Christus is verrezen. En wij, wij worden die nacht uitgenodigd Hem met brandende kaarsen tegemoet te treden en met Hem het feest van zijn verrijzenis te vieren (vgl. Mt 25, 1-13). Waarlijk een heilige nacht, 'de enige die tijd en uur kent waarop Christus uit de doden verrees, de nacht de zonden verjaagt en de schulden vergeeft, de gevallen opricht, de bedroefden blij maakt, de haat verdrijft, de vrede brengt en machtigen doet buigen' (paasjubelzang).

We vieren die nacht de doorgang van donker naar licht, van lijden en kruis naar verrijzenis en nieuw leven. Dat doen we wakend, verwijlend bij Gods Woord dat ons vertelt 'hoe in het verre verleden, God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered en hoe Hij in de volheid van de tijden zijn Zoon heeft gezonden om ons te verlossen'. Dat doen we symbolisch door niet alleen het nieuwe vuur maar ook het water te zegenen, verwijzend naar de sacramenten van vormsel en doopsel, die samen met de eucharistie de initiatiesacramenten zijn, de sacramenten die ons niet alleen inlijven (incorporeren) in het Lichaam van Christus, maar ons ook doen delen in de kracht van Christus' verrijzenisleven. Daarom ook de uitnodiging om, nadat de veertigdaagse voorbereiding op het paasfeest ten einde is, onze doopbelofte te hernieuwen, opnieuw uit te spreken 'dat wij ons verzetten tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht en opnieuw te beloven dat wij God in zijn heilige katholieke Kerk willen dienen'. De paaswake: een viering die het niet alleen qua tijdsduur maar ook qua symboliek in zich heeft ons mee te nemen in de dynamiek van lijden, sterven en verrijzen, ons met Jezus de doortocht te maken van de dood naar het leven. Die dynamiek vinden we ook terug in het doopsel dat wij indertijd hebben



ontvangen, het doopsel dat ons één maakte met Christus en ons deed delen in zijn nood. "Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden" (Rom 6, 3-4; achtste lezing). Dat is het leven waartoe wij christenen geroepen zijn, een leven vanuit de kracht van Christus' verrijzenis, een leven vanuit de kracht van ons doopsel. Een gave, maar soms ook een opgave, om in die kracht te geloven, op die kracht te vertrouwen, wat er ook gebeurt, wat ons ook overkomt.

ZALIG PASEN.

diaken Hennie Witsiers

PASTORAAT VAN NABIJHEID

Overasselt, Nederasselt en Heumen

BEZINNINGSMIDDAG

Het thema van onze jaarlijkse bezinningsmiddag op 16 februari jl. was 'verborgen/stille armoede'.

Twee sprekers van de organisatie Quiet Nijmegen waren uitgenodigd om een presentatie te geven en om onze vragen te beantwoorden.



De presentator Hans en de ervaringsdeskundige Jeroen legden eerst uit wat de organisatie Quiet voor ogen heeft. Het is een landelijke organisatie, gestart in Tilburg met een uitrol door het hele land.

Een belangrijke doelstelling van Quiet Nijmegen is het verzachten van armoede. Dit doet het door mensen regelmatig een gratis dienst of product aan te bieden. Bijvoorbeeld een gratis knipbeurt bij de kapper, een gratis reparatie van de fiets, of een verjaardagsfeestje voor een kind. Deze diensten worden verleend door sponsors. Quiet Nijmegen drijft op lokale sponsors.

Onlangs heeft Quiet, door sponsoring van een matrassenfabrikant, duizend matrassen uit kunnen delen. Dit voorkomt en helpt veel mensen met rugklachten.

Een andere doelstelling van Quiet is, door te praten over armoede, begrip creëren. Het wil laten zien dat armoede iets is wat iedereen kan overkomen. Daarnaast wil Quiet laten zien hoe het is om in armoede te leven, hoe eenzaam het kan zijn en hoe ziek je ervan kan worden bijvoorbeeld. Op deze manier willen ze armoede zichtbaar maken en de schaamte hierover wegnemen.

Een derde doelstelling is het versterken van Quietmembers (de leden).

Quiet ondersteunt zijn members in het ontdekken

van hun talenten. Dit gebeurt door de members zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat Quiet doet. Zo wordt het zelfvertrouwen vergroot en de eenzaamheid verminderd. Een mooie opstap om weer mee te draaien in de maatschappij en erbij te horen.

Quiet is volledig afhankelijk van liefdadigheid. De organisatie is daarom altijd op zoek naar sponsors, donateurs, vrijwilligers en contacten.

Tussen de presentatie door verduidelijkte Jeroen wat werd verteld, met voorbeelden uit zijn ervaringen. Hoe gevoelig sommige vragen kunnen liggen, aan iemand die al jaren in isolement leeft omdat hij zich schaamt. Dat thuiszitten een probleem is. Dat je je kind nergens naar toe durft laten te gaan, omdat er niets teruggedaan kan worden. Dat je door alle stress geestelijk ook minder stabiel bent, geen beslissingen meer durft te nemen, je minder gelukkig voelt, je vaker bij de huisarts terecht komt en dan eventueel medicijnen niet kunt betalen. Dat echte aandacht, zonder oordeel, zoveel kan betekenen. We waren allemaal zeer onder de indruk van wat er verteld werd.

Daarna vertelde Riekie Duighuisen over een nieuw project dat zeer binnenkort gestart wordt in het Verenigingsgebouw. Dit project is bedoeld om een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen elkaar kunnen treffen. Het project start onder de naam 'terug naar toen'. De ontmoetingsplaats wordt ingericht als een woonkamer 'als toen'. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, maar een eigen initiatief van thuis meegebracht is ook prima, het gaat om het samenzijn. Door de coronaperiode zijn we te zeer gewend geraakt om thuis binnen te zitten, en daardoor missen we diverse contacten. De middagen worden georganiseerd op de maandag, drie maandagmiddagen in de vier weken. Van 14.00 tot 16.00 uur in het Verenigingsgebouw. Flyers hierover worden nog verspreid. De eerste middag wordt gestart met een bingo!

Daaropvolgend vertelde Remco van Tilborg, vaste medewerker in het Verenigingsgebouw, over het goed lopen van de voedselkast. Deze hangt bij de zijingang van het verenigingsgebouw. De opzet is: Geef wat je missen kunt, neem wat je gebruiken kunt.

De opkomst vanuit het Pastoraat van Nabijheid was groot. Onder de aanwezigen was ook Hetty Weijers, lid van de Burgeradviesraad gemeente Heumen. Ook zij was onder de indruk van de organisatie Quiet en de nieuwe initiatieven.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen

LEVENS MIDDELENPAKKETTEN

Supermarkt PLUS Derks heeft wederom vijftien levensmiddelenpakketten geschonken aan het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen.

Nelly nam de pakketten in ontvangst en in overleg met pastor Yves zijn deze pakketten verspreid en op goede adressen terechtgekomen. De ontvangers waren blij verrast.



Mede namens hen bedanken wij Supermarkt PLUS Derks hartelijk voor de gave aan de plaatselijke dorpsgenoten.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen.

NIEUW PROJECT

Dit jaar start het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen een nieuw project.

Wij willen graag in contact komen met de oudere parochianen.

In de week vóór Pasen ontvangen alle parochianen, woonachtig in Overasselt, Nederasselt en Heumen, die 85 jaar en ouder zijn of dit jaar nog 85 jaar worden, een paasgroet.

Naast de paasgroet staan er op de kaart ook de telefoonnummers van pastor Yves en drie contactpersonen uit de geloofsgemeenschappen van Overasselt, Nederasselt en Heumen.

Indien een persoonlijk gesprek met de pastor of een huisbezoek van de leden van het Pastoraat van Nabijheid op prijs wordt gesteld, kan met een van hen contact worden opgenomen.

Op deze manier hopen wij alle oudere parochianen te bereiken.

Wij hopen van harte dat deze kaart de aanleiding zal zijn om contact met ons op te nemen.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen.



 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^③ ✨ Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a ✨ Tweede lezing: Ef. 5,8-14 ✨ Evangelie: Joh. 9,1-41	lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Ez. 37,12-14 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,8-11 ✨ Evangelie: Joh. 11,1-45	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7 ✨ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ✨ Evangelie: Mt. 26,14 - 27,66
 H. Antonius Abt Wijchen	zaterdag zondag 15:00 Oecum. openingsviering Passion-kruis in parochietuin Ramon R./Dick S./Lize K. 11:00 Eucharistie Elckerlyc Martin Claes/Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes	zondag 11:00 Familieviering Familiekoor Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni
 Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>
 H. Jozef Alverna	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee
 H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Eucharistie Andiamo Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoar Frits Hendriks	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoar Ramon Roks
 Sint-Joris Heumen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zaterdag 19:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Martin Claes	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Eucharistie 50-jarig jubileum Par. Zangkoor Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistie Yves Mambueni	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

06 april
• Witte Donderdag



07 april
• Goede Vrijdag



08 april
• Stille Zaterdag



	06 april	07 april	08 april
Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✨ Evangelie: Joh. 13,1-15	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 52,13 - 53,12 ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16; 5,7-9 ✨ Evangelie: Joh. 18,1 - 19,42	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex. 14,15-15,1; Jes. 55, 1-11 ✨ Tweede lezing: Rom. 6,3-11 ✨ Evangelie: Mt. 28,1-10
H. Antonius Abt Wijchen	donderdag 18:30 Eucharistie Parnassus Martin Claes/Ramon Roks → <i>Aansluitend lopen we met het grote houten kruis naar De Schakel en kijken daar gezamenlijk naar The Passion.</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Gelegenheidskoor Frits Hendriks 19:00 Goede Vrijdagviering Elckerlyc Martin Claes	zaterdag 20:00 Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes/Hennie Witsiers
Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Goede Vrijdagviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Geén viering</i>	vrijdag 10:00 Goede Vrijdagviering Lara v/d Zee 15:00 Kerk open voor stil gebed	<i>Geén viering</i>
H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>
H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zaterdag 17:30 Gezinsviering Mazing Joy Yves Mambueni/Lara van der Zee
H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kerk open voor stil gebed 19:00 Goede Vrijdagviering Werkgroep	<i>Geén viering</i>
H. Antonius Abt Overasselt	donderdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni/Hennie Witsiers	vrijdag 15:00 Kruisweg Werkgroep 19:00 Goede Vrijdagviering Ceciliakoer Werkgroep	zaterdag 18:00 Gezinsviering Samenzang Werkgroep 20:00 Paaswake Ceciliakoer Yves M./Frits H.
Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Goede Vrijdagviering Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
H. Anna Bergharen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg op de Kapelberg Jack Steeghs/Sjaak Arntz	<i>Geén viering</i>
H. Judocus Hernen/Leur	donderdag 19:00 Eucharistie Parochieel Zangkoer Jack Leo/Jack Steeghs	vrijdag 19:00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoer Hennie Witsiers	zaterdag 20:00 Paaswake Parochieel Zangkoer Jack Leo/Jack Steeghs
H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
Het Kompas	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

09 april
• Paaszondag



10 april
• Tweede Paasdag

15 april / 16 april
• 2e zondag van Pasen
• Beloken Pasen

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,42-47 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,3-9 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-31	③
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Familieviering / Apostelen 2.0 Familiekoor Martin Claes/Frits Hendriks 14:00 English Mass English Choir Yves Mambueni	maandag 11:00 Eucharistie Elckerlyc Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	
	Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Ton van Balveren	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	
	H. Jozef Alverna	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni	
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	maandag 11:00 Woord en Communie Andiamo Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09:30 Woord en Communie Mazing Joy Ramon Roks	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoar Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	
	Sint-Joris Heumen	<i>Géén viering</i>	maandag 09:30 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	
	H. Anna Bergharen	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Martin Claes	
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	
	H. Damianus Niftrik	zondag 09:30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	
	Het Kompas	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	

Vieringschema

22 april / 23 april
• 3e zondag van Pasen

29 april / 30 april
• 4e zondag van Pasen
• Roepingenzondag

06 mei / 07 mei
• 5e zondag van Pasen
• Zondag Oosterse kerken

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21 ✦ Evangelie: Lc. 24,13-35	④	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 2,14a.36-41 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 2,20b-25 ✦ Evangelie: Joh. 10,1-10	⑤	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 6,1-7 ✦ Tweede lezing: 1 Petr. 2,4-9 ✦ Evangelie: Joh. 14,1-12	①
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Parnassus Martin Claes		zondag 11:00 Eucharistie Familiëkoor Martin Claes		zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambuëni 14:00 English Mass English choir Yves Mambuëni	
	Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>		zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop ☕</i>		<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>	
	H. Jozef Alverna	<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>		zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Woord en Communie Andiamo Frits Hendriks		<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>	
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19:00 Woord en Communie Mazing Joy Ramon Roks		<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>	
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Ramon Roks		zondag 11:00 Eucharistie Orgelspel Yves Mambuëni		zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Ramon Roks	
	Sint-Joris Heumen	zondag 10:30 Eucharistie Gildedag / Vrijwilligersdag New Challenge Yves Mambuëni/Aloys van Velthoven		<i>Géén viering</i>		zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambuëni	
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers		<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>	
	H. Anna Bergharen	<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>		zaterdag 19:00 Eucharistie (Kapelberg) Start Kapelberg-seizoen Samenzang Martin Claes/Jack Steeghs	
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Martin Claes		zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo		zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	
	H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>		<i>Géén viering</i>		zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistie Yves Mambuëni		zaterdag 17:30 Eucharistie Martin Claes		zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
maandag 03 april	19:00 uur	Boeteviering. Martin Claes.
donderdag 04 mei	18:45 uur	Dodenherdenking. Frits Hendriks. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

Wijchen | Emmanuelkerk

dinsdag 04 april	14:00 uur	Paasviering 55-plus. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.
zondag 09 april	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 12 mei	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 14 mei	17:00 uur	Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 05 mei	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
----------------	-----------	-----------------------------

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 21 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
------------------	-----------	---------------------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 24 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 28 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

donderdag 04 mei	18:30 uur	Dodenherdenking. Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.
vrijdag 05 mei	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19:00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
maandag 03 april	19:00 uur	Boeteviering. Yves Mambueni

Batenburg | Stadswal

maandag 27 maart	09:30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 24 april	09:30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 05 mei	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	----------------------------------



**Het pastoresteam,
het bestuur
en de redactie
wensen u een Zalig Pasen!**



OPENING KAPELBERGSEIZOEN 2023



Op zaterdag 6 mei begint dit jaar in Bergharen een nieuw Kapelbergseizoen. Om 19.00 uur zullen die avond pastoor Martin Claes van onze parochie De Twaalf Apostelen en pastoraal werker Jack Steeghs voorgaan in de eerste eucharistieviering in de openlucht van dit jaar. Het Elckerlyckoor onder leiding van Leo Driesenaar zal voor toepasselijke vaste en wisselende gezangen zorgen.

Al vanaf 1929 heeft het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods op het hoogste punt van het Land van Maas en Waal weer haar permanente plek. De Mariadevotie heeft daar al een veel langere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van Camp, een plaats net over de Duitse grens, 'de Molenberg' gekocht. De orde van de cisterciënzers bouwden er iets later een kapel, waarin zij een beeld van de Moeder van Smarten, een piëta, plaatsten. Maria zit op een rotsblok met het lichaam van haar, op het kruis gestorven Zoon op haar schoot. We zien bij Hem de wondtekens op handen, voeten en in de hartstreek.

Tijdens de reformatie werd het beeld in het kasteel van Hernen in veiligheid gebracht. Via de plaatselijke kerk daar kwam het beeld uiteindelijk in 1929 weer terug in Bergharen.

Sinds vorig jaar staat de originele piëta van Bergharen weer op haar vertrouwde stek en wordt zij dagelijks door mensen bezocht. Omdat er veel onrust in de wereld is, vinden mensen de weg naar 'de Berg' om er te bidden voor vrede. Maar ook voor de noden van bekenden, familieleden of zichzelf komen mensen naar deze bidplaats om hun gebed te ondersteunen met het branden van een kaarsje. Dat is zo al ruim zeventienhonderd jaar het geval en Maria toont steeds haar luisterend oor. Maar ook om hun dankbaarheid uit te spreken weten mensen deze bijzondere plek te vinden.

Vanaf 6 mei tot de afsluiting op de laatste zaterdag van augustus tijdens de Maas en Waalse Mariabedevoort op zondag 20 augustus wordt in ieder geval bij goed weer steeds op de zaterdagen om 19.00 uur een viering op de Kapelberg gehouden. Gedurende het hele seizoen zullen er meer plechtigheden zijn zoals op Hemelvaartsdag, de Kapellentocht op tweede pinksterdag en de jaarlijkse Maas en Waalse Mariabedevoort op zondag 20 augustus. Verschillende groepen die als bedevaartgangers de weg weten te vinden zullen er tijdens het seizoen komen om even dicht bij Maria te zijn, een kaarsje te branden en om even haar warme schutsmantel te ervaren. Meer informatie is daarover te vinden op de website www.mariakapelbergharen.nl en de daaraan verbonden Facebook pagina.

Sjaak Arntz





*Alle grote wereldmachten
beloven ons het leed te verzachten
maar steeds weer worden we teleurgesteld
en staan de legers in slagorde opgesteld;
om elkaar af te slachten.*

*Maar na passie en de pijn,
Zingen we het halleluja-refrein.
We bidden keer op keer
Tot de verrezen Lieve Heer
Dat wereldvrede ons deel mag zijn.*

*We sluiten de vastenactie af,
balansen wat die ons gaf.
Deze hulp gaan we eerlijk delen
onder de armen, zo verschrikkelijk velen.
Christus is niet voor niets verrezen uit het graf.*

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES:

2 april: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, familie Van der Aa-Broekman, Walter Caceres
8 en 9 april Pasen: Jan en Pieta de Kleijn, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Jo en Jo Derks-van Casteren, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp

22 april: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Graddussen
30 april: overleden ouders Weeren-Janssen/Peperkamp-Jansen
7 mei: Thé en Trees Reuvers, Jan en Pieta de Kleijn, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Ben en Bets Hendriks-Tax

Gelieve de misintenties voor de maand mei vóór 5 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

ZIEKENBEZOEK GROEP

Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we een ziekenbezoekgroep. Dit zijn drie dames samen met pastor Jack Steeghs. Zij hebben zorg en aandacht voor onze kwetsbare zieken. Mensen die een bezoek op prijs stellen, kunnen dat kenbaar maken.

Heeft u geen behoefte aan bezoek, maar wilt u wel graag de communie ontvangen omdat u door omstandigheden niet meer naar de kerk kunt komen, dan brengen wij die bij u thuis. De ziekenbezoekgroep is bereikbaar tel.0487-531470 of per mail h.judocus@detwaalfapostelen.nl of via de contactraad.



ASWOENSDAG

De carnaval is weer voorbij en de veertigdagentijd is begonnen. Het was mooi om te zien dat carnavalsvereniging de Wielwaoiers ook hier met vele leden aanwezig was om zowel het carnaval te beginnen in de kerk als ook af te sluiten met deze aswoensdagviering. Prins Bram en jeugdprins Faas waren samen met de pages en diverse leden van bestuur en raad van elf in de kerk om de afspraak na te komen die ze op de vrijdag daarvoor met pastor Yves hadden gemaakt. Samen met alle mensen van de hele parochie gaan we op weg naar Pasen.

De contactraad



VASTENACTIE IN NEDERASSELT

In de week voor Pasen bezorgen we de vastenzakjes huis-aan-huis in de brievenbus.

Het project dat dit jaar in de schijnwerpers staat is Zuid-Soedan. Door alle geweld is het land verwaarloosd en er is gebrek aan voedsel en water.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

NATIONALE DOORGEEFWEKEN

In de Vastentijd 2023 gaan we in parochie De Twaalf Apostelen aan de slag met de Nationale Doorgeefweken georganiseerd door de Vastenactie. Daar doen wij als geloofsgemeenschap in Balgoij ook aan mee. Dat doen we aan de hand van een *doorgeeftafel*.

Het bijzondere van doorgeven is dat je iets geeft dat je zelf ook ontvangen hebt. Eigenlijk geldt dat voor alles wat we weggeven, we hebben het zelf ook maar gekregen!

In Dorpshuis 't Ballegoyke' staat een tafel in het halletje waar je de houdbare etenswaren of nog goed bruikbare spullen zoals speelgoed, elektrische apparaten of andere bruikbare dingen kunt brengen en daarvan ook wat mag meenemen.

Mocht er na de vastentijd nog etenswaar over zijn, dan zal dat naar de Voedselbank gebracht worden. Voor kinderen zijn er speciale vouwdoosjes waarin zij geld kunnen sparen. Deze doosjes zijn in te leveren bij Marianne van den Boogaard, Veldsestraat 23 of Rose Stevens, S.Toonen Dekkersstraat 20.

VASTENACTIEZAKJES

Het is gebruikelijk dat er tijdens de Vastentijd geld wordt ingezameld voor een speciaal project om onze medemens te helpen en ondersteunen. Dit jaar is het campagneproject: Zuid-Soedan. Binnen dit project is er extra aandacht voor vrouwen en meisjes. Door alle geweld is het land verwaarloosd en is er gebrek aan voedsel en water. De zakjes van de Vastenactie liggen in de kerk en in de Mariakapel. De zakjes kunnen ingeleverd worden in een daarvoor bestemd kistje in de kerk of bij Marianne van den Boogaard, Veldsestraat 23 of bij Rose Stevens, S.Toonen Dekkersstraat 20.



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

UITJE KINDERKOOR

Zoals bij de meeste mensen wel bekend, heeft het kinderkoor afgelopen kerst voor het laatst gezongen.

Zondag 29 januari hebben we een hele gezellige middag gehad ter afsluiting van ons koor. We hebben eerst heerlijk gesmuld van een lekkere pannenkoek



Omdat we niet meer voldoende lopers hebben, zijn er enkele adressen waar de mensen hun vastenzakje kunnen inleveren in de brievenbus. De adreslijst wordt samen met het vastenzakje en de informatiefolder geleverd.

PAASTIJD

Met Palmpasen worden in de kerk van Nederassel de palmtakjes gewijd voor de kerk van Balgoij. Deze palmtakjes komen bij de kindvriendelijke dienst op paaszaterdag om 17.30 uur en bij de viering op tweede paasdag om 11.00 uur in de kerk te staan.

TOEKOMST KERKGEBOUW

Er is een gesprek geweest met professionele zorgverleners om de situatie Wonen en Zorg nader te bekijken. Verder volgen er nog gesprekken met bouwtechnische mensen om mogelijkheden te bekijken.

VRIJWILLIGERSDAG

Zondag 26 maart nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een gezellige vrijwilligersdag. We beginnen met een H. Mis om 11.00 uur gezongen door beide koren en voorgegaan door pastor Yves. Daarna vieren we de dag verder bij Marianne en Nic van den Boogaard met koffie en gebak en er wordt voor een lekkere lunch gezorgd. Vervolgens gaan we nog enkele uurtjes door met gezellig buurten onder genot van een drankje. Er zijn uitnodigingen rondgebracht. Mochten wij jou misschien zijn vergeten, meld je dan even bij Marianne van den Boogaard (024-6453933) of bij Rose Stevens (06-37230990).

OPENLUCHTVIERING

Op 25 juni organiseert Pagus Ballegoye samen met de contactraad weer een openluchtviering bij de Oude Toren.

Namens de contactraad, Rose Stevens

bij Pannenkoekhuis Olleke Bolleke op Alverna. Daarna werden we met de huifkar van Het Hof van Kaatje, weer naar de Woezik gebracht. Dat was een leuke tocht, met heel veel plezier onderweg. In het zaaltje van de Paschaliskerk stonden allemaal Oudhollandse spellen opgesteld. De kids gingen meteen met heel veel enthousiasme aan de slag. Tussendoor wat te drinken en nog wat chips. De middag vloog om!



Wij, Gabriël, Maarten, Sjoerd en ik werden verrast met een mooi herinneringsboekje. Teksten, mooie tekeningen door de tieners en kinderen gemaakt. Maar ook hele schattige foto's erbij. We waren hier erg blij mee. Maar het zit er nu op, we gaan elkaar vast missen. Het was altijd reuzegezellig, met de repetities vooral. Er werd gekletst, gelachen en bij het laatste lied gedanst, wanneer de muzikanten extra vrolijke muziek speelden.

Het was een mooie tijd met heel veel prachtige herinneringen!!!!

Rest mij nog om alle zangers en zangeressen die al die jaren met ons meegezongen hebben, heel hartelijk te bedanken. Maar ook de ouders die de kinderen overal naartoe brachten als wij ergens gingen zingen. Bij verpleeghuizen, bij de ZLTO-vieringen en KBO-kerstvieringen. Ook op de Kapelberg te Bergharen, waar we zongen in de buitenlucht. Met de Kinderkaravaan zijn we bijna drie jaar opgetrokken. Zo hebben wij alle twaalf de kerken van de parochie De Twaalf Apostelen ook van binnen gezien. Dan wil ik in het bijzonder ook de begeleiding van ons koor heel hartelijk dankzeggen: Gabriël op de piano, Maarten op de drums en Sjoerd op de gitaar. Wat hebben we het gezellig gehad, we waren een supergoed team.

Verder wil ik Antoon en Truus Laurant dankzeggen, die ons zondag de huifkartocht hebben aangeboden als bedankje voor de zang en muzikale ondersteuning bij ontelbaar veel vieringen.

Het ga jullie allemaal goed en we komen elkaar vast nog wel eens tegen. Lieve groetjes:

Els Bergman



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

In de vergadering van 7 maart kwam het volgende aan de orde.

- Jack Steeghs bracht vanuit het pastoresteam enkele suggesties over voor nieuwe activiteiten, waardoor we als kerk meer zichtbaar worden naar buiten en wij ook zelf meer weet gaan hebben van die buitenwereld. De contactraad gaat die suggesties nader bestuderen en dan een standpunt innemen.
- De doorgeeftafel tijdens de vastenperiode in de Mariakapel lijkt succesvol.



Er wordt geen troep op gelegd en er is een flinke doorstroom.

- We hebben met de leden van de werkgroep ziekenpastoraat gesproken. Er blijken twee problemen te zijn. Enerzijds komen ze er niet goed achter welke personen behoefte zouden hebben aan een bezoek, anderzijds is de werkgroep te klein om veel werk aan te trekken. De conclusie was dat het wenselijk is om de werkgroep door middel van enkele publicatierondes meer bekendheid te geven.
- De contactraad heeft besloten om voor 2023 en 2024 dezelfde clusterindeling voor vrijwilligersactiviteiten aan te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze vier koren in beide jaren weer een eigen 'feestje' kunnen gaan organiseren. Elk cluster gaat een bericht krijgen over hun budget voor 2023.
- In de contactraadsvergadering van 2 mei zal de nieuwe pastor Frits Hendriks aanwezig zijn.

Theo van der Weegen



UIT HET ARCHIEF

HET DROOMKLOOSTER VAN TONNIE KUIJPERS (2)

VERDERF

In het jaar 1990 kocht Tonnie Kuijpers samen met zijn vrouw Henriëtte het inmiddels totaal verloederde kloostercomplex. Al bijna twintig jaar lang hadden krakers en drugdealers er het alleenrecht gehad. Voor de meeste mensen uit Ottersum en nabije omgeving was dit klooster een 'poel des verderfs', maar voor deze jonge bankemployé uit het stadje Batenburg de verwezenlijking van een jongensdroom. "Hier was ik al jaren naar op zoek geweest". En een betere en mooiere plek voor een exclusief congressentrum annex kuuroord is nergens te vinden, dacht de op slag verliefde Maas en Waler, en kocht de bakstenen kolos van grindhandelaar Theunesen. Niet voor een prikkie, maar ook niet gek duur. De meeste mensen verklaarden hem voor gek. Want ondanks de schitterende ligging van dit voormalige klooster liepen alle projectontwikkelaars en investeerders er met een grote boog omheen. Grindhandelaar Theunesen wilde het voormalige klooster graag slopen, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Anderhalf jaar kostte het Tonnie en Henriëtte om de illegale bewoners op een legale manier buiten de deur te zetten. En toen de zaak eenmaal beslecht was trokken ze er zelf in, maar wel onder moeizame omstandigheden: Henriëtte was hoogzwanger en het



klooster was een immense bouwval. Zonder energie en water en door de krakers compleet ontdaan van alle bruikbare materialen. "Zelfs de stroomdraden waren uit de muren getrokken om het koper te kunnen verkopen".

Vuilnisbelt

Maar troep lag er wel volop, een vuilnisbelt van jaren. In sommige vertrekken tot aan het plafond, want er was ook nooit een vuilniswagen langs geweest. En pas na driekwart jaar was de ergste rommel weg-gewerkt. Ze hebben alles door de ramen naar buiten gegooid en later met een kraan bijeengeschraapt. Maar ondertussen lag Kuijpers nog steeds in de clinch met een van de oude bewoners, die maar niet van zins was dit idyllische plekje te gaan verlaten, en dus elders in dit vier hectaren grote park in een woonwagen was gekropen. Op een gegeven moment verloor de Batenburger zijn geduld en duwde met zijn graafmachine het hele gedoetje in elkaar. Daarover hebben ze nog jaren in proces gelegen. Tonnie en zijn eega hadden nog heel wat noeste arbeid voor de boeg, wilden ze hun grootse plannen ooit waar gaan maken. Zelf leek hem dat allerminst te deren. 'Je moet gewoon door de troep heen kijken, dan weet ik zeker dat deze droom uitkomt'. In de derde aflevering zien we of deze droom uitkomt.

Hans Vermeulen



CARNAVALSVIERING

Dit jaar was de carnavalsviering niet op carnavalszondag, omdat wij dan geen gebruik kunnen maken van de St.-Joriskerk, maar op donderdagavond voor de carnaval. Dit was wel een mooi begin van alle carnavalsactiviteiten. Pastor Aloys van Velthoven was de voorganger in deze carnavalsviering en koor New Challenge luisterde de viering op met gepaste zang.

Pastor Aloys heette prins Paul en jeugdprinses Iris met hun gevolg en alle andere aanwezigen van harte welkom. Pastor Aloys had als thema: 'wat is het geheim van carnaval'. Het kwam erop neer, dat het een feest is van saamhorigheid en verbroedering. Prinses Iris sprak namens de 'De Roare Schutters' het welkomstwoord, de eerste lezing werd gelezen door prins Paul en de pages verzorgden de voorbeden.

Aan het einde van de viering wenste pastor Aloys iedereen hele fijne carnavalsdagen toe met veel saamhorigheid en verbroedering. Het was een mooie viering. Na de viering zijn op de bouwlocaties de carnavalswagens nog ingezegend. Het carnavalsfeest is op Aswoensdag afgesloten met het askruisje en daarna gingen de Roare Schutters in hun locatie nog haringhappen.

De contactraad

GILDEDAG EN VRIJWILLIGERSFEEST

Zondag 23 april is de feestdag van onze patroonheilige Georgius. Dit is de dag dat het St.-Georgiusgilde 's middags het koningschieten heeft. De dag wordt zoals gebruikelijk geopend met een eucharistieviering. Het gilde is de protestantse gemeenschap

zeer erkentelijk dat de eucharistieviering gehouden kan worden in de Joriskerk op zondag 23 april om 10.30 uur. Koning Wilbert Stevens en de gildebroeders van het St.-Georgiusgilde zullen dan aanwezig zijn en ook de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, die dan het vrijwilligersfeest hebben. Pastor Yves en pastor Aloys zullen voorgaan in deze

viering. Koor New Challenge zal de zang verzorgen. Na de dienst gaan de vrijwilligers naar dorps huis 'Terp' voor het vrijwilligersfeest, waarvoor ze nog een uitnodiging zullen krijgen. Het gilde gaat zich voorbereiden op het koningschieten.

Contactraad Heumen



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken met veel plezier terug op de film 'Goodbye Lenin', die we 3 maart hebben vertoond. Op 26 mei is de laatste film in dit seizoen en daarover de volgende keer meer. Ondertussen wordt er al weer gewerkt aan het programma voor het seizoen 2023-2024. Hebt u ideeën, laat het ons weten.
- De Goede Week en Pasen staan voor de deur. Op Palmzondag 2 april kunt u weer een palmtakje meenemen. Op 4 april is er in samenwerking met de werkgroep ouderen binnen onze wijk om 14.00 uur een viering voor 55-plussers. Deze wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in 't Achterom. Op Goede Vrijdag is de viering om 15.00 uur. Voor de kruishulde is het fijn als u witte of gele bloemen mee wilt nemen. De paasviering is op 9 april om 09.30 uur met een nieuwe paaskaars. Voor de viering op Witte Donderdag en de paaswake kunt u uiteraard in andere kerken terecht.
- De komende vergadering van de contactraad is op 19 april om 19.00 uur in onze kerk.

Namens de contactraad, Tini Poos

EEN GEDACHTE

Als opening van de vergadering van de contactraad van 8 maart hebben we de volgende tekst gelezen. De tekst was gevonden op een huiskamer in verpleeghuis 'De Weegbree'.

*Hou van mij
om wie ik was
Ook als ik je
niet meer herken*

*Kijk me aan
en zie wie ik was
Ik ben er nog steeds
maar in een andere jas*

HERBERGKOFFIE

De dagen worden steeds langer en door de zomertijd is het 's avonds langer licht. Dit alles heeft geen invloed op de herbergkoffie, die gaat gewoon door op de eerste en derde woensdag van de maand. In de komende periode zijn dat 5 en 19 april en 3 mei.

Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u gezellig aanschuiven en breng gewoon nog iemand mee. Van harte welkom!

Tini Poos





**VANUIT DE CONTACTRAAD
VERSLAG VERGADERING VAN 9 MAART 2023**

• BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)

Het bestuur heeft laten weten in beginsel positief te staan tegenover onze bouwkundige begroting, maar wil graag met onder meer het bisdom bespreken of er posten kunnen worden opgenomen in een SIM op korte termijn. De SIM-aanvraag moet echter nog worden opgesteld en de deuren van de sacristie kunnen niet wachten tot 2024.

Medio januari is opnieuw een stuk van een koperen regenpijp gestolen. Ook deze is vervangen door pvc. Minder mooi, maar wel diefstalbestendig.

De verwarmingsketel in de kerk is toe aan zijn jaarlijks onderhoud. Er zal contact worden gezocht met het installatiebedrijf. Ook de ketels in de pastorie zullen worden nagekeken.

• VERDELING TAKEN VAN TIEN THEUNISSEN

De verdeling van de werkzaamheden die Tien tot begin dit jaar heeft verricht (kosterstaken, taken op technisch gebied en werkzaamheden op de begraafplaats) behoeft nog enige afstemming. We hebben de taken opnieuw onder de loep genomen en verdeeld.

• BEGRAAFPLAATS

De beukenhaag rondom de begraafplaats staat op het omslag van een uitgave van het Erfgoedplatform over historische heggen in de gemeenten Wijchen en Heumen. De haag is een zogenoemde ingevlochten haag, waarbij na aanplant zijtakken van de hoofdstammen tussen de ernaast staande struiken door zijn gevlochten. De haag wordt al jarenlang naar tevredenheid onderhouden door onze

hoveniers, maar omdat deze werkgroep in de loop der jaren steeds verder is uitgedund, overwegen we andere opties voor onderhoud.

• CARNAVALSVIERING



Bij de carnavalsviering op 19 februari waren prins Stijn d'n Urste van De Strandjutters en prinses Fleur van Luilekkerland met hun gevolg aanwezig. Het was een mooie viering met voorganger

Frits Hendriks, de nieuwe pastoraal werker in onze parochie.

• ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Vastenactie
- Stemmen van de piano

**IN MEMORIAM GER VERPLOEGEN
(1938-2023)**

Op onze vergadering hoorden wij het droevige bericht van het overlijden op 7 maart van Ger- of Gerrit, zoals wij hem kenden - Verploegen. Gerrit is in april 2006 begonnen bij de werkgroep hoveniers. Vanwege ziekte is hij daar noodgedwongen afgelopen zomer mee gestopt. Dat Gerrit geliefd was, blijkt wel uit het gegeven dat veel van onze hoveniers en oudhoveniers bij de crematiedienst aanwezig waren. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt



**VIJFTIGJARIG JUBILEUM
PAROCHEEL ZANGKOOR**

Op zondag 2 april viert het parochieel zangkoor van H. Damianus Niftrik, tijdens de viering van 11.00 uur, zijn vijftigjarig jubileum.

Tot 1973 bestond het koor uit alleen mannelijke zangers. Vanaf april in dat jaar gingen er vrouwen mee repeteren; het eerste optreden van het gemengde koor was in mei, bij een uitvaart. Sindsdien zingt het koor tijdens de weekendvieringen, bij uitvaarten, huwelijken en jubileumvieringen. En natuurlijk tijdens de gildemis. Een enkele keer treedt het koor op in een verzorgingshuis, zoals in de Weegbree in Wijchen.



Het koor bestaat uit elf leden, dit is inclusief de organist/dirigent. Een paar van hen is al vanaf het begin lid. Op dinsdagavond wordt er gerepeteerd.

Net als in 1973 zijn er meer vrouwelijke zangers dan mannelijke. Het is niet vanzelfsprekend dat iedere geloofsgemeenschap een eigen koor heeft. Wij zijn dan ook blij dat dit in onze geloofsgemeenschap wel het geval is.

We danken het koor voor de vijftig jaar lange, trouwe inzet. Na de viering op 2 april kan eenieder de koorleden onder het genot van een kopje koffie of thee feliciteren!

U bent van harte welkom!

De contactraad



KRUISWEG KAPELBERG BERGHAREN

Op vrijdag 7 april a.s. is het Goede Vrijdag. Op die dag herdenken de christenen dat Jezus, na de veroordeling door Pilatus, zijn laatste tocht naar de berg Golgotha ging om daar de kruisdood te sterven. Op verschillende manieren wordt daar in de Goede Week aandacht aan besteed, zowel in als buiten de kerken. Het meest bekend zijn natuurlijk The Passion, die door KRO/NCRV op televisie wordt gebracht, en vergeet niet de uitvoering van de Matthäus-Passion van J.S. Bach in de Grote Kerk te Naarden.

In Bergharen is het al jaren een goede gewoonte om op die dag om 15.00 uur beschouwend, biddend en luisterend langs de veertien staties van het kruiswegpark op de Kapelberg te lopen. Begonnen wordt bij statie I met de veroor-

deling door Pilatus en er wordt geëindigd bij statie XIV met de afbeelding van het neerleggen van het gestorven lichaam van Jezus in een graf. Iedereen is daarbij weer van harte welkom.



De kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van veertien kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. De tableaus van de staties in Bergharen werden gemaakt door de bekende Heumense kunstenaar Jac. Maris (1900-1996) en zijn leerlinge Els Tervoort (1927-2002). Maris heeft onder

andere ook de kruiswegstaties in Dokkum vervaardigd.

Sjaak Arntz



WIJ GEDENKEN

Onderstaandetekstenwordeninderegelgemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Mien Derks-Stevens werd op 27 mei 1934 geboren in Keent. In verband met de verlegging van de Maas verhuisde het jonge gezin naar Velp. Toen haar moeder ziek werd, werd Mien als oudste van school gehaald om de zorg voor het gezin, bestaand uit vijf dochters en vier zonen, op zich te nemen. In 1961 trouwde Mien met Wim en verhuisde naar Heumen. Ze kregen vier kinderen en negen kleinkinderen. In de jaren tachtig was Mien voorzitter van de KVO, daarna sloot zij zich aan bij de KBO en bezocht ouderen en zieken. Jarenlang verzorgde zij in de H. Georgiuskerk van Heumen de avondwake voor overleden dorpsgenoten. Met het ouder worden speelden de gevolgen van de ziekte alzheimer haar steeds meer parten. Enkele jaren geleden is Mien naar het Leijgraafhuis in Cuijk verhuisd waar ze op 31 januari 2023 overleed. Wij hebben op 6 februari op een mooie manier afscheid van haar genomen in het crematorium Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk.

Mieke Kuijpers-Stockmann is op 22 december 1933 te Groningen geboren als jongste van de fa-

milie en groeide op in Almelo, waar haar vader een manufacturenzaak had. Zij trouwde in 1958 met Jan Kuijpers. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren. Goede herinneringen aan haar zijn de gezelligheid met familie, burens en vrienden; iedereen was altijd welkom. Zij had een grote passie voor bridgen. Meer dan vijftig jaar is zij actief lid geweest van de bridgeclub. Zij was een praktische vrouw, ze was direct en had een open en eerlijk karakter. Op 23 februari 2023 is zij overleden. Wij hebben op 3 maart 2023 van haar afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna werd ze begraven op het nabijgelegen kerkhof.

Ria Derks-Matthijssen (75) is op woensdag 1 maart in Bergharen overleden. Afkomstig uit Lent en opgegroeid in Huissen bekwaamde ze zich al jong in de zorg. Op een feest leerde ze haar latere echtgenoot Harrie kennen. Het paar kwam in Ewijk wonen en er werden twee zonen geboren. Later verhuisde het gezin naar Bergharen. Het leven van Ria is uiteen te leggen in twee grote delen: een deel zonder en een deel met kanker. Op maandag 6 maart hebben we in de H. Annakerk te Bergharen afscheid van haar genomen. Wij herinneren haar



als een sterke vrouw die eenheid uitstraalde en die haar leven lang oog heeft gehouden voor de ander.



Overall waar ze kwam stak ze kaarsjes aan. Nu steken we kaarsjes aan voor jou, Ria. Rust zacht.

Jos Driessen (67) is geboren in Batenburg maar al jong naar Wijchen verhuisd, waar hij zijn hele leven volop heeft geleefd als mens tussen de mensen. Jos was een levenskunstenaar en levensgenieter, een man die van vele markten thuis was, altijd attent voor die ander. Sinds 1980 getrouwd met Ingrid, vader van Boy en Nikki, grootvader van Dani, Jazzy en Flinn. Hij werd op donderdag 2 maart plotseling uit het volle leven gerukt, als het ware nog steeds met de duim omhoog en met die kenmerkende volle glimlach op zijn lippen. Met dát beeld voor ogen hebben we op zaterdag 11 maart afscheid van hem genomen in een volle Antonius Abt te Wijchen, waarna hij is begraven op het naastgelegen kerkhof.

Op 24 april 1938 werd **Ger Verploegen** geboren in Ewijk, als derde in een gezin van negen kinderen. Ger ging al jong bij een boer in de buurt werken en later vracht rijden voor verschillende bedrijven. Hij reed veel internationale ritten voor een transportbedrijf. In 1966 trouwde Ger met Mien Thonen en ging met haar in Overasselt wonen. Er werden twee kinderen geboren. Toen het werk als internationaal chauffeur te zwaar werd, werd hij kantonnier bij Rijkswaterstaat. Ger was altijd bezig, in de boomgaard, het kerkhof in Overasselt, diverse (moes)tuinen. Jarenlang was hij lid van carnavalsvereniging de Strandjutters en hielp hij met de bouw van de carnavalswagens voor de jeugd. Samen met zijn gezin of vrienden werd graag vakantie gevierd. Kaarten deed hij ook graag met zes vrienden. Drie jaar geleden moest hij aan de nierdialyse en eind februari heeft hij de moeilijke beslissing moeten nemen om hiermee te stoppen. Op dinsdag 7 maart jl. heeft hij zijn ogen definitief gesloten, in de leeftijd van 84 jaar. Op 15 maart hebben we afscheid van hem genomen in crematorium Waalstede.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Gerrit Toonen was een echte Alvernees, geboren op 25 juli 1937. Samen met zijn vrouw Jeanne heeft hij vele jaren lang een kruidenierszaak gehad. Eerst als winkel, daarna reden ze rond met een wagen. Hij maakte daarbij graag een praatje en kende vrijwel iedereen in het dorp. Hij was ook actief in de voetbalclub, waar hij meer dan zeventig jaar lid van is geweest. Daarnaast was hij collectant in de kerk en op zijn vrije maandag ging hij graag vissen. Zijn zoon en twee kleinkinderen vervulden hem van trots. Hij overleed op 8 maart 2023. Op 16 maart hebben we afscheid van hem genomen in de H. Jozefkerk in Alverna.

Dick Markus zag het levenskracht op 21 januari 1936 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Zijn vader had een manufacturenwinkel waar men stoffen en benodigdheden kocht. Hierdoor had hij veel kijk op kleding bij zijn echtgenote en zijn dochters. In 1960 gaf hij zijn jawoord aan Engeliën Wanders. Uit hun liefde werden drie dochters geboren. Dick wilde accountant worden. Hij heeft als procuratiehouder in Nijmegen gewerkt. Hij had een actief, sportief leven met voetbal bij Kolping, zwemmen bij de reddingsbrigade en als er ijs lag schaatsen. Na een kort heftig ziekbed is Dick overleden op 12 maart 2023 te Wijchen. Wij hebben op 17 maart 2023 tijdens de viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van hem genomen. Na deze viering heeft de crematie te Nijmegen plaatsgevonden.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

Het heeft moeite gekost maar ze zijn er weer, de vogels. Maandenlang waren ze verdwenen. Toen het kouder werd strooide ik elke dag broodkruimels, oude koekjes en stukjes kaas. En aan een tak van de boom hadden we vetbolletjes en zakjes pinda's gehangen. Vanmorgen zag ik tegelijkertijd een pimpelmees, een roodborstje, twee merels en een dikke duif. Ik hoop vooral dat de merels blijven en dat ze binnenkort weer uit volle borst gaan flierefluiten. Het is bekend, er sterven regelmatig diersoorten uit, maar ik hoop dat er altijd vogels in mijn omgeving zullen zijn, ik kan ze niet missen. Ik benijd ze om hun vleugels en om de manier waarop ze op het hoogste en dunste takje van een boom zitten te schommelen. Als ik morgenvroeg de achterdeur openmaak schiet er meteen een merel vanuit de schutting naar voren die blijft wachten totdat ik iets lekkers heb uitgestrooid. Ik maak mezelf wijs dat hij me kent. Als hij op zekere dag dood in de tuin zou liggen, dan zou ik hem netjes begraven onder de boom en even om hem treuren. En dan gaat het leven weer door zoals het al eeuwen gebeurt. Er lag een boek in de bieb met als titel: 'Hallo daar', en dat maakte mij nieuwsgierig. De aarde komt aan bod met alles wat er groeit en bloeit en dus leeft. De laatste tijd moet ik vaker denken aan de foto



die vanuit de ruimte van onze planeet is genomen. Een nietige bol in een enorm grote Melkweg waarin miljarden sterren zweven. En buiten onze Melkweg zijn er nog miljarden sterrenstelsels, het is niet te bevatten voor menselijke hersenen. En ik word blij en droevig tegelijkertijd als ik denk aan alles wat er op die kleine aarde gebeurt. Zoals heel veel mensen vraagt de schrijver van het boek zich af of er leven is buiten de aarde, en wat voor leven. Misschien worden wij al eeuwenlang bestudeerd vanuit de ruimte, en vraagt men zich af waar wij toch mee bezig zijn. Dat vraag ik mezelf ook steeds vaker af. De verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen wil ik eigenlijk niet geloven, maar ze gebeuren. En toch word ik elke dag weer geraakt door de goedheid en moed van mensen in de meest barre omstandigheden. Zo blijf ik in de uiteindelijke overwinning van het goede geloven, ik kan niet anders gaan denken. Het leven zelf, waar dan ook, is nog altijd een raadsel, en waarom wij er zijn is voor mij een grote vraag. Ik kom weer bij mijn merel terecht, die is toch niet zomaar uit het ei gekropen. Vanuit de ruimte gezien is hij onzichtbaar, maar in mijn tuin geniet ik van zijn aanwezigheid en binnenkort van zijn gezang. Ik wil met optimisme aan de lente beginnen.

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraalwerker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woziksestraat 32A
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

BELOKEN PASEN

ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

De zondag na Pasen is de bijzondere zondag - Beloken Pasen - waarop de apostel Thomas een centrale twijfelaarsrol te vervullen heeft. Sinds het jubeljaar 2000 heeft deze zondag op initiatief van paus Johannes Paulus II de naam 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid' gekregen. Hij werd daartoe geïnspireerd door de visioenen van de heilige Poolse zuster Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Zij maakte in haar geschriften melding van de opdracht die zij in een visioen van Christus had ontvangen: om aandacht te vragen voor de devotie van de Goddelijke Barmhartigheid. Overeenkomstig die missionaire missie liet zr. Faustina met hulp van twee schilders afbeeldingen maken van Christus. Hij maakt met zijn hand een zegengebaar, en er ontspringen twee stralen uit zijn hart. De rode straal symboliseert het bloed, als leven van de ziel. De witte straal verwijst naar het water dat de zielen zuivert: het water van de doop. De Bijbelse achtergrond van deze stralen is van de kruisiging volgens het evangelie van Johannes (19,34): 'Maar één van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.' Zr. Faustina had een groot vertrouwen in Gods barmhartigheid. Zij ging er vanuit dat iedereen, onder welke omstandigheden dan ook, die een beroep zou doen op Gods vergevingsgezindheid, vergeving zou verkrijgen in de viering van het sacrament van verzoening en het ontvangen van de heilige communie. Volgens zr. Faustina weegt twijfel aan vergeving dus zwaarder dan het feit dat we ook echt zondaars zijn. Vandaar de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De evangelielezing van Beloken Pasen vertelt het verhaal van apostelen die in angst bij elkaar zijn wanneer Jezus aan hen verschijnt: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven' (Joh. 20, 21-23). De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - Beloken Pasen - is dus een zondag waar zowel de zending van apostelen met de gave van de H. Geest,



als de persoonlijke vergeving van zonden centraal staat. Het is daarom niet vreemd dat Jezus bij zijn verschijning de begroeting 'Vrede zij u.' uitspreekt. Immers, wie in vrede van hart leeft, weet zichzelf aanvaard bij God. Toch is het juist de apostel Thomas die eerst zeker wil weten of het wel echt Jezus is. Hij verschijnt aan hem: de wonden en de woorden die Hij spreekt overtuigen Thomas. Ondanks zijn eerdere twijfel gaat hij overstag: 'Mijn Heer en mijn God!'

Door deze zondag na Pasen in het teken te stellen van de Goddelijke Barmhartigheid, wilde paus Johannes Paulus II aandacht vragen voor de menselijke neiging om de eigen zwakheden zwaarder te laten wegen dan Gods generositeit in vergeving. Er is dus hoop voor iedereen die er voor open staat! Juist deze universele hoop is wat deze zondag vlak na Pasen geschikt maakt om dit kruispunt te vieren. Kruis en dood blijken niet het einde te zijn, maar een doorgang naar nieuw leven. Vrede van hart, en zich ondanks kwetsbaarheid aanvaard weten door God zijn de hoofdingrediënten van dit paasperspectief.

Waar de devotie van zr. Faustina de nadruk legt op een verticale dimensie (vrede met God), is er nog een horizontale dimensie die om aandacht vraagt. Aan dat aspect werd door paus Franciscus in zijn apostolische brief bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid (*Misericordia et misera*, 2016) bijzondere aandacht geschonken. Immers, wie er vanuit gaat dat er voor iedere persoon hoop is op vergeving, mag er ook vanuit gaan dat er voor iedere persoon diezelfde hoop is. Dat maakt ons daarmee tot gemeenschap van kinderen Gods als broers en zussen van elkaar. De mensheid is als gemeenschap geroepen om Gods barmhartigheid zichtbaar te maken. Juist dit deel van de geestelijke weg vraagt om verdere doordenking in de paastijd die voor ons ligt. Aan allen een Zalig Pasen en een goede paastijd!

Pastoor Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin mei uit en heeft als thema 'Hemelvaart'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 april 2023 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.