

# DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 4, mei 2023



## HEMELVAART

**De Twaalf**  
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,  
H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen,  
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

Die mij getrokken uit de schoot,  
'mens' genoemd hebt en geëgend,  
mijn ogen wende aan het licht.

Mijn voeten zette dat ik stond,  
mij hebt doen weten dat ik gaan kon,  
dat ik zou komen waar Gij zijt.

Die als ik neerzit aan de kant  
van weg en omweg, moe en dorstig,  
mij overschaduwet met uw Naam.

Die toen ik neerlag in het stof  
mij hebt omgeven met uw duister  
dat geen gedierte mij verslond

Die ongezien mij trekt tot U.  
U zal ik ongezien vertrouwen –  
laat mij niet over aan mijzelf.

Huib Oosterhuis

### Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving



Op dinsdagmorgen 9 en 23 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

## KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
januari	67.187		71.708		+4.521
februari	100.466	167.653	89.987	161.695	-10.479
maart	111.180	278.833	98.106	259.801	-13.074

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) voor actueel nieuws.

**3 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**\* 6 T/M 9 MEI BEAURAING, BELGIË**

Meerdaagse bedevaart

**9 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**11 MEI INLEVERDATUM KOPIJ**

Apostelbode: Nr. 5 (2023)

**16 MEI 14.00 UUR H. JUDOCUSKERK HERNEN**

Kostermiddag

**17 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**20 MEI BEDEVAART WITTEM**

Voor de 82<sup>e</sup> keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus

**22 MEI 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**

Informatieavond reis naar Taizé in oktober

**23 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**26 MEI 14.30 UUR EMMANUELKERK**

Filmvertoning 'Nowhere Special'

**28 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'-**  
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

**29 MEI – 2<sup>E</sup> PINKSTERDAG**

Kapellentocht met eindpunt Kapelberg in Bergharen

**1 JUNI 19.30-21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**

Lezing Albertinumgenootschap: Eckhartlezing 2023 door Wouter Slob, entree €10

**7 JUNI 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**11 JUNI 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Concert Nederlands Jeugd Strijkorkest + Blazers entree €18,-

**25 JUNI 12.00-13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**

Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

**\* 1 JULI OP REIS MET GEZINNEN: 'DE WONDERLIJKE 7, EEN ONTDEKKINGSREIS'**

Busreis vanuit Wijchen naar museumpark Orientalis en de Cenakelkerk. Meer info en aanmelden: [apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

**\* 1 T/M 6 AUGUSTUS WERELDJONGERENDAGEN IN LISABON, PORTUGAL**

Aanmelden voor de WJD kan tot 1 mei.

**\* 16 T/M 21 SEPTEMBER**

Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

\* aanmelden verplicht

## WAT IS ER GOED AAN DE GOEDE WEEK?

Op de dinsdag voor Pasen hield het pastoraal team een bezinningsavond over de Goede Week. De twintig deelnemers zullen misschien nog altijd niet weten wat er nu precies zo goed is aan die week. Wel kunnen ze vertellen wat er goed is aan het vieren van deze belangrijke dagen en hoe waardevol het is er samen over te spreken.

Het programma van de avond in de gastvrije Emmanuelkerk was gevarieerd met een multimediale presentatie van Ramon Roks. Hij nodigde meteen alle deelnemers uit om op een post-it de verwachtingen voor de avond op te schrijven. Het beloofde een afwisselende avond te worden, die met het klassieke lied voor de Goede Week van Willem Barnard en Frits Mehrstens een mooi slotakkoord zou krijgen: 'Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen'.

Pastoraal werker Frits Hendriks gaf een inleiding op de Goede Week waarin hij een grotere beweging van het geloof herkende: de eerste naïeve stappen van de enthousiaste beginnening, dan de confrontatie met moeite, lijden en dood. Daar doorheen komen, om dan zelf begeistert aan de slag te gaan, een voorbeeld volgend, om tenslotte zelf een voorbeeld te zijn.

Vervolgens was er een keuze uit drie workshops, met een inleiding en gesprek. Pastor Yves Mambuni Makiadi bracht de liturgie van Witte Donderdag ter sprake. Voor velen niet onbekend, maar de liturgie is zo rijk dat zelfs diaken Hennie Witsiers nog nieuwe elementen hoorde. Over de voetwassing bijvoorbeeld, die niet zo heel vaak plaatsvindt, maar een krachtig beeld kan zijn van Jezus' zelfgave. Pastoraal werker Lara van der Zee legde de verhalen van Pasen in het Nieuwe en het Oude Testament naast en op elkaar. Jezus vierde immers het joodse Pesach, het feest dat nog elk jaar vertelt van de onderdrukking van Gods volk in Egypte en de bevrijdende uittocht. Een thema dat - zo bleek - in elk levensverhaal in meerdere of mindere mate te herkennen is.

Pastoraal werker Jack Steeghs gaf in een meditatieve sfeer de mogelijkheid aan alle deelnemers om een eigen moment van diep verdriet te koppelen aan de ervaringen van het lijden en sterven van onze Heer op Goede Vrijdag. De verhalen die zo loskwamen in een open en veilige sfeer hadden met gemak nog een hele avond op herkenning en instemming kunnen rekenen.

Wat is er goed aan de Goede Week? Een bezinningsavond geeft nooit volledige antwoorden,

hooguit een aanzet daartoe. Gelukkig heeft het pastoraal team beloofd om met de deelnemers die dat willen in gesprek te blijven om samen de ervaring van de liturgie verder uit te kunnen diepen. Mogelijk willen nog meer mensen daarbij aansluiten. Wie wil, kan eigen ervaringen over de Goede Week met het gehele team of met een specifieke pastor delen. Wat is bijgebleven van de verschillende vieringen? Wat trok aan, wat stootte af? Wat nodigt uit tot verder gesprek?

Pastoraal werker Frits Hendriks

## VANUIT HET BESTUUR

### VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

Uit de gegevens van onze vrijwilligersadministratie blijkt dat onze parochie zo'n 1100 vrijwillige medewerkers heeft. Dan hebben we het over kosteren, koren, collectanten, maar ook over bestuurders, en redacteuren en bezorgers van De Apostelbode. Voor tuin en kerkhof zijn eveneens tientallen mensen actief en elke dag zorgen gastvrouwen voor een welkom en een kopje koffie of thee. 1100 mensen die vrijwel dagelijks iets voor onze gemeenschap doen. Wat een enorm aantal mensen.

Beseffen wij parochianen wel wat al die mensen voor onze parochie betekenen en geven we ze wel de aandacht en ondersteuning die ze verdienen?

Het parochiebestuur vindt dat we aan die vraag nadrukkelijk aandacht moeten besteden en heeft daarom aan vice-voorzitter Jac Trum gevraagd om als extra taak de functie van 'vrijwilligerscoördinator' op zich te nemen. Het parochiebestuur en Jac Trum buigen zich nog over de precieze invulling en verantwoordelijkheden van deze functie. Het zal in ieder geval een handige schakel zijn tussen vrijwilligers, een verbinding tussen vrijwilligers en bestuur of pastores en wellicht een 'vliegende keep' om problemen op te lossen.

Jac is te bereiken via het parochiecentrum, waar hij in het algemeen maandagochtend ook te vinden is.

Jac Trum 024-6412627



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 3 juni t/m 9 juli en heeft als thema Sacramentsdag. Kopij kan tot en met 11 mei per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@de-twaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@de-twaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## ONTMOETINGS DAG ZIEKENPASTORAAT

De drukte rond de Emmanuelkerk en Het Achterom op vrijdagmiddag 14 april jl. werd veroorzaakt door de jaarlijkse 'Ontmoetingsmiddag van het ziekenpastoraat'. Een initiatief van zes geloofsge-meenschappen van parochie De Twaalf Apostelen, Antonius Abt Wijchen, Paschalis Woezik, Emmanuel Homberg, Joh. de Doper Balgoij, H. Damianus Niftrik en H. Victor Batenburg.

De woord- en communieviering waarmee deze middag begon, werd voorgegaan door diaken Hennie Witsiers en pastor Lara van der Zee. Het thema van de middag was 'Liefde geven, Liefde ontvangen'.



Een groot rood symbolisch hart stond symbool voor het 'perfecte' hart, waarover de eerste lezing ging.

### HET PERFECTE HART...

Op een mooie zomerdag, midden in de stad, stond een jongen. Schreeuwend naar de mensen om zich heen, die hij probeerde duidelijk te maken dat hij het allermooiste hart aller tijden heeft. Een groot aantal mensen kwam om de jongen heen staan, en zag dat deze jongen een prachtig hart had. Geen schrammetje of krasje, een perfect hart. Jawel, iedereen was het ermee eens dat deze jongen het perfecte hart en mooiste hart aller tijden had. De jongen was erg trots, en pronkte steeds meer met zijn hart.

Plotseling verscheen er een oude man vanuit de menigte en zei: "Hoezo het mooiste hart aller tijden? De jouwe is nog niet eens minstens zo mooi als het mijne". De menigte en de jongen keken naar het hart van de oude man. Het was een sterk hart, maar het had overal littekens, diepe krassen en wonden. Op sommige plaatsen waren er stukjes uit zijn hart, en zaten er andere stukjes in. Het paste niet perfect, maar vulde wel de lege plekjes in zijn hart op. Op sommige plaatsen was zelfs niks opgevuld.

De menigte staarde verbaasd naar de oude man. Hoe kon deze man nu beweren dat zijn hart mooier is? De jongen keek naar de staat van het hart van de oude man en lachte. Dit moet een grapje zijn! En de jongen zei; "Vergeleken met jouw hart, is het mijne perfect en is het jouwe een rommeltje van littekens en wonden". "Dat klopt", zei de oude man. "Jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou nooit met jou willen ruilen! Want kijk, ieder litteken en iedere kras staat voor een persoon waarvoor ik mijn liefde heb gegeven. Ik haal een stukje uit mijn hart, geef dat aan een persoon van wie ik hou, en die persoon haalt een stukje uit zijn hart

en geeft het terug. Dat verklaart de opgevulde stukjes die niet precies passen. Maar soms geef je je liefde aan iemand, en krijg je het niet terug. Dat verklaart de wonden. Je liefde geven betekent tegelijkertijd risico's nemen. Ook al zijn deze wonden pijnlijk, ze blijven open om me te herinneren aan de liefde die ik aan deze personen heb gegeven, en ik blijf hopen dat ze ooit nog die liefde teruggeven en de wonden dichtmaken. Dus misschien snap je nu, waarom mijn hart het mooiste is?"

De jongen stond stil te kijken, terwijl er een traan over zijn wangen rolde. Hij liep naar de man toe, reikte zijn hand naar zijn perfecte hart en haalde er een stukje uit. Met trillende handen offert hij zijn stukje hart aan de oude man. De man neemt het offer aan, plaatst het stukje in zijn eigen hart, en geeft een stukje van zichzelf aan de jongen terug. Het paste, niet precies, maar genoeg om de wond te dichten.

De jongen keek naar zijn eigen hart, en zag dat het nu niet meer perfect was, maar het was mooier dan ooit tevoren.



Aan het einde van de dienst werd aan iedereen de handoplegging gegeven.

Al met al was het een mooie dienst in een volle zaal met honderd bloemen rond het altaar en met fijne muzikale ondersteuning van het Emmanuelkoor.

Van de kerkzaal naar het wijkcentrum 'Het Achterom' is maar twee minuten lopen en gelukkig goed te doen voor de meesten. Daar werden de mensen door de vrijwilligsters welkom geheten met een kop koffie en een stuk cake. Gezellig bijpraten, met als extra speciale keuze bij de drankjes: de advocaat met slagroom!

Bij vertrek kreeg iedereen een bloemetje mee: deze keer een kleurige ranonkel.

Maria van Kempen



## GEEF DE BEWEGING DOOR

Halverwege de vasten keken wij van de Andreasgroep vooruit naar Pasen, waar we nu volop inzitten. We lazen een verhaal dat Jezus is opgestaan uit de dood. Mooi verhaal, maar hoe weten we dat eigenlijk? Nou, zo bedachten we, omdat er vrouwen bij het graf gingen kijken en doorgaven wat ze hadden gezien aan de leerlingen. De leerlingen gaven deze blijde boodschap weer door aan anderen. Op een onbepaald moment schreven ze het op en gaven het zo door, tot helemaal bij ons, als één grote beweging van ontvangen en weer doorgeven.

We hebben dit doorgeven zelf ook geoefend. Eerst met een tekst die we fluisterden van oor tot oor. Die kwam er een eerste keer heel anders uit. Je moet dus voorzichtig zijn als je iets doorgeeft. Dat hebben we geoefend met het doorgeven van een bloem. Sommige roken er even aan; want je mag natuurlijk best wel genieten van wat je doorgeeft, maar je moet wel opletten dat je niets kapotmaakt. Daarna gaven we een beweging door. Iemand begon en de buurman deed het na en dan weer de buurman en zo de hele kring rond. We hebben gesprongen, gedraaid, met de armen een golfbeweging gemaakt en zo door. Soms stokte het, als iemand niet oplette of er even geen zin meer in had. Echt iedereen is nodig om de beweging door te laten gaan.

In de kerk was inmiddels een eucharistieviering bezig en Frits, een van onze groepsleiders, hield de preek. Toen wij de kerk binnenkwamen gingen Yfke en Fien naar voren en vertelden wat we hadden gedaan. Van luisteren naar het paasverhaal tot het doorgeven van een boodschap, een bloem en een beweging. Met z'n drieën probeerden ze het een keertje. Fien sprong, Yfke sprong en Frits sprong. Frits deed zijn handen in de lucht, Yfke deed het en daarna Fien. Denken jullie, vroeg Frits toen, dat alle mensen in de kerk een beweging kunnen doorgeven? Volgens Yfke wel. Zij begon met klappen en na een herstart ging het klappen als een goede golf door de kerk.

Wat gebeurt er als we het evangelie niet meer doorgeven? Als de beweging van Jezus bij onze generatie stopt? Daar moeten we niet aan denken. Als iedereen meedoet met ontvangen en doorgeven zal dat ook niet gebeuren, maar niemand kunnen we daarbij missen.

Andreasgroep van Apostelen 2.0



## DE WONDERLIJKE 7, EEN ONTDEKKINGSREIS

Ook dit jaar gaat het bisdom van 's-Hertogenbosch op reis met gezinnen. Het is een ontdekkingsreis dit keer.

Wonderlijk genoeg start onze zoektocht bij museum-park Orientalis, in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Dit was jarenlang een drukbezochte bedevaartplaats, om het land van Jezus te kunnen bezoeken zonder een gevaarlijke reis te moeten maken. Onze zoektocht eindigt in de Cenakelkerk bij het museum-park, een onderdeel van het 'Grootste Museum van Nederland'. Deze twee 'best kept secret'-locaties van ons bisdom zijn



die dag ons spelterrein. Wie of wat zijn nu toch die Wonderlijke 7? We willen graag helemaal in de wereld zijn, onze talenten inzetten en van betekenis zijn. We voelen ook dat er méér is. We voelen ons aange-trokken door wie of wat ons te boven gaat, door God en door het wonderlijke leven van Jezus. We

willen onze kinderen iets hiervan meegeven. MAAR HOE DAN?

De reis is een klein antwoord op de vraag HOE DAN? De weg is spannend. Onderweg valt er weer van alles te proeven, uit te proberen, te knutselen, op te lossen, te zingen en te dansen. En op deze reis van je leven kom je ze tegen, de Wonderlijke 7!

De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Vanuit Wijchen reizen we samen met een bus ernaartoe. Kosten: €5,00 p.p., gratis voor gezinnen die deelnemen aan Apostelen 2.0. Meer informatie en aanmelden: [apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

## ZOMERCONCERT



### ZONDAG 11 JUNI 2023 WIJCHEN

Nederlands Jeugd Strijkorkest + Blazers

Solist Pamela Smits: cello

Dirigent Carel den Hertog

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) is hét orkest voor talentvolle strijkers tussen de 12 en 21 jaar. De leden komen uit het hele land en zitten veelal in jong-talentklassen of vooropleidingen van de Nederlandse conservatoria. Het doel van het orkest is de jonge professionals een kickstart te geven in hun muzikale ontwikkeling en concerten te geven op topniveau. Dirigent en violist Carel den Hertog doet dit als geen ander. Hij kan met dit jonge orkest iedereen van de enorme energie, het aanstekelijke enthousiasme en het zeer hoge muzikale en technische niveau van het NJSO overtuigen. Pamela Smits (zelf ook docent) is bekend door haar gepassioneerde en expressieve manier van spelen. Voorts onderscheidt zij zich door haar duidelijke aanwezige muzikale persoonlijkheid en charisma. Tijdens de reizen naar Florence, Lissabon en Aberdeen werd er samengewerkt met solisten van wereldfaam: onder

anderen Liza Ferschtman, Quirine Viersen, Claron McFadden, Bart Schneeman en Cora Burggraaf.

Programma – WIENER SACHERTORTE

W.A. Mozart \_ Divertimento in F groot, KV138

A. Webern - Langsamer Satz (arr. Gerard Schwartz)

J. Haydn - Celloconcert in C groot, Hob. VIIIb:1

F. Mendelssohn - Sinfonia voor strijkorkest nr. 10 in b klein

L. v. Beethoven - Strijkkwartet Opus 18 nr. 1, deel 2, (arr. Ramon Dor)

Heather Pinkham - WERELDPREMIERE: op een thema van Mozart voor cello en strijkorkest

Alma Mahler - Die stille Stadt, voor cello en strijkorkest (arr. W. van Klaveren)

**Heilige Antonius Abt Kerk Oosterweg 2, Wijchen**

**Aanvang 15.00 uur**

Entree: Leden Mozart(k)ring op vertoon van lidmaatschapsbewijs gratis.

Niet leden € 18,-

Wijzigingen voorbehouden!

## BIJBELDELEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Samen met collega Frits Hendriks heb ik de afgelopen veertigdagentijd weer afwisselend een avond 'Bijbeldelen' mogen begeleiden. Wekelijks zijn we als groep op woensdagavond online vanuit huis samengekomen om de Bijbellesing van de aanstaande zondag te lezen.

Het is opvallend en inspirerend om samen te ontdekken wat voor diverse zaken een Bijbelse tekst eenieder van ons te zeggen heeft. Of de groep nu de ene keer wat kleiner was of juist een andere keer iets groter, toch blijken er altijd weer nieuwe elementen naar boven te komen om samen over te spreken.

Mocht u in de toekomst ook interesse hebben in deze of een vergelijkbare activiteit? Geef het even door

aan het secretariaat via: [secretariaat.pastores@de-twaalfapostelen.nl](mailto:secretariaat.pastores@de-twaalfapostelen.nl). Dan benaderen wij u wanneer er weer dergelijke activiteiten georganiseerd worden.

Hebt u voor dit moment behoefte aan meer dagelijkse Bijbelse inspiratie? Dan kan ik de dagelijkse podcast 'Bidden Onderweg' van de paters jezuiten van harte aanbevelen. Waar u ook bent; in de trein, de auto of gewoon thuis kunt u in ongeveer tien minuten luisteren naar de lezing van de dag, begeleid met meditatieve vragen en omlijst met muziek. Gewoon gratis te beluisteren via de website [biddenonderweg.org](http://biddenonderweg.org) of via de bekende podcastapps zoals bijvoorbeeld spotify. Doe er uw voordeel mee!

Ramon Roks

## H. BENEDICTUS (480 - 547)

### DEEL I: LEVENSLIOP BENEDICTUS EN BENEDICTIJS KLOOSTERLEVEN

### DEEL II: DE REGEL VAN BENEDICTUS EN ZIJN NALATEN-SCHAP

#### DEEL I

De H. Benedictus werd geboren op 2 maart 480 in Nursia, het tegenwoordige Norcia in de Italiaanse regio Umbrië en overleed op 21 maart 547 in de abdij van Monte Cassino, de abdij die hij zelf gesticht had. Zijn naamdag is 11 juli. Paus Gregorius de Grote (540 – 604), zelf benedictijn in navolging van de H. Benedictus, schreef een befaamde hagiografie over het bijzondere leven van de ordestichter Benedictus, dat gekenmerkt wordt door vele wonderen. Deze hagiografie heeft sterk bijgedragen aan zijn grote bekendheid in heel Europa.

Een legende vertelt dat Benedictus zeer streng was voor zijn monniken, zodat ze hem zelfs wilden vermoorden middels de gifbeker. Toen ze hem de beker voorzetten, zegende hij die en de beker brak daarna in stukken. In de kunst wordt Benedictus vaak afgebeeld met de beker in de hand waaruit een slang tevoorschijn komt.

Over zijn familie is weinig bekend. Hij had nog een tweelingzus: de heiligverklaarde zuster Scholastica.

Op veertienjarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis en sloot zich enkele jaren aan bij een groep kluizenaars. Toen hij twintig jaar was en in Rome studeerde, stopte hij de studie en ontvluchtte de stad. Hij trok zich gedurende drie jaar terug in de eenzaamheid bij een grot. Door een vriend werd hij van voedsel voorzien. Uiteindelijk belandde hij met een kleine groep in Subiaco, ten oosten van Rome, waar het klooster Santo Speco stond. Hij werd overste, maar was te streng voor de monniken. Toen trok hij met enkele medestanders naar Monte Cassino, een kolossale burcht op een rots. Daar stichtte hij in 529 zijn eigen abdij onder dezelfde naam Monte Cassino, die vele monniken huisvestte en later zeer bekend is geworden. Rond 530 schreef Benedictus er zijn beroemde Regel, bestemd voor de monniken van zijn eigen abdij en alle abdijen die snel volgden, verspreid over heel West-Europa. Al bestonden er vóór Benedictus al kloosterregels, de Regel van Benedictus heeft een enorme invloed gehad op vele ordes en congregaties van broeders en zusters. Hij wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk. In 1964 heeft paus Paulus VI de H. Benedictus verklaard tot patroonheilige van heel Europa.



### WAT KENMERKT IN GROTE LIJNEN DE LEEFWIJZE EN DE SPIRITUALITEIT VAN DE BENEDICTIJNEN?

Centraal staat het leven in gemeenschap, dienstbaarheid aan elkaar. De monniken hebben niets in eigen bezit. Men deelt alle bezittingen en mag er gebruik van maken. Zo'n onthechte leefwijze kan leiden tot grote dankbaarheid, vanuit het oogpunt dat alles een gave van God is. Deze houding vindt zijn grond in de gelofte van armoede, die iedere monnik aflegt.

Behalve de gelofte van armoede legt iedere monnik bij intrede in het klooster ook de gelofte van gehoorzaamheid af. Men gehoorzaamt de abt, die de leiding heeft over de kloostergemeenschap. Het vraagt van de abt grote stuurmanskunst om de gemeenschap te dienen en er een harmonische een-

heid van te maken. Dat is het hoofddoel. De abt raadpleegt bij belangrijke zaken de kloostergemeenschap. Over kleine zaken beslist hij zelf. Er is dus sprake van democratische besluitvorming, die de abt ook moet eerbiedigen.

Als derde gelofte legt iedere monnik de gelofte van kuisheid af. Hij belooft celibatair/ongetrouwd te leven en zijn leven geheel op God te richten. Deze drie geloften gelden al vele eeuwen voor alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen, van welke orde of congregatie ze ook lid zijn.

Wanneer een jongeman zich geroepen weet om benedictijn te worden, moet hij kiezen voor een bepaalde abdij. Deze belofte heet 'stabilitas loci' (een vaste plaats gedurende heel zijn kloosterleven). Wanneer monniken voortdurende van abdij zouden veranderen, is het moeilijk een hechte gemeenschap op te bouwen. De abdij wordt 'domus Dei', huis van God genoemd. Een bekende slogan van het benedictijnse leven is 'ora et labora': bidt en werkt. Een deel van de dag wordt besteed aan het officie, het getijdengebed. Zeven keer wordt de dag onderbroken voor gezamenlijk gebed in de abijkerk, bestaande uit psalmen en lezingen, meestal gezongen: de metten in de nacht, lauden en priem, sext, none, vespers, en de completen als avondgebed. Na de priem wordt dagelijks de eucharistie gevierd. Elke week komen alle 150 psalmen aan bod. Het officie volgt het kerkelijk jaar vanaf de advent. De benedictijnen hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het gregoriaans, met name in de abdij van Solesmes in Frankrijk. Die studie gaat door tot op de dag van vandaag.

Naast dit zware programma, het koorgebed, heeft iedere monnik zijn eigen taak als koster, tuinman, kok, schoonmaker, klusjesman, e.d. Men spreekt niet voor niets van monnikenwerk!

In de refter wordt gegeten en in de eigen kloostercel

wordt behalve geslapen ook tijd besteed aan geestelijke lezing, lectio divina genoemd. Een gekozen tekst wordt niet alleen langzaam gelezen, maar ook herhaald en bemediteerd en met een persoonlijk gebed afgesloten.

Het leven in de abdij kenmerkt zich door een geordende dagindeling; een heilzaam ritme, een gevulde agenda, maar nooit te druk; orde met flexibiliteit. Alles dient van de juiste spirit te zijn doortrokken. Er is geen verschil tussen het heilige, zoals de eucharistie en het officie, en het profane, zoals het simpele werk van afwassen. Overal moet de juiste

zorg aan worden besteed. Vanuit een houding van barmhartigheid dient gestreefd te worden naar broederlijkheid, ondanks ieders broosheid.

Het leven als monnik is gericht op groei in heiligheid en bevrijding van zondigheid. Het moet in de ogen van Benedictus niet ervaren worden als straf of belemmering. Mopperen ziet hij als een zware zonde, want dat is een ernstige bedreiging voor de gemeenschap. Blijmoedigheid kan gezien worden als tegengif. Stap voor stap leidt deze leefwijze tot spirituele verdieping, harmonie en een gelukkig leven.

Koos Leemker

**EVEN PUZZELLEN**

©L.B.

**...HET KERKELIJKE JAAR**

G	E	E	L	N	E	L	E	I	Z	R	E	L	L	A	H	W	S		
P	A	S	E	N	A	C	H	T	M	I	S	T	G	L	E	I	I		
W	I	T	K	I	E	N	S	I	S	C	H	A	A	L	;	M	T	M	
A	A	N	K	E	R	S	S	V	H	C	D	W	A	E	E	T	T		
A	B	K	K	T	R	L	A	R	A	I	J	I	J	G	N	R	L	E	H
S	E	O	E	S	E	S	I	P	R	N	E	E	O	H	V	D	C		
W	G	R	O	Z	T	F	T	V	N	W	R	M	A	E	A	O	I		
O	I	E	E	E	T	E	E	M	S	E	E	A	M	I	A	N	L		
E	N	N	N	N	T	D	R	I	I	V	K	L	D	L	R	D	A		
N	T	T	E	S	E	E	U	E	E	S	A	O	O	I	T	E	I		
S	I	J	V	R	O	E	R	E	N	N	P	O	O	L	G	O	R	R	
D	D	O	G	U	K	D	A	S	K	R	U	I	S	E	O	D	A		
A	W	I	J	D	R	I	E	K	O	N	I	N	G	E	N	B	A	M	
G	A	D	N	O	Z	M	L	A	P	K	L	E	U	R	I	G	©		

**De antwoorden op volgende vragen / omschrijvingen kunt u doorstrepen.**

Geboortedag van Jezus - Sterfdag van Jezus - 1 november - 2 november - 6 januari - 2 februari - Viering in de nacht van 24 op 25 december - Herdenking van het Laatste Avondmaal van Christus - Begin van het Kerkelijke Jaar - Verrijzenis van Christus - Rechthoekig - Uitgebreid - Op deze dag begint de vasten - Herkenningsteken - Vaartuig - Vertederen - Enkele liturgische kleuren - Ruim - Tijd voor Pasen - Plan - Loven - Kort - Omroep - Verrekken - Lof - Bijdehand - Jaweh - 40 dagen na Pasen - 50 dagen na Pasen - Herdenking van de dag, waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - In allerlei kleuren - Met dit ritueel begint de veertigdagentijd - Huur - 14 Statiën, die het lijden van Jezus uitbeelden - Vanaf deze stad komen de paasklokken terug - Aanvang - Klinkt als verkeerd lezen bij de eucharistieviering - Muzieknoot - Bijbel - Graal - Kippenproducten - Boom - Drank - Spijs in vlies - Zweem - Niks - Zanggroepen - Symbool van hoop - Verzameling mensen, waaruit men kan putten - Grootse viering, waarmee het paasfeest begint - Toewijding.

*Als u het goed heeft gedaan blijven er geen hokjes meer over. Alle antwoorden vindt u in alfabetische volgorde elders in dit blad.*



## MARIA 'MOEDER VAN DE KERK'



Sinds 2018 wordt op tweede pinksterdag de gedachtenis van Maria als Moeder van de Kerk gevierd. Daarmee heeft het karakter van deze dag een betere invulling gekregen. De titel van Maria 'Moeder van de Kerk' veronderstelt dat zij nauw betrokken is

bij de geboorte en groei van de Kerk, zoals een fysieke moeder het kind in haar schoot ontvangt, ter wereld brengt en opvoedt. En zo mogen we deze titel ook zien. De weg van de Kerk is immers ook een weg met Maria. Hoe moeten we dat verstaan, die innige verbondenheid van Maria met de Kerk? De evangeliën helpen ons om dieper door te dringen in dit geloofsgeheim.

Hoe mogen wij Maria zien als degene die nauw betrokken is bij het ontstaan van de Kerk? Wanneer is de Kerk ontstaan? Kunnen we daar één moment voor aanwijzen of is het juist een groei in stapjes? Als we uitgaan van het laatste kunnen we de eerste kiemen van de Kerk al herkennen in de gelovigen die trouw waren aan God en zijn Wet. Heel concreet kunnen we rond de ontvangenis van Jezus de ouders van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth, en die van Jezus zelf, Jozef en Maria, als een kleine kerkgemeenschap zien die ontvankelijk was voor de Blijde Boodschap die de engel Gabriel bracht. En ook Simeon en Hannah in de tempel mogen we tot deze eerste kleine Kerk rekenen. Gedurende zijn openbare leven verzamelde Jezus zelf zijn Kerk om zich heen, namelijk zijn volgelingen, zoals de apostelen, leerlingen, de vrouwen die Hem volgden en voor hen zorgden. Maria zelf moest wennen aan het idee dat Jezus de banden met de gelovigen voorrang gaf op die van zijn bloedverwanten: "Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en ernaar handelen" (Lc 8, 21). Dat Maria niet alleen de moeder van Jezus is, maar ook van de Kerk wordt haar bovenal duidelijk gemaakt in het evangelie van de tweede pinksterdag. Voordat Jezus sterft aan het kruis vertrouwt Hij zijn beminde leerling aan zijn moeder toe en andersom. Het sterven van Jezus en Johannes' beschrijving daarvan – 'Hij gaf de Geest', wordt door vele kerkvaders gezien als een stap in de geboorte van de Kerk. De Kerk is geboren uit de doorstoken zijde van de Heer, zo leren zij, en Christus blijft zijn Kerk voeden met de stroom van water en bloed uit zijn zijde, de levensstroom van de sacramenten. Een laatste stap in het ontstaan van de Kerk is de neerdaling van de Heilige Geest zoals die door Lucas wordt beschreven in hoofdstuk twee van zijn boek over de Kerk, de Handelingen van de apostelen. Het evangelie van

de tweede pinksterdag beschrijft de apostelen en Maria die biddend bijeen blijven na Jezus' hemelvaart in afwachting van de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. Dat is ook onze opdracht. Als Kerk, gefundeerd op het geloof van de apostelen en innig verbonden met de Moeder van de Heer, ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest en getuigen van de goedheid van God in deze wereld.

Diaken Hennie Witsiers

## BEDEVAART NAAR LOURDES



**Van 16 – 21 september 2023.**

In 1858 verscheen Maria in Lourdes aan het meisje Bernadette Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg zij om er een kerk te bouwen. Dat is ook gebeurd.

Drie boven elkaar zelfs. Maar 'kerk' betekent niet alleen een gebouw. Het is op de eerste plaats een gemeenschap. Alle mensen die zich rond de Grot in Lourdes verzamelen vormen samen de Kerk. De vraag van Maria aan Bernadette is ook een uitnodiging om naar Lourdes toe te gaan en daar samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een hechte geloofsgemeenschap te vormen.

Door verschillende parochianen is de vraag gesteld, wanneer de parochie weer naar Lourdes op bedevaart gaat. In overleg met de organisatie 'Huis voor de Pelgrim' willen wij deze bedevaart houden in de periode van 16 tot en met 21 september 2023 in samenwerking met de parochie van de H. Martinus te Cuijk. Inmiddels hebben wij een aantal plaatsen voor onze parochie gereserveerd. Wij verblijven in een driesterrenhotel te Lourdes. Dit is een vliegreis. De vertrekplaats is nog niet bekend.

De kosten voor deze bedevaartreis bedragen € 995,- per deelnemer.



De toeslag voor een eenspersoonskamer komt op € 170,-.

Mensen die aan deze bedevaartreis willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij di-

aken Hennie Witsiers,  
telefoonnummer: 06-20541732.

Ook voor meer informatie kun je bij hem terecht.

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 juli 2023.

Diaken Hennie Witsiers

## MOOI COM-PASSIONCONCERT



Op zaterdag 1 april was de Antonius Abtkerk in Wijchen de gastheer van het Com-Passionconcert 2023, uitgevoerd door het kwartet Gery Vermeulen & Friends. Een concert dat uitstekend past in de paastijd waarin we het overlijden van Christus herdenken maar ook zijn opstandig met Pasen. Essentieel in muziek en teksten waren de positieve betekenis en uitwerking van compassie, hoop op - en vertrouwen in - het nieuwe begin wat zich met Pasen aandient. Muziek van vrede, liefde en hoop. Het complete concertprogramma was geconcentreerd rond het thema 'compassie', in een combinatie van klassiek en modern repertoire. In anderhalf uur tijd maakten we op muzikale manier kennis met algemeen menselijke thema's als lijden, sterven, afscheid nemen, uitsluiting en de dunne scheidslijn tussen liefde & haat en vriendschap & verraad. Muziek van vele klassieke componisten als Schubert, Mozart, Bach en anderen werd afgewisseld met muziek uit het folkgenre en met filmmuziek zoals van Ennio Morricone. Bij sommige stukken werd zelfs door het publiek meegezongen. De verbindende teksten waren gemaakt en uitgesproken door Rudy de Kruijf. We zien terug op een uitermate prettige en geslaagde muziekavond.

Hein Kroft

## LEZERSONDERZOEK

### ENKELE ANTWOORDEN

Op de antwoordformulieren stonden enkele vragen die om een snelle beantwoording vragen.

### GEBEDSINTENTIES?

De regel is dat elke geloofsgemeenschap zelf beslist wat er in de specifieke rubriek van de eigen geloofsgemeenschap komt te staan. Vanaf het begin van de Apostelbode levert alleen de geloofsgemeenschap Hernen/Leur gebedsintenties aan. Het nadeel daarvan is dat de gebedsintenties al ver van te voren bekend moeten zijn. In andere kerken kunnen gebedsintenties nog wel worden opgegeven tot een week voor de betreffende viering.

### VIERINGENINFORMATIE ANDERS?

Het klopt dat de informatie over de vieringen in de

Apostelbode kan verschillen met die op de website of in de huis-aan-huisbladen. Het vieringschema in de Apostelbode wordt opgesteld met de informatie die voorhanden is als het blad naar de drukker gaat. Het is dan niet altijd precies bekend wie er maanden later zal voorgaan of zingen. In weekbladen (bijv. Wegwijs) hoeft maar twee weken vooruitgekeken te worden en op de website kan de informatie zelfs dagelijks aangepast worden.

### WAT KOST DE APOSTELBODE?

De Apostelbode wordt geheel door vrijwilligers opgemaakt en gedistribueerd. Daar zijn dus geen kosten aan verbonden. Het afdrukken op papier moet wel door de parochie betaald worden. Het maartnummer (28 pagina's, geheel in zwart-wit) kostte bijvoorbeeld 37 cent per exemplaar (incl. btw). In het verleden is er steeds voor gekozen om het blad gratis aan te bieden, zodat alle parochianen die dat willen een papieren versie thuisbezorgd kunnen krijgen. Abonnees die buiten de parochie wonen dienen wel de verzendkosten te vergoeden. Het downloaden van de Apostelbode vanaf de website en het toesturen van het blad per e-mail kost de parochie niets.

De redactie

## VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

### INFORMATIEAVOND: OP REIS NAAR TAIZÉ

Wil je mensen ontmoeten uit de hele wereld? Samen zingen en je geloof belijden? Maar ook plezier hebben en een week genieten van het samenzijn? Vanaf 22 oktober gaat een groep van maximaal 25 personen een reis van zes dagen maken naar Taizé. Kosten € 240,- p.p. Het is voor iedereen, jong en oud. Ds. Dick Sonneveld organiseert een speciale informatieavond.

De Schakel, Wijchen, maandag 22 mei, om 20.00 uur

### FILM: NOWHERE SPECIAL

De laatste film van dit seizoen is Nowhere Special.

De film gaat over John, een 35-jarige alleenstaande glazenwasser. Hij woont in Noord-Ierland en heeft de zorg over zijn zoontje Michael van vier. John heeft echter niet lang meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de perfecte ouders voor Michael.

Nowhere Special is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is een indringend en lief Brits drama over een vader die een belangrijke keuze moet maken voor de toekomst van zijn zoontje.

De film wordt op 26 mei 2023 om 14.30 uur vertoond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.



## KAPELLETOCHT 2023

Vrijwel elke geloofsgemeenschap heeft een ruimte waarin men overdag terecht kan. Het aantal kapellen is de laatste tijd toegenomen, terwijl het aantal kerkelijken afneemt. Mensen bezoeken een Mariakapel om er een kaarsje op te steken, een Weesgegroet te bidden uit dankbaarheid of om er steun en troost te vragen. Met name in deze tijd hebben we behoefte aan verbondenheid, aan perspectief.

Hoe mooi is het dan om Maria in de maand mei eens extra in het licht te zetten en op de tweede pinksterdag op stap te gaan om verschillende onderstaande kapellen te bezoeken.

Tweede pinksterdag, maandag 29 mei, wordt de jaarlijks terugkerende Kapellentocht gehouden in het dekenaat Druten-Wijchen. Indertijd georganiseerd om een impuls te geven aan ons samen Kerk-zijn. De parochies Druten, Beuningen en Wijchen nemen die dag samen tevens deel aan een eucharistieviering op een van de mooiste plekken in ons dekenaat, namelijk op de Kapelberg te Bergharen.

Om 10.00 uur in de ochtend, hopelijk bij stralend weer, gaan pastores voor in de eucharistieviering die als thema draagt: Zo moeder, zo zoon. Bij slecht weer is de viering in de H. Annakerk.

Het Parochieel Zangkoor uit Hernen o.l.v. Huub Peters verzorgt de zang.

Mocht het erg druk worden, dan is het fijn als er mensen zijn die uit voorzorg zelf een stoel of kruk meenemen. U kunt ter plekke een misintentie indienen.

Na de viering wordt op het terrein een kop koffie met koek aangeboden voor een zacht prijsje...

U wordt trouwens uitgedaagd om als wandelaar naar de viering te komen.

Vertrekpunten:

• Wijchen-Centrum om 7.30 uur  
Vanaf de Mariagrot Antonius Abt  
Contactpersoon Jo Jansen

• Bergharen om 5.45 uur via Wijchen  
Vanaf kerkplein H. Anna  
Contactpersoon Henk van der Wielen

• Hernen/Leur gezamenlijk optrekken om 9.00 uur  
Vanaf kerkplein H. Judocus Hernen  
Gastvrouwen Marijke Reijnen/Nelly Hendriks



**Kapellentocht 2023**



**Tweede Pinksterdag 29 mei**

**Eucharistieviering:** Kapelberg Bergharen 10.00 uur  
Bij slecht weer in de parochiekerk van Bergharen

**Kapellen:** Open van 8.30 tot 16.00 uur

Parochie De Twaalf Apostelen – Parochie H. Franciscus en H. Clara – Parochie Johannes XX111



Een gezonde sportieve activiteit voor de tweede pinksterdag is om één of meerdere kapellen van onze parochie te bezoeken, bv. per (elektrische) fiets. In het bijzonder de laatst geopende Mariakapel in de H. Paschalis Baylonkerk.

- Overasselt Mariakapel H. Antonius Abtkerk:
- Balgoij Mariakapel Hoeveweg:
- Alverna Mariakapel naast de H. Jozefkerk:
- Alverna Boskant Mariakapel Boskantse Broekstr. :
- Wijchen-C Mariakapel Ant. Abtkerk/Mariagrot tuin:
- Niftrik Mariakapel H. Damianuskerk:
- Lienden Mariakapelletje Liendensestraat:
- Batenburg Mariakapel H. Victorkerk:
- Bergharen Devotiehoek H. Annakerk:
- Hernen/Leur Mariakapel H. Judocuskerk:
- Woezik Mariakapel/tuin H. Paschalis Baylonkerk:

Een devote en zonnige Kapellentocht toegewenst namens de commissie Kapellentocht,

Gerard Toonen

## PASSION WIJCHEN 2023

Op zaterdag 18 maart werd in de parochietuin van de Antonius Abtkerk in Wijchen met een oecumenische viering het Passionkruis geopend. Uit elk van de drie samenwerkende kerken ging iemand daarin voor: Dick Sonneveld vanuit de protestantse gemeente Rivierenland Oost, Lize Kraaijenbrink vanuit de evangelische gemeente Parousia en ikzelf vanuit parochie De Twaalf Apostelen. Het geheel werd muzikaal ondersteund door André Haverkort op piano, Jos Nas op gitaar en een gelegenheidskoor. Na wat angstvallige regendruppels hebben we onder de stralende zon samen kunnen vieren rondom het thema 'Welkom aan tafel'. We hebben stilgestaan bij het aan tafel gaan met vriend en vreemde, het aan tafel gaan met anderen zoals Jezus deed en het belang van samen één zijn als teken voor iedereen.

Na afloop hebben we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers nog ontmoet in de parochietuin.

Tot en met tweede paasdag kon men bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. Iedereen was welkom om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het eigen leven en in de wereld. Wellicht vanwege de weersomstandigheden is hier minder gebruik van gemaakt dan afgelopen jaren. Toch zijn er weer een behoorlijk aantal kaarsen aangestoken en wensen in zelfs diverse talen achtergelaten bij het kruis.

Op Witte Donderdag zijn we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk in Wijchen naar de Schakel gelopen om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Wederom hebben we het gelukkig grotendeels drooggehouden. Als oecumenisch gezelschap een bijzonder begin van de dagen richting Pasen.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en van

betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen. Wat ons betreft zetten we deze samenwerking voort en breiden we deze in de toekomst uit. Het verhaal gaat immers verder...

Ramon Roks



## ENTHOUSIASTE KATHOLIEKEN GEZOCHT!

Katholieken die verlangen naar meer levendigheid in hun kerk en ideeën hebben voor vernieuwing kunnen zich aanmelden voor het begeleidingstraject Space for Grace.

Space for Grace heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd mensen en 37 projecten bij elkaar gebracht en verder geholpen. Met dit initiatief blaast het fonds Porticus vernieuwing aan in de rooms-katholieke kerk in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Als deelnemer krijg je een jaar lang begeleiding op maat, monitoring en werkbudget. Doordat je regelmatig andere deelnemers ontmoet ontstaat er verbinding en waardevolle onderlinge support.



### Doe mee!

In 2024 start de vijfde ronde van Space for Grace en ook jouw creatieve project kan meedoen. Denk aan nieuwe volwassenencatechese, projecten door jongeren, liturgievernieuwing, aan initiatieven voor specifieke gemeenschappen zoals migranten, boeren, koren, gezinnen of een diaconaal project. Ten opzichte van andere jaren is het aanmeldproces aangepast, om het programma zo toegankelijk mogelijk te maken. Volg de stappen op de website, boek voor 1 juli 2023 een onlinegesprek, en benut deze kans om nieuw leven in jouw kerk te brengen.

### Publieksdag 9 juni in Montfoort

Alvast in contact komen met het team van Space for Grace en andere kerkvernieuwers? Kom naar de publieksdag op 9 juni 2023 in de parochie de Heilige Drie-eenheid in Montfoort van 12.30 – 17.00 uur.

Meer weten en aanmelden?  
Kijk op [www.spaceforgrace.nl](http://www.spaceforgrace.nl)



## BIJ HET OVERLIJDEN VAN HUUB OOSTERHUIS



foto: Donner

### TEKSTDICHTER HUUB OOSTERHUIS (1933-2023)

Er is vrijwel geen parochiaan die nooit een lied gezongen heeft waarvan de tekst door Huub Oosterhuis is gedicht. Er is vrijwel geen parochiaan die niet een mening heeft - positief of negatief - over het veelkleurige leven en werk van Huub Oosterhuis. Op eerste paasdag overleed hij. In onze parochie maken zijn liederen geregeld deel uit van het repertoire van de koren: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', en 'De steppe zal bloeien'. Door de samenwerking met componist Bernard Huijbers was Oosterhuis in staat in te spelen op de invoering van Nederlandstalige liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie. Zijn teksten bleven aanvankelijk dicht bij de Bijbelse bronnen. Oosterhuis gaf een eigen kleur aan de liederen door vooral te verwijzen naar de door hem als 'Joodse Jezus' aangeduide Bevrijder. Critici verweeten hem daarbij te vrij om te gaan met traditionele beelden, zoals 'Zoon van God'. Huub Oosterhuis werd in 1964 priester gewijd binnen de Sociëteit van Jezus en werkte voor de Amsterdamse Studentenekklesia. Hij trad in 1969 uit en zette zijn werk bij de Studentenekklesia voort, o.a. in samenwerking met de componisten Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Van de hand van Oosterhuis verschenen tientallen bundels met religieuze poëzie en psalmvertalingen. Maatschappelijk was Huub Oosterhuis o.m. actief als directeur van debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam. Hij liet geregeld van zich horen in de discussie rondom Nederlands beleid rondom vluchtelingen. Zijn stellingname ten opzichte van facetten van de traditionele Rooms-Katholieke geloofsleer bracht hem meermalen in conflict met kerkelijke gezagsdragers. Voor sommigen werd Huub Oosterhuis een symbool van de kerkelijke polarisatie die in de jaren '80 veel katholieken tegenover elkaar plaatste. Voor anderen leeft hij voort als een getalenteerde en moedige gestalte, die de vernieuwing van de liturgie in de Nederlandse taal voor een belangrijk deel vorm heeft gegeven. Moge hij rusten in vrede!

Martin Claes

# Vieringschema

**06 mei / 07 mei**  
 • 5e zondag van Pasen  
 • Zondag Oosterse kerken

**13 mei / 14 mei**  
 • 6e zondag van Pasen  
 • Moederdag

**18 mei**  
 • Hemelvaart van de Heer

	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 6,1-7 ✨ Tweede lezing: 1 Petr. 2,4-9 ✨ Evangelie: Joh. 14,1-12	① lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 8,5-8.14-17 ✨ Tweede lezing: 1 Petr. 3,15-18 ✨ Evangelie: Joh. 14,15-21	② lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✨ Tweede lezing: Ef. 1,17-23 ✨ Evangelie: Mt. 28,16-20
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni <b>14:00</b> English Mass English choir Yves Mambueni	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	<b>donderdag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes	<i>Geén viering</i>
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Samenzang Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<b>donderdag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Gildedag Mazing Joy Yves Mambueni
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Ramon Roks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoer Ton van Balveren	<b>donderdag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
	<b>Sint-Joris Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie New Challenge Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	<b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
	<b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Start Kapelberg-seizoen Elckerlyckoor Jack Leo/Jack Steeghs	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Eigen muziek Yves Mambueni	<b>donderdag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Rensco van Wees Hennie Witsiers
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	<i>Geén viering</i>	<b>donderdag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	<b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>

# Vieringschema

20 mei / 21 mei

• 7e zondag van Pasen  
• Wereld communicatiedag

27 mei / 28 mei

• Pinksteren

03 juni / 04 juni

• Feest van de H. Drie-eenheid

 <b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Hand. 1,12-14 ✨ Tweede lezing: 1 Petr. 4,13-16 ✨ Evangelie: Joh. 17,1-11a	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13 ✨ Evangelie: Joh. 20,19-23	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Ex. 34,4b-6.8-9 ✨ Tweede lezing: 2 Kor. 13,11-13 ✨ Evangelie: Joh. 3,16-18
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Familieviering Familiekoor Martin Claes/Lara van der Zee	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Jongerengroep "Nacht zonder dak" Yves Mambueni/Ramon Roks <b>14:00</b> First Communion (English) English choir Yves Mambueni/Frits Hendriks
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes  <i>Na afloop ☕</i>	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eerste Communie Andiamo Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Mazing Joy Ramon Roks	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoar Ramon Roks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Ton van Balveren
 <b>Sint-Joris Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Géén viering</i>
 <b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Eigen muziek Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Eigen muziek Jack Steeghs	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Ton van Balveren
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
 <b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Eucharistieviering Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Eucharistieviering Yves Mambueni	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers

## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op 

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
donderdag 04 mei	18:45 uur	Dodenherdenking. Frits Hendriks. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

### Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 12 mei	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 14 mei	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 09 juni	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 11 juni	17:00 uur	Kroatische viering.

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 05 mei	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 02 juni	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 19 mei	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
----------------	-----------	-----------------------------

### Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 26 mei	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
----------------	-----------	--------------------------------------

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

donderdag 04 mei	18:30 uur	Dodenherdenking. Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.
vrijdag 05 mei	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 02 juni	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
------------------	-----------	---

### Batenburg | Stadswal

maandag 29 mei	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
----------------	-----------	---

### Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 05 mei	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 juni	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### Bergharen | Kapelberg

maandag 29 mei	10.00 uur	Eucharistie. Ruud Roefs/Pieter Zimmermann/Hennie Witsiers. Parochieel Zangkoor Hernen. Tweede Pinksterdag. Tevens Kapellentocht.
----------------	-----------	---



### WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Matroesjka's worden sinds circa 1890 in Rusland vervaardigd. De meubelmaker Vasili Petrovitsj Zvjozdotsjkin en de schilder Sergej Vasiljevitsj Maljoetin waren de eersten die Matroesjka's in Rusland



maakten, mogelijk in opdracht van de industrieel Savva Mamontov. Het idee is waarschijnlijk afgeleid van traditionele Japanse geluks-poppetjes. Ze waren bedoeld als kinderspeelgoed.





*We gaan de meimaand tegemoet  
En zeggen Maria wees gegroet.  
Haar eigenschappen worden in alle talen bezongen,  
Zij wordt niet uit onze gedachten verdrongen.  
We bidden en blijven vertrouwen vol goede moed*

*In onze parochie zijn het de Mariakapellen,  
Waar we onze wensen vertellen.  
We moedigen aan: Langs deze weg zet gene voet  
Of zegt Maria wees gegroet,  
En we laten kaarsjes de lucht verhellen.*

Toon van Duifhuizen

## RESTAURATIE VAN HET ORGEL

In maart vorig jaar hebben we aankondiging gedaan van de restauratie van het orgel in de H. Judocuskerk. De trajecten die doorlopen moesten worden bij de subsidieverstrekking bleken langer dan verwacht. De belangrijkste subsidieverstrekking, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie, hebben inmiddels subsidie toegezegd. Van twee andere fondsen is de verwachting dat ze ook positief zullen reageren op het subsidieverzoek dat is ingediend door onze externe adviseur. Deze subsidies zijn waarschijnlijk niet helemaal toereikend voor de restauratiekosten.

Op advies van de provincie wordt een crowdfundingactie opgezet bij stichting Voordekunst. Hierover meer op een later tijdstip. Of andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de restauratie dan nog noodzakelijk zijn wordt later bekeken.

De restauratie zal worden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw uit Ittervoort (Limburg). Het bedrijf, opgericht in 1891, verricht al vele tientallen jaren het onderhoud aan het orgel.

Eind augustus/begin september wordt gestart met de restauratie. Het orgel wordt gedemonteerd en naar het atelier in Heythuysen getransporteerd. Voor zover nodig wordt de kast op locatie in Hernen onderhanden genomen. De restauratie duurt ca. acht maanden. De verwachting is dat in het voorjaar 2024 het orgel weer gebruikt kan worden.

Tot zolang kan er gebruik gemaakt worden van een vervangend orgel dat vooraan in de kerk een plekje zal krijgen.

Veel informatie over diverse restauratieprojecten is te vinden op de website: [www.verschuerenorgelbouw.nl](http://www.verschuerenorgelbouw.nl). We houden u op de hoogte van de voortgang.

Piet Hendriks

## MISINTENTIES:

7 mei: Thé en Trees Reuvers, Jan en Pieta de Kleijn, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, Ben en Bets Hendriks-Taks, David Strik

18 mei Hemelvaart: Koojsje van Heumen-Cobussen

21 mei: Pieta Verwaaijen-Jacobs

28 mei Pinksteren: Hent Janssen, Koojsje van Heumen-Cobussen

4 juni: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Ria van Heumen-Loermans, Gerda van Heumen-Loeffen

Gelieve de misintenties voor de maand juni voor 9 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)



Schaal waarin de paaskaarsen gedompeld werden tijdens de Paaswake



De kerk rijk versierd tijdens de paasvieringen



### JUBILEUMVIERING

Op zondag 2 april heeft het parochieel zangkoor van de geloofsgemeenschap H. Damianus onder grote belangstelling zijn 50-jarig jubileum gevierd. Tijdens de eucharistieviering waren er veel Niftrikenaars, waaronder het bestuur, het Lyracorps en de vendeliërs van het Damianusgilde aanwezig. Ook waren er familieleden van de koorleden en andere belangstellenden. Het koor had voor deze gelegenheid extra gerepeteerd en dat was te horen ook.

In het openingswoord sprak pastor Leo zijn waardering voor het koor uit. Als evangelielezing was gekozen voor Lucas 14, 16-24. Over gasten die uitgenodigd waren voor een groot feest, maar allemaal geen tijd hadden. Daarna werden er 'mensen van de straat geplukt'. Zij werden met klem uitgenodigd, want het huis van de Heer moet vol zijn.

Na de viering vertelde pastor Hennie Witsiers iets over het ontstaan van het koor. Hij zei ook dat een koor iets toevoegt aan een viering.

Drie koorleden zijn vanaf het begin, dus 50 jaar lid geweest, te weten Ger Lemmers, Riet Straten en Sien Gerrits. De laatste was er door ziekte helaas niet bij. Cor Lepoutre is 25 jaar lid. Jan Derks heeft ruim 70 jaar op verschillende plaatsen orgel gespeeld. Rikie Derks kreeg de Gregoriusonderscheiding opgespeld voor haar 40-jarig lidmaatschap. Voor deze zes jubilarissen was er naast een oorkonde ook een mooi boeket bloemen.

Alle koorleden kregen een lekker gevuld paasmandje voor hun trouwe inzet voor de geloofsgemeenschap. Tot slot sprak Jan Derks namens de contactraad en de geloofsgemeenschap nog een kort woordje.

Buitengekomen bracht het Lyracorps een muzika-



le hulding. De voorzitter van het Damianusgilde sprak zijn felicitatie uit. En de vendeliërs brachten onder muzikale begeleiding een vendelhulde. Uit handen van het koningspaar ontvingen de koorleden nog een smakelijk paasei.

Toen werd het hoog tijd voor een warm kopje koffie of thee.

De contactraad

### OPBRENGST VASTENACTIE

De Vastenactie heeft het mooie bedrag van € 920,15 opgebracht. De kinderen hebben daarvan € 25,45 gespaard in de vastendoosjes. Hartelijke dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft. En dank aan de mensen die de vastenzakjes rondgebracht en ook weer opgehaald hebben.

Van de doorgeeftafel is flink gebruik gemaakt. Er is een bericht over in de schoolkrant geplaatst. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben over vasten en het principe van de doorgeeftafel gesproken. Ze zijn onder schooltijd spullen gaan ruilen. Dat heeft andere kinderen ook op het idee gebracht om eens te gaan kijken.



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken zeer tevreden terug op de Goede Week en Pasen. Mooie, goed verzorgde vieringen in een perfect schone en fraai versierde kerk!!!
- De week na Pasen was druk. Op donderdag was er de Apostelvergadering met vijftig personen. Op vrijdag was er een besloten ontmoetingsdag met een viering en handoplegging in een volle kerk, dit was indrukwekkend.
- Op 26 mei vertonen we de laatste film in dit seizoen. Elders vindt u meer informatie.
- Op Hemelvaartsdag is er in onze kerk geen viering; op eerste pinksterdag wel (09.30 uur).
- De komende vergadering van de contactraad is

nog niet gepland. Waarschijnlijk wordt dit de tweede helft van mei.

Namens de contactraad, Tini Poos

### MOEDERDAG

Bij deze gelegenheid een tegeltjeswijsheid.

*Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen, maar niemand kan de plek van een moeder innemen.*

### HERBERGKOFFIE

In de komende periode bent u op de woensdagen 3 en 17 mei en 7 juni weer van harte welkom. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u binnenlopen en breng gewoon nog iemand mee!



Tini Poos



## HOVENIERSBORREL

Van oudsher worden onze hoveniers jaarlijks voor een borrel uitgenodigd. Sinds enige jaren zijn dat niet alleen de hoveniers maar ook andere vrijwilligers die buiten werkgroepverband taken rondom de begraafplaats verrichten. De borrel is in 2021 en in 2022 niet doorgegaan, maar op vrijdag 17 maart kwamen deze vrijwilligers weer naar het parochiecentrum voor een gezellige bijeenkomst. En dat werd het ook. Na een heerlijk stuk vlaai werden de aanwezigen kort toegesproken door Jolanda Mas-saar, voorzitter van de contactraad. Zij zei dankbaar te zijn dat er nog vele vrijwilligers behulpzaam willen zijn, maar ze is ook bezorgd over de toekomst door de stijging van de gemiddelde leeftijd en de werkdruk van de vrijwilligers. Hierna werd er, onder het genot van een drankje, nog gezellig gepraat met elkaar, waarbij al snel de ene anekdote na de andere elkaar opvolgde. Verder werd er nader kennis gemaakt met de nieuwe kosters. Gezelligheid kent geen tijd, maar uiteindelijk moest er plaats worden gemaakt voor de vastenmaaltijd die in het parochiecentrum werd gehouden, waardoor iedereen weer huiswaarts keerde.



## EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Gevonden op delpher.nl het volgende artikel in 'De Noord Brabanter' van 14 november 1900:

"Bouwkundigen roemen de kerk van Overasselt als een juweeltje van Romaanschen bouwstijl van den verdienstelijken bouwkundige, den heer C. Weber. De beschildering werd vóór eenigen tijd toevertrouwd aan de bekwame hand van den heer Th. Hermsen te 's Bosch, en is thans zoo ver gevorderd,



Theodorus Antonius Bonifacius Hermsen (1871-1931)

dat de steigers in het priesterkoor en onder den koepel konden weggenomen worden.

Wij staan hier voor een rijk, grootsch, schoon stuk werk.

Wij kunnen niet in bijzonderheden treden, maar wat wij aanschouwen in de

vollen rijkdom van lijnen en kleuren, heeft de hooge verwachting, die wij koesterden van het penseel des heeren Hermsen niet beschaamd, maar verre overtroffen. De keurig afgewerkte vakken doen ons duidelijk zien, hoe deze kunstenaar zijne kunst opvat. Hier hebben wij een gelukkig samengaan van bouwmeester en schilder, die zoo als meermalen gebeurt – elkander niet afbreken, maar als dienaaren der kunst samenwerken aan de constructie van eene idee tot één harmonisch geheel, eendrachtig opgebouwd uit verschillend belichaamde gevoelens van eenzelfde orde, waaruit één groot en schoon gedachtenleven, een diepe godsdienstzin spreekt. Het moge den heer Hermsen gegeven zijn zijn werk te voltooien en wij twijfelen er niet aan, of hij levert hier de proeve, van een talent, dat schaarsch ge-evenaard wordt aangetroffen en aan de lijnen en vormen der structuur eene ongewone en toch harmonische expressie vermag te geven."

In de uitgave 'Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt' (1991) staat over de beschildering het volgende: "Tussen 1900 en 1902 werd de kerk, die oorspronkelijk een zeer sobere kleurstelling had, opnieuw, maar zeer bont geschilderd, door Dorus Hermsen (...). De financiering ervan werd verzorgd door bijzondere giften van parochianen en van de burgemeester en pastoor van Raamsdonkveer." (Onze toenmalige pastoor Lambertus van Esch kwam uit Raamsdonkveer.)

En A.G. Schulte schreef in 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Het Rijk van

Nijmegen Westelijk gedeelte' (1982): "De kerk heeft een opdringerige bonte polychromie die Webers architectuur nogal geweld aandoet. De op boardkarton geschilderde taferelen en figuren zijn zowel technisch als artistiek van zeer dubieuze kwaliteit, doch worden hier ter wille van de iconografie vermeld. De schilderijen zijn van de hand van Theodorus Hermsen uit 's-Hertogenbosch en in 1900 in een soort waterverven uitgevoerd. In het pries-

terkoor: Twaalf Apostelen. In het noord-transept: H. Anna, Theresia van Lisieux, Lambertus, Gijsbertus. In het schip: bekoring van Antonius Abt, vertrek van Antonius (tekst tot rijke jongeling), Antonius troost martelaren, aan Antonius wordt brood gebracht."

Smaken verschillen, zoveel is wel duidelijk.



## H. JOZEFKERK - ALVERNA

### PASEN

In de H. Jozef hadden we een goede voorbereiding op Pasen. Op palmzaterdag hadden we een mooie dienst waarin de palmtakjes werden gezegend en uitgereikt. Ook werden in deze dienst de kruisjes uitgereikt aan de nabestaanden van degenen die meer dan een jaar geleden zijn overleden.

Op Goede Vrijdag was er om 15.00 uur een viering waar circa twintig personen aanwezig waren. De aanwezigen werden uitgenodigd de kruisweg mee te lopen, zodat zij zich verbonden voelden.

Op eerste paasdag begon de viering met het plaatsen van de paaskaars die tijdens de paaswake was gewijd.

De paaskaars werd op plechtige wijze naar voren gebracht en op het altaar geplaatst.

Het doopwater werd gezegend en hierin werd de paaskaars gedompeld. Tot slot werden de kerk-

gangers gezegend. Pastor Yves was de voorganger en bij gebrek aan een koor werd er op het orgel gespeeld door Frans van de Rijt o.f.m., waarvoor onze dank. Met de samenzang werd goed meegedaan. Door onze versiergroep was de kerk weer erg mooi versierd.

Wij als contactraad van de H. Jozef zijn erg blij met de voorbereiding op Pasen en de mooie vieringen.

Anny Rosmalen



Beloken Pasen

Beloken Pasen



## VANUIT DE CONTACTRAAD

Omdat onze vergadering twee dagen voor Goede Vrijdag plaatsvond, las Els een toepasselijk openingswoord voor:

### PAASWENS,

Al regent het nog zo hard, al lopen de rivieren over en staat er water in de stad, het duurt maar even. De zon breekt vast en zeker door en maakt alles weer droog.

Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.

Soms huil je van verdriet en je denkt, dat gaat nooit meer over. Maar er komt een dag dat je weer vrolijk bent, en al het verdriet vergeten is.

Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.

Al is de winter nog zo koud, al ligt de sneeuw 'n meter dik. Na de winter komt de lente, kijk maar om je heen.

Ieder jaar opnieuw gaat alles weer leven.

Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.

Al gaan de mensen dood, zo dood als een boom in de winter. Zo dood als een graankorrel, begraven in de grond, toch komt alles weer goed.

De boom krijgt blaadjes, de graankorrel groeit omhoog. Krijgt honderd nieuwe korreltjes. En de mensen...?

Kijk naar Jezus. Zijn Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.

Hij laat nog steeds van zich horen.

Zalig paasfeest.

Ook in een mensenleven komt het voor dat je best een zwaar kruis moet dragen (Goede Vrijdag).

Mogen we erop vertrouwen en hopen dat het voor al die mensen ook weer Pasen wordt.

### • Uit de stuurgroep:

De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang. De kosteren zijn druk bezig om alles in orde te brengen

voor de kruiswegviering, samen met pastor Lara. Ook voor de paasviering moet alles klaar worden gezet. De kerk is mooi opgepoetst door de werkgroep. Het herenensemble heeft nog een repetitie te gaan. De tuinploeg heeft ervoor gezorgd dat zowel de tuin rondom de kerk als de begraafplaats er weer op hun paasbest uitzien. Door de dames - en heer - van de bloemsiergroep worden een dezer dagen de bloemstukken gemaakt, waarmee de kerk wordt versierd.

En dan worden er door verschillende vrijwilligers achter de schermen nog de nodige hand- en span-diensten verricht. Wij willen alle mensen hiervoor hartelijk bedanken!

• Deze week wordt het dak van ons kerkgebouw gerepareerd vanwege enkele lekkages.

• In deze maand zullen twee kinderen worden gedoopt in onze kerk, alvast van harte gefeliciteerd.

• De doorgeeftafel van de Vastenactie is een positief succes geweest, hoewel enkele mensen misschien toch niet goed begrepen hadden wat de bedoeling was. Soms lagen er namelijk wat rommeltjes tussen. De spullen die niet meegenomen zijn, worden t.z.t. bij de Kringloopwinkel afgegeven.

• Op 21 maart was er een netwerkbijeenkomst in Helvoirt, waar je kon deelnemen aan verschillende workshops, zoals diaconie, jeugd en jongeren, bouwzaken enz. Dit werd door het bisdom georganiseerd. Een van onze leden is erheen geweest en heeft ons bijgepraat.

• Omdat we deze keer niet zo heel veel agendapunten hadden, hebben we met elkaar gesproken over hoe wij in de toekomst de katholieke kerk in zijn algemeenheid zien. Maar ook hoe het voor ons als geloofsgemeenschap Paschalis er misschien uit zal gaan zien. Dit was zeer zinvol.

Namens de contactraad, Els Bergman

### Antwoorden puzzel:

**De volgende woorden zijn terug te vinden (in alfabetische volgorde):**

Advent-Allerheiligen-Allerzielen-Anker-Askruis-Aswoensdag-Begintijd-Beloken Pasen-Boot-Driekoningen-Eer-Eieren-Eren-Even-Gaan-Geel-God-Goede Vrijdag-Haaks-Hemelvaart-Idee-Kerstmis-Kien-Kleurig-Koren-Kruisweg-Logo-Maria Lichtmis-Mislezen- Nachtmis-Niets-Pacht-Palm-Palmzondag-Pasen-Pinksteren-Pool-Radio-Roeren-Rome-Rood-Ruim-Schaal-Schrift-Si-Vastentijd-Waas-Wake-Wit-Witte Donderdag-Wijn-Wijd-Worst-Zorg.



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

De vrijdag voor Pasen hebben we met enkele kinderen een bloemetje naar een aantal inwoners van Nederasselt gebracht. Bijvoorbeeld bij iemand van wie de partner onlangs is overleden of bij iemand met fysieke problemen.

Tijdens de Pasen waren er weer mooie, sfeervolle en waardevolle vieringen in Nederasselt.

Op Goede Vrijdag een viering om 19.00 uur, voorgedaan door leden van de avondwakegroep. De kruishulde en het lijdensverhaal zijn vaste rituelen tijdens deze viering, waarbij op een andere manier werd stilgestaan

lig samen zijn met koffie/thee en een lekkernij.

Verder willen we graag uw aandacht vragen voor de volgende vieringen in de kerk van Nederasselt:

- Op donderdag 4 mei is er een dodenherdenking om 18.30 uur. Na de dienst zal er een optocht zijn naar het bevrijdingsmonument in Overasselt.
- Op donderdag 18 mei tijdens Hemelvaart zal er traditioneel een viering zijn samen met het gilde Salvator Mundi om 9.30 uur.

Corné Schaap



bij de gedachten aan Goede Vrijdag. Een gelegenhedskoor onder leiding van Sjef Derks zorgde voor de muzikale omlijsting.

Op eerste paasdag was er een viering met als voorganger Ramon Roks, die op zijn eigen wijze de lezingen vertolkte en de mensen in de kerk boeide met zijn overweging. Na de viering was er een gezelschap



**UIT HET ARCHIEF**

**HET DROOMKLOOSTER VAN TONNIE KUIJPERS (3)**

We eindigden de vorige aflevering met de zin: "Je moet gewoon door de troep heen kijken" en opgewekt banjert hij dan in sneltreinvvaart over de desolate binnenplaats van het enorme kloostercomplex'.

**THEETUIN**

"Prachtig toch!", gebaart hij. "Hier komt een theetuin met gezellige zitjes en daar, die kozijnen allemaal oerdegelijk Amerikaans grenen, hadden meer dan twintig jaar geen lijk verf meer gehad. Zien er toch

weer sjiek uit!" Binnen droomt hij verder van een grand café-restaurant, volgend jaar al. "En euh, effe tellen, in '97 hebben we de meeste hotelkamers ook zo'n beetje klaar. Je moet gewoon wat fantasie durven hebben."

**GEDREVEN**

"Als het rond 2000 klaar is, ben ik allang tevreden." Zijn baan bij de bank heeft hij maar opgezegd, om het pand eigenhandig op te kunnen knappen. Meter na meter, soms met wat vrienden en vrijwilligers. Alles wat ze verdienen investeren ze in dit gebouw.

En ideeën heeft hij genoeg. In de ooit prachtige kapel, "zelfs het koor hebben ze eruit gesloopt en opgestookt", ziet hij nu alweer een juweeltje van een congres- en feestzaal.

### CONFLICT

Maar ook conflicten met de Gennepse ambtenarij bleven niet uit, toen bleek dat Kuijpers tegen de regels in, in een handomdraai enkele fraaie appartementen op de bovenverdieping had gerealiseerd. Een congrescentrum oké, maar er wonen, dat mocht echt niet, zei de gemeente. Pas in 2018 is de bewoning gelegaliseerd. Kuijpers wordt niet warm van de medewerking van de lokale overheid door de jaren heen. "Zo discussiëren we dertig jaar met de overheid over het verhuuren van extra appartementen. Deze zijn noodzakelijk om dit prachtige rijksmonument in stand te houden. En hoe goed ik me ook voorbereide, ik voelde me steeds behandeld als het boertje uit Batenburg."

### ZWARTE CIJFERS

Het ondernemen voelde als roeien tegen de stroom in. Maar desondanks groeide Landgoed Roepaan uit

tot een veelzijdig bedrijf. Na de economische crisis van 2007 liepen de bedrijfsfeesten en -evenementen sterk terug. Ook de subsidiekraan werd langzaam dichtgedraaid, waarna een drastische reorganisatie volgde. Maar op podiumgebied herwonnen Kuipers c.s. veel terrein. "We werden hier onderscheidend met festivals als Woodstock en Reggae Roepaan", zegt hij. "Maar de laatste jaren schreven we zwarte cijfers, ook tijdens de coronacrisis."



### VERKOOP

In 2020 ging het markante rijksmonument en de regionale cultuurtempel in de verkoop. Na bijna dertig jaar zetten pioniers Tonnie en Henriëtte Kuijpers opnieuw een belangrijke stap in hun leven. Zij besloten gas terug te nemen en zich te gaan richten op een leven zonder het bedrijf aan de Kleefseweg in Ottersum en hun levenswerk in de etalage te zetten. Het onverstoorbare doorgaan is ze niet in de koude kleren gaan zitten en ze kregen dus van meerderen het advies: 'Kuijpertje, denk aan je toekomst'. Dat gaan ze dan nu ook doen. Wij wensen Tonnie en Henriëtte nog vele goede en gezonde jaren toe.

Hans Vermeulen



## H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het pastoresteam heeft besloten dat er op zondag 27 augustus geen viering in onze kerken zal zijn, omdat er dan een oecumenische viering in de Schakel zal zijn. In onze vorige vergadering was dat nog een voorstel waar ons standpunt over werd gevraagd, nu is het al besloten. Het is belangrijk dat onze vaste kerkgangers tijdig worden geïnformeerd.
- We gaan na of het mogelijk is om op bepaalde dinsdagen een wijkwandeling te organiseren. Het gaat om korte wandelingen (2 à 3 km) met een spiritueel thema, die starten vanuit onze kerk na de ochtendviering. Het pastoresteam zorgt voor de gespreksthema's.
- Eind maart heeft een schoonmaakbedrijf onze kerk een grote beurt gegeven en de vleugel is onlangs ook weer gestemd.
- In de Apostelvergadering van 13 april hopen we meer duidelijkheid te krijgen over VOG's. Voor welke vrijwilligers kunnen die aangevraagd worden?
- In de volgende contactraadsvergadering zal pastor Frits Hendriks voor het eerst aanwezig zijn.

Theo van der Weegen

### IN MEMORIAM:

### JOOS VAN HARDEVELD-STOELINGA

Joos en haar man Yann waren gedurende heel veel jaren kernvrijwilligers van parochie de Hoeksteen. Joos begon eind 1988 met de telefoonwacht in het parochiecentrum. Twaalf jaren was Joos daar coördinator van zo'n twintig dames. Ook heeft ze jarenlang de kerkelijke registers bijgewerkt. Eenieder die met haar te maken heeft gehad zal met warmte aan haar terugdenken. Joos, van harte bedankt voor je grote en voorbeeldige inzet.



De contactraad



### GEDOOPT

- 29 januari: Sean van Dreumel
- 12 februari: Mats en Daaf Gremmen
- 11 maart: Julian van Raaij
- 1 april: Rita Naya Yadav
- 8 april: Kiara Toonen (tevens vormsel ontvangen)



### KINDVRIENDELIJKE PAASWAKE IN BALGOIJ

Op Stille Zaterdag 8 april was er om 17.30 uur een kindvriendelijke paaswake in de H. Johannes de Doperkerk, voorgegaan door pastores Yves Mambueni en Lara van der Zee en opgeluisterd door Mazing Joy en Fladderpop onder leiding van Ilija van Luijk. Het was een inspirerende en warme viering, waarin kinderen met al hun zintuigen het paasverhaal hebben beleefd, een mooie reis naar Pasen. Het lijdensverhaal werd in delen verteld door pastor Lara en door middel van een film. Tussendoor droegen de aanwezige kinderen een groot kruis in etappes door de kerk, begeleid door de koren met passende liederen zoals 'Zwart wit' van Frank Boeijen. Daarna gingen enkele kinderen met een brandend kaarsje naar de vuurzuil voor in de kerk om die aan te steken. Met dit vuur werd de paaskaars ontstoken en kon het vuur door de kinderen doorgegeven worden aan de mensen in de kerk. Na de overweging brachten enkele



kinderen een kannetje met water naar de doopvont. Ze vertelden aan de mensen in de kerk dat water de bron van alle leven is, dat alle mensen samenbrengt om samen, overal vandaan, lief en leed

te delen. Hierna werden het water en de nieuwe paaskaars gewijd door pastor Yves. Na de voorbeden gingen de kinderen samen met pastor Lara naar de vergaderzaal naast de kerk om stenen, die verwezen naar de weggerolde steen bij het graf van Jezus, te versieren. Deze werden na de communie aan de mensen in de kerk getoond en bij het kruis neergelegd.



De kinderen vonden het heel fijn dat ze mee mochten helpen en samen Pasen mochten vieren en ook voor de ouders, grootouders en andere mensen in de kerk was het een hele mooie viering.

Werkgroep kindvriendelijke vieringen



### WIJ GEDENKEN

*Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.*

**Jo Arts-Janssen (19 juli 1925)** zag het levenslicht in Linden, op 'de Geest', als oudste in een boerengezin van tien kinderen. In 1954 trouwde ze met Thijs Arts en kwam in Balgoij te wonen. Ze kregen vijf kinderen en naast het werk op de boerderij en het gezin vond ze tijd om zich in te zetten voor het dorpse leven. Jarenlang was ze voorzitter van de KVO en (ere)lid van het zangkoor. In de plaatselijke kerk was ze ook kosteres. De tijd kwam dat Jo steeds meer afhankelijk werd door pijn en ongemak. Op 14 maart is Jo overleden en we hebben op 20 maart afscheid van haar genomen in een volle H. Johannes de Doper te Balgoij. Daarna werd Jo begraven op het nabijgelegen kerkhof naast haar dochter, bij haar man.



**Lies Loeffen-Kooiker** is in 1929 geboren in Oldenzaal. Ze werkte als gezinsverzorgster voor de Nederlandse Spoorwegen en kwam zo bij gezinnen in het hele land. Tijdens een verblijf in Wijchen

leerde ze Frans kennen en in 1960 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen in Wijchen Noord en kregen twee kinderen. Ondanks haar hoge leeftijd kwam op 15 maart 2023 het overlijden van Lies toch onverwacht, amper zes weken na het overlijden van Frans. De afscheidsviering vond plaats op 21 maart in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna haar lichaam te ruste is gelegd op het nabijgelegen kerkhof.

**Joos van Hardeveld-Stoelinga (89)** werd als zesde geboren in een gezin bestaande uit tien. Joos ontmoette haar echtgenoot Yann eind vijftiger jaren tijdens haar studie fysiotherapie en zette later met hem de eerste fysiopraktijk van Wijchen e.o. op. Jarenlang was zij de coördinator van de gastvrouwen in de toenmalige Hoeksteenparochie. Vier jaar geleden overleed Yann. We herinneren Joos als een zorgzame en gelovige moeder, grootmoeder en overgrootmoeder die zichzelf gaf aan haar naasten. In de laatste jaren werd de wereld om haar steeds kleiner en ondersteunden vooral haar kinderen en Meerstaete. Op donderdag 23 maart hebben we in dankbaarheid afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Vrijdag 24 maart is haar lichaam bijgezet in het familiegraf te Amsterdam.



**Ermert de Valk** zag zijn levenslicht op 8 juni 1939 in Overasselt en overleed op 19 maart 2023 te Nederasselt. Hij was gehuwd met Dien de Valk-Vanden Boogaard. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren en hij mocht de trotse opa zijn van twee kleindochters. Hij was lid van de Fanfare Nederasselt en hij speelde regelmatig als solist. Ermert was graag samen met Dien bezig in de tuin, zo ook nog de zaterdag voorafgaande aan zijn overlijden. Op 27 maart 2023 hebben wij in een overvolle kerk van de H. Antonius Abt te Nederasselt van hem afscheid genomen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats te Schaijk.



**Elly Philips-Schoffemeer** overleed op 20 maart en werd 86 jaar oud. Ze verbleef de laatste periode van haar leven in La Verna, Alverna. Elly was met haar echtgenoot Paul iemand die veel heeft kunnen betekenen voor de mensen om haar heen. Ze had een brede interesse en ontwikkelde ook rondom geloof een eigen visie en identiteit. Door haar talenten vrijgevig in te zetten kon haar leven vrucht dragen op allerlei terrein. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 25 maart. Elly werd begraven op het kerkhof aldaar.

**Gonny Peters-Burgers** werd geboren op 15 januari 1942 in de Woezik als oudste van vijf kinderen en bracht daar haar gehele jeugd door. Ze leerde Herman Peters kennen en trouwde in 1965 met hem. Ze kregen vier kinderen. Gonny was een lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma. Van haar diverse hobby's, waren haar blikken favoriet, menig fietsclub maakte een afspraak om de blikken te bekijken. Gonny en Herman genoten samen van hun zes kleinkinderen, oppassen was nooit een probleem. Het overlijden van Herman was een schok voor Gonny. Twee jaar geleden nam haar gezondheid af en kwam ze in de Lage Hof, waar ze een liefdevolle verzorging heeft gehad. Op 24 maart 2023 is ze rustig ingeslapen. Haar uitvaart op 30 maart was in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt, waarna ze werd begraven bij haar man op het naastgelegen kerkhof.

Op 25 maart 2023 is **Els Ariëns-Verweij** thuis in het bijzijn van haar man overleden. Zij is 70 jaar oud geworden. Els is in Alverna opgegroeid als één na jongste in een groot gezin. Na de lagere school en het voortgezet onderwijs is zij gaan werken als administratief medewerkster. In 1972 leerde zij haar man Wim kennen. Zij bouwden een huis in Alverna en trouwden in 1978. Samen kregen zij vier kinderen en zes kleinkinderen waar zij erg trots op was. Zij hield van in de tuin werken en ze ging samen met Wim regelmatig op vakantie. In 2011 kreeg zij haar

eerste gezondheidsklachten en daarna kwamen daar nog andere klachten en ziekten bij. Ondanks het ziek zijn behield ze haar humor en probeerde nog wat van het leven te maken. Op 1 april 2023 hebben we afscheid van haar genomen in de H. Antonius Abtkerk van Nederasselt en haar te ruste gelegd op de begraafplaats in Alverna.

**Jan Jacobs** werd geboren 25 april 1931 op de Munnikhof in Overasselt. Hij groeide op als oudste in een hecht gezin. Van jongs af aan genoot hij van het platteland, boerenleven en buiten zijn. In 1968 trouwde hij met Door. Een moeilijke tijd brak aan toen Door ziek werd. Jarenlang heeft hij haar verzorgd. Na haar overlijden in 2004 moest Jan alleen verder. Hij ging als vrijwilliger werken bij het agrarisch museum en bij de schoffelploeg van het kerkhof. Jaren genoot hij van zijn oude dag, de telefoongesprekjes met zijn broer, zijn schooltijd, de oorlogsjaren. Op 91-jarige leeftijd kwam zijn langgekoesterde wens uit en maakte hij een vlucht in een zweefvliegtuig. Dit haalde de krant. Na een kort ziekbed is Jan op 28 maart rustig thuis ingeslapen, omringd door zijn dierbare familie. Zijn uitvaart was in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt, waarna hij werd begraven bij zijn vrouw op het naastgelegen kerkhof.

Op 30 maart vond in Waalstede het afscheid plaats van **Gijs van Rossum**, echtgenoot van Ans Masseling en vader en opa. In oktober 1968 vond in Wijchen 't kerkelijk huwelijk plaats. Gijs werd 78 jaar. Geboren in Winssen, is hij als kind naar Wijchen verhuisd. Gijs was timmerman, meubelmaker en stoffeerder van zijn vak. Altijd 'pietje precies'. Stond ook altijd voor iedereen klaar. Was o.a. jeugdleider bij AWC. Al vanaf vroeg in zijn leven heeft hij tal van problemen met zijn gezondheid gekregen. Maar hij was en bleef iemand die niet gemakkelijk opgaf.

Op 15 juli 1964 is **Ellen Roebbers** te Nijmegen geboren en op 4 april 2023 is zij te Wijchen overleden. Ellen was de moeder van twee kinderen. Remco Schouten, die ook twee kinderen heeft, was haar levenspartner. Ellen was een sterke en zorgzame vrouw. Ruim zes jaar geleden is zij ziek geworden en zij heeft veel geleden. Zij is door Remco en de kinderen verzorgd, zodat zij altijd thuis kon blijven. Zij had een sterk geloof, wat haar rust bracht. Zij geloofde in een nieuw leven na de dood en heeft de reis aanvaard. Op 11 april 2023 hebben we in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van haar genomen. Haar lichaam is te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide te Molenhoek.

Op 12 april 2023 is **Ger van Elk** op 98-jarige leeftijd in Alverna overleden. Ze is vredig en rustig ingeslapen na een lang en liefdevol leven. Ze had een 'vrolijke vorm van dementie' waar ze wel onder leed, maar voor haar omgeving was ze altijd de aardige dame die wel in was voor een grapje en een knuffel. Haar leven ging niet altijd over rozen, vooral toen haar man Piet op jonge leeftijd ziekelijk werd. Na zijn overlijden werd ze erg actief. Ze ging bij allerlei clubs waar ze sportte, aan yoga deed, schilderde, muziek maakte en nog veel meer. Ze was trots op haar kinderen en haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. We hebben afscheid genomen op 19 april in de H. Jozefkerk te Alverna, waarna haar lichaam te ruste is gelegd op het naastgelegen kerkhof.



**Teun Guelen (96)** is de laatste 'Guelen-broer', bekend in Wijchen en omgeving van het timmer- en bouwbedrijf. Na het overlijden van zijn echtgenote Maria woonde hij geruime tijd in Hernen. Hij is 17 april in vrede heengegaan vanuit

Nijveelt Nijmegen. Opgegroeid in een gezin van tien en levenslang gewerkt en geleefd vanuit zijn ambacht van het timmeren, bouwen en uitvinden. Heel trots was hij toen huizen van het bouwbedrijf in het Arnheims Openluchtmuseum terechtkwamen, als voorbeeld van de wederopbouw. Teun was vader van drie en grootvader van vier. Een gelovig man, dankbaar voor het leven dat hij kreeg. Zaterdag 22 april hebben we afscheid van hem genomen in de Antonius Abtkerk Wijchen, waarna hij opnieuw werd verenigd met zijn Maria op het naastgelegen kerkhof.

**Gerry Dinnissen-Tijssse Klasen** is op 22 januari 1936 te Wijchen geboren en zij is op 4 april 2023 te Wijchen overleden. Zij was gehuwd met Toon Dinnissen. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren en zij mocht oma zijn van twee kleindochters en een achterkleinzoon. Zij was een zorgzame en liefdevolle vrouw en een leuke moeder en oma. Haar zorgzaamheid kwam tot uiting tijdens haar werk bij de gezinszorg. Zij had veel verdriet na het overlijden van haar zoon en haar kleindochter. Zij vond echter de kracht ondanks dit verdriet verder te gaan met haar leven samen met haar man. Haar afscheidsviering heeft plaatsgehad op 12 april 2023 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna was de crematie te Nijmegen.

**Toon Jansen (87)** groeide als een na jongste op in een samengesteld gezin van tien: Rode draad in zijn leven: de kroeg aan de Teersdijk. Toon huwde Annie Bardeel en het echtpaar kreeg drie kinderen en later zagen de drie kleinkinderen het levenslicht. In zijn arbeidzame leven werkte Toon lange tijd bij Philips. Door een grote reorganisatie ging hij vervroegd met pensioen. Om tijdsbesteding zat Toon nooit verlegen: sportclub, biljarten, zingen en niet te vergeten de tuin. Dinsdag 18 april hebben we Toon de laatste eer bewezen in de Antonius Abtkerk Wijchen, waarna hij te ruste werd gelegd op het naastgelegen kerkhof.

### ONTMOETINGS-DAGEN 2023

#### VOOR JONGE MENSEN TUSSEN 30 EN 50 JAAR

In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg.

#### 'HEBT ZOUT IN U !'

(Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht.

Tijd: van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16.00 uur tot zondag 21 mei 2023, 16.00 uur

Plaats: Bezinningshuis 'Regina Carmeli' te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard [www.reginacarmeli.nl](http://www.reginacarmeli.nl)

Kosten: (volpension):

€ 195,- voor 1-persoonskamer

€ 180,- per persoon voor 2-persoonskamer

(+ evt. € 2,- voor handdoeken)

Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij:

pastoor M. Otto, Limbricht

mail: [m.a.j.otto@hetnet.nl](mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl), tel. 046-4515595

Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd.

#### Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactieadres:  
[apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl). Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats .....

## MEIMAAND

Ik moest denken aan 10 januari, de dag dat ze honderd jaar zou zijn geworden. Hoe vier je de verjaardag van iemand die zesenvestig jaar geleden is overleden? We hebben die dag geproost op haar leven, het leven van Josefiën Gerards, mijn moeder die vierenvijftig jaar in ons leven was. Ik zag haar voor het laatst op Moederdag, gezond en wel, enkele dagen daarna stierf ze. Sindsdien is ze nooit uit mijn leven verdwenen, ik heb goede herinneringen aan haar verzameld die ik zorgvuldig bewaar in mijn hart. Mensen praten nog over haar met een lach op hun gezicht.

Jonge moeders, oude moeders, in de maand mei worden ze in het zonnetje gezet. In deze tijd worden mensen vaker dan vroeger honderd jaar of nog ouder. Als je moeder zo lang in je leven is kun je je bijna niet voorstellen dat ze er niet meer zal zijn. Ik heb mijn moeder nooit oud meegemaakt, ze was niet ziek, niet vergeetachtig, ze stond nog volop in het leven. Ja, haar haren begonnen grijs te worden en ze had een leesbril maar dat was dan ook alles. Ze was de jongste van tien kinderen, en ze heeft mij twee zussen gegeven, dat vond zij en dat vond ook mijn vader genoeg. Ik denk aan de moeders die meer dan tien kinderen hebben grootgebracht, ik kan me zo'n



leven bijna niet voor stellen. Hoe zou mijn leven eruitzien met nog andere zussen of broers? Ik zal het nooit weten.

Vroeger kregen de meeste katholieke kinderen twee of drie doopnamen waarbij dan bijna altijd ook de naam Maria werd gebruikt. Deze moeder Maria, de moeder van Jezus in onze katholieke leer, is niet weg te denken in de wereld. Ze is duizenden keren afgebeeld door bekende en minder bekende kunstenaars. Ze is geschilderd, getekend, uit hout gesneden, steeds met het kind in haar armen. Op alle mogelijke manieren heeft men geprobeerd het eeuwige moedergevoel weer te geven. En dat is nog niet alles. In de muziek is Maria ook overduidelijk al eeuwen aanwezig, er worden liedjes over haar gezongen die over bergen en dalen, over steden en dorpen heen wereldwijd blijven klinken. Ik ben nooit in Lourdes geweest, maar ik ken verhalen van mensen die er steeds weer naar toe werden getrokken en iedere keer weer diep onder de indruk waren als het Ave Maria door duizenden mensen werd gezongen.

Ik wens alle moeders sterkte in hun leven, de jonge moeders, de oude moeders, de overbezorgde moeders, de angstige moeders, dat ze overeind kunnen blijven in deze hectische wereld, en dat hun namen nooit vergeten zullen worden. Ik denk dat ik zelf voor Moederdag een bloempje ga kopen voor Josefiën Gerards.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)  
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambuëni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraalwerker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19  
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

# HEMELVAART

Van de drie grote christelijke feesten spreekt Kerstmis het meest tot de verbeelding en komen Pasen en Pinksteren er maar bekaaid vanaf. Is Hemelvaart nu een vierde feest? Over het aantal kunnen we twisten. Ik zou eerder zeggen dat we twee grote feesten hebben: Kerstmis (rondom de geboorte) en Pasen (het perspectief van een eindige en hoopvolle levensweg). Hemelvaart en Pinksteren volgen het met Kerstmis en Pasen opgebouwde levensideaal dat geloven is. Met dat ideaal gaan we eenieder persoonlijk en gezamenlijk verder op weg.

## **HOE ZIT HET OOK ALWEER MET PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN?**

Na het afscheid van Jezus op Witte Donderdag, zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn verheffing met Pasen blijft Jezus nog veertig dagen op aarde. Hij leeft als de door God verhevende met zijn vrienden. We lezen in die periode 'tussen aarde en hemel' verschijningsverhalen, met als bekendste de Emmaüsgangers (Lc 24, 13-35). Maar uiteindelijk vertelt Jezus dat hij écht moet gaan. Althans zijn lichaam gaat het aardse leven verlaten. Jezus belooft zijn vrienden een Trooster (dat is de Heilige Geest die met Pinksteren over alle volkeren wordt uitgestort. Daarom wordt Pinksteren ook gezien als startpunt van gemeenschappen van gelovigen, het begin van kerken).



## **HEMELVAART: EENIEDER IS PERSOONLIJK AAN ZET!**

Vanaf Hemelvaart leeft Jezus niet meer als medemens op aarde. Veertig dagen na Pasen klinkt de boodschap: ieder mens is aan zet. Ieder mens die zich herkent in het levensideaal van Jezus wordt geacht om zijn of haar vredeswerken persoonlijk verder te brengen. Tien dagen na Hemelvaart wordt het Pinksteren en stort God zijn Geest over de aarde uit. Het persoonlijke beamen en in de praktijk brengen wordt dan een aanstekelijk gemeenschappelijk ideaal (vaak verbeeld als een lopend vuurtje). In het dagelijkse spraakgebruik hebben we het dan over het (soms even) samenvallen van hemel en aarde. In onze gesecculariseerde samenleving horen we zeggen: *go with the flow*. Het is niet toevallig dat er in deze periode grote popfestivals worden georganiseerd. Met Pinksteren begint het goede samenleven.

## **GODSWERK EN MENSENWERK VALLEN NOOIT LANGDURIG HELEMAAL SAMEN**

Maar er is nog steeds onvrede in onze wereld, er is armoede, honger en oorlog. Wanneer zal er ooit echte vrede komen? Besef: Godswerk en mensenwerk vallen nooit langdurig helemaal samen. Dat ene Koninkrijk komt met vallen en steeds weer opnieuw opstaan. Dat ene Koninkrijk vraagt om mensen met moed die elke keer opnieuw persoonlijk hun rug rechten, in

woord en daad in herinnering houden waar geloven om draait: menswording. Durven leven in dát besef begint met Hemelvaart. En de norm is Jezus' levenswandel, met een voortdurende verwijzing naar God die mét ons is.

Pastoraal werker  
Jack Steeghs

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin juni uit en heeft als thema 'Sacramentsdag'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren vóór 11 mei 2023 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.