

# DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 5, juni 2023



## SACRAMENTS DAG

**De Twaalf**  
*Apostelen*



H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,  
H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen,  
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## STERVEN ZAL JE OOI

MAAR VANDAAG  
EN GODWEET MORGEN  
KUN JE LEVEN, DOEN, ZIEN

IEMAND VOOR IEMAND ZIJN  
MISSCHIEN

EN HET VERSCHIL MAKEN, TOCH,  
TUSSEN ONVERWISSELBAAR UNIEK  
EN OM HET EVEN

TUSSEN DOOD EN LEVEN.

HUUB OOSTERHUIS

## OM TE NOTEREN



Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) voor actueel nieuws.

**28 MEI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**  
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

**29 MEI – 2<sup>E</sup> PINKSTERDAG**

Kapellentocht met eindpunt Kapelberg in Bergharen

**1 JUNI 19.30 – 21.30 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Albertinumgenootschap: Eckhartlezing 2023 door Wouter Slob, € 10

**3 EN 4 JUNI M25 NACHT ZONDER DAK**

Inschrijven, er zijn nog enkele plaatsen, info pagina 5

**6 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**7 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**8 JUNI INLEVERDATUM KOPIJ**

Apostelbode nummer 6: thema Maagd Maria

**11 JUNI 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Concert Nederlands Jeugd Strijkorkest + Blazers, entree €18

**20 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**21 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**25 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN IN BALGOIJ**

Openluchtviering feestdag Johannes de Doper

**25 JUNI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**  
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

**\* 1 JULI OP REIS MET GEZINNEN: 'DE WONDERLIJKE 7, EEN ONTDEKKINGSREIS'**

Busreis vanuit Wijchen naar museumpark Orientalis en de Cenakelkerk. Meer info en aanmelden: [apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

**4 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**5 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

**\* 1 T/M 6 AUGUSTUS WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON, PORTUGAL**

Aanmelden voor de WJD kan tot 1 mei.

**\* 16 T/M 21 SEPTEMBER**

Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

**24 SEPTEMBER 12.00-13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**  
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

**\* 22 T/M 27 OKTOBER**

Zesdaagse reis naar Taizé

**29 OKTOBER 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**  
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

\* aanmelden verplicht



Op dinsdagmorgen 6 juni, 20 juni en 4 juli staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er



de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

## KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
januari	67.187		71.708		+4.521
februari	100.466	167.653	89.987	161.695	-10.479
maart	111.180	278.833	98.106	259.801	-13.074
april	116.168	395.001	104.381	364.182	-11.787

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.



Aan de betaalmogelijkheid van de acceptgirokaart komt per 1 juni 2023 een einde. Mocht u nog gebruik maken van de acceptgirokaart dan hopen we van harte dat u overstapt op een van de andere betaalmethodes. Uw bijdrage blijft natuurlijk zeer welkom. Welke mogelijkheden hebt u?

- U kunt uw bijdrage overmaken op NL65 RABO 0135 4634 59 t.n.v. parochie De Twaalf Apostelen, actie Kerkbalans 2023.

- U kunt gebruik maken van bovenstaande QR-code door deze te scannen met uw telefoon of tablet. De QR-code wordt voortaan standaard opgenomen op pagina 2 van De Apostelbode.

- Een machtiging invullen en ondertekenen waardoor wij gemachtigd worden om een door u aangegeven bedrag op bepaalde tijdstippen per jaar automatisch te incasseren. Vraag hiervoor een formulier aan op het parochiecentrum, of door een mail te sturen naar: [kerkbalans@detwaalfapostelen.nl](mailto:kerkbalans@detwaalfapostelen.nl)



Elk bedrag is welkom!

De parochiële werkgroep Kerkbalans

### ONTWIKKELING VAN EEN VASTGOEDVISIE

Het parochiebestuur streeft ernaar om een visie te ontwikkelen op het vastgoed binnen onze geloofsgemeenschappen door op verschillende manieren informatie en zienswijzen te verkrijgen. Onder andere in de laatste Apostelvergadering is aandacht gevraagd voor hoe om te gaan met onze kerkgebouwen. In dit verband zijn, naast vooralsnog blijvend in stand houden, zaken als herbestemming, een toekomstvisie voor de geloofsgemeenschap waar het gebouw wordt onttrokken aan de eredienst, maar ook nadenken over begraven op de verschillende kerkhoven, van groot belang. Het besef om niets te doen en alles te laten voortgaan is geen optie. Voor blijvend vieren hebben we voorgangers, vrijwilligers maar vooral kerkgangers nodig. Een gebouw waarin gevierd wordt kan daarbij een eigen gebouw zijn of anderszins. Het pastoresteam buigt zich over vragen als, 'willen, kunnen en moeten we overal blijven vieren' en betreft daarin de parochianen. Door op dit moment daar al over na te denken menen we de regie te kunnen behouden en niet overvallen te worden. Een initiatief zoals door Balgoij is genomen, waarbij de contactraad zelf kijkt wat de geloofsgemeenschap en het dorp als geheel ervan vindt, kan zorgen voor extra draagvlak. De verwachting is dat aan het eind van het jaar een advies zal worden voorgelegd aan het bestuur door de initiatiefnemers uit Balgoij over de uitkomst van hun verkenning. Aan alle contactraden is gevraagd zich op een constructieve manier in hun vergaderingen bezig te houden en na te denken over hoe in de toekomst te vieren. Na het samenvoegen van alle verzamelde informatie zal daarna een visie ontstaan die recht zal moeten doen aan het totaalbeeld waarbij iedereen de kans zal hebben gehad zijn zegje te doen.

Namens het parochiebestuur,  
Gerard Arts



### VANUIT DE REDACTIE



Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 8 juli t/m 3 september en heeft als thema Maagd Maria (Zoete Moeder van Den Bosch). Kopij kan tot en met 8 juni per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## KLAVIERFESTIVAL NEDERRIJNLAND

INTERNATIONAAL EUREGIO RIJN-WAAL STUDENTENMUZIEKFESTIVAL 17 juli - 29 juli 2023



Klavierfestival  
NederRheinlande -  
Pianofestival  
NederRijnLand e.V.

### CONCERTEN IN WIJCHEN

H. Antonius Abtkerk  
Oosterweg 2 Wijchen

#### MAANDAG 24 JULI 20.30 UUR

Clara Strobel (België) met werken van L. van Beethoven, F. Liszt en S. Prokofiev

#### DINSDAG 25 JULI 20.00 UUR

Tonia Ioannou (Cyprus) met werken van D. Scarlatti, L. van Beethoven, Fr. Chopin en S. Prokofiev

#### ZATERDAG 29 JULI 20.00 UUR

Dongping Wang (China) met werken van F. Liszt

De entree is gratis.

Verzocht wordt om na afloop een vrijwillige bijdrage te doen.

Hein Kroft

## PASTORAAT VAN NABIJHEID

### OVERASSELT, NEDERASSELT EN HEUMEN.

In de week voor Pasen, 3 tot 7 april, hebben alle parochianen van 85 en ouder uit de geloofsgemeenschappen van Overasselt, Nederasselt en Heumen een paaskaart ontvangen met daarop een paaswens en diverse telefoonnummers die gebeld kunnen worden als er behoefte is aan een huisbezoek door pastor Yves of door leden van onze werkgroep, het Pastoraat van Nabijheid.

Dit is goed ontvangen door de parochianen: er zijn verschillende reacties binnengekomen.

Er kan nog steeds gebeld worden met de vraag om een huisbezoek door pastor Yves of door iemand van de werkgroep.

Ook zijn er na de wittedonderdagviering in Overasselt diverse paasbloemstukjes rondgebracht in Overasselt, Nederasselt en Heumen. Bedoeld om de parochianen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt, als steuntje in de rug of als bemoediging.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid  
Overasselt, Nederasselt en Heumen



## MAAS EN WAALSE ARCHIEVEN



## Historische Vereniging Tweestromenland

De werkgroep 'Archieven Maas en Waal', een werkgroep van de Historische Vereniging Tweestromenland, beheert o.a. verschillende kerkelijke en persoonlijke archieven. De kerkelijke archieven omvatten de volgende parochiearchieven:

- H. Georgius Heumen, 1707 - 1985
- H. Judocus Hernen, 1854 - 2004
- H. Joh. de Doper Balgoij, 1862 - 2004
- Heilige Damianus, Niftrik, 1938 - 2014
- St. Victor en Gezellen Wamel, 1770 - 1997
- H. Jozef Alverna, 1926 - 2007
- H. Antonius Abt Wijchen, 1794 - 1985
- H. Everardus Wijchen, 1959 - 1994
- H. Paschalis Woezik, 1939 - 1989

Verder zijn er parochiegerelateerde archieven, archieven van bedrijven en instellingen en persoonlijke archieven. Tot de persoonlijke archieven behoren de archieven van J.A. van der Pol (Puiflijk), L. v. d. Heuvel (Bergharen), Gerard Rooijackers (Overasselt), familie Visker (Beuningen) en van H.F. van Haaren. Ook is er een archief van de Wijchense Gomarius Mes met boeken, gedichten en andere documenten.

Aanvragen voor inzage van deze archieven dienen schriftelijk gedaan te worden via het e-mailadres van de Historische Vereniging Tweestromenland:  
[info@tweestromenland.com](mailto:info@tweestromenland.com)



De Historische Vereniging Tweestromenland is al bijna zestig jaar bezig met het verzamelen, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis in algemene zin, maar speciaal van de geschiedenis van het werkgebied van de vereniging, het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen.

Voor studie en onderzoek van de streekgeschiedenis en voor genealogisch onderzoek is het documentatiecentrum van de historische vereniging iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor bezoekers opengesteld.

Het documentatiecentrum is gevestigd in het souterrain van Het Mozaïek, Campuslaan 6, HX te Wijchen.

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging, wilt u meer informatie, lid worden, of onze nieuwsbrief ontvangen? Loop op woensdagmiddag even binnen tijdens de historische infomiddag of neem contact met ons op via onze website [www.tweestromenland.com](http://www.tweestromenland.com) of mail naar [info@tweestromenland.com](mailto:info@tweestromenland.com).



**RECEPT**

Een vertrouwd onderdeel van de bijeenkomsten van Apostelen 2.0 zijn onze eetmomenten op de zaterdagavond. Gezellig aan een lange tafel, met alle gezinnen iets lekkers eten. Soms is het een broodje knak, een andere keer pannenkoeken, dan een tomaten- of groentesoep. Het samenzijn brengt ons dichterbij elkaar en we beleven hier veel mooie momenten.

Eén van de toppers van dit jaar was de zomerse couscoussalade. We hebben er allemaal van genoten. Daarom willen we het recept graag in deze Apostelbode delen. We hopen dat het recept nog vele mensen samenbrengt voor fijne, warme en inspirerende momenten.

**RECEPT:**

**ZOMERSE COUSCOUS MET GEGRILDE GROENTE (ONGEVEER 16 PERSONEN)**



**Ingrediënten:**

- 1 aubergine, 1 courgette, 1 komkommer
- 1 citroen, 1 sinaasappel, 1 granaatappel
- 2 zakjes puntpaprika (2 stuks in zakje)
- Italiaanse kruiden
- 1 teentje knoflook
- 0,5 liter volle yoghurt
- 230 milliliter. mayonaise
- 250 gram dadels en 250 gram gedroogde vijgen
- 2 pakjes couscous à 400 gram
- 1 bos verse munt
- olijfolie
- 1 Turks brood

Yoghurt en mayonaise mengen met uitgeperste knoflook en geraspte citroenschil. Bewaren in de koelkast.

Aubergine, courgette en paprika's in fijne blokjes snijden. Leg ze op een geoliede bakplaat en besprenkel met olijfolie (gemengd met Italiaanse kruiden). Gril de groenten op de bakplaat 20 minuten in het midden van een heteluchtoven bij 200 °C. Nadat de groeten zijn afgekoeld, koel bewaren.

Een uur voor opdienen:

- Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op het pak. Laat de couscous afkoelen terwijl je de overige voorbereidingen doet.
- Snij het Turks brood in lange repen van ongeveer 5 bij 2 cm.
- Snij de granaatappel open, haal de rode pitjes eruit, zorg dat de witte vliezen zo min mogelijk mengen met de zaadjes.
- Snij de komkommer in fijne blokjes, rasp de sinaasappel, haal de blaadjes van de munt en snij

deze grof, snij de dadels en vijgen in fijne blokjes.

- Meng vervolgens de gegrilde groenten, komkommer, sinaasappelrasp, dadels en vijgen door de couscous.

Proef of de salade op smaak is, of dat er nog olijfolie, peper en zout bij mag. Garneer de couscous met de granaatappelpitjes en gesneden muntblaadjes.

Opdienen met de yoghurtsaus en het gesneden Turks brood.

Marja de Kleyn

**M25**



In het eerste weekend van juni staat er iets bijzonders in onze parochie te gebeuren. Op 3 en 4 juni organiseert tiengroep M25 een 'Nacht Zonder Dak'.

Als tiengroep probeert M25 met name aandacht te schenken aan het doen van ons

geloof in de maatschappij en met de mensen om ons heen. M25 is vernoemd naar het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 25. Daar vertelt Jezus de parabel waarin naar voren komt dat alles wat je doet voor de minsten, je ook doet voor Hem. Levend vanuit die gedachte probeert de tiengroep naast gezellige activiteiten juist ook diaconale en maatschappelijke activiteiten te organiseren.

Op 3 juni zullen we in de tuin van de Antonius Abt in Wijchen met karton slaapplekken inrichten in de openlucht. Met verschillende gesprekken en activiteiten zullen we die dag stilstaan bij het besef dat niet iedereen zomaar een dak boven zijn hoofd heeft en niet iedereen zomaar altijd iets te eten heeft. Uiteraard zullen ook gezellige ontmoetingen, maaltijden en spellen niet ontbreken. Na een nacht zonder dak sluiten we deze activiteit af in de viering op 4 juni om 11.00 uur in de Antonius Abt in Wijchen.

In deze viering zal er naast de gewone weekendliturgie in het bijzonder ook aandacht zijn voor dak- en thuislozen. Zo zal er onder andere een tweede collecte plaatsvinden ten behoeve van deze doelgroep. Bent u een vaste kerkganger in de Antonius Abt in Wijchen? Wij vieren graag met u mee en mocht u in het bijzonder interesse hebben in deze viering, dan bent u van harte welkom!

Namens de werkgroep Nacht Zonder Dak,  
Ramon Roks

aanmelden: [Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

## WOORDZOEKER SACRAMENTEN

B	S	A	C	R	A	M	E	N	T	E	N	D	B	Z
E	N	B	Z	I	E	K	T	E	U	O	M	E	E	E
G	A	D	A	T	B	I	E	C	H	T	L	E	D	D
I	K	IJ	L	E	W	U	H	G	N	E	I	I	I	N
N	D	P	F	N	C	A	N	E	S	N	W	D	E	O
Z	N	O	O	D	R	I	T	M	U	A	O	O	N	Z
E	E	O	O	I	R	E	R	M	T	O	N	R	E	F
G	L	R	S	P	O	O	M	E	R	E	E	A	N	R
E	E	T	T	B	V	O	R	B	D	S	N	P	E	E
N	I	P	A	H	C	S	R	E	T	S	E	I	R	P
E	Z	I	E	K	E	N	Z	A	L	V	I	N	G	©
N	H	A	N	D	O	P	L	E	G	G	I	N	G	'23
S	A	C	R	A	M	E	N	T	S	D	A	G	7	

DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN STAAN IN ALFABETISCHE VOLGORDE.

Je kunt beginnen met het doorstrepen van het woord *sacramenten* en ook de namen van alle sacramenten.

1. Hoeveel heb je er gevonden? 2. Ingang van een klooster 7. Voldoening 8. Hostie 9. Samen delen van het brood 10. Teken van een regisseur 11. Dieptepuntje 12. Geloofte 13. Erfenis voor ieder mens als gevolg van de zondeval van Adam en Eva 14. Zeer 15. Wijding, zegening 16. Kerkelijk bevestigen 17. Gelegenheid 18. Bloemaand 19. Ellende 20. Daarmee wordt een zieke gezalfd 21. Windrichting 22. Overdreven komische tekst 23. Sieraad aan de vinger 24. Zondag 11 juni 2023 25. Cultusgebruiken 26. Dierenverblijf 27. Vakantieonderkomen 28. Hiermee wordt gedoopt 29. Huizen 30. Gebruiken 31. Balsem 32. Groot water 33. Gebrek 34. Personen



## H. BENEDICTUS (480 - 547)

### DEEL II: DE REGEL VAN DE H. BENEDICTUS EN ZIJN NALATENSCHAP

#### DE REGEL

Rond 530 schreef de H. Benedictus in de abdij Monte Cassino in Italië, waar hij tot zijn dood in 547 heeft gewoond, zijn later beroemd geworden 'Regel van de monniken'. Het is geen wet of reglement, maar een gids voor duurzaam en vruchtbaar samenleven met respect voor de verschillen tussen broeders en zusters. Het kloosterbestaan vraagt van de monnik: leven volgens de Regel, gehoorzaamheid aan de abt en het onderhouden van de geloften.

De Regel bestaat uit 73 korte hoofdstukken (een halve tot twee pagina's per hoofdstuk), die voor een deel ook geschikt zijn voor leken buiten het klooster. Leken die zich in geloften binden aan een bepaalde kloostergemeenschap worden oblaten genoemd.

In de proloog moedigt Benedictus de monniken aan hun leven geheel op God te richten in gehoorzaamheid en nederigheid.

De eerste hoofdstukken gaan over welke hoedanigheden een abt moet bezitten, over het betrekken van de broeders bij belangrijke besluiten, over welke eigenschappen monniken moeten beschikken om het goede te doen, over gehoorzaamheid, zwijgzaamheid en nederigheid.

Dan volgt een aantal hoofdstukken over het koorgebed (het getijdengebed of officie) met achtereenvolgens: metten, lauden, prime, terts, sext, none, vespers, completen. Het dagritme verschilt in de zomer van de winter, maar ook door de week of op zondag. Benedictus gaat ook in op de houding van de monniken tijdens het gebed: eerbiedig en ingetogen. Er komen heel wat praktische zaken gedetailleerd aan de orde. Hoe de monniken behoren te slapen. Welke straffen monniken kunnen krijgen bij bepaalde overtredingen. Welke kwaliteiten de kellenaar (de econoom) van het klooster moet bezitten, zoals wijsheid, zuinigheid en geen traagheid. De vraag of een monnik iets in eigendom mag bezitten. Over de goederen en gereedschappen van het klooster. Over de broeders die ziek zijn en over de zorg voor de bejaarden.

Over hen die de weekbeurt hebben in de keuken. Over de weekbeurt van de lezer tijdens de maaltijden. Dit betreft het in de refter voorlezen van Bijbelteksten of een gedeelte uit een stichtelijk boek. De maaltijden worden in stilte genuttigd.

Enkele hoofdstukken gaan over de maat van het voedsel en de drank. De monniken eten twee gekookte gerechten per dagen. Wat het drinken betreft: geen oververzadiging of dronkenschap. Op vaste uren wordt gegeten en wie te laat aan tafel komt,

moet boete doen. Op het maken van fouten staan bepaalde maatregelen.

Ook voor het koorgebed gelden vaste regels betreffende de houding van de monnik.

Het verrichten van dagelijkse arbeid is aan regels gebonden. Men moet waken voor ledigheid. Voor kleding en schoeisel gelden voorschriften.

Hoe wordt de veertigdaagse vasten beleefd? Wat geldt voor een broeder die op reis gaat? Hoe moeten gasten ontvangen worden?

Dan volgen hoofdstukken over de manier waarop broeders worden aangenomen, over priesters die in het klooster willen wonen, over de rangorde in de gemeenschap, over het aanstellen van de abt, over de prior, over de portiers. Dat niemand een ander eigenmachtig mag slaan, dat de broeders elkaar moeten gehoorzamen, over de goede ijver die monniken moet bezielen en ten slotte over het feit dat niet de volledige beoefening van de gerechtigheid in deze Regel vervat is. De Regel sluit af met: Amen.



#### NALATENSCHAP

De H. Benedictus heeft later de naam 'Vader van Europa' gekregen. De eeuwen na hem worden de benedictijnse eeuwen genoemd. De levenswijze van de benedictijnse monniken drukte een stempel op de maatschappij. Europa werd door hen gekerstend en cultureel op hoger plan gebracht. Ze bouwden abdijen met gevoel voor architectuur, ze legden moerassen droog en ontwikkelden uitgestrekte gebieden. Ze vormden bibliotheken en de gregoriaanse muziek kwam tot grote bloei. De naam benedictijnen dateert van rond

1300 met bekende namen als Amandus, Willibrordus, Adelbertus, Bonifatius, Wilfridus, Ludgerus. Overal in Europa werden kloosters gesticht, ook in Nederland. Rond 1500 waren er al kloosters in Susteren, Egmond, Thorn, Utrecht en in Holwierde. De oudste nederzetting is die van Thorn uit 1200. Twee eeuwen later ontstaat de benedictijner abdij in Egmond. De monniken kwamen waarschijnlijk uit de St.-Pietersabdij van Gent in Vlaanderen. In 1573 werd het gebouwencomplex verwoest, zoals ook vele andere kloosters, tijdens de Beeldenstorm.

In 1935 werd de St.-Adelbertabdij in Egmond heropgericht vanuit de St.-Paulusabdij van Oosterhout.

Vanuit Oosterhout zijn in het verleden drie abdijen gesticht: de St.-Adelbertabdij in Egmond, de St.-Benedictusberg in Mamelis bij Vaals en de St.-Willibrordusabdij van Slangenburg bij Doetinchem. Deze abdij werd vanaf 1945 eigenhandig door de monniken gebouwd en was in 1952 gereed. De Paulusabdij in Oosterhout is in 2006 opgeheven vanwege vergrijzing en door gebrek aan nieuwe roepingen.



## ONTMOETINGSVIERING ZLTO

Op zondag 2 juli 2023 om 10.30 uur vindt onze jaarlijkse ontmoetingsviering plaats bij Buurderij 'de Lage Hof', Kasteelsestraat 5 te Overasselt.

Het thema is:

'Waar goedheid is en Liefde,  
daar kun je geven en ontvangen'.

Een koor, onder leiding van Ilja van Luijk, verleent zijn medewerking aan de ontmoetingsviering.

Voorgangers zijn dominee Henk Fonteijn en geestelijk adviseur ZLTO Jack Steeghs.

De collecte van deze viering zal geschonken worden aan Buurderij 'de Lage Hof'.

De voorbereiding is in handen van de Commissie 'Landbouw en Samenleving', per e-mail te bereiken onder [mhm.laurant.4@kpnmail.nl](mailto:mhm.laurant.4@kpnmail.nl).

Intenties kunt u zowel per mail doorgeven, als ter plaatse kenbaar maken.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop soep, belegde broodjes, met een kopje koffie/thee of een glas limonade.

U bent van harte welkom!

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen  
Leden Commissie 'Landbouw en Samenleving'



Abdij Sion Diepenveen hierboven en rechts de locatie op Schiermonnikoog





## IN GESPREK MET:

Hoe denken we over bekende en minder bekende uitspraken uit de Bijbel? Passen ze nog in onze levensstijl? Zoals: "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan".

"Dat is de mooiste tekst uit de Bijbel", zegt Peter als ik (ML) bij hem ben voor dit interview. "Ik word er blij van als ik hem lees. Ik voel de Schepper bij deze mooie tekst. Hij raakt me diep."

### **HET BOERENLEVEN**

Peter is opgegroeid in Keent. De liefde bracht hem naar Bergharen waar hij mee ging werken op de boerderij. Want de hele familie werkte mee, aldus Peter. En Peter had ook nog ervaring met het boerenleven. Tegenwoordig woont de familie in een huis in een wijk in een van de kerkdorpen en Peter is met pensioen. Wel buiten, maar niet meer de zorg.

### **WELKE PERSOONLIJKE EIGENSCHAP PAST BIJ JOU?**

Peter voelt het meest voor 'blijdschap'. "Ik ben geen overdreven type die de hele dag lacht, hoor. Maar vreugde is het product van ons geloof. En geloof geeft me innerlijke vreugde. Wat ik ook belangrijk vind is dat als je lacht, dan moet het wel echt zijn."

### **DE BIJBEL**

"De Bijbel is door mensen opgeschreven, maar het is wel een zuivere bron, vind ik. Ik kijk iedere dag bij de daglezing van de Gerarduskalender. De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. De spreuken komen dikwijls uit de Bijbel en dat inspireert me."

### **REGELS EN GEBODEN**

"De Tien Geboden zijn in ieder mensenhart gegrift. Waarom houden mensen zich er dan niet aan vraag ik me af. Je kunt natuurlijk overal een puinhoop van maken. Ook van je leven. Maar wil je dat het goed gaat met je, moet je er ook aan werken en onderhouden. Het is net als met een huis. Als je er niets aan doet zal het overal stoffig worden. Je moet het onderhouden. Zo is het ook met ons. Om in het rijk der hemelen te komen moet je je inspannen. In de kerk zijn veel regels. De kerk heeft die met goede bedoelingen gemaakt. Maar dat maakt het voor mensen tegenwoordig wel moeilijk om mee om te gaan. Daarom verlaten veel mensen de kerk. Mensen komen ook in opstand. Ze zeggen: 'Wij pikken het niet meer.' Je moet het zien als kinderen of bij vogels. Kinderen en vogels willen ook uitvliegen als de tijd daar is. Ze willen zelf ontdekken. Je kunt nog



zo goed voor ze zorgen, maar toch vliegen ze uit. Zo gaat dat. De kerk heeft ook goed gezorgd voor de gelovigen en toch gaan ze hun eigen weg. Dat wil niet zeggen dat er dan geen problemen zijn, hoor. Daar zie je genoeg voorbeelden van in deze maatschappij. Net als ouders heeft de kerk er zorg over, maar op dit moment kun je niet anders doen dan bidden en hopen dat ze terugkomen.

### **IS ER EEN RIJK DER HEMELLEN?**

"Het hele leven is al een wonder. Bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt. Vader worden is een wonder. De natuur is een wonder. Wie krijgt de natuur uitgevonden? Wij snappen de omvang soms niet. Het geheim van het leven? Er is iets of iemand die dit tot stand heeft gebracht. Ik zie dit als een wonder. Als de oerknal. Het is bij degene die het leven heeft gemaakt. Bij God de Vader, de Vader van Jezus. Altemaal wonderen, net als het rijk der hemelen."

### **WAT VIND IK HET BELANGRIJKST VAN DE RELIGIE?**

"Dat je goed met elkaar om gaat. En dat staat allemaal in de Bijbel en de Tien Geboden."

Marium Lahm

*De volledige naam van Peter is bekend bij de redactie.*



## PELGRIM 2.0

**JAN DE SONNAVILLE PER FIETS OP WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA**

Wat brengt je ertoe om ca. 3000 km te gaan fietsen, waarvan 28000 hoogtemeters?

Jan schrijft zelf het volgende daarover in zijn Polarsteps, die hij deelt met zijn familie, bekenden en ook veel geïnteresseerden uit zijn praktijk in Bergharen. "Motief is zeker het onbekende met jezelf aan te gaan zonder nog te weten wat dat onbekende is. Sommigen zeggen: dat zou ik niet durven. Ik sta aan de andere kant van de lijn en onderzoek en voel graag wat dit met mij doet. Het levert tot nu toe zeker kameraadschap op! Niet alleen met Joop (zijn reisgenoot, red.) maar op een of andere manier gaat je hart meer voor anderen openstaan. Dat komt waarschijnlijk omdat je daadwerkelijk loslaat wat je ongemerkt toch thuis niet lukt, ook al is het weekend of heb je vakantie. Het fietsen is leuk, maar tevens een soort opdracht waarmee je je verenigt en je iedere dag weer een soort van 'aflaat' oplevert. Gevolg: het besef dat je als mens steeds meer mooie sensaties gaat ervaren. Juist als ik alleen fiets ervaar ik dat ik niet alleen ben, maar onderdeel van het geheel. Mensen, vogels, wind en regen maken daar allemaal deel van uit. Ik ervaar het telkens weer: het gaat niet om het resultaat maar om de weg ernaartoe!"

Naast het levensbeschouwelijke, spirituele motief speelt ook het sportieve element een rol. Het dagelijks afleggen van ca. 100 km op een gewone fiets met een bepakking van 20 kg is niet niks. Tenslotte is daar nog de culturele kant van de eeuwenoude pelgrimsroute met veel mooie architectuur en geschiedenis. Het stempels halen is een mooie bezigheid die ook veel plezier oplevert. Het begon al in Heren, waar hij het stempel van De Twaalf Apostelen in zijn boekje kon zetten. Op de foto zie je Jan voor vertrek op Koningsdag met fiets en bepakking, waarbij een vrolijke voorbijganger opmerkte dat hij een fraaie 'versierde fiets' had! Op de foto's zie je de stempels en de jacobsschelp achterop de tassen.



Als dit stukje geschreven wordt is Jan dertien dagen op reis. Wanneer u dit echter leest, is hij mogelijk al bijna terug, de reis zal ca. dertig dagen duren. Hoe het laatste stuk verloopt en hoe hij



de kathedraal van Sint-Jacob bereikt, zullen we later horen.

We wensen hem veel mooie ervaringen en een veilige thuiskomst!

Geschreven door Martine de Sonnaville

## GROND VAN LEVEN

**NIET ZOMAAR EEN GESPREKSKRING:**

**GUN JEZELF DIE KANS!**

Grond Van Leven is een gesprekskring voor vijf tot acht volwassenen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, waarbij deelnemers gedurende vier avonden hun levensverhaal aan elkaar vertellen. Te beginnen bij ieders geboortegrond (waar kom je vandaan, wat deden je ouders, waar spreek je het liefste over als het gaat over je eerste jaren...) en eindigend met een terugblik op jouw leven met toekomstperspectief: als je zo terugkijkt op je leven tot en met nu, wie of wat is God dan voor jou?

De afgelopen vijf jaar zijn er al acht kringen geweest in diverse huiskamers van deelnemers in en rondom Wijchen. Deelnemers zeggen o.a.: "hier vertel ik verhalen die ik zelden vertel" en: "je leert jezelf en de omgeving waar je leeft beter kennen" en: "verrassend boeiend om zo met elkaar in gesprek te zijn".

**AANMELDEN IS NODIG**

Belangrijk is dat je kunt op de eerste bijeenkomst: maandag 25 september van 19.00 – 21.00 uur (de overige drie bijeenkomsten plannen we op de eerste bijeenkomst).

Pastoraal werker Jack Steeghs  
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

06-26989411



**COLLEGALE KENNISMAKING MET JUSTITIEPASTORAAT**

Onlangs heb ik samen met predikant Dick Sonneveld (PKN Rivierenland-Oost) en Ruud van den Hoonaard (Parousia Wijchen) gesproken met Albèr Giezen (geestelijk verzorger in de penitentiare inrichting Grave). Onderstaand een ingezonden brief van Albèr met oproep.

Pastoraal werker Jack Steeghs  
(jack.steeghs@detwaalfapostellen.nl, 06-26989411)

Mijn naam is Albèr Giezen, 60 jaar, getrouwd en vader van twee uitwonende kinderen, waarvan één



in het nabijgelegen en mooie Nijmegen. Reeds dertig jaar geleden ben ik door de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten gezonden voor het werk binnen de protestantse tak van de Dienst Geestelijke Verzorging bij justitie. In de loop der jaren heb ik mogen werken in Almelo, Nijmegen (Hunnerberg), Arnhem, Krimpen aan de IJssel en op dit moment

in Zutphen en Grave. Zoals zovele van mijn collega's zie ik mij als verbinder tussen de kerk binnen en buiten de muren. Voor mij is het zonneklaar dat je elkaar als mens met God in het vizier houdt. In de praktijk blijkt het niet altijd vanzelfsprekend om elkaar te zoeken, te vinden en te zien, temeer wanneer muren het zicht op elkaar belemmeren. Ook vanuit uw omgeving zijn mensen gedetineerd geraakt. Soms neem je hiervan kennis door stukjes in de krant of op tv. Wellicht geeft dit ook het gevoel dat het in uw omgeving weer een stukje veiliger is geworden. Een zeer herkenbaar gevoel. Binnen het pastoraat merken we dat achter de meeste delicten ook een wereld aan verhalen schuilgaat. De meeste mensen proberen in hun leven delicten te voorkomen, al doen tv-beelden en krantenberichten wel eens anders geloven.

**OPROEP**

Vanuit mijn werk in de gevangenis zoek ik contact met gemeentes en mensen die openstaan voor aandacht en zorg aan mensen in en na hun detentie. In voornoemde ontmoeting kwam dit ook aan de orde, en ook hoe in de eigen gemeenschap het kan doorwerken wanneer iemand gedetineerd raakt. Het zal je maar overkomen. Naast professionele aandacht

en zorg zijn er ook mogelijkheden voor vrijwilligers om bijvoorbeeld zo nu en dan de kerkdiensten bij te wonen. Op zondagmorgen verzorgen we in Grave drie korte vieringen. Beurtelings gaan pastor en predikant voor in vieringen die oecumenisch van aard zijn. Er is daar ook ruimte voor muzikale inbreng.

In coronatijd is de participatie van vrijwilligers in de inrichting stil komen te liggen. Nu deze periode gelukkig weer achter ons ligt is er ook weer ruimte om te kijken naar een invulling van dit vrijwilligerswerk. Hiervoor zijn de geestelijk verzorgers een samenwerking aangegaan met het werk van stichting Exodus dat zich bezighoudt met in- en nazorg aan gedetineerden (zie: [www.exodus.nl](http://www.exodus.nl)). Zo ook de website van kerk met stip ([www.kerkmetstip.nl](http://www.kerkmetstip.nl)), een stichting die zich bezighoudt met het opzetten van kerkelijke plaatsen waar ex-gedetineerden welkom zijn en waar vrijwilligers getraind worden in het begeleiden van hen.

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om te participeren in dit mooie werk. We zoeken hiervoor empathische mensen die op een niet-oordelende wijze kunnen kijken naar mensen die op verdenking van een delict bij ons gedetineerd zijn geraakt. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neemt u dan gerust contact met me op, dan kunnen we hierover van gedachten wisselen. Dit kan het handigst via mijn mailadres: [a.giezen@dji.minjus.nl](mailto:a.giezen@dji.minjus.nl).

Tot slot zie ik ernaar uit om uw dienst een keer te mogen bijwonen en u te ontmoeten. Rest me u veel zegen te wensen in uw leven en werk.

Hartelijke groet, ds. Albèr Giezen P.I. Grave

**ONTMOETINGSMIDDAG****PASTORAAT VAN NABIJHEID****OVERASSELT, NEDERASSELT EN HEUMEN**

Dit jaar organiseert het Pastoraat van Nabijheid zijn jaarlijkse ontmoetingsmiddag op 9 september in 'De Terp' in Heumen.

De middag begint om 14.30 uur met een eucharistieviering waarin pastor Yves voorgaat.

Na de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee met wat lekkers en een borreltje.

Het is weer de eerste keer, sinds jaren, dat de ontmoetingsmiddag georganiseerd wordt in Heumen. De ontmoetingsmiddag, de vroegere ziekenmiddag, is bedoeld voor alle belangstellenden uit Overasselt, Nederasselt en Heumen. Ook begeleiders zijn van harte welkom. Vervoer kan geregeld worden. Meer informatie volgt in de volgende Apostelbode en via posters en flyers.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid  
Overasselt, Nederasselt en Heumen

De afgelopen weken zijn er verschillende vrije dagen geweest - of in aantocht - op een doordeweekse dag. Zo vieren we Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Velen van ons genieten van de lange weekenden en er worden familie- en vriendenweekenden in gepland.

In (delen van) Duitsland, Polen, Portugal, Kroatië, Oostenrijk, (delen van) Zwitserland, Spanje en Vaticaanstad, maar ook in bijvoorbeeld Brazilië, is donderdag 8 juni óók een vrije dag. Sacramentsdag wordt namelijk gevierd op de tweede donderdag ná Pinksteren!

In Nederland en o.a. België en Italië echter wordt dit feest al vele jaren in de katholieke kerk gevierd op de zondag ná deze donderdag, dus op de tweede zondag na Pinksteren.

Maar wat wordt er dan gevierd op die dag?

(Heilig) Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. De officiële naam van dit feest is: Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus.



In de veertiende eeuw zou dit feest zich door o.a. processies ontwikkelen tot wellicht de meest grootse – vaak ook triomfalistische – geloofsmantifestatie van de katholieke kerk. In de genoemde landen waar Sacramentsdag nog steeds op de tweede donderdag na Pinksteren wordt gevierd, zijn er nog steeds processies en openluchtvieringen.

Velen van ons zullen zich nog wel herinneren dat ook in Nederland Sacramentsdag een groot kerkelijk feest was. De hele parochie liep er voor uit met de geestelijkheid, bruidjes en misdienaars en alle verenigingen (o.a. voetbal, jeugdbeweging, vrouwenvereniging, vakbond, fanfare etc.) waren vertegenwoordigd in de sacramentsprocessie waar het Gezegende Brood met grote eerbied werd meegedragen in de monstrans onder 'n baldakijn.

Misschien kunt u zich ook nog herinneren dat u zelf bruidje of misdienaar was! Overall bloemversiering langs de route op mooie standaarden (wellicht

denkt u er nog aan - zoals ik - als je pioen- en andere geurige rozen ruikt. Die werden toen in grote aantallen gebruikt), en andere kerkelijke versieringen zoals de geelwitte vaantjes, geelwitte vlaggen, muziek en gebed! Halverwege de route stond het



'rustaltaar' waar werd gebeden, gezongen en de zegen ontvangen. Heel plechtig en ingetogen, vol eerbied beleefde men dit feest.

De plaatsing op een donderdag is natuurlijk niet toevallig. Op Witte Donderdag vierde Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal. Onder de tekenen van brood en wijn wil Hij altijd met ons zijn.

Van de uitbundigheid en luister van weleer is weinig meer te merken. Maar ook op een eenvoudige, doch feestelijke manier vieren wij het grote geheim dat Jezus onder de tekenen van brood en wijn altijd bij ons wil zijn. De eucharistie is het hoogtepunt en de bron van de parochiegemeenschap. Christus voedt ons in Woord en Sacrament. Wie de gaven van zijn Geest ontvangt, kan deze ook vruchtbaar maken in het leven van elke dag, in zijn hele doen en laten!

Sacramentsdag is een goede gelegenheid om extra na te denken over de betekenis van de eucharistie in ons dagelijks leven. Bij het Laatste Avondmaal gaf Jezus de opdracht: Blijf dit doen om Mij te gedenken!

Laten wij zoals de eerste christenen trouw blijven aan het breken van het brood! En dit groot sacrament blijven waarderen en de plaats geven die het toebehoort, om van hieruit onze naasten te beminnen en er te zijn voor de ander!

Betsie van der Wijst – Ruijs



## VORMELINGEN OP BEZOEK IN MEGEN

De vormelingen hebben op zaterdag 13 mei hun uitstapje gehad. Dit keer een hele dag. Het was een mooie zonnige en ontspannen dag zo met elkaar.



Eerst met het pontje de Maas over naar Megen en dan lopen naar het klooster van de minderbroeders franciscanen. Met de rondleiding en de uitleg van broeder Theo kregen we een inkijk in het leven in het klooster. De 15 minuten stilte tijdens het gebed in de kapel duurde voor sommigen wel wat lang, terwijl anderen zeiden dat het veel sneller leek te gaan dan verwacht. Daarna met elkaar gepicknickt in de mooie kloostertuin. Daar vissen en schildpadden gespot. Vervolgens nog een les uit het werkboek gedaan over de geloofsbelijdenis. Het (mango)ijs maakte de dag af.



## WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

### BENYA ART CRAFT

Producent Adnan Isdianto is na zijn opleiding op Java begonnen met het produceren van schalen en vazen van aardewerk onder de naam Benya Art Craft. Het bedrijfje werd door een grote aardbeving getroffen en de werkplaats werd totaal vernield. Gelukkig heeft het bedrijf met steun een nieuwe werkplaats kunnen bouwen. Deze steun bestaat o.a. door de verkoop van zijn producten via fairtradewinkels en organisaties die op deze wijze veel kunstenaars uit derdewereldlanden helpen.





# Vieringschema

03 juni / 04 juni

• Feest van de H. Drie-eenheid

10 juni / 11 juni

• 10e zondag door het jaar

• Feest van het H. Sacrament

17 juni / 18 juni

• 11e zondag door het jaar

• Vaderdag

 <b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Ex. 34,4b-6.8-9 ✨ Tweede lezing: 2 Kor. 13,11-13 ✨ Evangelie: Joh. 3,16-18	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Deut. 8,2-3.14b-16a ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 10,16-17 ✨ Evangelie: Joh. 6,51-58	<b>lezingen</b> ✨ Eerste lezing: Ex. 19,2-6a ✨ Tweede lezing: Rom. 5,6-11 ✨ Evangelie: Mt. 9,36 - 10,8
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Jongerengroep "Nacht zonder dak" Yves Mambueni/Ramon Roks <b>14:00</b> First Communion (English) English choir Yves Mambueni/Frits Hendriks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Ton van Balveren	<b>zaterdag   zondag</b> <b>19:00</b> Vormselviering Familiekoor Mgr. G. de Korte <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Ramon Roks
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Dames- & Herenkoor Martin Claes
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Ton van Balveren	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoar Ramon Roks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Ramon Roks
 <b>Sint-Joris Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Samenzang Ramon Roks
 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 <b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Ton van Balveren	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Eigen muziek Yves Mambueni	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Voice Martin Claes
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Ramon Roks	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers

	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> <sup>④</sup> ✨ Eerste lezing: Jer. 20,10-13 ✨ Tweede lezing: Rom. 5,12-15 ✨ Evangelie: Mt. 10,26-33	<b>lezingen</b> <sup>①</sup> ✨ Eerste lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a ✨ Tweede lezing: Rom. 6,3-4.8-11 ✨ Evangelie: Mt. 10,37-42	<b>lezingen</b> <sup>②</sup> ✨ Eerste lezing: Zach. 9,9-10 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,9.11-13 ✨ Evangelie: Mt. 11,25-30
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eerste Communieviering Familiekoor Martin Claes/Frits Hendriks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parnassuskoor Frits Hendriks <b>14:00</b> English Mass English choir Martin Claes	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop ☕</i>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Andiamo Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Mazing Joy Ramon Roks
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Mazing Joy Martin Claes	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoar Jack Steeghs	<b>zondag</b> <b>10:30</b> Oogstdankviering ZLTO Buurderij De Lage Hof Samenlang Jack Steeghs/Ds.Henk Fonteyn	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoar Frits Hendriks
	<b>Sint-Joris Heumen</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie New Challenge Ton van Balveren	<i>Géén viering</i>
	<b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Samenlang Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Samenlang Jack Leo
	<b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Voice Frits Hendriks	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Familiekoor Jack Leo
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<i>Géén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
	<b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Eucharistieviering Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Eucharistieviering Martin Claes



## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op 

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

### Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 09 juni	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 11 juni	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 14 juli	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 02 juni	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 07 juli	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.

### Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 16 juni	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
-----------------	-----------	---------------------------------------

### Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 23 juni	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	--------------------------------------

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 02 juni	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 07 juli	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
------------------	-----------	---

### Batenburg | Stadswal

maandag 29 mei	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 26 juni	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

### Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 02 juni	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 juli	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.





*De maand mei heeft haar tijd gehad  
Het was aan de frisse kant en nat,  
Juni, de maand van het H. Sacrament  
En ook Petrus en Paulus zijn weer present.  
En vaak helpt Antonius ons op het juiste zoekerspad.*

*Juli, aandacht voor Donatus, vroeger geëerd met een  
processie:  
Nog altijd te hulp geroepen bij donder- en bliksem-  
agressie.  
We bidden te beschermen ons pand  
En ons gezin tegen alle onheil en schand  
En natuurlijk ook tegen recessie.*

Toon van Duifhuizen

### HERNENSE STRATENMARKT

Op 10 juni vindt tussen 12.00 en 17.00 uur in Hernen de jaarlijkse stratenmarkt plaats, deze keer op zaterdag. Op deze dag wordt de mogelijkheid geboden om de kerk te bezichtigen, een kaarsje bij Maria te laten branden en te luisteren naar orgelmuziek die gespeeld wordt op het monumentale Rütterorgel door de organisten Bram Bochove en Carel de Vor. Op een groot scherm in de kerk wordt doorlopend een presentatie vertoond. De orgelbouwer laat hierin zien wat er allemaal komt kijken bij de restauratie van een orgel. Het orgel in onze kerk is gebouwd door Wilhelm Rütter uit Kevelaer in 1857 en vanuit de oude H. Judocuskerk in 1893 overgeplaatst naar de huidige kerk. Dit orgel, een rijksmonument, staat op de nominatie om een grondige restauratie te ondergaan. Er is regelmatig onderhoud gepleegd, maar een grootschalige renovatie is steeds uitgesteld. Het bespelen ervan vergt van de organist enige aanpassing omdat verschillende registers blijven hangen en niet meer bruikbaar zijn. Om de restauratie uit te voeren worden de verschillende onderdelen gedemonteerd en naar de restaurateur vervoerd, de orgelkast wordt op locatie aangepakt. Er zijn verschillende instanties die hun bijdrage hierin al hebben toegezegd. Daarnaast zal er nog een crowdfundingactie worden opgestart, hierover later meer. Op 10 juni wordt in de kerk alvast een bus geplaatst waarin u een bijdrage aan de restauratie kunt deponeren.



De contactraad

### MISINTENTIES

4 juni: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Ria van Heumen-Loermans, Gerda van Heumen-Loeffen, familie Peters-Grim, Ben Peters, Gemmy Peters, Tom van Lieshout

18 juni: Ria van Heumen-Loermans, Thé en Trees Reuvers, Toon Hendriks, Bert van Duifhuizen

Gelieve de misintenties voor de maanden juli en augustus vóór 7 juni in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

### BIJZONDERE ONTMOETING

Op dinsdag 28 maart 2023 was ik als koster in de H. Judocus bezig met wat voorbereidingen voor de weekendvieringen. Door de glazen deur zag ik twee dames in de Mariakapel. Even later klopte een van hen op de deur en op hun verzoek deed ik deze open. Ze vertelden dat ze de 'Walk of Wisdom' aan het wandelen waren. (Dit is een pelgrimsroute van 136 km rondom Nijmegen. Los van religie en geïnspireerd door de natuur). Onze ervaring is dat veel van de deelnemers aan deze tocht onze Mariakapel bezoeken. Om even uit te rusten, zich te bezinnen en te

schuilen als het nodig is.

Een van de dames overhandigde mij een zilveren rozenkrans met de mededeling: "Kijk maar wat je er mee doet. Er is wel een schakel stuk. Ik heb besloten om deze rozenkrans die ik op mijn Eerste Heilige Communie heb gekregen tijdens deze wandeltocht aan iemand te geven. Wil je hem ook repareren?" Ik was wel verrast over deze vraag. Na-



dat ik de dames de kerk had laten zien, stelde ik voor om dit aandenken zonder het te repareren in de vitrine bij het St.-Jozefaltaar neer te leggen. De rozenkrans is afkomstig uit bedevaartsoord Banneux Notre-Dame (provincie Luik in België). Op mijn vraag: "Wie bent u?" was haar antwoord "Anna uit Weert".

Een bijzondere ontmoeting op zo maar een dag.



Geert Peters



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- In onze laatste vergadering hebben we kennis gemaakt met de nieuwe pastoraal werker Frits Hendriks. Frits zal onze contactpersoon in het pastoresteam zijn en bijgevolg ons maandelijks overleg bijwonen. Na een uitgebreide persoonlijke kennismaking en uitwisseling van gedachten heeft een prettige discussie met Frits plaatsgevonden waarbij de vele facetten van en vragen bij het werk van een geloofsgemeenschap aan de orde zijn geweest. Als contactraad zijn we enthousiast over de toekomstige samenwerking met Frits Hendriks.
- De felicitaties van de contactraad gaan uit naar Michèl Willemse met de koninklijke onderscheiding die hij o.a. voor zijn werk voor onze parochie heeft mogen ontvangen. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau zeer verdient.
- Het is opvallend hoeveel uitvaarten er de laatste tijd in onze kerk plaatsvinden. Gelukkig heeft dit nog niet geleid tot problemen bij het verzorgen van de vieringen.
- Binnen het bestuur heeft Jac Trum de taak van vrijwilligerscoördinator op zich genomen, zoals gemeld in de Apostelbode nr. 4. Als contactraad willen we eenieder vragen die een visie heeft op deze taak dit kenbaar te maken. Dit kan eventueel via de secretaris van de contactraad.
- Zeker vijfhonderd enthousiaste belangstellenden hebben kunnen genieten van het jubileumconcert van het Parnassuskoor op 16 april. Mooi om te horen hoe het repertoire van het koor zich in veertig jaar ontwikkeld heeft en knap hoeveel leden van het koor vanaf de start van het koor lid zijn. Alle leden van het koor van harte gefeliciteerd met dit jubileum.
- Het laatste jaar is het aantal muziekuitvoeringen in onze kerk toegenomen. Door de vele kerksluitingen in onze regio zijn er minder plaatsen om muziek-

uitvoeringen te organiseren in een kerk. Bovendien wordt de akoestiek in onze kerk door deskundigen als erg goed beoordeeld. Het gevolg is dat het aantal verzoeken van derden om een uitvoering te mogen organiseren in onze kerk toeneemt. Wij hopen dat u dit waardeert en ook een bezoek brengt aan deze uitvoeringen.

- De komende maanden zijn er nog twee bijzondere uitvoeringen. Op 11 juni organiseert de Mozartkring Niederrhein/Gelre een concert van het Nederlands Jeugd Strijkorkest + Blazers in onze kerk. Zoals reeds vermeld in Apostelbode nr. 4 bent u allen van harte welkom. Op 24, 25 en 29 juli zullen deelnemers aan de masterclass van het studentenfestival, van de Euregio Rijn-Waal, 's avonds een pianoconcert verzorgen in onze kerk. Nadere informatie elders in deze Apostelbode.

Hein Kroft

### KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Michèl Willemse werd onlangs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de geloofsgemeenschap Emmanuel was hij vanaf 1980 koster en eindredacteur van het toenmalige 'Kerknieuws'. Door pastoor Frans Verheijen werd hij naar de Antonius Abtkerk gehaald om daar hoofdkoster te worden. Nog steeds brengt hij het parochieblad rond. Gedurende veel jaren heeft hij ook allerlei mensen geholpen met hun belastingaangifte. Hij



is dus gehuldigd na meer dan veertig jaren actief vrijwilliger te zijn. Jammer dat zijn vrouw Aggie en zijn dochter Irene dit heuglijke feit niet meer mee konden vieren.



### AANKONDIGING

Op zondag 25 juni om 11 uur vieren we bij de Oude Toren in een Openluchtmis, het feest van Johannes de Doper.

Namens de organisatie welkom!

Leo Bijmans





### DODENHERDENKING

Op donderdag 4 mei was er een oecumenische viering in de H. Antonius Abtkerk te Nederasselt. Het thema voor dit jaar was: leven met oorlog. Deze viering werd voorgedaan door pastor Yves en dominee Peter van den Berg. Beide heren droegen rode stola's die symbool staan voor de kleur rood als kleur van het bloed dat vele mensen betaald hebben voor hun inzet en overtuiging, maar het is ook de kleur van de Heilige Geest, die mensen creatief maakt en inspireert tot goede daden. Er waren vele gelovigen uit onze eigen parochie maar ook van de cantorij van PKN Heumen. Verder ook diverse vertegenwoordigers van de gemeente Heumen. Het gilde Salvator Mundi uit Nederasselt en gilde St.-Antonius Abt uit Overasselt waren in vol ornaat



present. Aan het einde van de bijeenkomst werd een kaars ontstoken aan de paaskaars, het symbool van Christus die het lijden en de dood op zich nam en overwon. De aangestoken kaars werd door de voorgangers meedragen naar het bevrijdingsmonument. De beide gildes gingen voor in de tocht naar het bevrijdingsmonument tussen Nederasselt en Overasselt, waar door de beide voorgangers het licht geplaatst werd.



present. Aan het einde van de bijeenkomst werd een kaars ontstoken aan de paaskaars, het symbool van Christus die het lijden en de dood op zich nam en overwon. De aangestoken kaars werd door de voorgangers meedragen naar het bevrijdingsmonument.



De beide gildes gingen voor in de tocht naar het bevrijdingsmonument tussen Nederasselt en Overasselt, waar door de beide voorgangers het licht geplaatst werd.



### VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 23 april was er weer een gezellig vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Nederasselt. Na ontvangst met koffie of thee met een lekkere koek werden de jubilarissen gehuldigd. Gemmalien Langenhuyzen en Gemma Willems hebben zich al 25 jaar ingezet als interieurverzorgsters in onze kerk. Henk van Sonsbeek werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarige inzet als collectant. Alle jubilarissen kregen een passend presentje. Ook werd er nog een minuut stilte gehouden voor mevrouw Ariëns-van den Berg die jaren vrijwilligster geweest is, maar helaas op 22 april is overleden.

De contactraad





## VANUIT DE CONTACTRAAD

### VERSLAG VERGADERING VAN 3 MEI 2023

Bij deze vergadering was Piet van Erp aanwezig. Piet maakt een inventarisatie over de communicatie binnen de parochie en naar buiten toe. Hij bezoekt daarvoor onder meer de contactraden.

### BOUWKUNDIGE ZAKEN

- De deuren van de sacristie worden opgenomen in de SIM-aanvraag voor 2024. Dat betekent dat ze tot volgend jaar zullen moeten wachten.
- In juni komt de onderhoudsmonteur voor het onderhoud van de verwarmingsketels in de kerk en in de pastorie.

### VIERINGENROOSTER

Op zondag 2 juli is er geen viering in de kerk. In plaats daarvan wordt een ontmoetingsviering van ZLTO in of bij de Buurderij gehouden.

### EERSTE COMMUNIE

Dit jaar zijn er in Overasselt geen eerstecommunicanten.

### CONCERTEN IN DE KERK

Op zondagmiddag 25 juni zal Gemengd Vocaal Een-voor-Twaalf om 15.30 uur een concert geven in onze kerk, met als titel Rondom de Noordzee. Het programma omvat een mix van religieuze en profane composities uit landen rondom de Noordzee vanaf begin negentiende eeuw tot nu.

### VASTENACTIE

De Vastenactie heeft ruim € 1700,- opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en natuurlijk aan de collectanten.

### ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Begraafplaats
- Terugblik Apostelvergadering

## VOEDSELKAST IN OVERASSELT

Sinds november 2022 is er in Overasselt een voedselkast. Deze hangt achter het Verenigingsgebouw. Vol enthousiasme zijn vrijwilligers van het Verenigingsgebouw en de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt begonnen met het verzamelen van voedsel en verzorgingsproducten voor in de voedselkast. We zijn nu meer dan een half jaar verder en de conclusie is dat de producten hard nodig zijn. Het neerleggen van voedsel in de kast door de inwoners van Overasselt stagneert echter en is onvoldoende

voor de hoeveelheid mensen die het nodig hebben. Voedsel dat in de kast wordt gelegd, is er binnen een paar uur alweer uitgehaald. Hierdoor ziet de kast er vaak leeg uit. Kortom, er zijn nog veel voedsel- en verzorgingsproducten nodig om iedereen die het nodig heeft te kunnen voorzien.

Een aantal mensen heeft aangegeven geen voedsel in de kast te durven leggen. Daarom hebben we besloten om in het portaal van onze kerk twee weken lang (van 3 juni t/m 18 juni) de mogelijkheid te creëren om voedsel en verzorgingsproducten in een krat in het voorportaal van onze kerk te leggen. Dit kunt u anoniem doen, tijdens de openingsmomenten van de kerk.

We zijn op zoek naar voedsel of verzorgingsproducten in onaangebroken verpakkingen, waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken, zoals potten groente, rijst, zeep, shampoo, etc. Dus GEEN vers voedsel zoals vruchten en verse groentes. De producten zullen door vrijwilligers uit het voorportaal worden gehaald en in de voedselkast worden gelegd.

We danken u bij voorbaat voor uw barmhartigheid.

Adelheid den Hollander,  
voorzitter Verenigingsgebouw en lid contactraad  
Jolanda Massaar, voorzitter contactraad



## LINTJESREGEN IN OVERASSELT

Afgelopen april ontvingen onze vrijwilligers Ricky Ariëns-Langenhuijzen en Riet Dinnissen-van Eeuwijk een koninklijke onderscheiding, mede vanwege hun inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Ricky is al heel lang actief voor de kerk. Dit jaar viert zij haar 25-jarig jubileum als vrijwilliger, maar ze is bijna zeker al enkele jaren langer aan het werk en gestart als voorganger bij de werkgroep avondwaken. Helaas kunnen we dat in onze administratie niet meer precies terugvinden. In ieder geval heeft ze zich in 1998 aangesloten bij de werkgroep interieurverzorgers. Sinds november 2012 is ze ook nog actief als lid van het pastoraat van nabijheid,

waarvan de laatste jaren als voorzitter. Daarnaast collecteert ze al vele jaren voor de Vastenactie.

Ook Riet kennen wij al lang als kerkelijk vrijwilliger. In maart 2001 is zij begonnen als lid van de werkgroep avondwaken. Kort daarna heeft ze zich ook nog aangesloten bij de werkgroep lectoren. Sinds april 2015 is zij bovendien acoliet bij uitvaarten.

Ricky en Riet, van harte gefeliciteerd met jullie welverdiende onderscheiding!

Nog een andere inwoner van Overasselt ontving een lintje: Gerard Duighuisen. Ook hem wensen we proficiat!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



Ricky Ariëns-Langenhuijzen



Gerard Duighuisen



Riet Dinnissen-van Eeuwijk

foto's: *Hét Gemeentenieuws* 6 mei 2023



## EMMANUELKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de vergadering van de contactraad op 19 april was Piet van Erp op bezoek. Hij is bezig om te bekijken wat er op het gebied van de communicatie binnen de parochie kan worden verbeterd.
- Betsie van der Wijst heeft een heel mooie bijdrage rond Sacramentsdag geschreven; die staat elders in deze uitgave.
- De data in ons filmprogramma voor het komende seizoen zijn vastgelegd. Op 22 september starten we weer.

- De laatste vergadering in dit seizoen van de contactraad is op woensdag 12 juli om 19.00 uur.



Namens de contactraad, Tini Poos

### HERBERGKOFFIE

In de komende periode staat op de woensdagen 7 en 21 juni en 5 juli de deur weer open. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom!

Tini Poos





## SINT-GEORGIUSGILDE WEER TERUG IN DE SINT-JORISKERK NA HONDERDEN JAREN

Op zondag 23 april jl. was het de dag van onze parochiepatroon Sint-Georgius.

Na vele eeuwen was ons gilde weer terug in de Sint-Joriskerk.

Onze protestante vrienden hebben op deze zondag plaatsgemaakt zodat de gildemis in de Sint Joriskerk gevierd kon worden. Dank aan ds. Kroesbergen en het kerkbestuur.

In deze dienst, die tevens in het teken stond van de vrijwilligers uit de parochie, gingen pastor Yves Mambueni en pastor Aloys van Velthoven voor en de muzikale medewerking was in handen van New Challenge.



Aan het einde van de dienst sprak burgemeester Joerie Minses een aantal jubilarissen toe.

Gerard Kerkhoff, 70 jaar lid, Wim van Rossum, 65 jaar lid, kregen een speciaal ontworpen insigne opgespeld door de burgemeester. Verder is Theo Noy 50 jaar lid en Toine Lamers 25 jaar. Allen zeer trouwe leden van ons gilde. Onze hoofdman Emiel Kerkhoff mocht Hans Hoenselaar als erelid benoemen van ons gilde voor zijn verdiensten aan ons gilde en ook aan de Heumense samenleving.

Na de dienst is het gilde richting Jan en Coby Janssen-Bouwmeester gegaan. Niet gemarcheerd, want een gilde 'gaat'. Bij de schuren van Jan en Coby is een staatsiefoto gemaakt van ons gilde.

Jaarlijks maken wij een foto op een locatie waarvan bekend is dat die in de nabije toekomst zal verdwijnen of sterk zal veranderen.

Na een fantastische lunch in ons gildehuis Kanaalzicht, hebben wij een laatste ronde gemaakt door het dorp, met (toen nog) koning Wilbert Stevens.

Aangekomen op het schietterrein hebben de burgemeester, de pastors, de keizer en de beschermheer de wedstrijd geopend door ieder een schot op de vogel te lossen.

Na 286 schoten werd het laatste stukje naar beneden geschoten door Rens Hoenselaar. Hij mag zich

daarmee de nieuwe koning van het Sint-Georgiusgilde noemen.

Helaas konden wij geen rondgang meer maken door het dorp met de nieuwe koning. De weergoden waren ons niet gunstig gezind en daarom hebben wij koning Rens in het gildehuis ingehuldigd.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Dekenschrijver Sint-Georgiusgilde Heumen

## VASTENACTIE 2023 HEUMEN

Dit jaar kon de Vastenactie als vanouds weer van start gaan. De afgelopen jaren kon die niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Ook de vastenmaaltijden konden weer plaatsvinden. Dit alles voor het ondersteunen van een project in Zuid-Soedan. De vier dames die gekookt hebben voor de vastenmaaltijden hebben samen € 363,- bij elkaar gebracht. Bedankt Tonnie Jansen, Thea Dinnissen, Dinie Kessler en Riek Wientjes voor jullie inzet bij deze vastenmaaltijden. Dank ook aan Monique Arts voor de coördinatie en dank aan pastor Yves Mambueni voor het beschikbaar stellen van het parochiecentrum.

Ook de huis-aan-huiscollecte kon dit jaar weer gehouden worden. Deze heeft totaal € 838,- opgebracht. Ook de collectanten hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan dit goede doel. En natuurlijk is ook een bedankje aan de mensen die financieel aan deze projecten bijgedragen hebben op zijn plaats.

Leo van Oss

## VRIJWILLIGERSFEEST

Na de eucharistieviering op zondag 23 april in de Sint-Joriskerk waren de vrijwilligers uitgenodigd in dorpsshuis 'Terp'.



Er werd koffie en thee geserveerd met iets lekkers. Daarna was het tijd voor een borreltje. Er waren dit jaar geen jubilarissen, maar de vrijwilligers vonden



het prettig om elkaar deze morgen te ontmoeten. Er hing een gezellige sfeer. Hierna hebben we samen een lekkere lunch gehad.

We kunnen terugzien op een mooie vrijwilligersbijeenkomst.

Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet.

Contactraad Heumen



## H. VICTOR - BATENBURG

### KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

#### WAT EEN VERRASSING

Onze buurman Martin mocht met een busreis mee op een uitje, maar hij had een probleem: zijn vrouw Magda moest naar een begrafenis. En dan konden wij met hem mee? We moesten er wel netjes opstaan want de anderen waren ook netjes gekleed. Wij vonden dat wel een geweldig aanbod en wij stonden om 9.15 uur klaar met wat snoepjes voor in de bus en een boekje om aantekeningen te maken. Tijdens de rit zeg ik nog: "Het is vandaag lintjesdag!"

Wij komen in Wijchen bij het kasteel, geen bus, die komt nog! Binnen in de ontvangsthal had ik nog niets in de gaten, ik dacht die mensen staan te wachten op de bus!

Er komt een mevrouw naar mij toe, niks op pad met uw buurman Martin vandaag. Hij heeft helemaal geen uitje waar u met uw vrouw Riet 'toevallig' ook mee kan. We blijven gezellig hier, samen met uw familie

waarvan maar liefst alle vijf kinderen met hun partner vandaag ook aanwezig zijn.

Ik kon het echt niet begrijpen wat er ging gebeuren en had best wat tijd nodig om het tot mij toe te laten. Wij mochten mee naar de trouwzaal, heel mooi met zware meubels met koffie en gebak, en tevens kennismaken met anderen die waren voorgedragen en met burgemeester en wethouders. Hierna werden we begeleid naar gereserveerde plaatsen in de

raadszaal. Het was spannend. Onze kinderen met partners waren ook in deze zaal, evenals de mensen die hun bijdrage aan dit gebeuren geleverd hadden. Heel fijn dat zij hierbij aanwezig mochten en konden zijn.

Zo kon de burgemeester in naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zeven personen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ik wil deze onderscheiding als blijk van waardering vanuit de samenleving met veel plezier dragen.

Daarna gingen we naar de ontvangstruimte om allemaal samen het glas te heffen, dankjewel.

Vrijwilliger zijn kun je niet alleen! Riet, mijn echtgenote, staat volledig achter mij en al die mensen om ons heen in verschillende groepen en plaatsen zijn hier ook bij betrokken.

We hebben met onze kinderen samen nog gezellig geluncht, en thuis mochten wij nog vele felicitaties in ontvangst nemen.

Bert en Riet van Boxtel





*Benedictus XVI*  
1927 – 2022

## *Benedictus XVI*

*(Jozef Ratzinger)*

1927 – 2022

Op voorspraak van Sint-Petrus en Sint-Paulus  
en alle heilige apostelen  
bidden we voor paus Benedictus XVI,  
die zo lang en op zoveel wijzen  
met zijn leven en werken  
de Kerk naar best vermogen gediend heeft;  
dat hij gedragen door de Goede Herder  
nu mag binnentreden in het hemels Vaderhuis  
en Hem mag ontmoeten  
die hij als de Weg, de Waarheid en  
het Leven verkondigd heeft:  
Christus de Heer.

Amen

1927 Geboren in Marktl am Inn (Duitsland)

1951 Priester gewijd

1959 Hoogleraar (fundamentele theologie en dogmatiek)

1977 Benoemd tot aartsbisschop van München-Freising en kardinaal

1981 Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

2005 Gekozen tot paus Benedictus XVI

2013 Paus-emeritus

2022 Overleden in Vaticaanstad

©Foto: Vatican Media

BISDOM  ROERMOND

### **PAUS BENEDICTUS XVI**

In deze Apostelbode wil ik wat aandacht schenken aan de in december 2022 overleden paus Benedictus XVI, middels een kleine levensloop.

#### **1927**

Paus Benedictus XVI werd geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, zoon van politieagent Joseph Ratzinger sr. en de als kokkin werkende Maria Peinter op 16 april 1927 in Marktl am Inn in de deelstaat Beieren. Hij was de jongste in een gezin van drie kinderen en bracht zijn jeugd door in Traunstein, een kleine stad aan de Oostenrijkse grens.

#### **1939**

Begin 1939 werd Joseph Ratzinger leerling van het Traunsteiner Studienseminar Sankt Michael waar hij een priesteropleiding voor arme leerlingen volgde. Hij moest hier wel de lessen volgen, omdat de leerlingen die geen lid van de Hitlerjugend waren vanaf 1938 geen recht meer hadden op tegemoetkoming in de studiekosten. Maar in 1943 werd hij toch samen met zijn klas ingezet bij het luchtafweergeschut en in 1944 bij de aanleg van pantserbarrières.

#### **1959**

Vanaf 1959 tot 1963 had hij als professor een leerstoel aan de universiteit van Bonn voor fundamentele theologie. Van 1963 tot 1966 was Ratzinger professor met een leerstoel voor dogmatiek en dogmageschiedenis. En van 1966 tot 1969 was hij ook professor met dezelfde leerstoel aan de universiteit van Tübingen.

#### **1977 – 1981**

Op 28 mei 1977 werd hij tot aartsbisschop van München gewijd en tijdens het consistorie van 27 juni dat jaar werd hij tevens kardinaal. Later in datzelfde jaar werd hij nog hoofddocent aan de universiteit van Regensburg. Ook werd hij op 25 november 1981 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

#### **2005**

Tijdens de vierde stemronde in de Sixtijnse kapel op 19 april 2005 werd kardinaal Joseph Ratzinger tot paus gekozen en nam na zijn verkiezing de naam aan van Benedictus XVI.

#### **2013**

Paus Benedictus maakte op 11 februari 2013 tijdens een consistorie bekend dat hij op 28 februari 2013 om 20.00 uur zou aftreden omdat hij door zijn hoge leeftijd, hij was toen 85 jaar, geestelijk en lichamelijk niet meer de kracht had om zijn functie uit te oefenen. Na zijn aftreden werd hij aangeduid als paus emeritus.

#### **2022**

Op 28 december 2022 aan het einde van de audiëntie werd meegedeeld dat de gezondheid van Benedictus achteruitging. En op 31 december stierf Benedictus op 95-jarige leeftijd in een Vaticaanse klooster. Op 5 januari 2023 vond de uitvaart plaats op het Sint-Pietersplein. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een regerende paus voorging in de eucharistie bij het afscheid van een voorganger.

Hans Vermeulen



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Op 16 juni 1935 werd **Zus Francien Arts-Kessler** geboren op Worsum in Overasselt. Zij was de jongste in een het gezin met nog twee meisjes. Zus heeft veel mee moeten maken in haar leven. Haar moeder overleed al op jonge leeftijd en door een blikseminslag brandde het ouderlijk huis af. Zij leerde in 1962 haar man Jac kennen, ze trouwden en gingen wonen aan de Valkstraat. Ze kregen samen zes kinderen. Door een tragisch ongeval overleed op 6-jarige leeftijd haar dochttertje Marian. Dit trof het gezin diep, het verlies is Zus nooit te boven gekomen. Toch moest ze door, ze was druk met de huishouding en boerderij. In 2005 verhuisde ze samen met haar man naar de P. van Kuppenveldstraat. In 2015 overleed haar man. Na een kort ziekbed is Zus op 14 april thuis overleden. We hebben haar te ruste gelegd bij haar man en dicht bij Marian op het kerkhof in Overasselt.



**Albert Peters** werd geboren op 2 mei 1944. Hij groeide op aan de Nieuweweg in Wijchen in een gezin van zeven kinderen. Hij was 52 jaar getrouwd met Elly Peters-van Duijnhoven. Uit hun liefde werden twee dochters geboren. Hij was trots op zijn drie kleinkinderen. Zijn levensmotto was: 'Probeer alles eruit te halen wat erin zit, maar heb daarbij vooral plezier in de dingen die je doet'. In 2022 sloeg het noodlot toe en kreeg hij de mededeling dat hij ongeneeslijk ziek was. Op 19 april 2023 is hij, nadat hij alles geregeld had voor zijn uitvaart, rustig ingeslapen. Wij hebben zijn leven herdacht tijdens de uitvaartdienst op 25 april 2023 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna vond de crematie plaats in crematorium Waalstede te Nijmegen.

**Gerda Gremmen-Niehof** zag het levenslicht op 2 december 1929 te Borne. Op 7 november 1953 trouwde zij met Jan Gremmen. Jan is op 27 april 2007 overleden. Ze kregen vier kinderen. Zij was de trotse oma van haar kleinkinderen en overgroot-oma van haar achterkleinkinderen. Zij was een zorgzame moeder, oma en overgrootoma. De tijd kwam dat Gerda steeds meer afhankelijk werd. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in Meander te Wijchen. Op 16 april 2023 is zij rustig ingeslapen. Haar uitvaart was op 21 april 2023 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Op 22 april 2023 is **Miets Ariëns-van den Berg** in Catharinahof overleden. Zij is 89 jaar geworden. Miets is in Neerloon geboren als oudste in een gezin van zes kinderen. Toen zij trouwde met Jan Ariëns zijn ze in Nederasselt gaan wonen en kregen zeven kinderen. Later kwamen daar de klein- en achterkleinkinderen bij. Miets is vele jaren lid geweest van het dames- en herenkorps van Nederasselt en het maken/borduren van kaarten was een grote hobby van haar geworden. Omdat ze meer zorg nodig had is ze in 2021 verhuisd naar Catharinahof in Grave. De laatste paar maanden kreeg ze een wondje aan haar voet en werd ze stiller en in zichzelf gekeerd. Op 28 april was de uitvaart van Miets in de kerk van Nederasselt en hebben we haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Op 28 november 1950 is **Frans Meuwese** geboren te Amsterdam. Hij heeft in 1983 zijn jawoord gegeven aan Monique Teurlings. Hun liefde werd bekroond met de geboorte van twee zoons. Frans leefde volgens zijn lijfspreuken: 'Always look on the bright side of life', 'Alles zal reg kom' en 'Rust, rustig'. Voor hem was het leven een uitdaging. Hij nam het zoals het kwam en gaf er dan altijd een positieve draai aan. Nooit zag hij beren op de weg. Hij is op 20 april 2023 overleden in het bijzijn van dierbare familie. Zijn afscheidsdienst was op 28 april 2023 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 28 april 2023 is **Nel de Jong-Hermans** overleden in Meerstaete te Wijchen. Zij was de echtgenote van Kees de Jong, die haar in de dood is voorgedaan. Zij was de moeder van drie kinderen en de oma van twee kleinkinderen. Haar kracht toonde zij in het klaarstaan voor anderen, wat zich uitte in het vele vrijwilligerswerk, waarmee zij in haar jeugd begon en waarin zij tot hoge leeftijd actief was. Er zijn nog meer aspecten, die haar maakte tot de warme, lieve vrouw die een plekje had in de harten van velen. Zij heeft ook de zorg voor haar zoon Erik op zich genomen. Hij is haar voorgedaan in de dood en dit heeft haar veel pijn gedaan. Zij mocht bijna 91 jaar worden. Tijdens de crematiedienst op 4 mei 2023 in het crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen hebben wij van haar afscheid genomen.

**Truus Bergman-Langeveld** is in 1934 geboren in Groesbeek, het dorp dat haar altijd lief is gebleven.

Ze was getrouwd met Frans en samen kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze was dol op haar kleinkinderen. Zorgen, poetsen, koken en bakken waren haar lust en haar leven. Er stond altijd een pan soep op het vuur en er was lekker gebak voor iedereen die langskwam. Ze ging er ook graag op uit om op verschillende plekken de lekkerste ingrediënten voor haar gerechten te halen. De laatste jaren ging dat wel moeilijker en kon ze minder dingen zelf. Ze verzuchtte dan soms dat Onze-Lieve-Heer haar wel mocht komen halen. Dat heeft Hij gedaan op 10 mei 2023. We hebben afscheid van haar genomen in de Paschaliskerk op 16 mei 2023.

**Ans van den Broek-Straten** werd in 1935 geboren in Wijchen. Als kind in een gezin van zeven was ze de eerste die het huis uitging om een opleiding te volgen tot verpleegster. Werken in de verpleging was een roeping voor haar en in het werk in het ziekenhuis vond ze alles wat ze zocht. Ans heeft veel tegenslagen en verdriet te verduren gehad in haar leven. Maar het werken in de zorg is haar altijd veel voldoening en vreugde blijven geven. Vele jaren heeft ze gewerkt bij de zusters in Tienakker. Vreugde vond ze ook bij haar zoon Ed, die buitengewoon belangrijk voor haar was. De laatste jaren heeft ze doorgebracht in Portiuncula, waar ze op 11 mei 2023 na een kort ziekbed is overleden. We hebben afscheid van haar genomen in Alverna op 16 mei en haar lichaam vervolgens te ruste gelegd bij haar man Wim op de begraafplaats in Wijchen.



**Wiel Arts (89)** leefde zijn leven op Alverna. Afkomstig uit een groot gezin van veertien, bekwaamde hij zich tot een creatieve en vakkundige timmerman. Hij huwde met Mien en het echtpaar kreeg vier kinderen. Een generatie later gezegend met acht kleinkinderen en twee generaties later acht achterkleinkinderen. Wat een rijkdom. Maar er was ook groot verdriet voor Mien en Wiel door het veel te vroege overlijden van een dochter en zoon. Het noodlot zorgde voor een nog hechtere band in het gezin, met Wiel als harde werker en rustige verbinder: hij had alles voor zijn gezin over. Na een kort ziekbed is hij op 12 mei rustig heengegaan en op 19 mei na de afscheidsviering in de H. Jozef begraven op het naastgelegen kerkhof.

### OPLOSSING PUZZEL

#### IN ALFABETISCHE VOLGORDE

Er zijn zeven (7) sacramenten.

Antwoorden:

Abdijpoort-Adat-Bedienen-Begin-Bel-Biecht-Boete-Brood- Communie- Cue- Dip- Doop- Eed- Erfzonde- Erg- Eucharistie- Handoplegging- Huwelijk- Inzegenen- Kans- Kei- Mei- Nood- Olie- Oost- Parodie- Priesterschap- Ring- Riten- Stal- Tent- Vormsel- Water- Wonen- Zeden- Zalf- Zee- Ziekenzalving- Ziekte- Zielen

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....  
Adres: .....  
.....  
Postcode+Woonplaats .....

**PIER**

Ik heb er wel eens een opgeraapt, zo'n dikke regenworm, zo'n glibberige pier. Hij kronkelde langs mijn vingers, het was een griezelig gevoel. Mijn partner komt ze regelmatig tegen in zijn stukje volkstuin als hij bezig is met het omspitten van de zware kleigrond. Vorige week redde hij er een van een wisse dood, bijna had hij de pier gehalveerd maar het ging nog net goed. Maar wat gebeurde er? Een roodborstje zag het lekkere hapje en slikte in één keer de hele pier door. Mislukte reddingsactie door mijn partner of de normale gang van zaken in de natuur? Ik denk het laatste.



Wij liepen een paar dagen geleden in de overbekende tuinen in het land van Maas en Waal. We hebben voor de tweede keer een abonnement genomen zodat we het hele jaar door de natuur in alle seizoenen kunnen beleven. In deze tijd word je onthaald op vogelgezang in alle toonaarden, prachtig! Er gebeurt van alles als je rondkijkt. Eenden vliegen twee aan twee over je heen, een dikke muis loopt over een bladerhoop, bijen zoeken kleurrijke bloemen op en overall schieten nieuwe planten de grond uit. Bij ons vorige bezoek was alles nog kaal, nu toonde de aarde haar levenslust in volle glorie. Op een doordeweekse dag is het niet te druk. Het is er ook stil, al fluiten de vogels dwars door die stilte heen alsof ze weten dat er nu extra goed geluisterd wordt naar hun gezang. Bij ons vol-

gende bezoek zullen er weer andere planten in bloei staan, het frisse lentegroen van de bomen zal dieper van kleur zijn en de vogels zullen druk zijn met hun kersverse gezin. Alles is voortdurend in beweging. De tuinen zijn een verademing, een mens kan niet zonder natuur en zonder stilte. Ik was afgelopen week weer onder de indruk van de stilte bij de jaarlijkse dodenherdenking. Jong en oud, iedereen staat bewegingloos en stil bij elkaar, twee stille minuten waarin de geschiedenis van de mensheid voorbijkomt. De kleurrijke bloemenkransen, de verhalen van de mensen, de muziek, en af en toe een vogel die voorbijvliegt als een teken van vrede. Het leven moet hoe dan ook weer doorgaan.

Ik heb met verbazing zitten kijken naar wat zich in Engeland afspeelde bij de kroning van de nieuwe koning, het was alsof ik in een andere eeuw was beland. Een perfect geregisseerde dienst in de kerk met fantastische koorzang en een enorme drukte in de straten van Londen. Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Volgende week kan ik uitwaaien aan het strand van Scheveningen, even de gewone wereld achterlaten in de golven, schelpjes rapen en een bezoek brengen aan de Pier met een hoofdletter. Als we daar aan de koffie zitten zal ik heel even de pier met een kleine letter in de volkstuin herdenken.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368  
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)  
 Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

**Pastoraal team**

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraalwerker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19  
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## SACRAMENTS DAG

Op de tweede donderdag na Pinksteren is het Sacramentsdag. In sommige landen wordt dit ook op die dag gevierd en is het zelfs een vrije dag, maar in Nederland vieren we Sacramentsdag op de zondag erna. De ouderen onder ons, of degenen die zijn opgegroeid in Limburg, herinneren zich misschien nog wel de processie die traditioneel gehouden wordt op Sacramentsdag. De hostie wordt dan in een mooie, gouden monstrans geplaatst, die gedragen wordt door de priester. Vergezeld door misdienaars, de harmonie of fanfare, de communicanten van dat jaar en andere verenigingen trekt men door het dorp.

In de katholieke kerk kennen we zeven sacramenten (weet u nog welke dat zijn?). Deze feestdag gaat over één daarvan: de eucharistie. Meer bepaald: het geloof dat Jezus werkelijk aanwezig is in de geconsecreerde hostie. Daarom wordt de hostie getoond in de processie. In kleinere vorm doen we dat elke keer als we bij elkaar komen voor de eucharistie. Na de consecratie heft de priester de hostie omhoog om daarmee te laten zien: hierin is Jezus aanwezig bij ons.

Het is een herinnering aan het Laatste Avondmaal. Jezus heeft toen het brood gebroken en rondgedeeld en de beker wijn rondgedeeld en daarbij gezegd dat dit zijn Lichaam en Bloed is, dat Hijzelf daarin aanwezig is. Vervolgens gaf Hij zijn leerlingen de opdracht dit te blijven doen om Hem te gedenken.

Hij deed dit op de avond dat Hij met zijn leerlingen bij elkaar kwam voor het pesachmaal waarbij ze de bevrijding uit de slavernij herdachten. God heeft een verbond gesloten met zijn volk dat Hij met hen zal zijn. Jezus stelt op Witte Donderdag een nieuw verbond in, waar ook wij deelgenoot van zijn geworden. Elke keer als wij eten van het brood en drinken van de beker herinneren we ons dat verbond van Gods onmetelijke liefde.

Daarmee worden we ook uitgenodigd om te doen zoals Hij deed. 'Blijf dit doen om Mij te gedenken' betekent ook: blijf in de liefde. Blijf je brood delen met de mensen om je heen, drink de beker van vreugde en verdriet met wie je tegenkomt en werk aan bevrijding uit slavernij.

Op Sacramentsdag tonen we de hostie, waarin we Jezus aanwezig weten, en aanbidden die. We tonen onze eerbied voor het offer van Jezus; dat Hij zichzelf heeft gegeven uit liefde voor ons. Tegelijkertijd gaat het op Sacramentsdag niet alleen om het kijken naar het sacrament, maar ook om het doen. Het is ook een uitnodiging aan ons om trouw te blijven aan het verbond. Om open te staan voor Gods liefde en zelf die liefde door te geven aan de mensen om ons heen.

Pastoraal werker Lara van der Zee



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin juni uit en heeft als thema 'Maagd Maria, Zoete moeder van Den Bosch'. Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren vóór 8 juni 2023 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.