

DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 6, juli en augustus 2023



MAAGD MARIA
ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

FUNDAMENT

...Uit Hem ontsproten
bekleed met Zijn hoogste naam

In het kleine
het kwetsbare
herbergt Hij de wonderlijke macht
van Zijn grootheid en kracht

Door Hem geliefd
Erkend

Bij Hem zo welbekend
het mysterie dat adem en leven geeft...

Joke Plamont-Mees

OM TE NOTEREN



Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

25 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN IN BALGOIJ
Openluchtviering feestdag Johannes de Doper
25 JUNI 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'
Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

*** 1 JULI OP REIS MET GEZINNEN: 'DE WONDERLIJKE 7, EEN ONTDEKKINGSREIS'**

Busreis vanuit Wijchen naar museumpark Orientalis en de Cenakelkerk. Meer info en aanmelden: apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

2 JULI 10.30 UUR TERREIN VAN 'DE BUURDERIJ' TE OVERASSELT
Jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering,

4 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

5 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

18 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

19 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

24 JULI 20.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Klavierfestival Nederrijnland

Clara Strobel (België) met werken van L. van Beethoven, F. Liszt en S. Prokofiev

25 JULI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Klavierfestival Nederrijnland

Tonia Ioannou (Cyprus) met werken van D. Scarlatti, L. van Beethoven, Fr. Chopin en S. Prokofiev

29 JULI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Klavierfestival Nederrijnland

Dongping Wang (China) met werken van F. Liszt

1 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

2 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

15 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

16 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

29 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

9 SEPTEMBER 14.30 UUR IN DE TERP HEUMEN

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag Pastoraat van Nabijheid

*** 16 T/M 21 SEPTEMBER**

Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

24 SEPTEMBER 12.00-13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'

Parochiemuseum open, Oosterweg 4 Wijchen

* aanmelden verplicht



Op dinsdagmorgen 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie.



Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
januari	67.187		71.708		+4.521
februari	100.466	167.653	89.987	161.695	-10.479
maart	111.180	278.833	98.106	259.801	-13.074
april	116.168	395.001	104.381	364.182	-11.787
mei	118.939	513.940	106.117	470.299	-12.822

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

TOGETHER: SAMENKOMST VAN GODS VOLK



5-DAAGSE ROMEREIS VAN 28-9 T/M 2-10 2023 (18-35 JAAR)

Samen met duizenden andere jongeren samenkomen in Rome? Het kan eind september van dit jaar.

Op initiatief van Taizé en paus Franciscus verzamelen jongeren uit allerlei verschillende kerken en met zeer diverse achtergronden zich op het Sint-Pietersplein in Rome. Daar wordt, onder de naam 'Together', een bijeenkomst georganiseerd om samen te zingen en te bidden voor de toekomst van onze wereld en van de kerk.

Vanuit parochie De Twaalf Apostelen neemt Ramon Roks deel aan de Nederlandse reis naar 'Together' en jij kan mee! Of je nu protestant bent of katholiek, kerkelijk betrokken of juist helemaal niet, of je al zeker weet dat je mee wilt of dat je enkel voorzichtige interesse hebt, iedereen is welkom!

Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 35 jaar en heb je eventuele interesse in deelname of vragen neem dan vrijblijvend contact op met Ramon via e-mail of whatsapp.

De formele aanmelding voor de reis loopt tot 30 juni, dus laat je interesse snel blijken!

Bij voldoende interesse wordt er gekeken of er ook Taizégebeden en jongerenbijeenkomsten voor deze leeftijdsgroep in Wijchen georganiseerd kunnen worden.

Ramon Roks (Coördinator missionaire parochie)
ramon.roks@detwaalfapostelen.nl
06-19864645

Meer informatie over de reis zelf is te vinden via:
<https://together.oecumene.nl/activiteiten/busreis-rome/>

VANUIT HET BESTUUR

GEVEN MET JE SMARTPHONE!



In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur gekeken naar mogelijkheden om, naast de gebruikelijke manier voor het houden van de collecte, ook digitaal te collecteren. We zijn hierbij uitgekomen bij de Givt-app. Deze app is speciaal ontwikkeld voor digitale transacties in de kerk. Geven via de app is heel eenvoudig. Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen de app te openen, een bedrag te kiezen en vervolgens de manier van geven te selecteren. Giften worden anoniem bijgeschreven op de bankrekening van de kerk, maar de gever ziet op zijn of haar bankafschrift uiteraard wel welk bedrag gedoneerd is en aan welk doel. Vanaf september is het in de Antonius Abt in Wijchen ook mogelijk om te geven via de digitale collecte. In de volgende Apostelbode volgt uitgebreide informatie over het gebruik van de app.

Namens het bestuur,
Carla van der Sterren



GEVONDEN TROUWRING

Op 18 mei jl. vond ik in het grind richting het urnenpad bij de Paschaliskerk een trouwring van een man. In de ring staan een naam en twee data gegraveerd. Ik zou de ring heel graag terugbezorgen bij de eigenaar, die hem wellicht erg mist. Als u de ring kwijt bent, dan hoor ik graag van u!

Mijn gegevens krijgt u door een mail te sturen aan apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Met vriendelijke groet,

Linda Coerwinkel

KOSTERSBIJEENKOMST

Op dinsdag 16 mei waren de koster van De Twaalf Apostelen te gast bij de geloofsgemeenschap H. Judocus in Hernen. Na ontvangst met koffie en zelfgemaakt gebak werden de koster welkom geheten door Geert Peters en stelde iedereen zich voor.

Hierna was het de beurt aan pastor Jack Steeghs om de bijeenkomst te openen. Hij had gekozen voor een toepasselijk verhaal uit de Bijbel, uit het Johannesevangelie de bruiloft van Kana. Daarin wordt gewag gemaakt van water en wijn, symbolen waar ook de koster regelmatig mee te maken hebben. De gebeurtenis in Kana is het eerste wonder waarmee Jezus zich heeft geopenbaard. Jack gaf aan dat deze verhalen doorvertellen belangrijk blijft.

Vanuit de arbocommissie gaf Carla van der Sterren een update over hoe te handelen bij incidenten. Dit naar aanleiding van een voorval in Overasselt, waarbij een kerkbezoeker onwel werd tijdens de viering. Carla gaf de volgorde van handelen aan, signaleren, reageren en indien nodig, alarmeren.

Met een op de meimaand gerichte limerick werd het eerste deel van de middag afgesloten.

De agenda werd vervolgd met een ruime rondleiding door de kerk en boven de gewelven. Vervolgens gaf Geert Peters een PowerPointpresentatie over de vele symbolieken die in de kerk aanwezig zijn, maar niet altijd direct duidelijk.

Met een drankje en een kleine versnapering werd de middag besloten.

Voor de volgende bijeenkomst wordt contact gezocht met de contactraad van een van de geloofsgemeenschappen die nog geen bijeenkomst hebben georganiseerd.

Bert van Boxtel bedankte namens het liturgisch be- raad de organisatie voor deze middag.

Piet van Kerkhof



INTERNATIONAAL PIANOFESTIVAL

Concerten in H. Antonius Abtkerk, Oosterweg 2 Wij- chen

MAANDAG 24 JULI, 20.30 UUR

Clara Strobel (België) met werken van L. van Beet- hoven, F. Liszt en S. Prokofiev

DINSDAG 25 JULI, 20.00 UUR

Tonia Ioannou (Cyprus) met werken van D. Scarlatti, L. van Beethoven, Fr. Chopin en S. Prokofiev

ZATERDAG 29 JULI, 20.00 UUR

Dongping Wang (China) met werken van F. Liszt

De entree is gratis. Verzocht wordt om na afloop een vrijwillige bijdrage te doen.

DOORTJE PETERS SENGERS 102 JAAR

In april werd Doortje 102 jaar. Pastor Yves vierde op dezelfde dag zijn verjaardag, hij wilde graag aandacht besteden aan de speciale verjaardag van Doortje. Yves en Doortje leerden elkaar kennen tijdens de wekelijkse kerkviering op zaterdag in 't Kompas. Yves maakt graag voor elke viering een praatje met de kerkgangers en dus ook met Doortje. Omdat hij pas de dag voor Pinksteren voorging in 't Kompas, werd op die dag de verjaardag van Door- tje na de dienst gevierd. Yves hield een toespraakje, zette Doortje in het zonnetje en in de bloemen, het koortje o.l.v. Huub zong samen met de kerkgangers 'Lang zal ze leven' en Yves trakteerde iets lekkers bij de koffie. Hoewel Doortje niet alles hoorde en zag, straalde ze van oor tot oor.

Ricy Loeffen





EERSTE COMMUNIE TIJDENS DE ENGELSE MIS

Een keer in de maand is er in onze parochie ook een Engelstalige viering. Deze wordt bezocht door voornamelijk jonge gezinnen. Na afloop van de viering is er koffie of thee met wat lekkers en vervolgens een programma voor de kinderen en Bijbelstudie voor de ouders. Sinds dit jaar doen deze gezinnen ook mee met Apostelen 2.0. Voor zes kinderen die meededen met de Andreasgroep van Apostelen 2.0 was het op 4 juni feest: zij mochten hun eerste communie ontvangen. Het was een mooie, plechtige en feestelijke viering.

Na afloop van de viering was er een feest in de tuin van het parochiecentrum. In Nederland zijn we gewend om bij een eerste communie een feest te organiseren voor de familie. Maar voor de meeste mensen uit deze gemeenschap wonen de familieleden te ver weg (de meesten komen uit de Filipijnen) om hier naartoe te kunnen komen. Daarom was het heel mooi dat zij het feest samen met elkaar verder konden vieren. En met ons. Want iedereen die bij de viering was, werd ook uitgenodigd om in de tuin verder te vieren. Het was dan ook een gezellige drukte in de tuin van spelende kinderen, een heerlijk buffet, schitterende taarten, Engels en Nederlands door elkaar heen, jong en oud.

De Engelse mis is elke eerste zondag van de maand om 14:00 uur. Kom gerust ook een keer meevieren.
pastoraal werkster Lara van der Zee



STADSWANDELING VAGEBOND

Tiengroep M25 heeft het weekend van Nacht zonder Dak op zondagochtend 4 juni afgesloten met een inspirerende viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Van onze gastspreker tijdens deze afsluitende viering mochten wij een bijzonder mooi bericht ontvangen:

Vanochtend was ik te gast bij gemeenschap van Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen,

Ik wil graag met jullie delen wat een warme en inspirerende ervaring ik heb gehad tijdens mijn bezoek aan deze bijeenkomst 'Nacht zonder Dak' afgelopen nacht. Het was een bijzondere gelegenheid georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud, en ik voelde me vereerd dat ik een woordje mocht doen. De sfeer was werkelijk hartverwarmend. Ik was diep onder de indruk van de betrokkenheid en passie van de jongeren en ouders die zich inzetten voor dit initiatief. Ze toonden een ongelooflijke volwassenheid en compassie door zichzelf een nacht lang bewust dakloos te maken om bewustwording te creëren over dakloosheid. Het was ontroerend om te zien hoe de jongeren hun krachten bundelden en elkaar ondersteunden. Er werd een gevoel van gemeenschap gecreëerd dat me deed geloven dat we samen de wereld kunnen veranderen, stap voor stap.

Nogmaals, mijn dank en bewondering gaan uit naar de jongeren van parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen. Jullie hebben me diep geraakt en ik ben ervan overtuigd dat jullie een stralend licht in de wereld zullen blijven zijn.

Bernard, stadswandeling Vagebond

Tijdens de viering op zondagochtend was de tweede collecte bestemd voor stadswandeling Vagebond ten behoeve van (ex)dak- en thuislozen. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 148,74 opgeleverd. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ramon Roks

VERSLAG VAN EEN DEELNEMER

Nacht zonder dak was een evenement van de kerk waar de jongerengroep M25 en de Jacobusgroep van Apostelen 2.0, samen hutten gingen bouwen. We gingen meemaken hoe het is om in de schoenen van een dakloze te staan.

We begonnen in de middag met hutten bouwen. Na twee uurtjes gingen we een spel spelen waarbij je een vraag kreeg en die moest uitvogelen en dat antwoord kwam op een winkel uit. Als je bij de winkel was moest je vragen naar een envelop met je teamnummer en dan kreeg je een envelop met jouw teamnummer erop en die moest je geven aan de leiding. Het eerste team met vijf enveloppen had het

spel gewonnen. Klinkt ingewikkeld, maar het was heel leuk. In de enveloppen zaten bonnen voor ons avondeten. Gelukkig had iedereen alle enveloppen gevonden en konden we superlekkere hamburgers krijgen.

Na die activiteit gingen we naar iemand luisteren die vroeger een zwerver was. Hij vertelde hoe hij dakloos was geraakt en hoe hij daar weer uit was gekomen. Het was heel erg interessant, maar

ook best wel heftig om te horen. Na die activiteit gingen we nog even verder met de hut om alles af te maken. Toen was het alweer etenstijd en kregen we burgers die Jan en Ruben hadden gemaakt.

Nadat we klaar waren met eten gingen we nog een avondspel doen en toen gingen we naar bed. Ik heb best goed geslapen in de zelfgebouwde hut. Gelukkig was het mooi weer, anders was het niet leuk geweest om buiten te slapen.

De volgende dag gingen we alles opruimen en na het opruimen hadden we nog een viering. Ik vond deze ervaring erg leuk en heb geleerd dat we het heel goed hebben en niet iedereen zoveel geluk heeft. Soms hoeft het maar een beetje fout te gaan en je staat op straat. Ik zal dit niet vergeten.

Jan, Gabriel, Maarten, Anne, Amber, Lara en Marja, superbedankt dat jullie dit hebben georganiseerd.

Ruben Edeling, 14 jaar



ROGER SCHUTZ (1915 - 2005)

STICHTER VAN DE OECUMENISCHE GEMEENSCHAP TAIZÉ

DEEL I: DE GESCHIEDENIS VAN TAIZÉ

DEEL II: DE LEVENSGELOFTEN EN DE 'KLEINE BRON' VAN TAIZÉ

DEEL I: DE GESCHIEDENIS VAN TAIZÉ

De gemeenschap van Taizé is aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gesticht door Roger Schutz. Hij probeerde wegen te openen om de verscheurdheid van de christenen onderling te helen. Voorbeeld voor Roger was zijn grootmoeder, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als weduwe in Frankrijk woonde. Haar drie zonen streden aan het front. Zij wilde ondanks de bombardementen thuis blijven om vluchtelingen te herbergen. Zij nam daarmee een groot risico. Zij kwam uit een protestantse familie, maar ging naar de katholieke kerk als teken van verzoening.

In 1940 is Roger 25 jaar oud. Een nieuwe wereldoorlog verscheurt Europa. Hij wenst een gemeenschap te stichten waarin verzoening dagelijks wordt gerealiseerd. Hij verlaat zijn geboorteland Zwitserland en vestigt zich in Frankrijk, het geboorteland van zijn moeder. In feite zoekt hij door deze stap de oorlog met alle ellende op.

Op zoek naar een woning komt hij in het Bourgondische dorpje Taizé en koopt er een huis. Hij verbergt er politieke vluchtelingen, voornamelijk joden. Hij blijft tot 1942 in Taizé. Vanwege de bezetting in Frankrijk – de Gestapo is naar hem op zoek – gaat Roger naar Zwitserland en blijft er tot eind 1944. Dan keert hij terug naar Taizé, vergezeld van de eerste medebroeders die hij heeft ontmoet.

In 1949 leggen zij de monastieke geloften af: celibatair leven, leven in gemeenschap en in grote eenvoud. Broeder Roger wordt zelf prior. In 1952 schrijft hij voor de broederschap een kleine levensregel, die later 'De Kleine Bron' van Taizé wordt genoemd. De communiteit groeit gestaag. Eerst treden protestantse broeders in, maar al gauw komen ook katholieke broeders binnen. Ze komen uiteindelijk uit meer dan 25 nationaliteiten. De gemeenschap neemt voor zichzelf geen giften aan en geen enkel geschenk. De broeders aanvaarden evenmin persoonlijke erfenissen. Alleen door arbeid voorzien ze in hun levensonderhoud en kunnen ze met anderen delen.

Sinds 1950 zijn sommige broeders in enkele achtergebleven gebieden van de wereld gaan wonen en werken. In arme buurten delen zij de levensomstandigheden van de bewoners. Vanaf 1960 worden in Taizé voor een week gasten ontvangen, die deelnemen aan het dagritme.



In de zomer komen er wel 3000 tot 5000 jongeren. Driemaal daags heeft een gemeenschappelijk gebed plaats in de 'kerk van de Verzoening', gebouwd in 1962 en in 1990 wegens ruimtegebrek uitgebreid met een grote voorhal. Kenmerkend voor het gebed zijn de Lieder van Taizé, die bestaan uit een eenvoudige zin die langdurig herhaald wordt. Een aantal liederen wordt ook in onze kerken gezongen. Op vrijdagavond wordt de kruisicoon in de kerk op de grond gelegd ter meditatie. Het gebed op zaterdagavond is als een paaswake: een feest van licht. Taizé wordt wereldwijd bekend en ook de katholieke kerk toont grote interesse voor deze unieke oecumenische gemeenschap. Paus Johannes XXIII ontving meerdere keren broeders voor geanimeerde gesprekken en hij verheugde zich hierover met de uitroep: "Ha, Taizé, de kleine lente!" In oktober 1986 bezoekt paus Johannes Paulus II Taizé met de woorden: "Naar Taizé als naar de rand van de bron".

Tijdens de eucharistieviering bij de bijzetting van Johannes Paulus II in 2005 is de hoogbejaarde broeder Roger aanwezig en ontvangt de communie uit handen van de toekomstige paus Benedictus XVI.

In 1970 kondigt broeder Roger een concilie van jongeren aan onder de titel: 'Een pelgrimage van vertrouwen op aarde.' Jongeren worden opgeroepen in hun eigen situatie vrede stichters te zijn en dragers van verzoening in de Kerk. Als routeschets schrijft hij ieder jaar een brief, in zestig talen vertaald.

In naam van jongeren onderneemt hij ook in het openbaar stappen voor vrede door staatshoofden van verschillende landen te ontmoeten. Zo ontmoet hij, vergezeld van kinderen uit de hele wereld, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar.

Roger ontvangt verschillende prijzen. In 1988 de UNESCO-prijs voor vredesopvoeding. In 1989 de internationale Karelsprijs van de stad Aken. De prijs verwijst naar Karel de Grote en wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de eenheid van Europa. In 1992 wordt hij in Straatsburg vereerd met de Robert Schuman-prijs voor zijn bijdrage aan de opbouw van Europa. Op 16 augustus 2005 – broeder Roger is 90 jaar oud – zijn ruim tweeduizend gasten uit heel de wereld bijeen in de Verzoeningskerk voor het dagelijkse avondgebed. Plotseling klinkt een schrille kreet van een verwarde vrouw. Door de rijen van de kerkgangers geslopen, is zij op broeder Roger toegelopen, pakt hem van achteren vast en steekt hem tweemaal in de keel. De broeder die die avond de leiding heeft, pakt de microfoon en zegt: "Hij is gestorven." Een grote schok, geroezemoes en gegil, maar de avonddienst gaat ondanks de grote consternatie op

gepaste wijze door.

Een week later dragen broeders het lichaam van Roger in een eenvoudige houten kist naar het kerkhof naast de kerk. Zijn opvolger, de katholieke prior Alois, spreekt woorden van troost en bemoediging. De requiemmis voor de protestantse broeder Roger wordt gecelebreerd door kardinaal Walter Kasper, die hem een geestelijk vader van onze tijd noemt. Op deze regenachtige augustusdag in 2005 nemen twaalfduizend mensen afscheid van deze eenvoudige, inspirerende man.

Tallose gebeden heeft hij ons nagelaten. Ter afsluiting het volgende citaat:

“Christus, Redder van elk leven, U komt altijd tot ons. U ontvangen in de rust van de nacht, in de stilte overdag, in de pracht van de schepping, en ook in de uren van harde innerlijke strijd – U ontvangen is weten dat U in elke situatie, altijd met ons zult zijn.”

Koos Leemker

EVEN PUZZELLEN

©L.B.

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES

Personen, plaatsen e.d. hebben in het geloof altijd een belangrijke rol gespeeld. Het is dan ook geen wonder dat hierover veel spreekwoorden en gezegdes zijn ontstaan. In onderstaande uitdrukkingen staat steeds één foutief woord.

Probeer uit de gegeven antwoorden telkens het juiste woord in te passen. Sommige woorden komen meer dan een keer voor. Weet je ook wat de betekenis van al deze uitdrukkingen is?

1. Onze Lieve Heer heeft rare voorgangers.
2. Dat is een gebed zonder slot.
3. Hij spreekt als een engel, maar doet als een duivel.
4. Zij komt in kerk noch kapel.
5. Hij klapt uit de bocht.
6. De weg naar de hel is geplaveid met goede klinkers.
7. Wie de klok luidt, kan niet in de pastorie gaan.
8. Leven als God in Vaticaanstad.
9. Hij verlangt naar de vleespotten van Israël.
10. Als het op de pastoor regent, druppelt het op de kapelaan.
11. Kan er uit Nijmegen iets goeds komen?
12. Zij is in de stal geboren.
13. Wie zonder zonde is, werpe de eerste teerling.
14. Het gezicht is de spiegel van de zee.
15. Hij kijkt als Jonas in de duikboot.
16. Iemand de Kapelberg op leiden.
17. Dat is een nagel aan zijn pink.
18. Zijn woord is wet.
19. Hij werkt in de wijngaard van de koning.
20. Die man is voor haar de ware held.
21. De mest is geen heilige, maar hij doet wonderen waar hij komt.
22. Hij is zo oud als Jeruzalem.
23. Hij weet van de duivel geen moer.
24. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de dominee tussen.
25. Ieder moet zijn eigen lasten dragen.
26. Zij bidt Onze Lieve Heer van het dak.
27. Hij kwam van het vagevuur in de hemel.
28. Iemand van Pontius naar Herodus sturen.
29. Hij is in Rome geweest, maar heeft de Sint-Pieter niet gezien.
30. Water bij de plantjes doen.
31. Hij weet waar Petrus de wijnfles heeft.
32. Hij is roomser dan de melkboer.
33. Na mij de rest.

U kunt kiezen uit:

Bengel
Biecht
Calvarieberg
Des Heren
Doodskist
Duivel
Egypte
Einde
Evangelie
Frankrijk
Hel
Jacob
Jozef
Kerk
Klooster
Koster
Kostgangers
Kruis
Kwaad
Methusalem
Nazareth
Paus
Pilatus
Processie
Sleutel
Steen
Valt
Voornemens
Walvis
Wijn
Ziel
Zondvloed

IN GESPREK MET:

Naar aanleiding van een vraag van pastor Frits Hendriks kwam ik kortgeleden terecht bij 'De Herberg' in Oosterbeek bij My Linh (uitspraak Mie Ling). Ondanks haar mooie exotische naam, komt en woont zij gewoon in Wijchen. Op dit moment weliswaar ook gedeeltelijk in Oosterbeek.



My Linh is geboren op 6 december 2003. Zij heeft op Kerkeveld gewoond en in de Woezik. Zij is op school gegaan op het Trinoom en na de lagere school is zij naar het Kandinsky College gegaan. Zij beschrijft haar jeugd in Wijchen als prima, veilig en mooi. Maar er gebeurt niet zo veel in Wijchen, voegt zij eraan toe. En ook haar leven thuis geeft zij aan als behouden en warm. Zij heeft een ouder zusje, en een jonger broertje en zusje. Haar ouders komen uit Vietnam en zijn indertijd in Wijchen terechtgekomen.

'DE HERBERG' IN OOSTERBEEK. *

Na mijn eindexamen vwo wilde ik graag een tussenjaar. Ik wilde niet zomaar iets doen, maar ik was gericht op zoek naar een sociale bestemming. De eerste maanden ben ik in Duitsland geweest. En toen kwam ik via internet de bestemming 'De Herberg' tegen. God heeft mij hiernaartoe geleid, denk ik. Deze organisatie heeft speciale mogelijkheden voor een tussenjaar. Ik ben de enige met een katholieke achtergrond. De andere bewoners zijn van diverse protestantse kerkgenootschappen. Dus dat was wel aanpassen. Wij bidden voor en na het eten en tijdens het eten wordt er een lied of psalm gezongen. Er zijn mensen die voorbidden en dat uit hun hoofd doen. Zij zeggen wat zij denken. Als een direct gesprek met God. Dat vind ik erg mooi. Mijn werkzaamheden zijn huisvrouw en gastvrouw zijn, en schoonmaken. Volgend jaar ga ik naar de universiteit van Leuven. Ik wilde graag in het buitenland studeren. En toen werd het Leuven in België. Haha. Toch buitenland en daarbij is de studie daar niet zo duur als in Nederland. Mijn voorkeur is economische wetenschappen.

WELK WOORD SPREEKT JE AAN?

Ik kies voor 'dankbaarheid'. Dit woord spreekt me aan omdat dit in het leven belangrijk is. Je kunt dankbaarheid tonen aan mensen. En je kunt dankbaarheid getuigen naar God. Je kunt bedanken voor het eten, maar ook voor kleine dingen. Ik dank God als ik in het bos loop. Ik dank hem ook als ik bepaalde personen heb ontmoet die ik aardig vind of die mij aanspreken. Maar ook voor een mooi plaatje als de zonsopgang.

VERDRIET

Ik vraag me wel af of het realistisch is om zo intensief met dankbaarheid bezig te zijn. Soms zijn er namelijk verdrietige dingen, of sombere situaties. Iedereen heeft die wel eens in zijn leven. Ik heb zelf ook wel eens sombere momenten, of ik ontmoet mensen die heel somber zijn of verdrietig. Verdriet is een emotie die ruimte nodig heeft. Die moet je krijgen en geven. Er zijn ook momenten dat iemand boos is. Ook daar moet je tijd en ruimte voor geven. Maar ik vind het belangrijk dat je jezelf daarna weer kan 'oppakken'.

WELKE TEKST SPREEKT MIJ AAN?

Ik kies voor: 'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van U verlangt'. Hieruit spreekt liefde en geduld. Deze tekst zegt mij veel. Hij past bij mijn gevoel van dankbaarheid. Een emotie waar ik op dit moment heel erg mee bezig ben. En deze tekst komt ook uit de Bijbel. Hier in 'De Herberg' wordt daar veel aandacht aan gegeven. Dat was in het begin wel wat onwennig.

Er staat: 'Wees altijd verheugd'. Dat vind ik niet realistisch. Natuurlijk willen wij allemaal graag de hele dag blij zijn, daar verlangen wij stiekem ook naar. Maar er zijn situaties dat dat niet gaat.

In het volgende stuk staat: 'Bid onophoudelijk'. Dit vind ik belangrijk! Het geeft aan dat je eerbiedig mag zijn naar God. En bidden helpt, vind ik. Je staat stil bij wat je kan en wat je hebt en op dat moment focus je je ergens op. Je bent even met iets anders bezig. Het laatste stuk van de tekst gaat over de vragende God. God die wat verlangt van ons. Als wij kunnen leven zoals God verlangt is dat erg mooi, omdat dat het goede is voor ons mensen. Maar het is niet altijd gemakkelijk.

TOEKOMST

En wat ga ik doen na de universiteit? Ik wil graag beleid maken. Werken bij de overheid, bijvoorbeeld bij een ministerie. Misschien wel adviseur van een minister. Dat lijkt mij een mooi toekomstbeeld. Maar eerst moet ik nog naar Leuven om daar mijn diploma te halen. Dit jaar heeft mij veel gebracht. Ik heb kunnen nadenken over wie ik ben en wat ik wil. Daarvoor dank ik God.

Marium Lahm

***WAT IS DE HERBERG?**

De Herberg is een pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek. Het is prachtig gelegen op de Pietersberg. 'De Herberg' biedt verschillende programma's aan voor als je rust of nieuw perspectief in je leven wilt vinden, verdieping in je geestelijk leven met Bijbellezende en gebed. Het wordt gerund door professionals en vrijwilligers.

OECUMENISCHE VIERING

PRESENTATIE **BLAUWE BOEKJE**

Op zondag 27 augustus zal er een oecumenische gebedsviering gehouden worden in Wijchen. Op allerlei gebieden werken de katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de protestantse gemeente Rivierenland Oost al samen. We vormen twee verschillende kerken, maar we hebben ook heel veel gemeenschappelijk. Op zondag 27 augustus willen we dat tot uitdrukking brengen door samen te vieren.

In het verleden hebben we dat al vaker in september gedaan in het kader van de Vredesweek. Maar omdat wij in september ook de Apostelviering hebben en de protestanten de startzondag, hebben we ervoor gekozen om de oecumenische viering te verplaatsen naar het laatste weekend van augustus.

Een samenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen geeft ons ook de gelegenheid om vol trots een andere vrucht van onze oecumenische samenwerking te presenteren: het nieuwe Blauwe Boekje. Ook komend jaar is er weer een breed aanbod van lezingen, gespreksgroepen, kunsttentoonstellingen, concerten, films, meditatie, reizen, en nog veel meer.

Het programma is een mooie mix van expertise die in onze eigen geledingen te vinden is en boeiende sprekers van buiten. Bij de oecumenische viering starten we al meteen met zo'n boeiende spreker: de preek zal gehouden worden door Marijke van Beek, oud-burgemeester van Wijchen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondag 27 augustus meevieren in De Schakel.

Dit jaar zal de oecumenische viering plaatsvinden in De Schakel om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Marike Meek en pastor Lara van der Zee.

Let op: er is die zondag géén viering in de Antonius Abtkerk, Wijchen.

Lara van der Zee



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 2 september t/m 1 oktober en heeft als thema 'Aartsengelen (Michaël, Gabriël en Rafaël)'. Kopij kan tot en met 10 augustus per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

PASTORAAT VAN NABIJHEID

GEZAMENLIJKE LUNCH

Het was altijd een goede gewoonte van de leden van het Pastoraat van Nabijheid om een keer per jaar, in een ongedwongen sfeer, samen te eten. Door de coronaperiode heeft deze gewoonte twee jaar niet door kunnen gaan.



Nu is de draad op 30 mei weer opgepakt en zijn we begonnen met een gezamenlijke lunch. Bijna alle leden van de werkgroep waren aanwezig, we hadden het weer mee en het was erg gezellig.

In de tuin van pastor Yves waren de





tafels gedekt, de soep was heet en er was keus uit verschillende soorten broodjes, beleg (zelfs leverpastei) en jus d'orange, koffie en thee.

Sommige leden zaten onder de boom, sommige leden zaten lekker in het zonnetje, voor elk wat wils. Na de lunch had pastor Yves nog wat onder de kurk, dus het werd een lange lunch en steeds gezelliger. Namens alle leden van het Pastoraat van Nabijheid veel dank aan pastor Yves voor zijn gastvrijheid en zijn hulp bij de inrichting, Thea voor de boodschappen en Dora en Ricky voor de organisatie. Voor herhaling vatbaar!

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid
Overasselt, Nederasselt en Heumen

AANMELDING VASTENACTIE

VASTENACTIE 2024: PROJECTAANVRAGEN EIGEN DOELEN

Parochies en katholieke organisaties kunnen via Vastenactie in actie komen voor een Eigen Doel tijdens de vastentijd. Zij onderhouden zelf een relatie met de uitvoerende projectpartner en zijn direct betrokken bij het project, waarmee ze persoonlijke banden hebben. Bovenop de eigen actieopbrengst van de parochie of katholieke organisatie, steunt Vastenactie deze projecten met een subsidie van maximaal 50%.

Al vele jaren zijn diverse projecten eigen doelen ingediend en tot stand gekomen met behulp van jaarlijkse bijdragen aan de Vastenactie. Voor het jaar 2024 bieden wij weer de mogelijkheid om een project aan te melden.

Eigen doelen worden alleen in behandeling genomen als ze via het aanvraagformulier van de Bisschoppelijke Vastenactie zijn ingediend. Vanuit het projectland moet een aanvraag ingediend worden bij de plaatselijke stichting/organisatie. De projectorganisatie in het projectland heeft contact gehad met de plaatselijke bisschop aldaar en zendt een aanbevelingsbrief of 'nihil obstat' van de bisschop mee.

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier dient u contact op te nemen met diaken Hennie

Witsiers, middels zijn e-mailadres hennie.witsiers@detwaalfapostelen.nl.

De parochiële werkgroep en de projectorganisatie moeten begin september 2023 (8 en 9 september) de verplichte Eigen Doelen workshop te Utrecht bijwonen.

Vanwege de bijwoning van deze dag en het eventueel maken van de keuze door de parochiële werkgroep (het beoordelen ter plaatse van de aanvragen) moeten de in te dienen aanvragen uiterlijk 10 augustus 2023 bij de parochiële werkgroep ingediend zijn. De indiening van de projecten kan middels het eerdergenoemde e-mailadres. Na 10 augustus worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld om de aanvraag bij de parochiële werkgroep nader toe te lichten. In de projectaanvraag wordt aangegeven hoeveel geld u nodig heeft. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die u bij mij kunt opvragen via het genoemde e-mailadres.



Begin tijdig met het opstellen van uw aanvraag en dien de aanvraag op tijd in. Projecten ingediend na 10 augustus 2023 worden niet meer in de behandeling genomen.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers

LOURDES BEDEVAART 16 T/M 21 SEPTEMBER 2023

In het meinummer van de Apostelbode en de mededeling in de kerken en de huis-aan-huisbladen bent u op de hoogte gesteld van de bedevaart naar Lourdes in de periode van 16 tot en met 21 september 2023.

Daarbij is vermeld dat u zich hiervoor kunt inschrijven tot 31 juli 2023. Omdat er veel aanvragen voor de bedevaart binnenkomen bij de organisatie Huis voor de Pelgrim wordt de uiterlijke inschrijfdatum vervroegd naar 1 juli 2023. Dus mensen die mee willen naar Lourdes moeten zich tijdig aanmelden bij diaken Hennie Witsiers via het e-mailadres: hennie.witsiers@detwaalfapostelen.nl of via het telefoonnummer: 06-20541732.

Diaken Hennie Witsiers

MIVA-COLLECTE 2023

**DOORBREEK ARMOEDE, MAAK ONDERWIJS BEREIKBAAR
ONDERWIJS OP VIER UUR AFSTAND**

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zuster Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand.

MEEDOGENLOOS GEBIED

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze gebied. Zuster Pauline: "Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners van de provincie zijn afhankelijk van het land. De pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) zijn gedwongen om enorme afstanden af te leggen op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden."

ONDERWIJS OM ARMOEDE TE VERSLAAN

Bijna dagelijks redt zuster Pauline kinderen uit deze benarde situatie. Zuster Pauline voorziet deze kinderen en hun families van voedsel en zorg. Ook helpt ze bij het opbouwen van een eigen inkomen. Vanwege de honger verkiest men eten boven het betalen voor onderwijs of schoolbenodigheden. Zuster Pauline: "Alleen met onderwijs kunnen de kinderen straks een beter leven voor zichzelf opbouwen. Alleen met onderwijs kunnen we armoede verslaan en de samenleving veranderen."

Daarom doet zuster Pauline er alles aan om kinderen naar school te krijgen.

EIGEN VERVOER CRUCIAAL

De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem uitdagend. "Het wegen-netwerk omvat zo'n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar dat nodig is." Met hulp van zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één auto is voor zuster Pauline en haar collega's niet genoeg in dit enorme gebied.



Stichting MIVA

WAT KUNNEN WIJ DOEN?



Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken.

In de vieringen van dit weekend wordt er een deur-collecte gehouden in de kerken van onze parochie. MIVA mikt op vier stevige auto's, die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Helpt u mee? Geef dan een bijdrage aan dit doel. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Parochiële werkgroep MOV Wijchen & omstreken

ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM

ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM MARTIN CLAES



Op 6 juni jongstleden was het vijfentwintig jaar geleden dat Martin Claes samen met zeven medekandidaten in de Sint-Jan in Den Bosch door mgr. Ter Schure tot priester is gewijd. Op 20 juni hebben we hier – op verzoek van Martin – bescheiden bij stilgestaan en hebben we hem een passend cadeau aangeboden.

Vanaf 2005 is Martin in onze parochie werkzaam, eerst als medepastor, later – toen de situatie daarom vroeg - vanaf 2012 als pastoor. Dit betekent dat hij het grootste gedeelte van zijn priesterjaren in onze parochie werkzaam is. Naast priester is Martin ook wetenschapper. Hij is gepromoveerd op Augustinus en is naast zijn parochiewerk een aantal dagen in de week bezig met onderzoek en onderwijs. Voor Martin de perfecte combinatie.

We feliciteren hem nogmaals met dit jubileum en hopen samen met hem de weg van God en mensen te blijven ontdekken.

Bestuur De Twaalf Apostelen

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen * Eerste lezing: Zach. 9,9-10 * Tweede lezing: Rom. 8,9.11-13 * Evangelie: Mt. 11,25-30	lezingen * Eerste lezing: Jes. 55,10-11 * Tweede lezing: Rom. 8,18-23 * Evangelie: Mt. 13,1-23	lezingen * Eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-19 * Tweede lezing: Rom. 8,26-27 * Evangelie: Mt. 13,24-43
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Gelegenheidskoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop</i>
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambuëni	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Woord en Communie Mazing Joy Ramon Roks	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09:30 Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambuëni
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoор Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambuëni	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambuëni
	Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambuëni	<i>Geén viering</i>
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Familiekoор Jack Leo	zaterdag 19:00 Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	zaterdag 19:00 Woord en Communie Eigen muziek Lara van der Zee
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoор Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoор Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^⑤ ✨ Eerste lezing: 1 Kon. 3,5,7-12 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,28-30 ✨ Evangelie: Mt. 13,44-52	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Dan. 7,9-10.13-14 ✨ Tweede lezing: 2 Petr. 1,16-19 ✨ Evangelie: Mt. 17,1-9	lezingen ^② ✨ Eerste lezing: 1 Kon. 19,9a.11-13a ✨ Tweede lezing: Rom. 9,1-5 ✨ Evangelie: Mt. 14,22-33
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Gelegenheidskoor Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Gelegenheidskoor Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Gelegenheidskoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
 H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes
 H. Jozef Alverna	zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Ramon Roks	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 Sint-Joris Heumen	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks	<i>Géén viering</i>
 Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo
 Kapelberg Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Eigen muziek Yves Mambueni	zaterdag 19:00 Woord en Communie Eigen muziek Hennie Witsiers	zaterdag 19:00 Eucharistie Eigen muziek Martin Claes
 H. Judocus Hernen/Leur	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
 H. Damianus Niftrik	zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 56,1.6-7 ✨ Tweede lezing: Rom. 11,13-15.29-32 ✨ Evangelie: Mt. 15,21-28	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 22,19-23 ✨ Tweede lezing: Rom. 11,33-36 ✨ Evangelie: Mt. 16,13-20	lezingen ✨ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ✨ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ✨ Evangelie: Mt. 16,21-27
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes/Frits Hendriks	Géén viering (<i>Oecumene in De Schakel</i>)	zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni
 Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	Géén viering	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes Na afloop ☕	Géén viering
 H. Jozef Alverna	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Ramon Roks	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoar Yves Mambueni	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Ramon Roks
 Sint-Joris Heumen	Géén viering	zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambueni	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	Géén viering
 Kapelberg Bergharen	zondag 16:00 Maas- & Waalse bedevaart Einde Kapelbergseizoen Parochieel Zangkoor Hernen Yves Mambueni/Jack Steeghs	zaterdag 19:00 Eucharistie in de H. Annakerk Eigen muziek Martin Claes	zaterdag 19:00 Woord en Communie in de H. Annakerk Eigen muziek Jack Steeghs
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTU op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
dinsdag 15 augustus	19:00 uur	Eucharistie in de parochietuin. Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes/Frits Hendriks. Maria-Tenhemelopneming.

Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 14 juli	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 augustus	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 september	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 10 september	17:00 uur	Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 07 juli	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 04 augustus	10:00 uur	Woord- en Communie. Frits Hendriks.
vrijdag 01 september	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 21 juli	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 18 augustus	09:30 uur	Woord- en Communie. Frits Hendriks.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 28 juli	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 25 augustus	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 07 juli		Geen Marialof.
vrijdag 04 augustus	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 01 september	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
------------------	-----------	---

Heumen | Verenigingsgebouw Terp

zaterdag 09 september	14:30 uur	Ontmoetingsviering voor ouderen uit Heumen, Nederasselt & Overasselt. Yves Mambueni.
-----------------------	-----------	---

Batenburg | Stadswal

maandag 26 juni	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 31 juli	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 28 augustus	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 07 juli	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 augustus	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 01 september	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Bergharen | Kapelberg

dinsdag 15 augustus	19:00 uur	Eucharistie. Muziek: Rensco van Wees. Yves Mambueni. Maria-Tenhemelopneming.
---------------------	-----------	--



MISINTENTIES

*Het schooljaar zit er bijna op,
Veel vlaggen gingen al in top.
Gefeliciteerd alle dorpsgenoten,
Enkelen moeten helaas nog een jaartje aanpoten.
En dan gaan zij op kop.*

*Vanuit de basisschool een run op statiegeldflessen.
Ze weten wel wie hun dorst moeten lessen,
Ze leren ermee: wees sociaal!!
Door onze steun steeds minder kinderhoofdjes kaal.
Dankzij ons sjouwen met zakken, tassen en tessen.*

Toon van Duifhuizen



PASTOR JACK LEO

Regelmatig wordt emeritus pastor Jack Leo nog ingezet om in vieringen voor te gaan, onder andere in Hernen. Voor Hernen wordt hij daarvoor speciaal vervoerd met de 'touringcar', zoals hij die noemt, van en

naar Ravenstein. Met een rijk uitzicht en liefst elke keer een andere route is het voor de pastor steeds opnieuw genieten. Niet te snel, zodat hij alles in zijn voormalige parochies goed kan bekijken. Nadat hij zijn rijbewijs niet meer kon verlengen heeft de geloofsgemeenschap H. Judocus het ervoor over om Jack Leo 'dit plezier' te bezorgen.

De contactraad

16 juli: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

6 augustus: familie Van der Aa-Broekman

20 augustus: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Riet van Duifhuizen-Rutten, Koojsje van Heumen-Cobussen

3 september: Jan van Heumen

Gelieve de misintenties van Hernen voor de maand september vóór 8 augustus in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

SIDDARTH SJAALS

Siddarth Imports is een bedrijf dat sinds 2007 zijden sjaals, tassen en sieraden importeert uit India. De naam Siddarth is de naam van een prins die later bekend werd onder de naam Gautama Boeddha. De prins deed afstand van zijn privileges en de troon en mengde zich onder de bevolking. Daar zag hij hoe mensen in armoede leefden en zag de ongelijkheid onder de mensen. Hij heeft zich ingezet om mensen te helpen en te strijden tegen armoede. Siddarth



Imports is geïnspireerd door Siddarths manier van leven en zijn benadering van mensen. De importeur zet zich in om de arbeidsomstandigheden bij de productie van sjaals, tassen en sieraden te verbeteren. De producten worden tegen een eerlijke prijs ingekocht. Verder worden onderwijsprojecten in India financieel ondersteund.



UIT HET ARCHIEF

VERLEDEN VAN BATENBURG HERLEEFT IN DE HERVORMDE KERK (1)

'1600 . . . Slag bij Nieuwpoort' vult u natuurlijk prompt aan. Dat jaartal zit er bij de meesten wel ingeheid. Maar wat u vast niet van dat befaamde jaar weet is: '1600 . . . slag om Batenburg, prins Maurits veroverd de stad op de Spanjaarden'. Nooit van gehoord mischien? Noch van die slag, noch van de omstreden stad zelf? Onwaarschijnlijk, maar voor sommigen misschien best mogelijk. En toch is het gebeurd. Als u het precies wilt weten, op 8 april 1600. Maar goed, we maken er geen geschiedenisles van, en zo wereldschokkend was die verovering van Batenburg nu ook weer niet. We willen er alleen maar mee aantonen dat ons stadje eens in de bewogen historie van deze lage landen een belangrijke rol heeft gespeeld.

OUD STADJE DROOMT VAN VERGANE GLORIE

Toen, in 1600, was Batenburg trouwens al oud. Hoe oud is niet meer met zekerheid na te gaan, maar in 1600 bestond de stad toch al minstens zestien eeuwen. Een eerbiedwaardige leeftijd dus. En toen Amsterdam nog maar een onbekende vlek was, een nederzetting waar wat boeren en vissers in lemen hutten leefden, was Batenburg al een roemruchte stad met een eigen munt en een geweldig kasteel waar gevreesde heren huisden.

EN NU?

Nu is Amsterdam hard op weg naar de miljoenste inwoner, terwijl Batenburg nog maar 650 zielen telt. De eens zo machtige heren zijn dood en vergeten; van hun slot rest nog slechts een trieste ruïne, waar

perenbomen op de binnenplaats groeien. Batenburgs glorie is vergaan. . . En toch is het nog steeds een stad, klein en onaanzienlijk, een stadje zonder eigen burgemeester, zonder eigen gemeenteraad en ook zonder stadhuis. En ook heeft Batenburg geen staatsrechtelijke allures als Amsterdam, Den Haag of Rotterdam.

ROMEINS

Denkelijk zullen de meeste Nederlanders niet eens weten waar zij dat eens zo bekende Batenburg moeten zoeken. Welaan dan, u vindt het in 't Gelderse, nauwkeuriger gezegd in het Land van Maas en Waal, met zijn vele kleine stille dorpen. Maar Batenburg, vlak aan de Maasoever gelegen, is uitgesproken een stad, ook al telt het slechts een twintigtal straten. Voordat de argeloze bezoeker het weet, is hij Batenburg al weer uit, zo klein is dat stadje waar iedereen natuurlijk iedereen kent. En waar iedereen trots is op de historie (wordt vervolgd).

Hans Vermeulen



Kasteel Batenburg vlak voor de verwoesting in 1794



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- In de afgelopen periode moesten we onze diaken Hennie Witsiers even missen. Gelukkig werd alles keurig opgevangen, met dank voor de extra inzet van alle betrokkenen.
- Bijzonder aan het einde van het seizoen waren de film op 26 mei en de doop van een kind in de Kroatische viering van 11 juni.
- In de vakantieperiode zijn de vieringen op de gebruikelijke tijden. Het is wel even opletten, omdat er één zondag tussen zit waarop de viering vervalt. Dit vindt u terug in het vieringschema.
- In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen Kroatische viering.

- Marion Eling heeft een heel mooie bijdrage geschreven over 'na de feestdagen'. Die staat hierbij.
- De contactraad vergadert nog op woensdag 12 juli om 19.00 uur. De volgende datum (eind augustus of begin september) is nog niet vastgesteld.
- De vakantieperiode loopt voor veel mensen door de maanden juli en augustus, maar omdat velen van ons een hoog gehalte grijs hebben, zijn deze vakantiegangers vaak op andere momenten op pad. En er zijn er veel onder ons die al dan niet gedwongen dicht bij huis of gewoon thuis zijn. Ik wens iedereen een mooie zomer toe en mocht u tijd hebben, bezoek eens iemand voor wie deze periode (erg) stil is.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

In de vakantieperiode gaan we gewoon door en staat op de woensdagen 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus de deur weer open. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en thee en zeer waarschijnlijk ook een koekje!



Tini Poos

HIJ IS VUUR

Het pinksterfeest is al weer even voorbij. Naast Kerstmis, feest van licht en geboorte en naast het paasfeest, opstanding uit de dood, valt Pinksteren een beetje in het niet, vinden velen. Ik kijk daar anders tegenaan. Voor mij is Pinksteren het belangrijkste moment in het kerkelijk jaar. Door de gebeurtenissen van Pinksteren leren wij hoe we christenen moeten zijn. Hoe we kerk moeten en kunnen zijn, samen. Ieder op de eigen manier, de eigen plek, geïnspireerd door de geest, goed doen en openstaan voor anderen. Dat is kerk-zijn naar mijn mening en daarbij komen de dogmatische leer, de ge- en verboden, pas op de tweede plaats. Ramon Roks, die voor de eerste keer voorging in de Emmanuelkerk, heeft dat ook aangegeven in de verkondiging. Het was erg plezierig dat hij op een losse manier en dicht bij de mensen direct uit het hart (en hoofd) sprak. Wij hopen hem nog vaker mee te mogen maken als voorgaande pastor.



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het openingsgebed was van Franciscus. Hij spreekt tot God hoe hij met zijn medemensen om wil gaan.
- Jac Trum vertelde dat het parochiebestuur bezig is met de vraag hoe we als parochie meer één kunnen worden. Hoe kan men stimuleren dat parochianen van verschillende geloofsgemeenschappen elkaar beter leren kennen?
- Carla van der Sterren kwam uitleg geven over de toekomstige vorm van digitaal doneren met smartphones aan de parochie. Gekozen is voor de Givt-app. Als die app is geïnstalleerd en daarin is het bankrekeningnummer opgeslagen, dan kan een kerkganger eenvoudig door de smartphone dicht bij de collectebuidel te houden geld overmaken. Het idee is om vanaf september in onze kerk daarmee te experimenteren.
- In het lezersonderzoek hebben honderden abonnees allerlei suggesties gedaan om de inhoud van de Apostelbode en de website interessanter te maken. Het zou goed zijn als wij meer zouden kunnen

Mooi was ook dat het koor het lied 'Hij is vuur' zong. Ik laat (een deel van) de tekst hierbij volgen, omdat deze precies aangeeft hoe wij het pinksterfeest in de praktijk kunnen brengen.

*Nu al eeuwenlang geleden
in een streek aan de Jordaan,
woont een man, men zegt van Hem
Hij is van God vandaan
met hart en handen open
voor de mensen aan de kant
zo brandt Hij vlam van boven
in dat oud en donker land,
Hij is vuur, Hij is vuur*

*Maar omdat zijn woorden hard zijn
voor de rijken in die tijd
vangen zij Hem in hun net,
ze willen Hem wel kwijt
Maar dat vuur is blijven branden
en het stak de mensen aan
En zijn woorden krijgen handen
waar wij elkaar verstaan
En Hij komt opnieuw tot leven
waar een mens zich breken laat
voor een ander die als Hij toen
met een kruis door het leven gaat.
Hij is vuur, Hij is vuur.*

Marion Eling-Huls

publiceren over onze werkgroepen of wat onze parochianen echt bezielt.

- In de contactraadsvergadering van 4 juli zal pastor Frits Hendriks met ons discussiëren over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. We hadden in de laatste Apostelvergadering al vernomen dat de pastores met alle contactraden daarover willen praten.

Theo van der Weegen

MARIA-TENHEMELOPNEMING

De viering op dinsdag 15 augustus om 19.00 uur zal bij goed weer bij de Lourdesgrot in de parochietuin worden gehouden.

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Omdat er dan een oecumenische viering in De Schakel gehouden zal worden is er géén viering in onze kerk! Het pastoresteam heeft toegezegd dat er op die dag om 9.30 uur wel in een andere kerk in Wijchen een eucharistieviering bijgewoond kan worden.



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 24 MEI 2023

Het komende weekend is het Pinksteren. Marijke leest een toepasselijk openingswoord voor.

WEEST WAAKZAAM

Het leven is een sleur hoor je vaak zeggen.
Alles is hetzelfde, je werk, je huishouden,
Dag in, dag uit, steeds opnieuw,
eten, drinken, slapen.
Ik vind er niets meer aan.
Je wordt er zo moe van
en, het duurt zo lang.

Misschien leven we in die sleur,
omdat we niets meer te wensen hebben,
niets meer om naar uit te kijken,
niets meer waar we warm voor lopen,
waar we van dromen, waar we aan willen werken.
Dan valt de dag als een nacht om ons heen.
We zijn moe. We hebben nergens zin in,
we zien geen zin, geen betekenis.

Ondanks het ritme van alledag
zijn er mensen die vol verwachting leven.
Mensen die hopen dat het morgen beter zal gaan,
mensen die geloven
dat de dood niet het laatste woord heeft.

Een man die wacht op werk.
Een zieke die wacht op bezoek.
Een meisje dat wacht op een brief.
Een kind dat wacht.
Ongeduldig, waakzaam,
elke dag opnieuw, vol verwachting.

Lang kan het soms duren.
Soms twijfel je of het ooit zal gebeuren.
Soms val je bijna in slaap, in sleur,
maar wees waakzaam, blijf wakker.
Houd het vuur aan de lampen brandend
want het zal gebeuren.

LEZERSONDERZOEK APOSTELBODE

In de laatste contactraad hebben we binnen de Paschalis de uitkomsten van de lezersenquête doorgenomen omdat we ons wilden informeren over wat ermee te doen. Allereerst meenden we te zien dat er behoorlijk goed gereageerd is vanuit onze geloofsgemeenschap. Behalve de aandacht voor de website zijn we nog niet zo op de digitale toer wat betreft bezoek aan YouTube-kerkdiensten en ook de inmiddels toch duidelijk vernieuwde en verbeterde website kan niet op een hoogfrequent

bezoek rekenen. Dit ondanks dat dit, behalve de Apostelbode, een handig middel kan zijn om bijvoorbeeld de viering in een andere kerk te vinden en daarna te bezoeken. Hoewel we één parochie zijn, kun je tot de ontdekking komen dat er soms net andere accenten zijn of bijvoorbeeld eens een ander koor de viering opluistert.

Van harte aanbevolen, ondanks dat we u als contactraad natuurlijk graag in de Paschalis blijven zien.

Namens deze,
Gerard Arts

ONTMOETINGSVIERING

OP DE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Op de eerste vrijdag van de maand komen wij, als geloofsgemeenschap van de Paschaliskerk, bijeen om samen te vieren en te ontmoeten.

In september 1978 is dit, met pastoor Lemmen als initiatiefnemer, begonnen met als aankondiging 'Bejaardenmis'. Nu, vele jaren later, is het een ontmoetingsviering. Een viering, bedoeld voor oud en jong, groot en klein. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De aanvang van de viering is om 10.00 uur. Na de viering drinken we met elkaar een kopje koffie of thee met een koekje erbij. Bij bijzondere gelegenheden, drie á vier keer per jaar, organiseren wij als vrijwilligers een brunch. De brunch is altijd een verrassing, maar wordt gewaardeerd door de aanwezigen. Schroom niet en sluit u bij ons aan.

Hetzij om deel te nemen aan de ontmoetingsviering en gezellig met ons een kop koffie of thee te drinken, hetzij als vrijwilliger. U bent van harte welkom.

Mocht u niet zelfstandig in de gelegenheid zijn om te komen, neem dan contact op met Marijke of Truus en wij regelen voor u het vervoer.

Marijke de Groot: Tel: 024-3503344 / 06-30653053
Truus Laurant: Tel: 024-6414514 / 06-51737782



ONTMOETINGSVIERINGJUBILEUM

Een maandelijks terugkerend samen-zijn. Samen vieren, samen ontmoeten, samen er willen zijn.

In september 1978 werd, op initiatief van pastoor Lemmen, de 'Bejaardenmis' opgestart, met elke eerste vrijdag van de maand een dienst in het Jeugdhuis in de Woezik. De belangstelling in onze gemeenschap was groot.

Naast het kerkelijk gebeuren hebben wij tijdens deze diensten vele jubilea en bijzondere verjaardagen met elkaar mogen vieren.

Aan vrijwilligers was geen gebrek. Mensen werden opgehaald en ook weer thuisgebracht. Wij, als Paschalischgemeenschap, zijn trots dat wij dit nog steeds kunnen bieden.

Na de coronatijd zijn we de eerste vrijdag in januari 2023 weer gestart met een brunch na de viering. Omdat 7 april Goede Vrijdag was, vonden wij het niet passen om een paasbrunch te organiseren. Daarom is op vrijdag 5 mei bevrijdingsdag gevierd, met een brunch, bestaande uit een bami- of nasige-recht, bereid door twee van onze vrijwilligers. Alle aanwezigen lieten het zich goed smaken, zij waren verrast!!!

De maand september wordt weer een bijzonder maand....
Wij vieren dan ons 45-jarig jubileum. Trots als we



zijn, maken wij ook hier weer een feestje van. Wilt ook u hierbij aanwezig zijn, schroom niet, kom en sluit bij ons aan.

Ook als vrijwilliger mag of kunt u zich aanmelden. Ons samenkomen is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen is welkom, groot, klein, jong of oud, alle eerste vrijdagen van de maand.

Bent u niet in de gelegenheid om met eigen vervoer te komen; u kunt altijd bellen, zodat er vervoer voor u geregeld kan worden.

Onze telefoonnummers zijn:

Marijke de Groot 024-3503344 / 06-30653053

Truus Laurant 024-6414514 / 06-51737782



H. GEORGIUS - HEUMEN

INZEGENING PIËTA OP BEGRAAFPLAATS

Op zaterdag 15 juli zal na de eucharistieviering van 19.00 uur de piëta op de begraafplaats worden ingezegend door pastor Yves Mambueni.

Na de sluiting van het katholieke kerkgebouw in 2020 heeft de contactraad nagedacht waar de piëta, die vanaf 1982 achter in de kerk tegen de muur van het zangkoor heeft gehangen, een nieuw plaatsje kon krijgen in onze geloofsgemeenschap. Besloten is om de piëta op de begraafplaats te plaatsen. In het voorjaar is het kunstwerk in een gemetselde muur geplaatst bij de ingang van de begraafplaats.

De piëta is een kunstwerk van Jac. Maris, beeldhouwer uit Heumen, die het beeld geschonken heeft aan de parochie van Heumen.

De contactraad





GILDEDAG

Op 18 mei 2023 werd weer de traditionele gildedag van het gilde St. Salvator Mundi uit Nederassel gehouden. Om 9.30 uur werd begonnen met een heilige mis onder leiding van pastor Yves. Koning Joris Janssen en koningin Miranda waren samen met vele leden van het gilde naar de kerk gekomen. Ook burgemeester Joeri Minses was samen met enkele bestuursleden van de federatie aanwezig in deze viering. Mazing Joy verzorgde de muzikale omlijsting. Een mooi begin van een mooie dag met de overvendeling van de pastor aan het einde van deze viering.

Fanfare Wilhelmina bracht na de viering een serenade aan het gilde.

Onder het motto 'veel schieten én gieten' werd deze gildedag vervolgd in dorps-huis 'Ons Huis'.



KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING



Tijdens het Maestroconcert ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van fanfare Wilhelmina werden twee bestuursleden door burgemeester Joeri Minses geridderd in de orde van Oranje-Nassau: Huub Ariëns en Theo Derks.

Huub voor zijn vele verdiensten als penningmeester van diverse verenigingen en Theo voor zijn inzet als secretaris bij de fanfare maar ook als koorlid van het kinderkoor en als organist van het dames- en herenkoor.

De geloofsgemeenschap van Nederassel felicitteert beide heren met deze onderscheiding en hoopt dat zij nog lang hun positieve inzet kunnen geven aan Nederassel.

Corné Schaap





DANK VOOR UW GULLE GAVEN

In de periode van 3 tot en met 18 juni heeft in het portaal van onze kerk een krat gestaan ten behoeve van de voedselkast in Overasselt. We waren blij verast dat in het eerste weekend de krat al twee keer vol zat met verschillende producten. Hiervan zijn op zondag 4 juni enkele producten al overgeplaatst naar de voedselkast achter het Verenigingsgebouw. Ook is er uit de krat al voedsel meegenomen, waaruit blijkt dat de behoefte groot is en dat men het fijn vindt om in de anonimiteit producten te kunnen pakken. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de contactraad wordt dit initiatief geëvalueerd.



Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw gulle gaven en barmhartigheid. Mocht u vragen of opmerkingen over de voedselinzameling hebben, dan kunt u een mail sturen naar: voedselkast.overasselt@gmail.com

Adelheid den Hollander,
voorzitter Verenigingsgebouw en lid contactraad
Jolanda Massaar,
voorzitter contactraad H. Antonius Abt

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Gevonden op Delpher.nl het volgende artikel in 'De Gelderlander' van 29 maart 1891:

"Hoe er met goeden wil, met vereenigde krachten en onder eene deugdelijke leiding veel tot stand kan worden gebracht, ziet men in onze gemeente. Nog maar weinige maanden geleden bestond de uitgestrekte burgerlijke gemeente Overasselt uit slechts ééne parochie. Gedurende vele jaren kende de helft onzer Katholieken nauwelijks hunne eigene kerk; ze bezochten die alleen om hun Paaschplicht te vervullen.

Hoe geheel anders is het thans! Het onoogelijke, in waterstaats- of pakhuisstijl gebouwde, oude kerkje op de grens van Over- en Nederasselt, zal weldra

hebben uitgediend en beide dorpen zullen zich verheugen in eene eigene parochiekerk. Nederasselt heeft de zijne reeds in gebruik genomen, Overasselt ziet met verlangen dat tijdstip tegemoet.

Beide parochiën mogen trotsch zijn op hare stichting. Eenzelfde offervaardigheid schonk haar het aanzijn. Van afkomst één, verschillen zij echter zeer, wat het uiterlijk aangaat. De kerk te Overasselt is een prachtig Romaansch gebouw, dat met de grootste in zijn soort wedijvert. De onberispelijke zuiverheid van den bouwtrant treft niet minder dan de rijke versiering van hardsteen buiten, van geslepen marmar binnen. De uitvoering wordt met recht geroemd en doet den architect Weber alle eer aan. Een woord van welverdiende hulde aan den zeer eerwaarde pastoor J. van Esch, aan de parochianen van Overasselt, die elk het hunne bijdroegen, om den bouw van zulk een Godshuis mogelijk te maken!

In de kerk te Nederasselt valt het aanstonds op, dat zij de eerste stichting is eener nieuwe parochie. In vroeg Gothischen stijl is zij eenvoudig, maar net en hecht gebouwd en vertoont het echte type eener dorpskerk. Uit minder rijke beurs tot stand gebracht, legt zij nochtans de overvloedigste bewijzen af van de mildheid onzer Katholieken, die met weinig middelen zoo veel ten uitvoer brachten, dank de talenten van den jongen architect Fransen uit Tegeleen. Maar vooral zal in de annalen der kerk met lof vermeld worden de naam van den zeer eew. heer P.C. van Hooff. Dankbaar zullen onze kinderen nog zijn ijver herdenken en zijne bemoeiingen zegenen,

welke hem maakten tot den stichter eener nieuwe parochie, tot den eersten pastoor van Nederasselt."



Op de plaats van de waterstaatskerk staat nu dit kruis aan de Rotsestraat in Overasselt.





EERSTECOMMUNIEVIERING

Een stralende eerste communie in Balgoij. Op zondag 28 mei, eerste pinksterdag, vond in de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij de eerste communie plaats van Casper Bouwman. Casper had in het parochieel centrum van De Twaalf Apostelen met veel plezier deelgenomen aan de Andreasgroep van Apostelen 2.0 ter voorbereiding van zijn eerste communie. Hij wilde wel heel graag in de vertrouwde omgeving van de H. Johannes de Doperkerk voor de eerste keer de communie ontvangen en hij en zijn ouders vonden het fijn dat die mogelijkheid geboden werd.

Het was een warme en mooie viering, voorgegaan door pastor Yves Mambuëni. Het thema was 'De boodschap van Jezus doorgeven', waarbij de kleur rood en het vuur van Pinksteren centraal stonden. De kleur rood was, zoals de communicant tijdens de overweging van pastor Yves aan de kerkgangers vertelde, toevallig ook zijn lievelingskleur. Casper, samen met Stella, Samanta, Niek, Bastiaan, Benjamin en zijn broer Thomas, hebben gelezen, kaarsjes aangestoken en meegeholpen met het klaarmaken van het altaar voor de dienst van de tafel. Het koor Andiamo onder leiding van Ilja van Luijk zorgde voor de mooie muzikale omlijsting. Bijzonder was ook dat het koor samen met Casper op zijn blokfluit het lied 'God kent jou' ten gehore bracht. Een lied afkomstig van de Apostelen 2.0 communievoorbereiding.

Casper had, toen hij tijdens de viering met Moederdag als communicant voorgesteld werd aan de Balgoijse geloofsgemeenschap, enthousiast verteld dat hij na de zomervakantie zijn blokfluit wil gaan inruilen voor een saxofoon en dat hij het mooi zou vinden als tijdens de eerstecomunieviering ook saxofoonmuziek zou worden gespeeld. Daarom was Arnout, neef van Caspers moeder, aanwezig om tijdens het klaarmaken van de tafel een ontroerend instrumenteel werk te spelen op zijn saxofoon. Aan het einde van de viering, bij het verlaten van de kerk, heeft Casper aan alle kerkgangers een vlammetje in de vorm van een hartje meegegeven. Zoals de mensen hadden gehoord in de eerste lezing, zetten duizenden kleine vlammetjes een heel stadion in een zee van licht. Het is dan net een grote zon waaraan iedereen zich voedt. Een vuurpoel van enthousiasme, van geluk en van goede moed. Een fijne herinnering aan een hele mooie eerstecomunieviering en een symbool van gemeenschap en saamhorigheid.

Piet van Erp





WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Op 17 januari 1939 is **Henk Hermesen** geboren in Nijmegen. Hij was het oudste kind in een gezin dat zwaar getroffen werd door het bombardement op Nijmegen in februari 1944. Henk trouwde met Ciska en samen kregen ze drie zonen. Henk is altijd heel actief geweest, ook na zijn pensioen. Hij was een trouw koorlid van de Paschaliskerk en kon daar ook altijd gevraagd worden voor hand- en spandiensten. Daarnaast was hij actief voor de vakbond en voor de cliëntenraad van de gemeente Wijchen. Henk droeg jarenlang zorg voor de leefomgeving in Wijchen Noord, o.a. door de speeltoestellen in de speeltuin te onderhouden. Voor al dat vrijwilligerswerk mocht hij de Wijchense vrijwilligersspeld ontvangen én werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Amper een half jaar geleden zijn Henk en Ciska

verhuisd naar een appartement in het centrum van Wijchen. En toen bleek hij opeens veel zieker dan verwacht. Henk overleed op 11 mei 2023. Op 18 mei hebben we afscheid van hem genomen in de Paschaliskerk, waarna de crematie plaatsvond in Beuningen.



een
LAATSTE GROET



Hans Janssen (62) is op woensdag 7 juni na een kort ziekbed overleden in Nijmegen. Gedurende zijn bijna 36 huwelijksjaren met Gerdiny woonde hij in Druten maar zijn hart bleef kloppen voor Wijchen en de dorpen daaromheen. Een mensenmens uit een warme familie is heengegaan: trotse vader van twee dochters en trotse opa van drie kleinkinderen. Graag thuis, maar ook graag aan het werk bij Aalbers Winssen en dagelijks te vinden in zijn wei, met paarden en trekkers, aan de Scharenburg. In het seizoen ging hij graag naar Kevelaer en naar de Kapelberg, hij stak er veel kaarsjes op voor dierbaren. Op dinsdag 13 juni vervoerde zijn nieuwe truck hem naar een zonovergoten Kapelberg, waar we afscheid van Hans namen. We zullen hem missen.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



**KRAP? TE WEINIG PLAATS
IN JE KOFFER? VOOR KLEREN,
SCHOENEN, BOEKEN,
SPELLETJES? GOD REIST OOK MET
JE MEE TIJDENS DE VAKANTIE
MAAR DIE VOLSTAAT MET EEN
PLEKJE IN JE HART**



FIJNE VAKANTIE IEDEREEN

ANTWOORDEN PUZZEL

1. Kostgangers 2. Einde 3. Bengel 4. Klooster 5. Biecht 6. Voornemens 7. Processie 8. Frankrijk 9. Egypte 10. Koster 11. Nazareth 12. Kerk 13. Steen 14. Ziel 15. Walvis 16. Calvarieberg 17. Doodskist 18. Evangelie 19. Des Heren 20. Jacob/Jozef 21. Valt 22. Methusalem 23. kwaad 24. Duivel 25. Kruis 26. Kruis 27. Hel 28. Pilatus 29. Paus 30. Wijn 31. Sleutels 32. Paus 33. Zondvloed

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

Het is een indrukwekkende foto, ik moet even slikken. Een lieve bijzondere vrouw die ik al jaren ken stuurde hem door. Ze wordt in een rolstoel tot aan de rand van de zee gebracht, de golven omspoelen de wielen terwijl zij zich voorover buigt naar het water. De wensambulance maakte dit mogelijk voor haar. Zij heeft in haar leven veel van de wereld gezien en zit nog steeds boordevol verhalen die nooit vervelen. Ondanks haar ziekte heeft haar levenslust haar nooit verlaten. In de afgelopen jaren heb ik vaak gedacht dat ik haar voor het laatst had gesproken, maar tot ieders verbazing krabbelde zij toch weer overeind. Zij kon het leven nog niet loslaten. Toch lijkt het einde van haar levensreis nu echt in zicht. Ik hoop dat zij de dood kan omarmen zoals zij ook het leven steeds liefhad en nu nog liefheeft.



Ik moest aan haar denken toen wij een paar dagen geleden in een wegrestaurant aan de koffie zaten. We keken uit op de parkeerplaats die vol stond met indrukwekkende vrachtwagens. Die lijken elke week groter en langer te worden. Ik probeer altijd te raden wat ze vervoeren en naar welke landen ze op weg zijn. Ze zijn een wonder van techniek, je moet je wel machtig en vrij voelen achter het stuur van zo'n kolos. Ik ken mensen die geen ander beroep zouden willen uitoefenen. De vrouw in de rolstoel aan zee

heeft met een open en vrij hart haar leven kunnen leiden. Ze is kunstzinnig, en na het bezoek aan de zee heeft de wensambulance haar nog naar het Rijksmuseum gebracht. Zelf heeft zij in haar leven heel wat beelden gemaakt en prachtige gedichten geschreven. Ik kan me haar zelfs voorstellen in de cabine van een fonkelnieuwe vrachtwagen, op weg naar de andere kant van de wereld als een vrije vogel.

Mijn partner en ik hebben in de afgelopen jaren verschillende reizen door Europa mogen maken waar wij nog vaak aan terugdenken. Wat neem je mee als je tien dagen onderweg bent en wat laat je thuis, dat was soms een heel gepuzzel. Ik kijk in de vakantieperiode graag naar reizigers in trein of bus, ik ben nieuwsgierig naar de inhoud van hun koffers. Weg van hun werk, genietend van hun pensioen of zomaar een tussendoortje, allemaal reizigers op weg waarheen? De een met een grote koffer, de ander met slechts een klein rugzakje.

Wat is aan het einde van iemands leven belangrijk, wat blijft over als je leven bijna achter je ligt en je beseft dat jouw aardse leven afloopt? Wat zou ik zelf willen? Misschien verlang ik dan nog naar een tocht langs de prachtige Limburgse heuvels terwijl ik denk aan de dichtregel van een oude Chinese dichter: God, geef aan mijn enge hart een wijd heelal.

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambuëni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraalwerker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

MAAGD MARIA ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH

Als ik in het centrum van Den Bosch moet zijn, dan ga ik altijd naar de Zoete Moeder. In haar eigen kapel in de Sint-Jan houd ik mijn pinpas tegen het paaltje, neem een lichtje, steek het aan en zet het ergens in de vuurzee neer. Dan ga ik stil op een bank zitten en mijmer ik over wat me bezighoudt. Ook kijk ik naar het beeld met de mooie mantel en naar de andere mensen die er zijn. Wat in andere Mariakapellen nog wel eens kan voorkomen, gebeurt me in de Sint-Jan niet: ik ben er nooit de eerste en ik ben er nooit de laatste die er zijn kaarsje opsteekt.

Integendeel, ik ben maar één mens in een lange rij van bidders. Aan de wand hangt een gebed waarin staat 'want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden' en ook 'reeds gedurende zovele eeuwen'. Aan een andere muur staat dat het beeld eeuwenlang in Brussel heeft gestaan en in 1853 terugkwam naar Den Bosch, hier in de Sint-Jan. Eens per jaar verhuist het beeld nog. In mei staat het beeld vooraan in de Sint-Jan, omdat er dan zoveel extra aandacht is voor Maria, en wordt zij rondgedragen door de stad in een ommegang.

Ook buiten die speciale Mariamaanden wordt er veel aan haar gedacht. Dat zie je ook aan alle Mariakapellen in onze eigen parochie. En op 15 augustus is er weer een groot feest: Maria-Tenhemelopneming. Zij is op een bijzondere wijze in de hemel aanwezig, zo geloven wij, niet alleen met haar ziel, maar ook met haar lichaam. Zó bijzonder is Maria, die uitgekozen is als moeder van de Heer, en boven de erfzonde is verheven. Het is niet te bevatten hoe dat in zijn werk moet zijn gegaan. Maar als ik in haar Bossche kapel sta, voel ik mijzelf haast bij Maria in de hemel opgenomen. Zoveel licht, zoveel rust, zoveel liefde...

Frits Hendriks, pastoraal werker

HET GEBED UIT DE SINT-JAN

*Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw
van deze stad,
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van
uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw
ik toe aan u,
Bid voor mij bij uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar
ook onze bemoediging,
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en
troost hebt gegeven.
Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor
alle mensen en ook voor mij.*



Op dinsdag 15 augustus om 19.00 uur wordt Maria-Tenhemelopneming in onze parochie gevierd bij de Lourdesgrot in de tuin van het parochiecentrum in Wijchen en op de Kapelberg in Bergharen.

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind augustus uit en heeft als thema '**Aartsengelen, Michaël, Gabriël, Rafaël**'. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer inleveren vóór 10 augustus 2023 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.