

BLAUW BOEKJE

ACTIVITEITENPROGRAMMA

2023
2024



VINDPLAATS VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE

W E L K O M

Disclaimer:

Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (*zie de achterkant van dit boekje*). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

De in dit boekje vermelde contactgegevens mogen niet zonder toestemming van de betrokkenen gebruikt worden voor andere doeleinden.

**What the world needs now is love, sweet love
It's the only thing that there's just too little of
What the world needs now is love, sweet love
No not just for some but for everyone!**

(Burt Bacharach)

Het is donderdagmorgen. Ik loop met mijn boodschappenkarretje naar de markt. Bij de tuinplantjes kom ik een bekende tegen: *'Ha, Arna, hoe gaat het? Is het Blauwe Boekje al klaar? Wanneer komt het uit? Wat gaan jullie het komende seizoen doen?'* Nog snel even naar de grootgrutter, en ook daar is het raak: *'Er komt toch wel weer een boekje, hè? Wanneer kan ik het meepikken uit de bieb?'* Een warm gevoel krijg ik ervan. Daar doen we het voor: mensen die ernaar uitkijken om weer mee te kunnen doen met onze activiteiten.

Dit is altijd ons doel geweest: de Schakeldeur wagenwijd openzetten voor **alle** inwoners van Wijchen. Inmiddels is dat de hele regio geworden, en staan er vele deuren open. Om samen mooie dingen te beleven: theater, concerten, films, maar ook om te praten – over serieuze zaken. Om je verhaal kwijt te kunnen als je daar behoefte aan hebt – en ook om weer op verhaal te komen.

'What the world needs now is love...' Ik hoor het Dionne Warwick nóg zingen! Toen Burt Bacharach het lang geleden (1965) dichtte, kon hij niet bevroeden dat de problemen in onze wereld zich zo zouden opstapelen. Juist in deze tijd is liefde keihard nodig. En dan bedoel ik: solidariteit en verbondenheid, oog en oor hebben voor elkaar.

In september gaan we weer beginnen; ik verheug me erop om iedereen te zien. En ik zal u graag weer verwelkomen, met de koffiepot in de ene en de theepot in de andere hand: *'Wat mag ik voor u inschenken? Neem er een koekje bij!'*

Namens de Taakgroep VOS
(Vorming, Oecumene en Samenleving)

Arna Bearda

→ Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje.



Op reis naar Iona

Een prachtige reis naar de kloostergemeenschap in Iona. Anders dan in andere kloostergemeenschappen vorm je op Iona zelf de kloostergemeenschap.

Gebed, studie, schoonmaak, eten koken en het maken van een pelgrimage op het eiland staan op het programma. Maar ook een uitstapje naar 'de puffins'. De reis zal je verdieping brengen van je geloof en een ervaring om nooit te vergeten. Het zal een persoonlijke en spirituele reis worden, waarin je de aanwezigheid van de Eeuwige zal gaan ervaren.

Er is wel een aantal voorwaarden: je moet gezond en goed ter been zijn en je redelijk kunnen redden met de



Engelse taal. Om de reis goed voor te bereiden zullen er een drietal avonden zijn, waarna je kan besluiten om mee te gaan of niet.

De kosten zijn € 1.350,- voor een tiendaagse reis. Dat is inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de gastenvertrekken van de abbey. Er kunnen maximaal 12 mensen mee. De opgave voor de reis begint vanaf de uitgave van dit boekje.



De Schakel, Wijchen

Info en aanmelden → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandooost.nl

- € 1.350,-
- 10-daagse reis, 18 t/m 28 april 2024
- Inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de abbey
- Maximaal 12 personen

Vanaf 5 september / verschillende data

Gesprekskring: Geloven Nu



Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om over geloof te spreken en ervaringen met elkaar te delen. De gespreksgroep *Geloven Nú* komt maandelijks bijeen om aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar te delen wat de betekenis van deze oude teksten kan zijn in onze tijd en in de context van ons persoonlijke leven. De gespreksgroep wordt begeleid door één van onze pastores, of door een daartoe toegeruste vrijwilliger. Voor de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de methode *Geloven Nú*, zoals door de uitgeverij van abdij Berne Heeswijk is ontwikkeld. De gesprekken vinden plaats op het parochiecentrum.

- **Aanmelden:** vóór 31 augustus
- **Data:** 5 september / 3 oktober / 7 november / 5 december
9 januari / 6 februari / 5 maart / 2 april / 7 mei / 4 juni.
- **Aanvang:** 10:00 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen,

Info → Pastor Martin Claes / t 024-6412627
martin.claes@detwaalfapostelen.nl

Vanaf 6 september / verschillende data

Agapèvieringen in het Koetshuis



Elke twee weken komen katholieken en protestanten op woensdag bij elkaar in het Koetshuis in Beuningen voor een agapèviering. We luisteren naar meditatieve muziek, we lezen het bijbelgedeelte van de komende zondag en delen onze gedachten daarover met elkaar. We delen brood en wijn, we doen voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot zingen we een lied. Rond kwart over acht is het afgelopen en drinken we samen koffie of thee.

- **Aanmelden:** uiterlijk een dag van tevoren
- **Data:** 6 en 20 september / 4 en 25 oktober / 8 en 22 november
6 december / 10 en 24 januari / 7 en 21 februari / 13 maart
10 april / 1, 15 en 29 mei / 5 juni
- **Aanvang:** 19:15 uur

Het Koetshuis, Beuningen

Info en aanmelden → Pastor Ruud Roefs / t 024-6771271
ruud.roefs@johannesxxiii.nl
→ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Zo. 10 september / voor jong en oud

Op reis naar Taizé



**Nog nooit in Taizé geweest? Dan is hier je kans!
In september 2023 kun je mee op een 6-daagse reis.**

Mensen ontmoeten uit de hele wereld. Samen zingen en je geloof belijden, maar ook plezier hebben en van de gemeenschap met elkaar genieten. Heb je zin, meld je aan. Voor iedereen, jong en oud. Na de dienst van 10 september vertrekken we.

- Taizé, Frankrijk
- Ongeveer € 240
- 6-daagse reis van 10 t/m 17 september 2023
- Inclusief vervoer, logies en maaltijden
- Maximaal 25 personen

De Schakel, Wijchen

Begeleiding en info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandooost.nl

Vanaf 11 september / verschillende data

Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft



Voor het derde jaar bieden wij een serie gespreksochtenden aan, waarbij wij gedeeltelijk gebruik maken van het boek *Zin in de ouderdom* van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. Ook worden andere bronnen gebruikt. Gedurende zes ochtenden zullen wij met elkaar in gesprek gaan, o.a. over beelden van het ouder worden, over de wijsheid in de gedichten van Rutger Kopland m.b.t. het ouder worden, over het boek *Vertroosting* van psychiater Dirk de Wachter en over het levenseinde. We sluiten weer af met een film.

- **Info en aanmelden:** Vóór 4 september
- **Maximaal:** 10 personen
- **Data:** 11, 18 en 25 september / 2, 9 en 16 oktober
- **Aanvang:** 10:00 uur

De Schakel, Wijchen

- Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com
- Ria Boersma / t 06-41000713
r.boersma@telfortglasvezel.nl

Vanaf 17 september / verschillende data

Taizéviering



Elke derde zondag van de maand wordt er in de protestantse kerk in Beuningen een kerkdienst in de geest van de Taizévieringen gehouden. Het is een dienst waarin aandacht, zingen, nadenken en stilte een belangrijke rol spelen.

De diensten worden geleid door een wisselende groep mensen en het zingen gebeurt met medewerking van de Taizé Cantorij. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en na de dienst wordt u uitgenodigd om samen iets te drinken in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom om deze viering mee te beleven!

→ **Data:** 17 september / 15 oktober / 19 november
17 december / 21 januari / 18 februari / 17 maart / 21 april
→ **Aanvang:** 19:00 uur

Info → Eric van Dijk / t 06-21826880
evdijk56@xs4all.nl

Di. 19 en 26 september / 20:00 uur

Lezing: Oorlog en vrede vanuit een pacifistisch perspectief



In een tijd, waarin we in Europa in oorlog zijn, hebben velen vragen bij het thema oorlog en vrede. Aan de hand van 'Mystiek en Verzet' van Dorothee Sölle zullen we een aantal zeer actuele vragen over oorlog en vrede laten passeren. De ondertitel van Sölle's boek is 'Gij stil geschreeuw'. Samen zullen we de vragen van oorlog en vrede bekijken vanuit de ogen van de slachtoffers. Daarin staat ook de vraag centraal: *Wat is pacifisme eigenlijk?*

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vr. 22 september / 14:30 uur

Film: What we did on our Holiday



Doug en Abi zijn twee normale ouders met drie leuke, maar zeer excentrieke kinderen. Wanneer het hen allemaal even te veel wordt, besluiten ze hun kinderen mee te nemen op een reis naar Schotland voor een grote familiebijeenkomst. Ook willen zij Doug's maffe vader Gordie bezoeken.

Maar wat een vakantie van verzoening had moeten worden, verandert al snel in een vakantie vol vetes, misverstanden en gekneusde ego's.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Vanaf 24 september / verschillende data

Open Leurvieringen



Al ruim 25 jaar is er elke laatste zondag van de maand een oecumenische viering. Deze vindt meestal plaats in de oude dorpskerk te Leur, soms ook elders in deze regio. Deze vieringen worden 'Open Leurvieringen' genoemd, omdat de thema's uit de 'Open Deur' komen, een oecumenisch maandblad.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door een pastoor, een pater, een predikant, een ziekenhuispastor, een aalmoezenier, enzovoort. Meestal is er een koor of een zanggroep. Na afloop wordt er nagepraat onder het genot van een kopje koffie en er is limonade voor de kinderen. Via onderstaand mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin u steeds op de hoogte gehouden wordt van de geplande vieringen.

De oude dorpskerk, Leur:

→ **Data:** 24 september / 29 oktober / 26 november / 26 mei

Protestantse kerk, Wamel:

→ **Data:** 28 januari / 25 februari / 31 maart / 28 april / 30 juni

→ **Aanvang:** 19:00 uur

Info → Wiek Kalkers / t 06-21904100 / fam.kalkers@hetnet.nl
pg-westmaasenwaal.nl/open-leur-vieringen/

Ma. 25 september / 19:00 uur
Gesprekskring: Grond van Leven



Grond van Leven is een gesprekskring bedoeld voor 5-8 volwassenen, die gedurende vier avonden met elkaar in gesprek gaan over het leven zelf. De eerste twee avonden gaan over ieders persoonlijke geboortegrond en de waarden die een ieder van daaruit heeft meegekregen. De laatste twee avonden bestaan uit een groepsgesprek over de grond die we nu delen en tot slot komt ieders persoonlijke kijk op wie of wat God nu voor jou is aan bod.

- **Aanmelden:** vóór 17 september
detwaalfapostelen.nl/geloven/grond-van-leven
- **Aanvang:** 19:00 uur

Locatie en vervolggesprekken in overleg, regio Wijchen

Info → Pastoraal werker Jack Steeghs / t 06-26989411
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Vanaf 29 september / verschillende data
De boekenclub



Afgelopen jaar zijn we met 'De boekenclub' begonnen. Er waren twaalf zeer uiteenlopende lezeressen die zich met elkaar bogen over zeer uiteenlopende boeken. We lazen de boekenweekgeschenken van Ilja Leonard Pfeiffer (2022) en Lize Spit (2023), maar bespraken ook boeken van Yvonne Keuls, Dido Michielsen, Philippe Claudel en Lize Weeda. We zoeken naar de structuur in een boek, naar momenten van identificatie en naar methodes waarop we het verhaal worden ingezogen. Ook onze eigen mening en visie komen aan bod!

Het eerste boek dat we lezen is '23 seconden' van Kees van Beijnum.

- **Data:** 29 september / 17 november / 15 december /
 26 januari / 15 maart / 26 april / 24 mei
- **Aanvang:** 10:00 uur
- **Begeleiding:** ds. Jan Willem Drost

De Schakel, Wijchen

Info → Anneke Goeree / t 06-44209462
agoeree@delta.nl

Di. 3 oktober / 20:00 uur

Informatieavond diaconaal project: Hulp tijdens en na detentie



Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze een ander pad bewandelen, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Organisaties als de Stichting Exodus staan aan hun zijde en helpen hen vooruit. Een van de aandachtspunten van de diaconie is de zorg voor (ex-) gedetineerden en hun familie. Als onderdeel van deze avond zullen we stil staan bij 40 portret-impressies, die Henk Hage maakte van gedetineerden in de long-stay van de Pompekliniek. Wij tonen ook de bijbehorende video over hoe de portretten ontstaan zijn. Daarnaast gaan we in op het werk van Stichting Exodus en komen ervaringsdeskundigen aan bod.

De Schakel, Wijchen

Info → Martin Stehouwer / t 06-51513607
diaconie.scriba@rivierenlandoost.nl

Do. 5 oktober / 19:30 uur

Film: Adam, waar ben je?



Adam, waar ben je? is de titel van een Oekraïense film. Toch gaat de documentaire niet over Oekraïne, maar geeft een kijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. Het is een beschouwende documentaire, een respectvolle waarneming van een wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. Als kijker mag je voor even onderdeel zijn van de levenssfeer van de monniken.

→ De toegang is gratis; na afloop is er de mogelijkheid voor een donatie. De opbrengst is geheel bestemd voor Oekraïense families.

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Zo. 8 oktober / 10:00 uur

Taizéviering



Twee keer per jaar is er in de Joriskerk in Heumen een oecumenische Taizéviering. Een Taizéviering kenmerkt zich door het zingen van meditatieve liederen in verschillende talen, waar iedereen aan mee kan doen. Vooral jongeren zijn van harte welkom.

Voorgangers zijn pastor Yves Mambueni en ds. Hermen Kroesbergen, m.m.v. de Heumense koren. Na afloop drinken we koffie in het dorps huis De Terp.

Joriskerk, Heumen

Info → Pastor Yves Mambueni / t 024-6221276
yves.mambueni@detwaalfapostelen.nl

Vanaf 10 oktober / verschillende data

Christelijke meditatie met Henri Nouwen



Na het succes van het afgelopen jaar, zullen we ook dit jaar weer verder gaan met de christelijke meditatie.

Dit jaar zal de nadruk liggen op de spiritualiteit van Henry Nouwen. Deze christelijke meditatie legt de nadruk op barmhartigheid. Allen die meededen vorig jaar kunnen ook nu weer mee doen.

Er is plaats voor maximaal 12 mensen. Wees er dus vroeg bij.

→ **Data:** 10 en 24 oktober / 7 en 21 november / 5 december

9 en 23 januari / 6 en 20 februari / 12 en 26 maart

9 en 30 april / 14 mei

→ **Aanvang:** 14:30 uur

Protestantse kerk, Beuningen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Wo. 11 oktober / 19:30 uur

Mgr. De Korte bespreekt Laudato Si en Fratelli Tutti



Mgr. Gerard de Korte zal vanuit beide encyclieken, *Laudato Si* en *Fratelli Tutti*, ingaan op deze vraag: welke bouwstenen draagt de paus aan voor een rechtvaardige samenleving? De samenleving heeft veel uitdagingen: de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Daarbij is zij behoorlijk gepolariseerd en ontbreekt het vertrouwen tussen overheid en burgers. Hoe kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst? De encycliek 'Laudato Si' gaat in op het omgaan met de schepping. De aarde is immers 'ons gemeenschappelijk huis'. In 2020 verscheen de encycliek 'Fratelli tutti' over de sociale problematiek. De paus houdt hierin een pleidooi voor wereldwijde broederschap. Met de titels van beide rondzendingen verwijst de paus naar zijn beroemde voorganger Franciscus die in zijn Zonnelied bezingt dat de mens niet boven de natuur staat, maar er een onderdeel van is.

→ **Inloop:** Vanaf 19:00 uur

Protestantse kerk, Beuningen

Info → Pastor Ruud Roefs / t 06-57272599
ruud.roefs@johannesxxiii.nl

Do. 12 oktober / 20:00 uur

Lezing: Aards paradijs of de ark van Noach?



Er was een tijd dat mensen, dieren en planten harmonieus samenleefden. In deze tijd klinkt dit als een beschrijving van het aards paradijs. Nu schrijven de kranten over de teloorgang van de biodiversiteit. Wat betekent dat? Wat heeft biodiversiteit te maken met voedselpiramide en met het ecosysteem? Naderen we nu het moment dat we de Ark van Noach weer te water moeten laten? Theo Heszen, voorzitter van Natuur Wijchen en een van de klimaatburgemeesters van Wijchen laat de antwoorden op deze vragen zien. En hij gaat een stap verder: Wat kunnen we zelf en met elkaar doen om deze bijbelse plagen, die we door eigen toedoen over ons afroepen, te keren?

De Schakel, Wijchen

Info → Jaap Schoenmaker / t 06-33344846
schoenmaker.jaap@gmail.com

Zo. 15 oktober t/m 19 november

Expositie: Doorleven na verlies

Werken van beeldend vormgever Margreet van der Meij



Het najaar doet ons veelal stilstaan bij wat of wie we zijn verloren. De tentoonstelling over dóórleven en doorléven verbeeldt verschillende emoties die gepaard kunnen gaan met verlies.

Vroeg of laat krijgen we te maken met het verwerken van verdriet. Zo'n rouwproces verloopt niet voor iedereen op dezelfde manier, we ervaren het op eigen tijd en wijze. Met beelden van verschillende materialen werkt Margreet van der Meij thema's uit die haar raken. Het leven zelf is haar inspiratie. Naast herkenning, herinneringen en troost is er hoop in haar werk te vinden.

De expositie is te bezichtigen op zondagen van 15 oktober t/m 19 november van 14:00-16:00 uur, *uitgezonderd 22 oktober: op die dag zal er een concert van het trio PUUR in de Schakel plaatsvinden*. Het thema van dit concert sluit echter nauw aan op deze expositie.

→ [Bezichtiging op andere momenten is mogelijk op aanvraag.](#)

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290
vandermeijmargreet@gmail.com / margreetvandermeij.nl

Zo. 22 oktober / 15:00 uur

Liedprogramma: Ik heb je lief, zo lief



Het Wijchens trio 'PUUR zingt met liefde' bestaat uit Carine Poels en Hans Meek, zang, en Leo Driesenaar, piano. Zij trakteren hun publiek al jarenlang op Nederlandse chansons en duetten over het wel en wee van het leven en de liefde. Op 22 oktober vertolken zij zo PUUR mogelijk èn met liefde liederen van o.a. Jacques Brel, Annie M.G. Schmidt, Ramses Shaffy en Toon Hermans, die aansluiten op de expositie 'Doorleven na verlies' van Margreet van der Meij.

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Vanaf 22 oktober / verschillende data

Concerten in de Corneliuskerk



Voor alle muzikliefhebbers is er goed nieuws, want we mogen weer concerten geven! Regelmatig kunt u in de Corneliuskerk te Beuningen genieten, een traantje laten, aan het denken gezet worden of wegdromen bij prachtige composities. Zo verzorgt het ensemble *Cantodoro* een prachtig concert op 22 oktober. Op 17 december staat er een concert gepland van K&V (fanfare) en het *Projectkoor* zal samen met *Muzimare* op 29 december het *Magnificat* ten gehore brengen. In de loop van het kerkelijk jaar zullen ook andere concerten ingepland worden, die voor iedereen toegankelijk zijn. Het is daarom verstandig om de website van de parochie in de gaten te houden: www.johannesxxiii.nl Dit ook omdat er soms plaatsen gereserveerd moeten worden. Meestal is er sprake van een vrijwillige bijdrage.

- **22 oktober:** Cantodoro. **Aanvang:** 14:30 uur
- **4 november:** Projectkoor Heilig Land Stichting.
Aanvang: 15:00 uur
- **17 december:** Fanfareorkest K&V. **Aanvang:** 14:30 uur
- **29 december:** Muzimare met Projectkoor. **Aanvang:** 20:00 uur

H. Corneliuskerk, Beuningen

Info → Pastor Ruud Roefs / t 06-57272599
ruud.roefs@johannesxxiii.nl

Vr. 27 oktober / 14:30 uur

Film: Selma



Selma vertelt het verhaal van Martin Luther King en de strijd die hij leverde om stemrecht te garanderen voor alle inwoners van de Verenigde Staten. Hij leidt een gevaarlijke campagne met een epische protestmars in Selma (Alabama) als hoogtepunt. Die mars leidde uiteindelijk tot de ondertekening van de Voting Rights Act door president Johnson in 1965.

- **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- **Inloop:** vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Di. 31 oktober / verschillende data

Gedichten schrijven: Doorleven na verlies



In het najaar van 2023 komt er een expositie in de Schakel in Wijchen met als thema DOORLEVEN NA VERLIES. Ieder van ons heeft in zijn leven wel ervaringen met dit thema opgedaan. Na de inspirerende ervaringen van afgelopen jaren, zou het geweldig zijn om met elkaar te gaan schrijven, voor het eerst op dinsdag 31 oktober. Het aantal ochtenden bepalen de deelnemers samen aan het einde van de eerste bijeenkomst. We zullen het schrijven 'opbouwen' in enkele stappen. Enkele voorbeelden en kleine oefeningen zullen ons uitdagen om dieper in het onderwerp af te dalen. Dat in de wetenschap dat niets moet, alles mag en niets gek gevonden wordt. Zo proberen we, individueel of misschien wel samen, te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of gedichten. Als we veel inspiratie hebben zou het zelfs tot een bundeltje kunnen leiden. Durf jezelf te verrassen en doe mee!

- **Data:** 31 oktober en 7 november en ... ?
- **Aanvang:** 10:00 uur

De Schakel, Wijchen

Info → Gerard Strien / t 06-54682155
gjmstrien@hotmail.com

Di. 31 oktober, 14 en 28 november / 19:30 uur

Lezingencyclus: Bier en kloosterspiritualiteit



Aan de hand van verschillende bieren zullen we gaan kijken naar de spiritualiteit van verschillende kloosterordes. In een reeks van drie bijeenkomsten gaan we de diversiteit van het religieuze leven langs. Hierbij komen de actieve kloosterlingen met hun verschillende accenten, de monniken met de nadruk op contemplatie en ordes die leven volgens de vita mixta, aan bod. De nadruk bij het geheel ligt op het integreren van de diverse religieuze tradities in je eigen leven, ontdekken wat bij je past of wat juist niet. Naast de inhoudelijke inleidingen is het ook een kans om onder het genot van een drankje elkaar beter te leren kennen...

- **Aanmelden:** vóór 27 oktober
- **Data:** 31 oktober / 14 en 28 november
- **Entree** € 7,50 (incl. biertjes)

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen

Info → Ramon Roks / t 024-6412627
ramon.roks@detwaalfapostelen.nl

Vanaf 6 november / verschillende data

Gesprekskring: Wij zijn de tijden



Bij het vervolg op de serie gespreksochtenden die we vorig jaar aanboden, maken wij gedeeltelijk gebruik van het boek *Zin in de ouderdom* van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. Ook worden andere bronnen gebruikt. Gedurende zes ochtenden willen wij ons bezinnen op thema's van het ouder worden. Door middel van het kijken naar (video-) kunst, het werken met beeldende materialen, het lezen van (vaak religieuze) verhalen uit verschillende tradities, het lezen van gedichten en het kijken naar een film, verkennen we het landschap van de ouder wordende mens.

→ **Aanmelden:** vóór 1 november.

→ **Maximaal** 10 personen.

→ **Data:** 6, 13, 20 en 27 november / 4 en 11 december

→ **Aanvang:** 10:00 uur

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 06-18420900

marike.meek@gmail.com

→ Ria Boersma / t 06-41000713

r.boersma@telfortglasvezel.nl

Di. 7 november / 20:00 uur

Lezing: De wijsheid van het ouder worden



Begenadigd verteller Willem Beekman spreekt als bioloog over 'de natuur als inspiratie bij ouder worden'. De natuur heeft hem geleerd om 'kleiner te groeien'. Deze natuurwijsheid kan ook richting geven aan wijsheid bij het ouder worden. Op aanstekelijke wijze vertelt hij over de samenwerking tussen dieren, de ontwikkeling van organismen en wat ons als levende wezens met elkaar verbindt. De wijsheid en schoonheid van planten en dieren zijn voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hij is schrijver van het boek *Openbaar Geheim* waarin hij vertelt over wat wij kunnen leren van de natuur.

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 06-18420900

marike.meek@gmail.com

Do. 16 november / 19:30 uur

Film: Les plus belles années d'une vie



Ruim vijftig jaar nadat ze elkaar voor het laatst zagen in de romantische klassieker 'Un homme et une femme' (1966) treffen Jean-Louis (Trintignant) en Anne (Aimée) elkaar weer. De tijd is vooral hard geweest voor Jean-Louis, die slecht ter been is en steeds meer vergeet. Maar de tijd met Anne is hij nooit vergeten. Het verstrijken van de tijd is goed zichtbaar, beide hoofdrolspelers zijn inmiddels ver over de tachtig. Toch maakte regisseur Lelouch geen film over de naderende dood, maar over het resterende leven.

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Vr. 24 november / 20:00 uur

Voorstelling: Geloof en een hoop zonnepanelen



In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt door verhalenverteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd. Ook worden zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. U hoort nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek op tar, ney en duduk.

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef ook 'Geloof en een hoop zonnepanelen', een praktisch en inspirerend boek om je eigen leven én je kerk te verduurzamen. Het is geschreven in opdracht van Groene Kerken, waar onze kerk bij aangesloten is.

De Schakel, Wijchen

Info → Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com

Vanaf 29 november / verschillende data

Online Bijbeldelen



De Bijbel is ons grootste cultuurgood en voor velen een bron van spiritualiteit. Maar vaak schiet het lezen uit de Bijbel er een beetje bij in. Juist in aanloop naar Kerstmis of Pasen is het goed dat toch op te pakken. Dat kan met Bijbeldelen.

Vanuit huis, via het vergaderprogramma Teams. Gedurende een uurtje lezen we een Bijbeltekst, staan erbij stil en delen onze ideeën erover. Voor ervaren lezers en voor vreemdelingen in de Bijbel. Opgave per avond.

- **Advent:** 29 november / 6, 13 en 20 december
- **Veertigdagentijd:** 13, 21 en 28 februari / 6, 13 en 20 maart
- **Aanvang:** 20:00 uur

Locatie: thuis (online activiteit)

Info → Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl

Vr. 15 december / 14:30 uur

Film: Away from Her



Grant en Fiona zijn al vele jaren getrouwd. Nu zijn ze beiden op oudere leeftijd en leiden een comfortabel leven op het platteland. Tot Fiona plots problemen krijgt met haar geheugen. Vastbesloten om Grant niet op te zadelen met haar problemen, laat ze zich opnemen in een rusthuis. Daar wordt ze echter verliefd op Aubrey, een andere patiënt.

- **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- **Inloop:** vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Za. 16 december / vanaf 17:00 uur

Het levend kerstverhaal



Kerst, midden in de winter, wat vieren we dan eigenlijk?
Dat kerstverhaal, wat zegt dat ook alweer?
En wat heeft dat kerstverhaal jou eigenlijk te zeggen?

Weet je tijdens het winterfestijn in Wijchen welkom in en rondom de Antonius Abtkerk. Ga samen op weg langs verschillende verhalen en figuren uit het kerstverhaal en bezoek onze levende kerststal. Geniet daarnaast van prachtige kerstmuziek en verwen de innerlijke mens met warme winterse dranken. Kortom: een kerstverhaal om nooit meer te vergeten.

Rondom de Antonius Abtkerk, Wijchen

Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wijchen.

Zo. 17 december / 10:00 uur

TOP 2000-viering



Al jarenlang is de Top 2000-viering in december een traditie. Afgelopen jaar hebben we vier mensen in het licht gezet. Bijzondere mensen, die op de bodem van het leven naar houvast zochten: iemand die leed onder eenzaamheid, iemand met een depressie, iemand die moest leven van de voedselbank en iemand die gepest werd.

Iedere Top 2000-viering koppelen we ook aan een project. De viering van vorig jaar was gekoppeld aan de Voedselbank.

Wat het eind december wordt, blijft nog spannend. Muziek, teksten, kaarsen en een goed doel: het wordt weer een bijzonder moment van bezinning aan het eind van het jaar, geënt op de Top 2000!

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

→ Paul Dekker / t 06-24608149

paul1959dekker@gmail.com

Di. 16 en 30 januari / 20:00 uur

Tobith naar de kern van je bestaan



Buiten de vesting van de canonieke boeken zijn er prachtige werken geschreven. Een van de mooiste is het boek Tobith (of Tobias in de Latijnse vertaling). Een boek over de reis van je leven en over angsten die overwonnen worden. Een boek over de weg naar de kern van je bestaan. Tobith is een pareltje. We gaan er kennis mee maken.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 18 januari / 19:30 uur

De stilte van het klooster



Pastoraal werker Frits Hendriks heeft in zijn leven tweemaal een periode in een klooster doorgebracht. Van 2002-2007 was hij trappist van abdij Lilbosch in Echt. In 2015 woonde hij acht maanden in de Willibrordsabdij in Doetinchem. Steeds meer ontdekt hij hoe deze kloosterjaren hem hebben gevormd. Welke vruchten plukt hij nu nog van die tijd en spiritualiteit? In een lezing met anekdotes, poëzie, muziek én stilte vertelt Frits hoe hij de stilte heeft leren kennen als vindplaats van God. Interessant als aanvulling op de lezingencyclus 'Bier en kloosterspiritualiteit', maar door de andere invalshoek ook heel goed los te volgen.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen

Info → Pastor Frits Hendriks / t 024-6412627
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

Do. 25 januari / 19:30 uur

Film: The Danish Girl



Deze film, geregisseerd door Academy Award-winnaar Tom Hooper, vertelt een bijzonder en waargebeurd liefdesverhaal. Wanneer Gerda haar man Einar vraagt om voor haar model te staan, komen Einars onderdrukte gevoelens naar boven en wil hij verder leven als vrouw. Einar begint aan een baanbrekende reis die alleen mogelijk is door de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw. Einar vecht om te worden wie hij eigenlijk is: de transgender pionier Lili Elbe.

De Schakel, Wijchen

Info → Henk Kapel / t 024-6415119
henk.kapel@hetnet.nl

Do. 8 februari / 20:00 uur

Lezing: Boven is onder ons



In de filosofie werd in de negentiende eeuw afscheid genomen van God-in-de-hemel: de God die de wereld regeerde en alles overzag. Honderd jaar later gebeurde hetzelfde in de theologie. Het meest duidelijk kwam dat terug in de God-is-dood theologie van de jaren zestig. Maar inmiddels is die gedachte veel minder gangbaar geworden. God leeft weer, zou je kunnen zeggen, maar in een andere gedaante. In het zogeheten post-theïsme wordt geprobeerd op een geloofwaardige en redelijke manier over God te spreken, voor moderne gelovigen, zoekers en twijfelaars. Rick Benjamins, hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, schreef er een prachtig boek over: 'Boven is onder ons'. In de van hem bekende stijl neemt hij zijn hoorders mee door dit filosofisch en theologisch landschap, waarbij steeds de vraag centraal staat hoe wij in een breder perspectief geloofwaardig van en over God kunnen blijven spreken.

De Schakel, Wijchen

Info → Henk Kapel / t 024-6415119
henk.kapel@hetnet.nl

Vr. 16 februari / 14:30 uur

Film: *As it is in Heaven*



Een internationaal beroemd dirigent wordt gedwongen zijn leven te overdenken, nadat hij in elkaar stortte. Om te herstellen verhuist hij terug naar zijn rustige geboortedorp in Norrland, in het noorden van Zweden. Daar komt hij in aanraking met het plaatselijke zangkoor en hij besluit zich daarmee te bemoeien. Zijn leven en dat van de andere dorpsbewoners zal nooit meer hetzelfde zijn.

→ **De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.**

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Do. 22 februari / 20:00 uur

Lezing: *Diversiteit onder jongeren*



In de vastentijd worden er drie verdiepingsavonden georganiseerd. Op deze interactieve avonden gaan we dieper in op een actueel maatschappelijk thema dat leeft onder jongeren, hun ouders, grootouders en ook andere geïnteresseerden.

De eerste verdiepingsavond behandelt het thema *'Diversiteit onder jongeren'*. Deze avond is voornamelijk bedoeld voor ouders van middelbare scholieren, maar natuurlijk is iedereen welkom. De sociale, religieuze, culturele en 'gender' diversiteit van de Nederlandse bevolking neemt steeds meer toe, we spreken wel van 'superdiversiteit'. Weten hoe je omgaat met deze diversiteit is voor iedereen belangrijk. Het kan een uitdaging zijn wanneer de leefwereld van jouw kinderen verschilt van die van jou, vooral als deze botst met onze eigen religieuze of culturele achtergrond of politieke overtuigingen. Die verschillen zullen een groot beroep doen op je inlevingsvermogen en ouderschap. Maar hoe zorg je daarvoor?

Het Koetshuis, Beuningen

Info → Pastor Roman Gruijters / t 06-19874550
romangruijters@johannesxxiii.nl

Wo. 28 februari, 20 en 27 maart / 20:00 uur

Lezing: De betekenis van het kruis vanuit mystiek perspectief



Wat is de betekenis van het kruis in de christelijke traditie? Daarover is veel geschreven. Deze avonden gaan over de kruisiging van Jezus van Nazareth en de mystiek. Waar raakt het kruis jou en waar wordt het van betekenis? Welke betekenis heeft het kruis voor de maatschappij waarin we leven? De basis van de mystieke ervaring van het kruis zijn de kruiswegmeditaties. Op de laatste avond zullen we die dan ook grondig bestuderen.

We zullen de kruisweg bekijken in de abdij van Zenderen en daar te gast zijn. Op 27 maart zullen we in overleg naar Zenderen afreizen.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 7 maart / 19:30 uur

Film: Yentl



Een film vol muziek, vrolijkheid en dramatiek, in het kader van de Internationale Vrouwendag (8 maart). Yentl (Barbra Streisand) is een joods meisje, dat niet naar de universiteit mag om de Talmoed te bestuderen. Dat is alleen voorbehouden aan mannen. Omdat zij zo leergierig is, onderwijst haar vader, Rebbe Mendel, haar in het geheim. Na zijn dood besluit zij om toch verder te gaan studeren, verkleed als man. Hiermee zet zij haar gender en haar identiteit opzij.

Hoewel de film dateert uit 1983, heeft het verhaal nog niets ingeboet aan actualiteit. Kijk naar de landen in het Midden-Oosten, waar vrouwen de toegang tot onderwijs nog steeds wordt ontzegd. De muziek is van Michel Legrand, de film kreeg twee Golden Globes en een Oscar: garantie voor een avond genieten!

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Do. 7 maart / 20:00 uur

Lezing: Het katholiek sociaal denken



Deze avond is met name interessant voor de doeners, mensen die bezig zijn met diaconie: het omzien naar de anderen binnen of buiten de kerk. Dat deze avond voor doeners is klinkt wat raar als je het over een thema hebt waarin het woord 'denken' is opgenomen. Toch is het zo, want het katholiek sociaal denken zet aan tot sociaal doen. Heel wat mensen, binnen en buiten de kerk, christen of niet, weten zich in hun handelen geïnspireerd door dit katholiek sociaal denken.

Het katholiek sociaal denken bestaat uit een aantal uitgangspunten voor het goede samenleven, onder andere solidariteit en menselijke waardigheid. Na een korte inleiding spreken we met elkaar over hoe we in werk en leven bij kunnen dragen aan een goede samenleving. Van katholiek denken naar katholiek/christelijk doen dus!

Het Koetshuis, Beuningen

Info → Roman Gruijters / t 06-19874550
romangruijters@gmail.com

Za. 9 maart / 15:00 uur

Het begin van de veertigdagentijd



De gezamenlijke kerken van Wijchen nodigen u uit om samen stil te staan bij het begin van de Veertigdagentijd. In de tent in de tuin van de H. Antonius Abt kerk zal weer een groot kruis liggen, dat op Witte Donderdag rondgedragen zal worden. Hier kunt u – ook op andere dagen – een berichtje of een gebedsintentie achterlaten. Natuurlijk kunt u in deze zo bijzondere tijd ook een kaarsje aansteken.

→ De tent zal er staan van 9-28 maart.

De tuin van de pastorie van de H. Antonius Abtkerk

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 14 maart / 20:00 uur

Concert & lezing: Overweldigend: Leven met wat je niet in de hand hebt



Deze lezing is een combi van zorgvuldig gekozen liedjes over het thema (gezongen door Eessa Frieman) en een prikkelende, inspirerende tekst waarmee prof. dr. Frits de Lange probeert de inhoud van zijn boek *'Overweldigend: Leven met wat je niet in de hand hebt'* dichter bij de ervaring van mensen te brengen. Hoe van harte 'JA!' te blijven zeggen tegen het leven, ook als het anders loopt dan je zou willen – dat is de vraag die centraal staat. Vroeger moesten we alles nemen, zoals het kwam. De Voorzienigheid of het lot bedeede de mens iets toe: de mens wikt, God beschikt. In zijn lezing gaat prof. De Lange op zoek naar een andere weg, vanuit het besef dat we door en door verbonden zijn met en afhankelijk van wat en wie ons omgeeft.

→ Frits de Lange is emeritus-hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Di. 19 maart / 19:30 uur

Lezing: Matthäus Passion



Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J.S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? Je kunt de Matthäus-Passion vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. Daar gaat het niet om traditionele, dogmatische interpretaties van het lijdensverhaal, maar om de ervaring van mensen, die richting zoeken op hun levensweg. Dr. Ad de Keyzer, gepensioneerd wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, houdt zich al méér dan twintig jaar bezig met de muziek van Bach en schreef twee boeken over de spiritualiteit en mystieke perspectieven van Bachs Matthäus-Passion. Ontdek met dr. De Keyzer hoe tekst en muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 21 maart / 20:00 uur

Lezing: Omgaan met actuele morele dilemma's

We leven in verwarrende tijden van oorlog, geweld, armoede, vluchtelingenstromen en politiek populisme. Hierdoor kunnen mensen zich gemakkelijk laten manipuleren. Want waarom reageren velen goedkeurend als bij een vermeende pedoseksueel de ruiten worden ingegooid of worden we kwaad als woningen toegewezen worden aan statushouders? Dergelijke morele oordelen hebben grote gevolgen als we er naar gaan handelen of 'de ander' in onze samenleving al bij voorbaat veroordelen. Daar tegenover kun je het 'filosofisch oordeel' plaatsen. Reageren we nog hetzelfde als wij onze verbeeldingskracht inzetten en proberen te denken vanuit het perspectief van de ander of vanuit het perspectief van een bepaald ethisch systeem?

Het Koetshuis, Beuningen

Info → Pastor Roman Gruijters / t 06-19874550
romangruijters@johannesxxiii.nl

Vr. 22 maart / 14:30 uur

Film: The boy in the Striped Pyjamas

Berlijn 1943. De 8-jarige Bruno verhuist met zijn familie naar een plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen. Bruno wil ontdekkingsreiziger worden en besluit op onderzoek uit te gaan. Op een van zijn tochten ontmoet hij een jongen wiens leven en omstandigheden erg verschillen van dat van hem. Toch sluiten de jongens vriendschap, maar het is een vriendschap die niet zonder gevolgen blijft.

→ De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Za. 23 maart / verschillende tijdstippen

Optreden van een zandkunstenaar



Zandkunstenaar *Immanuel Boie* zal een creatieve bewerking van het Bijbelse Paasverhaal laten zien. Het verhaal van God met zijn schepping wordt aan het licht gebracht. Dit op een heel originele manier: met een passie voor zand. Zand, licht en een glasplaat. Meer heeft hij niet nodig om te vertellen. Enkele muzikanten ondersteunen het verhaal met passende muziek: bekende en minder bekende liedjes, die gaan over wat er getekend wordt. ‘Zandkunst’ zoals Immanuel die brengt is mooi, maar vooral een bijzondere ervaring! Door zand te strooien op een lichtbak, creëert hij donkere lijnen of vlakken. Daarin tekent hij met zijn vingers, en haalt zo zand weg waar nodig. Het is een kunstvorm die niet om het resultaat draait, maar om het proces: het omvormen van de ene tekening in de andere. Het is een unieke kunstvorm die je moet beleven! Dit alles wordt gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm.

- Zie voor de aanvangstijden: www.johannesxiii.nl
- De toegang is gratis; wel wordt er geïncasseerd om de onkosten te dekken.

H. Corneliuskerk, Dorpsingel 1, Beuningen

Info → Pastor Roman Gruijters / t 06-19874550
romangruijters@johannesxiii.nl

Ma. 25 maart / 14:00 uur

Bezinning: Stille dag



Op weg naar Pasen houden we te midden van de drukte van het leven even halt om stil te staan bij jezelf en bij de a(A)nder. Een middag of avond zonder to-do's, laptop of smartphone. Er is een bezinnende inleiding en volop tijd voor persoonlijk gebed, een wandeling, rusten, schrijven, ... De stilte opzoeken om je bewust te maken van Gods aanwezigheid.

De dag begint om 14:00 uur. Rond 18:00 uur is er een eenvoudige maaltijd en om 19:00 uur sluiten we aan bij de viering in de Antonius Abtkerk. Voor mensen die overdag moeten werken is het ook mogelijk om een stille avond te houden. Die begint met de maaltijd of de viering en dan ga je daarna de stilte in.

- **Aanmelden:** vóór 21 maart
- **Deelname is gratis;** een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de maaltijd wordt op prijs gesteld.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen

Info → Pastoresteam De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl

Do. 28 maart / 18:30 uur

De Passion in Wijchen



Een initiatief van de samenwerkende kerken te Wijchen: de Evangelische Gemeente Parousia, de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost en de RK Parochie De Twaalf Apostelen.

Op Witte Donderdag gedenken we het lijden van Christus, verbonden met het lijden in deze wereld.

18:30 uur Witte Donderdagviering in De Schakel en in de H. Antonius Abt Kerk

Na afloop verzamelen op het kerkplein bij de H. Antonius Abt Kerk. Tocht door het centrum met een groot kruis.

20:30 uur Samen kijken naar de landelijke Passion op tv in De Schakel

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 11 april / 20:00 uur

Lezing: Het grote familiegeheim



In iedere familie zijn er wel dingen, waar niet over gepraat wordt. Bijna 80 jaar na de oorlog heerst er nog steeds een groot taboe: over ouders of grootouders die 'fout' waren, wordt hardnekkig gezwegen.

Want nog steeds hebben nakomelingen van NSB'ers last van schaamte, zij voelen zich afgewezen en dragen hun leven lang dit geheim als een pijnlijke last met zich mee. Rond 4 en 5 mei is dit extra voelbaar. Slechts een enkeling durft er openlijk voor uit te komen dat zijn/haar familie aan de verkeerde kant stond.

Mevrouw Lenie Degen is vice-voorzitter van de Stichting Werkgroep Herkenning, die deze oorlogsslachtoffers begeleidt.

Zij is ervaringsdeskundige en hoopt met haar verhaal over haar familiegeschiedenis meer bewustwording te bereiken: hoe onschuldige mensen gemakkelijk veroordeeld en buitengesloten worden, omdat hun voorouders verkeerde keuzes maakten.

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Zo. 14 april t/m 26 mei

Expositie: Onderweg Schilderijen van Marijke Snoek



Het thema 'Onderweg', is een thema waar Marijke Snoek al jaren mee bezig is. De schilderijen met dit thema worden gekenmerkt door een impressionistische stijl, met veel aandacht voor licht en schaduw. In veel van haar schilderijen komt deze stijl terug. Voor Marijke is individualisering, eenzaamheid, maar ook het begrip 'eigen rechten' in onze tijd relevant. Deze onderwerpen wil ze middels haar schilderijen aan de orde stellen, zodat mensen zich herkennen in dit eigentijdse beeld. Het zorgt ervoor dat je zelf ook onderweg bent, als je de schilderijen op je in laat werken. Er zijn vele wegen naar de bestemming die je 'ONDERWEG' voor ogen hebt. Wie wijst jou de goede weg? Wie wijst jou de weg naar het LICHT?

→ De expositie is te bezichtigen op zondagen van 14 april t/m 26 mei, van 14.00 -16:00 uur. Op een ander moment is bezichtiging mogelijk op aanvraag.

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290

vandermeijmargreet@gmail.com

→ Marijke Snoek, beeldend kunstenaar / marijkesnoek.nl

Za. 20 april / 19:30 uur

Muzikale vertelling: Opnieuw onderweg Rudy de Kruijf en Ilja van Luijk



Deze muzikale vertelling sluit aan op de expositie 'Onderweg' van Marijke Snoek. In 2006 was oud-pastoor Rudy de Kruijf samen met een vriend drie maanden te voet onderweg naar Santiago de Compostella. Deze sabbatperiode was voor hem een tijd van bezinning. Door weg te trekken uit het leven van alledag, kun je stil staan bij je leven. Nu, 18 jaar later, kijkt hij nogmaals terug op zijn pelgrimage. Rudy de Kruijf en de zanggroep Sous-Sol o.l.v. Ilja van Luijk nemen u mee in de muzikale vertelling 'Opnieuw Onderweg'. Ga mee op pad, word stil en laat je inspireren!

De Schakel, Wijchen

Info → Marike Meek / t 024-6416250

marike.meek@gmail.com

Do. 25 april / 19:30 uur

Film: Het verloren transport

Een internationale film met een internationale cast en een Nederlandse regisseur: Saskia Diesing. De film kon ontstaan door een samenwerkingsverband tussen Nederland, Luxemburg en Duitsland.

In de lente van 1945 strandt een deportatietrein met honderden Joodse gevangenen bij een klein Duits dorp, dat is ingenomen door het Rode Leger.

De Russische scherpshutter Vera, dorpelinge Winnie en de Joods-Nederlandse Simone zijn tot elkaar veroordeeld in een situatie van diep wantrouwen, wanhoop en wraak.

Er ontstaat echter een onverwachte vriendschap tussen de drie vrouwen. Een bijzonder, waar gebeurd verhaal, dat nooit eerder werd verteld.

De film werd in oktober 2022 voor het eerst vertoond op het Filmfestival in Keulen, later volgden de festivals van Boston, Austin en Warschau.

Nu voor het eerst te zien in Wijchen!

De Schakel, Wijchen

Info → Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com

Zo. 28 april / 11:00 uur

Emmaüswandeling

Een Emmaüswandeling met opdracht voor jong en oud (niet rolstoeltoegankelijk). Een wandeling gebaseerd op het bekende Bijbelverhaal (Lucas 24), waarbij niet de sportieve prestatie centraal staat, maar de innerlijke weg die we vanuit stilte op het spoor komen. De deelnemers worden twee-aan-twee met een richtvraag op weg gezonden en krijgen een boodschap mee, die halverwege geopend kan worden. Ga met ons jouw weg!

→ **Aanmelden:** vóór 26 april

→ **Datum en tijd onder voorbehoud van weersomstandigheden**

Vanuit Hernen

Info → pastoraal werker Jack Steeghs / t 06-26989411
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Do. 2 mei / 19:30 uur

Film: The Only Son



Pema en zijn zusjes zijn geboren in een dorpje hoog in de bergen van Nepal. Hun ouders konden de kinderen niet langer onderhouden, daarom werden ze naar een kindertehuis in de hoofdstad Kathmandu gebracht. Pema en één zusje komen uiteindelijk terecht bij pleegouders in Nederland en volgen een HBO-opleiding. Als Pema bijna volwassen is, willen zijn ouders dat hun enige zoon terug naar het dorp komt, om hen te helpen in hun zware bestaan. In de film zien we Pema en de andere kinderen terugkeren naar hun ouders, hoog in de Himalaya. Gehoorzaamt Pema zijn ouders of gaat hij terug naar Nederland?

De film wordt ingeleid en na afloop van commentaar voorzien door schrijver / publicist *Vincent Cantrijn* uit Wijchen. Hij kan uit eigen ervaring vertellen over de worsteling van Nepalese ouders om hun kinderen een betere toekomst te geven.

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Di. 14 en 21 mei / 10:00 uur

Gedichten schrijven: ONDERWEG



In het voorjaar van 2024 zal in de Schakel in Wijchen een expositie worden gehouden met het thema ONDERWEG. Dit thema is dagelijks aan de orde in ons leven en in onze geloofsbeleving. Met elkaar nadenken en schrijven over dit thema kan wederzijds inspirerend zijn. Na de eerste bijeenkomst bepalen de deelnemers in overleg hoeveel ochtenden zij hieraan willen besteden. Net als in het najaar van 2023 zullen we het schrijven weer 'opbouwen' in enkele stappen. Voorbeeldteksten en een bezoek aan de expositie zullen ons uitgangspunt zijn. Zo proberen we, individueel of misschien wel samen, te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of gedichten. Als we veel inspiratie hebben zou het ook tot een bundeltje kunnen leiden. Het resultaat kan ook gepubliceerd worden in het kerkblad. Wie durft?

De Schakel, Wijchen

Info → Gerard Strien / t 06-54682155
gjmstrien@hotmail.com

Vr. 17 mei / 14:30 uur

Film: We bought a Zoo



We bought a Zoo is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van voormalig Guardian-journalist Benjamin Mee. Na de dood van zijn vrouw koopt hij, van zijn laatste spaargeld, een vervallen dierentuin op het Amerikaanse platteland. Het opknappen van de dierentuin gaat gepaard met enige hindernissen en ook privé komt er het één en ander om de hoek kijken.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Lambert van Beusekom / t 024-6419220
lambertvanbeusekom@gmail.com

Do. 30 mei / 20:00 uur

Bezinningsavond: Geloven moet je doen



Geloven is niet iets dat je alleen beleeft als je op zondag naar de kerk gaat. Het is iets dat je hele leven doortrekt. Geloof heeft ook invloed op de manier waarop je met andere mensen omgaat, met de natuur omgaat, je beroep uitoefent, vrijwilligerswerk doet, ...
Op deze avond zullen we na een korte inleiding over de sociale leer van de kerk, een aantal workshops aanbieden waarin wij aan de slag gaan met concrete vragen uit het dagelijks leven.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen

Info → Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl

ACTIVITEITEN PER MAAND

→ SEPTEMBER 2023

- 4 Informatieavond: Op reis naar Iona, pag. 4
- 5 Gesprekskring: Geloven Nu (1/10), pag. 5
- 6 Agapèvieringen, pag. 5
- 10 Reis naar Taizé (t/m 17 september), pag. 6
- 11 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (1/6), pag. 6
- 17 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 18 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (2/6), pag. 6
- 19 Lezing: Oorlog en vrede (1/2), pag. 7
- 20 Agapèviering, pag. 5
- 22 Film: What we did on our holiday, pag. 8
- 24 Open Leurviering in Leur, pag. 8
- 25 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (3/6), pag. 6
- 25 Gesprekskring: Grond van leven, pag. 9
- 26 Lezing: Oorlog en vrede (2/2), pag. 7
- 29 De boekenclub (1/7), pag. 9

→ OKTOBER 2023

- 2 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (4/6), pag. 6
- 3 Gesprekskring: Geloven Nu (2/10), pag. 5
- 3 Informatieavond: Hulp tijdens en na detentie, pag. 10
- 4 Agapèviering, pag. 5
- 5 Film: Adam, waar ben je?, pag. 10
- 8 Taizéviering in Heumen, pag. 11
- 9 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (5/6), pag. 6
- 10 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 11 Lezing van Mgr. De Korte, pag. 12
- 12 Lezing: Aards paradijs of de ark van Noach?, pag. 12
- 15 Expositie: Doorleven na verlies (t/m 19 november), pag. 13
- 15 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 16 Gesprekskring: Wat in het voorbijgaan blijft (6/6), pag. 6
- 22 Concert: 'Ik heb je lief' in Wijchen, pag. 13
- 22 Concert: Cantodoro in Beuningen, pag. 14
- 24 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 25 Agapèviering, pag. 5
- 27 Film: Selma, pag. 14
- 29 Open Leurviering in Leur, pag. 8
- 31 Workshop: Het schrijven van teksten/gedichten (1/2), pag. 15
- 31 Lezing: Bier en kloosterspiritualiteit (1/3), pag. 15

→ NOVEMBER 2023

- 4 Koorconcert in Beuningen, pag. 14
- 6 Gesprekskring: Wij zijn de tijden (1/6), pag. 16
- 7 Workshop: Het schrijven van teksten/gedichten (2/2), pag. 15
- 7 Gesprekskring: Geloven Nu (3/10), pag. 5
- 7 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 7 Lezing: De wijsheid van het ouder worden, pag. 16
- 8 Agapèviering, pag. 5
- 13 Gesprekskring: Wij zijn de tijden (2/6), pag. 16
- 14 Lezing: Bier en kloosterspiritualiteit (2/3), pag. 15
- 16 Film: Les plus belles années d'une vie, pag. 17
- 17 De boekenclub (2/7), pag. 9
- 19 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 20 Gesprekskring: Wij zijn de tijden, (3/6), pag. 16
- 21 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 22 Agapèviering, pag. 5
- 24 Theatervoorstelling:
Geloof en een hoop zonnepanelen, pag. 17
- 26 Open Leurviering in Leur, pag. 8
- 27 Gesprekskring: Wij zijn de tijden (4/6), pag. 16
- 28 Lezing: Bier en kloosterspiritualiteit (3/3), pag. 15
- 29 Bijbeldelen: Advent (1/4), pag. 18

→ DECEMBER 2023

- 4 Gesprekskring: Wij zijn de tijden (5/6), pag. 16
- 5 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 5 Gesprekskring: Geloven Nu (4/10), pag. 5
- 6 Agapèviering, pag. 5
- 6 Bijbeldelen: Advent (2/4), pag. 18
- 11 Gesprekskring: Wij zijn de tijden (6/6), pag. 16
- 13 Bijbeldelen: Advent (3/4), pag. 18
- 15 De boekenclub (3/7), pag. 9
- 15 Film: Away from her, pag. 18
- 16 Het levende kerstverhaal, pag. 19
- 17 TOP 2000-viering, pag. 19
- 17 Concert: Fanfareorkest, pag. 14
- 17 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 20 Bijbeldelen: Advent (4/4), pag. 18
- 29 Concert: Muzimare, pag. 14

ACTIVITEITEN PER MAAND

→ JANUARI 2024

- 9 Gesprekskring: Geloven Nu (5/10), pag. 5
- 9 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 10 Agapèviering, pag. 5
- 16 Lezing: Tobith- naar de kern van je bestaan (1/2), pag. 20
- 18 Lezing: De stilte van het klooster, pag. 20
- 21 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 23 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 24 Agapèviering, pag. 5
- 25 Film: The Danish girl, pag. 21
- 26 De boekenclub (4/7), pag. 9
- 28 Open Leurviering in Wamel, pag. 8
- 30 Lezing: Tobith- naar de kern van je bestaan (2/2), pag. 20

→ FEBRUARI 2024

- 6 Gesprekskring: Geloven Nu (6/10), pag. 5
- 6 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 7 Agapèviering, pag. 5
- 8 Lezing: Boven is onder ons, pag. 21
- 13 Bijbeldelen: Vasten (1/6), pag. 18
- 16 Film: As it is in Heaven, pag. 22
- 18 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 20 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 21 Agapèviering, pag. 5
- 21 Bijbeldelen: Vasten (2/6), pag. 18
- 22 Lezing: Diversiteit onder jongeren, pag. 22
- 25 Open Leurviering in Wamel, pag. 8
- 28 Lezing: De betekenis van het Kruis (1/3), pag. 23
- 28 Bijbeldelen: Vasten (3/6), pag. 18

→ MAART 2024

- 5 Gesprekskring: Geloven Nu (7/10), pag. 5
- 6 Bijbeldelen: Vasten (4/6), pag. 18
- 7 Film: Yentl, pag. 23
- 7 Lezing: Het katholiek sociaal denken, pag. 24
- 9 Begin van de Veertigdagentijd, pag. 24
- 12 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 13 Agapèviering, pag. 5
- 13 Bijbeldelen: Vasten (5/6), pag. 18
- 14 Concert & lezing: Overweldigend:
Leven met wat je niet in de hand hebt, pag. 25
- 15 De boekenclub (5/7), pag. 9
- 17 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 19 Lezing: Matthäus Passion, pag. 25

- 20 Lezing: De betekenis van het Kruis (2/3), pag. 23
- 20 Bijbeldelen: Vasten (6/6), pag. 18
- 21 Lezing: Omgaan met actuele morele dilemma's, pag. 26
- 22 Film: The boy in the striped pyjamas, pag. 26
- 23 Optreden van een zandkunstenaar, pag. 27
- 25 Bezinning: Stille dag, pag. 27
- 26 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 27 Lezing: De betekenis van het Kruis (3/3), pag. 23
- 28 The Passion in Wijchen, pag. 28
- 31 Open Leurviering in Wamel, pag. 8

→ APRIL 2024

- 2 Gesprekskring: Geloven Nu (8/10), pag. 5
- 9 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 10 Agapèviering, pag. 5
- 11 Lezing: Het grote familiegeheim, pag. 28
- 14 Expositie: Onderweg (t/m 26 mei), pag. 29
- 18 Op reis naar Iona (t/m 28 april), pag. 4
- 20 Muzikale vertelling: Opnieuw onderweg, pag. 29
- 21 Taizéviering in Beuningen, pag. 7
- 25 Film: Het verloren transport, pag. 30
- 26 De boekenclub (6/7), pag. 9
- 28 Emmaüswandeling, pag. 30
- 28 Open Leurviering in Wamel, pag. 8
- 30 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11

→ MEI 2024

- 1 Agapèviering, pag. 5
- 2 Lezing+film: The Only Son, pag. 31
- 7 Gesprekskring: Geloven Nu (9/10), pag. 5
- 14 Workshop: Gedichten schrijven, Onderweg (1/2), pag. 31
- 14 Meditatieve kring rond Henri Nouwen, pag. 11
- 15 Agapèviering, pag. 5
- 17 Film: We bought a Zoo, pag. 32
- 21 Workshop: Gedichten schrijven, Onderweg (2/2), pag. 31
- 24 De boekenclub (7/7), pag. 9
- 26 Open Leurviering in Leur, pag. 8
- 29 Agapèviering, pag. 5
- 30 Geloven moet je doen, pag. 32

→ JUNI 2024

- 4 Gesprekskring: Geloven Nu (10/10), pag. 5
- 5 Agapèviering, pag. 5
- 30 Open Leurviering in Wamel, pag. 8

GRAAG TOT ZIENS!

De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost:

- **Protestantse kerk**
Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen
- **Corneliuskerk**
Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen
- **Het Koetshuis**
Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen
(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,
t.o. de Corneliuskerk)
- **Mamre - Protestantse kerk**
Kattenburg 59, 6651 AM Druten
- **H.H. Ewaldenkerk**
Hogestraat 2, 6651 BK Druten
- **Parochiecentrum**
Hogestraat 4, 6651 BK Druten
- **St. Joriskerk**
Dorpsstraat 19, 6582 AL Heumen
- **De oude dorpskerk**
Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
- **Protestantse kerk**
Dorpsstraat 73, 6659 CC Wamel
- **De Schakel - Protestantse kerk**
Pius XII Straat 85, 6602 BE Wijchen
- **Emmanuel kerk**
Homberg 25-37, 6601 XW Wijchen
- **H. Antonius Abtkerk**
Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen
- **Parochiecentrum De Twaalf Apostelen**
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Bezoek ook eens onze websites:

www.rivierenlandoost.nl
www.detwaalfapostelen.nl
www.johannesxxiii.nl
www.parochiefranciscusenclara.nl

Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten.
Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.

Of het streaming kanaal, via You Tube:

[PG Rivierenland Oost - Beuningen](#)
[PG Rivierenland Oost - Druten](#)
[PG Rivierenland Oost - Wijchen](#)



COLOFON

'BLAUW BOEKJE' (13^e jaargang) is een uitgave van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost i.s.m. de de RK parochies van Wijchen, Beuningen en Druten.

Tekst en beeld Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Oplage 1.650 exemplaren
Vormgeving en drukwerk Verkerk Grafisch Werk, Lienden