

DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 7, september 2023



AARTSENGELEN RAFAËL, MICHAËL, GABRIËL EN URIËL

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

Binnenkant van armoede ...



Op dinsdagmorgen 29 augustus, 12 en 26 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
april	116.168	395.001	104.381	364.182	-11.787
mei	118.939	513.940	106.117	470.299	-12.822
juni	122.791	636.731	108.330	578.629	-14.461
juli	126.348	763.079	113.519	692.148	-12.829

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN

Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.



29 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

* **5 SEPTEMBER AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Oosterweg 4 Wijchen. Gesprekkring 'Geloven Nu'

6 SEPTEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

7 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 8 (2023)

9 SEPTEMBER 14.30 UUR IN DE TERP HEUMEN

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag Pastoraat van Nabijheid

10 SEPTEMBER 11.00 - 16.00 UUR DE OUDE TOREN BALGOIJ
OMD 2023 'Levend Erfgoed' expositie en toren bezichtiging

10 SEPTEMBER 12.30 - 17.00 UUR H. ANTONIUS ABTKERK
IN OVERASSELT

OMD 2023 'Levend Erfgoed' bezichtiging kerk en foto expositie over het Rijke Roomsche Leven in Overasselt

* **11 SEPTEMBER 19.00-20.00 UUR HOOGSTRAAT 5, OVERASSELT**
Informatieavond Apostelen 2.0, aanmelden via apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

12 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

* **14 SEPTEMBER 19.00 - 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Oosterweg 4, Wijchen. Informatieavond Apostelen 2.0, aanmelden via apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

* **16 T/M 21 SEPTEMBER**

Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

20 SEPTEMBER 10.00 - 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

* **20 SEPTEMBER 14.30-15.30 UUR DE ZANDLOPER, BERGHAREN**
Informatieavond Apostelen 2.0, aanmelden via apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

22 SEPTEMBER 14.30 UUR EMMANUELKERK

Filmvertoning 'What we did on our holiday'

24 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK TE WIJCHEN
Eerste bijeenkomst na de vakantie Apostelen 2.0

24 SEPTEMBER 12.00 - 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'
parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen

* **25 SEPTEMBER 19.00 - 21.00 UUR**

Gespreksgroep GROND VAN LEVEN

26 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

* **28 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER**

Vijfdaagse jongeren Romereis

30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER NIFTRIK

Herdenking van de heilige Damianus, gildefeest en kermis

* *aanmelden verplicht*



TKWM

Ongetwijfeld denkt u: alweer een afkorting die ik niet ken! Toch zou het kunnen dat deze u niet onbekend voorkomt of toch zeker niet als de afkorting wordt uitgesproken als ‘tussen kasteel en Wijchens meer’.

Het veelomvattend project waar grote delen van het Wijchens centrum mee worden beroerd. Soms niet alleen qua stenen, maar ook qua emoties en opinies. Deels omdat het planmatig al zo lang wordt besproken en ter discussie gesteld en deels omdat het elementen bevat die je kunnen beroeren. Zo ook de vraag die er ligt om de tuin van het parochiecentrum erin te betrekken door er een verbinding te willen maken vanaf de Oosterweg naar de Meerdreef. Als parochiebestuur proberen we daarin zoveel mogelijk te luisteren naar de argumenten, voor en tegen, en af te wegen of het argumenten zijn, of dat ze op geheel of gedeeltelijk onjuiste aannames berusten. In het gesprek komen dan soms aanvullende vragen naar voren die beantwoord dienen te worden. Eventuele afspraken zullen bindend worden vastgelegd.

Mocht er bij u een vraag opkomen dan is die via het secretariaat uiteraard te stellen aan het bestuur, zodat die kan worden meegenomen of beantwoord. Tot nu toe zijn er schetsen gedeeld en zal verder overleg met alle partijen na de vakantie weer een vervolg krijgen.

Namens het bestuur,
Gerard Arts

HERINNERING KERKBALANS 2023

In januari hebben velen van u een brief ontvangen over de Actie Kerkbalans. Wij vroegen u daarin om een financiële bijdrage. Het thema van de actie is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Veel parochianen hebben een bedrag overgemaakt aan de parochie. Onze hartelijke dank daarvoor. Maar van een aantal parochianen hebben we nog geen bijdrage mogen ontvangen. Mocht de brief aan uw aandacht ontsnapt zijn, u kunt alsnog uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59 t.n.v. parochie De Twaalf Apostelen met vermelding Actie Kerkbalans 2023. Doet u mee?



Het parochiebestuur

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Op zaterdag 30 september houden we een bijeenkomst voor potentiële leden voor ons parochiebestuur. De bijeenkomst wordt gehouden van 10 tot 12 uur in ons parochiecentrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen.

In 2010 is parochie De Twaalf Apostelen opgericht bestaande uit voormalige parochies van de gemeente Heumen en Wijchen, twaalf om precies te zijn, vandaar de naam. Onze parochie kent meer dan duizend vrijwilligers, een groot enthousiast pastoraal team, een financieel gezonde huishouding en nog tien kerkgebouwen. Zoals u weet is de kerk in Nederland en eigenlijk in heel Europa aan het veranderen. De oude volkskerk waarin bijna iedereen gedoopt werd, dus christen was, waarbij bijna alle kinderen van de tweede klas de communie deden, een huwelijk bijna altijd kerkelijk werd ingezegend, en uitvaarten per definitie kerkelijk waren, ligt al weer ver achter ons. Katholieken worden een minderheid. Tijd voor herbezinning. Daar is de kerk dan ook mee bezig. Niet van bovenaf, maar van onderop, een groot synodaal proces, waarin mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld meedenken over de kerk. Dit najaar zullen tijdens een bijzondere synode in Rome de resultaten hiervan besproken worden.

De kerk - een oude dame van meer dan tweeduizend jaar oud - is in beweging. Ook wij als parochie sluiten ons hierbij aan. De beweging Apostelen 2.0 is twee jaar geleden gestart. In Dienen NU laten we ons diaconale hart zien, samen met de geloofsgemeenschappen zijn we druk bezig ons te grote jasje, lees teveel kerkgebouwen, op maat te maken.

Dit hele proces vraagt om een goede aansturing, enerzijds inhoudelijk vanuit het pastoresteam, maar ook bestuurlijk. Uitdagingen te over. We zoeken mensen die bestuurlijk gezien deze uitdaging met ons willen aangaan.

Heb je vrije tijd en zin, heb je kwaliteiten om met ons hier de schouders onder te zetten, kom dan zaterdag 30 september naar ons parochiecentrum. We zullen dan meer over



onze parochie vertellen en met name natuurlijk over de bestuurlijke aangelegenheden. Het is wel fijn als je even telefonisch of per mail laat weten dat je komt. We hebben het afgelopen jaar al een aantal nieuwe bestuursleden mogen begroeten. Hopelijk kunnen we met deze bijeenkomst ons bestuur compleet maken. We horen graag van je.

Namens parochiebestuur De Twaalf Apostelen
Rudy de Kruijf,
adviseur parochiebestuur en pastoresteam
(rudy.dekruijf@detwaalfapostelen.nl, 06-22949234)

ONTMOETINGSVIERING ZLTO

WAAR GOEDHEID IS EN LIEFDE, DAAR KUN JE GEVEN EN ONTVANGEN

Zondag 2 juli waren we met een groot aantal mensen samen voor de Ontmoetingsviering van ZLTO Rijk van Nijmegen, op Buurderij De Lage Hof in Overasselt. Dominee Henk Fonteijn en pastor Jack Steeghs waren de voorgangers. Koren: Soli Deo Gloria en Andiamo o.l.v. Ilja van Luijk.



Het was een mooie dag om in dankbaarheid op terug te zien, de inspanningen van iedereen zijn beloofd. Het is fijn om zo'n viering inhoud te geven en



dat is gelukt aan alle kanten. Alles tezamen was het een goed passend geheel.

In zijn woord van welkom zei Henk Fonteijn, voorheen als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht werkzaam, nogal eens een forse kloof te ervaren tussen de beleving van de militair en die van wat militairen de burger noemen. Veel militairen hebben de indruk dat de meeste burgers geen flauw benul van, en ook geen interesse hebben in het militaire beroep en wat het betekent en met mensen doet. Noch van mooie, noch van soms ontzaglijk moeilijke kanten daarvan.

Iemand die al generaties lang verknocht is aan boerderij en bodem is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen en dan kun je proberen te luisteren en te voelen wat zij voelen. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wat heb je aan welvaart als de lucht die je inademt, je ziek maakt?

Jack begon zijn overweging met de vraag: 'geloven we dit echt?' Ook in deze onzekere tijd waarin we als



boer en burger in verbondenheid zijn samengekomen? Wie deze oogstdankviering tot zich door laat dringen gaat straks ánders naar huis. Ja, daar heb ik nog veel over nagedacht! En laat ons als commissie weten wat je van dit uur meeneemt of gemist hebt. Wie zich afvraagt of hij of zij Gods tuin mag betreden gaat niet als een god ondernemen en kent de eigen plaats in het leven. Ja, u hoort het goed: geloven heeft een inhoudelijk boodschap voor onze economie.

Het goede leven is in geloven altijd een gedeeld leven, omdat geen mens het lange tijd alleen uit kan houden. Al is het maar door familie en medemensen vlakbij die ons opvoeden en laten voelen wat menszijn inhoudt.

Voor het slotwoord was een extra ingelast stuk door Jean Phagoe over haar werk en een boek dat uit gaat komen en is samengesteld naar aanleiding van gesprekken met boeren. Zij bracht haar verhaal vol overtuiging.

Slotwoord door de voorzitter van de afdeling Rijk van Nijmegen, Chris Poelen. Niets verwachtend werden wij, Truus en Bert, in zijn dankwoord in het zonnetje gezet, nadat wij eerder dit jaar aangegeven hadden om aan het einde van dit jaar te stoppen met onze activiteiten voor Landbouw en Samenleving. Truus 38 jaar en Bert 25 jaar. In zijn dankwoord is ons vanuit de afdeling een mooie bos bloemen en een schildje met de tekst van het thema van deze viering overhandigd, dankjewel.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met soep en broodjes.

Bert van Boxtel



VORMSELVIERING

De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel maakt sinds een tijdje deel uit van het programma Apostelen 2.0. In verschillende leeftijdsgroepen, die zijn genoemd naar apostelen, gaan kinderen en ouders samen aan de slag. De groep 'Jakobus' zijn de kinderen die zich voorbereiden op het vormsel. Dat waren er dit jaar twaalf.

In het afgelopen jaar hebben deze jongeren nagedacht over hun eigen plek in de kerk, wat geloven betekent voor henzelf, de handen uit de mouwen gestoken bij de franciscanen in Alverna, samen gegeten en gevierd, heel veel spellen gedaan, een dag doorgebracht in het klooster in Megen en nog veel meer.

Op zaterdag 17 juni was hun grote dag. In een mooie, sfeervolle viering waarin de jongeren zelf een grote rol hadden, hebben zij het vormsel ontvangen van Mgr. De Korte.

Proficiat Aäron, Amber, Aven, Daniël, Ivo, Jelle, Jort, Liam, Lieke, Marianne, Ronan en Saar!



Foto's Henk Hulshof Fotografie



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 30 september t/m 5 november en heeft als thema Franciscus van Assisi. Kopij kan tot en met 7 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

GIVT-APP



COLLECTE VIA QR-CODE

Nu het steeds minder vanzelfsprekend wordt dat mensen contant geld bij zich hebben, heeft de parochie de mogelijkheden van digitaal collecteren onderzocht. Vooral nog is gekozen voor de Givt-app op smartphone, omdat dat weinig extra kosten met zich meebrengt en zowel voor de kerkganger als de parochie handig is. Vanaf 1 september wordt deze collecte-mogelijkheid in de H. Antonius Abtkerk van Wijchen aangeboden. Uiteraard kan iedereen gewoon contant geld blijven geven! Digitale collectebijdragen aan onze parochie worden door de belastingdienst beschouwd als schenkingen aan een goed doel en zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

WAT IS NODIG?

Op de smartphone moet de Givt-app en een QR-scanner geïnstalleerd zijn en voor het activeren van de Givt-app is het (eenmalig) nodig een e-mailadres en een bankrekening in te voeren. Om in de kerk deel te nemen aan een digitale collecte hoeft u dan alleen maar de QR-scanner op de poster met de QR-code te richten, waardoor automatisch de Givt-app op uw smartphone geactiveerd wordt en kunt u het bedrag intypen. Dat volstaat, de betaalopdracht wordt later verzonden zodra de smartphone ergens wifi heeft.

INSTALLEREN GIVT-APP

De Givt-app is gratis te downloaden via www.givtapp.net/download of zoek in de App Store van Apple (iOS) of in Google Play (Android) naar Givt en open de app. Ga 'Aan de slag' en voer uw e-mailadres in. Om de installatie te kunnen voltooien drukt u op de drie horizontale streepjes. Bedenk een wachtwoord (tenminste zeven tekens, waaronder tenminste een hoofdletter én een cijfer) voor de toegang op de Givt-app via het e-mailadres. Vervolgens wordt u gevraagd om uw adres, uw mobiele telefoonnummer en uw bankrekeningnummer in te typen. Wilt u hier later iets in veranderen, dan drukt u opnieuw op de drie horizontale streepjes en 'Mijn gegevens'. Giften worden anoniem bijgeschreven op de bankrekening van de parochie, maar u ziet op uw bankafschrift uiteraard wel welk bedrag gedoneerd is en aan welk doel. In de Givt-app kunt u via de drie horizontale streepjes een overzicht van al uw giften via deze app opvragen.

BETALEN VOOR KAARSEN

Wilt u in de Mariakapel van de Antonius Abtkerk in Wijchen of bij de Lourdesgrot in de parochietuin een kaars aansteken en daar digitaal voor betalen? Dat kan met dezelfde Givt-app, maar met een andere QR-code!

Naast het scannen van de QR-code is het ook mogelijk om deel te nemen aan de collecte of voor uw kaarsen te betalen door in de Givt-app de H. Antonius Abt Wijchen te kiezen uit de lijst van goede doelen. Mocht u al eens hebben gegeven aan de Antonius Abtkerk dan zal die de volgende keer bovenaan in de lijst komen te staan. U kunt ook 'geven op locatie'. Uw smartphone kan door middel van gps de kerk vinden waar u op dat moment bent.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met Myranda Renkens op het secretariaat; telefonisch op dinsdag- of woensdagochtend of via de mail: secretariaat@detwaalfapostelen.nl. Op de website van Givt (<https://givtapp.net/faq-geven-met-givt/>) kunt u meer informatie vinden.

Secretariaat parochiebestuur

EERSTE COMMUNIE

Voor een derde keer dit jaar was er een eerstecommunieviering in onze parochie. De eerste was met Pinksteren in Balgoij, de tweede was de First Communion van de Engelse Mis en op zondag 25 juni 2023 kregen tien kinderen in de Antonius Abt in Wijchen hun eerste communie. Drie verschillende vieringen waren het, maar toch allemaal hetzelfde. Alle kinderen hadden hun voorbereiding gekregen bij Apostelen 2.0 en het was steeds dezelfde Heer die de kinderen voor het eerst ontvingen in de communie.

'Samen, met de zegen van God' was het thema van de viering. We zijn immers als geloofsgemeenschap onderweg, ondersteund door al het goede dat een leven met Jezus te bieden heeft. Dat samenleven begint met de doop, maar het houdt niet op met de eerste communie. We hopen dan ook dat we er weer trouwe tochtgenoten hebben bijgekregen.

Frits Hendriks



fotografie Henk Hulshof

ROGER SCHUTZ (1915 - 2005)

STICHTER VAN DE OECUMENISCHE GEMEENSCHAP TAIZÉ

DEEL II: DE LEVENSGELOFTEN EN DE 'KLEINE BRON' VAN TAIZÉ

DE LEVENSGELOFTEN

Wanneer een broeder na een lange voorbereidingsfase en na rijp beraad heeft besloten de levensgeloften af te leggen, komt de gemeenschap van Taizé bijeen en legt de broeder ten overstaan van de prior en zijn medebroeders de geloften af.

De prior begint met de vraag: Geliefde broeder, wat verlang je? De broeder antwoordt: De barmhartigheid van God en de gemeenschap van mijn broeders. Hierop zegt de prior: Moge God in jou voltooien wat Hij begonnen is.

Hierna volgt een tekst die sterk evangelisch gekleurd is en die gericht is op de navolging van Christus. Deze tekst eindigt met de woorden: Broeder, Christus is het die jou nu antwoord geeft op de roep die Hij tot jou richt. Daarna worden de volgende vragen gesteld, waarop de broeder bevestigend dient te antwoorden:

- Wil je, uit liefde voor Christus, je met heel je wezen aan Hem toewijden?
 - Wil je voortaan de dienst voor God in onze gemeenschap vervullen, in gemeenschap met je broeders?
 - Wil je afzien van alle eigendom en met je broeders leven, niet alleen in gemeenschap van materiële, maar ook van geestelijke goederen, en daarbij je hart openstellen?
 - Wil je, om meer beschikbaar te zijn in de dienst met je broeders en om je onverdeeld aan Christus' liefde te schenken, in celibaat leven?
 - Wil je, opdat wij één van hart en ziel zijn, en opdat onze eenheid in dienstbaarheid volledig tot stand komt, de richtlijnen van de gemeenschap aanvaarden, die door de prior vertolkt worden en er aan denken dat hij een arme dienaar in de gemeenschap is?
 - Wil je altijd Christus in je broeders herkennen en zo over hen waken in goede en kwade dagen, in lijden en in vreugde?
- Bijgevolg, omwille van Christus en het evangelie, ben je voortaan broeder in onze gemeenschap. Hierna wordt een ring aan de vinger van de broeder gestoken met de woorden: Moge deze ring het teken zijn van onze trouw in de Heer. Met enkele van de bekende Taizé-liederen wordt deze plechtigheid opgeluisterd.

DE 'KLEINE BRON' VAN TAIZÉ (VERGELIJKBAAR MET DE REGEL VOOR KLOOSTERLINGEN)

Hierin wordt verwoord wat voor de Taizé-gemeen-

schap wezenlijk is om een gemeenschapsleven mogelijk te maken. Hier volgen de belangrijkste aspecten.

JE BENT NIET MEER ALLEEN

Volg het spoor van Christus, het licht van de wereld. Maak de aarde bewoonbaar, onbaatzuchtig. Deel de weinige middelen samen. Verheug je en ga samen verder met je broeders.

HET GEBED

In gebed is Christus op een geheimzinnige wijze aanwezig. Vertrouw op Hem. In gemeenschappelijk gebed bezielt het Woord van God je werk en je rust.

KOM EN VOLG MIJ

God is liefde. Schenk je hart aan Hem. Christus heeft de goedheid en edelmoedigheid van mensen ervaren, maar ook heeft Hij meerdere keren de verleider ontmoet. Hij bleef trouw.

HET JAWOORD VOOR HET LEVEN

Laat de vlam branden en het jawoord vat vlam van binnenuit. Het celibaat voltrekt zich in het geven van je eigen leven. Het is steeds weer mogelijk jezelf te overwinnen. Een Ander dan jezelf doorlicht je. Je ziel zingt: ik hoor bij Christus.

DE PRIOR

Dienaar van de gemeenschap. Hij geeft richtlijnen. Onderscheidingsvermogen, de geest van barmhartigheid en een onuitputtelijke goedheid van hart zijn voor hem onvervangbare gaven. Hij wijst een broeder aan om na hem de voortgang te verzekeren.

Broeder Roger stelde in 2005 broeder Alois aan als zijn opvolger. Na 18 jaar geeft deze in december 2023 het stokje over aan broeder Matthew, een anglicaans priester.

DE BROEDERRAAD

In innerlijke stilte stellen wij ons als armen van Christus open om in onze gezamenlijke roeping te ontdekken hoe nieuw het evangelie is. Geen autoritair gedrag, geen eindeloze discussies, maar bezieling proberen te vinden op weg naar Christus.

DE MAALTIJD

Maaltijd als uitdrukking van broederlijke gemeenschap. Stiltemomenten brengen vrede in het hart. Eenvoudig voedsel herinnert ons aan het delen met hen die gebrek hebben.

DE NIEUWE BROEDERS

Zij hebben tijd nodig om te rijpen. Bepaalde broeders hebben de taak naar hen te luisteren en hen voor te bereiden op het jawoord voor het leven.

BROEDERS DIE VERAUF VERBLIJVEN

Zij zijn geroepen tekens van Christus te zijn en brengrers van vreugde. Zij dragen de omstandigheden van de armen. Door hun aanwezigheid maakt God het lijden draaglijk.

GASTVRIJHEID

Door onze gastvrijheid zien mensen in ons dat



Christus vrede uitstraalt. Gastvrijheid dient gepaard te gaan met zin voor onderscheidingsvermogen.

HET MYSTERIE VAN HET GELOOF

Je leven is geworteld in een gemeenschap die zelf deel uitmaakt van de Kerk. In het spoor van de getuigen, moeder Maria, de apostelen en de gelovigen van nu, kun je je openstellen om het Mysterie van het Geloof ten volle te vertrouwen.

DE VREDE VAN HET HART

De vrede van je hart maakt het leven mooi en inspirerend voor de mensen die je naasten zijn.

VREUGDE

Vrede en vreugde zijn de parels van het evangelie. Laat ons zo uit uw vertrouwen leven, Heilige Geest, dat de bronnen voor uitbundige vreugde nooit opdrogen.

EENVOUD

Onze roeping als gemeenschap heeft ons verplicht om uitsluitend van ons werk te leven en geen giften, erfenissen of geschenken te aanvaarden. Gelukkig

die de eenvoud liefhebben, want Gods Koninkrijk is van hen.

BARMHARTIGHEID

Als je de barmhartigheid, die innerlijke ontferming, zou verliezen, heb je alles verloren. Gelukkig de gemeenschap waar grondeloze welwillendheid heerst. Zo wordt Christus op onvergelykbare wijze zichtbaar.

VERTROUWEN IS DICHTBIJ

Christus, Liefde aller liefde, is een vuur dat in je brandt. En als de liefde vergeving is, begint je beproefde hart weer te leven. Wees niet bang; vertrouwen is dichtbij en daarmee het geluk.

Slotzin: Christus Jezus, innerlijk licht, laat mij uw aanwezigheid ontvangen; dat ik vreugde moge kennen. Mijn leven wil ik geven voor U en het evangelie.

Koos Leemker

LOURDESGROT



In de week van 12 juli is de linkerzijde van de heuvel achter de Lourdesgrot in de parochietuin gaan schuiven. Toen ik ervan hoorde ben ik direct gaan kijken. Bij het zien van de grote ravage die ik aantrof, schoten de tranen in mijn ogen. Gelukkig staat de voorgevel er nog.

Al ruim tien jaar vraag ik aandacht voor de grot en wijs ik op de hoofdschuldige, de boom.

Helaas, Eduard is net Johannes de Doper, een roepende in de woestijn. Jammer van de vele rapporten, onderzoeken en vergaderingen die hieraan besteed zijn. De oplossing werd altijd vooruitgeschoven. Hopelijk heeft dit voorval een positieve uitkomst. Tenminste als er snel wordt ingegrepen. Het is vijf voor twaalf. De grot heeft toekomst, zie de vele kaarsen die nu dagelijks worden aangestoken. Inmiddels zijn gelukkig de stenen in elk geval al veilig opgeslagen.

Eduard Cronenberg

FILM: WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY

De eerste film van dit seizoen in de Emmanuelkerk is 'What we did on our Holiday'.

Doug en Abi zijn twee gewone ouders met drie charmante, maar zeer excentrieke kinderen. Wanneer het hun allemaal even te veel wordt besluiten ze hun kinderen mee te nemen op een reis naar Schotland voor een grote familiebijeenkomst en om Dougs maffe vader Gordie te bezoeken. Maar wat een vakantie van verzoening had moeten worden, verandert al snel in een vakantie vol vetes, misverstanden en gekneusde ego's.

De film wordt op 22 september 2023 om 14.30 uur vertoond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Reserveren is niet nodig.

Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



IN GESPREK MET...

Miranda de Valk is geboren in Wijchen en opgegroeid in Wijchen. Ze is getrouwd met Maarten. Maarten is kaasmaker.

Geen gewone kaas, maar kaas van buffelmelk gemaakt, zoals de originele mozzarella. Miranda kan hier enthousiast over praten. Maar eigenlijk praat Miranda overall enthousiast over. Met hart, ziel, haar hele lichaam, maar vooral haar handen. Miranda en Maarten hebben vier kinderen en twee honden. Recent hebben de jongste twee, Andor en Jázmin hun eerste communie gedaan. De kinderen en de ouders zijn zeer betrokken bij het project van de parochie: Apostelen 2.0.



Henk Hulshof Fotografie

JE MOET STERK IN JE SCHOENEN STAAN

Miranda is arts met als specialisme ouderengeneeskunde. Ze werkt o.a. bij de Waalboog in Nijmegen. Terwijl we praten en Miranda vertelt over hun idealen, werkt ze ondertussen een grote berg wasgoed weg. Het is goed toeven in het mooie huis vlak bij de Berendonk. De zon schijnt en maakt de mooie praktische kamer met veel planten nog extra bijzonder. Maar ik word vooral geboeid door haar manier van praten. Ze vertelt over hun Hongaarse kinderen en de Hollandse stabijhonden. Het adoptieproces van de kinderen liep niet allemaal soepel. Maar wij bleven erin geloven. 'Je moet sterk in je schoenen staan'. Wij hebben er samen natuurlijk veel over gepraat. Mensen zeiden tegen ons: "Waar begin je aan?" Wij hebben ook veel moeilijkheden moeten

overwinnen hoor, en toch hadden wij ons zó goed voorbereid.

APOSTELEN 2.0

Via pastor Lara, die als extra aandachtspunt 'gezin en kinderen' heeft, zijn wij bij Apostelen 2.0. gekomen. Volgens mij was er eerst de Kinderkaravaan. Daar hebben wij ook aan meegedaan. Nu is het een andere aanpak. Met leeftijdsgroepen. Lara had briefjes rondgedeeld over de opzet van Apostelen 2.0. en de eerste communie doen. Het geboden traject sprak de kinderen en ons aan. Wij hebben zelf ook veel met ze erover gepraat. Daarna is besloten mee te doen. Ik voel me betrokken bij de kerk. Als kind zong ik in het kinderkoor van de Antonius Abt in Wijchen. Voor mij voelde het niet vreemd aan.

TRAJECT

Eerst zijn de kinderen gedoopt in Balgoij door Aloys. Dat was al een feest. Daarna zijn wij ons met de Andreasgroep gaan voorbereiden op de eerste communie. Ook dat werd een groot feest. Het was een prachtige dag. Jázmin zei 's avonds: "Dit was de eerste hostie. Dan wacht ik nu een jaar en dan komt de tweede hostie en dan is het weer een feestje". Haha, maar helaas werkt het niet zo. De kinderen zijn nu actief in de Andreasgroep voor groep 4-5-6. Zij vinden het heel leuk.

MIJN EIGENSCHAPPEN

Ik vind het heel moeilijk om dat aan te geven. Het is eigenlijk oneerlijk dat ik maar een eigenschap mag benoemen. Ik heb veel gepiekerd, maar door vertrouwen in de medemens en elkaar, en de liefde komt dit weer op de achtergrond. Toen wij bij de eerstecomunieviering waren voelde ik me heel dankbaar. Een mens heeft meerdere goede en slechte eigenschappen dus. Maar deze passen goed bij me. Dat zijn er dus vier, haha.

VERTROUWEN

Ik vind dat er meerdere niveaus van vertrouwen zijn. Wij zijn maar heel klein en nietig. Eigenlijk zijn wij als mens een vormpje van liefde en energie. En dat maakt een schakeltje. Ieder mens is een schakeltje en samen vormen we een grote schakelketting. Je bent namelijk wel een schakel in het grote geheel. Je mag als mens niet op een eiland leven vind ik. Het is een kwestie van samen. Op meerdere momenten. Samen kom je door moeilijke tijden, hoe vervelend dingen soms ook lijken. Ik kan bijvoorbeeld vertrouwen op Maarten, mijn ouders, en mijn broer en zus. Dat voelt zo goed.

VERBONDEN VOELEN

Je kunt je op verschillende niveaus met elkaar verbonden voelen. Soms gebeurt er iets kleins, soms zijn er situaties dat je het groter geheel ziet. Ik vind

verbinding belangrijk. Soms is het met een schakeltje, en soms met alle schakeltjes om je heen. Goh, alweer die schakel. Weet je wat wonderlijk is? Dat er mensen zijn die geen schakels hebben in hun leven. In mijn werk heb ik zulke mensen ontmoet. Dat doet me veel.

TEKST

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.*

Als ik hier over nadenk zeg ik: ja en nee. Je legt wel heel veel bij God neer. Eigenlijk staat er: "Heb vertrouwen in Mij, het komt wel goed". Mmm..., dat heb ik niet zo. Ik wil wel vertrouwen hoor, maar je bent

zelf verantwoordelijk vind ik. Aan vertrouwen en liefde moet je hard werken. Dat komt niet zomaar. Als ik het woord liefde zeg, word ik heel zacht van binnen. Dan beleef ik een bezinningsmoment, je stapt even uit de waan van de dag. L i e f d e. Was dat overal maar zo. Want liefde geeft vrede. Vrede in huis en overal.

En toen was de berg wasgoed gevouwen en in de mand geborgen.

Marium Lahm

*Tessalonicenzen 5:16-18

EVEN PUZZELLEN

AARTSENGELEN

B	Y	Z	A	N	T	IJ	N	S	E	R	IJ	K	N	E	G	U
U	R	I	E	L	E	A	M	A	S	S	A	A	C	N	E	R
B	O	E	K	J	A	C	Q	U	E	S	A	N	G	E	N	I
L	L	K	A	A	R	L	E	I	R	B	A	G	N	G	E	É
E	U	O	D	I	E	N	A	A	R	S	L	E	E	N	S	L
J	A	C	K	S	O	N	F	B	S	E	E	O	G	I	I	K
E	P	L	I	K	L	A	P	I	A	R	B	L	I	L	S	A
H	R	A	L	F	E	L	A	F	E	N	IJ	O	L	O	V	A
O	I	D	O	L	E	N	A	I	U	R	B	G	I	R	L	R
V	V	A	N	D	E	R	V	A	A	R	T	I	E	A	A	D
A	E	N	E	R	A	H	C	S	L	E	M	E	H	K	M	©

Streep eerst de namen door van alle aartsengelen, die je overal in de woordzoeker tegenkomt. Daarna doe je hetzelfde met de antwoorden op de volgende vragen:

1. Bij welke groep was Peter Gabriël de zanger
2. Welke voetballer/commentator heeft de voornaam Rafaël
3. Welke Michael scoorde een grote hit met 'Thriller'
4. Canadese zanger met de voornaam Michael.
5. Voornaam Franse architect Gabriël (ontwierp o.a. de paleizen bij de Place de la Concorde)
6. Waarover heersten zes keizers met de naam Michaël
7. Met welke aartsengel kun je de kachel aanmaken?
8. In welk tijdperk leefde de Italiaanse schilder Rafaël
9. Bekende tennisser met de voornaam Rafaël.
10. Jaweh.
11. Kennis der Engelen.
12. Heilige schrift.
13. Vader van Lea en Rachel.
14. Welk volk werd door Karel de Grote onder bescherming van de aartsengel Michaël gesteld
15. Met welk dier wordt de aartsengel Michaël vaak afgebeeld

Tenslotte kun je ook de volgende woordjes nog doorstrepen:
Baan-Blokken-Boek-Brui-Dienaar-Dolen-Edel-Fier-Heiligen-Hemelscharen-Kilo-Klap-Lea-Massa-Privé-Raak-Vier-Vlam

Heb je alles goed doorgestreept, dan blijft er geen hokje meer over.

© L.B.



DIENEN NU

WWW.DETWAALFAPOSTELN.NL

DIENEN NU **WIE DIENSTBAAR WIL ZIJN BEHOORT GOED TE LUISTEREN**

De diaconale weg is geen afzonderlijke weg, los van het samen vieren, leren en ontdekken. De dienende kerk heeft alles te maken met de synodale weg van geestelijken samen met alle mensen van goede wil. Je zou deze door paus Franciscus vanuit Rome stevig ingezette beleidslijn een serieuze stap kunnen noemen om nu eindelijk eens de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie te voltooien: Gods Volk onderweg. Niets minder dan het meedoen van alle mensen van goede wil staat op het spel. En dat in een tijdgeest waarin de overheid is uitgehold, dienstverlening achter een digitaal loket verstopt en steeds meer mensen moeite hebben om ergens bij te horen..., omdat organisaties vaak teleurstellen. Gezamenlijkheid is een grote uitdaging geworden.



Voor een synodale Kerk
communio | participatio | missio

Gestimuleerd door het bisdom van 's-Hertogenbosch hebben wij als parochie De Twaalf Apostelen vorig jaar actief meegedaan met het organiseren van synodegesprekken. We hebben de plaatselijke beleving van geloof en kerk in de dorpen opgehaald. Over wat goed loopt, waar steun gemist wordt en wat verkeerd is gelopen. Bisschop De Korte heeft onze bevindingen ongecensureerd meegenomen naar Rome, zo heeft hij verzekerd. Daar, ver weg van Wijchen, worden momenteel vervolgstappen gezet, maar dat doen wij hier nu ook!

Onder leiding van Jeroen Goosen van het bisdom zijn bestuur en pastoraal team in gesprek over waar ons hart naar verlangt, hoe we bij kerk en geloof zijn betrokken, waar voor eenieder persoonlijk de essentie zit. En dan vooral met het accent op een kerk die dient. Binnenkort praten we verder. Nu al koester ik de hoop dat er concrete stappen ontstaan voor de parochie die we zijn, samen met de mensen waarmee we ons verbonden weten.

Nu alvast meer weten? Of wil jij meedoen aan initiatieven waar we allemaal blij van worden? Laat het me weten!

Pastoraal werker Jack Steeghs

(jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl, 06-26989411)

APOSTELVIERING

De jaarlijkse Apostelviering wordt dit jaar gehouden op zondag 24 september 2023 in de Antonius Abtkerk te Wijchen. De aanvang van deze viering is **10.00 uur**. De pastores zullen in deze viering gezamenlijk voorgaan.

In deze viering zal aandacht besteed worden aan de lectoren van alle geloofsgemeenschappen. Zij krijgen een uitnodiging om deze viering bij te wonen. Daarnaast wordt het derde jaar van de beweging Apostelen 2.0 geopend met een vossenjacht.

Het thema van deze viering is 'ieder gelijk': wij zijn een familie waarin ieder gelijk is.

Wij zijn een familie, waarin iedereen die in Jezus Christus gelooft erbij hoort en aan elkaar gelijk is. Er is geen meer of minder, geen hoger of lager. In deze familie van Christus vallen alle maatschappelijke verschillen weg.

GEZAMENLIJKE ONTMOETING.

Na de viering vindt er een ontmoeting plaats, waar we elkaar nog kunnen spreken over de viering of andere zaken. Daarbij zal koffie of thee zijn en voor de kinderen is er limonade.

Bij goed weer zal deze ontmoeting in de pastorietaan plaatsvinden.

Wij nodigen alle parochianen van alle geloofsgemeenschappen van harte uit deze viering bij te wonen. U bent welkom om daarbij aanwezig te zijn.

De voorbereidingsgroep



EEF SCHOUTEN STOPT ALS VRIJWILLIGER



Onlangs heeft Eef Schouten besloten te stoppen als collectant in de Antonius Abtkerk van Wijchen. Dat was de aanleiding voor een gesprek.

EEF, HOE GAAT HET MET JE?

Als 88-jarige merk je dat het allemaal niet meer vanzelf gaat. Het leven bestaat ook uit afscheid nemen. Zo heb ik de auto een tijd geleden weggedaan en gebruik ik nu een scootmobiel. Daarin kan ik in Wijchen eigenlijk overal nog naar toe. Bijvoorbeeld boodschappen doen (grappig eraan toevoegend) met een briefje van mijn vrouw.

BETEKENT HET GELOOF VEEL VOOR JE?

Ik ben opgegroeid in Gendt en heb op het Canisius College in Nijmegen gezeten. Bij de jezuïten werd je goed rooms opgevoed. Ik voelde me altijd betrokken bij de kerk. Zo hebben we altijd een kruisbeeld in de kamer gehad. Dat was in IJsselmuiden bij Kampen de reden dat sommige kinderen van hun ouders niet bij ons mochten spelen!

WAT WAS JOUW BEROEP?

Op mijn 18^e ben ik naar de KMA in Breda gegaan en dus beroepsofficier geworden, bij de militaire administratie. Op de KMA werd ik al snel praeses van de Rooms-Katholieke Kadettenvereniging St.-Ignatius. Zo rolde ik later in het bestuur van de Algemene Rooms-Katholieke Officieren Vereniging en toen die ging fuseren met de protestantse vereniging werd ik voorzitter van de ACOV, de Algemene Christelijke Officieren Vereniging. Dat is allemaal heel lang geleden.

VEEL VERANDERD IN HET LEGER?

Totaal anders. De dienstplicht hadden ze nooit moeten afschaffen. Dan hadden die voetbalhooligans tenminste in dienst discipline geleerd. Het zou goed zijn voor de samenleving als iedereen een jaar of zo verplicht dienstbaar zou moeten zijn aan anderen. Maar maatschappelijke dienstplicht is lastig in te vullen.

NEERGESTREKEN IN WIJCHEN.

Omdat ik op verschillende plaatsen heb gewerkt is mijn gezin meerdere keren verhuisd. In 1972 zijn we in Wijchen komen wonen en in ditzelfde huis zijn we

blijven wonen. De kinderen hadden een school waar ze graag op zaten en hadden vriendjes en vriendinnetjes. Ze hadden niet veel zin om nog elders te gaan wonen. Dat betekende voor mij wel een soort van weekendhuwelijk.

EN OOK VRIJWILLIGERSWERK GEDAAN!

Het is me allemaal aan komen waaien, zeg maar. Voor de school waar mijn dochters op zaten, de toenmalige Mariaschool, heb ik de oudervereniging opgericht. En als roomse jongen van de KVP heb ik in Wijchen het CDA mee helpen oprichten en ben ik er drie periodes voorzitter van geweest. Ik herinner me nog een flinke botsing met Thé Straten. Die bedankte op een gegeven moment bij ons, omdat hij een eigen partij begon, maar kwam wel luisteren op onze vergaderingen naar onze plannen. Toen heb ik gezegd dat dat niet kon en hebben we hem geschorst. Dat was niet leuk, maar heb je een verantwoordelijkheid dan moet je die ook nemen.

Verder ben ik voorzitter van de wijkvereniging, van Stichting Welzijn Ouderen en van de Bond van Ouderen in Wijchen geweest.

In 1989 werd ik benaderd voor de kerkraad Antonius Abt in Wijchen, daar ben ik van 1990 t/m 1994 voorzitter van geweest (met Geert Goossens als secretaris). Vanaf 2002 ben ik collectant geweest in onze kerk. Dat was een leuke club mensen, prima, nooit problemen gehad. Jaarlijks hadden we een uitje, ergens op een terras of ergens naartoe. Maar ook dat wordt steeds moeilijker. Binnenkort heb ik nog een afscheidsbijeenkomst met dat clubje.

Tijdens het gesprek blijkt herhaaldelijk dat hij apetrots is op zijn gezin, zijn dochters die vanuit het CDA de politiek in zijn gegaan en zijn zoon die journalist is geworden. Het WK vrouwenvoetbal volgt hij ook. Op de KMA is hij coach geweest van een succesvolle zaalvoetbalvereniging en hij heeft zijn zoon bij AWC zien spelen. Zelf heeft Eef nog in het eerste elftal van De Bataven in Gendt gevoetbald. Grote reizen maken is er niet meer bij. Vorig jaar is hij nog wel met een riviercruise naar de Moezelstreek geweest. Heel interessant vond hij dat.

Achteraf bezien vind ik het jammer dat ik (TvdW) hem niet heb gevraagd naar zijn andere reizen. Bijvoorbeeld naar zijn grote fietsreis in 1992 van Wijchen helemaal in zijn eentje naar Santiago de Compostella! Of met een schoonzoon samen een pelgrimstocht naar Assisi! Volgend jaar juni hopen hij en zijn vrouw samen met hun gezin hun 65-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren. Hij neemt afscheid van mij met een hartelijk "Houdoe!".

Theo van der Weegen

DANKVIERING 25-JARIG WIJDINGSJUBILEUM

In de afgelopen maanden mocht ik veel felicitaties, goede wensen en geschenken ontvangen bij gelegenheid van de viering van mijn 25-jarig wijdingsjubileum, waarvoor veel dank! Het was goed deze mijlpaal te kunnen vieren in de vorm van een aantal kleinschalige bijeenkomsten, o.a. met pastoresteam en parochiebestuur. Maar ook denk ik met groot plezier terug aan de momenten na vieringen ter plaatse en in bijeenkomsten van werkgroepen dat we samen stil konden staan bij de viering van dit jubileum.

Van de vijftig jaren dat ik als priester mocht werken is het grootste deel (17) in en rondom Wijchen gesitueerd en mocht ik veel mensen ontmoeten in vreugde en verdriet. Terugkijkend zie ik dat de tijd zijn sporen heeft nagelaten, en dat veel waarvan we dachten dat het blijvend zou zijn, aan verandering onderhevig is. Dat was een leerzame ervaring. Op die verandering inspelen was en is geen sinecure. Het vertrouwen dat onze geloofstraditie ons daarin draagt en zal blijven dragen geeft moed om de toekomst in het gelaat te zien en geeft dankbaarheid voor de jaren die achter ons liggen.

De wetenschap dat er goede collega's zijn en veel vrijwilligers die het pastoraat in onze parochie mee helpen dragen, geven de kracht om vol goede moed verder te gaan op de weg waarop we ons samen bevinden.

Martin Claes

HET BLAUWE BOEKJE



Er is weer een nieuwe versie verschenen van het Blauwe Boekje voor het seizoen 2023/2024. Het staat weer boordevol interessante activiteiten. Er zijn boeiende films, zowel in de middag als in de avond, kunsttentoonstellingen in de Schakel, avonden over kloosterspiritualiteit door onze eigen Ramon en Frits, een voorstelling van de Zandtovenaar in Beuningen, Bachkenner Ad de Keijzer komt een lezing geven over de Matteüs Passion, er is een theatervoorstelling door Kees Posthumus, verschillende gespreksgroepen om wat meer de diepte in te gaan en nog veel meer.

Het Blauwe Boekje met het volledige programma is verkrijgbaar bij alle kerken, het parochiecentrum, de bibliotheek en verschillende buurthuizen. Het is ook te raadplegen via onze website onder het hoofdstuk 'Geloven'.

pastor Lara van der Zee

PASTORAAT VAN NABIJHEID

ONTMOETINGSMIDDAG IN HEUMEN.

Het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen verzorgt dit jaar zijn jaarlijkse ontmoetingsdag in verenigingsgebouw Terp in Heumen.

Op zaterdagmiddag 9 september beginnen we om 14.30 uur met een eucharistieviering, voorgegaan door pastor Yves. De viering wordt muzikaal opgeleust door het St.-Ceciliakoor uit Overasselt, o.l.v. dirigent Frans Vodegel en organist Henk van Elferen.

Het thema van de viering is: 'verbonden met elkaar'. Na de viering is er een gezellig samenzijn. Er wordt u een kopje koffie of thee met wat lekkers en daarna een consumptie aangeboden. De middag eindigt rond 17.00 uur.

Deze ontmoetingsmiddag is voor alle parochianen uit Overasselt, Nederasselt en Heumen en andere belangstellenden, om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder opgave van aanwezigheid binnenkomen.

Ook als u met een rolstoel of rollator komt, is het gebouw toegankelijk.

U bent van harte welkom.

Als er problemen zijn met vervoer, dan kunt u contact opnemen met:

Riet Dinnissen van Vrijwillige Thuishulp Overasselt, telefoon: 024-6222247.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid, telefoon: 06-23480607.

Het is de eerste keer sinds jaren dat de ontmoetingsmiddag in Heumen wordt gehouden.

Wij, als Pastoraat van Nabijheid, hopen op een grote opkomst vanuit Overasselt, Nederasselt en Heumen.

Ricky Ariëns



VERANTWOORDING VASTENACTIE PROJECT 2022

De Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) heeft voor de Vastenactie 2022 het project van onze parochie 'Inrichting Gezondheidscentrum Bomono in Kameroen' aangemerkt. De BVA heeft in beginsel een bedrag van maximaal € 19.840,00 vastgesteld.

Door de BVA is € 13.226,00 (verwachte opbrengst parochie) en € 6.614,00 (bijdrage BVA) betaald aan Casey Association Cameroon. De eigenlijke actieopbrengst is door BVA vastgesteld op €13.646,00.

Dit is € 420,00 meer dan de verwachte opbrengst, daardoor werd de meeropbrengst aan de landelijke projecten toegevoegd. BVA heeft de projectduur vastgesteld van 1 februari 2022 tot 30 juni 2023.

In de tussentijdse rapportage Eigen Doelen Vastenactie is vermeld dat de bouw van het gezondheidscentrum ernstig vertraagd is. De voornaamste reden was klimatologische veranderingen. In de eerste periode van de bouw was er verschrikkelijk veel regen, waardoor ook het dorp Bomono inclusief de bouwplaats onder water liep. In het voorjaar erop volgend was het te droog, waardoor er eerst een borehole geslagen moest worden om water te krijgen. Inmiddels is gebleken dat de bouw van het gezondheidscentrum nog niet gereed is. De inrichting van het gebouw kan pas beginnen zodra de bouw afgerond is.

Vanuit Kameroen wordt op dit moment geen informatie meer verstrekt betreffende de bouw en de inrichting van het gezondheidscentrum Bomono in Kameroen. De voorzitter van Casey Association Cameroon, Dr. Mandi, heeft in zijn schrijven toegezegd dat het project in het jaar 2024 gereed zal zijn.

Daarmee is het project, de inrichting van het gebouw, niet binnen de vastgestelde termijn gereed gekomen. Het bestuur van de Stichting Gehandicapte kinderen Kameroen (Casey Troy Foundation) heeft overleg gepleegd met de AFAS Foundation en de Wilde Ganzen, die de bouw voor hun rekening genomen hebben. Deze kunnen niet anders dan afwachten en erop hopen dat de toezegging van Dr. Mandi dat het gebouw in 2024 klaar is, werkelijkheid wordt.

Ook heeft het bestuur van de Casey Troy Foundation overleg gehad met de BVA en met de parochiële werkgroep Vastenactie. Zowel de BVA als de parochiële werkgroep kunnen helaas niet anders dan op dit moment het project als afgerond beschouwen, zonder dat de doelen bereikt zijn. De BVA heeft net als AFAS en de Wilde Ganzen aangegeven dat het bestuur van de Casey Troy Foundation niets te verwijten valt. Hier sluiten wij ons bij aan.

Als parochiële werkgroep Vastenactie kunnen we ons de teleurstelling van het bestuur van de Stichting dan ook zeer goed voorstellen.

De parochiële werkgroep Vastenactie

LUISTEREND OP WEG

EEN AVOND OVER DE SYNODE OVER SYNODALITEIT

De gehele maand oktober vindt er in Rome een grote samenkomst plaats van de bisschoppensynode met als onderwerp 'een synodale kerk'.

De bisschoppensynode bestaat uit 370 synodeleden, waaronder voor het eerst een grote groep (80) niet-bisschoppen. Het doel van deze synode 'is niet het produceren van documenten, maar het openen van hoopvolle horizonten voor de vervulling van de zending van de Kerk'. Onze paus legt er eveneens een grote nadruk op dat dit niet een eenmalige bijeenkomst is, maar een doorlopend proces voor de gehele kerk. Een kerk die een beweging maakt naar het zijn van een meer luisterende kerk. Binnen dit proces zijn de grote pijlers: gemeenschap (communio), participatie (participatio) en zending (missio). Een informeel startpunt van de synodebijeenkomst in Rome is een gebedswake met jongeren op het St.-Pietersplein, waarna de synodedeelnemers een aantal retraitsdagen hebben alvorens ze beginnen aan de grote bijeenkomst die de hele maand oktober zal duren. Vanuit onze parochie zal Ramon Roks met een tweetal jongeren deelnemen aan dit gebed in Rome.



Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze synode en de bijbehorende onderwerpen organiseren we een avond in onze parochie. Deze avond zal bestaan uit een aantal onderdelen. In eerste instantie zal Ramon Roks een inleiding verzorgen over de achtergronden van de bisschoppensynode en de specifieke inhoud van het huidige synodale proces dat plaatsvindt. Ook een verslag van de reis die de jongeren gemaakt hebben naar Rome mag natuurlijk niet ontbreken. En omdat ook in onze parochie het van belang is samen te werken aan gemeenschap, participatie en zending zullen we tenslotte ook met elkaar in gesprek gaan om te ervaren hoe het is daadwerkelijk een luisterende kerk te zijn.

Iedereen is meer dan van harte welkom op maandagavond 9 oktober in het parochiecentrum in Wijchen.

'Luisterend op weg', een avond over de synode over synodaliteit, maandag 9 oktober 2023, 19:30-21:30 uur Parochiecentrum parochie De Twaalf Apostelen Oosterweg 4 Wijchen

*Aanmelden bij Ramon Roks:
ramon.roks@detwaalfapostelen.nl*



APOSTELEN 2.0

Doe ook mee!

ACTIVITEITEN VOOR HET HELE GEZIN

Apostelen 2.0

Apostelen 2.0 is een maandelijks activiteitenprogramma voor het hele gezin. Per leeftijdsgroep maken de kinderen (maar ook de ouders) kennis met een bijbelverhaal of we verdiepen ons in een bepaald thema. Alle groepen werken met hetzelfde thema, maar ieder op zijn eigen niveau. De bijeenkomsten zijn afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen. **De eerste bijeenkomst is op 24 september om 10 uur in de Antonius Abt te Wijchen. Komen jullie ook?**

Eerste Communie en Vormsel

De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zijn onderdeel van Apostelen 2.0. Het unieke concept van Apostelen 2.0 brengt het gezin samen. Door plezier en gemeenschap beleven we ons geloof. **Aanmelden kan tot uiterlijk 24 september.**

Informatieavonden

Voor een kennismaking en/of vragen over de activiteiten meld je je aan voor één van de onderstaande informatieavonden. Ook vormelingen raden we aan om eerst te komen kijken:
11 september '23: 19-20u. Hoogstraat 5, Overasselt.
14 september '23: 19-20u. Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen
20 september '23: 14:30-15:30u. De Zandloper, Bergharen
Graag aanmelden via: apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl



De Twaalf
Apostelen

MEER INFO & AANMELDEN

detwaalfapostelen.nl/aanmelden

CONTACT

Vermeld je naam en telefoonnummer en we nemen contact met je op.



Vieringschema

26 augustus / 27 augustus
• 21e zondag door het jaar

02 september / 03 september
• 22e zondag door het jaar

09 september / 10 september
• 23e zondag door het jaar
• Ziekenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✳ Eerste lezing: Jes. 22,19-23 ✳ Tweede lezing: Rom. 11,33-36 ✳ Evangelie: Mt. 16,13-20	④	lezingen ✳ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ✳ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ✳ Evangelie: Mt. 16,21-27	①	lezingen ✳ Eerste lezing: Ez. 33,7-9 ✳ Tweede lezing: Rom. 13,8-10 ✳ Evangelie: Mt. 18,15-20	②
	H. Antonius Abt Wijchen	<i>Geén viering (Oecumene in De Schakel)</i>		zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni		zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes	
	Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>		zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers		<i>Geén viering</i>	
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes		<i>Geén viering</i>		zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes	
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>		zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee		<i>Geén viering</i>	
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>		<i>Geén viering</i>		zondag 11:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Geén viering</i>		<i>Geén viering</i>		zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoor Yves Mambueni		zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Ton van Balveren		zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoor Ramon Roks	
	Sint-Joris Heumen	zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambueni		zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Ton van Balveren		<i>Geén viering</i>	
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers		<i>Geén viering</i>		zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Eigen muziek Martin Claes		zaterdag 19:00 Woord en Communie Eigen muziek Jack Steeghs		<i>Geén viering</i>	
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Geén viering</i>		zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs		zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>		zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo		<i>Geén viering</i>	
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes		zaterdag 17:30 Woord en Communie Jack Steeghs		zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes	

Vieringschema

16 september / 17 september

• 24e zondag door het jaar
• Vredesweek

23 september / 24 september

• 25e zondag door het jaar
• Vredeszondag

30 september / 01 oktober

• 26e zondag door het jaar

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Sir. 27,30-28,7 ✨ Tweede lezing: Rom. 14,7-9 ✨ Evangelie: Mt. 18,21-35	③ lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 55,6-9 ✨ Tweede lezing: Fil. 1,20c-24,27a ✨ Evangelie: Mt. 20,1-16a	④ lezingen ✨ Eerste lezing: Ez. 18,25-28 ✨ Tweede lezing: Fil. 2,1-11 ✨ Evangelie: Mt. 21,28-32
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 10:00 Apostelviering Ceciliakoor Overasselt Alle pastores	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni
 Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	Géén viering	zondag 09:30 Woord en Communie Ouderenzondag Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Jozef Alverna	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	zaterdag 19:00 Woord en Communie Vredesweek Mazing Joy Ramon Roks	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	Géén viering	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Voorganger onbekend
 Sint-Joris Heumen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Martin Claes	Géén viering	zaterdag 19:00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Vrijwilligersviering Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	Géén viering	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Frits Hendriks	Géén viering	zondag 11:30 Gildeviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Frits Hendriks	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op 

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambuëni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 08 september	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 10 september	17:00 uur	Kroatische viering.
zondag 08 oktober	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 13 oktober	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 01 september	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambuëni.
vrijdag 06 oktober	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 15 september	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambuëni.
----------------------	-----------	-----------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 22 september	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	--------------------------------------

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 01 september	15:00 uur	Marialof. Yves Mambuëni.
vrijdag 06 oktober	15:00 uur	Marialof. Yves Mambuëni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambuëni.
------------------	-----------	---

Heumen | Verenigingsgebouw Terp

zaterdag 09 september	14:30 uur	Ontmoetingsviering voor ouderen uit Heumen, Nederasselt & Overasselt. Ceciliakoor Overasselt. Yves Mambuëni.
-----------------------	-----------	--

Batenburg | Stadswal

maandag 28 augustus	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 25 september	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 01 september	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 oktober	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

OPLOSSING PUZZEL

DE VOLGENDE WOORDJES ZIJN IN DE WOORDZOEKER TERUG TE VINDEN:

Angeologie - Baan - Bijbel - Blokken - Boek - Brui - Bubl   - Byzantijnse Rijk - Dienaar - Dolen - Draak - Edel - Fier - Gabri  l - Genesis - Heiligen - Hemelscharen - Jacques - Ange - Jackson - Jehova - Karolingen - Kilo - Klap - Laban - Lea - Lucifer - Massa - Nadal - Priv   - Raak - Rafa  l - Renaissance - Sama  l - Uri  l - Van der Vaart - Vier - Vlam

Heb je alles goed doorgestreept, dan blijft er geen hokje meer over.



*Vakantie, maar toch veel te bepraten
het kabinet heeft het leven gelaten.
Deels ging het bewind met reces,
En deels bleef het romp -of rampkabinet bij de les,
en hield ons land in de gaten.*

*Wat ook onderwerp was van gesprek
het teveel aan zon en watergebrek.
Maar toen de zon volop moest schijnen
zagen we ze lang achter de regenwolken verdwijnen
en zag menigeen in zijn tent een lek.*

*Intussen gaat het leven door
richting van het herfstspoor.
We blijven geloven
alle zegen komt van boven.
Hopelijk was u niet degene die de moed verloor.*

Toon van Duifhuizen

BEN VAN BRONKHORST 60 JAAR FRANCISCAAN



Zestig jaar franciscaan, een prachtig jubileum, geen groot feest. In het parochieblad van 'Franciscus Tussen de Rivieren' publiceerde onze oud dorpsgenoot Ben van Bronkhorst dat hij op 7 september a.s. zestig jaar lid is van de orde van de minderbroeders franciscanen.

Hoewel zo'n jubileum

een groot feest rechtvaardigt heeft Ben gevraagd dit gebeuren in kleine kring te vieren in een bescheiden accommodatie. In Hedel wordt die wens gerespecteerd en ook wij sluiten ons daarbij aan. Ben, van harte gefeliciteerd en dank voor de inzet, nog steeds op allerlei fronten.

We hebben gemerkt dat hij Hernen en Leur echt niet is vergeten en daarom hierbij zijn adres voor een schriftelijke felicitatie:

Pastor Ben van Bronkhorst,

Wethouder Michelshof 24, 5321 GS Hedel.

Een kaarsje aansteken uit dankbaarheid bij onze Maria in haar kapel in de H. Judocuskerk is natuurlijk ook een mooi gebaar.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES:

3 september: Jan van Heumen

9 september: Jan en Pieta de Kleijn

17 september: familie van der Aa-Broekman, Teun en Marie Guelen, Toon Hendriks

1 oktober: Thé en Trees Reuvers

Gelieve de misintenties van Hernen voor de maand oktober vóór 4 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, of per mail: misintenties-judocus@gmail.com

WERKZAAMHEDEN AAN DE DAKGOOT



In juli heeft er gedurende twee weken een hoogwerker bij de kerk gestaan in verband met werkzaamheden aan het dak en de dakgoot door lei-

dekkers- en loodgietersbedrijf Bogaerts.

De kerk heeft over de hele lengte gietijzeren dakgoten. Deze zijn destijds bij de DRU in Uift speciaal gegoten. De monumentenwacht staat erop dat dit vrijwel unieke gietijzeren gotenstelsel behouden blijft.

Bij de restauratie in 2008 is in de gietijzeren dakgoot een zinken dakgoot, voorzien van een houten frame, aangebracht. Voor de goten op de halfronde koepels (concha's) was deze constructie niet mogelijk. Deze zijn behandeld met een waterdichte elastische coating. Na vijftien jaar was een grondige



aanpak van de goten op de concha's door een gespecialiseerd bedrijf weer noodzakelijk. Bogaerts heeft de kennis en kunde in huis om deze klus te klaren. Het bedrijf heeft de nodige voorbehandelingen uitgevoerd en een nieuwe deklaag aangebracht in de rondlopende delen van de dakgoot. Ook heeft het bedrijf enkele ladderhaken aangebracht op het dak.

Piet Hendriks

KOOR VOICE UIT HERNEN STOPT

Na ongeveer twintig jaar stopt koor Voice uit Hernen. Het koor bestaat nu nog uit negen leden en dirigent Frans Vodegel. Het koor is begonnen als gemengd jongeren- en jeugdigenkoor. Ongeveer negen jaar geleden heeft Lift Your Voice uit Wijchen zich aangesloten bij koor Voice. Toen bestond het koor uit ongeveer vijftwintig personen, inclusief een violiste. Vanaf 2019 is Voice een volledig dameskoor. We hebben diverse pogingen ondernomen om leden te werven, maar dat is helaas niet gelukt. Verder heeft Frans Vodegel het besluit genomen om te stoppen met dirigeren. Jammer genoeg hebben wij daardoor ook het besluit moeten nemen om koor Voice op te heffen.

Jolanda Hendriks

AANPASSING VIERINGENSHEMA IN HERNEN

Door het pastoresteam wordt voldaan aan de wens van de contactraad om geen vieringen meer op zaterdagavond in te roosteren. Daarom zijn, tot nader order, vanaf september de vieringen in onze kerk op zondag om 11.00 uur.



Foto kapelberg Bergharen



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSEL

HIERBIJ EEN WELKOMBORD BIJ DE INGANG VAN HET PELGRIMSOORD KLOOSTER TE WITTEM.

Welkom!

We heten iedereen welkom die alleenstaand, getrouwd, gescheiden, weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je, of je nu als een nachtegaal kunt zingen of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom als toevallige voorbijganger, gelukzoeker, Godzoeker of nieuwsgierige.

We verwelkomen diegenen die ouder zijn dan zestig maar nog niet volwassen zijn, en tieners die te snel opgroeien.

Het maakt ons niet uit of je roomser bent dan de paus, of sinds Kerstmis tien jaar geleden niet meer naar de kerk bent geweest.

WELKOM!

We heten iedereen welkom die alleenstaand, getrouwd, gescheiden, weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je, of je nu als een nachtegaal kunt zingen of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom als toevallige voorbijganger, gelukzoeker, Godzoeker of nieuwsgierige.

We verwelkomen diegenen die ouder zijn dan zestig maar nog niet volwassen zijn, en tieners die te snel opgroeien.

Het maakt ons niet uit of je roomser bent dan de paus, of sinds Kerstmis tien jaar geleden niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom die denkt dat de aarde plat is, te hard werkt of lanterfantert.

We bieden een speciaal welkom aan diegenen die vandaag een gebed kunnen gebruiken of die als kind het geloof door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars, kaarsjesopstekers ... en

jou!

Bewerking van een tekst in de beeltdruk van Coenraet

We heten iedereen welkom die denkt dat de aarde plat is, te hard werkt of lanterfantert.

We bieden een speciaal welkom aan diegenen die vandaag een gebed kunnen gebruiken, of die als een kind het geloof door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars, kaarsjesopstekers ... en **YOU!**



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het pastoraal team heeft ons gespreksstof aangedragen over het aantal vieringen vanaf de komende adventsperiode. Op 4 juli hebben we daar uitgebreid met Frits Hendriks over gesproken. Hoe erg zou het zijn als er in onze kerk in een weekend geen viering zou zijn? Zouden onze kerkgangers dan bereid zijn naar een andere kerk te gaan? Wij zien ook wel in dat het voor de vitaliteit van het geloofsleven in de toekomst nodig zal zijn om meer samenwerking tussen aanliggende geloofsgemeenschappen te zoeken. In het overleg hebben we verwezen naar ons eigen vitaliteitsonderzoek in 2016-2020 en ook naar de positieve ervaringen met vieringen waarin geschoolde leken voorgingen.
- Omdat het wel eens gebeurt dat er in de Mariakapel dingen neergelegd worden die men mag meenemen, besluiten we dat de coördinator van de werkgroep die de Mariakapel opent en sluit de persoon is om te beslissen wat wel of niet kan. Momenteel is dat Ton Wouters.
- Het plan om vanaf september in onze kerk te gaan experimenteren met digitale collectes wordt iets aangepast. We gaan namelijk eerst QR-codes via een speciale app voor de smartphone uitproberen. Dan verandert er voor de collectanten en de meeste kerkgangers niets, die kunnen gewoon contant geld blijven ophalen resp. geven.
- We zoeken nog een stevig en niet versleten vloerkleed van ongeveer 3x3,5 meter voor onder de vleugel.

Theo van der Weegen

MUZIEK EN ZANG OPENEN DE DEUR

- Velen van u zullen inmiddels gemerkt hebben dat het aantal activiteiten van muzikanten en koren in onze kerk het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Dit is niet alleen een toevalligheid, maar ook een bewust beleid van de contactraad.
- Als contactraad willen we onze kerk meer openstellen naar en voor de Wijchenaren. Muziek, zang en kunst zijn traditioneel de instrumenten om een deur te openen naar anderen. Wij verwachten dat extra activiteiten rond muziek, zang en kunst inspirerend zullen zijn voor velen.
 - Door de vele kerksluitingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden is het voor solisten, een koor of een orkest steeds moeilijker om een optreden in een kerk te verzorgen. Het is dan ook te verwachten dat onze kerk in de toekomst vaker benaderd zal worden door derden.
 - De akoestiek van onze kerk wordt door kenners als uitstekend gekwalificeerd en geschikt voor zowel koren als orkesten. Als gevolg daarvan kunnen dus

ook optredens van muzikaal hoog niveau in onze kerk plaatsvinden. Wij willen dit voordeel graag benutten.

De Mozartkring Gelre-Niederrhein bracht, met de uitvoering door het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) op 11 juni, een toporkest naar Wijchen. Dat het NJSO vervolgens de eerste prijs won op een concours in Wenen maakt duidelijk dat het NJSO een orkest van hoog niveau is. De Mozartkring heeft ons reeds kenbaar gemaakt vaker van onze kerk gebruik te willen maken.

Op 24, 25 en 29 juli hebben we drie jonge pianisten een podium gegeven om hun kwaliteiten te tonen in een 'grote kerk'. Deze jonge pianisten, deelnemers aan twee studieweken in Kleef in het kader van de zestiende jaargang van de Internationale Muziekzomer, brachten prachtige pianomuziek in een professionele uitvoering. De organisatie van het muziekfestival heeft ons reeds gevraagd om ook volgend jaar weer pianisten te ontvangen. In totaal zijn er achtentwintig plaatsen in Nederland en Duitsland (grensstreek) waar deze jonge pianisten uitvoeringen verzorgen. Het is waarschijnlijk dat we ook volgend jaar weer gastheer zullen zijn.

Vers in ons geheugen hebben we natuurlijk ook nog prachtige uitvoeringen van onze eigen koren Soli Deo Gloria (SDG) en Parnassus.

Ook in de tweede helft van dit jaar staat een aantal uitvoeringen in de planning, mede omdat diverse koren gevraagd hebben een concert in onze kerk te mogen organiseren. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat laten weten.

Hopelijk bent u in de toekomst in de gelegenheid om bij een of meerdere van deze activiteiten met muziek, zang en kunst aanwezig te zijn.

Hein Kroft

GEDOOPT

10 juni 2023

Jaicey en Vince Vreeke

17 juni 2023

Boaz van de Louw

25 juni 2023

Enzo Toonen Hidago

8 juli 2023

Djayce van Reeken

9 juli 2023

Danvey Otten





SAMEN GELOVEN IN HET GOEDE: OPENLUCHT- VIERING BIJ DE OUDE TOREN BALGOIJ

Op zondag 25 juni werd de jaarlijkse openluchtviering gehouden op een unieke plek in Balgoij, bij de Oude Toren, op de plek waar tot 1914 de St.-Janskerk de kern van het toenmalige Balgoij markeerde. Een mooie, warme en drukbezochte viering, voorgegaan door pastor Hennie Witsiers. De koren Mazing Joy, Andiamo en Soli Deo Gloria onder leiding van Ilja van Luijk



en harmonie Kunst en Vriendschap onder leiding van René van Haren zorgden voor de muzikale omlijsting. De organisatie en voorbereiding van de viering waren in handen van heemkundekring Pagus Balgoeye en de



contactraad van de geloofsgemeenschap Johannes de Doper. Na afloop van de viering was er koffie met iets lekkers en in de toren een expositie over de vroegste geschiedenis van de katholieke kerk in Balgoij en Keent.

Het is goed om af en toe terug te keren naar deze plek, waar eeuwenlang mensen zoals wij hebben gewerkt en gebeden, hebben geleefd. Bij de Oude Toren worden heden en verleden bij elkaar gebracht. Uit vele namen konden de toenmalige bewoners van Balgoij kiezen; uit Willibrord, Antonius Abt, Maria, veel geko-



zen kerkpatronen in die tijd en in deze regio. Toch koos men voor de naam Johannes. Omdat hij doopte in de Jordaan, werd hij de patroon van de rivieren en de waterlopen. Johannes de Doper paste bij het dorp aan de Maas.

Elk jaar rondom de geboortedag van Johannes de Doper, 24 juni, ontsteken we het Sint-Jansvuur en vieren wij de boodschap van de patroonheilige van onze kerk, zoeken we naar nieuwe wegen om samen kerk te zijn, geloofsgemeenschap te zijn, samen geloven in het goede en goed te doen voor alle mensen. We komen dan samen om elkaar en God te ontmoeten. Elkaar ontmoeten door bij de Oude Toren samen te komen is relatief simpel, maar God ontmoeten, God ervaren, hoe doen we dat? Waarschijnlijk is dat voor iedereen anders, en dat geeft niet. Sommigen ervaren God in de stilte, in de rust, in de leegte. Iemand anders ontmoet God misschien veeleer in het samenzijn. In de stemmen van anderen: samen zingen en samen bidden. Samen verheugd zijn dat we met elkaar gemeenschap zijn. En weer een ander ervaart God vooral in de inspiratie. In het horen van achtergronden bij een Bijbeltekst, in de verwoording van gebedsteksten of liedteksten. Al die stemmen kwamen samen tijdens de openluchtviering bij de Oude Toren en droegen bij aan het geheel, samen kerk zijn, gemeenschap zijn. De vele aanwezige mensen voelden dat ook echt tijdens en na de viering. Ze lieten ook zien dat we willen doorgaan, net als Johannes de Doper, dat we samen geloven in het Goede en dat was daarom ook het thema van de viering.

Piet van Erp

OPEN MONUMENTENDAG

Het thema van de Open Monumentendag van dit jaar is 'Levend Erfgoed'.

Omdat onze plaatselijke kerk in de toekomst wellicht aan de eredienst zal worden onttrokken, besteedt de Heemkundekring 'Pagus Balgoye' op zondag 10 september in een expositie met onder andere beeld- en geluidsfragmenten extra aandacht aan deze kerk.

De tentoonstelling is geopend van 11.00 tot 16.00 uur in De Oude Toren en is gratis toegankelijk. Ook kan de toren dan bezichtigd worden. Zo mag die dag de toren beklommen worden om de gewelven van boven te bezichtigen. Op bijgeplaatste foto is het gewelf van onderen te zien.

U bent van harte welkom.

Secretaris Heemkundekring 'Pagus Balgoye'
Leo Bijmans



H. JOZEFKERK - ALVERNA

Als contactraad krijgen we af en toe de vraag waarom wij zo weinig schrijven in de Apostelbode en waarom er bijvoorbeeld geen verslag in staat van de besproken zaken in de vergadering.

De onderwerpen die besproken worden in de contactraad zijn meestal van praktische aard, zoals het onderhoud van de kerk en het kerkhof. Verder komen er zaken aan de orde zoals het geluid in de kerk en de bezuinigingen die we kunnen doorvoeren op de stookkosten. Allemaal belangrijke zaken, maar niet echt boeiende lectuur.

Indien er bijzondere activiteiten zijn, dan doen wij hier wel verslag van.

Wat wij wel belangrijk vinden om te delen en waar wij graag met mensen uit Alverna over in gesprek gaan is de toekomst van de geloofsgemeenschap H. Jozef en de toekomst van het kerkgebouw. De Wegwijs wist enige maanden geleden al te melden dat de kerk binnen tien jaar verdwenen zou zijn. Bij de contactraad en bij het bestuur is hier nog niets van bekend.

In de Apostelbode is wel al vermeld dat de parochie in de huidige vorm niet kan blijven bestaan om zowel organisatorische als financiële redenen. Overal in de parochie neemt het kerkbezoek af en de inkomsten worden jaarlijks minder.

Samen met het bestuur en de andere contactraden is er regelmatig overleg hoe het in de toekomst verder zal gaan en dat er in de komende jaren kerken zullen sluiten of een andere bestemming krijgen staat vast. Welke kerken dit zijn, is nog onduidelijk. Hier zal naar een aantal zaken gekeken worden zoals de regionale ligging, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap, de kosten van kerkgebouw, enz.

Als contactraad vinden wij het wel belangrijk dat er een (kleine) ruimte blijft om samen te kunnen vieren en waar mensen even in gebed kunnen.

Waar mensen zich ook ongerust over maken, is het kerkhof. Dit zal blijven, zoals het nu is en wij hopen dat het ook op dezelfde wijze onderhouden zal worden in de toekomst.

Over wat er in de toekomst dient te gebeuren hebben wij wel een bepaald beeld, maar ook voor de contactraad is er nog veel onduidelijk. Wel zijn er de eerste contacten met de dorpsraad om te zien of we dit gezamenlijk op kunnen pakken. Mochten er inwoners zijn die hierover mee willen praten, dan horen wij het graag.

De contactraad
(Jan Giesbers, Hans Helmonds, Cor Janssen,
Jan van der Put en Anny Rosmalen)



VERSLAG VERGADERING VAN 29 JUNI 2023

Bij deze vergadering was Liza Matijssen namens het bestuur aanwezig.

VOEDSELMAND IN DE KERK

We gaan door met het inzamelen van voedsel in de kerk. Zie het aparte artikel hierover op deze pagina.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

De losse tegels in de kerkhofkapel zijn door Jos Poels vastgelijmd. Daarnaast heeft hij diverse andere, kleine werkzaamheden in en rondom de kerk uitgevoerd.

Binnenkort zal de Monumentenwacht onze kerk weer komen inspecteren (en is inmiddels op 17 juli geweest).

BEGRAAFPLAATS

Er zijn diverse graven verlopen en niet meer verlengd. De stenen op deze graven zullen in 2024 worden verwijderd.

Bert Angenendt heeft het onkruid op de paden milieuvriendelijk verwijderd met een onkruidbrander.

ORGELONDERHOUD

Hoewel het grote orgel minder wordt bespeeld dan voorheen, willen we het wel graag in goede staat houden. Ook deze zomer zal er daarom weer onderhoud worden uitgevoerd door het Kerkorgelbouwkundig Expertisebureau van John Blummel uit Oss. (Het onderhoud heeft op 19 juli plaatsgevonden.)

BESTEMMING KERKGEBOUWEN IN DE TOEKOMST

Het kerkbezoek is in Overasselt de afgelopen jaren sterk teruggelopen, wat de vraag doet rijzen hoe lang het nog zinvol is om het kerkgebouw voor vieringen open te houden. Voorlopig wordt onze kerk echter niet gesloten.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Werkgroepenbijeenkomst, 29 augustus
- Vrijwilligerslunch, 22 oktober

De contactraad

WE GAAN DOOR MET VOEDSEL INZAMELEN

In de periode van 3 tot en met 18 juni 2023 hebben we in het kerkportaal voedsel en verzorgingsproducten voor de voedselkast in Overasselt verzameld. We zijn heel blij met de vier volle kratten die deze actie heeft opgeleverd. Inmiddels hebben de goederen hun weg naar de voedselkast gevonden en hebben we diverse mensen blij kunnen maken.

Wat opviel tijdens de inzamelingsperiode was, dat er ook mensen dingen uit het krat haalden. Hieruit trekken we de conclusie dat de inzameling hard nodig is EN dat de inzameling in de kerk voor mensen een oplossing is, zodat ze anoniemer kunnen brengen en pakken. Tijdens de laatste vergadering van de contactraad is besloten dat we doorgaan met het inzamelen van voedsel en verzorgingsproducten in de kerk. In de Mariakapel staat inmiddels een mooie rieten mand waar u uw goederen in kunt leggen. Mocht u iets uit de mand nodig hebben, dan mag u er één of twee producten uit halen. Het is echter niet de bedoeling dat één persoon alles in één keer uit de mand haalt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons initiatief, dan kunt u een mail sturen naar: voedselkast.overasselt@gmail.com.

Tenslotte willen we de donateurs van producten danken voor hun barmhartigheid en gulle gaven.



Werkgroep Voedselkast Overasselt

VIERDAAGSE 2023



Vol enthousiasme zijn dit jaar de 4-daagselopers begonnen aan vier dagen wandelen door de prachtige omgeving van Overasselt. Gelukkig was het

uitstekend wandelweer en het aantal regendruppels was op twee handen te tellen. Soepeltjes kwamen de wandelaars op vrijdag in Overasselt aan, waar ze werden aangemoedigd en een rustplaats vonden. De



H. Antonius Abtkerk was weer door vrijwilligers versierd met prachtige gladiolen, Maria was voor in de kerk gezet en de monstrans stond te glanzen op het altaar. Vele wandelaars zijn de kerk binnengelopen en hebben ongeveer 1500 kaarsjes aangestoken. Na de rust in de kerk vervolgden de wandelaars hun route over de Maasbandijk om uiteindelijk op de Via Gladiola te genieten van de enthousiaste menigte die hen toejuichte.

Een loper uit de contactraad



ZLTO ONTMOETINGSVIERING 2 JULI 2023

Op zondag 2 juli vond de jaarlijkse ontmoetingsviering plaats bij Buurderij De Lage Hof. Het thema van de viering was: 'Waar goedheid is en liefde, daar kun je geven en ontvangen'. Het was een mooie viering met een geweldige opkomst. Elders in dit blad vindt u een uitgebreide verslaggeving.

IN MEMORIAM PIET VAN GEMERT (1942-2023)

In de ochtend van woensdag 26 juli is onze vrijwilliger Piet van Gemert overleden. Piet werd in 1971 lid van het gemengd koor Sint-Cecilia en is sindsdien altijd de tenorpartij blijven zingen in de zondagse en andere, kerkelijke vieringen. Vorig jaar nog vierde hij zijn vijftigjarig jubileum op het Ceciliafeest (zie foto), dat vanwege corona een jaar was uitgesteld. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt



H. DAMIANUS - NIFTRIK

PATROONSFEEST EN GILDEFEEST

26 september is in Niftrik een belangrijke datum. Deze dag is de feestdag van Cosmas en Damianus. Zij waren twee artsen uit Klein-Azië, die in de derde eeuw gratis zieken verzorgden en daarom 'zij die geen zilver aannemen' werden genoemd. Cosmas verpleegde de zieken in hun huiskliniek. Damianus liep de anderen af.

In het weekend na 26 september (dit jaar 30 september/1 oktober) wordt in Niftrik de heilige Damianus herdacht met een groots feest. Er is een kerkelijke viering, het gildefeest wordt gehouden en de jaarlijkse kermis vindt plaats.

De kerkelijke viering vindt plaats op zondag 1 oktober om 11.30 uur met medewerking van het Parochieel Zangkoor, het gilde St.-Damianus, de vendeliers en de drumband. Daarbij zijn ook enkele genodigde gilden aanwezig. In de eucharistieviering gaan pastor Jack Leo en diaken Hennie Witsiers, eerst aanspreekbare pastor van deze geloofsgemeenschap, voor.

Na deze plechtige viering zal er een vendelhulde zijn en een optreden van de eigen drumband. Vanaf zaterdag 30 september tot en met dinsdag 3 oktober vinden de kermis en de overige activiteiten van het gilde plaats.

Het is echt de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen. U bent van harte welkom.

Het is echt de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen. U bent van harte welkom.

Het is echt de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen. U bent van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers



CONTACTRAADVERGADERING 5 JULI 2023

Als opening van deze laatste vergadering voor de vakantie heb ik gekozen voor een gedachte. Een gedachte waar wij in deze tijd niet altijd bij stilstaan:

OPEN STAAN VOOR GEVEN EN ONTVANGEN

*Elke dag is een nieuwe kans,
om je doelen te bereiken
Alle dagen zijn steeds anders,
Terwijl ze soms hetzelfde lijken
Elke dag wordt je gegeven,
zie hem als een mogelijkheid.
Alle dagen iets moois beleven,
daarvan krijg je nimmer spijt.
Elke dag lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is zeker niet het geval
Alle dagen worden je gegeven,
In de hoop dat jij ze plukken zal.
Elke dag kun je ook gebruiken,
om te ontdekken wat je kan.
Alle dagen zijn geschenken
pak ze uit en geniet ervan.*

*Liefde geven, liefde ontvangen
Nooit ervaren wij een groter geschenk,
dan wanneer wij willen ontvangen
Als jij onze vreugde herkent, waarmee wij
dit aan je geven.
En je weet dat wij niet geven om iets
van je terug te krijgen,
maar omwille van de liefde die wij voor je voelen,
Dankbaar iets ontvangen is wellicht de grootste gift.
Geven en ontvangen, wij kunnen ze niet scheiden.
Als jij aan ons geeft, geven wij aan jou ons ontvangen.
Dan ervaren wij dat als een groots geschenk .*

EEN AANTAL PUNTEN WELKE TIJDENS DE VERGADERING AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST:

- Bert Arntz neemt het blauwe boekje mee om door te lezen. Het boekje zal rouleren onder de contactraadleden.
- Na overleg met afgevaardigden van het bisdom is pastor Jack Steeghs aangesteld als teamleider van onze parochie De Twaalf Apostelen. Over de verdeling van aandachtspunten door de pastores vindt nog overleg plaats.
- Rond Allerzielen houden wij dit jaar weer een viering waarin alle overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Ook al onze dierbare overledenen en intenties worden hierbij meegenomen.
- Op vrijdag 1 september aanstaande schenken wij extra aandacht aan onze eerstevrijdagviering. De eerstevrijdagviering begon in september 1978. Nu, 45 jaar later, mogen wij nog steeds deze bijeenkomst

verzorgen. Na afloop van de viering, welke om 10.00 uur zal beginnen, drinken we koffie en aansluitend zal er een gezamenlijke brunch genuttigd worden. Deze viering is voor iedereen toegankelijk.

• De processie naar Kevelaar gaat dit jaar door. Deze keer samen met Ravenstein, Oss, Uden, Veghel en Heesch. Opgeven hiervoor kan bij Henk van der Wie- len; tel. nr.: 024-6424907.

We sluiten deze laatste vergadering voor de vakantie af met een gezellig samenzijn. Dit onder het genot van een drankje en een hapje. Tijdens deze afsluiting hebben we twee van onze leden in het zonnetje gezet. Marijke de Groot werd verrast met de paaskaars van 2020. Voor haar was 2020 een bijzonder jaar. Ze ontving de paaskaars voor al haar tomeloze en belangeloze inzet voor onze kerkgemeenschap.

Voor Els Bergman was er ook een paaskaars vanwege haar jarenlange inzet voor de gezinsvieringen. Els was hierin de drijvende kracht, samen met het kinderkoor. Het kinderkoor dat zij vijftientig jaar heeft gedirigeerd. Jammer dat dit na zoveel jaren geen doorgang meer kan vinden.

Iedereen een mooie vakantie gewenst en op donderdag 7 september om 19.30 uur zien we elkaar weer bij de volgende vergadering.

Namens de contactraad,
Truus Laurant

PLAATSEN VAN EEN NAGEDACHTENISPLAATJE



Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om een plaatje ter nagedachtenis aan een overledene die is uitgestrooid op ons strooiveld op de daartoe geplaatste zuil te laten aanbrengen. De plaatjes worden voorzien van de door u als nabestaande aan te leveren gegevens en dan aange-

bracht in overleg. Het aanmaken en aanbrengen wordt voor de eenheid in vorm en afmetingen door onze vrijwilligers gedaan tegen een kleine vergoeding voor de te maken kosten van € 25,-. Ook eerder uitgestrooide overledenen kunnen daardoor nog een nagedachtenisplaatje op de zuil krijgen, indien gewenst.

De contactraad



PATROONSFEEST VAN DE H. VICTOR

De herdenking van de H. Victor is jaarlijks op 10 oktober. Omdat 10 oktober dit jaar niet op een zondag valt, vieren wij deze herdenking op zondag 8 oktober 2023 om 9.30 uur in de oude St.-Victorkerk, Kruisstraat te Batenburg.

Voorgangers in deze viering zijn pastor Jack Leo en diaken Hennie Witsiers, eerst aanspreekbare pastor van deze geloofsgemeenschap.

Eenieder is van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers

UIT HET ARCHIEF

VERLEDEN VAN BATENBURG HERLEEFT IN DE HERVORMDE KERK (2)

We eindigden onze vorige aflevering met de opmerking dat we trots waren op onze historie en vertellen er daarom nog wat meer over. Ver voor onze jaartelling moet de Keltische koningszoon Bato hier al in de buurt gebouwd hebben, vandaar de naam. Sommige menen zelfs dat Batenburg het door de Romeinse schrijver Tacitus genoemde Arx Batavorum moet zijn, maar daar steken we onze hand niet voor in 't vuur. Wel is zeker dat hier Romeinen gezeteld hebben.

ROMEINEN/ST.-WILLIBROD/MUNTMEESTER.

In de vorige eeuw vond men bij de bouw van de rooms-katholieke kerk (1872-1874) massa's munten, afgodsbeeldjes en zelfs een uitgeholde boomstam met honderdvijftig urnen, waarin de as van verbrande mensen was verzameld. En ook de legende wil dat Willibrord hier omstreeks het jaar 700 het evangelie heeft gepredikt, terwijl het ook vaststaat dat Batenburg rond het jaar 1000 al stadsrechten had. De oudst bekende Batenburgse munt dateert uit 1272, welke stad kan daar prat op gaan? Overigens had de Batenburgse munt niet zo'n beste naam. Het goud- of zilveragehalte was namelijk meestal te laag. En eens, in 1434, is zelfs een Batenburgse muntmeester wegens knoeierijen met geld in Deventer gekookt. U vindt de koperen ketel voor deze helse straf nu nog in deze stad.

VERGANE GLORIE.

De eeuwen door is de geschiedenis van Batenburg er een geweest van strijd, rampen en oorlogen. Op het machtige kasteel zetelde in de vijftiende en zestiende eeuw de roemrijke ridders van het geslacht Batenburg en Bronkhorst die een leidende rol speelden in de politieke en godsdienstige twisten van hun dagen. Vier gebroeders Bronkhorst gaven zelfs hun leven voor de zaak der Nederlanden. Als protestanten en vurige aanhangers van Oranje werden er twee in Brussel onthoofd (dat was daags vóór de terechtstelling van Egmond en Horne). Broer Willem stierf bij een mislukte poging tot ontzet van Haarlem en Karel werd in Keulen door een Spanjaard neergestoken. Vier keer kreeg een wachtende moeder op het Batenburgs kasteel een doodstijding van een zoon... Herhaaldelijk werden stad en slot verwoest en weer opgebouwd, alleen de burcht bleef na de opzettelijke brand door de Fransen in 1795 een bouwvallige ruïne. Veel is er in Batenburg niet



meer overgebleven van de vroegere heerlijkheid. De wallen en de grachten herinneren nog iets aan het verleden, maar de vier stadspoorten zijn volkomen verdwenen. Het machtige kasteel is een ruïne. Alleen in het hervormde kerkje uit de dertiende eeuw vinden we nog veel van Batenburgs oude glorie terug. (wordt vervolgd)

Hans Vermeulen



VANUIT DE CONTACTRAAD

• Na de vakantieperiode beginnen we weer aan een nieuw seizoen en ook dit keer zijn we benieuwd wat dat gaat brengen. Als u vrijwilliger zou willen zijn en/of iemand kent die het zou willen zijn, dan horen wij dat graag. Vrijwilligers vormen een belangrijke hoeksteen bij vele verenigingen en dat geldt ook voor onze kerkgemeenschap. Vindt u het leuk om de bloemen in de kerk mee te verzorgen, zou u kos-

ter en/of lector willen zijn of bent u geknipt om zieke en eenzame mensen te bezoeken, u bent van harte welkom. Voor nieuwe bewoners van de wijk is dit een uitgelezen mogelijkheid om meer mensen te leren kennen. Kortom, laat u horen!

• Op vrijdag 22 september draaien we onze eerste film in het nieuwe seizoen. Het draaiboek is als vanouds: vanaf twee uur welkom voor een kopje koffie of thee en om half drie start de film. Verder informatie vindt u elders in deze editie.

- Op zondag 1 oktober vieren we de ouderenzondag. Voorheen was dit altijd op de tweede zondag in oktober, maar nu vindt dit een week eerder plaats. In samenwerking met 't Achterom begint deze dag in de kerk (gewoon om half tien) en gaat het daarna verder in het wijkcentrum.
- De contactraad is op 23 augustus bijeengekomen om mee te denken over hoe we in de komende jaren de parochie en de eigen kerk laten draaien. Als daarover nieuws is laten we dat horen.

Namens de contactraad,
Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Na de vakantieperiode blijft de herbergkoffie gewoon doorgaan. Op de woensdagen 6 en 20 september en 4 oktober staan de deuren wagenwijd open. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en thee en waarschijnlijk ook nog een koekje!



Tini Poos



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Jan Peters is op 31 augustus 1952 geboren in Nijmegen, maar hij groeide op in Wijchen, 'de parel van Gelderland'. Op school kreeg hij de bijnaam Jan de Mus en die naam is blijven hangen. Hij trouwde met Wilma en samen kregen ze twee kinderen en vijf kleinkinderen. Jan was timmerman, eerst bij verschillende bedrijven, maar ook na zijn pensioen bleef hij helpen met verbouwingen. Hij had veel hobby's: reizen, voetbal, kaarten. Hij was graag onder de mensen. Eind mei heeft hij nog zijn gouden huwelijksjubileum kunnen vieren. Op 11 juni 2023 is Jan de Mus uitgevlogen. We hebben op 15 juni afscheid van hem genomen in de Paschaliskerk, waarna hij is begraven op het naastgelegen kerkhof.

Loes Peters uit de Woezik is op 15 juni overleden; zij werd 68 jaar. Als leerkracht op de Paulusschool en later als intern begeleider vond zij het een grote vreugde, maar ook een hele verantwoordelijkheid om de aan haar toevertrouwde kinderen te begeleiden in het leven. Na haar pensionering kreeg zij al snel de diagnose kanker. Hoewel ze langer en actiever leefde dan verwacht, kwam het einde snel. Op 19 juni is zij vanuit de Paschaliskerk begraven op de Mokerheide.

Theo van Boekel werd geboren op 9 maart 1950 in Mill. Hij overleed op 20 juni 2023 te Nederasselt. Theo was de zevende uit een gezin van tien kinderen.

Vanaf zijn vierde was het hem duidelijk dat hij boer zou worden. Hij ontmoette Marjo Meulepas, met wie hij trouwde en ze kregen acht kinderen. Het boerenbedrijf in Mill werd te klein en het gezin verhuisde naar Nederasselt. 1999 was een inktzwart jaar, waarin jongste zoon Thomas plotseling overleed. In 2005 werd Marjo ernstig ziek. Gelukkig herstelde zij en er brak langzaam een nieuwe periode aan. Verschillende kinderen gingen samenwonen en er kwamen kleinkinderen. Het gezin was voor Theo erg belangrijk, het boerenleven bleef hij tot laatst toe volgen. In april werd hij ernstig ziek. Een ziekte die het lichaam niet aankon. Maar Theo bleef een oprechte, trouwe en warme man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Volgens eigen zeggen heeft hij altijd veel steun ge-

vonden in zijn geloof. In een volle kerk hebben wij afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op de begraafplaats, dicht bij Thomas. Dat hij ruste in vrede.

Nan Snoeren-Biessels (86) is vrij plotseling overleden. Echtgenoot Toon leerde ze op de vaart kennen. Het jonge echtpaar trok er graag op uit maar vestigde zich uiteindelijk aan de wal. Het huwelijk werd gezegend met een dochter. Nan werd oma van twee kleinzoons. Zij deed alles voor haar naasten. Daar bleef het niet bij. Als ze opving dat een buurtgenoot niet naar de winkel kon, deed Nan boodschappen. De laatste tijd werd ze beproefd door het ziekteproces van manlief. Ze dacht na over dood en leven en koos een prachtige tekst uit voor de rouwkaart: 'Als een schip verdwijnt achter de horizon, is hij niet weg. We



zien hem alleen niet meer.' Op donderdag 22 juni hebben we met velen afscheid van haar genomen in de Wijchense Paschalis Baylonkerk.

Bets Hermans-Bernts (92) leefde haar hele leven aan de Aaldert in Bergharen. Ook haar echtgenoot woonde dichtbij. Bets was slim, maar komt uit een generatie waarin doorleren voor meisjes meestal niet aan de orde was. Ze was coupeuse en die vaardigheid kwam goed van pas in het gezin bestaande uit elf kinderen. Ze genoot volop van het boerenleven en de huiselijkheid. Gastvrijheid. Naast het overlijden van haar man bleef het plotselinge overlijden van de oudste zoon een groot verdriet. Daarover zei ze: "Ik kon geen afscheid nemen, geen vragen aan God stellen." Met elkaar hebben we gebeden. Voorzien van de ziekenzegening legde ze haar vertrouwen in Gods handen. Op donderdag 29 juni namen we afscheid van haar op de Kapelberg Bergharen, waarna ze werd begraven bij haar man op het kerkhof naast de H. Annakerk.

Op 10 juni 1938 is **Jan Oosterhout** geboren als oudste kind in een gezin van tien kinderen. Jan trouwde met Thea Boschman en samen kregen ze drie zonen. Jan wilde verbreden, een eigen weg vinden. Maar een oudste kind kent

verantwoordelijkheid, zeker toen. Vandaar dat hij snel voldeed aan het verzoek van zijn vader: kom helpen in het familiebedrijf. Na de moeilijke jaren zeventig kwam Jans eerste wens centraal te staan. Op 48-jarige leeftijd startte hij aannemersbedrijf Jan Oosterhout. De kernwaarden van Jan waren: vertrouwen, inzet en samen goed bouwen. Niets was Jan liever dan een familieuitje met zonen, de schoondochters en de vijf kleinkinderen. Deze ontspanning werd steeds belangrijker. Ouderdom komt met gebreken. Thea was hier het eerste, doch Jan gedroeg zich heldhaftig. Zijn liefde voor haar werd alleen maar groter. Jan overleed op 24 juni 2023. Op 30 juni 2023 hebben we afscheid van hem genomen in de H. Antonius Abtkerk, waarna de crematie plaatsvond in Beuningen.

Mien Duijf-Hofmans is op 19 oktober 1928 te Schaijk geboren. Zij groeide op in een gezin met elf kinderen. Na haar schooltijd is ze gaan werken en heeft ze verschillende banen gehad. Zij trouwde in 1954 met Toon Duijf. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren. Zij mocht de trotse oma zijn van twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Als ze hen zag leefde ze helemaal op. In 1999 overleed haar man Toon en heeft zij een moeilijke tijd gehad. In 2019 is zij, na enkele keren gevallen te zijn, verhuisd naar het

verzorgingshuis Meander. Na een gezellige avond met haar broers is ze in de daaropvolgende nacht, 5 juli 2023, rustig ingeslapen. Haar afscheid heeft plaatsgevonden in het crematorium.

Cor Derks werd geboren op 't Heiveld op Alverna. Hij groeide op in een warm en gezellig gezin met zijn broers en zussen en tweelingbroer Wiel met wie hij heel zijn leven een bijzonder sterke band heeft gehad. Bijna zestig jaar was Cor getrouwd met Maria Schel en zij kregen twee dochters, twee schoonzonen en twee 'kleinkindjes'. Als timmerman en later kraanmachinist werkte Cor bij aannemersbedrijf Oosterhout. Na zijn pensioen werd Cor vrijwilliger bij de vouwgroep van de parochie, bij Wijchen Schaatsst, beheerder van het Paschalishonk in de Woezik en verkeersregelaar bij de Vierdaagse die hij zestien keer samen met Wiel gelopen heeft. Cor was een harde werker, bescheiden man en grappenmaker. Zijn lach zal gemist worden. Op 16 juli is Cor Derks thuis in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op 87-jarige leeftijd overleden. We hebben afscheid van hem genomen in crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.



Marietje Derks-Arts werd geboren op 7 januari 1936, als middelste van drie kinderen,

op de boerderij bij de Poel aan de Garstkamp in Overasselt. Marietje stond in het dorp bekend als Zus de Poel. Op jonge leeftijd moest ze al huishoudelijke taken verrichten omdat haar moeder ziekelijk was. Zij trouwde met haar buurjongen Walter in 1965 en in de jaren 70 werden er twee kinderen geboren. In het maatschappelijke leven was ze actief, ze begeleidde reizen op de boot van het Rode Kruis en ze was lid van de KVO. Ze kon intens genieten van haar vijf kleinkinderen. Tot op het laatst toe wilde ze zelfstandig wonen, dat lukte, maar langzaam werd haar toch wel duidelijk dat Catharinahof in Grave beter zou zijn. Ze zou het weekend waarin ze overleed op 16 juli verhuizen. Haar uitvaart was in de H. Antonius Abt in Overasselt, waarna ze werd begraven bij haar man op het naastgelegen kerkhof.

Op de aankondiging van het overlijden van **Robert Wevers** staat vermeld '... een lege ruimte vol mooie herinneringen... Robert is op 23 november 1944 te Hengelo geboren en op 21 juli 2023 in het CWZ te Nijmegen overleden. Robert was de echtgenoot van Pauline Walker. Hij was de vader van vier kinderen en de trotse opa van acht kleinkinderen. Ongeveer dertig jaar geleden kwam hij in Batenburg te wonen aan de Maas. Deze plek heeft hij samen met Pauline tot zijn eigen plek gemaakt. Hij genoot van het

wonen aan de Maas. Een paar jaar heeft hij met zijn gezondheid gesukkeld. De familie Wevers heeft op eigen wijze afscheid van Robert genomen in de Oude Sint-Victorkerk. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Kasteelse Allee te Batenburg.

Piet van Gemert is tijdens de oorlog, in 1942 in Eindhoven geboren. Hij was het derde kind uit een gezin van zeven. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Wijchen. Hij begon als metselaar in de bouw, met zijn vader als leermeester. Later heeft hij als vrachtwagenchauffeur in de bouwmaterialen bij Van Neerbos gewerkt tot na zijn pensioen. Daarnaast werkte hij op de zaterdag bij Van Wagenberg om appels te plukken. In 1961 leerde hij Bets kennen op de kermis in Overasselt. Ze bouwden zelf een huis, trouwden en kregen twee kinderen. Piet is tot aan zijn dood in het huis kunnen blijven. Hij was een trotse 'oppas-opa' van vijf kleinkinderen. Belangrijk was voor hem het St.-Ceciliakoor, waar hij vijftig jaar trouw lid van is geweest. In 2015 ging zijn gezondheid achteruit. Zijn uitvaart was in de H. Antonius Abt in Overasselt op 26 juli, waarna hij werd begraven op het naastgelegen kerkhof.

Tonny Reijnen overleed op 28 juli in zijn eigen huis aan de Passeweg, omringd door de mensen die belangrijk voor hem waren: Rikie en de kinderen. Tonny werd 78 jaar oud. Hij was een bezige bij en wist niet van opgeven. Als ondernemer bleef hij tot het laatste moment verbonden met zijn elektrowinkel, en tijdens zijn leven was hij één van de reparateurs die eerder aan service dachten dan aan vervanging van apparaten. Ziek zijn was moeilijk voor hem: hij heeft lang gestreden om door te kunnen gaan. We hebben van Tonny afscheid genomen op 2 augustus in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie.

Riet Loeffen-de Swart was een echte Woezikse. Ze werd er geboren op 31 januari 1931, is er opgegroeid, na haar trouwen blijven wonen en heeft er haar vier

kinderen grootgebracht. Ze zorgde ervoor dat niemand in het gezin iets tekort kwam. In 1990 overleed echter haar man Leo, waarna ook voor Riet de lichamelijke zorgen toenamen. Ze bleef een liefdevolle moeder en een stille genietster. Ook toen ze later naar Wijchen en Alverna moest verhuizen. Met de kinderen dichtbij kwam ze niets tekort. Op 1 augustus overleed ze en op 7 augustus is ze na een gebedsviering in de Paschaliskerk begraven bij Leo op de begraafplaats in de Woezik.

Op 9 augustus is **Gerrit Rutten** na een persoonlijke viering in de Jozefkerk op Alverna begraven. De 'Wijchense Elvis' werd maar 63 jaar; geboren op 5 oktober 1959 en overleden op 3 augustus. Zijn geliefden hebben in korte tijd afscheid van hem moeten nemen. De muziek van Elvis is daarbij een troost. Zijn songs die verhalen van de liefde die zo mooi kan zijn, maar vaak niet makkelijk is: My way, Unchained melody, Always on my mind. 'Tell me that your sweet love hasn't died'. Aan die hoop houden wij ons vast.

Harrie Jansen, geboren op 14 augustus 1935 te Overasselt en overleden op 5 augustus 2023 te Nijmegen. Harrie kwam uit een groot boerengezin en werkte bij diverse boerenbedrijven. Na het overlijden van zijn vader runde hij het boerenbedrijf tot 1973 samen met moeder en zus Nel. Elke zondag naar de kerk en na afloop een biertje drinken bij Café de Zon, 's middags naar een wedstrijd kijken bij de Boys, dat was zijn lust en leven. In 2002 overleed Nel plotseling, het leven van Harrie lag overhoop. Door de familie Van Dartel werden veel zorgtaken overgenomen. Harrie's gezondheid nam af en na een aantal verhuizingen kwam hij te wonen in zorgcomplex Nijmegen-Lent. Zijn uitvaart was in de H. Antonius Abt in Overasselt, waarna hij werd begraven op het naastgelegen kerkhof in het familiegraf.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
 Piet van Erp
 Piet van Kerkhof
 Donny Merx
 Theo van der Weegen
 Hennie Witsiers

Redactieadres:
 apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:
 Adres:

 Postcode+Woonplaats

Vanmorgen, 7 augustus, was ik even bezig op zolder, en ineens viel mijn blik op een lichtgevende streep op de vloer. Er was een stukje ochtendzon door een spleet in het gordijn naar binnen gekropen. Even later regende het alweer, maar nu, enkele uren later, valt er zonlicht over mijn toetsenbord. Ik word er gelukkig van en ik ga nu onmiddellijk op zoek naar de kleine gelukjes van de afgelopen druilerige en kletsnatte weken. Het is zomer en het is niet allemaal kommer en kwel.

Wij, mijn partner en ik, hebben prachtige dijktochten gereden in het land van Maas en Waal. Ik maak vaak foto's van wolkenluchten tussen de buien door. Ik ben nog steeds bang voor donder en bliksem. Toch heb ik onlangs 's avonds toen het al donker was een hele poos uit het slaapkamerraam gekeken. Het weerlichtte hevig, het was fascinerend, en ik vergat mijn angst. Het was een bui in de verte, dus ik hoefde ook niet bang te zijn, ik was alleen maar verwonderd over de schitterende lichtbeelden die ik zag.

Er zijn van die dagen dat je mensen ontmoet die je na één bezoek al niet meer kunt vergeten. Ik heb een uur zitten praten met een aardige mevrouw die mij een prachtig boek overhandigde dat van een andere vrouw was geweest die inmiddels is overleden. Ik heb het gekregen, omdat ik deze stukjes schrijf.



Haar verhaal ontroerde me, ik geef het een plekje bij mijn herinneringen.

Een week of twee geleden viel mijn oog op een woord dat ik nog niet kende. Ik heb een hekel aan scankassa's bij supermarkten, ik ontloop ze, ik betaal liever bij een levende persoon. Tot mijn verbazing stond er op een bord met grote letters: KLETSKASSA, en daar ben ik naar toe gegaan. Een

praatje, een vrolijke juffrouw aan de kassa en geen gehaast. Wij vergaten een artikel mee te nemen en het meisje van de supermarkt rende ons achterna met het vergeten fruit. Wat wil je nog meer?

De natte weken zijn bijna achter de rug, er is beter weer beloofd voor de komende dagen. Ik hoop op heldere

nachten. Rond twaalf augustus komt een jaarlijks terugkerende sterrenzwerm voorbij, de Perseïden. Heel veel vallende sterren ieder uur, maar tot nu toe heb ik ze nog niet gezien. Vaak was het bewolkt of lag ik te slapen. Mijn vader heeft ooit een dergelijke zwerm gezien. Hij had honderden wensen kunnen doen.

De maand augustus vliegt voorbij. De herfst gluurt al naar me vanuit een paar spinnenwebben tussen de struiken. Maar eerst een weekje Limburg, naar mijn geliefde Heerlen, naar de zachte g van de mensen om mij heen. Allemaal kleine gelukjes, ik klamp me er aan vast al regent het pijpenstelen.

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraal werker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

AARTSENGELEN

RAFAËL, MICHAËL, GABRIËL EN URIËL

AARTSENGELEN BETEKENIS: AAN WELKE ENGEL VRAAG JIJ HULP?

Aartsengelen zijn engelen die een bijzondere plaats innemen en ze hebben een bijzondere rang. Ze komen voor in het christendom, jodendom en de islam. Allen hebben een eigen betekenis. Aartsengelen zijn er om ons liefde, vrede en hoop te brengen. Ze bieden hulp aan waar nodig is en begeleiden je weer in de goede richting. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. De namen van aartsengelen eindigen vrijwel altijd op 'el', verwijzend naar (de naam van) God.

Aartsengel Uriël is de meest aardse van alle aartsengelen en dus ook het sterkst verbonden met de aarde. Zijn energie is krachtig, versterkend en ordenend. Toch is de aartsengel rustig. De naam van de engel betekent 'Het licht van God' of 'Vuur van God'. Uriël staat ook wel bekend als de 'engel van onheil'. Hij wordt afgebeeld met een vlammen zwaard of handen. Vaak wordt hij gezien als de bewaker van het dodenrijk, maar ook als een boodschapper. Hij komt zijn boodschappen vertellen wanneer het hoogstnodig is. In het christendom is hij de boodschapper die Noach waarschuwde voor de zondvloed. Hierdoor is Noach zijn ark gaan bouwen.

Aartsengel Michaël is de engel die gaat over bescherming en wordt over het algemeen gezien als de machtigste engel. Deze engel is de beschermengel van rechtvaardigheid, genade en gerechtigheid. Michaël helpt samen met Rafaël de gezondheid van mensen te beschermen. Hij is de leider van het rijk van de engelen. De naam Michaël betekent 'hij die als God is'. De engel wordt vaak afgebeeld als krijger, met een zwaard in zijn hand, witte vleugels en een blauwe aura om hem heen. In de geschiedenis van Israël speelt Michaël een grote rol. Zo redde hij Abraham uit de brandende oven waar hij vanwege zijn geloof in was gegoooid. Ook behoedde hij Israëlieten uit Egypte tijdens hun tocht door de woestijn.

Michaël staat echter het meest bekend als de aanvoerder van Gods leger.

Aartsengel Gabriël is samen met Michaël één van de twee engelen die zowel genoemd worden in het Oude als het Nieuwe Testament. De naam Gabriël betekent 'God is mijn kracht'. Engel Gabriël wordt zowel vrouwelijk als mannelijk afgebeeld. Hij is de boodschapper van God en de beschermer van communicatie. De engel helpt onder andere schrijvers, leraren, journalisten en artiesten met het overdragen van hun boodschap. Gabriël helpt bij het overwinnen van uitstelgedrag en de juiste motivatie vinden. In het Nieuwe Testament toont hij zich aan Maria en Zacharias. Zo voorspelde hij ook de geboorte van Jezus.



Aartsengel Rafaël is de aartsengel van fysieke en emotionele

heling en beschermt helers. Hij is de aartsengel van harmonie en vrede. Verder beschermt hij reizigers en zorgt er dan ook voor dat de reis harmonieus verloopt. Zijn naam betekent: 'God heelt'. Rafaël wordt echter niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk afgebeeld. Samen met Michaël neemt hij stress en angsten weg. Hij heeft een sturende functie onder alle andere aartsengelen in de hemel en is aanvoerder van engelen die ook mensen helen en verzorgen. Zijn ultieme doel is om de aarde bewoonbaar te houden voor mens en dier.

Aartsengelen hebben onvoorwaardelijk lief en respecteren onze vrije wil. Als wij aartsengelen om hulp vragen kunnen ze ons grenzeloos bijstaan. Door hun hulp aan ons groeien ze in grootsheid net zoals wij dit doen wanneer we openlijk vanuit ons hart geven. Engelen hebben veel humor en geven vaak antwoorden op je vraag op een grappige manier. Wij kunnen te allen tijde contact met hen leggen. Zij passen hun licht en trilling aan ons aan. Ze helpen ons te herinneren wie wij zijn en het goddelijke in ieder van ons te ontplooiën.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin oktober uit en heeft als thema '**Franciscus van Assisi**', Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren vóór 7 september 2023 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.