

# DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 9, november 2023



**CHRISTUS KONING**

**De Twaalf**  
*Apostelen*



H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,  
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,  
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

Als leven lijden wordt en je alleen  
nog maar kunt balen.  
Je lijf geteisterd wordt door steeds  
weer nieuwe kwalen.  
Dan komt de tijd  
dat je zonder spijt  
zegt: "Kwam de Heer mij nu dan  
eindelijk maar halen".

Leo Bijmans



Op dinsdagmorgen 7 november, 21 november en 5 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

## KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
mei	118.939	513.940	106.117	470.299	-12.822
juni	122.791	636.731	108.330	578.629	-14.461
juli	126.348	763.079	113.519	692.148	-12.829
augustus	132.736	895.815	121.288	813.436	-11.448
september	136.631	1.032.446	131.148	944.584	-5.483

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



Volg alstublieft. de media en kijk op onze website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) voor actueel nieuws.

**1 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen

**\* 2 NOVEMBER 13.00 – 17.00 UUR SLOT DODDENDAEL TE EWIJK**  
Regenboogconferentie Beuningen 2023

**4 NOVEMBER 10.30 UUR SINT-JANSKATHEDRAAL IN DEN BOSCH**  
Diakenwijding Frits Hendriks

**\* 5 NOVEMBER AANVANG 14.30 UUR CORNELIUSKERK TE BEUNINGEN**  
Huub Oosterhuis Memorial

**7 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**\* 7 NOVEMBER AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Oosterweg 4 Wijchen. Gesprekkring ‘Geloven Nu’

**7 NOVEMBER AANVANG 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Lezing: ‘De wijsheid van het ouder worden’

**\* 14 NOVEMBER AANVANG 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Lezingencyclus: Bier en kloosterspiritualiteit (2)  
Oosterweg 4 Wijchen

**15 NOVEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen

**16 NOVEMBER INLEVERDATUM KOPIJ**  
Apostelbode: Nr. 10 (2023)

**16 NOVEMBER AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Film: ‘Les Plus Belles Années d’une Vie’

**21 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**24 NOVEMBER AANVANG 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Voorstelling: ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’

**26 NOVEMBER 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM ‘DE KIJKZOLDER’**  
Parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen

**\* 28 NOVEMBER AANVANG 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Lezingencyclus: Bier en kloosterspiritualiteit (3)  
Oosterweg 4 Wijchen

**\* 29 NOVEMBER 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**  
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team  
De Twaalf Apostelen

**5 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**\* 5 DECEMBER AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Oosterweg 4 Wijchen. Gesprekkring ‘Geloven Nu’

**6 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen

**\* 6 DECEMBER 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**  
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team  
De Twaalf Apostelen

**\* 13 DECEMBER 19.30–20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**  
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team  
De Twaalf Apostelen

**15 DECEMBER 14.30 UUR EMMANUELKERK**  
Film ‘Away from Her’

**16 DECEMBER VANAF 17.00 UUR RONDON DE ANTONIUS ABT-  
KERK, WIJCHEN**  
Het levend kerstverhaal. Oecumenisch georganiseerd

\* aanmelden verplicht

## INHOUD

pagina 2-15	Algemeen
pagina 7	Apostelen 2.0
pagina 16-18	Vieringschema
pagina 19	Foto-impresie Apostelviering
pagina 20	Adventsactie
pagina 21	Vrijwilligers gezocht
	Verslag correspondenten
pagina 22	H. Antonius Abt Wijchen
pagina 23	H. Judocus
pagina 24	H. Antonius Abt Nederasselt
pagina 25	H. Paschalis
pagina 26	H. Victor en H. Emmanuel
pagina 27	H. Johannes de Doper
pagina 28	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 29	Wij gedenken
pagina 32	De pastor aan het woord

## VANUIT HET BESTUUR

### KOFFIEMOMENT PAROCHIEBESTUUR

Afgelopen periode is meerdere malen een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te werven. Om dit streven een extra impuls te geven, meenden we als bestuur een moment te moeten organiseren waarop geïnteresseerden op een informele manier met leden van het bestuur konden spreken. Op 30 september in de ochtend was dit koffiemoment daar, en ondanks dat er zich hierna niet direct extra leden hebben aangemeld, hebben we, terugkijkend met de aanwezigen, geconstateerd dat deze inkijk als erg verduidelijkend werd ervaren. Wij als bestuur hebben, na een inspirerende, brede inleiding over de historie en visie van onze parochie, aangegeven waarom en hoe we ertoe zijn gekomen om bestuurslid te worden. Voorheen werd iemand in een kleinere setting van veelal twee personen geïnformeerd over hoe en wat. De nu gekozen manier was informeel, breed van informatie over historie en visie, maar zeker ook persoonlijker omdat de beweegredenen van zittende bestuursleden aan bod kwamen. In een open sfeer werden ook de taken en verantwoordelijkheden die met het bestuurslidmaatschap zijn verweven, uitgebreid besproken, maar werd ook aangegeven dat hier met flexibiliteit naar wordt gekeken. Bij toetreding van nieuwe bestuursleden zal steeds worden gekeken of en hoe ieder het best tot zijn recht zou kunnen komen en de parochie het best gediend zou kunnen worden. Mocht u nu denken 'mijn interesse is gewekt en ik zou op deze manier, en liefst met meerdere aspiranten bij elkaar willen komen', dan zeggen we: meld je en we organiseren een nieuw koffiemoment!

Namens het bestuur,  
Gerard Arts

## KERK EN LHBTI: EEN BRUG BOUWEN

Een tijdje geleden werd ik door een van onze parochianen aangesproken over het gegeven dat zij graag meer zou willen doen rondom het thema lhbti (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) en kerk. Juist het spanningsveld van enerzijds volledig onderdeel uitmaken van onze hedendaagse samenleving, daarbinnen gemotiveerd zijn je in te zetten voor lhbti-acceptatie en anderzijds je ook volledig thuis willen voelen in onze rooms-katholieke kerk spelen hierin een rol.

De vraag kwam op of deze vragen (en andere vragen) wellicht ook leven bij meer van onze parochianen en bij anderen in onze omgeving. En zo ja, wat zouden we daar dan als parochie mee kunnen doen?

Het idee kwam op om het voorbeeld van een andere parochie te volgen en te kijken of er interesse is in een leeskring en gespreksgroep over dit onderwerp aan de hand van het thema 'bruggen bouwen'. Rond die gedachte schreef de bekende pater jezuiet James Martin het boekje 'Building a bridge', dat in het Nederlands is vertaald als 'Een brug bouwen'. Hierin houdt hij een pleidooi voor een goede communicatie tussen de katholieke kerk en haar lhbti-leden, die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug.

Samen met Karin zou ik graag inventariseren hoeveel mensen interesse hebben om eventueel deel te nemen aan een dergelijke leeskring. Wat uw standpunten zijn, wat uw geaardheid is of wat uw betrokkenheid is bij dit onderwerp maakt daarbij niet uit. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en dit boek en die open in gesprek wil om een brug te bouwen is van harte welkom!

U kunt uw interesse bij mij laten blijken via de mail of whatsapp en na een inventarisatie kijken we wat er in de toekomst mogelijk is.

Ramon Roks  
(ramon.roks@detwaalfapostelen.nl of 06-19864645)  
Karin Berning



## INSPIRATIEAVONDEN

### BIER EN KLOOSTERSPIRITUALITEIT

Op de dinsdagavonden 31 oktober en 14 en 28 november zullen we aan de hand van verschillende bieren gaan kijken naar de spiritualiteit van verschillende kloosterordes. In een reeks van drie bijeenkomsten gaan we de diversiteit van het religieuze leven langs. Hierbij komen de actieve kloosterlingen met hun verschillende accenten, de monniken met de nadruk op contemplatie en ordes die leven volgens de 'vita mixta' aan bod. De nadruk bij het geheel ligt op het integreren van de diverse religieuze tradities in je eigen leven en ontdekken wat



bij je past of wat juist niet. Naast de inhoudelijke inleidingen is het ook een kans om onder genot van een drankje elkaar beter te leren kennen.

Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen 19.30 uur. De kosten bedragen ongeveer € 7,50, deelname aan één avond i.p.v. de hele serie is ook mogelijk. Gelieve aan te melden bij Ramon Roks.

Ramon Roks  
coördinator missionaire parochie  
ramon.roks@detwaalfapostelen.nl  
06-19864645

## BEDEVAART KEVELAER 2023-2024



Na enkele jaren van afwezigheid waren we als broederschap Kevelaer vanuit Wijchen en Beuningen weer aanwezig in Kevelaer op jongstleden 2 september. In de vorige editie van de

Apostelbode werd hierover al een mooie ervaring gedeeld door een bedevaartganger. Omdat de bedevaart weer als inspirerend en troostend werd ervaren, is het de bedoeling de samenwerking met de organisatie vanuit Ravenstein, Oss, Uden en Veghel voort te zetten en ook in 2024 weer een bedevaart te organiseren. De datum kunt u alvast noteren: 24 augustus 2024!

Graag willen we de informatie dan eerder kunnen delen om ook de mensen uit de regio Beuningen, Weurt tot Winssen te kunnen bereiken om mee te gaan! Meer zielen is bij een bedevaart altijd weer aanleiding tot meer vreugd en bezieling!

Namens de broederschap Kevelaer, Wijchen-Beuningen,  
Gerard Arts, voorzitter

## WIJCHEN GOED VOORBEREID OP WEG NAAR ROME

Op 30 september vond aan het begin van de bisschoppensynode over synodaliteit met duizenden jongeren een oecumenisch gebed plaats op het Sint-Pietersplein. Vanuit onze parochie ben ik samen met Jan Nillesen en Eva Berning en veertig andere Nederlandse jongeren afgereisd naar Rome om ons bij deze bijzondere gebeurtenis aan te sluiten.

Al op 10 september kwam een groot aantal deelnemers van de landelijke reis samen in Utrecht. Vanuit onze parochie waren Eva en ikzelf aanwezig om ons in de synode te verdiepen en onze reisgenoten te ontmoeten. Een uitgebreid verslag van deze dag leest u op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: <https://together.oecumene.nl/nieuws/2023/tweede-stap-op-weg-naar-rome/>

Een week voordat we daadwerkelijk naar Rome vertrokken, zijn we als deelnemers uit onze parochie ter voorbereiding ook samengekomen in het parochiecentrum in Wijchen.

Jan Nillesen schrijft daar het volgende over: "De avond zijn we begonnen met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het samen kijken van de film 'The Pope Answers'. Een passende film, omdat het gaat over verschillende jongeren met diverse achtergronden uit verschillende milieus en christelijke stromingen die samenkomen op uitnodiging van de paus en met elkaar in gesprek gaan zonder dat er onderwerpen zijn die niet besproken mogen worden. Vragen over migratie, genderidentiteit, seksualiteit en godsdienstvrijheid worden in de film niet gemedend. Onderwerpen die jongeren bezighouden. Net als bij de synode 'Together, Gathering of the People of God', zoals het thema is. De paus geeft in alle eerlijkheid en eenvoud antwoord op alle vragen, ook wanneer de onderwerpen moeilijk bij hem liggen. Hij zat bij de jongeren niet als paus, hoogste leider van de kerk, maar als dorpspastoor van een gewone parochie die je gewoon met jij en jou aan mag spreken. Dat vond ik echt bewonderenswaardig en vooruitstrevend; betrokken tussen de jongeren staan in plaats van boven hen te staan. Na afloop van de film hebben we alles nog nabesproken en de praktische zaken voor de reis doorgenomen. Geestelijk en praktisch goed voorbereid kon de reis naar Rome beginnen".



Ramon Roks

Foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/  
Elyseüs Photography

## SAMEN OP WEG NAAR ROME

De gehele maand oktober vindt in Rome de synode over synodaliteit plaats. Een belangrijk moment voor onze wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk, 464 deelnemers spreken samen over de toekomst van onze Kerk. Vlak voor het begin van deze synode organiseerde Taizé in samenwerking met het Vaticaan een oecumenisch gebed. Met veertig andere Nederlandse jongeren ben ik met de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met Jan Nillesen en Eva Berning per bus naar Rome getrokken om deel te nemen aan 'Together'.

Eva: "Op donderdagochtend vertrokken we zo goed mogelijk voorbereid, maar toch wist ik niet helemaal wat ik kon verwachten en wat ik ervan zou vinden."

Jan: "In de bus naar Rome hebben we mooie gesprekken gehad. Vele jongeren uit diverse kerkgenootschappen met elk hun eigen gebruiken, maar we stonden er allemaal voor open om respectvol naar elkaar te luisteren en vragen te stellen"

Eva: "Vrienden maken met onze reisgenoten was een van mijn favoriete dingen. We zijn allemaal zo verschillend, maar toch samen op een reis die niet voor niks 'Together' heet. In de bus kon het alle kanten op gaan: van luchtige gesprekken, persoonlijke vragen, kinderliedjes zingen tot het voeren van diepe theologische discussies.

Voor mij droeg het samen bidden en zingen in de bus erg bij aan het gevoel van samenhangigheid."

Jan: "Na uren in de bus eindelijk aangekomen in Italië, worden we zeer warm welkom geheten in de gastparochie en bij de gastouders. Deze staan vol enthousiasme te wachten om ons mee te nemen naar ons tijdelijke huis waar nonna (oma) en de kinderen van de gastouders al zitten te wachten. Er wacht een heerlijk diner met een goed glas

wijn bij een uitermate gastvrij en warm gezin. Gastvrijheid waar je echt samen (Together) kan zijn."

Na een lange busreis van twee dagen en een goede nachtrust bij onze gastgezinnen in Rome kon het eigenlijke programma op zaterdag dan echt beginnen. Los van elkaar koos de Wijchense fractie ervoor niet deel te nemen aan de workshops die aangeboden werden. In plaats daarvan hebben we in een aantal groepjes zelf Rome verkend. Sommige reisgenoten hebben vervolgens deelgenomen aan de charismatische 'worship' in de Sint-Jan van Lateranen. De jongste deelnemers van onze reis hebben onder mijn toezicht oog de toeristische highlights

van Rome bezocht, de eet- en wijncultuur ontdekt en de meest bijzondere kerken van de stad aangedaan om uiteindelijk als groep weer samen te komen op het Sint-Pietersplein.

Eva: "We hebben zaterdagochtend heerlijk genoten



van Rome en er een mooie dag van gemaakt. Maar die avond maakte de dag nog mooier."

Jan: "Jongeren van protestantse afkomst die vol enthousiasme het Sint-Pietersplein oplopen. Niet perse vanwege de paus als leider van de Rooms-Katholieke Kerk, maar om hetgeen er staat te gebeuren. Franciscus die als persoon jongeren bij elkaar roept om hen via het gebed te verbinden."

Eva: "Toen het gebed begon werd ik toch een beetje emotioneel. Ik vond het veel indrukwekkender dan ik had verwacht. Alle mensen samen op zo'n mooie en bijzondere plek, met hetzelfde doel. We waren, ondanks al onze verschillen, samen aan het bidden voor de synode. Het voelde verenigend en terwijl we dat niet altijd zijn, voelde het toch heel vertrouwd."

Jan: "Tijdens de wake op het Sint-Pietersplein worden we uitgenodigd het Onzevader te bidden. Iedereen begint te bidden in zijn of haar eigen taal. Net als in het pinksterverhaal begint iedereen in andere talen te spreken, maar verstaan we elkaar wel. Mag het zo ook in toekomst voor alle christenen zijn. Aan het eind van de wake staan alle christelijke

leiders naast elkaar voor de Sint-Pieter om de zegen te geven. Een beeld dat uniek is en sprekend. Hopelijk kunnen we elkaar in de toekomst blijven vinden. Zoals paus Franciscus zei: 'Elkaar zoeken in stilte, gebed en zang'. Mede met dit Taizégebed is een bijzondere start gemaakt, waar wij deel van uit mochten maken"

Onder de klanken van Taizégezang hebben we het Sint-Pietersplein weer verlaten. Na een diner op een Italiaans tijdstip en een laatste avondwandeling door Rome begaven we ons weer met de metro naar onze gastgezinnen. Op zondagmorgen waren we als Nederlandse groep te gast in de gewone



parochie in een wijk van Rome waar al onze gastgezinnen toe behoren. Een laatste ervaring van de wereldkerk zoals we die beleefd hebben in Rome.

Eva: "Toen we zondag samen met het gastgezin naar de viering gingen, was het echt alsof we fami-



lie waren. De dochtertjes van het gezin zaten zelfs bij ons op schoot."

Na een feestelijke lunch in onze gastparochie volgde een voortvarende busreis van een dag en nacht waarna we moe maar voldaan aankwamen in Den Bosch en terugkeerden naar Wijchen. Wanneer ik terugdenk aan het gebed op het Sint-Pietersplein



ben ook ik geraakt. Een glimp van die ene christelijke kerk, zoals ze zou kunnen zijn werd daar even werkelijkheid. Samen biddend voor die belangrijke synode die op dit moment plaatsvindt in Rome. Laten we ons ook in onze parochie verbonden weten met dit synodale proces en ook zelf samen op weg gaan als luisterende en levende kerk.

Eva: "Iedere keer wanneer ik terugdenk aan zaterdagavond realiseer ik me meer en meer hoe bijzonder het gebed samen was."

Wilt u meer verhalen lezen of foto's zien van deze bijzondere reis naar Rome, dan kunt terecht op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: <https://together.oecumene.nl>

Ramon Roks

coördinator missionaire parochie

Foto's: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs photography

## ADVENT

De adventsperiode is de voorbereidingstijd van vier weken naar Kerstmis. Het woord advent komt van het Latijnse woord *adventus* en dat betekent komst. Letterlijk dus de voorbereidingstijd op de komst van de nieuwe koning. Advent is zo een tijd van hoop. Dat past heel goed bij de donkere tijd van het jaar en sluit aan bij wat in allerlei culturen en tradities wordt gevierd rond de kortste dag van het jaar: het is winter, maar het wordt weer lente. Onze kerstboom verwijst daar ook naar: als alle bomen in de winter kaal zijn en dood lijken, laat de nog altijd groene naaldboom zien dat het echt weer lente zal worden. In de kerk is advent vooral een tijd van bezinning: we nemen tijd om na te denken en ons te bezinnen op hoe je in het leven staat. In de adventstijd dragen katholieke priesters daarom een paars kazuifel. De liturgische kleur paars staat voor bezinning, boete en inkeer. Kerstmis is het feest van hoop. De kleur van feest en hoop is wit. Halverwege de advent zie je daarom vaak de kleur roze: dat is het paars van de bezinning waar het wit van de hoop al doorheen komt.

### ADVENTSKRANS.

In kerken wordt aan het begin van de adventstijd een adventskrans opgehangen. Deze krans is gevlochten met dennen- of sparrengroen (ook weer als verwijzing naar de hoop) en heeft vier kaarsen. Elke adventszondag wordt er één kaars meer aangestoken op de krans, tot alle kaarsen branden. Hoe meer kaarsen er branden, hoe meer licht er is. Dit symboliseert de nabijheid van Jezus, die licht in de wereld wilde brengen.

Diaken Hennie Witsiers



## BIJBELVERHALEN VOOR KINDEREN

Wie kent ze niet: de ark van Noach, David en Goliath, Jozef in de put. Verhalen die tot de verbeelding spreken, komen volop aan bod bij het jongerenwerk van Apostelen 2.0.

Op de zonnige zondagmorgen van 24 september was tijdens de Apostelviering de eerste bijeenkomst van alweer het derde seizoen van Apostelen 2.0. Wat fijn om zo bij elkaar te komen en samen kerk te zijn.

Naar aanleiding van het verhaal van de barmhartige Samaritaan, gingen alle kinderen op zoek. Op zoek naar iemand die ze konden helpen. In het dorp kwamen ze een paar kinderen tegen die ruzie maakten. Hoe los je dat op? Op het marktplein was een meisje gevallen. Kun jij helpen? Een paar jongens waren de weg kwijt. Zou jij hen te hulp schieten? Zo zie je maar, iedereen kan altijd wel jouw hulp gebruiken en zo een steentje bijdragen aan een ander.

Na wat te drinken, hebben we met z'n allen (teamwork) een toren gebouwd. Er werd volop overlegd hoe de toren zo hoog mogelijk kon worden. Hé, is daar niet het verhaal van de toren van Babel? Een toren die tot de hemel reikt werd het niet. Maar door de goede samenwerking stond er toch een mooi bouwwerk.

We hebben zin in het nieuwe seizoen met onze lieve, betrokken vrijwilligers die zich zo inzetten voor het jongerenwerk voor onze Kerk. Alle kinderen kunnen altijd een keertje vrijblijvend en voor de gezelligheid aansluiten bij een viering. Aanmelden is dan fijn. Dit kan bij [apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

Marja de Kleyn



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 9 december t/m 28 januari en heeft als thema Heilige Familie (Jezus, Maria en Jozef). Kopij kan tot en met 16 november per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## M25



Voor tieners in de leeftijdsgroep van ongeveer 12 tot 18 jaar is er in onze parochie een speciale tiengroep, genaamd M25 (M-twentyfive).

De naam M25 komt van het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 25. In dit hoofdstuk staan de werken van barmhartigheid centraal. Voor de tieners in onze parochie ligt de nadruk dan ook op het doen. Samen dingen doen voor en met de medemens om zo het geloof gestalte te geven midden in de samenleving van vandaag.

Een aantal keer per jaar komen we samen voor verschillende activiteiten. Voor het seizoen 2023-2024 hebben we weer allerlei activiteiten gepland, zoals te zien in onze jaarkalender. Altijd spelen binnen M25 zowel gezelligheid als het omzien naar de medemens een rol.

Vanuit het doorlopend programma van het familiëpastoraat Apostelen 2.0 word je na het vormsel automatisch uitgenodigd mee te doen met M25. Ben je niet gevormd of heb je niet deelgenomen aan Apostelen 2.0, maar ben je wel tussen de 12 en 18 jaar oud? Ook dan ben je welkom om aan te sluiten! Vriendjes en vriendinnetjes of andere geïnteresseerde tieners zijn altijd welkom. Dat kan bij het gehele programma, maar ook bij een enkele activiteit. De communicatie met zowel de tieners als de ouders verloopt grotendeels via whatsapp.

M25 wordt gecoördineerd en begeleid door Marja de Kleijn, Jan Nillesen en Ramon Roks. Voor sommige activiteiten en evenementen haken ook andere vrijwilligers of jongeren aan. Lijkt het je leuk ergens bij te helpen of heb je leuke ideeën? Neem dan contact met ons op en dan kijken we wat er mogelijk is.

Wil je meer informatie of wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een mailtje gericht aan Marja de Kleijn naar: [apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl)

Marja, Jan en Ramon

## GREGORIAANSE GEZANGEN

### IN DE DECEMBERMAAND AANLOOP NAAR KERSTMIS

Op zondag 3 december 2023 om 10.00 uur zal de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen, onder leiding van Stan Hollaardt, de eerste adventszondagmis zingen (Ad te Levavi), in de Sint-Martinuskerk, Kerkstraat 8, 5431DH Cuijk. Voorganger is pastor Theo Lamers, vicaris en deken van de regio Cuijk. Na de mis zal de Schola na een korte pauze nog een klein kerstconcert ten gehore brengen.

De eerste zondag van de advent is immers een bijzondere zondag. De eerste zondag na het feest van Christus Koning. En het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Het is een nieuwe start met nieuwe beloften en verwachtingen en dat in zo'n donkere periode van het jaar.

Op zondag 17 december 2023 om 15.00 uur zal de Schola Karolus Magnus samen met de Voces Celestes (hemelse stemmen) onder leiding van Hanneke van der Grinten een kerstconcert zingen, gregoriaans, soms ook meerstemmig of instrumentaal ondersteund. Dit is een jaarlijkse gebeurtenis en vindt plaats in de Dominicuskerk, Prof Molkenboerstraat 7, Nijmegen. Een combinatie van mannen- en vrouwenstemmen, die verbindend werkt in het nieuwe jaar. Na het concert is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Eventuele informatie: 024-3540264.

Edo Fennema,  
secretaris SCKM



## CHIARA LUBICH (1920 - 2008)

### STICHTERES VAN DE FOCOLAREBEWEGING

Op 22 januari 1920 werd Silvia (haar doopnaam) Lubich geboren in de Italiaanse stad Trente, bekend van het beroemde Concilie van Trente (1545 - 1563). Zij groeide op in een eenvoudig, hecht gezin, met een oudere broer en twee jongere zusjes. Haar vader was socialist. Hij was een tijdlang werkloos, waardoor het gezin armoede heeft gekend. Moeder was een zeer gelovige vrouw, die vaak de kerk bezocht. In haar jeugd overleefde Silvia een ernstige ziekte, die haar leven heeft gevormd.

Op 19-jarige leeftijd bezocht ze Loreto, de bedevaartsplaats waarin volgens de middeleeuwse traditie het huisje van Nazareth staat. Aan dit bezoek dankte zij een grote Mariaverering. Maria wordt gezien als Moeder van de Kerk; Maria als voorbeeld van evangelisch leven.

Zij werd onderwijzeres. De school waaraan zij studeerde werd geleid door paters kapucijnen. Zo leerde zij de H. Franciscus en de H. Clara kennen. Ze trad toe tot de Derde Orde en nam de naam Chiara (Clara) aan, de naam waarmee zij bekend is geworden.

Na een lange bezinningsperiode schonk zij op 7 december 1943 haar leven aan God met de gelofte van zuiverheid. Zij wilde als ongehuwde haar leven aan God wijden en leven volgens het evangelie in een focolare. Deze datum wordt beschouwd als de stichtingsdatum van de Focolarebeweging. In de naam focolare zit het Latijnse woord 'focus' dat vuurhaard betekent, ook huiselijke haard en huisgezin. Naast Focolarebeweging komen ook de namen 'Werk van Maria' en 'Beweging van Eenheid' voor. Wat betreft eenheid kan gedacht worden aan vrede, harmonie, schoonheid. Dit kan tot uiting komen in behuizing en kleding. Daar hoort een eenvoudige en bescheiden leefwijze bij. Een focolare is een groep volgelingen: focolarino's (mannen) en focolarina's (vrouwen).

De Tweede Wereldoorlog had grote invloed op haar ontwikkeling. Op 13 mei 1944 werd Trente zwaar gebombardeerd; ook het huis van Lubich werd getroffen. Het gezin moest de stad verlaten, maar Silvia bleef, samen met enkele vriendinnen, in de duisternis van de schuilkelders en zij ondervond terreur en oorlogsgeweld. Zij begon er steeds meer naar te verlangen om de boodschap van Jezus uit te dragen en waar te maken: 'Mogen allen één zijn'. Op 17 september 1948 ontmoette zij Iginio Giordani, pas gekozen tot Italiaans parlamentslid. Ondanks vervolging door het fascisme bleef hij voor katholieke naoorlogse jongeren een referentiepunt. Voor de nog jonge beweging was hij heel vruchtbaar, zo-



dat Chiara hem omschreef als medestichter van de beweging.

In 1948 verhuisde de beweging naar Rome. Het internationale centrum daar heet 'Rocca di Papa'. Paus Johannes Paulus II bezocht dit centrum in 1984 en gaf de Focolarebeweging het unieke voorrecht dat de presidente altijd een vrouw zou zijn.

Een aantal leden die intussen behoorden tot de beweging trokken in 1949 een tijdje voor bezinning naar Trente. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomsten worden Mariapoli's genoemd (stad van Maria). In 1964 wordt de eerste permanente Mariapoli gesticht: Loppiano, onder de rook van Florence. Wereldwijd zijn er meer van deze Mariapolicentra, bedoeld voor gebed en vorming van leden van de Focolarebeweging. Vanwege ieders culturele achtergrond verschilt de stijl per land. Ook als individu kun je vanuit je eigen woonplaats tijdelijk aansluiten bij een focolarestadje. De beweging is vooral een lekenorganisatie met veel ongehuwden, maar ook priesters en religieuzen kunnen zich aansluiten. Er is niet gekozen voor een kloosterleven, maar voor leven als één familie in de wereld. Er is veel aandacht voor nieuwe generaties, kinderen en jongeren ('Gen').

De spiritualiteit van de beweging wordt spiritualiteit van de eenheid genoemd. Werken aan een beschaving van liefde. Zij wil een zichtbare bijdrage leveren aan de Kerk door verbondenheid, broederlijkheid en samenwerking. Leven in soberheid, nederigheid en onthechting. De liefde, het fundament van het christendom, staat centraal. Jezus in ons midden, de gekruisigde en verlaten

Jezus, Jezus in de eucharistie en een groot vertrouwen in de H. Geest. Ten volle evangelisch leven. De bergrede in Matteüs 5 met de zogenoemde zaligsprekingen neemt daarbij een centrale plaats in.

De beweging heeft altijd goede contacten gehad met de verschillende pausen. Paus Pius XII ontving Chiara tijdens een audiëntie op 21 mei 1953. Met paus Paulus VI waren verschillende ontmoetingen, maar met Johannes Paulus II waren meerdere intensieve contacten. Hij bezocht ook het centrum en noemde Maria de moeder van de focolares. In 1982 stelde hij de audiëntiezaal Castel Gandolfo ter beschikking van de beweging.

In 1990 zijn de statuten van de beweging door de H. Stoel goedgekeurd.

De beweging gebruikt alle goederen zoveel mogelijk in gemeenschap. Overvloed wordt gedeeld; ook probeert men elkaars talenten te delen. Ieders arbeid is ook een economische bron. Opgerichte bedrijfjes maken de winst nuttig voor hen die behoefte hebben. Media-aandacht en het maken van reclame worden zoveel mogelijk vermeden.

De Focolarebeweging is actief in meer dan 180 lan-

## GERARDUSKALENDER

den in de wereld. Elk kwartaal wordt het tijdschrift 'De Nieuwe Stad' uitgegeven. In Nederland is de focolare vanaf 1982 tot 2007 gehuisvest geweest in Huize Baak, vlakbij Bronkhorst. Daarna is zij verhuisd naar Nieuwkuijk in Noord-Brabant. De abdij 'Mariënkroon' werd overgenomen, waar tot 2016 de cisterciënzers woonden.

Sinds 2021 is de Palestijnse Margaret Karam de presidente.

De stichteres Chiara Lubich is op 14 maart 2008 in het centrum Rocca di Papa bij Rome overleden.

Tot slot een kort gebed van haar tot Jezus :

*Daarna heeft U me de weg gewezen om U te vinden. "Achter het kruis, achter elk kruis, daar ben Ik", zei U mij "omhels het en je zult Mij vinden." U hebt het heel vaak tegen mij gezegd en ik herinner me niet welke argumenten U aanvoerde. Ik weet alleen dat U me hebt overtuigd.*

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag te kunnen beginnen met een positief gevoel. De kalender kost € 9,75 en is te koop bij Peter van der Loop, tel. 0487-532450.



Koos Leemker

## EVEN PUZZELN

©L.B.

### WOORDZOEKER ALLERLEI

Als je onderstaande woordjes in de woordzoeker hebt doorgestreept, blijft er geen hokje meer over. Weet je ook wat deze woordjes van doen hebben met ons geloof?

Adam-Agnus-Amen-Aswoensdag-Carnaval-Christus Koning-Dagindeling-Deugden-Dopen-Eigen-Eis-Exodus-Gregoriaans-Handwassing-Hoogmis-Islam-IJver-Missie-Nachtmis-Ode-Paas-Rem-Rome-Rozenkrans-Sacramenten-Samen-Sanctus-Soul-Vaticaan-Vespers-Vis-Vredig-Zang

G	N	I	N	O	K	S	U	T	S	I	R	H	C	
S	R	E	P	S	E	V	A	T	I	C	A	A	N	
I	E	E	I	I	R	E	A	E	E	E	R	N	A	
M	V	V	G	E	X	N	M	D	I	N	O	D	C	
G	I	J	E	D	O	E	O	O	S	A	E	Z	W	H
O	N	I	D	D	R	P	S	V	G	M	E	A	T	
O	G	U	G	N	E	I	A	O	N	A	N	S	M	
H	S	U	E	N	M	L	A	A	U	S	K	S	I	
R	E	M	S	U	T	C	N	A	S	L	R	I	S	
D	A	G	I	N	D	E	L	I	N	G	A	N	L	
N	E	T	N	E	M	A	R	C	A	S	N	G	A	
Z	A	N	G	A	D	S	N	E	O	W	S	A	M	

## IN GESPREK MET:

### **HENK CAMPSCHROER, EEN BEVLOGEN ONDERWIJZER.**

Henk is geboren in Gendt (Overbetuwe). Hij is daar opgegroeid en heeft daar ook zijn eerste baan gevonden als onderwijzer. Maria, zijn vrouw, komt ook uit Gendt. Zij werkte in de steenfabriek als administratief medewerker. De steenfabriek is er niet meer. Maria gelukkig nog wel. Na zes jaar kwam er een kantelpunt. "Ik wilde me verder ontwikkelen in het geven van onderwijs. Na Bemmelen heb ik 22 jaar lesgegeven in Afferden, waar wij ons onderwijs moesten aanpassen aan de situatie. Dat gaf meer uitdaging. Hoe krijg je het onderwijs met allemaal dubbele klassen toch goed aangesloten op de volgende klas, zonder dat kinderen herhalingen krijgen of dingen gaan missen."



### **NAAR WIJCHEN**

"In 2012 besloten wij om in Wijchen te gaan wonen. Ik had nog een paar jaar voordat mijn pensioen zou ingaan. Wij hebben heel bewust gekozen voor Wijchen. Want als je ouder wordt wil je graag mee kunnen functioneren in de maatschappij en dan moeten er voldoende voorzieningen zijn. Niet wachten tot het echt nodig is, maar eerder je plan maken. Zo reizen wij graag met de trein. En dat komt goed uit, want wij wonen op loopafstand van het station. Maar ook wonen wij dicht bij het centrum en de winkels."

Wij voelen ons goed in Wijchen. Het is nog een echt dorp met een dorps karakter. Je moet niet te vreemd doen, anders word je er buitengehouden. Zo gaat dat in een dorp. Nee, ik zou niet terug willen naar mijn geboortedorp. Je gaat dan met verwachtingen en herinneringen. Dat kan op een grote teleurstelling uitdraaien."

### **VRIJWILLIGERSWERK**

"Sinds mijn pensioen ben ik actief in de Wereldwinkel. Wij proberen ons steeds aan te passen aan de vraag. Het is nu bijvoorbeeld meer een cadeauwinkel geworden. De Wereldwinkel bestaat al meer dan veertig jaar in Wijchen en wij kunnen nog steeds 'ons hoofd boven water houden'."

"Ik zing ook in het Parnassuskoor. Dit koor bestaat al veertig jaar. Dat is geen wonder, want het is een hechte groep mensen. Je voelt dat je wordt opge-

nomen. Ik zing graag. Als kerkganger heeft zingen een speciale dimensie voor mij. Eigenlijk kom ik alleen naar de kerk als ik zing. Maar het is soms wel dubbel. Wij zingen bijvoorbeeld graag teksten van Huub Oosterhuis. Dat zijn prachtige teksten, maar eigenlijk mag het niet. Dat is jammer want deze teksten passen zo goed in het huidige leven. In de katholieke kerk is het 'top-down', dat wil zeggen: dingen worden van bovenaf bepaald\*1. Ik heb daar dikwijls moeite mee, want ik vind het belangrijk dat dingen op inhoud bepaald worden. En die inhoud bepaal ik onder andere zelf. Misschien komt dat door de tijd waarin wij zijn opgegroeid en gevormd. De roerige jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Maatschappelijk ging de boel op de schop. De verzuilde en gesloten samenleving veranderde in relatief korte tijd in een meer open samenleving en de jeugd speelde daarin een grote rol."

"Verder ben ik actief in de activiteitencommissie van de Antonius Abt. Ik zie onze kerk als een liturgisch gebouw, maar het gebouw heeft ook culturele functies. Als wij een activiteit hebben, komen er heel dikwijls mensen die zeggen dat zij wel in Wijchen wonen, maar nog nooit in deze kerk zijn geweest. Dat is jammer. Ik merk dat langzaam ons kerkgebouw steeds meer wordt gewaardeerd, ook door mensen en organisaties van buiten Wijchen. Het aantal concerten neemt toe en de activiteiten nemen toe. De kerk leent zich daar ook heel goed voor. Oh ja, ik ben ook nog actief als sleuteldienst. Je opent en sluit de Mariakapel. Om de zoveel tijd heb je een week dienst van maandag tot zondag."

### **WELK WOORD PAST HET BESTE BIJ JE?**

"Vertrouwen, daar hoef ik niet over na te denken. Het is een heel omvattend woord. Je hebt vertrouwen in elkaar maar ook vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in jezelf ontwikkel je zelf. Maar ook anderen kunnen je daarbij helpen. Vertrouwen in elkaar krijg je. Vertrouwen is mijn hele leven mijn en ons motto. Toen wij gingen trouwen hadden wij zelf onze dienst samengesteld ('bottom-up' haha, toen al). Het ging over vertrouwen. Ik kan hier nog ontroerd van worden. De kapelaan had een vergelijking uit de Bijbel\*2 waarin een arend een nest bouwt tegen een steile wand. Als zij jongen krijgt, gooit de moeder op een zeker moment het kuiken eruit, maar de vader vliegt erachteraan om het jong op te vangen en brengt het weer terug naar het nest. Zo leert het jong vliegen. Ik zie deze vergelijking ook in mijn leven. Vallen heeft diverse aspecten, maar je moet altijd vertrouwen hebben dat iemand je opvangt. Maria en ik hebben ons leven daarop gebouwd. Vertrouwen in elkaar. Dat is ons beider motto."

### **MAATSCHAPPELIJK VERTROUWEN.**

"Ik zie het ook bij 'fairtrade'. Ook dat is vertrouwen."

Vertrouwen dat armoede uit de wereld zal gaan. Maar ook dat de boeren die ervoor werken de juiste beloning zullen krijgen. Ik weet zeker dat 'fairtrade' zal uitbreiden. Het is een proces dat zich steeds verder ontwikkelt <sup>\*3</sup>."

"Ik heb ook vertrouwen in de wetenschap als het over verbeteren van de wereld gaat. Dingen worden ontwikkeld, zodat wij een eerlijke wereld en handel zullen krijgen. Maar je kunt het ook in het klein. Bijvoorbeeld: de bedoeling was dat de gemeente als SDG-gemeente<sup>\*4</sup> mee zou doen. De doelen (SDG's) zijn eigenlijk een verlengstuk van fairtrade. Fairtrade is eerlijke handel en daarmee moet de armoede worden bestreden. Op dit moment is het spannend of dit door kan gaan in de gemeente Wijchen. Het triggert mij ook. De gemeenteraad moet gaan stemmen of wij een SDG-gemeente zullen blijven. Ik ga zeker actie ondernemen, zodat men tot een goed besluit komt. Het geeft al vertrouwen dat men zich op de hoogte wil laten stellen. Het komt zeker goed."

#### **VERTROUWEN IN GOD.**

"Voor mij is God niet iets daarboven. God ontstaat van onderuit. Als je met elkaar bent. Maar ook als je zorgt dat mensen een beter bestaan krijgen. Zelfs dat kleine beetje is het ontstaan van God. Dat is God. Gewoon met elkaar op deze manier omgaan. En weet je, Jezus deed het ook 'bottom-up'. Voor hem geen koningen en hooggeplaatste figuren. Maar de eenvoudige gewone mensen, zoals de vissers en ambachtslui. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt als de kerk weer zo wil gaan werken. Gewoon 'bottom-up'."

Marium Lahm

<sup>\*1</sup> Top-down en bottom-up zijn vormen van management. Bij top-down heeft de manager de macht. Sinds een aantal jaren, ongeveer vanaf de eeuwwisseling, wordt het tegenovergestelde model populairder: bottom-up.

<sup>\*2</sup> In de Bijbel wordt gesproken over de vleugels van de arend die de kuikens dragen (Deuteronomium 32:11).

<sup>\*3</sup> Henk Campschroer is benoemd tot drager van de zilveren draagspeld van de gemeente Wijchen, als dank voor zijn inzet voor eerlijke handel.

<sup>\*4</sup> SDG: Sustainable Development Goals.

Toen Frits Hendriks (25 december 1980) bedacht dat zijn toekomst misschien wel in de RKK lag, besloot hij op zoek te gaan naar een onderdak in Nijmegen, waar hij theologie zou gaan studeren. Hij pakte het telefoonboek en schreef alle instanties aan die er in de omgeving onder rooms-katholiek te vinden waren. Zo vond hij zijn eerste studentenkamer bij de jezuïeten. Na een tijdje, toen het studeren niet zo lukte, vond hij zichzelf op de stoep van de cisterciënzerabdij Lilbosch in Echt, waar hij letterlijk aanklopte. "Daar konden ze nog wel iemand gebruiken om voor de koeien te zorgen", grijnst Frits, "en dat kon ik voor iemand zonder boerenachtergrond uitstekend."

Frits groeide op als jongste in een gezin met drie kinderen in Midden-Limburg. "Het ademde nog een beetje van het Rijke Roomse leven", vertelt hij. Op de middelbare school was hij zijn eigenwijze zelf: "Ik wilde tien examenvakken, maar ik mocht er uiteindelijk maar acht." Toen hij eens kritiek had op een preek werd gezegd 'Schrijf dan maar een betere tekst', en dat bleek een welkome uitdaging.

Toen Frits in 2002 was ingetreden bij de cisterciënzermonniken deed hij daar ook zijn eerste professie. Hij verbond zich aan de abdij voor drie jaar. Achteraf zegt hij "Dat was te vroeg." Vanaf 2015 zette hij zijn spirituele zoektocht voort in klooster de Slangenburgh in Doetinchem. "Ik kon daar in relatieve rust bekijken of monnik-zijn iets voor me was. Of ik mijn roeping voor een biddend en lerend priesterschap daar kon waarmaken." Na acht maanden had hij het antwoord en trad uit.

Frits studeerde daarna in Nijmegen en Leuven. En hij werkte onder meer als docent. Maar zijn bestemming leek dichterbij te komen, nadat hij in Wijchen een baan als pastoraal werker in onze parochie kreeg aangeboden. Voorlopig hoogtepunt is nu zijn wijding als diaken, die gepland staat op zaterdag



4 november om 10.30 uur in de Sint-Janskerk in den Bosch. Vanuit de parochie wordt busvervoer geregeld en na de viering is iedereen welkom in het Sint-Janscentrum voor koffie en een worstenbroodje.

Jac Trum

## DE HEILIGE NICOLAAS

Ieder jaar komt Sinterklaas, Sint-Nicolaas, naar ons land. We kennen hem als een statige man, met lange witte baard, rode mijter en mantel en een wit paard.

In veel kerken is een afbeelding van Sint-Nicolaas te vinden. Maar waarom is Nicolaas eigenlijk een heilige?

Volgens de legende werd Nicolaas in de derde eeuw tot bisschop van Myra gewijd, een plaatsje in het gebied dat we nu Turkije noemen. Hij stond bekend als vroom voorvechter van de kerk.

Over deze heilige zijn vele legendes bekend. Dat komt ook omdat legendes over verschillende bisschoppen met de naam Nicolaas bij elkaar gebracht zijn en allemaal aan de heilige Nicolaas van Myra zijn toegeschreven.

### DE LEGENDE MET DE DRIE SCHOLIEREN

Drie scholieren waren door een herbergier gevangengenomen en vermoord. De herbergier sneed de kinderen in stukken, pekeldde ze in, sloeg ze op in tonnen en bewaarde ze in zijn voorraadkelder.

Op een dag kwam Nicolaas binnen en vroeg naar de jongens. De herbergier bekende zijn zonden en bracht Nicolaas naar de kelder. Hier wekte Nicolaas de kinderen tot leven. Door deze legende is Sint-Nicolaas de patroonheilige van kinderen en scholieren. Daarom wordt het sinterklaasfeest ook wel een kinderfeest genoemd.

### DE LEGENDE MET DE DRIE ONGEHUWDE VROUWEN

Een arme koopman wilde zijn drie dochters laten trouwen. Hij kon echter geen bruidsschat betalen.



Daarom overwoog hij om zijn dochters de prostitutie in te laten gaan om aan extra inkomsten te komen. Nicolaas stak hier een stokje voor. Hij ging 's nachts naar het huis van de koopman en gooide tot drie keer toe geldstukken

of gouden ballen door het raam. Deze kwamen terecht in de schoenen die bij de haard stonden. 's Morgens vond de koopman deze schat, zonder te weten wie de gulle gever was.

Door deze legende zetten vele kinderen tot op de dag van vandaag hun schoen bij de kachel. Ze hopen iets lekkers te vinden, zoals chocoladegeld. Of een appeltje voor de dorst; er werden ook wel appels cadeau gedaan met een muntstuk erin verstopt, de voorloper van de surprise.

Verschiede sinterklaasliedjes hebben verwijzingen naar de legendes. Het bekendste voorbeeld is 'Sinterklaasje bonne bonne bonne', dat verwijst naar de lege ton uit de legende van de scholieren en het gooien van

goudstukken in de legende van de drie maagden: 'Sinterklaasje bonne, bonne, bonne, gooi wat in m'n lege, lege tonne. Gooi wat in de huizen, we zullen grabbelen als muizen'.

Overgenomen uit het artikel van Bart Oud, schoolleider en sinterklaasdeskundige, uit het blad 'Open Deur'.

Redactie:

Mediapriester Roderick Vonhögen maakte een prachtige driedelige documentaire, getiteld 'De kracht van Sinterklaas', waarin onder meer aandacht voor Sint-Nicolaas, de bisschop van Myra (Turkije) als historische figuur en de legenden rond zijn persoon, die mede de viering van zijn verjaardag, ooit kerkelijk op 6 december, in Nederland en België hebben bepaald.

## BIJBELDELEN IN DE ADVENT

DOET U MET ONS MEE?



In Bijbeldelen komen we wekelijks (digitaal) samen op verhaal bij een van de zondagslezingen van het navolgende weekend. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken. Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú.

Voor de gesprekken maken we gebruik van een digitale samenwerkingsapp. Je kunt eenmalig of meerdere keren via pc of laptop deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen.

Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer:  
[info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl)

### Alle data op een rij:

Woensdag 29 november, 19.30 – 20.30 uur  
Woensdag 6 december, 19.30 – 20.30 uur  
Woensdag 13 december, 19.30 – 20.30 uur  
Woensdag 20 december, 19.30 – 20.30 uur

Pastoraal team  
parochie De Twaalf Apostelen

## REISVERSLAG VAN DE LOURDESREIS

Op 16 september vertrokken we vanuit parochie De Twaalf Apostelen met veertien pelgrims naar Lourdes. Vier vertrokken een dag eerder met de bus en veertien gingen met het vliegtuig vanuit Maastricht. Onder ons waren diaken Hennie Witsiers en pastoraal medewerker Lara van der Zee. Sommigen waren al eens eerder in Lourdes geweest maar de meesten gingen voor de eerste keer. Ieder met zijn eigen gedachten en verwachtingen, allemaal met een symbolisch rugzakje. De algehele organisatie was in handen van 'Huis voor de Pelgrim' uit Maastricht. Bij aankomst in het hotel stond daar een heerlijke lunch voor ons klaar. Na een bezoek aan de Grot der Verschijningen, werd een eucharistieviering gehouden in de Bernadettekerk. Hoogtepunten waren de internationale mis op zondag in de basiliek van Sint-Pius X, de stadswandeling naar de plaats waar Maria verscheen aan Bernadette en naar de plaats waar Bernadette gewoond en geleefd heeft. Maandag was er gelegenheid om een excursie te maken naar de Pyreneeën, een prachtig gebied rond de Tourmalet en de Aubisque. Andere bijzondere en emotionele hoogtepunten waren de vieringen bij de grot en de Nederlandse viering in de Bernadettekerk, waar tijdens de voorbede onze meegebrachte intenties werden voorgelezen, en de handoplegging. Elke avond werd er een lichtprocessie gehouden met duizenden pelgrims die samen het Ave Maria zongen en die in heel veel verschillende talen het Weesgegroet baden. Met Hennie Witsiers als voorganger werd ook de kleine kruisweg gelopen. Hennie had daarvoor een klein boekje gemaakt met hele mooie teksten. De slotviering werd donderdagochtend gehouden in de prachtige Rozenkranskerk, waarna we in processie de grote kaars naar de grot hebben gebracht. Na de lunch werden we weer naar het vliegveld gebracht om terug naar huis te gaan. Wat opviel was de intense eenheid in de groep en het luisterend oor. Moe maar voldaan zijn we teruggekeerd.

Een pelgrim



## VORMING OECUMENE EN SAMENLEVING

### **GESPREKSKRING: WIJ ZIJN DE TIJDEN**

Zes gespreksochtenden over ouder worden. Door middel van het kijken naar kunst, het werken met beeldende materialen, het lezen van (vaak religieuze) verhalen uit verschillende tradities en het lezen van gedichten wordt het landschap van de ouder wordende mens verkend.

De Schakel, 6 november, 10.00 uur en vijf maandagen daaropvolgend.

### **DE WIJSHEID VAN OUDER WORDEN**

Begenadigd verteller Willem Beekman spreekt als bioloog over 'de natuur als inspiratie bij ouder worden'. Op aanstekelijke wijze vertelt hij over wat ons als levende wezens met elkaar en de natuur verbindt.

Lezing, De Schakel, dinsdag 7 november, 20.00 uur.

### **LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE**

Ruim vijftig jaar nadat ze elkaar voor het laatst zagen treffen de twee hoofdpersonen elkaar weer. Ze zijn inmiddels ver over de tachtig en het verstrijken van de tijd is goed zichtbaar. Het is geen film over de naderende dood, maar juist over het resterende leven!



Film,  
De Schakel,  
donderdag 16 november, 19.30 uur.

### **GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN**

In een afwisselende en vrolijke voorstelling met verhalen en liedjes wordt door verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek de schepping gevierd. Ook worden zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst.

Voorstelling, De Schakel,  
vrijdag 24 november, 20.00 uur.

## KERSTPAKKETTENACTIE

Barmhartigheid is iets wat wij mensen delen met God. Hij geeft ons de mogelijkheid om net als Hij barmhartig te zijn.

Al vele jaren stellen wij kerstpakketten samen voor mensen die onder de grens van armoede komen. Wij doen dit niet alleen. Sinds een paar jaren doen wij dit in samenwerking met de 'Kerstengelen' en de Voedselbank. Helaas moeten wij steeds constateren dat het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft, binnen de grenzen van parochie De Twaalf Apostelen toeneemt. Ook voor deze keer verwachten wij weer meer gezinnen. De oorzaken van deze toename hoeven wij niet uit te leggen, die zijn bij iedereen bekend.

Zoals u wellicht weet verzorgen wij geen echte kerstpakketten meer. De gezinnen ontvangen een pasje, waarmee zij zelf naar de supermarkt kunnen gaan en zelf kunnen kopen wat zij nodig denken te hebben voor de kerstdagen. Op het pasje is een bedrag vermeld, dat een bijdrage is voor hun kerstinkopen. Ieder jaar opnieuw doen wij een beroep op uw barmhartigheid als parochiaan, op uw gulle bijdrage in de kosten van deze pasjes. De parochie kan dit niet alleen. Wij vragen u dan ook de actie financieel te ondersteunen. Het gezegde: 'Je kunt beter helpen, dan geholpen te moeten worden' is hierop van toepassing. Wij rekenen op u.

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:

In de laatste weekenden van november, 18/19 en 25/26 november 2023, wordt in alle kerken van onze parochie een kerkcollecte gehouden. Deze collecte is volledig bestemd voor kerstpakketten.

U kunt ook een envelop afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de andere kerken met vermelding van 'Kerstpakketten', of een bedrag overmaken op de bankrekening met IBAN-nummer NL70 RABO 0135 4640 48 ten name van de parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen, onder vermelding van 'Kerstpakketten'.

Bedrijven en instellingen die ons de afgelopen jaren gesteund hebben: uw bijdrage blijft erg welkom.

Wij danken u allen voor uw barmhartigheid en uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Diaken Hennie Witsiers,  
voorzitter diaconaal beraad



# Vieringschema

04 november / 05 november  
• 31e zondag door het jaar  
• Willibrordzondag

11 november / 12 november  
• 32e zondag door het jaar

18 november / 19 november  
• 33e zondag door het jaar  
• Werelddag v/d armen

 <b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> <sup>①</sup> ✦ Eerste lezing: Mal. 1,14b-2,2b.8-10 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 2,7b-9.13 ✦ Evangelie: Mt. 23,1-12	<b>lezingen</b> <sup>②</sup> ✦ Eerste lezing: Wijsh. 6,12-16 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 ✦ Evangelie: Mt. 25,1-13	<b>lezingen</b> <sup>③</sup> ✦ Eerste lezing: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6 ✦ Evangelie: Mt. 25,14-30
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Yves Mambueni <b>14:00</b> English Mass English choir Yves Mambueni	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Frits Hendriks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Allerzielenviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop ☕</i>	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Samenzang Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambueni
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Ramon Roks	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoar Ton van Balveren	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks
 <b>Sint-Joris Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie New Challenge Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 <b>H. Anna Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Eigen muziek Jack Leo
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>09:30</b> Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Frits Hendriks	<b>zaterdag</b> <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers



	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	lezingen ④ ✦ Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28 ✦ Evangelie: Mt. 25,31-46	lezingen ① ✦ Eerste lezing: Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 ✦ Evangelie: Mc. 13,33-37	lezingen ② ✦ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✦ Tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14 ✦ Evangelie: Mc. 1,1-8
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11:00</b> Familieviering Apostelen 2.0 Familiekoor Martin Claes/Frits Hendriks	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Yves Mambueni/Frits Hendriks <b>14:00</b> English Mass English choir Yves Mambueni	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes/Frits Hendriks
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes <i>Na afloop ☕</i>
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Andiamo Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoор Yves Mambueni	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Lara van der Zee	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoор Ton van Balveren
	<b>Sint-Joris Heumen</b>	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>
	<b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo
	<b>H. Anna Bergharen</b>	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs	<i>Géén viering</i>
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Jack Leo	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoор Jack Steeghs	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Jack Leo
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Jack Leo	<i>Géén viering</i>
	<b>Het Kompas</b>	zaterdag <b>17:30</b> Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag <b>17:30</b> Eucharistieviering Martin Claes

## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

### Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 10 november	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 12 november	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 08 december	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 10 december	17:00 uur	Kroatische viering.

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 03 november	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 01 december	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 17 november	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 15 december	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 24 november	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	--------------------------------------

### Wijchen | Woonlocatie De Weegbree

maandag 06 november	10.30 uur	Woord- en Communie. Kirsten Kuipers. Allerzielen.
maandag 20 november	10.30 uur	Woord- en Communie. Ramon Roks.
maandag 11 december	10.30 uur	Woord- en Communie. Ramon Roks.

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 03 november	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 01 december	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
------------------	-----------	---

### Batenburg | Stadswal

maandag 27 november	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
---------------------	-----------	---

### Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 03 november	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 01 december	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

### DANKBETUIGING

Veel oprechte dank aan allen die dit 50-jarige jubileum mede tot 'n onvergetelijke dag hebben gemaakt! Te beginnen bij de eucharistieviering op zondag waarin onze intentie uit dankbaarheid opgenomen werd, onze huwelijkskaars en jubileumkaars brandden, we luisterend, biddend en zingend met velen hebben kunnen vieren. Dit alles, maar zeker ook de gegeven huwelijkszegen heeft ons veel goed gedaan en diep geraakt! De vele felicitaties na afloop, de welgemeende en lieve woorden, uitgesproken en/of opgeschreven zijn 'n blijvende herinnering van aandacht en genegenheid. Lieve mensen, zovelen die er waren voor ons in de kerk, in de zaal, of op 'n andere manier betrokken waren; DANK JULLIE WEL! In gebed blijven we met jullie verbonden en de gewone andere ontmoetingen zullen doorgaan, zeker! 'n Lieve groet voor jullie allen.

Mies en Betsie van der Wijst-Ruijs, kinderen en kleinkinderen.

IMPRESSIE APOSTELVIERING 2023 'IEDER GELIJK'



## ADVENTSACTIE

ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN



Alle kinderen mogen kind zijn

Uw steun geeft kinderen een betere toekomst

ADVENTSACTIE

Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Dit jaar vragen we tijdens

de adventsactie uw aandacht voor deze kwetsbare groep. Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. Ze werken lange dagen in de mijnbouw, in fabrieken, naaiateliers, of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Daar willen we samen met u wat aan doen. We stellen tijdens de adventsperiode vier projecten voor kindarbeiders aan u voor. Deze projecten zorgen voor een goede opleiding voor de kinderen, zodat die straks een grotere kans hebben een goed inkomen te verdienen. Doet u mee?



### JONGE MIJNWERKERS NAAR SCHOOL IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (DR CONGO)

DR Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een

essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve bronnen van inkomsten, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en

driehonderd jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radio-programma's en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

### SCHOOLDIPLOMA VOOR WERKENDE KINDEREN IN PAKISTAN

Adventsactie wil zeshonderdtachtig werkende en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we driehonderdvijfenvertig kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheidsschool zodat ze hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de gewone lessen is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. De kinderen krijgen ook les over klimaatverandering en ze leren hoe ze de effecten ervan in hun eigen leven kunnen verminderen. Ze planten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bomen in hun gemeenschap. Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.

### ONDERWIJS VOOR KINDEREN IN BAKSTEENFABRIEK IN INDIA

Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen in Diamond Harbour vijf crèches en vijf basisscholen opgezet voor elk honderdvijfentwintig kinderen. Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten worden behandeld. De crèches en de scholen ontvangen sport- en speelmaterialen en muziekinstrumenten. De scholen nemen onderwijs-toetsen en examens af.

### JONGE MIGRANTEN UIT BANGLADESCH KWETSBAAR VOOR MISBRUIK

In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren.

Via verschillende activiteiten vragen we de aandacht van alle inwoners van de gemeente Charsalepur en

geven we voorlichting over de risico's van migratie en kinderarbeid. Honderd basisschoolleerlingen krijgen een training in sociale vaardigheden en weerbaarheid. Tieners die het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel en slavernij leren hoe ze daar binnen hun eigen gemeenschap aandacht voor kunnen vragen. De vijftien tieners die het grootste gevaar lopen krijgen de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen. Er worden bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd, om ouders/verzorgers, leraren, kerkelijk leiders en gemeentebestuurders te stimuleren hun kinderen beter te beschermen en een einde te maken aan kinderarbeid.



#### JAARLIJKSE COLLECTE

Voor deze projecten houdt onze parochie een deurcollecte in de weekenden 9/10 en 16/17 december 2023.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

U kunt ook een gift overmaken. Gebruik hiervoor het IBAN-nummer: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag onder vermelding van Adventsactie. Alvast dank voor uw milde bijdrage.

Parochiële Werkgroep MOV

### VRIJWILLIGERS GEZOCHT

#### DE WEEGBREE ZOEKT VRIJWILLIGERS BIJ VIERINGEN

In woonzorgcentrum De Weegbree, een locatie voor beschermd wonen van ZZG, organiseren we twee keer per maand een woord- en communieviering voor onze bewoners. De vieringen zijn op maandagochtend om 10.30 uur in ons restaurant het Rozenblad dat we voor die gelegenheden omtoveren tot kapel. Meestal komt een van de Wijchense koren zingen onder leiding van Ilja van Luijk. Na afloop is er altijd koffie en thee voor iedereen. We zijn nu op zoek naar extra vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen. Het gaat met name om hulp bij het klaarmaken van de zaal, hulp bij het uitserveren van koffie en thee na de viering en het waar nodig begeleiden van bewoners.

Heeft u zin en ruimte om ons af en toe te helpen of wilt u eerst wat meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Kirsten Kuipers, geestelijk verzorger van de Weegbree, tel. (06)1935 0928, [k.kuipers@zzgzorggroep.nl](mailto:k.kuipers@zzgzorggroep.nl).

Graag tot ziens!

Kirsten Kuipers  
Ramon Rok

### CORRESPONDENTENVERGADERING



Tijdens de jaarlijkse correspondentenvergadering van De Apostelbode werd er veel gesproken over het lezersonderzoek onder de lezers van De Apostelbode.

We mogen als parochie De Twaalf Apostelen trots zijn op een blad als De Apostelbode. Een mooi en duidelijk blad waarin veel zaken die spelen in onze parochie gedeeld worden.

In De Apostelbode van april hebben we reeds gemeld dat de response meer was dan verwacht. We zijn ook erg blij met de feedback die we gekregen hebben. Indien mogelijk en toepasbaar gaan we deze meenemen in de volgende edities. Het aantal abonnees van de papieren versie van De Apostelbode is gedaald. Er zijn op dit moment bijna 4300 abonnees die het blad in de brievenbus krijgen. Dat zijn er meer dan duizend minder dan in 2017. We denken dat dit een logische ontwikkeling is, gezien ook de daling van het bezoekersaantal in de kerken. Wel merken we dat niet alleen kerkgangers De Apostelbode lezen, maar ook mensen die zijdelings toch op de hoogte willen blijven van onze parochie en inspiratie halen uit ons blad. Het aantal abonnees dat De Apostelbode digitaal leest is toegenomen. Dit is een mooie ontwikkeling, zeker gezien de kosten die er gemaakt moeten worden voor een papieren Apostelbode. Deze kosten zijn de afgelopen jaren met 16% toegenomen door de prijsverhogingen van papier, inkt en lonen.

Als u ons blad per e-mail wilt ontvangen, stuur dan een mail naar: [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl) en geef daarbij aan of u wel of niet de papieren versie wilt blijven ontvangen.

Verder willen we een oproep doen aan alle bewoners van onze parochie. Als er in uw geloofsgemeenschap iets georganiseerd wordt of een gebeurtenis is die gedeeld mag worden in ons blad, stuur dan een bericht naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Wij zouden het erg fijn vinden als er meer input komt vanuit de gemeenschap om zo samen De Apostelbode een nog mooier en aantrekkelijker blad te maken. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de redactie via bovenstaand e-mailadres.

namens de correspondenten  
Corné Schaap Nederasselt



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Blij verrast waren we door het voornemen van onze eerst aanspreekbare pastor Frits Hendriks om op 4 november tot diaken te worden gewijd. Personen die bij die wijdingsplechtigheid in de Sint-Jan aanwezig willen zijn, kunnen proberen voor € 10,- een buskaartje via het parochiecentrum te reserveren.
- Het koor Soli Deo Gloria (dat al 224 jaar onafgebroken bestaat!) heeft aangegeven te willen fuseren met het koor Andiamo. Op zich is dat niet vreemd want beide koren ondersteunen al meer dan een jaar samen onder leiding van Ilja van Luijk vieringen in onze kerk. Maar er is wel een probleem met de opstelling van het koor in de nabijheid van de vleugel. De kwaliteit van onze geluidsapparatuur is op die plek namelijk niet goed genoeg. Kan de geluidsapparatuur worden aangepakt of gaan de koren een betere opstelling bedenken?
- De Allerzielenviering wordt voorbereid. Nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar zullen worden uitgenodigd en na de viering zullen de graven op de begraafplaats op verzoek van hen worden gezegend. Na de viering kunnen ook de gedachteniskruisjes die al langer dan een jaar in de kapel achter in onze kerk hangen, worden opgehaald.
- Op verzoek van een parochiaan is achter het hekwerk naar de Mariakapel een bidstoel geplaatst, zodat iemand daar gemakkelijker met zicht op het kerkinterieur kan zitten.

Theo van der Weegen

### GEDOOPT

7 oktober 2023  
Liva Pavic



### HULDIGING LEDEN ELCKERLYCKOOR

Maandag 2 oktober vierden drie leden van het Elckerlyckoor een bijzonder jubileum. Al 25 jaar zingen Marga Rosmalen-den Bieman, Ria Straten-Toonen en Ans de Vries-Daam mee in het koor, reden om hier feestelijk aandacht aan te schenken. Daarbij waren ook hun partners uitgenodigd, die trots aanhoorden hoe pastoraal werker Frits Hendriks de jubilarissen in het zonnetje zette. Heel toepasselijk deed hij dat deels zingend. Vervolgens reikte hij elk een oorkonde uit plus een grote bos bloemen en een klein presentje.



V.l.n.r.: Ans de Vries, Marga Rosmalen, Ria Straten, Frits Hendriks

Daarna was er uiteraard koffie met gebak en werd nog een tijdlang gezellig nagepraat. Gezelligheid is ook wel kenmerkend voor het hechte gezelschap dat het Elckerlyckoor vormt. Natuurlijk staat het zingen voorop, dat doen de leden ook vol overgave. Maar na elke dienst toch wel even aan de koffie en nababbelen. Dat maakt ook dat mensen zo lang lid blijven, ze willen het niet missen.

Joke Bakker



*Meestal kijk ik in mijn rijmpjes vooruit,  
terwijl ik begrijp dat de deur zich langzaam  
achter mij sluit.*

*Vorige maand afscheid op 94-jarige leeftijd  
van een oud-collega.*

*Hij had het leven geleefd van alfa tot omega.  
Hij ging er in stilte tussenuit.*

*Een jaarlang keken we uit naar een bruiloft  
in het buitenland,*

*Amor was daar al enige tijd geland.*

*In een mooi park bij een heel oud slot,  
daar begonnen bruid en bruidegom hun levenslot  
en meniggen was door vreugdetranen overmand.*

Toon van Duifhuizen

### VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Voor 17 september had de contactraad de vrijwilligers van Sint-Judocus uitgenodigd. Het is dan verbazend hoeveel parochianen zich inzetten om ervoor te zorgen dat het parochieleven actief kan blijven doorgaan. Om 11.00 uur gingen we in gebed en gezang. Onder leiding van Huub Peters zijn de leden van ons parochiële koor vrijwel wekelijks te horen. Een hartelijk applaus van medevrijwilligers en andere parochianen was hun deel. Na de viering gingen we naar ontmoetingscentrum de Mijlpaal waar koffie of thee en een lekkernij voor ons klaarstonden. Hier hield pastor Jacques Steeghs zijn welkomst- en danktoespraak. Piet van Uden, voorzitter van de contactraad, sloot zich graag hierbij aan en vroeg speciale aandacht voor de binnenkort te starten crowdfunding ter financiering van de restauratie van ons monumentale Rütterorgel.

Natuurlijk was er ook gelegenheid voor een drankje en een lekker buffet. Ook daarvoor veel lof voor de vrijwilligers van de Mijlpaal.

Toon van Duifhuizen



Tractatie tijdens vrijwilligersbijeenkomst met opdruk orgel

### MISINTENTIES:

2 november (Allerzielen): Ben en Bets Hendriks-Taks, David Strik, Ria van Heumen-Loermans, Thé en Trees Reuvers, Jan en Pieta de Kleijn, Gerda van Heumen-Loeffen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, familie Van der Aa-Broekman, Riet van Duifhuizen-Rutten, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Janssen/Peperkamp-Jansen, Koosje van Heumen-Cobussen, overleden familie Van Heumen-Cobussen, Teun en Marie Guelen, familie Van Lubeek-Fransen, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Hent van As, Toon Hendriks, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-van het Westeinde, Bert van Duifhuizen, Jan en Gerda Schreven-Loeffen, Britt Geurts, Piet en Annie Kersten-Steeg, Wim Vergeest

5 november: Hent Janssen

12 november: Ben Weeren

19 november: Jan en Pieta de Kleijn

26 november: overleden familie Van der Burgt-de Kleijn, Walter Caceres

3 december: Pieta Verwaaijen-Jacobs

10 december: Ben en Bets Hendriks-Taks, David Strik

Gelieve de misintenties uit Hernen voor de maand december/januari vóór 14 november in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

### RESTAURATIE ORGEL

De crowdfunding hiervoor is al gestart!

Op onderstaande site van 'Voor de Kunst' staat een film over het orgel.

[www.voordekunst.nl/projecten/15652](http://www.voordekunst.nl/projecten/15652)

Als u hiervoor wil doneren, dit kan tot 20 november. U kunt ook nog kiezen uit diverse bijzondere tegenprestaties. Sommige zelfs met medewerking van Stichting Het Gelders Kasteel.

De contactraad



### DE MANTEL DER LIEFDE

Zaterdag 23 september werd er in de kerk van Nederassel een viering gehouden met als thema: De mantel der liefde. Ramon Roks ging deze viering voor en werd begeleid door het koor Mazing Joy.

De collecte van deze viering werd in zijn geheel beschikbaar gesteld voor PAX. Dit vanwege de Vredesweek die door PAX gehouden wordt.

PAX is de nieuwe naam van Pax Christi sinds 2014. In Nederland is deze vredesbeweging in 1948 opgericht door katholieke burgers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 'nooit meer oorlog' als ideaal hadden. Deze organisatie is internationaal actief en heeft als doelstelling om gezamenlijk via gebed, studie en actie de basis te scheppen voor een vreedzame wereld.

Gezien de omstandigheden in de wereld op dit moment zeer actueel.

Corné Schaap







### UITSTAPJE CONTACTRAAD

Op zondag 15 oktober verzamelden we al om 8.30 uur bij de Paschaliskerk om te beginnen aan een dagje samen als contactraad en kosters, voor zover ze zich hadden aangemeld. Omdat de reis ons voert naar Roermond en we op tijd willen zijn voor de plaatselijke viering van 10.00 uur is dit ook nodig. De weergoden twijfelen nog, gezien de regen die soms met een buitje, dan weer met druppels valt. Wij twijfelen echter niet en de reis verloopt verder voorspoedig. Parkeren in de vooraf uitgezochte garage en te voet daarna naar de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. Bij het navragen of er een toiletgelegenheid is, komt Lara een bekende tegen: de pastoor die zal voorgaan. Hij komt ons enthousiast welkom heten en doet dat later nog eens over in zijn woord van welkom aan het begin en aan het eind van de viering. Omdat we onder het bisdom Den Bosch vallen worden we als Brabanders aangeduid. De pastoor benadrukt het unieke van de Munsterkerk en meent toch wel dat dit de mooiste kerk van Nederland of zelfs ver daarbuiten mag worden genoemd. Een uniek monument is het praalgraf van de stichters van de kerk dat nog altijd op de originele plek ligt: pal voor het altaar met op de dekplaten twee levensgrote grafbeelden.

Na de viering gaan we op weg naar de lunch bij Brasserie ver'Koch. Een plek met historie en smaak,



zo blijkt uit het heerlijke 'ontbijt' dat voor ons de lunch zal zijn. De kwaliteit wordt verraden door de drukte op de vroege morgen en de hoeveelheid personeel die er ingezet wordt.

Na het afsluitend kopje koffie of thee gaan we te voet op weg naar het museum in het Pierre Cuypers-



huis over de gelijknamige architect. Het is gevestigd in een door hemzelf ontworpen pand, bestaand uit een dubbel woonhuis aan beide zijden geflankeerd door een aangebouwde werkplaats. In een deel van het huis woonde de familie Cuypers en het andere deel had in de loop der tijden meerdere bewoners. De werkplaatsen werden bevolkt door de vele ambachtslieden die Pierre Cuypers aan zich bond en werk verschafte. Het museum toont zijn vele ontwerpen en methodieken om bijvoorbeeld beelden te reproduceren. Mede door een puntmachine is men in staat steeds weer een reproductie te maken in bijvoorbeeld hout van een al eerder gecreëerd beeld. Hiervoor bestonden ook toen al bestellijsten met meerdere opties in grootte. Met dergelijke uitvindingen bevestigde Cuypers zijn genialiteit en zijn drang om productief te zijn. Hij was namelijk ook een workaholic door zijn werkethos om van half 6 tot half 12 's avonds aaneengesloten te werken. Een kop koffie in een plaatselijke hotellobby was de afsluiting in Roermond. Hierna met zijn allen weer naar de Woezik alwaar we gezamenlijk afsloten met een Chinees-Indische maaltijd. Met een toast op een geslaagde, goed georganiseerde en gezellige dag sloten we af! Een welgemeend bedankt voor Els en Truus is op zijn plaats.

Namens de contactraad, Gerard Arts



### UIT HET ARCHIEF

#### GEDACHTENIS AAN ONZE HEILIGE VADER LEO XIII

Paus Leo XIII werd geboren op 2 maart 1810 te Carpineto Romano (Italië) als Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci in een adellijke familie en kreeg dan ook de titel mee van graaf Joachim. Paus Leo was de 256<sup>e</sup> paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn pontificaat duurde van 1878 tot 1903. Hij leidde de Kerk tot hij 93 was en is daarmee tot heden de paus die tijdens zijn ambt de hoogste leeftijd behaalde. Zijn pontificaat was het langste op twee na: zijn onmiddellijke voorganger Pius IX en Johannes Paulus II.

#### LEVENSLIOP

Geboren te Carpineto Romano op 2 maart 1810.

Priester gewijd op 31 december 1837.

Door paus Gregorius XVI benoemd tot delegaat te Benevento in 1838, te Spoleto en te Perugia in 1841. Bevorderd tot nuntius te Brussel op 1 januari 1843 en de 27<sup>e</sup> van dezelfde maand tot aartsbisschop van Damiate. Benoemd tot aartsbisschop van Perugia op 19 januari 1846. Kardinaal-priester, 19 december 1853. Benoemd tot camerlengo op 21 september 1877. Tot paus gekozen op 20 februari 1878, en plechtig gekroond op 3 maart 1878.

Paus Leo sterft een zalige dood, in de hoge ouderdom van 93 jaren op 20 juli 1903.



#### Gedachtenisprentje

Hierbij de voorzijde van het originele gedachtenisprentje van onze Heilige Vader Leo XIII (uit privécollectie Hans Vermeulen).

Hans Vermeulen

Redactie:

In mei 1891 kwam de encycliek *Rerum Novarum* uit, waarin paus Leo XIII de uitwassen van de industriële samenleving aan de orde stelde en pleitte voor grotere sociale rechtvaardigheid. In november van dat jaar organiseerde de antirevolutionair Abraham Kuyper een Christelijk Sociaal Congres, waar hij betoogde dat de oplossing van de 'sociale quaestie' in het christendom lag. Beide gebeurtenissen luidden in Nederland de christelijk-sociale beweging in, die voor de christendemocratie van grote betekenis zou zijn.

#### DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP

De encycliek en de rede vertellen ons bovenal het tijdloze verhaal over de verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van mensen. De tijdloze zeggingskracht van de beide teksten maakt dat ze gelezen moeten blijven worden. ([https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-2872\\_Paus-Leo-XIII-en-Abraham-Kuyper](https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-2872_Paus-Leo-XIII-en-Abraham-Kuyper))



### EMMANUELKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

- We kijken met veel plezier terug op de ouderenzondag van 1 oktober. Een heel mooie viering en een bijzonder gezellig samenzijn in 't Achterom. Dit blijft een prima activiteit waaruit ook de prettige samenwerking blijkt tussen kerk en wijkcentrum.
- In de tweede week van oktober hadden we onder de vrijwilligers maar liefst twee gouden bruidsparen: van harte proficiat! En we hopen natuurlijk dat hun werk nog jaren mag doorgaan.
- Op 27 oktober draaiden wij onze tweede film in dit seizoen. Dit kalenderjaar volgt er nog een film op 15 december. Daarover de volgende keer meer.
- We kijken ook al weer vooruit naar de periode rond Kerstmis. De voorbereidingen zijn al begonnen. De kerstviering voor ouderen (55-plus) staat gepland op dinsdag 19 december om 14.00 uur. Aan de planning van de overige vieringen wordt nog gewerkt.

• Hoe bruikbaar onze kerk is, blijkt weer eens op 23 november. Omdat 't Achterom op die dag niet beschikbaar is, repeteert het koor Amicitia die ochtend in de kerk.

• De contactraad is kortgeleden bij elkaar geweest. Hierover de volgende keer meer.

Namens de contactraad, Tini Poos

#### HERBERGKOFFIE



De klok is weer teruggezet, maar voor de thee en koffie heeft dat geen gevolgen. Op de woensdagen 1 en 15 november en 6 december bent u tussen 10:00 en 11:30 uur van harte welkom voor een kopje koffie en thee en waarschijnlijk ook een koekje! Omdat er mensen zijn die op een gegeven moment niet meer kunnen komen, is er zeker ruimte voor nieuwe gasten. U kunt gewoon binnenlopen.

Tini Poos



### VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Het kerkhof van Balgoij is een mooie plek met veel historie. Het is een plek om te rouwen, te herinneren, te herdenken en ook om te genieten van de rust. Bovendien kun je nog een kaarsje aansteken in het mooie Mariakapelletje. De kerk en de naastliggende begraafplaats zijn er al sinds 1914 en vormen een karakteristiek onderdeel van het dorp. Om het kerkhof in goede staat te houden, wordt er elke maandagmorgen met veel enthousiasme gewerkt door enkele vaste kerkhofwerkers. Zij zorgen ervoor dat de paden schoon zijn en dat de graven er mooi bij liggen. Op zaterdag 16 september hebben de kerkhofwerkers een flinke klus geklaard. Het pad en het terrein rond de kerk zijn voorzien van nieuw grind. De kerkhofwerkers hebben het zware werk met veel plezier gedaan. Ze kregen gelukkig hulp van een aantal andere Balgoijse mensen. Bovendien hadden die ook nog een shoveltje kunnen regelen van Willem Hendriks uit Niftrik. Vele handen maakten licht werk en zo was het een gezellige en dankbare klus. Namens iedereen bedankt voor jullie harde werken.

Piet van Erp





### VRIJWILLIGERSLUNCH

De jaarlijkse vrijwilligerslunch, die werd gehouden op 22 oktober in café De Zon, was zoals vanouds gezellig. Vooraf werden maar liefst negen jubilarissen gehuldigd, allen lid van het eerste uur van de werkgroep interieurverzorgers. In alfabetische volgorde: Myra Ariëns-Hondshorst, Ricky Ariëns-Langenhuijzen, Josien van der Burgt-Aangenent, Betsy de Kleijn-van der Burgt, Anita Peters-Cornelissen, Liesbeth van Rossum-van der Burgt, Bernadette Rözer-Kroezen, Carla Sanders- van Gog en Els de Wildt-Jeurissen. Deze vrijwilligers zorgen er al 25 jaar voor dat onze kerk schoon blijft. Een aantal van hen is zelfs al wat langer vrijwilliger en/of tevens lid van andere werkgroepen (geweest). Zo is Ricky al eerder begonnen bij de werkgroep avondwake, is zij ook lid en voorzitter van het pastoraat van nabijheid en collecteert zij voor de Vastenactie, heeft Betsy zich in het verleden ingezet bij vormselvieringen en de Apostelbode bezorgd, is Liesbeth ook lid van het pastoraat van nabijheid, collecteert Carla voor de Vastenactie en is Els lid geweest van de contactraad en van het kerkbestuur (vanaf 1996). Misschien zijn we nog iets vergeten, maar dit is wat we konden achterhalen. Alle negen jubilarissen kregen een boek en een bloemetje aangeboden. Degenen die niet bij de lunch aanwezig waren, werden (of worden) daarmee later verrast door leden van de contactraad. Dames, heel hartelijk dank voor het werk dat jullie al zo lang voor onze geloofsgemeenschap doen.

Van (eveneens) negen vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar afscheid genomen: Jac Theunissen is, zoals iedereen weet, lange tijd koster geweest. Nadat hij als koster was gestopt is hij echter nog doorgegaan als hovenier in de pastorietauin en als kerststalbouwer. Een tijdje geleden is hij met zijn vrouw verhuisd naar Grave. Jeanny de Vries-Bongaerts heeft vanaf begin 2015, aanvankelijk samen met haar man Jos, de Apostelbode bezorgd. Zij is daar dit voorjaar mee gestopt. Haar wijk is overgenomen door haar buurvrouw, Annie Korthouwer-van der Burgt. Anita Peters-Cornelissen is 25 jaar lang lid geweest van de werkgroep interieurverzorgers. Zij is daarmee tevens een van de hierboven genoemde jubilarissen. Judith van Beukering was vanaf 2015 lector in de zondagse vieringen. Ook was zij lid van gemengd koor Sint-Cecilia. Natasja van Hout was vanaf 2017 contactpersoon van de werkgroep eerste communie. Vorig jaar is zij daarmee gestopt. Dorine Schel-van Elferen was eveneens lid van die werkgroep. Ook zij is geen contactpersoon meer, maar ze blijft wel beschikbaar voor eventuele incidentele zaken rondom de eerste communie. Annie van Hezewijk-Renkens en Thea

Goosen-Hooning waren allebei actief bij de werkgroep pastoraat van nabijheid (Thea blijft overigens nog wel lid van het gemengd koor Sint-Cecilia). Tot slot is Karin Jilesen-Wevers, die sinds 2015 betrokken was bij de voorbereiding van gezinsvieringen in Overasselt, Nederasselt en Heumen, gestopt. Deze negen vrijwilligers hebben enige tijd geleden al een afscheidskaars gekregen, of zij ontvangen deze binnenkort nog. Wij danken hen allen van harte voor al het werk dat zij hebben verricht.

Contactraad H. Antonius Abt





## BENEFIETCONCERT OEKRAÏENSE WEESKINDEREN IN H. ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT

Op 9 december a.s. om 15.00 geeft de grote Oekraïense operatenoer Yuri Godo een concert in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt. Het concert is onderdeel van een liefdadigheidstournee om geld in te zamelen voor Oekraïense weeskinderen. Hij wordt deze middag begeleid door het klarinettenensemble Mooi van Hout.

De beroemde zanger Yuri Godo heeft opgetreden op grote podia als het legendarische Teatro Real (Madrid), Carnegie Hall (New York) en Notre Dame de Paris, is tweevoudig Billboard Award winnaar, Grammy genomineerde en Spanje's Beste Klasisieke Stem 2005-2006. Op deze decembermiddag brengt hij Schuberts 'Ave Maria', Francks 'Panis An-



gelicus', wereldliederen en Oekraïense kerstliederen ten gehore.

Entree is vrij, bezoekers wordt gevraagd om een donatie. De opbrengsten van het concert gaan naar de Association for Support of Ukrainian Orphans. Hiermee worden ruim duizend weeskinderen uit de regio Zaporizhzhya geholpen, die zwaar te lijden hebben onder de oorlog.

U bent meer dan welkom.



## WIJ GEDENKEN

*Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.*

Op 15 september 2023 is **Koos van Haren** uit Nederasselt in Catharinahof in Grave overleden. Op 6 juni 1930 werd hij, als jongste in een gezin van vier kinderen, aan de Eindsestraat in Nederasselt geboren en hij is zijn geboortedorp trouw gebleven. Na de lagere school is hij gaan werken bij een boer en korte tijd bij enkele andere bedrijven, maar uiteindelijk heeft hij zijn plek gevonden bij Philips in Nijmegen. In 1956 trouwde hij met Marietje Hendriks uit Overasselt en zij gingen wonen in een nieuwbouwwoning aan de Broekstraat. Na zijn pensioen in 1990 werd hij actief in het verenigingsleven en ging hij de kerkhofploeg helpen met de werkzaamheden. Dat laatste heeft hij tot op hoge leeftijd gedaan. Daarnaast was hij vele jaren collectant in de kerk. In februari van dit jaar kon hij niet langer zelfstandig blijven wonen en verhuisde hij naar Catharinahof. Op vrijdag 22 september hebben we in de kerk van Nederasselt zijn uitvaart gevierd en hem te ruste gelegd bij zijn vrouw aldaar.

**José van Beurden-Ploegmakers** werd geboren op 11 mei 1943 te Geffen. Op 24 september 2023 is zij overleden in het hospice te Wijchen. Zij was de we-

duwe van Gustaaf van Beurden. Uit hun liefde waren drie zonen geboren. Later mocht zij zich de trotse oma van vijf kleinkinderen noemen. José was de stille kracht van haar gezin, de zorgzame moeder met altijd een luisterend oor en raad en daad wanneer dat nodig was. De laatste dagen van haar leven was zij opgenomen in het hospice te Wijchen. Zij was dankbaar voor de tijd en de buitengewone verzorging, waardoor de bezoeken van familie, vrienden en bekenden mogelijk bleven. Op zaterdag 30 september 2023 heeft de afscheidsviering plaatsgevonden in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna is zij opnieuw verenigd met haar man op de begraafplaats bij de kerk.



Op 25 september overleed **Els Hendrix-Schreibers** in het hospice, 82 jaar oud. Els was al vele jaren ernstig ziek en is tot het eind omgeven door de liefdevolle zorg van haar man Jan, haar kinderen en andere lieve mensen. Zij bleef tot het laatst betrokken bij en zorgzaam voor de wereld en de mensen om haar heen. Zij was nieuwsgierig en leergierig, stond in de wereld met een overtuiging én een open mind naar andere overtuigingen. Veel inspiratie vond zij in iconen, die zij ook zelf veel heeft geschilderd. Op zaterdag 30 september was haar uitvaart in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Wij vierden onder grote belangstelling het leven dat zij met velen heeft gedeeld, in vreugde en verdriet, 'met altijd een luisterend oor en zachte handen'. We legden haar te ruste op het parochiekerkhof.



**Joop Giesbers-Voets** werd op 27 november 1928 geboren in Thomohon (Nederlands-Indië). Als kind kwam ze met haar ouders naar Nederland, eerst naar Haarlem en later naar Nijmegen. Ze was twaalf toen de oorlog uitbrak. Een tijd vol spanning en verdriet volgde. Joop volgde vervolgens een opleiding tot bibliothecaresse, speelde graag toneel en reed motor. Ze trouwde met Jan, die al vroeg de verantwoordelijkheid kreeg over het bouwbedrijf van zijn familie, maar in het gezin en bij de eigen verbouwingen had zij de touwtjes in handen. Dat gold ook voor de boxer-kennel en het hondenpension die zij runde. Ze was een sterke vrouw. Het deed haar dan ook verdriet dat ze de laatste jaren niet meer thuis kon wonen. Ze overleed op 2 oktober 2023. Op 10 oktober hebben we afscheid van haar genomen in de H. Jozefkerk in

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Alverna, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

**Riet Derks-Tax (84)** is op woensdag 4 oktober in Bergharen overleden. Haar hele leven heeft Riet in alle eenvoud geleefd rondom de Kapelberg. Zij was altijd bezig, creatief met kleding en kaarten maken en ze hield van vaste gewoontes. Ze is geboren als een van negen kinderen aan de Elzendweg, later woonde ze even verderop met echtgenoot Bart om vervolgens tegenover een van de toegangsroutes naar de Kapelberg te komen wonen. Haar leven is gezegend met vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en een achterkleinkind op komst. Een hard gelag was het ziekbed en overlijden van haar echtgenoot Bart in 2010. Met het heengaan van Riet gaat de Kapelberg een tweemaal daagse trouwe bezoeker missen. We hebben op dinsdag 10 oktober op de Kapelberg in dankbaarheid afscheid van haar genomen, waarna Riet opnieuw met Bart is verenigd op het kerkhof naast de Annakerk.



**WIJCHENSE WERELDWINKEL**

Touwslagersbaan 8 Wijchen



Dit design-olifantje is gemaakt van serpentijn, een mineraal dat veel gevonden wordt in Zimbabwe. De steenhouwers hakken grote stukken steen in een grove vorm. Daarna wordt het beeld gemodelleerd

met een mes, vijl en grof schuurpapier. Leerling-steenhouwers schuren het helemaal glad, vervolgens worden de beelden rondom een houtvuur geplaatst om ze te verhitten. Wanneer de beelden goed heet zijn, worden ze ingesmeerd met blanke was, die een mooie kleur geeft. In Zimbabwe is er door deze steen en kunstenaars werk ontstaan en zijn er weer mensen die hierdoor een beter leven kunnen leiden. Het is fairtrade en er wordt een eerlijke prijs betaald aan de mensen die het verwerken.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een e-mail sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....  
Adres: .....  
.....  
Postcode+Woonplaats .....

**ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN**

Drie oktober, en het belooft alweer een mooie dag te worden met nog warmere vooruitzichten voor het weekend. Aanstaande zaterdag, de zevende van de herfstmaand, ben ik jarig. Ik ben de vijfenzeventig voorbijgestreefd, niet te geloven. Het zal een zeer rustige dag worden. Op deze leeftijd gebeuren er wel eens onverwachte dingen waar je niet op zit te wachten, de gezondheid laat je tijdelijk in de steek bijvoorbeeld. Maar daar wordt aan gewerkt door mensen die er veel verstand van hebben, dus ik heb er veel vertrouwen in dat het grotendeels goed kan komen. Omdat ik het leven ondanks alle tegenslagen nog steeds prachtig vind stuur ik deze keer een gedicht mee wat ik enkele jaren geleden schreef en wat ik zelf nog steeds van toepassing vind in elk seizoen:

Ik wens iedereen een heel mooie nazomer, veel zonneschijn, en tot een volgende keer.

Hartelijke groeten van Fieke



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)  
**Website <https://detwaalfapostelen.nl/>**

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

**Pastoraal team**

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Frits Hendriks	pastoraalwerker	024-6412627
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19  
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

**ROOS**

*Een rode roos in de knop*

*Zij laat zich nog niet zien*

*Gesloten als zij is*

*Misschien lokt haar een dauwdrop*

*Die vanaf de top*

*De bloem kan overzien*

*En bovendien ook hoort haar hartenklop*

*Lichtgeraakt door koele dauw*

*Ontwaakt dan blad na blad*

*Maakt de roos zich los*

*Met een fluwelen blos*

*Die binnenin verborgen zat.*

# CHRISTUS KONING

## CHRISTUS KONING: FEEST VAN HOOP EN VOLTOOIING

Het feest van Christus Koning is het kerkelijke oudejaarsfeest. Het heeft eigenlijk de titel 'Christus, Koning van het Heelal.' Net als bij de viering van het oudejaarsfeest op 31 december wordt teruggeblikt op het achterliggende kerkelijk jaar, maar ook vooruit gekeken naar het nieuw liturgisch jaar dat voor ons ligt. Op het snijpunt van verleden en toekomst vieren we dat Christus als Koning van het Heelal vervolmaakt en voltooit wat kwetsbaar en onvoldragen is geweest. Tevens wordt vanuit het feest van de Voltooiing de hoopvolle blik vooruitgeworpen naar het nieuwe kerkelijke jaar dat met de advent begint en de geboorte van de Vrededorst aankondigt.

De ouderen onder ons zullen zich de viering van het feest van Christus Koning mogelijk kunnen herinneren als een triomferend feest waarbij gloedvolle liederen werden gezongen:

*Aan U, o Koning der eeuwen  
aan U blijft de zegekroon.  
Onsterflijk schittert Uw glorie  
door alle haat en hoon!  
De volkeren verdwijnen  
maar luider klinkt het lied:  
De wereldzon blijft schijnen  
haar glanzen sterven niet!*

*Hoor! Juub'lend naderen d'eeuwen  
met psalmen vol hoger gloed,  
in brede koren weerklinken  
de Koning huld' en groet!  
Hoe schateren hun zangen  
langs aard' en luchtgebied:  
De Koning aller ere  
zij leven, liefd' en lied!*

(tekst Herman Schaepman/mel. Johannes Verhulst)

Gedurende de laatste decennia staat bij de viering van het feest van Christus Koning vooral centraal dat Jezus als de Christus het begin- en eindpunt van alles is. Als beginpunt wordt Hij als Gods schepend Woord gezien. In het leven van Jezus als Zoon van God vieren we dat Hij het eind- en rustpunt is van alles dat in het heelal bestaat en beweegt. Die belofte van het Koningschap van Jezus is deels een toekomstdroom over het te vestigen Koninkrijk van



Christus, waar vrede en rechtvaardigheid de plaats hebben ingenomen van conflicten en onrecht. Onze medechristenen uit de Reformatie vieren daarom op diezelfde zondag aan het einde van het kerkelijk jaar Voleindingszondag.

In de Bijbel wordt vooral Jeruzalem als plaats van vrede genoemd. De harmonie die binnen de stadswallen van Jeruzalem heerst wordt geroemd als voorbeeld van hoe het er in de toekomst uit zal zien, wanneer God alle tranen van de ogen zal hebben gewist en er geen dood meer zal zijn. Dat in het Midden-Oosten al decennia lang een bittere strijd woedt tussen aanhangers van verschillende religies met Jeruzalem als symbolisch brandpunt doet aan deze symboliek wel afbreuk, maar brengt tegelijkertijd de urgentie van de boodschap van Christus' vreedevolle koningschap onder de aandacht. Dat we weten dat het feest van Christus koning vooral verwijst naar het hemels Jeruzalem, hoeft ons niet te ontlasten van de noodzaak om te blijven werken aan rust in de schaapskooi waarmee het koninkrijk van Jezus ook wel wordt vergeleken.

Geen vrede dus voordat ieder zijn of haar plaats heeft gevonden in onze gang door de tijd in de richting van het Koninkrijk van God.

Martin Claes

*foto: Swiebodzin Polen.*

*Het 33 meter hoge Christusbeeld is het hoogste ter wereld. Drie meter hoger nog dan zijn beroemdere evenknie bij Rio de Janeiro. De 33 meter symboliseren het aantal levensjaren van Jezus.*

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin december uit en heeft als thema '**Heilige familie, Jezus, Maria en Jozef**'. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer inleveren vóór 16 november 2023 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.