

DE APOSTELBODE

Jaargang 13 | nummer 10, december 2023/januari 2024



KERSTMIS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



Op dinsdagmorgen 19 december, 2 januari en 16 januari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 27 januari t/m 3 maart. Kopij kan tot en met 11 januari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

OM TE NOTEREN



Volg de media en onze website <https://detwaalfapostelen.nl> voor het actuele nieuws.

- 5 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- * 5 DECEMBER AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Gesprekkring 'Geloven Nu' Oosterweg 4 Wijchen
- 6 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- * 6 DECEMBER 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- * 7 DECEMBER AANVANG 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inspiratieavond advent georganiseerd door het team van Apostelen 2.0. Oosterweg 4 Wijchen
- 9 DECEMBER 15.00 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT**
Benefietconcert voor Oekraïense weeskinderen
- 10 DECEMBER 14.30–16.30 UUR ANTONIUS ABTKERK, WIJCHEN**
'Zingend de kerstdagen tegemoet', optreden van popkoor EVENT
- * 13 DECEMBER 19.30–20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 15 DECEMBER 14.30 UUR EMMANUELKERK**
Filmvertoning 'Away from Her'
- 16 DECEMBER VANAF 18.00 UUR RONDOM DE ANTONIUS ABTKERK, WIJCHEN**
Het levend kerstverhaal georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wijchen
- 17 DECEMBER 15.00 UUR IN ST. DOMINICUSKERK IN NIJMEGEN**
Kerstconcert van de Schola Karolus Magnus samen met de Voces Celestes (Hemelse stemmen)
- 17 DECEMBER 15.00 UUR IN DE ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT**
Kerstconcert van koor Engsele en het klarinettenensemble Mooi van Hout
- 19 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 20 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- * 20 DECEMBER 19.30–20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE ADVENT**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 25 DECEMBER H. DAMIANUS KERK NIFTRIK**
Kerststal kijken na de viering van 11.00 uur, open tot 12.30 uur
- 25 +26 DECEMBER H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**
Kerststal kijken na de viering van 11.00 uur
- 25 DECEMBER 14.00–16.00 UUR H. JUDOCUS KERK HERNEN**
Kerststal kijken
- * 26 DECEMBER 12.00-16.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Kerstbrunch 2023 Oosterweg 4 Wijchen
- 31 december 11.00 uur H. Antonius Abtkerk Wijchen
- 31 DECEMBER 12.00 – 13.30 UUR MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'**
Parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen

wordt vervolgd

* aanmelden verplicht

INHOUD

pagina 2,4	Om te noteren
pagina 3	Parochiebestuur
pagina 4,10	Cursussen, lezingen, films
pagina 5,8	Apostelen 2.0
pagina 6-8,10	Pastoraal
pagina 9	Dienen Nu
pagina 11,12	Koos Leemker
pagina 12	Puzzel
pagina 13,14	In gesprek met . . .
pagina 14	Kijkzolder
pagina 15-16	Pastoraal
pagina 17-21	Vieringschema
pagina 22	H. Anna Bergharen
pagina 23-24	H. Judocus Hernen/Leur
pagina 24	H. Jozef Alverna
pagina 24	H. Damianus Niftrik
pagina 25-26	H. Johannes de Doper
pagina 26	Emmanuel
pagina 27	H. Antonius Abt Nederasselt
pagina 28-29	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 30-31	H. Antonius Abt Wijchen
pagina 31	H. Pachalis Wozik
pagina 32	H. Victor
pagina 33-34	Wij gedenken
pagina 36	De pastor aan het woord

WERKZAAMHEDEN RAMON ROKS



Sinds december 2021 is Ramon Roks als coördinator missionaire parochie werkzaam in onze parochie De Twaalf Apostelen. Vanaf 1 januari 2024, na ruim 2 jaar, zal Ramon ons echter gaan verlaten. In de toekomst zal hij zijn pastorale werkzaamheden op een andere plek in ons bisdom voortzetten.

Wij kijken positief terug op de periode dat Ramon werkzaam is geweest in onze parochie, danken hem voor wat hij betekend heeft en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Op zondagmorgen 31 december nemen we in de viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van Ramon. Daarvoor bent u alvast van harte uitgenodigd.

Het parochiebestuur

GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag te kunnen beginnen met een positief gevoel. De kalender kost € 9,75 en is te koop bij Peter van der Loop, tel. 06-12479205.

KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2022	opgeteld	2023	opgeteld	verschil
augustus	6.387	132.736	7.769	121.288	-11.447
september	3.895	136.631	9.859	131.148	-5.483
oktober	3.575	140.206	3.894	135.042	-5.164

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

ACTIE KERKBALANS 2024 KOMT ERAAN

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie krijgen de parochianen een brief met het verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen. Dat jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven de parochianen voor het voortbestaan van de kerk.

VOOR DE KERK VAN MORGEN

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie, inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Het parochiebestuur

KERSTCONCERT 2023

Op vrijdag 22 december is er een kerstconcert in de Emmanuelkerk. Het koor Cantate Deo uit Grave brengt dan het stuk 'Meet Him at the Manger' ten gehore.

Dirigente: Uschi Krawczyk

Piano: Corrie uijt de Willigen.

De aanvang is om 19.30 uur en er wordt gestart met samenzang. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Marion Eling



Heb je al lang getwijfeld of je vrijwilligerswerk wil doen? Nu is hier je kans. Schuldhulpmaatje Wijchen-Druten zoekt, in verband met toename van het aantal cliënten die graag hulp willen bij het op orde krijgen van hun financiën, naar enthousiaste 'maatjes'.

Ook jonge mensen kloppen nu aan.

Je krijgt een opleiding en alle support van de coördinatoren.

Je mag ook buiten de gemeente Wijchen of Druten wonen. Iedereen is welkom. Wil je meer weten.... stuur een mailtje naar Rien Klaassen rienschuldhulpmaatjewijchen@gmail.com of Paul Oosterhoff poosterhoff@rivierenlandoost.nl. Denk je dat een coördinatiefunctie beter bij je past, dat kan ook. Laat het maar weten, ook daar is een mogelijkheid voor.

Pim Visser, (06 50232759)
voorzitter Schuldhulpmaatje Wijchen-Druten

OM TE NOTEREN



- 1 JANUARI H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**
Kerststal kijken na de viering van 11.00 uur,
- 2 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 3 JANUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- * 9 JANUARI AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Gesprekskring 'Geloven Nu'. Oosterweg 4 Wijchen
- 11 JANUARI INLEVERDATUM KOPIJ**
Apostelbode: Nr. 1 (2024)
- 16 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 14 JANUARI 11.00 UUR IN DE ANTONIUS ABTKERK TE OVERASSELT**
Feestelijke gildeviering van het gilde Sint-Antonius Abt
- 17 JANUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 18 JANUARI AANVANG 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Lezing: 'De stilte van het klooster', pastor Frits Hendriks. Oosterweg 4 Wijchen
- 21 JANUARI 15.30 UUR IN DE ANTONIUS ABTKERK TE OVERASSELT**
Concert van Een voor Twaalf: 'Over de Einder'
- 25 JANUARI AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**
Film: 'The Danish Girl'

EVENEMENT: HET LEVEND KERSTVERHAAL

Het kerstverhaal wordt in een aantal stappen heel levendig uitgebeeld en verteld. Bezoek de levende kerststal, geniet van prachtige kerstmuziek en verwen de innerlijke mens met warme winterse dranken.

Rondom Antonius Abtkerk Wijchen, zaterdag 16 december vanaf 17.00 uur.

TOP 2000-VIERING

Al jarenlang is deze viering in december een traditie. Muziek, teksten, kaarsen en een goed doel: het wordt weer een bijzonder moment van bezinning aan het eind van het jaar, geënt op de Top 2000!

Viering, De Schakel, zondag 17 december, 10.00 uur.

TOBITH NAAR DE KERN VAN HET BESTAAN

Het boek Tobith (of Tobias in de Latijnse vertaling) verhaalt over de reis van je leven en over angsten die overwonnen worden. Het boek gaat over de kern van je bestaan.

Boekbespreking, De Schakel, dinsdag 16 en 30 januari, 20.00 uur.

THE DANISH GIRL

Verfilming van een bijzonder en waargebeurd liefdesverhaal. Wanneer Gerda haar man vraagt om voor haar model te staan, komen zijn onderdrukte gevoelens naar boven en wil hij verder leven als vrouw. Met de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw begint hij aan een baanbrekende reis om te worden wie hij eigenlijk is: de transgenderpionier.

Film, De Schakel, donderdag 25 januari, 19.30 uur.





APOSTELEN 2.0



Op zaterdag 28 oktober was de eerste bijeenkomst van Apostelen 2.0 van het derde seizoen. We startten deze bijeenkomst met een korte viering in de kerk met als centraal thema de Tien Geboden. Vervolgens konden we de Tien Geboden verder uitdiepen in de diverse groepen van Apostelen 2.0 en dus ook in onze Petrusgroep (kinderen groep 6-7).

Diverse kinderen die vorig jaar in de Petrusgroep zaten hebben de stap gemaakt naar de Jacobusgroep om zich te gaan voorbereiden op het vormsel. Na de kennismaking met onze nieuwe groepsgenoten van de Petrusgroep middels een namenrondje, startten we de bijeenkomst in deze nieuwe samenstelling. We keken terug naar de Tien Geboden: Welke waren deze en wat bedoelde Mozes ermee? Deze Tien Geboden zijn al duizenden jaren oud en omdat de wereld sinds de tijd dat Mozes leefde behoorlijk is veranderd, hebben de kinderen zelf de hedendaagse geboden opgesteld die relevant zijn voor hun eigen leven en maatschappij:

- niet stelen, niet inbreken, niet hacken
- niet doden
- geen oorlog voeren
- niet schelden
- niet discrimineren, niet pesten, niet buitensluiten
- niet de wereld vervuilen
- geduldig zijn
- eerlijk zijn
- de grenzen van de ander respecteren
- niet roddelen
- geen dieren mishandelen
- niet met volle mond praten
- niet vreemdgaan
- niet rijden onder invloed
- geen alcohol gebruiken onder 18 jaar en niet roken
- geen telefoon aan tafel gebruiken
- goed met elkaar omgaan en jezelf mogen zijn
- politie met respect behandelen
- niet naar iemand wijzen of staren
- geen sexting via social media
- geen nepberichten op internet zetten

Bijzonder was dat met name respect voor elkaar (ook binnen sociale media), aandacht voor de wereld en natuur, en vrede dominant waren binnen de vele geboden die voorgesteld werden. Actueler kun je het niet maken.

Hierna zijn we het centrum van Wijchen ingegaan, op zoek naar geboden of verboden. Binnen een kwartier waren er al tientallen gevonden, van vanzelfsprekend (verboden te roken) tot bijzonder (verboden voor palletwagens).

Terug in het parochiecentrum hebben we de middag afgesloten, voordat we konden genieten van een heerlijke maaltijd: er komen steeds meer regels (geboden) en die zijn echt nodig om goed met elkaar om te gaan en om de wereld leefbaar te houden om in vrede met elkaar om te gaan.

Bijdrage van de Petrusgroep



KERSTBRUNCH 2023

Ook dit jaar weer willen wij 'samen' Kerstmis vieren met zorg en aandacht voor elkaar. U hoeft niet alleen te zijn. U bent van harte welkom op onze 'kerstbrunch' op tweede kerstdag in het parochiecentrum. Wij starten na de viering, van 12.00 tot ongeveer 16.30 uur. Schroom niet, de deur staat open, het is er gezellig en warm! Graag opgeven voor 15 december; dagelijks tussen 9.00-12.00 uur op het parochiecentrum, of per telefoon 024-6412627.

Namens de werkgroep,
Diny van de Zande

GODVERGETEN



Patrick in de documentaire Godvergeten

Een Vlaamse documentaire heeft veel stof doen opwaaien. In september werd ze in vier afleveringen vertoond op de Belgische televisie. KRO's Kruispunt besteedde er in november aandacht aan, omdat de documentaire vanaf dan te zien was via NPO Plus en in de maand januari zal worden vertoond op de Nederlandse televisie.

De documentaire laat slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk aan het woord. Ze vertellen vol in beeld wat hun is overkomen. In enkele gevallen vertellen zussen waarom hun broer zelfmoord heeft gepleegd. Aangrijpend. Zelfs wie denkt de verhalen nu wel allemaal te kennen, kan er gemakkelijk door worden overrompeld.

In België was het land dan ook in rep en roer. In de reacties kreeg de Kerk er flink van langs. Veel mensen hebben zich laten ontdopen, zoals ze dat daar noemen, zich laten uitschrijven uit de ledenadministratie van de Kerk. Sommige politici riepen om straffe maatregelen. Begrijpelijk. Al leek het daarvoor alsof de Kerk niets geleerd had van haar vele fouten in het verleden. Gelukkig is dat wel het geval en zijn er zaken echt veranderd. Maar toch voelden de meeste slachtoffers zich nog altijd in de kou staan.

Geen schadevergoeding of rechtszaak kan vervangen wat zij echt nodig hebben. Patrick, een slachtoffer, stelde zich voor hoe hij de dader recht in zijn ogen aan zou kijken en hem zou vertellen wat deze hem had aangedaan. En dan zou de dader zich voelen zoals hij zich als slachtoffer al jaren elke dag voelde: vreselijk, verlaten, alleen. Dát had hij als slachtoffer nodig. In de Kruispunt-aflevering zei Mark iets soortgelijks. Zijn dader was al overleden. Maar twee medebroeders (de dader was lid van de Jezüietenorde) hadden naar zijn verhaal geluisterd. En ze waren er door ontdaan geweest, dagenlang. Dát had het slachtoffer goed gedaan. Hij was gehoord, hij was geloofd, en hij was niet alleen in zijn ellende.

Zo heeft Jezus het ons ook voorgeleefd. Hij heeft zelf de diepste afgronden opgezocht. Op het kruis schreeuwde Hij uitzichtloos: "God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?!" Hij wil als Zoon van God juist hun nabij zijn die zich Godvergeten weten. Laten wij als christenen dan ook de ellendige verhalen van elk van de slachtoffers beluisteren en proberen iets mee te voelen van hun onpeilbare leed.

Frits Hendriks

Wilt u naar aanleiding van de documentaire Godvergeten en dit onderwerp uw verhaal vertellen? Onze pastores staan voor u open. Neemt u gerust contact op met de pastor bij wie u zich vertrouwd voelt.

Heeft u misbruik ervaren binnen de Kerk of zelfs binnen onze parochie? Neem dan contact op met het meldpunt grensoverschrijdend gedrag RKK: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. Ook heeft de parochie externe vertrouwenspersonen: Cecile Kuijpers en Hans Siemerink. U kunt ze per mail bereiken: cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl of hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl.

Wil iemand aan u zijn of haar verhaal vertellen? Luistert u dan en laat u raken. Of verwijst door naar een van de pastores.

DE STILTE VAN HET KLOOSTER



Frits als monnik

Wat gebeurt er als je even geen internet, geen krant, geen televisie hebt? Dan kun je vreselijk onrustig worden, maar na een tijd kan zich ruimte openen voor nieuwe inzichten. Dat overkwam mij begin november weer toen ik voor mijn diakenwijding in retraite was. De

stilte van het klooster kan veel teweeg brengen in een mens. Alle deelnemers aan de Kloosterserie van Leo Fijen beaamden dat, vaak al na één nacht. Over die bijzondere stilte ga ik het hebben tijdens een bezinningsavond op dinsdag 18 januari. Zelf heb ik in mijn leven tweemaal een langere periode in een klooster doorgebracht. Van 2002 tot 2007 was ik trappist van abdij Lilbosch in Echt. In 2015

woonde ik acht maanden in de Willibrordsabdij in Doetinchem. Na mijn uittreden heb ik steeds meer ontdekt hoe deze kloosterjaren mij hebben gevormd. Welke vruchten pluk ik nu nog van die tijd en spiritualiteit? In een lezing met anekdotes, poëzie, muziek én stilte zal ik daar meer over zeggen.

Zeker als we de synodale weg gaan als Kerk is stilte cruciaal. Om iedereen op weg te helpen zal ik deze avond ook een methode bespreken om gesprekken (of ze nu synodaal zijn of pastoraal of persoonlijk) van meer diepgang te voorzien. Dankzij de eeuwenoude wijsheden van het kloosterleven.

De stilte van het klooster - dinsdag 18 januari - parochiecentrum - vanaf 19.30 uur

Frits Hendriks

EEN ZEGEN VAN MENSEN

EEN TERUGBLIK OP MIJN WIJDING

“Hoe was het?” vroegen veel mensen me na mijn diakenwijding op 4 november. Ik aarzelde meestal met antwoorden en dan spraken zij zelf over hoe bijzonder de viering was, die ze in de kathedraal of via YouTube hadden beleefd. Inmiddels heb ik een woord gevonden om mijn ervaringen van die dag te beschrijven: een zegen. Ik voel mij van alle kanten gezegend. Door God uiteraard, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan wie ik ben toegewijd. Door alle heiligen die zijn aangeroepen, waaronder voor mij bijzondere voorbeelden als Frederik van Hallum, Charles de Foucauld en Edward Poppe. Robertus van Molesmes was vergeten, maar ik heb hem er voor mezelf bij genoemd. Door de bisschop die mij de handen oplegde en in wiens handen ik de mijne legde. Door de medediakens die mij na de wijding de vrede wensten; en stiekem feliciteerden. Door u, medeparochianen uit De Twaalf Apostelen, die vanuit alle kanten en punten van onze parochie op station Wijchen verzameld waren om samen naar de kathedraal te rijden. Door mensen uit mijn vorige parochie, die ik verlaten had toen ik dacht nooit meer gewijd te worden, en die nu in mijn vreugde wilden delen. Door mensen uit mijn verleden die soms per toeval in de kathedraal waren beland. Het was een zegen. En het was veel bijzonderder dan ik van tevoren had durven vermoeden.

“Wat vond je het mooiste moment van de viering?” Nog zo’n vraag die ik niet meteen kon beantwoorden. Ik denk inmiddels dat dat de pax, de vredeswens, van de medediakens was. Het is een menselijk element in zo’n toch wel serieuze viering. Andere diakens komen je alle goeds aanzeggen. Ze herkennen in jou voor de eerste keer een collega. Dat vond ik een mooi moment. Er waren diakens bij die ik niet kende, maar mij toch bij mijn naam noemden. Er waren mensen als Peter de Vries, die de rij opende, die mij heeft opgevangen toen ik mij

meldde bij het bisdom om in het pastoraat te gaan werken. Rein Schravendeel, de stagebegeleider van het seminarie, was er, die altijd in mij heeft geloofd en niet afliet dat te zeggen. Cees van Winden, die als diaken diende in Haelen toen ik er als middelbare scholier acoliet was, en nu tijdens de pax herinneringen ophaalde aan onze goede pastoor Jozef de Rooij. Een diaken die ik niet bij naam ken, maar die mij ooit zei: “Wat? Ben jij geen priester? Dan gaat dat echt nog komen; jij bent priester.” Wim van den Dool uit het aartsbisdom Utrecht, die in een vorige baan mijn baas was. Hennie Witsiers natuurlijk, mijn collega die altijd belangstellend en hartelijk is, ook al hebben we onze verschillen. Andreas Inderwisch, die ik sinds de opleiding Theologie in Nijmegen steeds weer ben tegengekomen. En Erik Buster die als zijn laatste daad als diaken mij wat onhandig paxte, maar met wie ik een heel stuk heb opgelopen richting de wijding, en wat een toevalligheid dat we samen op de mat mochten liggen.

De wijding is een sacrament en daarmee een uiting van Gods liefde. Maar die liefde komt vooral tot ons via mensen. Als ik me iets heb gerealiseerd op de wijdingsdag, dan is het hoe belangrijk het was dat allerlei mensen op mijn levenspad mij hebben gezien en gezegd: “Jouw talenten kunnen wij goed gebruiken.” Ik heb me steeds weer geroepen gevoeld, niet alleen door God, maar juist ook door mensen. Het is vaak niet makkelijk om anderen een compliment te geven of om ze te laten merken dat hun werk iets voor je betekent. Dat mensen dat bij mij wel hebben gedaan, heeft me gebracht waar ik nu ben: samen met u in onze diverse geloofsgemeenschap, om zegen te zijn voor elkaar. Merci!

Frits Hendriks



Diaken Cees van Winden wenst Frits de vrede
(foto: Wim Koopman)

LEVEND KERSTVERHAAL

Weet je tijdens Winters Wijchen welkom in en rondom de Antonius Abtkerk. Ga op weg langs verschillende figuren en verhalen uit het kerstverhaal en bezoek de levende kerststal.

Verwen de innerlijke mens op het kerkplein met warme winterse dranken bij het vuur.

Geniet in de kerk van de muzikale klanken van Mazing Joy en Fladderpop terwijl de kinderen creatief aan de slag kunnen gaan.

Een kerstverhaal om nooit te vergeten!

16 December 2023
18:00-20:00



M25 EN SINT-MAARTEN

Op zaterdag elf november barstte niet alleen het carnaval voor het eerst los, het is ook de dag waarop van oudsher Sint-Maarten wordt gevierd. In onze parochie is daar op verschillende plekken in het verleden aandacht aan besteed door middel van diverse activiteiten voor gezinnen en kinderen. Dit jaar was het vieren van dit feest echter weggelegd voor de tieners van onze parochie! Samen met de bewoners van de Weegbree hebben ze het feest in de praktijk gebracht.

Met een mooie groep tieners en ouderen verzamelden we zaterdagmiddag in de gemeenschappelijke ruimte van de Weegbree. Geestelijk verzorger Kirsten Kuipers had de ruimte prachtig aangekleed met een herfsttafereel en verschillende kaarsen en lichtjes. Na een introductie over het feest las Ramon Roks het verhaal van Sint-Maarten voor. Jong en oud hoorden weer hoe Maarten als ridder zijn mantel scheurde voor een arme, zo de warmte doorgaf en uiteindelijk Jezus zelf in deze arme herkende. Kirsten Kuipers sprak met bewoners en tieners over de diverse liedjes en de herinneringen aan dit feest.

Aansluitend ging een groepje van onze tieners spelletjes spelen met een aantal bewoners. De sjoelstenen vlogen door de bak heen en bewoners speelden vanachter de rollator fanatiek tegen hun veel jongere 'tegenstanders'.

Een ander gemengd groepje is creatief aan de slag gegaan. Van papier werden lampionnen geknutseld met een lichtje erin en van weckpotten en bladeren werden herfstige windlichten gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en een warme beker chocomel, vakkundig uitgeschonken door onze tieners.

Aan het eind van de middag zijn de lampionnen en lichten verdeeld over de verschillende huiskamers van de Weegbree. Zo proberen we het licht en de warmte ook nu weer door te geven.

Zowel de tieners als de begeleiding kijken terug op een inspirerende middag waarin jong en oud elkaar echt ontmoet heeft. Voor velen ook een kennismaking of inkijkje in de belevingswereld van ouderen met dementie en voor de bewoners zeker een actieve en leuke vorm van levendigheid in huis.

Tot slot hebben we als tienergroep de dag afgesloten met een frietje en een gezellige avond bowlen bij St.-Frans op Alverna.

Ramon, Marja en Jan
Coördinatie tienergroep M25

een twaalf
Gemeengd Vocaal
.i.v.
Luc Anthonis
intermezzo: Ensemble Melocorde

met werken van o.a. Elgar, Glass, Dussepin, Holmboe, Meuersberger, Rautavaara en Rost

20 jan

21 jan

over de Einder

www.eenvoortwaalf.nl
20 jan Antonius Abtkerk, Dennenstraat 125, Nijmegen - 20:00 uur - vrijwillige bijdrage
21 jan Antonius Abtkerk, Hoogstraat 9, Overasselt - 15:30 uur - vrijwillige bijdrage



ZOJUIST VERSCHENEN: 'NIET-ZICHTBARE NOODZAAK', EEN ONDERSTEUNBOEK VOOR EN DOOR BOEREN



VOOR EEN KORTE INTRODUCTIE: IN DE APOSTELBODE VAN OKTOBER SCHREEF IK O.A. HET VOLGENDE...

"Deze bundel is een laagdrempelig intercollegiaal ondersteunboek. Een landbouwbundel met persoonlijke vertellingen van agrariërs die bekend zijn met onder andere suïcidedachten, eenzaamheid, depressie, spanning, uitputting en angst.

De vertellers in 'Niet-zichtbare noodzaak' delen hoe zij op een opbouwende wijze omgaan of proberen om te gaan met één of meer van bovengenoemde, je zou kunnen zeggen, leedervaringen. Een toelichting bij 'opbouwend': initiatieven die zij als weldadig ervaren."

Boeren en tuinders zijn prachtige mensen met vindingrijke talenten en liefde voor al dat wat hen beweegt. Maar zij functioneren meer en meer in sectoren die sterk economisch en juridisch worden geleid: altijd werkend met bederfelijke waren en steeds meer geheel afhankelijk van elders overeengekomen afspraken over productieomstandigheden, leveringen en prijzen. Een dergelijke realiteit van leven en werken is een gegeven, maar maakt boeren en tuinders extra kwetsbaar.

HET GOEDE NIEUWS DOORGEVEN

Samensteller Jean Phagoë heeft het hele project via fondsen gerealiseerd en hoopt dat deze bundel vooral een doorgeefbundel wordt die van boer tot boer kan gaan. Ik vind het geweldig dat dit boek wat inhoud en aanpak betreft vooruitgrijpt op een gehoopte wereld waarin nu eens niet de gebruikelijke economie het hoogste woord spreekt. Naar mijn aanvoelen past dit boek helemaal in het gedach-

tengoed van de sociale leer van de Kerk en in het gedachtengoed van onze huidige paus Franciscus.

EEN EXEMPLAAR LIGT IN ONZE BIBLIOTHEEK: WAAR NOG MEER TE VERKRIJGEN?

Een exemplaar ligt in de bibliotheek van de pastorie: Oosterweg 4 Wijchen. Verder deel ik meerdere exemplaren uit aan betrokkenen waar ik een band mee onderhoud. Ben jij iemand die dit leest en denkt: 'ik ontvang graag een exemplaar, omdat dit thema mij aanspreekt of omdat ik boeren en tuinders ken die geholpen kunnen worden met deze bundel', laat het me weten. Voor andere geïnteresseerden verwijs ik naar uitgeverij Boekenbent (print on demand): <https://www.boekenbent.com/shop/> (Deze uitgave is niet te koop via de reguliere boekhandel).

Pastoraal werker Jack Steeghs
(jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl, 06-26989411)

ONTMOETINGSVIERING ZLTO

Op vrijdag 29 december 2023 organiseert de commissie Landbouw en Samenleving haar jaarlijks terugkerende Ontmoetingsviering.

Bij deze viering bent u van harte uitgenodigd.

Deze ontmoetingsviering zal plaatsvinden in de Paschaliskerk in de Woezik. Aanvang 19.30 uur. Het thema van deze viering zal zijn:



'In het licht van Kerst zit genoeg licht voor elke dag'

Na afloop van deze viering wordt u allen van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie/thee of chocolademelk elkaar te ontmoeten. Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers daarbij!

Commissie Landbouw en Samenleving,
Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen

INSPIRATIEAVOND ADVENT

BIBLE JOURNALING

Op donderdag 7 december maken we met team Apostelen 2.0 de overgang van de sinterklaasdruk- te naar de bezinning van de advent. We doen dat door te gaan 'bible journalen'. 'Bible journaling' is een creatieve manier van Bijbel 'lezen' door middel van tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest.

Denk je nu: 'Maar ik kan helemaal niet mooi tekenen'? Laat je daar niet door weerhouden! Het gaat er niet om een perfect kunstwerk te maken, maar om op een actieve en tegelijk meditatieve manier met het woord van God bezig te zijn. Bovendien zorgen we voor hulpmiddelen zoals sjablonen, stempels en voorbeelden.

Neem je eigen bijbel mee, liefst een Bijbel met extra schrijf- en tekenruimte zoals de jongerenbijbel of een oude bijbel om over de tekst heen te werken. Heb je die niet of doe je dat liever niet, dan zorgen wij voor losse bladen met Bijbelteksten.

Donderdag 7 december 2023 vanaf 19.30 uur in het parochiecentrum Wijchen

Deze inspiratieavond wordt georganiseerd door en voor het team van Apostelen 2.0, maar ook als u niet deelneemt aan het programma van Apostelen 2.0 bent u van harte welkom! Wel graag even aanmelden zodat we voor genoeg materialen kunnen zorgen. Stuur daarvoor een mailtje naar: lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl of telefonisch via 024-6412627.

WEEK VAN GEBED OM EENHEID



De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met

elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. De kerk is er in vele kleuren en smaken, dichtbij en ver weg. De week van gebed daagt ons uit om verder te

kijken dan onze vooroordelen over andere culturen en elkaar als naaste te zien. Het materiaal voor deze week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit Burkina Faso. Zij leven in een situatie van sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat veel verschillende groepen hebben samengewerkt aan de samenstelling van een oecumenische viering en gebedspunten voor de acht dagen. Het thema dat zij voor dit jaar hebben gekozen is 'Heb God lief... en je naaste als jezelf'.

Hier in Wijchen en omstreken kennen we vooral de protestantse kerk en de katholieke kerk. We doen al veel samen, maar er zijn ook nog verschillen. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en bidden daarom daarvoor.

We doen dat gezamenlijk in een oecumenische gebedsviering op dinsdag 23 januari 2024 om 19.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Het gebedsboekje om alle acht dagen mee te bidden kunt u downloaden of bestellen via www.weekvangebed.nl.

Lara van der Zee

FILM: AWAY FROM HER

Op 15 december wordt de film 'Away from Her' gedraaid in de Emmanuelkerk.

De film gaat over Grant en Fiona. Ze zijn al vele jaren getrouwd. Nu zijn ze beiden op oudere leeftijd en leiden een comfortabel leven op het platteland. Tot Fiona plots problemen krijgt met haar geheugen. Vastbesloten om Grant niet op te zadelen met haar problemen, laat ze zich opnemen in een rusthuis. Daar wordt ze echter verliefd op Aubrey, een andere patiënt.



De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

GREGORIAANS IN DE LITURGIE

Het gregoriaans behoort tot de oudste gezangen van de Rooms-Katholieke Kerk en wordt wel beschouwd als de oorsprong van de West-Europese muziek. De gezangen zijn ontstaan in de benedictijnse kloosters van de middeleeuwen. Paus Gregorius I (590 – 604) was vóór zijn pauskeuze benedictijner monnik en koorleider. Bekend is dat hij gezangen/melodieën verzamelde en ordende. Of hij ook componeerde, is niet bekend. Van hem is de naam 'gregoriaans' afkomstig.

Oorspronkelijk zijn de gezangen op het gehoor (mondeling) overgedragen. De koorleider bedacht een melodie op een Bijbelse tekst, zong die voor in het monnikenkoor, de monniken herhaalden het gezang en sloegen het op in hun geheugen. Hierbij moet gezegd worden, dat in het gregoriaans de tekst vooropstaat. Gregoriaans is dus tekst op muziek gezet. Dat bepaalt het karakter, de sfeer van het gezang, maar door de tekst is de melodie ook gemakkelijker te onthouden. Zo zijn vele gezangen bewaard en generaties lang doorgegeven, maar nog niet opgeschreven. Mensen hadden vroeger een sterk ontwikkeld geheugen, omdat er nog geen schrift bestond. Op een gegeven moment ging men tekens in de vorm van punten en streepjes op perkament schrijven, die enig houvast gaven bij het zingen van melodieën. Dit heeft geduurd totdat de benedictijner monnik en koorleider Guido van Arezzo (ongeveer 995 – 1050) de notenlijnen en het notenschrift ontwikkelde.

De notenbalk met vier lijnen, waarop de vierkante noten do-re-mi-fa-sol-la-si-do werden geschreven bracht verduidelijking en gemak bij een vlotte overdracht. Alleen de si kon verlaagd worden tot sa, maar verder kent het gregoriaans geen kruisen of mollen. Opvallend bij het gregoriaans is, dat deze muziek geen maat kent, maar wel het vrije ritme. Naar gelang de inhoud van de tekst (juichend, droevig, meditatief), kan de melodie langzaam of snel gezongen worden, zacht of krachtig. Deze mogelijkheden geven het gregoriaans een zeer expressief karakter. Studie van de middeleeuwse handschriften, met name door de bekende monniken van Solemnes, hebben duidelijk gemaakt, hoe nauwkeurig en genuanceerd het ritme wordt aangegeven door letters of andere tekens. Dit wordt bevestigd

door handschriften uit verschillende abdijen met elkaar te vergelijken. Hierbij gaat het met name om Echternach, Einsiedeln, Sankt Gallen, Rome en Milaan.

Verder wordt het gregoriaans gekenmerkt door eenstemmigheid en wordt de zang niet door instrumenten begeleid, behalve soms door orgelspel. De gebruikte teksten komen voornamelijk uit het Oude Testament, hoofdzakelijk uit het boek Psalmen.

Vanaf de 10^e eeuw is het gregoriaans tijdens misvieringen en korgebed gezongen in kerken, abdijen en kloosters. Kerkkoren bestonden tot aan Vaticanum II uitsluitend uit mannen. De laatste eeuwen is er veel studie gedaan naar de juiste melodieën en de wijze van uitvoeren van het gregoriaans.

Het Vaticaan heeft aan de resultaten van dat jarenlange onderzoek zijn fiat gegeven en zo is het Graduale Romanum (het Romeins Missaal) ontstaan, dat gebruikt wordt door wereldwijd alle koren binnen de RKK. Een unieke ervaring als je tijdens misbezoek in Rome, Manilla of Sao Paulo het Kyrie of het Credo kunt meezingen! In 1991 is de Nederlandse vertaling verschenen onder de naam 'Gregoriaans Missaal voor zondagen en feesten'.

Dit boek bevat alle vaste gezangen van de H. Mis: Kyrie, Gloria, Sanctus en Benedictus, Agnus Dei. Van deze gezangen bestaan achttien verschillende melodieën. Ook het Credo is een vast gezang

waarvan vier melodieën bestaan. Naast de vaste gezangen kent het Graduale de wisselende gezangen voor alle zondagen van het kerkelijk jaar, vanaf de eerste zondag van de advent tot en met de laatste zondag, het feest van Christus Koning. Elke mis bestaat uit de volgende gezangen:

- Introitus: intredezing
- Graduale: tussenzang na de eerste lezing
- Alleluja + vers: na de tweede lezing
- Tractus: in de vastentijd i.p.v. Alleluja
- Offertorium: tijdens de offerande en collecte
- Communio: tijdens het communiceren

Behalve voor de misgezangen is er zeer veel gregoriaans gecomponeerd voor het korgebed of officie, bestemd voor de kloosters en abdijen.

Het betreft de zeven getijden:

- Metten: nachtgebed om 0.00 uur



- Lauden: ochtendgebed om 06.00 uur
 - Prime om 09.00 uur
 - Sext om 12.00 uur
 - None om 15.00 uur
 - Vespers om 18.00 uur
 - Completen: avondgebed om 21.00 uur
- Zo'n getijde omvat enkele psalmen, een hymne, een Bijbellesing, gebeden en een liturgisch ritueel met staan, buigen, zitten en stiltemomenten. Het levensritme van de monnik bestaat uit 'ora en labora': bid en werk. Dit betekent dat het dagelijks werk op zeven momenten wordt stilgelegd voor gebed. Elk getijde duurt ongeveer een half uur. Begin 1900 ontstond het 'Cantuale', een boek met nieuw gecomponeerde gregoriaanse gezangen, bestemd voor andere vieringen zoals het lof, de vespers of de kruisweg. Bekend zijn het Magnificat, het sacramentsgezag Tantum Ergo, Mariagezangen als Salve Regina, adventsgezag Rorate Caeli, gezang voor de veertigdagentijd Attende Domine en

vele gezangen voor bepaalde heiligen, zoals St.-Jozef of St.-Franciscus. Deze vieringen zijn nagenoeg in onbruik geraakt en daardoor worden deze vaak mooie liederen nauwelijks meer gezongen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962 -1965) heeft de volkstaal ingevoerd, voor ons het Nederlands. Dat heeft grote gevolgen gehad voor het gregoriaans in de Latijnse taal. Vele componisten gingen aan de slag om missen en liederen te componeren voor de liturgie in de moedertaal. Ook voor het koorgebed kwam Nederlands repertoire op de markt en het koorgebed wordt bovendien niet altijd meer gezongen, maar ook gereciteerd (gebeden). In vele parochies in Nederland zijn de gregoriaanse koren opgeheven door gebrek aan deskundigheid, ervaring of aan mankracht. Gelukkig zijn er nog een aantal goede gregoriaanse schola's en weten veelal mannenkoren in een aantal parochies dit rijke cultureel erfgoed te bewaren.

Koos Leemker

EVEN PUZZELN

DE HEILIGE FAMILIE

Hoeveel verschillen kun je vinden tussen het linker- en rechterplaatje? Heb je ze allemaal, dan kun je daarna misschien beide plaatjes inkleuren. Als je tenminste Jezus, Maria en Jozef gevonden hebt.

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN HEEL GOED 2024

©L.B.



Er zijn **8** verschillen

IN GESPREK MET...

NELLY THEUNISSEN-VINK

"Kerstmis is het feest dat mij het meeste aanspreekt".

"Maria draagt warmte en liefde uit. Niet alleen als alles op rolletjes gaat, maar ook bij de moeilijke momenten in mijn leven".



WIE IS NELLY THEUNISSEN-VINK?

Nelly is geboren en opgegroeid in Overasselt. Zoals in die tijd gebruikelijk was ging zij na de lagere school naar de huishoudschool. Maar Nelly wilde en kon meer. Zij volgde eerst de opleiding kinderverzorging, daarna de toenmalige opleiding jeugdverzorging en tenslotte de Z-opleiding (zwakzinnigenzorg). Als 'all-roundverpleegkundige' heeft zij daarna bijna veertig jaar op de Winckelsteegh gewerkt. "Ja eigenlijk niet helemaal volledig veertig jaar. Ik ben er even tussenuit geweest. In die tijd heb ik twee kinderen gekregen."

Nelly is getrouwd met Tien. Tien komt ook uit Overasselt. Tien was tot voor kort actief als koster.

EEN DRUK EN BETROKKEN LEVEN

Ik ben altijd erg actief geweest. Ook in het kerkelijk leven in Overasselt. Zo ben ik o.a. lector. Ik ben betrokken bij de avondwaken. Ik verzorg nu nog de misintenties en kerkberichten voor Heumen, Overasselt en Nederasselt. Ondersteun tijdens de uitvaarten in Overasselt. Ook ben ik dienstbaar in het 'pastoraat van nabijheid' en eenmaal per maand samen met Yves in de Lage Hof. *1 En op dit moment ben ik heel erg druk, want Tien en ik zijn beide acteurs bij de toneelvereniging 'De Eendracht' en wij zitten nu midden in de voorstellingen. Drie voorstellingen in korte tijd en vorige week de generale repetitie. Wij vinden het allebei heel leuk om toneel te spelen, al valt het niet mee om die hele tekst in je hoofd te krijgen. De hele zomer ben ik daar druk mee geweest. Overal sjouwde ik het tekstboekje mee. En weet je wat ook moeilijk is? Als mijn tegenspeler er even niet bij is en de tekst niet meer weet. Dan sis ik zachtjes wat hij moet zeggen. En daarna komt mijn eigen tekst weer. Dus eigenlijk ken ik twee teksten! Haha.

HET LEVEN GAAT NIET ALTIJD OVER ROZEN.

Wij hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. Het eerste kleinkind was een gehandicapt meisje. Zij heeft zeven maanden geleefd. Toen zij kwam te overlijden zakte de grond onder onze voeten weg. Zij was enige dagen voor Kerstmis geboren en zij heeft nog zeven maanden geleefd. Al die tijd in het ziekenhuis. In die kersttijd hebben wij het heel druk gehad. Wij hadden geen tijd om Kerstmis te vieren. En ook daarna was het zwaar. Maar bij al het verdriet denk ik nu dat het kindje goed af is en daar ben ik dan weer dankbaar voor. Misschien klinkt dit raar? Maar zo voel ik het nu.

DE MEDEMENS

Mijn geloof houdt in dat ik dienstbaar ben voor de ander. Ik weet niet of er boven iets is. Ik bid en denk. Wat er precies is kan ik niet waarnemen. Ik heb geen beeld en ik vind dat ik het daar mee moet doen. Maar in mijn medemens zie ik de uiting van mijn geloof. Het gaat over de ander. Als je een ander iets geeft, krijg je ook iets terug. Dus als je liefde geeft krijg je ook liefde terug. Zo heb ik dit in mijn leven ervaren. Hè, als ik het zo vertel krijg ik er kippenvet van.

GEDULD

Ik weet het zeker: mijn woord is geduld. Allereerst: als je geen geduld hebt kun je niet werken in de zorg. Je hebt veel geduld nodig in je omgang met mensen in de gehandicaptenzorg die aan je zijn toevertrouwd. Dat geeft verplichtingen.

Je moet ook geduld hebben om liefde te kunnen geven. Liefde aan en voor een ander. Soms moet je even wachten totdat de ander zover is dat hij het accepteert. Maar dan krijg je ook liefde terug. Dat geldt voor alle mensen die ik heb ontmoet.

Geduld gaat ook over nadenken. Even alles geduldig op een rijtje krijgen. Ja, zo doe ik dat.

Ik bid dan tot Maria, dat wil zeggen dat ik in gedachten bij Maria ben. Als je het bij Maria kunt neerleggen, dan ben je een rijk mens. Zo voelt dat voor mij. Maria is voor mij het geheel van het geloof. Maria draagt warmte en liefde uit. Niet alleen als alles op rolletjes gaat, maar ook bij de moeilijke momenten in mijn leven.

Ik denk dat ik dit van mijn moeder heb. Mijn moeder was diepgelovig. Zij bad ook altijd tot Maria.

JOZEF EN ZIJN ROL IN HET KERSTVERHAAL.

Als ik de tekst lees van het kerstverhaal word ik gelijk getroffen. Het ontroert me zoals Jozef de zorg op zich heeft genomen van Jezus. Er staat namelijk in de tekst: "Het kind in haar schoot is van de heilige Geest." Hij is er niet vandoor gegaan, maar hij heeft uit liefde voor iedereen Maria tot zich genomen als vrouw.

Deze tekst maakt het allemaal ook zo moeilijk. Past hij nog in deze tijd bij onze kinderen en kleinkinderen? Gaat het niet 'het ene oor in en het andere oor uit'? Ik ga het er toch nog eens over hebben met mijn kleinkin-

deren. Hoe horen zij het kerstverhaal?

KERSTFEEST

Ja, ik houd van Kerstmis. Dit jaar ben ik weer betrokken bij het opzetten van de kinderviering in de kerk. En bij ons thuis staat dadelijk een kerstboom en een kerststalletje. De kinderen en kleinkinderen komen eten. Het is een warm feest. Kerstmis heeft voor ons wel een dubbele lading omdat het ons steeds herinnert aan onze verwachtingen en daarna de drukte voor ons eerste kleinkind. Alle zorg ging naar ons gehandicapte kleinkindje. Maar daarom geniet ik misschien nu wel extra van ons samenzijn. Ook al is het dubbel. Weet je, Kerstmis is een mooie tijd. Een fijne tijd. Net of mensen een stukje anders zijn. Verdraagzamer, liefdevoller en meer gericht op samen delen. Ik kijk altijd weer uit naar Kerstmis.

Maak er maar niet een te mooi verhaal van hoor! Het geloof is niet te zwaar en ik ben en blijf gewoon Nelly.

**1Buurderij de Lage Hof (voor verstandelijk beperkte en mensen met dementie)*

Marium Lahm

EEN WONDERLIJKE TENTOONSTELLING



Altijd heeft ons parochiemuseum De Kijkzolder een interessant onderwerp voor zijn wisselende tentoonstelling. Dit jaar hebben we er echter zeven! Alle sacramen-

ten komen aan bod, maar wat is een sacrament eigenlijk?

Dat zouden de deelnemers aan de familiedag van het bisdom Den Bosch afgelopen zomer moeten weten. Die stond helemaal in het teken van de Wonderlijke 7, waarmee de sacramenten werden bedoeld. De poster van deze tentoonstelling op de Kijkzolder is gebaseerd op de poster van die dag. In het museum zelf is een noventaal te zien van het evenement.

Maar wat sacramenten nu precies zijn is een moeilijke vraag. Hoe belangrijker iets is, hoe meer er over gedacht en geschreven is. De sacramenten worden in onze Kerk tot het allerbelangrijkste gerekend, dus is er veel over gesproken. Daardoor bestaan er veel verschillende ideeën over en is een definitief antwoord moeilijk te geven. Toch valt er genoeg over te zeggen.

Zo betekent het Latijnse woord 'sacramentum' plechtige belofte van trouw in een gewaarborgd teken. Dat is een mondvul, om bijvoorbeeld een trouwring mee aan te duiden. Dat is een zichtbaar symbool dat je hebt beloofd voor altijd het leven te delen met een andere mens. En zo zijn



de sacramenten zichtbare tekenen van Gods liefdevolle trouw aan alle mensen.

Ook is wel duidelijk dat er zeven sacramenten zijn in onze Kerk: doop, vormsel, eucharistie, priesterwijding, huwelijk, boete en verzoening, en ziekenzalving. Protestanten erkennen er maar twee: de doop en de eucharistie. Daarmee hebben ze wel de twee belangrijkste te pakken. De eucharistie wordt niet voor niets het Allerheiligst Sacrament genoemd en bijna dagelijks in onze parochie gevierd. En de doop is het sacrament waarmee het allemaal begint. Eerst word je gedoopt en pas dan kun je andere sacramenten ontvangen. Het is de poort van de sacramenten. De eucharistie het hoogtepunt.

Het bijzondere aan de sacramenten is ook dat we zeker weten dat God daarin aanwezig is. Als je bidt, dan kun je ervan uitgaan dat God luistert. Als je een kruisje maakt met wijwater, dan kun je ervan uitgaan dat God kracht geeft. Bij een sacrament heb je zekerheid; als je gelooft wat de Kerk ons leert tenminste.

Maar iedereen moet vooral zelf maar gaan ontdekken hoe wonderlijk de sacramenten zijn. Elke laatste zondag van de maand is museum De Kijkzolder geopend van 12.00 tot 13.30 uur; dus ook op 28 januari.

Gerard Toonen

OPENBARING VAN DE HEER-DRIEKONINGEN

In de schriftverhalen op het feest van de Openbaring des Heren – ook bekend als Driekoningen – lijkt het motto: deze wereld omgekeerd.

Als bij ons een koning of een president op bezoek komt, moet alles voor hem of haar wijken. Drangheken worden geplaatst, de beveiliging opgeschaald. Het volk staat tijden te wachten om maar een glimp van de hoogheden op te vangen. Als ze niet op een schouder worden getild zien de kinderen helemaal niets.

In de verhalen van Lucas en Jesaja is alles omgekeerd. Jesaja horen we dromen dat koningen van de oude grootmachten in het Oosten, Assyrië en Babylon, een licht over Jeruzalem zien opgaan. Over Jeruzalem, de stad die ze hebben leeggeplunderd. Over Jeruzalem, waaruit ze de bruikbare jonge mensen als slaven hebben meegenomen. Over die stad gaat een licht op dat de voormalige heersers trekt. Met rijkdommen, met goud en wierook, maar ook met de kinderen van Israël, die ze tot slaaf hebben gemaakt, trekken ze op richting het berooide Jeruzalem. Jesaja ziet het al gebeuren.

In het evangelie gaat dit visioen in vervulling. Een gezelschap van wijze mannen, een delegatie van die grootmachten uit het Oosten, komt van verre om de pasgeboren Koning van het Joodse volk te zoeken. Ze zoeken Hem in de hoofdstad in Jeruzalem, in een paleis, waar nu de Romeinse zetbaas Herodes de scepter zwaait. Maar daar is het licht, de nieuwe Koning niet. Ze vinden de nieuwe Koning ergens achteraf. De spotlight, de ster, blijft staan boven het buurtschap Bethlehem. Zijn moeder Maria is een vrouw van het platteland, van Nazareth, zijn vader komt in het verhaal dat we hoorden niet voor. Het eerbiedwaardige gezelschap knielt. Ze leggen goud, wierook en mirre voor het Kind neer. Hun kroon, hun vermogen, alles leggen ze aan de voeten van het Kind. Groot gaat op de knieën voor een kwetsbaar Kind. Is dat niet nog steeds onze droom, onze blijde boodschap ...?

En wat ook 'deze-wereld-omgekeerd' is: Herodes is bang. Hij voelt zich bedreigd door dat kwetsbare Kind. Er is onrust in het paleis en hij heeft de wijzen uit het Oosten als onderzoekscommissie geïnstalleerd om de nieuwe koning op te sporen. Maar ze luisteren niet naar hem. Ze buigen voor het Kind, boven het Kind staat de ster, het licht. Wat betekenen deze verhalen voor ons. Wat kunnen we er mee?

Er zijn tijden geweest dat onze kerk dacht: dit verhaal gaat in vervulling, de droom wordt werkelijkheid. Rond het jaar 300 bekeerde de Romeinse keizer Constantijn zich en rond 800 de Frankische koning Karel de Grote. Het leek erop dat alle machtigen der aarde zich tot dit Kind hadden bekeerd. De christelijke kerk werd een machtig en rijk instrument met veel goud. Maar hebben ze, hebben we, geknield

voor het Kind? Hebben wij onze macht ten dienste van de Vredevorst gesteld? Met evenveel recht kun je zeggen: het Kind is gekidnapt en in naam van dit Kind zijn kruistochten gevoerd, inheemse volkeren hun land ontnomen, bloedbaden aangericht. Waar buigen onze koningen, onze machtigen der aarde voor? Voor de economische realiteit, voor wat heet de politieke realiteit, voor de schreeuw van de straat. Waar buigen wij voor?

Alleen droom is het verhaal van Driekoningen niet, soms breekt het Licht van de kwetsbare Vredevorst toch door. Soms knielen koningen en leggen ze hun waardigheid af. Misschien herinneren we nog hoe koningin Beatrix in de storm op Sint-Maarten stond. Haar kapsel in de war, een bezorgd en angstig gezicht. Maar ze was er. Was ze niet juist zo koningin? Hoe bijzonder toen het afgelopen jaar op Ketikoti de premier samen met koning Willem Alexander namens ons zijn excuus aanbood. De erkenning dat wij Nederlanders ons schuldig hebben gemaakt aan wrede mensenhandel en dat niet wilden weten.

En jij ... waar kniel je voor? Niet omdat het moet, omdat iemand of iets jou klein wil maken, maar omdat je je geraakt weet?

Het feest van Driekoningen, van de Openbaring van de Heer, nodigt ons uit te knielen, niet voor presidenten, grote kunstenaars, zangers of artiesten, niet voor de geslaagde zakenvrouw. Nee, onze ster is het kwetsbare Kind, dat lacht en huilt, dat vraagt om in doeken te worden gewikkeld.

Diaken Hennie Witsiers



AFSCHEID RAMON ROKS



Zoals u de afgelopen weken heeft kunnen horen en ook in deze Apostelbode heeft kunnen lezen zal ik onze parochie De Twaalf Apostelen gaan verlaten. Ruim twee jaar heb ik me als coördinator missionaire parochie binnen het pastoraal team

voor deze parochie in mogen zetten. Het is zeker niet zo dat ik graag van u af wilde, ik had er dan ook wel voor opengestaan mij nog wat langer voor deze parochie pastoraal in te zetten. Echter spelen in die afwegingen meer zaken en meer mensen een rol. In overleg is dan ook besloten dat ik na afloop van mijn arbeidscontract per januari ergens anders verder ga en deze mooie parochie verlaat.

Het is natuurlijk altijd lastig om mensen los te laten, ook ik heb in relatief korte tijd veel mensen leren kennen. Ik heb mij ervoor ingezet mensen echt te zien en met elkaar te verbinden ter opbouw van elkaar en van onze kerk. Het is mijn diepe overtuiging dat relatieopbouw en vertrouwen aan de basis staan van het pastorale werk. Ik heb dat dan ook op verschillende plekken met enthousiasme gedaan; voor, met en tussen mensen. Jullie allemaal nu weer loslaten is lastig, maar is het ook erg?

Ik denk eigenlijk van niet. Zeker iemand met een tijdelijke aanstelling, maar ook al mijn andere collega's van het pastorale team zijn in feite voorbijgangers. De een loopt soms wat langer mee dan de ander, maar allemaal lopen wij maar een beperkte tijd mee op de weg die jullie als geloofsgemeenschap gaan. We hebben allemaal onze eigen stijl, drukken wellicht her en der een stempel en proberen de kansen die er voor deze parochie zijn te benutten. Uiteindelijk gaat het niet om ons als pastorale beroepskrachten, maar om jullie als levende geloofsgemeenschap, waar wij dienstbaar aan mogen zijn.

In de tijd dat ik voor een deel met jullie heb mogen meelopen heb ik veel gezien, op alle plekken en in alle dorpen. Ik heb een geloofsgemeenschap gezien met uitdagingen, maar vooral ook met kansen. Mensen die hun schouders eronder willen zetten en nog steeds geloven in een toekomst voor onze Kerk. Gelovigen die ondanks verschil van opvatting willen werken aan de opbouw van de parochie. Vrijwilligers die met betrokkenheid garant staan voor een kerk met aandacht, ook in tijden van krimp. Mensen die vanuit de inspiratie van het evangelie de Kerk relevant willen doen zijn en dienstbaar willen zijn aan de samenleving.

Ik wil jullie op deze plek voor dat alles vooral heel erg bedanken. Dank dat ik twee jaar lang met jullie mee mocht lopen en me door jullie kon laten inspireren. De periode dat ik hier werkzaam mocht zijn is voor mij

niet altijd een gemakkelijke tijd geweest. Toch is het een tijd geweest waarin juist door het contact met jullie als parochianen ik meer en meer bevestigd ben in de weg die ik wil gaan in onze Kerk. Dank daarvoor! In deze decembermaand mag ik me nog op een aantal plekken voor de parochie inzetten. Op 31 december zal ik de overweging verzorgen in de viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen en daarmee afscheid nemen van deze parochie. Daarbij bent u van harte welkom, ook als ik u daar niet zie, toch hopelijk tot ziens!

Ramon Roks

VRIJWILLIGER ZIJN

Vrijwilliger zijn betekent dienstbaar zijn, voor die ander, voor een vereniging of parochie enzovoort. Vrijwilliger zijn is werk uit vrije wil doen. Vrijwilligers heten daarom ook vrij-willigers. Wij zoeken geen bekendheid, en onze naam hoeft ook niet onder ons werk te staan. Wij komen vaak een handje toesteken, een bezoekje aan onze parochianen brengen, omdat wij zonder dat het moet en uit vrije wil onze schouders eronder willen zetten in de kerk van Overasselt. Wij zetten ons in bij vele activiteiten, of het nu op de begraafplaats is, als koster, als lector, in de contactraad, bij pastoraat van nabijheid, als acoliet, als verzorging voor de kerk, de was, in de bloemengroep, bij Maria, als koorlid, wij geven iedereen een warm en liefdevol hart. Iedereen! Wij doen het vanuit ons hart.

Maar wij doen nog veel meer, het is niet in woorden te beschrijven. We steken de handen uit de mouwen, de mannen en vrouwen. Het is ook een taak met verantwoordelijkheid, die voelen wij soms op onze schouders. Kun je niet komen, je taak zal toch gedaan moeten worden. We voelen ons verbonden, toch ook een beetje gebonden.



Vrij en blijvend, maar nooit vrijblijvend. Wij geven geen loze beloftes, wij voegen de daad

bij het woord. Wij zijn er!

Het geeft een goed gevoel, voor jezelf en voor de ander. Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, sommigen dag na dag, een ander week na week, de meesten blijven jaren. Vrijwillig bij een uitvaart, een weekendviering, een bezoekje, een grenzeloze inzet, onmisbaar!

Vrijwilliger zijn is helaas niet echt populair bij onze jongeren, ze hebben het te druk, of ze verdienen liever een centje elders. Een samenleving zonder vrijwilligers is echter ondenkbaar. Zij zijn van onschatbare waarde voor vele mensen en organisaties.

Waar gaan we naar toe, als wij oud zijn en geen vrijwilliger meer kunnen zijn? Hoe geven we dat door aan onze kinderen, onze jongeren, nu en in de volgende jaren, voor mij een vraag. Laten we daarover nadenken.

Een vrijwilliger uit Overasselt

Vieringschema

09 december / 10 december
• 2e zondag van de advent

16 december / 17 december
• 3e zondag van de advent
• Zondag Gaudete

23 december / 24 december
• 4e zondag van de advent

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✦ Tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14 ✦ Evangelie: Mc. 1,1-8 	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 61,1-2a.10-11 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 5,16-24 ✦ Evangelie: Joh. 1,6-8.19-28 	<p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 ✦ Tweede lezing: Rom. 16,25-27 ✦ Evangelie: Lc. 1,26-38
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes/Frits Hendriks</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes/Frits Hendriks</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag</p> <p>09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag</p> <p>09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop ☕</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag</p> <p>09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Yves Mambuëni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambuëni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag</p> <p>09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambuëni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Ceciliakoar Ton van Balveren</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambuëni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Sint-Joris Heumen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag</p> <p>19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambuëni</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Oude Sint-Victor Batenburg</p>	<p>zondag</p> <p>09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag</p> <p>19:00 Eucharistie Eigen muziek Martin Claes</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag</p> <p>11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag</p> <p>19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag</p> <p>17:30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag</p> <p>17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>

Vieringschema

zondag 24 december
• Kerstmis - nachtmis

maandag 25 december
• Kerstmis - dagmis

dinsdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• H. Stefanus

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✧ Tweede lezing: Titus 2,11-14 ✧ Evangelie: Lc. 2,1-14	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✧ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 1,1-18	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✧ Evangelie: Mt. 10,17-22
 H. Antonius Abt Wijchen	18:00 Woord en Communie Familiekoor Frits Hendriks 20:00 Eucharistie Harmonie D.O.V./Gelegenheidskoor Martin Claes/Frits Hendriks 22:00 Eucharistie Parnassuskoor Yves Mambueni/Frits Hendriks	11:00 Eucharistie Elckelyckoor Martin Claes 12:00 Kindje wiegen - 15:00 15:00 English Mass English choir Yves Mambueni	11:00 Eucharistie Familiekoor Martin Claes/Frits Hendriks 12:00 Kindje wiegen - 17:00 
 Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 H. Paschalis Baylon Woezik	16:30 Kerstspel Werkgroep 20:00 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee	09:30 Eucharistie Herenensemble Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>
 H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i> 	11:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>
 H. Johannes de Doper Balgoij	17:30 Gezinskerstviering Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	11:00 Eucharistie Andiamo Yves Mambueni
 H. Antonius Abt Nederasselt	18:00 Kinderkerstviering Samenzang/CD Werkgroep	09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 H. Antonius Abt Overasselt	17:30 Kinderkerstviering Samenzang Werkgroep/Ramon Roks 20:00 Eucharistie Ceciliakoar Yves Mambueni/Ramon Roks	11:00 Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks	<i>Geén viering</i> 
 Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	09:30 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 Oude Sint-Victor Batenburg	20:00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 H. Anna Bergharen	<i>Geén viering</i> 	11:00 Eucharistie Muziekvereniging Sint Anna Jack Leo	11:00 Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs
 H. Judocus Hernen/Leur	18:00 Gezinskerstviering Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
 H. Damianus Niftrik	20:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 Het Kompas	16:00 Woord en Communie Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^⑤ ✨ Eerste lezing: Gen. 15,1-6;21,1-3 ✨ Tweede lezing: Hebr. 11,8.11-12.17-19 ✨ Evangelie: Lc. 2,22-40	lezingen ✨ Eerste lezing: Num. 6,22-27 ✨ Tweede lezing: Gal. 4,4-7 ✨ Evangelie: Lc. 2,16-21	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Jes. 60,1-6 ✨ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 ✨ Evangelie: Mt. 2,1-12
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie <i>Afscheid Ramon Roks</i> Parnassuskoor Martin Claes/Frits Hendriks/ Ramon Roks 12:00-17:00 Kindje wiegen	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni 12:00-15:00 Kindje wiegen 15:00 English Mass English choir Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Ton van Balveren 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni
	Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers <i>Na afloop ☕</i>	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Jozef Alverna	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Lara van der Zee
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Orgelspel Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoor Ton van Balveren	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
	Sint-Joris Heumen	zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
	Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
	H. Anna Bergharen	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
	H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

13 januari / 14 januari
• 2e zondag door het jaar

20 januari / 21 januari
• 3e zondag door het jaar
• Zondag van het Woord van God

27 januari / 28 januari
• 4e zondag door het jaar
• Week van gebed voor eenheid

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: 1 Sam. 3,3b-10.19 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 ✨ Evangelie: Joh. 1,35-42	lezingen ✨ Eerste lezing: Jona 3,1-5.10 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31 ✨ Evangelie: Mc. 1,14-20	lezingen ✨ Eerste lezing: Deut. 18,15-20 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35 ✨ Evangelie: Mc. 1,21-28
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes/Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes/Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Familiekoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop ☕</i>	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes
 H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Dames- & Herenkoor Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Eucharistie Mazing Joy Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Andiamo Hennie Witsiers
 H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Gildeviering Ceciliakoор Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Ton van Balveren	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoор Frits Hendriks
 Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie New Challenge Frits Hendriks	<i>Geén viering</i>
 Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
 H. Anna Bergharen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Eigen muziek Martin Claes	<i>Geén viering</i>
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
 H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 16 december	18:00 uur	Levend Kerstverhaal van 18:00 - 20:00 uur. Ga op weg langs verschillende figuren en verhalen uit het kerstverhaal en bezoek de levenden kerststal. Geniet van de muzikale klanken van Mazing Joy en Fladderpop.
dinsdag 23 januari	19:00 uur	Oecumenische viering in kader van gebedsweek voor de eenheid. Lara van der Zee/Ds. Dick Sonneveld.

Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 08 december	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 10 december	17:00 uur	Kroatische viering.
dinsdag 19 december	14:00 uur	Kerstviering voor 55-plussers. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 januari	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 29 december	19:30 uur	Jaarlijkse ontmoetingsviering van de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen. M.m.v. Jack Steeghs en het koor o.l.v. Ilja van Luijk (zie voor meer info elders in dit blad).
vrijdag 05 januari	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 02 februari	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 15 december	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 19 januari	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 22 december	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 26 januari	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Wijchen | Woonlocatie De Weegbree

maandag 11 december	10.30 uur	Woord- en Communie. Ramon Roks.
dinsdag 19 december	15:00 uur	Kerstviering. Kirsten Kuipers/Ramon Roks.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 05 januari	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 02 februari	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
------------------	-----------	---

Heumen | De Terp

dinsdag 19 december	10:00 uur	Kerstviering KBO. Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen.
---------------------	-----------	---

Batenburg | Stadswal

maandag 29 januari	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
--------------------	-----------	---

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 05 januari	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 februari	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.



VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Op zondag 22 oktober waren de achtenzestig vrijwilligers van de Bergharense geloofsgemeenschap om 11.00 uur genodigd om in De Zandloper samen te komen voor een brunch. Van hen waren er vijfenvijftig aanwezig. Die bijeenkomst werd georganiseerd om hen te bedanken voor het werk wat er gedurende het jaar 'pro Deo' wordt gedaan. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in de werkzaamheden. Of het nu de bijdrage van de lectoren is, het werk in de contactraad, of dat het onderhoud van het kerkhof goed gebeurt, iedereen is op dat moment gelijk en krijgt dezelfde beloning.

Secretaris Tiny Bruisten heette de aanwezigen welkom en sprak haar waardering uit aan het adres van de vrijwilligers. Ook pastor Jack Steeghs benadrukte dat nog eens in zijn woord en probeerde ons nogmaals bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze eigen gemeenschap. Bestuurslid Gerard Arts kreeg daarna het woord, waarin hij probeerde te vertellen hoever het stond met het zoeken van een herbesteding voor de H. Annakerk. Ondanks verschillende pogingen om daarvoor een oplossing te vinden, kon er nog geen uitsluitsel worden gegeven. Daarna kon worden genoten van een heerlijke brunch die werd voorbereid door de beheerder van de multifunctionele accommodatie.

Sjaak Arntz

ALLERZIELENVIERING

Op 2 november werd ook in de Sint-Annakerk te Bergharen stilgestaan bij de overledenen van de afgelopen jaren. In een goedgevulde kerk werden lichtjes ontstoken voor de dierbaren die ons zijn voorgedaan naar gene zijde, daar waar wij niet kunnen komen. Na afloop van de viering, waarin pastor Jacques Leo voorging, werden op het kerkhof de graven, urnenputten en het strooiveld gezegend en probeerden de aanwezigen, ondanks de stevige wind, de lichtjes op de graven te plaatsen. Het was een sfeervolle bijeenkomst.

Sjaak Arntz





*Door harde storm en regenweer
Daalden de blaadjes in hoog tempo neer.
Enkele boomsoorten boden weerstand
aan kaalheid hebben ze het land.
Ze wachten op storm de volgende keer*

*De advent kondigt de komst van het kerstgezin aan.
Vol spanning zijn we met dit wonder begaan
We vieren het feest in kerk en gezin
En 2024 maakt zijn begin
We bidden dat het in vrede zal vergaan*
Toon van Duifhuizen

GEZINSKERSTVIERING HERNEN: 'VREDE OP AARDE'

Met groot enthousiasme willen wij jullie uitnodigen voor een bijzondere kerstavond, georganiseerd voor alle leeftijden door de werkgroep kerstavond Hernen en Leur. Dit jaar staat de viering in het teken van 'Vrede op aarde', in lijn met bijzonder actuele thema's. De voorganger is Jack Steeghs.

Op zondag 24 december aanstaande, om 18.00 uur, nodigen wij jullie uit om naar onze prachtige kerk in Hernen te komen en deel te nemen aan deze speciale viering. Het zangkoor van Hernen en Leur zal onder begeleiding van Huub Peters de kerstviering muzikaal opluisteren.

Naast de mooie muziek zal er door medeparochianen ook een kerstspel worden opgevoerd rondom de geboorte van Jezus en de boodschap van vrede.



Na afloop van de viering is er achter in de kerk gelegenheid om samen te komen onder het genot van glühwein en warme chocolademelk. Dit geeft ons de gelegenheid om na te praten, elkaar te ontmoeten, kerstwensen uit te wisselen en zo de kerstsfeer te

blijven ervaren. Dit is altijd een erg gezellig moment, dus zeker aanbevelingswaardig!

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten. Nodig gerust ook familie, vrienden en buren uit om samen met ons deze bijzondere avond te beleven.

Met warme vredevolle groet,
De werkgroep kerstavond Hernen en Leur

PS Wil je graag mee organiseren of meedoen aan het kerstspel of voorlezen, meld je dan aan via:
gezinsvieringhernenleur@outlook.com

MISINTENTIES:

10 december: Ben en Bets Hendriks-Taks, David Strik

17 december: overleden ouders Weeren-Janssen/Peperkamp-Jansen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts

Kerstmis: Gerda van Heumen-Loeffen, Ben en Bets Hendriks-Taks, David Strik, Ria van Heumen-Loermans, Jan en Pieta de Kleijn, Herman Schreven, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Pieta Verwaaijen-Jacobs, familie Van der Aa-Broekman, Ben Weeren, overleden ouders Weeren-Janssen/Peperkamp-Jansen, Koosje van Heumen-Cobussen, overleden familie Van Heumen-Cobussen, Teun en Marie Guelen, Leo van Lubeek, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Jan en Gerda Schreven-Loeffen, Britt Geurts, Hent van As, Jan van Heumen, Paul Jansen, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Cor en Annie van der Aa-van Casteren, Herman Arts, ouders Reijnen-Pruijs, ouders Zondag-van der Sluijs, Bert van Duifhuizen, Dina Maes-Wijnakker, Marian Maes, overleden familie Hendriks-van Boxtel en Marie-José, overleden familie Welten-van Deursen

1 januari: Koosje van Heumen-Cobussen, overleden familie Van Heumen-Cobussen, Herman Arts

21 januari: Ria van Heumen-Loermans

Gelieve de misintenties van de H. Judocus voor de maand februari vóór 9 januari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com.

EERSTE KERSTDAG VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerststallen. De meer dan honderdjarige kerststal wordt ieder jaar weer met de grootste zorg neergezet. De tweede kerststal, die we destijds van pastor Jos van Minderhout hebben gekregen, is er een met vele figuurtjes uit het landelijke boerendorpsleven. Je komt zeker wel even kijken met je kinderen of je kleinkinderen. Kom, kijk, geniet, en word er stil van.

DE EERSTE VIERING IN HET NIEUWE JAAR

Om 11.00 uur nieuwjaarsviering met Jack Steeghs als voorganger. Na afloop van de viering is er achter in de kerk met koffie of thee een mooi moment om elkaar alle goeds toe te wensen.

GESLAAGDE CROWDFUNDING VOOR DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL VAN DE ST.-JUDOCUS

TREK ALLE REGISTERS € OPEN VOOR DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL VAN DE ST.-JUDOCUS.

Onder dit motto zijn we in oktober gestart met de crowdfunding en er is enthousiast op gereageerd en gedoneerd.



“Een prachtig orgel in een prachtige kerk in een prachtig dorpje”

“zeer de moeite waard, moet behouden blijven”

“dit prachtige orgel moet bewaard blijven en hopelijk nog veel bespeeld”.

Dit zijn enkele van de hartverwarmende reacties die donateurs op de site van de crowdfunding hebben geschreven en waaruit blijkt dat het project een snaar heeft geraakt bij de inwoners van ons dorp. We zijn dan ook bijzonder blij dat de crowdfunding is geslaagd. Dankzij een genereuze laatste donatie is het streefbedrag van € 10.000,- volledig gehaald en zijn onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Alle donateurs die hieraan hebben bijgedragen willen we dan ook van harte bedanken voor hun ondersteuning. Mede dankzij uw bijdragen zal het orgel straks weer in volle glorie klinken. De uitvoering van de restauratie is inmiddels in volle gang en daarover zullen we een volgende keer wat meer vertellen.

De contactraad



H. JOZEFKERK - ALVERNA

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 2023

De kerk was op 2 november mooi versierd. Het was goed om Allerzielen weer te vieren. De gedachtenisprentjes met de brandende kaarsen voor de 23 overleden van het afgelopen jaar waren erg devotievol. Door omstandigheden zijn er helaas geen foto's, ook niet van de graven. Het was ondanks het slechte weer een goed bezette kerk, de meeste mensen hadden zich er niet door laten tegenhouden. We hadden een hele mooie dienst, helaas zonder koor (de organist die zou vervangen was ook ziek). Toch werd er goed meegezongen met de liedjes die pastor Lara had uitgezocht, dat schiep weer een band.

Na de dienst gingen we met het kruis en wijwater naar het kerkhof. De kaarsjes waren daar weer door enkele oud-leden van het jongerenkoor geplaatst en ze brandden nog goed. Onze dank is hier groot voor. De graven werden gezegend, wat door de mensen in dank werd afgenomen. Ook waren er veel mensen bij de graven, wat toch een mooie gedachte is. We mogen ondanks het slechte weer spreken van een mooie Allerzielenviering, vol devotie, met de gedachten bij onze dierbare overledenen.

Anny Rosmalen



H. DAMIANUS - NIFTRIK

KERSTMIS 2023

• In de geloofsgemeenschap H. Damianus is er op kerstavond 24 december een eucharistieviering om 20.00 uur. Pastor J. Leo is de voorganger en het parochieel zangkoor zal zingen.

Ook dit jaar is er na afloop gelegenheid om onder het genot van een glaasje glühwein of een beker chocomelk wat na te praten.

• Op eerste kerstdag is er om 11.00 uur een gezinsviering. Voorganger is pastor Hennie Witsiers. De kinderen zorgen voor het kerstspel en voor de zang.

De kerk blijft die dag tot 12.30 uur open om iedereen de gelegenheid te geven een bezoekje aan de kerststal te brengen.

• Op nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een viering. Dan is pastor Hennie Witsiers de voorganger en het koor zal zingen.

U bent bij alle vieringen van harte uitgenodigd.

We wensen u een zalig en gezellig kerstfeest toe. En een gezond en gelukkig 2024.

De contactraad



ALLERZIELEN IN BALGOIJ

Op zaterdagavond 28 oktober vierden we Allertzielen in de Johannes de Doperkerk te Balgoij. Een drukbezochte viering met veel licht en vuur binnen en buiten de kerk. We noemden de vijf mensen die het afgelopen jaar overleden waren bij name, nabestaanden werd gevraagd om een kaars voor hen aan te steken op de tafel voor het altaar en voor elk was er een hart gemaakt van klei. Aanwezigen hadden ook waxinelichtjes aangestoken en die bij



de kaarsen geplaatst. Ook bij deze lichtjes hoorde een naam, misschien wel meer dan één naam. Namen doen ertoe. Aan het begin van het leven krijgen mensen een naam. Een naam waarmee een kind, gekend wordt, een identiteit krijgt. Namen onthullen vaak verbindingen binnen families, en soms dragen



ze een diepere symbolische betekenis. Er zijn ook namen die gewoonweg mooi of uniek zijn. Namen dragen een aanzienlijke betekenis. Hoewel een naam niet het volledige verhaal vertelt, verzamelt het in de loop van het leven alle kenmerken van de mens die eraan verbonden is. Een naam is geen loze kreet, maar zegt echt iets over wie jij bent, zo krijg



je een hart. En die namen en harten krijgen kleur in de loop van het leven. Ze zijn verbonden met wat mensen meemaken. Met Allertzielen zweven de namen en de harten van mensen die ons lief zijn door de ruimte. Door hun namen te noemen, hardop of in gedachten, zijn ze weer even hier bij ons. Zolang als hun namen blijven klinken en we hun hart kunnen voelen, blijft de herinnering levend.

Als er ooit een dag komt dat we niet samen kunnen zijn, hou me dan in je hart, ik zal daar altijd blijven....

Na de viering zijn we naar buiten gegaan naar het kerkhof. Een kerkhof vol licht en vuur, waar pastor Hennie Witsiers de graven zegende en tijdens, of na het zegenen van de graven konden mensen een korte boodschap op papier in het vuur leggen gericht aan diegene die zij misten. Die boodschappen stegen dan met de rook op als zijnde Hemelse Post.

Piet van Erp



JEZUS IS GEBOREN!

KINDERKERSTNACHTMIS 24 DECEMBER OM 17:30 UUR IN
BALGOIJ



Beste ouders, kinderen, opa's en oma's en andere parochianen. Ook dit jaar vieren we in Balgoij weer Kerstmis met en voor de kinderen. Het wordt een

heel bijzondere avond met mooie kerstliederen en het kerstverhaal uitgebeeld door jong en oud samen. Alle kinderen mogen verkleed als herder of schaap naar de kerk komen en kunnen meedoen met het kerstverhaal. De H. Mis wordt voorgedaan door pastor Yves Mambueni en muzikaal ondersteund door Mazing Joy. Zo gaan we de geboorte van Jezus onze Verlosser vieren op kerstavond. Jul- lie zijn allemaal heel hartelijk welkom.

Wergroep gezinsviering



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

• De Allerzielenviering op 5 november werd druk bezocht. Daar kijken we, ook omdat het een mooie en goede viering was, tevreden op terug.

• Op 13 november was de Apostelvergadering in onze kerk. Zonder aan borstklopperij te doen wil ik vooral de mensen achter de schermen hartelijk bedanken voor hun inzet. Het liep als een trein.

In de Apostelvergadering is aangekondigd dat er gesleuteld gaat worden aan het vieringschema. Gevolg is dat het totaal aantal vieringen in de parochie verminderd gaat worden, maar hoe dat er voor de diverse kerken uit gaat zien, wordt nog bekeken.

• Op 15 december draaien we weer een film. Elders in deze uitgave vindt u meer informatie. En zo blijven we actief bezig in en rond onze kerk. Dat doen we met een mooie club aan vrijwilligers, maar langzaam wordt dit clubje wel kleiner. Mocht u, op wat voor manier ook, bij willen springen, laat het ons weten.

• Daarnaast is er op 22 december een kerstconcert in onze kerk en ook daarover vindt u op pagina 3 nadere informatie.

• Aan het einde van ieder jaar dient elke kerk een wensenlijstje in bij de parochie voor de begroting. Ons lijstje was erg kort. We hopen dat het schilderwerk aangepakt gaat worden.

• Kort geleden is Gerard Broekhuijsen helemaal gestopt met zijn vrijwilligerswerk. Twee jaar geleden hebben we hem in het zonnetje gezet, toen hij gestopt is als koster/lector. Nu mag niet onvermeld blijven dat Gerard zich driekwart eeuw heeft ingezet voor de kerk. Dat verdient hulde en veel dank.

• De advent is begonnen en de kerstperiode komt er dus aan. In het vieringschema staan voor ons drie vieringen.

• Op dinsdag 19 december vindt de kerstviering voor de ouderen (55-plus) plaats en deze begint om 14.00 uur. Op eerste kerstdag en op oudjaarsdag is de viering op de gebruikelijke tijd van 9.30 uur. In al deze vieringen is Hennie onze voorganger en zingen we samen met het Emmanuelkoor. Op oudjaarsdag drinken we na afloop koffie/thee met iets erbij.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE



Ook in de donkere dagen van het jaar blijft de herberg gewoon open. Op de woensdagen 20 december en 3 en 17 januari bent u tussen 10:00 en 11:30 uur van harte welkom voor een kopje koffie en thee en wat erbij. U kunt gewoon binnenlopen en ook nog iemand meebrengen.

Tini Poos

DE BLIJDE BOODSCHAP

Hoe ver reikt de blijde boodschap? Ook uit het bijgaande lijkt dat dit gelukkig niet beperkt blijft tot binnen de kerkmuren. In De Gelderlander van 13 november stond een artikel over onze paus.

Het GP-mannetje had daar een mooie gedachte bij.

Tini Poos

Lhbt'ers zijn welkom in kerk

Paus Franciscus staat doop van iedereen toe.



Nog even dit
Lhbt'ers zijn
welkom in kerk

Blijde boodschap



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 1 november werd er in de H. Antonius Abt te Nederassel een Allerzielenviering gehouden. Normaal is deze altijd geweest op 2 november maar wegens omstandigheden deze keer niet.

Een drukbezochte viering die in een nieuwe opzet gehouden werd. De avondwakegroep had deze keer gekozen voor een andere opzet die, gezien de reactie van de bezoekers, een positieve verandering was.

Zoals ook de uitleg van onderstaande tekening:



Urban Art door kunstenaar Pejac
Silvestre Santiago

*Wat we zien is misschien een beetje ongewoon voor in een Allerzielenviering;
aan de ene kant merken we een hoop stenen, iets wat er uitziet als een sterk huis;
maar wat sterk is, kan in de storm barsten gaan vertonen;
en eigenlijk zijn het geen barsten, maar takken en twijgen waarvan sommige al uitlopen en bloesems dragen;
en op één van die takken zit een vogel die doet denken aan de verre lente en de bloemen misschien...*

Er is altijd hoop, zegt het plaatje.

Samen met het koor Mazing Joy mogen we terugkijken op een viering met vernieuwende teksten en liederen.

URNENGRAVEN

Op de begraafplaats in Nederassel zijn eens vijf urnengraven geplaatst om de urn met as van dierbare overledenen een herinneringsplek te kunnen geven voor nabestaanden. Eind vorig jaar is het laatste urnengraf uitgegeven. Om in de toekomst de mogelijkheid te bieden aan parochianen een urn te kunnen plaatsen op de begraafplaats in Nederassel zijn er onlangs vijf nieuwe urnengraven geplaatst.

Met de aanvulling van deze urnengraven kan de begraafplaats een mooie herinnering blijven aan overleden parochianen. Tot nu toe worden alle werkzaamheden op de begraafplaats door een mooie groep vrijwilligers gedaan. Bij deze onze dank aan de vrijwilligers die twee keer per maand

op de maandagmorgen ervoor zorgen dat ons kerkhof er steeds netjes uit blijft zien.

De contactraad





VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 30 OKTOBER 2023

BOUWKUNDIGE ZAKEN

Op 15 september zijn de verwarmingsketels in de pastorie gecontroleerd. Aan beide kachels blijkt veel onderhoud noodzakelijk te zijn. De ketel in de kerk is nog niet gecontroleerd. We hopen dat ook deze snel aan de beurt komt.

Voor de reparatie van de scheur in het Antoniusbeeld bij de ingang van de kerk is een offerte opgevraagd.

NIEUWE VRIJWILLIGERS NOG STEEDS NODIG

De contactraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden en naar een extra koster voor een aantal zondagen per jaar en/of voor uitvaarten. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar: secretaris.contactraad.hantoniusabtoverasselt@detwaalfapostelen.nl

NIEUW ORGEL

Op 20 oktober is het Johannusorgel dat in de absis van onze kerk stond, vervangen door een orgel van het merk Domus. Dit omdat het Johannusorgel al enige tijd haperingen vertoonde. De dirigent van het gemengd koor heeft het 'nieuwe' orgel voor onze kerk weten te verkrijgen als schenking uit een nalatenschap. Het koor is er erg blij mee.

CLUSTERS

De parochie wordt ten behoeve van het vieringenrooster verdeeld in drie clusters, naast de hoofdkerk in Wijchen. Overasselt zal samengaan met Balgoij, Heumen en Nederasselt.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Diakenwijding Frits Hendriks
- Apostelvergadering 13 november

SCHENKING ORGEL



Gemengd koor Sint-Cecilia is erg blij met de schenking van een orgel. Het oude orgel was aan vervanging toe. De dirigent van ons koor zag in de krant een advertentie staan waarin de familie Gerritsen uit de Achterhoek aangaf dit orgel te willen schenken. Het orgel is van een zus geweest, die drie jaar geleden is overleden. Zij was dirigent van een aantal

koren en wilde dat het orgel op een goede plaats zou komen. Frans, onze dirigent, heeft gereageerd op deze advertentie en aangegeven dat wij erg blij zouden zijn met het orgel. Tot onze grote vreugde is de keus op ons gevallen. De eigenaar heeft het orgel zelf gebracht en met behulp van een aantal sterke buurtgenoten is het op vrijdag 20 oktober in de kerk geplaatst. Kosteres Hennie heeft ons daarbij van koffie voorzien.

De schenker komt graag een keer met zijn familie bij een viering, om mee te zingen en te genieten van onze mooie kerk. Daarvoor nodigen wij hen graag een keer uit.

Anke Hermsen,
voorzitter gemengd koor Sint-Cecilia

KERSTCONCERT OVERASSELT

Op zondagmiddag 17 december a.s. zullen het koor Engsele en het klarinettenensemble Mooi van Hout van muziekvereniging KNA onder leiding van Emiel Hoefnagel en Wim Romeijn het langzamerhand traditionele kerstconcert verzorgen in de Antonius Abtkerk te Overasselt. Na afloop zal rond een warme vuurkorf de bezoekers glühwein, warme chocomel en krentenbrood worden aangeboden. De toegang is vrij, al is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. Aanvang 15.00 uur. Tot dan! U bent allen van harte welkom!



GILDEVIERING OVERASSELT

Op zondag 14 januari 2024 is er om 11 uur een feestelijke gildeviering in de St. Antonius Abtkerk te Overasselt, met zang van het gemengd koor Sint-Cecilia. Graag nodigen wij u uit voor deze viering: u bent van harte welkom.

Tijdens de gildeviering wordt de gezegende koningsplaat aan onze koning John Jacobs overhandigd. Het gilde Sint-Antonius Abt is op 30 mei 2018 heropgericht en sindsdien hebben wij ook nog de coronaperiode getrotseerd. Hoewel er weinig tot geen middelen beschikbaar waren, is het enthousiasme van de broeders en zusters van het gilde in alle opzichten erg groot. Er wordt veel samengewerkt met plezier en alles in goed overleg, zowel voor jong als

oud. De broeders en zusters mogen trots zijn op wat er bereikt is in een zeer korte periode.



CONCERTEN EEN VOOR TWAALF: 'OVER DE EINDER'

Nieuwsgierig kijken de zangers van Een voor Twaalf uit naar hun eigen concerten, komende januari. Gastdirigent Luc Anthonis – veelzijdig en zeer ervaren musicus uit Antwerpen - trakteerde op een sprankelende en ambitieuze kennismakingsrepetitie. Dit belooft wat voor de concerten! Het programma is gevarieerd, zoals u van dit koor gewend bent. Het bijzondere trio Melocorde speelt het intermezzo op strijkinstrumenten uit verschillende landen.

DE MENS EN ZIJN VERGANKELIJKHEID

Het programma bevat werken van onder meer Dusapin, Elgar, Glass, Holmboe, Mauersberger, Rautavaara en Roth. Het gaat over de mens en vergankelijkheid en alle vragen die dat met zich meebrengt. Wie zijn wij? Wij bestaan niet op zichzelf; wij zijn wie we zijn, dankzij de ander. En wanneer zijn wij echt wie we zijn? Soms zien we spoken, zoals in Holmboe zijn 'Wee wee man'. Druk maken we ons over hoeveel, wie, wat en wanneer? Oorlog kwelt ons met droefenis en verlatenheid. En aan den einder... is er de vurige wens naar gerechtigheid, naar het Licht dat mag schijnen in de eeuwigheid. Laat ons thuiskomen in het paradijs. Ontferm u over ons.

EEN VOOR TWAALF

Een voor Twaalf zingt twee projecten per jaar onder wisselende dirigenten. Twaalf geoefende zangers uit Nijmegen en wijde regio, studeren in korte tijd zelfstandig de muziek in. Op uitnodiging verzorgt steeds een andere dirigent de muzikale afwerking. Dit concept zorgt sinds 2010 voor interessante en spannende concerten waarbij de musici onbekend repertoire zeker niet schuwen.

LUC ANTHONIS

Hij behaalde diploma's in koördirectie, dwarsfluit, kamermuziek en harmonie aan het conservatorium te Antwerpen. Hij volgde masterclasses bij Eric Ericson, Péter Erdei, Jan Eelkema, Hans van den Hombergh



en vele anderen. Hij dirigeert diverse koren, is docent koördirectie aan het conservatorium van Antwerpen en veelgevraagd jurylid op (inter)nationale koorwedstrijden.

CONCERTDATA

Zaterdag 20 januari – Nijmegen, Antonius Abtkerk, Dennenstraat 125. Aanvang 20.00 uur

Zondag 21 januari – Overasselt, Antonius Abtkerk, Hoogstraat 9. Aanvang 15.30 uur

Entree: vrijwillige bijdrage

www.eenvoortwaalf.nl

www.melocorde.nl

Een voor Twaalf

EEN STUKJE GESCHIEDENIS



Het Liber Mortuorum (boek der overledenen) van de voormalige parochie Overasselt is vanaf 1840 bewaard gebleven. Bij de aantekeningen daarin wordt meestal alleen

de naam van de overledene genoemd met de naam van zijn of haar huwelijkspartner of ouders, plus de geboorte- sterf- en begraafdatum. Een enkele keer is er echter interessante extra informatie toegevoegd. Zo kwamen wij een overlijden op 10 januari 1926 tegen van een driejarig meisje. Zij woonde aan de rand van Overasselt, op de 'Kleine Diervoort', aan de grens met Wijchen en Hatert. Hoewel ze tot de parochie Overasselt behoorde, is ze begraven in Hatert, omdat men volgens de Latijnse tekst in het overlijdensboek "noch per boot, noch over de weg op onze begraafplaats kon geraken". Dit kwam omdat in de ochtend van Oudejaarsdag 1925 de dijk tussen Over- en Nederasselt was doorgebroken. Overasselt en de dorpen in de omgeving liepen onder water en tot medio januari 1926 waren de meeste wegen in en rondom onze dorpen onbegaanbaar. Burgerlijke aangifte van het overlijden werd ook pas in februari gedaan, want: "wegen den watersnood kon aangifte niet tijdig plaats hebben".

Het kind was toen al begraven in Hatert.



De kerk van Hatert stond net aan de andere kant van de rond die tijd in gebruik genomen Hatertse brug over het in de twintiger jaren gegraven Maas-Waalkanaal. Deze neogotische kerk is in 1967 gesloopt, toen de brug werd vervangen door de huidige brug. De begraafplaats (uit 1860) lag aan het Kerkstraatje (nu Angerensteinstraat) en bestaat nog steeds. Maar het oude kindergraf is vermoedelijk niet meer te vinden.

Foto's: Dijkdoorbraak Overasselt en Nederasselt,

De oude kerk van Hatert in 1925

(Bron: Katholieke illustratie/RAN,

Beeldbank Regionaal Archief Nijmegen)



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 4 november hebben minstens zeventig parochianen de diakenwijding van onze Frits Hendriks meegemaakt. Het was een intense viering met een inspirerende bisschop Gerard de Korte als voorganger. De viering is nog terug te kijken op <https://www.youtube.com/@sintjandenbosch/streams> (selecteer dan de betreffende viering).
- Op 7 november praatte Ramon Roks de contactraad bij over de organisatie van het levend kerstverhaal op 16 december. De samenwerking met de protestantse streekgemeente en Parousia maakt het mogelijk dat het een fijn evenement gaat worden. Er wordt een looproute door de parochietuin uitgezet, op het kerkplein zal een levende kerststal staan en in de kerk zal de kerststal te bewonderen zijn.
- Met vertegenwoordigers van onze vier koren hebben we gesproken over het voorstel van SDG over een nieuwe kooropstelling. Het probleem van SDG is namelijk dat de dirigent vanachter de vleugel het koor moet leiden, dan is de afstand tot de koorleden te groot. Koren die een dirigent hebben die voor het koor staat hebben dat probleem niet en die koren wijzen juist op de voordelen van de huidige plaats: Van daaruit kan de dirigent samenzang stimuleren of armgebaren doorgeven. Omdat de vleugel en de koorbankjes niet eenvoudig te verplaatsen zijn, ligt een nieuwe kooropstelling die voor alle koren acceptabel is, niet meteen voor de hand. Besloten is om via het parochiebestuur en het bisdom een deskundige om advies te vragen.
- Allerzielen is ondanks de wind- en regenvoorspellingen goed verlopen. De viering zelf werd goed bezocht en gelukkig was het tijdens de gravenzegening droog. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
- In 2024 gaat de contactraad op de vierde dinsdag van de maand vergaderen, omdat we dan meestal in de grote zaal van het parochiecentrum terecht kunnen.
- Op dinsdag 28 november gaan vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen de organisatie van de kerstperiode bespreken.
- In de Apostelvergadering van 13 november kregen we antwoord op onze vraag wat de energiematregelen in onze kerk hebben opgebracht. Het gasverbruik blijkt afgelopen jaar bijna 40% lager te zijn geweest dan het jaar daarvoor, maar vanwege de sterk gestegen prijs blijft het nog steeds nodig om het gasverbruik te beperken tot de vieringen op zon- en feestdagen en bij uitvaarten. Helaas hebben de kerkgangers gemerkt dat onze cv-installatie afgelopen weken meerdere keren niet goed werkte.
Theo van der Weegen

ACTIVITEITEN ROND KERSTMIS 2023 EN JAARWISSELING

In de week van 11 december gaan de vrijwilligers van de tuingroep de kerststal in onze kerk met de grootste zorg en zeker met plezier weer opbouwen. Met het evenement 'Het levend kerstverhaal' op zaterdagavond 16 december kunt u deze kindvriendelijke stal al aanschouwen. Tijdens de kerstdagen en oud- en nieuwjaar is de kerk ook geopend om u de gelegenheid te geven om onze prachtige kerststal te komen bezichtigen. U komt toch zeker wel even met uw kinderen of uw kleinkinderen? Kom, kijk en geniet en word er stil van ... Tijdens het 'Kindje Wiegen' is de kerk open na de zondavievieringen van 11.00 uur op:
1^e kerstdag 25 december tot 15.00 uur*
2^e kerstdag 26 december tot 17.00 uur
Oudjaar 31 december tot 17.00 uur
Nieuwjaar 1 januari 2024 tot 15.00 uur*.

* Op deze dagen is de kerk wel open, maar vanaf 15.00 uur bent u in de gelegenheid om de Engelstalige kerst- resp. nieuwjaarsviering bij te wonen. Na afloop van deze vieringen is er altijd een gezellig elkaar ontmoeten.

Op **kerstavond**, 24 december, is er in onze kerk om 22.00 uur een kerstnachtviering met als voorgangers Yves Mambueni en Frits Hendriks met muzikale medewerking van het Parnassuskoor. Na afloop van deze viering bent u van harte uitgenodigd uitgenodigd om samen met de pastores een gezellig moment samen te zijn onder het genot van een beker warme chocolademelk.

Jaarwisseling

Op zondag 1 januari is er om 11.00 uur een nieuwjaarsviering, een feestelijke viering met medewerking van ons mooie koor SDG. Na afloop van de viering is er achter in de kerk met koffie en/of thee een moment voor een gezellig samenzijn en elkaar alle vreugde en goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen. Wij nodigen u allen van harte hiervoor uit.

De contactraad wenst eenieder een vreugde- en sfeervolle kerst. En daarna wensen wij u allen een gelukkig, goed en gezond 2024 toe.

Ton Wouters

ZINGEND DE KERSTDAGEN TEGEMOET

Het wordt bijna een traditie, het optreden van popkoor EVENT in een van de weekenden voor Kerstmis. Ook dit jaar 2023 zal het koor weer een mooie uitvoering verzorgen in onze kerk. Samen met het koor, dat een mooi repertoire van kerstliederen op het programma heeft staan, gaan we in fijne samenwerking zingend de kerstdagen in.

Het optreden van EVENT is in de Antonius Abtkerk, op zondag 10 december van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Wij hopen dat u daar in grote aantallen aanwezig bent. De toegang tot dit optreden is gratis. Aan het eind van het optreden kunt u uw waardering voor het concert in een donatie laten blijken. Vanzelfsprekend is iedereen welkom bij dit optreden.



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

KERSTSPEL IN DE PASCHALISKERK

Ook dit jaar is er weer een kerstspel voor gezinnen met jonge kinderen op kerstavond. Een groepje enthousiaste muzikanten zal voor de muzikale begeleiding zorgen met bekende kerstliedjes en er is een mooi verhaal dat door kinderen gespeeld wordt. Wees welkom!

24 december om 16.30 uur in de Paschaliskerk

Ben je kind of ken je kinderen die het leuk zouden vinden om mee te spelen? Laat dat dan even weten aan Els Bergman (bergj1953@gmail.com), Linda van Nieuwamerongen (linda@detovercirkel.nl) of Lara van der Zee (lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl). We zullen een keer van tevoren oefenen.

'PAK WAT JE NODIG HEBT, GEEF WAT JE KUNT MISSEN'

DAT IS HET MOTTO VAN ONS WEGGEEFKASTJE:

'WIE GEEFT WAT HIJ HEEFT, IS WAARD DAT HIJ LEEFT'.

Met deze gedachten beginnen wij de maand december. Voor velen een dure maand. Te denken aan Sinterklaas, de komende kerst en vergeet niet de energie. Met de feestdagen in het vooruitzicht, de een wordt er blij van, voor de ander kan het een last zijn.

Zeker voor gezinnen met een minimuminkomen, de mensen met een uitkering of mensen op leeftijd die van de AOW moeten rondkomen voelt dit niet altijd als een feest. In onze Mariakapel bevindt zich het weggeefkastje, waar eenieder die dat nodig heeft, gebruik van kan maken. (Onze Mariakapel is alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.)

Enkele maanden was het wat rustig, maar de laatste maand wordt het kastje weer ruim gevuld en dankbaar gebruikt door hen die er blij van worden. Onze oproep bij deze blijft, blijf ons kastje vullen, geef wat u (over) heeft en maak er de minderbedeelden blij mee zodat ook zij een mooie Sinterklaas en Kerstmis mogen/kunnen vieren.

Met dit mooie initiatief kunnen en willen wij er zijn voor elkaar. Zeker ook in onze gemeenschap zijn er stille armen. Leeftijd maakt hierbij geen verschil. Schroom niet om gebruik te maken van het aanbod. Het is er om u, om jullie, tegemoet te komen zodat ook jullie kunnen en mogen genieten van mooie dagen.

Dit alles gegeven met liefde en uit een goed hart voor jullie neergezet.

Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft.

Wij wensen u allen een gezellig sinterklaasfeest, mooie kerstdagen en een gezond 2024.

Werkgroep Mariakapel



UIT HET ARCHIEF

OP BEZOEK BIJ: JAN DE HAAN (IN 2 DELEN)

In deze aflevering van de Apostelbode gaan we op bezoek bij Jan de Haan. Hij woont in Drunen en heeft een huis propvol bidprentjes. Voor elke dode heeft hij wel een plekje in de kast. Meer dan zeshonderdduizend heeft hij er inmiddels, met tal van bijzondere exemplaren, van koning Boudewijn tot president Kennedy.

BIDPRENTJES, ROUW - EN GEBORTEKAARTEN

Op een dag zal ook Jan de Haan sterven. Zoals goed gebruik is in katholieke kringen - het geloof dat Jan van zijn ouders meekreeg - zal ook zijn bidprentje er een markeerpunt zijn dat het tijdige voor het eeuwige is verwisseld. Dat prentje zal echter maar weinig tekst bevatten, zegt de 80-jarige inwoner van Drunen. "Mijn naam, geboorte - en sterfdatum. Hooguit een gedichtje, meer niet. Het wordt zeker geen persoonlijk verhaal." Dat mag in het geval van De Haan met recht opmerkelijk worden genoemd, want een half leven lang verzamelt de geboren Baardwijker bidprentjes, rouw- en geboortekaarten. Hij heeft er ongeveer zeshonderdduizend alfabetisch gerangschikt in ouderwetse ijzeren bakken - en bijna allemaal gelezen. Grote delen in het binnenste van zijn rijtjeshuis zijn ermee overspoeld: het heeft wat weg van een mausoleum voor overledenen op papier. "Bidprentjes, zo heb ik door de jaren heen ontdekt, vertellen bij lange na niet de waarheid", zegt Jan. "Je kent toch het spreekwoord over de doden niets dan goeds? Dat zie je dus terug in die teksten. Er is geen wanklank in te bespeuren, alsof het allemaal heiligen waren. Daarom houd ik het voor mijn praatje heel sober, er moet geen onzin in staan". Hele dagen spendeert Jan aan zijn hobby. Immers Magere Hein zorgt altijd voor klandizie. "Ik ben altijd aan het sorteren, want elke week

kleppert de brievenbus wel een paar keer. Liggen er weer tientallen van die kaartjes en prentjes. Ze kennen me onderhand. Nu ligt er een gigaklus: in Oosterhout is een verzamelaar ermee gestopt. Ze belde me, of ik haar veertigduizend prentjes wilde hebben. Anders gingen ze naar het oud papier. Kun je niet maken, dus heb ik dat spul maar opgehaald. Weet je wat het is: je hebt er wat mee te doen, die verzameling heeft me mooi door die coronatijd gesleept." Jan, die sinds acht jaar weduwnaar is, heeft kinderen. Die talen helemaal niet naar bidprentjes. Dus? "Ze komen allemaal goed terecht, hoor. Een soort archief wil ze graag hebben. Dat is voor mij de drijfveer om door te gaan. Anders was ik er allang mee gestopt."

In de volgende aflevering praten we verder met Jan over zijn bijzondere hobby.

Hans Vermeulen

Bidprentje koningin Astrid van België



Bij een donker raam - een streepje licht - een wezenloos gezicht

Dat licht je aan zou raken,
geen flits of podiumstralers,
maar klein, en ogen-schijn-lijk
onbeduidend breekbaar licht.

Dat licht je aan zou raken,
doordringend, diepgaand licht,
dat trouw is, alle dagen.
Geloof, geen duister overwint.

Dat dit licht ook jou aan mag raken,
dat is onze kerstwens

DE REDACTIE EN HET BESTUUR WENSEN U ALLEN EEN GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN GOED 2024



Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Marietje van Beuningen-van den Hoogen

* 28-01-1928 † 17 oktober 2023

Marietje is de weduwe van Hent van Beuningen. Uit hun liefde werden zeven kinderen geboren. Haar jongste zoon is op zeer jonge leeftijd gestorven. Het verdriet heeft zij geheel haar leven in stilte gedragen. Zij mocht de trotse oma zijn van achttien kleinkinderen en de overgrootoma van tien achterkleinkinderen. Het elfde achterkleinkind is op komst. Zij heeft altijd klaargestaan voor haar gezin zoals een zorgzame moeder en oma betaamt. Niets was te veel voor haar en tot het laatst heeft zij de regie in eigen hand gehouden. Zij genoot van haar klein- en achterkleinkinderen, zoals ze ook kon genieten van eenvoudige kleine dingen. Zij hield niet van poespas, geen luxe. Zij was een tevreden mens. Voor het vrijwilligerswerk was zij ook niet bang. Bij de KBO was ze een graag geziene gast. Vele herinneringen aan haar zijn er, en deze zullen voor altijd gekoesterd worden. Op maandag 23 oktober 2023 hebben wij in de H. Annakerk te Bergharen afscheid genomen en hebben we haar opnieuw verenigd met Hent en haar zoontje.

Riekie Schiks-van der Sanden

* 3 maart 1925 † 21 oktober 2023

Riekie, een liefdevolle en sterke vrouw, is na 98 jaar in dit leven, op weg naar een volgend. Een lang, vooral gelukkig en zeker overvol leven in het teken van zorgzaamheid. Ze kwam haar man Gerard tegen toen hij als tuinman de groente kwam afleveren, in de keuken van de psychiatrie waar zij werkte. Zij kregen negen dochters, die zij heeft opgevoed met rust, reinheid en regelmaat, maar veel meer nog met actief leven, altijd rondom dieren. Zij hebben gelukkige jaren gehad aan de Hatertseweg en later in Overasselt. Sterke mensen die samen bijna zeventig jaar mochten delen. Intussen zijn hun dochters, de moeders en oma's van klein- en achterkleinkinderen. Toen Gerard wegviel bleef Riekie achter. De aandacht en de goede zorg die ze van iedereen in dat grote gezin ontving, kon het gemis niet goed maken. Met steun van Maria, die haar een leven lang terzijde stond, is zij gegaan. Haar uitvaart was in de H. Antonius Abt in Overasselt, waarna zij werd begraven op het kerkhof bij haar man.

Truus Stuart-Janssen

* 5 oktober 1931 † 4 oktober 2023.

Als jongste groeide Truus op in een gezin met vijf zussen en twee broers. In 1955 trouwde ze met Toon Stuart en samen hadden zij vier kinderen. Zui-

nigheid, eenvoud en hard werken was waar Truus haar kinderen mee opvoedde. Truus hechtte waarde aan samenzijn in gezelligheid. Het leven kwam dan ook even stil te staan toen ze op haar vijfenvijftigste ernstig ziek werd. Maar ze kwam er bovenop. Na het overlijden van haar man in 2015 en ondanks haar fysieke tegenslagen bleef Truus zo goed en zo kwaad als het kon activiteiten en gezelligheid zoeken in het sociale netwerk in haar omgeving en haar eigen huis was heilig. Toen het duidelijk was dat ze er niet meer zelfstandig kon blijven wonen, liet Truus de strijd tegen haar ongemakken los. Op 10 oktober hebben wij afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna ze werd begraven bij haar man op het naastgelegen kerkhof.



Thea Oosterhout-Boschman

* 24 maart 1943 † 24 oktober 2023

Thea is de weduwe van Jan Oosterhout, die op 24 juni is overleden. Thea zorgde al op jonge leeftijd voor de sociale cohesie in het gezin. Na de basisschool volgde ze de middelbare meisjesschool. Zij bruisde van de ambities op het educatieve vlak, maar raakte ook tot over haar oren verliefd op Jan. In oktober 1963 vond hun bruiloft plaats. Thea vervulde haar rol met verve. Een warm thuis werd gecreëerd aan de Ringlaan en Jan werd door dik en dun gesteund. Hun liefde werd voltooid door de geboorte van drie zonen. Met de komst van de kleinkinderen werd haar leven nog rijker. Oma's discipline en structuur kenden ineens een meer rekbare invulling. Zwitserland werd een favoriete bestemming voor de invulling van vakanties met het jongste kroost. Oma genoot met volle teugen. De constatering van dementie was een hard gelag. Na Jans recente overlijden werd het eenzamer in huis. De laatste drie weken sloeg het tij om. Zij leek het hoofd in de schoot te leggen. Wij hebben op zaterdag 28 oktober afscheid van haar genomen in de H. Antonius



Abtkerk te Wijchen. Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden.

Mien Peters-Rosmalen

* 25 augustus 1932 † 28 oktober 2023

Stilzitten was er voor Mien, in het drukke bakkersgezin met negen kinderen niet bij. Er was altijd wel werk en als het nodig was stond ze klaar om te werken. In 1956 trouwde ze met Jan Peters. Zij moest haar eerste baan bij aannemer Giesbers opzeggen. Zij werkte iedere dag mee in de slagerij. In de loop der jaren kwam daar de zorg van zes kinderen bij. Een leven van lang werken en verzorgen, dat was Mien ten voeten uit. De zes kinderen, de vijftien kleinkinderen en het eerste achterkleinkind waren erg belangrijk voor haar. Ze vergat nooit een verjaardag en stond altijd voor iedereen klaar. Een ongelukkige val veranderde haar leven voorgoed. Lange tijd hield ze de moed erin totdat ze uiteindelijk de strijd moest opgeven. Op vrijdag 3 november heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna we Mien opnieuw verenigd hebben met Jan, op het kerkhof aan de Elckerlycweg te Wijchen.

Jan(tje) Bonnet

* 1932 † 4 november 2023

Jan is geboren in Amsterdam en groeide op in een gezin met acht kinderen. Door de oorlog zat hij op verschillende scholen en moest al vroeg gaan werken, zoals dat in die tijd ging. Jan ging al vroeg bij het kerkkoor in Amsterdam. Tijdens de hongervinter moest hij mee eten sprokkelen en bloembollen

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



eten. Zijn zussen waren daardoor erg verzwakt en werden uitgezonden naar families in Nederasselt en Overasselt. Later moest Jan in dienst en werd geleverd in de Generaal De Bonskazerne in Grave. Zijn zus vroeg hem eens op bezoek te gaan bij de familie Derks in Nederasselt en daar leerde hij zijn vrouw Ina kennen. In 1959 trouwde hij met Ina en zij gingen in Nederasselt wonen. Zij kregen twee zonen en Jan burgerde snel in en werd lid van het gemengd koor en ook van de fanfare Wilhelmina. Jan was een trouw man, trouw aan zijn vrouw Ina tijdens haar ziekte. Ruim 75 jaar lid geweest van het koor, altijd lid van de fanfare geweest en trouw aan de kerk die hij wekelijks bezocht. Op 10 november hebben we in de kerk van Nederasselt zijn uitvaart gevierd en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Ciska Hermsen

* 10 november 1941 † 10 november 2023

Samen met Henk en hun drie zonen heeft Ciska tot vorig jaar altijd in de Woezik gewoond en was daar heel actief in de gemeenschap. Ciska was een echt mensenmens. Ze was lid van vele verenigingen en droeg ook graag haar steentje bij als vrijwilliger. Zo heeft ze jarenlang namens de Paschaliskerk zieken bezocht in de Woezik. Ze ging er ook graag op uit, met het gezin, met hun trouwe fietsvrienden of alleen met Henk. Vele landen hebben ze zo bezocht, liefst naar de zon. Nog geen jaar geleden besloten ze de stap te zetten om van hun huis te verhuizen naar een appartement in het centrum. Kort daarna overleed Henk plotseling en niet lang daarna kwam ook Ciska zelf erachter dat ze ziek was. Toen ze uiteindelijk naar het hospice ging was ze heel blij dat er een plekje voor haar was in Wijchen zodat ze tot het eind verbonden kon blijven met haar familie en haar vele vrienden. Op 18 november hebben we afscheid van haar genomen in het crematorium in Beuningen.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/ kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.

ZORGZAAM

Soms kom je zoveel goedheid tegen dat je er geen woorden voor hebt maar ik doe een poging. Mensen leven hun leven in voor - en tegenspoed, gaan dagelijks naar hun werk, voeden de kinderen op en zijn ook nog mantelzorger. En dan ineens ben je van middelbare leeftijd, zie je familie, vrienden en kennissen grijs worden en kleiner, wordt een glimlach omringd door plooitjes en rimpeltjes. Je staat aan het begin van je oude dag en rimpels worden nog dieper. Sommige mensen hebben het geluk dat ze tot op hoge leeftijd kaarsrecht door het leven gaan, maar dat is lang niet iedereen gegeven. Een groot deel van mijn leeftijdgenoten is wat de gezondheid betreft wekelijks bezig met het vullen van de vakjes van het medicijndoosje.



Je leven kan een heel andere wending krijgen als je onverwacht ernstig ziek wordt en in het ziekenhuiscircuit belandt. Dan ontdek je hoeveel mensen er voor jou keihard werken en meedenken om jouw leven weer op de rails te krijgen. Artsen, verpleegkundigen, baliemedewerkers, het is één grote stroom van zorgmedewerkers waarin je terecht komt.



Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambuëni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Frits Hendriks	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraal werker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraal werker	06-13659042
Ramon Roks	coördinator	06-19864645
	missionaire parochie	

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HEILIGE FAMILIE

JEZUS - MARIA - JOZEF

'Jullie leggen altijd zo de nadruk op gezinnen. En dan liefst een vader en moeder met een paar kinderen. Dat is niet meer van deze tijd. Realiseren jullie je niet dat er tegenwoordig veel meer mogelijkheden zijn om je leven met anderen te kunnen leiden?' In de tijd dat we begonnen met Apostelen 2.0 kreeg ik het voorgaande in meerdere varianten als feedback te horen. Sinds tweeënehalf jaar bieden wij als parochie De Twaalf Apostelen de voor de doelgroep kinderen vertrouwde leertrajecten van communie en vormsel aan als een compleet en doorlopend gezinspakket – inclusief meerdere leeftijdsgroepen én inclusief ouders/verzorgers. Wat een rijkdom! Gezin en familie zijn fundamenteel in de parochie, omdat het gezin de kleinste denkbare schaal van samenleven is. Het gezin is daarmee ook de kleinste denkbare schaal waar het geloof tussen generaties zichtbaar, inge oefend en doorgegeven wordt. Je zou dan kunnen verwachten dat in de Bijbel het jonge leven van Jezus ruime aandacht krijgt. Dat is niet het geval. We weten heel weinig over zijn jonge jaren. De spaarzame lezingen die er zijn staan in de driejaarlijkse cyclus van de liturgische kalender als volgt gerosterd:

A-jaar (advent 2022 – 2023):

1^e lezing: Respecteer je ouders
(Wijsheid van Jezus Sirach 3, 2–7 . 12–14)
2^e lezing: Anders leven (Kolossenzen 3, 12–21)
Evangelielezing: De vlucht naar Egypte
(Matteüs 2, 13–15 . 19–23)

B-jaar (advent 2023 - 2024):

1^e lezing: De belofte van Abraham
(Genesis 15, 1–6 ; 21, 1–3)
2^e lezing: Geloven als Abraham en Sara
(Hebreeën 11, 8 . 11–12 . 17–19)
Evangelielezing: Opdracht van de Heer
(Lucas 2, 22–40)

C-jaar (advent 2024–2025):

1^e lezing: De geboorte van Samuel
(1 Samuel 1, 20–22 . 24–28)
2^e lezing: Wat God vraagt
(Johannes 3, 1–2 . 21–24)
Evangelielezing: De twaalfjarige Jezus in de Tempel
(Lucas 2, 41–52)

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie vieren we de Heilige Familie op een zondag die behoort bij het kerstoctaaf, dit jaar op zondag 31 december (en wanneer die zondag ontbreekt, vieren we dit feest op 30 december). Overigens heeft niet alleen de kerk of de parochie het gezin ontdekt, voor het onderwijs maar ook voor de nodige begeleiding in het sociale domein is het gezin van levensbelang. Het is belangrijk om de familie in het volle licht te plaatsen en dan in het bijzonder in de meest donkere tijd van het jaar, als we nog maar net de geboorte van een heel bijzonder menskind hebben gevierd. Het gezin is in elke samenleving belangrijk als dragend sociaal verband. Ieder mens telt, ongeacht karakter, leeftijd, financiële mogelijkheden, levensstaat, begane fouten.



foto: reliëf parochietuin

En juist daarom richten we onze aandacht op de kleinste mogelijke verbanden waarin mensen het leven ontdekken en vieren. En die verbanden zullen in onze tijd steeds meer een divers karakter laten zien. Het mag duidelijk zijn dat eenieder die, vanuit welk samenlevingsverband dan ook, met Apostelen 2.0 mee wil doen, van harte genodigd is om op de eigen wijze met ons mee te doen. Oftewel: geloof vraagt om een persoonlijke beaming maar kan niet zonder gezamenlijke draagkracht.

Pastoraal werker Jack Steeghs

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind januari 2024 uit. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer inleveren vóór 11 januari 2024 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.