

DE APOSTELBODE

Jaargang 14 | nummer 2, maart 2024



PASEN

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.



Pasen
rust
leven
vriendschap
Jezus

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 27 februari, 12 en 26 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2023	opgeteld	2024	opgeteld	verschil
januari	71.708		75.978		+4.270

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2023, hartelijk dank.

- * **5 MAART AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Oosterweg 4 Wijchen Gesprekskring 'Geloven Nu'
- * **5 MAART VANAF 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inspiratieavond vastentijd: bible journaling. Oosterweg 4 Wijchen
- * **6 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 6 MAART 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 7 MAART AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**
Film: 'Yentl'
- 7 MAART AANVANG 20.00 UUR HET KOETSHUIS BEUNINGEN**
Lezing: 'Het katholiek sociaal denken'
- * **8 MAART AANVANG 14.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Bijeenkomst leesgroep Kerk en lhbt Oosterweg 4 Wijchen
- 9 MAART 11.00 PAROCHIETUIN**
Opening kruisopstelling. Oosterweg 4 Wijchen
- 12 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- * **13 MAART VANAF 17.30 UUR DE ZANDLOPER BERGHAREN**
Samen delen, samen eten (vastenactie)
- * **13 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 14 MAART INLEVERDATUM KOPIJ**
Apostelbode: Nr. 3 (2024)
- 14 MAART AANVANG 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**
Concert en lezing: 'Leven met wat je niet in de hand hebt'
- 19 MAART AANVANG 19.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**
Lezing: 'Matthäus Passion', dr. Ad de Keuzer
- 20 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- * **20 MAART VANAF 17.30 UUR PROTESTANTSE KERK BERGHAREN**
Samen delen, samen eten (vastenactie)
- * **20 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 21 MAART AANVANG 20.00 UUR HET KOETSHUIS BEUNINGEN**
Lezing: 'Omgaan met actuele morele dilemma's'
- 22 MAART AANVANG 14.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**
Film: 'The boy in the striped pyjamas'
- 23 MAART AANVANG 16.00 UUR (KINDEREN TOT 12 JAAR),**
19.00 uur (vanaf 12 jaar) in H. Corneliuskerk Beuningen.
Voorstelling: 'Optreden van een zandkunstenaar'
- * **24 MAART VANAF 17.00 UUR DE MIJLPAAL**
Samen delen, samen eten (vastenactie)
- * **25 MAART VANAF 14.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Stille middag of stille avond. Oosterweg 4 Wijchen
- 26 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- * **27 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
Gebruik van Teams, begeleid door pastoraal team De Twaalf Apostelen
- 28 MAART NA DE VIERING VAN 19.00 UUR CENTRUM WIJCHEN**
The Passion Wijchen

* aanmelden verplicht

INHOUD

pagina 2-13	Algemeen
pagina 5	Vastenactie
pagina 6-7	Apostelen 2.0
pagina 8	Lezingen, films e.d.
pagina 9	Koos Leemker
pagina 10	Concerten
pagina 11	Voedselinzameling
pagina 13	Passion
pagina 14-17	Vieringschema
pagina 17	Puzzel
pagina 18	H. Jozef Alverna H. Judocus Hernen
pagina 19	H. Antonius Abt Nederasselt H. Georgius Heumen
pagina 20	H. Victor Batenburg
pagina 21	H. Johannes de Doper Balgoij H. Antonius Abt Overasselt
pagina 22	H. Paschalis Woezik H. Antonius Abt Wijchen
pagina 23	Emmanuel
pagina 24	H. Anna Bergharen
pagina 24-26	Wij gedenken
pagina 28	De pastor aan het woord

GOEDE WEEK EN PASEN

DE DONKERE EN DE LICHTE ZIJDE VAN HET KRUIS

In de (vrome) volksmond hebben de dagen van de Goede Week nogal wat bijomschrijvingen gekregen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. In andere Europese talen zijn de bijomschrijvingen niet gelijkloidend, maar wel even intrigerend: Gründonnerstag, Karfreitag, Maundy Thursday, Good Friday. Opvallend daarbij is dat de Franse taal vooral het heilige van deze week benadrukt: Jeudi Saint, Vendredi Saint, Semaine Sainte, en ook het Engels van de Holy Week rept.

Wat de herkomst en betekenis van deze bijomschrijvingen ook moge zijn, in ieder geval is in alle talen duidelijk dat deze week anders is dan anders, en dat de afzonderlijke dagen een eigen 'kleur' hebben. Tijdens de vieringen van de Goede Week zien we die kleuren in de liturgie voorbijkomen: paars, rood en wit. Wat constant blijft, is de centrale plaats van het kruis.



Hoewel het kruisbeeld op allerlei manieren aanwezig is in kerk en parochie, gaat onze aandacht er niet altijd even intens naar uit. Vaak hangt er tamelijk onopvallend een kruisbeeld in ruimtes van het parochiecentrum, of misschien zelfs in kamers van ons woonhuis. Soms is het onopvallende kruisbeeld versierd met een al dan niet verdroogd palmtakje: een relict van de viering van Palmzondag in het voorafgaande jaar.

Hoewel het erop lijkt dat we nonchalant omgaan met het belangrijkste teken van het christendom, is het bij nader inzien de schijn die bedrieglijk is. Immers, het palmtakje verwijst naar de levensvreugde waarmee Jezus welkom werd geheten in Jeruzalem. Dat die levensvreugde spoedig zou eindigen in het drama van de passie en de kruisdood, zien we terug in de levenscyclus van het gedroogde palmtakje: de verdroogde takjes worden verbrand. De as wordt gewijd en op Aswoensdag gebruikt om als askruisje een teken te worden waarmee we ons in de veertigdagentijd bezinnen en tot inkeer komen. Bijzonder is wel dat de donkere kant van het kruis nooit alleen maar duister blijft. Zoals het askruisje ons tekent als mensen die zich voorbereiden op Pasen, zo licht tijdens de Goede Week gehuld en omringd door verschillende kleuren het kruisbeeld op. Op Witte Donderdag vieren we eenheid in dienstbaarheid door rondom het kruisbeeld eucharistie te vieren. Op Goede Vrijdag wordt het kruisbeeld omhuld met doeken, maar ook rondgedragen en tentoongesteld als levensboom. Met bloemen en

muziek wordt eer bewezen aan de gestorven Jezus. Op paaszaterdag wordt het kruisbeeld in het licht van de paaskaars gezet: de duisternis van het kruis wordt verlicht en de komst van het vernieuwde leven wordt gevierd door verhalen over uittocht en doortocht te lezen en opnieuw te duiden naar onze tijd.

Onze tijd laat veelvuldig de donkere kant van het kruis zien: onvrede en lijden op grote en kleine schaal. Echter, de tijd om de andere kant van het kruis te zien is aangebroken. De stilte van de Goede Week zal ons de ruimte bieden om Christus na te volgen en met andere, verlichte ogen te gaan kijken. Het recept is even eenvoudig als complex: je mee laten voeren op het ritme van donker en licht, van verstill-

ing en in actie komen. De crux van de Goede Week en Pasen ligt in de erkenning dat we veel niet onder controle hebben en uit handen moeten geven. Een zaak van leven en dood, maar zeker ook van dood en verrijzenis.

Zalig Pasen.

Pastor Martin Claes

OP WEG NAAR PASEN

Middels de veertigdagentijd waarin we nu nog leven zijn we ons aan het voorbereiden op het grote feest van Pasen.

Maar eerst:

Palmpasen met zijn wuivende takken, opgetogenheid, een optocht vol jubel en vreugde en Jezus op 'n ezel... zijn lijden tegemoet!

Het is - ook in onze tijd - intreden in zijn levensverhaal, opdat wij ons eigen levensverhaal, en soms ook lijdensverhaal, beter verstaan.

Niemand kan om het lijden en de dood heen. Ook als het niet in onze familiekring is, dan horen we er wel van in onze naaste omgeving, bij onze burens, wijk- of dorpsgenoten, maar ook in kranten en de media, en in de grote wereld, waar de problemen, het lijden van velen groot is!

Jezus is zijn lijden moedig tegemoet gegaan, Hij draaide er niet omheen, Hij sprak er openlijk over, Hij heeft het er ook moeilijk mee gehad, was angstig, maar Hij ging!

En zo worden we de Goede Week binnengeleid, de veertigdagentijd loopt op zijn einde... het is bijna Pasen, maar eerst komt nog wat moest gebeuren!

Middels 'n groot geschenk voor de gehele mensheid:

Geschenken in onze handen, we ontvangen ze met diepe gevoelens van erkentelijkheid en dankbaarheid. Geschenken van mensen

aan mensen drukken altijd iets uit van liefde, aandacht en waardering. De 'klakkeloos' gegeven geschenken buiten beschouwing gelaten... we gaan uit van de goede 'intentie' van de gever!

Zo kunnen geschenken van die ander onze ziel raken, dankbaarheid, overgave en liefde kunnen ons emotioneren.

Maar dan het geschenk van Jezus zelf:

Van Hem hebben we een groot liefdesgeschenk ontvangen van 'n geheel andere orde. Dat geschenk wordt om zo te zeggen een 'sacrament', de tegenwoordigheid van de geliefde persoon zelf. Zijn hele persoon en zijn aandacht voor ons klinken door in dit gebaar. Hierin spreekt Hij ons persoonlijk aan en dompelt ons in zijn liefdesleven onder. Zo zijn we samen rond Brood en Wijn, zijn afscheidsgeschenk - wat we op Witte Donderdag herdenken, de instelling van de eucharistie - waarvan Hij vurig hoopt, dat het ons opent voor oneindigheid in liefde.

Dit geschenk van Hem is een brug tussen tijd en eeuwigheid, een weg van onbeperkte gemeenschap!

Nu kunnen we met Hem en zijn leerlingen gaan naar de Olijfberg en het verraad; gaan naar Golgotha en het lijden; gaan naar de berg van het afscheid, dat geen afscheid is. Want lijden wordt vreugde en angst verandert in moed, sterven wordt vergeving en een opening naar zijn en onze Vader! Met deze geschenken in onze handen en harten zijn we ten diepste gezien door Hem, wat kan ons dan nog gebeuren?

Deze dagen melden ons dat het kruis enerzijds diep geworteld staat in de aarde en een teken is van zijn onvolkomenheid, van worsteling, pijn, verdriet, angst en onzekerheid van velen. Maar anderzijds dat God onze Vader het heeft opgerekend naar de hemel, dat Hij er verrijzenis aan heeft voltrokken. En als wij Hem willen volgen, zal dat ook onze taak zijn: het kruis aanzien, opnemen, het lijden niet verstoppert of ontkennen, het vol vertrouwen een plaats geven in ons hart en leven!

Als wij ook het lijden aanzien en zien bij 'de ander', ons er door laten raken, dan kan er iets mee gebeuren, dan krijgen we energie en komen we in beweging....naar die ander toe!



We herdenken en komen samen verder, de paaskaars wordt ontstoken, ze maakt zich niet druk dat ze zal op-raken, eens zal uitdoven en niet meer zijn. Ze hoeft alleen maar haar roeping te volgen en licht te verspreiden.

Het gewijde water spat en sprenkelt vrolijk in het rond, dat er ooit niet genoeg zou zijn, deert het water niet.

Maar wij als mensen weten van vergankelijkheid hier op aarde.....maar krijgen ieder jaar opnieuw de paasboodschap mee; verrijzenis en eeuwigheid, liefde en leven...!

Met deze Blijde Boodschap kan naar de toekomst worden gekeken, komt het paradijs van Gods schepping voor alle mensen weer in zicht!

Nu al zijn wij geroepen om als verrezzen mensen te leven en te belijden:

'Waarlijk, deze Mens is de Zoon van God'!

Zalig Pasen voor u en al uw dierbaren, Alleluia!

Betsie van der Wijst – Ruijs

VASTENACTIE 2024

TOELICHTING PROJECT 2024: BETER LEVEN IN EEN VERANDERDE WERELD: IN MASVINGO, ZIMBABWE

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo (een deel van het bisdom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen en ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterputten in het gebied. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekeerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen.

Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden om geld te verdienen. Bovendien zijn er nauwelijks duurzame afzetmarkten in het gebied. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten.

Wij, als parochie, hebben gekozen voor het landelijke project van de Vastenactie, zoals hierboven omschreven. Het project richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita. De districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

ACTIVITEITEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In de veertigdagentijd worden op een aantal plaatsen in de parochie maaltijden gehouden. Zie hiervoor de mededelingen van de betreffende geloofsgemeenschappen elders in dit blad.

De huis-aan-huiscollecte wordt in onze parochie gehouden in de periode van 17 tot en met 30 maart 2024. Zeker is dat niet in alle wijken en dorpen een huis-aan-huiscollecte gehouden kan worden, omdat er

niet voldoende collectanten zijn. Mocht u nog tijd over hebben om te collecteren, neem dan contact op met de plaatselijke werkgroep.

Wanneer er bij u geen collectant komt, breng dan de bijdrage ten behoeve van de Vastenactie mee naar de kerk en deponeer deze in de daarvoor bestemde bus.

Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks storten op de bankrekening van de Vastenactie:

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

De parochiële werkgroep Vastenactie

VASTENACTIE 'SAMEN DELEN-SAMEN ETEN'

BERGHAREN, HERNEN EN LEUR

In het kader van de Vastenactie 'Samen delen samen eten' worden ook dit jaar in Bergharen en Hernen weer drie maaltijden georganiseerd. Dit jaar ondersteunt de Vastenactie een project in Zimbabwe met als thema 'Voedselzekerheid'. Om de toegang tot schoon water te verbeteren worden er vier waterpunten aangelegd met pomp, zonnepanelen en opslagtanks. Ieder waterpunt kan maar liefst vijf dorpen van water voorzien.

We hopen ook dit jaar een mooi bedrag bijeen te brengen door gezellig samen te eten. Iedereen is van harte welkom om voor een bedrag van € 6,- aan te schuiven bij een van de maaltijden.

Aanmelden is mogelijk bij:

Hermien van der Aa, tel. 06-23498546,

Peter van der Loop, tel. 06-12479205.

Aanmelden kan ook per e-mail: samendelensameneten@outlook.com.

DATA, LOCATIE EN THEMA VAN DE MAALTIJDEN:



WOENSDAG 13 MAART

Kunt u vanaf 17.30 uur 'Lekker Hollands' eten in de Zandloper in Bergharen.

WOENSDAG 20 MAART

Kan er vanaf 17.30 uur gekozen worden uit verschillende maaltijdsoepen (ook vegetarische) in de protestantse kerk in Bergharen.

ZONDAG 24 MAART

Kan er vanaf 17.00 uur gegeten worden in de Mijlpaal in Hernen met als thema 'Voor elk wat wils' (keuze uit vegan, vegetarisch en vlees).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen eten, maar wilt u wel graag een bijdrage geven aan deze Vastenactie, dan kunt u deze in de collectebus van de Vastenactie in de kerken deponeren.

De maaltijdengroep Bergharen, Hernen, Leur



INSPIRATIEAVOND VASTENTIJD: BIBLE JOURNALING

**DINSDAG 5 MAART 2024 VANAF 19.30 UUR IN HET PAROCHIE-
CENTRUM WIJCHEN**

De foto toont de verwerking van een Bijbeltekst tijdens het bible journaling in de advent. In de vastentijd bieden we dat opnieuw aan.

Bible journaling is een creatieve manier van Bijbel 'lezen' door middel van tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest.

Denk je nu: 'Maar ik kan helemaal niet mooi tekenen'? Laat je daar niet door weerhouden! Het gaat er niet om een perfect kunstwerk te maken, maar om op een actieve en tegelijk meditatieve manier met het woord van God bezig te zijn. Als je het vaker doet, ontstaat een soort dagboek.

Neem je eigen bijbel mee, liefst een bijbel met extra schrijf- en tekenruimte zoals de jongerenbijbel of een oude bijbel om over de tekst heen te werken. Heb je die niet of doe je dat liever niet, dan zorgen wij voor losse bladen met Bijbelteksten. Wij zorgen ook voor hulpmiddelen zoals sjablonen, stempels en voorbeelden.

Deze inspiratieavond wordt georganiseerd door en voor het team van Apostelen 2.0, maar ook als u niet deelneemt aan het programma van Apostelen

2.0 bent u van harte welkom! Wel graag even aanmelden zodat we voor genoeg materialen kunnen zorgen. Stuur daarvoor een mailtje naar: apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl of telefonisch via 024-6412627.

Pastoraal werkster Lara van der Zee

JONGERENGROEP M25 BEKIJKT NIJMEGEN DOOR EEN ANDERE BRIL

Met M25 gaan bijna twintig jongeren in onze parochie de uitdaging aan. Zij brengen de Werken van Barmhartigheid van Matteüs 25 in praktijk via acties en activiteiten voor en met de meest kwetsbare groepen in onze regio. De activiteit van 4 februari borduurde voort op het M25-project 'Nacht Zonder Dak' van 2023. Dit keer vertelde een ex-verslaafde over zijn leven op de straten van Nijmegen. Het was grijs en regenachtig. Dat maakte extra veel indruk. Eline en Lieke vertellen erover.

De rondleiding was door de binnenstad Nijmegen en we zijn rondgeleid door iemand die 35 jaar drugsverslaafd was en nu vijf jaar clean is. We gingen naar allemaal plekken en dan vertelde hij zijn verhalen. Hij legde ook uit dat hij dakloos was geraakt. Ook heeft hij verteld dat je vaak ook heel veel boetes krijgt als je dakloos bent. Bijvoorbeeld voor drugs die je bij je hebt, drugs verkoopt of in een openbare plek slaapt). Ik vond dit een heel erg interessante rondleiding. En ik vind het goed dat hij dit doet. Ook omdat ik denk dat jongeren kan helpen om niet dat pad in te slaan. Want de kans om werk te vinden is er dan ook (bijna) niet meer. Al met al vond ik het superleuk en raad ik het erg aan om hier ook een keer naar toe te gaan. Groetjes Eline (15 jaar)



Zondag 4 februari zijn we naar Nijmegen geweest en daar hebben we een rondleiding gekregen van Danny. Hij liet ons plekken zien waar daklozen slapen en vertelde zelf over hoe zijn eigen leven buiten op straat was. Na acht maanden buiten liggen is hij geholpen aan een huis. Hij gebruikt nu ook al vijf jaar geen drugs meer. Voor vele anderen geldt dat helaas niet. Ik vond het een informatief uitje en het liet ook maar weer



zien hoe erg het is om op straat te slapen. Want als je nat was kon je niet zomaar opdrogen en je slaapt vaak op vieze plekken. Lieke (13 jaar)



Met het geven van rondleidingen kunnen de gidsen een klein inkomen verdienen. Wil je ook een rondleiding van Danny of een van zijn collega's?

We kunnen het echt aanraden.

Ga naar www.vagenbond.nl of stuur een mailtje naar Bernard: weedareus@hotmail.com.

Marja de Kleyn

HOE BID JIJ?

Soms horen we het van oudere kerkgangers. "Die kinderen van tegenwoordig kennen het Onzevader niet meer." Dan bedoelen ze meestal hun eigen kleinkinderen en dan weten we bijna zeker dat ze niet meedoen met de Andreasgroep. Elke keer beginnen we en eindigen we met het Onzevader en tijdens de viering mogen alle kinderen rondom het altaar voorbidden. Dan bidt de hele kerk als uit één mond het misschien wel belangrijkste gebed van de Kerk.

Daarom is het goed om een keertje speciaal aandacht te besteden aan de tekst. Voor de hele Apostelen 2.0-beweging was eind januari het thema 'bidden', dus dit was het moment. We hebben eerst gelezen over de apostelen, die eigenlijk geen idee hadden hoe ze moesten bidden. Jezus heeft het hun toen geleerd, met de woorden van het Onzevader. Daarna hebben we dat gebed in stukjes geknipt. Ieder kind kreeg een strookje in handen en de overgebleven kinderen hebben toen hun groepsgenootjes in de goede volgorde gezet. Dat lijkt makkelijker dan het is. Probeer het zelf maar eens. Als je de tekst niet meer achter elkaar kunt opzeggen, zeg je dan eerst "Uw rijk" of "Uw wil"? Toen we dat een aantal keren gedaan hadden, hebben we gekeken naar de betekenis van die soms toch moeilijke woorden.

In de viering ging het voorbidden van het Onzevader daarna beter dan ooit. Bij de limonade hebben we toen nog het gebedssnoer kunnen bewonderen dat de Jacobusgroep had gemaakt. De Petrusgroep had een woordweb over bidden opgesteld. Andere kerkgangers sloten aan en hadden weer andere gedachten over gebed. Zo hielden al die verschillende leeftijdsgroepen zich binnen de ene Kerk bezig met hetzelfde thema: bidden. En dat ook nog eens in het Jaar van Gebed.

Andreasgroep
(kinderen van groep 4 en 5 met als begeleiders
Jeanne Schaap, Guido Quax, Colette Bitter en
diaken Frits Hendriks)



De achterkant van de strookjes vormden samen een biddende Jezus



Het woordweb van de Petrusgroep

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

LEZINGEN: DE BETEKENING VAN HET KRUIS, MYSTIEK GEZIEN

Wat is de betekenis van het kruis? Waar raakt het kruis jou? Welke betekenis heeft het kruis voor de maatschappij waarin wij leven? Ds. Dick Sonneveld behandelt deze vragen in twee avonden. Op 27 maart wordt in overleg afgereisd naar de abdij van Zenderen.

Lezingen, protestantse kerk Beuningen, woensdag 28 februari en 20 maart, 20.00 uur.

FILM: YENTL

In het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt deze bekroonde film uit 1973 vertoond. Yentl (Barbra Streisand) is een joods meisje dat niet naar de universiteit mag om de Talmoed te bestuderen. Na de dood van haar vader besluit ze om toch te gaan studeren, maar verkleed als man. Nu nog wordt in sommige landen vrouwen de toegang tot onderwijs ontzegd.

Film, De Schakel, donderdag 7 maart, 19.30 uur.

LEZING: HET KATHOLIEK SOCIAAL DENKEN

Na een korte inleiding wordt gediscussieerd over hoe we in werk en leven bij kunnen dragen aan een goede samenleving met solidariteit en oog voor menselijke waardigheid.

Lezing, Het Koetshuis Beuningen 7 maart, 20.00 uur.

OVERWELDIGEND: LEVEN MET WAT JE NIET IN DE HAND HEBT

Hoe kun je van harte 'ja!' zeggen tegen het leven, ook als het anders loopt dan je zou willen? Prof. Frits de Lange brengt prikkelende teksten uit zijn boek en Eessa Frieman zingt enkele liedjes over dit thema.

Concert en lezing, De Schakel, donderdag 14 maart, 20.00 uur.

LEZING: OMGAAN MET ACTUELE MORELE DILEMMA'S

Sluiten we ons aan bij morele oordelen die gangbaar zijn of proberen we te denken vanuit het perspectief van de ander of vanuit het perspectief van een bepaald ethisch systeem?

Lezing, Het Koetshuis Beuningen 21 maart, 20.00 uur.

OPTREDEN VAN EEN ZANDKUNSTENAAR

Zandkunstenaar Immanuel Boie zal het Bijbelse paasverhaal uitbeelden door zand te strooien op een lichtbak. Enkele muzikanten zullen het verhaal met passende muziek begeleiden. De toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd om de onkosten te dekken.

Voorstelling, H. Corneliuskerk Beuningen, zaterdag 23 maart, 16.00 uur (voor kinderen tot 12 jaar), 19.00 uur (vanaf 12 jaar).

Meer informatie staat in het bekende 'Blauwe Boekje'.

LEZING EN FILM IN EMMANUELKERK WIJCHEN

LEZING: MATTHÄUS PASSION DOOR AD DE KEYZER

WO. 19 MAART / 19.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J.S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? Je kunt de Matthäus-Passion vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Een daarvan is de spiritualiteit. Daar gaat het niet om traditionele, dogmatische interpretaties van het lijdensverhaal, maar om de ervaring van mensen die richting zoeken op hun levensweg.

Dr. Ad de Keyzer, gepensioneerd wetenschappelijk



medewerker van het Titus Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de muziek van Bach en schreef twee boeken over de spiritualiteit en mystieke perspectieven van Bachs Matthäus-Passion.

Ontdek met hem hoe tekst en muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet.

OP 22 MAART WORDT DE FILM 'THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS' GEDRAAID IN DE EMMANUELKERK.

De film gaat over de 8-jarige Bruno. Het is Berlijn 1943. Bruno verhuist met zijn familie naar een plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog reikt. Een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen.

Bruno wil ontdekkingsreiziger worden en besluit



op onderzoek uit te gaan. Op een van zijn tochten ontmoet hij een jongen waarvan het leven en de omstandigheden erg verschillen van die van hem. Toch sluiten de jongens vriendschap, maar het is een vriendschap die niet zonder gevolgen blijft.

De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

1927 – 2022**DEEL I: LEVENSLIOP, KERKELIJKE LOOPBAAN EN ZIJN BETEKENIS ALS THEOLOOG****DEEL II: ZIJN TRILOGIE: JEZUS VAN NAZARETH (2006, 2010, 2012)****Deel I**

Joseph Ratzinger werd geboren op 16 april 1927 in Marktl am Inn in Beieren (Duitsland). Hij was de jongste uit een gezin van drie kinderen. De oudste was zus Maria van 1921 en daarop volgde broer Georg van 1924. Joseph werd samen met broer Georg op 19 juni 1951 priester gewijd. Georg was vooral bekend als kerkmusicus en koorleider.

Joseph was vanaf 1939 student op het seminarie, volgde de theologie-opleiding en promoveerde tot doctor in de theologie op een proefschrift over de H. Augustinus, met name over zijn leer van de Kerk. Ratzinger voelde zich verwant met Augustinus, die ook tot het bisschopsambt werd geroepen, terwijl hij zich liever aan de theologie had gewijd. "Wanneer ik de werken van de heilige Augustinus lees", heeft hij eens gezegd, "heb ik niet de indruk dat het om een man gaat die ongeveer zestienhonderd jaar geleden gestorven is, maar ervaar ik hem als een mens van vandaag: een vriend, een tijdgenoot die tot mij spreekt, die met zijn frisse en actuele geloof tot ons spreekt." Ratzinger was vanaf 1959 hoogleraar dogmatiek en fundamentele theologie aan achtereenvolgens de universiteiten van Bonn, Münster, Tübingen en Regensburg. Als erudiete en gewaardeerde docent had hij ruime onderrichtservaring opgedaan, alvorens aan een kerkelijke loopbaan te beginnen.

Vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten kreeg hij verschillende eredoctoraten.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) werd hij, als assistent van kardinaal Joseph Frings van bisdom Keulen, officieel tot concilietheoloog benoemd.

Van 1977 tot 1982 was hij aartsbisschop van het bisdom München en Freising. In 1977 werd hij tevens tot kardinaal verheven.

Paus Johannes Paulus II haalde kardinaal Ratzinger al in 1981 naar Rome, mede vanwege zijn grote theologische kennis, en hij werd van 1981 tot 2006 (25 jaar lang) prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Met paus JP II had hij een hele goede band; hij werkte nauw met hem samen en was zijn belangrijkste adviseur. Ondertussen bleef hij wetenschappelijk werk doen en publiceerde veel. Hij was tevens president van de Pauselijke Bijbelcommissie en de Internationale Theologencommissie.

In 2002 werd hij deken (voorzitter) van het college

van kardinalen, een functie die bij het overlijden van de paus een grote rol speelt, zoals het regelen van de uitvaart en de voorbereiding van het consistorie voor de nieuwe pauskeuze.

Paus Johannes Paulus II overleed op 2 april 2005. Op 19 april werd kardinaal Ratzinger op 78-jarige leeftijd na vier stemrondes tijdens het conclaaf tot paus gekozen, zoals vele mensen al hadden verwacht. Hij nam de naam Benedictus XVI aan. Zijn pausschap duurde acht jaar. Hij trad af op 16 februari 2013, omdat de kracht hem ontbrak dit zware ambt nog langer te vervullen. Zelf zei hij hierover dat chronische slape-loosheid de belangrijkste oorzaak was. Zijn aftreden gaf een grote schok in heel de wereld. Aftreden is in de kerkgeschiedenis tamelijk zeldzaam. Paus ben je tot het eind van je leven! Als emeritus-paus leefde hij nog tot 31 december 2022. Zijn uitvaart, die geleid werd door paus Franciscus, had plaats op 5 januari 2023. Onder grote belangstelling werd in dankbaarheid teruggekeken op zijn lange en rijke leven. Hij was een echte man Gods, die hoop uitstraalde. Een van zijn kernuitspraken was: "Wie gelooft is nooit alleen."



Paus Franciscus eindigde zijn homilie tijdens de uitvaart als volgt: "Benedictus, trouwe vriend van de Bruidegom, moge uw vreugde volmaakt zijn in het nu altijd beluisteren van de stem van Christus."

Benedictus XVI zal vooral herinnerd worden als een van de grote theologen van de tweede helft van de 20^e eeuw. Hij laat een enorm oeuvre na, waaronder publicaties die ook voor 'gewone' gelovigen zeer lezenswaardig zijn. Mijn volgende artikel zal dat laten zien.

Antoine Bodar, priester en kunsthistoricus, op dit moment rector van de Friezenkerk in Rome, is een groot bewonderaar van Benedictus XVI, zowel als persoon, maar ook als theoloog. Hij schreef vorig jaar het boek: 'Joseph Ratzinger: Een inleiding in zijn theologie.'

Hij bewondert hem om zijn deemoed en vriendelijkheid, zijn dienstbaarheid en doortastendheid, zijn onverschrokkenheid en trefzekerheid. Ook treffen hem zijn helderheid van schrijven en zijn rotsvaste getuigenis van Christus. Bodar woont in het bekende huis Santa Maria dell'Anima in Rome, met kerk en college, waarin kardinaal Ratzinger ook een tijd gewoond heeft. Bodar heeft hem verschillende keren ontmoet. Belangrijke thema's waarover Benedictus heeft geschreven zijn: Openbaring, Bijbel en Traditie, Geloof en Rede, Kerk van Christus, Levende Liturgie en Liturgie in Traditie.

Met de persoon Jezus Christus heeft hij zich zijn hele leven beziggehouden. Dat is uitgemond in de trilogie 'Jezus van Nazareth' (2000, 2010 en 2012).

Hierover gaat mijn volgende bijdrage.

Koos Leemker

LENTECONCERT NIEUW LICHT 2024



**ZATERDAG 6 APRIL
2024 OM 20.00
UUR IN ANTONIUS
ABTKERK WIJCHEN**

'Duisternis kun je niet verdrijven, je moet het licht binnenbrengen'.

Gery Vermeulen en Friends hopen licht te brengen met hun muziek.

Gery Vermeulen & Friends trakteren hun publiek op diverse parels uit de schatkist van de muziekgeschiedenis. Van polyfone vierstemmigheid uit de renaissance tot sololiederen & warmbloedige duetten uit de romantiek.

Het klassieke concert opent met Franse madrigalen van o.a. Orlando di Lasso en liederen uit de Franse romantiek op gedichten van Victor Hugo en Paul Verlaine. Daarnaast klinken er duetten van Brahms en Dvořák, gevolgd door Engels repertoire: madrigalen, carols en romantiek van o.a. Vaughan Williams. Kortom, een zeer gevarieerd programma waarbij gekozen is voor muziek in alle combinaties: duet, kwartet, solozang en piano. Het concertprogramma wordt verlevendigd door enkele korte toelichtingen met betrekking tot compositie, tekst en andere bijzonderheden.

Freddy van Maurik behaalde in 2003 zijn master muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en is momenteel werkzaam als hoofd productie bij de Nationale Jeugdorkesten Nederland. Hét podium voor getalenteerde, jonge musici. De beste conservatoriumstudenten (ook internationaal) uit Nederland worden door de NJON bij elkaar gebracht in orkesten en ensembles en maken onder leiding van topdirigenten/coaches concerten met o.a. klassiek en jazz.

De samenwerking tussen Freddy en Gery Vermeulen dateert van 2010 en leverde de meest uiteenlopende inspirerende muzikale ervaringen op met als hoogtepunten de diverse solorecitals. Vervolgens vonden Zoë, Jan, Freddy en Gery elkaar in projecten: De Eigentijdse Matthäus-Passion, de Com-Passion en de concerten 'van de Schoonheid & Troost'.

Gery Vermeulen is klassiek opgeleid, studeerde zangpedagogiek en schoolmuziek. Behalve op het uitvoerende vlak is Gery ook actief als zang- en stempedagoge in haar privépraktijk ZingYES! Met de focus op Stem & Adem, geeft zij privé zanglessen, groepscursussen 'Sing & Breathe', en verzorgt muzieklessen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Zoë Banken-Hermsen, alt, behaalde haar master schoolmuziek aan het Conservatorium van Hilversum. Zij zong onder meer in het Nederlands Bach Ensemble o.l.v. Krijn Koetsveld, de Schola Cantorum in Den Bosch en het Brabants Kamerkoor, de ensembles Hortus Musicus en Capella Monteverde o.l.v. dirigent Reinier Wakelkamp. Tevens nam zij deel aan de Cambridge Early Music Summer Schools bij het Hilliard Ensemble.

Jan Hermens, studeerde evenals Freddy muziekwetenschap in Utrecht. Jan is organist in de kerk te Boxtel, begeleidt als pianist/dirigent diverse koren en is trombonist in Boxtels Harmonie.

Gery Vermeulen & Friends kijken ernaar uit om u musicerend mee te nemen in hun samenspel van plezier en passie en deze prachtige muziek met u te delen.

Henk Campschoer

GENIETEN VAN KAMERKOOR CONSONARE

Op 21 januari was de Antonius Abtkerk in Wijchen de gastheer van het kamerkoor Consonare onder leiding van Lianne van der Burgt. Het kamerkoor Consonare komt voort uit het, voor velen uit de regio Nijmegen waarschijnlijk bekende, koor Carmina Ludens. Deze achtergrond belooft veel voor de kwaliteit van het concert.

Snel bleek dat de aanwezigen niet werden teleurgesteld. Onder het paraplu-thema 'Land van de toekomst' werd het publiek een prachtig muzikaal en vocaal optreden voorgeschoteld met als rode draad, de verbinding tussen de diverse optredens, de behoefte aan verbinding.

Bekende en minder bekende liederen werden gepresenteerd en door de samenzang bij een van de liederen werd ook het aanwezige publiek (125 personen) bij het concert betrokken.

Na anderhalf uur prachtige muziek en zang was een klaterend applaus de dank van alle aanwezigen voor de uitvoerende artiesten en de leiding Lianne van der Burgt. Kortom een concert met hoogstaande uitvoeringen door de muzikanten/vocalisten.

In de toekomst is een herhaling van een concert van kamerkoor Consonare zeker te verwachten.

Hein Kroft en Henk Campschoer



Foto: Henk Campschoer

INZAMELING VOEDSELBANK

In de Apostelbode van januari 2024 is aangekondigd dat de parochie in actie gaat komen om de voedselbanken te ondersteunen. Er dreigt een tekort aan voedingsmiddelen bij de voedselbanken. Zover willen we het niet laten komen. We gaan voedingsmiddelen inzamelen in onze kerken en zullen die goederen overdragen aan de voedselbanken (Wijchen/Beuningen en Groesbeek).

Bij iedere viering in de weekenden van 16/17 maart en 23/24 maart zal de pastor stilstaan bij het werk van de voedselbank en zullen in de kerk kratten aanwezig zijn om producten in te zamelen. De begeleidende koren zullen, waar mogelijk, in hun liederenkeuze rekening houden met de actie voor de voedselbanken. De inzamelingen na de vieringen worden gehouden volgens onderstaand schema;



Datum	Locatie	viering	tijdstip
16 mrt	H. Jozef Alverna		19.00
16 mrt	Sint-Joris Heumen		19.00
16 mrt	H. Anna Bergharen		19.00
17 mrt	Emmanuel Wijchen		09.30
17 mrt	H. Damianus Niftrik		09.30
17 mrt	H. Antonius Abt Wijchen		11.00
17 mrt	H. Antonius Abt Overasselt		11.00
17 mrt	H. Judocus Hernen/Leur		11.00
23 mrt	H. Antonius Abt Nederasselt		19.00
24 mrt	H. Paschalis Baylon Wijchen		09.30
24 mrt	Oude Sint-Victor Batenburg		09.30
24 mrt	H. Johannes de Doper Balgoij		11.00
24 mrt	H. Antonius Abt Wijchen		11.00
24 mrt	H. Antonius Abt Overasselt		11.00
24 mrt	H. Judocus Hernen/Leur		11.00

Wij hopen dat u ook burens, vrienden en kennissen zult stimuleren om producten te schenken. De ondersteunende hulp aan de voedselbank is een activiteit die immers iedere burger aangaat.

Mocht u niet in staat zijn om na de vieringen uw producten in uw eigen kerk in te leveren dan kunnen ze, in de week van 17 tot 24 maart, nog worden ingeleverd op het parochiecentrum in Wijchen. Voor de parochianen in Overasselt, Nederasselt en Heumen kunnen de producten ingeleverd worden in Heumen of Nederasselt (zie pagina 19 en 21).

Naast deze inzameling zullen wij ook een tweetal informatieavonden organiseren rond het thema voedsel. Centraal staat een tweetal films van ZLTO, getiteld 'De pijn op het platteland' en een aflevering van het programma van Yvon Jaspers getiteld 'Kook van jou'.

Aansluitend hopen wij met u over de getoonde onderwerpen in discussie te gaan om gezamenlijk tot

meer diepgang in het onderwerp voedselarmoede en het werk van de voedselbank te kunnen komen. Deze avonden zijn gepland op dinsdagavond 12 maart en donderdagavond 21 maart, aanvang 19.30 uur, in het parochiecentrum in Wijchen. Uw komst gaarne melden op info@detwaalfapostelen.nl.

Wij hopen en verwachten dat onze parochianen ruim aan deze oproep willen voldoen. De vastentijd is voor ons christenen een juist moment om onze steun aan de medemens in praktijk te brengen.

Hein Kroft, Jack Steeghs, Hennie Witsiers

IS IEMAND ONDER U ZIEK?

Ons parochiemuseum De Kijkzolder heeft een tentoonstelling over de zeven sacramenten. Dus ook over het heilig oliesel, de laatste sacramenten of bediend worden. Dat zijn verschillende benamingen die in omloop zijn voor wat eigenlijk ziekenzalving heet en ze laten elk een stukje zien van wat het sacrament te bieden heeft.

Dat de ziekenzalving heilig oliesel wordt genoemd heeft alles te maken met wat er gedaan wordt. De priester zalft de zieke op voorhoofd en handen met gewijde olie. Deze is samen met twee andere oliën door de bisschop gewijd tijdens de chrismanis in de Goede Week, dit jaar op woensdag 27 maart om 19.00 uur in de Sint-Janskathedraal. Het hele bisdom is daarbij uitgenodigd en vanuit de kathedraal neemt elke parochie een eigen set met drie oliën mee: ziekenolie, olie voor de geloofsleerlingen en chrisma dat gebruikt wordt bij het vormsel en de wijding. Overigens kan een priester, als de olie op is, zelf nieuwe olijfolie zegenen en gebruiken voor de zalving.

De benaming laatste sacramenten geeft twee aspecten: het heeft iets met het levenseinde te maken en ze zijn met meer. Vaak komt namelijk bij een ziekenzalving ook een biecht en de communie. In de set met benodigdheden op de foto zie je dan ook naast een busje met de ziekenolie een paarse biechtstola en een pyxis, een doosje om hosties in te bewaren. Maar dat de ziekenzalving met het levenseinde te maken heeft is eigenlijk een



misverstand. Ja, lange tijd werd de zalving vooral toegediend aan stervenden. Waardoor 'Zij is bediend' een soort doodvonnis werd. Maar dat is het niet, net zoals het ook geen toegangsbewijs voor de hemel is. Het is een vraag om kracht van Godswegen. Wanneer we die nodig hebben, moeten we erom vragen. Dus wie net een vervelende diagnose heeft gekregen of voor een gevaarlijke operatie staat of wie het niet meer ziet zitten met het leven, hoeft niet

te aarzelen, maar kan meteen vragen om het sacrament. Niet om te sterven, maar juist om te leven.



Officieel heet het sacrament ziekenzalving en dat is eigenlijk de passendste naam. Aan het begin van het ritueel wordt een stukje gelezen uit de brief

van Jacobus: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren." De vraag is dan nog waar je om vraagt: om genezing of om kracht om goed met de ziekte om te kunnen gaasn. Wat doe jij zelf bij ziekte? Verwacht je dat je genezen zult worden door gebed? Of vraag je God om jou nabij te zijn?

Misschien levert de tentoonstelling de antwoorden; of juist meer stof tot nadenken. Elke laatste zondag van de maand is museum De Kijkzolder geopend van 12.00 tot 13.30 uur; dus ook op 31 maart, op paaszondag.

diaken Frits Hendriks

BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD

Verdiep je in de Bijbelteksten in de vastenperiode en doe met ons mee! Dat kan gewoon vanuit je huiskamer, want dit initiatief bieden we uitsluitend digitaal aan. Vanwege Aswoensdag is de eerste bijeenkomst op donderdagavond 15 februari a.s., daarna zijn de bijeenkomsten op een woensdagavond, steeds van 19.30 – 20.30 uur.

U kunt nog meedoen op de volgende woensdagen:

28 februari 2024	pastor Lara van der Zee
6 maart 2024	pastor Yves Mambueni
13 maart 2024	pastor Frits Hendriks
20 maart 2024	pastor Lara van der Zee
27 maart 2024	pastor Jack Steeghs

De laatste bijeenkomst is in de Goede Week, op woensdagavond 27 maart. U kunt eenmalig meedoen of iedere week. Om mee te doen volstaat een mail met uw naam en contactgegevens naar: info@detwaalfapostelen.nl.

Pastoresteam

STILLE MIDDAG OF STILLE AVOND

25 MAART

Op weg naar Pasen houden we te midden van de drukte van het leven even halt om stil te staan bij onszelf en onze relatie met God. Een middag of avond zonder to do's, laptop of smartphone. Er zijn bezinnende inleidingen en er is volop tijd voor persoonlijk gebed, een wandeling, rusten, schrijven, iets creatiefs, om de stilte op te zoeken.

De stille middag begint op maandag 25 maart om 14.00 uur en eindigt met een eenvoudige soep- en broodmaaltijd om 18.00 uur en de meditatieve boeteviering om 19.00 uur. Daarna blijft de kerk de hele avond open voor stil gebed, eucharistische aanbidding en biecht.

Voor wie overdag niet beschikbaar is, is er de stille avond. Deze begint na de maaltijd en de boeteviering en duurt tot 21.30 uur, waarbij we gezamenlijk de avond afsluiten in de kerk.

De middag en de avond vinden plaats in het parochiecentrum en de Antonius Abtkerk aan de Oosterweg 4 in Wijchen.

Opgeven kan tot 21 maart via info@detwaalfapostelen.nl of via 024-6412627. Zowel in de middag als in de avond is er een maximum van 25 deelnemers.

Geef duidelijk aan: Kom je naar de stille middag of de stille avond? Eet je mee?

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de maaltijd wordt op prijs gesteld.

Het pastoresteam



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 6 april t/m 5 mei.

Kopij kan tot en met 14 maart per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



**REDACTIE, BESTUUR EN
PASTORESTEAM
WENSEN U EEN ZALIG PASEN**

PASSION 2024

Ook dit jaar is het weer mogelijk om tijdens de passieperiode stil te worden bij het lijdensverhaal van Jezus Christus. Dankzij de soepele samenwerking tussen de protestantse gemeente Rivierenland Oost, de evangelische gemeente Parousia in Wijchen en de r.-k. parochie De Twaalf Apostelen wordt onderstaand programma voorbereid.

KRUIS IN PAROCHIETUIN

Het grote houten kruis wordt weer in de parochietuin opgesteld om eenieder wekenlang de gelegenheid te geven toe te leven naar het sterven en de opstanding van Jezus Christus en stil te staan bij het verdriet, het lijden, de hoop en de verwachting in de huidige wereld.



OP ZATERDAG 9 MAART zal de opstelling geopend worden om 11.00 uur.

Tot en met tweede paasdag kan iedereen overdag bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven en elkaar in alle rust ontmoeten.



WITTE DONDERDAG OP 28 MAART

Na de vieringen in de Schakel en de Antonius Abt zal het houten kruis in een stille tocht vanaf het kerkplein naar de Schakel worden gedragen. Tegen 20.00 uur zal de stoet zich opstellen en we zullen op tijd in de Schakel zijn om daar op een groot scherm en in een passende omgeving samen de tv-uitzending van The Passion in Zeist te kunnen beleven.



LEESGROEP KERK EN LHBT

Na een oproep in de Apostelbode van november is een groepje parochianen bijeengekomen om te spreken over andersgeaardheid in relatie tot de Kerk. Er is blijkbaar behoefte om dit thema te bespreken en niet alleen in onze parochie. Zo heeft paus Franciscus een document (Fiducia supplicans) laten verschijnen over de mogelijkheden om als homoseksueel koppel een zegen te ontvangen. De Nederlandse bisschoppen hebben daar weer op gereageerd en dat leverde flink discussie op in christelijke media. En in januari bij een filmvertoning over



een transgender in De Schakel was er veel belangstelling, ook om erover door te praten. Dat gaat dan ook gebeuren, aan de hand van het boek 'Een brug bouwen' van de Amerikaanse jezuïet James Martin. De ondertitel vat het heel mooi samen: 'Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan

een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid'. De eerste bijeenkomst van de leesgroep is op vrijdag 8 maart om 14.00 uur in het parochiecentrum.

Meedoen of meer informatie? Meld je dan bij diaken Frits Hendriks frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

Vieringschema

09 maart / 10 maart

- 4e zondag veertigdagentijd
- Zondag Lætare

16 maart / 17 maart

- 5e zondag veertigdagentijd

23 maart / 24 maart

- Palmzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ② ✧ Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23 ✧ Tweede lezing: Ef. 2,4-10 ✧ Evangelie: Joh. 3,14-21	lezingen ③ ✧ Eerste lezing: Jer. 31,31-34 ✧ Tweede lezing: Hebr. 5,7-9 ✧ Evangelie: Joh. 12,20-33	lezingen ④ ✧ Eerste lezing: Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7 ✧ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ✧ Evangelie: Mc. 14,1-15,47
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	zondag 11:00 Familieviering / Apostelen 2.0 Familiekoor Yves Mambueni 
	Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Géén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop</i> 	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Herenensemble Martin Claes
	H. Jozef Alverna	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoar Frits Hendriks	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoar Martin Claes
	Sint-Joris Heumen	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	<i>Géén viering</i>
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Géén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Martin Claes	<i>Géén viering</i>
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Ton van Balveren
	H. Damianus Niftrik	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistieviering Yves Mambueni



	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✨ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✨ Evangelie: Joh. 13,1-15	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 52,13 - 53,12 ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16; 5,7-9 ✨ Evangelie: Joh. 18,1 - 19,42	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 1; Ex.14; Jes.55 ✨ Tweede lezing: Rom. 6,3-11 ✨ Evangelie: Mc. 16,1-8
	H. Antonius Abt Wijchen	donderdag 19:00 Eucharistie Soli Deo Gloria (Heren) Gehele pastoresteam	vrijdag 15:00 Kruisweg Soli Deo Gloria (Gemengd) Frits Hendriks 19:00 Goede Vrijdagviering Elckerlyckoor Gehele pastoresteam	zaterdag 21:00 Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Gehele pastoresteam
	Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Geén viering</i>	vrijdag 10:00 Kruisweg Lara van der Zee 15:00 Kerk open voor stil gebed	<i>Geén viering</i>
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Samenzang Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zaterdag 18:00 Kindvriendelijke viering Mazing Joy Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Samenzang Werkgroep	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Overasselt	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Samenzang Werkgroep	<i>Geén viering</i>
	Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
	Oude Sint-Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	H. Anna Bergharen	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg op de Kapelberg Samenzang Jack Steeghs/Sjaak Arntz	<i>Geén viering</i>
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Geén viering</i>	vrijdag 15:00 Kruisweg Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema

31 maart
• Paaszondag



01 april
• Tweede Paasdag

06 april / 07 april
• 2e zondag van Pasen
• Goddelijke Barmhartigheid

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mt. 28,8-15	lezingen ① ✧ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-31
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Familieviering / Apostelen 2.0 Familiekoor Martin Claes/Frits Hendriks ☕ 14:00 English Mass English Choir Yves Mambueni	maandag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Yves Mambueni 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni
	Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	H. Jozef Alverna	zondag 11:00 Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	maandag 11:00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09:30 Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Ceciliakoor Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks
	Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	maandag 09:30 Eucharistie Samenzang Yves Mambueni	zaterdag 19:00 Eucharistie New Challenge Yves Mambueni
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>
	H. Anna Bergharen	<i>Geén viering</i>	maandag 11:00 Eucharistie Samenzang Jack Leo	zaterdag 19:00 Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs
	H. Damianus Niftrik	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
	Het Kompas	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas

BIJZONDERE VIERTINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal **De Twaalf Apostelen** op  [YouTube](#)

Kijk via de button KERKTU op onze website of zoek naar ons kanaal [@detwaalfapostelen](#) op  [YouTube](#)

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambuëni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
maandag 25 maart	19:00 uur	Boeteviering. Martin Claes.

Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 08 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 10 maart	17:00 uur	Kroatische viering.
dinsdag 26 maart	14:00 uur	Viering rondom de Goede Week & Pasen voor 55-plussers. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 14 april	17:00 uur	Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 05 april		Geen viering.
------------------	--	---------------

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 15 maart	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambuëni.
------------------	-----------	-----------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 22 maart	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--------------------------------------

Wijchen | Woonlocatie De Weegbree

maandag 11 maart	10.30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
maandag 25 maart	10.30 uur	Woord- en Communie. Kirsten Kuipers.
maandag 08 april	10.30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambuëni.
------------------	-----------	---

Batenburg | Stadswal

maandag 25 maart	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
------------------	-----------	---

Horsen | Protestantse kerk, Kerkpad 11, Horsen

woensdag 13 maart	19.30 uur	Oecumenische biddag voor gewas en arbeid. Thema: 'Vrucht vragen – vrucht dragen'. Voorgangers: Jack Steeghs / Ds. Henk van Kapel. Voor vervoer: answijtmans@hotmail.com
-------------------	-----------	---

EVEN PUZZELLEN



ZOEKEN ALLERLEI ©L.B.

Kunt u de afbeeldingen hiernaast thuis-brengen? U kunt kiezen uit:

- Doopvont
- Gedachteniskruisjes
- Gewelf (bovenkant)
- Herinnering aan 1^e H. Communie
- Icoon
- Kameel in kerststal
- Kerkdak
- Kerkhof
- Kruis met haan
- Mariakapel
- Orgelpijpen
- Preekstoel
- Schel
- Wijwaterbakje



*We waren in de kerk in Herre,
Ge ziet de slanke toren al van verre.
Het Rüttenorgel wordt gerenoveerd,
Daarmee zijn we zeer vereerd.
Het koor zingt nou parterre.*

*Opening van het carnaval,
Van het enden- en kiepenbal.
Frits Hendriks ging in gebed voor,
We luisterden naar Huub en zijn koor.
Muzeanne en Excelsior vormden een mooi tweetal.*

*We sloten af met terugkeer naar de werkelijkheid.
Frits kon de uitnodiging voor Aswoensdag kwijt.
De veertigdagentijd gaat beginnen,
We gaan ons op de ernst van het leven bezinnen,
En hopen op wereldwijde vreedstijd.*

Toon van Duifhuizen

CARNAVALSVIERING IN DE H. JUDOCUSKERK

Op zaterdag 10 februari trapte carnavalsvereniging De Wurmensoppers het carnavalsfeest af met een feestelijke viering in de H. Judocuskerk in Hernen. Pastor Frits Hendriks ging voor in deze dienst. Prins Wim d'n Twidde en jeugdprins Eef d'n Urste heetten alle aanwezigen welkom, waarna de pastor de connectie legde tussen de verhalen uit de Bijbel en het jaarlijks terugkerende carnavalsfeest: De kerk heeft bestaansrecht om mensen vanuit hun tekortkomingen te kunnen verleiden om mee te doen, om samen stappen te zetten naar een beter leven. Een feestje op zijn tijd helpt altijd. Daarom is het zo fijn om op deze bijzondere avond mét elkaar de geleefde tradities van leven en geloven samen te laten komen:

"Vergeet niet te genieten", hield de pastor de aanwezigen voor. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door ons eigen dames- en herenkoor en fanfare Sint-Anna/Excelsior.



MISINTENTIES:

3 maart: Teun en Marie Guelen, Riet van der Burgt-de Kleijn, Mien Lepoutre

24 maart: Riet van Duifhuizen-Rutten

31 maart Pasen: Paul Jansen, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Mien Lepoutre, namens het kaartclubje

Gelieve de misintenties in de H. Judocuskerk voor de maand april vóór 11 maart in te leveren bij An-nemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



VANUIT DE CONTACTRAAD

In de eerste bijeenkomst van de contactraad in 2024 is onder meer het volgende besproken:

- Door meerdere mensen is aangegeven dat het geluid achter in de kerk te zacht is. In overleg met het bestuur wordt onderzocht of verbetering van de geluidsinstallatie mogelijk is.
- Vanuit het bestuur zijn de contactraden van Emmanuel (Homberg), H. Paschalis-Baylon (Woezik) en H. Jozef (Alverna) bij elkaar geroepen in zogenaamde clusters om op kleinere schaal meer samen te werken en de sterke en zwakke punten van elke geloofsgemeenschap uit te wisselen.
- Evenals in 2022 hebben we ook dit jaar weer onze

tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst en ook dit jaar doen we het weer in de vorm van een brunch.

- Voor de vrijwilligers van Alverna: noteer alvast in uw agenda 21 april 2024. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

BEGRAAFPLAATS H. JOZEF

Binnenkort worden 22 graven geruimd waarvoor geen grafrecht meer wordt betaald of de rechthebbende heeft aangegeven dat het graf mag vervallen. Op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats hangt een lijst welke graven het betreft.

De contactraad



VOEDSELINZAMELING VASTENTIJD

Zoals u in de vorige en deze Apostelbode hebt kunnen lezen gaan we in de parochie voedsel inzamelen voor de voedselbank. De opbrengst in Heumen is bestemd voor de Voedselbank Groesbeek e.o. waar wij ook onder vallen. Laten we gedurende één week in de vastentijd allemaal ons steentje bijdragen door houdbare voedselwaren te doneren.

Denk hierbij aan:

- Pasta en rijst
- Maaltijdsauzen en -mixen
- Harde groenten (bv. koolsoorten)
- Soepen (blik en pot)
- Groenteconserven
- Vlees en vis in blik
- Houdbare zuivel en broodbeleg
- Oliën en vetten

De inzamelingsperiode in ons dorp loopt van **16 tot 23 maart**. U kunt de voedselwaren neerzetten onder de carport bij De Boomgaard 4.



VRIJWILLIGERS ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

In het verleden hadden we een actieve groep vrijwilligers voor het onderhoud op de begraafplaats. Momenteel bestaat deze groep echter nog maar uit twee personen. Om het onderhoud door vrijwilligers in de toekomst te waarborgen is versterking noodzakelijk. Zonder deze versterking zullen we de werkzaamheden in de toekomst aan een hoveniersbedrijf moeten uitbesteden. Dit zal leiden tot een kostenverhoging voor nieuwe graf-aanvragen en -verlengingen. Dit willen we voorkomen en vandaar de oproep aan iedereen die zich geroepen voelt.

Melden kan bij Edwin van Duijnhoven
Tel. 06 - 14519714



CARNAVALSVIERING



Carnaval 2024 begon in Nederasselt traditiegetrouw met een carnavalsviering, gezamenlijk met prins Patrick en jeugdprins Giel en hun gevolg. Mazing Joy opende de viering met het nieuwe dorpslied, zodat de stemming er gelijk al goed inzat.

De misintenties waren voor de overleden en levende leden van carnavalsvereniging de Wielwaoiers uit Nederasselt. Pastor Yves ging in deze viering voor en had voor de beide prinsen een mooie verrassing. Hij heeft voor het komend jaar een plaats gereserveerd vóór in de kerk, zodat deze prinsen het hele jaar een prominente plek hebben.

Of prins Patrick en jeugdprins Giel deze geste gaan accepteren zullen we het komend jaar gaan zien. De jeugdpages Bibi en Noa lazen de voorbeden waarin gevraagd werd dat we samen door het leven mogen gaan, en dat we niet óm, maar mét elkaar lachen in dit leven.

Na de viering bedankte prins Patrick iedereen en werd iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie in het dorps huis.

Corné Schaap



OVERLIJDEN MIEN LEPOUTRE



Op dinsdag 30 januari 2024 werd de Batenburgse gemeenschap opgeschrikt door de mededeling dat Mien Lepoutre plotseling was overleden. Mien is een begrip in Batenburg, want iedereen kent haar. Zij heeft veel vrijwilligerswerk in de kerk van Batenburg gedaan en heeft een behoorlijke staat van dienst opgebouwd.

Zij heeft vele jaren de kerk gepoetst en was van deze groep de coördinator. Daarbij hield zij ook de kerkwas bij en zorgde ervoor dat de altaardwalen gestreken op het altaar lagen. Geen vouwtje mocht erin zitten. Zo ook de albe voor de priesters, de superplies voor de misdienaars en de overige kleden en doekjes.

Ruim veertig jaren is zij lid geweest van ons kerkkoor. Zij was een goede sopraan. Velen hebben van haar zang genoten. Mien heeft in de tijd dat pater Martien Brouwers hier pastoor was, voor hem gezorgd. Hij mocht bij Mien gaan eten, daarna een dutje doen en de avond werd met kaarten doorgebracht. Mien zorgde voor voldoende kaartjes. Ze bakte heel veel, maar de Batenburgse bolletjes waren haar favoriet. Het recept was geheim. Vele Batenburgers hebben deze koekjes te eten gehad en daar had zij altijd succes mee. Zij had – als ze op bezoek kwam - een trommel met koekjes bij zich. Mien zal in Batenburg zeker gemist worden.

De contactraad

OP STAP IN BATENBURG

KERKFESTIJN (DEEL 1)

We gaan terug in de tijd en komen uit in het jaar 1982. Op zaterdag 18 december 1982 gebeurde het. In het fijne stadje Batenburg, aan de zuidrand van het aan natuurschoon zo rijke Land van Maas en Waal, kwamen van heinde en verre genodigden bijeen om te zien hoe een oude kosteres met een zware sleutel de hoofddeur ontsloot van de pas gerestaureerde hervormde kerk. Het weer was winterzonnig, vlaggen wapperden in de wind en honderden kleurige ballonnetjes dansten langs de lange tentdactoren omhoog, terwijl midwinterblazers hun hoorns lieten bazuinen. Groot feest, alleen de hele hoge spitse toren van de r.-k. kerk en de fantastische kasteelruïne hielden zich statig stil bij de rivier op een afstand.

RESTAURATIE

Anderhalf jaar was de hervormde St.-Victorkerk (een heiligennaam die aan het nabije Duitse Xanten herinnert) onder restaurateurshanden. Dankzij

de steun van ruim 2800 donateurs van de Stichting Oude Gelders Kerken kon het historische gebouw, dat lelijk in verval begon te raken, prachtig worden hersteld – van buiten en van binnen. De buitenkant is zo simpel om te zien, ietwat gedrongen van vorm, helder van steenkleur – in één woord lieflijk.

INTERIEUR

Dit woord is minder van toepassing op het strengschone van het interieur met de rijk bewerkte 17^e eeuwse preekstoel en het doophek met omringende kostbaarheden. De doopvont vertoont nog 13^e eeuwse fragmenten, er is een hele fraaie herenbank en van de zoldering hangen glinsterende lichtkronen, maar eigenlijk valt deze schoonheid nog in het niet bij de elf imposante rouwborden vol kleur en verguldsel en de imposante jaartallen met Romeinse cijfers, omgekeerde C's om duizend en vijfhonderd uit te drukken. Het enige dat nog niet gerestaureerd kon worden (omdat de vernieuwing tot dan toe al 1,7 miljoen gulden vereiste) is het uit 1770 daterende orgel van Crane. Terzijde van het orgelfront werd beneden in de kerk zo'n tachtig jaar geleden een grafzerk opgesteld, die voorheen buiten de kerk lag. Op de nogal beschadigde zerk ziet men de gestalte van een man, wiens voeten op een hond rusten. Deze figuur stelt Gijsbrecht van Bronckhorst voor, die overleed in het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. In de zogenoemde dooptuin zijn nog enkele grafzerken van latere datum: 1540, 1616, 1666. Er is zoveel interessants te bekijken en te leren, maar de rouwborden vragen ongetwijfeld de meeste aandacht.

Het grootste reikt van de vloer tot aan het plafond en draagt de naam van een graaf van Horne, baron van Kessel en heer van Wuestwezel, die in 1694 overleed. Iets kleinere zijn opgericht ter nagedachtenis aan edellieden van Batenburg, Bentheim van Nassau-Oftweiler. Omdat nakomelingen van deze edellieden bij de plechtige heropening van de kerk aanwezig waren, werden de gasten in het Duits verwelkomd. (wordt vervolgd)



Hans Vermeulen



KINDVRIENDELIJKE PAASWAKE

Op paaszaterdag vindt er in de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij een kindvriendelijke paaswake plaats. De gezinswerkgroep gaat met kinderen het verhaal van Pasen uitbeelden en zo begrijpelijk maken voor kinderen. Het geheel wordt ondersteund door muziek, begeleid door Ilja van Luijk. De viering begint om 17.30 uur op zaterdag 30 maart. Iedereen is van harte welkom.

VOEDSELBANK NEDERASSELT EN BALGOIJ

In de vastentijd is er aandacht voor de minder bedeelde medemens. In het weekend van 16 en 17 maart worden er voedingsmiddelen ingezameld. Alle houdbare voeding is welkom. Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Liza Matijssen, Jac. Thijssenstraat in Nederasselt en Marianne van den Boogaard, Veldsestraat in Balgoij. Het is ook mogelijk de voedingsmiddelen in te leveren in de kerk wanneer er een viering is.

Namens de contactraad, Rose Stevens



GILDEFEST OVERASSELT

Op zondag 14 januari jl. was er om 11 uur een feestelijke gildeviering in de Antonius Abtkerk te Overasselt, met medewerking van het gemengd koor Sint-Cecilia dat weer mooie liederen ten gehore bracht, waaronder ons eigen Sint-Antoniuslied. Tijdens de gildeviering zegende pastor Yves de koningsplaat en vervolgens werd de gezegende plaat onze gildekoning John Jacobs omgehangen. Pastor Yves werd na de viering buiten overvendeld en daarna werd er nog een fantastische vendelshow gegeven. Het was een bijzondere en mooie gildeviering. Na afloop genoten de broeders en zusters van een feestelijke lunch bij café de Zon. De broeders en zusters van het gilde Sint-Antonius Abt kijken terug op een fijne en gezellige zondag.

Adelheid den Hollander



CARNAVALSMIS OVERASSELT

Op 11 februari vond in onze kerk de feestelijke carnavalsmis plaats. Carnaval vieren is al een eeuwenoud gebruik. Eerst een feestje en dan begint de vastentijd. De kerk was mooi versierd en het koor was voor deze gelegenheid ook in carnavalsoutfit.



Pastor Yves heette prins Guus van de Strandjutters met z'n gevolg en prinses Ilvy van Luilekkerland van harte welkom. Ook waren er veel kinderen van Luilekkerland in de kerk.



Prinses Ilvy deed het welkomstwoord, prins Guus de eerste lezing ('Geluk' van Toon Hermans), de grotere nar en de kleine narretjes namen de voorbede voor hun rekening.



Pastor Yves stal de show met het lied 'Waarom zijn de bananen krom'.

De mensen in de kerk moesten even oefenen, maar toen werd er uit volle borst meegezongen. Na de zegening ging pastor Yves voorop in de polonaise, gevolgd door de kinderen en de prins en prinses met hun gevolg.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



VANUIT DE CONTACTRAAD

Het openingswoord voor dit nieuwe jaar gaat over elkaar het goede wensen. Iemand zegenen of gezegend worden is iemand het goede wensen en gunnen. Als het goed is, is er sprake van wederkerigheid. Zo kun je elkaar tot zegen zijn.

'Mogen we elkaar tot zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat.

Alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen we voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we delen,
zo kwetsbaar als we zijn.

Mogen we vandaag en komend jaar
voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en in ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam".

• De kerstvieringen zijn prima verlopen, hoewel de voorbereiding van de kinderkerstviering moeizaam was. Er stelden zich bijna geen kinderen beschikbaar voor het kerstspel. Op het laatste moment lukte het toch nog. Maar voor volgend jaar moeten we zeker nog eens om de tafel.

Wat de kerstavond- en de eerste kerstdagvieringen betreft: voor volgend jaar zal overwogen worden nog maar één viering te verzorgen. Temeer omdat er ook geen dirigent voor beide diensten beschikbaar is.

• Helaas is op 29 december de laatste ZLTO-viering in onze parochie geweest. Truus heeft jarenlang samen met Bert en Jack de kar getrokken, maar er zijn geen opvolgers aangemeld. Deze laatste viering was dus een afscheidsdienst met mooie woorden van dank voor hen.

• Palmпасen is bij ons de reguliere eucharistieviering. Misschien kunnen we nog met enkele kinderen naar de Weegbree met een palmpaasstok.

• De eerste vrijdagdienst van 5 april wordt verschoven naar Goede Vrijdag 29 maart, 10 uur. Op eerste paasdag is de viering gewoon om 9.30 uur.

• Lara nodigt ons uit deel te nemen aan de stille dag, maandag 25 maart 14.00 uur in het parochiecentrum, verzorgd door het pastoresteam.

• Op 19 februari is de tweede clustervergadering met H. Jozef Alverna en Emmanuel. De agenda volgt nog.

De volgende vergadering van de contactraad is op 6 maart.

Namens de contactraad, José Aalbers



VANUIT DE CONTACTRAAD

• We hebben bericht gekregen dat de koren Andiamo en Soli Deo Gloria zijn gefuseerd en dat het nieuwe koor de naam Soli Deo Gloria zal blijven voeren. Het is fijn dat het voortbestaan van dat eeuwenoude koor daardoor beter gegarandeerd is. De keerzijde is wel dat daarmee planningsproblemen kunnen ontstaan, want wanneer is bekend wanneer dat koor in andere kerken gevraagd wordt? Onze koren kunnen al vóór de zomervakantie opgeven wanneer ze in het daaropvolgende kalenderjaar niet kunnen zingen. In november is dan het korenrooster voor onze kerk voor het hele nieuwe jaar bekend. Maar op welk moment weten de koren of ze dan niet ook elders zijn ingeroosterd?

• Met de pastores zijn inmiddels twee gesprekken gevoerd over de aanstaande clustering van geloofsgemeenschappen. Het idee is om de twaalf geloofsgemeenschappen in te delen in vier clusters, waarbij onze geloofsgemeenschap met de parochiekerk een zelfstandig cluster vormt. Met de clustering wil de parochie zich voorbereiden op noodzakelijke ontwikkelingen in de toekomst. Als ons wordt gevraagd naar ideeën over de geloofsgemeenschap over pakweg tien jaar, dan blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden. Maar boeiend zijn die discussies zeker!



• De contactraad is er nog niet uit of Soli Deo Gloria straks aan de rechterzijde van de kerk kan gaan zingen. Het Parnassuskoor en het Familiekoor willen graag op de huidige plaats blijven zingen en de vleugel heen en weer sjuuwen is geen optie. Het verzoek om een deskundige om advies te vragen heeft niets opgeleverd.

• Van de parochie is bericht ontvangen over de vrijwilligersbijdragen voor 2024. De contactraad heeft besloten hoe dat budget over de werkgroepen zal worden verdeeld, zodat binnenkort de toewijzingsberichten kunnen worden verstuurd.

Theo van der Weegen



VANUIT DE CONTACTRAAD

- In onze kerk hebben de afgelopen maanden twee koren wekelijks gerepeteerd. Het koor uit het hospice van Wijchen heeft op die manier voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse herdenking van de mensen die in 2023 in het hospice zijn overleden. Het Parnassuskoor komt bij ons repeteren in de winterperiode, omdat de kosten voor de verwarming bij ons aanmerkelijk lager zijn dan in de Antonius Abt. Dit laatste is een voorbeeld van waarin een klein kerkgebouw groot kan zijn.
- In maart wordt er binnen onze parochie gedurende twee weekenden voedsel ingezameld. In onze kerk gebeurt dat op zondag 17 maart rond de viering in dit weekend. Elders in deze uitgave staat hierover meer informatie.
- In maart is er weer van alles te doen in onze kerk. Naast de vaste activiteiten is er op dinsdag 19 maart een lezing en op vrijdag 22 maart (14.30 uur) een film. Hierover staat meer te lezen in deze Apostelbode en in het 'Blauwe Boekje'.
- In de Goede Week en met Pasen zijn er in onze kerk drie vieringen. De eerste is op dinsdag 26 maart om 14.00 uur voor 55-plussers in samenwerking met 't Achterom. Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een viering rond de kruisweg. We sluiten af op eerste paasdag met de viering op de gebruikelijke tijd van 9.30 uur. Het paastriduüm bestaande uit de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaswake vindt plaats in de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen. Alle tijden zijn terug te vinden in het vieringschema.
- Binnen de contactraad zijn we weer aan het kijken voor ons tweejaarlijkse vrijwilligersfeest. Wie wil ons helpen en wie heeft ideeën voor deze gelegenheid?



19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

GERARD BROEKHUIJSEN

Op 7 februari hebben we, in een afscheidsviering, Gerard Broekhuijsen herdacht die, na een heel kort ziekbed, op 30 januari plotseling is overleden.

Bij de oprichting van onze Emmanuelkerk is Gerard hier vrijwilliger geworden. Daarvoor was hij vanaf

zijn zevende levensjaar al misdienaar in Arnhem en later o.a. acoliet in de Antonius Abt in Wijchen. Wat waren wij blij met hem. Wat voelde hij zich betrokken met alles wat hier gebeurde. Attent, onopvallend en bescheiden was hij altijd bereid mee te denken en te doen. Toch kon hij ook uitdrukkelijk zijn mening geven als hij het ergens niet mee eens was.

Maar hij stond altijd klaar om weer een nieuwe taak op zich te nemen.

Zijn kerkelijke staat van dienst is indrukwekkend. Hij was weliswaar geen pastor maar verder heeft hij zo ongeveer alles gedaan wat er aan werkzaamheden binnen een geloofsgemeenschap gedaan moet worden. Om er een paar te noemen: hij was (steeds jarenlang) koster, lector, lid van de toenmalige apostelvergadering, contactraad, stuurgroep, vormselgroep, werkgroep avondwake, actie kerkbalans, bracht Kerknieuws en Apostelbode rond en ook ging hij vele jaren voor bij het rozenkransgebed in de maanden mei en oktober.

Ook thuis was hij dienstbaar o.a. aan zijn echtgenote Wil die hij hielp met haar lichamelijke ongemakken en beperkingen en paste hij vaak en graag op bij zijn kleinkinderen. Het was erg jammer dat zijn geheugen hem steeds meer in de steek liet. Lastig soms voor zijn omgeving maar hijzelf leed daar niet merkbaar onder. Fietsen was al een levenslange hobby van hem en dat heeft hij gelukkig tot het laatste toe nog kunnen doen.

Gerard was een aardige, diepgelovige en behulpzame man. Van deze eigenschappen heeft iedereen in zijn omgeving mogen genieten. Wij zijn hem erg dankbaar en hopen dat hij nu rust in vrede.

Marion Eling-Huls



HERBERGKOFFIE

Bij de herbergkoffie zijn helaas enkele mensen weggevallen. Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe gasten. U wordt van harte uitgenodigd; loop gewoon binnen. Op de woensdagen 6 en 20 maart en 3 april staan de deuren van 10.00 tot 11.30 uur open.



Tini Poos



HENK VAN DER WIELEN



Koster Henk van der Wielen is op 1 februari overleden.

Henk werd op 24 mei 1955 in Hernen geboren. Bergharen leerde hem pas goed kennen nadat hij en Mia met hun kinderen Susan, Kim en

Martijn in 1995 als gastgezin in de pastorie naast de Sint-Annakerk kwamen wonen.

Een oude, vastgeroeste Bergharenaar, niet altijd uitblinkend in positiviteit naar bewoners van omliggende dorpen en opgegroeid met de vroeger heersende en lang in stand gehouden, voor velen onbegrijpelijke tegenstelling Herre - Haore, die te horen kreeg dat de nieuwe bewoner uit Hernen kwam, zei toen nogal ongenueanceerd: "Dan kan 't haast gene goeie zijn".

Gelukkig heeft hij bij die uitspraak het woordje 'haast'

gebruikt, want wie met Henk te maken kreeg en voor wie de afgelopen weken de diverse berichten op Facebook las en gesprekken met anderen heeft gehad over Henk, kan en mag gewoon geen andere conclusie trekken dan dat Bergharen een innemende medebewoner heeft verloren.

Op allerlei manieren probeerde Henk in ons dorp een van ons te zijn. Behulpzaam bij alles en klaarstaand voor iedereen heeft hij zich, meestal het liefst bescheiden op de achtergrond, in de dorpsgemeenschap haast onmisbaar gemaakt. We hadden geen betere in ons midden kunnen hebben! "Dankjewel, Henk, voor alles wat je voor onze dorps- en geloofsgemeenschap hebt gedaan. We zullen je ontzettend gaan missen en zullen allemaal een stapje meer moeten gaan zetten om dat gemis samen op te vangen."

Tijdens een bij Henk passende viering hebben we op 7 februari jl. afscheid van hem genomen in het voor hem als koster zo bekende Godshuis.

Sjaak Arntz



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Ria van Nuland-van Montfoort

* 6-12-1947 † 13-1-2024

Samen met haar tweelingbroer Frans en de rest van het gezin is Ria opgegroeid in Sittard. Na enkele omzwervingen heeft ze zich gevestigd in Wijchen. Daar heeft ze, samen met haar man Piet, een actief leven geleid met o.a. sporten, bingo en als vrijwilliger bij de Paschaliskerk. De laatste jaren kwamen er veel gezondheidsproblemen op haar pad. Telkens opnieuw begon ze vol goede moed en vertrouwen aan de behandelingen. Toch hebben we onlangs afscheid van haar moeten nemen. Moge zij nu rusten in vrede.

Marga de Ridder

* 28 december 1953 † 13 januari 2024

Ongeveer een jaar na haar geboorte werden haar ouders opgeschrikt door de mededeling dat hun dochter het syndroom van Down heeft. Zij kenden

dit niet en wisten er niet goed mee om te gaan. Marga moest op zeer jeugdige leeftijd het gezin verlaten en werd in een zorginstelling opgenomen. Zij

heeft enkele verzorgingsinstellingen gehad. De laatste jaren is zij in de Lage Hof te Overasselt geweest. Marga was papa's liefje, aanhankelijk, zorgzaam, creatief, maar ook nieuwsgierig. Zij hield van Hollandse muziek, van de muziek van Frans Bauer, van dansen, van playbacken. In de kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt hebben wij de afscheidsdienst gehad. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden.



Tiny van Haren

* 30 oktober 1929 † 15 januari 2024

Tiny was de oudste zoon van het gezin van drie broers en drie zussen. Hij heeft de fabriek van zijn vader overgenomen samen met zijn twee broers. Tiny was de weduwnaar van Jo van den Bosch. Hij was vader van drie kinderen en de trotse opa van zes kleinkinderen. Na het overlijden van Jo was



hij vol van verdriet. Toch wist hij de zin van het leven weer te vinden toen hij zijn nieuwe grote liefde Anneke heeft ontmoet. Zijn levenslust was aanstekelijk en hij wist hoe hij elke dag moest koesteren. Wijze woorden en onvoorwaardelijke liefde hebben een blijvende indruk achtergelaten in de harten van allen. De uitvaartdienst heeft op 20 januari 2024 in de overvolle kerk van de H. Johannes de Doper plaatsgevonden. Daarna hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

Gonnie Gerrits-van Raay

*** 6 april 1938 † 21 januari 2024**

Haar ouders hadden thuis in Escharen een bedrijf, dus was er altijd wat te doen. Haar sterke arbeids-ethos heeft Gonnie zo meegekregen. Ze hield eigenlijk pas op met werken en zorgen, als ze op de bank in slaap viel. Velen in Niftrik kenden haar als iemand die je altijd kon vragen om te helpen. Bij de ziekte van haar man Nol heeft ze hem jarenlang thuis verzorgd, tot zijn dood in 2012. Vakantie heeft ze pas de laatste jaren echt leren ervaren, met haar nieuwe partner Geert. Toen Gonnie ziek werd, heeft hij voor haar gezorgd. Bewust heeft ze thuis afscheid genomen van het leven, Geert, haar twee zonen en anderen. Vanuit een overvolle kerk werd ze door het gilde naar haar graf gedragen, naast Nol. Moge zij rusten in vrede.

Theo Toonen

*** 8 april 1946 † 22 januari 2024**

Theo is geboren op Alverna. Hij was de een na oudste uit een gezin van negen kinderen. Theo ging naar de ambachtsschool en leerde later door voor leraar techniek. Hij trouwde in 1971 met Nellie van der Heijden. Zij gingen in Balgoij wonen en kregen vier kinderen en vier kleinkinderen. Hij was een trotse vader en opa. Zijn grote passie was de natuur. Hij had duiven en hield van vissen en verre reizen maken met zijn gezin en later met Nellie. Theo was ook een sociaal mens. Zo werd hij prins carnaval en was hij jaren voorzitter van de carnavalsvereniging. Ook op het podium met een voordracht was

Theo in zijn element. Theo was een verdienstelijk kunstschilder. Hij maakte mooie schilderijen van bloemen, landschappen en natuur. Hij was erg handig en technisch. Als er iets kapot ging kreeg Theo het weer gemaakt. Helaas liet zijn gezondheid hem in de steek. Steeds krabbelde hij weer op maar het laatste jaar ging het met zijn gezondheid verder achteruit. Op 27 januari hebben wij afscheid genomen van Theo in het crematorium in Beuningen.

Mien Lepoutre

*** 14 juni 1932 † 30 januari 2024**

Het huis van 'tante Mientje' was het hart van de familie Lepoutre. Broers en zussen, neven en nichten vonden bij haar een warm thuis. De zelfgebakken koekjes stonden altijd klaar en bij ziekte een krachtige bouillon. Getogen op een boerderij net buiten het stadje, verhuisde Mien, toen een broer het bedrijf overnam, met haar moeder en een broer naar het centrum van Batenburg. Ze zou niet trouwen, maar haar leven inzetten voor haar omgeving, als kok op een school, als familiemens, als buurvrouw die meteen kennis kwam maken, hartelijk, gastvrij en bij tijden kritisch. De uitvaartdienst was in Hernen, de begrafenis uiteraard in Batenburg. In de Batenburcht stonden daarna de koekjes klaar, volgens het recept van Mien gebakken, maar toch...

Gerard Broekhuijsen

*** 17 augustus 1940 † 30 januari 2024**

Gerard was de oudste zoon van een bakkersgezin in Arnhem. Hij kon zich de evacuatie van 1944 nog goed herinneren. Na zijn diensttijd is hij als technicus gaan werken op de Radboud Universiteit. Hij was de echtgenoot van Wil Posthumus, vader van een tweeling (twee meisjes) en trotse opa van vier kleinkinderen. Op zijn zevende is hij misdienaar geworden en hij heeft zich 73 jaren ingezet voor een aantal katholieke kerken. De meeste jaren heeft hij besteed aan de Emmanuelkerk te Wijchen. Langzaam groeide het besef dat het niet alleen de ouderdom was, Alzheimer deed zijn intrede. Een moeilijke tijd begon, maar ondanks zijn afnemende gezondheid bleef hij tot het laatste moment een grote steun en hulp voor Wil. Op 7 februari 2024 was de afscheidsviering in de Emmanuelkerk te Wijchen met aansluitend de crematie.

Riet van de Burgt-De Kleijn

*** 14 maart 1954 † 31 januari 2024**

Riet is na een kort ziekbed en voorzien van de ziekenzegening op woensdagmiddag 31 januari 2024 overleden in Nijmegen. Een degelijke katholieke vrouw is heengegaan. Betrokken, zorgzaam, het leven nemend zoals het komt. Altijd bezig voor gezin, onderwijs of de mensen die op haar weg kwamen. Zelfs in haar laatste uren dacht ze meer aan hen

die na haar komen dan aan zichzelf. Riet trouwde in 1979 met Tien. Zij werd moeder van zes kinderen en oma van zes kleinkinderen. Haar einde kwam onverwacht snel. Op zo'n moment besef je hoe belangrijk het is om de goede dagen met elkaar te vieren, zoals afgelopen najaar nog met het hele gezin op vakantie in Brabant. Haar afscheid vond maandag 5 februari thuis in Hernen in besloten kring plaats, waarna zij haar laatste rustplaats vond op het kerkhof naast het graf van haar ouders.

Henk van der Wielen

* 24 mei 1955 †1 februari 2024

Henk is na een kort ziekbed en voorzien van de ziekenzegening op 1 februari in Nijmegen overleden. Henk was levenslang een echt dorpsmens en een grote stille kracht op de achtergrond die ervoor zorgde dat de Annaparochie en het dorp Bergharen draaiden. Over zijn komst zei hij in 2020: "Moederdag 1995 hoorden we dat de parochie Bergharen een beheerdersechtpaar zocht. Wij woonden toen met drie jonge kinderen in Malden. Ik ben naast mijn baan als productiemedewerker in Beuningen altijd sociaal en dorps georiënteerd geweest. Het paste in ons plaatje." En hoe dat plaatje paste! Of het nu voor het verenigingsleven was, de kerk of gewoon iemand die hem even nodig had: Henk stelde je nooit teleur. Hij is voor velen uiteindelijk vrij onverwachts overleden en zal nog heel vaak gemist worden. Op woensdag 7 februari namen we met een volle Annakerk in dankbaarheid afscheid van Henk.

Henk van den Heuvel

* 15 maart 1935 †2 februari 2024

Henk was altijd aan het werk. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Trots was hij op 'zijn bedrijf', Modderkolk, waar hij werkte als electricien. Maar ook thuis was hij altijd aan het klussen en hij stond altijd klaar voor burens, kennissen en ook de kerk als er iets gerepareerd moest worden. Tot het laatst kwam hij elke maandag naar de kerkhofgroep

OPLOSSING PUZZEL

1-N, 2-H, 3-C, 4-F, 5-B, 6-E, 7-I, 8-G, 8-D, 10-A, 11-J, 12-K, 13-M, 14-L.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



van de Paschaliskerk. Hij was graag buiten in de tuin aan het werk en was vele jaren actief lid van harmonie DOV. Moge hij nu weer verenigd zijn met zijn geliefde Adrie.

Door Folmering-Kerkhoff

* 7 april 1932 † 4 februari 2024

Geboren in Groesbeek en in de oorlog geëvacueerd, maakte Door Kerkhoff na haar huwelijk met de Gendtse Theo Folmering van Bergharen haar thuis. Hier heeft ze tot aan het laatste jaar gewoond, in een huis met een grote tuin, die haar trots was. Binnenshuis waren er schilderijen, tekeningen en geknoopte kleden van haar hand. Door was een krannige vrouw die het liefst fysiek bezig was; ook voor de kerk. Dat heeft haar niet gespaard voor verdriet. Haar man Theo en haar zoon Theo zijn beiden erg vroeg overleden. Hopelijk heeft Maria, die zij regelmatig bezocht op de Kapelberg en in Kevelaer, haar naam als troosteres van de bedroefden waar gemaakt. Moge Door in het hiernamaals zijn herenigd met haar geliefden.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen
<https://wijchensewereldwinkel.nl>

SUARHOUTENBEELD



Dit danspaar is gemaakt van suarhout. Suarhout komt van de Albizia Samanboom, ook wel de Regenboom genoemd. Deze boom die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt, is in Indonesië als plantageboom aangeplant. Het is een prachtig goed gevormde houtsoort met overvloedige dwarsnerf. Suarhout wordt al decennia lang door Zuidoost-Aziatische landen gebruikt voor meubelen. Suarhout is algemeen bekend als een van de meest duurzame en betaalbare houtsoorten. Dat is de reden waarom veel fabrikanten zowel budgetmeubilair als high-endmeubilair met dit hout produceren.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/ kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.

AANPASSEN

Eindelijk, het is gelukt, hij staat op mij te wachten, de vuurrode rollator. Jaren geleden dacht ik nog dat ik nooit zo'n ding nodig zou hebben. Ik leefde toch altijd gezond, ik rookte al meer dan veertig jaar niet en ik dronk nooit alcohol. Maar tijden veranderen en het leven slaat je af en toe om de oren met de meest onverwachte gebeurtenissen. En dan moet je je kunnen en willen aanpassen. Mijn eerste rondje heb ik ermee gelopen vanaf de winkel naar de parkeerplaats waar onze auto stond. En ja, het liep best lekker, ik wankelde niet en de zon gaf extra glans aan de vuurrode kleur. De Ferrari onder de rollators zei de man in de winkel. Ik begon er zowaar een beetje trots op te worden. Niemand keek mij raar aan, ik was gewoon een vrouw van zesenzeventig met een knalrode nieuwe rollator.

Waar ik meer moeite mee heb is het feit dat mij is afgeraden nog ooit op de fiets te stappen. Als ik zou vallen dan breek ik botten. Nu deed ik in het verleden alles per fiets, boodschappen, mijn wekelijkse tochtje naar de Weegbree en de Meander of zomaar met Willem een rondje Leur omdat het daar zo mooi is in elk seizoen. Ik kan nog veel meer opnoemen waar ik de fiets bij nodig had. En wat nu? Ik ben niet de enige die zich noodgedwongen moet aanpassen. Willem en ik, wij horen bij elkaar, wij zijn



op zoek naar een nieuw evenwicht in ons dagelijkse leven. Hij rijdt nog auto wat een geluk is in deze situatie. Ik denk vaak aan de mensen die om wat voor reden dan ook alleen wonen, hoe lossen zij dit op? Dan ben je afhankelijk van allerlei voorzieningen die de gemeente je kan bieden. En wil je daar uit wijs worden dan heb je daar vaak ook hulp bij nodig.

Langzaam zijn wij de afgelopen maanden al heel wat wijzer geworden, maar soms moet je je gewoon bij de dingen neerleggen. Ik word nooit meer jong en vlot, ik hoop dat ik met de vuurrode rollator nog een aantal jaren door de Wijchense straten mag rijden. Ik hoop van harte dat ik nog de kans krijg om met Pasen wat liedjes te spelen op het oude orgel, maar als dat niet zo is dan probeer ik daar vrede mee te hebben.

En als de Weegbree te zwaar wordt dan heb ik die bezigheden in ieder geval heel wat jaren met zeer veel plezier mogen doen. En wie weet, misschien heeft het leven nog andere dingen voor mij in petto, hoop doet leven. En als er bijna niets overblijft dan is daar nog de prachtige vuurrode Ferrari onder de rollators.

Vriendelijke groeten van Fieke

Noot van de redactie: Helaas kregen we onlangs bericht dat het erg slecht gaat met Fieke en dat dit misschien wel eens haar laatste column in ons parochieblad zou kunnen zijn. Wij leven met haar en Willem mee. Wij wensen beide veel sterkte toe; we weten zeker dat Fieke veel lezers van ons parochieblad geraakt heeft. Fieke: bedankt!

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Frits Hendriks	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraalwerker	024-6412627
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpsstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

BIDDEN MET DE PSALMEN

Veel mensen vinden bidden moeilijk. Welke woorden gebruik je? Hoe kom je verder dan het opsommen van je wensenlijstje? Voor verdieping en oprissing: Probeer de psalmen eerst!

Psalmen zijn zingbare gedichten die behoren tot de oudste die de mensheid kent. Oeroud, maar nog springlevend. Al ver voor onze jaartelling zongen joden deze liederen, in goede en in slechte tijden. De versies van de psalmen die wij nu nog kennen, dateren vermoedelijk uit de tijd van de Babylonische Ballingschap, de zesde eeuw voor Christus. Ze worden wel toegeschreven aan koning David maar dat is onzeker.

Maar liefst honderdvijftig zijn er overgeleverd. Elke psalm heeft een eigen sfeer en gevoelslading. Er klinken lof en dank, dan weer klacht en protest en vaak een roepen uit de nood. Psalmen zijn liederen uit en over het echte leven. Zowat alle denkbare menselijke gevoelens komen tot uitdrukking. Er is verdriet, wanhoop, opstandigheid en twijfel. Maar ook ontzag, dankbaarheid, juichen, hoop en verrukking.

In de psalmen loop je steeds tegen contrasten aan. Aan de ene kant de aarde die nu is, met aan de horizon de wereld waarvan God en mensen hopen dat die gestalte krijgt. En tegenover de tijden die nu erbarmelijk zijn, licht de droom op van een tijd waarin vrede en gerechtigheid gedijen. De pijn over de onvolkomenheid wordt uitgezongen, de mogelijkheid tot heelheid wordt aarzelend vermoed en afgesmeekt.

JEZUS KENT DE PSALMEN

Vrome joden zijn vertrouwd met psalmen. Wie de joodse Bijbel openslaat, treft de psalmgezangen nagenoeg in het midden daarvan aan. Het kloppend hart, waaromheen de overige Bijbelboeken gegroepeerd zijn. Psalmen maakten deel uit van het alledaagse joodse leven.

Zoals wij gedichten of levenswijsheden paraat hebben, zo konden gelovige joden op alle mogelijke momenten een toepasselijke psalmtekst aanhalen. Ongetwijfeld kende Jezus, net als zijn tijdgenoten, alle psalmen uit het hoofd. Hij haalt ze

dan ook bij herhaling aan. Ook de schrijvers van het Nieuwe Testament weven psalmverwijzingen in hun beschrijvingen. De poëzie van de psalmen bood en biedt een vruchtbaar zingevingskader: betekenisvolle woorden en beelden voor situaties die ontwrichtend of juist vreugdevol zijn.

CADANS

Kloosterlingen zingen ze niet voor niets dagelijks: "Dagelijks spreek ik uw lof zeven malen". De ene helft van de gemeenschap zingt een regel, de andere antwoordt met de volgende zin. Deze wisselzang zorgt voor een spirituele cadans die je meevoert. Ook in de eucharistieviering met een koor hoor je in de tussenzangen delen uit psalmen, afgestemd op de periode van het kerkelijk jaar.

AANRADER

Ook de psalmen beleven? Gewoon beginnen! Er is een prachtige app voor op je telefoon waarbij alle psalmen in de nieuwe vertaling (NBV21) onder handbereik hebt.

Download via <https://www.debijbel.nl/APP>. Je kunt de tekst ook laten voorlezen door een prettige stem.

Diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind maart uit. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) inleveren vóór 14 maart 2024** apostelbode@detwaalfapostelen.nl of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.